

80  
INDO-CHINOIS

mangue

2129

TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ - MINH-TÂN ĐẠI-ĐẠO

— NGŨ-CHI THỐNG NHỨT —

— TAM-GIÁO QUI NGUYÊN —

NO 20043

MINH

CẢNH

KIÊN

KHÔN

KHAI

BÁC

CỰC

TAM-NGUỒN TÌNH THỂ  
**THÁNH - NGÔN**

TÂN

PHƯƠNG

THỂ

GIẢI

HÓA

NAM

MÔN

—  
QUYỂN I  
—

TAM-GIÁO-ĐIỆN

Đường Quai de la Marne  
SAIGON



Nhà in ĐỨC-LƯU-PHƯƠNG

158, Rue d'Espagne — Saigon — 1934

Giữ bản quyền







THE  
MUSEUM  
OF  
THE  
CITY OF  
BOSTON

THE  
MUSEUM  
OF  
THE  
CITY OF  
BOSTON

THE  
MUSEUM  
OF  
THE  
CITY OF  
BOSTON

THE  
MUSEUM  
OF  
THE  
CITY OF  
BOSTON



VĂN-Hóa *Minh-Tân Đạo*  
TUYÊN-truyền Triệt-Học môn  
KHÔNG-nho do *Chi-Thiện*  
THÀNH-đức quán Càn-Khôn.

...

TÂY-Vực Liên-dải ngự  
Phương-viên chánh-thiện duyên  
PHẬT-gia chơn Lạc-cảnh  
TỔ huấn giác lâm-Thiền.

...

THÁI-Hòa tận cảnh-tượng  
THƯỢNG hạ tổng giai xuân  
ĐẠO-gia huyền-diệu lý  
QUÂN hà hạnh đặc thân.

*TAM-GIÁO ĐIỆN.*



# TAM-NGUỒN TÌNH-THỂ THÁNH-NGÔN

QUYÊN NHỨT



*Cao-Tân Đán 29 tháng 2 năm Quý-Dậu (1933)*

## ĐẠI-THÁNH TỀ-THIÊN

Mừng chừ đệ-tử !

THI

**TỀ** an quốc thời lập đời Nghiêu  
**THIÊN**-Địa văn xây thúc bóng thiếu  
**ĐẠI**-Đạo gieo truyền cùng bốn biển  
**THÁNH** Tiên lập vị sửa phong-triều.

...

## CHÁNH-LÝ TRUNG-HÒA (1) PHÁI (Phú Thất-Tự)

Trời ngó thấy cao-cao vọi-vọi,  
Đất xem tường rộng-rộng thình-thình.

(1) **TRUNG** già già thiên-hạ chi đại bản giả, **HOÀ** già già thiên-hạ chi đại-đạo giả. Trí **TRUNG-HÒA**, thiên-địa vị yên, vạn-vật dục yên.—Trung là nguồn gốc lớn của thiên-hạ,

80 Indoch,  
2129



Mở Đạo ra trước dạy *Công-Bình*  
Sửa đời phải lo gìn *Bác-Ái*.  
Nước *Từ-Bi* **CHÍ-TÔN** thường dạy  
Thuốc linh-đơn Tiên-Phật gieo-truyền.  
Một chung-tâm roi luật thiên-nhiên,  
Hai khuyển lo tránh miền khồ cảnh,  
Ba định-trí thọ truyền mạng THÁNH  
Bốn nghiêng vai toan gánh Đạo TRỜI.  
Nhấn đôi câu Thiên-mạng vâng lời  
Gởi ít tiếng nhưn-sanh tu đức.  
Rán lập chí lo bồi âm-chất  
Nên sửa lòng vun-đắp quã-công.  
Nhìn mà coi đá chắt chạp-chồng,  
Xem cho hãn rãn rỗng quanh lộn !  
Đời khó đặng thái-bình yên-ôn  
Đạo nên mong khắp chốn an-khương.  
Lúc Hạ-Nguơn Đại-Hội khai trường  
Cơn mạt-kiếp Ngọc-Kinh mở cửa.  
Ở thượng-trí chỉ mong lần-lựa,  
Hỏi hạ-lưu dạ ngóng kiếm-tâm,  
Khá mau-mau mở rộng tánh-tâm  
Lo kíp-kíp tránh lằm tai-mắt !  
Cho hay rõ cuộc đời buồn Bắc !

---

Hoà là sự thông-đạt đạo-lý của thiên-hạ. Trung-Hoà đến cùng thì Trời đất định ngôi, muôn-vật được nuôi. (*Sách Trung-Dung*).



Chỉ tận-tường môi Đạo vui Nam.  
Cả tiếng kêu mấy kẻ tước hàm !  
Đề lời dặn các người viên-chức !  
Chữ Vô-Vi đề thơ một bức,  
Kể hữu-hình vốn của tà-thần.  
Lòng bâng xem lệnh-tước Thiên-ân  
Dạ chàm-chỉ luật đời Địa lập.  
Nay thấy rõ kẻ hèn người thấp.  
Mà một lòng tâm Phật Trời cao.  
Người hạ-lưu dám sánh anh-hào !  
Vị thiên-mạng chẳng bi đạo-hữu !  
Bối thế ấy Công-Tào hội tụ,  
Cho nên Ta xin mở rộng truyền.  
**Thánh Tể-Thiên** cùng với **Ngô-Tiên**.  
Xin bốn chữ « *Trung-Hòa Chánh-Lý* ».  
Phái y-bạch trước lo tu-kỹ,  
Chi truyền-rao sau đặng độ nhờn.  
Lấy ngón tay khai-ngộ giầy đờn,  
Liền mở miệng linh-đơn tỉnh-mộng.  
Kìa bốn biển văn-minh lượng sóng !  
Nọ năm non kim-cồ cuồng-phong !  
Tánh trượng-phu cứu thế một lòng,  
Danh quân-tử sửa đời một dạ.  
Mắt nhìn thấy nhờn-sanh buồn-bả,  
Tai lóng nghe than-thở châu rơi !  
**Chốn Thiên-Cung** vốn thật thánh-thời.  
Cảnh thế-giái giả đời ràng-buộc.  
Từ vâng lệnh **CHÍ-TÔN** lãnh thuộc.



Lúc thọ-truyền Tiên Phật hân thần,  
Có lời nguyện độ hết chốn trần,  
Thề quyết định chiêu-an cõi thế.  
Lãnh mạng-lịnh tuần-du bốn bề,  
Thọ sắc-truyền diệt quỷ năm phương.  
Cân-đấu-vân về đến Thiên-đường,  
Đức **NGỌC-ĐẾ** chiếu truyền hạ thế.  
Tam-thập-lục Thiên lo bày kế  
Diệt ba-mươi sáu động yêu mưu.  
Trấn thiên-côn chẳng khác tuyết-mù,  
Bữa giảng khắp sương sa lả-chả.  
Nay dâng bản một bài vàng-đá  
Đặng truyền rao cho kẻ sắt-đinh.  
Rán chung nhau thọ chỉ Thiên-đình.  
Lập *Chánh-Lý Trung-Hòa* một phái.  
Khuyên đệ-tử luật TRỜI đừng cãi !  
Dạy nhơn-sanh lịnh THÁNH chớ sai !  
Đặng lời châu suy-nghiệm vẫn dài,  
Gặp tiếng ngọc xét-xem cao thấp.  
Đời thường nói « người đừng bắt-cập ».  
Đạo chỉ truyền « luyện tập nhiều ngày ».  
Chữ *vô-vi* mới Đạo phô bày,  
Đừng mê vọng hữu-hình mà sai.  
Hội mười-hai kỳ-ba chánh đại,  
Lập *Tam-Nguơn* sửa cải mị-tà.  
Khá biết rằng PHẬT diệt loài ma  
Cho rõ lịnh **Ngô-Tiên Đại-Thánh**.



Kệ rằng :

Giáng bút khuyên răn để một bài  
Tĩnh người hồng-diệp khỏi mê-say  
Về miền Cực-Lạc lòng không lợt  
Đáo cảnh Tây-phương dạ chẳng phai.  
Ớ kẻ nhơn-gian vâng Thánh-Ý  
Hỡi người trần-thế học Tiên-đài  
Hai bàn tay trắng nâng nền Đạo  
Mới rõ cơ Trời thật khéo thay !

---

*Mùng 2 tháng 3 năm Quý-Dậu (1933)*

### **ĐÔNG-PHƯƠNG LÃO-TỒ**

Bần-đạo chào chư môn-đệ !

THI

**ĐÔNG** Tây Nam Bắc mặc ta-bà  
**PHƯƠNG** tịnh độ truyền khiếp quỷ-ma  
**LÃO** lực thần-oai thấu thế-giới  
**TỒ** sư giúp diễn chuyển kỳ ba.

Bần-đạo vui cùng chư môn-đệ.

THI

Đạo cảnh non Nam hái cỏ chi  
Kim-đơn nấu-luyện lập thân thi  
Đạo mẫu diệu-pháp chơn-thông ngộ  
Khai-hóa chơn tinh diễm thất kỳ.

. . .



Hôm nay **ĐẠI-THÁNH** hội yển thuyết-nghị lập  
“ *CHÁNH-LÝ TRUNG-HÒA PHÁI* ” nơi cung Tây-  
Vực, nên cậy Bản-đạo giảng dạy các chơn-mạng cứu-thế  
kỳ ba đặng rõ cơ mẫu-diệu đó.

LINH-SẮC

Đương giờ tý, bố thiên-linh điền  
Tại Cao-Tân thảo luyện đồng-loan  
Thấy chơn mạng-linh lòng thành  
Cho nên Bản-đạo dạy rành chơn-công.  
Mỗi *Chánh-Lý* nhờ đồng phá kiếu  
Việc bút-cơ dạy biểu tỏ tường  
Đồng-loan thông-suốt thập phương  
Thiên-công cứu-nhip thấu tường cung mây.  
Thấy môn-đệ theo Thầy NGỌC-ĐẾ  
Một phần đông muốn phế trần-hồng  
Học câu chơn Đạo thần-thông ;  
Ngặt vì chẳng lóng đục trong cho rành.  
Nay bản-đạo chỉ thành các lịnh  
Trước nên lo mà định chơn-thần  
Diệt tâm quyền-luyến hồng-trần  
*Từ tường* mau lánh mới gần Thiên-Thai.  
Điều thứ nhứt, *ma-tài* là gốc  
Hề người tu chí học chơn-Tiên,  
Đừng lòng ham muốn bạc tiền.  
Ấy là một vách hại Tiên ra phạm.  
Hai, *ma-sắc* chớ ham chớ chuộng  
Vướng nó rồi rất uổng kiếp-tu



Hoa tươi bền-bĩ mấy thu ?  
Ấy là hai vách hại tu không thành.  
Ba, *ma khi* kẻ lành khá nhớ,  
Khi giận-hung nên sợ luật Trời.  
Chớ nên táo-bạo phạm lời,  
Ấy là ba vách hại người ra ma.  
Bốn, *ma tữu* mưu xa kẻ độc.  
Tránh cho mau, khỏi nhọc tâm can.  
Cùng là khỏi hại tam-quan.  
Ấy là bốn vách hại đoàn nhơn-gian.  
Các đồng-tữ, lịnh troàn nhớ dạ  
Lo độ đời chí cả ân-cần.  
Đánh chuông tỉnh giấc mộng trần  
Chọn người đại-đức thiên-ân cứu đời.  
Đây bản-đạo đề lời khuyên dạy,  
Khuyên đồng-loan chớ cãi thiên-cơ.  
Biết rằng Ngọc-sắc Thần-thơ.  
Thấy trông, kip nghĩ ngày giờ hẹp eo.  
Thương mấy lúc lên đèo xuống ải.  
Thương có công khăn-vái vùa-hương.  
Ghét vì chẳng ngán *tứ-tường*.  
Ghét vì chẳng biết noi đường Phật-Tiên.  
Tuy xác-thân nghèo hèn như råt.  
Mà chơn-linh Bồ-Tát giáng-lâm,  
Cứu nhơn khỏi chốn luân-trầm,  
Ngôi xưa phực-đáo muôn năm an-nhàn.  
Các phận-sự chỉ troàn ghi dạ.  
Chí tâm-thành vàng đá chớ phai.



Điền-quang không vắn không dài.  
Không hình không dạng mấy ai rõ tường.  
Nên biết rằng con đường Tiên Phật  
Phải quả-công âm-chất cho cao,  
Ấy là Thiên-luật Công-Tào.  
Điền-lãnh giáng xuống nhập vào khiếu-quan.  
Nay gần lĩnh sắc ban vận-chuyên.  
Núi Vân-Nam ta luyện chơn-tinh.  
Phòng khi cứu-độ thần-linh.  
Khuyên chư môn-đệ lo gìn cơ-quan.

---

*29 tháng 3 năm Quý-Dậu.*

---

**LONG**-Hoa Đại-Hội mở khoa-tràng  
**THẦN**, Thánh, Phật, Tiên giáng thế-gian  
**HỘ** Đạo kỳ-ba vãng sắc-lĩnh  
**PHÁP** đàn thanh-tịnh đặng ơn-ban.

**THI**

Ngũ-Chi Đại-Đạo sắc truyền ban  
Mở rộng cứu nhơn lại chốn nhàn  
Cảnh thế đời đời cơn nạn-khờ  
Cuộc đời xây chuyển lúc nguy-nàn  
Thương vì môn-đệ mê trần-tục !  
Thăm bấy nhơn-sanh đắm thế-gian !  
Phật, Thánh, Thần, Tiên phân cạn rõ  
Hết lòng dạy-dỗ kẻ mơ-màng.



BÀI

Canh thâm đương lúc trời thanh  
Cám thương trần-thế hùng-anh kiệt-hào !  
Đất dài, biển rộng, trời cao  
Con Hồng, cháu Lạc nở nào đả-mê ?  
Kìa xem ngôi-vị nhàn-quê  
Xót-xa từ đoạn kẻ mê tục-trần.  
Ngày nay truyền rộng hồng-ân.  
Cứu đời có sắc Thánh, Thần, Phật, Tiên.  
Thiên-Tào bản tạc Dậu-niên  
Là năm mỡ rộng chơn-truyền kỳ-ba.  
Thâm-canh nhỏ giọt chan-òa  
Bao chừ thế-tục rỏ là lý-chơn ?  
Cao sâu huyền-bí giọng đờn  
Nhặt khoan thâm cảm giải cơn nguy-nản.  
Xiết-bao là lúc thỡ than !  
Lời châu tiếng ngọc **Thượng-Hoàng** cạm phân.  
Dạy cho người rõ ân-cần  
Huyền-cơ hiển-hiện rõ phần Đạo cao.  
*Đạo cao thì có ma cao.*  
*Lục thiên, lục động, thấp cao rần ngĩa.*  
Cuộc đời mai nắng, chiều mưa  
Thâm-thu đòi-đoạn sớm-trưa nổi phiền.  
Trách ai mê chốn đảo-huyền  
Nguyên-căn nữ dạ quên miền Tiên-bang.  
Thế-gian là cảnh mộng tràng  
Canh khuya kêu kẻ mơ-màng giấc say,



Trùng đôi mắt dạy chớ chầy,  
Tầm đường *Chánh-Lý* rẽ mây mấy từng !  
Dời chơn, ở khách trông chừng,  
Kia thuyền Bác-Nhả còn ngưng đợi chờ !  
Cạn lời chỉ bến chỉ bờ,  
Chỉ đường *Chánh-Lý*, chỉ cơ diệu-mầu.

---

19 tháng 4 năm Quý-Dậu

### **ĐẠI-THÁNH TÈ-THIÊN**

Thầy mừng các đệ-tử !

**ĐẠI**-Đạo kỳ ba chói bốn phương  
**THÁNH**, Thần, Tiên, Phật chỉ phân tường  
**TÈ** lời Thánh-huấn đêm canh mãn  
**THIÊN** Địa huyén-tôn rạng ánh-dương.  
Giáng dạy chư-môn hồi giác-mộng  
Tả thành *Chánh-Lý* phá mê-đường  
Cảnh nhàn vui đẹp nào phai lợt  
Tiên, Thánh tĩnh người hỡi sĩ-chương !

### **BÀI**

Trời Nam đã rạng danh Đại-Đạo,  
Đất Việt nay phục đảo Thuấn-Nghiêu.  
Khuyên chư đệ-tử dắc-diu,  
Lo về cảnh cũ muôn đều an vui.  
Chốn Bồng-Lai say mùi rượu Thánh.  
Cuộc cờ Tiên tả cảnh cho tường.



Nguyên-căn tỉnh giấc huỳnh-lương  
Nhìn xem ngôi-vị Thiên-đường tiêu-diêu.  
Nơi thanh-tịnh gió phiêu phưởng-phất  
Chốn mộng-trường dờ-dật hồn linh.  
Nhìn xem quê-vị Thiên-đình  
Kìa nào bạn củ đình-ninh thơ bài!  
Cảnh trăng thu đông dài hửng tửu  
Định tinh-thần danh-Thứ (1) vui say.  
Sóng xao diệt lũ trần-ai.  
Khuyên cùng đệ-tử nhục-hài chớ chia.  
Sớm non Thần, chiều về biển Thánh  
Vịnh phú-thi theo cảnh thanh-nhàn  
Khuyên đời tỉnh giấc mơ-màng  
Sơn-xuyên khéo tạc đôi hàng tốt-tươi.  
Vịnh câu thi hỏi người quân-tử !  
Ngâm kệ-kinh cư-xử sơn-khê  
Giảng lai đặng tỉnh giấc mê  
Cho người hiểu rõ phụng về non cao.  
Xem thế-trần ba-đào sóng bủa  
Khuyến nhơn-tinh đời bữa lo toan  
Cang-thường luân-lý giang-san  
Hỏi người, tỉnh-mộng mơ-màng làm chi ?  
Đường lao-khổ năng đi cũng tới  
*Chớ trách than vì bởi tiền-khiên*  
Lo sao tế-độ nhơn-hiền  
Chung đàng đặng trở về miền-cự ngôi.

---

(1) *Đình Thứu*, chỉ cảnh Phật. Trong kinh thường gọi núi *Linh-Thứu*, hay là *Thứu-Lãnh*, chỗ Phật Thích-Ca ở khi xưa. Tiếng Phạn là *Gijjhakûta*.



*Mùng 5 tháng 6 năm Qui-Dậu.*

### ĐẠI-THÁNH TÈ-THIÊN

Mừng các đệ-tử!

THI

**ĐẠI**-đức từ nay trở đại-tài.

**THÁNH**-Thần thừa lệnh sữ trần-ai.

**TÈ**-công *Chánh-Lý* lời châu-ngọc.

**THIÊN**-địa văn-xây thật khéo thay!

...

Khéo thay máy Tạo, luật thiên-nhiên!

Kẻ lý từ nay khỏi não-phiền.

Người mị quyền-tà xem đồ lụy.

Khuyên noi *chơn-lý* mới bình-yên.

...

Bình-yên cho kẻ biết lo tu.

Ngỗ-nghịch khen cho đám lọng-dù!

Phấn-thồ tưỡng mình muôn kiếp hưởng.

Tiền-tài khuất mặt thể sương mù!

...

Sương mù mau rá chẳng bền dai.

Giả dạng chơn-tu, một túi tài.

No ấm thân mình quên tánh-cáo.

Cười khan, khóc thăm lúc chiều-mai.

...

Chiều mai hết tính thấp cùng cao.



Đỏ, trắng, vàng, xanh lập khác màu.  
Nghĩ rớt suy cùng, Thầy **NGỌC-ĐẾ**.  
Qui nguyên Tam-Giáo, rõ vàng-thau.

. . .

Vàng-thau, quyền lý rộn hôm-mai.  
Nhật-thúc lần qua môn thánng ngày.  
Mới biết giạt-minh, tròn bén nước,  
Ăn năn không kịp, thở-than dài.

. . .

Than dài thở vắn, ngó Trời cao.  
Kêu cứu mà kêu có thấu nào,  
Vi thói mị-quyển đã trở mặt,  
Từ đây khuyên thế chớ lao-xao!

. . .

Lao-xao một chữ « Đạo » không rồi.  
Hành đạo xem qua thề nước trôi.  
Chẳng rõ Vô-Vi cơ diệu-lý.  
Tự xưng Tiên Phật, tướng cao ngời.

. . .

Cao ngời mà lại ích chi đời ?  
Cảnh thế lần qua thấy hỡi ôi !  
Có biết ai người ra giúp Đạo ?  
Qui-nguyên một mối rõ cơ Trời.

. . .

Cơ Trời thử-thất kẻ lời-tâm.  
Háo-thắng không suy mới lạc-lâm.  
Tiếng ngọc lời ngà đã biện-bạch.  
Liên-huờn thập thủ khá suy-thăm !





Mùng 8 tháng 6 năm Qui-Dậu

## **ĐẠI-THÁNH TỀ-THIÊN**

Mừng các đệ-tử!

THI

**ĐẠI** Đồng mở rộng hội qui-nguyên  
**THÁNH**-chỉ từ nay khắp Hậu-Tiên  
**TỀ** Đạo Vô-Vi hai chữ Lý  
**THIÊN**-nhiên trước định mối cơ-huyền.

...

Hôm nay các đệ-tử chẳng nệ nhọc-nhẫn, chí tâm cầu nguyện, Thầy sẽ xin Đức NGỌC-ĐẾ ban ân-huệ cho tận cùng đó. Nhưng cái tâm ấy không có thể bền-vững đặng, vì Thầy xem kỹ tâm của mỗi đệ-tử, phần đông vì nghe đồn mà đi coi cho biết đó thôi. Ôi! lời thệ-nguyện là cái khổ trong việc tương-lai đó, vậy các đệ-tử phải ăn-năn lại, nghe bài đây mà sửa mình.

BÀI

Chữ « *Tu* » khổ lắm trò ôi!  
Vui không dám tưởng, buồn ngồi không than.  
Mối Đại-Đạo chánh đàng *Chơn-Lý*  
Chữ Tam-Kỳ vạn kỷ còn nêu.  
Tu sao khỏi luật Thiên-điều  
Chí công trau-sửa trưa chiều cần lo.  
Ngọc đá biển muốn mò phải lặn,  
Đạo Vô-Vi muốn đặng chơn-truyền



Thi lo lập *chi nhân-kiên*

Thánh-ngôn rán nghiệm cơ-huyền mới thông.

Trước học Đạo, học trong *nhơn-nghĩa*

Mối *Tam-Cang* trọng-hệ đứng đầu

Lo sao cho vẹn *nghĩa-sâu*,

Bước qua Thiên-Đạo được châu NHƯ-LAI.

Nghe lời dạy một bài Thánh-huấn

Chuyên Đạo Trời chớ luận thấp-cao

Rán lo thương mến đồng-bào,

Dắc-diu trong lúc lao-đao tai-nạn.

Ở sanh-chúng, lệnh troàn kíp nghĩ

Chữ Vô-Vi thiên-lý trường-miêng

Sửa trần hết thói đảo-điên,

Sửa Tiên, Trung. Hậu hết quyền tà-ma.

*Tam-Giáo-Điện* Thầy đã định trước,

*Đạo Minh-Tân* vững bước *Lý-chơn*.

Giác mê giục tỉnh nghe đờn

*Lý-Chơn* là Đạo, là ơn phước Trời.

Ở đệ-tử, vâng lời Thầy dạy

Rán mà lo chữa cái lòng tà !

Biết rằng PHẬT diệt loài ma

Biết rằng có THÁNH trừ tà, khử yêu.

Biết lo Đạo, trưa chiều sửa tánh.

*Tánh trọn lành* là cảnh *Tây-Phương*.

Đôi lời châu-ngọc tỏ tường

Có căn mới đặt vào đường quang-minh.



Kệ rằng :

Quang-minh một điềm của Trời ban  
Đạo-đức huyền-cơ rán luận-bàn  
Ân núp máy Trời trông Thánh-huấn  
Vô duyên chớ có thờ cùng than.

---

11 tháng 6 năm Quý-Dậu

### ĐẠI-THÁNH TÈ-THIÊN

Thầy mừng các đệ-tử !

THI

**ĐẠI**-thừa nhứt-mạch hóa Tam-Quan  
**THÁNH**-Giáo chơn-kinh diệt quỷ-loàn  
**TÈ** huấn *Chơn-ngôn* hoá *Chánh-Lý*  
**THIÊN**-Hoàng dĩ định cồ-kim toàn.

Tịnh tâm ! Nghe bài.

BÀI

Cao-Tân-đàn diên-quang Thầy giáng  
Lập *Trung-Hoà* đấng bản *Lý-chơn*  
Cứu nguy có thuốc linh-đơn  
Sửa đời sẵn có cây đờn không dây.  
Tịnh-tâm lắng nghe Thầy truyền-lệnh !  
Đệ-tử vâng chấn-chính cơ-quan  
Từ nay rộng mở Tân-Đàn  
Thâu ba-sáu vị đứng hàng *Lý-chơn*.  
Nhờ lượng cả cao ơn rải khắp  
Cho nên Thầy sắp-dặt Thiên-cơ.



Gần đây đệ-tử phòng-hờ  
Cái mưu tà-mị nó chờ dịp may.  
Các kỳ hội ra tài sắp-đặt  
Việc cơ-mẫu khá chặt lòng vàng.  
Các lời đệ-tử hỏi-han  
Thầy phân cho cạn chánh-đàng Vô-Vi.  
Muốn tịnh-luyện Thầy y-phê lệnh  
Mấy huyền-vi là chính mình Thầy  
Khi xưa đạo khắp Đông-Tây  
Học thông vạn-sự nhờ Thầy truyền-ban.  
Nhưng kém đức khó toan chứng-quả  
Phải lập công mà trả ơn Trời.  
Vậy nay đệ-tử vâng lời.  
*Trước lo âm-chất, sau thời luyện-an.*  
Nhờ điềm-thống mới an linh-lánh,  
Cùng khai-quan tường cảnh Tây-Phương.  
Nữ-Nam chung-học một trường  
Nữ ba-mươi-sáu Tiên-nương hạ phàm.

---

*14 tháng 9 năm Quý-Dậu*

### **ĐẠI-THÁNH TÊN-THIÊN**

Thầy mừng đệ-tử lưỡng-phái !

BÀI

Nguồn Đạo là cơ lập Thuấn-đời.  
Một nền Chơn-lý khắp năm nơi  
Dạy người tỉnh-mộng qua truông-thê.  
Trở lại quê xưa mới thanh-thời.

...



Mới thanh-thời vui chơi cảnh-lạc.  
Chốn liên-bang thừa hạc giá lương.  
Đạo xem khắp cả Càn-khôn.  
Một bầu rượu cúc tình hồn muôn năm.

•••

Muôn năm mới gặp Đạo Thầy khai.  
Sớm tỉnh giấc-mê lánh sắc tài.  
Mở trí trượng-phu trừ lũu khí.  
Có thầy diu-dắc thoát trần-ai.

•••

Thoát trần-ai vui say chỉ bằng ?  
Cảnh Thân-Tiên ngày tháng khôn lường.  
Cờ Tiên, phú Thánh khắp phương.  
Khuôn-viên cảnh-trí một đường đạo-tâm.

•••

Đạo-tâm mỗi cả rán cần-chuyên.  
Học chữ « Vô-Vi » khỏi não-phiền.  
Kẽ mển trần-mản ôi rất khồ !  
Rồi đây khóc thãm lại sầu-riêng !

•••

Lại sầu-riêng, lòng điên trí đảo.  
Học lý-tà lạc Đạo kỳ ba.  
Cho hay Tam-Giáo chung nhà !  
Sửa lòng từ-thiện mới là an thân.

•••

An thân giúp Đạo, khuyến nhơn-sanh.  
Dạy dỗ cùng nhau một chữ « lành ».  
Bước kịp Long-Hoa về cựu-vị.  
Thanh-nhàn muôn thuở chốn cung thanh.

•••



Chốn cung-thanh hằng xem xuống thế.  
Việc giã-chơn nào để lấp ngõ ?  
Đêm trông, ngày đợi, tháng chờ.  
Năm cần, bảy xét, thiên-cơ lộ lần.

. . .

Lộ lần cho kẻ chí-tâm tu.  
Rán lánh trần-gian cảnh lộng dù.  
Lần bớt phẩm-hàm trên cõi thế.  
Bước lên non Thánh mặc ngao-du.

. . .

Mặc ngao-du rừng nhu biển Thánh !  
Buổi phong-trần là cảnh đờn-dau !  
Biết thương nghĩa cả ơn-cao.  
Chữ « Tu » làm gốc, kiệt-hào rán lo.

12 tháng 10 năm Quý-Dậu (29/11/33)

**NGỌC**-bửu linh-đơn rải xuống trần  
**HOÀNG**-thiên giáng thế độ nguyên-nhân  
**THƯỢNG**-ban phẩm-vị người lương-thiện  
**ĐẾ** luật ân-hồng trẽ chí-chơn.  
Chuyển lập *Trung-Hoà* qui vạn-vật  
Đạo truyền *Chánh-Lý* hiệp thiên-tân.  
Minh-quang kỳ chót đời an-thạnh  
Tân-cảnh qui-nguyên sắc Thánh, Thần.

. . .

Thầy mừng các con! Giờ nay Thầy rất vui mừng, vì là ngày Thầy chuyển Đạo. Vậy các con tịnh tâm nghe lệnh Thầy mà tuân theo.



BÀI

Thượng, Thái, Ngọc, ba-ngôi tỏ rạng  
Nay nhằm thời treo bản qui-nguyên.

Sửa cho mối Đạo thanh-yên

Lập cơ hòa-hiệp chơn-truyền Minh-Tân.

Lời Thầy phán con tuân lo liệu

Chốn Ngọc-Kinh ban chiếu độ đời

**Tề-Thiên Đại-Thánh** lãnh lời

Thế Thầy sửa-lập cơ Trời Hạ-Nguồn.

Khuyên ba-phái thọ ân Thầy bố

Phải xét-xem suy độ lời Thầy.

Vâng lời **Đại-Thánh** dạy bày

Tuân-y luật-lệ, chớ sai lời nguyên.

Lập Ngọc-bản **Ngô-Tiên** thọ sắc

Thừa lệnh Thầy sắp-đặt *lý-chơn*

Chuyển cơ qui-hiệp cân-phân

Qui về một mối lo phần độ nhân.

Bên nữ-phái trọng phần trách-nhậm

Thầy sắc ban **Thánh-Mẫu Lê-Sơn**

Độ đời có thuốc linh-đơn

Dạy đời có mạng Thầy ân chơn-truyền.

Phần yếu-trọng tại miền thế-giái

Độ tàng-linh, **Nam-Hải Quan-Âm**

Cứu người thoát chốn luân trâm

Một nhánh dương-liều cơ thâm độ đời.

Thấy thương con, cạn lời dạy bảo,

Khuyên các con luật Đạo phải tuân.

Mới mong thoát-khỏi tục-trần

Trở về cựu vị lãnh phần Thầy ban.



17 tháng 10 năm Quý-Dậu (4/12/33).

**ĐẠI-THÁNH TỀ-THIÊN.**

Thầy mừng các đệ-tử !

**THI**

**Đại-Thánh** Thầy vâng sắc Cừu-Trùng.

**Tề-Thiên** Thầy lãnh lệnh Huyền-Khung

Qui-nguyên Tam-Giáo năm chi hiệp.

Đại-Đạo Tam-Kỳ ba phái chung.

•••

Ba phái chung là cơ phổ-độ.

Năm chi hòa ấy số qui-nguyên.

Đại-đồng hiệp nhứt chơn-truyền.

Tam-thiên lục-bá kết-liên một đảng.

•••

Một đảng chánh-đại Đạo qui nguyên.

Cứu thế đương cơn nạn khổ quyền.

Giác-mộng tỉnh mau dò chực rước.

Thầy khuyên vững-bước đến cung Tiên.

•••

Đến cung Tiên nhờ duyên-căn trước.

Thống-khổ đời gặp phước Trời ban.

Mau mau tỉnh giác mộng-tràng,

Theo đảng Chánh-Đạo Thầy càng thương cho !

•••

Thương cho mển Đạo lại vì Thầy !

Nên nổi thân trò chịu đắng cay!

Mặc thể mặc tình đời giã-mộng.

Thầy khuyên đệ-tử giữ lòng ngay.

•••



Giữ lòng ngay chớ sai lời dạy.  
Thầy thương vì chẳng nại lao nhàn.  
Bền lòng hai chữ *trung-cang* !  
Thầy khuyên chạm dạ trần-gian thương Thầy.

Thương Thầy, xét thể, mến sông non.  
Chuyên Đạo kỳ ba đức vẹn tròn.  
Lắm lúc than phiền tinh-thế đời !  
Bao phen dạy dỗ thể phai mòn !

Thể phai-mòn vì còn mến tục.  
Đắm mê đời chẳng chút tu-hành.  
Thầy vì thương đứng tài-anh  
Lộn chen ần-tích, nở dành làm ngơ ?

Làm ngơ tai diếc nở nào dành ?  
Thức tỉnh cho mau rạng tánh-danh  
Xử vẹn hai đều *Trung* với *Hiếu*  
Nhơn-hiền trở mặt *lý-chơn* hành.

*Lý-chơn* hành rạng danh quân-tử  
Chữ *trung-cang* thanh-sữ còn bia  
Một lòng một dạ đứng chia  
Anh em hội-hiệp Thầy bia bản rộng.

---

*Đàn 18 tháng 10 Quý-Dậu (5/12/33)*

### ĐẠI-THÀNH TÈ-THIÊN

Thầy mừng các đệ-tử !

THI

Thầy khuyên đệ-tử nghiệm cơ-mầu  
Bạch-Ngọc Thầy vâng lệnh chỉ thâu.



Ngọc tốt muốn tằm vào vức-thắm  
Vàng tươi ham kiếm lại hang-sâu.  
Độ đời mển Đạo nhiều khi nảo !  
Cứu thê thương Thầy lắm lúc sâu !  
Các đệ-tử ôi, bẽn chí cả !  
Tương-lai sẽ đạt lẽ cơ-mẫu.

Các đệ-tử tịnh tâm nghe bài.

### BÀI

Thầy khuyên đệ-tử, trò ôi !  
Bền lòng theo Đạo về ngôi Đảo-Bồng.  
Thầy lắm lúc phân trông biện đực  
Đệ-tử tường mấy lúc nản-tai.  
Lời khuyên chí-sĩ nhơn-tài  
Đàng ngay mau bước đến ngày chung-qui.  
Trò nhiều phen thãm vi mối Đạo  
Thầy lòng thương giáng bảo đôi lời.  
Thâm-thâm máy nhiệm cơ Trời  
Dò trong lóng đực, rõ lời Thầy khuyên.  
Người nghĩa-khí ưu-phiền lắm lúc !  
Kẻ trung-cang sùi-sụt nhiều phen !  
Vi đời đả cuộc đua-chen,  
Loạn-luân trái lý hư-hèn quốc-gia.  
Đệ-tử lo suy xa xét cạn.  
Lịnh-chĩ phê tạc bản rõ-ràng.  
Thâu ba-sáu trẻ vào đàng  
Chung lo giúp Đạo khắp tràn rộng khai.  
Thầy cũng muốn tỏ bày tâm-sự ,



Ngặt vì trò còn lự còn lo.  
Huỳnh-lương tỉnh-giác, bỏ trò !  
Bảy-mười-hai trẻ rần lo giúp Thầy.  
Đạo qui nguyên chờ ngày hiệp-nhứt  
Thấy các trò, bứt-rứt lòng Thầy,  
Thương Thầy dạ nào nào khuây,  
Biết rằng Đạo chuyển lệnh Thầy qui nguyên.  
Khuyên bền-dạ tâm-thiền chí-cã  
Lời ngọc-châu khuyên khá dè lòng !  
Làm trai nặng gánh non-sông  
Chữ *trung*, chữ *hiếu* cũng đồng rần lo.  
Kia Thầy giao chiếc-đò cứu thế !  
Đệ-tử lo bốn-bề đồng qui  
Trên Thầy đã bố huyên-vi  
Vững lòng tấn bước chẳng vì nhọc thân.  
Đời ít kẻ phủ trần lo Đạo !  
Đời lắm phen dạy bảo khuyên-răn !  
Chẳng gin *Ba-mối*, *Năm-hàng*,  
Sa-mê vật-chất vi-cẩn lu-lờ.  
Thầy chẳng nở mắt ngo, tai lấp.  
Thừa NGỌC-HỮ chuyển lập chơn-truyền.  
Rần nghe Thầy dạy công-miêng  
Đạo hòa đồng thể lạc-liên con Rồng.  
Đừng học thói mong lòng xảo-quyệt,  
Đừng phân-chia, Thầy xiết nỗi buồn !  
Rõ-thông *cây cội*, *nước nguồn*  
Cầm giềng-mối Đạo, tròn vuông phải tường.  
Chẳng nên chia đôi đường cao thấp,  
Biện hèn-sang, phân cấp chia phe.



Muốn nên trò phải đặc-dè,  
Muốn nên trò phải lóng nghe lời Thầy.  
Giữ một dạ đừng khuây, đừng lãng.  
Băn chiêu-hiền tở rạng, bỏ trò!  
Đạo đương gay-trở, rán dò,  
Cho tường tà chánh, phải đo lý quyền.  
Đạo gặp lúc thanh yên sau trước  
Đệ-tử tròn gặp phước Thầy ân,  
An vui thong-thã muôn phần  
Đạo đời binh-trị rạng phần Nam-Bang.

23 tháng 10 năm Quý-Dậu (1933).

**NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ** chuyển Đạo qui nguyên

Thầy mừng các con !

THI

**NGỌC** ánh hào-quang lổ máy Trời.

**HOÀNG** minh tân-cảnh khắp năm nơi.

**THƯỢNG** hòa hạ hiệp lo công-quả.

**ĐẾ** lệnh Thầy ban trẻ độ đời.

...

Các con giờ nay chí-tâm cầu nguyện xin Thầy chỉ dạy đường đạo-đức, nẻo tu-hành. Thầy rất vui, Thầy nhắc lại cho các con rõ, Thầy thường dạy các con rằng Thầy lấy đức háo-sanh *độ tận* các con trở về quê xưa vị cũ, chẳng bỏ một con nhỏ-nhoi. Vậy từ nay về sau các con biết Thầy chuyển cơ qui nhứt, thì lo *hòa-hiệp* với



nhau, anh dắt em diu trở về quê-vị. Đều cần-yếu là chớ nên chia rẽ nhau. Các con phải nhớ câu « *Tay cắt tay bao nõ, ruột cắt ruột bao đành ?* ». Dầu cho chia ra năm nguồn, bảy lạch đi nữa, đến buổi qui nguyên cũng chung một mối. Vậy các con nhớ đem vào dạ nghe !

Thầy cho chung một bài, phải năng học năng hành.

BÀI

Lòng bác-ái rộng thương con dại,

Đức háo-sanh quảng đại độ trần.

Đánh chuông thức-tỉnh nguyên-nhân.

Đem thuyền tế-độ chực lần rước con.

Chữ thế-thái héo-don dạ ngọc.

Câu nhơn-tình cảnh khóc đoạn-trường.

*Bốn ngàn năm mở Nam-Phương.*

Lập dòng Hồng-Lạc công trường biết bao !

Vì gặp cuộc phong-trào thay đổi.

Khiến chi-ly nguồn cội nước nhà.

Động lòng Tiên Phật Thiên-Tòa.

Cho nên chiếu luật Long-Hoa khai trường.

Mười năm chẳng mở đường Huỳnh-đạo,

Tám năm dư khuyên-bảo các con.

Dạy lòng gìn chữ sắt-son,

Dạy cho biết nghĩa nước-non đên bồi.

Vì con dại lời thôi chẳng tưởng,

Mới xui nên lạc hướng sai đường.

Ngọc-Kinh Thầy chạnh lòng thương.

Tam-Kỳ Phổ-Độ lắm đường rẽ phân !

Lòng chẳng nở nên cần dạy-dồ !

Dạ không yên xiêu-đổ đàn Tiên !



Nên xin mở hội Thánh Hiền  
Thâu con tai-đức giao giếng Đạo chơn.  
Thầy xem trẻ trọng hơn vàng ngọc.  
Chỉ dạy con lo học lòng-lành.  
Rộng thương khắp cả nhơn-sanh.  
Độ-điều vạn-vật, lánh tranh-cạnh đời.  
Tinh liên-lạc là nơi cảnh-lạc.  
Nẻo chi-ly trùng-phạt đốn-đau.  
Con ôi thương Đạo với nào !  
*Lo cho đồng-loại khỏi vào tay ma !*  
Lời châu-bút Thầy đà cạn tỏ.  
Bản Minh-Tân đặng rõ, bớ con !  
Biết xem cảnh-vật nước non.  
Biết lo cho dặng vẹn tròn phận trai.  
Phải thẹn tiếng râu mày tay mắt !  
Phải ngán đời chua-chát đắng cay.  
Lo tu lánh cõi trần-ai,  
Tâm miềm thanh-tịnh an-bãi tánh-tâm.  
Lượn sóng dập lẹ dầm thế-sự.  
Luồng gió nhồi mát chữ hiếu-trung.  
Mãng mê cõi tạm trần-lung,  
Tinh-thần đạo-đức hết sung tước chồi.  
Này lời ngọc tỉnh đời mê-mộng !  
Rán mà lo gạn lòng đục trong !  
Nữ Nam, Nam Nữ cũng đồng.  
Rán lo lập đức bồi công kịp thời !  
Kệ rằng :  
Kịp thời, kịp tiết Đạo hoằng-khai.  
Khuyên trẻ kệ-kinh gắng chí mài.



Hai chữ *Tiết-Trình* là phận gái.  
Đôi câu *Trung-Hiếu* ấy tài trai.  
Tu-hành chậm rãi lòng đừng lợt.  
Lập đức nhiều ngày dạ chớ phai.  
Biết Đạo biết Thầy con chí hiếu.  
Danh bìa bản-ngọc dặng lâu dài.

---

*Cao-Minh-Đàn 13 tháng 5, năm Giáp-Tuất (1934)*

---

### THI

Chánh-tâm **ĐẠI**-Học Đạo Trời khai  
Tu-kỷ **THÁNH**-Nhơn đả giải bày  
Nẻo thẳng **TÊ** tâm qua biển-ngạn  
Đường ngay **THIÊN** lý bước càng hay.

Thầy mừng các đệ-tử!

### BÀI

Ngọc-sắc bản thiên-ân chiếu mạng  
Sổ thiên-môn tiếng rạng châu-phê  
Khai minh Chơn-Đạo một bề  
Độ đời trở lại vị quê cảnh-nhàn.  
Thuyền cứu-khở là đoàn hướng-đạo.  
Gắng sửa trau hòa-hảo đệ huynh,  
Nấc thang Chơn-lý lo gìn,  
Bước đường chánh-đại sắt-đinh ghi lòng.  
Trống đồ giục thức người hồng-điệp  
Chuông tỉnh-mê trong kiếp phù-sanh.  
Làm trai *nhơn-nghĩa* xữ rành  
Nam-nhi đạp sỏi vầy sành quân-bao ?



Đường thiên-ly gắng trau chí-hướng  
Rèn tác-lòng độ-lượng cao xa.  
Thức người say đắm ái-hà.  
Sông mê, bến khổ, đặng mà tĩnh-tâm.  
Người quân-tử lòng bằng vì thế  
Kẻ tiểu-nhơn lo kể khuấy đời  
Lòng không nhờn-đạo thương người  
Ghét vợ oán cha, thói thời trá-ngoa.  
Lòng bác-ái trải qua muôn khổ  
Dạ từ-bi tế-độ nhờn-sanh.  
Vớt người trong đám gập-ghình  
Khỏi cơn lao-ly, ấy hành Đạo-chơn.  
Tánh quân-tử keo-sơn thiết-thật,  
Tâm trọng-phu như mạch thủy-triều.  
Hạnh hòa, nét chánh trăm đều  
Sắt-son há dễ đổi điều *nghĩa-nhân* ?  
Từ thầy chuyên Minh-Tân qui-nhứt,  
Hiệp năm nhành nhờ Đức CAO-MINH (1).  
Chứng cho nhờn-loại chí-thành  
Cãi tà qui chánh lo hành thiên-cơ.  
Đạo dẫn kẻ ám-mờ thoát-tục.  
Đạo là đường cội-phúc nguyên-căn.  
Đạo êm lẳng-lặng trang-bằng.  
Đạo không xao-dợn như lăn sóng tay.  
Muốn tầm Đạo đàng ngay lo bước.  
Đức CAO-MINH rưới nước ma-ha.

(1) Sách Trung-Dung có câu : « Cao minh phối Thiên » —  
« Cực cao-minh nhi đạo Trung-Dung ».



Rửa tan ý tục, tâm tà,  
Theo đàng chánh đạo về mà cảnh Tiên.  
Thầy **Đại-Thánh Tề-Thiên** khuyến thế.  
Dạy *tin, trung, hiếu, đễ*, nẻo ngay.  
Dạy cho đủ đức, đủ tài.  
Đủ thao, đủ lược, râu mày độ nhọn.  
Trò gắng lấy keo-sơn lời dạy.  
Lập **TRUNG-HÒA** sửa cái quyền-ma.  
Từ đây chỉ trải bao-la.  
Che cây, đắp cõ, gọi mà chút ăn.  
Khuyên đệ-tử lập thân hành Đạo.  
Dắt chúng-sanh hườn-đáo vị căn.  
Lo trau mối Đạo thanh-hành.  
Sửa cho đời hết cạnh-tranh lợi quyền.  
Kia *Bác-nhã* (1) con thuyền đã đến !  
Chung sức nhau xa bến hồng-gian.  
Về nơi đất Phật hưỡng-nhàn.  
Tiêu-diêu thẳng-cảnh *Niết-Bàn* khi xưa.

Kệ rằng :

Đạo vốn **Vô-Vi** **Đại-Thánh** truyền.  
Đạo không vật-chất sắc **Tề-Thiên**.  
*Hữu-hình hữu-hoại* là **Thiên-lý**.  
Hữu nhân xét-soi kẻ đảo-điên !

(1) *Bác-Nhã* là **Trí-huệ**.



*Cao-minh Đản 16 tháng 5 năm Giáp-Tuất.*

**ĐẠI-THÁNH TÊ-THIÊN**

Thầy mừng các đệ-tử !

**THI**

**ĐẠI-Đạo** Thầy khuyên hiệp nhứt-tâm.

**THÁNH** qui *Tam-Giáo* hiệp *Năm-nhánh*.

**TÊ** an mỗi Đạo Trời khai lập.

**THIÊN**-Lý định rành lập cao-thâm.

..

**BÀI**

Minh-Tân Đạo cơ Thầy qui-nhứt

Chữ *Cao-Minh* chỉ Đức Huyền-khung

Chuyển cơ hiệp hội công-đồng

Mở trường Đại-Hội đến *Long-Hoa* kỳ.

Dầu hiểm-trở rán đi cho đến

Non nước còn rờng lớn lẽ công.

*Tam-Nguồn* là hội đại-đồng

Trống khoa-tràng đồ giục lòng nhà văn.

Chiếm bản ngọc phải nắn ôn-cổ.

Đoạt bản vàng ghi nhớ ân-sư

Cái công giáo-huấn bầy chừ,

Trò hiền học-tập mấy thu dư ngoài.

Lời Thầy dạy rán mài gan sắt

Tiếng Thầy khuyên chí dốc lo trau

Hồng-ân một lẽ lâu-lâu

Qui Nam, chuyển Bắc thâu vào một nơi.



Hiệp Đông Tây vâng lời **Ngọc-Đế**  
Đứng **Huyền-Khung** còn phế Thiên-ngôi  
Lập đời chuyển dựng cơ Trời  
Cho nhơn-sanh biết là thời *Hạ-Nguồn*:  
Buổi cùng cuối mạnh khôn yếu đại  
Thầy **Tề-Thiên** sửa cái chấn-hưng  
Khai nền Đại-Đạo Minh-Tân  
Lập cơ *Chơn-lý* đỡ nâng mỗi-giêng.  
Qui Tiên, Trung, Hậu miền ba-phái  
Lấy luật-công sửa cái chánh-đoan  
Chuyển cơ Cửu-Khúc Tam-Giang  
Mở Cao-Minh hội là đàng qui-căn.  
Cầm *cân* phải song-bằng là Đạo,  
Cân thiêng-liêng châu-báu vị-ngôi.  
Cân xong thoát máy *Luân-Hồi*  
Vị căn lo đắp, lo bồi cho cao.  
Cuộc thế-trần gươm đao giết lẫn.  
Giác mộng-hồn dù lọng màng chi ?  
*Gắng tâm đạo-đức tu-trì*  
Giây oan gươm-huệ giứt ly tẻ đời.  
Treo Bần-ngọc khuyên thời đệ-tử  
Công sách-đền dụ chữ *hiếu-trung*  
Lập thân cứu cả giống dòng.  
**Cửu-huyền Thất-tổ** thông-dong Thiên-Đàng.  
Thầy chuyển Đạo lụy tràn đôi giọt  
Đệ-tử ôi ! đảng ngọt đồng lo.  
Chí công mới đặng nên trò.  
**Hiền-lương** có thuở sánh đo thượng-đời (1)

(1) Thượng đời, là đời cổ, từ Thuấn-Nghiêu trở lên.



Trò nên đặng rạng ngời Đại-Đạo.  
Thầy chuyển cơ trò thảo lo vâng.  
Hòa tâm, hòa chí, hiệp đồng.  
Dựng gậy Đạo cả khắp trong địa-cầu.  
Trò cúi lạy khần-cầu đánh lễ.  
Thầy Tề-Thiên há dễ ngồi yên ?  
Nên Thầy mở hội *chánh-truyền*.  
Chọn trò hạnh-đức giao giềng-mối cho.  
Thầy cạn tiếng ba dò bảy gạn.  
Cảnh trung-thiên điền nháng búa giăng.  
Đất bằng sóng dậy cuộn lắn.  
Trời long đất lở, núi sông chuyển-vần.  
Máy Tạo-Hóa cân-phân *chánh-đáng*.  
Lẽ Âm-Dương tối sáng lẽ thường.  
Trò sanh trong cảnh đoạn-trường.  
*Nghĩa nhơn, trung hiếu*, bốn đường tân-tao.  
Dạ chí dốc lo trau tánh-đức.  
Lòng châm-nom gắng sức chơn-tu.  
Công-lao phá ám vệt mù.  
Rạng nèn *Đạo-Đức* thiên-thu vững bền.

Đạo có hư-hư thiệt-thiệt, tà cùng *chánh* hai lẽ cận kề.  
Muốn đi đường *chánh*, thì phải *chí-thành*; phải lấy  
tinh-thần đạo-đức, nghị-lực mà suy-đoán, mới khỏi lầm  
lạc, mới mong đoạt « *Lý* » nhiệm-mầu.



*Cao-tân-Đàn mừng 5 tháng 6 năm Giáp-Tuất.*

**ĐẠI**-luật truyền ra khắp thế-gian.  
**THÁNH**-kinh chỉ dạy bản Tiên-ban.  
**TÊ** lòng quăng-đại qui sanh-chúng.  
**THIÊN** diên dôi-đào sửa thế an.

Thầy mừng các đệ-tử!

**THI**

Thầy hằng dạy bảo, ó trò ôi!  
Cuộc thế chuyển suy thế chẳng rồi.  
Đạo-luật khai-minh người rán nhớ.  
Cơ Trời vận-chuyển hết *luân-hồi* (1).

•••

*Luân-Hồi* nhiều kiếp muội chơn-tâm  
Mãng ước đều sai, mãng chuyện lằm  
Một gánh nặng-hoảng hai vai mỗi.  
Chơn lần bước thẳng đến cao-thâm.

•••

Cao-thâm vi diệu cảnh nhà xưa  
Học sách *Trung-Dụng* bước thượng-thừa  
Bồi đắp nền nhân, vun bển đức,  
Lọc-lừa tâm-trắng phận tương-dưa,

•••

Tương dưa để dạ bực nhơn-tài  
Sửa cuộc trần-gian cạy trắng tay  
Chẳng chút bợn-nhờ thành đức cả  
Lành chung một cuộc rõ Thiên-oai.

(1) *Nghiệp-báo* trả xong, thì khỏi *Luân-hồi*.



Thiên-oai vận-chuyển lúc đời thay  
Những tướng riêng-tư chịu lạc-lài  
Đồng chí lo tu qua nạn-khổ  
Một lòng tướng Phật, nhớ đừng phai.

∴

Đừng phai hai chữ *chí-tâm thành*  
Biết đạo, biết đời, chớ chuộng danh.  
Vội-vả theo Thầy cho kịp chúng  
Đồng-bào một thể lập tâm-thanh.

∴

*Tâm-thanh* mới đáng phận trò Tiên.  
Quãng-đại, trung, nhỏ, nắm mỗi giềng  
Giới-luyện tâm phàm ra dạ Thánh  
Hải thông lý-luật, lễ thiên-nhiên.

∴

Thiên-nhiên đáng bản đả nêu rành  
Thứ lớp danh-từ tạc sử-xanh  
Mượn ngọn đuốc hồng soi thế-sự  
Tổ-tường là-chánh cuộc tranh-giành.

∴

Tranh-giành mãi kiếp chịu *luân-hồi*  
Thế đả tục-trần lắm, hỏi ôi !  
Nhắc đến non-sanh, chan giọt ngọc!  
Tưởng rằng muôn thuở vững thân ngồi.

∴

Ngồi ngắm trần-gian nổi quặn-lòng  
Chuyển cơ thi vịnh dạy chung đồng



Một ngày học Đạo là duyên-phước  
Mấy lúc tu-hành vẹn quả-công.

Thầy nay xem hẳn mối lòng của nhơn-sự mà nhiều nỗi quặn-dau ! Nào là mơ-mơ, ước-ước, nào là tính-tính, mong-mong nhiều đều vô đạo ! Mãng những đề lòng dục-vọng mà nhiều cơn lộ vẻ, ác-khí xung lên não-động lòng Trời. Bởi thế, Thiên-Toà đồng hội, chuyển độ trần-ai, dạy đời bỏ dử, theo ngọn đuốc từ-bi, đề dạ chí-thành, cầu ngày chung-qui toại-hưởng nơi cảnh Lạc-An.

Thầy lãnh phận-sự trong kỳ qui-nguyên mỗi Đại-Đạo, chỉ trông cậy mấy đệ-tử có lòng từ-thiện, có chí trung-thành mau mau định-đạt, hết sức lo cho tròn phận-sự, thi-hành cho đúng lệnh Thầy. Mỗi đệ-tử lãnh trách-nhậm phải đề hết gan-tấc lo-sao cho rạng vẻ đại-đồng, cho chói hừng ngọn đuốc qui-nguyên, đừng có lòng tư-dục đều chi khác cả. Thầy chỉ dạy có một, là chữ « Lý » còn tâm của các đệ-tử thì rất nhiều ý-kiến, có một phần ít bap với lẽ Trời mà thôi.

Vậy mỗi đệ-tử rán đề tâm tầm xét cho đều đặn thuận theo Thiên-ý, thì mới đáng phận-sự cứu độ sanh-linh

### KỆ

Thầy truyền lệnh xuống rán lo trau  
Thầy mở khiêu-quan diên dôi-dào  
Tiếp-hứng tâm-thần đều hiển-đạt  
Độ đời tầm « Lý » trôi đờn rao !



Mùng 9 tháng 6 năm Giáp-Tuất

**ĐẠI-THÀNH TÊ-THIÊN** đã hết lời  
Chuyên cơ dạy bảo khắp năm nơi  
Đạo qui Chánh-Lý Trung Hòa Phái  
Một lẽ thiên-nhiên chẳng đổi dời.

Thầy mừng các đệ-tử !

THI

Thảm bấy trần-gian chữ lợi-quyền !  
Cạn lời giáo-hoá chẳng cần-chuyên  
Dốt không lo học cho tường cội  
Thông cứ ý mình chẳng nhâu-kiên,  
Mảng những ghét-ganh chia chũng-loại  
Hết hồi lân-lước đến ưu-phiên,  
Cơn nguy sấm-sét lòng tỉnh ngộ  
Trở bước mau-mau hết đảo-huyền.

BÀI

Đồng một thể nhơn-sanh lao-khồ !  
Gặp kỳ ba tế-độ sửa đời,  
Nhìn kia biển cả vơi-vơi,  
Trời cao lộng-lộng, đất thời minh-mang !  
Ngắm cuộc thế điêu-tàn thương-xót !  
Nhìn chúng-sanh quặn-xót can-trường !  
Nỗi lòng tà-dục vẫn-vương  
Vô-Minh (1) chẳng rõ nào đường chánh-chơn ?

(1) Vô-Minh, là hôn-ám, mê-muội, tiếng Phạn là Avidya.  
Trong 12 nhơn-duyên của Phật-pháp, Vô-Minh là nhơn-duyên  
thứ nhất.



Lòng quảng-đại nhiều cơn **biện-lê**  
Dạ bao-dung lời đề **sửa-trần**  
Giáng cơ nương khiêu bày phân  
Trước sau sắp bản **ân-cần** năm nơi.  
Truyền thiên-diễn, truyền lời **giáo-hoá**  
Độ linh-căn biết ngã **thuần-lương**  
Một giây liên-lạc **an-bường**  
Đôi vai gánh Đạo **bốn phương** một màu.  
Thầy giáng thể lời trao **rành-rạnh**  
Dạy cho trò gìn **tánh thiện-lương**  
Trò ôi! Để bước lên **đường**  
Đường ngay muốn bước **cần nương** theo **Thầy**.  
Rán lược dậm vệt **mây** khoát **gió**  
Thấy dạng hồng **tỏ-rỏ** **nguyên-căn**  
Thương đoàn chủng-loại **lụy** **thần**  
Mới ra gánh nợ **phong-trần** **trả** **vay**.  
Biết đường ngay **chông** **gai** **khó** **bước**  
Rỏ **luật-điều** nào **được** **an-vui**.  
Đem thân bao **nở** **lấp** **vùi**  
Hồng-rắn **lắm** **lúc** **mê** **mùi** **cạnh-tranh** ?  
Nơi **Tiên-cảnh** **sẵn** **dành** **ngôi-thứ**  
Chốn **trần-gian** **gìn-giữ** **cơ-huyền**  
Độ người cho **rỏ** **căn** **Tiên**  
Sửa **trau** **phong-hoá** **hậu-hiền** **thuần-lương**.  
Chớ nên **ước-mơ** **đường** **hại** **lần**.  
Vi **chăng** **qua** **sô-phận** **ở** **đời**  
Cuộc **trần** **lao-lý** **lụy** **rơi**  
*Trả* *vay* **một** **lẻ** **cơ-trời** **định** **phân**.



Rán tích-đức là phần yếu-trọng.  
Đức đủ-đầy ân rộng kẻ bèn.  
Lo sao đất nước vững-bền  
Lo sao Nam-Việt rạng nền tổ-tông.  
Câu *Bác-Ái* nơi lòng hằng giữ.  
Dạ *Từ-Bi* nhớ chữ *Công-Bình*.  
Muốn nên như thế thạnh-bình,  
Trước lo tâm « *Lý* », sau gìn *nghĩa-nhơn*.  
Cơ xây-chuyển là nền tấn-hóa.  
Lối văn-thơ là ngã hữu-vi.  
Đạo thời một lẽ không ly.  
Đạo đâu có phải dạy đi kiếm vàng?  
Đạo là *Bác-Nhã* toàn độ thể.  
Đạo danh bia lưu đề đời đời.  
Đạo đâu phải dạy phân rời?  
Dầu cho tan rã, đến nơi Đạo thành.  
Thầy cũng xét-phân rành nhiều nỗi,  
Mới đề lời độ rồi phạm-gian.  
*Hạ-Nguơn* rộng mở khoa-tràng  
Cho người tâm *Lý* rõ đàng *Chánh-Chơn*.

13 tháng 6 năm Giáp-tuất.

**ĐẠI-THÁNH** truyền ngôn khắp thế-gian,  
**TÊ-THIÊN** thánh-chỉ cứu nhưn-nàn.  
Giảng cơ dạy rõ đều chơn-giả.  
Mừng đặng ngày nay rõ Đạo-vàng. (1)

(1) *Đạo-vàng* là *Huỳnh-Đạo*.



BÀI

Chiếu-chỉ ban lời vàng tiếng ngọc  
Hạ bút-châu truyền gốc Đạo trời.  
Lời khuyên cặn-kẻ không lời  
Một ngày học Đạo thành-thời muôn đời.  
Chữ « *Chi-thiện* » chiều mời đề dạ  
Câu văn-từ vội-vã xem ngâm.  
Lý-sâu rán kiếm siêng tâm.  
Dạy đời biết Đạo lập tâm ôn-thuần.  
Mỗi *nhơn-luân* cũng đừng phai lợt.  
Cảnh điều-tàn lo bớt tranh đua.  
Lợi danh sóng dập gió đùa.  
Trần-gian lửa táp hơn thua ích gì?  
Nền Đại-Đạo trường-thi mở rộng.  
Lẽ thiên-nhiên luân-thống điều-hoà.  
Triều-phong mộ võ lại qua,  
Nhật lai, nguyệt vắng chẳng qua luật-điều.  
Lòng *nhơn-thế* trăm đều mộng ảo,  
Kẻ *thiện-từ* hồi-đáo căn xưa.  
Muôn năm học sách thượng-thừa,  
Ngày Tiên, tháng Phật sớm trưa an nhàn.  
Đôi cảnh-thế điều-tàn tỏ-rỏ  
Phận nam-nhi chớ bỏ *Tam-Cang*.  
Thường xem sách Đạo rõ-ràng,  
Lòng ghi dạ nhớ lo toan thi-hành.  
Người có chí bao đành khóa-lấp.  
Phải ghi-tâm hằng tập *tánh lành*.  
*Trung-lương* mới rạng sử xanh,  
Rạng ngời vị cử hương thanh cảnh nhàn.



Kia là cảnh Tiên-bang hực-hở!  
Rán lo trau trả nợ tiền-khiên. (1)  
Đời sao quá tánh đảo-điên,  
Lòng nham dạ độc chác-phiền cùng nhau!  
Lý phải thời chịu vào sóng dập.  
Cuộc phong-ba đến gấp bên mình,  
Nhờ câu « chí-thiện » chơn-tinh,  
Nhờ ân-huệ rưới mới bình-yên thân.  
Lại đem tánh phụ ân Thiên bố  
Quá muội-mê chẳng hồ phận trai.  
Uống thay cho phận râu mày!  
Không lòng ái-chúng, không tài cứu nhơn!  
Mảng học tánh so hơn tính thiệt  
Chẳng lo sao phân biệt chánh-tà,  
Bày đều dối chúng lợi ta  
Chia nhau lòng lại tưởng đã cứu nhau!  
Việc sai quấy, phải mau lo dứt  
Nhớ lời răn, nhớ bức thơ đề  
Dạy rằng chung-kiệp một bề  
Lập nền Chánh-Đạo sửa tề tà-tâm.  
Đừng ưa-chuộng đều thăm nẻo tối  
Chớ rằng lo há-hối lập đời.  
Lập đời phải rán vững lời  
Phật-Tiên dạy bảo chiều mới lo-lường.  
Dạy phải lấy rau tương để dạ  
Lấy lòng nhơn chớ khá hại ai.  
Có câu lấy sự tranh-tài  
Không gìn hạnh-đức xa rày Phật-Tiên.

(1) Đó là Luật nhơn-quả (Karma) trong nhà Phật.



Qui-kế lặn không kiêng không nề  
Thừa dịp may ngăn bế lòng nhờn  
Khiến nên gây ác chác hờn  
Thầy xem Thầy động, từ cơn giảng bày.  
Dạy đệ-tử đừng phai mối cả  
Việc nhỏ-nhen trò khá phui-pha.  
Đề Thầy chuyên-vận rõ là  
Qui nguyên Đại-Đạo, lệnh ra lo-hành.

Kệ rằng :

Hành *chánh*, hành *chơn*, giữ hạnh *hoà*  
Lời phô tiếng luận chớ chia ba  
Thủ ngôn như thể nguồn sông bích  
Sẽ rõ lời Tiên dạy chẳng xa.

---

14 tháng 6 năm Giáp-Tuất

**NGỌC** sáng đời suy chiếu giới cùng  
**HOÀNG**-Thiên đang ngự tại Thiên-cung  
**THƯỢNG** minh cơ Đạo khuyên đoàn trẻ  
**ĐẾ** luận phân-tường rón hiệp chung.

Thầy mừng các con !

BÀI

Thầy cầm động cho đoàn con đại !  
Nơi trần-gian chịu dải-dầu lao !  
Thầy liền hội tại Công-Tào  
Lệnh ban tỏ rạng một màu qui-nguyên.



Con chẳng rõ cơ-huyền Đại-Đạo  
Phải nhiều cơn mộng-ảo quên Thầy  
Thầy đau dạ ngọc bầy chầy  
Vì con lắm chịu mỗi giây-oan trần.  
Ở con thơ một phần vẹn-vẻ,  
Rán lo sao nhậm lệ theo Thầy  
Theo cơ vận-chuyển hội này  
Chẳng lâu con cũng có ngày thanh-thời.  
Ở con ội ! cuộc đời vương khỗ,  
Phận nam-nhi rất hồ với đời !  
Đời nay sa-đắm hụp bơi  
Con mau thức-tỉnh nghe lời Thầy khuyên.  
Thầy nay đã giao quyền **Đại-Thánh**  
Chuyển cơ-quan hiệp cảnh Ba-ngôi  
Trần-gian con khá vun-bồi  
Quả-công đầy đủ phản-hồi vị xưa.  
Thầy **Ngọc-Đề** rất dũa dạ trẻ  
Thương con thơ giải lẽ độ hồn.  
Thầy là một Đấng **Chí-Tôn**,  
Linh-cẩn con vốn lưu-tôn ngàn xuân.  
Vì con mền lỏng trần vách sắt,  
Phải cam-tám lạc ngạch sai đường.  
Con xa phể bỏ *cang-thường*  
Quên câu *hạnh-đức* họa vương lây sâu.  
*Đời không Đạo, đời đâu đặng vững !*  
Trẻ đa mưu phờ-phĩnh con khờ  
Biết đâu là máy Thiên-cơ ?  
Biết đâu là cảnh bến-bờ an thân ?



Vậy phải đành lao thân lập đức.  
Phận làm con hết sức lo-lường,  
Lo sao thoát khỏi tai-ương  
Tâm cơ siêu-hóa trên đường *chánh-chơn*.  
Ở trần-gian nhiều cơn lửa táp  
Phận con thơ lo đáp *nghĩa-nhơn*  
Lo sao cho vẹn *Tam-Nguơn*  
Khỏi sa biển thẳm, khỏi gần ngục-môn.  
Học *lý-đạo tâm-liền* giải-luận  
Mười-hai kỳ hội dựng cân-phân.  
Đủ cơ qui-định Thầy ân  
Ngày sang bước kịp đưa chơn cảnh-nhân.

KÊ

Cảnh nhàn thong-thả phản hồi qui  
Rán bước mau chơn kéo trẻ kỳ.  
Con dại, con khờ Thầy xót động  
Lòng đau vì trẻ, mở kỳ-thi.

Các con nghe Thầy phân. Mỗi Đạo qui-nguyên là luật thiên-nhiên đã định. Lịnh Ngọc-phê ĐẠI-THÁNH vâng hành kỳ Hạ-Nguơn. Thầy giao khối ngọc cho các con. Con nào biết lo trau giồi, khối ngọc sẽ đặng rạng chói.

Kỳ-ba chuyên lập bản Đạo qui nguyên, thâu các con tài-đức chiếu mạng dạy rõ mối chơn-truyền, tìm phương giải-thoát trần-lao, chơn tam thiên độ-độ lập cảnh an ngôi, sửa đời u-tệ lại cảnh âu-ca, cho các con tường rõ mỗi Đạo nhà, lập 12 kỳ hội đặng phân tỏ tà chánh cho các con vững bước tu hành.



Vậy nay Thầy khuyên các con chưa đặng kêu tên và chưa chiếu-mạng phải rán lo lập công cho đầy, đức cho đủ, thì sẽ đặng toại lòng sở nguyện, chớ nên buồn lòng mà phể phạm-sự người tu. — Thầy chỉ cho các con rõ, phạm sự của các con kỳ Hạ-Nguơn chuyển kiếp này là *phải lo tu, lo trau-giồi hạnh-đức, lánh dữ theo lành*. nêu gương sáng-suốt, biết sự lỗi thì ăn-năn, rõ đều lầm-lạc thì mau tự-hối, phải cho vẹn phạm làm người, phân rành nhơn-vật, lần-lần sửa nhơn-tâm cho ra vẻ đạo-tâm. cứu nhơn độ vật, thương mến nhau, biết giống dòng, yêu nhau như con một cha, vui chia buồn sót. Đó là phạm-sự, chớ gọi mình là không phạm-sự. Thầy không giờ khắc nào quên các con. Sự tu-hành là phải gắng chí lập công. Con nào chí tâm lo phạm sự, chẳng quản sự khó-khăn và thân-phạm hàn-vi, thì cũng sánh được với đứa con phú-quí mà chẳng lấy đức làm nền. Đó là do nơi *căn Tạo-Hóa chẳng khi nào mất lễ Công-Bình*.

Thầy phân cho các con rõ chữ « quyền ». Thầy thấy các con nhiều trẻ hay nói chữ quyền, có khi lại vì chữ quyền mà bỏ phạm-sự. Các con khá biết rằng có 2 chữ quyền khác nhau. Quyền mà áp-chế là *tà-quyền, lợi-quyền, độc-quyền, chuyên-chế quyền*. Còn một chữ nữa là *chơn-chánh quyền*. Phải phân biệt, chớ lầm tưởng có một chữ quyền để cho các con xa lánh trần-tục.

Quyền mà dạy cho đặng trở về căn xưa vị cũ, chữ *quyền chơn-chánh* này là quyền của Trời, của Tạo-Hóa, các con nên tầm-kiếm mà lần chơn theo, chớ việc Đạo chẳng ai được chấp-chưởng quyền-hành mà mất vẻ Đạo Trời.

Thầy ban ơn cho các con.



29 tháng 6 năm Giáp-Tuất

**ĐẠI-Đạo** thành do một chữ *tâm*  
**THÁNH** ân rưới nhuận rán lo *tâm*  
**TÊ** câu trau-sữa thân tu *đức*  
**THIÊN** luật giáo-nhơn học *khôi* lẫm.

. . .

### THI

Mười ân lo trả nợ quần-sanh  
Luyện kỹ chữ *Tu* mới dặng thành  
Nương bóng bồ-đề ngâm kệ Phật  
Mang đôi áo bả đọc Chơn-kinh  
Nhà Nam giống trồng khêu hồn điệp  
Đất Việt rung chuông chỉ ngọn nhánh  
Bảy nạn lánh xa về vị củ  
Ba tai tu thoát đến cung xanh.

∴

Các đệ-tử tịnh tâm, Thấy cho một bài trường-thiên,  
tìm học mà hiểu Đạo.

### BÀI

Nước non Ông Tạo vẽ bày  
Phàm-gian nào có nhúng tay dặng vào !  
Nào hoa, nào bá thanh-tao  
Mấy ai chen lá sữa màu dặng đâu ?  
Tạo-vật đĩnh Đạo màu cứu khổ  
Mỡ *Long-Hoa* trống đồ bản khai  
Rao trong chí-sĩ anh-tài  
Cao-Minh đang cả bước ngay một trường.



Bản đề danh tánh sĩ-chương  
Đề cho những đấng thanh-lương đức-tài.  
Đường siêu-thoát đường ngay có một  
Nẻo chánh-chơn lời thốt quang-minh.  
*Siêu là chơn-lý* nơi mình  
*Đọa là do lấy* tội-tình thế-gian.  
Muốn nên đạo-đức rõ-ràng  
Trèo non lặn biển tìm vàng mới ngoan.  
Từ Bàn-Cổ mở-mang Chơn-Đạo  
Cho sanh-linh phục đạo huyền-vi.  
Nay nhằm mạt-kiếp Tam-Kỳ  
*Hạ-Nguơn* cuối tận mở thi *Long-Hoa*.  
Thuốc thần Thầy rưới gần xa  
Linh-đơn cứu khổ *Ma-ha Cam-lồ*.  
Ngọc báu quý **Cực-Đồ** (1) chiếu rạng  
Châu Huỳnh-kỳ treo bản **Đả-tiên**.  
Thầy nay lãnh lấy chơn-truyền  
Thâu trong hai sắc Thánh-Hiền thọ ban  
Nguyên-căn ở nước Thiên-Đàng  
**NGỌC-HOÀNG** sai giảng thế-gian độ trần.  
Bản Phong-Thần sắc ân **ĐẠI-THÁNH**  
Lãnh qui-nguyên ba nhánh *Trung-Hoa*,  
Phái ân truyền khắp gần xa  
*Trung-Dung* **KHÔNG-THÁNH** Nho-gia đạo tràng.  
Mở đường rước khách Tam-Giang  
Khai-Minh chánh-đại tại đàn Cao-Tân.

(1) *Thái-cực-Đồ*.



Đuốc-huệ khêu tỉnh lẫn nhờn-loại  
Rọi hồn-mê trở lại thiên-căn  
Đạo là sáng rạng như trăng  
Đạo êm lắng-lặng không lẫn sóng xao.  
Đạo rền chí-hướng thanh-cao  
Đạo *không, không-sắc*, Đạo nào hữu-vi ?  
Đạo Tam-kỳ Thầy qui phản bốn  
Giữ *Trung-Dung* khiêm-tốn ôn-lương  
Dạy *trung, tín, nghĩa, Cang-thường*  
*Lễ-nghi* vẹn-vẻ là đường siêu-thăng.  
Dạy cho trai trọn *năm-hằng*.  
Gái rành *bốn-cội* là lắng điềm-son.  
Học đạo trước lo tròn *phận-sự*  
Chữ làm trai phải giữ cho xong.  
*Một* là nước sạch rửa lòng  
*Hai* là thờ đấng Tổ-Tông của mình.  
*Ba* là phải giữ Công-Bình  
*Bốn* là roi lấy *Lễ-nghi* đạo-đồng.  
*Năm* đạo-đức ngăn-phòng chữ *Tín*  
*Sáu* chớ sai luật-định mà hư.  
Lời vàng *Minh-Đức* chỉ ư  
Tiếng rành *Chí-Thiện, Minh-Sự* (1) điềm-truyền.

➡ **CHUNG** ➡

(1) *Minh-Sự* là Thầy-Trời.



May 1934

Trace 3000 exemplaires

Imp. DUC-LUU-PHONG

Editeur: Tran Si

Directeur: Phan





