

INDO-CHINOIS

9

初 學 讀 本

SƠ - HỌC ĐỌC - BẢN

CỦA

NGUYỄN-QUANG-OÁNH và NGUYỄN-DÌNH-QUẾ

Giáo học

SOẠN RA

DEPOT LEGAL

• INDOCHINE •

Nº 3629

IN LẦN THỨ MƯỜI



IMPRIMERIE MAC-DINH-TU
LE-VAN-TAN Succ^R.
436, RUE DU COTON - HANOI
1926

Giá 0\$25

SCA 1743

初 學 讀 本

SƠ - HỌC ĐỌC - BẢN

NGUYỄN-QUANG-OÁNH và NGUYỄN-ĐÌNH-QUẾ

Giáo học

SOẠN RA



IN LẦN THỨ MƯỜI



— HANOI —

IMPRIMERIE MAC-DINH-TU
LE-VAN-TAN SUCC^e

1926

8 J.W. H.

9

Những người làm sách này giữ bản quyền
cấm không ai được in lại

PRÉFACE

Chers enfants,

Les livres se multiplient à votre intention : en voici un fait de récits très courts, faciles à comprendre et qui vous plairont particulièrement, j'en suis certain.

A votre âge, le pourquoi des choses est un peu difficile à saisir et ne vous intéresse que médiocrement ; vous préférez les contes, les fables, où le merveilleux s'allie avec la réalité, où les animaux, les plantes même parlent et agissent comme des êtres humains, tout en conservant les caractères propres sous lesquels vous les connaissez. Et cela plaît à votre jeune imagination.

Mais tout acte a des conséquences bonnes ou mauvaises ; en lisant ce livre, vous apprendrez ce qu'il est bon de faire, ce qu'il convient d'éviter ; le but des auteurs a été de former votre cœur avant de former votre esprit ; l'intention est louable, savoir se bien conduire est en effet la première des sciences. Etre instruit, c'est bien, mais être en même temps bien élevé, c'est mieux et l'on est sûr de mériter l'estime de tout le monde.

PÉRALLE

Chef du Service de l'Enseignement au Tonkin,

Hanoi, le 30 Novembre 1915

TỰA

Các con,

Sách học bây giờ càng ngày càng nhiều thêm lên, là cốt để cho các con dùng; này đây là một quyển sách bài ngắn, dễ hiểu, ta chắc các con xem tất phải lấy làm thích.

Các con tuổi còn thơ, cái nguyên lý của sự vật các con chưa hiểu thấu, nên các con chưa thiết mấy. Các con chỉ thích những chuyện vui, bài ngũ-ngôn trong có lầm điều kỳ dị mà lại hợp với sự thực, có súc vật, có cây cối ăn nói như người mà vẫn giữ được nguyên tinh, vì cái tưởng tượng của các con còn non nớt, nên các con xem những chuyện này vẫn lấy làm vui.

Song điều gì cũng có kết quả, hoặc hay, hoặc dở. Đọc sách này các con mới biết được điều gì nên làm, điều gì nên tránh. Mục đích của những người làm sách này là cốt để khai tâm tính các con trước khi luyện tri: « Tiên học lễ, hậu học văn », nghĩ như thế thật là rất phải vì biết ăn ở cho phải đạo là điều nên học trước hết. Học giỏi là điều nên khen, nhưng học giỏi lại có nét na mới thực đáng khen hơn mà vừa được mọi người quý mến.

PÉRALLE

Quan chánh Đốc-học Bắc-kỳ,

Hà-nội, ngày 30, tháng mười một, năm 1915

SƠ-HỌC ĐỘC-BẢN

1. — Võ lòng

Tên Bảo sáng hôm nay mới đi nhà trường là một, mà chiều về đã khóc mèu làm nũng mẹ rồi.

Trước kia, cả ngày Bảo chỉ có việc chạy nhảy chơi bời, hôm nay mới đi học võ lòng thì lây làm bức lắm. Khi vào lớp, thầy chỉ chỗ cho ngồi, thì đã lo không được chạy nhảy nữa; thầy bảo ngồi yên để thầy giảng sách, thì lại lo thêm, vì mồm miệng đã quen lắp-bắp cả ngày rồi. Đến khi giảng sách xong thầy hỏi lại, thì Bảo chẳng hiểu chi cả, vì còn nghĩ những chuyện đâu-đâu, không có chí vào bài học. Thầy giận, thầy mắng.

Bảo tủi thân, khi về nhà thồn-thức, nước mắt nước mũi tràn-trụa, kể với mẹ rằng: đi học cực khổ lắm. Bà mẹ lau mặt cho con rồi khuyên rằng: « Việc học hành ban đầu thì khó, nhưng rồi khó cũng hóa dễ. Con vô ý, vô tư, cho nên thầy giận, nêu con chăm-chỉ mà nghe lời thầy dạy, thì thầy yêu thương con ngay ».

CÂU HỎI. — Bảo đi học về có vui lòng không? — Khi Bảo còn ở nhà, chưa đi học, quen làm gì? — Mới vào lớp học, thầy bảo gì? — Giảng sách xong, Bảo có hiểu gì không? — Tại làm sao? — Sao Bảo khóc mèu? — Mẹ nó dỗ nó thế nào?

2. — B . . . a . . . ba

U ơi, học để làm chi?
Hết rờ đến sách thi y như buồn.
B . . . a (ba) b . . . ă (bă) luôn luôn,
Thà rằng chạy nhảy ngoài vườn lại hơn.

*U ơi, nghĩ đến nguồn cơn,
Khi xưa còn bé thật tiên trên trần,
Cả ngày nhảy-nhót sướng thân.*

*Con ơi, chờ có than thân,
Muốn cho sáng mắt phải cần b . . . a.
Nào là trăm nghệ người ta,
Muốn cho am-hiếu phải ra công rèn.
Dốt thời nào có ai khen,
Trông tờ giấy trắng mực đen biết gi.
Cả đời chịu tiếng ngu si.*

CÂU HỎI. — Trẻ con thích chơi hay thích học? — Có cần phải học không? — Học để làm gì? — Dốt nát có ai khen không?

3. — Muốn học thì phải giống tai

Ngày kia, con yêng gặp con khướu đậu cùng một cảnh với mình, thì lại gần mà nói rằng:

— Anh khướu ơi! anh dạy tôi học hót nhé?
— Chao ôi! anh đòi học hót à! Tôi đoán với anh rằng không bao giờ anh học nổi nghề ấy.
— Sao vậy? anh nói tôi nghe nào.
— Sao! anh phải biết rằng: học cho hót được thì phải có nghe lầm mới nên, thê mà anh, cà ngày chỉ lí-la li-láu không chịu nghe thì bao giờ hót được.

CÂU HỎI. — Yêng gặp khướu ở đâu? — Yêng với khướu nói chuyện gì với nhau? — Không nghe có học được không?

4. — Thẽ mới ngoan

Sáng hôm nay, khi tôi đi học, thằng Chi vẫy tôi lại bảo rằng: « Kính ơi, tao mới làm xong cái diều to lắm, mày lại đây chơi với tao đi ».

Nhưng mà lúc tôi ở nhà ra đi, u tôi có dặn rằng: « Em đi học, thì phải ngoan nhé ».

Ngoan là nhớ nhời u dặn, cho nên tôi bảo thằng Chi rằng: « Tao còn phải đi học, chưa chơi được ».

Ví mà tôi theo thằng Chi đi thả diều thì u tôi giận hờn, và khi đèn nhà trường thì chắc các anh em đã học cả rồi. Nghĩ thè cho nên tôi đi thẳng không ngoanh cò lại, đèn trường vừa đúng giờ vào học.

CÂU HỎI. — Chi gặp Kính đi học thì nói gì? — Sao Kính không theo Chi đi thả diều? — Kính già nhời làm sao? — Ví Kính nghe Chi thì đi học có kịp giờ không?

5. — Vạc với công

Công thầy vạc, lông đen như tro, có ý bì mặt xoè cánh ra múa. Vạc biết ý nói rằng: « Phải, cánh tao xâu-xí, song tao nhờ nó mà bay được cao, cánh mày tuy mỵ miêu, nhưng mà mày khác gì con gà cà đori chỉ lè-tè dưới đất thôi ».

Thà áo vải ây thè mà được việc, còn hơn lượt là mì chỉ để phô chương hão.

CÂU HỎI. — Tại làm sao, công thấy vạc mà khinh? — Vạc có nói gì không? — Chủ ý bài này nói về gì?

6. — Con ruồi với con bò

Có một con ruồi đậu ở trên sừng con bò được một lúc, rồi ve-ve bảo bò rằng: « Tao đậu trên đầu mày, hễ bao giờ mày thây nặng, mà phải cúi đầu xuống thì mày bảo đê tao bay đi chỗ khác ».

Bò đáp rằng: mày bám vào tao, hay không, tao cũng không cần chi, vì mày đèn lúc nào, đi lúc nào, tao cũng chẳng biết.

CÂU HỎI. — Ruồi bảo bò gì? — Tại làm sao ruồi nói thế? — Bò đáp lại thế nào?

7. — Cây thông với cây gai

Một hôm, cây thông với cây gai cãi nhau.

Cây thông tự khen mình rằng: « Ta lịch sự, ta to lớn, ta cứ thẳng mà mọc lên, không phải luôn lụy ai, ta cao gần bằng giới, chẳng chịu ở dưới ai, ta là một cây thật đáng quý hơn cả ». Cây gai đáp lại rằng:

« Nếu anh nghĩ đèn rìu, búa nó bỏ anh, cưa đục nó xé anh, thì chắc anh cũng phải ghen với số phận cây gai này ».

CÂU HỎI. — Cây thông khoe mình thế nào? — Cây gai đáp lạ thế nào? — Chủ ý bài này dạy điều gì?

8. — Ngờ nhau mà hại

Ba con bò đi đâu, cũng đi với nhau. Cọp kia chỉ rình ăn thịt, song có một mình không làm gì nổi, vì một không đủ sức mà chống cự với ba

Cọp ta mới đặt ra điều nọ, chuyện kia xúc siềm
đèn nỗi ba con bò ngờ lẩn nhau rồi thành ra thù
nhau. Khi ba con bò đã không hoà thuận với nhau và
không đi với nhau nữa, cọp ta mới xơi thịt dần hết.
Ây cũng vì cả nghe nhời siềm xúc, mà nên hại.

CÂU HỎI. — Trước tại làm sao cọp không hại nỗi ba con bò? — Sau
nó làm thế nào mà ăn thịt được ba bò? — Ta có nên nghe những nhời
siềm xúc không?

9. — Tham của giờ

Giời mưa, anh chăn dê kia, tìm được cái hang
cho dê ẩn. Trong hang ây cũng có nhiều dê rừng
vào trú nữa. Thày dê rừng béo tốt hơn dê mình,
anh ta đi lây cỏ, lây lá cho nó ăn, mà bỏ dê mình
chèt đói. Vài hôm, giờ tạnh, dê rừng tản nát mỗi
nơi một con, không sao giữ được mà dê mình đã
chèt đói hết cả rồi. Bởi thè anh chàng ta trở về
tay không.

CÂU HỎI. — Anh chăn dê, lúc đưa dê vào ẩn mưa, thi thấy gì ở trong
hang? — Thấy dê rừng thì anh ta làm gì? — Vì có sao? — Khi tạnh
mưa, anh ta có giữ được dê rừng chăng? — Dê mình còn con nào không?

10. — Bò non và bò già

Một con bò non, chưa từng phải kéo cây bao
giờ, lang-thang ở ngoài đồng, trông thấy một con
bò già đang cây ruộng thì nói rằng: « Chao ôi!
kiếp trước, bác tội tình gì, mà kiếp này phải khổ
nhọc như thè? » Bò già không nói gì cả, cứ lặng
lặng mà cây.

Được ít lâu, trong làng vào đám, tè thân, bò già được nghỉ mà bò con thì người ta làm thịt.

Bò già thay vậy mới than rằng: « Vị thè người ta mới để cho mày ăn cho béo chứ! Than ơi, vai chưa hề phải kéo cây, mà đâu đã phải nhát búa ».

CÂU HỎI. — Con bò non bảo gì con bò già? — Tại làm sao nó nói thế? — Khi người ta làm thịt bò non thì bò già có nói gì không?

11. — Chơi leo thì dại

Một con hươu với một con sư-tử công-ty với nhau đi kèm ăn. Sư-tử thì có sức, hươu thì nhanh, khi săn được chán vạn cái ăn, sư-tử chia ra làm ba, rồi phân rằng: « Phần thứ nhất về tao, vì tao là chúa, phần thứ nhì là phần công-ty của tao, còn phần này, mày vọc vào thì mày vô phúc ».

Ây chớ có chơi leo mà thiệt.

CÂU HỎI. — Con hươu với con sư-tử công-ty với nhau làm gì? — Khi đi săn về sư-tử làm gì và nói thế nào với hươu? — Ta có nên chơi leo với kẻ hơn ta không?

12. — Chớ trông mặt mà bắt hình dong

Một đứa bé con ngu dại, vớ được quả cam, ngoạm ngay một miềng rồi nhăn mặt lại ném quả cam đi và kêu rằng: « Đắng ơi là đắng! thè này mà ai cũng khen ngọt, không biết ngọt nổi gì? »

Cha nó nhặt ngay lây quả cam ây, lây dao gọt bỏ vỏ đi rồi cắt một miềng đứa cho nó và bảo rằng: « Bây giờ con thử ăn xem có ngọt không? »

Thằng bé con thây ngọt thực, đòi ăn hết cà quà.

CÂU HỎI. — Tại làm sao đứa bé con cắn quả cam mà kêu đắng ?
— Cha nó thấy thế bèn làm gì ? — Chủ ý bài này dạy điều gì ?

13. — Cười người chẳng bô người cười lại

Ở trong sân trường các học trò đang chơi vui
lắm; đám đồng quay, đám đá cầu, đám nhảy vô,
lú lượt đua nhau vùng vẫy. Phát chơi, vô ý, ngã
sẩy da, dóm máu. Giao chạy lại đỡ dậy, phùi làm
cho, như cho em vậy; Khang thì cười rằng: « Thằng
Phát, nó đau bụng hẳn thôi, kia nó ôm bụng để
nhịn kêu kia kia ! » Chưa được mây lúc thì Khang
nhảy cũng ngã như Phát, khóc oà lên. Chúng bạn
đều cười và chè rằng: Khang nó đau mồm kia, đi
lầy bạc hà cho nó soa.

CÂU BỎI. — Trong giờ chơi các học trò làm những gì ? — Trong lúc
chơi Phát làm sao ? — Có ai đỡ nó dậy không ? — Tên Khang thấy thế
nói gì ? — Sau Khang làm sao mà khóc ? — Có ai cười nó không ?

14. — Đa ngôn vô ích

Một hôm ĩnh-ương đèn chơi gà sông rồi than
thân rằng: « Người ta ăn ở thực không công, tôi
kêu rát cổ, bồng họng, cà ngày, cà đêm, mà chẳng
ai biết cho tôi, lại còn ghét bỏ, anh thì sáng chì
gáy vài ba tiếng, mà ai cũng quí, là có làm sao ? »

Gà sông đáp rằng: « Tôi gáy ít mà người ta quí
là vì đánh thức người ta dậy, anh kêu nhiều nhưng
người ta ghét, là vì anh làm điếc tai người ta mà
lại không được ích gì ».

CÂU HỎI. — ĩnh-ương nói với gà sông thế nào ? — Gà sông đáp lại
làm sao ? — Hay nói có phải là điều hay không ?

15. — Anh khờ

*Chú khờ được miếng thịt heo,
Vội vàng lấy lạt buộc treo trong phòng.
Rồi đem rốt mẫn vào trong,
Chắc rằng chuột hết nghè mong đường sờ.
Chốc vào chỉ thấy lạt chờ!*

CÂU HỎI. — Anh khờ kia có miếng thịt heo cắt đè đâu? — Sao lại rốt mẫn trong phòng? — Miếng thịt đi đâu mất?

16. — Nước chảy

Một hôm con Nhung theo mẹ ra sông đi giặt, lúc xong rồi, Nhung lần thẩn hỏi rằng: « U ơi, nước ta trông thấy chảy đây, thì bao giờ trở lại nhỉ? » Mẹ nó cười mà bảo rằng: « Nước đã chảy đi thì còn trở lại sao được? Chỉ có chảy đi, chứ chảy ngược lại thì không có bao giờ thê; ngày tháng cũng vậy, ngày nào, giờ nào đã qua đi rồi, thì không bao giờ còn lại thấy ngày ấy, giờ ấy nữa, cho nên ta không nên bỏ phí thì giờ ».

CÂU HỎI. — Nhung trông nước sông chảy nói gì với mẹ? — Người mẹ trả lời thế nào? — Nước chảy thì ví như cái gì? — Ta có nên bỏ phí thì giờ không?

17. — Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều

Có một anh rình mồi mới bắt được con chuột nó căm hận đồ mình. Nhất định làm cho nó chết một cách khổ sở, cho bõ cái hại của mình. Anh ta mới lây dầu hoà tẩm cả mình mày nó rồi lừa đốt. Chuột b้อง, chạy vùng lên nhảy cuồng, nhảy xiên, rồi leo lên mái nhà. Nhà mái lá, lừa bén vào, cho nên có mây phút mà cơ nghiệp ra tro.

CÂU HỎI. — Tại làm sao anh kia bắt được con chuột lại định làm nó chết một cách khổ sở? — Anh ta làm thế nào? — Làm thế có lợi gì cho anh ta không?

18. — Bé người mà cả dạ

Một hôm tôi thơ-thản đi chơi, quá chán về vùng nhà quê, tôi thấy một thằng bé con, đậm thằng bé nhơn thùm-thụp. Thằng bé nhơn chỉ nhăn răng ra cười mà không đánh lại. Thằng bé con đánh chán rồi, tôi lại gần thằng bé nhơn mà hỏi rằng: Thằng bé con đánh mày đây là em mày chẳng? — Không phải, nó là con người lảng-riêng nhà tôi đây ạ. — Thằng bé ày dữ nhỉ! Nó đánh mày thê, sao mày nhịn không đánh lại nó? — Tôi nhơn hơn nó, mạnh hơn nó, tôi đánh lại thì không nên, cho nên tôi nhịn; nó còn trẻ con, chắp nó làm gì?

CÂU HỎI. — Thằng bé con đánh thằng bé nhơn, thằng bé nhơn đánh lại không? — Tại làm sao nó không đánh lại? — Anh có phục bụng thằng bé nhơn không?

19. --- Con chuột với con bò

Anh chuột nhắt trêu anh bò, đèn cắn một cái rồi chạy. Bò đau, giận lắm, đuổi theo. Chuột nhanh chân chui ngay vào tò. Bò tức, lây sừng gõ vào tường mà chằng ăn thua gì, kêt cục, nhọc, lăn ra cạnh hang chuột ngủ khì. Chuột ta thò đầu ra cắn bò rồi lại chui vào tò. Bò ta tức mà không làm gì được. Chuột mới bảo bò rằng: « Không phải cứ nhơn mới là hơn đâu, nhiều khi to đâu mà phải thua bé nhở ».

CÂU HỎI. — Con chuột nhắt làm gì con bò? — Con bò có làm gì nỗi nó không? — Tại làm sao con bò lại thua con chuột?

20. — Trèo cao ngã đau

Một con rùa, một hôm than-thân rằng: « Sao giờ chặng sinh thêm cho ta một đôi cánh để ta bay cho

thích ». Một con phượng-hoàng đậu đây nghe tiếng bảo rằng: « Tao làm cho mày bay được, mày muốn không? »

Rùa ta mừng lắm, ưng liền.

Phượng-hoàng bèn cắp ngay rùa, bay bồng lên trên mây xanh, rồi buông rùa rơi xuống, mai rùa đập vào đá vỡ tan-tành ra. Trước khi chết, rùa ta than rằng: « Chết cũng đáng chằng oan, mình lê ở dưới đất còn chả nòi, chằng biết lên mây xanh làm gì? mong có cánh làm gì? »

CÂU HỎI. — Con rùa trong chuyện này ước điều gì? — Nó ước có được như nhời không? — Phượng-hoàng cắp nó bay lên giờ làm gì? — Tại làm sao rùa ta lại than thân? — Nó than thế nào?

21. — Khôn lắm dại nhiều

Một người lái buôn, đi mua muối rồi đeo cho lừa mang về. Đi qua cầu sông kia, lừa nhỡ bước, lăn xuống sông, muối tan hết nửa; khi lên được bờ thây nhẹ bồng.

Về đèn nhà bán hết muối, người chủ lại dắt lừa đi buôn chuyên nữa. Lúc trở về lừa ta đi đèn nửa cầu, cò ý làm cho ngã xuống sông, muối tan nhiều lắm, lừa ta được nhẹ lây làm đắc-chí.

Anh buôn muối biết vậy, lại dắt lừa đi buôn nữa. Lần ấy anh ta không mua muối, lại mua bông. Lừa ta về đèn sông, mới lên cầu đã nhảy xuống, bông thảm nước vào nặng quá, lừa căm đầu chịu vậy mà về.

CÂU HỎI. — Người lái buôn đưa lừa đi buôn gì? — Lừa nhỡ ngã xuống sông có bại đồ hàng không? — Tại làm sao lần sau lừa lại cố ý ngã xuống sông? — Sau người lái buôn làm thế nào? — Lần ấy lừa làm như vậy có khôn không?

22 -- Lùa với chó sói

Một con lùa giẫm phải cái gai, què không đi được nữa, thây anh chó sói thì sợ nó nhân thây mình đau mà ăn thịt mình, bèn nói ngọt rằng: «Anh sói ơi! tôi sắp chết mà may lại gặp anh đây. Anh ăn thịt tôi là phúc cho tôi, vì tôi sợ chết phơi ra đây thì cú, quạ nó rìa móc tôi, nhưng anh hãy giúp tôi một việc đâ: anh rút cái gai ở chân tôi ra, để tôi chết cho yên. — Thê thì được, có khó gì».

Sói ta nói rồi, lây răng rút gai ra cho lùa. Lùa ta khỏi đau, đá ngay sói một hối, sói vỡ mặt, giập mũi chạy mất, rồi than rằng:

«Đáng kiếp lám! mình xưa nay vẫn làm nghề đồ tè mà sao nay lại giờ nghề làm ông lang ngoại-khoa».

CÂU HỎI. — Con lùa giẫm phải cái gai, thấy con chó sói tại làm sao mà sợ? — Lùa làm thế nào mà chó sói không ăn thịt được? — Chó sói bị lùa đá có nói gì không?

23. --- Tham thực cực thân

Có con gấu con xưa nay tính vẫn hay thích mật ong. Một hôm tìm được một chỗ nhiều tổ ong lâm, thích quá, vội vàng sập ngửa đàm vào phá để lấy mật ăn cho sướng miệng. Mật tung toé ra, gấu ta hăm-hăm hờ-hờ liêm lây liêm đê. Chưa được bao lâu, ong rù nhau đòn lũ, kéo lại báo cái thù phá tổ của mình. Nó bám khắp mình mẩy, mặt mũi gấu, và cứ nhè chổ phạm mà đốt, gấu điên cuồng lên.

Thê gấu mới hay rằng nết ham mê chẳng nên dông mà lại nên nén đi, vì lâm khi được vui một tí mà mắc phải cái khổ tầy ván.

CÂU HỎI. — Gấu thích ăn gì? — Hôm tìm được chỗ có tổ ong, con gấu con làm gì? — Nó ăn mật ấy có sướng không? — Sao ta phải nén nết ham mê của ta đi?

24. — Thằng ăn tham

Hữu có tính tham ăn. Nhà có vò lắc rang, thỉnh thoảng ông nó vẫn lấy cho nó vài củ. Vài củ Hữu ăn không đủ miệng, cho nên chỉ ước ao được thật nhiều, ăn cho chán kia. Một hôm nhà đi vắng cà, nó thò tay vào vò bóc một nắm tướng để ăn cho thích không ngờ cồ vò bé, bóc nhiêu quá không kéo tay ra được, sợ, kêu khóc rồi lên. Mẹ nó đi chợ vừa về, thày vậy hỏi rằng: « Cái gì thê, con? — Mẹ ơi! tay con mắc ở trong vò lắc, không rút ra được. — Tại con tham lắm, mới đên nỗi thê. Nếu con chỉ lấy vài củ, thì sao có mắc tay như vậy ».

Hữu bỏ ra một nửa nắm, quả nhiên kéo tay ra được.

CÂU HỎI. — Hữu thò tay vào vò lắc, sao không rút ra được? — Tại làm sao nó lấy nắm to quá? — Mẹ nó bảo nó thế nào? — Ăn tham có là nết tốt không?

25. — Ngựa với bò

Một chú bé cưỡi ngựa đi chơi. Con ngựa ây hay lắm, nước kiệu êm.

Đi qua quãng đồng kia, con bò đương ăn cỏ, ngừng cỏ lên thây thê, giận lám, kêu lên rằng: « Thằng bé bằng ba ngón tay cũng cưỡi nỗi mày à? Mày không lây thê làm nhục ư? Quăng nó xuống ruộng kia cho rảnh ».

Con ngựa nói rằng: « Mày tiểu-nhân thực, mày xui tao những điều hay nhỉ! Tao đâu lại nghe mày mà làm những điều nhò-nhen như thê. Làm hại một đứa trẻ con thì vinh-hiển nỗi gì? »

CÂU HỎI. — Bò thấy ngựa để cho đứa bé cưỡi thì nói gì? — Ngựa có nghe nhời bò không và đáp lại thế nào?

26. — Bụng biết thương

Giời thì rét lại thêm mưa phùn, hai chị bé con, mỗi chị đói một thúng thóc ở chợ về.

Đi qua chùa, chị Mai thấy một đàn chim vì mưa mà không đi kiềm ăn được, đậu rủ ở thêm chùa thì động lòng thương, bóc một nắm thóc ném cho. Chị Huệ nói rằng: « Chị thương mày con chim đói cũng phải, nhưng mà khi về nhà thúng thóc của chị say ra thì tật kém gạo đi, như thế thì thấy mẹ chị hàn không bằng lòng. — Chị chờ lo, thấy u tôi chẳng mắng tôi đâu, ví mà có biết tôi làm phúc như thế này thì thấy u tôi lại mừng kia chứ chẳng giận đâu. »

CÂU HỎI. — Tại làm sao chim không đi kiềm ăn được? — Chị Mai trông thấy chim đói thi làm gì? — Chị Huệ đi cùng với chị Mai có nói gì không? — Chị Mai đáp lại thế nào?

27. — Không nên kiêu căng

Một cây sồi cao-nhớn tự khoe mình rằng: « Ở đời này ta là nhát cà, không còn ai bì kịp. Ngọn ta thi đụng giới, rẽ ta thi thâu đèn âm-ty, ta thi rướm rà che khắp đất. Phượng-hoàng là vua loài cầm-điều, còn phải đèn nhờ ta, người ta là vạn-vật chi-linh mà cũng chỉ bò ở dưới gầm ta như là sâu bọ. Như ta mới thực là không ai bằng. »

Chú tiều ở bên, hinh như nghe hiểu mày nhời ấy, mỉm cười rồi đứng dậy, vác rìu giọt vào gầm cây sồi một hồi. Sồi ta đó, hèt cà nói kiêu.

CÂU HỎI. — Cây sồi trong chuyện này khoe mình những gì? — Nó nói thế có ai nghe tiếng không? — Chú tiều nghe thấy sồi khoe mình thi làm gì? — Ta có nên khoe khoang như cây sồi ấy không?



28. — Hai cái đồng hồ

Một cái đồng hồ sâu, khi chạy nhanh, lúc chạy chậm, chẳng bao giờ được đúng. Đã thế mà một hôm, lại còn lên mặt chê cái ở bên, lâu ngày máy đã hỏng, kim đã gãy: « Chị là đồ vô dụng, tôi mới thật là vật hữu ích. Chị xem: ai làm việc gì cũng hỏi tôi, ai đi đâu cũng phải nhìn đèn tôi đã, vì sao người ta ân-cần đèn tôi như thế? Là vì không có tôi thì họ không làm cái gì được đúng giờ cả. Còn chị thì chẳng ai thèm ngó đèn. »

Cái đồng hồ cũ đáp lại rằng: « Tôi già yêu rồi, cho nên tôi là đồ vô dụng, người ta bỏ tôi đi cũng phải, nhưng mà tôi còn hơn cô nhiều, là tôi không biết đánh lừa người như cô. »

CÂU HỎI. — Cái đồng hồ xấu chạy có đúng giờ không? — Nó chế cái đồng hồ hỏng thế nào? — Cái kia đáp lại làm sao? — Câu « đánh lừa người » đây nghĩa là gì?

29. — Đòi khôn hơn mẹ

Một con cá chép dặn lú con rằng: « Các con đừng có bơi xa, cứ ở giữa sòng mà đi, không thì mắc lưỡi câu, hay là lờ **cùng** lưới. »

Lú cá con chẳng để nhời mẹ vào đâu, cứ bơi vào gần bờ mà chơi.

Lúc bấy giờ là mùa nước, nước lên mạnh quá đê điều vỡ nhiều, lú cá con bão nhau rằng:

« Mẹ ta hay doạ ta lầm, sợ nỗi gì kia chứ. Chỗ này chỉ có giờ với nước, ai dám đèn đây mà trêu chúng ta? Ta đi xem địa phận mới của ta đi, mẹ ta không đi theo ta **cũng** đại. »

Nói thế rồi lũ cá con rù nhau bơi ra ngoài hết.
Chẳng bao lâu, nước rút suông, đàn cá con mắc cạn,
nằm chờ trên đất, người ta nhặt về rán ăn.

CÂU HỎI. — Con cá chép mẹ dặn con những gì ? — Cá con có nghe
nhời mẹ không ? — Chúng nó có mắc nạn gì không ? — Trẻ con có nằm
nghe nhời cha mẹ không ?

30. — Trai, cò

Giới nóng, anh trai nằm ở bờ ao há miệng ra hóng
mát, chú cò lò-rò đâu đèn, thò ngay mồ vào miệng
trai những toan sợi thịt, chẳng ngờ trai mím chặt
miệng lại, cò ta không sao rút mồ ra được.

Chú cò doạ rằng : « Nay không mura, mai không
mura, trai đi đồi trai. » Trai cũng nói : « Nay không
rút mồ ra được, mai không rút mồ ra được, cò còn
đồi cò. »

Hai bên không bên nào chịu bên nào, ông đánh cá,
vai đeo rỗ, tay vác cân câu, lững thững đi tới, chộp
được cà trai lắn cò.

CÂU HỎI. — Tại làm sao trai cắp được mồ cò ? — Trai với cò doạ
nhau thế nào ? — Gặng nhau thế cò lợi gì chẳng ? — Tại làm sao ?

31. — Chớ thấy đồ mà lăn vào

Một đêm, Nhung học khuya, bỗng đâu con thiêu-
thân ở ngoài bay vào cứ quanh quẩn ở ngọn đèn,
trước còn xa, sau gần mãi lại, đèn nỗi sa vào ngọn
lửa, cánh cháy hết, lăn xuống bàn. Nhung thày vậy
nói rằng : « Ô hay ! con này tự nhiên ở đâu bay ngay
vào ngọn lửa để cho cháy cánh không bay được
nữa. »

Chị nó ngồi khâu ở bên, nhân thè răn em rằng :
« Con thiêu-thân phải thè là nó tưởng chổ sáng là
chỗ vui thú đem thân sa vào. Người ta cũng vậy, ai
mà say đắm vào sự chơi bời thì khôn đèn thân ngay. »

CÂU HỎI. — Sao con thiêu-thân lại cháy cánh ? — Thằng Nhung
thấy vậy có nói gì không ? — Chị nó răn nó thế nào ? — Người ta có
nên say đắm vào sự chơi bời không ?

32. — Công việc mẹ ở nhà

Khi cha con ra đồng cày bừa, mẹ con ở nhà chẳng
nhàn hạ đâu. Nào là trông nom con, săn-sóc các
em con, nào là dọn dẹp đồ đạc cho đâu vào đây,
quét trước cửa nhà cho sạch-sẽ, khô ráo ; nào là chi
tiêu dẫu krum để cho bao giờ cũng có gạo ăn, có
tiền trả thay, cân thuốc lúc ôm đau, sắm áo quần
khi tết nhứt. Một tay cai quản hết cả công việc nhơn
nhỏ một nhà, có phải là nhẹ đâu ? Cha con cả ngày
ở ngoài đồng, đèn tôi mới về, thì đã nhọc, còn làm
các việc ây sao được ?

CÂU HỎI. — Trong khi cha con ra đồng, u con ở nhà làm gì ? —
Công việc u con ở nhà có nhiều không ? — Cha con đi cày về có thể
làm được những việc ấy không ?

33. — Hai anh thợ làm nồi đất

Một anh làm nồi đất chè đỏ của anh khác rằng :
« Nồi với niêu thè này mà cũng đòi làm thợ nặn
nồi. Có hoạ người mù thì mới mua nhầm phải những
đồ này. Trông xem có cái nào ra hồn cái nồi đâu : cái
thì méo, cái thì lệch, khác gì đồ của đứa mới tập
làm chưa ? »

Anh kia tức mình nói rằng: « Thời ! xin bác ~~s~~ ít
nhời chử. Nỗi tôi chỉ có một tật, mà tật ày tôi nói
ra thi bác không bằng lòng, là tật nói tôi không
phải tay bác làm ra. »

CÂU HỎI. — Làm sao anh thợ làm nồi kia lại chê đồ của người đồng
nghệ với mình ? — Chê như thế có nên không ? — Anh thợ kia có
nói gì không ?

34. — Trẻ nông nỗi, già lo xa

Một cậu học trò, vừa đi vừa ăn, một quả mơ, cái
hột vứt đi, một ông già nhặt lây trống ngay trước mặt
cậu ta, cậu ta cười là gàn. Được ít lâu, cậu ta lại qua
đó thì cái hạt mơ đã mọc thành cây mà ông già vẫn
còn sống, vun tưới chăm bón kỹ lắm. Anh kia lại
cười rằng: « Còn sống bao nhiêu nữa, mà thừa công
như vậy ! » Đến khi nhớn, cậu học trò ta lại qua
đường ấy, giờ nòng nực, đường cát bụi, vừa nhọc,
vừa khát, cậu ta ngồi nghỉ ở dưới gốc cây mơ, hái
quả ăn cho đỡ khát. Lúc bấy giờ cậu ta mới biết ông
già là người lo cho kẻ hậu sinh.

CÂU HỎI. — Ông già nhặt hạt mơ để làm gì ? — Anh học trò thấy
thế nói gì ? — Sau anh ta lại đẩy thi anh ta thấy ông già làm gì ? —
Ông già làm như thế có ích lợi gì không ? — Anh chàng kia chê ông
già như thế có phải không ?

35. — Giới một nghề còn hơn biết lối trăm nghề

Một con ngỗng lên mặt tài, khoe với chị gà láng
riêng rằng: « Không có vật nào đủ nghề bằng tôi. Cái
gi gì tôi cũng biết. Chị xem tôi muôn bơi thì bơi, muôn
chạy thì chạy, tùy ý tôi cả. Chán đi thi bay, chán bay lại
lội, muôn giờ nghề nào cũng được. Thè có tài không ? »

Gà mái đáp rằng : « Anh khoe thế, tôi thiêt tưởng khí quá. Chạy, anh chàng bằng hươu ; lội, anh còn kém chạch ; bay, anh còn thua diêu-hâu ; hay như anh, sao dù là hay, là tài ? Biết một nghề, mà biết cho tinh, còn hơn biết năm bảy nghề, mà không biết đèn nơi. »

CÂU HỎI. — Con ngỗng khoe với con gà thế nào ? — Gà đáp lại thế nào ? — Biết dở dang nhiều nghề hơn hay là biết đích xác một nghề hơn ?

36. — Lúc hoạn nạn chờ bỏ nhau

Hai anh em bạn học chí thân, một hôm cùng nhau vào rừng chơi. Đang ngoạn phong cảnh, thỉnh-linh, một con gấu đâu đèn. Một anh nhẹ chân nhảy tốt lên cây ăn, anh kia chờ có một mình, sợ khiếp, ngã ngửa ra nằm thẳng cẳng nhìn thở già chêt.

Con gấu đèn nơi, người hít mái, ngỡ là sác người chêt, bỏ đi.

Khi gấu đã xa rồi, anh trên cây nhảy xuống, bến bạn rằng :

— Con gấu ghé tai anh nói gì thế ?

— Nó bảo rằng : « Trong lúc hoạn nạn mà bỏ anh em là bất nghĩa. »

CÂU HỎI. — Hai anh em bạn đi chơi, gặp gấu thì làm thế nào ? — Anh leo lên cây chẽ anh nằm dưới đất thế nào ? — Anh kia đáp lại thế nào ?

37. — Cái cọc

Cây cúc non kia, một hôm bảo người làm vườn rằng :

— Ông ơi ! ông nhỏ cái cọc ở bên mình tôi đi. Nó làm tôi bức mình cả ngày, cả đêm, tôi không thở được, làm tôi sáy cả vò ra.

— Tao cầm nó để đỡ mày đây mà, không có nó
thì mày đỡ mà.

— Ô hay! tôi yêu đuối gì, bé bỗng gi mà phải
cọc đỡ? Ông cứ nhỏ đi, tôi đứng một mình vững
chán. Tôi nhơn rỗi chẳng cần phải ai đỡ.

Ông lão làm vườn nhỏ cọc bỏ đi.

Than ôi! gió phào một cái, cây cúc nghiêng đi,
hoa vỡ tan tành.

Các em ơi, lây dày mà coi: bé dại mà muôn tự tiện
cứ xù lây, không để cha mẹ kèm thì hại đên thân ngay.

CÂU HỎI. — Sao người làm vườn lại cầm cọc cạnh cây cúc? —
Cây cúc thấy thế có bằng lòng không? — Nó nói gì? — Người làm
vườn đáp lại thế nào? — Nhỏ cọc đi, cây cúc đứng có vững không? —
Lác bé thì ai làm cọc cho các anh?

38. — Học trò bé

Nghĩ xưa nhớ chuyện cũ,
Cả ngày chỉ quây u.
Xung quanh, trẻ nó chè,
Chúng nó gọi thằng cu.

Năm nay tôi lên bảy,
Nhớn rỗi, tôi không quây.
Chúng thây thè cũng yêu,
Cho nên chúng chơi với.

Năm ngoài mới vỡ lòng,
Bảy giờ đọc đã thông.
Viết tôi viết cũng khá,
Nét sờ đã đỡ cong.

Nay tôi đã ra trường,
Thầy học có lòng thương.
Bạn bè đem tâm mèn,
Cha mẹ cũng yêu đương.

CÂU HỎI. — Lúc bé còn ở nhà thì làm gì? — Nhớn rồi có quấy nứa không? — Đi học từ năm ngoái, bây giờ biết những gì? — Đi học trường mà ngoan thì có ai thương yêu không?

39. — Không nghe nhời

« Cục! cục! cục! giờ gần tôi rồi, con về chuồng đi, đừng vơ vẩn ngoài nữa mà khòn. » Gà mẹ bảo gà con thè.

Gà con đáp lại rằng: « Mẹ chờ lo, tôi quanh quẩn gần đây, có đi đâu mà ngại, và lại giờ chưa tôi đâu mà sợ. »

Miệng tuy nói chơi gần chuồng, nhưng mà lân la, vui cảnh đi xa không biết.

Một anh cáo thày chú gà lò-rò chồ vàng, đèn tán rằng: « Cậu đi đâu đây? May chửa! Tôi gặp cậu đây, mời cậu về nhà tôi ăn cơm cùng tôi cho vui. »

Gà con theo liền.

Khὸn nạn thay! gà con vừa vào hang, cáo vồ lây nhai cà lông.

CÂU HỎI. — Gà mẹ bảo gà con về chuồng, gà con có nghe không? — Gà con nói thế nào? — Không nghe nhời mẹ, gà con có gặp nạn gì không?

40. — Quả bàng với cái nấm

Một quả bàng trên cây rụng xuống, chạm vào cái nấm mọc dưới đất. Cái nấm phàn nàn rằng: « Sao anh chẳng rời xa tôi ra một vài bước. . . . » Quả

bàng mắng át ngay rằng: « Gớm nhỉ! Tao là quả cây bàng mà lại phải kính một cái nấm nhái ở phân này ra à? » Cái nấm chẳng nè nữa nói lại rằng: « Dòng dõi tao tuy hèn thật, song cứ đọ tao với mày thì mày ra gì hở? Tao là của ăn được, người ta quý trọng tao, lày đĩa vàng, bát bạc mà đựng, còn mày thì người ta quét cho lợn ăn chứ gì. Lúc bấy giờ mày còn cậy con ông cháu bà nữa không? »

CÂU HỎI. — Quả bàng rụng xuống chạm phải cái gì? — Chạm phải cái nấm thì cái nấm có phản nản không? — Quả bàng mắng cái nấm, thì cái nấm có dám nói gì nữa không?

41. — Tham của ngoài đường

Tên Giảo lơ-phờ ở ngoài đường, thày ở thém nhà người thợ kim-hoàn kia có một bộ xà-tích xinh lắm, thì lòng sinh tham ngay; trông ngược, trông xuôi, không thày ai, vội vàng cui xuống nhất.

Tay vừa mới mó đèn mà đã giẫy nảy ra mà kêu b้อง.

Người thợ bạc nghe thày kêu, chạy ngay ra mắng rằng: « Đồ ăn cắp! thê mới đáng kiếp! Giời không dung kè gian mà! Tao nướng bộ xà-tích này vừa xong, tao bỏ ra đây cho nó nguội, sao mày đèn nhất cho b้อง hở? Đã đáng kiếp chưa! »

Giảo xâu hổ quá, chạy mất. Từ đây trở đi, chưa, không dám tơ hào đèn của ai nữa.

CÂU HỎI. — Giảo mó vào cái gì mà b้อง? — Vì có gì nó lại mó vào bộ xà-tích? — B้อง thế có đáng không? — Người thợ bạc mắng nó thế nào? — Ta có nên tham của người không?

42. — Chia kẹo

Cậu tên Hồng một hôm về quê chơi có mang một kí kẹo làm quà cho trẻ. Đến nơi, chỉ thày có tên Hồng ra chào thì đưa cà cho nó. Hồng mở ngay ra ăn thì cậu nó hỏi rằng :

- Các em đâu ?
- Thưa cậu, các em tôi đi chơi cà.
- Thê khi các em mày có quà bánh thì chúng nó có chia cho mày không ? hay là chúng nó ăn cà một mình ?
- Các em tôi bao giờ có gì cũng chia cho tôi à.
- Thê hôm nay mày có kẹo, có chia cho các em không ?

Hồng nghe nhời ây mặt đỏ lên, vội vàng lấy kẹo chia ra mày phần, rồi đi đón các em về đưa cho mỗi đứa một phần, chỉ giữ cho mình có vài miềng thôi.

Hồng bây giờ mới biết rằng có cái gì mà cũng chia với anh em cùng ăn mới vui, mới ngon.

CÂU HỎI. — Hồng có kẹo cậu cho, có chia cho các em không ?
— Thấy nó ăn một mình thì bảo nó thê nào ? — Hồng ta có thẹ không ? — Có cái gì ăn một mình thì có ngon bằng chia với các anh em cùng ăn không ?

43. — Quỷ kêu

Một hôm con Tân ra vườn hái hoa với chị, bỗng nghe thày quạ kêu thì vội vàng nhặt mảnh sành, mảnh ngói ném đuổi đi. Chị nó thày thê hỏi tại cớ gì thì nó đáp rằng : « Người ta thường bảo rằng quạ kêu là báo điềm chẳng hay, cho nên tôi ghét nó, đuổi nó đi. » Chị nó cười và bảo rằng : « Mày nguy

quá, cái gì cũng tin chẳng xét cớ sao. Người ta là loài khôn nhất mà còn chẳng biết trước việc lành, điêu dữ, huống chi con quạ là con chim, con vật. Từ giờ em có nghe thầy nói điều gì thì phải xuy xét đã, chờ có nên tin nhảm như thè nữa. »

CÂU HỎI. — Sao con Tân thấy quạ kêu lại đuôi? — Điều ấy có nên tin không? — Tại làm sao?

44. — Cái vết vẫn còn

Một người hiền dặn con rằng hễ khi nào làm nhảm lối điếu gì thì phải đóng một cái đanh vào cột mà khi nào sửa mình được điếu gì thì được nhổ một cái đi.

Được ít lâu, cái cột đầy những đanh. Người con thầy mình phạm nhiều lối, giật mình quyết chí tu thân lại, thì đanh mỗi ngày ít dần đi. Đến ngày cột không còn cái đanh nào, cha khen con có chí. Người con lắc đầu rồi tự nhiên rõ nước mắt ra. Người cha thấy vậy, lấy làm lạ, hỏi rằng: « Cái gì mà con buồn thè? Bao nhiêu đanh ở cột con đã nhổ được hết rồi, con nên mừng chứ sao lại tủi? » Người con nhìn cái cột mà nói rằng: « Thưa cha, nhưng mà vết đanh còn lại rành rành, không thè nào xoá đi nổi. »

CÂU HỎI. — Người hiền kia dặn con điều gì? — Người con có sửa mình được không? — Đã sửa được mình sao lại còn khóc?

45. — Một thử lá qui

Hai con ở cùng nhau đi gánh gạo, một con vừa đi vừa cắn-nhấn răng nặng, một con cười cười, đứa đứa như đi không.

Con nợ hỏi con kia rằng: « Gánh chị cũng nặng bằng gánh tôi, mà sức chị chẳng hơn sức tôi, tôi lấy làm nặng lè cỏ mà sao chị cười đùa được hở? »

— Chị không rõ, tôi cười đùa được là vì trong gánh tôi có để một thứ lá nó làm cho tôi quên được cả nặng đi, chứ có gì lạ đâu.

— Lá gì thê? Chị bảo tôi để tôi bắt chước xem có thật không nào?

— Cái lá ấy là lá cây Kiên-nhẫn chị biết chưa? Người ta ở đời có biết kiên-nhẫn mới được.

CÂU HỎI. — Trong chuyện này, hai con ở làm gì? — Hai đứa có nói chuyện gì với nhau không? — Cái lá quí ấy là lá gì? — Kiên-nhẫn nghĩa là gì?

46. — Thằng liền

Tên Tùy có nết hay nói, trông thấy cái gì, nghe được chuyện gì cũng đi kể cho hết, mới yên.

Trong lớp học chẳng chịu nghe nhời thầy giảng chỉ chuyện hèt giờ với những người ngồi bên mình, cho nên học mỗi ngày mỗi cùn đi.

Cha nó muôn làm cho nó chừa nết ấy, một hôm bảo nó rằng: « Tao sắp ra tỉnh, tao muôn cho mày đi theo ra xem cho biết chỗ thị thành, song mày không được nói chuyện ấy với ai, nếu mày hờ rằng cho người ngoài biết thi tao không cho đi nữa. » Tùy vâng; nhưng mà lười để yên ngừa quá, cho nên chưa được mày giờ mà cả xóm ai cũng hay chuyện ấy.

Hôm sau, hai bò con vừa ở nhà ra khỏi vài bước thì có người hàng xóm hỏi rằng: « Hôm nào hai ông con ra tỉnh đây? » Cha tên Tùy cười và nói rằng: « Bao giờ thằng liền này nó chừa được cái nết hay nói, thì sẽ đi. »

CÂU HỎI. — Thằng Tùy có nết gì xấu? — Ở trường nó có học hành gì không? — Cha nó làm thế nào cho nó chừa nết xấu ấy?

47. — Dện với tầm

Dện kia trăng lười bắt ruồi,
Thấy tầm kéo kén včra cười vừa ché:
« Chị sao chậm góm chậm ghέ,
« Làm có cái kén, rέ ra hàng ngày.
« Trông em thoát cái xong ngay,
« Chỉ trong một phút đã đầy mạng răng. »
Tầm bèn thủng thỉnh đáp rằng:
« Làm nhanh chóng hỏng cũng bằng như không.
« Thà rằng chịu khó lâu công,
« Làm đâu được đó thung-dung vội gì.
« Vội mà vô ích làm chi ».

CÂU HỎI. — Dện trăng mạng để làm gì? — Dện thấy tầm kéo kén thì nói gì? — Tầm đáp lại thế nào? — Dện ché thế có phải không? — Mục đích bài này dạy điều gì?

48. — Ché người chẳng ngầm đến ta

Một con công xoè đuôi ra múa, bao nhiêu chim trông thấy đều khen là đẹp, là khéo cà, duy chỉ có hai con vịt lội ở đầm, ché mà thôi.

Một con nói : « Kìa, mày không nhìn con công à? Trông hai cái căng nõ mà xem có cái gì xâu hơn nữa không? »

Con kia lại gièm thêm rằng : « Chao ôi ! lại còn tiếng nó nữa, êm sao là êm, êm đèn nỗi cú có nghe tiếng cũng phải bưng tai ! »

bác ngắm lại thân mà xem có cái gì hơn công chǎng, hay là cái gì cũng kém cà? » Hai anh vịt thẹn quá lùi mât.

CÂU HỎI. — Công có cái gì đẹp? — Trong chuyện này công làm gì? — Làm sao hai con vịt lại chế con công? — Cắt nghĩa câu đầu bài?

49. — Đám mây

Mặt giờ đã xè về tây, một chú bé đương chơi ở sân, ngửa mặt lên giờ thấy một đám mây đen bèn lên tiếng hỏi rằng:

« Ơi hời đám mây, làm gì mà lơ-lửng giữa giờ ây? »

Có tiếng đáp ngay xuống rằng: « Giờ làm đại hạn, hồ ao cạn sạch, ta mưa xuống cho đầy đầy; cỏ cây vì nắng, úa héo cà, ta mưa xuống cho tươi tốt lên; đồng áng khô khan cà, ta mưa xuống cho có nước mà cây cày. Em ơi, khi ta đã làm cho nhân vật được xung túc cà rồi thì ta sẽ đi, chẳng còn ở đây làm gì nữa. »

CÂU HỎI. — Chú bé con trông thấy cái gì ở trên giờ? — Nó nói gì với đám mây? — Đám mây đáp lại thế nào? — Trong nhời đáp của đám mây có ngụ ý gì không?

50. — Sum họp với nhau thì có sức lực

Vừa mới bão xong. Chịu với Bào, hai anh em đưa nhau đi chơi. Ra tới chùa thì thấy cây gạo cổ thụ to hai người ôm mới xuể, đỗ nằm ngang đường. Ở bên, có một khóm trúc so với cây gạo thì trăm phần không được một, mà vẫn yên nhiên không gãy chút nào. Bào chỉ khóm trúc mà hỏi anh rằng: « Gió ban đêm to lắm, cây gạo nhơn thê kia mà còn đỗ, sao khóm trúc nhỏ

con con, lại không can gì? » Châu đáp: « Cây gạo to nhơn, nhưng chơ chơ có một mình, cự sao được với bão, cho nên đồ, còn như trúc kia tuy bé nhở, nhưng mà nó mọc xen nhau, cây nọ nương cây kia, cho nên gió không lay chuyển được. »

CÂU HỎI. — Châu với Bảo ra chùa chơi thấy gì? — Làm sao mà cây gạo đồ? — Làm sao mà trúc không gãy? — Sum họp với nhau thì có ích gì?

51. — Tham ăn

Con Tý mồm lúc nào cũng đầy bỗng mới bằng lòng. Mẹ nó nghèo, làm vật và cả ngày chỉ dù hai bữa gạo thôi, không mảy khi thừa tiền mua bỗng cho con, nên Tý ta trộn mẹ đi.

Nó vào rừng tìm chỗ bà tiên ở, gõ cửa mà nói rằng: « Tý đây, bà có bỗng cho Tý ăn mây. »

Bà tiên mở cửa cho Tý vào rồi nói rằng: « Em thích bỗng lắm thê ư? Đây này vò sò bỗng ngon, bỗng ngọt, tha hồ em muôn ăn bao nhiêu thì ăn. » Tý ta mừng quá, ăn chán, ăn no mà không hết bỗng. Nhưng chưa được mây phút, thích không bằng khổ, Tý đau bụng điken cuồng lên. Đau quá Tý kêu vang lên, thi bà tiên lại mang bỗng nhét mãi cho.

Con bé ăn tham ây đau đớn khôn khở rồi, bà tiên mới làm phép cho nó ngủ đi. Đến khi nó tỉnh thi ra vẫn nằm ở nhà, mẹ đang thang thuốc cho.

Tý ta phải nằm đến năm sáu hôm mới dậy được, từ đây trở đi không dám đòi bỗng nữa.

CÂU HỎI. — Con Tý có nết gì xấu? — Sao nó trốn mẹ nó đi? — Nó bỏ nhà đi ăn? — Nó vào rừng làm gì? — Bà tiên có cho nó ăn bỗng không? — Nó ăn bỗng có sướng không?

52. — Quả bùa

Hai chú bé con một hôm bắt được quả bùa ở gốc cây. Một chú nói: « Tao trông thấy trước là cùa tao. » Chú kia cãi: « Cùa mày thè nào? Tao nhặt được thì tao ăn. » Hai đứa tranh nhau không đứa nào nhịn đứa nào đèn nỗi sáp đánh nhau. Vừa toan ra tay đâm đá thì có một đứa nhơn đi đèn, nói rằng: « Hai đứa không nên xô-xát để tao chia cho »: Nói rồi, đứng vào giữa, cầm lấy quả bùa bùa ra làm đôi, đứa cho mỗi đứa một mảnh vỏ và phân rằng: « Nửa này của mày, vì mày trông thấy trước, nửa này của thằng kia, vì nó nhặt được, còn cái ruột thì phân tao vì tao có công xứ đoán cho chúng mày ».

CÂU HỎI. — Hai đứa con bắt được cái gì? — Chúng nó có được ăn không? — Sao bắt được, lại không được ăn?

53. — Con gà sống với hai con đỗ

Có một bà lão hàng nuôi được hai con đỗ, cứ sáng, gà mới gáy một dạo thì bà ta đã đánh thức hai con đỗ dậy làm hàng để tang-tàng ra chợ bán cho sớm.

Hai đứa quen ăn bơ làm biếng, rùa con gà làm đêm nào cũng mắt giác ngủ ngon. Một hôm chúng nó bắn nhau bóp cổ gà chết đi để được ngủ yên. Ai ngờ từ hôm không có gà gáy nữa, bà nhà hàng bạ lúc nào sức dậy là đi đánh thức hai con đỗ liền, có khi mới nửa đêm, có khi mới đi năm vừa trọp ngủ, chẳng còn giờ giác nào nữa.

Hai đứa bầy giờ mới biết là đại vì muôn tránh
một sự khổ con con, lại phải cái tẩy định.

CÂU HỎI. — Hễ gà gáy thì bà nhà hàng làm gì? — Hai con ở có
ura con gà không? — Tại làm sao? — Nó giết con gà có ngủ được
yên không?

54. — Không nên chể những người tàng tật

Có một ông lão gù ngồi câu ở bờ ao, một lũ
trè chạy lại trèu, đua nhau xúm lại mà nghịch ông
ta rồi cười ầm cà lên. Có một đứa quái nhất, chồ
vào mặt ông ta mà nói rằng: «Tôi đỗ ông năm
thằng được đây». Cà lũ lại cười già. Ông lão gù
cứ ngồi câu chẳng nói đi nói lại, mà cũng chẳng
giận. Chán các cậu làng hèt, rồi rủ nhau xuống ao
tắm. Chẳng may thằng bé quái nhài ày không biết bơi,
nhảy xuống nước thì chìm lìm. Những đứa kia
thầy thè sơn-sác kêu gọi om-xòm, thì ông lão gù
nhảy ngay xuống nước, lặn một hơi, mò được thằng
bé ày mang lên bờ.

Bây giờ lũ trè đứa nào đứa ày đèn xin lỗi và
tạ ơn ông ta. Từ đây trở đi chúng nó kính mến
ông ày và không dám hồn nữa.

CÂU HỎI. — Tại làm sao những đứa trẻ chể ông lão câu cá? —
Ông lão ày có giận chúng nó không? — Chúng nó trêu ghẹo ông lão
chán rồi thì làm gì? — Tại làm sao thằng bé quái nhất lại chìm lìm
dưới ao? — Ai vớt nó lên? — Các anh có phạc bụng ông lão ày không?

55. — Chớ cậy hơn cha

Hai cha con tên Nhị sang làng bên xem hội, Nhị
thập bé không trọng thầy trò gì hết, vì người đóng
như kiền mà nó lại đứng vòng ngoài. Bò nó mới

côong kēng nó lên cho nó xem. Nhị ta xem được hết, vỗ tay nói rằng: « Thầy ơi, tôi trông rõ hơn thầy, vì tôi cao hơn thầy ». Cha nó nghe thầy nói thế, bật cười và hỏi rằng: « Khi này, tao chưa cōng mày lên thì sao mày chằng nói mày trông rõ hơn tao, và cao hơn tao hở? »

Nhiều trẻ cũng như thằng Nhị. Nhờ cha mẹ cho ăn cho học, biết được một tí, về nhà đã tì-toè khoe hay hơn cha mẹ. Sao không nghĩ, cha mẹ có cho học hành mới biết, thì cái biết ấy là của cha mẹ cho mình chứ ai.

CÂU HỎI. — Têm Nhị đi xem hội với ai? — Nó có xem được gì không? — Khi cha nó cōng nó lên vai thì nó nói gì? — Thằng Nhị nói thế có phải không? — Những hạng trẻ nào giống như thằng Nhị?

56. — Hai cái đèn

Một đôi đèn cùng đứng với nhau ở trên một cái án thư, một cái tháp, một cái khồng.

Cái tắt nói rằng: « Chị ơi, tôi trông thấy chị cháy mà tôi oán-thán thay cho chị. Chị cháy hết đêm hôm nay thì còn gì là dầu nứa; sáng mai bầu chị hết sạch sành-sanh mà bầu tôi vẫn đầy ăm-ắp, như thế mà chị không buồn ư? »

Cái kia đáp rằng: « Chị phàn nàn số phận tôi làm chi. Chị nghĩ rằng vì thế mà tôi nên buồn là chị nhảm. Tôi lại lày làm vui kia. Chị ngẫm xem: đã là đèn mà không cháy thì có khác gì có xác mà không có hồn vía không? Tôi được cháy thiêng này tôi lày làm vui tâm lầm, vì tôi làm cho chỗ này được sáng, dầu có hao hết dầu đi, tôi cũng không tiếc ».

CÂU HỎI. — Cái đèn tắt bảo gì cái đèn tháp? — Cái đèn tháp đáp lại thế nào? — Lấy hai cái đèn ấy ra mà ví thì cái tắt giống như người thế nào? — Cái tháp giống như người thế nào?

57. — Vu oan giá họa

Một người du lịch qua cái rừng kia, làm cho một con chó đang ngủ phải thức dậy. Mắt giắc ngủ, chó giận lầm, sủa nhộn lên và cù theo vó ngựa mà cắn. Ngựa sợ chạy tè lên, chó lại càng theo giữ. Người du lịch tức lầm, lầm-bầm rằng: « Tao không có cái gì mà đập chết mày ngay đây, nhưng mà rồi tao cũng có cầm giết chết mày. »

Khi ra khỏi rừng, đèn làng kia, người du lịch kêu lên rằng: « Làng nước ơi! đằng sau tôi có chó dại. » Mới kêu có dăm bảy tiếng thì người làng đã chạy ra, người cầm sào, kẻ vác gậy, đập con chó ày chết đứ-dù?

Người du lịch dùng cầm gì mà giết con chó vô tội ày?

Dùng nhời vu oan, mà một nhời vu oan cũng đủ làm cho kè vò tội chêt không sao tránh khỏi.

CÂU HỎI. — Vu oan là gì? — Người du lịch vu oan thế nào? — Nhời vu oan ấy có độc không? — Tại làm sao?

58. — Ăn cầm yềng

Nhà ông Xuân có con yềng biệt nói, thường khi trẻ hàng xóm đến chơi thì ông ày vẫn l่าย cho chúng nó chơi.

Khang thày con yềng hỏi gì cũng biết đáp lại, lày làm thích quá, ước ao có một con như thè để nhà chơi cả ngày thì hay.

Một hôm Khang sang chơi, ông Xuân đi vắng, thày lồng yềng ở sân, chạy đèn mờ ngay ra bắt lày yềng thu vào bọc mang về. Chẳng may vừa ra đèn cửa gấp

ông Xuân về. Ông ta có tính yêu trẻ, thấy Khang thì nắm tay dắt vào rồi gọi : « Yèng đâu ? Yèng đâu ? » ra đây. » Tức thì ở trong bọc Khang có tiếng thưa rằng : « Tôi đây, tôi đây. » Ông Xuân lè lè làm lạ mà Khang thì đỏ mặt tía tai, vội vàng vứt yèng ra rồi chạy mất.

Từ đây Khang không dám sang nhà ông Xuân chơi nữa.

CÂU HỎI. — Làm sao thắng Khang trước ao có con yèng của ông Xuân ? — Hôm ông Xuân đi vắng nó thấy yèng thì nó làm gì ? — Nó lấy con yèng có thoát không ? — Anh nghĩ thắng Khang ra thế nào ?

59. — Biết bao bọc lẫn nhau

Có một ông lão đánh giậm sáng nào mờ-mờ dắt cũng đã đi mò ốc bắt cua rồi.

Một hôm giờ còn tôi, ông ta thấy ba con cua phụ nhau mà đi, lại gần xem thì thấy hai con khiêng một con tám càng gầy sạch chỉ còn có hai càng thôi. Ông đánh giậm thấy vậy, động lòng thương, không nỡ bắt, đứng lại mà than rằng : « Người ta anh em ruột thường xưng là « thủ túc » thè mà thấy lợi thì biết tranh nhau, ngộ hại thì bỏ nhau ngay, thực là không bằng mà ý con cua này nó biết giúp nhau trong lúc hoạn nạn. Anh em nhà nào bắt mục trông thấy mày con cua này mà chẳng động lòng hay sao ! »

CÂU HỎI. — Làm sao ba con cua lại phụ nhau mà đi ? — Ba con cua ấy ăn ở với nhau thế nào ? — Nó có làm gương cho ta được không ?

60. — Gà chọi

Một hôm tên Nhân đi theo ông ra đình có việc làng, thày dám chơi gà, hai ông cháu cùng đứng lại xem. Nhân có cầm tinh, xem hối lâu rồi nói rằng: « Gà chọi, đại đâu mà đại thê, tự dung vô cõi đá lắn nhau cho thiên hạ xem, con thua thì sứt thịt, què chân, mà con được cũng rụng lông, sá cánh. Khôn nạn thay những loài ngu dai như vậy! »

Ông nó nghe thày vậy, nói rằng: « Giống vật đại đã đánh, nhưng người ta cũng có người thê, mới dai nữa. Mày thử xem biết bao nhiêu người lúc bắt binh với nhau, đã chẳng biết lây đều ồn thoả mà thu xếp, lại còn đánh chửi nhau, được thì cúng mồi móm, rách áo, mà thua thì bù đầu tím thịt, để cho người ngoài họ chê cười, có ích gì đâu? »

CÂU HỎI. — Nhân xem chơi gà, nói gì? — Ông nó thấy nó nói thế thì nói sao? — Người ta đánh nhau, cãi nhau có phải là điều hay không? — Sao vậy?

61. — Khù-khù còn hơn tinh vặt

Một đói vịt bơi ở ao, chuyện với nhau rằng:

— Anh xem con cừu ra làm sao? Tôi cho nó là đứa dân độn quá. Làm bieng chảy ruột ra thê này, chẳng biết gi sót, chỉ biết gặm cỏ cà ngày thôi; đã thê mà lại còn thèm cái vụng, cái rát nữa. Còn như con tam-hoè thời nhanh nhẹn, nhảy nhót cà ngày, bắt chước ai cũng được, khéo quá!

— Phải, con tam-hoè làm cái gì cũng được, cũng khéo, nhưng mà nó có ưa ai đâu, mà ai ưa được nó,

nó là chúa tinh quái, ai gân nó thì phải giữ mình. Con cùu tuy ngu thực, nhưng mà ai cũng yêu vì nó hiền lành, nhu mì, hoà nhã, chờ hế có biết hại ai bao giờ. Tôi yêu người hiền hơn kẻ tinh vặt.

CÂU HỎI. — Hai con vịt chuyện với nhau thì một con chê con cùu những gì và khen con tam-hoè những gì? — Con kia có nói gì không? — Anh ưa con tam-hoè hay con cùu.

62. — Một con chuột dại

Một con chuột nhắt trong tò chui ra thây một hòn gạch đè đứng thì nói rằng: « Chao ôi! người ta ác chưa! đánh bẫy mình đây, đè một miềng mõ dù mình đây, nhưng mình đã biết chả mắc nào đâu! Vì mà chẳng hay, lại ăn mõ kia thì hòn gạch nó giập xuống nát đâu gãy cò còn gì là đời nữa. Thôi chẳng dại gì mà động vào đây ».

Miệng thì khôn thê mà chân vẫn mon-men lại gân miềng mõ, thê nào đụng đâu vào bẫy, hòn gạch sập xuống, chuột ta chết quay ra.

Đã biết là bẫy mà lại đâm đầu vào, thực là dại.

CÂU HỎI. — Con chuột trông thấy bẫy thì nói gì? — Nó có mắc bẫy không? — Tại làm sao đã biết là bẫy mà lại mắc?

63. — Anh ăn vụng

Tên Lâm có nết ăn vụng, nhiều lần phải nhục về thói sâu ây mà vẫn không chừa. Một hôm thây trong lồng bàn có đĩa bánh gai, bình thèm nổi lên, nhịn không được, rón-rén vào mở ra lấy một chiếc lèm ngay. Không ai biết, duy chỉ có con chó vá nằm ở gầm giường chứng kiến thôi.

Được một chòc, con chó đánh hơi người thây có mùi bánh chưng bảy ở trên bàn, nhảy lên ăn tuột, Lân bắt được mắng rằng: « Hồn! đồ ăn vụng. » Con chó nói: « Cậu nói vậy sao phải, tôi có quên đâu, cậu vừa mới rời mồ lông bàn ăn bánh gì có nhớ không? Thời, đừngng thẹn làm gì, để tôi bảo cậu một điều: « Chân mình những làm mê-mê, chờ cảm bó đuốc mà dê chân người. »

CÂU NÓI. — Lân ăn vụng gì? — Có ai biết không? — Lân thấy chó ăn bánh chưng thì nói gì? — Chó nói lại thế nào?

64. — Mật ngọt chết ruồi

Mèo. — Chú chuột ra đây chị hồn cái nào. Chị yêu chú lắm. Chẳng biết lấy gì làm quà cho chú đây?

Chuột già. — Con ơi, tròn ngay đi, tin mõm con quỉ ày thì chết mật xác.

Chuột con. — Không sợ, mắt mèo trông hiển lắm, giọng mèo nghe êm tai lắm, mẹ ạ.

Mèo. — Nay chú lại đây ăn tí đường, nem tí mỡ cho biêt mùi ngon.

Chuột già. — Khôn hồn thi tròn đi, con ơi.

Chuột con. — Sao lại tròn, mèo quí con, yêu con tẩm kia mà.

Mèo. — Chú ra đây. Sợ gì mà sợ, người quen đây mà.

Chuột già. — Đồ mẹ mìn, nó khéo lừa trẻ chưa?

Chuột con. — Biết nghĩ làm sao bây giờ?

Chuột già. — Con ơi, nèu con ra một bước thì con chết nát mạng. Con nghe mẹ mà tròn đi.

Mèo. — Chú chuột ơi, nhanh lên lại đây chị bỗng,

Chuột con.—Đây, tôi đây.... Giời ơi! Chết rồi.
Thật là chết! Ôi! Đổ quì.... Chao ôi, nó đánh lừa tôi
rồi.... Chí chí!... Nó bóp cổ tôi, nó cùu cổ tôi...
Chí chí!... mẹ ơi! mẹ không nhầm....

CÂU HỎI. — Mèo bảo gì chuột con? — Chuột già bảo gì chuột
con? — Chuột con có nghe nhời mẹ không? — Nó ra với mèo thì
nó có bị hại không?

65. — Con chó sói và con rím

Con chó sói với con rím, một hôm ngồi ở trong rừng
chuyện trò với nhau. Anh sói khoe tài, khoe khéo,
không ai làm gì nổi mình. Con rím tự thú mình chẳng
biết gì cả, bế có gặp cơn nguy biền thì chỉ có nghê
quận tròn trĩnh lại thôi. Anh sói ra bộ thương hại
con rím vô năng.

Vừa chuyện xong, bỗng đâu một đàn chó săn chạy
đèn. Anh sói quắp đuôi chạy mất, con rím thì rờ ngay
nghê ra, lồng giương ra tua-tùa. Chó săn không làm
gi nổi đuổi riết lây anh sói.

Khi chó săn đã xa, rím thò đầu ra thì thấy anh sói
đã bị bắt rồi mới than rằng: «Khôn nạn thay! tài khéo
để đâu mà đèn nổi bị bắt thế? Sao chẳng bót tài đi mà
biết lây một nghê để giữ mình có hay hơn không? »

CÂU HỎI. — Con chó sói nói gì với con rím? — Con sói có tài gì
thực không? — Sao biết là không tài? — Con rím thấy nó bị bắt
có nói gì không?

66. — Nói dối

Tên Phi bé người mà hay tinh vặt, ai cũng lừa,
chẳng tha ai.

Một hôm nó kêu lên rằng : « Cháy ! ôi làng nước ôi, cháy ! »

Làng xóm ngỡ thật đồ ra cứu. Phi thây cả làng mắc mưu minh, lây làm đắc chí, cười như nắc nè, rồi chồ vào bát cơm cháy nói rằng : « Kia kia cháy trong bát kia chứ đâu ? Vào mà chữa. » Người làng lây làm tức mình quá vì đã mệt công không mà lại phải lừa một đứa trẻ con, trở ra vê hêt.

Hôm sau quả nhiên hoả phát ở nhà tên Phi. Phi thắt kinh, kêu hét hơi mà không ai động dạng gì cả, đèn lúc lửa bộc lên khỏi nóc nhà, làng xóm mới biết là thực, nhưng mà không chữa kịp. Nhà tên Phi cháy ra tro.

CÂU HỎI. — Phi có nết xấu gì ? Vì cớ sao nhà thẳng Phi cháy không ai đến cứu ? — Có nên nói dối không ?

67. — Lũ học trò với đàn nhái

Một hôm nghỉ học, mây anh học trò rủ nhau đi chơi. Chạy nhảy, lăn lộn chán rồi lại thi nhau nhặt gạch ném nhái dưới ao.

Ném đã nhiều con phải sảy da, nát thịt, mà cũng không thôi, ném trúng được con nào, lại lây làm thích.

Một con nhái già thày mây anh học trò không có lòng thương kẻ vô tội, nhảy lên cạn giường mắt lên nhìn, rồi nói rằng : « Các cậu chơi ác lầm. Chúng tôi không tội lỗi gì mà vô cõi các cậu đèn quây nhiễu chúng tôi, tai hại chúng tôi, thè ra các cậu không có chút lòng từ bi nào ư ? »

Mây cậu học trò biết mình làm điều không phải bỏ đi chơi chỗ khác hêt.

CÂU HỎI. — Mây anh học trò làm gì đàn nhái ? — Con nhái già bảo gì các anh học trò ? — Có nên chơi như thế không ? — Tại làm sao ?

68. — Anh học trò với con tằm

Một anh học trò đi nhà trường, thấy một con bướm bay chập-chới thì phàn-nàn rằng: « Con bướm kia, sung-sướng, nhàn hạ là nhường nào? Chẳng có công việc gì, cả ngày chỉ có việc bay lượn chơi bời trong vườn hoa thơm, mình thì phải học hành, bạn bút nghiên chẳng được lúc nào rồi mà chơi bời cho thích. Số phận mình thật không bằng số phận con bướm. »

Đang lầm-bầm thê-lai thấy một con tằm kéo tờ làm kén, anh học trò đứng lại mà bảo rằng: « Mày dại hơn lợn, đang yên lành chẳng muộn, lại tự mình trói buộc lây mình cho khổ. » Con tằm đáp rằng: « Anh không biết; tôi có chịu trói buộc thê này ít lâu, thì sau mới hoá ra bướm được. Lúc ấy tha hồ mà sướng. »

Anh học trò hiểu ngay, trong mình xem ra khoan khoái, sách cắp hình như nhẹ bớt đi. Từ đây học hành chẳng phàn-nàn khó nhọc nữa.

CÂU HỎI. — Anh học trò kia đi học thấy con bướm bay thì bụng nghĩ thế nào? — Thấy con tằm kéo kén thì nói gì? — Con tằm đáp lại thế nào? — Anh học trò có hiểu nhời con tằm không?

69. — Cái lạch với cái ao

Một cái lạch chảy bên cái ao, cười cái ao rằng: « Tôi không hiểu làm sao mà anh chịu được người ta vẩy vọc vào nước của anh cả ngày như vậy: người thì rửa tay, rửa chân, người thì vo gạo, rửa rau, người thì giặt áo, giặt quần, lại có người đèn gánh về mà dùng nữa. Nước ấy giờ cho anh mà anh không biết giữ để cho người ta dùng như của chúng cá. »

thiên hạ vậy, anh thực là khờ. Anh không trông tôi à? Chẳng ai dám động vào đèn nước của tôi, của tôi là riêng cho một mình tôi, không phải chung cho cả mọi người, cho nên tôi được yên phận lắm ».

Cái ao đáp lại rằng: « Tôi chẳng bắt chước anh đâu. Vì mà tôi như anh thì tôi là đồ vô dụng mắt. Tôi lầy sự giúp được người làm thỏa lòng hơn là sự an-nhàn của anh ».

CÂU HỎI. — Cái lach bảo cái ao gì? — Cái ao trả lời thế nào? — Cái nào nói phải và cái nào có ích cho ta?

70. — Chuyện hai người bộ hành

Kinh với Vỹ, hai anh cùng nhau ra tinh.

Kinh bắt được một túi đầy bạc thì Vỹ mừng lắm vỗ tay nói rằng: « Chúng ta may nhỉ ». Kinh vội vàng nói: « Không phải, anh bảo chúng ta là nhảm, anh bảo tôi may thì mới phải. » Vỹ chằng cãi, cứ lặng mà đi. Khi qua rừng kia có một toán cướp ăn ở đó, cầm dao ra chặn đường. Kinh sợ cuống lên, chân tay run cầm-cập than rằng: « Chúng ta nguy rồi. » Vỹ bèn nói rằng: « Lại nhảm rồi, anh bảo chúng ta thật không phải, anh bảo anh nguy thì mới đúng. » Nói rồi, tức khắc thoát thân. Kinh còn chờ có một mình, kè cướp bắt, lây hết tiền rồi lại đánh cho què.

Ai mà khi may chỉ biết mình thôi thì đèn lúc hoạn-nạn không người cứu giúp.

CÂU HỎI. — Kinh đi ra tinh với Vỹ thì bắt được cái gì? — Nó có chia cho ban nó không? — Đến lúc nó bị nạn, bạn nó có cứu nó không? — Anh nghĩ hai người bộ hành ấy ăn ở ra thế nào?

71. — Muốn ăn quả thì phải trồng cây

Ngày kia tên Tòng, theo cha đi xem lúa, hỏi rằng:
« Thầy ơi, thầy trồng cái ruộng này mà xem: lúa
tốt chưa! cây nào cây ấy cũng bông nặng trĩu xuống.
Trồng thầy lúa tốt thế này sướng cả mắt. Cái ruộng
bên cũng cao bằng cái này, mà sao chỉ có cỏ mọc
umar thùm thế hờ thầy? »

Cha nó bảo rằng: « Con đế cha cắt nghĩa cho.
Cái ruộng này, lúa tốt là vì người chủ đã chịu khó
cây bừa, tát nước, nhặt cỏ, chăm nom đèn luân,
còn cái bên kia chỉ có cỏ mọc là bởi chủ lười biếng,
không chịu làm gì, cho nên không lúa nào mọc
được. Vậy con phải biết rằng muốn có gạo mà ăn
thì phải ra công cây ».

CÂU HỎI — Tòng đi xem lúa, nói gì với cha? — Cha nó trả lời
thế nào? — Không chịu cầy cấy có gạo ăn không?

72. — Anh què và anh mù

Làng kia có hai anh, láng riêng với nhau, một
anh thi què dách quanh nhà không nói, một anh
thi mù ra khỏi ngõ chẳng xong. Hai anh đành ngồi
xó nhà, còn biết gì là sung-sướng.

Một hôm hai anh cùng nhau than thở rời bàn
nhau ở chung một nhà để nhờ lẫn nhau cho đỡ
cảnh thảm áy. Từ khi đó, đi đâu hai anh cùng đi,
anh mù công anh què: mù nhờ què có mắt trông
thầy, què nhờ mù có chân đi hộ, như thế mù cũng
như sáng, què cũng như lành, đi chợ đi búa tha
hổ, chẳng còn ngại ngại chút nào.

Ây, biết giúp đỡ lẫn nhau, thì đâu có tàng tật, khổ sở cung đỡ.

CÂU HỎI. — Anh mù và anh què làm thế nào mà đi lại được? — Người ta giúp đỡ lẫn nhau thì có lợi gì không?

73. — Bóng con lừa

Người ta có kẻ lại rằng xưa có anh lái buôn, thuê một con lừa để chờ hàng. Người chủ lừa, vừa giặt lừa, vừa đưa đường.

Bây giờ là ngày tháng năm, giờ nắng như lửa đốt, mà ở giữa bãi cát, đi dã nhọc, mồ hôi như tắm muôn nghỉ mà không có chỗ nào rợp. Anh lái buôn trông thấy bóng con lừa, ngồi ngay vào chỗ ấy. Anh chủ lừa đuổi đi không cho ngồi mà nói rằng: « Bác thuê lừa chứ có thuê bóng nó đâu mà bác ngồi đây, bác ra nơi khác, trả chỗ ấy cho tôi. » Anh lái buôn không nghe cứ nιot mực cái rằng: « Tôi đã thuê lừa, thi bóng nó cũng của tôi. » Hai bên không bên nào nhìn bên nào, cái nhau ẩn lên rồi hoá ra đánh nhau. Lừa thay thê sọ, cong đuôi chạy mắt, hai anh thay lừa chạy, bỏ nhau ra đuổi lừa. Đuổi hết hơi cũng chẳng kịp, lừa càng thay đuôi càng chạy già.

Vì tranh nhau có một cái bóng, mà một anh mắt hàng, một anh mắt lừa.

CÂU HỎI. — Người lái buôn thuê lừa làm gì? — Nắng quá, người ấy ngồi vào đâu mà nghỉ? — Người chủ lừa có nói gì không? — Hai người, có người nào nhìn người nào không? — Tranh nhau cái bóng lừa có lợi gì không?

74. — Thầy bói

Ngoài chợ kia có anh thầy bói hay có tiếng, khách
đông kìn-kìn cà ngày Một hôm đang gieo què để bói
cho một thầy khoá, thầy thẳng con hót-hơ, hót-hải
chạy đèn bảo rằng: «Thầy ơi, nhà cháy ra tro cà rồi.
Gió to như giúp thêm lửa cho nên không đáy một
khắc mà cửa nhà cơ nghiệp tan tành hết. Bay giờ
biết lây gì mà ăn, lây gì mà mặc đây?»

Anh thầy bói được tin ấy, ngắt đi một hồi lâu mới
mở được miệng ra thì chỉ kêu giờ, kêu đắt thoi. Ông
lang bán thuốc ngồi bên lại chọc rằng: «Thầy đi bói,
việc người thầy còn biết, sao mà việc nhà thầy, thầy
lại chẳng hay, đắt đèn nỗi nhà cháy mà không cứu
được, hay là xưa nay thầy vẫn nói láo đắt kiêm tiền
thoi?» Cà chợ điếu cười anh thầy bói. Từ bảy giờ
anh ta không dám đi bói nữa.

CÂU HỎI. — Tại làm sao anh thầy bói đắt hàng? — Có nạn gì
xảy đến cho anh ta không? — Ông lang chẽ anh thầy bói thế nào?
— Ta có nên tin bói toán không? — Tại làm sao?

75. — Vật có mưu trí

Một con chim vàng-anh bay đã lâu, cánh đã mỏi
mà miệng lại khát. Xung quanh chỗ nó đậu khô cằn
cà không có một giọt nước nào vì đã lâu giờ không
mưa.

Bay đi kiêm nước uống cũng khó lòng, vì đã nhọc
lắm rồi mà khát lại không chịu nổi. May đâu trong
thầy ở đáy một cái vò bồ đi có tí nước.

Con vàng-anh bay xuồng, ra sức nghiêng vò đi để
lấy nước uống, nhưng mà không sao nghiêng nổi.

Không uống thì chết khát, con vàng-anh lo lầm,
gau nghĩ ra một kẽ rát diệu. Nó lèy mồ đi nhặt sành,
sồi bỏ vào vò. Nó cõi làm cho được nước uống mới
thời, cho nên không quản công khó nhọc. Bỏ sồi đầy
đèn đâu, nước lên đèn đầy, dần-dần lên đèn miệng
vò, uống được mới nghe.

CÂU HỎI. — Sao con vàng-anh không bay đi chỗ khác mà tìm
nước uống cho khỏi khát ? — Ở gần chỗ nó đậu có nước cho nó
uống không ? — Nó làm thế nào mà uống được ? — Anh nghĩ con
vàng-anh ấy ra thế nào ?

76. — Anh học trò thật thà

Đang buổi học, học trò làm bài, ngồi yên như tờ.
Bỗng đâu có người vỗ đùi, kêu lên một tiếng to lầm.
Các học trò ngạc nhiên, dừng viết lại mà nhìn xem ai
dám bốn thề. Thầy trông khắp cả lớp, không biết là
ai, nghi cho tên Mậu gọi lên hỏi, Mậu thưa rằng
không phải hắn. Thầy không tin, bảo là nói dối, vì
Mậu xưa nay ở trong lớp hay nghịch nhất. Thầy sắp
ra phạt hắn thì Thực đứng dậy nhận tội : « Thưa
thầy, không phải anh Mậu kêu, con đây ạ. Bài tính
khó, con làm được đúng, con mừng quá, bật miệng
có kêu một tiếng. Tôi ày con làm, chẳng nhẽ con đe
anh Mậu chịu phạt oan. »

Thầy giáo xoa đầu Thực mà nói rằng : « Ta không
hỏi đèn con, mà con biết tự thú lây tội, thì ta tha cho
con. »

CÂU HỎI. — Đang giờ học, ai kêu trong lớp ? — Thầy nghĩ cho
ai ? — Tại làm sao Thực lại chịu tội ? — Sao thầy không phạt Thực ?
— Thực ăn ở thế có đáng khen không ?

77. — Đứa bé mù

Xưa có đứa bé mù từ thủa mới lọt lòng ra. Cha mẹ thày con phải tật khổ ây buồn lắm định răng khi nó nhón lên thì mang đi cho thày chữa.

Khi đèn nhà thày thuốc thì thằng bé ây cắn-nhắn răng: « Võn tôi sinh ra đã mù rồi, không trông thấy gì từ thủa bé, bây giờ chữa cho tôi sáng để làm gì ? Thực là vô ích. Cứ để cho tôi mù có xong không ? việc gì mà lại đem tôi đi chữa cho đau đớn, thật là làm tội tôi đây. »

Bồ mẹ nó không nghe. Khi ông thấy mồ mắt nó ra thì cũng có đau, nó lây làm khổ lắm cứ oán cha mẹ làm tội mình.

Đèn lúc khỏi mù, thằng bé ây trông được thì mới biết sáng là sướng.

Ây làm trẻ thày cha mẹ bắt học hành thì thường mang lòng oán, song đèn lúc hiểu được sự học là có ích thì mới biết cha mẹ bắt học là muôn cho mình hay.

CÂU HỎI. — Mù có sung sướng không ? — Tại làm sao ? — Sao đứa trẻ không có học lại ví như đứa mù ?

78. — Chuyện ông quan với ông sư

Đời xưa có một ông quan cậy vua yêu, chẳng biết kiêng nể ai, lây quyền thề hà hiệp dân tệ lắm.

Một hôm, một ông sư đèn dinh quan lớn quyền giáo, quan lớn chẳng cúng lại mang chửi, rồi nhặt đá mà ném. Ông sư không dám nói gì, nhưng nhặt lây

hòn đá đem về cắt đi định rằng sau cũng ném già để báo cái thù ây mới nghe.

Qua được ít lâu, có người đèn mách ông sư rằng ông quan ây phạm phép nước, đã phải cách chức mà lại phải bêu riêu ở ngoài chợ ba ngày. Được tin ây ông sư mừng quá, đi lày hòn đá, nhưng nghĩ thê nào lại đem ném xuống giềng mà nói rằng: « Mô phật, thù hắn làm gì? Khi kè thù mình có quyền thê, mình báo thù thì dại, mà khi nó phai nhục mình báo thù thì ác. Thôi ta chẳng nên thù người ta làm gì nữa. »

CÂU HỎI. — Ông sư đến nhà ông quan quyên giáo, thì ông quan sứ với ông sư thế nào? — Ông sư nhất đá định làm gì? — Sau ông sư có báo thù lại không? — Tại làm sao?

79. — Việc gì làm được ngay chớ để trễ lại

Cha tên Luận đi thăm vườn, thấy một cây cam mới nảy lộc mà đã có tủy sâu. Khi vào nhà, gọi con ra bảo: « Con lây dao ra cây cam ở đầu vườn cắt bỏ cái cành có tủy sâu đi. Con làm ngay đi nhé. »

Luận vâng, nhưng mà vâng hão đây mà thôi, lại ra đánh quay với trẻ láng riêng, bụng bão dạ rằng: « Mai cắt cũng chẳng chậm gì mà lo. »

Sáng hôm sau, sắp sửa ra làm việc cha dặn hôm trước thì chúng bạn lại đèn rủ đi thả diều. Luận lại nghĩ thầm rằng: « Chậm một hôm nữa, cây cam cũng chưa chết nào. »

Bầy tám hôm luôn, Luận cũng mải chơi mà để trễ việc lại.

Đèn hôm ra đèn cây cam, thi than ôi ! chẳng còn
cái lá nào là lành, sâu ăn hết sạch. Năm ày chẳng còn
mong có cam mà hái như mọi năm nữa ; Luận trông
thầy thè buồn lâm mà lại phải mang nữa chứ không
dâu.

CÂU HỎI. — Cha tên Luận bảo con làm gì ? — Luận có làm
ngay không ? — Bao giờ Luận mới làm ? — Tại làm sao mà dề lâu
đó ? — Đến khi làm, còn được ien nữa không ?

80. — Nghèo mà hảo tâm

Năm nọ mệt mùa, thóc gạo đắt như vàng, nhiều
người phải đói. Một bà lão đi xin mời được một nắm
cơm, vừa sắp ăn thì thầy một anh chàng vì đói mà đi
khát-tha thát-thểu như người say. Bà ta gọi anh chàng
ây đưa cho nắm cơm mà nói rằng : « Tôi không đói,
anh ăn hộ tôi, không có bồ khô đi thì phi mệt. » Anh
chàng ta không đợi mời đèn hai lần, cầm lày bẻ liên
ra mà ngòn sấp, ngòn ngừa. Có một người thầy vậy,
đợi khi anh chàng kia đi rồi, đèn hỏi bà lão rằng :
« Bà không đói thực ư ? » Bà lão đáp rằng : « Tôi
nhịn đói đã hai hôm rồi, nhưng mà anh chàng kia
còn trẻ, không quen nhịn đói, dề anh ta ăn cho đỡ
lòng, còn tôi thì thè nào nhịn cũng được. »

CÂU HỎI. — Bà lão xin được nắm cơm rồi cho ai ? — Bà lão
ấy có đói thực không ? — Sao đói không đẽ mà ăn, lại mang cho người
khác ? Anh có phục bà lão ấy không ?

81. — Con muỗi và con ong

Con muỗi một hôm thày con ong mật, bay lại than
rằng : « Người ta ăn ở bất công quá, anh cũng đót
mà anh đót đau, tôi cũng đót mà không can gì lầm,
thè mà anh, thì người làm tờ cho ờ, tôi thì người
đập, người đót cho chêt, là nghĩa làm sao ? »

Ong nói : « Anh trách người ở không công là anh
không nghĩ. Người ta sủ với anh thè là bởi anh vô cõ
thày ai cũng đót làm cho người ta ngứa ngáy. Anh
chẳng được việc gì mà lại làm cho người ta bức
minh, thì người ta đừng sủ tệ với anh ư? Tôi thi
làm mật, làm sáp cho người ta dùng, thè là có ích cho
người ta. Năm thi, mười hoạ, tôi có đót ai, là bởi
người ta trêu tôi, chứ tự dung tôi không làm hại ai
bao giờ. Người ta quý tôi là bởi thè chứ có gì đâu. »

CÂU HỎI. — Con muỗi than thân với con ong thế nào? — Con
ong đáp lại thế nào? — Ta quý ong về cái gì?

82 — Có người biết rồi

Nhị với Bàng là hai anh em bạn học, một hôm
được phép vào chơi trong trại kia. Người chủ trại có
dặn rằng : « Xem thì tha hồ mà xem, nhưng mà
đừng có mó máy vào cái gì nhé! »

Hai anh em giắt tay nhau đi khắp trại xem cây,
xem cỏ, xem hoa. Chán rồi ngồi dưới bóng cây, nghỉ
mát. Trong xung quanh thày tuyển những lê, táo, đào,
mận, cây nào cây ấy cũng quả trùa-trít, chín
vàng rười rượi. Nhị bảo thầm Bàng rằng : « Xem
xem có ai đây không? »

— Xem đê làm gì ?

— Đê hái mày quả lê, quả đào ăn.

— Chết nỗi ! anh làm thê không được. Khi ta vào đây xem, người ta có dặn đừng mó vào cái gì cả, anh quên rồi ư ?

— Nhưng mà mình có hái vài quả ăn thì ai biết đây là đâu mà sợ.

— Không ai biết ! không ai biết ! anh chưa nói ra, chưa hái lê, đào, cũng đã có người biết rồi, anh không biết ư ?

— Người nào thê ?

— Người nào ? Lương tâm anh chứ ai. Anh hái lê, hái đào ăn, ví mà người ngoài không ai biết thì lương tâm anh đã biết rồi mà lương tâm biết thì lại tệ hơn là người ngoài kia anh ạ.

CÂU HỎI. — Khi Nhị với Bảng vào xem trại người chủ dặn thế nào ? — Nhị có nhớ nhời ấy không ? — Bảng bảo Nhị những gì ? — Cắt nghĩa chữ « Lương-tâm ».

83 — Hai anh đi cầy với đám mây

Hiệp với Ninh hai người vừa cầy xong, cùng về một lối. Đang đi, Hiệp dừng chân lại chờ trên giờ bảo Ninh rằng :

— Bác có trông thấy đám mây kia không ? Ấy là điểm dữ dày.

— Sao vậy ?

— Sao ? Bác không biết ? Có mây hình như thế kia thì tất bão. Bão thì tắt mặt mùa, mặt mùa thì đói, đói rồi lại có dịch lệ : đói và dịch lệ thì ta chết hết còn gì nữa.

— Ô hay! Bác nói mới dại chán. Bác nhảm to. Tôi đã nghiệm qua, có mây này thì tắt mưa, mưa thì ta có nước cày, đủ nước cày thì năm nay được mùa to. Tôi chỉ lo không đủ cát quây để đựng thóc thôi.

— Thê mà bác cũng đòi biết...

— Bác không tin thì để vậy xem ai phai.

— Phai....! rồi bác xem....

Hai anh trước còn truyện trò, sau ra xô-xát. Đang lúc to tiếng thì gió nổi lên, đám mây tan mây, bão chảng thảy mà mưa cũng không.

CÂU HỎI. — Hiệp trông thấy đám mây thì bảo Ninh gì? — Ninh đáp lại làm sao? — Hai anh ấy nói có anh nào đúng không? — Chủ ý bài này dạy điều gì?

84. — Con sên với con sâu

Một con sâu gặp một con sên ở trong vườn kia thì chào rằng: « Ấy bác, bác đi đâu đây? Bác có biết tôi không? Tôi tưởng bác với tôi là bà con thê nào đây, vì bác với tôi, hình dung y như nhau, mà cái dáng đi cũng hết như một. Theo họ, tôi phải gọi bác thê nào là phải, bác bảo cho tôi biết. » Sên thảy sâu minh mảy lông lá, khinh bỉ, mắng liền: « Đồ láo, đồ hồn, ai họ hàng gì với mày mà mày nhận, hình thù mày thê mà mày dám nhận tao là họ à? »

Được ít lâu, sên ta thảy một con bướm đẹp đậu ở cạnh hồng, bò ngay lại tán rằng: « Chào bác, bác quên tôi rồi à? tôi với bác là họ đồng tông đây mà. Nay được gặp bác, quý hóa quá, tha hồ chuyện trò cho hết tình bà con. Bướm cười rồi nói rằng; « Bác

cũng biết nhận họ ư ? Hôm nọ tôi gặp bác, bác sứ tàn nhẫn với tôi, bác quên rồi à ? — Có đâu thê ! Bác nhầm. Trong họ với nhau đâu tôi dám thê ? — Thê bác không nhớ hôm nọ bác sỉ nhục con sâu ư ? — À có, con sâu nó hồn, nó cả gan nhận tôi là họ cho nên tôi cũng mắng nó ít điêu để cho nó chừa cái thói thây người sang bắt quàng làm họ đi. — Con sâu là ai bác biết không ? — ... ??? ... = Chính tôi là **con sâu ấy**, lột thành ra bướm đây, bác biết chưa ?

Sên ta thẹn quá đi mất.

CÂU HỎI. — Con sâu gặp con sên thì nói gì ? — Con sên có nhận họ với con sâu không ? — Tại làm sao nó lại mắng con sâu ? — Đến khi sâu thành ra bướm, sên gặp nói gì ? — Sâu trả lời làm sao ?

85. — Chiêm bao mộng hiện

Ông Ca-tông (Caton) là người hiền nước La-mã đời xưa. Một hôm người láng riêng ông ta đầu tóc rũ-rơi, mặt mũi râu-rí, tật ta tật tưởi chạy sang nhà ông ta.

Ông Ca-tông ngạc nhiên hỏi rằng :

— Ông có việc gì mà lo thê ?

— Chào ông ! Việc quan hệ lắm. Đêm vừa rồi tôi nằm chiêm bao thây chuột nó gặm giấy tôi. Ngài là bậc thánh hiền, xin ngài đoán cho cái mộng ấy lành dữ thê nào ? Tôi tưởng cát thì ít mà hung thì nhiều.

Ông Ca-tông buồn cười quá, song gắng gượng nhịn đi, làm bộ nghĩ ngợi một hồi lâu rồi thủng thẳng nói rằng :

— Ông đừng lo, điểm chiêm bao ấy không sâu lầm
đâu, nêu mà. . . .

— Nêu mà thè nào, xin ngài bảo cho tôi rõ.

— Nêu mà đêm hôm nay ông nằm thấy giấy ông
gặm chuột mới thực là bất lợi.

Người láng riêng, tuy quê mùa, cục kịch nhưng
cũng biết là chè mìn, xâu hủ mà lại túc mìn, vê
thằng.

HAU HỎI. — Ông Ca-tông là người nước nào ? — Người láng riêng
ông ấy đến nhờ ông ấy việc gì ? — Ông ấy đoán mộng ấy ra làm sao ?
— Từ làm sao ông ấy lại đoán như thế ? — Ta có nên tin chiêm bao
là thực không ?

36. — Củ ấu

Một hôm chủ nhật, giờ mát, thầy giáo giặt tên
Xâm đi chơi.

Xâm mừng lắm nói rằng : « Chơi bời thì thú thè
này, mà học hành thì không gì bức hơn. Chẳng biết
họ để làm chi ? »

Thầy chẳng nói gì, cứ lặng mà đi. Được một quãng,
Xâm thấy ở dưới đất có một củ ấu gai dài và rộn,
vội vàng cuộn xuống, sắp nhặt lên thì thấy cắn lại, nói
rằng : Dũng nhất, hoài công. — Thưa thầy, sao thè
ạ ? — Con không trọng thầy gai đây à ? Con sờ vào
củ ủ thì gai đâm vào tay mắt. — Thưa thầy nhưng
màu nó ăn bùi lắm. — Vẫn biết vậy, nhưng con
không sợ gai nó đâm vào tay ư ? — Con thiêt tưởng
đức nhân ủu mà ăn, dusk có đau cũng nên chịu. —
Thì phải rồi. Vậy con cũng nên hiểu rằng học
hàn tuy lầm bê bức khổ, song trong sự bức khổ ấy

có một thứ nhân qui lầm cũng như cù ầu này, vỏ thi gai góc, mà ruột thì bùi. »

CÂU HỎI. — Xem thích học hay thích chơi? — Sao biết nó thích chơi? — Thầy không cho nó nhất cù ấu là có ý gì? — Học hành có ích gì không?

87. — Người ưa phỉnh

Hai người đầy tớ chù sai lén đầu làng khiêng một cái cõi đá đại về.

Trông thầy cõi to, một đứa biệt là nặng rỗi, thôn ngoan đầu lưỡi, đánh ngay câu rằng: « Cõi nhón thê này mà ông nhà chỉ bảo có hai đứa ta đi thì khiêng sao nổi? ». Đứa kia cậy mình khoẻ, dại miệng nó rằng: « Lại phải đèn hai người hay sao? Anh đỡ lên vai cho tôi, tôi vác cho anh xem. » Khi vác được rỗi, thằng kia vừa phỉnh, vừa khích rằng: « Ai ngờ anh sức lực như thê. Chỉ hoạ có ông thánh Gióng mới bị đe được với anh thôi. Song tôi tưởng anh vác đèn nhà thì gầy lung mắt, anh hãy hạ xuống nghỉ một lát rồi để tôi vác giúp anh một quãng. » Thằng kia thầy nó khen lây làm đặc chí lầm, nói rằng: « Anh đừng lo, cứ để vậy tôi vác về đèn nhà cho anh xem ». Miệng uy nói cứng, song sức đã đuối. Nhưng mà sợ ạn cười, cho nên mắm môi, mắm lợi cõi vác về lên nhà. Khi hạ xuống nhọc lử người ra.

Hay ưa phỉnh lầm thì mắc lừa nhiều.

CÂU HỎI. — Xem truyện này thì người ưa phỉnh mắc lừa ra làm sao? — Người hay ưa phỉnh có khôn không?

88. — Con ong và con ruồi

Một hôm con ong đang bay, gặp con ruồi thì mắng rắng: « Ruồi kia, mày tanh hôi lắm, bước ngay đi, đừng có quần ở quanh minh tao. Đồ chúng mày chỉ biết bay nhộn lên thôi, ăn uống thì bần-thiu, đồ ô-uề cũng chẳng tha. Chúng tao khác chúng mày lắm. Mày xem có giòng nào, loài nào, khôn bằng loài ong chưa? Chỉ có chúng tao là có luật lệ nghiêm, có chính trị hay mà thôi. Ăn uống thì thanh khiết: chúng tao chỉ ăn những nhị hoa. Chúng tao biết làm ra mật ngọt, thơm tho, mày dám bì với tao chưa? »

Con ruồi đáp rắng: « Việc ăn uống chúng tao không quản nể. Chúng tao có nghèo hèn thì cũng chẳng phải là điều xâu, nhưng mà sự kiêu căng của mày đây mới thực là điều không ra gì. Mật mày làm thì ngọt thực thè nhưng mà ruột gan mày chứa nhiều điều đắng cay, luật lệ mày hay thực thè nhưng mà nết kiêu căng mày quá lắm ».

CÂU HỎI. — Con ong sao mắng con ruồi? — Và mắng những gì? — Con ruồi đáp lại thế nào? — Mục đích bài này dạy điều gì?

89. — Cái kính

Một hôm giờ mưa, tên Phan không chạy dòng được phải bó chân ở nhà. Nó đang tìm cách chơi cho đỡ buồn thì sực nhớ đèn chuyện cổ tích.

« À phải rồi! giá ông ta không đi việc làng, thì ta nói với ông ta kể chuyện cho ta nghe thì vui biết là bao! Nhưng ông ta đi vắng thì ta thử giờ sách của ông ta mà xem lây chuyện vậy ».

Tức thì vào lây sách ở trên án thư mở ra nhìn hết tờ nọ đèn tờ kia, mà chuyện đâu tim mãi không thày, chỉ có mực đen với giầy trắng thôi. « Quái ! chuyện nó tròn đi đẳng nào ?... À quên, quên to. Ta không thày chuyện là vì ta không đeo kính như ông ta rồi ». Mở ngay tráp của ông ra, lây kính kau chùi mãi, đeo lên rồi nhìn vào sách. « Ô hay ! kính đeo rồi mà chuyện không hiện ra, lạ chưa ! » Mẹ nó đi chợ về, thày nó nói vậy không nhịn được cười, gọi nó bảo rằng : « Ông là cho nên phải đeo kính mới xem được sách, mà tật gì mà làm thè ? Tật mà là tật dột đây thôi. Người ta có học thì mới xem được sách. Mày chử nhất cũng chẳng hay thi xem sách sao được ? Mày có muôn biết hết chuyện đời xưa, đời nay thì phải học cho biết đọc đã. Khi mày đã đọc được chẳng cần phải kính, đọc cũng được, mày hiểu chưa ? »

CÂU HỎI. — Tên Phan định làm gì cho đỡ buồn ? — Nó có biết đọc không ? — Nó không biết đọc, sao lại mở sách ra ? — Mẹ nó bảo nó thế nào ?

90. — Chuyện ông hoàng-tử nóng tính

Ngày xưa có một ông hoàng-tử tỉnh nóng lắm. Ai trái ý ông ây một tí, thì cơn giận ông ây nổi ngay lên mà bắt tội oan vô số người.

Một hôm bà tiên hiện ra tặng ông hoàng ây một cái bát mà bảo rằng : « Khi nào cơn lôi đình nổi lên thì lập tức ngài tự mình rót nước vào bát này cho đầy rồi ngài bưng lên uống làm ba hơi thì tự khắc hơi giận dữ giẹp ngay đi. » Ông hoàng lĩnh lấy bát. Quả nhiên linh nghiệm thật.

Được ít lâu, bà tiên lại hiện đèn, ông hoàng cảm ơn rằng: « Thưa bà, cái bát bà cho kè đệ-tử qui lầm. Từ khi bà cho đèn giờ, kè đệ-tử không biết giận dữ nữa. » Bà tiên nói rằng: « Cái bát đó chẳng có cái gì quý, song cái phép làm cho cơn giận lui ngay đi được là ở tại cái rót nước ra bát rồi lại uống làm ba hơi ây. Tục ngữ có câu rằng: « Nõ hêt ngon, giận hêt khôn. » là đang lúc giận thì trí khôn không tại thân, dần dần có nghĩ thì cái khôn mới thắng được cái giận. Trong lúc rót nước ra bát rồi uống đi, thì cái khôn nó trở lại mà đuổi cái giận đi, cho nên hêt được cơn giận là thê. »

CÂU HỎI. — Ông hoàng-tử này có nết gì xấu? — Bà tiên che ông ấy cái gì và dặn gì? — Cái bát bà tiên cho có phép gì lạ không? — Sao ông hoàng-tử tự đẩy không biết giận nữa?

91 — Không gì quý bằng tự do

Ngày mùa thu, cây cối lá rụng tả tơi, chim chóc ríu-ra ríu-rít hình như bàn nhau tìm nơi nương thân trong mùa lạnh, có một chị bé con, một tay sách cái lồng sơn đẹp lấm, một tay vẩy đàn chim mà nói rằng: « Chim ơi, tao có cái lồng xinh đẹp lấm đồ ăn, đồ uống ngọt ngọt, chẳng thiếu thứ gì, xuống đây, vào đây mà ở, có sướng không, lại còn phải bàn soạn gì nữa. — Em ơi, chúng ta đã có tổ rồi, tuy không được lịch sự bằng lồng của em nhưng mà chúng ta tha hồ bay, chẳng ai chói buộc được, nèu mà chúng ta vào ở lồng của em thì phải rớt ở đó hết đời, không ra được thê thi dấu có ăn, có uống, sung-sướng sao cho bằng ở

ngoài mà bay nhảy chơi bời khắp vùng giới được.
Thôi em sách lồng về đi, ta chẳng đợi đâu. »

CÂU HỎI. — Chị bé con dỗ đàn chim thế nào ? — Đàn chim có chịu vào lồng không ? — Và trả lời thế nào ?

92. — Người chăn bò lương thiện

Xưa có một người tên là Thanh, nhà nghèo, chỉ có nghề di chăn trâu bò thuê mà kiêm ăn thô. Công ít đền nỗi có đủ ăn là may, không có tiền thừa mà may được cái quần mặc, cả năm chỉ có mảnh áo rách với cái khò bao thô. Mùa hè thì còn khá, sang thu đông thì cực khổ quá, thường khi đại hàn phải ôm lây bò cho đỡ rét.

Một hôm giới mưa phun, gió lạnh buốt đên xương đang lúc trông cho bò ăn cỏ, anh ta gặp một đứa hình dung tợn ác ở trong rừng ra thì anh ta biết ngay là một đứa ăn cướp hay tàn hại mày xúi xung quanh đây. Thằng kè cướp ây lại gần anh ta mà nói thầm rằng : « Nghê tao lợi lạt lám, nêu mày thuận theo tao thì tao sẽ cho mày quần áo âm mà mặc. » Thanh nói rằng : « Tao rét thây tao ; thà tao để thân tao chịu rét mướt còn hơn là đem cái linh hồn tao mà giáng vào những sự bất nghĩa với mày. »

CÂU HỎI. — Anh Thanh làm nghề gì ? — Làm nghề ấy có đủ ăn đủ mặc không ? — Kẻ cướp xui anh ta đi ăn cướp anh ta đáp lại thế nào ?

93. — Con beo và con sóe

Ở trên cây kia có một con sóe, nhảy nhót múa-mệnh thè nào nhỡ chân ngã ngay vào bụng con beo nằm ở

dưới. Beo đang ngủ giật mình choảng thức dậy giận lầm, vớ được con sóc, toan ăn thịt, nhưng mà con sóc van lạy xin beo tha cho.

Bèn nghĩ một hồi rồi nói rằng:

« Mày đã xin thì tao tha, nhưng mà mày phải nói cho tao biết tại làm sao mà mày thì cười luôn, mà tao thì buồn bức cả đời thê này ?

— Ngài truyền, tôi xin vâng, nhưng mà xin ngài cho phép tôi lên ngồi trên cây rồi tôi sẽ thưa.

— U.

— Bây giờ xin ngài nghe. Tôi mà vui vẻ tươi cười luôn là vì tôi chưa hề có biết làm hại ai bao giờ. Lòng tôi trong như thủy-tinh cho nên bụng lúc nào cũng thư thả. Ngài buồn là tại ngài că đời chỉ có việc sát hại chúng-sinh. Gan ruột ngài đây những điều độc ác cho nên lúc nào cũng áy-náy lo sợ thì sung-sướng sao được. Ngài thì hay ghét? mà tôi thì cái gì cũng tra, sự buồn bức và sự tươi cười ở tại bài điều ây cà. Cha tôi khi còn sống vẫn dạy tôi rằng: « Tinh hạnh có nhân từ thì mới được sung sướng; ăn ở có hiền lành thì mới được tươi-tinh ». Ngài nên ngẩn lây câu ây.

CÂU HỎI. — Con sóc làm gì ở trên cây? — Sóc ngã vào đâu? — Beo toan làm gì? — Sóc làm thế nào thoát được nạn? — Tại làm sao con beo buồn bức cả đời mà con sóc lại vui vẻ luôn? — Mục đích bài này dạy điều gì?

94. — Chôn vàng

Ở làng kia có một ông lão giàu mà hà-tiện quá, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, sống về tiễn của, không biết thương con yêu cháu, chỉ có một việc chăm vê bạc với vàng thôi.

Ngày đêm chỉ lo chúng lây mạt cửa, cho nên ăn không ngon, ngủ không yên. Một đêm nằm nghĩ được một kẽ, lập tức dậy, mang hết cửa cài ra vườn chôn thật sâu. Không ngờ đâu có anh kẽ trộm rình đã lén, thay vậy mừng quá, chờ cho ông kia vào đi nghỉ thì xé rào nhảy vào đào lây hết rồi đi.

Sáng ra, ông lão hà tiện chạy ra vườn thăm của thầy chở chôn đã có người đào lên rồi, xem đi xem lại, một hột, một mẩy chẳng còn, thì cào đầu cầu cổ, giậm đít kêu giờ than rằng: « Vàng bạc ơi là vàng bạc ơi ! Mày đi đâu mà bỏ ta lại ở đây ? Mắt mày rồi thì tao chêt, không còn vàng bạc thì sống với ai, giờ ơi là giờ ! » Than khóc rát là thảm thiêt. Người láng riêng nghe tiếng khóc hỏi thăm mới rõ sự tình thì tức cười mà nói rằng: « Thôi than khóc làm chi cho nhọc. Có vàng mà mang chôn thì vàng cũng như đá, bảy giờ lây hòn đá chôn thay vàng cũng thê, can gi phải than khóc kia chứ ? »

CÂU HỎI — Ông lão nhà giàu kia có tính gì xấu ? — Ông ta có cửa có cho con cháu ăn mặc sung-sướng không ? — Thế ông ta dề cửa làm gì ? — Ông ta có giữ được cửa ấy không ? — Mắt của ông ta có tiếc không ? — Tại làm sao người ta chê cười ông ta và người ta chê cười thế nào ?

95 — Con dế

Một con dế nằm ở giữa đám cỏ, thay một con bướm đẹp lám, cánh sắc sỡ đủ các thứ mùi, bay hết bông hoa nọ sang bông kia, thì thở dài mà than rằng: « Sò phận mình kém con bướm kia xa lám. Giời thực không công, người thì gì cũng đủ mà mình thì thực là vô duyên. Tài thì kém, sắc thì không, cho nên chẳng ai coi mình vào đâu. Sòng thê này thà chêt đi cho rành đời ! »

Vừa than xong, thì thấy một lũ trẻ ám ám kéo đèn. Đứa thì khăn, đứa thì áo, đứa thì nón, đứa thì vợt đuổi bắt con bướm. Con bướm phải một cái đập, lăn xuống cỏ, lũ trẻ vỗ lấy rồi xúm nhau lại, đứa nắm đầu, đứa cầm cánh, xâu xé nhau thành ra con bướm tan tành ra từng mảnh.

Con dè trông thấy thế, lại nói rằng: « Than ôi! mình chẳng nên trách giờ làm chi. Bây giờ mình mới biết ở đời này rực rõ bao nhiêu thì nguy bấy nhiêu. Thà chịu hèn tội mà được yên phận lại hơn. »

CÂU HỎI. — Con dể nằm ở đâu? — Nó trông thấy con bướm làm gì? — Nó ghen với phận con bướm thế nào? — Con bướm bị nạn gì? — Con dể thấy thế thì nói gì?

96. — Ông lão thật thà

Một ông già có tật, không làm gì mà kiêm ăn được phải mang thân đi hành khát. Đi xin cà ngày thì may ra mới được đủ ăn. Một hôm đang đi, nghe đằng sau lưng có tiếng xe, ông ta sợ xe đè phải, tránh sang bên đường. Khi xe qua rồi, ông ây mới lẩn đi, thì thấy ở giữa đường có một cái túi da, nhặt lên xem thì thấy trong có bạc. Ông ta đoán là của người ngồi trên xe đánh rơi, cho nên đợi ở đây chờ người ta lại tìm thi trả. Đợi mãi chẳng thấy ai đèn hỏi. Quá trưa, hết chiều mà cũng chẳng thấy gì, đèn sâm-sầm tối thì cái xe ban sáng ây lại trở lại. Ông già hỏi rằng: « Ông ngồi trên xe có mắt gì không? — Ban sáng tôi qua đây, tôi đánh rơi một túi có hai mươi đồng bạc, không biết bây giờ tìm đâu cho thấy? — Tôi có bắt được cái túi này ở chỗ kia, tôi chắc là có người đánh mất

cho nên tôi ngồi đây đợi có ai đèn tìm thì trả. Đây này, có phải của ông thì ông nhận. — Phải rồi qui hoá quá, thực ít có người như cụ. Tôi hỏi thè này khí không phải, xin cụ miễn chèp. Sao cụ không giàu bạc này đi để dưỡng lão, lại đợi tôi mà trả? — Ông nói lạ quá, tôi tuy nghèo thực, song không biết tham của người, nêu tôi giàu của này đi, thi tôi là đứa gian tham mêt, sao tôi lại chịu cái tiếng xâu ây. »

Nói rồi chòng gậy đi.

CÂU HỎI. — Ông lão già làm sao mà phải đi hành khất? — Hành khất nghĩa là gì? — Ông ta bắt được của có giữ làm của mình không? — Tại làm sao ông ta không giữ lấy của?

97. — Con cò với đàn cá tép

Bờ ao có chú cò hương,
Thân già yếu đuối, bụng thì dói mem.
Coi người cũng đã hom-hem,
Cá tôm khôn bắt, miếng thèm xưa nay.
Một hôm bỗng rủi chợt may,
Gặp đàn cá tép, tán ngay mấy nhời:
« Nay bay chớ lấy làm chơi,
« Nhà chủ nó sắp tát voi ao này.
« Trong ba hôm nữa thời hay,
« Chúng bay không cánh có bay đường giờ. »
Tép nghe trong giá bời-bời,
Ơn cò rồi lại kiếm nhời lạy van:
« Đội ơn ông kể vô vàn,
« Nhờ ông phượng kế lo toàn mịnh chẳng? »

Thấy nhời cả quyết khăng-khăng,
Cò ta lờ tảng nói rằng: « Liệu cho,
« Làng bên có cái đầm to,
• Ta đem sang đấy còn lo nỗi gì ? »
Tép thời vụng dại biết chi,
Nhờ cò đến cắp mang đi sang đầm.
Cò ta nghĩ cũng mưu thâm,
Tép tha vào bụi xơi ngầm ai hay.
Cua kia thấy thế thương thay,
Vẽ ao lấp mèo ra tay hại cò,
Giả lờ cũng lấy làm lo,
Nhờ cò đưa giúp đi cho ăn mình.
Cò ta nghĩ thực vô tình,
Khênh cua vào bụi, những rình chực xơi.
Cua ta chẳng để tối nơi,
Thò càng cắp cỗ, cò thời chết quay.
Ác giả ác báo vẫn xoay,
Hại nhân, nhân hại xưa nay lẽ thường.

CÂU HỎI. — Tại làm sao cò kia đói mềm ? — Nó thấy đàn cá tép
thì sinh ra kế gì ? — Đàn tép có mắc kế ấy không ? — Con cua làm
thế nào báo thù cho đàn tép ?

98. — Con cóc với đom-đóm

Đêm kia giờ tôi như mực, con đom-đóm cậy mình
sáng, ngang nhiên lấp-loè trong đám mù tôi, rồi lên
nhời kiêu căng rằng: « Trên trần này, ai cũng quý trọng
ta. Thè cũng phải, vì không còn loài nào sánh với ta
cho đáng được. Trong loài trùng thì ta là bức vương,
mà bức ày thì còn ai tranh được với ta kia ? Ông vàng,
kiên đen đám bì với ta chẳng ? — Những tinh tú lập

loáng trên giới đều phải mượn bóng sáng của dom-dom mà chính mặt giới kia cũng là một con dom to thôi. »

Vừa cạn nhời, thì than ôi ! con cóc nhảy lên vỗ nuốt liền.

« Dom-dom ơi, mày lùng lẫy khoe-khoang lầm, cho nên mới mặt xác. Khὸn nạn thay ! thương thay ! giá mà mày cũng mù mịt tôi tăm như loài sâu khác thì có đâu con cóc biết mà đớp được ? »

CÂU HỎI. — Con dom-dom cây mình về cái gì ? — Nò nói gì ? — Con cóc làm gì con dom-dom ? — Ví mà con dom-dom không lập loè, thì con cóc có đớp nó chăng ? — Mục đích bài này dậy điều gì ?

99 — Mấy nhời khuyên

Xét lây mình, xưa lây mình, có mà biết lây mình, giữ lây nêt. Tự xưng lây là con nhà đi cây đi cuốc mà chờ lây thè làm xâu, làm thiện. Chờ thầy người giàu sang mà ghen-ghét, phải biết rằng phú quý thì bồ mẹ để lại cho được, còn đức hạnh thì tự mình mà làm ra. Đừng có keo cui, vắt cổ chảy ra nước, mà cũng đừng có hoang phí vung tay quá trán, phải biết lây trung bình làm hay. Nếu muôn mạnh khoẻ luôn thi ăn chờ ăn lây thật no, vừa bụng thì thôi ; ngủ chờ ngủ kỹ lâm, vì bót được ngủ ra bao nhiêu thì lợi cho đời mình bấy nhiêu : Khoan ăn, bót ngủ mới là người lo toan. chè rượu chờ có say đắm vì rượu làm cho nhỡ việc mình đi, cờ bạc chờ có ham mê, vì nó làm cho tan hoang cửa nhà.

CÂU HỎI. — Biết lây mình » nghĩa là thế nào ? — Tự xưng là con nhà cây cuốc, có là một điều đáng thiện không ? — Sao không ghen ghét người giàu sang ? — Thế nào là keo cui ? — Cái tính trái với tính keo là gì ? — Không keo mà cũng không hoang là gì ? — Ăn uống thì thế nào được mạnh luôn ? — Mê cờ bạc hại những gì ?

100. — Thơ viết thăm cha

Trung mới lên sáu, một hôm đang chơi thấy mẹ viết thi hồi rắng :

« Mẹ làm gì đây ?

— Tao viết thơ cho thấy mày đây.

— Thè à ? Em nhớ thấy lầm em cũng muôn viết thơ thăm thấy, mẹ cho em giày bút em viết nào. »

Mẹ chiều con, đưa giày bút cho con. Trung ngồi cứ theo mẹ mà viết, nhưng mà chỉ vẽ nhằng-nhằng ra giày, nào có nên được chữ gì.

Đây tờ rồi, Trung đưa mẹ xem thì mẹ nó cười mà nói rằng : « Thấy mày không đọc được chữ này rồi. Mày có muôn viết thơ thăm thấy, thì mày phải học cho biết viết đã. »

Từ hôm ấy, Trung chỉ những sự muôn đi học. Đến ngày khai trường, mẹ nó cho nó đi học thì nó chăm chỉ học hành cho chóng biệt việt. Đầu được có vài tháng mà nó đã viết nổi cái thơ này cho cha nó :

« Thưa thấy,

« Con viết được thơ thăm thấy thè này, con lây làm thỏa lòng lầm.

« Con chỉ có hai chuyện thưa để thấy hay thôi : Một là con kính yêu thấy lầm, hai là con cõi ăn ở học hành cho ngoan để thấy mẹ thương yêu con. »

Kinh thư

TRUNG

CÂU HỎI. — Trang lên mấy tuổi ? — Nó thấy mẹ nó viết thơ thì nó làm gì ? — Mẹ nó thấy nó viết không ra chữ thì bảo nó thế nào ? — Trung đi học có chăm chỉ không ? — Nó học bao lâu thì viết được thơ ? — Thơ nó viết, nói chuyện gì ?



MỤC LỤC

<i>Số bài</i>	<i>Trang</i>
1 Võ lòng	5
2 B...a...ba.	5
3 Muốn học thì phải giỗng tai.	6
4 Thể mới ngoan	7
5 Vạc với công.	7
6 Con ruồi với con bò	8
7 Cây thông với cây gai.	8
8 Ngờ nhau mà hại	8
9 Tham của giờ	9
10 Bò non và bò già.	9
11 Chơi leo thì dại	10
12 Chờ trông mặt mà bắt hình dong	10
13 Cười người chẳng bõ người cười lại.	11
14 Đa ngôn vô ích.	11
15 Anh khờ	12
16 Nước chảy	12
17 Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều	12
18 Bé người mà cả dạ.	13
19 Con chuột với con bò	13
20 Trèo cao ngã đau	13
21 Khôn lắm dại nhiều	14
22 Lừa với chó sói.	15
23 Tham thực cực thân	15
24 Thẳng ăn tham	16
25 Ngựa với bò.	16
26 Bụng biết thương	17
27 Không nên kiêu căng	17
28 Hai cái đồng hồ.	18
29 Đời khôn hơn mẹ	18
30 Chai cò	19
31 Chờ thấy đỏ mà lăn vào.	19
32 Công việc mẹ ở nhà	20
33 Hai anh thợ làm nồi đất.	20
34 Trẻ nông nỗi, già lo xa	21
35 Giới một nghề còn hơn kỉ trăm nghề	21

Số bài	Trang
36 Lúc hoạn nạn chờ bỏ nhau.	22
37 Cái cọc	22
38 Học trò bé.	23
39 Không nghe nhời	24
40 Quả bàng với cái nấm	24
41 Tham của ngoài đường	25
42 Chia kẹo	26
43 Quạ kêu	26
44 Cái vết vân còn.	27
45 Một thứ lá qui	27
46 Thẳng liền.	28
47 Dện với tầm	29
48 Chè người chẳng ngầm đến ta	29
49 Đám mây	30
50 Sum họp với nhau thì có sức lực	30
51 Tham ăn	31
52 Quả bứa	32
53 Con gà sống với hai con đỗ.	32
54 Không nên chế những người tàng tật	33
55 Chờ cây hay hơn cha.	33
56 Hai cái đèn	34
57 Vu oan giá họa.	35
58 Ăn cắp yềng	35
59 Biết bao bọc lẫn nhau	36
60 Gà chọi	37
61 Khù khờ còn hơn tinh vặt	37
62 Con chuột dai	38
63 Anh àn vụng.	38
64 Mật ngọt chết ruồi.	39
65 Con chó sói và con rím	40
66 Nơi dối	40
67 Lũ học trò với đàn nhái.	41
68 Anh học trò với con tầm	42
69 Cái lạch với cái ao.	42

— III —

Số bài		Trang
70	Chuyện hai người bộ hành	43
71	Muốn ăn quả thì phải trồng cây	44
72	Anh què và anh mù	44
73	Bóng con lừa	45
74	Thầy bói	46
75	Vật có mưu trí	46
76	Anh học trò thật thà	47
77	Đứa bé mù	48
78	Chuyện ông quan với ông sứ	48
79	Việc gì làm được ngay chớ để trễ lại	49
80	Nghèo mà hảo tâm.	50
81	Con muỗi và con ong.	51
82	Có người biết rồi	51
83	Hai anh đi cày với đám mây	52
84	Con sên và con sâu	53
85	Chiêm bao mộng hiện.	54
86	Củ ấu	55
87	Người tra phỉnh.	56
88	Con ong và con ruồi	57
89	Cái kính	57
90	Chuyện ông hoàng-tử nóng tính.	58
91	Không gì quý bằng tự do	59
92	Người chăn bò lương thiện.	60
93	Con béo và con sóc	60
94	Chôn vàng	61
95	Con dế.	62
96	Ông lão thật thà.	63
97	Con cò với đàn cá tép	64
98	Con cóc với con đom-đóm	65
99	Mấy nhời khuyên	66
100	Thơ viết thăm cha	67







Exécution : Deux mille exemplaires
Hanoï, le 5 novembre 1926

Trucmy

