

160
Indoch
1095

THU-AN



ngu'ò'i

**đàn-bà
việt-nam**

trong phong-dao

1095

NHÀ XUẤT-BẢN « BỜI MỚI » — HÀ-NỘI



NGƯỜI ĐÀN-BÀ VIỆT-NAM
TRONG PHONG-DAO

CÙNG MỘT TÁC-GIẢ

DO ĐỜI MỚI XUẤT-BẢN

Âi-tình (xét theo tâm-lý và y-học)

Bạc tình (Liều trai chí dị)

Chăn gối

Văn-học phụ-nữ Việt-Nam

THU - AN

**NGU'ỒI ĐÀN-BÀ
VIỆT - NAM**

TRONG PHONG-ĐẠO

16° Inboch.

1095

Đời Mới — Hà-Nội



MỘT CUỐN TIÊU-THUYẾT CỦA DÂN QUÊ

NGUỜI ta vẫn thường khinh dân quê nên ít ai để ý đến một cuốn tiêu-thuyết xã-hội, ái-tình, trong có sự đau khổ nào nùng mà chân-thật của dân quê, một cuốn tiêu thuyết tuyệt tác, truyền khắp đã bao nhiêu lâu nay, chưa hề chịu ảnh hưởng của người Âu-châu, trong toàn cảm tình thuần túy của người Việt-Nam : tôi muốn nói những câu phong dao.

Tiêu-thuyết là gì ? Là kết-quả của tưởng-tượng — chưa chắc đã phải là sự

thật hoàn toàn chứt xuống tờ giấy. Văn-sĩ dùng trí tuệ mà làm sai hẳn cảm tình, hay nói cảm tình không được chân thật, vì lúc nào văn-sĩ cũng trông thấy độc giả nghiêm nghị đứng bên cạnh, lúc nào cũng có ý muốn làm một việc khác hẳn việc thường, theo cái nghệ thuật mà họ vẫn mơ tưởng hảo huyền. cho nên tiểu-thuyết của họ chỉ là cái khéo xếp đặt nhiều chuyện rời-rạc vào trong cái khung mới-mẻ.

Dân quê không có óc câu-kỳ ấy. Những chiều hôm, con cò trắng lặn-lẽ lướt trên ruộng xanh hay những đêm trăng trong, ngọn tre non rung rinh trước gió hồn thơ lai láng, họ tung ra mấy câu tâm-sự. Tâm sự ấy họ không muốn dấu vì sợ xấu hổ và nhất là sai sự thật, rồi tri-âm cảm-động thực-thà đáp lại theo điệu của lòng...

*Rau răm hái ngọn còn tươi,
Rượu dấm bà chén nhớ người tri âm.
Đêm qua đốt đỉnh nhang trầm,
Khói lên nghi-ngút tri-âm mơ-màng.*

Những câu văn đó xếp lại thành một

thiên tiêu-thuyết giải đầy đủ sự thực : những ý nguyện tha-thiết của kẻ khổ sở, những khúc ái ân êm-dềm, những cái lo âu trong sự yêu đương, những thành kiến muốn phá bỏ, tóm lại những ý kiến phổ bày trần-trường mà ít người biết đến.

Người ta cười văn-sĩ Pháp gán những tính-tình cho người Việt-Nam mà người Việt Nam không có bao nhiêu thì người ta lại càng chê cười người Nam tả tính tình người Nam sai lầm bấy nhiêu. Nhân phong trào bình dân sôi nổi, văn sĩ tự ép ưỡng mà tạo ra nhân vật « dân quê » cho hợp thời. Nhưng họ nào có biết nhân vật ngô-nghe của họ có bộ óc nghĩ hoan toàn tây, cách cử-chỉ ngậy-ngô, cho đến tinh tình nguyện vọng đều theo trong tiêu thuyết tây cả. Họ quên rằng dân quê chưa chịu ảnh-hưởng văn-minh tinh thần và vật-chất mấy, cho nên dân quê vẫn dẹt dẹt như cô con gái xưa... Vì vậy cứ nhìn trong tiêu-thuyết mà xét dân quê thì thật là một điều lầm lớn : đã không cứu được họ, lại còn đem họ mà

đặt vào ngã ba đường đời cho họ đau khổ.

Phải để cho họ nói, để cho họ diễn tình tình của họ, hay là nói thế này, phải để cho họ tự soạn lấy một cuốn tiểu-thuyết đúng với tâm lý của họ.

Họ đã soạn rồi, một cuốn tiểu-thuyết không có đầu đề, nhưng bắt hủ với thời gian : những câu phong dao.

Trách rằng họ không có lý-tưởng cao xa là lắm. Không phải chỉ những kẻ học rộng tài cao mới được ao-ước tự-do, bàn đến hủ-tục thành-kiến, để cải-tạo xã-hội dâu. Họ cũng có một ý-tưởng riêng của họ. Ý-tưởng đó, họ diễn ra bằng văn vần, để lưu-truyền đến thời sau. Trong ý-tưởng đó cũng có cái hoài bão to tát, muốn chiếm tự-do về mọi phương diện. mà nhờ ra hoàn-cảnh làm họ thất-vọng thì sự đau khổ của họ rất ai-oán.

Đừng tưởng rằng họ cứ bo bo giữ lấy hủ-tục làm gì đâu ! Họ cũng biết đem những thói xấu trong làng ra mà chấmbiếm, nhưng sức phản động mạnh quá cho nêp những cái xấu cũng còn rớt lại

chút đỉnh.

*Con cò chết rũ trên cây,
Cò con mở sách xem ngày làm ma.
Cà-ếung uống rượu la đà,
Chim ri riu rít bò ra lấy phần,*

*Con cóc bỏ nhái bồ eoi,
Chầu ngồi chầu khờ : chàng ôi là chàng
Ênh-ương đánh lệnh đã vang :
Tiền đâu mà giả nợ làng ngóe ơi !*

Họ rất đau khổ, vì phải là nô-lệ của thành kiến. Họ không bao giờ lại có tư-tưởng cuống đại là không muốn thoát-ly sự đau khổ, họ ao ước thêm muốn như một kẻ tội nhân mơ tưởng ánh sáng.

Người ta cậy có một chút học thức chưa làm một việc gì đã phải cậy kèn trống phù trợ, phải dựa vào những lời tán-dương của kẻ khác mới có can-dảm nhúng tay vào việc. Như một việc « ép duyên », phải bao nhiêu cuốn tiểu thuyết trường thiên, phải bao nhiêu bài luận đại ca sa mà chưa cảm hờa được

kẻ có quyền. Dân quê có cần phải mượn
ai bênh vực, chỉ dăm ba câu thơ cũng
đủ gọi được tấm lòng nhân-đạo, cũng
đủ đưa người mê muội vào lẽ phải.

*Tiếc thay hột gạo trắng ngần,
Thổi nổi đồng điệu mà vẫn than rơm.*

*Tiếc thay hột gạo iám thơm,
Thổi nổi đồng điệu mà chan nước cà.*

*Chả chan sợ mẹ sợ cha,
Chan vào nước mắt chảy ra ròng ròng.*

Đừng tưởng rằng chỉ có những gái
tân-thời mới biết ái-tình, còn họ là
những tâm hồn mọt mạt ngày ngò.
Tôi, tôi cho là các cô gái tân-thời, chỉ
yêu giả-dối, yêu lối văn minh, yêu
trong tiểu-thuyết, còn họ trước vũ-trụ
mênh-mông, họ cảm thấy thi-vị của sự
yêu đương.

Khăn thương nhớ ai?

Khăn rơi xuống đất,

Khăn thương nhớ ai?

Khăn vắt trên vai.

Khăn thương nhớ ai?

Khăn chùi nước mắt.

Đèn thương nhớ ai?

Mà đèn không tắt.

Mắt thương nhớ ai ?

Mắt không ngủ yên.

Đêm qua em những lo phiền.

Lo vì một nỗi không yên một bề ?

Họ không biết mình là thi-sĩ, không màng tưởng đến nghệ thuật: cuộc tương tư mơ mộng say sưa, cái yêu đắm thắm hay cái sợ trong sự yêu đương.

Lá này gọi lá soan đào,

Tương-tư gọi nó thế nào, hỡi em ?

Lá khoai anh nghĩ lá sen,

Bóng trăng anh nghĩ bóng đèn anh kêu

Cốt liễu-thuyết của dân quê không rắc rối éo-le (phải mượn đến tài học mới có thể gỡ và giải-quyết được) chỉ tự nhiên, chân-thật và ngây-thơ, cũng như tâm-hồn của họ. Cũng vì thế ít người để ý đến, họ còn đi tìm những cái rắc-rối mà họ cho là hợp với tư-tưởng và tính tình của họ.

Dân quê không đem phở tài, không có cái ý ngông-cuồng đó cho nên không

cần đến độc-giả (những người khó tính bắt tác-giả phải theo tư-tưởng và tình tình của mình, không có thì nhất định không đọc nữa). Họ không phải chiêu chuộng độc-giả, họ chỉ cần người bạn hiền-hiếu tâm sự cho họ. Thế thôi!... Rồi một đêm tình cờ chút cả-tưởng xuống câu văn tự-nhiên, không có một tý vết gì của kẻ học rộng câu kỳ. Trong lòng họ như thế là hả rồi, không như những văn-sĩ khác phải theo cái xu-hướng của quần chúng, phải ép mình theo thời-thế để cho sách bán chạy, để cho nổi tiếng-tăm, mặc dầu tư-tưởng của mình chính đáng.

Đã đành rằng tư-tưởng của dân quê vụn vặt, nhưng ta xếp lại, cho vào trong cái khung mới thì không phải là không có giá-trị. Những tư-tưởng ấy xếp lại mới chính là quyền tiên-thuyết của dân Việt với cái sở-kiến, phong tục và cảm-tình của ta.

— Trăm năm nên nghĩa từ đây,
 Của tin em gửi chút này làm ghi
 Minh họa ta chỉ cho đỡ dang ra

Thắp ngọn đèn hoa cho ta bẻ văng
Ta gọi mình rằng, lẳng lẳng không thừa
Nào nhời ngày xưa còn quên hay nhớ
Nhưng nhời hôm nọ mình nhớ hay quên
Mình quên ta không cho quên,
Mình nhớ ta nhớ mới nên vợ chồng
Khách tang bằng gặp người tri-kỷ
Ta với mình phụ tử phu qui
Hôm nay gặp bạn cố tri,
Cho nên em ngỡ vãn vi mấy nhời
Tay bưng chén rượu tam khôi,
Tay gạt nước mắt chàng ơi thiếp về.
Trở ra về khóc vương khóc vương
Đường xa dặm thẳm xin đừng có thương
Dao vàng mài sắt nung tiên,
Gươm vàng kê cổ chả quên ngài chàng
Nên chằng trên đá dưới vàng,
Không ai nhân ngài bằng chàng chằng ơi !
Chiếc tàu em trái mỗi nơi,
Nhân duyên đã định mà giới giúp công
Nhưng người dao lá đánh đồng
Bây giờ em quyết có công với chàng
Có người rậm rạp nói ngang
Khăng khăng em giữ nhời chàng dặn em
— Nhác nom thấy bóng đi bờ,
Trận này ắt hẳn ông tơ se rồi
Em nom thấy bóng đôi người,
Chân đi đáng nên miệng cười đáng trâm

*Em trông con mắt lá răm,
Lông mày lá liễu càng nhăm càng ưa*

Người ta đã chán ngấy tiểu-thuyết như chán ngấy thơ mới vì vẫn chỉ là một món ăn, một cuộc ái-tình vắn-vơ, viên-vông đàn giải ra nhiều phương-diện. Trong đáy lòng người ta, còn nhiều điều huyền-bí chờ đợi cái tài xuất-chúng, không phải chỉ có một chuyện ân-ái là hết. « Nội giới mệnh-mông như ngoại-giới thay đổi huyền-ảo như mặt bể... »

Có người đã phê - bình tiểu thuyết ngày nay bằng một câu khôi hài : « Vẫn chỉ có thể thôi ! Đầu quyền tiểu-thuyết là... lửa tình bùng bùng cháy, đến cuối, lửa tình tắt, ấy cũng là vừa lúc tiểu thuyết hết. » Cuộc tình ái ấy lại quá mơ hồ, tác-giả, nhân-vật đều chịu ảnh-hưởng của tiểu-thuyết tây ; yêu nhau một cách quá ngoa ngốt, thốt ra những câu không hợp với hoàn-cảnh, tính tình của người Việt-Nam.

Dân quê vẫn giữ được bản chất của người Việt Nam chưa được trông thấy

ánh sáng văn-minh mảy, hay có được thấy, chỉ thấy cái bã lỗ-bịch, như một anh chàng lẳng sáng ở trên tỉnh về ra mặt ta đây.

Cái quần hồ lơ,

Cái áo hồ lơ

Cái ô tụt nõ

Có dơ không chàng

Vì thế tâm-hồn vẫn chất-phác và một-mạc, ái-tình vẫn giữ được « thi-vị » của ái-tình.

Trong cái tình tân thời chỉ có cái « gêu » thuần-túy, một sự yêu tha-thiết đặt lên trên hết mọi sự ở đời, một sự yêu ngọt-ngoéo để đưa người ta đến sự thất vọng đau khổ không giới hạn ; trong ái tình của dân-quê còn hàm ngụ cái *thương*, một sự yêu nồng nàn nhưng còn e-lẹ, thận-thùng, một sự yêu đặt xuống dưới bốn-phận và giáo-dục, mà dầu có thất-vọng không tự-sát, lại can đảm hi-sinh và an-ủi.

Tôi gọi ái-tình của bạn thanh-uyên học-thức là ái-tình lẳng-mạn và ái-tình của dân-quê thiếu học là ái-tình cổ điển.

Ái-tình trên, tôi không đem phân tách ra đây làm gì, các bạn có thể tìm thấy trong hầu hết các tiểu-thuyết xuất-bản gần đây, còn ái-tình của dân-quê tôi xin nhường dân quê tỏ bày tâm-sự.

Trong khi hãy còn là con gái, người đàn bà thật lo âu về số-phận của mình (nó bi-hiêm quá !). Hôm nay đang ở với cha mẹ anh em, hoặc sung sướng, hoặc khổ sở, mai có người hỏi, không biết ra sao ; người chồng ấy dắt mình đi đến đâu và đặt mình vào địa-vị nào. Khổ ngay đấy, mà sướng cũng ngay đấy, không khác gì đồ hàng hóa mua về dùng vào việc đê-tiện hay sạch sẽ.

*Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.
Em ngồi cảnh trúc, em dựa cảnh mai,
Đông đào tây liễu biết lấy ai bạn cùng ?*

Bớ thâm ời ! bớ thiết ời !

Bớ bạn tình nhân ời !

Thân em như cái quả soài trên cây
 Gió đông, gió tây, gió nam, gió bắc
 Nó đánh lúc la, lúc lắc trên cành
 Một mai vô tình rụng xuống biết vào
 tay ai?

Kia khóm trúc, nọ khóm mai,
 Ông tơ, bà nguyệt se hoài chẳng thương.

Không biết đâu mà kén chọn, không
 biết thế nào mà dám định trước : cái
 may rủi dặt người ta như ngọn gió
 thổi chiếc lá vàng. Âu cũng là đề mặc
 dấy ! Người mua số số có biết số nào
 trúng độc đắc mà chọn mua ! Chỉ có
 cuộc tình-cờ là hay thôi ! Thật như
 nhời của họ than số-phận của họ.

Thân gái như hạt mưa rào,
 Hạt xa xuống giếng, hạt vào vườn hoa
 Thân gái như hạt mưa sa.
 Hạt sa xuống giếng, hạt ra ruộng cấy.

Trên những sự lo âu vắn-vơ, họ đặt
 một liêu triết-lý' cao.- thượng : không
 ghen ghét ai. Tự chùi nước mắt an ủi
 cảnh khổ vì cũng tự-biết không đem
 cảnh khổ gán cho ai được :

Bắc thang lên hỏi thử giếng giầu
 Phải rằng phận gái hạt mưa sa giữa
 giới

May ra gặp được giếng khơi
 Vừa trong vừa mát lại nơi thanh nhàn
 Chẳng may số phận gian nan.
 Làm than cũng chịu dẽ phần nản cùng ai,

Chẳng phải họ chỉ riêng theo cái sung-
 sướng vật chất, nhiều khi họ cũng như
 cô gái tân thời mê-hoảng về tinh-thần,
 và cũng biết yêu một cách thất-vọng.
 Ta hãy nghe một cô con gái tả cuộc
 tương-tư của cô, trong lúc cô buồn rầu :

Từ ngày ăn phải miếng giầu.

Miệng ăn môi đỏ, dạ sâu dăm chiêu,
 Biết rằng thuốc dẫu hay là bùa yêu,
 Làm cho ăn phải nhiều sót-xa.

Làm cho quên mẹ quên cha, quên cửa
 quên nhà,

Làm cho quên cả đường ra lối vào

Làm cho quên cá dưới ao,

Quên sông tắm mát, quên sao trên giới

Không những chỉ riêng cô thế, cô
 gái quê cũng biết yêu một cách hoàn-
 toàn lãng-mạn :

Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay.
Yêu nhau dầu vỏ cũng say,
Ghét nhau cau đậu đầy khay chẳng màng
Yêu nhau chẳng quản chiếu giường
Dầu rằng tàu lá che sương cũng tình.
thì thật giống cái ao ước-thèm muốn
của á cung phi đau lòng chờ mong chiếc
xe dê.

Cùng nhau một giấc hành môn...
muốn quăng bỏ cả tiền-bạc lâu dài
mà tìm « trái tim vàng trong trốn nhà
tranh ». Phải ! phú quý chỉ là giả dối
không thể nào lấp nổi cái chỗ trống
trong lòng khi vờ trông mong mới...

Đêm qua ngõ cửa chờ ai
Đêm nay cửa đóng then cài khăng khăng.
Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng,
Chẳng bùa thuốc đã mê lòng đêm xuân,
Những là ân ái chẳng xong,
Nỗi buồn ai biết cho lòng này chưa ?

Tin sang chẳng thấy chàng sang.
Hẹn ba bốn hẹn lòng càng xót xa,

Đoạn tràng phải bước chân ra,
 Gió xuân hiu hắt sương sa lạnh lùng,
 Chăn đơn gối chiếc lạnh lùng,
 Đôi hàng châu lệ, đôi hàng chửa chon.
 Gặp chàng thiếp phải thở than,
 Dưới khe nước chảy, trên ngàn thông reo
 Cơm ăn thất thểu ít nhiều...

Ngày ngày ra đứng vườn vừng,
 Tưởng rằng vừng tốt chẳng vừng ra hoa.
 Chờ chàng chẳng thấy chàng ra,
 Chờ giăng giăng sẽ, chờ hoa hoa tàn...

Tương-tử em để trong lòng
 Đã đành phận thiếp đèo bông từ đây
 Bông rụng ai dám bàn tay giảo giở
 Nợ phong trần còn nhớ những câu,
 Kia như cây nửa bắc cầu,
 Đương vui mà bể cảnh sầu làm đôi.
 Bụng như thể không với mà bạc
 Cảnh phù dung đang nắng mà mưa
 Đã đành ắt hẳn em chưa được cầm.
 Một cây đứng chẳng nên rừng
 Xin chàng đã thăm thì đừng có phai
 Dặn chàng chớ có nghe ai,

Chàng trong thánng chạp thì ngoài thánng riêng

Nhọc nhần cơm chả buồn nhai,
Chống đũa thở dài, nôi tám vãn đơm
Một là cơm sống tại nôi,
Hai là cơm sống tại tôi nhớ chàng

Nhà anh năm bảy cái nhà,
Giường trên phản dưới chiếu hoa anh ngồi
Nhà em nghèo lắm anh ơi!
Ước gì em được vào ngồi chiếu hoa
Mẹ chàng khéo để chàng ra
Để chàng mừng bốn để ta hôm rằm
Đôi ta cùng tuổi mười lăm
Nhác trông thấy nén vàng cầm trên tay em
Ước gì em được sánh bầy,
Đề em kim chỉ vá may cho chàng.
Ước gì em có lạng vàng
Thì em giao lại cho chàng làm ghĩa
— Trèo lên cây dọc đánh rầu
Thắp đèn cho tổ nom nhau cho tường
Một ngày còn nhớ còn thương
Lọ là chung chiếu chung giường chung hơi
Ái-tình là gì? Muốn giải cho ổn-thỏa
thì người có học giải cũng còn khó.

hướng chi dân-quê. Họ chỉ còn nhận tình của họ thay đổi trong lúc buồn bã mà ghi vào câu thơ êm ái.

Xưa nay trai hay gái, đến tuổi mơ-mộng, phải đi tìm một người tri-kỹ, một người hiểu tiếng đập của trái tim cùng nhau ngắm cảnh tạo-hóa, cùng một tâm-sự, một ý-tưởng trong khi bàn đến một việc gì, hay nói văn tắt, hai thân thể, một linh-hồn.

Ái-tình là gì? Tìm cách gì mà hình dung ái-tình? Ái-tình không phải như một vật hữu hình có thể sờ mó hay trông thấy được; nó như hai luồng điện trong giây, một âm, một dương, nhưng điện-vi (potentiel électrique) khác nhau. Điện người ta cũng không trông thấy được, nhưng cho hai đầu giây chạm với nhau, thì thấy nảy ra một tia lửa đỏ. Lửa ấy là lửa tình.

Người ta phải sống đôi như điện kia. Nếu chỉ riêng có âm điện, hay dương điện thôi, thì sao có lửa được? Thép nam-châm cùng đầu (même pôle)- thì

không hút lấy nhau mà khác đầu thời hút lấy nhau... Những kẻ độc-tâm đau khổ, héo cằn như cây kia mòn mỏi trên miếng đất khô...

Trai đi tìm bạn, gái đi tìm bạn — âu cũng là một lẽ thường, tự nhiên ở đời này — để cho lòng khỏi chổng chãi lúc buồn-bã. Những nỗi băn-khoăn đau khổ trong sự nhớ nhung, những nỗi lo âu về tương-lai, về hạnh-phúc gia-đình, tâm-sự kia không tìm ai để giốc ra cho hả thì đau đớn vô chừng.

Bệnh tương-tư cũng do đấy mà ra ; cho nên phải tìm câu uyển chuyển, những chữ đẹp dễ, tả một cách nên thơ tình âu-yếm đó.

*Tương tư chẳng ốm nhưng sầu,
Con ruồi đậu má chẳng đau nhưng buồn.*

Khỏi nhớ nhung luẩn quẩn bên mình như ăn nhập vào tâm hồn, làm cho người con gái thần-thơ, tê-mê : trái tim non bâng hoàng ; trong óc nảy ra ý xum họp, mơ mộng:

Có đêm ra đứng đẳng tây,
 Nom lên lại thấy bóng mây tà tà !
 Có đêm ra đứng vườn hoa,
 Nom lên lại thấy sao tà xanh xanh !
 Có đêm thơ thần một mình.
 Ở đây thực đủ năm canh rõ ràng !
 Có đêm tạc đá ghi vàng.
 Ngày nào em chớ nhớ chàng, chẳng ơi !
 Thương chàng lắm lắm chàng ơi !
 Nhớ miệng chàng nói, nhớ nhời chàng than
 Nhớ chàng như nhớ lạng vàng,
 Khát khao về nét, mơ màng về duyên
 Nhớ chàng như bút nhớ nghiên,
 Như mực nhớ giấy, như thuyền nhớ sóng.
 Nhớ chàng như vợ nhớ chồng,
 Như chim nhớ tổ, như rồng nhớ mây...

Chập chờn trong cơn tỉnh, cơn mê,
 cũng biết đặt mọi sự xuống dưới chữ
 tình, chữ duyên.

Đêm qua trời sáng trăng rằm,
 Anh đi qua cửa, em nằm không yên.
 Mê anh chẳng phải mê tiền,
 Yêu anh lịch-sự có duyên dịu dàng.
 Thấy anh, em những mơ màng,
 Tưởng rằng đây đây phượng hoàng
 sánh đôi.

Thấy chàng chưa kịp ngỏ lời,
Ai ngờ chàng đã vội rời gót loan.

Thiếp tôi mê mẩn canh tàn,
Chiêm bao như thấy bóng chàng ngồi bên

Trí nhớ đã làm khổ họ. Trong lúc vắng
vẻ một mình, họ lại khơi trong đồng
tro lòng, ngọn lửa ái-ân. Rồi họ ao-ước
mong xum-họp trong vòng lễ-nghĩa, chớ
không muốn yêu một cách viên-vông.

Nhớ ai như nhớ thuốc lào,
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.

Nhớ ai như trống nhớ chiêng,
Nhớ chùa một mái, nhớ riêng một người.

Nhớ ai như nhớ ái-ân,
Một đêm ch n bạn ra sân nom trời.

Than rằng: thắm lắm đất ơi!
Thế này mà chả nên đôi vợ chồng.

Từ khi em đứng anh ngồi,
Bâng khuâng nhớ tiếng nhớ người thêm
mong

Ước gì cho hợp một phòng,
Phòng riêng ai để lạnh lùng bấy nay

Họ cũng tả rõ cái lý nhẽ của sự nhớ thương, họ ca-tụng cái sắc đẹp của người tình-nhân, rồi cũng ao-ước như chị em khác.

• *Cái miệng chàng cười như cánh hoa
gần gũi như nhài,
Như nụ hoa cúc, như tai hoa hồng.
Ước gì: em vợ, anh chồng,
Để xem miệng nói mắt trông thế nào.*

Dẫu người tình-nhân muốn ngang tàng, người con gái dõ-khuyên bằng những câu âu-yếm nhẹ nhàng cho khỏi trạnh lòng « người con » :

• *Dẫu xa dịch lại cho gần,
Nguyệt tỏ hoa tàn, gần cũng như xa.
Anh có gêu em, anh đến chơi nhà,
Để em thưa với mẹ cha mấy nhời,
Cha sinh, mẹ dưỡng, anh ơi!
Lấy gì báo đáp cho tôi được lòng.*

Gần đây người ta lấy cái cơ lẽ nghi phiền-phức, lấy cái cơ ái-tình lãng mạn để đề-xương lên vấn đề tự-do kết-hôn. Họ cho rằng — cũng như người Âu Mỹ — đã yêu nhau thì không bờ bến, đặt ái-tình lên hết thầy mọi sự, cho đến cả lời

khuyên can của mẹ cha. Cũng có dở mà cũng có hay, nhưng bài này không phải là một bài tán tụng hay bài-xích văn-đề ấy, phô bày cái lợi, cái hại của sự kết-hôn ấy. Tôi chỉ đánh dấu cuộc ái-tình này là một « món hàng nhập-cảng » của bạn nam nữ thanh niên ở tỉnh thành chịu ảnh-hưởng văn-minh phương xa.

Vì chàng em phải ra đi
 Nhà em công việc có khi nào rồi.
 Nhớ chàng hết đứng lại ngồi,
 Khăn hồng rỏ giọt mồ hôi ướt đầm

Tháng tám như lụa như ngà
 Cắt áo sê tà, may áo tứ thân
 Áo tứ thân em để dành em mặc
 Áo sê tà vắt mắc lấy hơi
 Dặn anh có bấy nhiêu nhờ
 Chữ trung chữ hiếu, anh thời nhớ nghe

Đêm năm canh một đèn một bóng
 Tiếng dế kêu sâu vòm vọng bên tai
 Nhưng là than vắn thở giải,
 Sầu này biết ngỏ cùng ai bấy giờ
 Lòng đã đắp năm chờ bấy đời
 Trách ông tơ hồng sao với se dây

Se dây sao chả định ngày,
 Làm chi cho khách cung mây nhớ chừng
 Em rút mây em lại sợ động rừng mang
 tiếng về sau
 Mặc chàng định liệu lo toan
 Bụng em vẫn vững như gan trống hàng
 Trên cung quế dưới đôi hàng cấp xãi
 Cái phận em là gái tơ đào biết nghĩ làm sao.
 Nhưng là dầy ước mai ao,
 Càng thề thốt lắm, càng ngao ngán lòng

Tối hôm qua em nằm ở đây,
 Thấy đàn bướm bướm nó bay rào rào,
 Tựa tựa như thề chiêm bao
 Trông ra vườn đào thấy chiếc sao sa
 Chàng đi ! đi bói cho ra quẻ này

Còn dân quê vẫn sống trong vòng
 lễ giáo. Đã hay rằng có yêu nhau, —
 yêu nhau một cách « công - nhiên »
 trước mặt bao nhiêu người, — một đêm
 trắng, nếm ra bao nhiêu câu thơ tình
 tứ — nhưng trong sự âu yếm còn nhiều
 cái áy-náy ; nếu không cho cha mẹ được
 biết, nếu người con gái chỉ biết yêu
 thôi, nếu chỉ theo nhau không, thì ái-
 tình chưa phải hoàn-toàn là ái-tình.

Trên tôi đã nói, sau ái tình của dân quê còn có cái *thương*. Thương nhau để nhờ vả, giúp đỡ để gây dựng cho nhau. Do thế, ái-tình phải đi đến sự lễ-ngghi. Trước pháp-luật, còn phải có linh-hồn của kẻ quá khứ, còn phải cha mẹ, anh em, họ hàng, làng nước chứng kiến cho vụ ái-tình. Đó là thú-vị của ái-tình dân quê.

Đừng tưởng rằng lá trầu, miếng cau, có cheo, có cưới, là « vụ lợi » đâu. Người ta bắt phải có những thứ ấy, ái-tình mới có giá-trị. Người con gái cũng phải theo như thế — mặc dầu quá yêu nhau — để cho cha mẹ khỏi đau lòng. Thế thôi !... Ái-tình mạnh hơn tiền-tài ; tiền-tài đưa họ đến chỗ sung sướng về vật chất, ái-tình thổi vào lòng những trận gió mát, hả và vui. Họ yêu ai là vì họ yêu. Cho nên hai chữ *giàu sang* đối với cô gái quê mê-mẩn tình-ái như không có nghĩa-lý gì.

* *Số giàu lấy khó cũng giàu,
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.
Phải duyên phải kiếp thì theo,
Thân em có quản khó nghèo làm chi !*

Ảnh minh

Chữ nhân duyên thiên tải nhất thì,
Giàu ăn khó chịu lo gì mà lo?

Vì vậy cam phận mà hưởng ái-tình:

Những nơi mà chát như sung,
Mà cay như ớt, em tung mình vào.

Những nơi chiếu miến vông đào,
Điếu vàng bit bạc em nào có say.

Những nơi chiếu rách vông đay,
Điếu sành se sậy, em say lữ đừ.

∴

Được như nhời nói ấy chẳng
Đề em giã gạo ba giăng đờ chờ
Gạo ba giăng đờ nước sông Bờ
Được như nhời nói em chờ ba năm
Chăn đờn nửa đắp nửa mong,
Gối hoa nửa gối nửa hồng tình nhân
Dặn nhau đôi chữ ân cần,
Khen ai khéo sẻ bóng ông giăng cho người
Muốn cho bên sắc bên tài,
Bên sắc như nước, bên tài như mây.

Sự tình một đấy một đấy
Khi vào bề thăm khi lay cành sấu.
Yêu nhau xin nhớ nhời nhau,
Chơi hoa phải giữ lấy màu cho hoa

∴

Chả chơi cũng mắc tiếng rồi,
Chơi cho nó trải sự đời kẻ oan

Chả chơi cũng mắc tiếng oan,
Chơi cho nọ rửa hoa tàn thì thôi

Nhác nom lên mái nhà thờ,
Đồng hồ đã đánh chín giờ chàng ơi!
Đi về kẻo nhớ chàng ơi!
Chàng có đi lễ cho tôi đi cùng.

Cách nhau ruộng dưới ruộng trên
Tôi dưới phải lội đi trên mắc rừng
Anh đi em đón ngang rừng
Tuổi em hai một em đi kén chồng mười
một năm nay

Đồn rằng anh khéo vả may
Có phải là quế đẽ tay vịn cành

Một cô con gái than thở :

Yêu nhau chẳng lấy được nhau,
Trăm thắm nghìn sầu, chất đã nên non,
Vẽ đã nên tròn, tạc đã nên bia.

Vàng dâu đôi lấy anh kia,
Đem về làm bạn sớm khuya đỡ sầu.

Một anh con giai khiêu-khích :

Cô kia mặc yếm cổ lại đeo bùa,
Về hỏi thầy mẹ có bán, anh mua nửa người,
Anh mua từ rốn đỡ xuôi,

*Từ rốn dở ngược ăn hại cơm giờ anh chẳng
mua đâu.
(Phong dao)*

Ai ngăn cấm được luồng điện tình ?

Cha mẹ chỉ biết sinh ra con, còn sau này lý tình của con lại theo tiếng gọi của trái tim...

Các bạn chắc cũng đã có dịp nhận thấy dây của một chiếc đàn rung động gần một tiếng nổ lớn : đây là dây đàn điều hòa với âm-ba của tiếng nổ. Thế thì con người ta cũng sống trong một cảnh rung động na ná như trên, người ta như vật vô hồn cũng phát ra một thứ sóng. Sóng này tuy rằng lý-mỹ thật nhưng nếu một người khác có thần-kinh hệ hoàn toàn thì cũng nhận thấy sóng ấy một cách dễ dàng.

Thí dụ một người con trai và một người gái đã lâu nay sống trong hieu-quanh, trong cung cấm, bỗng nhiên một hôm tình cờ gặp nhau... Cái sóng của hai người này phát ra, cũng gặp nhau một lúc ; trong lòng hai người

như có sự gì sực tỉnh sao suyển : ái-
 tình phát bùng ra như một ngọn lửa.
 Hai bộ thần kinh như hai ống thu thanh
 và truyền thanh, cùng phát ra, cùng thu
 lấy một lúc, và nếu cái sóng gặp nhau có
 điều hòa thì ái-tình mới được hoàn-toàn.

Nhưng sự điều hòa ít khi được hoàn-
 toàn vì vậy cần phải có một người bạn
 chân thành dìu dắt trong đường mới.

Trách chàng chớ dám trách ai.

Trách chàng hái ngọn hoa nhài dở dang

Lòng em cũng muốn đa mang,

Còn e duyên phận dở dang chuyện đời

Cho nên chàng dám tận nời,

Sầu riêng em để muôn đời không quên

Tình quên nhưng ngãi không quên,

Dấp mang khóa ngọc để bên chia vàng

Dù ai cho bạc cho vàng,

Chả bằng ra đàng trông thấy mặt nhau

Từ ngày ta phải lòng nhau,

Kìa như cây quế mà sầu cảnh riêng

Bao giờ cho quế thôi niên,

Chồng loan vợ phượng đôi bên thuận tình

Thiên hạ cũng lắm người xinh,

Duyên mà có thuận thì tình mới ưa

Người ta cho rằng khi được sung sướng có làm thơ thì thơ vẫn không hay. Như chàng Voltaire kia quanh năm sống một đời trưởng giả nay yến tiệc với bà hầu-tước này, mai ăn cơm thường với Frédéric II, cuộc say đầy thánng, trận cười thâu đêm, không biết đến sự khổ của lòng. Mà có phiền muộn chút đỉnh thì dễ quên ngay vì lại một cuộc vui khác đã chờ sẵn đâu đó. Nhiều khi chàng cũng bị phạt lòng vì kẻ trên đã làm cho chàng không được vừa ý, nhưng tính đó chỉ là thù hằn giận dữ không có gì là cao thượng... Cho nên suốt đời chàng — ta có thể nói được tâm hồn của Voltaire vẫn thản nhiên — chàng không hề tạo được một bài thơ, một tập thơ bất-bủ. Chàng chỉ là một kẻ ghép vần thơ khéo (versificateur) mà thôi. Cũng có lẽ. Trong khi trong lòng được sung-sướng thì ai còn nghĩ đến làm thơ, mà có làm thơ thì sao hay được. Chỉ khi nào trong tâm có một sự khúng-hoảng thì thơ mới tuyệt tác được, như Nguyễn-Du, A. de Musset, Lamartine v. v... Cái đau đớn là cái

suối của các thi-sĩ đến lấy tài-liệu để
tạo những câu thơ bất hủ. Tình lúc đó
mới là cao thượng và may tìm được
một lý tưởng cao-xa.

Chưa hẳn đã phải thế. Những cô gái
quê đang vui mừng vì gặp bạn mà vẫn
tạo được câu thơ hay. Được trực-tiếp
với tạo-hóa, đứng trước cây cỏ đìu hiu,
đồng ruộng mông-mênh, với sẵn tâm-hồn
thi-sĩ mà trời phú cho, không có cái
vật-chất « ồn-ào và ngóng cuồng » đến
ngăn trở luồng tư-tưởng, họ vẫn ung-
dung ca-hát vui vẻ. Thúy-Kiều có vui
cũng chỉ là vui gương vì đã từng đau-
khổ với tình, còn họ vui là vui thực-thà
tự-nhiên, vì ái tình vẫn để họ mơ mộng
bâng khuâng. Cô gái quê đã yêu ai, đã
tin cần hi vọng ở ai thì trong lòng không
sao tả hết cái vui mừng được. Trong
sự yêu nhau, vẫn có cái mộng êm ái ;

*Yêu nhau lòng những ước ao,
Khăng khăng chỉ thắm se vào là duyên.*

*Yêu nhau sét tẩm tình riêng,
Nhược bằng lòng chả chiều nên cũng chiều.*

Yêu nhau yêu cả mọi điều,

Thanh thanh ngày Thuần vua Nghiêu mở màng
 Yêu nhau tạc đá nên vàng,
 Khi vò rượu cúc, khi bàn cờ tiên.
 Yêu nhau đóng cửa còi then,
 Khi khay gỗ trắc, khi đèn pha-lê.
 Yêu nhau vạn sự chả nề,
 Có lòng quả quyết, chớ chề mạn đào.

Họ ca tụng cuộc gặp-gỡ của họ, họ
 cho « đôi ấy » sánh nhau mới phải là
 « vừa đôi, đẹp lứa ».

Đôi ta như con một nhà,
 Như áo một mặc, như hoa một chùm.
 Đôi ta như nước trong chum.
 Như hoa một chùm, như đũa một đôi.
 Ước gì quế sánh với hồi,
 Ước gì lan huệ sánh đôi cùng chàng.
 Ước gì bạc sánh với vàng.
 Ước gì em sánh với chàng, chàng ơi !

Đôi ta như bát nước đầy,
 Đẽ lạng thì đứng, ai lay chòng chành.
 Đôi ta như hột trong tranh,
 Như chim loan phượng đạ cảnh soan khô.
 Đôi ta như cá dưới hồ,
 Cá lên mặt nước cá khô, cá rời.

Họ thích ví-von, tìm những vật « hữu
tình » để hình-dung cái « đôi nhân tình »
mà họ tưởng không gì đẹp hơn nữa.

Đôi ta như chỉ song song,
Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng.
Đôi ta như thê nên vàng,
Trao đi liệng lại, dạ cùng ngùi thương.
Đôi ta như thê nên hương,
Tay khấn miệng vái bốn phương lạnh lùng.
Đôi ta như chiếu trái bốn cùng,
Vàng thương ngọc cùng, vàng nhớ ngọc thay
Đôi ta chiếu trái màn quây,
Thương rằng chiếu miễn đêm nay ai nằm.
Vàng thương người ngọc dăm dăm
Ai mang người ngọc lên nằm nơi đâu ?

Cho đến cô gái Mường kia, ăn phải
tình-ái rồi cũng ca hát cuộc gặp gỡ một
cách rất nên thơ :

Ước chi em biển nên ao,
Anh biển nên con cá lội vào lội ra.
Ước chi em biển nên hoa,
Anh biển nên chỉ kim-tiến chung hoa một chùm
Ước chi em biển nên chum,
Anh biển nên nước dề đùm lấy nhau.
Ước chi em biển nên cau,
Cho bẹ nó rụng, cho màn nó rơi,

Ước chi em biển nên coi,
 Anh biển giàu lộc để nơi giường thờ.
 Ước chi em biển nên lờ,
 Anh biển nên con cá lững lờ vào trong.
 Ước chi em biển nên nong,
 Anh biển nên cạp để vòng lấy nhau.
 Ước chi em biển nên cau,
 Anh biển nên rề cho nhau ăn cùng.
 Ước chi em biển nên gừng,
 Anh biển nên cá ở chung một nồi.
 Ước chi em biển nên vôi,
 Anh biển nên giàu lộc để ngồi vào trong.
 Ước chi em biển nên vòng,
 Anh biển nên thợ giáp lòng cùng mua.
 Ước chi em biển nên chùa,
 Anh biển nên bụt làm vua nước người.

Tuổi thanh-niên là tuổi mộng, tuổi
 hoa, tuổi thơ. Trong lòng lúc nào cũng
 chứa một mơ ao ước để tiêu dùng. Trí
 tưởng tượng dặt họ vào một chốn mừng
 lung phiêu-diêu, vào chốn bề ái mờ mờ
 như khói như mây.

Họ tưởng cái chuỗi ngày họ sắp qua,
 đẹp như một vườn hoa đủ màu sắc,
 nên thơ như mặt nước mùa thu không
 tỳ gợn. Trong óc họ đã tạo ra những

cảnh thần tiên ; cảnh vật xung quanh như vui-vẻ tung bừng chào đón khách si-tình ; tiếng nói êm như ru, tha-thiết, nồng-nàn... nếu không cần phải ăn để mà sống thì họ cũng quyết dùng ngậm nước tình-ái mơ hồ để kéo dài đời ngắn ngủi. Bao nhiêu sự thật cộc-lốc, thô-bỉ ở dưới trần gian này thì họ phủ lên một làn thơ. Họ coi ái-tình của họ như chiếc thuyền lượn trên sông mà hai bên bờ đều là hoa thơm, cỏ lạ, chim ca, bướm lượn mái chèo thoăn thoắt đưa họ vào chốn sung-sướng tuyệt vời.

Tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm. Đã thiếu kinh nghiệm lại không muốn để cho lý-tính dặt-diu vào con đường ngay, để mặc tình cảm đưa đi đâu thì đi... Chủ cả một cuộc đời, trái tim non như không đủ lý nhẽ mà thắng mọi sự khó khăn.

Từ xưa đến nay, ở nước nào cũng vậy, ái-tình-đẹp như một bài thơ, như cảnh thiên-nhiên cho nên phải tìm những chữ « huyền ảo » để mà ca tụng, tán-dương. Họ chưa được nếm đau-khổ của sự biệt-ly, của sự lừa gạt, họ chưa cảm thấy cái

ghê sợ của sự chán nản cho nên đến cả
đôi vợ chồng son cũng còn sống trong
« mộng ».

Ta hãy nghe một đôi vợ chồng son thổ
thẻ với nhau :

*Giời mưa cho ướt lá giềng,
Đôi ta be bé ở riêng một nhà.
Giời mưa cho ướt lá cà,
Đôi ta be bé làm nhà ở riêng.*

*Tháng giêng đập đất trồng cà,
Tháng hai trồng đậu tháng ba buôn màu
Mẹ cha cấm đoán về đâu,
Em trông thấy ngài càng sầu càng thương
Em về thăm diều què hương
Giời sao đã tới quên nàng từ đây*

*Nằm thi tưởng, nhấp thì mơ
Chiêm bao thì thấy giậy sờ thì không
Lênh đênh chừng thừa đêm đông
Áo đơn một mảnh trông mong nỗi nào*

*Trách con gà thiến gáy mau,
Tiếng gáy đục già như sấu như sui
Đêm đông nửa khóc nửa vui
Có nhà ngoạn nguyệt có nơi hứa tình*

Chẳng đi thi dạ chẳng yên,
 Đi thi duyên lại gặp duyên thẹn thùng
 Chót sân siu nên phải gạn gùng,
 Họa là quân tử có dùng thời may

∴

Khi thư thả họa bài quốc ngữ
 Chàng thử trông qua, dăm dả lá thắm
 Bảy giờ chàng ngắm mà xem
 Nên ra gửi bức thư tiên cho chàng
 Ai ơi có đá phụ vàng,
 Ngoảnh mặt lại cho khách hồng nhan được nhờ
 Đã liều dứt chỉ lia tơ,
 Mười phần em vẫn làm lơ cả mười

∴

Vào đèn thấp ngọn đèn xanh,
 Cờ cao ba ngăn lại vờn con trai.
 Tham sắc mà lại tham tài,
 Tham về một nỗi đứng ngoài mà thăm nhân
 duyên

∴

Giếng sâu lát gạch từ bề
 Chàng liếc con mắt em mê sự tình
 Chót lời nguyện ước ba sinh
 Xa xôi ai có thấu tình chẳng ai ?

Đời người con gái Việt-Nam được hoàn toàn tự do, cho nên trong cuộc hát ví, hát trống quân, hát quan họ v. v... đều được toàn quyền dự, không khác gì chị em Âu-mỹ dự cuộc khiêu vũ để kén ý trung nhân.

Khiêu-vũ là một cuộc vui theo âm nhạc, mà nổi lòng âm-thầm kín-đáo; còn các cuộc hát trên kia là những cuộc thử tài đặc-biệt lại là cơ-hội để tỏ bày ý nghĩ, để kén chọn một người yêu của lòng.

Có thể nói được rằng đời người con gái Việt-Nam đượm nhiều tình ái quá, nhưng mà cả cuộc đời của họ kết lại cũng ở yêu đương cả, cho nên sung-sướng hay khổ sở cũng là do cuộc ái-ân đắm thắm, hay phai-nạt, may mắn hay lỡ-làng,

Tình yêu càng lắt-léo bao nhiêu cuộc đời càng phức tạp bấy nhiêu, chữ duyên càng rắc-rối bấy nhiêu. Nếu đem giải được vấn-đề ái tình một cách ôn-thỏa là xếp đặt được cuộc đời tốt đẹp cho họ.

Bởi thế mới có câu hỏi băn khoăn
nào-nùng và đầy lo-sợ :

*Rắp mong ông giới sa xuống cõi trần,
Hỏi xem duyên kiếp nợ nần làm sao ?*

*Tim gan thay khách má đào,
Mông-ménh bề sở dĩ vào khó ra.*

*Hươu kia chót đã mắc chà,
Khi vào thì dễ khi ra hiểm nghèo*

Kể ra thì « đa nhân duyên nhiều
đường phiền não » mà « tu là cõi phúc »,
nhưng ai có can đảm giết ngay tuổi trẻ,
cái tuổi đượm tình ái. Cái lúc này
đang được tung hoành trong mơ mộng,
thì hãy tự-do tung-hoành cho phí trí.

Song ái tình không phải là mơ mộng
không phải hạnh-phúc mãi. Trèo cao
ngã đau. Những con đường tình xưa
nay vẫn là những con đường nhiều
đổc nhiều nguy hiểm.

Ta hãy nghe :

*Đòi duyên ta như loan với phượng
Nỡ lòng nào để phượng lìa cây*

Muốn cho có đó, có đây,

Ai làm nên nổi nước này chàng ơi !

Thà rằng chẳng biết thì thôi.

Biết chi gởi chiếc lẻ loi thêm phiền.

Nỗi đau-đớn còn phát ra bằng những câu than thở chua xót, náo nùng, oán hờn. Chẳng quách chỉ bệnh tương-tư làm cho lòng thắc mắc, sầu-não, rồi những ý nghĩ vẩn vơ trong óc khiến cho quên công bỏ việc, phiền não, đau khổ loanh quanh với số phận của mình, bực dọc về mỗi lương duyên.

Các cô càng mơ-mộng xa-xôi bao nhiêu thì tiếng than thở càng âu sầu bấy nhiêu, khi hi vọng đã hoàn-toàn sa hẳn xuống vực thẳm.

*Trách con tạo hóa trên người
Biết nhau từ nửa năm giờ đến nay
Xin đừng bắt cả đôi tay,
Xin đừng ăn ở bên đây bên voi.*

..

*Thảm lòng tôi trăm đường cay đắng,
Duyên kia trước đã thảm sao phai
Đêm thu đang ngấn sao giải,
Một mình em biết lấy ai chuyện trò.
Anh ơi! chớ nghĩ dần cho.
Một mình em nghĩ những lo mà sầu*

..

Ta nom thấy nhau dạ sâu như muối
Em sợ lòng người chả dám thở than
Khách đi buôn vàng ta bưng bát ngọc
Lòng hời lòng gặp trúc nhớ ai
Bề kia ai tát nên với
Nghĩ đến sự đời muốn kết nhân duyên
Kết nhân duyên với chàng tần tảo
Chàng tần tảo đo đắn thiệt hơn
Đấy với đây thật là giáo dử
Đấy với đây có nợ gì chẳng
Một tháng có nửa tuần giảng,
Chàng đi tìm bạn, bạn rằng tìm ai
Ta đi tìm bạn ta đây,
Bạn kia có nhớ bạn này hay không

Đầu làng có con chim tiên,
Nó kêu riu rít cho nên bồi hồi
Bồi hồi một nỗi xa xôi,
Có con chim lạc chẳng nuôi lấy cùng
Chàng ru thời thiếp giả công.
Đừng để nó dối cực lòng em đây.
Nó ăn no thì nó lên cây,
Nó kêu đặng ý, đặng đây vợ chồng
Nó kêu tiếng sắt tiếng đồng
Minh về mình bỏ cực lòng cho ai

Nhà gỗ năm gian phản mát bức bàn,
 Một tin gấn bó hai tin dạn dò.

Chuyên nhỏ to thì chàng với thiếp.
 Đến lúc này chàng quyết thâu đư
 Đồng hồ sang đã canh tư
 Chàng đi đề thiếp đợi chờ lương công

...

Khen ai xui giục lòng chàng,
 Để chàng phụ thiếp, thiếp càng khỏi lo.
 Em sa chân bước xuống bàn cờ
 Tưởng nên danh giá ai ngờ dở dang
 Dở dang cũng bởi tại chàng,
 Những như lòng thiếp bao giờ dám quên
 Trách ông tơ bà nguyệt se duyên
 Chả se dây dấy cho nên vợ chồng
 Đêm qua gió trúc giờ lâu
 Nhác trông thấy bóng chàng đâu đi về
 Ngỡ là hòa hợp phu thê,
 Ai ngờ yên lý nguyệt huê đôi đường.
 Cảnh hoa thắm thiết hoa thương
 Đi đâu mà chẳng hẹn đường với ai
 Nén nhang thơm thấp cội trúc đài,
 Bao giờ nhang tắt mới phai nhời nguyện

...

Một con tằm là năm con én
Một con én là chín nén tơ
Công em trăm đời nghìn chớ,
Nhẽ nào mà chàng cắt chỉ lìa tơ cho đành

Trời cao chi mấy hỡi giờ
Công tôi tiện dẫu cho người khác đong
Thà rằng chả tiện cho xong
Tiện ra thì lại đau lòng bấy nhiêu

Thiếu gì nhang sả dò ho,
Thân tiên cho cú dầy vò tiên ơi!
Nhọc nhằn tiên lắm cú ơi!
Bao giờ cú rũ cho rời tiên ra.
Tiên ra tiên lại lên trời,
Cú ra cú lại tìm nơi lánh mình

Mỗi người một cảnh ngộ, nhưng đại
để cảnh ngộ nào cũng xoay quanh cột
trụ ái-tình cả.

Mặc sự đau đớn ấy! Nó không hẳn
phải là một hiểm-tượng, chính nó còn
là lẽ sống, lẽ cạnh tranh nên dù có thất
vọng thế nào ra nữa vẫn còn ham sống,

chứ không thích gì cái chủ nghĩa độ thân, cái cách sống tư kỷ.

Chị em Âu Mỹ tự-do một cách thái quá, vượt hẳn ra phạm vi của tự-do, nên không tìm thấy nguồn hạnh phúc như chị em Việt-Nam bao nhiêu cái tục truyền đáng tôn sùng thì đem quăng vào phong trào phóng đảng, như c dục, để tìm lấy cái khoái trá về vật-chất nên ngọn lửa thiêng liêng ấm-áp trong gia đình tắt lạnh hẳn.

Người đàn-bà Việt-Nam còn khép nép trong buồng khuê, có chậm tiến hơn thật nhưng chưa phải mang tiếng là phá hoại.

Vậy ta chớ vội lên án ái-tình vậy. Nếu ái-tình ấy đã gây được hạnh phúc gia-đình, hay ít nhất là cái cột trụ để xây lấy một tổ-ấm, để làm phương-cách cho hôn-nhân.

Hôn-nhân có phải là nguồn hạnh-phúc? Hôn nhân là một sự hay, hay sự dở? một vấn-đề quan-trọng mà người trẻ

tuổi nào cũng băn khoăn tự hỏi lúc mới biết đời.

Muốn trả lời, phải định nghĩa thế nào là hạnh-phúc, nhưng giải nghĩa hạnh-phúc không phải là dễ. Cái quan niệm về hạnh-phúc có khác nhau, tùy từng người, tùy sở thích, tùy tuổi già trẻ, tùy giáo-dục, tùy hoàn-cảnh. Đối với nhiều người, hạnh-phúc ở trong sự thỏa mãn các thị-dục, tinh vi, dễ-dãi, mua bằng tiền tài. Đối với kẻ khác, nếu đạt được hết điều mơ-tưởng là hạnh phúc đấy; đối với một vài người được hưởng đặc thù ở đời, thì hạnh-phúc ở trong sự sung-sướng về tinh-thần, trong sự khám-phá về khoa-học, trong sự sáng tạo những tác-phẩm mỹ-thuật, một vài người lại cho hạnh-phúc không thể có ở dưới trần-gian này, chỉ có khi nào chết đi, người ta mang-lung trong khoảng không vô giới hạn, mới được hưởng hạnh-phúc mà thôi, vì cái khoảng không này là giang-sơn của hy-vọng.

Lại nhiều người khác có vẻ bi-quan hơn, cho rằng ở trên đời này, không

có hạnh-phúc tuyệt-đối được, chỉ có một cách sung-sướng là tưởng được hạnh-phúc, vì chúng hạnh-phúc như cái bóng của ta, ta cầm cái đèn sáng để đi bắt cái bóng ấy.

Song cũng có một ít điều cần, nó làm cho chúng ta được riêng thỏa trong lòng, điều thứ nhất là sức khỏe. Nếu cứ yếu đuối, thì cuộc đời thật là chua chát đau khổ. Những kẻ mang bệnh vào mình chữa mãi không được lành mạnh, giận thân chẳng được nếm vị đời bực mình tự sát cho đỡ khổ vì bệnh. Chúng ta cần phải để tìm những cơ gì làm cho thân thể ta được khỏe mạnh vì có khỏe mạnh, bản thể ta mới nở nang. Tôi muốn nói, hôn nhân trong phương-diện này là cần-ích.

Không đứng về phương-diện triết-lý, luân-lý để kết-án sự độc-thân, vì bản án ấy quá dài. Hôn - nhân làm cho người ta được hưởng nhiều hạnh phúc hơn là cuộc đời độc thân; theo những biểu thống-kê khoa-học rõ ràng thì hôn nhân là một sự bảo đảm chắc chắn

cho sức khỏe mặc-dầu hôn-nhân gây ra bòn-phận và trách nhiệm. Cái cuộc đời độc thân tuy có tự-do tương-đối thật, nhưng mà sức khỏe bao giờ cũng kém.

Sự thực này không thể chối cãi được. Các nhà bác-sĩ đã thu thập tài-liệu xác đáng và kết luận rằng cái số người độc thân chết gấp đôi người có gia đình, và những người có vợ vẫn sống lâu hơn người không vợ.

Trên đã nói, những cuộc hôn nhân hợp lý không kể đến những sự tái-hợp quá sớm-sửa, như người chồng dưới 20, người vợ dưới 18, vì rằng những cuộc hôn-nhân sớm-sửa cũng hại như sự độc thân.

Những kẻ điên rồ, trọng tội thường là những kẻ không vợ con.. Những đứa con dễ hoang chết nhiều, hơn những đứa trẻ do hôn-nhân sinh ra. Tính đến năm 20. tuổi, 1000 đứa dễ hoang thì có đến ba phần tư chết, còn 1000 đứa trẻ pháp-luật công nhận thì chỉ mất có một phần ba mà thôi.

Những con số hùng hồn ấy đủ chứng tỏ tại sao người có gia - đình vẫn được khỏe mạnh hơn những kẻ sống độc thân chỉ vì người có gia đình tập được thói quen điều độ trong hết thảy mọi sự.

Thí dụ như ăn uống khó tiêu, người có gia đình đã có người vợ thân yêu săn sóc, tìm những món ăn lành ngon để dâng tận miệng, còn những kẻ độc thân không sợ lo lắng gì, thường thường lấy các tiệm khiêu vũ làm nhà, nốc hết thứ rượu này đến thứ rượu khác, ham sống hàng mấy giờ đồng hồ trong cái không khí ô-nhiễm vì khói thuốc lá, vì các mùi iăng nhăng của cảnh lang bạt vong mạng khác.

Về các cơ quan khác cũng vậy, dễ hư hỏng nhanh chóng. Chỉ có hôn nhân là làm cho người ta tập quen được các thói vệ-sinh hàng ngày.

Lại như các bệnh tình, một thanh gươm của Damoclès vẫn treo lủng lẳng trên đầu các chàng sống độc thân. Lẽ tự nhiên những người có gia-đình ít mắc hơn. Nếu hai vợ chồng biết tránh cái bồn phạt của mình, không đi hái hoa

trong các vườn khác, thì chắc chắn bệnh
tình, không bao giờ đến quấy rầy hạnh-
phúc gia-đình.

Đêm qua cũng gọi là đêm,
Ruột sốt như muỗi da mềm như dưa
Hỏi chàng có vợ con chưa
Em nay là gái, em chưa có chồng
Thấy anh không vợ anh giốc một lòng nhớ
thương

Cầm lược lại nhớ đến gương
Cầm khăn nhớ túi nằm giường nhớ nhau
Ăn trầu lại nhớ đến cau,
Ăn thuốc nhớ điều bỏ nhau sao đành

Những kẻ độc-thân sống một cuộc đời
tự-do ; họ như con bướm bay hết hoa
vàng này đến hoa trắng khác, thường
đi tìm những gái nhà chứa, hay những
hạng lậu thuế, những sắc đẹp chết người
đề ân-ái trong giây lát quen mui vút tiền
vào những sự dối khát nhục dục, chàng
thanh niên lần lút ra vào những chỗ tối
lắm, đã tưởng mình là bực yên hùng, là
một kẻ thạo đời, nhưng có biết đâu,
mười phần mười là nằm trong tay những
bệnh tình ghê tởm. Giá suốt trong đời
thanh niên dâm tà mà không gặp một

bệnh gì thì thật là một kỳ-quan thứ tám trên địa cầu này.

*Trông về xuân, xuân đi xuân lại
 Tới xuân này xuân hãy còn không
 Vắng chàng em những xa trông,
 Kia như chỉ thắm lơ hồng chưa phai
 Trăm miếng cai mà cài miếng cỏi
 Em lồi nhời chàng gọi đêm thâu
 Kia như giếng sâu đôi đầu cùng sánh
 Kia như đàn chim chấp cánh cùng bay
 Hoa sen mà tới cội cây,
 Đôi hoa cùng nở đôi dây cùng bền.*

Người sống độc thân thường không để ý mấy về những sự tai hại ấy trong khi hãy còn khỏe mạnh, nhưng nếu ốm đau tự khác anh ta cảm thấy nỗi buồn chơ chọi ; không người giúp đỡ thăm nom, một cách tận lực, vô tư lợi, không một lời âu yếm thổ thề bên tai, không đến một sự lý-mỹ nhỏ-nhất mà người vợ thân-yêu bao giờ cũng săn-sóc bên mình.

Đại-đề những sự thiệt-hại của người không thích gia-đình là thế. Còn đối với người đàn bà, sự thiệt-hại cũng không ít ỏi gì.

Người con gái cần yêu hơn người con

trai, cần sự âu yếm, bè-bạn, thân-thiết, yêu đương ; người con gái cảm thấy trong lòng rộng buồn trơ trọi hơn người đàn ông.

Người con gái chỉ trông thấy rõ cuộc đời của mình trong hôn nhân : sinh ra để yêu, sinh ra để đẻ.

Người con gái mơ mộng, tưởng tượng lo sợ, đượm một vẻ buồn nên thơ nhưng đến khi có người hỏi làm vợ thì cái then làm tăng thêm vẻ đẹp, sự luống cuống gạch rõ vẻ ngây thơ, rồi nhí nhảnh vui vẻ sung sướng hơn.

Những cô chưa có chồng thường hay tưởng-tượng viên vông, cảm-giác bất định, hay sa vào nhiều cái lăm đàng tiếc, như trông gương bạn bè hư hỏng.

Tóm lại, người đàn bà chưa được yêu, chưa được làm mẹ là một người không được hoàn toàn, một cái hoa chỉ hé cánh, chứ chưa được nở hẳn.

Đứa trẻ con ngộ nguậy trong lòng người mẹ, cái tiếng khóc lọt lòng là những sự mới lạ, trông đời người đàn

bà, có đứa con, người đàn bà mới cảm giác thấy nhiều sự lạ-lùng mới mẻ.

Cái tình yêu của người đàn-bà Việt-Nam kết cấu đến gia-đình.

Đông qua xuân tới... Xuân tàn, đông lại... Lấy nhau đi để được hưởng những sự thú-vị trong gia-đình: mình được khỏe mạnh, con cái được khỏe mạnh, hai bên giúp đỡ lẫn nhau, hai bên săn sóc lấy nhau.

Lấy nhau đi để cùng được yêu nhau lâu bền và chắc chắn, yêu nhau trăm tuổi bạc đầu râu, yêu nhau như bưng, như rót, như hót vào thùng, như búng con quay, như xoay thợ tiện, như bện hàng tơ.

Tạo-hóa sui bẩy người ta số dầy vào sự tác hợp nên các cô vẫn tự nhiên như lẽ tự nhiên của tạo hóa. Cô đồ dành :

Số em phải lấy chồng xa,
Số anh lấy vợ quê nhà không hay
Anh về nói với mẹ thầy,
Có cho anh lấy vợ trên này hay không,

Cô sẽ gạ gắm :

Anh đã có vợ con chưa,
Mà anh ủ rũ như rủa mới rầu
Anh đã có vợ con đâu,
Mà anh chề thuốc chề giàu không ăn

Có cô hỏi han :

Ai làm cho chuỗi không càn
Cho anh không vợ càn quanh mẹ già
Mẹ già như mẹ người ta
Thì anh có vợ trong nhà đã lâu

Có cô chọc tức :

Người ta lấy vợ đông tây,
Sao anh đứng mãi như cây cau già
Cây cau già nở ra buồng đực,
Anh chả có vợ cực lắm anh ơi !

Có cô mơ mộng buồn bã :

Có chồng thương kẻ không chồng,
Không chồng mà đứng cánh đồng mà nom
Nom cho thấy mặt nhau luôn,
Thấy thời khỏe mạnh thuốc tơn nào tây
Chàng về để ở lại đây,
Áo thời thiệp mặc, gói mây đợi chờ
Trăm năm vách phấn đề thơ...

Có cô sát-sa :

Chồng rồi ! chồng rồi, nghĩ rằng em đã có
chồng rồi .

Sao em chưa có đưng ngồi vãn vơ !
 Ơi thầy mẹ ơi ! cấm đoán em chi,
 Mười lăm, mười tám sao chả cho em đi
 lấy chồng
 Ơi ông giời ơi ! Sao ông ở không công
 Duyên em đã lỗi, em trách ông tơ hồng
 sao ông khéo trêu người
 Cứ đêm đêm tôi nằm tôi vuốt bụng tôi gọi giời
 Xin ông thi bỏ cho tôi chút chồng.

Tôi về tôi làm lễ tôi tế ông,
 Mỗ con bò béo, ông cho tôi lấy đực anh
 chồng cho nó to
 Bỏ công tôi mượn chú lái đi mỗ bò

Mà bọn con giai cũng thiếu lời chằm chọc :

Gió đánh dò đưa, gió đập dò đưa,
 Sao có mình lơ lửng mà chưa có chồng
 Gió đánh cánh hồng, gió đập cánh hồng
 Hỏi cô mình, đã muốn lấy chồng hay
 chưa ?

Có khi lại nói mát nhau :

Trên giời bãm sáu vì sao,
 Vị thấp là vợ, vị cao là chồng,
 Có kia gái nhơn ngồng - ngồng,
 Hỏi thăm cô đã có chồng hay chưa ?

Hay có khi khuyên nhẹ :

Liệu cơm mà gặp mắm ra,

Lteu cửa liêu nhà, em lấy chồng đi.
Nửa mai quá lúa nhờ thì,
Cao thì chẳng tới, thấp thì không thông.
Có khi là lời hỏi kháy :
Ai lên Phố cát Đại đồng
Hỏi thăm cô Tú có chồng hay chưa ?

Có chồng năm ngoài năm xưa
Năm nay chồng rẫy như chưa có chồng.

Đại đề một cô con gái « không chồng »
là một « quái vật » trong xã-hội Việt-
Nam, là một mối lo sợ cho gia-đình,
cha mẹ lo ngay ngáy phải mau mau
mà tống cái của « nợ » ấy đi.

Nếu ái-tình có chung, có thủy thì còn
nói gì nữa ? Mẽ đay nào mà không có
mặt trái ? Ái-tình ca-tụng hay đẹp bao
nhiêu thì cái dở của nó cũng không
ít ỏi gì, sự nghịch-chương cũng phải làm
cho buồn cười.

Phềnh phềnh, nhón giữa nhón ra,
Mẹ ơi con chẳng ở nhà được đâu
Ở nhà làng bắt mất trâu,
Cho nên con phải dám đầu ra đi

Ái tình đã đưa người con gái đến chốn
lãng-lơ, trơ trẽn :

Sông Mơ, sông Mạn, sông Đào,
 Bà con sông ấy, chảy vào tuần ty.
 Em chót yêu anh bụng đã phát phì,
 Thuốc thang đâu khỏi anh thì bảo tôi,
 Trót yêu anh dễ đứng khó ngồi.

Kết quả của ái-tình ! Cái xấu của
 người con gái không thể dấu-diếm được
 ai, mà cũng chẳng ai dám mĩa mai
 quá lắm. Chỉ đáng thương hại ! Một
 nạn nhân của thần ái-tình.

Ái-tình lại còn mù-quáng một cách
 tức cười hơn nữa :

Năm quan tiền tốt bó mo,
 Làm tờ ký chỉ, chi cho chuộc chồng.
 Măng non nấu với gà đồng,
 Chơi nhau một chuyến xem chồng về ai.
 Già gan cướp được chồng người,
 Non gan hết via rụng rời chân tay.

Người ta có thể hỏi một cách ngây thơ
 sao lại có thể có thể được. Cái yêu sô
 đẩy người ta vào những ngõ hẻm kỳ
 quặc bí-mật của đường đời.

Lại còn thế này nữa :

Em là con gái Phủ Từ,
 Lộn chồng giả của theo sư chùa Viếng

*Đói ăn thịt chó nấu riêng.
Bán rau mảnh bát lấy tiền nộp cheo.
Dù còn thiếu thốn bao nhiêu.
Xin làng đừng có cấm nấu ruộng chùa.*

Thì có thật là lòng có nhiều nỗi éo le
mà nhà lâm-lý học không sao phân tách
được.

Đời người con gái một phần lớn do
ái-tình chiếm cứ, nên tương lai hay dở
thế nào là tùy ở ái-tình xếp đặt.

Đời họ như một con chim trong rừng
xanh, được hoàn toàn tự do thụ hấp khí
trời trong trẻo, được ngắm cảnh-vật bao
la, được xem ánh bình-minh được nhìn
buổi tà dương, đón xuân sang, tiễn đông
về, tha hồ nhảy nhót cảnh này sang cảnh
khác, cất tiếng hát vui vẻ trong lá xanh.
Cái đời ấy là đời vô tư lự, không thù
không oán, đầy mộng và thơ...

Cuộc đời ấy nhờ vấp phải chông chà,
thì cũng bởi tại thiếu kinh nghiệm, cũng
bởi tại số phận, chứ thật ra còn đang
say mê trên cảnh thần tiên của Tình-Ái

chưa nghĩ đến ngã tư đường đời sau này...

Bao nhiêu tình xấu của họ hiện thời chỉ là do ái-tình gây ra cả. Nếu dùng những phương pháp khoa học mà chữa chỉ thêm cho nặng căn-bệnh, không còn phương thuốc gì nhậy bằng lại dùng tình ái mà chữa, thì nhậy khôn tả.

Bởi vậy, cuộc đời của người đàn bà Việt-Nam là một pho trường thiên tiểu thuyết, mở đầu bằng tình ái mà kết cấu cũng bằng ái tình, một câu truyện cũng thường thường không có chút gì kỳ quái lạ lùng, ai cũng có thể tự nhận là cuộc đời của mình đấy, những đoạn đường đã qua cũng na ná như nhau cả, cũng lương tâm ấy, cũng bôn-phân ấy, cũng hành-động ấy, rồi lại lặng lẽ thui thủi trong cõi già một cách buồn tẻ.

Mẹ em cảm đoán em chi,
Đề em sắm sửa, em đi lấy chồng,
Lấy chồng cho đàng tằm chồng,
Bõ công trang điểm má hồng răng đen

Cái cuộc đời bông lông của cô con gái
ngây thơ đã đến lúc hết rồi, cô cần phải
đứng đắn lên một chút, cô đã biết thẹn
và theo như lời mừng của chị em :

— Mừng chị ra ở riêng !

Hay lời mắng nhẹ của bà mẹ

— Con gái đã lớn rồi !

Cô định ninh rằng sắp có người hỏi cô,
vậy bây giờ sống chung với mẹ để học
lấy cái nền nếp của bà sau này có ra ở
riêng cũng đỡ bỡ ngỡ.

Rồi một ngày kia, một anh chàng trai trẻ đến xem mặt.

Nếu bên họ nhà trai ưng thuận, thì theo như lời mẹ mỗi, chú rề đủ các đức tính tốt, lương cao bổng hậu, con ông cháu cha, còn bên nhà gái nhũn hơn một ít, không khoe khoang lắm, nhưng mà chỉ muốn tống đi cho rảnh.

Cứ kể như vậy là hai bên cha mẹ đã bằng lòng cả rồi, mà chú rề cũng vừa ý, duy có cô dâu thật hoang mang, không biết thế nào mà trả lời câu hỏi của mẹ.

— Thế nào, con có bằng lòng không ?

Nói thế nào cho ổn câu chuyện ? Chả nhẽ gật đầu lia lịa hay sao, cũng phải tìm lấy một vài câu sáo để chống đỡ cho khỏi tủi :

— Vâng mẹ đặt đâu con ngồi đấy !

Cái phút nhận lời đề giao phó cả cuộc đời mình cho người là cái phút quan trọng nhất trong đời người con gái. Vậy có hai thuyết :

*Trăm năm trăm tuổi trăm chồng
Hễ ai lắm bạc thì bồng lên tay*

hay :

*Trăm năm trăm tuổi trăm chồng
Đẹp duyên thì lấy chẳng ông tơ hồng nào xe
làm cho người con gái ngang ngựa khó
tinh cho rút được : một dẫu vì tiền tài,
một dẫu vì duyên tình mà chính
theo như kinh-nghiệm của cha mẹ
không thích những viên-vông mơ mộng
muốn con sa ngay vào chỗ giàu có để
nhờ vả ngay. Còn con, con không
muốn những cái thiết thực, còn muốn
tìm lấy mộng của tuổi thiếu thời, bởi
vậy, mới này ra những câu :*

*Chẳng tham nhà ngói bức bàn,
Trái duyên coi bằng một gian chuồng gà
Ba gian nhà rạ ba tòa
Phải duyên coi tựa chín tòa nhà lim*

Ca tụng cái duyên đẹp một cách
thực thà, và thẳng thắn. Cái mộng
vàng của cô con gái chưa tan vỡ hẳn
nên không cái gì hơn cuộc xum-họp
trong yêu đương.

Hãy nghe một cô than thở :

*Đường đi nhúng lách cùng lau,
Cha mẹ tham giàu ép uống duyên con*

*Duyên sao các cứ, hỡi duyên
 Cầm gương gương tối, cầm vàng vàng phai
 Chẳng qua lòng không được mãn
 nguyện mà phải theo cái sở-thích của bậc
 trên chỉ riêng các cô có lý nhẽ của các
 cô thôi, còn cha mẹ hiểu sao hết tâm sự
 ngoắt ngoéo của cô. Bậc cha mẹ nhiều
 khi cũng có dùng cái oai quyền của
 mình quá như một vị quan tòa thích
 mệnh lệnh tuyệt-đích, nên :*

*Mẹ em tham thúng sồi dền
 Tham con lợn béo tham tiền Cảnh-hưng
 Mẹ em tham thúng bánh chưng
 Tham con lợn béo, em lưng chịu đòn*

Ấy nếu cãi già cãi giảm thì bà mẹ
 dùng đến võ lực bắt con phải theo
 lệnh mà nhược bằng im đi thì :

*Mẹ em tham thúng sồi dền,
 Tham con lợn béo tham tiền Cảnh hưng
 Tôi đã bảo mẹ rằng : « đừng »
 Mẹ hăm mẹ hừ mẹ bưng ngay vào
 Bảy giờ kẻ thấp người cao,
 Như đôi đũa lệch so sao cho bằng,*

Nói ra chỉ thêm đau khổ hay thiên-
 hạ cười chê.

Cho nên, cái ý tưởng lãng mạn của
cô con gái cũng chưa tắt hẳn, cái mộng
vàng lại hiện ra một lần nữa. Cô than :

*Trông giăng mà then với giới,
Soi gương mà then với người trong gương
Thân này giá đáng ngàn vàng,
Bắt đem giải nắng, dầu sương bấy chầy
Sao lòng nhiều nỗi đắng cay,
Bấy lâu thấm chất, sâu xây nên thành
hay ao ước :*

*Trông anh như thẻ nghìn vàng
Bỏ ra thì khách hồng nhan được nhờ
Anh như chỉ thắm thêu cờ,
Em như rau má lờ mờ giếng khơi.
Dù anh mà chữa có nơi
Em xin vượt bể qua giới lấy anh*

mà sau này có gặp gỡ nhau ra nữa,
người con gái cũng không dấu nỗi lòng vẫn
còn tiếc cái cuộc xum họp xưa tha thiết.

*Mẹ em tham bạc tham vàng,
Những như duyên kiếp bèn chàng đã lâu
Ai làm hương lửa xa nhau,
Lược không bèn dầu, chỉ chẳng bèn kim
Cái tiếng của con tim còn vang mãi,
chưa tắt hẳn, hình ảnh người yêu còn*

phảng-phất trong ký ức.

Cứ kể mỗi đau đớn âm thầm giữ kín trong lòng không phải là ít theo như những tiểu thuyết để lại, nhưng chưa thật đau xót bằng phải đem thân thờ phụng một người khác nước :

*Chúa Tàu mở hội bên Ngô,
 Có sao bóng phước sang chùa An-nam?
 Thà rằng chẳng biết cho cam,
 Biết ra kẻ Bắc người Nam thêm sầu
 Cột buồm mà nghĩ cây cau,
 Thấy thuyền thúng nát ngõ lâu thẳm Ngô
 Còn Tàu bán bán vài sớ,
 Tàu về mới biết xi xô bạc tình*

Thật quả có tình thương nỗi nhớ gì đâu; một chú khách bước sang nước Nam chỉ đề nhất nhanh từng xu một, bắt đầu từ chú hàm-sôi phá-sáng đến một ông tài-chủ ngồi trong quầy bên cạnh kết thu bạc muôn rồi về Tàu, chứ còn tình nghĩa với ai. Thằng hoặc chú có lấy một người vợ ở-nam ra nữa, cũng chỉ đề cho tiêu sầu đấy thôi.

Còn các cô phải lấy khách, chẳng qua cũng vì cha mẹ tối mắt vì vàng đem ấn úi cho xong, mà chính cô cũng không kim nổi lòng tham, cô đi lấy chồng chỉ để lấy tiếng mà ở vì lợi chứ chẳng có yêu đương gì. Một người vợ khách than ;

*Ba mươi tết tết lại ba mươi
 Vợ thẳng ngô đốt vàng cho chú khách
 Một tay cầm cái dù rách
 Một tay xách cái chăn bông
 Em đứng bờ sông,
 Em trông sang bên nước người
 Hỡi chú chiếc ơi ! là chú chiếc ơi !
 Một tay em cầm quan tiền
 Một tay em xách thẳng bờ-nhìn, em ném
 xuống sông.*

*Quan tiền nặng thì quan tiền chìm,
 Bờ nhìn nhẹ, thì bờ nhìn nổi.
 Ối ai ơi ! của nặng hơn người !*

Chẳng ai thiết ai, và chẳng gì hơn đồng tiền, một chú đi cũng vì tiền, một người ở lại cũng vì tiền, còn thương tiếc gì nhau.

Chỉ riêng có người đứng ngoài cuộc là tức tối, là bực mình, là buồn cười

nên mới thành ra chuyện chễ-nhạo :

*Kể từ ngày tôi lấy anh
Anh bảo tôi rằng chẳng biết chữ gì
Tôi chỉ biết một tiếng phàn si
là củ khoai lang*

Thật là ỡm-ờ mà xiên-sỏ :

*Trèo lên trái núi mà coi,
Kia kia ngô khách mọc đuôi dăng dàu
Em ơi anh dạy tiếng tàu
Tủ nhà mà nị đâm đầu lấy Ngô*

Cái quan-niệm của người đi lấy chồng
ngoại-quốc cũng có khác người như
cô này :

*Mẹ ơi con chẳng lấy dân,
Dù xa dù gần lấy khách mà thôi.
Lấy khách được mặc áo đôi
Được đi giầy đỏ được ngồi ghế cao*

Chắc hẳn các cô có nhiều kinh nghiệm
lắm ; lấy chồng cùng giống phải làm
việc vất-vả mà chưa chắc vật mũi đã
đủ đút miệng, còn như lấy khách thì
thật hoàn toàn sung-sướng, một chú
dù là cu ly vẫn quý trọng vợ, vẫn lúi
húi làm việc cả ngày để cho vợ được
ngồi một chỗ hưởng sung-sướng. Có

lẽ vì cô lười việc, nên thích lấy khách
Tuy vậy có người trả lời :

*Thà rằng ăn cá diếc, chôi,
Chẳng thà lấy khách có đuôi trên đầu*

Khuyên hạ bớt lý-tưởng xuống, tìm
cách an phận với người cùng xứ sở
thì hơn, còn như :

*Vi chưng ăn ở ngược xuôi,
Cho nên chú khách mọc đuôi đằng đầu*

Hay hóm gì cái túi tiền của các
chú mà vội lặn lưng vào.

Trong cái mộng vẫn có một chút
thú-vị, dù thế nào vẫn còn nhớ đến :

*Đã yêu anh thời quyết với anh,
Nhà tre cột nứa, lợp gianh vũng vàng
Chớ tham nhà gỗ bức bàn
Gỗ lim chẳng có làm xoàng gỗ vông
Chỉ nhọc mình thôi lại luống công,
Phòng khi gỗ mọc lại dùng nhà tre.
Còn duyên anh bảo chẳng nghe*

Một khi mộng đã đẹp, duyên đã phải,
lửa đã xúng thì đời không còn gì thú
vị hơn nữa. Hai bên đã thỏa ihuận,
sêu tết, đã ưng ý một đảng :

Đề anh mua cốm mua hồng sang sêu

Một đấng cô lên tiên thách, nhưng
cái anh chàng « lấu cá » đã ngắt ngay
lời của cô mà đặt ngay ra cái « sinh
lê » bằng một giọng ồm ờ :

*Bao giờ lấy chồng anh đỡ vốn cho,
Anh giúp cho một thúng sồi vò
Một con lợn béo với một vò rượu tăm
Anh giúp cho đôi chiếu em nằm
Đôi chân em đắp đôi trâm em đeo
Anh giúp cho quan tám tiền treo
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau,*

Không lẽ nào cái thân người con
gái lại rẻ-rụng làm vậy ! Mà như thế
cũng còn là may-mắn lắm đây, chứ
có anh lại :

*Còn duyên anh cưới ba heo
Hết duyên anh đánh ba heo đuổi đi*

thì sao ? Cho nên cô phải ra thách,
thách có điều chua ngoa thật, nhưng
mà thật là một lối thách.

*Em là con gái nhà nghèo,
Em ra thách cưới thách treo với chàng
Cưới em chín chiếc thuyền vàng,
Môi tàu mỗi chiếc xe loan đi kèm
Một tàu những chả cùng nem*

Một tàu rượu cúc rượu sen rượu vò,
 Một tàu sồi cốm sồi vò,
 Một tàu thịt lợn thịt bò ăn chơi,
 Một tàu đóng chặt tiền rời,
 Một tàu các linh đi chơi âm âm
 Một tàu thổi sáo bát âm,
 Một tàu đưng gầy đàn cầm em nghe

Em là con gái nhỡ thì,
 Thấy mẹ thách cưới làm chi bẽ bàng.
 Vàng thời chín nén cho sang,
 Trâu bò trăm rưỡi họ hàng ăn chơi.
 Trăm thời kéo, lấy mười đôi,
 Tiền trăm bạc chục tiền rời một man
 Của này của hỏi của han,
 Của treo của cưới, anh toan anh vào
 Cưới em chín tấm lụa đào
 Mười hai tấm vóc em vào làm dâu
 Có cưới thì cưới bằng trâu,
 Chờ cưới bằng lợn mà dâu không về.

Cái lối thách ấy — cũng là một lối quá
 đoán-pháp trong khoa tu từ học — cũng
 chẳng khác gì lối thách của vua Hùng
 với hai chàng Sơn-tinh và Thủy-tinh, một
 lối thách nâng cao giá-trị người con gái,
 một lối thách xem anh chàng có thể lo
 được chăng ?

Em là con gái nhà giàu,
 Mẹ cha thách cưới ra mầu xinh sao.
 Cưới em trăm tấm gấm đào,
 Một trăm hòn ngọc, hai mươi tám óng sao trên
 giờ

Tráp tròn dẫn đủ trăm đôi,
 Ống thuốc bằng bạc, ống vôi bằng vàng.
 Xăm xe từ mã đem sang,
 Đè quan viên họ nhà nàng đưa dâu,
 Ba trăm nón nghệ đội đầu,
 Mỗi người một cái quạt tầu cầm xinh
 Anh về sắm nhiều Nghi-Đình,
 May chăn cho rộng, tôi mình đắp chung
 Cưới em chín chĩnh mật ong,
 Mười cốt sồi trắng, mười nong sồi vò
 Cưới em tám vạn trâu bò,
 Bảy vạn dê lợn, chín vò rượu tăm
 Lá đa mặt nguyệt hôm rằm,
 Răng nanh thẳng cuội, râu cầm thiên lôi.
 Gan ruồi mỡ muối cho tươi,
 Xin chàng chín chục con gái hóa chồng
 Thách thế mới thỏa trong lòng
 Chàng mà lo được, thiệp cùng theo chân

- Lại còn có cô muốn rằng tất cả mọi
 người đều phải biết, đều phải bầu hạ
 đám cưới của mình.

Em là con gái thứ ba,

Thầy mẹ quyết gả chồng xa nước người
 Em thấy anh đẹp nói mà lại đẹp cười,
 Đẹp cả nhan sắc lại tươi răng vàng
 Ước gì em lấy được chàng,
 Đề tỉnh Hà-nội dọn đường đưa dâu
 Tỉnh Thanh thì gánh trâu cầu,
 Tỉnh Lạng thì phải thui trâu mỡ bò.
 Vinh-Yên quạt nước quạt lò,
 Thái-Bình thì phải dĩa dò thái nem
 Ninh-bình chải triểu bưng mâm
 Việt-tri giao thớt, tỉnh Hưng sanh nồi
 Sơn-tây gánh đá nung vôi,
 Hải-phòng thì phải thổi sôi nấu chè,
 Hoà-bình hầu điếu hầu xe
 Quảng bình, Quảng trị chặt tre bắc cầu.

Các cô đã bước vào một cuộc đời mới
 nhưng mà cuộc đời này là một sự ngẫu
 nhiên, một cuộc ú tim, một cuộc xô số.
 Hôm nay đang ở với cha mẹ, biết vậy
 thôi, chứ chưa chắc ngày mai đã là vợ
 con ai :

Ai chồng, ai vợ mặc ai,
 Bao giờ ra bằng, ra bài sẽ hay .
 Bao giờ tiền cưới trao tay,
 Tiền cheo rắp nước, mới hay vợ chồng.

Còn như sung-sướng hay khổ-sở thì
 cũng là do số phận hết. Tốt số hơn bố

giàu. Có lẽ lắm. Ở với cha mẹ đang sung-sướng, lên xe xuống ngựa, quần là áo lượt, biết đâu bước vào cảnh chồng con lại chả chân lấm tay bùn, lo bữa sớm lo bữa tối :

*Con vua lấy thẳng bán than
Nó đem lên ngàn cũng phải đi theo*

*Con quan Đô Đốc, Đô Đãi,
Lấy thẳng thuyền chài cũng phải lụy mui*

Tùy từng trường hợp, tùy từng cảnh huống và cứ theo như kinh-nghiệm trăm điều cũng không tránh sao khỏi số.

Một người con gái than :

*Cũng là một bạn đi thi,
Người ta đỗ trạng mình thì về không*

*Cũng là một bạn lấy chồng,
Chị mát như nước, em nóng như với*

*Cũng là một tuổi ai ơi,
Người ta có chốn có nơi cây nhờ.*

Bởi thế có nhiều người chán-nản về đường chồng con :

*Chồng con là cái nợ nần,
Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mồm*

hay là :

Xin anh đừng nói lằng lơ,

Đã buồn vì vợ mà đơ vì chồng
 Có chồng như thê đeo gông,
 Có vợ như thê bung bồng mà chơi

Đây cũng là một cái nợ chung thân
 không sao gỡ được. Người đàn bà là
 người hay suy nghĩ, hay so sánh cảnh
 nợ với cảnh kia, thấy số phận hẩm-hiu
 chả buồn sao !

Chim khôn đậu óc nhà quan
 Giai khôn tìm vợ gái ngoan tìm chồng
 Xưa nay những khách má hồng
 Thà hầu quân tử hơn chồng tiểu-nhân

Song sự kén chọn có phải là một sự
 dễ dàng đâu ? Người chồng có phải là
 một con cá đem phơi ra giữa chợ đâu !
 Âu cũng là cái số kiếp xui ra cả.

Một cô than phiền :

Chầy chầy nhưng lúc chả chầy,
 Mẹ em kén chọn chả tây người ta.

Em chưa nhớn khôn bác mẹ đã vội già
 Gả em vào chốn thật là gian nan

Bác mẹ em tất tả vội vàng
 Gả em vào chốn cơm rang rã rời,

Cho nên mặt ủ chả tươi,
 Như rau muống héo biết đời nào xanh

Lại một cô nữa cũng hậm hực
 Số sao số lại có duyên,
 Đi đâu cũng có nàng tiên đi cùng
 Số sao số xấu vô cùng,
 Đi đâu cũng chó nhà chồng đi theo

Cái mộng của tuổi trẻ đến đây gặp
 phải sự thật nên vỡ hẳn ; tình cũng
 chẳng có mà tiền thì không, sống với
 nhau là sống gượng sống khổ, để chờ
 ngày mãn kiếp!

Chị em thấy nói, đẹp chồng là y như
 rùng mình, tưởng như vừa qua một
 cơn ác mộng :

Chị em ơi người ta trông thấy chồng
 thì mừng.

Sao em trông thấy mặt chồng thì dửng
 như gừng như vôi

Chị em ơi ! lấy chồng trước chẳng
 kén đôi

Từ ngày tôi lấy phải nó chẳng người trong
 lòng

Ba bốn lần tôi giả của chẳng xong

Thật là một sự khó khăn ; vợ chồng
 nào phải mớ rau, cái áo, có thể rũ cời
 ngay tức khắc mà không thiệt-thời gì.

Sự chua sót của người đàn bà lúc này không bút nào tả xiết.

Đây là hình-ảnh một anh chồng kém nhan sắc :

*Chồng em, vừa xấu vừa đen,
Vừa kém nhan sắc vừa hèn chân đi.*

*Chồng em rõ sứt rõ sứt,
Chân đi chữ bát, mắt thì ngưỡng thiên
Bao giờ vào đám tháng giêng,
Bắt chồng em đến khênh chiêng cho làng.
Đây là hình ảnh một anh chồng lù khù :*

*Chồng người như ngọc như ngà
Chồng em lướt thướt như là giới mưa,
Chồng em ướt lấm em ơi !
Mong cho cả nắng mà phơi cho ròn
Lúa chiêm ba nắng thì ròn
Chồng em ba nắng vẫn còn muốn phơi*

*Đây là hình ảnh một anh chồng vút đi,
Chồng người như trống mới bung
Chồng em như khỉ trong rừng mới ra
Chồng người như ngọc như ngà,
Chồng em như chổi quét nhà chùi chân
Quét nhà rác lại ra sân,
Đù cha cái chổi chùi chân chả mòn.*

Người vợ kêu cá đều là có lý cả, còn

nhiều sự chua sót không thể giữ kín
trông lòng như hỏa diệm sơn được,
cần phải phun ngay ra. Người ngoài
cuộc cũng phải mở lòng:

Anh tiếc thay hạt mưa trong rơi xuống
đồng bùn
Anh tiếc thay tờ giấy trắng để thặng bé con
còn con nó vẽ sằng

Sự đời lắm chuyện lằng nhằng
Trăm năm để nổi bất bằng cho ai.

Tính ra có đôi chênh lệch quá như
một người lấy phải chồng bé con :

Tham giàu em lấy thặng bé lí tí ti,
Làng trên trại dưới thiếu gì giai tơ
Em đem thân cho thặng bé nó giày vò
Mùa đông tháng giá nó nằm co trong
lòng

Thật là mai-mĩa !

Nói ra sợ chị em cười
Má hồng bỏ quá, thiệt đời xuân xanh
Hay một ông chồng già quá :
Tiếc thay con ngựa trắng thặng giấy
cương bằng thừng

Tiếc thay cô gái bé ôm lưng ông lão già.

Cho đến nỗi :

Vô duyên vô phúc mắc phải anh chồng già,
Ra đường người hỏi rằng cha hay chồng

Nói ra đau đớn trong lòng

Ấy cái nợ truyền kiếp có phải chồng em đâu.

Nhân duyên đã thắm dăng rồi, còn
đến cách ăn ở nữa mới là cách xử-xử
của một quý xứ trên dương-gian .

Bởi vậy, họ phải khóc :

Chồng em nó chẳng ra gì,

Tổ tôm xóc đĩa nó thì chơi hoang.

Nói ra xấu thiếp, hổ chàng,

Nó giận nó phá tan hoang cửa nhà.

Nói đây thì có chị em nhà,

Còn năm ba thúng thóc với một và cân bông

Em bán đi giả nợ cho chồng,

Còn ăn hết nhịn cho hả lòng chồng con

Đắng cay ngậm quả bồ hòn.

Cửa nhà gia thế chồng con kèm người

Nói ra sợ chị em cười,

Con nhà nho-giáo lấy phải người đần ngu

Rồng vàng tắm nước ao tù,

Người khôn ở với người ngu bực mình.

Tư cách của chồng đã không ra gì,
thì còn ngưỡng vọng chi nữa ?

Giời sinh ra ông tướng giặc,

Cờ bạc sóc đĩa đông dài cả đêm
 Canh trước tướng hãy còn tiền,
 Canh sau, cổ áo ngồi bên lọ hồ.
 Cái ngánh đi thò tay móc lọ.
 Cái ngánh lại, phì phò chén say.
 Còn tiền đánh cái cũng hay.
 Hết tiền đi ngủ lại hay giật mình
 Tướng sự tình bạc này hai sắp
 Chẳng ai ngờ nó lại sắp ba,
 Bấy giờ quan tướng thua ra,
 Áo quần cố hết giờ ra về trần.
 Về giữa sân vạch quần bắt rận
 Vợ trong nhà, vợ giận chẳng nấu cơm.
 Bấy giờ tướng chúi ở rơm,
 Chẳng dám hạch nước, hạch cơm hạch giầu,
 Vợ thương chồng ra mầu rết mướt
 Dem tiền đi chuộc lấy áo về.

Đối với một người vợ tốt chịu nhịn
 nhục, chịu khổ ải để nuôi chồng, dấy
 lại là một bài nói sau, còn có thứ chồng
 bạc tình.

Có người thán :

Có oản anh tình phụ xôi,
 Có cam phụ rứt, có người phụ fa.
 Có quán tình phụ cây đa,
 Ba năm quán đồ, cây đa hãy còn
 Có mực anh tình phụ son

Có kẻ đẹp ròn, anh phụ nhân chuyên

Có bạc, anh tình phụ tiền

Có nhân ngãi mới anh quên em rồi.

Có người vợ chẳng chịu thái-độ ấy :

Công tôi gánh gánh gồng gồng,

Giở ra theo chồng bây bị còn ba.

Xưa tôi ở cùng mẹ cha,

Mẹ cha gêu dấu như hoa trên cành

Bây giờ tôi về cùng anh,

Anh tham nhan sắc, anh tình phụ tôi.

Đất rắn nặn chẳng nên nôi,

Anh đi lấy vợ cho tôi lấy chồng

Anh đi lấy vợ cách sông,

Đề tôi lấy chồng giữa ngõ anh ra

Phải thách một cách ngang-nhiên cho

anh chồng biết là « bỏ vợ, vợ không sợ

chết già mà lại còn có hi vọng hơn thế ».

Lời nói chỉ để chọc tức.

Lại có người cam chịu đau đớn vì phận

đàn bà bao giờ cũng chịu thua

Đêm qua đêm lạnh đêm lũng,

Đêm đắp áo ngắn, đêm chung áo dài

Bây giờ chàng đã nghe ai,

Áo ngắn chẳng đắp, áo dài không chung

Bây giờ sự đã nhạt nhùng,

Giấm thanh đồ biển mấy thùng cho chua

Cá lên mặt nước cá khô,
 Vì anh em phải giang hồ tiếng tăm
 Có người bực chí :

Nào khi anh búng anh beo,
 Tay cắt chèn thuốc, tay đèo mùi chanh.
 Bây giờ anh khỏi anh lành,
 Anh mê nhan sắc, anh tình phụ tôi
 Thà tôi xuống giếng cho rồi.

Nhưng mà cũng có nhiều người khôn
 ngoan không lạ gì cái tính bôm-sôm
 của người đàn ông, nên chẳng dễ tai nghe
 tiếng ái tình mà lại còn cười vào mũi
 anh đàn ông :

Vợ anh như ngọc như ngà,
 Anh còn tình phụ, nữa là thân tôi.
 Vợ anh như thề đĩa xôi,
 Anh còn phụ bạc nữa tôi cơm dùm

Có thể thể được lắm. Người đàn ông
 như con bướm vờn hoa, thấy hoa nào
 cũng thích, nhưng lại hay chóng chán,
 một khi đã tình phụ người nào thì đối
 người sau cũng có thể tình phụ một cách
 dễ-dàng lắm. Còn ai lạ gì cái tính hạnh
 của đàn ông :

*Sông bao nhiêu nước cũng vừa
 Người bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng*

Cái tình yêu của người chồng không được duy nhất, hay đem san-sẻ ra cho nên người vợ ghen tuông và không gì đau-đớn hơn.

Dù rằng :

*Trèo lên ba đội tôi coi,
 Bốn đội tôi ngồi năm đội tôi trông
 Nồi đồng lại úp vung đồng,
 Con gái xứ Huế lấy chồng Đồng-nai
 Giậm chân xuống đất kêu trời,
 Lấy chồng trong Quảng biết đời nào ra*

Nhưng mà một khi vui gia-đình ra thì ở đâu cũng là nhà, mà hình ảnh cha mẹ anh em luôn luôn trước mắt, còn như sự tình phụ chỉ thêm dầy vò lòng người đàn bà những anh chồng hèn nhất ấy, chỉ khi nào khổ-sở lao đao cảm thấm thía túi nhục đến cái giờ cuối cùng mới biết hối mà thôi. Còn đang khi khỏe mạnh, đồng tiền sừng-sinh thì chẳng thiết gì đến vợ con, chẳng nhớ đến cảnh hàn-vi mà đắm vào cái cảnh trụy-lạc nhỏ nhen và khốn-nạn.

Một khi, người đàn bà đã thỏa về
đường chồng con, thì ca tụng hết lời.

Đôi ta như thề con bài
Đã quyết thì đánh đưng nài thấp cap.

Đôi ta như đá với dao,
Năng liếc năng sắc năng chào năng quen.

Đôi ta lăm lăm hoa nhài,
Chồng đây, vợ đấy kèm ai trên đời

Muốn cho gần chợ ta chơi,
Gần sông tắm mát gần nơi đi về.

Đôi ta như thề con tấm,
Cùng ăn một lá cùng nằm một nong

Đôi ta như thề con ong,
Con quẩn con quit con trong con ngoài.

Đôi ta như thề con bài,
Chồng đánh vợ kết chẳng sai quân nào.

Như vậy cũng hả một đời, cái lẽ sống
của người đàn - bà có thể thôi. Đã
đạt được rồi thì đây là hạnh-phúc đã
tìm thấy, người đàn bà cũng không
mong-mỏi gì hơn nữa.

Chồng gì anh vợ gì tôi
Chẳng qua là cái nợ đời chi đây
Mỗi người mỗi nợ cầm tay
Đời xưa nợ vợ đời nay nợ chồng

Mà lai cái nợ tiền kiếp với nhau thật,
Thẳng người hay cưới con ngựa ngầy,
hay trái lại thế, thế gian được vợ hồng
chồng, nếu không thì những kẻ ngu-si
đần độn ai khiêng đi cho ?

Mông-mệnh góc bể bên giời.
Nhưng người thiên hạ nào người tri âm ?
Buồn riêng thôi lại tủi thầm
Một duyên hai nợ, ba năm lấy nhau

Biết như vậy, ta đóng cửa dạy lẫn
nhau, âu là một chính sách khôn khéo,
mà không sợ hở áo cho người xem lung.

Vợ chồng là cái nợ ! ai cũng biết
vậy nhưng mà có thể vứt bỏ cái nợ ấy
đi đâu được ? Số phận người ta có
khác nhau, có hơn nhau ở cái chỗ biết
làm việc để cho nhẹ nợ, để trang trải cho
xong cái nợ chung thân ấy, như vậy
đã là một cái hay lắm rồi.

Cái cảnh người đàn bà hẳn là đáng thương rồi, mà nếu người đàn ông biết chỗ đó thì cái nợ của họ cũng được nhẹ đi ít nhiều. Nói thế không phải chỉ có người đàn ông là xấu thôi chỉ có người đàn ông phá hoại gia đình và làm khổ người đàn bà.

Muốn cho thật công bình thì cũng phải kể xấu người đàn bà ra đây, không phải để bêu mà cốt để nhắc họ rằng họ cũng có một phần trách nhiệm vào sự gây dựng hạnh-phúc gia-đình, trật tự xã-hội.

Người đàn ông cũng nhằm :

*Đông tiền chi mua mở tôm tươi,
 Mua rau muống héo, mua nàng đảm đang
 Tiếc thay đồng tiền trinh mua vội mua vàng,
 Mua rau muống héo mua nàng ngần ngại.*

Lấy phải người vợ đẽnh đoảng thì biết than thở cùng ai ?

*Nhà tôi vô duyên lấy phải dẫu dại
 Việc làm thì rái, chỉ tưởng những ăn
 Hễ bảo quét sân, đánh chết ba gà
 Bảo đi quét nhà, đánh chết ba chó.*

Gó mâm giỗ họ, miếng ra, miếng vào,
Rửa bát cầu ao, liếm đĩa quên quệt
Đi chợ quên thúng quên tiền

Về nhà quên ngõ đâm xiên vào chùa

Ta hãy nói đến người vợ tốt, hi-sinh cho chồng con, chịu đựng đắng cay để làm cho cái xung-quanh được rực-rỡ sáng tỏ. Người đàn-bà Việt-Nam hiền hách như bà Trưng, bà Triệu, anh hùng như bà Bùi thị Xuân, trinh-tiết như bà Phan thị Thuần không phải là ít, song cái số có tên tuổi trong lịch-sử không để lại là bao, chỉ chịu âm thầm trong bóng quên.

Cái ngày bước về nhà chồng đã là một ngày mới rồi, chỉ riêng băng-khuàng tự hỏi cái bước ấy có phải là bước may mắn, sung-sướng cho cuộc đời sau này không. Cái số đàn bà phải theo chồng chịu chia vui sẻ buồn, không phải ít mà những bà làm cho chồng nên danh vọng cũng chẳng phải là tầm thường, Cái bôn-phận như vậy, còn như bước ngay đến một bước sung-sướng thì cái số ấy rất ít, đại đa số là đám bình dân lại phải theo cái phong tục của xã-

hội, cái phong trào tư-tưởng đồng thời.

Thuyền bằng gỗ lái về đông
Con đi theo chồng, để mẹ cho ai ?

Mẹ già đã có con gái,
Con là phận gái dám sai chữ tông
Chỉ thế nước thăm non xanh,
Theo nhau cho trọn tử sinh cũng đành
Giời cao bề rộng móng mênh,
Ở sao cho trọn tấm tình phu thê
Chợt đã ngọc ước vàng thề
Đầu rằng cách trở sơn khê cũng liều.

Thuyền theo lái, gái theo chồng, đây là lẽ tự nhiên tự cổ chí kim, bất di bất dịch, còn hạnh-phúc thế nào, tùy ở hai vợ chồng lấy.

Đi lùi về dĩ-vãng một tý, ta nhận thấy người đàn-bà Việt-Nam chịu nhiều bước khổ-sở hơn là bây giờ, vì cách tổ-chức xã-hội xưa chưa được hoàn-toàn, cái hay của chồng hầu hết là do sự chịu khổ của vợ mà tạo nên.

Ta cũng phải biết :

Khi còn ở với mẹ cha
Một năm chín áo theo ba con rông
Đến khi về ở với chồng,
Ba năm một áo lộn lẩn trong ra ngoài

Hay là :

Từ ngày tôi ở cùng cha,
Cái nón chín rươi thao ba mươi đồng.
Đến khi tôi về cùng chồng
Cái nón sáu đồng mà buộ quai mo.

Đây là về phương-diện vật-chất, còn
đây là phương-diện thân thể nhan sắc :

Chửa chồng nón thúng quai thao,
Chồng rồi nón rách quai nào thời quai
Chửa chồng yếm thắm đeo hoa,
Chồng rồi hai vú bỏ ra tẩy dành

Người đàn bà sở dĩ lâm đến bước
ấy cũng tại là lo lắng về gia-đình nhiều
quá, hi-sinh về chồng con, không thiết gì
đến cái xung quanh nữa, đến cả cái cần-
thiết vào thân mình nữa, thật cũng là
một sự may mắn cho gia-đình, cho xã-hội
Việt-Nam. Những người vợ ấy không
được tên tuổi oanh liệt ghi trong sử
sách, nhưng hệ xã-hội Việt-Nam còn
thí công của các đấng hiền-mẫu không
phải nhỏ :

Một ngày ba bữa cơm đèn
Còn gì má phấn răng đen hỡi chàng
Một ngày ba bận trèo cõn

Còn gì mà đẹp mà giòn hỡi anh ?

Một ngày ba bận trèo đèo

Vì ai vá xéch lưng eo hỡi chàng

Cái số vất-vả vẫn không sao tránh khỏi việc buôn bán tần tảo nuôi con, coi sóc gia-đình không phải là việc nhẹ nhàng mà người đàn ông có thể gánh vác được cũng là một việc rất lý thú và vô cùng cảm-động mà ta vẫn thường thấy nhắc đi nhắc lại một cách nhạt phèo : « Một mẹ nuôi được mười con, chứ mười con không nuôi được một mẹ », cái cảnh ấy luôn luôn diễn bên cạnh ta một cách thản nhiên, ít ai để ý.

Người vợ có lúc phàn-nàn :

Tôm he bóc vỏ nấu canh,

Trầu tằm dây túi cho anh ngược đò

Vì em anh phải ngược đò,

Cứ như buôn bán lãi lờ bao nhiêu

Ai lên tát cạn sông Kiều,

Xe quay rốc ống bỏ liều thông reo,

tỏ lòng thương chõng vất-vả về mình, chứ còn như chính mình thì :

Vì ai cho thiệp võ vàng,

Vì chàng tự lự hoa tàn nhị rơi.

Cực lòng thiếp lắm chàng ơi !
 Biết rằng lên ngược, xuống xuôi đàng nào
 hay là :

Vì chàng thiếp phải bắt cua,
 Nhưng như thân thiếp, thiếp mua ba đồng
 Vì chàng thiếp phải long đong,
 Nhưng như thân thiếp cũng xong một bề.

cũng chẳng quản ngại gì, miễn là gây được
 sung sướng cho người yêu là mãn nguyện
 rồi, có kể chi đến nhan sắc, đến sức khỏe
 đến tiền tài.

Có những người vợ rất đứng-dẫn không
 biết ghen tuông là gì, mặc dầu câu phong-
 dao đầy nghĩa :

Ớt nào là ớt chẳng cay,
 Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng
 Vôi nào là vôi chẳng nong,
 Gái nào là gái có chồng chẳng ghen
 một mực khuyên răn chồng một cách
 thành thực :

Anh ơi ! anh ở lại nhà,
 Thôi đừng vui thú nguyệt hoa chơi bời.
 Còn tiền kẻ rước người mời
 Hết tiền chẳng thấy một người nào ra.

Có lắm người chồng quá chớn chơi
bời cờ bạc, vợ dỗi khuyên

*Anh ơi ! anh ở lại nhà
Thôi đừng cờ bạc nữa mà hư thân
Tham chi những của phù vân
Nhỡ ra công nợ nhiều phần xấu xa.*

Một người vợ biết điều bao giờ cũng
giữ được vẻ hòa ấm trong nhà. Chả thấy
bao nhiêu « cảnh » chồng ăn chả thì vợ
ăn nem, ông cũng phá mà bà cũng chả
tha.

Mỗi gia-đình một cảnh, như :

*Em thời đi cấy ruộng bông,
Anh đi cắt lúa để chung một nhà
Đem về phụng dưỡng mẹ cha,
Muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền*

Tùy ở địa-vị, tùy ở giàu sang, người
vợ vẫn tỏ ra là một người nội trợ đáng
quý.

*Em thời canh cửi trong nhà,
Nuôi anh đi học đặng khoa bảng vàng
Trước là vinh hiển tổ đường
Bõ công đèn sách lưu phương đời đời.*

Lại có người vợ chịu khó theo chồng
để chăm nom cho chồng được mát lòng

hả dạ.

*Kìa ai tiếng khóc nỉ non,
 Ấy vợ linh mới trèo hòn đèo Ngang
 Chém chạ cái giặc chết hoang,
 Làm cho thiếp phải gánh lương theo chồng
 Gánh từ xứ Bắc, xứ Đông,
 Đã gánh theo chồng, lại gánh theo con.*

Lại còn có người vì tục tảo hôn phải ra đi ở riêng sớm thế mà cũng lo tròn bốn phận :

*Quả cau nho nhỏ
 Cái vỏ vân vân
 Nay anh học gần, mai anh học xa
 Lấy anh từ thửa mười ba,
 Đến năm mười tám thiếp đã năm con*

Công việc của người đàn bà không phải nhỏ : một đấng làm cho chồng được thỏa lòng về mọi phương diện, một đấng phải khéo chiêu bà mẹ chồng, các cô em chồng, đối với tất cả họ hàng làng nước, đừng để cho chín người yên, mười người ghét.

Người đàn bà không khéo chỗ nào, sao ở được nhà chồng. Có người phải ngâm đắng nuốt cay :

*Trách cha trách mẹ nhà chàng,
 Cầm cân chẳng biết là vàng hay thau
 Thực vàng chẳng biết thau đâu,
 Đừng đem thử lửa mà đau lòng vàng*

mà chịu vậy để cho gia-đình được yên-
 ổn vui-vẻ. Thật là một tấm lòng cao-
 thượng ! Nếu không chịu nhục thì đâu
 còn là gia-đình, còn xã-hội.

Cái gia-đình nào như :

*Ông chết thì thiệt thân ông
 Bà tôi sắp sửa lấy chồng nay mai
 Bà chết thì thiệt thân bà,
 Ông tôi sắp sửa lấy ba nàng hầu*

Không còn ai biết nề ai, người nào
 cũng chỉ biết cái sung-sướng ích-ký,
 thì còn gọi là gia-đình sao được ?

Xã-hội của nước Nam xưa khác, rất ít
 đường sinh sống, không có một nghề
 gì tự lập có thể sinh sản ra cơ-nghiệp
 lớn được, hầu hết dân trong nước chỉ
 trông vào nhà nước, tìm lấy một hai con
 đường sống ươn hèn. Hai con đường
 ấy là nghề đi học, làm quan văn, và
 nghề ra lính đi làm quan võ. Chả nên
 quá trách làm gì, chỉ biết rằng tư-

tướng của phụ-nữ Việt-Nam cũng phải đúc vào trong hai khuôn sáo ấy mãi mãi, không ngoài cái mục-dịch nuôi chồng, lo lắng cho chồng, trông nom cửa nhà cho chồng, để chồng ra ngoài xã-hội lo giúp nhà nước.

Ta hãy xem chi đồ ; chi khóa lo cho chồng, để cũng tấp-tễnh nên bà nọ bà kia :

Anh đồ đi học cho ngoan,
 Đề em đi cấy lấy quan tiền dài
 Quan tiền dài em bẻ làm hai,
 Nửa thời giấy bút, nửa nuôi mẹ già
 Cái thềm vọng của cô đồ :
 Đồn rằng chàng đỗ khoa này,
 Đỗ một khoa nữa cho đầy mười khoa
 Vinh quy bài tổ về nhà,
 Quân kéo rậm-rập mẹ già mừng thay
 Bỏ công ao ước bấy chầy
 Cho nên cô thúc giục anh đồ :
 Canh một dọn cửa dọn nhà.
 Canh hai dệt cửi canh ba đi nằm
 Canh tư bước sang canh năm
 Trình anh dậy học, chớ nằm làm oki
 Nửa mai chúa mở khoa thi,



Bảng vàng chôi chới kia để tên anh
 Bỏ công cha mẹ sắm sanh,
 Sắm nghiên sắm bút cho anh học hành

Cái thời ấy thật là đầy thú-vị : anh
 đồ được mua, chuộc, đón, mời, mong
 nhớ như các nhà giàu bắt rề bác-sĩ
 cử nhân, thạc-sĩ bây giờ. Hãy xem một
 cô có nhan-sắc ve vãn hũa-hẹn :

Ai về Phú lộc gửi lời,
 Thư này một bức nhân người tri-âm
 Mỗi tờ chín khúc ruột lăm,
 Khi tháng tháng đợi mà năm năm chờ.
 Vì tình ai nhẽ làm ngơ
 Cầm sào chỉ-quyết đợi chờ nước xuân
 Ước ao chỉ tấn tờ tấn,
 Sắt cầm hảo hợp lựa vắn quan thư
 Đồi bên ý hợp lòng ưa
 Mời phụ công thiệp mới vừa lòng anh
 Thiếp thời tần tảo cửi canh
 Chàng thời nấu xữ sôi kinh kịp thì
 Một mai chiêm bảng xuân vì,
 Ấy là đề điệp tình kỳ từ đây
 Ai ơi nghe thiệp lời này.

Có cô lại chịu khó nuôi chồng ăn
 học đến như thế này :

Đồi bên bác mẹ thời già
 Lấy anh hay okhữ đề mà cộy trông

Mùa hè cho chi mùa đông,
 Mùa nào thức ửng cho chồng đi thi
 Hết gạo thiếp lại gánh đi,
 Hỏi thăm chàng học ở thi nơi nao?
 Hỏi thăm đến ngõ thi vào
 Tay đặt gánh xuống miệng chào: thưa anh

Chẳng qua cô đã mê thấy cái mộng
 bà nghề bà tham sau này:

Cái bóng mặc sống ngang chân,
 Lấy chồng kẻ chợ cho gần xem với
 Trèo lên trái núi mà coi,
 Thấy ông quân tượng cưỡi voi đánh cồng
 Túi vóc cho lẫn quần hồng
 Giàu tằm cánh quế cho chồng đi thi
 Mai sau chồng đỗ vinh qui,
 Vồng anh đi trước, em thì vồng sau
 Tàn quạt hương án theo hầu
 Rước vinh qui về nhà tế tổ
 Ngả trâu bò làm cỗ tế vua
 Họ hàng ăn uống say sưa
 Hàng tổng hàng xã mừng cho ông nghề.

Ngày nay người ta hi-sinh cho một
 chủ nghĩa, thì trước kia các cô say-sưa
 về một lý tưởng, tưởng cũng chẳng có gì
 là lạ.

Chẳng tham ruộng cả ao liền,

*Tham về cái bút cái nghiên anh đồ
Yếm trắng mà vĩa nước hồ
Vĩa đi vĩa lại anh đồ yêu đương.*

Bây giờ tuy có vất-vả phải chạy gạo,
bút nghiên cho chõng nhưng rồi anh đồ :

*Làm nên quan thấp quan cao
Làm nên lọng tta vông đào nghênh
ngang*

thì đã bỏ công trang điểm má hồng,
bỏ công rầy ước mai ao. Còn cái thú
gì, còn danh giá gì bằng ngựa anh đi
trước vông nàng theo sau... về chốn
quê hương vông lặn kéo ra đón ông
Nghè bà Nghè rọp một góc sân?

Ngày xưa anh đồ được yêu chuộng
như thế nào, thì anh đồ ngày nay
tuy chẳng nghênh-ngang vông lọng
nhưng cũng bị sẵn như sẵn hươu,
chỉ khác một dấng là chi đồ phải nuôi
nấng từ ngày chi hồ giả giả mà
bây giờ bước một bước nên ngay bà
cử, hay bà tham.

Cũng là một cái tục-truyền quý báu,
người đàn bà nào không lo lắng cho

chồng ăn học, mà đề đến nỗi chồng cậy sâu cuộc bầm thì tủi hổ với chị em. Biết bao nhiêu thiên giai thoại để lại chứng chỉ rằng các chị đồ chị khóa đã nâng cao lý-tưởng của chồng, đã là một người khởi hứng cho chồng theo đuổi công danh. Một câu đối, một bài thơ, một bài phú cũng đủ làm cho một thư sinh uất ức tủi nhục phải chăm lo dùi mài kinh sử, rồi đề mà vác lều chiếu đi thi.

Cái tục-truyền ấy theo thời gian biến-dổi hẳn, trái ngược hẳn, có đồ, có khóa không có nữa, không phải vất vả như xưa nữa, mà chỉ có việc chọn thứ phần cho hợp với màu da, tìm nước hoa, may cái áo cho đúng mốt, uốn dề mà nay chớp bóng, mai vờ tuồng kia dự cuộc chợ phiên giúp việc nghĩa. Thế thôi.

Cái số cô đồ, bà khóa nhiều hơn là bác quyền, cô cai, vì xã-hội Việt-Nam xưa chuộng văn-chương nhiều quá, lại thích những tiếng ông Trang, ông Nê, cho nên các cô xô nhau đón cho được

các ông tân khoa cũng là một vinh dự cho các thời đại ấy.

Tựa hình như cái nghề võ không ai thích mấy, mà chỉ riêng để cho những người không biết chữ, hay ít chữ. Có thể ! Cái số văn võ kiêm toàn hiếm lắm. Cùng đường mới phải soay sang làm ông... cử võ, chứ văn có hay đã võng điều võng tia...

Cái cảnh khổ-sở buồn-bã của ông lính vẽ ra trong câu :

*Ba năm trấn thủ lưu đồn
 Ngày thi canh điểm, tối dồn việc quan
 Chém tre, chém gỗ trên ngàn,
 Hũu thân hũu khổ biết phàn nàn cùng ai
 Phàn nàn với trúc cùng mai
 Nhưng lìm cùng tấu biết lấy ai bạn cùng
 Bề sâu con cá lớn vầy vùng*

chỉ riêng bà quyền hiệu cho. Bởi thế cái tiếng than phiến của kẻ chinh-phu có phần ảo-não lắm ;

*Anh ơi ! phải lính-thi đi,
 Cửa nhà đơn chếch đã thì có tôi
 Tháng chạp là tiết giồng khoai
 Tháng giêng giồng đậu, tháng hai giồng cà*

Tháng ba cấy bỏ ruộng ra,
 Tháng tư gieo mạ thuận hòa mọi nơi
 Tháng năm gặt hái vừa rồi,
 Giời đổ mưa xuống, nước chối đầy đồng
 Anh ơi ! giữ lấy việc công,
 Đề em cấy cấy mặc lòng em đây

Công việc trong nhà vẫn siêng năng đề
 cho chồng được yên tâm nơi đất khách.

Ngày xưa nói đến đồn linh thì :

Cao-Bằng xa lắm anh ơi

hay :

Ai lên xứ Lạng cùng anh

đều có vẻ sợ hãi về nước độc, về xa xôi,
 cho nên khi tiễn biệt :

Con cò lặn lội bờ sông,

Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non

Nàng về nuôi cái cùng con

Đề anh đi chầy nước non Cao Bằng

có vẻ ai-oán, buồn-rầu.

Cái cảnh đầm ấm trong gia-đình nay
 bỗng lạnh lẽo, một người đàn bà không
 tìm thấy hạnh-phúc, dù có ruộng nương
 trâu bò, cũng không sao khuấy được
 nỗi sầu. Đây, một người cảm thấy nỗi
 lòng chống-trái khi xa chồng :

Ai cùng gặt lúa đổ dưới
 Chàng về mà suốt mà phơi cả ngày
 Ai mà giã gạo ba chày,
 Giã đi cho trắng gửi ngay cho chàng
 Sẵn tiền mua bạc mua vàng
 Sắm quần sắm áo cho, chàng chày kinh
 Sáng gởi chàng mấy tập binh
 Em ngồi vò võ một mình em lo
 Ruộng nương không ai cấy cho
 Trâu bò hèn mọn em lo dường nào
 Ruộng người cấy cấy lao sao
 Ruộng tôi bỏ nhác mọc cao ngoài đồng
 Người ta có vợ có chồng
 Ruộng cạn mạ úa trong lòng vẫn vui
 Nhà anh có một mình tôi,
 Ruộng cạn mạ úa em ngồi em lo

Lại có người nghèo túng một khi
 chồng đi lính xa thi sợ hãi cho mình
 không biết có lo tròn hôn-phận hay
 không và lo cả cho chồng ở nơi xa
 vất-vả :

Giờ mưa cho ướt lá bầu,
 Vì ai nên phải đi hầu chàng ơi !
 Nhà vua cho lệnh về đời,
 Đồn rằng chàng chảy hai mươi tháng này
 Tiền gạo em xếp đã đầy,
 Bỏ nài áo nịt quần giầy thắt lưng

Đồn rằng chàng chầy hay dừng,
Ở nhà công việc nửa mừng nửa lo,
Ruộng nương ai chịu cấy cho,
Đề thiếp ở lại đợi no vài đồng
Lấy gì đóng góp chỗ chồng,
Lấy gì giỗ chạp thờ công ông bà
Lấy gì nuôi mẹ nuôi cha,
Lấy gì thu xếp cửa nhà chàng ơi!
Lấy gì có ngựa có voi,
Lấy gì đóng góp như đôi lán giếng
Chàng đi chưa được nửa niên,
Bỏ thắm bỏ thối bỏ phiến cho ta
Nhà vua bắt lính đàn bà
Thì em đi đỡ chàng và bốn năm
Nhà vua bắt lính đàn ông
Mười sáu tuổi rưỡi đứng trong cung đường
Ai trông thấy lính chả thương,
Đứng trong cung đường nước mắt như mưa
Chàng chầy sớm hay là chầy trưa
Để em đóng gánh em đưa vào hàng

Giời đất một vầng, bắc nam đôi ngã,
Phận hồng nhan buồn bã thiếp lo toan
Chàng từ bề sở sông ngô,
Lấy ai coi sóc sớm khuya việc chàng
Chàng chầy đi đồng tích đồng sàng
Đồng sinh đồng tử mưu mang đồng lãn.

Chàng đi thì mạnh quân thân,
 Thiếp xin đôi chữ tấn tần hợp duyên
 Một mai bóng sẽ về hiên,
 Bóng giăng thấp thoáng bóng đèn mờ xanh
 Chàng chày đi nước mắt chạy quanh,
 Chân đi thốt thều, dạ càng ngẩn ngơ

Thật cũng đáng thương cho họ, song còn một chế độ phức tạp hơn trong xã-hội Việt-Nam, một chế-độ đau-đớn cho người đàn bà, ấy là chế-độ đa thê.

Hắn người đàn ông cả sông, đông chợ, lắm vợ nhiều con, cũng thấy một cái thú — nhưng ai bảo? Khi các bà ghen nhau thì đấy là địa ngục trong gia đình, người đàn ông thích những cái thú ích kỷ, không tưởng đến nỗi đau đớn của người làm lẽ cũng một thân phận mà chịu bao nhiêu nỗi lạnh-lẻo, đắng cay, khổ-sở. Tâm sự của người làm lẽ, chỉ có họ diễn hết ra, thì ta mới thấu được, còn như cho rằng làm lẽ khỏi lo, thì đấy là một lý nhẽ không vững-vàng.

Lấy chồng làm lẽ khổ thay
 Đi cấy đi cấy chị chẳng nề công

Đến tối chị giữ lấy chồng,
 Chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài
 Đêm đêm gọi những : bớ hai,
 Giở dậy nấu cám, thái khoai đăm bèo

Từ ngày anh lấy em về,
 Anh thời yêu dấu chị thời ghen chồng
 Đến đêm chi giữ lấy buồng,
 Cho em chiếu rách nằm suông nhà ngoài.
 Gà gáy chị gọi : bớ hai !
 Giậy mà róm bếp thái khoai đăm bèo
 Ăn năn cái phận em nghèo,
 Cho nên em phải đăm bèo bấy lâu
 Em chả nói ra trong dạ em sâu,
 Nói ra môi chị quăm quăm ra màu chị ghen
 Ăn năn thân gái phận hèn,
 Thấy chị có cửa em len mình vào
 Con mèo kia lũng lũng cũng gào,
 Gái ba mươi tuổi ai đào thấy xuân
 Mười phần chị bớt cho em nửa phần
 Đề em kiếm chút chơi xuân kéo giá,
 Mai kia em nở con ra,
 Trước là con anh, sau là con chị, ba là con tôi
 Chả tin thì chị chia đôi,
 Chị thì cả nhưn chị nuôi đặng đầu
 Tôi còn bé dại tôi chả biết gì đâu,
 Tôi là tiểu thiếp tôi hầu đặng tròn

Chém cha con dĩ mây khôn,
Đang đầu mắt của đang tròn mắt giờ.

..

Tối đêm qua chớp bề mưa nguồn
Chồng em có đến nhà nàng kể chuyện vân vi
Nhà chị chẳng thiếu thức gì,
Em ăn em mặc em thì rặng rưng
Có con thì chị cũng mừng,
Dù trai dù gái coi bằng ông sao
Em muốn mùi đồ, em muốn mùi dao chị cũng
sắm cho.

Việc quan thì chị đừng lo,
Đến tháng em để ăn no lại năm
Chị cho chiếc chiếu đi ngủ với chồng,
Chị là phận cả năm không nhà ngoài.
Chửa chi chị đã khoe tài
Chị nằm nhà ngoài chị nổi cơn ghen
Tay cầm cờ đỏ cờ đen,
Mài dao cho sắc đánh ghen trận này
Cầm dao cầm kéo ra đây
Bạch ruột con này để lấy chồng xuân
Nhà này có bùa tri âm,
Mây đeo thuốc dầu mây cầm chồng tao

Cái cảnh lắt-léo thế nào thì họ cứ
thực mà tỏ bày ra :

Thân em lấy lẽ chả hề,

Có như chính thất mà lê giữa giường.

Tối tối chị giữ lấy buồng,
 Cho em manh chiếu nằm suông chuồng bò
 Mong chồng chồng chẳng xuống cho,
 Đến cơn chồng xuống, gà o o gáy dồn
 Cha mẹ con gà kia sao mày vội gáy dồn
 Mày làm cho ta mắt via kinh hồn về nỗi chồng
con

Hay có sự ghen tuông như sau này :

Thôi thôi em lấy chi thay
 Chồng chi giả chị em này ra không
 Có tiền chị cho em rằm đồng,
 Em ra hàng phố gặp ông lái đò.
 Chị giận chị cũng cời cho,
 Em ra khỏi đò chị chửi mắng ai
 Ba đồng một năm giải khoai,
 Em nuôi chồng chị đã hai năm tròn
 Ngỡ rằng nên đạo chồng con
 Một quả bồ hòn nửa dắng nửa cay

Cái thảm cảnh ấy diễn đi diễn lại mãi
 cho đến ngày nay vẫn chưa hẳn hạ màn.
 Còn vấn đề đa thê này còn làm cho chầy
 nhiều mực, tốn nhiều giấy mà không cứu
 vãn được rất nhiều tâm-hồn đau-khổ.

Người đàn bà Việt-Nam chịu đựng
 được cái cảnh lẽ mọn cũng là một sự lạ
 lùng trong lịch-sử ái-tình,

Đến một đoạn đường ai-oán hơn hết
là : góa chồng.

Người đàn bà thiếu hẳn cột-trụ chắc
chân để nương tựa.

Còn cha gót đỏ như son

Cha về, gót mẹ gót con đen sì.

Nửa đường, mẹ góa con cô, trông cậy
vào ai ? Nếu có cửa, thì cũng thiếu hẳn
một sự sung-sướng tinh thần

Ta hãy xem một bi cảnh :

*Thiệt hại thay cho thằng bé lên ba,
Nó lăn, nó khóc giữa nhà năm gian*

*Khóc thap giữa chốn linh sàng,
Ba vuông nhiều tím, đôi hàng chữ vôi.
Chờ thiệt hại thay, người thác thì đã yên
rồi*

*Để cho người sống ở đời trơ vơ.
Ba bốn năm nhang khói thiếp tôi phụng
thờ.*

*Đầu đội chữ Hiếu, tay xơ chữ tình,
Chữ Hiếu Trung thiếp tôi gánh vác một
minh*

*Chẳng hay chàng có thấu tình thiếp
chẳng*

Đường đi khuất nẻo khơi chừng.

Người đàn bà thất lững buộc bụng nuôi

con được trưởng thành, được danh giá
thì đây là một kỳ-công.

Cái cảnh ấy đáng thương bao nhiêu,
thì cái cảnh này đáng buồn bấy nhiêu :

Thầy thiếp là thầy thiếp ơi !

Nay chuông mai trống cho tôi động lòng

Bốn con, tôi bỏ cho chồng,

Tôi theo thầy thiếp cực lòng tôi thay !

Buồn là buồn cười một người đàn bà
quá lẳng lơ, có chồng, có con mà còn theo
tiếng gọi của kẻ ăn trộm ái-tình. Như
vậy thì chả trách nào những mụ góa !

Giàu thì thịt cũ cơm canh,

*Khó thì lưng rau đĩa muối cũng ảnh tôi
đi lấy chồng.*

Hỡi anh chồng cũ của tôi ơi !

*Anh có khờn thiêng thì xin anh giở dây
ăn xôi nghe kèn.*

*Thôi ! anh đã về nghiệp ấy, xin anh
đừng ghen*

Để cho người khác cầm quyền thế-nhi.

*Miệng em khóc, tay em bế ấm cái ông
thần vì*

*Tay em gạt nước mắt, tay em thì thắp nén
nhang*

Bớt vì đâu mà nên xót nỗi muôn vàn
hay :

Hỡi thằng cu nhớn ! hỡi thằng cu bé !

Cu tí, cu lị, cu tỉ, cu tì ơi !

Con dậy con ăn, con ở với bà,

Đề mẹ đi kiếm một và con thêm.

Bố con chết đi, trong bụng mẹ đây, nó
hãy còn thêm.

Mẹ xem quẻ bói vẫn còn đàn em trong
bụng này

Con ra gọi chú vào đây,

Đề mẹ giao giả cái cơ nghiệp này mẹ bước
đi.

Cũng là một cảnh đáng thương. Tại sao phải bước đi bước nữa ? Nếu đứng về phương-diện sinh - lý, hay phương diện luân lý, xã-hội, thì người đàn bà có đủ lý-nhề đề bênh-vực mình, mặc dầu đạo-đức chỗ này có tý khe-khắt. Song phải ở trong cảnh mới biết là phải tùy cảnh, tùy trường-hợp mà hành-động. Người đàn bà, khi ấy, không có một tội gì, mà chỉ là một người đáng thương bị chìm đắm trong gió bụi của một xã-hội điên-cuồng, ích-kỷ và tàn-nhẫn.

Đoạn kết

Tôi đã theo bước người đàn bà Việt-Nam từ khi làm con gái ở nhà với mẹ đến khi về nhà chồng. Tôi đã đem cả cái hay cái dở ra nói, không ngoài cái ý đem dựng lại một tấn kịch thường ngày sảy ra trước mắt.

Tôi không có ý muốn đả động đến vấn đề phụ nữ, vì vấn đề này man mác, nói làm sao hết trong một vài cuốn sách nhỏ, song chẳng qua nhân lúc xúc động thêm một vài câu nhỏ, mặc dầu đã kim hẩn cái búng bút lại.

Người đàn bà sinh ra đáng nhẽ phải có một địa-vị bình quyền với đàn ông

mới phải, thế mà lại trái lại hẳn thế. Không phải tại người đàn ông. Chớ nói thế, chớ làm cho câu chuyện thêm náo-nùng.

Không phải tại ai hết, chỉ tại tạo hóa, chỉ tại xã-hội đã gây ra sự hiểu lầm giữa hai người, đã sinh ra sự sai biệt hẳn nhau.

Hai bên chỉ còn tìm cách để hiểu nhau để bổ cứu cho nhau, tìm lấy mỗi thân mật, thì mới hi-vọng gây được hạnh phúc cho nhau, vì rằng về phương-diện sinh lý, hay tinh thần, hai bên đều hoàn toàn khác nhau, cần phải tương trợ nhau.

Người đàn bà có địa-vị riêng của người đàn-bà, không phải tranh cạnh với đàn ông, trong gia-đình hay ngoài xã-hội cũng vậy, nhất là ở đất Việt Nam ta. Đem hai địa-vị ấy mà tráo lộn thì cũng không thể lẫn được, vì cái cá tính của bên nào đã rõ rệt hẳn ra rồi. Vậy thì người đàn bà có ghen tị gì với người đàn ông cũng bằng thừa, mà người đàn ông có ý tốt muốn nâng người đàn bà cho ngang

quyền với mình cũng chỉ là làm một trò buồn cười, một trò ninh dâm cho hợp với cái rởm của một ít người.

Người đàn bà đã không có một tư-tưởng, tính tình như người đàn ông thì không thể sống như họ được nhiều cái, giá người đàn ông làm thì vẫn được người khen, mà người đàn bà những tay vào thì đã bị chê cười. Một người đàn ông góa có thể lấy một người vợ kế để khỏi mang cái tiếng « gà sống nuôi con », một người đàn bà góa không được tự do như thế phải thắt lưng buộc bụng thờ chồng nuôi con, hay có muốn bước đi bước nữa, thì sau hai bảy tháng mới đúng lễ tục. Người đàn ông tục huyền không mất một lợi quyền gì mà trái lại còn được giữ cả cửa của vợ mất đi — nếu người ấy có cửa — còn người đàn bà góa bước đi bước nữa phải trả lại lợi quyền cho nhà chồng... Người đàn bà vẫn bị hai họ đả-m-tiểu, chê bai là một người đàn bà không được trinh tiết... Đây chỉ là một việc trong trăm nghìn việc khác.

Biết làm thế nào ? Chúng ta sinh ra

đã thấy ngay cái ảnh hưởng của phong tục, lễ giáo hàng ngàn cân đè lên tư tưởng của ta rồi, ta chỉ là một kẻ lười nghĩ, yếu hèn về hành-động, nên cứ phải theo mãi con đường ấy như ông cha ta.

Về đường thân-thể, chúng ta nhận thấy :

*Đàn ông rộng miệng thì sang
Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà*

Về tâm tính :

*Đàn ông nông nổi giếng khơi,
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng giầu.*

Về tính-cách :

*Đàn ông tinh khi hoang toàng,
Đàn bà con gái giữ giàng nết na*

mỗi người đều đi một đường không sao giống nhau được.

Cớ sao lại thế ? Việc người đàn ông làm thế lại được khen, mà người đàn bà nhúng tay vào, lại có tội ? Chúng ta cũng khó hiểu rằng cái tục ấy truyền lại từ đời kiếp nào mà đến nay vẫn y-nguyên như vậy.

Cái giáo-dục của người đàn bà đã khác

bản cái giáo-dục của người đàn ông ngay từ thửa nhỏ :

Con ơi ! Mẹ bảo đây này :

Học buôn học bán cho tây người ta

Con đừng học thói chua ngoa,

Họ hàng ghét bỏ người ta chê cười.

Dù no, dù đói cho tươi,

Khoan ăn bớt ngũ liệu bài lo toan

Phòng khi đóng góp việc làng

Đồng tiền bát gạo lo toan cho chồng

Trước là đặc nghĩa cùng chồng

Sau là họ mạc cũng không chê cười.

Con ơi ! nhớ bấy nhiêu nhời.

Nếu đem bài « giáo huấn » này mà đổi sang cho một đứa con gái thì thật là một chuyện buồn cười khó tả. Người đàn ông được hưởng giáo-dục một cách tự do hơn, phóng khoáng hơn là vì ở sức vóc, tâm tính và tư tưởng nên sau này cuộc đời cũng phải hoàn-toàn sai biệt với cuộc đời của một người đàn bà.

Cô con gái bé lớn lên, cũng chẳng có gì là thay đổi lớn cả. Tính tình, tư tưởng đã theo khuôn khổ bó buộc từ thửa nhỏ rồi. Ta hãy xem :

Sáng ngày ta đi hái dâu,
 Gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn
 Hai anh đứng dậy hỏi han,
 Hỏi rằng : « cô ấy vội vàng đi đâu ? »
 — Thưa rằng : Tôi đi hái dâu
 Hai anh mở túi đưa giầu cho ẵm
 Thưa rằng bác mẹ tôi răn :
 Làm thân con gái chớ ẵm giầu người

Mà nhờ khi có người chòng gheo thì
 cũng phải tìm cơ :

Câu cai buồng áo em ra,
 Để em đi chợ, kéo mà chợ trưa.
 Chợ trưa, rau héo mất đi,
 Lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi em.

như vậy mới phải là một người con gái
 có giáo dục đứng-đắn, chứ còn như
 những người lẳng lơ thì còn kể chi.

Lẳng lơ chẳng một mình tôi,
 Thanh Lâm, Đồng Sớm có đôi ba người
 Nói ra sợ chị em cười,
 Lấy chồng tháng chín, tháng mười có con.
 không những gia-đình như nhuốc, mà
 xã-hội cũng chẳng đếm xỉa tới.

Tại sao một người đàn ông đi hỏi vợ
 lại cứ phải chọn lấy một người đàn bà
 hay đề coi sóc chăm nom gia - đình ?

Đấy chẳng phải là một cơ, mà người đàn bà phải tự bắt mình, đứng-dẫn là gì? Họ đã xem tướng:

*Những người thắt đáy lưng ong
Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con
Những người béo trọc béo tròn,
Ăn vụng như chớp đánh con cả ngày*

Mà người đàn ông có lấy phải người vợ nhiều tuổi hơn:

*Có phúc lấy được vợ già,
Sạch cửa sạch nhà lại ngọt cơm canh
Vô phúc lấy phải trẻ ranh
Nó ăn, nó la xung quanh đầu nhà*

Người đàn ông có khi mù quáng về cái nhan sắc, về cái chương kỳ, dĩ thỏa nên mất hẳn lý-tính:

*Những người má đỏ hồng hồng,
Răng đen nhưng nhúc thì chồng chẳng yếu
Những người mặt nhỏ như niêu,
Cái răng trắng ớn, chồng yếu cỡn cỡ*

Nhỡ có lắm đường thì gia-đình cũng tức bực, ghét bỏ. Sự kén chọn có khắt khe nhưng mà không ai muốn lấy nhau về để gây thành một địa-ngục trên dương gian.

Một người con dâu tốt phải :

Từ khi em về làm dâu,
 Anh thì dặn trước bảo sau mọi lời
 Mẹ già dữ lắm anh ơi,
 Nhìn ăn, nhìn mặc nhìn lời mẹ cha
 Nhìn cho nên cửa nên nhà,
 Nên kèo, nên cột nên xà tầm vông
 Nhìn cho nên vợ nên chồng
 Thời em coi sóc lấy trong cửa nhà
 Đi chợ, thời chớ ăn quà,
 Đi chợ thì chớ rề rà ở trưa !
 Dù ai bảo đợi bảo chờ
 Thời em nói dối con thơ em về.

Một người vợ đung-đắn lại còn biết
 điều phải trái để khuyên chồng :

Xin chàng kinh sử học hành,
 Để em cấy cấy, cửi canh kịp người
 Mai sau xiêm áo thành thời,
 Ổn giờ lộc nước đời đời hiển vinh.

Hay là :

Xin người hiếu tử gắng khuyên,
 Kịp thời nuôi nấng cho truyền đạo con
 Kẻo khi lòng cạn đá mòn,
 Phú nga, phú uất có còn là chi

Hay là :

Triều đình còn chuộng thi thơ,

Khuyên anh đèn sách sớm trưa học hành
 May nhờ phận có công danh,
 Mà anh phú quý ấy mình vẻ vang
 Khuyên đừng giai gái hoang toàng
 Khuyên đừng chè rượu nữa mang tiếng cười
 Cũng đừng cờ bạc đua chơi.
 Sao cho sự nghiệp ra người trượng phu
 Làm sao nên tiếng danh nho,
 Thần trung tử hiếu để cho khen cùng

Người đàn bà là bà giáo, là vú nuôi
 của con, lại còn phải là người bạn
 của chồng, cái trách-nhiệm có nặng-nề
 mà làm tròn bốn phận cũng không phải
 dễ.

Người đàn-bà ở trong một trường
 hợp đáng thương :

Phận đàn bà như hoa nở một thì,
 Thiếp xin anh chàng nghĩ lại thiếp tôi thì
đội ơn

Dù chàng trăm giận nghìn hờn,
 Thiếp xin anh chàng sẽ tới đảo tợn chốn này
 Có đàn ông tình phụ liễu tây,
 Bơ-vơ phận đàn bà con gái thiếp biết rày
làm sao ?

Họ đã đau khổ nhiều, họ đã chua
 xót nhiều, họ đã bị thiệt thòi lắm, cái

địa vị của họ lại gây cho họ một thảm-cảnh mà không sao tránh được.

Người đàn ông còn tìm cách gì mà đẩy đọa người đàn bà nữa. Tôi mượn đoạn này để kết thúc :

*Vợ chồng là nghĩa tao khang,
Chồng hòa, vợ thuận nhà thường yên vui
Sinh con mới ra thân người,
Làm ăn thịnh vượng đời đời ấm no.*



Novembre 1943

THU-AN

PHÉP IN SỐ 20, NGÀY 20-1-45
IN TẠI NHÀ IN THUY-MỸ
NHÀ ĐỜI MỚI XUẤT BẢN

1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900

1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900



TỦ SÁCH « ĐỜI MỚI »

Những sách hiện có bán

Kiểu Thanh Quế		Gia-Quỳnh	
Cuộc tiến-hóa văn-học		Vạn vật nói gì ?	7.00
Việt-Nam	5.00	Thế giới người mù	2.00
Lê-Thanh		Tám-Thanh	
Cuộc phỏng-vấn		và Hoành-Hải	
các nhà văn	6.00	Phan thanh Giản	7.00
Caoñn số văn-học	2.00	Lê-văn-Trương	
Lan-Khai		Ba ngày luân lạc	5.00
Cái đẹp với nghệ-thuật	1.00	Phút giao cảm	4.00
Phan trần Chúc		Những mái nhà ấm	5.00
Văn-chương quốc-âm		Con đường đổ	2.50
về thế-kỷ XIX	3.50	Dây oan	2.50
Thiếu-Sơn		Những người đã sống	3.50
Đời sống tinh-thần	6.00	Những kẻ không nghèo	2.50
Nguyễn-công Hoan		Cô giáo tỉnh lý	4.00
Bơ vơ	3.00	Chặt xích	3.00
Cô làm công	2.00	Mấy đường tơ khô	4.00
Danh tiết	5.00	Lá lành lá rách	2.00
Người An-nam	7.00	Người con nuôi	4.00
Cái thủ lợn	8.00	Chết trong cõi sống	5.00
Chu-Thiên		Mối thù họ Ngô	3.00
Hai cuộc âm mưu	2.50	Thu-An	
Thái-thực Vinh		Người đàn-bà	
Đời nô-lệ	3.00	trong phong dao	7.00

Thư-từ và ngân-phiếu gửi về ;

ĐỜI MỚI — 62, Phố Hàng Cót — HÀ-NỘI