

8°  
Indoch  
771

ĐÔNG-MINH THƯ-XÃ



寓言習讀



# NGỤ NGÔN TẬP ĐỌC

(Các cổ-tịch nước nhà, có văn-thơ kết-luận)

Certifié avoir tiré

2 mille exemplaires

Hà Nội 2008 - MINH THƯ-XÃ SOẠN

Impimerie KIM-DUC-GIANG LẦN THỨ NHẤT

năm 1928

Giá bán : 0 \$ 30

Bán tại hiệu sách Nam-Ký

17, Francis Garnier. - Hanoi

8° Indoch.

771

NHÀ IN  
KIM-DUC-GIANG

83, Rue des Paniers, 83

HANOI

---

NGƯỜI SOẠN GIỮ QUYỀN IN

---

ĐÔNG-MINH THƯ-XÃ



寓言習讀



# NGỤ NGÔN TẬP ĐỌC

(Các cõi-tích nước nhà, có văn-thơ kết-luận)

ĐÔNG-MINH THƯ-XÃ SOẠN

IN LẦN THỨ NHẤT

năm 1928

NGƯỜI SOẠN GIỮ QUYỀN IN

NHÀ IN

KIM-DUC-GIANG

- 83, Rue des Paniers, 83

HANOI

АХ-ИНТ-ИМ-ЗИОД

喜 隅 言 演

ЛОС САГ МОДИ ФРН

Самые новые и лучшие комедии

КАВАХИНТ ИМ-ЗИОД

Также имеются

Балеты - пьесы

Русские и французские

Сценические пьесы

Сценические пьесы

# CẤI CHÍNH

Số trang	Bài	Chữ nhầm	Chữa lại
1	Ròng chua nghĩa (1)	Li-luật	Li-luận
	Thơ kết luận	Đường luận	Đường-luật
6	Thơ kết luận	Thế gian lắm kẻ	Thế-gian nhắm kẻ
8	Chua nghĩa (2)	đê cùng sống đời	Đê sống ở đời
«	Chua nghĩa (3)	dầy đọa khổ sô	Đầy đọa khổ sở
«	Bài thứ ba	Cóc túng đó	Cóc túng đói
9	«	chuộc áo đêm về	chuộc áo đêm về.
10	«	chàng Châu đê	chàng Châu dê
«		tinh	tính
	Cá thi ròng	Từ chữ «chấm xét xong» là sang câu	
14	Bài thứ sáu		khác
15	ròng cuối cùng	ngư o	Người.

Tôi vốn là người hiếu-cỗ (1) nghe chuyện xưa luống  
những tranh niêm ! Lại nhân phong trào (2) thay mới,  
học thuật (3) khác xưa, động lòng hoài-cỗ thương-kim (4),  
nhân chép ra đây để cùng nhau thưởng giám.

Chuyện hay hay giờ, hoặc có hay không, bằng ở  
miệng đời, cũng chẳng lấy gì làm chắc; song những ý  
thực thà, những lời trung hậu, cũng đủ khiến cho  
người ta xem đó, nghe đó, mà bớt được hi-vọng (5)  
không-đâu, bỏ được kiêu-xa (6) vô-dụng, như thế há  
chẳng bồ ích cho đường xử-thể (7) lắm sao ?

Nhân vậy, mỗi chuyện cuối cùng, lại thêm mấy câu  
văn thơ kết luận, gọi là phụ ý cỗ-nhân, ngõ để người  
sau dễ hiểu, nếu còn có chỗ sai lầm, xin để chất chính  
cùng người thiên-cỗ. (8)

ĐÔNG-MINH THƯ XÃ tựa.

(1) --Hiếu cỗ là mến thích những người cỗ và chuyện cỗ.

(2) --Phong trào là gió sóng, nghĩa là trôi vào cuộc đời thay đổi.

(3) --Học thuật là các cách học hành làm ăn.

(4) --Hoài-cỗ thương-kim là nhớ xưa thương nay.

(5) --Hi-vọng là mong ước.

(6) --Kiêu-xa là kiêu-ngạo xa-xỉ.

(7) --Xử-thể là cách ăn ở với đời.

(8) --Thiên-cỗ là người đời trước và người đời sau.

### Thơ đề sách ngũ ngôn

Họa phúc vẫn soay lẽ ở đời,  
Có không, không có, ngâm mà coi.  
Thánh hiền há phải riêng non nước,  
Cầm thú cùng chung một đất giờ.  
Chém lũ dan tham gươm vẫn sắc,  
Ghi lòng trung nghĩa mực nào phai?  
Gương xưa tiên tổ lưu truyền đó,  
Này cháu con sau, hãy thử soi...

Tân-quốc Đạo-nhân đề

# NGƯ NGÔN TẬP-ĐỌC

Truyện cổ-tích nước nhà chia bài tập đọc, có đủ các lối, có thơ văn kết luận  
ĐÔNG-MINH thư-xã soạn  
Năm Đinh-mão (1927)

## TRUYỆN THỨ I

### BÀI THỨ NHẤT

#### **Chó chơi trèo**

Đời xưa có một con chuột, đương đào khoai ở bờ ao,恰好 có con rùa ở đâu bò đến. Chuột chào rùa mà hỏi rằng:

— Kia anh rùa! anh đi đâu mà lệt xệt thế ?

Rùa đáp rằng:

— Tôi ở dưới nước lâu, uất hơi khó chịu, nay cõ gượng bò lên để hút không khí trong sạch một lúc, ấy là theo phép vệ-sinh. Còn anh! chứ anh làm gì mà hi-hà hi-hục đất cát bám đầy râu ria như vậy ?

— Ấy: mẹ cháu mới ở cũ, được tất cả năm đứa vừa giai vừa gái, tôi phải đi kiếm lương cho mẹ cháu ngồi bếp (1) đây. Anh phải biết rằng gái đẻ họ ăn hăng lắm, mà giai nuôi vợ đẻ thi còn nệ nập điều chi !

— Nhà anh ở đâu ? gần hay xa ?

-- Mẹ cháu ở cũn trên ngọn cây rùa kia ; ở trên ấy lúc nào cũng gió thổi hây hây rất là mát mẻ, anh có thong thả mời anh lên chơi một lúc cho vui.

Rùa nghe nói, cũng muốn lên cao hóng mát, nhưng ngặt vì mình nặng-nề chậm-chạp, không thể lên được, bất giác buồn bã trong lòng, ngắn hẳn người ra, không biết trả lời làm sao cho tiện. Chuột ta chân nhanh thế nاد, trí khôn cũng nhanh thế ấy, liền bảo rùa rằng :

— Anh nghĩ gì ? Anh sợ không trèo cao được hay sao ? Cái đó không cần, anh cứ bám lấy đuôi tôi, tôi sẽ dắt anh lên được.

Rùa nghe nói thích quá, bèn cắn vào đuôi chuột để theo lên. Chuột kéo rùa, trèo lên trên cây, trông chẳng khác gì ngựa kéo xe vậy.

Khi lên đến gần tổ chuột, chuột cái chạy ra trông thấy rùa lên chơi, liền hỏi :

— Ấy kia ! Anh rùa lên chơi trên này đấy à ?

Rùa nghe hỏi, há miệng định trả lời. Bất-dồ vừa mời há miệng, thì rời ngay đuôi chuột ra, thành thử không bám vào đâu, bị ngã một cái từ ngọn cây rùa xuống tận đến đất, rõ như giờ giáng, vỡ toạc cả mai mà chết ngất hẳn đi. Hồi lâu tỉnh dậy, lóp ngóp bò về, trong bụng hối hận, vừa đi vừa than thở một mình rằng :

« Minh không biết trèo mà cũng muốn chơi trèo!  
Phận hèn, địa-vị (2) thấp, lại muốn lên cao, phải đau  
như thế, còn kêu ai được nữa ! Thôi ! Từ đây biết  
**dại nên chừa !!** »

Về đến ao, rùa lấy bùn ao trát đầy vào những vết  
trên mai bị nứt, để hàn liền lại, cho nên tới nay ta vẫn  
thấy có nhiều vạch ngang dọc ở trên mai rùa, tức là  
cái dấu của anh rùa chơi trèo vậy.

### Thơ kết luận

(Bài này làm lối thất-ngôn tú tuyệt Đường luận, nghĩa là bốn câu bảy  
chữ theo lối luật thơ Đường).

*Địa-vị giời cho khác hẳn nhau,  
Phận ai, nấy chịu, khó chi đau !  
Thế-gian mơ tưởng đua đòi hão,  
Đã chẳng horizon, lại ngã đau.*

(1) Đàm bà trong khi mới sinh đẻ gọi là σ bếp.  
(2) Địa-vị là địa thế và chửa-phận hiện tại của mình.

## TRUYỆN THÚ II

### BÀI THỨ HAI

#### Kiếp con trâu

Ngày xưa ở xóm kia, có một thằng Nhỏ, vốn tính lảm  
linh, hễ đi chăn Trâu là buộc Trâu vào một chỗ để đi  
đánh đáo với trẻ. Một hôm, vào khoảng nhá nhem tối  
Nhỏ đánh đáo xong, sắp sửa dong Trâu về, chợt trông  
đến bụng Trâu, thấy Trâu đòi gính lại, Nhỏ sợ về nhà  
chủ đánh, liền lập mưu lấy bùn đắp vào bụng Trâu, lấy  
mo-nang bịt ngoài cho to, lại lấy bùn xoa khắp cho đen  
đều như da Trâu, rồi mới dắt về. Khi về tới nhà, chủ  
nhà thấy Trâu về đã muộn mà bụng lại to kềch, thi khen  
Nhỏ là chịu khó chăn dắt để cho Trâu no. Trâu đương  
cầm tức thằng Nhỏ, lại thấy chủ nhà khen Nhỏ, thi không  
sao nhịn được, liền nói lên rằng:

Nó chơi gốc táo,  
Đánh đáo cả ngày.  
Bụng tôi trát đầy :  
Bùn lầy, mo-nang.

Chủ nhà nghe nói, sờ vào bụng Trâu, thì quả nhiên  
thấy thế, liền sai tháo bùn và mo, rồi cao sạch sẽ cả đi.  
Khi cao sạch bùn rồi, chủ nhà thấy bụng Trâu lép hắn  
như không, liền vờ thanh cùi, đánh cho Nhỏ một  
trận rõ thực ốm đòn,

Nhỏ phải trận đòn, giận Trâu hót lோ. Hôm sau Nhỏ đi chăn Trâu, buộc Trâu vào gốc cây, bẻ cành cây mà đánh báo thù. Trâu vênh mõm lên cãi lại. Nhỏ càng giận, ném một cái vào mõm Trâu bếp hắn mõm lại, rồi mắng Trâu rằng :

-- Mày không biết tao xưa nay hay sao ? Mày là giống trâu, giống ngựa, bảo sao chịu vậy, sao dám mách chủ mà xúc phạm (1) đến tao ? Từ nay ông bảo, biết thân thi phải chừa đi.

Trâu ta từ bấy giờ bị bếp mất mõm, khiếp via không dám nói năng chi nữa !

### THƠ KẾT LUẬN

(Bài này làm lối văn lục bát nghĩa là cứ câu sáu chữ,  
lại đến câu tam chữ)

Có tài, tự-lập (2) lấy thân,  
Không tài, nô-lệ (3) còn ăn năn gì ?  
Yếu-hèn đành phận Ô-ty (4)  
Cái thân trâu ngựa, kêu thì ai thương  
Ở đời không biết tự-cường (5),  
Nỏ mõm thêm tổ tan xương thiệt đời,  
Thế-gian lắm kẻ làm người :  
Liệu thân, xin chờ học đòi kiếp Trâu.

(1) Xúc-phạm là chạm đến, động đến.

(2) Tự-lập là tự mình gây dựng lấy thân mình, để cùng sống đời, mà không cần nương tựa vào ai.

(3) Nô-lệ là đầy đọa khổ sở, làm tối tớ, luôn cúi người ta.

(4) Ô-ty là nhơ bần thấp hèn.

(5) Tự-cường là tự mình bắt mình phải hăng hái khỏe mạnh phải tấn tới đổi dang, để không ai ăn hiếp bắt nạt nỗi mình.

## TRUYỆN THỨ III

### BÀI THỨ BA

#### Vật hoàn cổ-chủ<sup>(1)</sup>

Về đời thương-cồ, có một đờì làm nắng to, luôn ba tháng không mưa hột nào. Rau cỏ chết khô, cây cối héo rũ, mọi loài chim muông sâu bọ cũng đều khát khao, xơ xác cả ra. Lại thêm một nỗi, vực cạn ao khô, các loài ở dưới nước cũng không yên được. Các loài thấy vậy, lấy làm lo sợ, liền rủ nhau đến bàn với Cóc răng:

--Anh đây là cậu ông già, chỉ có anh kêu là phải thấu. Vậy nếu anh kêu được cho giờ đồ mưa, cho muôn loài tươi tốt, thì chúng tôi xin may cho anh một bộ áo chồi thâm, để anh mặc chơi cho lịch sự.

Cóc nhận lời, ngồi trong góc núi, nghiến răng mà kêu vang động khắp bốn phương giờ. Cóc kêu luôn hơn nửa tháng; Lôi-công<sup>(2)</sup>động lòng, đánh trống đăng văn<sup>(3)</sup> tâu lên Thượng-đế<sup>(4)</sup>, Giời nghe tâu, sai Long vương<sup>(5)</sup> hút nước lên, phun xuống thành mưa. Thế là Cóc ta được bộ áo chồi thâm để diện. Ngờ đâu giờ làm mưa mãi, các loài sâu bọ, kiến, mối, đều ẩn vào hang; Cóc tung đờ

(1) Vật hoàn cổ-chủ là của già chủ cũ.

(2) Lôi-công là thần sấm.

(3) Đăng văn là kêu lên hè trên.

(4) Thượng-đế là giờ.

(5) Long-vương là vua rồng.

không có mồi ăn, phải đem bộ áo chòi, cổ cho chàng Chẫu. Được ít lâu, hết tuần mưa, đến dịp tạnh, Cóc lại kiểm được ăn, lại đến chàng chẫu để chuộc áo đem về chàng Chẫu dễ tính, ưng lời cho «chuộc» duy vợ Chẫu tham lam lắm đều nhất định kêu là «chẳng chuộc». Cóc không chuộc được áo, nhân biết Um oam là bậc cò tiếng, liền đến nhờ Um oam khuyên bảo vợ chồng chàng chẫu. Um oam đưa Cóc đến nhà chàng Chẫu, nói um cả lên, song vợ Chẫu nói giối là áo chòi đã trót đánh rơi xuống ao, không tìm được nữa.

Cóc nghe vậy, bảo Um oam rằng:

— Anh Chẫu bảo «chuộc, chuộc,» mà chị Chẫu bảo «chẳng chuộc, chẳng chuộc,» vậy thi áo chòi của tôi chắc còn; xin bác phái người đi khám xét, hoặc có thấy chẳng? Vả chẳng áo chòi của tôi có dấu bôi vôi ở cổ không lẫn với ai mà mất được, xin bác nghĩ cho.

Um oam nghe nói có lẽ, liền sai odyn-ương đi tìm áo chòi cho Cóc. odyn-ương trèo lên cây ở gần đó, thấy cái áo chòi có dấu bôi vôi, bèn đem về giả Cóc. Cóc lại mặc áo chòi, ngồi góc núi, bắt kiển mà ăn, gập giờ nắng lại kêu cho giờ mưa xuống.

Còn vợ anh chàng Chẫu từ đó tiếc rẻ áo chòi, mỗi khi gập cũ giờ mưa, nhớ đến chuyện cũ thi lại cãi nhau luôn miệng: «chuộc» «chẳng chuộc» làm cho thiên-hạ inh tai.

## THƠ KẾT LUẬN

( Bài này cũng làm điệu lục-bát như bài kết-luận truyện trên ).

Đạo giời chuyền vận ( 6 ) ai hay !  
Vật hoàn cố chủ xưa nay nhẽ thường.  
Ở đời liêm-khiết ( 7 ) làm gương.  
Tham-lam kia cũng như nhường, ai ơi !

---

( 6 ) Chuyền-vận là xoay-vần.

( 7 ) Liêm-khiết là trong-sạch không tham-lam.

---



## TRUYỆN THỨ IV

### BÀI THỨ TƯ

#### Ếch làm quan.

Miền ao kia có một chú Ếch, một hôm nói khoác với các loài ở dưới ao rằng:

— Trong đám này, duy có ta đây là dũng người nhất. Ta cũng có hai tay, cũng có hai chân, cũng biết nhảy biết ngồi, dáng bộ cũng chững chạc như người, không khác. Vậy các ngươi nên tôn ta lên làm quan, để cai quản dân chúng miền này mới phải.

Các loài cá, rùa, tôm, lươn, cua, tép, đều y lời, tôn chú Ếch lên làm quan lớn, cùng nhau đem lương thực đến cho quan ăn, để quan nhảy quanh bờ ao tuần phong cho dân được bình yên vô sự.

Một buổi, dân dưới ao trông lên đường cái, thấy có một đám quan trầy — ấy là quan người — : Thấy quan ngồi trên vông trần, họ tưởng vông là lưỡi vét cá; thấy một người lính vác lọng theo hầu, họ tưởng lọng là nơm úp cá. Cả dân dưới ao thấy vậy đều nhao nhao sợ, chắc là bọn ấy sắp đem lưỡi và nơm xuống ao, để săn bắt các loài mà tàn phá cả dân máu lạnh. Trong đó, chỉ có chú Ếch hay rong chơi xa, biết được rộng rãi, quyết rằng bọn ấy không phải là phường đánh cá, liền bụng bảo dạ rằng:

« Bọn người ấy tất sẽ đi nơi khác, không xuống ao ta; vậy nếu ta giả榜 làm bộ lên xin họ để họ tha việc săn vét cho dân, thì dân tất phải kính phục ta, mà ta dễ sai hơn trước. »

Nghĩ vậy bèn hiều dụ cho dân rằng :

— Ta đây đã dỗng loài người, ta nói tất người phải nể. Vậy ta lên bảo họ một tiếng, để họ kéo đi nơi khác, thì tự-khắc dân ta được yên.

Các loài lầy làm phải, xùm nhau lại nhờ Éch lên đường cái để kêu van cho dân.

Éch nhảy lên đường, định đợi cho đám quan đi qua rồi lại về ao nòi khoác. Khi đám quan đi đến nơi, Éch ta cố làm ra bộ tiếp chuyện với người, bèn nhảy hẳn đến gần bên vông, để cho các loài dưới ao trông thấy. Ngờ đâu khi đó có một người cưỡi ngựa ở phía sau đi đến, chân ngựa lỡ xéo phải Éch, Éch bẹp bụng nằm chết thẳng cẳng ra đường. Từ bấy giờ, các loài dưới ao biết Éch là đồ nồi láo, không bầu cho Éch làm quan, Éch lại phải kiểm quanh để nuôi thân vậy.

### Thơ kết luận

(Bài này làm lối song thất lục bát, nghĩa là trên hai câu bẩy chữ rồi đến hai câu trên sáu dưới tám chữ.)

Cách xử-thế phải nên tự-lượng (1)

Chớ kiêu-căng (2) ngất ngưởng khoe tài,

A-dua học kẻ khác nòi,

Mà toan bắt nạt cùng loài sao nêñ !

Kia gương con éch chiền chiền. . . .

(1) Tự-lượng là tự mình phải biết tài sức của mình.

(2) Kiêu-căng là ngông nghênh lên mặt.

## TRUYỆN THÚ V

### BÀI THÚ NĂM

#### Cá thi rồng

Bấy giờ là mồng tám tháng tư, Long-vương mở khoa thi các giống cá, để kén lấy giống tài, cho hóa ra rồng mà theo Long-vương làm việc mưa giò. Các loài tôm cá rủ nhau đi thi. Tôm tự cậy mình, khoe với chúng bạn rằng:

— Các anh hãy trông tôi: đầu to, râu dài, minh lẵn vỏ nhoáng, đuôi khỏe mà xòe to; chỉ tôi dỗng rồng, dễ hóa ra rồng hơn các anh. Vả lại minh tôi, muốn giuỗi thẳng được thẳng, muốn uốn cong được cong, lại dễ làm rồng đệ nhất. Huống chi thi nhảy thi tôi lại tài, làm gi mà tôi chẳng đỗ.

Một minh chú Tôm vền bờ râu dài mà diễn-thuyết, các loài đều im lặng, không nói chi cả. Đoạn rồi rủ nhau vào trường thi.

Trường-thi mở tại giữa nơi bể cá, có hai cái cột nước dựng từ mặt bể lên sát tầng mây. Giữa khoảng hai cột về phía trên, thành hình cong cong như cửa tờ-vò, gọi cửa Vũ-môn. Trên cửa Vũ-môn có đám mây năm sắc, Long-vương bay lượn trong đám mây để trông xuống mà coi thi. Đến lúc thi, có sóng bể từ đằng xa giồn đến bên cửa, Sĩ-tử (1) đều đứng xếp hàng trên ngọn sóng mà thi nhảy, Long-vương là chủ-khảo (2) Xét trong ba kì ai vượt Vũ-môn được đủ cả ba, thì cho trúng tuyển(3)

Xét ra : cá Trê cỗ nhầy quá cao, ngã lộn đầu xuống bụng phải lưng rùa mà hép đầu; cá Mè không quen nhầy mà cũng nhầy gượng, bị rơi mình xuống, đuôi chạm phải miệng trai, chảy máu đỏ khắp cả đuôi ; cá Chày tinh hay khái, nhầy không được, khóc giụi đỏ vẫn hai mắt ; duy có cá Rô, cỗ nhầy được một kỵ Long-vương cho một cái chấm tròn đỏ ở đuôi, để ghi là học-trò được đỗ nhất trường (4) chấm xét xong, được một mình cá Chép vượt nỗi ba kì ; Long-vương cho cá Chép lên mây, hóa phép thần-thông cho trút dần lốt cá, mà đổi ra lốt rồng.

Bấy giờ còn một chú tôm, đã trót nói khoác mà thị lại hỏng, nghĩ điều xấu hổ với anh em, liền đứng giữa mặt sông, kêu to tiếng mà tâu với Long-vương các lời khoe minh khi trước.

Long-vương nghe đoạn, phán rằng:

— Kẻ vỏ ngoài và diệu bộ thi người cũng xinh đẹp thực, nhưng người phải một điều đội phân lên đầu là xấu. Người nên biết cái đầu, cần có óc tốt để chứa tư-chất thông minh, nay người đã không có óc, đã kém tư-chất thông-minh, thi đấu có bóng-bẩy bề ngoài, cũng không bằng ai được nữa !

Tôm nghe vậy, thở dài rồi chịu cúp đuôi về.

### Thơ kết luận

(Bài này cũng lối thơ thất ngôn tút tuyệt)

Cốt nhất thông minh để chơi đời,  
Bề ngoài choáng lộn đã ăn ai !  
Thế-gian nhẫn bạn đầu xanh (5) biết:  
Phải trọng bề trong, chờ trọng ngoài,

- 
- (1) Sĩ-tử là học trò đi thi
  - (2) Chủ-khảo là người chủ việc chấm thi.
  - (3) Trúng tuyển là chúng vào số đỗ.
  - (4) Nhất-trường là đỗ được một kỵ.
  - (5) Đầu xanh là lúc tuổi trẻ.

## TRUYỆN THÚ VI

### BÀI THỨ SÁU

#### Chó, mèo và chuột

Về đời thượng-cổ, có một nhà nuôi một con chó tên là Vẹn và một con mèo tên là Miu. Chủ nhà ấy cũng vào bậc có, nhưng kề cả đồ vật trong nhà, duy có cái vòng vàng đeo cổ cho đứa con già lên ba tuổi, là quý hơn nhất. Một hôm, đứa trẻ ra đường chơi một mình, không có người lớn trông nom, bị đứa nào tháo mất cái vòng không biết. Khi chủ nhà thấy mất, thi chửi mắng vợ con, đánh đập đầy tớ, làm cho cả nhà rối rít mấy hôm.

Miu tính hay chuột, cả ngày cả đêm, chỉ chuyên công đi rinh chuột. Một đêm, Miu nhàn đi tìm chuột, lẩn vào bếp một nhà hàng xóm, thấy có một con Chuột lớn đương ăn vụng nồi cá kho ở đó. Miu đuổi Chuột Chuột thụt vào hang. Miu cứ ngồi cửa hang rình mãi. Chuột sợ quá, muốn nịnh Miu để thoát thân, bèn đứng trong hang nói chõ ra rằng:

—Ông Miu ơi! Tôi giúp ông việc này, để ông được công với chủ, được ăn ở sung sướng, thì từ nay ông tha tôi, đừng đến đây quấy tôi nữa nhé.

Miu hỏi:

—Mày định giúp tao việc gì?

—Chủ nhà tôi tháo trộm cái vòng vàng của con ngườ

chủ nhà ông, hiện nay còn đẽ trong hòm, nhưng tôi không biết làm thế nào mà mở hòm lấy được?

Miu nghe nói, nghĩ ngay ra một mèo, bèn bảo Chuột rằng:

--Mày vốn mõm nhọn, dài răng, tài nghề gặm nhấm, mày khoét thủng hòm ra mà lấy vòng vàng, làm gì không được?

Miu nói đoạn, trèo lên đánh vụng nồi cá kho, để nhường lối cho Chuột ra khoét hòm.

Được một lát, Chuột hớn hở tha vòng vàng đem đến cho Miu. Miu quen tay vồ nghệ, khi nhận vòng vàng, nhỡ tay vồ một cái, vuốt nhọn chạm vào cổ Chuột, Chuột bị rách cổ mà chết.

Khi Chuột sắp tắt hơi thì than rằng:

«Ta phản chủ mà nịnh kẻ ác, chết thế này thực là đáng kiếp! còn dám kêu ai!»

Miu được vòng vàng, sầm săm cắp về định nộp cho chủ đẽ lấy công. Bắt đõ Miu về đến cồng, Vẹn trông thấy, xúa lên một tiếng, rồi nhảy lại cắn Miu mà cướp lấy vòng vàng. Chủ nhà thấy động, soi đèn mở cồng ra xem, thấy Miu thì bị thương mà vòng vàng có nhiều vết răng cắn. Chủ nhà biết ngay là Vẹn định tranh công, liền cầm lấy vòng vàng, bẽ Miu về ngủ và cho Miu đắp chăn chung. Từ đó trở đi, cứ đến bữa ăn thi cho Miu ngồi với người và lấy riêng một bát cơm trộn với thịt cá để cho ăn. Còn Vẹn, thi khi người ăn xong, xếp gọn đoạn, mới đồ một chút cơm xuống đất cho ăn, ăn xong lại ra nằm tại một nơi xó xỉnh.

Vẹn nhân thế ghen nhau với Miu, hễ thấy Miu xuống đất là đuổi cắn ngay. Miu khi túng thế, chỉ vền râu lên mà phun lại Vẹn. Chủ nhà thấy diễn kịch như thế, bao giờ cũng đánh Vẹn để bệnh Miu.

### Thơ kết luận.

(Văn lục bát)

Nhà, nhà người; cửa, cửa người;  
Ăn no chán, lại phản người sao đang!  
Thế-gian những đứa vô-lương (1),  
Lừa dân, hại nước, trong gương chuột này.

Kia quân không có tài huy,  
Bao giờ cướp nỗi trắc !ay công người?  
Rồi ra báo ứng nhẽ giờ,  
Hại người chắc hẳn có người hại ta.

(1) Vô-lương là người bạc ác không có lương-lâm.



## TRUYỆN THÚ VII

### BÀI THỨ BẢY

#### Khôn sống, mõng chết.

Trí là một thằng bé nhà quê, ở gần miền núi, mới 15 tuổi mà tinh khôn lảu lỉnh, thường đánh bạn với một con Hổ ở trong rừng. Một hôm Trí với Hổ cùng ngồi chơi mát ở góc đồi; trông xuống cảnh đồng, thấy một đứa trẻ ước 12 tuổi, chăn một con trâu rất to. Hổ hỏi Trí rằng:

-- Sao con trâu to thế kia, mà chịu thua thằng bé con nó dắt đi đâu phải theo đi đấy?

Trí trả lời rằng:

-- Anh ngu lắm! Giời sinh mọi loài, chỉ hơn nhau về trí-khôn, chứ to xác thi làm gì!

-- Vậy thi loài người phải có trí-khôn, anh có hay không?

-- Có lắm chứ.

-- Đâu? Đưa cho tôi xem.

Trí gắt lên rằng:

-- Thế thi anh lại ngu nữa! Trí-khôn tôi để ở nhà, chứ đi đâu cũng mang đi, để lỡ rơi mất bay sao?

-- Vậy thi anh về nhà lấy cho tôi xem.

-- Nhà tôi xa lắm. Tôi dại gì về lấy trí-khôn, để khi ra đến đây, anh đã đuổi theo con hươu con nai mà chạy biệt vào rừng, thành ra tôi mất công không, còn khoe trí-khôn với ai được nữa!

Hổ nghe nói, cam đoan nhất định ngồi đợi, chứ không đi đâu. Trí không nghe, bảo Hổ rằng:

-- Tính anh không ngồi đâu lâu được. Anh có muốn xem trí-khôn của tôi, thì anh phải vào rừng, kiếm một đoạn giây, đem ra đây, để tôi buộc anh vào gốc cây, rồi tôi mới tin anh mà đi lấy được.

Hồ tin lời Trí, vào rừng lấy một đoạn giây, đưa ra cho Trí. Trí lấy giây trói Hồ vào gốc cây rõ vững, rồi bảo Hồ thử cưa để xem. Hồ cố cưa mấy cái, đứt phăng ngay giây. Trí cười mắng Hồ rằng:

-- Anh thật là dan-dối, định đánh lừa tôi hay sao? Hồ không định đánh lừa mà phải mắng oan, tức mình, vào rừng lấy một đoạn giây khác rõ to, rõ dài, đưa ra cho Trí.

Trí lại trói Hồ thật chặt, rồi bảo Hồ lại cưa thử. Hồ cố cưa hết sức, chỉ sát cả lông mà không sao đứt được. Trí sẵn dao lưng, chặt lấy một cành cây rất to, giơ lên mặt Hồ mà nói:

— Nay! trí khôn ta đây này...

Nói đoạn, đánh luôn mấy cái, Hồ vỡ đầu mà chết.

### Thơ kết luận

(Bài này làm lối văn nôm, mỗi câu bốn chữ,)

Khỏe như con Hồ,  
Còn giống nào hơn!  
Chỉ kém tri-khôn,  
Mắc lừa dứa trẻ.  
Người không tri-tuệ (1)  
Hồ dễ khác chi?  
Xuần-ngốc ngu-si,  
Sống làm sao được!

(1) Tri-tuệ là khôn biết.

## TRUYỆN THỨ VIII

### BÀI THÚ TÁM

#### Gan cóc-tía

Đời xưa có một con Cóc-tía, làm hang ở cạnh rừng, cách một cái suối độ chừng mươi bước. Cái suối ấy vừa nồng vừa nhỏ, xưa nay Cóc vẫn nhảy qua, để đi kiếm ăn các miền gần đó. Một hôm, Cóc ta qua sang khu rừng bên kia để kiếm mồi. Bất đồ khi trở về bị một trận mưa to, làm cho suối nước tràn sâu hơn trước, không sao nhảy về được nữa. Cóc-tía bức mình, ngồi bên bờ suối, lo nghĩ trăm chiêu, không có kế gì mà giờ.

Đương khi đó, sịch có một con Vich ở đầu bờ đến, hỏi Cóc-tía rằng:

— Anh Cóc-tía ngồi làm gì mà ra dáng buồn thế?  
Cóc-tía đáp rằng:

— Tôi đi chơi về, thấy nước suối to quá, không sao sang được, đành phải chịu phép ngồi đây.

— Thiên-hạ vẫn đồn là Cóc-tía to gan, ai ngờ gặp cái suối này mà không dám lội!

— Anh nói giở! Gan tôi to thực, nhưng tôi chỉ dùng gan mà làm nổi việc khó, chứ không dại gì dùng gan mà làm những việc liều, để cho thiệt hại đến thân....  
Nhưng này: Anh Vich ơi! Gan tôi to mà ngon lắm, anh có ăn để tôi sẽ biếu.

Vich nghe nói tưởng thực, vội hỏi:

— Có thực thế không? anh thử cho tôi nếm xem sao?

Cóc-tía giả vờ nghĩ một lát, rồi nói:

— Ủ, nếu anh muốn ăn thi anh cứ công tôi sang bên kia, rồi tôi đưa cho anh lập-tức.

Vích vốn ngu dại, nghe Cóc nói thi mừng khướt lên, liền ghé ngay lửng, cõng Cóc mà bơi qua suối. Sang đến bên kia suối, Vích đặt Cóc-tía xuống bờ, rồi đòi gan để ăn.

Cóc-tía lại vờ làm ra bộ ngạc-nhiên mà rắng:

— Thôi chết ! Lúc nãy tôi vội, bỏ quên ở nhà, để tôi về lấy ra đây cho anh vậy.

Nói đoạn, cầm đầu nhảy một mạch về hang.

Vích ta nóng tính, muốn ăn ngay, không đợi lâu được, liền bò ngay theo sau Cóc-tía. Cóc-tía về đến hang, ở tịt trong hang không thò ra nữa. Vích nằm cửa hang đợi mãi, tức giận vô cùng, muốn chui vào hang nhưng xác to không lọt, đành phải nằm yên giả榜 chết, để lừa Cóc ra là ăn cả thịt lẫn gan.

Cóc-tía biết thóp anh Vích, liền nằm ở trong hang nói榜 lờ một mình rắng :

— Giống Vích chết thực thi tất vẫy đuôi ; thằng Vích này giả榜 chết mà không phải lối.

Vích nghe nói lại vẫy đuôi, cố làm ra đáng chết.

Cóc-tía thấy vậy, nhảy nhót mà reo lên rắng :

— Giống Vích dại thực ! giả榜 chết lại còn vẫy đuôi. Thôi ! Ta cứ ở bền trong này, để mặc cho hắn nằm chực mãi, bao giờ chết đòi thi thôi.

Vích biết Cóc-tía đánh lừa, giận quá, không làm sao được, gượng làm ra đáng khoe khôn mà rắng :

→ Tao dại gì phải lừa mày, để nằm đây mà đợi chết đòi.

Nói đoạn quăng minh một cái mà cút thẳng.

Đời sau thường nói « gan như Cóc-tía » « dại như giống Vích » là vì lẽ thế.

## Thơ kết luận

(Điệu song thất lục bát)

Đời há thiếu chi phường cúc-tia,  
Quen bầy mưu lập kế ăn người.

Giả-danh (1) nhân nghĩa làm mồi,  
Dỗ-danh ngon ngọt rủ người phàm-ngu.

Lại có kẻ dại khờ như Vich,  
Những mơ hồ lợi ích con con.

Nai lưng tôi tớ thằng khôn,  
Nó ăn, nó phá, nó bòn đến xương.

Khi nặng túi, tim đường nó téch,  
Bỏ mình trơ mắt-éch với nhau.

Than ơi ! Đứng ở địa-cầu,  
Dại khờ như thế, dễ hùn còn chẳng?

Khuyên ai đó, sức hăng tài dỗi,  
Mình giúp mình, đứng ngồi chí ai.

Những phường cúc-tia chờ chơi,  
Thịt thân, mang tiếng dại dời, ích chi !

---

(1) Giả-danh là mượn tiếng.

## TRUYỆN THÚ IX

### BÀI THỨ CHÍNH

#### Vịt, ngỗng, gà.

Ngày xưa có một nhà, hai vợ chồng làm hàng xáo, nghĩa là đóng thóc về nhà rồi xay gạo làm gạo để bán. Nhà có nuôi một cặp Gà, một cặp Vịt và một cặp Ngỗng. Chủ nhà thường dặn những con vật ấy rằng :

-- Cứ khi mặt trời sắp mọc thì chúng bay phải đánh thức vợ chồng tao dậy, để xay thóc gạo, thi mới có tấm cám cho chúng bay ăn .

Chủ tuy dặn thế, song Vịt và Ngỗng thi giờ chưa tảng sáng đã rủ nhau ra ao tắm đầm và mò cua bắt ốc để ăn, mà không thiết gì đến chủ. Duy có Gà sống là chăm chỉ đúng mực, sáng hôm nào chưa mọc mặt trời cũng đã vỗ cánh vươn cổ mà gáy : « Kia tía đông kia ! » để đánh thức chủ nhà dậy sớm. Chủ nhà nhờ có con Gà đánh thức, thường thường dậy sớm làm được nhiều việc, cho nên yêu quý Gà sống, cứ tối đến lại bế Gà sống cho nằm lên trên thùng gạo ở gần giường mình .

Vịt, Ngỗng thấy Gà được chủ yêu, thi cũng muốn kiểm chút công-lao để lấy lòng với chủ. Nhân thế hai anh rủ nhau đêm hôm thức nhắc, hễ thấy hơi động thi lại cùng kêu « Quép quèp » để đánh thức cho chủ dậy coi nhà. Tuy vậy mặc dầu, chủ nhà cũng vẫn yêu Gà hơn là Vịt, Ngỗng.

Bấy giờ Gà sống đặc-chí, sinh ra kiêu-ngạo, cứ ngày ngày vền bô mào đỏ rất cao, rồi đi sạo sục khắp mọi nơi ; hễ gặp Vịt, Ngỗng là lấy mỏ mồ, hoặc lấy cựa đá, không còn nể kiêng chi nữa. Mỗi khi gặp được việc gi

thích-ý, thi Gà ta lại vỗ cánh vươn cổ mà gáy « kia tía đông kia ! » bất biết là lúc nào hết thảy.

Phàm ở đời, càng có danh-lợi to hơn kẻ khác thì kẻ khác lại càng ghen ghét thù hằn, cho nên mình lại càng phải nhũn nhặn khiêm-cung (1) thi mới yên thân được. Nay Gà sống đã không biết nhũn nhặn khiêm-cung thi chớ, lại còn giở dạng tàn-ác kiêu-căng, như thế tránh sao cho khỏi vòng tai-họa ?

Một hôm, đương buổi trưa, hai vợ chồng chủ nhà đi vắng cả. Gà cưng (2) ta lục trong một cái thùng, thấy có nhiều tôm khô, bèn ăn vụng hết tôm, còn đuôi tôm thì cắm cả vào đuôi mình, rồi ra sân múa may, mà khoe với Vịt, Ngỗng.

Vịt, Ngỗng đương căm tức, lại được dịp báo thù, bèn đợi cho chủ về mà mách chủ rằng :

— Vắng chùa nhà, gà mọc đuôi tôm ...

Chủ nhà nghe nói, trông đến đuôi Gà, quả nhiên thấy dắt đầy những đuôi tôm, mà tim đến thùng tôm thi đã đi đâu mất cả. Chủ nhà giận quá, bắt Gà cưng đem thiến ngay lập-tức, cho bớt tính ngông. Từ khi đã thiến, Gà lại không gáy được nữa. Chủ nhà có ý hối-hận và nhớ công Gà khi trước, nên vẫn cho Gà nằm lên trên thùng gạo. Nay ta thường thấy Gà thiến nằm tróc mầm xôi, cũng là từ đó.

Khi Gà đã thiến rồi, Gà đổi được tính kiêu-bạc mà lông mā lại càng ngày càng đẹp thêm ra. Vợ chủ nhà tính hay làm dáng, liền lấy mấy cái lông đuôi Gà thiến, mà nối vào chót tóc của mình cho đẹp, vì thế thiên-hạ thấy ai đội khăn thừa tóc ra ngoài, thi vẫn thường gọi là tóc bỏ đuôi gà ...

## Thơ kết luận

(Điệu song thất lục bát)

Có tài, kiêu-ngạo cò n nguy,  
Không tài, kiêu-ngạo, vây thì ra sao ?  
Kia nhữn g bặc anh-hào hiền-thánh,  
Giá Càng cao, phảm-hạnh càng khiêm,  
Nhữn g quân bụng dạ nhở-nhen,  
Tì tòe chút dỉnh đã lên măt rồi.  
Kẻ học-thức ở đời nên biết :  
Chớ kiêu-căng dìng ghét ghen ai ;  
Cốt sao tu-đúc (3) luyện-tài (4),  
Xã thơm tự khắc người đời biết ngay.

---

(1) Khiêm cung là nhún nhường kính cẩn.

(2) Gà cưng túc là gà sống không thiến.

(3) Tu-đúc là sửa đúc hạnh ăn ỗ.

(4) Luyện tài là rèn tập cho tài dồi.

TRUYỆN THÚ X

BÀI THỨ MƯỜI

**Chim cõng lấy vàng**

Một nhà kia có hai anh em ruột, anh là Ngoan, em là Thuận, khi cha mẹ chết, hai anh em đều lớn tuổi có vợ cả rồi. Ngoan tính nết tham lam, cha mẹ chết đi, thi một mình chiếm hết cửa nhà vườn ruộng, mà chỉ cho em có một cây khế ở tận bờ ao. Thuận rất thảo hiền, thấy anh cho như vậy, cũng vui lòng cảm tạ, cùng vợ túp một cái lều tranh bên gốc cây khế để ở. Nhờ được cây khế ấy là giống khế đường, hai vợ chồng cùng nhau hái khế đem bán, để lấy tiền đong gạo nuôi nhau.

Một hôm, có một con chim, — không biết giống chim gì — mình to, vóc lớn, mă đẹp, lông dài, hai cánh bằng hai cái lọng, đuôi to như cái lá rùa, ở đâu bay đến cây khế, cứ nhẹ quả nào to, chín, thi rỉa mà ăn hết.

Thuận thấy vậy, khóc bảo chim rằng :

— Chim kia tệ thế !

Ăn khế của tao.

Cây khế bờ ao,

Thay vào phần ruộng . . .

Chim nghe Thuận nói, vénh mỏ lên mà giả lời rằng :

— Ta ăn quả khế,

Ta thế lạng vàng.

May túi ba gang,

Vào hang lấy cùa.

Thuận nghe lời chim, liền bảo vợ may một cái túi, tràng khoát mỗi bề ba gang, để đi lấy của. Khi may xong, chim sà xuống đất cho Thuận cưỡi lên lưng rồi vỗ cánh mà bay đưa Thuận đi. Chim bay, bay tít lưng giời, Thuận trông xuống chỉ thấy nước biển mênh mông mênh, lấy làm kinh sợ, liền nhắm mắt mà không dám trông xuống. Được một lát, chim đậu xuống một chỗ. Thuận mở mắt trông ra, thì thấy mình đã ở trong một cái hang, xung quanh rắc đầy những khối vàng đỏ rực. Thuận theo lời chim, nhặt vàng bỏ đầy vào túi ba gang, rồi quàng túi lên cổ chim và lại cưỡi lên mình chim như trước. Chim lại cất cánh bay lên, đưa Thuận cho về đến nhà.

Thuận về đến nhà, mới bán có một ít vàng, đã tậu ruộng làm nhà, linh-định ầm-ỹ, toại thành (1) một người giàu có nhất làng. Ngoan thấy vậy, tưởng Thuận được của ở đâu, vội vàng đến hỏi. Thuận đem sự thực, nói cho Ngoan nghe. Ngoan nghe nói tiếc rẻ, gạ với Thuận, xin nhường cả cái nhà gạch năm gian và ba mươi mẫu ruộng vườn, là toàn-số gia-sản của cha mẹ để lại khi xưa cho Thuận, mà chỉ lấy một cây khế ở bờ ao. Thuận cũng vâng lời để cho anh đổi.

Ngoan mới nhận được cây khế hôm trước, quả-nhiên hôm sau thấy con chim thắn lại bay đến ăn khế. Ngoan cũng giả tăng khóc mà nói với chim như lời Thuận nói. Chim cũng trả lời Ngoan, bảo may túi ba gang để đi lấy của. Ngoan vốn là người tham lam, nghe chim nói vậy, liền may ngay một cái túi, tràng khoát mỗi bề sáu gang, to gấp bốn cái túi của Thuận, rồi theo chim đến chỗ lấy vàng. Khi tới hang, Ngoan

thấy vàng bỏ ngỗn ngang, lấy làm thích-ý, nhặt lấy nhặt để, bỏ đầy cái túi sáu gang, rồi lại nhét đầy bai bên quần áo, nặng trĩu cả người. Lấy vàng xong, cũng khoác cái túi vào cổ chim rồi lại cưỡi lên mình chim cho chim bay về. Bất đồ, chim bay được một quãng, bị vàng đè nặng quá, không sao gượng được, bỗng ngã lộn nhào một cái, làm cho vàng rơi xuống biển mà Ngoan cũng ngã xuống chết theo. Thế là chim téch lên ngàn, mà gia-sản cùng cày khẽ ở bờ ao lại thuộc vào tay Thuận cả.

---

### Thơ kết luận.

(Lối thơ thất ngôn bát cú Đường luật, nghĩa là tam câu  
bảy chữ, theo điệu thơ Đường.)

Vinh-hoa (2) phú-qui (3) của trên đời,  
Tham lầm làm chi ? mất xác toi !  
Tiền bạc vào mau, càng hết chóng.  
Anh em nghĩa nặng, chờ coi chơi.  
Bao người trung-hậu còn muôn thủa ;  
Những kẻ tham-tàn được mấy hơi ?  
Chim, cá, tham mồi còn mắc bẫy,  
Tham là thuốc độc, hối ai-ơi !

- 
- (1) Toại-thành là thành ra,  
(2) Vinh-hoa là sung sướng sang trọng.  
(3) Phú-qui là giàu-sang.

## TRUYỆN THỨ XI

### BÀI THỨ MƯỜI MỘT

#### Phật độ người ngay

Đời xưa có hai anh em nhà kia, cha mẹ đều mất sớm, nhà rất túng đói, phải đi hái củi kiếm ăn. Anh tên là Xảo, tính nết bùn-xỉn dãu-tham, khác hẳn tính em. Hai anh em tuy cùng làm nghề kiếm củi, song Xảo ta cậy khỏe mà khôn, kiếm nhiều bán đắt, nhất định làm riêng để nuôi thân cho no đủ, chứ không nhìn nhau đến em. Còn Hiền là em, thi thực thà yếu ớt, kiếm củi không đủ nuôi thân, thường bị đói khát luôn luôn, cũng phải đánh tâm chịu vậy, không dám phàn nán quấy nhiễu chi anh.

Một hôm kia, Hiền vào đẵn củi trong rừng, một mình thui thủi, bốn bề không có một ai. Được một lát, Hiền khát nước, lần xuống ngọn suối gần đó để uống nước. Chẳng dè khi xuống đến nơi, thi sảy tay đánh rơi cái dao xuống suối. Hiền trông xuống, thấy suối sâu thăm thẳm, không dám lội xuống mò dao phải ngồi trên bờ mà khóc. Sịch đâu có một người vỗ vai Hiền mà hỏi :

— Con ơi ! Sao con khóc thế ?

Hiền nghe nói, giật mình ngẩng lên nhìn, thi thấy có một ông già đầu bạc phơ phơ, tay cầm cái gậy, ra dáng một vị tiên-ông, đang đứng ở đó. Hiền đứng dậy vái chào, rồi lau nước mắt mà rằng :

— Thưa cụ ! Nhà con nghèo đói, phải đi hái củi kiếm ăn; nay có con dao, chẳng may rơi xuống suối

mất. Con sợ mất dao, không kiểm được củi, thì hết kế nuôi thân, cho nên con khóc.

Ông già nghe nói, cười bảo Hiền rằng :

— Thôi, con đừng khóc nữa, để lão tìm thấy dao cho.

Nói đoạn, sắn gậy cầm tay, khoắng xuống nước ba cái rồi lôi lên, thi thấy một con dao bằng vàng bập vào đầu gậy. Ông già giơ dao, hỏi Hiền rằng :

— Có phải dao của con đây không ?

→ Thưa cụ, không phải dao của con.

Ông già vất dao vàng xuống nước, lại lấy gậy khoắng ba cái nữa, rồi lôi gậy lên, thi thấy có một con dao bằng bạc bập vào đầu gậy. Ông già lại hỏi Hiền :

— Có phải cái này là dao của con không ?

→ Thưa cụ, cũng không phải dao của con.

Ông cụ nghe nói, lại vứt dao bạc xuống, rồi lại khoắng gậy ba cái nữa mà lôi lên một con dao bằng sắt. Hiền trông thấy chính phải dao của mình, vội vàng mừng rỡ kêu lên rằng :

— Cái này mới chính thực dao của con ! Con xin cụ, để con đi kiếm củi.

Ông già gật đầu, đưa dao cho Hiền và bảo Hiền rằng :

— Ở chân đồi đằng kia có một cây thị, con lại đấy mà trèo lên cây thị ; hễ thấy quả nào thật chín vàng mà to nhất, thì cho con hái lấy một quả đem về làm cua.

Hiền vâng lời, sang đồi bên kia, tìm đến cây thị, trèo lên cây, thấy quả rất sai mà quả nào cũng chín

vàng ra cả. Hiền chọn mái, hái được một quả to nhất, cầm nhăm nhăm ở tay, rồi trèo trở xuống. Khi xuống đến đất, bỗng thấy quả thị trong tay lạnh ngắt mà nặng trĩu hẳn xuống. Hiền lấy làm lạ, giơ lên xem thì quả thị đã hóa ra khối vàng đỏ chói ở tay. Hiền mừng rỡ lạ thường, vội chạy lại chỗ cũ, toan tìm ông già để hỏi, song tim mái cũng chẳng thấy đâu. Hiền thấy vậy, ngờ ngần hồi lâu rồi mang vàng về nhà để bán.

Hiền bán vàng được nhiều tiền bạc, tậu ruộng làm nhà, nôn lên sinh sịch. Xảo thấy em mình bỗng dung giầu có, không hiểu duyên cớ vì sao, liền đến để hỏi rõ cách thức. Hiền đem hết đầu đuôi thuật cho Xảo nghe. Xảo hí hảng cũng bắt chước làm theo như Hiền: Giả cách đi ra bờ suối, vất dao xuống suối, rồi ngồi bờ gào khóc ôm tỏi cả lên. Được một lát, quả có một ông lão đến nơi, hỏi han đầu đuôi, rồi tim dao hộ và bảo ra cây thị bên đồi để hái quả, đúng như lời Hiền đã thuật hôm trước.

Xảo thích quá, trèo lên cây thị, thấy quả chín rủng rỉnh, tham tối mắt lại, lập-tâm (1) lấy rõ thật nhiều để làm giầu hơn em mới thỏa. Chàng ta nghĩ vậy liền hái thật đấy, bỏ đầy hai bên ống quần, đùm đầy cả hai bên vạt áo, rồi mới trèo xuống. Bất đồ trèo xuống đến đất, thấy thị vỡ nát, dính bết bê khắp vào mình mẩy quần áo, mà không một quả nào hóa ra vàng cả. Xảo tàng-hảng, hết hi-vọng (2), tưởng em đánh lừa, hầm hầm

nỗi giận, toan chạy về để cự mắng em. Đường khi đó, chợt thấy ông già lúc nãy, đã lững thững đi đến trước mặt, trả Xảo mà bảo rằng :

— Em con nết na tử tế, không cầu ta, ta cũng cho vàng ; con đây là đứa gian tham, định đánh lừa ta để cầu toại-chí (3), nhưng đánh lừa sao nỗi được ta ! Ta là đức Phật Như-lai (4), con là một người trần-thế (5), muốn che mắt ta sao được ! Vả nay đã lộ thiên-cơ (6), con chẳng ăn thua mà em con từ nay cũng không thể nào có được quả thị vàng ấy nữa. Thôi, nên về mà tu tĩnh lấy thân, may ra sau này còn có cơ khá được.

Ông già nói giứt lời lại chống gậy mà đi vào rừng mất.

Xảo bàng khuàng như mất lặng vàng, trở về khóc lóc kẽ tinh cho Hiền biết. Hiền sẵn lòng từ-ái (7) thương hại tình anh, liền đem gia-sản chia đôi cho anh một nửa.

Xảo thấy em minh ăn ở thảo-thuận, lại nhớ đến lời Phật dạy, thi cũng cảm-động trong lòng ; từ đó sửa bỏ nết hư, chau giời tính tốt, không bao lâu cũng trở nên một người hiền hậu, làm ăn càng ngày càng phát đạt như em.

### Thơ kết luận

(Lối ngũ ngôn Đường-luật, nghĩa là tám câu năm chữ,  
theo luật thơ Đường.)

*Tham lam giờ phạt ghét,*

Trung-hậu qui-thần yêu.  
Có phúc chi lo phận ?  
Làm nhân há sợ nghèo ?  
Non-sông dù cạn lở,  
Máu-mủ phải thương-yêu.  
Truyện cũ bầy ra đó,  
Làm gương vạn-cõ (8) treo . . .

- 
- (1) Lập-tâm là định bụng.
  - (2) Hi-vọng là ước-mong.
  - (3) Toại-chí là thích chí.
  - (4) Như-lai là tên hiệu Phật
  - (5) Trần-thế là cõi đời bụi-bậm, tức là cõi đời ta đương ở.
  - (6) Thiên-cơ là cái máy bi-mật của giờ, người ta không ai trông thấy.
  - (7) Từ-ái là hiền-lành yêu-mến.
  - (8) Vạn-cõ là muôn năm.

## TRUYỆN THỨ XII

### BÀI THÚ MƯỜI-HAI

#### Hùm mắc nghiện

Ngày xưa có một nhà ở nơi đường rừng. Nhà ấy ở riêng một quả đồi, trông xuống một thung ruộng chừng mươi-hai mẫu, còn chung-quanh toàn là rừng rậm. Chủ nhà ấy là một người đàn-ông, đã ngoài bốn mươi tuổi mà nghiện thuốc phiện, người ta vẫn gọi là anh Khán Keo. Khán Keo mỗi đêm vừa hút thuốc vừa cạo xái, ước đến nửa đêm mới xếp bàn đèn đi ngủ.

Một hôm vào khoảng nửa canh hai (1), Khán Keo đương nằm hút ở trong nhà, bỗng nghe có tiếng sột-sạt ở ngoài vách, liền ngồi nhởm dậy, ròm qua khe vách để trông ra. Bấy giờ sáng giăng suông lờ-mờ, trông không rõ vật gì, chỉ ngửi thấy mùi hôi-hôi khen-khét thì hiểu ngay là có Hổ đến rinh. Khán Keo là người đường rừng, vốn không sợ hổ, để mặc cho Hổ ở ngoài, rồi nằm khẽnh hút thuốc mà nghĩ khăm-nâm một mình rằng :

« Con Hổ này chắc đến đây chực bắt trâu lợn của ta, song chuồng trâu chuồng lợn đều kín-đáo cả, ta chẳng ngại chi. Duy nay ta đương hút thuốc, nhân-tiện ta thử hút vài điếu, rồi thở hơi qua ra ngoài vách cho Hổ ngửi, để xem chú-ta có quen hơi bén nghiện hay không ? »

Chàng nghĩ vậy liền tiêm thuốc hút rồi ghé gần

khe vách, thở hơi ra luôn năm điếu để cho Hồ ngủi.

Hôm sau, khoảng giờ ấy, lại nghe có tiếng động ở ngoài vách. Khán Keo ròm ra, dưới bóng trăng sáng tỏ, thấy một con Hồ vẫn, thot một chân sau hên tả, đã đến nằm chực ở đó. Anh Keo ta lại lảng-lảng không nói chi, rồi lại hút thuốc thở khói ra ngoài, y như hôm trước. Đến đêm hôm sau, lại đêm hôm sau nữa, rồi ròng-rã suốt nửa tháng giờ, không một đêm nào là Hồ không lần mò đến đó.

Khán Keo thấy vậy đoán chắc là Hồ mặc nghiện rồi, bèn lập ra một kế để định thử Hồ xem sao ? Đêm hôm ấy, Khán Keo hút thuốc no-nê từ trước, rồi nằm khẽn đợi chờ Hồ đến. Được một lát, Hồ bò đến nơi, Khán Keo cất bàn đèn đi, không hút thuốc cũng không thở khói ra nữa. Hồi lâu, Hồ ở ngoài ra dáng khó chịu, cựa quậy ầm-ỹ cả lên. Khán Keo cũng mặc kệ, giả tăng nằm ngủ ở trong. Đến non nửa đêm, Hồ khua vách rất rữ, tựa hồ phá vách đến nơi. Khán Keo thấy vậy, ghé gần ra vách bảo Hồ rằng :

— Sơn-tướng (2) ơi ! Hôm nay tôi hết tiền mua thuốc, vậy ông muốn ngủi khỏi thi từ nay cách vài hôm ông lại đem cho tôi một con lợn hoặc một con hươu, con nai, để tôi bán thịt, lấy tiền mua thuốc thì mới có thể chiều ý ông được.

Nói giứt lời lại ròm ra xem, thi thấy Hồ lù-đù quay đi, ra dáng buồn-rầu thơ-thẩn. Đến quá nửa đêm, vào khoảng gần sáng, Khán Keo đã ngủ im, bỗng nghe có tiếng « uy ch » một cái ở ngoài sân tựa như giờ đồ. Anh ta trở dậy ròm ra xem, thi thấy Hồ đã đem một con lợn rõ to về vất ở đó.

Khán Keo cười thầm nói lên rằng :

— Thĕ thi tốt lăm ! Nhưng hây giờ đêm khuya, từ đây ra phố chợ, vừa đi vừa về hết non một tiếng trống canh, tôi không thĕ nào đi mua thuốc được. Vậy ông hây đến gần đây, tôi thở tạm cho ông vài khói xái cao (3) cho đứng nghiệm, rồi đêm mai thì chúng ta tha-hồ thích chí.

Hồ nghe nói, lۆp-ngóp bò gần vách đẽ đợi. Khán Keo hút xái thở luôn cho năm khói, rồi Hồ lại lững-thững đi ra. Từ đêm sau cứ lèle lối cũ, đêm nào Hồ cũng được hưởng mươi hai khói thuốc và cứ hai ba đêm lại một lần đem góp lợn, gấu, hươu, nai cho bác Khán.

Cách sáu tháng sau, một hôm Khán Keo đánh bạo mở cửa cho Hồ vào ngồi cạnh bàn đèn đẽ tán chuyện. Hồ thot ấy vốn đã ăn nhiều thịt người, thành tinh đã lâu, cho nên nghe người nói chuyện thi vẫn hiểu ý, duy không biết nói mà trả lời. Khán Keo cũng ý-tú, chiều dãi Hồ ta rất tử-tế, nên được bồng-lộc của Hồ cũng nhiều, dần-dần toại-thành một người giàu-có.

Thắm-thoắt được mươi-hai năm, bỗng một hôm Khán Keo mắc phải bạo-bệnh mà chết, song Hồ ta vẫn chưa biết chuyện. Đến đêm, Hồ mang một con hươu sao đến ném ở giữa sân, rồi lại vào chầu bàn đèn thuốc phiện. Người nhà thấy vậy, khóc-lóc đem chuyện Khán Keo mới chết, thuật cho Hồ nghe. Hồ nghe nói, đương như hiểu ý, gầm lên một tiếng rồi quay đầu ra đi.

Sáng hôm sau, khi sắp cất đám Khán Keo, thấy Hồ

lại công một con bò đến bỏ ở sân, và lăn vào đứng trước linh-cữu (4) Khan Keo rân-rẩn hai hàng nước mắt, gầm lên mấy tiếng rất to, rồi giờ ra chạy thẳng vào rừng. Từ đấy trở đi, mắt tăm Hồ thot, không thấy về miền ấy nữa, có lẽ là Hồ thương bạn nghiện mà không đến nữa chăng.

### Thơ kết luận

(Lối ca-thi liên-hành, nghĩa là trên bốn câu ca rồi dưới bốn câu thơ đi liền với nhau.)

Nghè chơi thuốc phiện rất nguy,  
Hồ còn mắc nghiện, huống chi là người.  
Dám khuyên những khách ở đời,  
Tránh xa ngay trước, kéo rồi lụy sau.

\* \* \*

Hồ kia còn biết cảm ơn sâu,  
Cùng giống người, sao nỡ phụ nhau?  
Non-nước tổ-tiên chung một bọc,  
Ai ơi! nên giữ nghĩa xưa sau.

---

(1) Canh một là từ 7 giờ tối đến 9 giờ, canh hai là từ 9 giờ đến 11 giờ, rồi canh ba, canh tư, canh năm, lại cứ mỗi trống canh là **hai giờ**, suốt cho đến sáng là **năm canh**.

(2) Sơn-tướng là ông tướng trong rừng núi. Người ta thấy giống Hồ đẹp và khỏe mạnh hơn các giống thú khác ở rừng núi, nên thường gọi Hồ là Sơn-tướng, hay là Sơn-quân (vua rừng núi).

(3) Thuốc phiện hút đến lần xái thứ ba thứ tư, gọi là xái-cao.

(4) Linh-cữu là cái áo-quan khi đã bỏ xác người vào rồi.

## TRUYỀN THÚ XIII

### BÀI THỨ MƯỜI-BA

#### Voi, -hổ tranh hùng

Ngày xưa Voi và Hổ định tranh nhau làm chúa các loài thú-vật trong rừng. Voi khoe to và khỏe, Hổ khoe nhanh và tợn, không ai chịu nhịn nhường ai.

Sau cùng, Hổ bảo Voi rằng :

— Nay chúng ta thử mỗi đứa thét lên ba tiếng, xem tiếng đứa nào vang động rừng núi, khiến cho các loài vật kinh hãi tan-tác, thì là đứa ấy có quyền hơn, xứng đáng làm chúa-tể các loài ; còn đứa nào thua thi sẽ phải chịu cho đứa kia ăn thịt.

Voi y lời ước. Hổ nhường cho Voi thét trước. Voi thét lên ba tiếng « hú, hú, hú, » không thấy nơi nào chuyển động gì cả. Đến lượt Hổ, Hổ mới gầm lên một tiếng, đã thấy có tiếng ở các núi các hang vang lừng đáp lại, cây rừng đều rung động ào-ào như có gió bão đến nơi ; rồi các loài chim vỗ cánh bay ra xác xác, các loài hươu nai cầy cáo chạy ra ầm-ầm, cho đến các loài sâu bọ ở dưới đất, cũng đều chui thục vào hang, mà kêu lên rúc-rích.

Voi thấy thế bảo Hổ rằng :

— Vậy thì anh đáng làm chúa, tôi đành chịu thua, phải để cho anh ăn thịt ; nhưng tôi hãy khắt anh một lúc, để tôi về dặn vợ dặn con, rồi đến chiều tôi lại tới đây cho anh ăn thịt.

Lời khắt của kẻ to vĩ thường có giá-trị. Hổ tuy hung-ác, nhưng cũng y-theo. Voi vốn tính thành-thực,

không hề sai ước với ai : khi được phép trở về, thu xếp dặn-dò, xong đâu vào đấy, liền đúng hẹn buổi chiều, lững-thững đi ra chõ cũ.

Bấy giờ có một con Thỏ đương ăn cỏ ở bên đường, thấy Voi đi qua có dáng buồn-rầu, liền chạy đến hỏi Voi rằng :

— Thưa ông, ông lo nghĩ gì mà thêu-não như thế! Ông đừng thấy tôi bé nhỏ mà vội coi thường, tôi tuy không giúp ông được bằng sức khỏe, song có khi tôi dùng chút mèo con-con mà giúp ông được việc to-lớn ; vậy có sự gì xin ông nói cho tôi biết ?

Voi nghe nói, thở dài, đem chuyện thua cuộc, thuật cho Thỏ nghe.

Thỏ ra dáng quả-quyết bảo ngay Voi rằng :

— Nếu vậy dễ lắm, tôi xin hiến cách cứu ông. Ông vốn nhân-tử, không hay ăn thịt các loài vật sống, tôi vẫn kính mến xưa nay ; con Hồ là loài bạc-ác, thấy ai cũng chực bâu xé người ta, ai-ai cũng ghét. Nay chẳng may ông bị thua cuộc với hắn, vậy xin ông cứ để tôi ngồi lên lưng ông, rồi khi Hồ đến, tôi bảo sao, ông cũng cứ theo như thế, chắc là ông sẽ thoát thân.

Voi tin Thỏ có trí khôn-ngoan, bèn ưng lời cho Thỏ cưỡi lên lưng mình, rồi lững-thững đi đến chõ cũ để đợi Hồ.

Được một lát, Thỏ ngồi trên lưng Voi, xa trông thấy anh Hồ tấp-tễn sắp đi đến nơi. Thỏ thét to tiếng mà bảo Voi rằng :

— Chúc ngà xuống đất kia, quặp vòi lại, im tai không được vãy. Con Voi này bé quá, ăn không thông một miếng . . .

Thỏ nói sao, Voi cứ tuân lời làm đúng như vậy. Hổ ở đằng xa không trông thấy Thỏ, chỉ nghe tiếng thét lanh-lanh mà thét ra câu gi là Voi phải tuân theo câu ấy. Hổ bụng bảo dạ :

« Trong rừng còn có vật gì to lớn đến thế, Voi còn không thông một miếng huống chi là ta, có khi ta đây chỉ lọt khe răng nó hắn ? »

Hổ nghĩ vậy, sợ quá, không dám tiến đến gần Voi, vội quay ngoắt trở lại đàm đầu chạy thẳng.

Khi đó có con Bú-giù đương đánh đu trên cây, trông thấy Hổ chạy qua, liền hỏi :

— Chứ ông chạy đi đâu mà vất-vả thế ?

Hổ nghe chừng chạy đã hơi xa, mà không có ai đuổi, bụng cũng hơi thư, bèn đứng lại thuật chuyện cho Bú-giù nghe.

Bú-giù nghe nói cười bảo Hổ rằng :

— Thôi, tôi biết rồi, đó chắc là mưu thẳng Thỏ hắn ! Có phải cái thẳng thét-lác đấy, nó bé nhỏ con con, mình nó không bằng cái bàn chân Voi, mà tai dài, đuôi cộc, phải không ?

— Không biết nó thế nào ! Tao không trông thấy nó, chỉ nghe tiếng nó thét rất đáng kinh sợ mà thôi.

— Chính nó đấy, ông để tôi cuồi lên lưng ông rồi ta cùng đến đấy xem ; có lẽ nào ông anh-hùng như thế mà lại sợ thẳng bé cỗn-con nói khoác !

— Thôi, tao không chơi的大 ! Để đến khi nguy-hiểm, may nhảy tót lên cây, rồi bỏ chết một mình tao đấy hay sao ?

Bú-giù tiện tay, rút ngay một món dây-dợ ở trên cây rồi bảo Hổ rằng :

— Ông đã không tin, tôi lấy dây này, buộc chéo hai đùi tôi xuống bụng ông, thế là không sợ tôi nhảy đi đâu được nữa.

Hổ nghe vậy có bụng tin, liền ưng cho Bú-giù ngồi lên lưng mình, rồi công đến chỗ Voi. Khi đi gần đến chỗ Voi, Thỏ ngồi cao trong thoáng thấy, biết là Bú-giù đã xui khôn anh Hổ, liền thét to tiếng mà rằng :

— Thằng Khỉ kia ! Bố mày nợ tao ba con Hổ, nay mày đem trả có một con Hổ, sao tao nghe !

Hổ nghe giút lời, cho là Bú-giù đánh lừa dem mình đến trả nợ, sợ mất hồn vía, vội quay lại đậm đầu chạy vụn vụt như gió. Hổ chạy nhanh quá, va mặt Bú-giù phải cạnh cây, Bú-giù ngã ngửa ra mà chết. Khi Hổ chạy đã xa, quay lại nhìn thấy Bú-giù đã chết nhe răng nằm lay lắt ở sau chân Hổ. Hổ vừa sợ vừa cău, mắng Bú-giù rằng :

— Nào, mày cậy khôn khéo, định đánh lừa tao ! Mày làm cho tao xuit chết, lại còn nhe răng cười gì ?

Xong việc ấy, Thỏ khuyên Voi vào triều-đinh để tâu với vua, xin đi đánh giặc lập công mà chuộc lấy danh-dự. Voi nghe lời Thỏ, vào triều chầu vua, nhân kè đến việc Hổ tranh ngôi với mình. Vua nghe nói, nổi giận lôi-đinh (1), ban chiếu-chỉ (2) đi khắp mọi nơi, hễ ai giết được Hổ, cứ đem nộp quan thi được thưởng tiền. Còn Voi, vua cho sung vào quân-thứ (3) đem đi đánh

giẹp các nơi, cũng lập được nhiều công trạng. Khi ăn yến khao quân, vua lấy mía và giò lụa cho Voi ăn, rồi lại phong cho phẩm tước. Vì thế sau này thường gọi quận Vâm.

---

Thơ kết luận.

(Điệu lục bát.)

Nhản-tù ai cũng yêu thương,  
Những quân tàn-bạo dễ thường ai dung ?  
Xem gương Voi Hổ tranh-hùng ;  
Chờ lên cây khỏe mà hung hăng liều.  
Ở đời tiến thoái liệu chiều,  
Xưa nay hữu rũng vô-mưu (4) ra gì !

---

(1) Lôi đình là sấm sét. Giận lôi-đình nghĩa là giận dùng-dùng như sấm sét.

(2) Chiếu-chỉ là tờ lệnh của nhà vua ban ra.

(3) Quân-thứ là việc dùng binh đi đánh giặc.

(4) Hữu-rũng vô-mưu là có sức khỏe mà không có mưu mẹo.

TRUYỆN THỨ XIV

BÀI THỨ MƯỜI-BỐN

Vợ cóc

Ở làng kia, về đời thượng-cổ, có một phú-ông, nhà giàu nứt đổ đổ vách, gia-tư (1) điền-sản (2) không biết bao nhiêu mà kể. Dân làng và hàng tổng hàng huyện miền đó, đều đến làm môn-hạ (3) phú-ông, để vay-mượn nương-nhờ, cơ-hồ (4) khắp mặt. Chỉ hiềm vì một nỗi, hai vợ chồng năm đó đều ngót bốn mươi tuổi, mà không sinh đẻ lần nào. Bởi thế vợ chồng phú-ông đưa nhau đi cùng đi cầu, hết đền nợ đền phủ kia, không chỗ linh-thiêng nào là không đến lỗ.

Một hôm hai vợ chồng đưa nhau đến đền bà Thủy-cung công-chúa (5) để làm lễ cầu-tự (6). Đến đêm về nhà, người vợ nằm mộng thấy một bà tiên bảo rằng :

— Số thím, đáng ra vô-tự (7), duy ta thương thím phúc-hậu hiền-lành, vậy ta cố làm ơn cho thím một đứa con gái bằng cát, phỏng thím có bằng lòng hay không ?

Người vợ nghe nói đáp rằng :

— Dám thừa Tiên-mẫu (8), thà Tiên-mẫu cho tôi được thế, còn hơn là không sinh đẻ bao giờ.

Bà tiên lại nói :

— Tuy vậy, nhưng thím cũng phải tu-nhân tích-đức (9) thêm vào, thi giờ mới thương cho được.

Nói đoạn bà tiên vụt biến đi mất.

Người vợ tỉnh dậy, thuật chuyện cho chồng nghe. Hai vợ chồng liền bàn định với nhau, đến ngày hôm sau mổ lợn mổ bò, làm cỗ mời thân-thích bạn-hữu và

các người vay nợ đến ăn. Khi ăn uống xong, vợ chồng phủ-ông đứng dậy nói với mọi người rằng:

— Chúng tôi thiết nghĩ: giờ đã cho mình giàu có, thi săn của giờ, nên đem làm phúc, chứ không nên cho vay nặng lãi mà ăn không của những nhà nghèo. Trước đây, vợ chồng tôi trót đã nghĩ lầm, từ nay chúng tôi xin sửa lại. Bao nhiêu văn-tự của những người vay nợ nhà tôi, tôi xin đốt hết cả đi. Ai nợ nhà tôi từ hôm nay về trước, dù có đem trả, tôi cũng xin thôi không lấy. Còn từ nay về sau, có ai nghèo túng, tôi sẽ tùy việc giúp đỡ ít nhiều, ai có túng nhõ tạm thời, tôi sẽ cấp tiền cho mượn, khi nào kiếm được, cứ gốc hoàn tôi, tôi xin thề không lấy lãi. Vậy xin các ngài làm chứng hết cho.

Nói đoạn đồ một tráp văn-tự ra trước sân mà đốt như đốt mả. Mọi người dự tiệc thấy vậy, đều cảm-động trong lòng, cùng đứng dậy chúc cho vợ chồng phủ-ông sẽ sinh được con hiền cháu thảo để nghìn năm nối rỗi tông-đường (10). Đoạn rồi đồng-thanh (11) cảm tạ phủ-ông mà ai về nhà nấy.

Cách chín tháng sau, vợ phủ-ông đến ngày thai-mâm (12), vợ chồng đều mừng rỡ vô cùng. Ngờ đâu đến khi nở ra thì quả nhiên là con Cóc cái. Vợ chồng thấy vậy, trước còn lấy làm buồn bã, song về sau nghĩ lại, là con của tiên cho, thi cũng giàu lòng qui trọng, không dám coi thường; liền thửa một cái mâm bằng bạc, đặt Cóc trong mâm, và để mâm vào một bên góc giường nằm. Rồi đó cứ ngày ngày hai bữa ăn cơm, lại trộn cơm với thịt cá cho Cóc ăn tử-tế. Tuy vậy, Cóc thường nhảy xuống dưới đất, tìm kiếm sâu bọ để ăn,

chứ thịt cá cơm canh, không mang chi mấy. Phú-ông thấy vậy, không dám để Cóc nhảy xẳng, sợ khi chó mèo vồ mất, bèn sai người đi bắt sâu bọ để cho Cóc ăn. Mẹ người con cóc, nuôi-nắng bao công, nắng lại mưa qua, chốc đã ba thu cỏ lě.

Một hôm, vợ chồng phú-ông nhân nói đến chuyện một cậu học-trò ở cùng làng đó. Cậu học-trò ấy tên là Thiện, mới mười bảy tuổi, tư-chất thông-minh, học-hành chăm-chỉ, dùy nhà thi nghèo xác nghèo xơ, mà mẹ cha mất sớm, một mình vò vĩnh, không biết trông cậy vào đâu để nuôi thân đi học. Phú-ông nói đến chuyện Thiện, nhân nghĩ đến nông-nỗi con mình, liền bàn với vợ rằng :

— Nhà ta không có hồng-phúc (13), sinh con đã chẳng ra người, nay chỉ bằng gọi Thiện về đây làm dě, nuôi cho ăn học ở nhà, gọi là có dě có con, rồi sau sẽ lấy vợ thêm cho hắn. Ta cho hắn nhờ về trước, tất-nhiên ta được nhờ hắn về sau, như thế chẳng hơn nuôi con công-cốc hay sao ?

Vợ phú-ông nghe nói cũng lấy làm phải, liền sai mời Thiện đến chơi, ngỏ ý ân-cần với Thiện. Thiện thoát nghe nói, còn ngần-ngại chưa ưng. Sau nghĩ cảnh nghèo, bất-đắc-dĩ cũng phải nhận lời để kiếm nơi ăn học. Vợ chồng phú-ông thấy Thiện ưng lời thì vui mừng quá độ, liền cho sắm sửa tư-trang và định ngày để làm lễ cưới. Chồng người vợ cóc, ai kẽ tuổi chi, đã đủ lě nghi, lập tức đón Thiện về nhà ở dě.

Khi Thiện đã về, phú-ông cho dọn riêng một tòa nhà gạch để Thiện bầy đồ thờ-tự tổ-tiên, và cho Cóc

sang đó cùng ở với Thiện. Từ đó, cứ ngày hai bữa cơm, Thiện lại lên nhà ăn với bố mẹ vợ, và có một đứa đầy-tor bụng mâm Cóc đi theo ăn cơm với Thiện.

(Còn nữa)

## Thơ kết luận

(Điệu thất ngôn tứ tuyệt.)

Học hành chăm-chỉ chí làm gai,  
Há phải mong chi đến của người.  
Có nết có na người phải chuộng,  
Lo gì không hưởng phúc tương-lai (14)

- 
- (1) Gia-tư là vốn liếng trong nhà.
  - (2) Điền địa là ruộng đất.
  - (3) Môn-hạ là đi lại nương nhờ, như người trong nhà vậy.
  - (4) Cơ-hồ là gần như.
  - (5) Thủy-cung công-chúa là bà chúa con vua Thủy ở dưới nước.
  - (6) Cầu-tự là cầu sự sinh đẻ.
  - (7) Vô-tự là không con.
  - (8) Tiên-mẫu là mẹ tiên, nghĩa là tiếng tôn trọng các bà tiên.
  - (9) Tu-nhân tích-đức là sửa điều nhân chưa điều đức.
  - (10) Tông-đường là nền nếp tổ tông.
  - (11) Đồng-thanh là mọi người cùng nói.
  - (12) Đàn-bà chửa đủ chín tháng mười ngày, gọi là thai-mãn,
  - (13) Hồng-phúc là phúc lớn.
  - (14) Tương-lai là sắp đến.

## TRUYỆN THỨ XIV

(Tiếp theo)

### BÀI THỨ MƯỜI-LĂM

Thiện sẵn tư-chất thông-minh, nay lại có người nuôi cho ăn học, vì thế kinh-sử giùi-mài, không mấy chốc đã trở nên một tay danh-sĩ (1). Thầy học thấy vậy, có lòng yêu Thiện, chắc rằng sau này Thiện tất đỗ cao.

Trò đời, kém người thi người khinh-bỉ, mà hơn người thi người tất đâm dọng ghét-ghen. Những anh em đồng-song (2) với Thiện, thấy Thiện học giỏi hơn cả, thi sinh lòng ghen-ghét nọ-kia, mà thỉnh thoảng lại chê là anh vợ cóc.

Một hôm, sắp sửa đến ngày đỗ mẹ thầy, anh em đồng-môn (3) bàn nhau, đến hôm ấy mỗi người làm một mâm cỗ, để đem đến cúng đỗ mẹ thầy và thi xem cỗ ai khéo nhất thì sẽ cho giải quán-quân (4). Thiện không muốn tranh giải nhất với anh em, song cũng muốn góp một mâm cỗ cúng, để tỏ lòng thành kính với thầy. Ngặt vì vợ là vợ cóc, cỗ chẳng ai làm, nói với bố mẹ vợ thì lại càng bất tiện, vì thế mà Thiện luống ngơ-ngắn trong lòng, không biết than-thở cùng ai cho được.

Cách ba hôm, đã đến ngày đỗ, các anh em đều có người bưng cỗ đến nhà thầy để cúng. Thiện thấy thế, lấy làm xấu hổ, định về ăn nắp xó nhà cho khỏi sạn mặt với các hàng chung-bạn. Ngờ đâu về đến nhà, bỗng thấy có một mâm cỗ rất to, mới làm xong để đỗ,

Thiện lấy làm ngạc-nhiên, đến hỏi bố mẹ vợ, cũng không ai biết là cỗ của ai làm. Thiện nhân-tiên nói với bố mẹ vợ cho bốn tên gia-đinh (5) khiêng cỗ đem đến nhà thầy để cúng. Khi đem đến nơi, thầy thấy cỗ của Thiện sạch sẽ và sang trọng hơn nhất, liền cho đê lên bàn nhất, trên cả các cỗ của anh em. Anh em bạn thấy Thiện giật được giải nhất, lại càng tức-tối, bàn với nhau lại xoay cách khác.

Được ít lâu, gần đến ngày tết nguyên-đán (6), anh em bạn bàn định với nhau, hễ đến ngày tết thì người nào có vợ cũng phải cùng đi với vợ để đến mừng tuổi thầy, cô. Thiện thấy anh em bàn nhau như thế, biết là họ lại lập kế để kháy chuyện mình, nhưng cảnh mình vợ cóc chồng người, còn biết làm sao cho được !

Đến hôm mồng một tết, Thiện lê tiên-lô nhà mình xong, lại sang lê tiên-tô nhà vợ và mừng tuổi bố mẹ vợ, rồi trở về nhà riêng, sắp sửa đi mừng tuổi thầy học. Khi đó, Thiện bất giác phiền não mà than thân rằng :

« Trời đã sinh ra ta, sao lại buộc ta đến thế ! Nay anh em chúng bạn đều đi với vợ để đến chào thầy, mà ta đây vợ là vợ cóc, còn biết đi đứng làm sao ? Bây giờ một mình dẫn đến, tất nhiên họ lại chế-riếu chê-cười, thực là cực khổ. . ! »

Chàng nghĩ đến đó, bỗng dồn-dấn hai hàng nước mắt, rồi lững thững ra cửa toan đi. Chàng mới đi được mấy bước, sịch nhẹ có tiếng giép lẹp-kẹp đi đến sau lưng. Thiện giật mình quay lại, thấy có người con gái **vóc chứng bằng trạc tuổi mình, áo quần chỉnh chẽ,**

nhan sắc riju-ràng, chẳng khác gì một vị Hằng-nga (6) giáng thế (7).

Người con gái thấy Thiện quay lại thi khép - nép ra dáng lẽ-phép mà bảo Thiện rằng :

-- Anh đưa tôi đi mừng tuổi thầy cô một thề.

Thiện nghe nói, sáng ý, hiểu ngay vợ mình là tiên, đã bỏ lốt cóc mà hiện ra hình người, trong bụng cả mừng, liền bảo vợ hãy đi lễ cả tổ-tiên nội ngoại, rồi sẽ đi mừng tuổi thầy sau.

Người vợ đáp rằng :

— Tiên-lỗ hai bên, tôi ở nhà vẫn lễ đã lâu, nay nên đi ngay mừng tuổi thầy cô kéo trễ.

Được lời như cởi tấm lòng, Thiện liền đưa vợ đi mừng tuổi thầy cô lập-tức. Anh em bạn học, thấy hai vợ chồng Thiện cùng đến với nhau, thi ai nấy đều ngạc-nhiên kinh lạ, đờ lưỡi cả lại, không còn nói năng chi nữa.

Thiện mừng tuổi thầy cô, rồi đưa vợ về nhà, lên hầu bối mẹ vợ và thuật chuyện cho mọi người nghe. Vợ chồng phủ-ông nghe rõ đầu đuôi, mừng khuớ cả lên mà cảm-ơn giờ phút vô cùng.

Khi đó Thiện lén về nhà riêng, tìm ở trong buồng, quả thấy có một cái lốt cóc ở đó, chàng liền băm nát vất xuống ao, cho vợ khỏi đổi hình được nữa. Cách đấy không bao lâu, Thiện được thi đỗ làm quan, vợ chồng ăn ở với nhau rất là tử-tế. Về sau người vợ sinh được ba đứa con gai, Thiện bèn cho một đứa con thứ ba, sang thừa-tự 8) phủ-ông, để nối rỗi tông-dường họ ngoại.

(Hết)

## Thơ kết luận

(Điệu lục-bát.)

*Can chỉ chàng-chuộc ai ai,  
Nhân-tử, cóc-nhái ra người cũng nén.  
Ở đời một phận, hai duyên,  
Có nhân, nhân mọc, Hoàng-thiên không nhầm  
Khuyên ai trước hãy tu-tâm (9).*

- 
- (1) *Danh-sĩ* là người học-trò giỏi có tiếng.
  - (2) *Đồng-song* là anh em bạn cùng học một lớp.
  - (3) *Đồng-môn* là những người cùng học một thầy.
  - (4) *Quán-quân* là đầu nhất đám.
  - (5) *Gia-đinh túc* là người hầu trong nhà.
  - (6) *Hằng-nga* là nàng tiên trong cung giáng.
  - (7) *Giáng thế* là giáng xuống cõi đời.
  - (8) *Thừa-tự* là làm con đẻ nối rỗi về sau.
  - (9) *Tu-tâm* là sửa đổi tấm lòng cho tử-tế.

## TRUYỆN THỨ XV

BÀI THỨ MƯỜI-SÁU

### Tranh họa người

Thuở trước có một anh học-trò, nhà rất nghèo, cha mẹ mất sớm, phải tự mình tu chí đi học, lập lấy công danh. Anh ta vốn nếp thông-minh, học-hành chăm-chỉ, lúc ít tuổi đã nổi tiếng là bậc anh-tuấn thiếu-niên (1). Năm 18 tuổi, anh ta ra tro tỉnh-thành, tập quan Đốc-học, kỳ văn nào cũng có văn binh (2), tiếng đồn lừng lẫy gần xa.

Một buổi kia, anh chàng đi học, khi trở về qua phố, nhân thấy một cửa hàng có treo nhiều tranh vẽ rất đẹp, liền lẩn vào để xem. Chàng xem ngắm hồi lâu, mãi sau thấy có một bức tranh Tố-nữ vẽ một người con gái, mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài; đầu bờ đuôi gà, tay cầm quạt lượt, xuân xanh ướt độ giăng tròn (3), rõ ra cái tượng truyền-thần (4) một vị con nhà khuê-các (5). Anh chàng học-trò, ngắm đi ngắm lại, có vẻ say mê, muốn mua mà tiền không có, thành ra quyến-luyến ngần-ngo, không sao bỏ đứt mà đi cho được.

Người thợ vẽ trông thấy anh chàng như vậy, biết ý là chàng ta mê thích bộ tranh Tố-nữ, bèn bảo chàng rằng :

— Tôi vẫn biết tiếng thầy là bậc danh-sĩ, vậy xin tặng thầy nàng mĩ-nhân (6) này để khuya sớm làm bạn với thầy trong phòng sách cho vui.

Nói đoạn, quấn bức tranh Tố-nữ ấy mà đưa cho anh học-trò. Anh học-trò nứa mừng nứa ngượng, không biết nói nǎng ra sao, liền nhận lấy bức tranh rồi cảm tạ mà về.

Về đến nhà bà trợ, chàng ta lập tức treo bức tranh lên bên cạnh đường nǎm để ngắm. Chàng ta càng ngắm càng mê, càng nhìn càng thích, chỉ ước sao được người trong tranh, bước chân xuống mà chò chuyện với mình, thì danh-lợi trên đời, không còn tướng gi đến nữa. Tinh-thần đã cầm, văn-tử (7) cũng theo, liền cầm bút để bốn câu thơ vào bức tranh để tỏ lòng kiều-mộ (8).

### Thơ rằng :

« Người đâu lạc bước chốn cung Hằng (9) !  
Lạnh-lěo phỏng văn thấu nỗi chàng ?  
Non nước xin cho lời gắn bó,  
Kéo lòng du-tử (10) những băng khuâng ! »

Để rồi lại ngắm, ngắm lại càng mê, mê quá ngờ là thần-thánh, liền đặt cái ghế trước bức tranh, tạm làm hương-án rồi thắp hương khẩn vái rì-rầm, cầu cho hiện ra người thật để cùng minh kết nghĩa trăm năm. Từ đó trở đi, hễ khi anh chàng đi học về, thi lại đèn hương cung-kinh, suốt đêm ngày không lúc nào ngơi.

Ngày tháng thoi đưa, thăm thoắt đã được ba tháng mười ngày. Một hôm, anh chàng đi nghe sách (11) tại dinh quan Đốc-học, vẫn định về sớm để thổi cơm ăn, như là mọi bữa. Ngờ đâu hôm đó về đến nhà thì đã thấy có mâm cơm đon sẵn sàng ra đó. Anh chàng trông đến mâm cơm, thấy có các thức cá thịt, nấu-

nướng rất là sạch-sẽ, lấy làm ngạc-nhiên, không hiểu là cơm ở đâu. Chàng nghĩ đi nghĩ lại, ngờ là nàng Tố-nữ đã hiện hình thổi nấu cho mình, bèn đánh bạo đem cơm ra ăn, rồi bát đĩa lại xếp nguyên vào một xó, để thử xem bữa khác ra sao? Đến bữa chiều, quả-nhiên lại thấy mâm cơm dọn sẵn, mà bát đĩa buổi sáng đều biến đi đâu mất. Chàng ta lại cứ đem cơm ra ăn, rồi lại xếp nguyên mâm bát vào xó.

Tự đấy trở đi, cứ ngày hai bữa cơm, lại thấy cơm nước sẵn sàng như thế, chàng ta cứ việc ăn no đi học, không phải bán mua thổi nấu việc chi. Anh chàng thấy vậy, trước còn nghi ngại vẫn vờ, sau cũng mừng thầm trong bụng, song vẫn giữ im bí-mật (12) không hề tỏ-lộ với ai. Lại còn một điều lạ nhất, là mỗi khi chàng ta cần dùng đến bút giấy hay là quần áo, thì mở tráp, mở hòm, lại thấy có sẵn sàng đồ mới. Chàng thấy thế lại càng đoán chắc là nàng Tố-nữ đã dúp đỡ cho mình, vì thế trong bụng càng thêm mơ-tưởng, mà ngày đêm khẩn-nguyện, cầu cho chồng chồng hiện hình để mình khỏi mang lòng mong đợi.

Một đêm kia, anh chàng học khuya, tay rời quyển sách, nằm ngủ thiu thiu. Chợt đâu thấy nàng Tố-nữ ở trên bức tranh bước xuống, mở quạt lướt quạt cho chàng ba cái rồi ngâm bốn câu thơ rằng :

« Tháng ngày giờ chàng đợi ai,  
Gắng công đèn sách, kéo hoài thanh-xuân (13). »

Một mai khoa bảng (14) vinh-thân (15),

Phòng trong sẵn có Tân Tân (16) ngại chi! »

Anh chàng trông thấy nàng, mừng quá, vội vàng nắm lấy tay nàng, thi té ra nắm phải quyển sách.

Chàng giật mình mở băng mắt ra, người thật chẳng thấy, chỉ thấy người trong tranh vẫn còn ở đó, trong lòng lại càng ảo-não, ngần-ngo, không sao yên được.

Qua năm sau, chàng học-trò 19 tuổi, gặp khoa hương-thi (17), lều chiếu vào thi, nhờ giờ được đứng tên đầu Hồ-bảng (18). Khi xướng-danh (19), chàng vào linh mū áo vua ban (20), rồi quay về chào mừng các quan bản-tỉnh (21). Quan bản-tỉnh vui mừng tiếp đai một vị tân-khoa (22), và súc giấy cho các dân trong bản-huyện (23) phải đem cờ trống võng lọng đi đón quan giải-nguyên (24) về quê bái-tổ (25).

(Còn nữa)

### Thơ kết luận.

(Bài này làm theo lối từ khúc, nghĩa là câu đặt không cần đều nhau, miễn sao có vần có điệu, dễ đọc là hơn)

Bạn đầu xanh,  
Buổi đua ganh.  
Gắng công đèn-sách,  
Kịp hội công-danh.  
Chớ nên dong đuôi nơi dài-diếm (26).  
Có chắt giờ kia chàng phụ minh.  
Quyền vàng án tuyết (27),  
Lăn lóc nấm canh,  
Gương xưa soi sáng rành-rành,  
Làm giai bè học tung-hoành (28) ai ơi !

(1) Anh-tuấn thiếu-niên là một người còn ít tuổi mà thông-minh sáng suốt.

(2) Ngày xưa các trường-học lớn, thường chọn những bài văn hay của học-trò, đem ra bình đọc cho công chúng nghe, gọi là bình-văn. Văn bình-tức là có văn được đem ra bình đọc vậy.

(3) Giang tròn là ngày 16. Con gái 16 tuổi thường gọi là tuổi giang tròn,

- (4) Truyền-thần là truyền cái tinh thần ra như hệt.
- (5) Khuê-các là buồng the, nghĩa là trổ vào con gái nhà tử-tế, chỉ nghiêm cấm trong chốn buồng the mà không hay đi lang cha.
- (6) Mĩ-nhân là người con gái đẹp.
- (7) Văn-tứ là cái tư-tưởng làm văn.
- (8) Kiều-mộ là mong-ước yêu-mến.
- (9) Cung-Hằng tức là Cung-giảng.
- (10) Du-tử là người đi xa lèng nước.
- (11) Ngày xưa những học-trò lứa đi học gọi là đi nghe sách, nghĩa là đến nhà trường để nghe thầy giảng các nghĩa-lý xa rộng trong sách, chứ không phải học từng chữ một như lúc trẻ con.
- (12) Bí-mật là kín đáo không ai biết.
- (13) Thanh-xuân là lúc còn xuân xanh tuổi trẻ.
- (14) Khoa-bảng là được đỗ khoa cử, có tên trên bảng.
- (15) Vinh-thân là sung-sướng thân mình.
- (16) Về đời Xuân-thu bên Tàu, nước Tần với nước Tấn trải mấy đời giàu-gia với nhau, cho nên ngày nay nói đến sự vợ chồng, thường gọi là duyên Tần-Tấn.
- (17) Hương-thi là khoa thi kén lấy Cử-nhân và tú-tài ngày trước.
- (18) Cái bảng đề tên các người đậu Cử-nhân ngày trước gọi là Hồ-bảng.
- (19) Ngày trước khi chấm thi xong, ai được đậu thì có một viên quan rà đứng tại cửa trường, gọi tên từng người một, gọi là xướng danh, tức là xướng tên vậy.
- (20) Ngày trước các người đỗ Cử-nhân trở lên, thì vua ban cho mỗi người một bộ mũ áo triều, để vào bái mạt tại Hành-cung, là nơi thờ vọng đức vua ở đó.
- (21) Bản-tỉnh là tỉnh minh ở.
- (22) Tân-khoa là người mới đỗ.
- (23) Bản-huyện là huyện minh ở.
- (24) Đỗ đầu bảng Cử-nhân gọi là Giải-nguyên, đỗ thứ nhì gọi là Á-nguyễn.
- (25) Bái-tồ là về lạy tổ tiên ở nhà mình.
- (26) Đài-diếm là những cách xa-hoa sang trọng dởm.
- (27) Quyền-vàng là sách học, án tuyết là bài học, theo nghĩa chữ tàu, tả cảnh người học-trò.
- (28) Tung-boành là ngang dọc, là nói ý vây vùng ngang dọc.

## TRUYỆN THÚ XV

(Tiếp theo)

### BÀI THỨ MƯỜI-BẨY

Nguyên quan Giải-nguyên có người chủ họ ở nhà quê, nhà cũng nghèo túng mà ở liền vách với nhà quan Giải-nguyên. Khi anh chàng mời đồ Giải-nguyên, người chủ ở nhà nghe tin, lấy làm mừng rỡ, song hiềm vì gia-tư bần-bách (1) không biết lấy gì dupal cháu vào việc khao mừng và thết đãi những người đón rước, vì thế trong bụng vẫn vơ, chưa nghĩ kế-sách (2) làm sao cho tiện. Đương khi đó, bỗng có một người con gái rất xinh đẹp, ăn mặc ra chiểu lịch-sự, ở đâu lần đến chào hỏi nhận họ, rồi xin xuất tiền để lo liệu các việc cho quan Giải-nguyên và xin giấu tiếng chờ cho ai biết.

Người chủ mời nghe nói, lấy làm nghi ngại, chưa dám nhận nhời ngay vội. Sau người con gái nói là cùng quan Giải-nguyên đã có ước-nguyễn từ xưa, và cố tình nài kêu để xin cảng-đáng các việc. Người chủ thấy cô ả ra dáng chân-thành khẩn-thiết (3), và đương lúc quẫn-bách (4) mà lại có người xuất cửa giúp cho, thì cũng chiểu ý nhận lời, để xem sau này duyên cớ ra sao.

Người con gái được người chủ nhận lời, bèn đưa tiền ra cho chủ tậu trâu bò, sắm đồ vật và sửa sang nhà cửa cỗ bàn để thết đãi cố-hương (5) cùng tổng huyen.

Dân làng thấy chủ thím quan Giải-nguyên, nhà yốn nghèo túng mà nay bỗng dung có tiền mua sắm

linh-định, thì ai nấy đều lấy làm lạ mà xùm nhau đến hỏi. Khi thi ông chủ chỉ nói dối là vay mượn để lo liệu hộ cho cháu, rồi sau này cháu có bỗng lộc sẽ lại đem trả người ta. Làng xóm thấy vậy, đều khen người chủ là tay giỏi việc lo-toan.

Cách mấy hôm sau, dân xã rước quan Giải-nghuyên về. Quan Giải-nghuyên về đến nhà, lật mừng tiên-tồ, rồi quay ra chào mừng chủ thím. Khi chào chủ thím xong, chợt trông ra thấy cỗ bàn bày biện linh-định, kẻ làm, người dọn, chạy nôn lên sinh-sịch. Quan Giải-nghuyên đoán chắc là chủ thím đã vay công lịnh nợ để lo liệu công việc cho mình, trong bụng lấy làm áy náy phàn nán, liền mời chủ ra để hỏi.

Người chủ thấy hỏi, cười mà bảo quan Giải-nghuyên rằng :

— Chú thím vốn nghèo, lấy đâu mà giúp cháu được ! Đó là tiền-của của cháu đâu chủ đó, để chủ gọi ra nói chuyện cho cháu nghe.

Nói đoạn, liền quay vào nhà trong gọi to lên rằng :

— Nào cháu đâu chủ đâu, ra cho chủ hỏi.

Quan Giải-nghuyên nghe chủ nói chưa kịp hỏi lại, thì đã thấy có một người con gái ở trong nhà, rệu ràng yếu điệu bước ra ; nhìn kĩ lại thì té ra chính nàng Tố-nữ ở trong tranh khi trước. Giải-nghuyên giật mình mừng tủi, không kịp ngượng với ai, vội đứng dậy nắm lấy tay nàng rồi ngăn hẳn người ra, khiến cho hết thẩy thà; hảo một huyền đều ngạc-nhiên không biết là tấn hi-kịch (6) gì ?

Mỗi lát, quan Giải-nghuyên định tâm-thần lại, liền đem chuyện minh từ khi xem bức tranh Tố-nữ, kể hết

cho mọi người nghe. Mọi người nghe nói đều mơ màng quái lạ, tưởng là câu chuyện chiêm-bao.

Khi khao mừng thết đãi, xong đâu vào đấy, quan Giải-nguyên nhàn mở bức tranh ra xem thi hình vẽ trong tranh đã biến đi đâu mất, duy còn hai mặt giấy không. Giải-nguyên lại gói bức tranh cất đi cẩn-thận để rồi chiêm-nghiệm về sau.

Năm sau, quan Giải-nguyên vào thi-hội, thi-đinh (7), được đậu Hoàng - giáp, rồi ra làm quan dăm năm, thi thăng lên chức Án-sát.

Một hôm nhân buổi thanh-nhản, nàng Tố-nữ nói với quan Án-sát rằng :

— Tôi đây phận mỏng như tờ, không sinh để được, chàng nên nghĩ việc thừa-tự làm trọng, mà sớm lấy vợ hai để khỏi mang tiếng là người bất-hiếu (8). Người thợ vẽ đãi chàng bức tranh đó, tức là Án-nhân (9) của cả đôi ta ; nay nhân người ấy có một đứa con gái, đã mười tám tuổi, nhan sắc cũng vào tầm xinh-dep, vậy tôi xin giùm người ấy về làm vợ lẽ cho chàng, trước là để trả ơn người, mà sau nữa là mình được việc, chàng nên y-nhận nhời cho.

Quan Án nghe nói cố ý từ chối không ưng song nàng nhất định nài-ép nắn-ni cho kỳ đến được. Mai sau, quan Án bất-đắc-dĩ phải nhận lời, mà lấy con gái người thợ vẽ về làm thứ thất (10).

Vợ chồng xum họp, chưa được bao lâu, một hôm nàng Tố-nữ bỗng nói với quan Án rằng :

— Duyên nợ đôi ta, chẳng qua chỉ vì một tay người thợ vẽ ; tôi cũng muốn cùng chàng vẹn ước trăm

năm (11) cho khỏi phụ tẩm lòng luyến-ái (12); song nước bèo tan hợp, định tự trời xanh, đã xuống cõi trần, dusk thần thánh cũng phải trong khuôn tạo-hóa (13). Tôi nay kỳ-hạn đến nơi, tôi không thể lưu lại trần-hoàn (14) lâu ngày được nữa. Vả chàng này, công-danh thân-thế, hiện đã vẹn mười, cửa ngõ buồng the, có kẻ trông nom hầu hạ, vậy tôi xin lỗi ước cùng chàng để lánh gót về nơi tiên-giới. Từ nay loan chia phượng rẽ, đôi ngả đôi nơi, dám khuyên chàng lấy nước lấy dàn làm trọng, sao cho giữ được thanh-liêm (15), lưu được tiếng thơm muôn thuở, đó là một lời nguyện-ước sau cùng. Còn sự gấp-gỡ đôi ta, xin chàng cũng phó như giấc mộng, chờ nghỉ chi cho mệt tâm-thần...

Nàng Tố-nữ nói đến đó, thì ngập-ngừng im lặng, tựa hồ nói chẳng ra lời.

Quan Án nghe vậy, giật mình kinh sợ, toan đứng dậy nắm tay lưu lại, thì nàng đã vụt biến mà đi đâu mất.

*Trong theo nào thấy đâu nào ?*

*Hương thừa nhường hãy ra vào đâu đây !*

Quan Án thấy nàng đã biến rồi, biết là thần-tiên bí-mật, khóc than cũng chẳng ăn thua, liền đem bức tranh ra xem lại, thi lại thấy ảnh vẽ trong tranh, nguyên đúng như khi mới vẽ. Quan Án sai treo tranh lên một gian nhà, rồi đặt hương-Án mà thờ nàng làm chính-thất, để trả nghĩa khi xưa.

Sau đó, mỗi khi quan Án cảm đến công nàng, lại nhớ đến lời di-chúc (16), thi thủy-chung giữ dạ thanh-liêm, không hề vướng chút tham-tàn bạo-ác, vì thế dân đều ca-tụng là vị phúc-tinh (17).

Dần dần quan Án làm quan đến chức Thượng-thư,  
con cháu về sau cũng đời đời vinh hiển.

(Hết)

### Thơ kết luận.

(Bài này làm lối « Thi ca liễn hành » nghĩa là trên bốn câu thơ, dưới  
bốn câu ca sáu tam đi liền với nhau).

*Giang san nǎng gánh trót cùng nhau,  
Tình nghĩa sao cho vẹn trước sau.  
Gái việc cửa nhà, trai việc nước,  
Trinh-thuần liêm-nghĩa (18) rạng nghìn thâu.  
Thần-tiên nào phải xa đáo !  
Chẳng qua cũng bởi tâm-dẫu (19) mà ra.  
Có chẳng ta lập chí ta,  
Còn non nước đó, hẳn là còn duyên...*

- 
- (1) Bần-bách là nghèo túng.
  - (2) Kế-sách là mưu mẹo.
  - (3) Chân-thành là thực-thà. Khẩn-thiết là cần-thiết khẩn-khoản ra  
ý thân-mật.
  - (4) Quẫn-bách là eo-hẹp khó-khăn.
  - (5) Cố-hương là quê cha đất tổ nhà mình.
  - (6) Hi-kịch là tấn tuồng buồn cười.
  - (7) Thi-hội là các ông Cử khắp trong một nước vào thi với nhau.  
Thi-dinh là ai đã đỗ thi-hội thi vào thi tại trước sân vua để phân trên  
dưới:
  - (8) Thầy Mạnh-tử có nói, « Ở đời có ba hạng tội bất-hiểu, mà tội  
không con là nặng nhất ».
  - (9) Người làm ơn gọi là ân-nhân.
  - (10) Vợ cả là chính-thất, vợ lẽ là thứ-thất.
  - (11) Ước trăm năm là vợ chồng.
  - (12) Luyến-ái là yêu-mến.
  - (13) Cái gì tự-nhiên xếp đặt ra, gọi là tự khuôn tạo-hóa. Tạo-hóa  
tức là giờ vậy.
  - (14) Cõi đời ta ở gọi là trần-hoàn, cũng như chữ trần-thế.
  - (15) Thanh-liêm là trong sạch không tham-lam, cũng như liêm-khiết.
  - (16) Lời người đã khuất dặn lại, gọi là di-chúc.

(17) Những người làm quan nhân-đức, thường gọi là phúc-tinh là ông sao phúc-đức.

(18) Trinh-thuần là đức-hạnh của đàn bà : Trinh là trinh-tiết không giăng gió chai lơ, thuần là hòa-nhã tử-tế không độc-ác cay-nghiệt. Liêm nghĩa là đức-hạnh của đàn ông : Liêm là không tham-lam, nghĩa là hiểu biết nghĩa-vụ của mình.

(19) Tâm-dầu cũng là tâm lòng.



※Quán Ven Đường, Góp Nhật Sách Xưa (người góp nhật Huỳnh Chiếu Đẳng)※

He is the author of *Walden*, *Leaves of Grass*, and *Democracy*. He  
is also the author of *Walden*, *Leaves of Grass*, and *Democracy*.  
He is the author of *Walden*, *Leaves of Grass*, and *Democracy*.  
He is the author of *Walden*, *Leaves of Grass*, and *Democracy*.  
He is the author of *Walden*, *Leaves of Grass*, and *Democracy*.

Cuối tháng juillet thi có  
tiểu thuyết « **Cách**  
**mệnh gia đình** »  
tức là cuốn

140 trang **Nhật-ký Sợ vợ!!!**  
giấy tốt 17 Ba Francis Garnier, Hanoi

Librairie  
Nam-ký  
xuất bản

Đây là  
sổ chép  
hàng ngày  
của chàng Long-  
khâu-sinh lầy phái  
nàng Tỉnh-sur là tây-  
học giở giang, hiều  
nhầm chű tự-do bình-  
đẳng ; làm cho gia-dình chàng  
tan nát. Chàng Long-khâu-sinh  
nặng về biếu tình, thành người  
nhu nhược, để người yêu nung đỗ  
kim vàng thích chũ vào tay : « Sợ vợ »  
công đèn sách của nàng Tỉnh-sur kết quả tốt  
đẹp sao. Người hữu tâm với nền luân lý  
phải cau mày nghiến răng.

ĐẠI-MINH KỲ-HIỆP. « Nghĩa hiệp tiểu-thuyết » đã ra số 4.  
5, 6, 7. sắp ra. 16 trang giấy tốt, một tháng ra 4 kỳ, giá 0\$06.

## KÍNH-ĐÀI THƯ-CỤC

Lan-hoa mộng, đã có thứ 6, giá mỗi quyển.	0\$08
Ngũ-tử-Tư. trọn bộ 2 quyển, giá	0.30
Phồn-hoa mộng-tỉnh, trọn bộ 1 quyển, giá	0.30
Cam-phượng-Trì, chuyện kiếm-hiệp trọn bộ 1 quyển giá.	0.22
Ngọc-đường-Xuân, đương in quyển nhất. Trọn bộ 2 quyển, giá	0.36
Nội-khoa cấp-cứu, quyển đầu trong bộ sách thuốc Hữu-Mai y-kinh, đương in.	

Bản-cục đương cần đại-lý bán sách tại khắp các  
tỉnh ba kỳ và Ai-lao, Cao-man.

Xin viết thơ về hỏi thể lệ.

Thơ và mandat xin đề cho :

M. NGUYỄN-THỐNG Kính-đài thư-cục  
Nº 52 Route Sinh-Tù — Hanoi

# Sách của Á-Nam Trần-tuân-Khai

## ĐÃ IN BÁN

Duyên nợ phu-sinh thứ I . . . . .	giá 0\$20
»                                » II . . . . .	» 0.30
Bút quan-hoài                          » I . . . . .	» 0.30
»                                » II . . . . .	» 0.18
Tâm-tự-kinh tập-đọc. (Sách học) . . . . .	» 0.30
Thủy-hử . . . . .	» 4.50
Hồn-tự-lập thứ I . . . . .	» 0.10
Ngụ-nghìn tập-đọc. (Sách học) . . . . .	» 0.30

## SÁCH SẮP IN

- Bài hát nhà quê.  
Hồn-tự-lập thứ II.  
Tân nữ-học-sinh (tiểu-thuyết).  
Người đời xưa  
Hậu thủy-hử.  
Minh-tâm bảo-giám. (Sách học luân-lý, có cả chữ Hán).

