

INDO-CHINOIS
80 pièce
40

諺語事類略編

NGAN NGŨ' SỰ' LOẠI LU'ỢC BIÊN

CỦA

M. UNG-AN

Hiệu QUẬT-ĐÌNH tự TRỌNG-LUÂN

Hình-Bộ Tham-Tri

IN LẦN THỨ NHỨT

Năm Khải-Định thứ bảy

*Sách này đã trình Tòa để dữ bản quyền
không ai được phép sửa lại và in lại*

Giá bán : 0 \$ 40



HUÉ
IMPRIMERIE DAC-LAP
BUI-HUY-TIN & C^e

1922

(C^o)

Faint, illegible markings or bleed-through from the reverse side of the page.

諺語事類略編

NGAN NGŨ' SỰ' LOẠI LƯ'OC BIÊN

CỦA

M. UNG-AN

Hiệu QUẠT-ĐÌNH tự TRỌNG-LUÂN

Hình-Bộ Tham-Tri

IN LẦN THỨ NHẤT

Năm Khải-Định thứ bảy

Sách này đã trình Tòa để dũ bản quyền
không ai được phép sửa lại và in lại



HUÉ
IMPRIMERIE DAC-LAP
BUI-HUY-TIN & C^o

1922

8 Ind. Ch. Pina
70





TỰ' ĐỀ BÀI TỰ' QUYỀN NGẠN-NGŨ' SỰ' LOẠI LỰ'ỢC BIÊN

Tôi thường thấy cảnh vật càng xưa xem chơi càng thích, khi dụng càng xưa giá trị càng cao. Phương chi là lời nói câu hát xưa đủ cả mọi sự ẩn ở trong đời, ấy là một cái cảnh vật tự nhiên lại là một cái khi dụng vô giá đó. Vậy nên ai thuộc lời ngạn ngữ dặng nhiều có lẽ giúp thêm trí khôn dặng nhiều. Như khi ẩn nói lúc ngậm nga mượn lời ngạn ngữ làm chứng có làm điền giả. Dầu người văn chương tài trí, kẻ thôn giả quê mùa đều thông hiểu dặng cả mà không bắt bẽ chi dặng.

Ấy thời câu hát ngạn lời nói ngạn thiệt là tinh thần cho chữ nam ta đã rõ ràng hẳn là một vật rất quý báu trong nước, chỉ hiềm vì ông tra bà lão thuộc dặng nhiều hơn kẻ con nít, nếu không biên chép lại e lâu ngày hao mòn đi, cho nên tôi lần hồi tìm kiếm dặng chừng nào thời phân môn chia loài chừng ấy nhưng cũng có trong một câu đến hai ba nghĩa bằng lấy nghĩa mà chia loài e rất khó kiếm, nên phải lấy trong câu ấy trọng về việc chi thời đem về môn ấy, hoặc có câu đến hai ba môn, như câu: (lạy như cóc lạy trời, nghe như vịt nghe sấm) thời kiếm môn thiên văn hay là môn côn trùng môn phi cầm cũng dặng, lại như câu: (con có cha như nhà có nóc, trai không vợ như chợ không đình) thời kiếm môn phụ tử, môn nhơn sự hoặc môn cung thất cũng dặng, như thế mới dễ tìm kiếm tra cứu, vả lại lời ngạn còn nhiều lắm chưa biên dặng mấy cho nên quyển sách này gọi rằng "Lược biên" là có ý đợi người sau tục biên thêm cho tương cho đủ.

Nay làm tự

Năm Khải-Định nguyên niên tháng năm ngày mồng mười
QUYẾT-ĐÌNH UNG-ÂN TRỌNG-LUÂN thị làm

ĐỀ QUYỀN NGẠN NGỮ SỰ LOẠI

Thiên nhiên âm hưởng khẩu thành bi,
Hạn ngữ cù ca khởi ngẫu nhi,
Dục thức lư diêm tình tính phát.
Du hiên đảo xứ khã biên mi.
Muốn xem phong tục nước nhà,
Phương ngôn ngạn ngữ ấy là ca diêu,
Kể công thu thập biết bao,
Ba mươi tám mục bỏ vào phong thi.

Thái-tử-thiếu-bảo Đông-các-dại-học-sĩ phụ chánh đại-thần lãnh học bộ thượng thư sung Quốc-sử-quản tổng-tài kiêm quản Quốc-tử-giám An xuân-tử tri-sự cồ-hoan long-cương Cao-tử-phát kinh thơ.

Bài Tự

Sách ngạn-ngữ-loại-biên của ngài Quyết-Đình làm ra đó, là góp những lời nhà quê kể chợ, chia ra từng món hợp theo từng loài mà làm nên một quyển sách.

Sách này mới xem ra như tuần tục, mà xem cho suốt thời câu tánh tình, lời khuyên răn đều đủ ý cả.

Nay thử xem như câu ngạn, mống dài rón dỏ thời biết lúc gió mưa, câu hát, núi Truồi sông linh, thời biết công gậy giựng, mấy câu phụ tử, quán thần, đọc đến lại dục lòng ngay thảo, những chuyện huynh đệ, phu phụ nghe ra nên mển chữ thuận hóa.

Còn các câu khác, đọc cũng có ích như vậy, người xem sách phải cho có ý là hay; thế thời sách này có phải là tục dẫu!

Nay nhà nước sửa sang việc học, các trường học ở trong ở ngoài, đều có dạy chữ Quốc-ngữ, rồi đây bài văn bản án, cũng dùng chữ Quốc-ngữ thời sách này lại là mục thước cho kẻ mới học vậy thời có công về việc khai hóa có phải rằng ít dẫu!

Năm Khải-Định thứ nhứt sau bữa rằm tháng chạp.

(Bàn-sa) Nguyễn-dinh-Tiến (Ngạt-thần)

Kinh làm bài tự này ở mái tây hiên viện Đô-sát;

Nay hiện Thị-Lang Bộ-hộ.

Bài Tựa

Nước thời có lời ngạn ngữ tự xưa vẫn thè, bởi vì một nước thời có nhữny lời ngạn trong một nước, tuy rằng xứ này, xứ kia, nói vẫn khác nhau mà lời nào nghe ra cũng thú.

Trong Kinh-Xuân-thu thời có sách Tả-truyện ghi chép sự-tích các nước ở đời ấy, sách ấy có nhiều lời phương-ngôn ngạn ngữ đên bây giờ người ta đọc câu nào cũng lây làm thích lắm.

Năm Mậu-thìn tôi làm giáo chức trong nam, đương đem Tả-truyện mà dạy học trò, vừa thầy quan Thiệu-tê bộ Hình là ngài Quạt-đình gởi quyển sách Việt-nam ngạn ngữ loại biên cho tôi xem, lây làm mừng lắm, tôi đọc ngày suốt đêm mới xong.

Tôi xem trong sách ấy, chia ra từng món từng loài thật là có tăng thứ.

Vả chẳng lây lời ngạn đđi với nhau vẫn khó mà lây lời ngạn trong một món đđi nhau lại càng khó nữa, tôi xem sách đó biết rằng Tiên-Sanh lượm lặt tìm kiếm, làm nên sách này, công phu vẫn nhiều, không phải là một buổi hôm buổi mai mà đặng ; Trong sách ấy có nói Thiên-văn, Địa-lý, Nhơn-luân, vật-loại, đđu có lời sáng, không kể cho xiết đđợc, nhưng mà trong một việc thời có một câu nói, mà câu nào cũng có lý tưởng, hoặc lây chuyện xưa mà chứng chuyện nay, hoặc suy việc nhỏ mà ra việc lớn, cũng có lời gân mà ý xa, lây sự này mà ví dụ sự kia ; nói không sâu sắc cho lắm mà có chí lý, những kẻ thất-phu thất-phụ cũng đđu hiểu đđợc.

Khi nói năng lúc trò chuyện, mở miệng ra đã có câu sẵn. Nước Nam ta từ có ngạn ngữ, đđn giờ đã lâu, các lời ngạn ấy không cánh mà bay, không chân mà đi, lúc đđau đặt ra lời ấy chẳng biết là người nào, mà dùng lời ngạn ấy chẳng biết trái đđa mây đđời.

Sách này, chưa làm ra, trong đời vẫn có lời ngạn ngữ, mà từ khi đã làm ra sách này, trong đời càng rõ lời ngạn ngữ.

Tuy rằng lời thường mà lẽ phải trái ý khuyên rằng
xem đó cũng đủ biết, vẫn là có ích cho người giúp cho đời
lắm. Thời sách này cũng như bộ Sách Tả-truyện-Quốc-ngữ
bên Tàu.

Nay kính tự.

Tháng trọng Xuân, năm bình thìn viết bài tự
này ở chái đông trường giáo Phủ-diện.

Thị-giăng lãnh giáo-thọ (châu phong ước chi)

VÕ-THÁI nay làm chức Chưởng-Ấn

Kính tự

NGUYỄN-TRỌNG-TỊNH phụng dịch cả hai bài.

Thi đề sách Ngạn ngữ sự loại

Mỗi nơi mỗi việc chuyện bông lông
Lượm lặt khen ai cũng có công
Chạy chuyện luôn vẫn cầu chấp áo
Khuôn mô rập nấy gấm thêm bông,
Đã hơn một quyển ca thời ngữ,
Lại lẩn trăm câu sử Quốc phong,
Từ ấy học trò làm điển cổ
Văn-minh ngọn đuốc rạng trời đông.

Hương-lô tự khanh

ĐÀO-TRANG, HƯƠNG Điệp kính đề.

Xưa nay ngạn ngữ biết chừng mô,
Mừng thấy về đây sắp một pho.
Loạn lặt huyền thiên không chép lộn,
Tào lao tí để chẳng đem vô
Dồn di dịch lại tay tài tử.
Trở sắc thêm ba việc học trò,
Mở quyển nhớ chừng Ngô-bác-sĩ,
Một biên sự loại rạng ngàn thu.

Hàn-lâm, Nại-viên

UNG-NGHỆ Kính đề

Mục-Lục Quyền-Thượng

- | | |
|--------------|-------------------------|
| 1. Thiên-văn | 9. Thánh Thần Tiên Phật |
| 2. Địa-lý | 10. Tế-tự lễ-nghi |
| 3. Quân-thần | 11. Quỷ quái |
| 4. Phụ-tử | 12. Văn sự, võ bị |
| 5. Huynh-đệ | 13. Âm nhạc |
| 6. Phu-phụ | 14. Hình thể |
| 7. Ông-tể | 15. Ngôn ngữ |
| 8. Bằng-hữu | 16. Phàm hạnh |

Mục-Lục Quyền-Hạ

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Phú quý | 12. Phục sức |
| 2. Thọ khảo | 13. Âm thực |
| 3. Kỹ nghệ | 14. Kim ngọc tài vật |
| 4. Thương mại | 15. Khí dụng |
| 5. Bản tiện | 16. Ngũ cốc |
| 6. Thông minh trí tuệ | 17. Thọ mộc ba quả sơ thái |
| 7. Xú hạnh | 18. Phi cầm tàu thú |
| 8. Hình ngục đạo tặc hung át | 19. Côn trùng |
| 9. Nhơn sự | 20. Lân dái thủy tộc |
| 10. Phụ đức | 21. Số mục |
| 11. Cung thất | 22. Ngạn-văn-biệt-quyền |

Môn Thiên-văn

Đổi bốn chữ

Trời cao đất thấp	Năm rộng tháng dài
Bụng tai nghe sấm	Bể nạn chống trời
Đêm khuya canh chầy	Trăng thanh gió mát
Giả mù pha mưa	Góp gió làm bão
Trời thanh biển lặng	Ngày nắng đêm mưa
Trời che đất chở	Mưa dập gió dồn
Trời có con mắt	Sét đánh bên tai
Coi gió bỏ buồm	Nghiên trời đổ nước
Nhắm gió bó chèo	Dầm sương thổi nắng

Màng trời chiếu đất
Rày lần mai lựa
Trời cao chẳng thấu
Vừa nắng vừa mưa
Cùng năm mãn mùa
Cơn trời hơi gió
Chạy mau như gió
Thuận buồm xuôi gió
Lượm đá quăng trời
Tháng lụn ngày qua

Giãi gió dầm mưa
Mưa vạy gió may
Chậu úp khốn soi
Hết ngày hết tháng
Cao ngày dầy kén
Ăn thử ở thời
Ở phải nhờ trời
Bắt thang lên trời
Phất cờ theo gió
Năm hết tết tới

Đôi năm chữ

Nghe như vẹt nghe sấm
Tiếng như sấm như sét
Trời mưa có đất chịu
Đêm nằm hơn năm ở
Chạy trời không khỏi nắng

Lạy như cóc lạy trời
Nói trên mây trên mưa
Trời cho hơn khó làm
Trời đánh tránh bữa ăn
Túi trắng hơn sáng sao

Đôi sáu chữ

Nắng tháng tám năm trẩy buổi Mưa tháng chín nhịn ăn rau.
Có cứng thời đứng đầu gió Có vốn thời khốn không trăng

Đôi bảy chữ

Trời túi ngựa bàn tay không thấy
Trời mưa mở con mắt không ra.

Đôi tám chữ

Bán trời không chừng bán rừng không kể
Trồng cây theo gió trồng lúa theo mưa.
Trời nắng mau trưa trời mưa mau túi
Mống dài thời lứt mống cụt thời mưa.
Canh một chưa năm canh năm đã dầy
Rón vạng thời gió rón đỏ thời mưa.
Chóp dòng nháy nháy gà gáy thời mưa
Gió mai hiu hiu điều kêu thời rét.

Những câu phụ thêm

Lưới trời chẳng lọt, lút cá ăn sao
Trời sanh trời dưỡng, ngày vẫn đêm dài
Trời sanh người sanh lộc, Trời sanh voi sanh cõ
Trời cho ai nấy nên, đánh trống qua cửa sấm,
Tháng năm chưa nắm đã dấy, tháng mười chưa cười đã tối,
Mống rập mưa dào, mống cao gió táp.

Lời hát nọ

Lạy trời cho chóng gió nam, cho thuyền chúa Nguyễn
thẳng buồm chạy ra.

Lạy trời ngày nắng đêm mưa người thương thương trã
người đưa đưa người. Tụi trời mưa bắt lâm thâm, bắt tay
quân-tử mà làm tiểu-nhơn. Mưa sa trên núi mưa về, hai
ta đều ước dầm dề cả hai. Đền khoe đền tỏ hơn trăng đèn
ra trước gió được chẳng hời đền. Lạy trời chớ nắng đừng
mưa âm iu gió thổi mà đưa chàng về. Còn trời còn nước
còn non còn cỏ bán rượu anh còn say sưa.

Môn Địa-lý

Đối bốn chữ

Đầu ngành cuối bãi
Chân cứng đá mềm
Đang gàu tát biển
Trời sông lạc chợ
Trèo non lặn suối
Gạo chợ nước sông
Nguồn cao nước đục
Nước đổ lá môn
Lấy nghề lương biển
Biển rộng khó dò
Đào sâu nhọc lấp
Gậy múa vườn hoang
Đi nam về bắc
Đợi nước vớt bèo
Quê quán xứ sở

Góc bể chân trời
Đất bằng sấm dầy
Gánh củi về rừng
Sâu ruộng cao bờ
Cao nấm ẩm mồ
Ngọn rau tát đất
Cỏ rậm mồ hoang
Đá đàn ngọn cỏ
Qua sông gập đò
Sông sâu chớ lội
Tức nước lở bờ
Nước chảy lỗ thấp
Cửa ruộng đắp bờ
Sâu ao béo cá
Đất nước ông bà

Núi lở non mòn
Đá quăng xuống biển
Đạp sỏi dày sành

Nguồn sa nước sĩa
Của bỏ ngoài đồng
Bòn tro đãi sạn

Đối năm chữ

Đất củ đãi người mới

Đi lâu biết đàng dài.

Đối sáu chữ

Đứng núi này trông núi nọ
Bồi thời ở lở thời đi
Rừng có mạch vách có tai

Đánh ngã trước chạy ngã sau
Đất có quê lẽ có thói
Sông có khúc người có lúc.

Những câu phụ thêm

Dã đại qua ải, bợt lở khốn hàng, mò kim rún, bề, chân trời mặt biển, đồng không mông quạnh, đất dầm ế chợ, đất xấu hơn vàng tốt, vụng mùa chè đất lệch, của đồ sông đồ biển, lội bầu chớ đi trước, chờ nước đến tròn mà nhảy, thảng bầy nước nhảy lên bờ, đục đất mà xuống không khỏi, nước sông có công đi gánh, cây da củ bến dò xua, ngồi trên diếng mà khác nước, có nước đồng nước sông mới dẫy, ào ào khôn hao bằng lỗ mọi, qua chưa khỏi truông đã trờ bồi cho khái, chờ khi sóng ngã thuyền câu lược vào, ăn của rừng rung rung nước mắt.

Lời hát ngoạn

Núi truồi ai đắp mà cao, sông Danh ai bới ai đào mà sâu. Rung rinh nước chảy trên đèo, ngựa đua dưới biển thuyền chèo trên non. Sông sâu suối hiểm làm vầy, ai xui em tới chốn này gặp anh. Một cây làm chẳng nên non, ba cây giùm lại nên hòn núi cao. Thương nhau năm bảy núi cũng trèo ba bốn sông cũng lội chín mươi đèo cũng qua.

Môn Quân-thân

Đối bốn chữ

Ơn vua lộc nước
Con vua cháu chúa

Cơm vua ngày trời
Phép vua lệ làng

Đôi sáu chữ

Ăn cơm vua trả nợ nước Ăn cơm chúa mua túi ngày

Đôi tám chữ

Con có mạ như thiên hạ có vua,
Linh về làng như Thành-hoàng về miếu,

Những câu phụ thêm

Tôi thờ chúa gái thờ chồng, dưới trời chi lớn bằng
vua, dân trời phải chịu oai vua, phẫn vua đòi ai nấy đẹp.

Lời hát ngạn

Con vua thời lại làm vua; con sãi ở chùa thời quét lá
đá. Làm trai giúp nước phò vua, làm gái thương mãi bốn
mùa nuôi con.

Lên voi thúc một tiếng còi, thương con nhớ mẹ lệnh
đòi phải đi. Hai vai gánh nặng triu triu, vai mang chữ thảo
vai diu chữ ngay.

Môn Phụ-tử

Đôi bốn chữ

Cha già mẹ yếu
Cha bõ mẹ rọt
Mẹ tròn con vuông
Như con cò cha
Con cả cha chung
Mẹ gà con vịt
Con ông cháu cha
Con nhờ đức mẹ
Con sau cháu trước
Cha hát con khen
Như mẹ với con
Sớm viếng túi thăm

Con một cháu bầy
Con đại cái mang
Cha già con mừng
Trông mẹ về chợ
Trai khôn gái lớn
Mẹ cú con tiên
Cơm cha áo mẹ
Con hưởng lộc cha
Mang nặng để đau
Cha sanh mẹ dưỡng
Không cha có chú
Nâng khăn đỡ túi

Đối năm chữ

Con cung là con hư Cha nuôi như cha đẻ
Con in cha in mẹ Con không đẻ không thương
Không cha nương hơi chú Không mẹ niú vú gì

Đối sáu chữ

Trẻ khôn qua già lú lại Trẻ cậy cha già cậy con
Không công đẻ có công nuôi Bớt một con dòn một dọi

Đối bảy chữ

Nuôi con để đỡ tay đỡ chân,
Có mẹ lại làm núng làm niu.
Của không ngon đông con cũng hết,
Bát đã bề đánh con không lành.

Đối tám chữ

Máu mẹ thời xa máu cha thời gần,
Con gái sứt hai con trai sứt một

Những câu phụ thêm

Con một nhà giàu, còn cha gót đỏ như son, nghe con mất lòng kẻ lớn, thỏ thẻ như trẻ nên ba, thương cha chó chộc ăn mày, cha ông tú chú ông nghề, dạy con dạy thưở nên ba, thương con phải chịu lòng chó, cha hấn lú chú hấn khun, nuôi con mới biết công cha mẹ, nghe lời con lon xon mắng người, con không nghe cha mẹ là con hư, tìm vàng tìm bạc khốn tìm mẹ cha, con khôn thời bỏ, con đỏ thời bông, có năm có mười thời tốt, có một thời hư, mẹ đánh một trăm không bằng cha ngăm một tiếng, thương con thời thương bằng roi, thương con dòi thời thương bằng com, con gái in cha giàu ba họ, con trai in mẹ khó ba đời.

Lời hát nọ

Cảm thương phụ mẫu muôn phần, miệng nhai com búng lưỡi lằn cá xương. Sanh ra chút phận má đào, công thầy nghĩa mẹ đời nào trả xong, Có cha có mẹ còn hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Bao giờ cá gáy hóa rồng, đền ơn cha mẹ ằm bông ngày xưa.

Môn Huynh-đệ

Đổi bốn chữ

Ăn trước bước đầu	Sanh sau đẻ mượng
Một cha khác mẹ	Năm anh bảy em
Nợ chị duyên em	Trên hòa dưới thuận
Anh nói em nghe	Anh thương em kính

Đổi năm chữ

Chị ngã có em nung	Máu mò thâm thịt nấy
--------------------	----------------------

Những câu phụ thêm

Anh em ai đầy nôi nấy, làm chị thời lành, làm anh thời khó, chém nhau bằng sống ai chém bằng lưỡi, ăn không cho ruột chọc ruột thời đau, tay chém tay bao nõ ruột cắt ruột sao đành.

Lời hát nọ

Anh em là ruột là rà, vợ chồng như áo côi ra thời rồi. Anh em thiệt thậm là hiền, vì một đồng tiền mà mất lòng nhau.

Tưởng là chị ngã em nung, không hay chị ngã em mừng em reo. Anh ơi anh chó cang cường, anh sanh ra rước xin thương em cùng.

Môn Phu-phụ

Đổi bốn chữ

Cân đôi vừa lứa	Kết tóc xe tơ
Vợ yếu con thơ	Đầu ấp tay gối
Chàng dâu thiếp đó	Ông nợ bà tề
Chồng thầy vợ thừa	Vợ còn con sẵn
Chồng khôn vợ dại	Chồng một vợ đôi
Vợ rẻ vợ thừa	Chồng chung chồng chạ
Của chồng công vợ	Thương mẹ bẽ con
Trai quá gái không	Chồng nam vợ bắc
Thiếp nói chàng nghe	Chồng kêu vợ dạ
Duyên chàng nợ thiếp	Điệu vợ nghĩa chồng

Đôi sáu chữ

Ông ăn chã bà ăn nem Vợ nói không chồng nói có
Đặng buồn này khuấy buồn nọ Ham vợ nhỏ bỏ vợ già
Ông nói gà bà nói vịt Sống gỏi nạc thác gỏi xương

Đôi bảy chữ

Gái có chồng như gông đeo cổ
Trai có vợ như nợ buộc chơn
Vợ đàn bà làm nhà hương đồng
Gái một con như son bà chúa

Những câu phụ thêm

Vợ đại trong nhà, chồng hoang phải chịu, dạn đánh quanh thương, nổi tóc đến già, muốn lấy chồng bằng con đại, chồng cái nhũn vợ cái oi, có chồng như dĩa có đôi, cách đời vợ trở đời chồng, em khó mà họ em sang, mười con mới thiệt là chồng, con là nợ vợ là oan gia, vợ chồng củ không rủ cũng đến, vợ khôn ngoan làm quan cho chồng, vợ chồng một tuổi năm duỗi mà ăn, Dạy vợ dạy thuở mẹ cha đưa về, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, chồng ghét thời ra, mụ gia ghét thời vào, tốt lành chồng ta xấu xa chồng mình.

Lời hát ngạn

Vợ chồng là nghĩa tào khang, xuống khe bắt ốc lên ngàn hái rau. Trai thời năm thiệp bảy thê, gái thời chực tiết một bề nuôi con. Trai khôn tìm vợ chợ động, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Chồng khôn vợ đặng đi dầy, vợ khôn chồng đặng ghe ngày cậy trông. Ví dầu xạ ướp hương xông, có thơm đi nữa mượn hơi chồng mà thơm. Sáng trăng trái chiếu hai hàng, bên anh đọc sách bên nàng quay tơ.

Mòn ông-té

Đôi năm chữ

Làm dâu nơi cả thê Làm rề chỗ nhiều con

Đôi sáu chữ

Quen nhà mạ lạ nhà chồng Kiểm con dâu sáu con mắt

Những câu phụ thêm

Dâu hiền rể thảo, thương con thương đến rể, dâu kẻ nể rể người nhưng, su gia là bà con tiên, cha mẹ thiếp, cũng như cha mẹ chàng, con so nhà mạ con rạ nhà chồng dâu hiền con gái rể thảo con trai, con gả ở làng bằng vàng chôn cửa ngõ.

Lời hát ngạn

Mẹ già là mẹ già chung, anh lo thang thuốc em giùm cháo cơm. Thương chồng tưởng đến mẹ già, gấm tôi với mẹ không bà con chi. Mẹ o chèo chệt không chi, ông chú rùm rĩm có khi mất chồng. Mẹ già đã có con trai, anh là phận rể đứng ngoài ngõ vô. Phụ mẫu thiếp như phụ mẫu chàng, một mai thác xuống tạc bia vàng thờ chung.

Môn bằng-hữu

Đôi bốn chữ

Quan yêu bạn ghét	Chúng chê bạn cười
Kết bạn kết bè	Đánh đòi đánh đọ

Đôi sáu chữ

Giàu vì bạn sang vì vợ	Buòn có bạn bán có phường
------------------------	---------------------------

Những câu phụ thêm

Làm bầu làm bạn, bá con bạn sát chè.

Lời hát ngạn

Dầu mà sanh cả ngựa cao, cũng xin bước xuống mà chào bạn xưa. Ba phen lên trận phát cờ, trống rung mặc trống ta chờ bạn ta. Trai khôn kiếm vợ cho lanh, để khi tiếp đãi bạn anh tới nhà, Ôm bầu tìm bạn cố tri, tìm không dặng bạn ngồi tri xuống đây.

Môn Thánh Hiền-Tiên-Phật

Đôi bốn chữ

Rừng nho bễ thánh	Kính Phật trọng tăng
Thánh trước hiền xưa	Tiên sa rộng lộn
Lịch sự như tiên	Hiền lành như Phật

Sương như tiên non
Tiên sa xuống đất
Tiên có khi đọa

Hiền như Phật đất
Phật rớt xuống ao
Thánh có khi làm

Những câu phụ thêm

Vải sưa che mắt thánh; có tiền tiên hay mùa, có tiền mua tiên cũng được, chó ông thánh sủa ra chữ, cây da cây thần thần cây cây da, Phật ở trên tòa gà đầu dám mổ, cụt đất nấn nèn ông Phật cũng phải lay, Phật ở trong nhà không cầu cầu Thích-ca ngoài đàng.

Lời hát ngoạn

Bốn bề rờng lộn mây che, hạt về châu thánh tai nghe hẳn rồi, Lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ công phu chưa đèn. Lên chùa niệm Phật quy y, xin cho tuổi nó tuổi ni kết duyên. Tiên sa xuống đó mặt tiên, đời ta đã lỡ lời duyên thời thời. Tu đầu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ cũng là đi tu.

Môn tế tự lễ nghi

Đôi bốn chữ

Chạy đàn chẩn tế
Qui thần bài xã
Hương tàn bàn lạnh
Cầu trời cầu Phật
Bát cơm đĩa muối
Đại lễ tiểu lễ
Văn đầu đầu đó

Mắc tà Phạm-nhan
đơm ông quây bà
mâm cao cỗ đầy
Phóng sanh phóng đặng
Năm heo bảy bò
Sơ ngu tái ngu
Lễ bạc lòng thành

Đôi năm chữ

Hăm lăm đưa ông bà

Hăm ba đưa ông táo

Những câu phụ thêm

Vô chay ra bội, cúng thần thần đãi, quý mài bài tế, của chùa thiêu cho bột, hữu sự thời vải tứ phương, giàu làm chay khó thay thời chó, có thờ có thiên có kiên có lạnh.

Lời hát nọn

Lầm dầm khẩn vớì phật trời, xin cho cha mẹ sống đời nuôi con. Sống thời ăn uống chẳng cho, một mai thác xuống ba bò chín trâu. Khi lành chẳng tốn cây hương, khi đau lại vái tứ phương ngũ hành. Sống thời lại chẳng cho ăn, để khi đến chết làm vắn tế ruồi. Chớ khinh chùa rách không thờ, mà đem xôi oản cúng giờ gốc cây.

Môn Quĩ-quái

Đôi bốn chữ

Quĩ phá nhà chay
Phần sai tống mọc
Thiên tinh địa tế
Bà hồ bà hỏa
Hồn mã bóng quế
Đất động chó tru

Củ dòm nhà bịnh
Chặt dừa trừ kem
Chủ ngu ma nưong
Chàng năm chàng ba
Quĩ sứ thiên tinh
quan tha ma bắt

Đôi sáu chữ

Nghất nưong như ma không triệu Lấp lừng như tinh đánh du

Những câu phụ thêm

Như ma trên đất như cờ tống ôn, tiền ma gạo quĩ, ma trời dóm dóm, di dêm ghe bữa gặp ma, no thời thành phật, thành tiên, đôi thời thành ma thành quĩ.

Lời hát nọn

Túi trời bắt quản yêu ma, thương em bắt quản hỏi hà cạn sâu. Ma bắt coi mặt người ta, mặt nào búng búng thời ma không thêm.

Môn văn-sự võ-bị

Đôi bốn chữ

Văn hay võ biết
Ngang bằng sỏ thẳng
Đầu tên mũi đạn
Học dốt như bò
Đánh đòng dẹp bắc

Giấy trắng mực đen
Cờ phất trống rung
Ngọn giáo chân hĩa
Chữ nhỏ như kiến
Đọc sách ngâm thơ



Đôi sáu chữ

Mạnh quân không mạnh chi tướng
Hay chữ không hay giữ thân

Đôi tám chữ

Có ăn mới vóc có học mới hay
Gần mực thời đen gần đèn thời sáng

Những câu phụ thêm

Mau tay tốt chữ có tài có tật, bút sa gà chết, có tích mới dịch ra tuồng, khôn văn tế, đại văn bia.

Lời hát nọ

Không tham bồ lúa anh đầy, tham ba hàng chữ cho tay thế gian. Khuyên em chớ lấy học trò dài lưng tốn vải ăn no lại nằm. Rừng nho biển thánh khôn dò, bé mà chẳng học lớn mò sao ra. Con nhà ai miệng còn hôi sữa, dám đến chốn này đục ngựa cầm cương. Đêm nằm nghĩ lại mà coi, lấy chồng hay chữ như soi gương vàng. Em đừng thấy lính mà khinh, lãnh-binh đề-đốc ba dinh một dòng.

Chẳng tham ruộng cả ao liền, tham vì cái bút cái nghiên anh đồ.

Môn âm-nhật

Đôi bốn chữ

Tiếng kèn tiếng quyền	Vô dịp vô đòn
Nói như mỗ bề	Tiếng như chuông mèn

Những câu phụ thêm

Mỗ đánh như nhái, trò nào trống nấy, tiếng hát cung đòn, đòn ca xướng hát, chuông khánh chưa toan ăn hưởng chi mẽ đột, chuông không đánh không kêu, đèn không khêu không rạng, trống hèn hèn kèn vất vợ, trống ngất ngơ kèn lơ lửng.

Lời hát nọn

Trách lòng gà đã gáy tan, chung tình chưa cạn chuông
vàng vọi rung. Xấu lông nuôi chẳng đặng chim, xấu móng
tay nèn gãy đờn kìm không kêu. Khi vui non nước cũng
vui, khi buồn sáo thổi đờn đôi cũng buồn. Ai mà đặng
trống phụ kèn, đặng chuông phụ mõ đặng đèn phụ trống.
Đêm khuya gió mát trăng thanh, cầm đờn mà gãy vài canh
kéo buồn.

Môn Hình-thẻ

Đôi bốn chữ

Rộng miệng thời sang
Xương đồng da sắt
Minh hạc xương mai
Đầu đen máu đỏ
Mặt ngựa lên trời
Mặt mồi mày rô
Trơn da trong tiếng
Múa tay trông bị
Mặt giày mày giặt
Miệng nói tai nghe
Xây lưng sắp mặt
Đỡ tay thay việc
Mặt ngang mặt dọc
Răng đen hột đậu
Mặt ủ mày châu
Tai nghe hút gió
Trán khĩ đầu trâu
Máy tay máy chân
Xấu mặt chắc nời
Tay không chân rời
Chết chân hã miệng
Minh trần thân trụ
Mắt liếc có đuôi
Da trắng như ngọc
Căng da xấu nắng
Hết hơi hết nghĩn
Mạnh tay khỏe chân

To đầu mà đại
Minh ngọc vóc ngà
Má đào mày liễu
Gia mồi tóc sương
Chung không bèn đất
Lưng dài vai rộng
Đỏ mặt tia tai
Mỡ miệng mắc quai
Tay xách nách mang
Bụng làm dạ chịu
Giấu đầu hở đuôi
Coi mặt đặt tên
Chân thấp chân cao
Tóc bạc hoa râm
Xương mòn da mỏng
Mắt ngó như sao
Miệng hùm gan sứa
Múa mày múa mặt
Hao hơi mồi cổ
Bụng mang giạ chừa
Điếc óc long tai
Tay bắt mặt mùng
Tóc dài chấm gót
Mặt tươi như bông
Túi mắt tắt đèn
Nát ruột nát gan
Xong đầu xả tóc

Miệng vầy tay vọ
Lấy phấn bôi mặt
Miệng hô tay cạp
Thơm tay may miệng

Chân mỗi gối dùm
Lấy của che thân
Đầu vào tròn ra
Đặng chung lưng đầu

Đối năm chữ

Cã vú lấp miệng em	Nghiến răng rặng con mắt
Lưng cong như lưng tôm	Mặt dài như mặt ngựa
Miệng sắc giống gươm trường	Chân đi như tên bắn
To mặt hay nói ngang	Nhiều tay vỗ nên bột

Đối sáu chữ

Đầu lộn đít đít lộn đầu	Miệng bằng tay tay bằng miệng
Ruột bỏ ra da bỏ vào	Ngái mỗi chân ngưng mỗi miệng

Đối bảy chữ

Coi bằng mặt chớ bắt bằng tay
Núng cái da thời sa cái vú

Những câu phụ thêm

Tay bằng tay mang, ngời chưa nóng đít, cã gan lớn ruột, thân tàn ma dại, còn da lông mọc, rung vể rung đùi, mình mọc xác pháo, bắt người có tóc, mồm năm miệng mười, đầu ai chi nấy, nhau mô theo rúng nấy, xác vác như mặt đánh bông, mặt làm răng vác lẽ sảng làm rứa, đặng cổ như ngậm trái bòn hòn, lưỡi không xương nhiều đàng lắt léo, ba mươi cái răng đóng trắng cái lưỡi, ăn phết quen tay, ngủ ngày quen mắt, bắt râu cha nọ đặt cầm mẹ tề, mười ngón tay có ngón ngắn ngón dài.

Lời hát ngạn

Ơi người mặt thắm da dâu, khéo đưa nôi thắm nôi sàu cho anh. Xem lên trăng bạch trời mờ, hai con mắt anh bịt bạc bao giờ không hay. Ơi người mình hạt xương mai, lại dây kết nghĩa lâu dài dặng không. Thương chồng nên phải gắng công, nào ai xương sắt da đồng chi dây. Lạy trời chớ diếc dưng dui, để hai con mắt ngó lui sau này.

Môn Ngôn-ngữ

Đối bốn chữ

Bàn đi tính lại	Ăn hô nói thừa
Suy hơn tính thiệt	Nói ít biết nhiều,
Khôn nói chẳng lại	Dại nói không cùng
Ngon chanh ngọt dấm	Đổi mặt thay lời
Bán rao chào khách	Nói thiệt mất lòng
Kể như Tào-tháo	Nóng như Trương-phi
Kể công kể nghiệp	Nói hay nói ho
Nói ngan lảng ghét	Nói có người nghe
Nói lạnh sanh giũ	Cao lễ dễ thừa
Nói lão nói khoét	Đỏ ngọt đỏ ngon
Lời thuận lễ êm	Thề mắt thắt dối
Chịu tiếng mang lời	Vào tai ra miệng

Đối năm chữ

Nói như sanh như sứa	Kể con cà con kê
Nói tót lít tù li	Chuyện tào lao xịt bộp
Có ít xít ra nhiều	Không ư ừ thì mắt

Đối sáu chữ

Nói dặng mà làm không dặng Nói nên mà làm không nên

Đối bảy chữ

Nói thời hay vô tay thời lỗi,
Ngoài nói thánh vô đánh thời thua.

Những câu phụ thêm

Nói như kéo như kết, múa mồm trong bếp, ngồi lê đối mách, nói như chuộc sành, lão thiên lão địa, chưa nói đã cười, nói lão không sách, nói có ngọn đèn, nói như chó sủa ma, nói như gói rửa mười nước, một lời nói một gói tội, nói như mụ bảy mươi tuổi, cua nói có vọ nói không, ngoئن ngoئن như trời vén mây, một miệng kín chín miệng hở, ngậm ngọc nói cũng không nghe, nói như chó dai dễ rách, ngoئن ngoئن như chó liếm cối, rã rã như mạ Mục-Liên, khách không vào chưa nào lỗ miệng, bãi hải như bà vải té xuống ao, năng ăn hay đói, năng nói hay lầm, con đã mọc răng còn nói năng chi nữa, bảy mươi chưa què chớ khoe mình lảnh.

Lời hát nọn

Nói nèn dạ ở chẳng nèn, dón rơm gánh đá biết bèn hay không! Vàng thời thử lửa thử than, đờn kêu thử tiếng người ngoan thử lời. Mặc lòng ba liệu bầy lo, bé thợ chi đó dặng cho hết lời. Chuông già đồng điều chuông kêu, anh già lời nói, em xiêu tấm lòng. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn ăn nói rõ ràng dễ nghe. Chim khôn chưa bắt đã bay, người khôn chưa nói đã hay trả lời.

Môn Phẩm-hạnh

Đôi bốn chữ

Nhơn từ đức hạnh	Trung hậu hiền lành
Gặp chẳng hay chớ	Ở lành gặp may
Ăn nói chêm chề	Thiệt thà đưng dặng
Lễ nghĩa khuôn phép	Ít ác thiệt thà

Đôi năm chữ

Ở phải trời dãi cho	Làm ơn ai trông trả
---------------------	---------------------

Những câu phụ thêm

Biết phải biết chẳng, như khúc gỗ tròn, con nhà gia-giáo, yêu người như mình, ăn ngay ở thật, phải rặng chịu rủa, ăn cần ở kiệm, cái nết đánh chết cái đẹp, một ngày không một tiếng nói, một sự nhin chín sự lành, ở có đức mặc sức mà ăn, ham cái nết không hết chi người, lựa tốt xem biên, người hiền xem tướng, lành không ai biết giữ không ai hay, ở thối lỗi trời dãi cho, ở hóm ho trời bỏ lại.

Lời hát nọn

Khôn ngoan không bằng thiệt thà, lường thặng tráo dẫu chẳng qua đong đầy. Làm trai quyết chí tu thân, công danh chớ vội nợ nần chớ lo. Ở làm rặng như cây quế trên rừng, thơm không ai biết ngọt đưng ai hay. Người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cây đức để đời cho con.

Quyền thượng chung.

NGẠN NGŨ SỰ LOẠI QUYỀN HẠ

Môn Phú-qui

Đôi bốn chữ

Lộc nước ơn trời	Phong thè ấm tử
Ra bề ra thế	Có quyền có duyên
Chức trọng quyền cao	Quan yêu dân chuộng
Dư ăn dư để	Sẵn của sẵn tiền
Làm phước gặp phước	Ở lành gặp lành
Lấy phước mà đong	Có duyên thời gặp
Còn người còn của	Có phước có phần
Đội mũ gài đai	Lên dù xuống võng

Đôi năm chữ

Giàu ông bà để lại	Quan cha mẹ để ra
--------------------	-------------------

Đôi sáu chữ

Đầu đi dù khu đi võng	Giàu làm chị khó làm em
-----------------------	-------------------------

Đôi tám chữ

Để một thời giàu, chia nhau thời khó,
Một người làm quan, cả họ đặng nhờ.
Có con nhờ con, có của nhờ của,
Có phước làm quan có gan làm giàu.
Của đồng làm ra, của nhà làm nên,
Người trước bắt cầu, người sau theo dợi.

Những câu phụ thêm

Của tiền ông hóng, ăn no mặc ấm, rậm người hơn rậm của, làm dầu cò dầu có kếp, phủ binh phủ huyện binh huyện nghinh ngan như quan bốn huyện, giàu vênh vang sang lịch sự, muốn nói ngang làm quan mà nói, khôn ngoan đến cửa quan mới biết, nhà giàu đứt tay hơn ăn mày đồ ruột.

Lời hát nọ

Răng chừ núi Hống hết cây, sông Rum hết nước họ này hết quan. Dầu hèn cũng ngựa nhà quan, kiêu khẩu rách nát hồng-nhan hảy còn. Số dầu tay trắng cũng dầu, số nghèo chín ruộng mười trâu cũng nghèo. Thạch-Sùng còn thiếu mẽ kho, huống chi em bậu còn lo nỗi gì. Nước trong mà khuấy nên hồ, tay không mà dựng cơ đồ mới nên. Ở cho như cỏ sân châu, càng ngày càng tốt Công Hầu càng thêm.

Môn thọ-khảo

Đối bốn chữ

Răng rụng má dùi
Sống lâu già đời
Bền quai dai cuống
Tóc bạc phơ phơ
Thêm tuổi bớt lời
Một tuổi một già

Đầu râu tóc bạc
Ăn trên ngồi trước
Ấu lâu châu no
Da đỏ nọc nọc
Lâu năm chày tháng
Thành ông thành cụ

Đối sáu chữ

Sống lâu thời ra lão làng Bà già bắt đặng kẻ cắp

Những câu phụ thêm

Người sống hơn đồng vàng, bà già giữ vườn hoang, của chẳng thảo bà lão chẳng thêm, muốn sống lâu phải cầu để thích, khôn đâu qua trẻ, khoẻ đâu qua già, ra đàng hỏi mụ tra, vào nhà hỏi con nit.

Lời hát nọ

Một mình lo bảy lo ba, lo cau lỗ muện lo già hết duyên. Khuyên ai thương lấy mẹ già, sống mà ngồi đó bằng ba của tiền. Mẹ già như chuối bà hương, như xôi nếp một như vườn mía lau. Yêu trẻ thời trẻ đến nhà, kinh già thời già để tuổi lại cho.

Môn Kị-nghệ

Đôi bốn chữ

Gặp thầy gặp thuốc	Đi bói đi khoa
Bệnh nam chữa bắc	Cờ ngoài bài trong
Nhầy cao đá lệ	Phước chủ may thầy
Thầy cao tay ấn	Thầy dầy hàng rào
Thuốc đắng đã tạt	Thợ vẽ ăn hồ
Bệnh nào thuốc nấy	Đau chóng đã chầy
Chấm số tìm thầy	Múa riù mặt thợ
Có nghề cầm tay	Nhờ thầy cho thuốc
Thầy bói nói dui	Thợ may ăn dễ
Nhiều thầy thúi ma	Đứt tay hay thuốc

Đôi sáu chữ

Tiền thuốc chẳng lại tiền men	Học thầy không tày học bạn
Thầy có của sẵn có công	Đói ăn rau đậu uống thuốc
Nắng thời mưa mưa thời về	Bói không ra khoa không thấy

Đôi bảy chữ

Thẳng mực tàu thời đau lòng gỗ
Đã tón than lại tan lưới cày.

Những câu phụ thêm

Bùa mê thuốc lú, cờ gian bạc lận, phù thủy không ai bắc thường gà, không thầy đồ mầy làm nên, vụng có thầy bốn bảy có thợ, bói ra ma quét nhà ra rác, chàng ràng như thợ bạc mất đe, chớn hỗn như thầy bói cháy nhà, thuốc ba thang khẩn thành-hoàng ba bữa.

Lời hát ngạn

Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ, dầu hao thiếp chịu đèn lờ thiếp kêu. Bên thời chữ nghĩa văn chương, bên thời dốt nát con thương bên nào. Chén thuốc bắt sắc lại bảy phần, xin anh uống lấy mười phần đảm ba. Tay bung chén thuốc miệng vái với trời, khuyên anh uống lấy sống già đời với em. Không bùa không thuốc mà mê, khi lên lên dọi khi về về theo. Đừng còn trở dạ đưa lời, chớ nghe, thầy Địa bán đất trời mà ăn. Bói khoa chi rứa hỏi thầy thầy đeo quẻ bói đôi đũa này xa nhau. Thầy bói mà cãi

chủ nhà, dòn ông mà cải đàn bà không con. Em coi năm
quẻ bói sáu quẻ giò, số ơi hỏi số cách dò trở giang. Đàn
ông rộng miệng thời sang, dòn bà rộng miệng toan hoang
cửa nhà. Say chẳng say nghĩa say nhờn, say thơ Lý-bạch
say dòn Bá-nha. Làm người biển cải sao nên, dặng dôi xe
trắng lại quên sĩ điều. Vai mang bức tượng dận lòng, thấy
ai nhan sắc tránh vòng cho xa. Đem năm nghĩ lại mà coi,
lấy chông đánh bạc như voi phá nhà. Vô bàn gác đũa đánh
chơi, cầu danh bắt cầu lợi lỗ lời quản chi. Bây giờ em nói
cùng anh, vô sòng cờ bạc một manh không còn. Thuyền
câu lơ lửng đã xong, thuyền chài lơ lửng tưởng công thuyền
chài.

Môn Thương-mãi

Đối bốn chữ

Mua may bán dặt	Buôn tạo bán tần
Buôn lỗ bán lỗ	Đi rủi về may
Vốn ít lời nhiều	Mua dánh bán cướp
Tinh lời tinh vốn	Của rẻ của hôi
Lên ghe xuống mảnh	Nhắm em xem chợ
Buôn lụn bán bại	Mua chín bán mười
Mua trâu bán chả	Thăm ván bán thuyền
So hơn tinh thiệt	Đếm đủ đong đầy

Đối năm chữ

Hàng tôm dèm hàng cá	Con béo kéo con gầy
----------------------	---------------------

Đối sáu chữ

Đi buổi chợ học mớ khôn	Đồ mờ hỏi sòi nước mắt
Tinh một nơi đi một nẻo	Buôn dầu trệt bán dầu trắng
Buôn chợ coi lời chợ dưới	Mua quan tâm bán quan tư

Đối bảy chữ

Mua không thêm năm dèm không ngũ
Buôn thời lỗ ngồi không thời buồn
Mất của ta mới ra của người
Rẽ tiền mặc hơn mất tiền chịu

Những câu phụ thêm

Đòn gánh đè vai, lấy con buôn bằng muôn vàng,
buôn đầu chợ bán quới chợ, ba đồng cũng công đi chợ, đi
buôn gặp chợ đi bán gặp châu, buôn ngó buôn tàu không
giàu bằng hà-tiện, mắc mà cắt nên miếng rẽ mà tiện không
ra.

Lời hát ngạn

Củ mục bà để trong rương, hễ ai hỏi đến trầm hương
của bà. Buôn làm chi thúng lũng tràng hư, rồi mùa tỉnh
lại không dư đồng nào. Con buôn mà để buôn ra, buôn
đâu nói thiệt nói thà với ai. Có mợ chợ mới đông, mợ đi
trong quảng ai trông mợ về. Đi ra mẹ có dặn lòng, cam
chua mua lấy ngọt bồng chờ mua.

Môn Bán-tiện

Đối bốn chữ

Ăn xương lườn động	Ăn hương hướm hồ
Ăn trước trã sau	Kéo lên dơi xuống
Áo rách quần xài	Cơm vay mắm lửa
Nước sông gạo chợ	Cơm xa muối trường
Miếng mặn miếng lạt	Bữa dơi bữa no
Tay bùng chưng lấm	Ruột héo gan khô
Lòng không dạ dơi	Tay làm hàm nhai
Chạy đôn chạy đụt	Thiếu trước thiếu sau

Đối sáu chữ

Đặng bữa nào quào bữa nấy Bán bát máu dơi bát cơm
Ăn khi lành dành khi ốm Đặng bữa hôm mất bữa mai

Đối bảy chữ

Tay không làm thời hàm nhin dơi
Người đã khó bị chó cắn thêm

Đối tám chữ

Chân không bén đất cật không bén chiếu
Ăn không nên dơi nói không nên đều
Một ngày ăn đầy bảy ngày ăn đâu
Tháng tám hay qua tháng ba hay chết.

Đổi chín chữ

Tiền vô nhà khó như gió vô nhà trống
Một kẻ hay lo bằng kho kẻ hay làm.

Những câu phụ thêm

Hình ma tướng cóc, khó bó lấy khun, quần hung áo
dữ, khó thời lộ mặt, nhìn dơi nhìn khác, cực như chó không
lòng, cực như chó bỏ đồ đăm, tốt danh hơn lành áo, đầu
đội trời chưng đập đất, đói chó sạch rách cho thơm, ăn
không có việc khó đến phần, đói hay qua dữ nết na cho
lành.

Lời hát ngạn

Đói no trong dạ ai hay, rách rưới nhạc dầy, chúng
bạn cười chê. Ngó vô gia sự anh nghèo, dầy lưng bốn
múi lại đeo khăn vuông. Tài chi bạn cũ không lơ, áo rách
trăm tấm nón xơ không vành, con kiến mà kiện cũ khoai,
(nghệ ngạn) mầy chê tao khó lấy ai cho giàu, trời sao trời ở
chẳng cân người ăn không hết kẻ mần không ra, ai mà tham
phụ phụ bần, tham xa mà bỏ nghĩa gần bởi ai, đói cơm hơn
kẻ no rau, khó mà quân-tử hơn giàu tiểu-nhơn, khó ngồi
dừa chợ ai han, sơn lâm có cửa bần ngàn tìm đi, bờ sông
khúc lợ khúc bồi, khổ như em quá khổ lần hồi cũng qua.
Tham giàu phụ khó ai khen, như con cháu cháu choáng dền
dầy vô. Giàu sang bạc nghĩa không màng, khó mà đồng
tâm nhứt lý tạo nhà vàng cũng ra. Áo lương đen mùa lạnh
không dùng, em dầy đói khó không giám bạn cùng giàu
sang. Khó mà dễ ở dễ ăn, dàu mà cửa ván cửa ngăn khó
trèo, khó nghèo em cũng theo anh, ông trời kia đã định dưới
đất sanh đã đề. Lo chi cái áo cụt tay, miếng trời ngó lại
vá may mấy hồi.

Môn Thông minh trí-tuệ

Đổi bốn chữ

Nghe một biết mười
Học ít biết nhiều
Biết phải biết trái
Tinh trước suy sau
Khéo ăn khéo nói

Đẻ sau khun trước
Lạt mềm cột chặt
Tiến hay tiến ho
đều hơn sự thiệt
Siên học siên hành

Những câu phụ thêm

Dây giúi khốn dứt, chim khôn kêu nhiều tiếng người
khôn biến nhiều lời.

Lời hát ngạn

Một mai trống lũng khó hàng, dây giúi khốn dứt người
ngoan khốn tìm. Khun ngoan tinh trọn mọi bề, chẳng cho
ai lặn chẳng hề lặn ai. Khun thời trong ý lượm ra, đại
thời phải học người ta ngoài đàng. Khun em cũng ở trong
bồ đại chị cũng ở kinh đô chị về. (Nghệ-an ngạn)

Tiền tài phẩn thổ, nghĩa trọng thiên kim, người khun
khó kiếm, vàng tìm cũng ra. Người đời như quế trên non,
trăm năm khô rụi vỏ còn thơm tho.

Môn xú-hạnh

Đôi bốn chữ

Đánh trống bỏ dùi
Dận cá chém thớt
Trốn xâu lậu thuế
Thối lòng tim vít
Cắc cổ đồ lòng
Nhảy lũng nhảy phách
Cờ bạc rượu trà
Vụng đẻo khéo chữa
Sỗn sớ sớ sác
Xoi hao mạch nước
Làm trần làm sớ
Đá mèo quèo rế
Vui đầu chúc đó
Lánh nặng tìm nhẹ
So đòn đánh gậy
Táo bạo nóng nảy
Ngất ngơ ngất ngưỡng
Ăn tạp như heo
Căng da xấu nắng
Sa trai đắm gái
Bắt quàng bắt xiên

Cầm dù mất cán
Hiềm dạ hư thân
Tinh ngay lý đàn
Cura sừng xẻ tai
Nghiến răng răng mắt
Cù chi cù mài
Trai gái đào đi
Mềm căng răng buôn
Lã lay lã lờ
Đơm bầy đọt tre
Mần tướng mần tài
Xịt chó rồn tre
Mới chuộng củ vong
Giá đó chém đây
Quảng thùng dụng nia
Hồn đầu điều thoa
Nửa tỉnh nửa say
Nói hồn như gấu
Ngậm máu phun người
Đi không về rồi
Nói ngược nói ngạo

Đề trước quên sau
Vã tai móc họng
Tham của bán duyên
Khuấy bèo ra bọt

Cặn dàu xâu dó
Dòm dỏ ngó oai
Qua cầu cất nhịp
Leo cây bẻ buồng.

Đối năm chữ

Không lấy khuấy cho hôi Già lira đập dưa thúi

Đối sáu chữ

Tham thời thâm lạm thời mặt Trẻ chẳng tha già chẳng thời
Đâm bị thóc thọc bị gạo Cát tiến trống động tiến chuông
Lanh chanh như hành không muối Láo nháo như cháo với cơm
Đánh chết cái nết không chừa Việc lành mà sanh ra giữ

Đối bảy chữ

Lôi thoi như cá trôi đồ ruột
Lóc sóc như con cóc leo tường

Đối tám chữ

Xấu hay làm tốt giốt hay nói chữ
Đói hay ăn vặt mất hay nói vợ,

Những câu phụ thêm

Những ước trên mây, như sừng với mỏ, bán rao chào khách, ăn thiệt làm dối, danh già tay đao, đi khóc tù van, bạc bẻo như vôi, say sưa vất vả, không biết người lớn kẻ nhỏ, Còi trời như lá má, rặng việc làng hoan việc nhà, ăn hã hã trã hỉ hỉ, ở chùa đốt chùa mà đi, lôi thoi dặng còi mất dưới, nam mô một bồ dao găm, độc người bằng mười độc rắn, chém cây sống trồng cây chết, trước chẳng thảo sau đầy nôi, chuyện có ít xit ra nhiều, một người làm xấu cả bậu mang giờ, của người bồ tát của mình buộc lặc.

Lời hát ngạn

Ai ời chớ vôi cười nhau, nhắm mình cho tỏ trước sau
sẽ cười. Kim châm vô dạ không đau, chẳng bằng lời nói
bỏ nhau nữa chừng. Chớ làm tròng vắn mà qua, hùm kia

dấu vút coi mà giữ thân. O tẻ nhỏ nhỏ bèn sông, thuốc đắng rượu nồng mi đồ chồng tao. Miệng cười dạ để dao găm, ta khuyên cùng bạn trăm năm giữ hồn. Thương người khác thể thương thân, ghét người khác thể bỏ phân cho người. Khi mô khi tay ngoắc miệng chào, nay chừ thấy em làm cơ sở bức đó không trao một lời.

Môn Hình-ngục đạo-tặc hung-ác

Đối bốn chữ

Đâm heo thuốc chó	Chém trâu đốt nhà
Gông lên cùm xuống	Ăn chung tội riêng
Giết người lấy của	Ăn cướp trên tay
Liều thân cố mạng	Giết người không dao
Khun sống hống chết	Tội lây vạ trắng
Kiếp mần thân chịu	Gông đóng tróng mang
Dò dăng dò sá	Bôi mặt bôi mày
Ăn trộm tiền án	Ăn cướp đầu trượng

Đối sáu chữ

Trước bắt gà sau tha trâu Rầy củ khoai mai củ đậu

Đối bảy chữ

Ách dĩa dăng mà mang vô cồ
Đòn dưới đất mà cất lên lưng
Cướp đến nhà đàn bà cũng đánh
Chợ chưa họp kẻ cắp đã vào

Đối tám chữ

Duồng gió bẻ măng duồng trăng ăn trộm
Không gian đi tối không vợi đi đêm

Những câu phụ thêm

Lạt hòm bẻ khóa, cột nôi vô cồ, đào ngạch phách đổ, tội nhà họa nước, phải ai tai nấy, già đòn non lẽ, chưa giàu đã lo ăn trộm, mặt người ta da ăn trộm, mũi đại lái chịu đòn, ai làm giữ nấy mang, bắt đánh khen hay chịu đòn, khó giữ đầu giàu giữ của, có gan ăn trộm có gan chịu đòn.

Lời hát nọ

Những người ti ti mắt lương, trai thời trộm cướp gái thương chồng người. Chó đâu chó sủa lồ không, không thẳng ăn trộm cũng ông ăn mày. Sáng trắng anh mới dạo chơi, dạo lên dạo xuống có nơi mất đồ.

Môn nhơn-sự

Đôi bốn chữ

Siêng ăn nhát mần	Tham công tiếc việc
Có vay có trả	Không nợ không nần
Đễ người đễ ta	Làm tướng làm tá
Xuân qua ba tàng	Kiện đâu hầu đó
Không công không nợ	Lo mần lo ăn
Có tài có tật	Không tinh không toan
Rủi vay may trả	Lịnh ít lạt nhiều
Rày đậu mai bay	Kẻ xuôi người ngược
Chẽ tre nghe lóng	Đào đất trồng khoai
Ông qua bà lại	Kẻ vô người ra
Thôi lính về tráng	Thương người hại mình
Đánh dần đánh meo	Chạy đông chạy tây
Đông khách đắt hàng	Ít người dài dũa
Qua xuôi về ngược	Đầu lạ sau quen
Lo chuyện bao đồng	Nói việc vô lối
Sữ khun sữ đại	Dã diết dã dui
Làm ơn mắc oán	Có phúc gặp duyên

Đôi năm chữ

Tiền của ăn hay hết	Nhơn nghĩa mắc hơn mua
Ăn cây ngáy pho pho	Ăn bò lo cạy cạy
Dinh thừa phải theo thừa	Có của làm ra của

Đôi sáu chữ

Mạnh dùng tài yếu dùng sức
Tu cho trót gọt cho trơn
Hết việc này bày việc khác
Dầu làm kép hẹp làm đơn
Bỏ thời thương sượng thời nặng
Tốt thời khoe xấu thời che

Muốn ăn thời lãng vô bếp
Muốn chết thời lết vô sàng
Người bàn tới kẻ bàn lui
Nợ hay mòn con hay lớn

Đổi bảy chữ

Lừ dừ như ông từ giữ oản
Lúng túng như thợ vụng mất kim
Khóc hồ người cười ra nước mắt
Đắng thề rọt ngọt thề người nhưng

Đổi tám chữ

Ở lành gặp lành ở giữ gặp giữ
Muốn nên cho nên muốn hư cho hư
May ai nấy nhờ rủi ai nấy chịu
Thương người lấy của đồ người lấy công

Đổi mười chữ

Bồng em dòn xay lúa xay lúa dòn bồng em
Đặng của mất phần con đặng con mất phần của

Những câu phụ thêm

Không chơi cũng đại, việc làm chẳng chết, đồ buồn khác nước, nhiều người nhiều việc, làng cũ xã đông, làm lớn làm lão, phước mò qua tội nấy, trách thiếu không ai trách biểu, giàu người ta tiếng mình, quan cứ lịnh lịnh cứ truyền, mắu thuối không ai nhìn chình, muốn cho mình tỉnh cho người, thua buồn nỗ thua chi kiện, bắt không đặng tha làm phước, bà con xa hơn làng diền gần, may gặp duyên chẳng may gặp nợ, cui đánh đục thời đục đánh sàng, thấy ăn khoai vát mai đi đào, có cây dây mới leo, có cột có kèo mới có dòn tay, lành ở một xó lọ ở một nơi, tã toi ở một dảng, khun cho ta giải, đại cho ta thương, chó lương ương cho ta ghét.

Lời hát ngạn

Gió đưa nhánh trúc là đà, nghe chuông Linh-mụ tiếng gà Thọ-xương. Đêm nằm nghe vạc kêu canh, nghe chuông dóng sáu nghe anh đồ nường. Chiều chiều gió thổi Ai-vân,

chim kêu gành đá găm thân thêm buồn. Một mình vừa chống vừa chèo, không ai tát nước đỡ nghèo cho em, Qua cầu thang thở với cầu, cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu. Bốn bề rỗng áp lấy mây, thương ai ần tích phụ đây rõ ràng. Đi mò bỏ chiếu ai nằm, bỏ dâu ai hái bỏ tầm ai nuôi. Không hay dạ đó đòi dới, khi xưa đây nỏ trao lời làm chi. Đói ta như lửa mới nhen, như trăng mới mọc như đèn mới khêu. Qua sông gặp đặng chuyển dò, mừng thầm trong dạ bằng cho khối vàng. Trách trời không dám hờn mưa, trách người bạn củ phân chưa hết lời. Căn duyên chi rứa hỏi tề, gió đưa đèn hạnh tim lê sụt sùi. Xem trăng mà then cùng trời, soi gương mà then với người trong gương. Người đời khi thanh khi suy, khi chạy láu láu khi đi không rời. Trăm năm dầu lỗi hẹn hò, cây da bến củ con dò khác đưa. Thương nhau vì nợ vì duyên, trâu đói chi đó thổ điền, chi đây. Chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai dễ kể công tháng ngày. Mèo lành ai dễ cắt tai, gái khun chồng dễ khoe tài nôi chi. Chim quyen đào đất ăn tran, anh hùng lở vụn lên ngưỡng đốt thang. Đem em mà bỏ xuống gành, kéo neo mà chạy sao đánh anh ơi. Đò vàng đây cũng kim ngân, đó hơn mười phần đây chín rưỡi còn dư. Sanh ra phận gái nữ nhi, vàng mười đúng thập cân tiểu-li mẹ cầm. Biết lấy chi đèn ơn trả thảo, bên ước mẹ nằm bên rảo con lăn. Thương làm chi cho uồng công trình, họ về xứ họ bỏ mình bơ vơ. Đói đứa tròn ngô chén kêu cong, ruột anh ai cắt động lòng em đau. Đò dầy đậu bến sông Danh, sông xao khóa mạng miếng lòng thành thời thôi.

Môn Phụ đức

Đối bốn chữ

Thờ chồng nuôi con
Dọn cỗ dọn bàn
Hà tần hà tiện
Coi trông ngó ngoái
Ít ăn ít nói

Sanh con để cái
Làm bánh làm trái
Có nết có na
Thức khuya dậy sớm
Biết tính biết toan

Những câu phụ thêm

Kinh trọng gia nương, coi nồi com trách mằm, nồi com dưỡng xuống nồi chè bắt lên, khéo thời gói bánh tày vụng thời vạy bánh ít, di cúi mặt xuống đất về cất mặt lên trời.

Lời hát ngạn

Kể từ ngày đời gót khỏi cươi, nén vàng mua một tiếng cươi cũng không. Khó thời hằm hút nuôi nhau, chợ đông có buổi sang giàu có khi. Đi mô đem thiệp đi cùng, đời no thiệp chịu lạnh lòng thiệp theo. Theo nhau cho trọn đạo trời, dầu rằng không chiếu trái toi mà nằm. Tưởng trông đêm cũng như ngày, má đào phai thắm mái tóc dày cũng sưa. Khó thời một bác canh rau, không no cũng mát giá chớ ham giàu bỏ em. Tiên sa xuống đó mặt tiên, đời ta ở rúa cho toàn thủy chung.

Môn Cung thất

Đôi bốn chữ

Ba dan hai chái	Chín dụn mười kho
Lều tranh vách đất	Chùa rách phật vàng
Thành cao cửa kin	Nhà dột cột xiêu
Khun nhà đại chợ	Ăn quán nằm đình
Tòa ngang dẫy dọc	Cửa các phòng què
Ba tòa nhà ngói	Một tấm lều tranh
Gần nhà xa ngõ	Kin cổng cao tường
Chỉ dảng chỉ ngõ	Nền cửa nèn nhà

Đôi bảy chữ

Con có cha như nhà có nóc
Trai không vợ như chợ không đình

Những câu phụ thêm

Cửa nhà tay áo, ăn tại phủ ngủ tại công dảng, nhiều sãi không ai đóng cửa chùa, nghe người một đều giờ lều mà đi.

Lời hát ngạn

Nhà rường, mà lợp tranh mây, thân anh hai vợ như dây buộc mình. Lòng thương quán cũng như nhà, lều tranh có nghĩa hơn tòa ngôi xây. Nhà anh lợp những mo nang, nói láo với nàng lợp ngôi tô vôi. Nhà em cái trại cái khum, lòng anh có muốn chum hum mà lòn. Không tham nhà ngôi ba tòa, tham anh một chút đồng bà đồng con.

Môn Phục sức

Đôi bốn chữ

Mào vàng tàng trắng
Quần trơn áo mỏng
Quần vải dãi gai
Khăn điều Bắc thảo
Áo khăn chỉnh đốn
Cổ toi cổ nãy

Áo thắm quần điều
Mũ cao áo dài
Quần là áo lượ
Dây lưng đồng tâm
Ăn mặc binh bao
Chân dép chân giày

Đôi sáu chữ

Ăn tham chắc mặt tham dày Lụa không hồ có không phấn

Những câu phụ thêm

Nón thượng quoaï thao, quần chằm áo và, quen thể dạ lạ thể áo quần, cửa vắn cột cầu ngó lâu cũng đẹp, một trăm áo gấm không bằng một tấm áo toi.

Lời hát ngạn

Trăm năm lòng khắng dạ ghi, nào ai thay nút đỏi khuy cũng đưng. Đều thời một tuổi với ta, ta mặc áo mỏng mình na áo dày. Thương nhau cỏi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Áo đen năm nút viền tà, ai may cho bậu hay là bậu may. Thương nhau vì áo lụa nu, vì dây lưng lục vì dù cánh dơi. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, nhớ người đây gấm khăn điều vắt vai. Chỉ vàng lụa gấm mà thêu, chuông vàng tiếng tốt đem treo nhà vàng.

Môn ẩm-thực

Đôi bốn chữ

Cu quay gà lộn	Cá ngọt canh ngon
Tiếng có miếng không	Đồ ngon vật lạ
Ăn có làm không	Ăn no ngủ kỹ
Xôi vò nem lộn	Bánh là chả tòm
Uống như hủ chim	Ăn lũng khu trách
Tham thực cực thân	Nhiều rầu đau mắt
Lạt muối chua nem	Liệu cơm gắp mắm
Ăn cảm trã vàng	Hết nước bày cái
Ăn ít ngon nhiều	Cơm no mắt mặng
Ăn no uống say	Trà đưa rượu rước
Lộn bún lộn xáo	Nửa cơm nửa khoai
Nhịn miệng đãi khách	Xé mắm mút tay
Pha cơm pha hàng	Nửa mở nửa nạc
Ăn cho buôn so	Ăn cần ở kiem
Rượu sớm trà trưa	Cơm nhà trầu dầy
Ăn xưa chừa nay	Cử cái húp nước
Ăn to nói lớn	Ăn dầm năm dề

Đôi sáu chữ

Ăn cơm mới nhất chuyện cũ
Ăn cơm nguội năm nhà ngoài
Một cái rầu một xâu bánh
Một nuộc lạt một bát cơm
Cơm chẳng lãn: canh chẳng ngon
Ăn chừa no lo chừa lời
Mặng mắt ngon dận mắt khun
Ăn coi nôi ngòi coi hường
Ăn theo thuở ở theo thời
Ăn không ngon năm không ngủ

Đôi bảy chữ

Ăn không lo của kho cũng hết
Đòi cho chết nhà bếp cũng no

Đôi tám chữ

Đời trước ăn mặng đời sau khác nước
Mồng ba ăn rón mồng bốn nhịn thêm

Những câu phụ thêm

Người gầy thầy cơm, cơm đảo cháo nát, có mần có ăn, thà chịu dấm ăn xôi, mượng dầu heo nấu cháo, ăn dành trước dành sau, chén trong kéo chén ngoài, đồ quân ăn cơm góp, ăn xôi chùa ngon miệng, có bột thời bắt ra bánh, ăn no bắt bò cỡi chơi, ăn non thời dòn ăn tra, lếu láo như cháo gạo lương, mặt mở dờ đũa vụng về, ăn một miếng dễ tiếng cả đời, ăn cho béo nợ kéo mà trừ, khi đấng cơm khi nghẹn nước, bát cơm Phiếu-mẫu nhớ ngàn ngày, một miếng khi đói bằng đợi khi no, muốn ngon chả giò, muốn no bánh đúc, ăn no nằm ngủ chớ bảo chủ mà lo, dầu cơm no bụng thấy khoai cũng thêm, khéo ăn thời no khéo nằm co thời ảm, ăn thời no bụng mầy, không thời đầy bụng tau, ăn một mình thời tức, làm một mình thời bực, ăn một miếng giữa làng bằng một sàng trong bếp, ăn giò thời chớ đi sau, lội bàu thời chớ đi trước.

Lời hát ngạn

Rủ nhau rọc lá gói nem, nem thời có ít chị em thời nhiều. Có khun thội lại có lo, không bằng đũa đại ăn no lại nằm. Ngồi buồn chẳng dám nói ra, muốn đi ăn giò người ta không mời. Trai nam như gặp gái phường thành, cũng như xôi đậu gặp anh muối mè. Ăn thời lựa miếng cho ngon, chơi thời lựa chón cho dòn mà chơi.

Mòn kim-ngọc tài-vật

Đôi bốn chữ

Ngọc lành có vít
Của đồ lấp sông
Bạc đồ lộn chi
Chọn đá thử vàng
Bạc nén vàng thoi
Người dầu của đó
Chất của như núi

Tiền dễ đóng rêu
Tiền quăng xuống biển
Tiền chất như củi
Chí công mài sắt
Tiền lương gạo bị
Của vẫn mặt dài
Gánh vàng vô kho

Đôi năm chữ

Bền người hơn bền của Có tiền thời có tài

Những câu phụ thêm

Đồng tiền huyết mạch, tiền ròng bạc chảy, tiền vĩa bó mo, của đồ mà hốt, tiền mất tạt lưa, tiền vát bạc đeo, đồng tiền hột gạo, ngồi chờ của nước nổi, sắt vô lửa cũng mềm, Tiền trao ra gà bắt lấy, trăm on không bằng hơn tiền, ngọc lành ai dễ bán rao, thiệt vàng chẳng sợ chi lửa, của một đồng công một nén, chiếu lót đàng, vàng lót ngõ, tham của bán duyên, tham tiền bán non nghĩa.

Lời hát ngạn

Đôi ta bình thủy tương phùng, như đôi dũa ngọc ở trong mâm vàng. Gáo vàng đem múc diếng tây, khôn ngoan cho lắm cũng tở thầy người ta. So ra ai kém ai giàu, kẻ xe chỉ thắm người xâu hạt vàng. Vàng mười dễ vạy lu di, chùi ra sáng rạng kém gì hột trai. Thương thời miếng chấp muôn phần, bạc vàng cũng có sai phân hưởng người. Vàng mười bạc bảy thau ba, đồng đen tinh tuyết ai pha lộn chi.

Môn khí-dụng

Đôi bốn chữ

Sáo phủ màng che	Hộp đấng khăn dầy
Đơm đó thã lừ	Cầm sáo chờ ngu
Mất chài vỡ chóp	Buôn chằm cầm chèo
Đóng giá đợi gàu	Tham mùi chẽ gắp
Bát đá mâm nang	Nồi đồng xanh vạt
Lớn thuyền lớn sóng	Vô rập vô khuôn
Chỉ lòn khu kim	Đinh đóng gỗ tạp
Trống lũng còn vành	Nốc rạt về bến

Đôi năm chữ

Chuông không đánh không kêu Đèn không khêu không rạng

Đôi sáu chữ

Xấu đất bắt chẳng nên nôi	Cho xôi không bằng dòi đĩa
Nôi tròn thời úp vung tròn	Nôi méo thời úp vung méo

Những câu phụ thêm

Đèn sáng vì tim, bện quoaí xách đến nơi, dấy rách dư
lấy lẽ, cái bị chịt cái thúng, đồ có quoaí chài có chóp, dũa
bếp mà khuấy nồi bung, cầm dao ghe ngày đứt tay, đồng
hồ cũng có khi sai, chưa có gió mả đã rung, đèn nhà ai
sáng nhà nấy, đồ nhà ai quoaí nhà nấy, bát trong sóng có
khi động, cái dù che không được cái cán, ngồi trong thúng
khốn bề cất thúng, khó bình vôi hơn giàu nồi rang, có rế
đỡ nóng tay, có dép có dày đỡ nóng chân.

Lời hát nọ

Thôi rồi bình tích bề tang, chén chung lữ bộ lai hoàn
chén chung. Nhớ ai lơ lửng đầu cầu, lược sưa biếng chải
gương tàu biếng soi. Chiều chiều ông ngự ra cầu, cái ve cái
chén cái bầu sau lưng. Đèn lồng thấp ngọn tim tròn, bốn
bề phát giấy gió lòn phát phơ. Thuyền rồng đậu bến Giang-
tân, phát phơ buồn liễu tay lần chèo đa.

Môn Ngủ cóc

Đối bốn chữ

Thóc hương gạo giữ Tóc rạ rơm khô

Đối năm chữ

Giàu trồng lau ra lúa Khó trồng lúa ra lau

Đối tám chữ

Tháng giêng trồng khoai, tháng hai trồng đậu
Nhà giàu sớm lò, nhà khó sớm cơm

Những câu phụ thêm

Thăm ló ngó đồng, cày sâu tốt lúa, quạ quạ bẻ bắp,
cắm treo heo nhện dới, lúa khô lấy bồ mà dong, lúa vang
vang vàng eon mắt, được mùa xoài soai mùa lúa, mé mé
như kê lộn đậu, lúa thóc đầu bồ câu đó, lửa gần rơm không
cháy cũng sớm sớm.

Lời hát nọ

Hai ta kết nghĩa bông lòng, như cây lúa lờ dửa đồng
chặt chi. Bao giờ cho lúa lên tra, cho rơm lên đụn đôi ta
kết duyên. Răng chừ cho lúa vang vang, cho anh đi cắt
cho nàng bới cơm. Tiếc thay hột gạo trắng ngần, đã vo
nước đục lại vắn lửa rơm. Cù cu ăn đậu ăn mè, bồ chao
ăn lúa chặt-chè ăn khoai. Ngày đi lúa chưa chia vè, ngày
về lúa đã đổ hoe đầy đồng.

Môn Thọ mộc ba quả sơ thái

Đối ba chữ

Môn chung chó

Chuối nanh heo

Đối bốn chữ

Cây nhà lá vườn
Rút dây động rừng
Xanh võ đỏ lòng
Phách lá tim sâu
Bí thúi bầu hư
Lá rụng về cội
Thương con ngon rau
Mia sâu có đốt
Cây cả bóng cao

Dây khoai dãi muống
Yêu cây mến lá
Núp cây ẩn bóng
Ap cây đợi thỏ
Vườn hoang cỏ rậm
Trái chín trên cây
Xấu giầy tốt củ
Măn mọc quả tre
Tre già măn mọc

Đối bảy chữ

Măn không uống tre uống sao được
Môn không ngựa khoai ngựa nổi chi

Đối tám chữ

Trời nắng tốt dưa trời mưa tốt lúa
Đất thiếu trồng dưa đất thừa trồng cau

Những câu phụ thêm

Vãi cát bụi tre, chuối sau cau trước, tốt cây này buồng, quit
làm cam chịu, khoai vò mình khoai, vàng cây ủa lá, rau nào sâu
ấy, cây ngọt sanh trái đắng, trăm dầu đồ dầu tầm, đồ sim me
tràm chũi, ăn cây nào rào cây ấy, cây muốn lặng gió không dừng,
bụi tre ó lờ tai nghe, bòn hòn trong tròn ngoài méo, vỏ quit dày

có móng tay nhọn, tắm nước lá khế cũng không khỏi, mít mùa đông ba đồng một múi, đập vỏ dừa thấy vỏ dừa mà sợ, chạy xóc xóc không bằng một góc nương, bi chề bầu hôi hám, bầu chề bi giám duốc.

Lời hát ngạn

Canh bầu thời nấu hanh hao, bi ngô nấu tỏi bi đao nấu hành. Rủ nhau đi bẻ dành dành, dành dành không bẻ bẻ ngành mầu đơn. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Chanh chua thời khế cũng chua, chanh có một mùa khế cả vira năm. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nào ai vun quét cho mây mây ăn. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng, cau khô ăn với trầu vàng xứng không. Ngày đi trúc chưa mọc mần, ngày về trúc đã cao bằng ngọn tre. Dưới trời chi tối bằng sen, lá xanh bông thắm gương xen hột vàng. Trăm bông đều nở tháng giêng, một mình bông cúc nở riêng tháng mười. Phất phơ cũng thể mai tung, diềm dãi cho lắm cũng cây sung dừa đình. Thẹn thường bến nước sông giang, mai trồng trước liễu, liễu thành hàng trước mai. Lập bồn ra ai há để bồn không, chẳng lang thời huệ cũng trồng một cây. Ba thơm thơm lạ thơm lùng, thơm cây đến rễ người trồng cũng thơm. Bông lài bông lý bông ngâu, không bằng bông bưởi thơm lâu dịu dòn. Xem lên trắng bạch trời hồng đạo miền sơn thủy bể bông thái-bình.

Môn Phi-câm tẩu-thú

Đối ba chữ

Voi bò cóc

Răng hồ mang

Đối bốn chữ

Cò bay thẳng cánh
Cu sa chĩnh nếp
Nước xao đầu vịt
Chim giát sống lâu
Con vịt mẹ gà
Vịt già gà non
Miệng hùm độc răng
Hùm chết để gia
Mèo quào phen đất
Củ kền ma ăn

Sả rử vì lòng
Vật đậu non xanh
Đòn gãy tai trâu
Ngựa hay có chứng
Hàm chó vó ngựa
Chim bay chuộc chạy
Đầu chó mỡ chim
Mèo thềm thịt mỡ
Chó buộc hòm xe
Trâu cày ngựa cỡi

Thả trâu vô rú
Chim cồ khách quán
Mèo kêu động rú
Dê leo trên miều
Mê ngủ như trâu
Ngay như ruột ngựa
Nước đồ dầu vịt
Măng chó chưởi mèo
Trời voi bỏ đồ

Nuôi khỉ dầm nhà
Chó mã gà đồng
Mang lạc nát làng
Chuộc chạy bờ ao
Dát gan như thỏ
Ngóng như cò cò
Mở đờ miệng mèo
Tinh dê nết ngựa
Đo bò làm chuông

Đôi năm chữ

Cháy nhà ra mặt chuộc
Trâu dác trâu phải cày

Lấy thúng úp mình voi
Gà đẻ gà tục tác

Đôi sáu chữ

Chuộc bày đào không nên lỗ
Mười voi không chút nước xít
Chạy òng voi không xấu mặt

Gà cồ ăn quần cối xay
Hai trâu cũng một công nom
Bắt chuộc chủ sợ hôi tay

Những câu phụ thêm

Bán trâu vẽ bóng, lủi như chuốc chuốc, máu dàu trâu đó, rau heo cháo chó, gà luộc hai lần, bán chó treo dê, như voi sỏ mạch dù, vắn nhà gà bơi bếp, rung cây dác khỉ, chó treo mèo đậy, trâu ho hơn bò rống, mèo khen mèo dài đuôi, chó chết mang le lưỡi, bán le le dĩa đồng, ngơ ngơ như ngỗng đực, voi thuộc voi ngựa thuộc ngựa, mèo đẻ tháng ba cha ăn con, ngựa chạy bốn chung còn vấp, như gà ta ghét tiếng gáy, lý lắt như dê lật lá, trâu cột lại ghét trâu ăn, muốn ăn hoét phải đào dung, chó béo đẹp mặt chủ nhà, vì con heo phải đèo cột chuối, mèo đẻ ra trứng, rắng đẻ hổ mang, đàn dài mời biết sức ngựa, như voi ăn phất lá tre bò ngã vừa khi khế rụng, trâu đồng nào ăn cỏ đồng nấy, gà một nhà bôi mặt đá nhau, không lên voi lên voi thời vớ, có voi voi lớn không voi trâu lớn, chó ý thế nhà gà ý thế vương, trâu sống không ai mà cả, trâu ngã nhiều kẻ cầm riu.

Lời hát ngạn

Cho hay tiên lại gặp tiên, phượng hoàng há để đứng chen với gà. Chim bay về núi chãng vắn, bao giờ đèn hiệp với trăng một nhà. Chim bay mỗi cánh chim ngời, đổ ai

bắt đặng chim trời khen cho. Bận vàng lại gặp bận vàng, long lân qui phụng một đoàn tứ linh. Bao giờ con quạ lợp nhà, con cu chẻ lạt con gà đưa tranh. Lên non thấy cọp đánh bài, thấy voi hốt lú thấy nai đánh quần. Hang hùm ai dám thò tay, chước dẫu mà dám cắn dây buộc mèo. Chim quỳen đại lăm không khun, núi Lâm-sơn không đậu đậu cồn cỏ may. Ru con con ngủ cho lành, cho mẹ gánh nước rửa bành ông voi. Bầu câu bay thấp bay cao, bay vô cửa phủ bay vào cửa kho. Thương chồng nấu cháo le le, nấu canh bông bí nấu chè hột sen.

Môn Côn trùng

Đối bốn chữ

Bay như bướm bướm	Xếp như ve ve
Chuồn chuồn dập nước	Chấu chấu chống xe
Kiến bò sò úp	Bướm lại ong qua
Rắn mai tại lỗ	Rắn hồ về nhà
Giết rắn đực độc	Như rit nhiều chưng

Đối năm chữ

Rắn đi hải cộn nhâm	Kiến tha lâu đầy lỗ
Chấu chấu dẫu ông voi	Vò vò nuôi con nhện

Đối bảy chữ

Dận con rận mà nung cái áo Vi con sấu làm rầu trách canh

Đối tám chữ

Con voi voi dẫu con chấu chấu thương
Trêu ong ong dứt trêu bụt bụt xá

Những câu phụ thêm

Nuôi ong tay áo, mật ngọt chết ruồi, một ăn đũa bếp, chuồn chuồn bay thời bão, cồng rắn cắn gà nhà, kiến cắn ai nấy phui, lạch lạch như rắn mỏng năm, con ruồi đậu nặng đầu cán, chảy vẩy như thàng lãn đứt đuôi, thất thế kiến tha bò, sa cơ ruồi đuổi ngựa.

Lời hát nọ

Nực cười chấu chấu chống xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng. Kiến leo cột sắt sao mòn, vò vò xây tổ sao

tròn mà xây. Tằm sao tằm chẳng ăn dâu, tằm đòi ăn ruộng
ăn trâu ăn nhà. Con tằm dẫn tơ, con nhện cũng dẫn tơ, thăm
thương cho con nhện biết bao giờ thành thân. Rủ nhau đi
Đặt chuồn chuồn, khi vui nó đậu khi buồn nó bay. Khen
ai khéo tiện con cò, khéo lẫn con bướm, khéo lừa con ong.

Môn lân-giới thủy-tộc

Đối bốn chữ

Gặp cá trông trách	Bắt lương dầu đuôi
Ếch nằm dưới diếng	Cá ở trong lừ
Rùa kêu đá nổi	Cá thui rắng xương
Đặng cá quên nơm	Bắc cóc bỏ đĩa
Hái rau bắt ốc	Câu cá thả cua
Cóc kêu thấu trời	Cá theo con nước

Đối tám chữ

Cá bóng kho khô cá rô kho nước
Cá trê vô ống cá bóng vô han
Con rô cũng tiếc con diếc cũng muốn
Gặp rắng thời đi gặp quy thời về

Những câu phụ thêm

Dét cua lòi đăm, đi như cua bò, thuần luôn ở cạng,
mắt cá hơn rế tôm, cá khô để ra trứng, tôm chết thiệt mù
bán tôm, cá không muối là cá thui, cá ăn kiến kiến ăn cá,
như lương chẳng quản lấm dầu, ết tháng ba ca tháng mười,
chưa nóng nước đã đỡ càng, ngoe ngoáy như cua gãy càng,
con tép mà câu con cá, còn cá sầy là con cá to, cá đối tháng
bảy, cá gáy tháng mười, lương nằm trong rô lại chề lịch dài.

Lời hát ngạn

Con cóc nằm ở bờ ao, lăm le lại muốn hợp sao trên trời.
Ai về nhẩn với ông câu, cá ăn thời dục chớ để lâu hết mồi.
Rồng nằm bề cạn phơi râu, mấy lời anh nói dẫu dầu hổ
đuôi. Cha mẹ muốn ạn cá thu, gả con xuống biển mịt mù
tăm tằm. Bao giờ cá gáy đánh đu, tôm rắng hát bội cá thu
cầm châu. Sự đời nghĩ cũng nực cười, một con cá lòi mấy
người buong câu.

Môn số-mục

Đối bốn chữ

Ba mùa tám tiết	Chín tháng mười ngày
Làm cộp ba thứ	Bắt cả hai tay
Một mắt mười ngò	Ba đồng bảy đôi
Năm thời mười họa	Ba lọc bảy lừa
Năm mươi mà tốt	Hai chín chống nhau
Một duyên hai nợ	Ba vòng bảy tròn
Năm con bảy cái	Một vợ hai hầu
Ba mặt sáu tai	Hai thầy một quẻ
Hai mươi tuất rớt	Hâm một nửa đêm
Miếng một miếng hai	Có đôi có cặp
Lục lãng trái ấu	Tứ tung lung tàn
Một chảng hai lẽ	Ba bèn bốn bề
Tiếng nổi ba phao	Khéo đủ trăm thức
Hai bàng tay không	Ba giang nhà trống
Một phàn hai phải	Chín dạn mười hờn

Đối năm chữ

Mười tám năm bếp trấu	Mười chín chín hồng xoi
Đầu đã hai thứ tóc	Sống dặng nửa đời người

Đối sáu chữ

Sai một li đi một dặm
Giàu ba họ khó ba đời
Ăn một dọi nói một đều
Người ba đấng của ba loại
Đêm năm canh ngày sáu khắc
Khun ba năm đại một giờ

Những câu phụ thêm

Ăn một già mười, ba bàn dúp một, năm đều ba chuyện
quần dôi áo ba, ba chim ba nổi, ba bảy hâm mốt, năm trọc
bảy tráo, túi như đêm ba mươi, mười người như một chực,
biết một không biết mười, ăn một mâm năm một chiếu,
trăm người bán vạn người mua, mười đời chưa rời cánh
tay, làm ba năm thiêu một giờ, nhứt có râu nhi bầu bụng,
bảy mươi học bảy mươi mốt, nhứt nhện sa nhi xà đón,

hơn một ngày hay một việt, tám phương trời mười phương đất, một đời ta ba bảy đời nó, ba mươi tuổi sáu mươi nhà quen, nhưt gái hơn hai nhi trai hơn một, chọt da ba quan chảy máu sáu quan, nhưt gái một con nhi thuật ngon nữa điều, ruộng nhưt ở xa không bằng ruộng ba ở gần, phật còn mang tám nạng huống chi người sao khỏi ba tai, vô mòng ba ra mòng bảy, hay sàng hay sẩy đến mòng chín mòng mười.

Lời hát ngạn

Trong nhà nhưt mẹ nhi con, ra làng có kẻ lại dòn hơn ta. Thử nhưt vợ đại trong nhà thử nhi nhà dột thử ba nợ đòi. Không nghe tan cửa hại nhà, nghe thời hai bảy mười ba khó lòng. Người ta ba thử người ta có người tiền rưởi kể ba mười đồng. Mông năm mười bốn hăm ba, đi chơi cũng lở huống là đi buôn. Thương nhau cau sáu bửa ba, ghét nhau cau sáu bửa ra thành mười. Năm tiền một quả đậu xanh một cân bột lọc đưa anh về làng. Một ngày dựa mạng thuyền rồng, cũng bằng muôn kiếp ngồi trong thuyền chài. Giàu thời hay dư, anh năm bảy vợ không từ ngãi em. Trách ông tơ ba bảy mười phần đã xe dây tới lại lần chỉ lui. Ba phen trầu hồi cũ ba, phen này hồi nữa thiệt là số anh. Sá chi một nải chuối xanh, ba bốn người dành cho mũ dính tay. Biết lấy chi báo liễu dặng chừ, cứu mạng chín tháng còn dư mười ngày.

QUYỀN HẠ CHUNG



