

# LĂNG ÔNG SƯ TÍCH

(Hay là Tiêu-sử Quan Tả-quân Lê-văn-Duyệt)



IN TẠI NHÀ IN LIÊNPHONG  
111 Lagrandière — Saigon

NAM-ANH XUẤT BẢN  
Tổng phát hành: AN - HUẾ  
152, Rue Colonel Boudonnet  
SAIGON

~~058900  
1093142~~  
Dépôt légal  
Saigon 16<sup>e</sup> arr  
Gruay  
16<sup>e</sup> Indochine  
Pièce 1171

Giá: 0 \$ 10

Kho sách xưa Quán Ven Đường

# LĂNG ÔNG

## SỰ TÍCH

(hay là: Tiêu-sử Quan Tả-Quân Lê-văn-Duyệt)

Hằng năm từ tối 30 qua ngày mùng một Tết tới rằm tháng giêng thiện nam tín nữ khắp Saigon - Cholon Giadinh và khách thập phương nô nức tới Lăng-ông người thì đi lễ, xin sâm cầu tài, cầu phước, người thì vãn cảnh để tỏ lòng chiêm ngưỡng một hực anh hùng quá vâng.

Tiện dịp nên biết qua tiêu sử của quan **Khâm-sai-chưởng Tả-quân bình tây Đại-tướng-quân Quận-công Lê-văn-Duyệt** cũng là một sự bồ ích và một kỷ niệm nên ghi nhớ về dịp tân xuân vậy.

Ngài sanh tại làng Nhị-Bình tỉnh Mytho (hồi đó kêu là tỉnh Định-Tường), tổ phụ của Ngài nguyên người làng Bồ-Đề, huyện Mộ-Đức, tỉnh Quảng-Nghĩa, hồi chúa Nguyễn lấy đất Nam-Kỳ mới theo vào lập nghiệp tại làng trên đây.

Năm Ngài 20 tuổi, gặp khi Vua Gia-Long trong lúc lánh nạn ghé nhà Ngài, thấy Ngài là người nghĩa dũng, cương trực, có trí khí hơn người nên cho Ngài theo để giúp Vua đánh đuổi quân Tây-sơn.

Tháng tám năm Nhâm- ngọ (1788) sau khi đánh được nghịch quân ở Đồng-Nai và chiếm được thành Giadinh, Ngài được phong làm chức Đò-Đốc cầm quân đánh giặc.

Năm Tân-dậu (1801), Ngài cùng ông Võ-di-Huy đem thủy binh ra đánh cửa Thị-Nại (Bình-Định), đánh nhau suốt từ sáng tới trưa, ông Huy bỗng bị đạn tử thương ngay bên chỗ Ngài đứng, chẳng hề nao núng, Ngài vẫn hăng hái đốc thúc quân binh sông vào huyết chiến, Vua Gia-Long thấy thế giặc gǎng quá truyền lệnh lui binh nhưng Ngài không tuân, càng đánh càng hăng cho tới khi cầm được sự toàn thắng trong tay khiến quân địch phải tan vỡ, bỏ lại bao nhiêu binh nhung lương thực. Thắng một trận đó một cách oanh liệt, Ngài đã tỏ ra là một vị anh hùng xuất thế chẳng những Vua Gia-Long phải hết lời khen ngợi mà địch quân mỗi khi nghe uy danh của Ngài đều phải khiếp sợ.

Ngay năm đó, Ngài cùng ông Lê-Chất theo Vua ra đánh Phú-Xuân (Huế), Phò-Mã Tây-Sơn là Nguyễn-văn-Trị đem quân lập đồn ở Núi Quý-Sơn để chống giữ tinh thế rất kiên cố nhưng nhờ Ngài bày mưu thiết kế cho chiến thuyền đi vòng lối sau rồi đồ bộ để đánh tập hậu, sau khi nỗi pháo hiệu trong đánh ra, ngoài đánh vào, địch quân không xoay đỡ kịp bị chết không biết bao nhiêu mà kể còn tàn quân bỏ đồn mà chạy, Vua đánh thắng vào kinh thành, quân giữ thành có ít nên hạ được thành ngay. Vua Tây-Sơn là Nguyễn-quang-Toản cùng gia quyến phải chạy ra Bắc.

Tháng năm, năm Nhâm Tuất (1802) Vua Gia-Long lên ngôi Hoàng-Đế liền phong Ngài làm chức Bình-bộ Đô-thống và ông Nguyễn-văn-Trương làm Thống lãnh Thủy-binhl để khởi quân ra Bắc.

Quân Ngài đi tới đâu thắng tới đó, chẳng bao lâu đã chiếm được thành Nghệ-an và bắt được tướng Tây-Sơn là Trần-quang-Điện, Võ-văn-Dông, nên trong một tháng, đại binh của Ngài đã đến Thăng-Long và ít lâu sau gięp tan được quân Tây-Sơn.

Năm 1802, sau khi Bắc phạt thành công, Ngài giúp Vua lo việc sếp đặt trong nước, nhưng qua năm 1803 ngoài Bắc có giặc Lê-văn-Khôi, Triều-đinh phái ngài ra đánh gięp, chẳng bao lâu ngài lại gięp yên và tướng giặc là Lê-văn-Khôi phải đầu hàng, Ngài cũng rỗng lượng thâu dụng.

Năm 1811, Vua giao cho Ngài làm Phó-Vương ở Nam-Kỳ địrōc quyền tiền trǎm hậu tấu.

Dân sự hồi bấy giờ thường bị giặc cướp quấy rối nên Ngài trị dân với một chánh sách rất nghiêm [ ] ai ai cũng phải [ ] sợ. Người ta không dám kêu tên Ngài mà kêu là « Ông Lớn Thượng », Ngài nuôi một bầy voi và một bầy cọp để luyện khi ra trận. Ngài rất ham coi chơi gà và ưa hát bài, Ngài lập riêng một gánh hát và nghề hát bài ở Nam-Kỳ cũng khởi từ hồi đó.

Ngài có vẻ người oai nghiêm, hai con mắt thôii miên ai thấy cũng phải sợ, cho tới voi, hổ nghe tiếng Ngài cũng phải khiếp, người ta kể chuyện lại: một bùa kia con voi lớn nhất và ác nhất kêu là con voi Vinh hinh như lèn cơn điên phá phách ầm ĩ, Ngài được tin báo, ngồi cảng lại trước mặt con voi ra lệnh cho nó phải im, con vật hinh như hiểu biết sợ oai Ngài nên phải cúi chịu theo ngay không giám cưỡng.

Một lần kia Ngài có việc đi Cholon qua con đường Cầu-kho, thấy một đứa con nít cãi giả và đánh lại cha mẹ nó, Ngài đã toan ngừng lại bắt đứa trẻ ngang ngược đó nhưng sau Ngài lại bỏ đi thẳng. Không dễ chiêu về qua đó Ngài lại thấy nó giữa bữa ăn đương chửi lại cha mẹ nó. Ngài ra lệnh bắt đứa nhỏ rồi cho nó cầm bát ăn nhưng đã trả ngược đầu đòi đũa không để nó thấy. Đứa nhỏ cầm lấy ăn nhưng tự nhiên quay đầu đũa lại, Ngài liền ra lệnh đem chém nó và phán rằng nó đã đủ trí khôn biết trả đầu đũa mà ăn thì nó đã đủ trí óc hiểu biết tội nó là nặng.

Một bữa khác Ngài ra chơi phố bắt gặp thắng ăn cắp lấy một cuốn giấy thuốc rồi chạy, Ngài cho bắt lại và chém liền tại chỗ.

Một người tho-lại trong dinh Ngài, bữa kia, sau khi ở dinh ra gặp người bán chè đậu rong, muốn chọc chơi cầm hộp trầu để trong thúng mà chạy, chị hàng la lối ăn cắp om sòm, người tho-lại bị bắt, Ngài ra lệnh chém liền.

Mấy tin trên này cũng đủ làm cho dân chúng hồi bấy giờ nơm nớp sợ oai Ngài.

Ngày 27 Janvier 1820, được tin Vua Gia-Long tho-bịnh, Ngài liền đi xuốt đêm ngày ra Huế để kịp vào bệ kiển. Đức vua băng hà ngày 3 Février 1820, Ngài cùng quần thần làm lễ an táng, và sách phong Đông-Cung là con thứ tư Vua Gia-Long lên nối ngôi lấy niên hiệu là Minh-Mạng (14 Février 1820).

Tới năm Nhâm-thìn (1832), buồn vì Vua Minh-Mạng không nghe theo chánh sách của Ngài và vì thương nhớ đức Gia-Long nhiều lắm nên Ngài thọ bệnh mà mất nhầm ngày 30 tháng bảy ta, sau khi trỗi trăng lại với bà-lớn Đỗ Phu-nhân cùng các tướng sĩ thân tín. Năm ấy Ngài hưởng thọ 70 tuổi. Hương hài của Ngài an táng tại Gia-Định, nơi có lập đền thờ mà ta thấy ngày nay, cũng có người nói rằng đã thiên đi về táng tại làng Nhị Bình nhưng không chắc giá thuyết đó có trúng hay không tới nay cũng chưa biết rõ.

Vua Minh-Mạng sau khi Ngài mất nhân dịp tưống giặc Lê-văn-Khôi khi trước được Ngài thâu dụng vì ức bách mà trở lại làm phản Triều-định nên phạt tội ngài là chấp dưỡng Lê-văn-Khôi kẻ làm loạn quốc-gia mà xuống chỉ phá mộ của Ngài, đánh 100 tưống và lấy sích sắt đẽ lén trên.

Tới năm 1840, Vua Thiệu-Trị lên nối ngôi Vua Minh-Mạng nghĩ đến Ngài là bức công thần bị hàm oan nên lại ban sắc phục chức Ngài y như trước và xây lăng miếu, lập đền thờ, cấp ruộng để lo việc cúng tế hàng năm.

Ngày nay lăng miếu của Ngài mà ta vẫn kêu là « Lăng ông » là một thăng cảnh oai nghiêm và hùng tráng, nguy nga ở giữa tỉnh thành Giadinh thật sừng đáng với lòng sùng mộ một bức anh hùng hiền hách.

## HẾT

(Viết xong tại Thủ-Thiêm ngày 5 Février 1942)

Nam-Anh :

**Phạm-quang-Tự**

---

Những sách dùng để tra cứu: « Histoire de Saigon et ses environs » của ông Pétrus Trương-vĩnh-Ký và cuốn « Lê-Tả-Quân » của ông Nguyễn-kim-Đính (1926).



# TỔNG ĐẠI-LÝ PHÁT HÀNH

Tiêu-thuyết — Báo chí và cao đơn hoàn tán  
của các nhà thuốc danh tiếng

## AN - HUỆ

LIBRAIRIE DE LA GARE

152 Rue Colonel Boudonnet - SAIGON

---

## QUÁN AUTOBUS

góc đường Espagne sau chợ Saigon  
(ngay bến xe autobus)

---

BÁN ĐỦ SÁCH, BÁO TRUNG, NAM, BẮC

GIẤY BÚT VÀ ĐỒ VĂN PHÒNG

---