

N/8/8
3W76
In lần thứ nhì

Giá : 0\$30

80 Pièce
INDO-CHINCOIS
78L

喝對答

HÁT DỐI ĐÁP

CÂU HÁT DÒI NAY THẬT HAY

Hát giọng chèo ghe

DEPOT LEGAL
INDOCHINE.

Đặng-trọng-Quòn № 9300

ÉDITÉ PAR

LÊ-VĂN-THỊNH

DIT

LÊ-PHƯỚC-THÀNH

Halles Centrales, 44 bis, Saigon

& 12, Nguyễn-lần-Nghiêm, SAIGON

M. Đinh-thái-Sơn bán đứt bản quyền
cuốn này cho bồn quán.



IN TẠI NHÀ IN XƯA-NAY

60-64, Boulevard Bonard, 60-64

SAIGON

CÁO BẠCH

Kính cùng chư quí vị lục-châu đãng rở : Tiệm tôi mua bán thơ, tuồng, truyện, sách, đả mấy nám nay nhờ ơn quí vị có lòng chiểu cố mà biết người đồng-chủng nho-văn, đến mua dùm nay đãng phát tài, nên tôi có xuất bản nhiều thứ thơ tuồng truyện sách, nhiều thứ sách học, cải-tương, tiểu thuyết như quí vị có rảnh lên Saigon dạo chơi phong cảnh, xin ghé lại tiệm tôi tại đầu Chợ-mới Saigon thấy bản đề Lê-phuorc-Thành ghé lại chơi thì lôi cũng hết lòng tiếp rước, và bán giá rẻ cho quí vị, còn như có mua sỉ nhiều thì tôi bán các thứ cho giá tiền phân nữa, còn như sách của tác-giả gởi thi giá định riêng. Còn như có gởi mua contre-remboursement. Thi đề như vầy : Lê-văn-Thinh dit Lê-phuorc-Thành Librairie Baraque № 44 bis, Marché de Saigon, hay là đề : № 12 Rue Nguyễn-tấn-Nghiêm - Cầu-kho, à Saigon thi tôi đãng thơ.



CÂU HÁT ĐỐI ĐÁP



TÂN SOẠN

PAR



Đặng-trọng-Quòn

PUBLIÉ PAR

ĐINH-THAI-SƠN

Bản quyền này của ông Đinh-thái-Sơn bán lại cho bồn quán

LÊ-PHUỚC-THÀNH dit LÊ-VĂN-THỊNH

Halles Centrales, 44 bis -- SAIGON

Nº 12 Rue Nguyễn-tấn-Nghiêm, Cầu kho

Cuốn nào không có chủ bồn ký tên hay là con dấu
ấy là đồ gian xin chờ lầm.



IN TẠI NHÀ IN XƯA-NAY

60-64, Boulevard Bonard — SAIGON

1928

TƯA



Xưa nay người thể sự thường dùng câu hát, vốn thật là một điều giúp vui cho người, như mấy người chèo ghe, thì giúp cho khỏi sự buồn ngũ, như người làm công cho vui lòng mà quên sự mệt mỏi. Nhưng mà những câu hát thì người dùng có nhiều giọng có nhiều ý tùy theo lòng người hát.

Người thì hát theo việc làm ăn ở đời, so sánh việc vinh nhục sang hèn, người thì hát theo việc nhơn tình trăng gió, người thì hát theo cách than thở về việc tình nhơn cách xa người thì hát theo việc hiếu thảo với cha mẹ, người thì hát trách lòng tình nhơn hay vời đời hay phụ phàn, như hát : « Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm búng, lưỡi lùa cá xương », đó là hát hiếu thảo, như hát ; « Sanh vi tướng tữ vi thằn, cây gươm linh rút vỏ để trần, dứt tình con bạn bứt một lần mời xong », đó là hát hăm người ở bạc ngại bức tinh, như hát : « Đò vàng dây củng kim ngân, đò dặng mười phần dây chín có dư ». đó là hát so sánh sự vinh sang.

Nhưng câu hát thì đặt để trước sau, sau tám, đặt cho xuôi cho vận thì là phải, còn người hát thì theo ý người dùng.

Người xưa bày chế ra thật là ý vị rất hay, để lưu lại đời kia sang đời nọ, mà người dùng thì hay nói đót nói trại, mỗi đời đều có người bày ra chế ra thêm, để mà giúp vui.

Như bỗn phận tôi là người đời nay cứ học theo người đời xưa, tom góp những câu hát đời xưa đời nay, biên ra một bỗn cũng có sửa những lời nói đót nói trại, để mà giúp vui cho chư vị nhàn quan giải muộn.



HÁT ĐỐI ĐÁP

CON GÁI HÁT. -- Ông hoài thai như biển, ngại dường dục tự
sông, em nguyễn ở vậy không chồng, lo nuôi cha mẹ hết
lòng làm con.

CON TRAI ĐỐI. -- Đêm thanh gió mát nghe đó hát hiếu tình,
bờ nàng ôi Xin hỏi thăm thực nữ gia đình ở đâu.

C. G. H. -- Chiết thuyền buôn thả luân theo dòng nước,
bờ anh ôi Anh hỏi việc gia đình, cách bước làm chi.

C. T. Đ. -- Gió đưa nước nước xao dọn dọn, gió đưa
mây mây lại dật giờ, đó đây duyên nợ sậm sò *bờ bậu ôi*
Bậu còn trực tiết, đợi chờ trông ai.

C. G. H. -- Đêm trăng thanh vặt vặt tiếng điêu đầu tiêu
diêu, nợ duyên tại mỗi chĩ điêu, *bờ anh ôi* Vội thương anh
nói vậy, còn nhiều nỗi lo.

C. T. Đ. -- Đó gấp dày trời xây tương hội, *bờ bậu ôi*
Bậu đầu dành, qua tăm cội hỏi căn.

C. G. H. -- Phụ mẫu sinh chờ người phân định, *bờ anh ôi*
Việc cang thường, chờ lệnh mẹ cha.

C. T. Đ. -- Chữ nhứt ngôn thiết quà câu tú mã nan tri,
lời đó nói đó ghi, *bờ em ôi* Chờ qua lo liệu, cậy thi mai dong.

C. G. H. -- Việc duơn lang ngàn vàng khó đòi, *bờ anh ôi*
Sợ chĩ điều, lụa mồi mà trao.

C. T. Đ. -- Lương duơn túc để gai ngầu tại thiên thành,
đây liều một mái tóc xanh, *bờ em ôi* Kết duơn không đặng,
anh dành đi tu.

C. G. H. -- Anh đi tu công phu ai tính, *bờ anh ôi* Phật
tại đường, cung kính thì hơn.

C. T. Đ. -- Hữu duyên thiên lý ngộ, vô duyên đối diện
bất tương phùng, *bờ nàng ôi* Thuyền quyên sánh với, yên
hung rất xê.

C. G. H. -- Thân em như nước giữa dòng, *bờ anh ôi* Tuy
anh biết mặt trong lòng anh biết đâu.

C. T. Đ. -- Lòng qua như sợi dây dài, *bờ em ôi* Lòng sông
sâu cạn, anh dè hoài phải thông.

C. G. H. -- Thân em như cá nọ tránh mồi, *bờ anh ôi*
Em quyết vào khúc vịnh, tránh hồi giò dòng.

CON TRAI ĐỐI.— Duyên phải duyên chờ cài, ngải phải ngải lòng hòa, *bó em ói* Nay mai em trở về nhà, anh gởi lời kinh lại, mẹ già bình an.

CON GÁI HÁT. — Thân em như thể trăng rằm, vì mây che phủ, tối tăm tại trời.

C. T. Đ. — Thân qua như thỏ ăn vườn đào, thấy trăng tỏ rạng, dởn nhào với trăng.

C. G. H. — Ngó lên con trăng méo, ai kéo con trăng tròn, đói ta duyên nợ lòn thòn, *bó anh ói* Điện tuy đổi điện, dạ còn hồn nghi.

C. T. Đ. — Lòng lâm cho phụng gấp hoàn, *bó em ói* Căn duyên trời khiến, thiếp với chàng gấp nhau.

C. G. H. — Thân em mỏng mảnh quê cảnh lạ lùng, *bó anh ói* Dám đâu sánh với, yên hùng trượng phu.

C. T. Đ. — Hữu nhơn phương hữu quã, hữu phước ắt hữu phần, bậu chê qua là đứa cơ bần, *bó bậu ói* Bậu không nhớ tích ông Châu-Mãi-Thần thuở xưa.

C. G. H. — Chẳng trước thì sau, lý đào tương hội, *bó anh ói* Khuyên anh dẫn lòng, đứng vội nhớ trông.

C. T. Đ. — Tay phân tay bao nở, ruột cắt ruột bao dành, mấy khi gặp mặt bạn lành, *bó bậu ói* trời sao vội sáng, tan tành đôi ta.

C. G. H. — Thiếp như cam quýt bưởi bòn, *bó anh ói* Vỏ ngoài cay đắng, trong lòng ngọt chua.

C. T. Đ. — Qua như chùm gỏi đập nhò, *bó em ói* Đóng hành mai liễu, đặng nhờ hưởng hơi.

C. G. H. — Đặng hoa thơm em đơm nơi mái tóc, *bó anh ói* Em e lụy tai phàm, nhớ vóc cho hoa.

C. T. Đ. — Một lời nói non mòn biền cặng, lời giao ngòn đẽ dạ nhớ hoài *bó bạn ói* Đàng xa mới rõ, sức tài con ngựa hay.

C. G. H. — Phận em như nước giữa dòng, *bó anh ói* Hiệp tan tan hiệp, lớn ròng bao lâu.

C. T. Đ. — Qua như tay lái khác gì, *bó bậu ói* Dòng sông bác cạy, qua cũng tùy vịnh doi.

C. G. H. — Em như bọt nước tai bèo, *bó anh ói* Gió đưa sóng dập, hiềm nghèo một thân.

C. T. Đ. — Bậu than thân phận, xét lại tệ lậu phận qua, lẻ đôi chưa chốn thất gia, *bó em ói* Anh quyết lo đây đó, hiệp hòa phụng loan.

CON GÁI HÁT . -- Lạc diệp phù qui đại hãi, thiên sang nhơn
hà tất bất tương phùng, đâu đâu cũng có yên hùng, bờ anh
õi Trước mai em chọn lựa, bá tùng sánh đồi.

CON TRAI ĐỐI. -- Tào khan chi thê bất khã hạ đường, bần
tiện chigiao mạc khả vong, bờ em ôi Tống-công truyện trước,
anh giữ lòng chờ sai.

C. G. H. -- Em vái ông tơ vài chai rượu để, em cầu bà
nguyệt năm bãy con gà, bờ anh ôi Nguyệt tơ xe chỉ, hiệp hòa
trượng phu.

C. T. Đ. -- Anh đây vược biển đã từng, bờ em ôi Rừng nhu
biển thánh, lẫy lừng công danh.

C. G. H. -- Hỏi thăm anh một lời cho rõ, bờ anh ôi Cụm
thung đường, trường thọ đường bao.

C. T. Đ. -- Bậu hỏi qua về việc thung đàng, bờ em ôi Thung
nguyên anh già yếu, bạn vàng hỏi chi.

C. G. H. -- Nghe anh phân cha mẹ tuổi già, phải chị em
đồng lý gần nhà, bờ anh ôi Em lo bão dưỡng, cha mẹ già tuổi
cao.

C. T. Đ. -- Nghe em thũ hiểu, anh triều mến trong lòng,
bờ em ôi Làm sao mai trước hiệp bá tòng, phu thê thương
hội, lang phòng mới vui.

C. G. H. -- Nhà tranh an phận tờ, nhà bạc phải duyên
mình khó hèn em giữ chữ tiết trinh, bờ anh ôi Bao giờ ông
trời khiến duơn tình sẻ hay.

C. T. Đ. -- Y Tô-tần vấn cật, phan Tữ-lô đở lòng, vận thời
anh nguyện xữ cho xong, bờ em ôi Kiệm cần cho dư giã, đẽ
phòng cưới em.

C. G. H. -- Bướm ong bay liện rộn ràng, bờ anh ôi Em
nguyễn giữ một lòng vàng với anh.

C. T. Đ. -- Bấy lâu anh kén mặt xe tơ, bờ em ôi Ngày nay
gặp mặt, công chờ thuyền duyên.

C. G. H. -- Lòng em cam toại một bồ, bờ anh ôi Sợ e bối
niâu, phải về quyết-minh.

C. T. Đ. -- Bậu chỉ-thiệt dành thương, đây anh hồi-hương
toan liệu, bờ em ôi Phụ-tử cộng bàn' cho trọn điệu thân sánh

C. G. H. -- Dạ sâm-qui, xin ghi thảo-quã, bờ anh ôi Anh
chờ lôi lời, đem dạ xiên-ô.

C. T. Đ. -- Khuyên em giữ chữ tất-giao, bờ em ôi Gìn lòng
phong-kỷ, thạch-cao trọn niềm.

CON GÁI HÁT. -- Đờn kim gieo tiếng ngọc, dầu trôi khúc
phụng hoàng, *bờ anh ôi* Lòng em chẳng phải, như nàng Văn
quân.

CON TRAI ĐỐI. -- Bậu đừng nghi ngại thiệt hơn, *bờ em ôi*
Lặn tai em nghe rõ, tiếng đờn tri âm.

C. G. H. -- Thân em như trái hạnh đang tròn, *bờ anh ôi*
Dầu dầm sương tuyết, củng còn lòng xuân.

C. T. Đ. -- Qua như huỳnh diễu trên nhành, *bờ em ôi*
Muốn kề trái hạnh, không dành bay xa.

C. G. H. -- Thân em như cụm hoa hường, *bờ anh ôi* Anh
vở vịnh cho có ý kẽo mắc đường chông gai.

C. T. Đ. -- Thân qua như thể hội sương, *bờ em ôi* Đêm
đông anh rưới mát, cho hoa hường tốt tươi.

C. G. H. -- Em như trái phật thủ chưng bàn, *bờ anh ôi*
Muốn thì ao ước, *ngỡ* ngàn khó ăn.

C. T. Đ. -- Qua như bá quã chưng bàn, *bờ em ôi* Đề chung
trái phật thủ, bà vàng xem chơi.

C. G. H. -- Quê-tâm kiết-cánh, em dốc sánh cho trọn đời
bờ anh ôi Dầu cho cách bức giữ lời a-giao.

C. T. Đ. -- Nghĩa nhơn trần anh phân bạch-quã *bờ em ôi*
Viễn chí dầu, anh chã phụ em.

C. G. H. -- Đêm nay lặn gió thanh trời, *bờ anh ôi* Thủ
chung em minh bạch, anh nghe lời em than.

C. T. Đ. -- Bấy lâu cách lưu xa đào, *bờ bậu ôi* Trời xuôi
tương hội, lẻ nào em phân.

C. G. H. -- Đũa mung một chiết khó cầm, *bờ anh ôi* Anh
có thương thi anh sinh lě, thành thân cho rồi.

C. T. Đ. --- Ai ai cũng có thung nguyên, *bờ em ôi* Em chờ
anh thura lại, bạch miêng nghiêm đường.

C. G. H. -- Anh thương em, anh lại viết thăm em, *bờ anh ôi*
Anh đừng lời nhắn, thơ đem lậu tình.

C. T. Đ. -- Anh quyết lòng cắt tóc anh nguyện thề, *bờ em ôi*
Dầu ai dèm siềm, chờ hè bỏ ai.

C. G. H. -- Vàng vòng vô lữa nào phai, *bờ anh ôi* Em e
anh sang cả, trước mai phụ tình.

C. T. Đ. -- Nhứt ngôn trúng vạn ngôn dụng, nhứt ngôn
bất trúng vạn sự bất thành, em đừng có dạ nghi anh *bờ em ôi*
Anh là quân tử, lòng thành tri tri.

CON GÁI HÁT. --- Nay chưa dặng thì ước như vá, mai dặng
rồi thi đá bằng chơn, *bờ anh ôi* Nghinh tân yêm cựu, nam
nhơn thế thường.

CON TRAI ĐỐI. -- Phải chi anh cải tử huờn sanh, *bờ em ôi*
Mồ gan giao cho bạn, mới dành lòng qua.

C. G. H. -- Trai hiểu thảo lo chi ế vợ, gái tam tùng nào
sợ ế chồng, *bờ anh ôi* Em lựa người nhơn ngãi, sợ chỉ
hồng em sẽ trao.

C. T. Đ. -- Trường đồ tri mã lực, cữu nhứt thức nhơn
tinh, *bờ em ôi* Một lời mai trước, anh vẹn gìn bá niên.

C. G. H. Một ngày cũng nghĩa tàu khan, *bờ anh ôi* Mỗi
sầu anh khiến, em vấn mang vào lòng.

C. T. Đ. -- Ngày sáu khắc tư tư thiết thiết, đêm năm canh
ruột héo gan khô, *bờ em ôi* Biết ngày nào anh dặng, chung
vô một nhà.

C. G. H. -- Anh ôi chờ thảm đừng sầu, *bờ anh ôi* Rồi đây
chàng thiếp, cũng giao đầu gối loan.

C. T. Đ. -- Em ở sao cho trung hiểu vẹn toàn, giao ngôn
chờ phụ, *bờ bạn ôi* Nghĩa vàng chờ vong.

C. G. H. Đêm khuya huyệt xế trăng thanh, *bờ anh ôi* Vì
thương nên mới, nghe anh dặn dò.

C. T. Đ. -- Gặp em anh than thở phى tình, *bờ em ôi* Bấy
lâu cách mặt, một mình nhớ thương.

C. G. H. -- Tơ đỏ vấn vương ai khiến đường lở dở, *bờ*
anh ôi Mäng con nước này, anh ở em đi.

C. T. Đ. -- Sống làm chi loạn phụng lẻ đôi, *bờ em ôi* Qua
nguyện tự ái, thay trời đóng hè.

C. G. H. -- Căn duyên mỏng mảnh đã rồi, *bờ anh ôi* Thấy
anh than thở, bồi hồi phế cang.

C. T. Đ. -- Lòng tôi không phụ nghĩa nàng, *bờ nàng ôi* Sao
nàng vội khiến, thiếp chàng xa nhau.

C. G. H. Thiền sanh nhơn hà nhơn vô lộc, địa sanh thảo
hà thảo vô cảng, ông trời chưa có buộc xích thằng, *bờ anh*
ôi Phải sao anh chịu vậy, cẳng rằng làm chi.

C. T. Đ. -- Nhơn tham tài tắc tữ, điều tham thực tắc vong
vì sao duơn nợ long dong, *bờ bạn ôi* Nghe ai nêu bạn, dứt
lòng ngãi nhơn.

C. G. H. -- Chim quyên thỏ thẻ trên nhành, *bờ anh ôi*
Thấy anh than thở, em không dành rẽ phản.

CON TRAI ĐỐI -- Một mai anh thác xuống suối vàng, bờ em ôi Hòn khôn phuởng phất, theo nàng đở nương.

CON GÁI HÁT. --- Dẫu cho lở đạo cang thường, bờ anh ôi Ngàn năm xiêu lạc, còn thương nghĩa vàng.

C. T. Đ. Tiền tài như phấn thô, nhơn ngãi tự thiên kiêm, bao giờ cho đá nỗi vông chim, bờ em ôi Thì em đồi dạ kiếm tìm bạn lang.

C. G. H. -- Tượng linh rầu rách em cũng thô, bờ anh ôi Lở duyên em chịu, cũng chờ bạn lang.

C. T. Đ. -- Khoanh tay ngồi dựa bên phòng, bờ em ôi Tưởng niềm cang lệ, chạnh lòng nỗi em.

C. T. Đ. -- Bạn ngọc hồi gia, qua kính lạy mẹ cha bá bài bờ em ôi Thành chẳng thành, cũng ngãi mẹ cha.

C. G. H. -- Đôi ta như nghệ với gừng, bờ anh ôi Gần xa giữ vẹn, xin đừng cay co.

C. T. Đ. -- Thủ không đừng gấp buỗi đầu, bờ em ôi Làm chi bình rịnh, kẻ sầu người trông.

C. G. H. -- Đạo cang thường, qui tại hồi sơ, có thương nhau xin gắn mồi tơ, bờ anh ôi Chờ nghe lời thỏa sự, nghỉ ngò gió mây.

C. T. Đ. -- Tôi gắn công nối sợi chỉ mành, khó thời anh chịu khó, quyết thành phụng loan.

C. G. H. -- Ối thôi thõi đức rồi duơn nợ, đó anh lo vợ, đây em kiếm chồng, sẵn đây chừng có vùng hồng, bờ anh ôi Xin soi dạ thiếp, thật lòng gian ngay.

C. T. Đ. -- Nghe em phân nước mắt anh nhỏ dầm, bờ em ôi Ngày sau lưu lạc, biết tầmặng không.

C. G. H. -- Đêm khuya hoa nở hứng sương, bờ anh ôi Biệt ly ngàn dặm, tình thương ghi lòng.

C. T. Đ. -- Bậu nữ nhi biết xứ nghĩa vuôn tròn, bờ em ôi Ngàn ngày xa cách, qua còn lòng trông.

C. G. H. -- Anh trổ lại quê xưa em kính đưa bốn chữ bờ anh ôi Em kính lạy thung đường,ặng chữ khương ninh

C. T. Đ. -- Một lời thệ nguyện với nguyệt ông, bờ em ôi Thác thời mới đức, sống không bỏ nàng.

C. G. H. Chừng nào cầu đá rả hai, sông Saigon lấp cạn em mới phai tâm lòng,

C. T. Đ. -- Bấy lâu qua bậu gần kề, bờ em ôi Rẻ phân nước mắt, dầm dề lòng đau.

CON GÁI HÁT. -- Ngày nay loan phùng lẻ bầy, *bỏ anh ôi*
Dầu nhớ thương cho lầm, hội này cũng xa.

CON TRAI ĐỐI. -- Qua trách thời trách vận thiết tha, *bỏ*
em ôi Năm canh nhớ bạn, nước mắt oà như mưa.

C. G. H. -- Bây giờ nguyệt xế trăng thanh, *bỏ anh ôi* Em
hồi tâm nghĩ lại, bất thành tại ai.

C. T. Đ. -- Nam trọng tài năn, nữ hằng trinh tiết, *bỏ bậu*
ôi Bậu dứt qua rồi, sau tiếc biết bao.

C. G. H. -- Sĩ hiền phải trách quân chi sự, lương cầm
thời trách mộc chi thê, phận em là gái vụng về, *bỏ anh ôi*
Nợ duyên dầu lở lúa, em chẳng hề chút lo.

C. T. Đ. -- Em đừng tham phủ phụ hèn, *bỏ em ôi* Cõng
như con châu chấu, sáng đèn nhảy vô.

C. G. H. -- Non bộ hư, nên kiền nọ nó vội tàng, *bỏ anh ôi*
anh đừng sầu thảm, mình vàng hư hao.

C. T. Đ. -- Ô-ro-hoa con bạn cũ, bậu ở đó mà ngũ cho
anh về, *bỏ bạn ôi* Ngày sau có gặp, đừng thề co-son.

C. G. H. -- Dể ngâm thảnh thót bên đàng, *bỏ anh ôi* Xa
người xa mặt, lòng vàng còn thương.

C. T. Đ. -- Anh tưởng anh có phước vô phần, *bỏ bậu*
ôi Nợ duyên tình buộc chặt, mới gần lại xa.

C. G. H. -- Tữu phùng tri kỷ thiên bôi thiêu, thoại bất
đầu cơ bản cú đa, miền là anh nói thiệt thà, *bỏ anh ôi* Đây
em nguyễn kết ngã, thất gia trọn nghỉ.

C. T. Đ. -- Trên trăng dưới nước quyền ước một lời, *bỏ*
em ôi Nhứt ngôn quân tử, trọn đời nào sai.

C. G. H. -- Thò tay em sửa nhánh tùng de, *bỏ anh ôi*
Tình nhơn đang buộc, ai dè cách xa.

C. T. Đ. -- Giã quói nương, anh lên đường quê cũ, *bỏ*
bậu ôi Ngã cựu tình, em phụ thì thôi.

C. G. H. -- Trách ai làm bứt lở bờ băng, tùng xiêu cút
ngã, mai hoàn tả tai.

C. T. Đ. -- Bướm trương tách dặm ra khơi, *bỏ bậu ôi*
Bậu có chồng qua cũng, gởi lời kinh thăm.

C. G. H. -- Duyên em như chiếc toàn tình, *bỏ anh ôi*
Mười hai bến nước, biết gởi mình vào đâu.

C. T. Đ. -- Thân quá như thế lá buôn, *bỏ em ôi* Ngủ hồ
mảng trái, phao tuôn bải gành.

CON GÁI HÁT. -- Em như bánh lái chiếc thuyền, *bờ anh ôi* Khuốc sông quanh queo, giữ kềm thẳng ngay.

CON TRAI ĐỐI. -- Thân qua khắc thề dây lèo, cột chấn chắt chấn, giữ dèo gió đông.

C. G. H. -- Em xét phận em khó vầy loan phụng, *bờ anh ôi* Mai anh ra về, dề bụng thương em.

C. T. Đ. -- Con cá khôn tìm vịnh, chim khôn cũng chọn nhành, *bờ em ôi* Dầu cho ai dỗ ai dành, trượng phu quân tử, lòng thành nào xiêu.

C. G. H. -- Đất bờ sông, vịnh doi bồi lở, người cỏi trần có dở có hay, *bờ anh ôi* Dầu ai đem dạ chẳng ngay, em nguyên trọng tiết, giữ ngày sơ giao.

C. T. Đ. -- Nhơn tham tài tắt tữ, điệu tham thực tắt vong làm người gạn đục lồng trong, *bờ em ôi* Lũa thang dầu đốt, vàng ròng dẽ phai.

C. G. H. -- Rượu thường hồng nhơn diện, sắt năn động nhơn tâm, xưa nay thế sự thường lầm, *bờ anh ôi* Trăng trong là giấy, vụn cầm cũng đen.

C. T. Đ. -- Chẳng lạ chi mà em nghi em ngại, *bờ em ôi* Đứng làm người, trọng ngãi thì hay.

C. G. H. -- Rạng mai phân rẽ thiếp chàng, *bờ anh ôi* Trời cho mạnh dỗng, còn đàng gặp nhau.

C. T. Đ. -- Qua ở bậu đi xiết chi thương nhớ, *bờ em ôi* Đức nhơn tình, ai nở mà an.

C. G. H. -- Lá rụng hoa rơi rã rời cang phế, *bờ anh ôi* Tang hiệp thường, cuộc thế xưa nay.

C. T. Đ. -- Chỉ-thiệt cho tường, đây anh thường xem y học, *bờ em ôi* Viễn chí anh lo tim, con bạn ngọc cách xa

C. G. H. -- Anh gọi anh hay cũng nhiều ngày anh học thuốc, *bờ anh ôi* Dầu anh có thiện tài, khó buộc tiết trinh

C. T. Đ. -- Phận qua làm thuốc trao chuốc dồi mài, *bờ em ôi* Qua giữ bè gia giãm, nào nài đắng cay.

C. G. H. -- Giã bạn lên đường như Mạnh-thường qua hải, *bờ anh ôi* Việc chung tình, nhơn ngãi giã nhau.

C. T. Đ. -- Em sợ ai tâm tối em tị đào, *bờ em ôi* Khứ lai minh bạch, lẻ nào sẻ hay.

C. G. H. -- Vợ ở Giang-đông, nỗi chồng Tây-thục, nước lồng phèn, làm đục mưu Do.

C. T. Đ. -- Châu-du, Lồ-túc mưu bày, *bờ em ôi* Kế gian liệu biện, mắc rày Khổng-minh.

CON GÁI HÁT. -- Tôn-phu-nhơn không lòng qui Hồn, Lưu-huyền-Đức mơn trớn nói cùn, vưng lời lạy mẹ theo chồng hôm mai.

CON TRAI ĐỐI. -- Đờn kìm toại chí tri âm, huốn chi mai trước đồng tâm, bờ em ôi Em để lòng cố chấp, anh hờn thầm thiên niên.

C. G. H. -- Chữ tích át có ngày gặp át, câu cơ thâm át họa diệt thâm, anh đừng đem dạ tiễn tâm, bờ anh ôi Đôi ta lở cuộc, sắt cầm thì thôi.

C. T. Đ. -- Tình hậu-phát, anh gìn khăn khắn, phận bồng-hoa đậu giữ cho toàn, bờ em ôi Sa-nhơn mến nghĩa, đôi hàng châu-sa.

C. G. H. -- Kia tam-huynh giải nhiệt, sâm nhung lại bồ tâm, bờ anh ôi Khuyên anh an dạ chờ thương thầm, kính đà ra bề, hổ tầm cáo san.

C. T. Đ. -- Cam-liêng anh dụng giải khát lòng, bờ em ôi Dùng thời anh dùng dở, tấm lòng trực thương.

C. G. H. -- Em không tham phú phụ bần, bờ anh ôi Vì cẩn duyên chưa định, Tẩn Tần thì thôi.

C. T. Đ. -- Anh muốn hiệp trước mai cho tài xứng sắt, bờ em ôi Đề chí lòng dòng, bậu bắc qua nam.

C. G. H. -- Chữ xuất gia tùng phu phải lẻ, gái có chồng bỏ mẹ quạnh hiêu, bờ anh ôi Em nhớ khi thơ bé nưng niêu, ngày nay xuất giá, bỏ liều mẹ cha.

C. T. Đ. -- Chữ dâu hiền con gái câu rễ thảo con trai, bậu dâu đồi lứa trước mai, bờ bậu ôi Qua kính thờ song nhạc, đề nài công lao.

C. G. H. -- Trai kinh sữ thảo thân ngay chúa, gái tam tùng tú đức dồi mài, bờ anh ôi Kính thân anh trọn hiếu, em đợi hoài chẳng vọng.

C. T. Đ. -- Bậu có tướng qua guốc bà ba em đừng dụng, xá hỏ, tú sắc, bài phụng em chờ chơi, bờ em ôi Em dầu lở vận thất thời, cực qua quá chịu, qua giúp thời của công.

C. G. H. -- Giàu dồi bạn, sang dồi vợ, hiệp tan bụi chợ, chồng vợ theo thời, bờ anh ôi Nghinh tân yêm cựu, người đời xưa ni.

C. T. Đ. -- Mạc đạo xà vô giác, thành long già vị tri, bờ em ôi Phải nào như đứa ngu si, sơ giao lòng phụ, chẳng vì tào khán.

CON GÁI HÁT. — Tuy nhứt nguyệt phút bồn nan chiếu, người
biết người lòng nọ ai tàn, *bờ anh ôi* Nay ngoài vờng lời nói
rộn ràng, sau nên chồng vợ, sanh dàn gợn kia.

CON TRAI ĐỐI. — Chữ nhứt ngôn thiết quá, câu từ mĩ nan
tri, *bờ em ôi* Đây anh không nhứt diện lưỡng bì, một lời thê
nguyên, giữ nghỉ nào sai.

C. G. H. — Chữ hòa chử hảo em để lại nhà, *bờ em ôi* Em
lành hơi ong bướm, chờ mà bạn lang.

C. T. Đ. — Thân anh như cánh bướm theo gió, rày đây
mai đó, rất khó định chừng, *bờ em ôi* Kiếm nơi nhơn đạo,
mời mừng dạ em.

C. G. H. — Đàng còn xa thăm thăm, canh xem hởi còn
khuya, đó với đây như cáp độ thia thia, *bờ anh ôi* Hát chơi
cho phĩ dạ, phân chia đôi đàng.

C. T. Đ. — Trời tạnh sao thưa trời chưa có sáng, *bờ em ôi*
Phải duyên Tần Tần, em náng chờ qua.

C. G. H. — Gió hiêu hiêu chín chiều ruột thắt, nhìn sao
bên bắt nước mắt chảy bên đông, ai xuôi vợ vợ chồng chồng,
bờ anh ôi Hay là trời khiến tơ hồng đã xe.

C. T. Đ. — Lòng qua định chắc như tủ sắt để hờ, *bờ em ôi*
Bạc tiền phải ngại, để chờ cho em.

C. G. H. — Lời anh trao em nào dám phụ, *bờ anh ôi* Xin
anh đừng, điểm cựu nghinh tân.

C. T. Đ. — Trường đồ tri mĩ lực quắc loạn thức tôi trung,
việc đời nói chẳng hay cùng, *bờ em ôi* Đặng chim bẻ ná, anh
nỏ dùng vậy đâu.

C. G. H. — Đêm khuya nguyệt lặn sao dời, *bờ anh ôi* Căn
duyên tương hội tại trời khiến xây.

C. T. Đ. — Bây giờ tôi tổ thiệt với nàng, *bờ tình nhân ôi*
Làm sao tôi cũng tính, nghĩa vàng sánh đôi.

C. G. H. — Cất mái chèo lang nhìn chàng rơi lụy, *bờ anh ôi*
Chua xót gan vàng, tẩn dỉ thối nan.

C. T. H. — Ngó theo dòng nước thuyền em đi trước mờ
mờ, *bờ em ôi* Tay lao hột lụy, bao giờ gặp em.

C. G. H. — Ông vở ô khắp ngàn xao xát, gà gáy tan cả
xóm vang vầy, đôi ta từ giã nhau đây, *bờ anh ôi* Nói sơ
không việc, nói rày tò tay.

C. T. Đ. — Em ôi em lui lại hậu hiêng, *bờ em ôi* Đặng
anh phân nói; chuyện riêng duơn tình.

C. G. H. — Anh có thương em anh cũng làm ngơ, *bờ anh ôi*
Đừng cho ai rõ, tri cơ của mình.

CON GÁI HÁT. -- Anh đầu tưởng việc tóc, *bờ anh ôi* Trách
anh sao đẽ, dật dờ duơn loan.

CON TRAI ĐỐI. -- Tới đây bợ ngọt ngõi ngàn, *bờ em ôi* Biết
ai mà cậy, lo dang trước mai.

C. G. H. -- Em e anh nói ngoài môi, tiếng ừ rồi theo gió,
bờ anh ôi Thể sự thường,ặng đó bỏ dăng.

C. T. Đ. -- Bậu đừng nghi ngại mà lầm, *bờ em ôi* Anh giữ
lòng kim thạch, thâm trầm nào sai.

C. G. H. -- Trời cao đất rộng minh mông, *bờ anh ôi* Em
nguyễn trực tiết, giữ lòng với anh.

C. T. Đ. -- Gái từ đức rèn lòng kim thạch, trai tam cang
vẹn chữ ngũ thường, *bờ em ôi* Xin em giữ nết, cho bường
người xưa.

C. G. H. -- Thà em chịu đói rách nhớ thương, *bờ anh ôi*
Em không thèm hoa nguyệt, làm đường phi ân.

C. T. Đ. -- Lòng qua đinh sắt, qua nói chắt một lời, *bờ
em ôi* Qua không có dạ, đổi đời như ai.

C. G. H. -- Quân vi thần cang, phu tử cang, phu thê
cang, *bờ anh ôi* Lòng em vẹn giữ, như nàng Nguyệt-nga.

C. T. Đ. -- Chữ nhơn, nghĩa, lễ, trí, tin, đây anh thủ
thường, *bờ em ôi* Lòng anh so sánh, cho bường Vô-tiên

C. G. H. -- Nàng Hạnh-nguơn thủ tiết, liều mình thác
biệt chốn giang-hà, *bờ anh ôi* Sóng nhớ danh gái, chẳng
thà thác thơm.

C. T. Đ. -- Ông Tống-công lòng chẳng tham quờn, *bờ em
ôi* Cang thường vẹn giữ, như đòn lên dây.

C. G. H. -- Gái tam tùng từ đức, nhụt nhụt em vẹn gìn,
bờ anh ôi Dầu cho lưu lạc, tâm tình nào xao.

C. T. Đ. -- Qua đây như thề ông chài, *bờ em ôi* Thã câu
bực thăm, bãi lài lười chơi.

C. G. H. -- Em như con cá nọ hóa rồng, *bờ anh ôi* Em
quyết lòng lành chốn, buội hồng gió trăng.

C. T. Đ. -- Anh như bức đá vỏ mòn, *bờ em ôi* Con cá
tu chưa đủ kiếp, bôn chôn lụy mình.

C. G. H. -- Giường nào đá nát vàng phai, *bờ anh ôi* Biền
đông dầu cạn, mới sai tất lòng.

C. T. Đ. -- Kia là tòng bá cút thung, *bờ em ôi* Anh không
đổi chí, yên hùng phụ ai.

CON GÁI HÁT. -- Rộng đồng gió thổi các bay, bờ anh ôi
Một lời kết ngã, ngàn ngày ghi xương.

CON TRAI ĐỐI. -- Ngày nay duyên đã bén duyên, bờ em ôi
Mề vai một chút, kéo phiền bấy lâu.

C. G. H. -- Sầu nỗi em than trách bấy tơ hồng, ngày nào
nên ngã vợ chồng, bờ anh ôi Sầu tư bùa bùa, náo nồng
nào an.

C. T. Đ. -- Ngày nay nên ngã vợ chồng, bờ em ôi Đôi ta
như thế cá, hóa rồng lên mây.

C. G. H. -- Nhứt nhựt phu thê là bá dạ ân, bờ anh ôi Anh
đừng tham phú, phụ bần lợt phai.

C. T. Đ. -- Dươn tình than thở lẻ thường, bờ em ôi Anh
muốn cho chung gối, chung giường mới vui.

C. G. H. Vợ chồng là ngã lâu dài, bờ anh ôi Ái ân thường
sự, anh chờ nài làm chi.

C. T. Đ. -- Dầu mà không dặng dài lâu, bờ em ôi Nghĩa
tinh anh nguyện giữ, bạc đầu nào sai.

C. G. H. -- Đã dành loan phụng xa rời, bờ anh ôi Biết
làm sao dặng, phận tôi có chồng.

C. T. Đ. -- Anh giận thay bà nguyệt lão, hòn bấy ông tơ
hồng, làm sao cho hậu có chồng, bờ em ôi Vấn vương
thương nhớ, tấm lòng nào an

C. G. H. -- Tại anh vụng tính không toan, bờ anh ôi Khiến
nên phụ phụ, hai đảng rẽ phân.

C. T. Đ. -- Tình nhơn cựu ngã anh thương thầm, bờ
minh ôi Chồng em không biết, sẵn dâm anh thương luôn.

C. G. H. -- Chữ tịch át có ngày phùng át, câu cao phi
viễn tâu dã nan tàn, bờ anh ôi Tiền dâm nhơn phụ, rõ ràng
phụ dâm.

C. T. Đ. -- Thương em dẫu thác cũng dành, bờ em ôi
Đây anh không húy tữ, tham sanh ở đời.

C. G. H. -- Nước trong con cá lội thấy hình, bờ anh ôi
Một ngày gá ngõi, nhơn tình cũng thương.

C. T. Đ. -- Biết nhau trao tiếng trao lời, bờ em ôi Cân
duơn ràng buộc, bởi trời khiến vay.

C. G. H. -- Đứng làm trai lo bè kinh sữ, sanh phận gái từ
đức phải tùy, bờ anh ôi Nay ưng rất dễ, e vì ngày sau.

C. T. Đ. -- Chữ rằng trọng ngã khinh tài, bờ em ôi Anh
quyết lòng gá ngõi, lâu dài bá niêm.

CON GÁI HÁT. — Thuyền đã dời bến khác, tơ dào dà buộc
cô nơi rỗi, anh đứng than thở ỷ ôi, *bờ anh ôi* Em như con cá
nọ, nọ mồi khó câu.

CON TRAI ĐỐI. — Anh thả câu, anh thăm vái các dâng cô
hồn, *bờ em ôi* Đuỗi xô con cá, chạy dồn ăn câu.

C. G. H. — Bây lâu én nhạn lạc bầy, *bờ nhơn tình ôi* Trời
xuôi gặp mặt, hội này tình sao.

C. T. Đ. — Thấy em yêu diệu hường nhan, *bờ em ôi* Biết
làm sao đặng, thiếp chàng sánh đôi.

C. G. H. — Thốn tâm hoài vọng, thốn tâm sầu *bờ anh ôi*
Một phen kết nghĩa, bạc đầu nào sai.

C. T. Đ. — Anh nào có học theo chàng Thúc, mưu trí lại
thua súc đàn bà, *bờ em ôi* Đầu ai mưu quỉ kế tà, anh không
có phụ nghĩa nhà tình nhân.

C. G. H. — Nói hồ ngươi anh đừng cười đại, *bờ anh ôi*
Sách có chữ rằng : thành bại tại thiên.

C. T. Đ. — Trước trao lời, sau lại trao duyên, *bờ bậu ôi*
Bậu nỡ trao nỗi thảm, nỗi phiền cho qua.

C. G. H. — Nghĩa tào khan, anh giữ em gìn, *bờ em ôi* Anh
đừng cho lậu tiếng, xấu mình xấu tôi.

C. T. Đ. — Nghĩa vợ chồng chường mặt mới vui, *bờ bậu ôi*
Làm sao mà bậu, sụt sùi nợ duyên.

C. G. H. — Thà em chịu rách học theo sách như bà
Mạnh, bà Khương, *bờ anh ôi* Nở thèm như Võ-hậu, dời
Đường liếu lo.

C. T. Đ. — Anh ở lều tranh như thầy Tăng thầy Lộ, an
phận nghèo khổ, vì căn số vận cùng, *bờ em ôi* Tam cang
anh nắm giữ, thí chung trọn niềm.

C. G. H. — Công sah dục sánh hằng tạo hoá, có mẹ cha
sau mới có chồng, em nhớ khi điều đặc ẩm hòng, *bờ anh ôi*
Em ở nuôi cha mẹ có chồng bao lâu.

C. T. Đ. — Qua nề hẽ qua vụng chước, cũng như thất
nước tung cờ, con xe kia đang đứng bờ thò, *bờ em ôi* Anh
quyết lòng vội pháo, náo ngờ ngựa ngăn.

C. G. H. — Sĩ tượng còn bền, hai bên kèm chắc, chốt
đầu giữ chặt cứ lắt tới hoài, *bờ anh ôi* Em đây bền sĩ tượng,
bao ngoài cửa cung.

C. T. Đ. — Qua đờn bắn nam xuân, bậu lại đờn lưu
hủy, *bờ bậu ôi* Trái nhịp lạc đè, anh nghĩ buồn thêm.

CON GÁI HÁT. -- Lưu thủy nghịch, tại ai trồi nbiệp, bắn
nam ai đề thiếp deo sầu, tại nghe cung hoán cơ cầu, bờ
chàng ôi Phụng hoàn phú lục, chạnh sầu trước mai.

CON TRAI ĐỐI. -- Qua đã hết dạng kèn dạng sáo, bậu hấy
còn ngơ ngáo kim tranh, từ đây đức nghĩa đã dành, bờ bậu
ôi Đề bậu ôm cây độc, đề dành tiêu diêu.

C. G. H. -- Dầu ai giỏi tiếng sanh tiếng sanh quyền, rao
khôn chuyền gan sắt dạ đồng, thôi đừng cò máy uồng công,
bờ anh ôi Thiền hoa bất tái, em chẳng lòng tú tam.

C. G. H. -- Thiếp tự tiên biến Nguyệt, Quân tử như lảnh
thượng vân : tuy gần mà chẳng phải gần *chàng ôi* Cũng như
biển Sở, non Tần cách xa.

C. T. Đ. -- Biển có nước đâu đâu cũng nước, non có cây
xứ xứ cũng cây, hèm vì đó ý phụ đây, *nàng ôi* Chờ non
nhơn nước tri, vui vầy mới xuê.

C. G. H. -- Vườn có chū giữ gìn cây cổ chạ, hoa có rào
ngăn đón bướm ông vơ, hỏi ai chờ có bơ thờ, *quân tử ôi*
Đừng có quen chàng cũ, bước trò sây chun.

C. T. Đ. -- Phát gai gốc muốn thông chàng cả, vẹt ngực
mày thấy quả trời cao, hiêm nguy là chốn động đào, bờ
bậu ôi Phải duyên chàng Ngư-Phũ, còn vào được thay.

C. G. H. -- Sứ quân đà có vợ, La-phu cũng có chồng,
khuyên ai chờ có đèo bồng, *chàng ôi* Bao nhiêu tiếng nói,
thả dòng nước trôi.

C. T. Đ. -- Nết băng tuyết đáng khen cho đó, lòng sắt
son còn khó nỗi đây, bậu nghe qua bởi lời này, bờ bậu ôi
Cái duyên giai cầu, ai bày gặp nhau.

C. G. H. -- Duyên giai cầu, chẳng phải duyên cang lệ,
dè tao phùng không phải dè gió trăng, trao tơ đây em đã
lở chừng, *chàng ôi* Đó kiểm nơi bắn sẻ, khuyên đừng lân la.

C. T. Đ. -- Minh quân lương tề tao phùng dị, tài tử giai-
nhơn tể ngộ nan, trời xuôi cho gặp con bạn vàng, *bạn ôi*
Một lời phải nghĩa, ngàn vàng khó mua.

C. G. H. -- Tri ngã giả vị ngã diệt, bất tri ngã giả ngã
hà cầu ; Em tưởng câu ý hiệp tình đầu *chàng ôi* Phụ tình
thì anh giận, chờ nói cơ cầu lại e.

C. T. Đ. -- Nhứt ngôn trúng thì vạn ngôn dụng, nhứt
ngôn bất trúng vạn sự bất thành ; mấy khi được thấy con
bạn lành, *bậu ôi* Nói chơi giả ngộ, ai dành giận ai.

CON GÁI HÁT.— Trai cũng lú me kim-tắc, từ sắc bài-cào, dĩ đào á-phiện, hư nén mười chuyện, sao cũng hiếp đờn-bà, chàng ôi. Hè nói ra thời mang tiếng, gọi là ngoan-ngôn.

CON TRAI ĐỐI.— Bậu há chẳng nghe họ nói về con gái chánh, không làm nên thánh, cũng sành hực hiền, vợ chồng đả kết mối, giềng, em ôi Chồng có hư thời vợ giàn, trách phiền không nên.

C. G. H.— Chẳng nói ra thì là chịu dại, bằng nói lại còn ngại anh nó phiền, họ vi lấy chồng ghiền như ông tiên nhỏ-nhỏ, anh đó ôi Em xét lại thua buồn muỗn bõ ông tiên?

C. T. Đ.— Sau bậu có lấy chồng, bậu kiếm thầy thông thầy ký, cậu hương, cậu lý, ông Tông ông Bang, đừng có mê điếm điếm đàng-dàng, bở bậu ôi Mai sau lở bước, xóm làng cười chê.

C. G. H.— Caah đả gần tàng, dặm đàng diệu-vợi, giả anh ở lợi, đừng đợi đừng chờ, mà chỉ nghi ngờ, dật dờ trông nhớ, cái duyên em đả lở, cái nợ em đả mòn, như trăng kia đả khuyết, khó biết sao tròn, anh ôi Mặt tuy cách mặt, dạ còn tưống nhau.

C. T. Đ.— Ai xuôi rã chút duyên kim-cải, ai khiến rời chút ngại tào khan, đả dành trảm gảy gương tan, kẻ ở Phiên-bang, người về Hòn địa, tình không tròn trịa, nên mới rã-rời nằm đêm anh những vái với trời em ôi Cho em kiếm nơi quyền quái nối lời non sông.

C. G. H.— Rạng ngày mai sáng, em toan lèn quán mua đồ, tần-ô cải-diếp, tôm tép cá rau, trầu cau giấy thuốc, mắm-ruốt mắm-sò, thịt-bò; thịt-sấu, tay-gấu gân-nai; bột khoai búng nấm, nước mắm tiêu hành, sam-banh rượu-chát, cồn-hác la-ve, trà-phe bánh-sữa, đặng dải anh một bữa cho thỏa tấm tình, anh ôi Ngõ cho quâa-tữ bạc, biết mình con gái ngoan.

C. T. Đ.— Anh cũng tính mua cua: ít cặp cua, vài cặp vịt, cam quít nhản hồng, vài gói o-long, ít phong bồn-lập, 1 cây dù máy sập, 1 đôi dỗn thùy cườm, khăn lụa vàng lườm, dầu chanh thơm ngác, trước gởi cho cô bác, cùng song-nhạc ở nhà, em ôi Dầu dù khăn dỗn, sau là cho em.

C. G. H.— Cái nghĩa đả phai, dầu khăn cho giải cũng vắn, dỗn cho sáng cũng lu, dầu thù-du cũng lợt, dù láng mướt cũng xuối, huống gì hoa quả, em kính trả cho chàng, chàng ôi Phải duyên muối ngọc, hơn vàng chẳng ngon.

CON TRAI ĐỐI.— Cây da củ bến đò xưa, tinh qua chưa phụ rãy, em ôi Em đi nở lòng nào, làm ngây vậy anh?

CON GÁI HẮT.— Cái bến đò xưa đà lạt, cây da gió tặc dời-dạc xa rồi, báo hại ai lở đứng lở ngồi, thôi thôi chờ nhắc, quản-tử ôi Duyên cờ ai bày, én bắc nhạn nam.

C. T. Đ.— Vắng-vắng tiếng than, hai hàng châu lụy, anh khóc như Lưu-Bị hồi ở bên Ngò, bậu ôi bậu dành dứt nghiệp cầu ô, chờ anh không chuộn Hòn, phụ Hồ như ai?

C. G. H.— Đừng có chan nước mắt ớt, đừng có rót nước mắt gừng, em khuyên anh hãy đừng-đừng, anh ôi Nghinh tận yêm cựu, em mừng cho anh.

C. T. Đ.— Chuối chác tương chua, bốn mùi em chịu khô, thôi qua chĩ chồ, cho bậu tư hành: kia kia bai vị Phật sanh, bờ bậu ôi Cha già mẹ yếu, bậu bỏ dành tu đâu?

C. G. H.— Nghĩ giận vô-doan mà phàn nàn như vậy, óng trời óng Riên trách má hồng, khó cậy ai thương.

C. T. Đ.— Nghe bậu than-van qua càng áo-não, bởi gia bần thân lão, lo thực thủy thừa hoan, không ai gìn-giữ gia-dàng, em ôi Nên anh sớm kiếm, một nàng chử trung.

C. G. H.— Phận anh than nghe phải, lời em hãy bàn nhầm, chẳng qua anh ưa Quế phụ Trầm, em đã làm, thôi em chịu đợi, bờ anh ôi Dầu nói thế nào ai lại tin ai.

C. T. Đ.— Nếu em còn ngại, qua thề đại cho em mừng, đứa nào được Tấn mà quên Tần, bờ em ôi Xuống sông cọp nich, vô rừng sấu tha.

C. G. H.— Anh đừng có nói ma, đây em đã biết cháng, anh ôi Thời giả đó lên dàng, kéo sáng chị hay.

C. T. Đ.— Thấy con bạn nó nghi tình, tôi tức mình muốn chết, chờ người ta ngủ hết, tôi quyết lấy gối gòn, bạn ôi Đập đầu cho rảnh nợ, kéo em còn nghi nan.

C. G. H.— Anh tự vận như vậy, chắc đêm nầy chết uổng anh ôi Em cũng mua một cân đường,ặng uống chết theo.

C. T. Đ.— Vậy bậu có về cũng mưa hè thương nhớ, bờ bậu ôi Má tía ở nhà, rõ cớ rày la.

C. G. H.— Đội cái thương trả phứt, cái nhớ bứt cho rồi, bao nhiêu lời nói những bời, em bõ vô nồi, nấu sôi đồ hất, bờ người ôi Đó đã phụ phàng, đây mất nhớ thương.

C. T. Đ.— Đây đã chia dàng, chúc nàng ít tiếng: Sao lấy chồng vinh hiển, có nhà cập nhà rường: mỗi năm mỗi nghén cho thường, bậu ôi Con vài chục đứa, ruộng vườn muôn thiên.

CON GÁI HÁT. -- Cám ơn ai hảo ý, em chúc phú, quí miêng
trường, hai-sanh ba-nghién thường thường, đêm ngũ chung
giường, ba mươi đứa chẳng, *bó anh ôi* Còn vái chị ở nhà,
cho hẳn hơn anh ?

CON TRAI ĐỐI -- Bậu vái tê-lâu làm chi có ích gì cho bậu
bó bậu ôi Chờ vợ qua ở nhà, hiền hậu hơn qua.

C. G. H. -- Phải chị có hẳn, đặng cầm cẳng anh ở nhà,
khỏi theo cờ bạc rượu trà, yêu hoa phong đảng, *bó anh ôi*
Em vái vây là gìn, gia-sáng cho anh.

C. T. Đ. -- Phân như bậu vậy, thật bậy quá chừng, đâu
cho ai chua giấm cay gừng, *em ôi* Vẻ viên thêu dệt, em
đừng bỏ anh.

C. G. H. -- Em nghĩ cái bề em xem cái thề họ : Phấn
không dồi họ dồi lợ, trong không lóng, họ lóng bùn ; sa-sơ
rồng cũng như trùng, *anh ôi* Lấy ai mà giúp đỡ, vận cùng
cho em.

C. T. Đ. -- Anh vẫn biết khó ăn khó mặc, mà lại ngặt
khó nói khó phân, em không nghĩ xét xa gần, *em ôi* Làm
cho anh chịu, nhiều lần đắng cay.

C. G. H. -- Nước đã đồ không bể hốt đó, ván đóng hoàn
rồi khó tháo ra, thôi anh về em kính lạy mẹ cha, *anh ôi* Kiếm
nơi sang cả, anh giao hoà lứa đôi.

C. T. Đ. -- Lo tài đức lo chi gái lịch, trọng nghĩa nhân
đâu trọng bạc tiền ; khuyên con Hai nó đừng phiền, *em ôi*
Anh mang tiếng quấy, lỗi nguyên với em.

C. G. H. -- Em ngõ anh kiếm vợ, em sợ ở quá thời, biết
ai lòng có như lời, *anh ôi* Bay giờ em hối ngộ, đả lỡ lời
biết sao ?

C. T. Đ. -- Anh tưởng tư duyên sầu-chặt, hay trực-trặc
rồi nỗi, nay em đã có chồng rồi *em ôi* Đầu anh thương tim
ruột, chớ trao lời hẹn thay.

C. G. H. -- Em một khuyên anh bớt thâm, hai khuyên
đó giảm sầu, ba khuyên anh bỏ buồn rầu, *chàng ôi* Hãy kiêm
nơi cầm sắc; nối cơ-cầu về sau.

C. T. Đ. -- Nghĩ tư duyên quá bở, giận căn nợ bời rời,
đau lòng ai lầm ai ơi ! Nở xuôi gấp gỏ, chẳng trọn đời với
nhau.

C. G. H. -- Phải em gấp Ông-Tơ em hỏi sơ cho biết, phải
em gấp Bà-Nguyệt em gạn thiệt cho rành ; vì đâu hoa nụ
lia nhành, *anh ôi* Nợ duyên sao sớm dứt, cho đành dạ em.

CON TRAI ĐỐI. — Trên mẹ cha chẳng chịu, dưới anh điệu làm con, tại nơi mẹ chẳng khứng chiều lòn, em ôi Tuy là lúc giận, chờ còn lúc thương.

CON GÁI HÁT. — Anh luận vậy em nghe cũng phải, oan của em ai giải cho rành, những là chị chị anh anh, kẻ thêm chanh còn người thêm muối, dầu trái thơm họ là trái thuối dầu cây duối họ nói cây dâu, bốn bề em biết dựa vào đâu anh ôi Trên không đoái tưởng, dưới cầu uồng công.

C. T. Đ. — Ôn cha mẹ trời cao khôn tội, nghĩa anh em xương cốt ruột rà, muốn sao trên thuận dưới hòa, em ôi Chẳng thà chịu nhục, hơn là rẻ nhau.

C. G. H. — Em nắm nghĩ sự tình, rồi nhìn thân phận; Em nhớ câu: Sơn cùng thủy tận, tình nan tận; Nguyệt oán tinh di, chí bất di, đôi hàng lụy nhỏ lầm ly, em xiết chí rầu rỉ, anh ôi Riêng trách ông trời-già, dày hủy hồng-nhan.

C. T. Đ. — Qua nhớ lại nỗi xưa họ khéo lừa câu vi. Hè chồng sang thì vợ quí, nụ bí khó sánh bầu, xét vầy mà anh luôn đeo sầu, em ôi Thương tình con bạn cũ, giải dầu nắng sương.

C. G. H. — Ai chẳng ham sang trọng, ai chẳng vọng có giàu, nhưng mà em xét lại câu: Châm chuyên vô ôn tọa, băng thúng bất tương đầu, vậy nên em chẳng dám cầu, anh Trách thân chịu cực, hơn cầu về sau.

C. T. Đ. — Nét mực thẳng hay đau lòng gỗ, lời quá ngay trái lồ tai người, qua tiết em khôn khéo vẹn mười, em ôi Nở không sâu xét, để rời rẻ anh.

C. G. H. — Thôi thôi dỉ lở, anh đãng đở tắm lèng, trước sau cũng tiếng vợ chồng; em bây giờ như giọt nước về Đông, anh cũng tĩ sao trông lại Bắc; chuyện xưa đừng nhắc, nhắc lại hẹn thủa, nhành hoa nay đã cuối mùa, anh ôi Nhụy phai phấn lợi, dập dùa gió mưa.

C. T. Đ. — Anh mến chậu hoa xuân, anh dốc bưng vung-bén, ước trồng tược bén, sớm trồ thơm nồng, ai có dè trận gió đông, cho rơi hồng đồ lục, cho mồng-hục tấm-lòng dầu anh gan sét dạ đồng, em ôi Chia tình rẻ cảnh, náo-nồng phận anh.

C. G. H. — Đã chích gối qan ương, lại chia nàng phi túy. Đào đà rơi lý, cúc nơ xa lang, kiến kia đã vỡ khôn hàn, anh ôi Khuyên ai chờ tiết, lo chàng thất gia.

CON TRAI ĐỐI.— Anh đã sắm 1 đôi kiêm xuyễn, 1 mảnh kiến Pha-li, 1 cây kiền nhứt họa nhứt thi, sợi chuyền đậu Phi cầm tâu thú, mượn anh thầy Các chú, coi giùm tháng hiệp-hôn, lo lắng bôn-chôn, cho tròn ước hẹn, cho vẹn lời nguyền bày chờ nhìn xuyễn, kiền, chuyền, em ôi Người thương dành đoạn, tách miền giao duƠn.

CON GÁI HÁT.— Em may gối tai-bèo một cặp; sắm gối ấy một đôi, rõ ô có mua rồi, quả may tôi sắm sẵn; bởi nghe tin nhũn-nhẵn e duyên nợ rá rời; nằm đêm em luồng vái trời cho cha mẹ thuận lời, cho Bà-mai nói, thì em cuốn gói, theo dõi với chàng, ai có dè lở giờ trăm sàng, anh ôi Tại ai em chẳng, phụ phản chi anh.

G. T. Đ.— Khóc sợ hổ ngươi, chờ cười ra nước mắt ánh rũa yêu mà ăn, quĩ mà bắt thú quân qua quắt, đêm thắt nhiều lời, làm cho chồng rã vợ rời, em ôi Họ cùng cẳng mặc kiếp, mấy đời nén thân.

G. G. H.— Đời đã văn-minh, tại nơi mình còn giữ thói tệ chẳng theo Trịnh-vệ, thì đắm bạc bài, nghĩ vầy em luống than dài, anh ôi Bàng trong chẳng giữ, nên ngoài xấu chung.

G. T. Đ.— Lụa bậu than van, qua cũng làng phi thị, tại mấy cô mấy chị, không phòng bị thân mình, chẳng lo những việc gia-đinh, bậu ôi Ham chơi ham thả, khôn thỉnh nết na.

G. G. H.— Nghỉ bồn phận người ta, mà em sa nước mắt, nói ra cũng gặt, nín ắc đau lòng: Tứ phương giai hữu tánh, thiện lý bất đồng phòng; sanh ra phận gái long-dong, anh ôi Phận ai nấy giữ, được lòng thì hơn.

C. T. Đ.— Bàn tay có ngón dài ngón ngắn, con một nhà đứa trắng đứa đen; hề là ăn vóc học quen, em ôi Dẫu họ chê mình vụng, tập rèn phải hay.

C. G. H.— Lúc em bước chon ra, má ở nhà có dặn: Công sanh thành là nặng, đều tư-ái là khinh, hãy đừng tham sặc đắm tình, anh ôi Lanh xa tữu diếm, trà đình chờ vô.

C. T. Đ.— Thuở hồi anh nhỏ, thầy anh có bảo rằng: Cứ chuyên tập nghiệp hăng, phải siêng năng đọc sách; Câu vỏ vô thiết tỏa nặng lưu khách, sặc bắt ba đào dị nịch nhân xét xa rồi lại xét gần, em ôi Thấy em ai khiến, mười phần mến thương.

C. G. H.— Khiêu anh xét kỹ, và nghĩ cho cùng; trung trinh liệt-nữ, quân-tử anh-hùng, làm sao cho vẹn tam tùng anh ôi Gái ngoan chẳng lấy, hay chồng bỏ anh?

CƠN TRAI ĐỐI. -- Anh củng đã ha, tôi ngay phò chúa thánh,
gái cháng lấy một chồng, cưng biết em buông mồi chỉ hòng,
em ôi Anh tiếc anh đi chậm, nên đứng ngoài phòng bờ-vơ.

CƠN GÁI HÁT. -- Lá thăm đã trôi về bến khác, tơ đào đả buộc
lạc nơi rồi, khuyên ai chờ có bồi hồi, anh ôi Em tĩ như con
cá, no mồi khó câu ?

C. T. Đ. -- Anh nghĩ cái công anh, đi lên rừng xanh
lụa trúc, đem về phân khúc, chuốt cái cầu giài, lấy thép ra
mài, uốn câu nón-gọ, đẽm hôm lợ-mợ, xẽ sợi nhợ sảng, buột
chắc vô cần, móc mồi thơm phúc, vội ra ngoài bực, lụa bựa
anh ngồi, thả câu xuống rồi, miệng anh thăm vái : Cần câu
nhơn câu ngã, cần câu phải câu khôn ; ân-ngai các đẳng cõ
hồn, em ôi Đuỗi con cá anh đẹp đó, cho nó chạy dồn ăn câu

C. G. H. -- Con cá anh đẹp, nó đà có cặp, anh dẫu câu
hoài khó gấp nó đâu, khuyên anh về sửa lưới câu, anh ôi
Bắt chước ông Lữ-vọng, diếu công-hầu khá hơn.

C. T. Đ. -- Bậu phân vây không nêu, sao bậu quên nři
lại kia ngọn đèn ảnh dọi, như Thái-ất nhiên lê, nọ hơi khói
dầm-dề, tợ Lão-quân hoàn được, bờ bậu ôi Luyện đũi ngũ hành
mới được thành tiên.

C. G. H. -- Anh ví vậy còn sai, em thấy hoài thật quả ;
hễ khi hút đã, như Hành-Giã loạn thiên, gấp buối hut tiền,
như Lưu-Huyền chạy giặc, chàng ôi Em có nói một hai lời
thì làm mặt Trương-Phi.

C. T. Đ. -- Huơi hỏa tim-thương dường Na-Tra xuất trận
nằm chinh-chồng như Tôn-Tầu xem thơ, mắt lim-diêm như
ông Không nghiệm binh-cơ, phà hơi khói giống Kinh-Kha
oán khí, em ôi Vui thú yên-hà, toại chí phong lưu.

C. G. H. -- Chẳng thà em lấy chồng khờ chồng dại, lo kính
thương phản mại tinh công nghệ nông-tang, không ham
nhiều bạc tốt vàng, anh ôi Mai sau sanh chuyện, điểm đàng
cực em.

C. T. Đ. -- Bậu chẳng có nghe đồn, lấy một chồng khôn
hơn muôn chồng dại em ôi Bị chúng chê cười, thiệt hại phận
em.

C. G. H. -- Cuối tre dề nấu chồng xấu dề xài, miễn cho
được vẹn trong ngoài, anh ôi đừng lo hút xách bạc bài thi thôi.

C. T. Đ. -- Cuối tre dề nhúm khó vuồi đầu cạo buồi-nhuồi
cũng cháy rồi còn bọn, em ôi Vết dứt su già, mới trọn
trước sau.

CON GÁI HÁT.— Được vẹt chắt chờ nhiều khúc mắt, su già suông mà ngặt nó dòn, đừng chê tre nọ hay hòn *anh ôi* Khôn vuồi khéo nhúm, cũng còn khá hơn.

CON TRAI ĐỐI.— Anh tiếc đoá phù-dung mọc chung vườn rậm *em ôi* Cũng tì hoa-lài, đem cậm chồ dơ.

C. G. H.— Hoa khai bất trạch bần gia địa, nguyệt chiếu sơn bà đáo xứ minh. Nhành hoa tuy vật vô tình, *anh ôi* Tại người vung-bén, nên mình tốt tươi.

C. T. Đ.— Nghĩ ngán cho ai, nhành mai đang thắm, *em ôi* Chẳng xứng tay cầm, uốn l้า mai tươi.

C. G. H.— Anh xót ngọc thương hương, sao ngoài sương anh không che đây, *anh ôi* Đề lúc gần tàn, tiếc bận uồn công.

C. T. Đ.— Tại ý hóa-công, khiến không nhầm diệp, phải chi qua di kịp, xem mai thắm nhầm lan tươi, đã khỏi người vụng bẻ, *em ôi* Cám cảnh than thầm, tại lẻ trời xuôi.

C.G.H.— Dẫu ai có tưởng tư, rào chắt khư không lọt gió, *anh ôi* Ông bướm liệng ngoài, cũng khó nỗi vô.

G. T. Đ.— Qua cũng muốn kiếm một nàng, cho thạo đàng buôn bán, rảo cùng thôn quán, chưa đáng chồ nào, thiếu chi những dự má đào, *em ôi* Họ mê bài phé, bài cao anh thất kinh.

C.G.H.— Quân tử hãy dắn gan, mà nghe em than một tiếng ấy là trời khiến, không phải tại người, đây em cũng giận rồi cười, *anh ôi* Tại đây tơ xưa mình dụng kết, nên rời buổi nay.

C.T.Đ.— Vạng bang đô thị mạng, bán điểm bắt do nhơn; thôi đây anh không giận, đó em cũng chờ hòn, *em ôi* Kiếp tái sanh sẻ nỗi, phiếm dờn tri âm.

C.G.H.— Phiển ngôn trọng cửu đảnh, nhứt nặt tri thiên kim, bảy chừ đà lồi sắt kiềm, *anh ôi* Em cũng nguyễn kiếp khác, em tiều được anh.

C. T. Đ.— Giáp mặt qui-nương, hỏi cho tường kẽo úc, bảy chừ cách bức, nên dứt cang thường. Khuyên em về chờ tư lương, *em ôi* Thờ chồng cho trọn đạo, bỏ đường nhớ trông.

C. G. H.— Em cảm ơn anh tiếng lành chạm dạ, *anh ôi* Chỗn cũ anh về, từ tạ em lui.

CON GÁI HÁT.— Nguyệt lạc ô đẽ sương mảng thiên, gian phong ngư hỏa đốt sâu miêng. Đêm khuya nghe tiếng, in anh hai nó ở bên thuyền, *anh nó ôi* Hỏi thăm quân-tử, vượt miền đi đâu.

CON TRAI ĐỐI. — Cò-tô thành ngoại hàm-sơn lỵ, dạ bán chung thịnh đáo khách thuyền; ai hỏi đơn chi đó, giống in tiếng con-bạn hiền, báu ôi Đây anh lo phản mại, kiêm tiền nuôi thân.

CON GÁI HÁT. — Đã gặp cỗ-nhơn anh phải phân cho rõ, anh ôi Ai khiến cho anh mình, đành bỏ nghĩa em.

CON TRAI ĐỐI. — Qua nghe họ mét, em tập nết hoang đàng: những mảng lo diện chuỗi diện vàng, thả tàng lang theo hàng bài bạc, sớm lân la tú sắc, chiều deo theo phé lè. Nghe vầy anh ngán như chè, em ôi Nên anh lánh mặt ai dè gặp em.

C. G. H. — Em chẳng mê hát bội, cũng chẳng vội bạc-cờ, cũng không ngơ tú-sắc, cũng không mắc bài-cào, anh nở tình nào, nghe nói khào mà anh tin chắc, anh ôi Em tỳ như chị Kiều, nay mắc Giám-sanh.

C.T.Đ. — Qua củng không đắm sắc, củng chẳng mắc mè hoa, không rượu không trà, thật thà tữ tể, hỏi thăm người thế, củng rõ ý tình, em ôi Ai như Vương-Bội, giã bình Tử-Vưu.

C.G.H. — Ai mà ở bất nhơn, em chỉnh hòn người đó, nói như giông như gió, nước lỏa khuấy nén bồ; không thương đến phận liều bồ, bán đồ nhi phế, chàng ôi Nay thấy mặt chàng, coi thế tình sao?

C.T.Đ. — Anh thoảng mảng lo nghèo, cây lộc chèo, nhờ lợi nước; không cho em hay trước, anh đã được vợ rồi: dôi ta vun chẳng xứng nồi, em ôi Em về kiếm chốn, lần hồi gởi thân

C.G.H. — Nghe anh phân chưa dứt, em bức rúc gan vàng, trách ai ăn ở điểm đàng, anh ôi Nhơn duyên em giữ, phụ phản tại anh.

C.T.Đ. — Bậu đừng vội giận, qua xử phạt vuôn tròn, người còn thì nglña bãy còn, muốn nhập hai non nêu hòn núi lớn, em ôi Qua ngại chị-hai-mầy, đang tròn giận qua.

C.G.H. — Trước không thảo sau nào có thảo, thuyền không ngay lái bảo khó ngay, nay em suy cùng lẻ mỏng dày, anh ôi Chẳng thà em ở vá, hơn rày lấy anh.

C.T.Đ. — Bậu không biết nghĩ bậu tỳ như vầy: Chím oan-ương còn biết kết bầy, cá bỉ-mục còn vầy đoi bạn, chẳng qua vận hạn, anh mới xa nàng, em ôi Chờ ai có muốn, loạn-hoàng lẻ-loi.

C.G.H. — Lưỡi Trương-Nghi dầu bén, miệng Tô-Tử dầu lanh, bây giờ em đã quyết rời anh, anh ôi Dẫu hai ông tái thế, dồ-danh chẳng xiêu.

CON TRAI ĐỐI. -- Qua lầm-lở như chàng Hoàng-Phủ, nàng
dễ náo sánh đủ Lệ-Quân, e sao lở phản hồng-quần, em ôi
Ăn-năn đà muộn, khuyên em đừng rán gan.

CON GÁI HÁT. -- Đoạn trường mộng lý căng duƠn liều, bạc
mang cảm chung oán hận trường; duyên xưa kết chắng nên
đường, anh ôi Rồi đây em cũng, kiêm đường tu thân.

C. T. Đ. -- Hồng-nhan vị giảm nan vi chúc, thanh bấn
tὸn lưu khὸ tác ni, bậu hãy còn vóc liều phuƠng phi bờ bậu
ôi Qua e cho mấy Sāi, chắng vi-vỏi em.

C. G. H. -- Phận đà bạc khôn nươag nhà bạc, đem thân
không rấp dựa cửa không, dứt rồi nghĩa vợ tình chồng,
người ôi Nước dương dốc rữa, buội hồng hoặc may.

C. T. Đ. -- Bậu có muốn tu thân, cho qua ở gần coi thủ,
đừng làm bất tử, mà hại chúng sanh, thầy chùa qua cũng
thấy nhiều anh, bậu ôi Mệng họ tuy không sắc, lòng dành
sắc không.

C. G. H. -- Vậy ở ngoài thế, cho mắ:kết gạt lường, chắng
qua dứt kiếp đoạn trường, vào nương cửa Phật, người ôi
Tương chuối chay lòng, cho mất oan khiêng.

C. T. Đ. -- Em nói xa xa, anh đà hiều đủ; ninh dĩ trực
trung thủ, bất dĩ khúc trung cầu; thôi anh về dẹp nghè cầu,
em ôi Đề coi cập-cá, mặc dầu lội-bơi.

C. G. H. -- Ai hỏi ai ôi! Chợ baÔng lời hiềm hóc, tặc đương
tiền bất tróc; kỳ lầu hâu phuƠng truy uồng công mà lại ich
gì? anh ôi Ấp cây anh đợi thỏ, sai kỳ chắng xong.

C. T. Đ. -- Bậu rõ chắng là: Quế càng già càng tốt, mía
càng rổi càng ngon, Thương em tình nghĩa vuÔn tròn, em ôi
Dẫu mấy sông anh cũng lội, mấy hòn anh cũng leo.

C. G. H. -- Tại đó chật chun, hoa còn xuân không ngoạn,
trăng đang rạng không soi, đề chi hoa nguyệt tàng rồi, anh
ôi Mà anh tiết đứng, tiết ngồi vậy anh.

C. T. Đ. -- Xem trăng rạng bì mây đen phủ, thường hoa
xuân mặc chủ ngăn rào. Trách ai bích lối động đào, em ôi
Chắng cho Lưu-Nguyễn, tiềm vào Thiên-thai.

C. G. H. -- Đã trái duƠn trái nợ, đó đà có vợ, đây cũng có
chồng, Ai đừng ao ước hông-lông, anh ôi Em đây đà sơ,
ngọn lửa hồng chị Hoạn-thơ.

C. T. Đ. -- Ai có như chàng Thúc, tri thua súc đàn-bà; em
ôi Vợ nhà mặc vợ, anh xữ hòa thì thôi.

CÔNG GÁI HÁT.—Em cháng nghe thường lời tự-cường mìn khí khái, nói nghe cho khoái, rồi gà-mái gáy mới ; nè anh nó ôi ! bớt lời gạt gẫm, Chờ chánh khế bươi bòng, lầm rầm chua le,

CON TRAI ĐỐI.—Nội bất chánh hè ngoại tự loạn, thượng bất minh hè hạ tự kiêu, tại ai xứ cháng tương điều, bờ em ôi Chờ tai-co anh vũng, đặc điều được em.

C. G. H.—Troi ! Cho tôi kiểu bác, đừng có lác hoặc mà rầy, chàng ôi một tay hai chén, voi đầy khó bụng.

C. T. Đ.—Bậu nghi qua sợ vợ, bậu hỏi nội chợ bậu tường, mấy đời qua có lương khương, bờ bậu ôi Hè chồng kêu vợ dạ, ngoài đường cũng nghe.

C. G. H.—Phải phải phải ! Vợ như vậy mới là biết ngã, Nhầm nầm nầm ! Chồng như anh mới thật cang tâm, hèn chi trái vể anh bầm, anh ôi Họ hỏi thăm anh nói : Té nhầm ghè tương.

C. T. Đ.—Bên hữu con Thiên-lý-mã, bên tả con Vạn-lý-vân, hai bên nhầm cũng cân phân, em ôi Lòng anh muốn cõi, một lần đũ đỏi.

C. G. H.—Thiên-lý-mã sai như tên bắn, Vạn-lý-vân chạy tự dòng bay, e cho anh cõi chưa tày, anh ôi Sa cơ một phúc ngàn ngày chịu đau.

C. T. Đ.—Trách ai không biết nghĩ, mà phụ hũy lời này ý đây như bác nước đầy, nàng ôi Muốn cho cưu thước, chung bầy mới vui.

C. G. H.—Cà đồng chàng e bay kinh chồng, gà chung chuồng bằng mồng đấu tranh, sợ cho chũ ở chảng rành, chàng ôi Bát xao trong sóng, tan tành dũa mâm.

C. T. Đ.—Em nghiêng tai dưới gió, qua kẽ nho-nhỏ cho em rành : Đôi ta còn vướng tơ mành, đó chảng dành dây anh cũng gắn, em ôi Dẫu sóng gió ba đảo, mưa nắng chảng nao.

C. G. H.—Ngại chĩnh ngại lòng sông còn dễ dọ, e là e bụng họ em khó lường, thôi em phân dứt một đường, anh ôi Em chảng ham ché gánh, cang thường của ai.

C. T. Đ.—Đêm thốn-thức ngồi khêu đèn phùng, canh sang nǎm gần lun khắc rồng, trách ai ở chảng hết lòng, nàng ôi Phụ tình gần guồi, có chồng xa-xuôi ?

C. G. H.—Cũng tại hóa-công, khiến kẻ Đông người Bắc tuy là xa-xắc, còn nhắc nhau hoài, chảng qua mạng nó ghét tài, anh ôi Xuôi anh bẩn-lảng, duyên hài mới lợi.

CON TRAI ĐỐI.— Em với anh cách bức, qua nghĩ túc vô hời,
xốn-xang khó đứng khôn ngồi, báu ơi Giận ai đen bạc, phũi
rồi ngã nhơ.

CON GÁI HÁT.— Tề-phụ hàm oan tam niên thiên bất vỏ,
Trâu-diền hạ ngực lục ngoặt phi sương, Anh măng nghe
miệng thế phi thường anh ơi Nên em ép bụng, tiềm đường
gởi thân.

C. T. Đ.— Phát ngọc tối trân, quần nghi vi thạch, cao
dương tuy mỹ chúng khẩu nan điều; thế gian chuyện ít
muốn xích ra nhiều, em ơi Oan em anh cũng rõ, lỡ chiều
anh phải theo.

C. G. H.— Lộ-diêu tri mả lực, sự cữu kiến nhon tâm bởi
anh nghe vậy mới lầm, bờ anh ơi Vàng rơi khó kiềm, chầu
trầm khôn theo.

C. T. D.— Lộ bắt hành bắt đáo, chung bắt đã bắt minh,
bây giờ anh mới rõ tình, bạn ơi Tại bà mai ở độc, hai
đứa mình mới xa.

C. G. H.— Thanh trước xà-nhi khẩu, huỳnh-phong vỉ
thượng châm, lưỡng ban du tự khả, ngậm độc phụ nhơn
tâm; bởi anh mê con-yêu đó nó thả giọng thảm trầm, anh
ơi Bỏ em mấy tháng, ăn nằm chẳng yên.

C. T. Đ.— Kiều kiều thiên biên nguyệt, vân mông hữu
hàm thì, phúc bồn nan chiếu diệu, thùy sứ bất định-khuy;
Em đừng có nghe chuyện thị-phi, em ơi Giận anh em mới
lỗi, đạo nghì thi chung.

C. G. H.— Cha-mẹ đã chẳng thương, còn anh đương
buồi giận, em ngã cho cùng tận, cũng khó nỗi đợi chờ, anh
ơi Mới kiềm noi gá nghĩa, dặng nhờ tắm thân.

C. T. Đ.— Bờ chiếc thuyền loan, khoan-khoan ngọt mái
bờ nàng ơi Đặng đây tỏ một đôi lời, phải trái nghe chơi.

C. G. H.— Đây cũng muốn chờ, ngặt bóng trăng lờ, thêm
đáng diệu-vợi, quân tử ơi Thuyền lái em sẵn sàng, e đợi
luống công.

C. T. Đ.— Cửu hạng phùng cam vỏ, tha hương ngộ cõ
tri; tình-cờ mà gặp mấy khi, thực-nữ ơi Hồi thăm thực-nữ,
giai-kỳ định chưa ?



Theo cách luận lý Học

Ai là Annam phải dùng đồ của Annam bán.

Savon thiệt tốt của Háo Vịnh là đồ của Annam bán.

Vậy : Ai là Annam phải dùng Savon thiệt tốt của hảng Háo Vịnh.

* * *

Savon trắng hiệu Mặt trời Mọc (Le Soleil) đúng 72 phần dầu. Tốt nhứt mà lại rẻ nhứt trong cỏi Đông-Pháp. Giặt không hôi và không mục đồ.

* * *

Savon đen hiệu Con Rồng (Le Hydra) đúng 72 phần dầu. Thiệt tốt, thiệt ngọt, thiệt rẻ vì là bột nhiều, rất cứng, lâu tiêu, ít hao, giặt không mục đồ.

* * *

Một kilo savon của chúng tôi, bất kỳ là trắng hay đen, đều xài lợi bằng ba kilos savon của Khách. Vì vậy tuy ngó thoảng qua thì tưởng mắt, chớ kỵ hật là rẻ hơn nhiều. Vả lại savon thiệt, thiệt tốt, giặt đả ngọt, đả sạch hơn mà lại không mục đồ.

Đại lý bán sỹ và bán lẽ tại Hảng Háo Vịnh
56 Bd Bonnard, Saigon.

Rượu Côtô.

Cognac Gay Renaud 8 Etoiles et 7 Etoiles.

Cognac Doberlay (Ô Bay).

Cognac The Old Ship (Tàubướm).

Savon trắng hiệu Mặt trời.

Savon đen hiệu Con Rồng.

vân vân.

SÁCH MỚI XUẤT BẢN

Anh Hùng Hào Kiệt Rôma

Chuyện nước Rôma (Lamā) và dân Rôma.

của Nguyễn-háo-Vinh soạn.

Mỗi tập có hình chụp cực khéo, in giấy láng tốt, giá 0 \$ 25

Đã in rồi, tập thứ nhứt, đến thứ năm.

Còn đương in tiếp luôn luôn.

Tôi là Annam

Tôi chỉ mua Savon

của hàng Annam

bán mà dùng.

Savon trắng

HIỆU MẶT TRỜI MỌC

và Savon đen

HIỆU CON RỒNG

của hàng Annam Háo-vinh Côngty là
tốt nhứt, cứng nhứt, ngợi nhứt, bọt
nhiều, lâu tiêu, giặt không mục đồ.

LÊ-VĂN-THINH

dit

LÊ-PHƯỚC-THÀNH

LIBRAIRIE, № 44 bis Halles Centrales, SAIGON

& № 12, Rue Nguyễn-tấn-Nghiêm -- CÀU KHO

Tại đây có bán Thơ, Tuồng, Truyện, Sách

CA ĐIỀU HÀNH VĂN

Tiệm Lê-phước-Thành

Tại chợ Saigon (Saigon)

Bán đủ tuồng thơ

Cùng là truyện tích.

Các thứ xưa nay

Đều đóng bìa xinh lịch.

Sách Trương-vĩnh-Ký

Đặt văn hay tao nhả thanh bai

Đặng mua về cháu con học hành.

Thêm nhiều tuồng lạ

Kiêm thời cải-lương

Tiểu-thuyết vui buồn

Các nhà tân soạn

Đều bán đủ tại đây

Giá tôi tính thấp

Hơn các tiệm ngoài

Mua sỉ huê hồng

Cho năm mươi phần trăm (50%)

Ở xa thời gởi theo nhà thơ

Tiện cho quý khách

Lãnh hàng thời phải giao ngan.

(Contre remboursement).