

pièce
NDO-CHINOIS

180

BÍNH CHÁNH PHONG TỤC



SOẠN

ÉDITEUR

TÙ - BÌNH - LÁI

COMMERÇANT

Vĩnh-Quới

PHƯỚC-LONG (Rạchgiá)



180

IN TẠI NHÀ IN XƯA-NAY

62-64, Boulevard Bonard, 62-64

SAIGON

1927

C.

Nom d'auteur Long (Phan Biết) (Long Phan Biết)

Titre de l'ouvrage Đinh chiêm phong trù¹
(~~Max und Kultur~~ (Mœurs et coutumes))

đ

Saigon
Bà - binh - Lai
1907

LÒI TỰ'A



Mỗi nước đều có một tục thiên-nhiên khác nhau, chẳng có tục nước nào giống nước nào hết.

Trong luật Vạn-quốc không buộc nước nào phải bỏ phong tục nước mình mà theo phong tục nước khác. Cũng không cấm nước nào phải giữ phong tục nước mình, chăng cho theo phong tục nước khác. Vậy thì người ở đời phải biết phong tục nước mình phiền-phí hay giảng tiện, chất thiệt hay xa xỉ, so sánh với phong-tục nước ngoài; bình phẩm lại, cái nào nên để thì để, cái nào nên bỏ thì bỏ; hoặc cải lương hay định chính, cho hợp với thời.

Lời tục rằng : « Ăn theo thuở, ở theo thời » là dạy ta phải tùy thời mới được. Chớ chúng ta ở đời nay, mà làm cái gì đều theo xưa cũ, vẫn chưa đúng. Còn nhứt định đổi bỏ tục xưa hết, cũng không nhầm. Vì đạo trời có “âm

dương”, đạo người có “xưa nay;” hiệp âm dương mới nên đạo trời, cũng như hiệp “xưa nay” mới nên đạo người được. Vậy nên muốn phong tục thuận hậu và v.v vang thêm; nước ta đương thời đại bấy giờ phải hiệp “xưa nay” lại mà châm chước tùy nghi, mới có lẽ hiệp thời đặng.

Nước ta hiện nay có hai phái người : một phái theo cỗ, một phái theo kim : Phái theo cỗ thì câu chấp, xưng mình là hàng lề nghĩa, mà khinh thị phái kim là : quên gốc tích, theo tây, vân vân... Phái kim thì tự kiêu, xưng mình là văn-minh, mà chê bai phái cỗ là : bọn hủ-lậu, xưa quá, vân vân...

Ôi ! hai chữ “xưa nay” phản đối, người một nước đã chia làm hai phái rồi, dầu muốn hiệp của chung súc mà làm việc ích chung trong nước, hai phái đã chẳng thuận nhau, còn mong chi việc làm cho thành tựu được.

Nay tôi làm cuốn sách này, chủ ý duy trì phong tục, châm chước “xưa nay”, nhằm để là “Đính-chánh phong-tục”, chia ra 10 mục, xin hiến lên cho đồng bào xem.

Tuy chưa phải sách để đời dạy đời, song cũng có giúp ích cho đồng-bào, nhất là bạn thiếu niên, trong khi giờ rảnh. Lời hèn hạ, ý hẹp hòi, xin đồng-bào chiếu cố. Dẫu có lời chỉ suất lược, xin đồng-bào dung thứ cho.

Nay tựa

PHAN-DÌNH-LONG

« Quẳng-nghĩa »

*Instituteur à l'école libre
au village de Vinh-quói
RACHGIÁ.*



Đoàn pháo, bộ binh và kỵ binh đã nhanh chóng quay
lại thành phố. Nhìn từ xa, ta có thể thấy những khói
súng khói khai súng, bao phủ toàn bộ thành phố. Khiến
nhà báo không thể viết. Họ không dám viết bài này, do

nhà in XU'A-NAY

In tại nhà in XU'A-NAY
o o o NGUYỄN-HÁO-VĨNH o o o
o o 62-64, Boulevard Bonard o o
o o o o SAIGON o o o o
o o o o o Mars 1927 o o o o



Đoàn pháo, bộ binh và kỵ binh đã nhanh chóng quay
lại thành phố. Nhìn từ xa, ta có thể thấy những khói

ĐÍNH CHÁNH PHONG-TỤC

1. — TỤC ĂN NÓI

Món ăn chánh của Annam ta là cơm, tiếng nói chánh của quốc dân ta là tiếng Annam. Từ vua Kinh-Dương-Vương dựng nước tới bây giờ trải đả 4806 năm, chờ hè đổi bở..... Chúng ta là người Annam, nên ăn cơm Annam nói tiếng Annam là cần trước. Vì cơm ấy chánh là cơm tổ tiên ta ăn, để lại ta ăn, tiếng nói ấy chánh là tiếng tổ tiên ta nói, dạy lại cho ta nói đó.

Dẫu cho chúng ta học tiếng nước nào, làm việc nước nào, ăn đồ ăn nước nào, là bất đắc-dỉ phải tùy theo cảnh ngộ vậy thôi. Dẫu như tiếng nói nước ấy thanh tao, món ăn nước ấy quý báu cho mấy đi nữa, ai là người Annam cũng chẳng thấy món ăn quý báu ấy mà vội bỏ món ăn Annam ; thấy tiếng nói thanh tao ấy mà vội quên tiếng nói Annam bao giờ !....Có

hạng người nói rằng : “Tôi muốn dùng cơm tây, bánh mì và sữa bò luôn, tôi không ăn cơm Annam.” Cũng có hạng người nói rằng : « Tiếng Annam không đúng, tôi muốn nói tiếng tây, tôi không muốn nói tiếng Annam » ; thậm-chí nói tôi không biết tiếng Annam nữa !..... Ôi ! người ấy là ai ? Có phải người Annam không ? Nhìn lại thì mặt mũi cũng Annam, tai mắt giống hệt là Annam. Hỏi ra, cha mẹ cũng Annam, anh em bà con đều Annam cả. Thì người ấy là người Annam chớ ai. Song hình dáng thì Annam, chớ tâm phúc không phải là Annam ; nếu Annam sao nói những lời như thế. Thiệt xấu hổ lắm thay ! Xin anh em đồng-bào rõ rằng : “Nước ta sở-dỉ chưa văn-minh đây, do nơi đâu....Chớ chẳng phải tại cơm Annam, tiếng nói Annam, mà làm cho nước ta không văn-minh đâu.” Vậy thì món ăn sạch sẻ, lời nói cúng-cỏi, nên bắt chước theo các nước văn-minh. Còn học tiếng nước ngoài, là bắt quá đẽ giao thiệp với người nước ngoài mà thôi. Chớ đừng vội quên mùi cơm trời cho ông bà ta, để lại cho ta. Đừng vội bỏ tiếng nói trời dạy ông bà ta, để dạy lại ta. Vậy mới phải con Hồng cháu Lạc.

2. — TỤC ĂN MẶC

Cách ăn mặc của nước ta khi xưa khác hơn bây giờ nhiều lắm. Đời ông xưa đều dùng khăn đen bằng nhiều hay là vải năm sáu thước để bịt ; bộn áo dài đen, quần trắng, băng vải hay là lụa bồn xứ ; dây lưng thao hoặc đùi sáu thước để buộc. Lại có cái túi bọc vào dây lưng, để đựng thuốc giấy trầu cau. Còn đời bà thì dùng khăn nhiều vuông của bồn xứ để bịt ; áo dài hơn đời ông, quần đen.

Lại dùng khăn thao một thước để gói trầu, mời để ra cho lớn, tới già, đều có mang một cái yếm. Nữ trang thì bông mả-nảo, bông móc cân và các thứ cườm, v. v.

Tất cả đồ dùng phần nhiều đều dùng đồ bồn xứ làm ra, mà cũng có dụng một hai món hàng tàu.

Lấy sự ăn mặc xưa mà sánh với nay, thì một chiếc cà rá vàng bây giờ, đủ sắm đồ ăn mặc cho người trai xưa. Một đôi bông tai vàng bây giờ, đủ sắm đồ nữ-trang cho người gái xưa rồi. Ấy không phải tại ông bà ta lúc ấy nghèo, sắm đồ như bây giờ không nỗi. Vì lúc

Ấy đồ tinh xảo như bây giờ chưa có, mà tục ông bà ta vụ chất thiêt, chờ chẵng ưa xa-xí. Coi như lời tục lưu truyền rằng : “ăn ham chắc, mặc ham dày” thì đủ rõ. Những tục ấy, cái nào nên để, cái nào nên bỏ, tôi xin kết luận ra sau đây.

Đại phàm nước nào văn-minh hay dả-mang, tại trí độ quốc-dân, chờ chẵng phải do sự ăn mặc văn-minh mà kêu là nước văn-minh đâu. Dẫu có kêu văn-minh, bất quá là văn-minh hình chất chờ chưa kêu văn-minh tinh thần được..... Khắp trên quã Địa-cầu nước nào cũng có cách ăn mặc chánh của nước nấy. Như người Pháp dùng sắc phục trắng và vắn. Người Cao-man bận áo tầm-vông. Người Chà-và bận chǎn và áo có sọc. Còn người Nam ta dùng sắc phục đen và dài. Ấy là tục riêng của mỗi nước mà cũng chủ-nghĩa độc-lập của mỗi nước đó. Nào khác gì trong vạn quốc lá-cờ mỗi nước khác nhau, chẵng có nước nào giống nước nào hết. Nay ta thử mang bộ đồ Cao-man hay là Chà-và, thì coi ra cái gì ? Chắc ai cũng dị-nghị cả. Còn người Nam ta bận đồ Âu-tây khác hẳn với ta, mà sao đều ưa bận. Vì cho là đồ nước văn-minh ấy sang. Dẫu đồ nước

ta làm ra chắc bền cho mấy đi nữa, mà rẻ giá
thì cho là đồ tiện. Cái lòng ham mộ đồ mới lạ
của Âu-tây đả nhiễm vô lòng người rồi ; nên
bận đồ ngoại-quốc như đồ Chà đồ thổ lấy làm
xấu-hỗ ; còn bận đồ ngoại-quốc như đồ tây lại
lấy làm sang, rất lạ lùng thay ! !

Tôi đả nói mỗi nước có cách ăn mặc khác
nhau, là chủ-nghĩa “độc lập” của mỗi nước, cho
nên người Tàu, Chà, Cao-man ở vào nước ta,
mà họ chẳng bỏ đồ bận nước họ, mà đổi bận
đồ Annam bao giờ. Là họ tự trọng đồ bận của
họ là phải. Nay chúng ta bắt chước theo nước
văn-minh, thì cần phải học theo văn minh tinh-
thần, văn minh tư tưởng, văn minh kỹ-nghệ,
văn minh học-thuật. Đem văn minh của nước
họ về làm văn minh cho nước ta, mới có hy
vọng nước ta văn minh được. Chớ đua nhau
ăn mặc theo tây, mà trí độ chẳng có chút chi
là tây, thì tự ta bỏ phong tục chánh của tổ tiên
ta, mà theo tục nước người. Thiệt là vô ích
quá !

Chẳng những sự ham muốn của ta vô ích mà
thôi đâu, mà còn có hại nữa. Tỉ như : ta lấy
cờ nước văn minh về dựng trong nước ta, rồi
nhổ bỏ cờ tổ tiên ta đi ; tưởng vậy là nước ta

văn minh như nước người, không dè nước ta bị người lấy mất, dựng cờ làm linh mà ta không hay. Đồng-bào ôi ! Cái quyền tự do của nước ta đã mất rồi, ta chưa có lẽ cầu lại được. Vậy thì chức trách của chúng ta bây giờ phải giữ gìn phong tục tổ tiên ta, di dấu tích của nước nhà ta, mà nhắc nhở con em ta, thúc dục nòi giống ta. Cả nước đều biết phong tục tổ tiên, di dấu tích nước nhà ta, rồi coi lại người cai trị ta, khác hẳn với ta, thì nóng lòng thương nước, nhớ đến giống nòi, mới mong quyền tự do của nước ta, có ngày trở về tay taặng.

Nay chúng ta lấy đồ y phục ủa người dực quyền ta về bận cho ta và con em ta, ta tự làm mất phong tục chánh của nước ta. Lần về sau họ tập rèn con em ta một tư tưởng với họ thì chúng ta làm sao mà phân biệt được người dực quyền tự do của ta. Đã không biết người dực quyền tự do, thì mong gì đòi quyền tự do lại được. Vậy thì tục ăn mặc của nước ta bây giờ, thứ nhứt nên tiếc kiệm mà dùng hàng bồn xứ ; đã khỏi đem vàng bạc ra ngoại quốc, mà còn giúp ích cho đồng bào. Nên bỏ khăn đèn sáu thước mà dùng khăn đóng gọn gàng, nên bỏ dây lưng dài mà dùng dây nịt ; nên đổi đầy

xa cầu má dùng áo túi, ấy là hạng đờn ông.

Còn đờn bà nên bỏ khăn trầu mà dùng áo túi, nên bỏ cái yếm mang mà dùng áo lót che thân ; bỏ bông mả nǎo, bông móc cân, mà dùng đôi bông kim thời. (Đồng hay là vàng trơn).

Còn phong tục chánh của nước ta như đờn ông khăn đen, áo dài, quần trắng ; còn đờn bà khăn vuông, áo dài, quần đen ; thì nên để không nên bỏ.

Đã biết để đó chẳng bỏ ích chi cho nước nhà, song bỏ đi lại ích gì ? Vậy nên thà để đó cho còng cổ tục. Hễ phong tục còn thì nước tất còn được.

Đồng bào anh em chị em ôi ! Ăn mặc sơ sài vậy, mỗi đời đều có anh hùng, như : Ngô-Quyền phá nước Nam-háng danh tiếng lẫy lừng : Hưng đạo đánh quân nước Nguyên thinh danh rực rỡ. Quần vận yếm mang vậy, mà mỗi đời đều có anh thơ. Như : hai bà Trưng đuổi Tô-Định về Tàu, sáu mươi lăm thành Lãnh-Nam khôi phục. Bà Triệu-Ấu đánh quân Ngô Tôn Quyền đời Tam-Quốc, bảy mươi hai trận đều hơn. Còn ăn mặc theo văn minh mà bán dân bán nước,

như hàng quân tử giả kia; vòng vàng đầy tay, hột xoàn sáng cồ như mẩy cô ca-nhi đó, thì có bồ ích gì cho nước nhà không? Vậy xin đồng bào cả hàng nam tử và nữ lưu suy xét lấy.

3. — TỤC XA XÍ

Nước ta đương thời đại bấy giờ mà dùng tục xưa, e có quá kiệm; song nước nhà đương buổi suy yếu, ta nên kiệm-ước chớ không nên xa xí. Ta nên yêu cầu lo liệu cách nào cho dân giàu, nước giàu, mới có vọng nước ta có ngày hưng thạnh được. Chớ cứ theo văn minh bề ngoài, ăn mặc theo văn minh, ăn nói theo văn minh, mà trong trí não không có chi văn minh hết, thì ích gì? Thế thì học theo văn minh bề ngoài chừng nào, thì người trong nước càng xa-xí chừng ấy. Xa xí chừng nào thì người càng yếu chừng ấy. Chẳng những xa xí hại cho thân ta yếu mà thôi, mà hại cho nước ta thêm nghèo nõa. Thử nghĩ: cái tay ta năm ngón có quyền tự đo rò mò của nó. Nay ta đem lòng xa xí mua đeo mỗi ngón một bộ cà rá nhận đá xoàn, ấy nào khác gì còng nó lại; đă

còn rồi, thì có việc chi cần kiếp, cái tay đó
đả khó dùng rồi. Thậm chí cầm vật gì cũng
không vững, rờ mờ không mạnh bằng tay tự
do, thì còn mong làm gì được. Còn tay ta và cỗ
ta là chỗ yếu xú của ta, được thông thả mát mẽ
nay ta đem bụng xa xí mà dây chiền nhận đá
xoàn đầy cổ, vòng vàng nhận đá xoàn sáng
tay, tức là mình trói lấy mình; đã trói rồi, thì
ai nói hơn củng nín, ai nói đánh lộn chạy dài;
cho đến đi một mình không dám đi, sợ... sợ...,
ngủ một mình không dám ngủ, sợ... sợ....
Ôi ! đã liều ra một số bạc 5.000 đồng, 7.000
đồng, 10.000 đồng, giúp ích cho người ngoại
bang bán đá làm giàu, là một sự hại cho nước
ta, mà ta lại mua được một chức sơ... sơ...
mải. Vậy thì chỉ cho bằng bỏ phúc đồ vô ích
ấy đi, mà mua cái Thanh-Long-Đao của ông
Quan Công hay là cặp trang-dảng của Tân-
Thúc-Bão, giao cho hai cái tay ta cầm giữ, được
quyền tự-do hộ vệ thân ta, chẳng ích lắm ru !

Đồng-bào ôi ! Xa xí chẳng ích gì, mà lại hại
cho thân ta yếu, nước ta nghèo. Vậy thì chúng
ta nên dám cuộc xa xí vô ích, để tiền bạc lập
xưởng kỹ nghệ dạy người trong nước cho tinh
xảo ; lập nhà buôn bán giành mỗi lợi quyền

với ngoại bang. Hễ dân giàu mạnh thì nước được giàu mạnh. Nước ta giàu mạnh rồi, chẳng chịu thua nước khác, tất nhiên chúng ta ở trong nước này được an hưởng thái bình. Thê chăng vể vang người Nam-Việt lầm ru !!!

4. — TỤC XƯNG HÔ

Tôi đã nói trong vạn-quốc có tục thiên nhiên khác nhau, thì cái tục xưng hô cũng khác. Như người Tây kêu hai đứng sanh thành bằng Papa và Maman, người tàu kêu Tía, má. Người Caoman kêu Ủ me.

Còn tục nước ta kêu hai đứng sanh thành bằng Cha mẹ. Ấy mỗi nước đều có một tục xưng hô chánh đáng của mỗi nước lưu truyền lại cho con cháu xưng hô theo, thành ra cái khẩu hiệu riêng của mỗi nước, giả như : trong vạn-quốc mỗi nước mỗi người đứng chung lại, thì thấy khác nhau xa. Vì chẳng những ăn mặt khác nhau, hình dạng khác nhau, chữ nghĩa khác nhau ; cho đến tiếng xưng hô cũng khác nhau nữa. Vậy thì phong tục của mỗi nước không nên đổi, phương chi là tiếng xưng hô.

Nay chẳng biết vì sao người nước ta phần nhiều tập con em khi mới biết nói, đã bỏ tục xưng hô chánh của nước ta ; mà dạy nó kêu cha theo tây (Papa), kêu mẹ theo tàu (má) ; Thành ra cha tây mẹ tàu mà con Annam, rất buồn cười thay !

Đồng-bào ôi ! Ngày nay đi tới đâu cũng nghe đồng-bào ta than vang rằng : “quyền tự-do bị dì chủng dục, mỗi lợi quyền bị ngoại-quốc thâu”. Vậy thì người dực quyền tự do và người thâu mỗi lợi quyền đó, là người nghịch của ta mà sao ta nở bỏ tiếng quí báu của tổ tiên ta đã ngoài bốn ngàn năm, mà xưng hô theo tiếng họ. Ấy nào khác gì nói : ta muốn sạch sẽ lắm, mà trong nhà chỗ nào cũng bôi mực xoa bùn, thì thế nào cho ta sạch được. Nói : Tôi muốn ở chỗ sáng, mà chung quanh chỗ ngồi, che lại bịt bùng, thì sáng bao giờ. Té ra ta tự làm cho phong tục nước ta mau diệt mau mất, thiệt là tức tối lắm thay !

Ôi ! phải tại tiếng xưng hô cha mẹ, mà nhà suy bại, thì bỏ đã đành. Hay là kêu theo họ mà họ thương họ trả quyền tự do, trả mỗi lợi quyền lại cho ta, thì theo cũng phải. Chớ ta tự tiện phong tục ta mà theo họ, lần lần đồ

ăn mặc, cách giao thiệp, giống lẩn theo họ, sau lâu quá, cưới gả lẩn nhau, đặt tên con theo chữ họ, thì trong thời kỳ màu da nũa trắng nũa vàng kia, đã tương tự như bà con nhau; đã nhìn là bà con, thì còn mong gì nước nhà ta khôi phục lại được. Vậy xin đồng bào phải qui báu tục xưng hô chánh của nước ta, mà làm mỉ-hiệu riêng một dân tộc ta. Hễ tục còn, thì nước mới còn được. Cho nên người thấy cây cam-đường, nhớ ông Thiệu-Bá (chỗ ông ở); thấy sông Bích-la, nhớ ông Khuất-nguyên (chỗ ông chết). Phải chi cây Cam-đường đốn phá, sông Bích-la đổi tên, thì ai còn nhớ tới hai ông ấy nữa.

Vì cớ ấy, nên mỗi đời hưng vương, đổi bỏ cải tục trước; đổi hiệu nước, đổi tên cⁱâu quận, đổi tên chức quan và đổi sắc phục, là chủ ý làm cho tiêu diệt tục trước đi, cho quốc dân không lòng hoài c^o. Còn nước bảo-hộ chuyên chế cũng vậy, một nước đổi hai ba tên, một tỉnh làm hai ba tỉnh, đổi phủ huyện, đổi đồn trại, cho người một nước quên hẳn tục xưa, đặng họ dễ bề cai trị.

Vậy thì sự phá hoại phong tục hại thay! Xin đồng-bào suy xét lại. Chẳng những hai

tiếng cha mẹ nên dễ mà thôi đâu, tất cả tiếng xưng hô trong nước, mà không hại cho nước nhà ta, cho chủng tộc ta, thì nên để cả.

5. — TỤC COI NGÀY, COI TUỔI

Tục nước ta bất hạng làm việc gì, như làm nhà, đám cưới, đám chết, vân vân... đều cũng coi ngày ; muốn kết đôi bạn với ai, thì trước phải coi tuổi. Có sách Trần-tử, Thông-thơ, Ngao-đầu, Vạn-Sự và lịch để dạy coi ngày coi tuổi. Tục ấy lưu truyền đã lâu. Đây tôi bàn về mục coi ngày. – Mắt tôi thường thấy phẫn nhiều đồng bào ta, cứ tin theo sách coi ngày, nói ngày nào nên làm việc gì thì nghe theo ; ngày nào nên kỵ việc gì thì tin theo. Dẫu ngày sách nói xấu đó, mà trời thanh bạch, mát mẻ, hợp với việc làm của ta lắm, cũng tin theo sách, bỏ qua ngày ấy. Còn ngày nào sách nói tốt đó, mà trời mưa gió, nắng non, rất không hợp với việc làm của ta lắm, cũng nghe theo sách mà cứ làm ngày ấy. Ôi ! vì bụng tin-tưởng thái quá, mà nhiều đám cưới, đi ngày bão lụt, chìm ghe chết cả họ, rất thảm lắm thay ! Vậy



xin đồng bào phải tĩnh ngộ lại. Nghỉ vì ngày nào cũng ngày trời, hết ngày qua đêm, hết đêm qua ngày, luân hồi thế mải. Người ở đời ngày làm đêm nghỉ, theo ý hóa-công. Ngày nào mát mẻ thanh tịnh là ngày tốt ; ngày nào mưa gió bão lụt là ngày xấu. Chớ không có ngày giáp-tý nào mà xích khâu, ngày ất sủu nào mà vắng-vong ; ngày bình-dần nào thọ-tử, ngày đinh-mão nào mà nguyệt kỵ đâu ? Nếu cứ mê tín mà coi ngày coi giờ, thì rất hại cho ta lắm. Giả như : ta làm tướng cầm binh giữ ải, giặc tới đánh lấy ải, mà ta còn coi ngày xuất sư mới ra quân, thì còn chi là ải. Họ đánh lộn nhau gần tới-mạng, mà lòng còn coi ngày thượng quan mới đi báo, còn chỉ là mạng người. Cho đến những việc lửa cháy nhà mà còn coi ngày di-lí, thì đồ vật trong nhà phú cho ngọn lửa hồng. Nước ngập nhà mà còn coi ngày xuất hành, thì mạng người trong nhà phú cho dòng nước chảy. Thế thì ta có nên đốt sách ấy đi không ?

Lại có triệu chứng rằng : Nước ta từ bao giờ tới bây giờ, đã tin tưởng lâu rồi, việc gì cũng coi ngày cã. Đã coi thì ngày tốt mới làm, sao có việc nêng việc hư, việc đặng việc mất. Ngày

cầu tài mà tất đắc tài không ? Ngày mùng năm, mười bốn, hâm ba là nguyệt kỵ, thì người nào đi ngày ấy, làm ngày ấy, đau hết sao ? chết hết sao ? Rõ ràng là không tin. Còn việc chi cũng có dạy coi ngày coi giờ cả, mà sao ỷa và dài, giao quyền cho cốc-đạo và bàng quan. Ăn và ngủ giao quyền cho miệng và mắt, mà chẳng dễ mục coi ngày coi giờ. Thiệt cái tội dối thế, không có viết mực nào, kết án cho đủ.

Mấy tay ấy đặt ra, tục coi tuổi, rất là phá hoại phong tục lầm thay ! Theo phép thì tay lử-tài cho tốt hai mạng hiệp nhau, ngũ hành tương sanh nhau, trai sanh được tháng ích nữ gia, gái sanh được tháng ích phu gia mới được. Vì tin sách ấy nên trai gái không đành đẹp nhau, không ưng thuận nhau, mà tuổi tốt, thì cha mẹ hai bên đều ép con phải đành. Vậy nên sau mới có duyên kia lạc lẻo, tình nọ hờn-hờ..... Còn hai bên đành đẹp nhau, trai gái thương yêu nhau, rất xứng đôi vừa lứa nhau, mà tuổi không được, thì cũng phải thôi. Vậy nên sau mới có nặng lời hò hẹn, lỗi đạo cang thường..... Đau đớn thay ! tục coi tuổi dã mang, làm cho trai tài gái sắc, phân duyên vì bởi thầy ngu, loan khóc phụng than, lở hội

vì tin thầy tuổi. Lại còn cha mẹ hai bên mạnh giỏi, mà con chưa thành gia thất, vì tin theo chủ hung niêng. Cha mẹ tuổi già mà con chưa có lứa dôi, vì bởi chờ câu lợi ngoặt. Ngày qua tháng lại, cha yếu mẹ già, rủi mà bỏ tục về tiên, duyên trẻ lở làn, ôi thôi thảm-khổ. Phương chi mấy tay làm sách coi ngày coi tuổi ấy, mỗi người mỗi ý khác nhau; cũng ngày đó, mà Thông thơ nói tốt, Trần-tử nói xấu, Vạn-sự nói thọ tử, lịch nói ngọc đường, vân vân.... Cũng một tuổi đó, Ngọc-hạp nói tam hạp, lịch nói tương khắc, Trần-tử nói hung niêng, Tiện-lâm nói sát-mạng v.v.... Giả như mấy tay ấy ở chung một đời đà phản đối nhau, đâm chém nhau, thế nên sách để lại đó, ta biết ai nói nhầm, nói phải, mà ta tin. Tin tưởng bao nhiêu sách ấy rất hại cho đời. Vậy xin đồng bào bỏ đứt tục coi ngày cứ làm việc, việc nêu thì ngày nêu; bỏ đứt tục coi tuổi để coi người, người được thì tuổi được.



6.— TỤC DỊ-ĐOAN

Nước ta bấy lâu nay đạo dị-doan chia phe ra thành hành trong nước, làm cho cái chánh-lý trong nước tiêu mất đi. Như thầy bói thầy khoa, thầy tu thầy bóng, thầy tướng thầy tiên, thầy pháp thầy địa, vân.vân.... Tất cả cái đạo nào nói việc quá khứ vị lai không bằng-cớ, không lý chánh-đáng, đều kêu là dị-doan cả. Đả cho là dị-doan, thì chẳng nên tin. Như : thầy chùa nói : làm cháy tiêu rồi cho ta, sao cả họ thầy ngày nào cũng đọc kinh niệm phật, mà chẳng thấy cái kết quả ra sao cho người tin. Thầy bói bói cho ta kiết hung đều biết, sao chẳng bói cho dòng họ thầy tựu các tị hung. Thầy khoa tầm vật cho người ta được, mà tất tầm được không ? Đò nhà thầy mất, thầy biết ai lấy không ? Ông lên bà bóng vì chuối xôi ợ ngáp một hồi, rốt cuộc xôi chuối hết mà bình nào không hết. Thầy tướng thầy tiên khoe rằng tài bộ, sao chẳng coi người cả nhà thầy, sao sao định trước cho công chúng hoan nghinh. Thầy pháp chữa cúng ai đều khá. Vậy dòng họ thầy đau, thầy có cúng khá không ? Thầy địa tìm long điềm huyệt giỏi, sao chẳng tìm

cho thầy một dương cơ phú quý, uột cái sanh
phần để vương cho con cháu thầy nhờ. Nói
tóm lại : những bọn trên đây phần nhiều gạt
người lấy cửa, dọa chúng kiếm tiề, xét rõ ra
chẳng có cái chi là chánh lý cả.

Mấy lời hỏi trên đây, các thầy trả lời sao cho
chạy, chắc các thầy ấy đồ thừa rằng : “việc
người thì sáng, việc mình thì quáng” nên
biết nghề hay mà chẳng giúp ích trong nhà.
Thì tôi còn chỉ cho các thầy một cách hay,
là thay đổi lần nhau, thầy này coi cho thầy
kia, thầy kia cúng cho thầy nọ, luân phiên
khai hóa, thành ra nhà thầy phú quý, họ thầy
vinh ba, mà đạo của các thầy đều cao minh
hiền hích, chẳng khoái cho các thầy lầm ru !
mà không làm ; để đi kiếm một đồng, năm
cắt. Thiệt là mấy thầy nghe lầm tin quấy, mê
câu “nhập-giả chủ chi”. Vậy xin các thầy tự
xét cái đạo mình, có cái chi mầu nhiệm
không ? có cái chi chánh đáng không ? Như
không thì phản chánh lại, đừng thương, đừng
mến nữa, cho đồng bào ta cứ do chánh lý mà
chẳng lầm nẻo lạc đường ; rốt cuộc cũng
trầm luân khổ-hải, thì tội nghiệp lắm !!! Tôi
xin nhắc một lần nữa rằng : Đồng bào ! chờ
nên tin dị-đoan.

7.— ĐÁM CƯỚI

Nước ta việc dựng vợ chồng, quyền tại cha mẹ ; cha mẹ sanh thì cho mẹ định, là cái chánh lý xưa nay. Còn tục gả con hay đòi nữ-trang, tiền bạc : heo mẩy con, họ mẩy người ; Nhà trai muốn được vợ cũng phải vay tạm cho đủ lề đưa sang. Phần nhiều như thể bán con đòi giá, chớ chẳng phải gả con. Tục ấy tôi xin định chánh ra đây : Cha mẹ cầm quyền cho con, ấy là lẻ chánh. Song muốn cho con khỏi hối-hận, khỏi lôi-thôi, thi trước hết, cha mẹ hai bên phải cho con trai con gái thấy nhau, hoặc trao một lời, hoặc hỏi một chuyện, trước mặt hai bên cha mẹ. Sau ba ngày nhà trai hỏi con trai, nhà gái hỏi con gái, rồi sẽ trả lời nhau. Như hai bên ưng thuận rồi, thì ngày cưới gả tùy linh mẹ cha. Dẫu hai bên cha mẹ đành đẹp mà hỏi con chẳng ưng, thì đừng ép uốn con. Vì sợ ngày sau có hại. Thế thì quyền hôn-nhơn tuy tại mẹ cha, mà cũng cho con được dự vào một phần chọn lựa. Vậy thì ngày sau giàu đồng ăn, khó đồng chịu, khỏi than phiền oán trách mẹ cha. Nên thì nhò, hư cũng cam, khỏi hối hận đồ thừa trên trước. Còn nhà gái

đã chịu gã rồi, nên theo giảng-tiện, đừng sách tiền bạc nhiều, đừng đòi nữ-trang hậu. Nghĩ vì đòi bao nhiêu nó cũng xách theo chồng, mà mình mang tiếng oán. Vậy nhà trai muốn đâu tốt vợ xinh, tùy ý mà thôi, nhưng dầu người bức nào cũng phải có đôi bông-tai. Vì vật ấy là đồ nữ-trang chánh trong nước. Cho đến đám tiệc cũng chẳng nên xa-xí, vì rượu chè say, hay sanh việc bất bình. Còn muốn định gia thất cho con, thì ít nửa trai tuổi hai mươi, gái vừa mười tám : thì trí khôn đã đủ, khỏi sợ ai phỉnh dỗ dèm pha ; đến sau sanh sảng mập mẹ mạnh con, khỏi cái hại nhơn quần yếu nhuợc.

Ngày thành hôn. — Từ khi giao kết, đến ngày hoàn-hôn chẳng ngoại sáu trăng. Vì chịu kết hôn thì định phúc cho rồi, để lâu ngày hay sanh chuyện bậy.

Tóm lại mấy lời, xin đồng bào lượng xét.

8.— ĐÁM CHẾT

Nước ta hay trọng phần xác, vì rằng kiếp chết là kiếp hết, nên chẳng hà tiện cùng người chết. Cho nên mấy nhà giàu có, làm đám ma

long trọng lắm, nào là cờ dǎng trống đóng, minh khí, minh sinh, phuơng tường, nhạc lě, đầy đàng chật něo, phí tồn biết bao. Nhà nghèo có lě vay tạm được, thì cũng cờ trống nghinh ngang, heo bò khoản đải, để che miệng thế gian. Còn người quyến thức, kẻ tế heo dê, người cúng tiền bạc, để trước bàn linh lạy trả lạy treo, rồi ra nhà khách phỉ lòng ăn uống.

Tục ấy lưu truyền bấy lâu. Nay tôi xin bàn rõ ra đây. Trọng phần xác là mỹ tục của nước ta, cũng như các nước tây-âu trọng phần hồn vậy. Song trọng xác mà làm như thế, có ích chi xác đâu ? Phàm cha mẹ chết, thì con buồn rầu than khóc. Vì bấy lâu một nhà hội hiệp, ngày nay hai ngả âm dương. Nằm bên thây mà tủi phận con, từ nầy về sau, con chịu mồ côi, không thấy mặt cha mẹ nữa. Nghĩ vậy nên chưa chan dợt lệ, chua xót lá gan, ruột thắc chín chiu, lòng đau từ đoạn. Trong lúc ấy, còn biết chi mùi rượu thịt thơm tho. Thế thì vui sướng chi mà mời làng đải khách.

Nếu muốn che miệng thế gian thì chẳng nghĩ thế. Nằm bên thây mẹ cha, mà chẳng nghĩ tới mẹ cha. Cứ nghĩ : Khách đông, thịt thiếu ; sai đứa nầy đi mua rượu, cây đứa kia đi bắt heo .

Ôi ! nằm bên thây mẹ cha, mà nghĩ việc thịt rượu heo bò, người như thế sao kêu rắng hiếu. Đả bất hiếu cùng cha mẹ, thì che được miệng thế-gian, đải cho vừa lòng khách cho mấy, lại ích gì.

Vậy xin đồng bào suy xét lại : Bất hàng người bực nào, ngày thường nên cung dưỡng, đau ốm phải thuốc thang, rủi mà mẹ cha lánh tục về tiên ; thì con phải tùy nhà tùy sức, mà sửa soạn bồn thân cha mẻ tử tế, hễ chết thì chôn cho an phần xác ; hơn là bè ngoài rực rở, khách khứa đải đẳng ; rồi tính ra đám chết của cha tốn năm trăm, đám chết của mẹ tốn bảy trăm, thì đả chết, mà còn mang một tiếng oan, tội nghiệp cho cha mẹ lắm ! Phải nên tùy phận, miềng là chôn cất cha mẹ rồi, không ai nói động đến tên cha mẹ, thì an lòng cha mẹ, nơi chín suối được. Chớ vay mượn bạc tiền thết đải làng xóm, tưởng vậy là che miệng thế-gian, ai ngờ mà chưa mọc cỏ, nợ đả đòi vang, người nói : “Chú hỏi chôn cha, kẻ kêu chú vay tán mẹ,” thì làm sao mà che miệng họ cho được. Vậy xin mau mau tĩnh ngộ, vụ chất thiêt, đừng muỗn hư danh. Mong thay !

Còn tục đi diếu là lê vảng-lai nhau ; khi A có

việc B tới, lúc B có việc A tới. Ấy là mỷ tục của nước ta. Nhưng có giúp bạc tiền hoặc lề vật chi, đưa ngay cho người chủ-tang, rồi lấy tình thương yêu, thì lạy người chết đó đủ rồi. Hà tất lạy heo dê, lạy tiền bạc, mới phải là yêu dấu người chết sao ? Nếu lấy bạc tiền làm chủ-nghĩa, thì bà con nghèo chẳng dám tới, suôi-gia nghèo chẳng dám tới, thì ruột thịt do đó mà xa nhau. Thiệt là hại lớn. Chi bằng nghe chết tới thăm, hoặc đưa ra mộ, hoặc viếng rồi về, đừng có làm khách nhà tang mà thành ra nợ miệng. Trừ mấy người ở xa, cùng mấy người giúp việc gấp, không lẻ về đặng, thi ở đó dùng cơm, song chẳng nên rượu thịt ngoài nguê, vì người khóc, ta uống ăn sao ngon đặng. Đức thánh có nói rằng : « Ở bên người có tang, ăn chưa từng no », ôi ! cơm mà chưa từng no, là thấy cảnh người thê thảm động đến lòng ta ; hương chi rượu thịt say sura, thiệt là trái lẻ. Tôi nói một, đồng bào rõ mười, xin đính chính tục ấy lại.



9.— TỤC CÚNG TẾ



Tục nước ta trọng thánh thần, chuông cúng tế, hoặc cúng lề thường niên, hoặc thỏa lòng cầu nguyện, mà bày ra cúng-tế. Lễ cúng thì dùng tam sanh, heo gà, nhang đèn, giấy tiền, minh y, giấy vàng bạc, giấy màu để cúng, vân vân. Tục ấy tôi xin bàn ra đây. Tục cúng tế triêm nhiễm đả lâu, là một lễ trả ơn cho người quá vãng. Cũng nên cơ-lưu cho còn quốc tục. Nhưng xét ra, quỉ thần không bạ đâu ăn đó, bất hạng người nào có lòng thành thì chứng cho. Huống lại chẳng phải hưởng vật ta cúng mà đáng phúc cho ta, không hưởng vật ta cúng mà đáng họa cho ta bao giờ. Thế thì cúng tế lá biếu hiệu biết ơn đó thôi. Quỉ thần nào trông, mà nào trách. Song chẳng tin tưởng thì thôi, bằng tin tưởng mà cúng tế, thì coi như vì thánh-thần ngồi hiện tại ở trên; phải thanh khiết, phải thành kính, như con cúng cha, cháu cúng ông vậy. Lễ vật thì bông hoa sạch sẻ, trầm nhang thơm tho, cỗ-bàn dựng lên đều tinh thành sốt sắng. Đứng mà cúng phuởng phất như hình có thần xem. Chó trâu bò vật ra đồi

ba con, thui gốc da, rửa nước suối, rồi đem lên cúng quỉ thần nào thèm khát gì mà hưởng mà ăn những lề vật ấy. Bất quá vài hồi chuông trống, ba lạy sơ sài, rồi khiên ra tể tác dọn ăn, mượn linh quỉ thần mà ngược dân, thiệt là vô lý. Còn các thứ giấy cũng rồi thì đốt, cho quỉ thần lảnh dùng làm y phục. Tục này rất đồi dả mang. Là vì giấy đốt miếng thì cháy còn tro, miếng thì cháy một nǔa, mà quỉ thần làm áo, là làm cái gì ? Như đốt ra tro mà quỉ thần lảnh đặng, thì cơm, cháu, heo, dê, sao chẳng đốt cho quỉ thần lảnh ; trâu cau, bánh trái, sao chẳng đốt cho quỉ thần ăn. Còn nói mấy vật cúng quỉ thần lảnh hết rồi, còn đó là còn cái xát, thì sao ta không đem tiền bạc thiêt ra cúng, cho quỉ thần lấy mà xài, phải đợi mua chi cho tốn bac. Suy đi xét lại, tục ấy chẳng tin, chứng có rõ ràng, để ta suy nghiệm. Vậy thì cúng tế thần, đèn ơn thần chỉ tại tâm thành ; ba cây nhan thấu đến thiên đình, một chén rượu tỏ lòng tín chủ, nào phải trâu heo lem luốc bánh trái sơ sài ; mà nhử quỉ cầu thần được. Còn các thứ giấy thì nên bỏ tuyệt, chẳng nên dùng. Vì tục dối thế rõ ràng, thấy được biết được, mà chẳng bỏ thì còn đợi cái gì ??? Phương chi nước trị nghe

dân, nước loạn nghe thần. Ngày nay từ Nam chí Bắc hô hấp hơi Bình đẳng Tự do. Thì tục thính thần, xin đồng bào mau mau tỉnh ngộ lại để thính dân.

10. — TỤC ĐÁM GIỒ

Ngày kỷ cõm cha mẹ cũng là tục riêng của nước ta, như mấy ngày kỷ niệm các nước tây âu vậy. Bất hạng người bực nào, con phải nhớ ngày cha mẹ chết luôn, người thì biên ra giấy người thì nhớ trong lòng. Ai là người có cha mẹ đều đồng ý ấy. Đả nhớ thì giàu làm theo giàu : dê heo cúng tế ; nghèo làm theo nghèo : dưa muối dung lên. Trừ mấy nhà nghèo quá không lẻ mời khách đải khách được thì thôi. Chớ nhà nào có lẻ cúng được đải khách được, thì mời bà con làng xóm tới ăn giỗ. Vì vậy nên thành ra cái nợ miệng với nhau. Nay A mời B, mai B mời A, đua nhau cúng cha mẹ thì ít mà phí lẽ vật thì nhiều. Tục ấy tôi xin đính chính ra đây :

Sách luận ngữ có nói : “thờ cha mẹ hồi chết như hồi sống, khi mất như khi còn, ấy là con thảo.” Thế thì có phải nhớ cha mẹ bình nhứt thích món gì, thì cúng món đó, cữ món gì thì

chùa món ấy. Một bữa ăn của cha mẹ ngày thường ra sao, thì ngày cúng tế cũng vậy ; miềng là ta có lòng thành kính cha mẹ là hơn. Chớ chẳng phải heo quay đồi con, bò luộc cả cặp, tam sanh cúng tế mới phải là con thảo đậu. Sao ta muốn trả nợ miệng nhau mà lại đồ thừa cho cha mẹ. Ngày thường một bữa ăn bao nhiêu, mà khi chết rồi lại ăn tới tam sanq thiệt là vô lý quá. Phương chi ta cúng món chi còn nguyên món nấy, chỉ mất có cái hơi mà thôi. Vậy thì ngày cúng cha mẹ sửa soạn bàn thờ sạch. Con trai con gái đứng hầu hai bên, nấu món nào uống rượu bưng lên trước, cho sạch sẽ cho sốt săn. Con rót rượu khuyên mời, rồi bưng tiếp cổ bàn lên một mâm cho tữ-tế, sót cơm rót rượu như ngày cha mẹ còn sống các con dừng cơm vậy thôi. Liệu chừng vật cúng đã nguội rồi, thì con bưng nước và các thứ bánh trái để lên bàn. Nào là tăm xỉa răng nước rửa miệng, khăn lao miệng để sảng bên bàn. Tất cả sự gì, đều như cha mẹ ngày bình sanh cả. Làm được vậy, mới hiệp ý sách mà phải đạo làm con. Song ngày cha mẹ sống thì cha mẹ thấy con, con thấy cha mẹ, sắc mặt có vẻ vui, ngày giỗ con đứng hầu mà chẳng thấy hình dung cha mẹ, sắc mặt con có vẻ

buồn, vì nghỉ: năm trước cũng ngày nay cha mẹ kêu con, con hầu cha mẹ, nhớ đến khi năm khi đứng, lúc giận lúc hờn, tưởng tượng tới cha mẹ luôn. Rồi nghỉ lại ngày nay cũng cha mẹ, mà cha mẹ đâu, không thấy tăm dạng cho nên lòng như dao cắt, dạ tự kim châm, đau đớn cho phận mồ côi, mà tủi tủi, rầu rầu than than, khóc khóc. Thế là ngày giỗ cha mẹ cũng là ngày buồn, có lẻ nào làm heo bò, đải làng khách, cho vui được. Vậy xin đồng bào ai muốn thết đải thân bằng cõi hữu, đải xóm đải làng, thì lựa ngày nào ta vui, mời thù tặc cùng khách được. Chờ mấy ngày mà ta buồn ta khóc xin chờ mời ai.



Tôi là Annam
Tôi chỉ mua Savon
của hàng Annam
bán mà dùng.

Savon trắng
HIỆU MẶT TRỜI MỌC
và Savon đen
HIỆU CON RỒNG
của hàng Annam Háo Vịnh Công ty là
tốt nhứt, cứng nhứt, ngọt nhứt, bọt
nhiều, lâu tiêu, giặt không mục đồ.

SÁCH CỦA NGUYỄN-HÁO-VĨNH

Sách In mới vừa rời.

CÁCH VẬT TRÍ TRI

Phổ thông sơ giai

QUYỀN THỦ NHÚT

Kỳ thi “làm sách” của Namkỳ Khuyển Học Hội Saigon năm 1922, quyển sách này dứt được dài nhứt, được thưởng một trăm năm chục nghìn bạc.

Hình in trong sách này toàn mướn khắc bên Đạiipháp. Chúngtôi chẳng nài sự tốn kém, quyết một sự giúp ích cho đồngbào mà thôi. Kiểu in rất đẹp, hình thật khéo, giấy tốt, đóng bìa thật tốt và chắc, mà chúngtôi chỉ bán có 1\$50. Chúngtôi chẳng cõ ý chác lợi, miềng thâu vào đủ các sở phí đã xuất ra in quyển sách này, dặng xuất bản những sách hữu- ích khác, thi chúngtôi đủ toại chí. Xin các dặng lo về đường tiên hóa của dântộc ta vừa giúp với, thi chúngtôi rất cảm ơn.

Có trứ bán tại Nhà-in Xưa-Nay
62-64 Bd Bonnard Saigon.

Xin chු ý

Sách này của Nguyễn-hảo-Vĩnh làm ra chờ không
phải dịch sách ngoại quốc.

Nhà-in Xura-Nay có trứ bán nhiều thứ sách nói về việc hiện thời, chư vị thích xem sách viết thơ hỏi mục lục (catalogue) thì chúng tôi sẽ vui lòng gởi hầu chư vị liền.

Nguyễn-háo-Vinh
chủ nhơn Nhà-in Xưa-Nay
đỗn, kính

1967
July 10th



◆ Quán Ven Đường, Góp Nhật Sách Xưa (người góp nhật Huỳnh Chiếu Đăng)◆