

INDO-CHINOIS

Giá : 0 \$ 50

44

TUỒNG CẢI-LƯƠNG

姐 己 入 宮

ĐẮT-KỶ NHẬP CUNG

NGƯỜI VIẾT :
TRẦN-PHONG-SÁC

NGƯỜI XUẤT BẢN :
LÊ - VĂN - TIẾNG



Cấm in trùng và đem ra diễn mà không thương-nghị trước cùng chủ-bản.
Nhưng cuốn gian thì không có chữ ký tên Lê-văn-Tiếng.

TOUS DROITS RESERVÉS

Xuất bản tháng Avril 1927

IN TẠI NHÀ IN XƯA-NAY

44

(C)



ĐẤT-KỶ NHẬP CUNG



MÀN THỨ NHỨT



« Thành Ký-Châu, Tô-Hộ nước Nghi-Sanh. »

TÔ-HỘ NÓI : — Trự nghe nịnh đòi gái làm cung-nữ, ta
đề thơ dân quân lại Ký-châu. Ta nghĩ lại Trự-vương có :
Khương-hoàng-hậu, Hoàng-qui-phi, Dương-tam-cung đều
hiền đức lắm. Còn nghe lời nịnh-thần là Vu-Hồn, Bi-Trọng
mà đòi con gái ta là Đất-Kỷ làm mĩ-nhơn, rõ ràng háo sắc,
ta chẳng phục mới để phản-thi. Trự-vương lại : Sai họ
Sùng vấn tội trận đầu, ta đánh nó thua, tối lại cha con ta,
đem tướng hồ cướp dinh thứ nhứt. Sùng-hầu-Hồ thất
trận năm vạn binh còn lối năm ngàn ! Ai ngờ : Sùng-hắc-
Hồ em tài giúp sức, y là em bạn của ta, nên biết y có tài có
phép. Tại con ta ỷ tài ra trận : Tô-toàn-Trung trẻ đại nạp
minh. Sùng-hắc-Hồ tới thành khêu-chiến nữa ! Ta tính giết
vợ con rồi sẽ tự-vấn cho rồi, để bị bắt về Triều-ca, xữ-tử
mà mang nhục ! Thời may, tướng đốc-lương của ta là
Trịnh-Luân về đến, tình nguyện ra trận mà cứu con ta.
Thương Trịnh-Luân nóng chủ cầm binh, ắt là : bị Hắc-Hồ
ra oai hại mạng !

CA LONG-HỒ-HỘI

« Lòng ngậm-ngùi, thương Trịnh-Luân,
« Nghe trống rung, e lụy thân.
« Thần-thông kia, chống-kình sao lại,
« Oai cộ đã nghe ; chắc từ đây,
« Ta khó bề đương, năm chục hùm,
« Tới bảy trăm beo, hầu tước đông,
« Ngàn phần binh đao, thất Châu-kỷ rồi !

NÓI : Chư-hầu ngàn binh-mã hùng-hào, Kỳ-châu một thành-trì tan-nát, chớ !

QUÂN LƯỢC TRẬN VỀ BÁO : Dạ, ra hò lược-trận, về báo Chúa-công ; thấy Trịnh-Luân thắng trận đẹp lòng, dẫn Hắc-Hồ dung công chờ lệnh.

TÔ-HỘ NÓI : Lẽ nào Trịnh-Luân tài phép chi bắt đặng Hắc-Hồ, người thấy rõ làm sao ?

QUÂN NÓI : Hôm qua công-tử đánh Hắc-Hồ bại lầu, Hắc-Hồ giở bầu nhỏ sau lưng. hào-quang bay lên hóa ra con Ó, mở mắt ngửa nhào, công-tử hạ mã bị bắt sống. Còn nay Trịnh-đốc-lương đương đánh, vùng rên một tiếng, trong lỗ mũi như chuông ngân, hai lần khói trắng trong lỗ mũi bay ra, Hắc-Hồ té xuống yên bị trói.

TÔ-HỘ NÓI : Nếu vậy : Con Ó mở xưa biết nghề Hắc-Hồ, tiếng chuông ngân nay nghe phép Trịnh-Luân. Phép cao hơn phép thấp xây vắn, tài cả bị tài thường tráo chác ! Quân, ra cho Trịnh-Luân vào.

(Quân vung lệnh đi liền).

TRỊNH-LUÂN (vào) NÓI : Bẩm Chúa-công, tôi bắt sống Sùng-hắc-Hồ về đó.

TÔ-HỘ NÓI : Ta khen phép tướng-quân đệ nhưt. Song phải mua lòng Hắc-Hồ mà cầu hòa. Quân, dẫn Hắc-Hồ vào. (Quân dẫn Hắc-Hồ vào. Tô-Hộ bước xuống nạt quân và mở trói cho Hắc-Hồ). Mời hiền-đệ ngồi trên, vì hiền-đệ vung lệnh thiên-tử đi phạt tội. Tô-Hộ chẳng may mang tội chúa, Trịnh-Luân không rõ phạm oai hùm. (ngoắt Trịnh-Luân lại.) Hai tôi chịu lỗi xin dung một bọn nhờ ơn miễn chấp.

SÙNG-HẮC-HỒ-NÓI : Mời Trịnh-tướng-quân ngồi đàm đạo, tôi thiết phục phép tướng-quân. Thừa đại-ca : Niềm bằng-hữu em ghi muôn thuở, còn như Trịnh-tướng-quân là : phép thần-thông tôi phục trọn đời. Tại cháu không chịu về mời anh ra đàm đạo, nó ỷ mạnh đánh đùa ! Cháu còn giam em lo gỡ mối tơ, đến nay : anh lại trọng tôi đành ghi lặc dạ.

TÔ-HỘ NÓI : Hiền-dệ không quên nghĩa cả, ngu-huynh càng đợi ơn dày. Truyền quân tiệc nợ dọn bày, đãi bạn sự này phân tỏ.

CA TÂY-THI

- HẮC-HỔ : « Toàn-Trung con còn đại ngậy,
« Tưởng anh em, nên dung tướng mặt ;
« Như gặp kẻ khác, vong mạng hậu-sanh.
« Bảo về mời anh, cháu cự không vưng,
« Quen tuổi thơ hung-hăng, múa kích lăng-xăng.
- TÔ-HỘ : « Tôi dụng thần-thông, bắt êm trời lại,
« Tinh cầm giam đây, dặng tới tỏ bày.
« Quyết thỉnh ra sẽ nghị, anh bế dinh ngoài,
« Đợi chờ hoài, buồn dạ lại lui.
- HẮC-HỔ : « Nhờ dung cháu dặng an vui,
« Vì bởi tin quân, nghi khêu-chiến thiệt.
« Ta sợ bế thành miền chiến.
« Phải biết rõ em nói chuyện,
« Chắc dạy mời vô.
« Vì lòng nhất, trí nát rối to.
- TÔ-HỘ : « Tấm lòng lo, nhỏ to toan liệu.
« Phân rành dặng hiểu, sể liệu vương tròn.
- HẮC-HỔ : « Thuở giờ lòng son, trót đạo tôi con.
« Hay dẫu vua hôn-quân, ép gái thơ ngây,
« Vội dề thi, nóng gan xúc phạm,
« Khiến người đem binh, nguyện phá cả thành
« Túng phải ngăn phải cự, thêm quấy cho mình
« Sợ Sùng-hầu, lòng hẹp cậy binh,
- HẮC-HỔ : « Anh tôi vì việc chấp-kinh,
« Mà không suy tình, luận bàn thông-thái ;
« Nếu hỏi đi hỏi lại, êm-ái trăm đường,
« Dầu cho chồn, gặp thỏ cũng thương.

QUÂN NÓI : *Bẩm Chúa-công, chúng tôi dọn tiệc rồi.*

TÔ-HỘ (rót rượu) NÓI : Vi ngu-huynh rót chén quỳnh-tương, mời hiền-dệ hưởng mùi đạm-bạc.

CA CỒ-BẢNG

- « Cùng nhau, uống ăn chi ngại.
« Cám ngải anh em, nhọc công tìm,
« Trót niềm tình-chung.
- HẮC-HỔ : « Mời luôn anh Trịnh, tiệc chung cùng.
« Nhường thần-thông hay.
- TRỊNH-LUÂN : « Phần mình đây, dưới tay danh mọn,
« Nào dám ăn chung, với bực Hầu,
« Cám tình cao sâu.
- HẮC-HỔ : « Màng dẫu phạm vị, trọng bấy thần-thông;
« Hãy ăn chung cùng, luận phải không.
- TÔ-HỘ : « Lòng ông nếu yêu tung trượng;
« Chàng dẫu nhượng,
« Quân-hầu mời phải trượng.
« Nên vung lời, hơn khiêm nhượng,
« Rót uống như thường.
- TRỊNH-LUÂN : « Chủ tôi đã dạy, thiết tại ông khuyên.
« Lòng tớ nào yên. tắc dạ kiêng,
« Hầu luận căn-nguyên, thiết cám riêng,
- HẮC-HỔ : « Tài hiền nên thương, tôi chúa đẹp.
« Lo giải cơn nguy,
« Vì trong việc này, khó nghiệm suy.
- TÔ-HỘ : « Lòng trách quân-vương, nghe Bí-Trọng,
« Mà kén cung-nhơn.
« Con tôi ngày khờ, vào cung không tiện.
« Rủi có thể gì, chẳng ra chi.
« Nhiều vị hiền-lương, trên bà Khương-
(hậu,
« Hai vị Tử-hoàng.
« Thứ-hậu vẹn trăm đảng, lại còn Dương-
(phi.
- HẮC-HỔ : « Đều ấy em biết Vu-Hồn gây,
« Vì bạc vàng đây, tâu vào là Bí-Trọng.
« Cái giọng ghen hiền,
« Hồn anh, không chớ tiền dẫn kho,
« Bày chuyện dệt thêu, bỏ vào cung.

TÔ-HỘ : « Lòng chúa nào thông, mà mê sắc nàng,
« Vu-Hồn nói giục, Bí-trọng chỉ dang.
« Mình không nạp bạc vàng,
« Bối lòng thiết ngay.
« Con quĩ giục, chúa yêu gây,
« Bàn thiết trủng thay.
« Một mình vua Trụ, sao tạn mặt mày.

QUÂN BÁO : *Đạ, bẫm Chúa-công !* Sứ-thần bên Tây-bá
dung thơ, Nghi-Sanh chức đại-phu ra mắt.

TÔ-HỘ NÓI : Tây-bá là người hơn-đức, Nghi-Sanh
cũng tiếng văn-nho. *Quân*, truyền khai thành ta rước Sứ vô,
(bước ra) dọn công quán khách dùng tiệc mới. (Trình-Luân xá vô)

CA NGŨ-ĐIỂM-MAI

« Kíp chào, rước Sứ vào trong,
« Cảm ơn nọ, tới đây cực lòng.
TÁNG-NGHI-SANH : « Tình thương rất cảm ơn ông,
« Chúa tôi dạy, xét thơ liệu dùng (dung thơ)

TÔ-HỘ (Cầm thơ dặc vô mời ngồi) NÓI : *Mời quan đại-phu uống
rượu, tôi sẽ xem thơ.* (Tô-Hộ xem thơ, làm thình gặt đầu mái).

TÁNG-NGHI-SANH NÓI : *Bẫm quân-hầu ; vì quân-hầu để
phản thi : « Vinh bất triều Thương » không châu nhà Thương
nữa. Thiên-tử dụ quả-quân phạt tội, quả-quân biết quân-hầu
trung trực, hạ-thần vưng Tây-bá dung thơ. Ấy là muốn hòa
với chư-hầu, hai bên khỏi hao binh tổn tướng. Sao quân-
hầu dùng thẳng làm thình hoai ? Như chịu hòa hai nước
đặng nhờ, bằng không thuận muôn binh phải nhọc ; lẽ nào
xin dạy một lời.*

CA MẪU-TÂM-TỬ

« Ý muốn êm, thơ nọ mới khuyên,
« Trước trót nghĩa, sau khỏi chiến chinh,
« Yêu mến nhau, mới gởi lời ấy,
« Đả thấy sao ông làm thình ?
« Tôi xin nói phân minh,
« Muốn chiến nữa, muốn hòa hai bên ?

TÔ-HỘ (đưa thơ cho Hắc-Hồ xem) « Đó xét xem thơ này khuyên anh.

HẮC-HỒ : « Bá-tánh khởi, khốn nỗi đao binh,
« Đành nghe lời thơ đình-ninh,

TÔ-HỘ NÓI : — Xem trong thơ lời nọ đã vưng, tỏ ngoài
miệng tội này cam chuộc.

NGÂM : « Chư-hầu hòa-thuận cho xong.

« Dưng con chuộc tội, an lòng nghĩ binh.

CA HÀNH-VÂN

HẮC-HỒ : « Xem mấy lời, phục quân-hầu,
« Mến nước vì dân.
« Thương binh tướng, chinh chiến lao đao,
« Thiệt lòng ta rất phục.

HẮC-HỒ : « Như vậy tiện lắm,
« Danh hiển vinh, cõi Kỳ-châu yên,
« Chúng dân nhờ, dưới trên vẹn-tuyền.

TÁNG-NGHI-SANH : « Rõ ràng ba lợi, tôi nghĩ không sai.
« Chinh chiến khổ hoài, thời binh tướng
nhọc,

TÔ-HỘ : « Nào chống nổi muôn xe.
« Đành nghe chẳng tiếc, vội viết thơ này :
(Viết thơ) « Các việc xin bày, chọn ngày dựng vào
kinh.

« Cùng nhau hòa dẫu tiếc gái xinh.
« Cảm ơn Tây-bá,
« Chẳng ưa cái việc đua-tranh.

NÓI : *Xin đại-phu dùng lễ mọn này :* (đưa vàng bạc cho Sứ).
Thơ viết rồi đưa Sứ-giả ra thành, tiệc dọn sẵn mời
khách-dinh nhậu rượu.

CA LƯU-THỦY TÀU-MÁ

« Mời đại-phu, dựng vàng bạc đây.
« Tiệc rồi kia, rước vào công-quán,
« Thơ tôi viết đây, cậy đem trở về.
« Cảm tình Tây-bá, lo giúp xong,
« Cái ơn nặng-nề.

HẮC-HỒ : « Về tâu minh, sớ dưng bệ-rồng.
« Vua dặng tường, bả việc chiến chinh.

TÁNG-NGHI-SANH: « Mừng việc xong, xin từ hai ông.
« Ra công-quán ngoài. (đi)

HẮC-HỒ NÓI: *Tôi xin kiếu, trở lại tha Toàn-Trung về ;
anh dưng con chuộc tội cho mau, đừng để lâu sanh chuyện.*

TÔ-HỘ NÓI: *Tôi cảm ơn và y lời hiền-đệ. (Hắc-Hồ đi ra)
Quán, vào mời phu-nhơn ra đây có việc.*

DƯƠNG-THỊ (bước ra) NÓI: *Thưa, hầu-gia đòi thiếp, chẳng
hay bàn tính việc chi ?*

TÔ-HỘ NÓI: *Này mẹ ôi ! Thợ Tây-bá-hầu khuyên ta
dưng con chuộc tội, và bả việc chiến chinh, thiệt đáng nghe
lắm. Vua chăm trẻ qui-nhơn mà cự, lại nóng mà để phản-
thi, chúa phạt mình tiểu-quốc khôn dưng. Bảy trăm Hầu
như ngàn cạp nên nhường, còn mình thời : mấy muôn lính
thề một người phải ngã. Đánh với Trụ vi trứng chim kia
chơi đá, cự cùng Thương như nạng nọ chống trời. Mẹ khuyên
con vào các phụng cho nhờ hơi, lão dưng trẻ đến đền rồng
mà chuộc tội.*

NGÂM: « Gái nhà quắc-sắc mười phần,
« Cha quyền Quắc-trượng, con phần qui-nhân.

CA VỌNG-CỔ HOÀI-LANG

« Vì lòng ta nóng-nảy,
« Dám nghịch chỉ vua ngoài lầu,
« Đề thi nói không thêm châu.
« Lửa binh thêm sâu !
« Chỉ dạy nhờ, Tây-bá-hầu thợ khuyên.
« Hềm vì con tuổi bé,
« Nay phải đành dưng đến châu vua,
« Đặng cho Ký-châu hết giặc,
« Trăm họ nhờ khỏi việc lằm than ;
« Liều một con cứu dân muôn ngàn,
« Minh khỏi lỗi với Thánh-hoàng.
« Mẹ ôi đừng than thở chi,

« Khá dẫn lòng cho trẻ vu-qui.
DƯƠNG-THỊ : « Sợ e tuổi thơ đại khờ,
« Châu bệ-rồng chưa thông.
« Nếu trẻ lỗi lầm, đều ấy dễ dàu.
TÔ-HỘ : « Hãy ngớt nỗi sầu,
« Trẻ vào châu, tập lần lễ-nghi.

NÓI : Nếu vua thương dập-dả nhiều phen, *mụ phải hăng con cho lắm* : e chúa đảm kiêu-căng trăm việc, *mà mang tiếng.*

DƯƠNG-THỊ-NÓI : Ông đừng lo việc ấy, *con có nết khiêm nhường, không sanh tật-đố kiêu-căng mà hòng ngại.*

TÔ-TOÀN-TRUNG (bước vô xá cha mẹ) NÓI : *Mình cha mẹ chú cho con về đây.*

TÔ-HỘ NÓI : *Còn khi chú mầy nữa thôi ? Ông Tào-Hầu tha trẻ, thơ Tây-bá cứu cha. Dưng em chuộc tội khỏi can-qua, giao trẻ giữ thành đừng biến-cải.*

CA HÀNH-VÂN

« Tây-bá-hầu, vị trao lời,
« Gở rối nhà ta.
« Con cha nóng, thơ viết khi vua,
« Tội ngày nay lo chuộc.
« Chư-hầu đông lắm,
« Dư bầy trăm dễ đánh hay sao ?
« Ký-châu này sức đương dặng nào !
TOÀN-TRUNG : « Cả rừng trăm cọp, ai dễ đua tranh,
« Ta ít dả đành, người đông đánh nhẹp.
« Cùng thể phải ra tay.
DƯƠNG-THỊ : « Ngày nay dả quyết, chịu sút cho rồi,
« Gái nọ dung bồi, dặng phần con nhờ thân.
TÔ-HỘ : « Bà ân-cần, kêu trẻ phân qua.
« Nếu lâu e biến,
« Phải lo đưa nịnh ghét ta !

DƯƠNG-THỊ NÓI : *A-huờn, mời tiểu-thơ ra chợ mau !*

TOÀN-TRUNG NÓI : *Như em tôi là : gái khuynh-thành xứng vị mỹ-nhân ; còn cha mẹ thời : người chí-đức phải ngôi quốc-thích. Có can chi mà mẹ buồn.*

DƯƠNG-THỊ NÓI : *Mẹ buồn vì sự sanh-ly.*

TÔ-HỘ NÓI : *Nếu chư-hầu làm sui, mẹ cũng để nó ở đời, không gả hay sao ?*

ĐẤT-KỸ (ra xá cha mẹ và anh) NÓI : *Chẳng hay cha mẹ với anh, đòi con ra dạy việc chi ?*

TÔ-HỘ NÓI : *Con ngồi, cha mẹ sẽ nói chuyện phước phận cho con nghe : Trời sanh sắc nước, duyên sánh mặt rồng. Thiên-tử thương đòi trẻ vào cung, ấu-nữ hưởng phỉ duyên trên thế.*

NGÂM : « Cởi rồng như gấm thêm hoa.

« Con-làm phi-tử, cha là hoàng-thân.

CA VỌNG-CỔ-HOÀI-LANG

« Mừng nhà mình thêm phước,

« Gái ngọc phỉ duyên đèn vàng.

« Từ đây thân trẻ an nhàn,

« Nhờ cậy có Thánh-hoàng.

« Cả họ hàng, tiếng hoàng-thân vinh.

DƯƠNG-THỊ : « Vì người xinh phẩm quý,

« Con mở mày, mẹ cũng vang danh.

TOÀN-TRUNG : « Thêm tiếng anh quốc-cự,

« Nhờ một người quý hiển thành ba.

ĐẤT-KỸ : « Lòng mẹ già, với cha đẹp rồi,

« Trẻ khiến tuổi ngậm-ngùi !

« Bối vì đường cách xa,

« Rầu khó bề viếng mẹ cùng cha,

« Mấy thuở anh em hiệp hòa,

« Đồng một nhà vầy vui.

« Ưa lụy ngùi-ngùi, tầm-tả nhỏ sa,

« Nghĩ nhớ cả nhà, nước mắt hòa như mưa !

DƯƠNG-THỊ NÓI : *Này con ơi ! Việc vu-qui kẻ sớm người trưa, đường xuất-giá đó sau đây trước. Duyên may-*

mắng người lành về cửa phước, phần hiền-vinh sắc nước bén hương trời. Lễ dâu con gái ở chung đời, thế ấy ông trời xui trọn phước.

NGÂM : « Cha làm Quốc-trượng chừ-hầu,
« Anh mang ấn hồ, em châu cung lân.

CA GIANG-NAM

« Minh châu, đeo, đeo thêm,
« Là đeo mà đeo thêm,
« Trang-diễm cho xinh đẹp.
« Thiên-tử chắc yêu dùng,
« Xe xong cái sợi chỉ-hồng.
« Nhờ, Tô-môn nhờ chung.
TÔ-HỘ : « Nghe cha khuyên, khuyên con,
« Là khuyên mà khuyên con,
« Duyên, duyên may kể bực Hậu.
« Gìn vẹn toàn hiếu trung.
« Đặng nhờ phước chung ;
« Ganh-gồ hư vô cùng.
TOÀN-TRUNG : « Hòa nhượng phải gìn lòng.
« Đừng thấy yêu dùng, sanh những sự
kiêu-căng.
« Mà lấy sắc mình, mê-mẩn lụy Thiên-nhan,
ĐẤT-KỶ : « Ôi ! anh ôi ! lòng em có muốn đau !
« Nay rẽ phân, gáy thām buộc sầu !
« Câu sanh-ly, vổ-vổ trông nhà,
« Đau rả ruột, dầu cho quí hiền không
màng.
« Ôn cả Thánh-hoàng, cầu tha em hồi bang.

NÓI : Không dặng về thời lo kính giới gián can, có dâu lại dám kiêu xa đổ kị.

TÔ-HỘ NÓI : Con ôi ! Bề ly-biệt con đừng năn-nỉ, việc diễm-trang mụn đã sữa-sang. Trai lo trấn tại ải-quan, lão kiêu đưa qua kinh-dịa.

NGÂM : « Nử-nhi từ mẹ theo cha,
« Trước là vẹn thảo, sau là trọn ngay.

CA VĂN-THIÊN-TƯỜNG (lớp 1^{er})

« Đừng sầu bi, rán đi bờ con ôi !
« Con chớ nên bịn-rịn ngậm-ngùi,
« Nhon-duyên trả đặng nợ-thân.
« Phỉ nguyện Tấn cùng Tần.
« Đừng bần-dũng hải-kinh,
« Cái phận đà vinh.

TOÀN-TRUNG : « Cha với em sửa soạn lên đàng,
« Ấu-tử vưng dạy gìn quan-ải.
« Chúc lộ-đồ bình an. (vô).

ĐẤT-KỶ : « Ai xui vua đòi cung-phi,
« Khiến biệt-ly,
« Xa xuân huyên lụy nhỏ sứt-sùi !
« Thêm thắm tủi, chẳng hay bị rủi việc gì !
« Lòng ai bi,
« Từ nay đây nhớ cũng chịu mềm,
« Không gặp nữa, đau thay cái lúc phân kỳ !
« Trời đã khiến vầy, rời mẹ ra mà đi!

DƯƠNG-THỊ : « Tống trẻ lên xe, mẹ đành lia con !

ĐẤT-KỶ : « Bờ mẹ, đến kiệu sẽ về.

TÔ-HỘ : « Dứt đi mưa chớ ủ-ê,
« Khá lui về phòng-quê !

HẠ MÀN

MÀN THỨ NHÌ



« Trạm Ân-Châu, Hồ-ly làm Đất-Kỷ. »

DỊCH-THỪA NÓI: Nghề tầu-mả tiếp người quan-khách, chức Dịch-thừa ở trạm Ân-châu. Ông qua bà lại rước diên đầu, quan tới khách về quen đủ mặt,

CA TAM-PHÁP NHẬP-MÔN

« Túng ăn mới coi nhà trạm,
« Mà lại không dặng hà-lạm.
« Tiền gạo tiêu dụng xuất ngay,

« Gian thời chun đầu vô khám ;
« Chức nhỏ tiếp đãi quan trên,
« Người vừa lòng, ắt có thưởng.
« Nhờ đồ thừa, nich mới sướng,
« Nấu-nướng, tiếc chi tác công.

TÔ-HỘ (bước vào) NÓI: Truyền Dịch-thừa chớ chậm, dọn công-quán cho mau. Đặng qui-nhơn ngồi-nghĩ giải lao, kéo bồn-tước ruồi-dung cực lực.

CA KIM-TIÊN

« Qui-nhơn đi, mấy ngày đến đây,
« Phải sắm-sửa, quét trong nhà này.
« Lỡ tối nghĩ, sáng ngày ra đi,
« Khách-thỉnh dọn ngay,

DỊCH-THỪA: « Dám thưa ngài, ma quỷ hiện, trong nhà này.
« Phải lánh dữ, ngủ ngoài cũng kham,
« Đóng trại mới êm.

TÔ-HỘ: « Á, người nói yêu nghe lạ,
« Đây đường ngựa xe, mà yêu quái chi?

DỊCH-THỪA: « Ông lóng nghe, chắc ý chẳng đi.
« Ai đến đây, thấy quái cũng ghê,
« Qui-nhơn ngủ trại, trăm bề vô hại.

TÔ-HỘ: « Có trạm sẵn đây, có chi đóng trại?
« Họ cười ngậy đại!

TÔ-HỘ NÓI: Có Thiên-tử thần còn phò-hộ, gặp qui-nhơn yêu cũng lánh xa. Quét thính-đường người chớ nói ma, dọn công-quán ta mong trừ quỷ. Các Thề-nữ, đỡ qui-nhơn xuống kiệu vô trạm đây: Này Dịch-thừa!

CA KHÔNG-MINH TẠ-LẦU

« Vốn chỗ đông thay, mà quỷ đến đây,
« Tắc lười lung-lay, dưng thề dứa ngây.
« Chánh khí này, thần quỷ cũng ghê,
« Nhút-nhát gì, mà gả bỏ đi.

DỊCH-THỪA: « Tôi chẳng dám giấu, nỡ khó nhiều bề,
« Nên phải nói trước, quở trách hề gì.

TÔ-HỘ : « Bởi ông truyền, vội dọn thời đi,
« Nửa xin dừng, buộc tội đều chi.
« Truyền nô-bộc, thả hương khử độc,
« Diu trẻ vào, nghĩ mệt một đêm.
« Binh mả đóng kèm,
« Ngọn thiết-tiên, dả quái thời êm.

CA MẬU-TÂM-TỬ

ĐẤT-KỸ : « Dám gián cha, khoan giận bớt run,
« Nán chút nữa, quét chỗ cho xong.
TÔ-HỘ : « Đây chốn đông, có quỷ nào tới,
« Làm biếng đem cây mà run.
« Ta nên đứng tôi trung.
« Nó nói quỷ, chắc là không dung.
DỊCH-THỪA : « Tớ nói ngay, vưng lời theo ông. (đi đốt nhang)
TÔ-HỘ : « Kịp đốt lửa, sắm-sửa đem xông,
« Cùng sanh, mà un quét xong.

DỊCH-THỪA NÓI : Nhang đốt rồi nửa ộp đem xông, sanh rắc tiếp một hồi dặng khử.

CA CAO-SAN

« Tôi vào chong đèn cho sáng,
« Lấy chổi quét kĩ năm căn.
« Tán tà nhờ mùi sanh nọ,
« Nồng-nực đầy phòng xông hương.
« Nhắm người tầm-thường sợ run,
« Ngày nay kinh nhường oai ông,
« Khinh thể như lòng-hồng;
« Minh nhờ dùng nhiều hương xông.
« Xem tây đông đã xong,
« Mau mau ra thưa ông.
« Mời vào phòng dàng hoàng,
« Tôi xin lui, trình ngài tàng. (vô)

TÔ-HỘ NÓI : *Thế-nử, áp hầu qui-nhơn vào phòng.*

ĐẤT-KỸ NÓI : *Thưa cha, ra ngoài mà nghĩ cho khoẻ.*

TÔ-HỘ NÓI : *Cai Cọp, người thức canh cửa cho nghiêm, thấy vật chi lạ xông vào thời đập chết và la lên. Ta ra coi quân canh vọng ngoài ghé ! (vô)*

CAI CỌP NÓI : *Dạ, phụng mạng ! Lão-gia chẳng sợ yêu rất dạn, cái Cọp không ghê quỷ mới tài. Gặp Hồ-ly miệng táp răng nhai, Cọp sợ có một con Sư-tử cái ở nhà mà thôi, thấy Sư-tử chùn quì mặt gục !*

CA MẪU-TÂM-TỬ

« Rán thức canh, tay nọ khắc sanh,
« Khi-giải dễ, bao phủ xung-quanh.
« Ta đánh hơi, có quỷ thời khét,
« Chồn tới bay vô mùi tanh,
« Ra tay đánh liên thỉnh.
« Bắt sống quỷ, mới là oai-linh.
« Mấy tướng kia, thua mình không xuôi.
« Mới phú mỗ, khác thể Thiên-lôi.

(Con đòi ở sau lưng lấy quạt khều cổ Cọp)

« Trời ôi ! hồ-ly kéo tôi ! (ngả ngửa)

NÓI : *Ừa, Con chín Chồn mà ! Không phải hồ-ly sao mà cào cổ Cọp ?*

CHÍN CHỒN NÓI : *Qui-nhơn bảo tôi canh cửa trong, nghe nói phách, khều thử coi giựt mình không ! Cọp gì nhất như thỏ, mà hay nói phách dữ vậy ?*

CAI CỌP NÓI : *Thỉnh-linh nên ta hết hồn vậy chớ ! Phải tỉnh ta bóp mày chết ! — Như vậy, mình là bọn canh với nhau, mày ở trong ngó ra thấy giống gì thời kêu ta ngăn cản. Còn ta ở ngoài ngó vô !*

CHÍN CHỒN NÓI : *Ngồi ngoài ngó vô mà canh vật gì đó ?*

CỌP NÓI : *Ta canh mày, hễ mày ngủ gục thời ta vỗ it cái mà kêu.*

CHỒN NÓI : *Mới canh một, anh ra ngoài hóc ngủ ba sợi, tôi canh thế, chừng hết canh một sẽ vô đây tôi giao phiên canh cho.*

CỌP NÓI : *Có vậy, ta ra ngoài nhắm mắt một chúc cho khỏe, rồi sẽ vô lãnh canh.*

ĐẤT-KỸ (khoát màn) NÓI : *Như tôi là : Ngồi phòng lạ bưng-khuân nhớ mẹ, thức canh chầy thốn-thức thương anh. Cha lòng ngay chẳng sợ yêu tinh, thiếp dạ tủi khôn yên nệm gối.*

NGÂM: « Lạ nhà thao-thức bần-thần,
« Nửa phần thương mẹ, nửa phần nhớ anh.

CA GIANG-NAM

« Canh khuya, bưng, bưng-khuân!

« Là bưng mà bưng-khuân!

« Thương nghĩ thương thân mẹ,

« Trăn trở chốn loan-phòng.

« Phân ly ứa lụy đổ trông!

« Buồn, canh khuya buồn hiu!

CHỖN:

« Chi lo, lo lo chi,

« Là lo mà lo chi,

« Cô lo chi bà bận-bịu,

« Lòng thiệt mừng gấm-gan,

« Đặng nhờ chức sang,

« Trông trẻ thân ngai vàng.

ĐẮT-KỸ:

« Từ hồi nhỏ ở nhà,

« Gần với mẹ già,

« Khuya sớm rất thương yêu.

« Rày cách trọn đời,

« Đâu dễ gặp anh tôi!

CHỖN:

« Ôi cô ôi! đừng tay ấy với chơn.

« Con tuốt thơ, gần-gũi sự thường,

« Nay anh trai, tuổi đã nèn người.

« Thân chẳng dặng,

« Hưởng quý hiền trăm đường.

« Không phải chức thường,

« Quắc-cự kia quờn sang.

ĐẮT-KỸ NÓI: *Thôi, đã khuya rồi! Hãy kêu quân vô canh. Hai đứa bây canh giữ nghiêm trang, đừng ngủ quên lão-gia đánh chết đa nghề! một mình thiếp nghĩ ngơi thông thả, (bước vô giường bỏ màn xuống mà nằm ngủ).*

(Cai Cọp ra ngồi dóm vô)

CHỖN (bước ra) NÓI: *Sao không ngủ, còn ra đó mà rình giống gì?*

CỌP NÓI : *Ta rình bắt con Hồ-ly kéo cổ ta hồi nầy, mà cho nó một giã.*

CHỒN NÓI : *Khéo nói mà không mất cỡ chớ ! Dạn gan lắm, chúng khều mà thất-thanh chết giấc, còn khoe giã khoe còn.*

TÔ-HỘ (cầm đèn vào) NÓI : *Qui-nhơn ngủ rồi sao ?*

CỌP NÓI : *Bẩm chúa-công, qui-nhơn ngủ nầy giờ, có sai Thề-nữ canh cửa trong đó !*

TÔ-HỘ NÓI : *Vậy thời hai đũa bầy rần thức canh đêm nay cho vuông tròn, sau ta sẽ thưởng. Thề-nữ ; Thấy vật chi thời hô hoán, cai Cọp, có người đó phải dang oai. Ta thủ ngoài nghe lọt vào tai, mình vô trướng tiếp thêm tạn mặt.*

CA LƯU-THỦY-ĐOẢN

- CỌP : « Vì người đồn lòng nghi.
« Thấy nghe gì, thời bày thiệt đi,
« Không có chi, dám đâu đặt hồ-nghi,
« Nghe trong màn, người đà ngon giấc,
« Hỏi Thề-nữ, mới tường ngay giãn .
« Không vật chi, thiệt tiếng đá vàng,
CHỒN : « Trong màn, người nằm đương ngơi .
« Tôi canh xem hoài khắp nơi,
« Thấy vô sự, thức canh rọi đời .
TÔ-HỘ : « Gìn trong ngoài mưa sai,
« Thức canh nhọc, thưởng công mọi người.
CỌP : « Nghề tôi, thức đêm thiệt tài,
« Canh giữ ngoài cửa hôm nay .
CHỒN : « Gìn bên màn, chờ đợi mai,
« Coi canh, bề ngoài phần cai.
TÔ-HỘ : « Hai người đêm nay thức hoài (đi ra).

CỌP NÓI : *Ông mới dặn, đêm nay ta với nàng thức hoài đó thấy không ! Thôi, để ta bình kiêu kẻ buồn ngủ.*

NGÂM : « Canh giờ một gái một trai,
« Tình chung trai-gái, đêm dài ngoài trong.

CHỒN NGÂM : « Nói ngay còn ngại mất lòng,
« Đừng xưng ông Cọp. phải phòng con Sư.

(Hồ-ly lộ ra làm phép cai Cọp ngủ trước rồi tới chín Chồn)

CỌP NGÂM: « Cớ sao cặp mắt lừ-dừ ?

« Mảng lo ngáp ngựa, nên từ múa lán (gục).

CHỒN NGÂM: « Nặng đầu ngây-ngật mười phân (lim dim).

« Lim-dim mắt phụng, bản-thần hồn mai (ngủ).

CỬU-VĨ-HỒ-LY NÓI: *Như ta*: vưng Nữ-Oa làm tuyệt nhà Thương, nhập Đát-Kỷ hại thăm vua Trụ. Tại Ân-Thọ đề thơ trêu-gheo, nên Cửu-thiên nổi giận xung-thiên, quyết đi giết vua Trụ, bị hào-quang 2 người con vua Trụ là Ân-Giao, Ân-Hồng ngăn lại. Bởi vậy nên ; sai bọn ta ở mã Hiên-Viên, là Tì-Bà với Kê-Trĩ, phá nước nó về đời Châu-Vỏ.

CA NGỦ-ĐIỀM-MAI

« Đến chùa muốn cốt đề thi.

« Khiến trên giận, mới ra sự này,

« Làm cho Đát-Kỷ đứng thây.

« Báo Ân-Thọ, mất Thương tuyệt vì.

NÓI : Vào bắt hồn trong trướng ra đây, sẽ nhập xác nữa đem thế đó.

CA BÀI-TẠ

« Vệt màn mình vội thâu hồn (bước lại vén màn)

« Sợ mình nạng nọ cứ run (Đát-Kỷ la có yêu)

« Nuốt vô bụng nó ngon lạ-lùng ! (Ôi ! chết tôi rồi !)

« Còn xác dương nằm êm thắm,

« Rờ nó ấm-ấm tại tim.

« Vào chốn trướng gấm nhập êm,

« Bắt hơi lại, chúng xem thiệt lắm.

NGÂM: « Ven màn dựa xác nhập hồn,

« Chúng kêu Đát-Kỷ, ai đồn Hồ-ly (xử màn).

CỌP (tỉnh dậy) NÓI: *Yêu quái đâu, yêu quái đâu ! ?*

CHỒN (mở mắt) NÓI: *Đâu có yêu quái mà la hoảng hỏi diên kia !*



TÔ-HỘ (cầm đèn vào) NÓI: *Trận gió thổi lạnh mình, đèn gần tắt rồi sáng lại. Ta nghe la yêu quái, cầm đèn chạy vô, nữa đường gió tắt thấp lại vô đây ! Hai đũa bay thấy yêu quái đâu không ?*

CHỒN (bước lại vén màn) NÓI: *Qui-nhơn ngồi đây nè !*

TÔ-HỘ NÓI: *Con có thấy yêu quái chi không ?*

ĐẤT-KỶ NÓI: *Thưa cha, con đương chiêm-bao, tai nghe nói ; « có yêu quái. » Con vùng chờ đây. thấy bóng đèn của cha, chớ không chi hết.*

CỌP NÓI: *Tại con đòi ngủ gục chiêm-bao giữ mình la hoảng, chớ có yêu quái gì đâu ! Tôi thức ngồi trơ-trơ đây không thấy gì hết ! (Ngoắt Chồn lại) Tao trị tội mấy ngũ-gut chiêm-bao la bậy đó đa !*

TÔ-HỘ NÓI: *Nhờ ơn trời con khỏi hải kinh, giữ lòng thẳng cha càng cảm cảnh.*

NGÂM: « Nhờ trời khỏi bị tà ma,
« Cha thời khỏi tội, con đã dặng an.

CA HÀNH-VÂN

« Ôn đất trời, dặng vòng tròn,
« Khỏi hết hồn con !
« Cha nghe tiếng, lập tức bước vô,
« Sợ trừ yêu không kịp.
« Nhờ oai phước.
« Thiên-tử kia, khỏi vương yêu ma ;
« Cảm ơn trời phước chung một nhà.
ĐẤT-KỶ: « Mãng còn mê-mệt, nghe trẻ la khang,
« Con tánh chứng-chàng, lòng an mới dậy.
« Ngồi thấy rõ cha vô.
TÔ-HỘ: « Dòng Tô ở chánh, một tánh trung thành.
« Hóa hệ ra lành, loại tà kiêng người ngay,
ĐẤT-KỶ: « Gần qua ngày, cha kịp tỉnh đi.
« Hối quân ăn uống.
« Ngũ-nghe giấc lại trura thay !

TÔ-HỘ NÓI: *Bớ cai Cọp, mời Dịch-thừa ra, và hối quân sửa sang đi sớm cho mát.*

DỊCH-THỪA (ra xá) NÓI: *Bầm chúa-công, tôi đứng hầu ngoài này giờ.*

TÔ-HỘ NÓI: *Ta thưởng Dịch-thừa hai lượng bạc đó. Bạc hai lượng thưởng chàng trung-tin, quân, đường ngàn trùng lo đến kinh-dô.*

DỊCH-THỪA (lay) NÓI: *Tạ ơn trên rộng lượng cấp cho, bầm Chúa-công: nán ngồi trước đợi tôi nấu nướng, dùng điểm-tâm rồi sẽ đi.*

CA THU-HỒ

« Ông nán chờ, bày đồ dụng sơ.
« Thiệt còn sớm khoan vội tinh đi.
« Tôi nấu đồ, hườn thành một giầy,
« Dụng vải chén, suy lại gấp chi.
TÔ-HỘ: « Lòng thành người, tình ta cảm.
« Mặc gấp đi, ruổi-dung kịp thời,
ĐẮC-KỶ: « Đường còn xa, phải lo vội dời,
TÔ-HỘ: « Kịp kiếu đi, đến kinh xa vời,
DỊCH-THỪA: « Nguyễn đường sá, muôn việc tốt tươi.

HẠ MÀN

MÀN THỨ BA

(Thương Thừa-tượng, tấu lời ngay cứu mạng)

VU-HỒN NÓI: *Tô-Hộ dung con không hối-lộ, đại-phu tâu chúa phải tai nguy. Hai đứa mình làm sống thác khó chi, một mạng gả muốn chống kinh đại lắm.*

BÍ-TRỌNG NÓI: *Nó không đăm lẽ-lộc, tôi đã thuốc độc rồi! Chúa sẵn giận nghe dung không kể, tôi đương thù nói đốt chẳng dung. Chừag vào châu giết nó tại đèn rồng, khi ra cửa ghè mình là miệng cú.*

CA KIM-TIÊN

« Chúa hay tin, sáng chàng đến dung.
« Nghĩ chống trả, ý dương phùng-phùng,
« Cả tiếng quở, cái loài khi-quân.
« Túng mới chịu dung,
« Tôi ghét chàng, không lẽ-lộc, nên tấu vào,
« Phải chém gả, tại trào bữa sau.
« Đứa nghịch mới nao.
« Á, may ý vua như vậy,
« Nay vào nạp thây, dầu y chắc bay,
VU-HỒN : « May thiệt may, chúa ghét thẳng tay,
« Anh gặp cơ, nói dốt dễ thay,
« Gián can chẳng dặng,
« Nhon vì vua giận,
BÍ-TRỌNG : « Đánh lộn giả oai, nói ta tấu động,
« Hại chàng hư hòng,

(Tĩ-Cang, Thương-Dung ra bên tả, Hoàng-phi-Hồ ra bên hữu)

HOÀNG-PHI-HỒ NÓI : *Tôi chào Hoàng-thúc với Thừa-tướng !*

TĨ-CANG, THƯƠNG-DUNG ĐỒNG NÓI : *Hai tôi chào Võ-thành-vương !*

(Bí-trọng, Vu-hồn chào 3 vị đại-thần v... v... Kể nghe giọng trống vua Trụ lâm-triều, bá quan đồng an tọa)

TRỤ-VƯƠNG PHÁN : *Đã dặng tờ Hầu-Hồ, chịu tội thất cơ, thêm thấy chiếu Cơ-Xương. Như xưa Tô-Hộ thiệt là đại nghịch, dám nghịch binh trời, nay nghe lời Tây-bá-hầu chịu phép dung con mà chuộc tội; nếu vì lời Cơ-Bá tha chàng, e dễ dấn chư-hầu nghịch trầm. Chắc nhậm lời Cơ-Xương với Sùng-hầu-Hồ không dặng rồi !*

HOÀNG-MÔN-QUAN (vào qui) TẤU : *Muôn tâu ; có Tô-Hộ dung con mà chuộc tội.*

TRỤ VƯƠNG PHÁN : *Đòi một mình Tô-Hộ vào đền !*

TÔ-HỘ (mặc áo tù, bó tay qui lạy) TẤU : *Tô-Hộ là tôi mắc tội, Thiên-nhan thiệt chúa có nhơn. Tôi cúi đầu chúc tụng ba lần, chúa hưởng thọ lâu dài muôn tuổi !*

TRỤ-VƯƠNG (giận) PHÁN : *Tô-Hộ, như người là ; cự binh trời tội nghịch không dung, đề thơ phản lòng gian chẳng thứ.*

CA MẪU-TẨM-TỬ

« Dám lớn gan, không phục chúa Thương,
« Chắc quyết phản, đó sẽ xưng vương,
« Sau chúa sai, tướng hồ vừa tới,
« Mà dám tranh đua mạng chi.
« Nghe Tây-bá khuyên đi,
« Chiếm Ký-châu, nay vào đây chi?
« Ý quyết phản, mới tã câu thi,
« Mạng chi, truyền quân chém đi!

THƯƠNG-DUNG (qui) TÁU : *Muôn tâu* : Xưa Tô-Hộ dề
thơ đáng tội, sau Sùng-hầu bại trận khó dung. Nay dung
con chuộc tội đáng thương cùng, rày giết mạng oan hồn
xin rỗi lại.

CA BÀI-HẠ

« Thứ Tô-Hộ nhờ ơn,
« Thượng-hoàng cũng phải ra ơn,
« Dung con giữ lời trước ban.
« Lúc khi xưa, Thánh truyền dung con,
« Rày vưng chỉ y ngôn,
« Xin dung khỏi hại, vì chàng lòng trung.
TỈ-CANG : « Trước lời Thánh dạy dung con ;
« Bởi chàng vô phép không vưng,
« Sai người ra đánh dả ưng.
« Nay biết lỗi chầu Thương,
« Dung trẻ trọng lời vàng,
« Rộng lòng thưởng dả an.
HOÀNG-PHI-HỒ: « Bởi thuở xưa ngang tàn,
« Tội ấy bất trung,
« Chỉ chư-hầu lại phạt,
« Giết dả dành nào không.
« Bởi hôm nay biết lỗi dung con,
« Bỏ mình nạp trước Hoàng-môn ;
« Nếu hành-hung, giết đi cũng tội,
« Chịu dầu bá nở phân thầy !
« Ngửa xin Cửu-trùng xét suy.
TRỤ-VƯƠNG : « Cái tội dề thi, nguyên là tội phản chúa,
« Hầm-hầm cự cả binh trời.
« Nay dả vưng lời, phong chàng cực phẩm,

« Ngạo trâm mê nàng!
« Lễ phải toan giết chàng,
« Cho khỏi tiếng troàn.
« Vị dạ quan, thì mang dấm hồng-nhan,
« Sẻ nêu gương phản-thần,
« Cũng bắt-chước làm nhăng.

THƯƠNG-DUNG : « Mở đước cả Thiên-nhan,
« Dung Tô-Hộ mới an.
« Lòng nhờn bủa khắp muôn ngàn,
« Bởi Cửu-trùng ơn rộng,
« Xá kẻ tội, đến đầu vô-cang.

TỈ-CANG : « Nhờ Thiên-tử, y lời tâu ngay,
« Phe sau không nhất, chư-hầu mển thay!
« Tha chàng nghĩa trọng lắm thay,
« Lỡ lầm người chịu đến đây ;
« Nếu đem chém thẳng một giây,
« Sợ hải-hùng, người khác ghê thay !
« Làm lầm thời thôi, không chịu bó tay,
« Vào dây chắt chết như vầy.
« Giục người làm loạn thẳng tay,
« Xin vua suy sự này,
« Thả Tô-Hộ, ơn sâu lượng dày ;
« Vì tin vua lòng rộng hoài.

HOÀNG-PHI-HỒ. « Ngửa trông cao dày, bủa ơn sâu,
« Lời thẳng-rắn cúi tâu,
« Là khỏi lo khó đến sau.
« Chẳng muốn dùng con y, kíp đuổi đi,
« Nào tặng phong chi,
« Khỏi phòng tham sắc người khi.
« Lễ phân hai lòng trời hỏi suy,
« Nên nghĩ-nghị đừng nghi,
« Bề nào một tiếng khó gì,

TRU-VƯƠNG : « Xem cả ba dạ quyết,
« Hiệp như nhau cũng rồi tâu hoài.
« Nhưng mà việc khó tha mau,
« Giam ít hôm xét suy cho cùng.
« Bữa nay khó xử cho xong,
« Án nọ dầu rơi, đáng phân thây.
« Bởi vì bá-quan, giam lại thiên-lao,
« Ngày sau sẽ xử phân.

BÍ-TRỌNG (qui) TÁU: *Muôn tâu: Xin đòi Đắt-Kỷ vào đây, nhằm đáng cung-phi dung đó. Sẻ tha Tô-Hộ, vì dung mĩ-nhơn, nếu tài sắc không hơn, thời cha con đáng chết.*

TRỤ-VƯƠNG PHÁN: *Truyền cho Đắt-Kỷ vào châu!*

ĐẮT-KỶ (vào qui lạy) TÁU: *Muôn tâu: Vì cha mắc tội, nhờ chúa ban ơn. Chúc chín trùng thọ sánh Nam-sơn, cầu bốn biển phước tày Đông-hải.*

TRỤ-VƯƠNG (đứng dậy, điến, quính) PHÁN: *Miệng mở tợ hoa cười tươi tốt, liếng ngâm như phụng gáy thanh thao. Rỏ-ràng mày nguyệt mắt sao, đẹp-dẽ môi son má phấn. Yếu-diệu thể nhanh dương gió phất, dịu-dàng đường huê cúc sương đeo. Có khi: Hằng-Nga trong nguyệt sa vào, hay là: Tiên-nữ trên mây hiện xuống. đó chăng? Nội-thị, đem Tô-mĩ-nhơn vào cung! (Nội-thị dắt Đắt-Kỷ vào) Phong Tô-Hộ thêm quyền Quốc-trượng, giữ chư-hầu về trấn Ký-châu. Nội-thị: mời vào thay mào áo cho mau sẻ ra dự thứ ngôi kéo trẻ. (Tô-Hộ lạy tạ ơn, rồi vào trong thay sắc phục)*

CA TÂY-THI

- « Dùng con, cha liền tha ngay,
« Phầm như xưa, gia phong quốc-trượng.
« Quan dự đãi yến, xong tiệc dặng lui,
THƯƠNG-DUNG: « Cả trào đều vưng, yến tiệc lo xuôi.
« Vua hãy vô thâm cung, bớt chút cơn lao.
« Dặng ngày sau, rân lo chánh sự.
« Sớ nhiều chưa an, đợi xét rõ-ràng.
TỈ-CANG: « Chánh phải lo xử trị, mai sáng lâm-triều
« Việc còn nhiều, chờ lệnh bộ Nghiêu,
HOÀNG-PHI-HỒ: « Ngày nay mắc việc nén trưa.
« Vì đãi vương-thân, mai tâu các việc,
« Sự thiệt, lòng trời đã biết.
« Để nán buổi mai tính việc,
« Cứ việc mà phê. (Tô-Hộ bước ra)
« Rày vì mắc, mới rước qui-phi.
TÔ-HỘ (qui): « Cảm lòng vua, đã tha xong tội.
« Phong quờn dung trẻ, cảm tạ ơn dày!
TRỤ-VƯƠNG: « Hỏi ngồi cầm-đòn, Quốc-trượng lo chi.
« Nay trăm lui lâm cung, nán quá trưa
thay.

« Tiệc rồi đây bá-quan uống rượu.
« Giá vào cung-vi, tiệc sớm phải kỳ (sửa soạn đi)
BÍ-TRỌNG: « Hạ-thần toan trở lại, trưa quá khôn ngồi.
« Vậy từ-lần, hầu tiệc kiếu ngay ! (đi)
VU-HỒN: « Anh kia từ tạ sớm lui, phần tôi theo về,
« Tiệc này cũng kiếu.
« Kip giả nhau trở lại,
« Tay xá ba vi,
« Và Tô-hầu, tiệc mãn sẽ đi. (đi).

THƯƠNG-DUNG NÓI: *Quốc-trượng ôi!* Chẳng phải một
minh tâu nổi, cũng nhờ hai vị tiếp thông.

TỈ-CANG NÓI: Xong tiệc rồi từ giả ruồi dong, giữ phận
ấy bền dai trung ngãi.

HOÀNG-PHI-HỒ NGÂM: « Tiệc rồi trở lại Ký-châu.

« Tấm lòng trung nghĩa, trước Hầu
oai phong.

CA VỌNG-CỔ HOÀI-LANG

« Buồn người hiền nghe tiếng.
« Mới gặp chẳng lâu liền về.
« Lòng thương muốn cho gần kề,
« Sẽ lo tư bề ;
« Kéo nịnh-thần, kết bè cho vua.
TÔ-HỘ: « Phần nhà tôi rủi quá,
« Con trẻ khờ nịnh tỏ vua hay.
« Nghe sắc xinh quyết dụng,
« Minh ngại vì, tiếng đề đời sau.
« Rằng độc lòng, muốn thân nạp vào,
« Bối sắc trẻ việc trào,
« Phải từ nào dám kiêu.
« Vì danh nà, mới thuận tình theo.
THƯƠNG DUNG: « Biết rõ hai yêu giục đời,
« Mà chọn người nhàn-sa.
TỈ-CANG: « Quốc-trượng chừng về, lòng giữ chữ trung,
TÔ-HỘ: « Bảo tấu nghĩa đồng, tứ cảm lòng ba ông.
THƯƠNG-DUNG, TỈ-CANG,
PHI-HỒ NGÂM: « Tiệc xong sẽ nhóm đưa về.
TÔ-HỘ NGÂM: « Ba ông cứu tử, một bề báo ân.

HẠ MÀN

MÀN THỨ TƯ

« Vân-trung-Tử, dựng gương phép trừ yêu ».

(Tại đền. Thương-Dung và Tử-Cang đương ngồi buồn)

MAI-BÁ (bước vào xá) NÓI: *Tôi kính mừng Thừa-tướng với Hoàng-thúc, xin tỏ đôi lời.*

THƯƠNG-DUNG NÓI: *Mời đại-phu ngồi đàm đạo.*

MAI-BÁ NÓI: *Như tôi làm chức Thượng-đại-phu còn nhỏ, không nói làm chi. Chớ như Thừa-tướng với Hoàng-thúc làm Á-tướng, là gánh sự trách nhiệm cả trào. Vì Thiên-tử một lòng hăng mê sắc, tại Thọ-tiên hai tháng chẳng lâm triều. Thừa-tướng quyền cai trị quan-liêu, Thiên-tử nhờ đại-thần can gián, cũng nên giống trống đèn lên, Thiên-tử ngự gián can chánh-trực.*

CA TÂY-THI

« Gần hai trăng rồi thiết lâu,
« Bởi không phê, cho nêa sớ đong.
« Như thiết đề lúng, khi trọn một năm.
THƯƠNG-DUNG: « Nghỉ nào ngày đêm, mển Thọ-tiên cung.
« Văn-biêu dựng lên ngai, chẳng biết bao nhiêu!
« Chư-hầu trong, sắc phê sớ nọ,
« Rán chờ hai trăng, nhọc tướng ải gần.
« Các kẻ xa cõi ngoai, trông vắng nghi lâm,
« Sợ chư-hầu bày chuyện nghịch chảng!
TỬ-CANG: « Minh đây chức trị trăm quan,
« Mà chẳng can vua, cho Mai-Bá ngạo,
« Trọn đạo liễu mình nôi trống,
« Dầu quấy lão cam dứt họng.
« Các việc về ta, đồng lòng quyết,
« Giống trống Chúa ra.
MAI-BÁ: « Tách mình ra, bảo quân vâng lệnh,
« Ba hồi giục hẳn,
« Ngổ đặng lâm-triều. (Quân giống trống)
THƯƠNG-DUNG: « Lỗi này về tôi, há nạnh cho ai.
« Tôi hủy thân can ngay, sống thác ửng thay.

« Thiệt nhờ ông, tiếp tâu gián đại,
« Ví dầu không may, một tờ chẳng nài.
« Tác đả cao dễ sợ, ưng xuống Diêm-dài.
« Việc bề ngoài, còn cậy lực ông.
TỈ-CANG : « Bà con mình thiệt chí-thân,
« Mà can không rời,
« Thẹn cùng Mai-Bá.
MAI-BÁ : « Chức nhỏ nhoi phẩm hạ,
« Can gián ai màng.
« Nhờ cao quờn, đặt vững kỉ-cang.

VU-HỒN, BÍ-TRỌNG (chạy ra) NÓI : *Chúng tôi chào ba vị, việc chi đại-sự mà nổi trống dền ?*

THƯƠNG-DUNG NÓI : *Hơn hai tháng mà Thiên-tử không lâm-triều, phải thỉnh ra phê các sớ chư-hầu kéo trề !*

BÍ-TRỌNG NÓI : *Dữ không ! Ý vậy mà tôi ngỡ giặc đến thành, hoặc ai làm phản. Tưởng sự biến giống trống dền mời chúa, té việc thường ra lệnh sấm nhóm tôi.*

VU-HỒN NÓI : *Trên chín trùng kinh hải mấy hồi, dưới trăm họ nghi nan nhiều chỗ ; e lỗi với quân-vương chẳng ?*

TỈ-CANG NÓI : *Khen gian nịnh lộng quyền múa mỗ, giục quân-vương hào sắc bỏ triều.*

THƯƠNG DUNG NÓI : *Như chúng ta là : Trung can vua sanh tử phải liềm, còn hai người là : Nịnh bợ chúa lợc quờn chẳng vững.*

CA MẪU-TÂM-TỬ

« Mấy đũa gian, khoe tặng đức dung,
« Chúa ép-uồng, Đắt-Kỷ vô cung.
« Hai tháng dư, luống bỏ triều-chánh,
« Dồn sớ không phê ngàn phong ! (2 nịnh xu)
TỈ-CANG : « Vua nghe nó không xong,
« Cừ yển-âm, tối ngày trong cung,
« Đắm đũa gian, không màng nghe trung.
« Gióng trống phải, dám quở buồng-lung.
(2 nịnh mất cở)

HOÀNG-PHI-HỒ (ôm sớ ra). Tôi xin chào chung các ông.

NÓI : *Chuyện chi cái lầy tây đông, sự ấy phân trần sau trước, cho tôi nghe ?*

MAI-BÁ NÓI : *Thừa-tướng với Á-tướng truyền nỗi trống
đền, cho Thiên-tử lâm-triều phê sớ các Chư-hầu. Hai vị đại-
phu này bắt lỗi (chỉ Bi-Trọng, Vu-Hồn)*

HOÀNG-PHI-HỒ (diềm mặt Bi-Trọng, Vu-Hồn) NÓI : *Hai vị
Thừa-tướng có phạm phép, thời Thiên-tử làm tội. Sao hai
ngươi dám bắt lỗi người trên ? Giữ hồn kẻ mà mang tội
trọng đa !*

(Bi-Trọng, Vu-Hồn sợ run, xá và gục đầu)

(Trụ-vương lâm-triều)

BÁ-QUAN CHÚC : *Chức đền rồng đợi quá hai trắng,
chúc Chúa-thánh cầu ngoài muôn tuổi,*

(Thương-Dung, Tĩ-Cang, Hoàng-phi-Hồ ôm sớ lên đứng)

TRỤ-VƯƠNG (nhấn mặt) PHÁN : *Cha chả ! Sớ đề đồn
nhiều, trăm xem biết mấy ngày cho hết !*

THƯƠNG-DUNG (quì) TÁU : *Muôn tâu : chẳng hay vì có
nào Thiên-tử chẳng lâm-triều mà phê các sớ của Chư-hầu ?
Chắc bị người gần cảm dỗ, nên bê-hạ không lo việc nước
đó chẳng ? Trời không thuận nghịch mùa dân đói, giặc
chẳng yên phá ãi binh hao. Phải là bị không cần chánh mà
ra chẳng ? Từ xưa nay Chúa chẳng bỏ trào, vì có nào ; lụn
ngày tháng vua không phê sớ ? Muôn tâu ; xin lánh sắc
đuôi gian những thuở, răn thương dân chuộng đức như
xưa. Lo lâm-triều thời trong đẹp ngoài ư, cần trị chánh
cho nước giàu dân mạnh.*

CA BÀI-TẠ

« Nguyễn cầu Hoàng-thượng lâm-triều,
« Định rồi sớ động bấy nhiêu.
« Đuổi tôi nịnh, hết sanh họa nhiều,
TĨ-CANG : « Nhờ Chúa ưa hiền xa sắc.
« Trừ hết những đũa nịnh gian,
« Cần chánh mới nước trị an,
« Bốn phương phục, Thuấn Nghiêu nghiệp
troàn.

CA NGŨ-ĐIỀM-MAI

HOÀNG-PHI-HỒ (dưng sớ) « Sớ này các trấn đã lâu,
« Chúa không ngự, há đứng đặng nào
« Chờ phê kịp gởi mau mau.
« Kẻ trông đợi bấy lâu dạ sầu !

TRỤ-VƯƠNG PHÁN : Muôn dân đều vui nghiệp, bốn biển
đả bình an. Bắc-hải xưa phản nghịch dấy loạn, *trẫm coi*
như ghẻ chốc, Thái-sur trước dẫn binh ra phạt Thái-sur Văn-
Trọng dẹp giặc như nháy mắt, không bao lâu cũng ban-sur.
Hai vị Thừa-tướng can cũng phải, *trẫm há chẳng biết nghe*
sao ! Nhưng mà ; nhờ Thừa-tướng xét phê phân phát, thế
Quả-nhơn cai trị luận bàn, *thời sợ các chư-hầu cùng tại*
triều có động ở đâu. Trẫm ngự ra ngồi đó cho rộn-ràng,
chỉ bằng : khanh xét lại phi đi thời xuôi-xả. *Phải can gián*
làm chi cho mỗi miệng, buộc trẫm lâm-triều cho nhọc công
chung, có ích chi đâu !

THƯƠNG-DUNG TÁU : Muôn tâu ; Trên chúa ngự ra lệ
củ, dưới tôi châu tấu việc cần. Nếu bỏ trào mang tiếng không
cần, xin đuổi nịnh khỏi đều có hệ !

CA CỠ-BẢNG

« Từ xưa, Thuấn Nghiêu cai trị,
« Trước kỉ sau can, thuận theo trời.
« Tinh bàn cùng quan,
« Nầy can kia nghị, bọn trung-thần.
« Thường ngày tâu ngay,
« Từ trời xui, khiến ngôi qua Hạ,
« Vì cứu muôn dân, hết lụt nầy,
« Chín dòng sông khai,
MAI-BÁ : « Đời sau bởi Kiệt, bị sắc mà hư,
« Nghĩ Quan-long-Phùng, đội cả chuông,
« Liều thân hết văn can Kiệt,
« Nhàm lời thiệt,
« Long-Phùng liều bỏ mạng,
« Buông chuông nhằm, cho thây dập,
« Tiếc đứng trung-thần,
HOÀNG-PHI-HỔ : « Chẳng nghe bởi Kiệt,
« Vận Hạ không lâu,
« Mà chúa Thành-Thang, gián dặng dàu !
« Trời khiến gồm thâu, hết họa ương,
« Gầy dựng ngôi Thương, cậy tướng Y.
TRỤ-VƯƠNG : « Từ ngày ông Y, ra diếu phạt,
« Ông trẫm xung Thương,
« Bình an thiệt dài, đức hạnh thâm,

- « Gần sáu trăm năm,
« Dân mến phục, còn nhắc Thương-Thang,
« Ngày nay thắng binh, nhờ quan trung-trực,
« Tể-tướng thế quyền, trăm thung-dung.
- THƯƠNG-DUNG : « Nào nại gì công,
« Lo gồm đều cai trị,
« Yên vị Cửu-trùng.
« Chúa một phận lâm-triều,
« Việc nhiều phần tôi.
- TỈ-CANG : « Lời ấy trung chánh, vua dành nghe.
« Truyền miệng thời phê,
« Xin từ này có mặt,
« Chớ bắt ngai vàng.
- MAI-BÁ : « Làm tôi lao khổ này nài bao.
« Vào châu việc chi, lãnh lời trao.
« Lòng chiếu liền sao,
« Cầu vua đến trào, ngai vàng Chúa ngự,
« Tôi phụ trẻ nào !
- HOÀNG-PHI-HỒ : « Mừng vua ngự tại trào,
« Lễ nào dạy phế !
« Văn-biểu nọ sở dung kia,
« Ngoài quận lóng nghe,
« Quân hầu trông đợi, vưng lệnh một bề.

HOÀNG-MÔN-QUAN (vào qui) TÀU : *Muôn tâu : Có đạo-sĩ xin vào, tâu Cửu-trùng dâng rỏ.*

TRỤ-VƯƠNG (mừng) PHÁN : *Tuyên nhập !*

VÂN-TRUNG-TỬ (xách giỏ bông, cầm gươm phép, vào xá) NÓI : *Bần-đạo xin ra mắt bệ-hạ. (đứng không chịu qui)*

TRỤ-VƯƠNG PHÁN : *Đạo-sĩ ở đâu đến đây ?*

VÂN-TRUNG-TỬ NÓI : *Bần-đạo theo mây theo nước đến đây !*

TRỤ-VƯƠNG PHÁN : *Sao gọi là theo mây theo nước ?*

VÂN-TRUNG-TỬ NÓI : *Như tôi : Minh ần vùng mây coi bạc trắng, vóc nương dòng nước chảy đông tây.*

TRỤ-VƯƠNG PHÁN : *Nước khô rồi đó ần nơi nào ? Mây tựa hết nơi nương chốn khác, hay sao ?*

VÂN-TRUNG-TỬ NÓI : *Mây tan vùng nguyệt rạng, nương cung nguyệt sáng-trung ; nước cạn trái-châu bày, ần hột-châu mát-mẻ !*

TRỤ-VƯƠNG (gật đầu, cười) PHÁN : Khi làm cách chẳng qui đáng quở ; nay trả lời không vấp nên vì. Nội-thị, nhắc cầm-đôn cho đạo-sĩ ngồi.

VÂN-TRUNG-TỬ (ngồi) NÓI : Vậy mới phải chớ ! Thiên-tử thời phú qui ai bì, đạo-sĩ cũng thanh cao thế phực.

TRỤ-VƯƠNG PHÁN : Đạo liên cao làm sao ?

VÂN-TRUNG-TỬ NÓI : Tuy tam-giáo, nho là dầu giọc ; song cứu-thiên, đạo thiệt mới cao. Tàu sơ lược thế nào, ca chung cùng xét thử !

CA THỦ-BÌNH-BÁN

- « Nho truyền cương thường xử thế,
- « Đến lớn tuổi, vào giáo tiên-gia.
- « Sống dai, chẳng tham công danh nợ,
- « Lòng quân-bao, đến chực các lân.
- « Sống hoài, ngó đời sừng thân,
- « Non nước đạo, không chầu vua lóng-nhông !
- « Nhọc chi, làm phẩm công-khanh,
- « Biếng cai trị, chẳng ham giựt-giành.
- « Cứ chơi, không vinh không nhục,
- « Nhàm bụi hồng, quyết lòng làm tiên.
- « Gió hòa, ấy là quạt riêng,
- « Trăng tỏ-rạng, ngọn đèn dầu dấm sánh.
- « Đờn hay, có suối khảy êm,
- « Tiếng nhạc chim, chào mừng hỉ-hạ.
- « Các núi đạo, coi nhiều cảnh lạ,
- « Nhìn trăng hoa, đẹp dạ cũng vui.
- « Trái cây, no quá thời thôi,
- « Cửa chẳng màng, bần-hàn cũng vui.
- « Trường-thọ thay, há đổi chữ vinh.
- « Sắc lịch, khó theo rút mình !
- « Đỡ chơn, có nai có hạc,
- « Đạo màu đả cao, không qui làm sao ?

TRỤ-VƯƠNG (vui cười) PHÁN : Khen tiên-gia thông-thả rất cao, gằm Thiên-tử buộc ràng cũng nhọc !

CA THU-HỒ

- « Nghe tiếng thầy, lòng này phực thay,
 - « Luyện dừng chết, như vậy mới hay.
- THƯƠNG-DUNG : « Xa sắc này, thời thầy dạy dai,

TĨ-CANG : « Mạng dài lắm, non nọ sánh vai.
« Người trường-sanh, nhờ xa sắc,
« Vời dứt cơm, dưỡng thêm thọ ngàn.
MAI-BÁ : « Minh phò vua, mắng lo luận bàn,
« Rán huyết khô, tẩm thân không nhàn.
HOÀNG-PHI-HỒ : « Phận vì nước, như vậy dám than.

TRỤ-VUƠNG PHÁN : Ở động nào tìm trăm việc chi ? bày
hiệu đó tỏ lòng sự thiệt, cho quả-nhân nghe ?

VÂN-TRUNG-TỬ NÓI : Tôi là Vân-trung-Tử. Động Ngọc-Trụ
ngàn năm tu luyện, núi Chung-Nam nhiều trẻ học
hành. Lúc thanh-nbàn hái thuốc non-xanh, thấy yêu-mị
hiện nơi cung-cấm ; nên tôi đến xin trừ yêu cho bệ-hạ, chớ
không có việc chi !

TRỤ-VUƠNG (cười) PHÁN : Nơi cung-cấm đã tuần-phòng
ngăn đón, chớ phải như : chốn lâm-sơn mà yêu quái hiện
vào ?

VÂN-TRUNG-TỬ (cười) NÓI : Nếu quân-vương thấu tới
thể nào, thời yêu-mị hiện vô sao dặng. Nếu mà : khôn ếm
sau làm họa hấn, phải lo trước dụng phép thần. Tôi xin
ngâm bài thi cho bệ-hạ nghe.

NGÂM THƠ :

« Sắc-sảo màu-mè khuấy bình nhân,
« Hại mòn xương-hóc hết tin-thần.
« Nếu ai biết rõ là yêu-mị,
« Yêu-mị làm sao giết dặng thân.

TRỤ-VUƠNG PHÁN : Nếu trong cung có yêu-mị, lấy
phép chi mà ếm ?

VÂN-TRUNG-TỬ (rút gươm cây ra) NÓI : Bệ-hạ chưa rõ
sự linh-hiễn gươm cây-lòng này, xin nghe cho rõ :

NGÂM THƠ :

« Đẻo nên hình kiếm vốn tông khó,
« Phù phép thần-tiên đã luyện vô.
« Một đạo hào-quang chưa thấy ánh,
« Ba ngàn yêu-khi đủ ra tro.

TRỤ-VUƠNG PHÁN . Gươm này treo tại chốn nào ? lời
nọ phân tường sự ấy ?

CA CAO-SAN

« Đem ngày canh giờ cung-cấm,
« Đám quĩ quá dữ chen vô.
« Tiếng thầy người hiền nên chịu,
« Lời nọ đời nào tin ai.

VÂN-TRUNG-TỬ: « Nhìn tường loài tà nhập ngay,
« Vi không thấy hình ghê thay !
« E nhiệm vô lâu ngày,
« Nhiều người liễu mình không hay.

TRỤ-VƯƠNG: « Nay tiên-ông bày ngay,
« Đem gương dung ơn thay.
« Dùng giờ nào thầy bày,
« Đem treo đầu, trừ tà này ?

VÂN-TRUNG-TỬ NÓI: Lầu Phan-cung đợi hết ngày nay,
gương tòng-mộc treo nhằm giờ tí.

CA TAM-PHÁP NHẬP-MÔN

« Nói ra chắc yêu đào tị,
« Lừa lọc không gặp mà bị,
« Đình lại tôi dặn các quan ;
« Trao cùng trung-thần vưng lấy,
« Biết rõ chớ tỏ ai hay.
« Bểng loài tà, nó ngó thấy,
« Chùng vài giờ chắc nát bấy,
« Hết khuyất, nước Thương mới yên.

TRỤ-VƯƠNG PHÁN: *Thầy thiệt là*: thấy việc yêu-tinh, biết cơ tạo-hóa *Vậy thời*: về phò trăm quờn cao lộc cả, ra cứu đời kẻ kinh người vì. Ở non cao hiu-quạnh ích chi, dựa các tia sang giàu toại bấy !

VÂN-TRUNG-TỬ NÓI: *Cám ơn bệ-hạ, thương kẻ quê-mùa, muốn phong quan tước. Nhưng mà tôi đây*: Bối ở núi non quen biếng-nhác, chưa từng đài các hưởng sang giàu. Biết trị dân vực nước làm sao, quen hái thuốc dạo non như thế ! *Tôi không dám vưng chỉ.*

TRỤ-VƯƠNG PHÁN: *Thầy không muốn vào lòn ra cúi, trăm nào dám ép lòng, Nội-thị, đem một mâm vàng và một mâm bạc, đưa thầy làm lộ-phí, mà đền công ếm đối !*

VÂN-TRUNG TỬ (cười) NÓI: *Cám ơn bệ-hạ trọng thưởng, ngặt tôi không dùng. Mặt nhứt ba sào còn ngủ-nường, vàng ròng muôn lượng cũng tiêu-tan ! Xin bệ-hạ nghe tôi ngâm bài thi này !*

NGÂM THƠ :

« Non Nam động ngọc mển sơn-lâm,
« Tợ nước dờng mây, ấy bồn tâm,
« Ba thước gươm linh, kinh ít cuốn.
« Năm dây cầm báu, gậy non tâm.
« Thuốc hay trong túi, cho người mạnh,
« Thơ mới bên lòng, gặp khách ngâm,
« Mỗi hột kim-đơn ngàn tuổi lễ,
« Chẳng tham vàng bạc thưởng đầy mâm.

TRỤ-VƯƠNG PHÁN: Thiệt thần tiên vàng bạc không tham, kinh tài đức oai linh chẳng nhỏ. Trẫm xin kiếu vào cung, tiên ông truyền gươm phép cho đại-thần, dự yến rồi sẽ lui về động. (Ngự vô, Vu-Hồn Bi-Trọng cũng lui)

THƯƠNG-DUNG NÓI: Chúa ngự vào cung dùng tiệc ngọc, tôi còn tại diện lãnh gươm linh. Việc yêu-tinh thầy dạy nhỏ tất tinh, phép màu-nhiệm tôi vưng theo tận lực.

VÂN-TRUNG-TỬ NÓI: Con hồ-ly 9 đuôi, hộp hồn Đắt-Kỹ, rồi nhập vào mà hại cơ-nghiệp nhà Thương. Ông dặn quân đem treo cây gươm này chỗ nào có thể Đắt-Kỹ ngó thấy, thời nó phát bệnh mà chết! Sợ lòng trời khó cải, thương vạ nước rân làm. Nghiệp Thành-Thang nội sáu trăm năm; nếu trừ con yêu không đặng thời: việc oan ức tới muôn ngàn mạng!

CA KIM-TIÊN

« Sáu trăm năm, dứt phần nước Thương.
« Chúa yết miếu, khiến thơ đề càn!
« Bỡi thất lễ, đến bà Ngươn-quân,
« Sai quỉ hại thân.
« Yêu khí này, nên dữ thiệt, sau phá thành;
« Quã Đắt-Kỹ nhập hồn bỡi tinh,
« Nó sợ kiếm linh.

THƯƠNG-DUNG: « Nghe nói ra ghê thiệt.

« Sai vào buộc gươm, trừ an mới kham.

TỈ-CANG: « Tôi lậy gươm, khiến tối sẽ treo (lãnh gươm)

MAI-BÁ: « Ông thiệt thân, linh chẳng dám ngăn.

HOÀNG-PHI-HỒ: « Nếu giao kẻ ngoại, treo ngoài khôn hại.

VÂN-TRUNG-TỬ: « Kiếu hết các quan, non-xanh trở lại,
« Việc này còn ngại!

HẠ MÀN

MÀN THỨ NĂM

« Đốt grom cây. Tô-mi-nhơn lành bệnh »

ĐẤT-KỶ NÓI : Vung Nử-Oa, hồn Đất-Kỷ đã tiêu ; hại Ân-Thọ, nghiệp Thành-Thang phải mất. Mượn xác sắc, dụ người mê tữ-sắc ; hợp hồn linh, coi thiệp trở oai linh. Hại Thương-trào mất nước thuận thiên-dinh, chiu Huyền-Nử rửa hồn tiêu xả-tắc.

CA LƯU-THỦY TÀU-MẢ

« Vi Trụ-vương, vận gần mặt Thương.
« Lại đề thơ, nói lời vô phép,
« Ngươn-quân giận thay, phá tiêu cơ-dồ.
« Nếu chờ lâu-lắc ; nên khiến ta,
« Báo cho mặt tàn.
« Bày loạn ly, mới lo rộn-ràng.
« Thêm giục lòng, Châu-Vỏ binh sang.
« Bày việc hư, người kêu van,
« Nhớ danh mấy ngàn.

CUNG-NGA BÁO : Thiên-tử đã hồi loan, mi-nhơn mau tiếp giá.

ĐẤT-KỶ NÓI : *Mi ra trước đi ! (nói nhỏ) Hai tháng dư ta làm cho bỏ lâm-triều, hồi sớm mai ta đưa tử-tế, nay cũng rước hân-hồi ! (bước ra qui) Tôi kính mừng bệ-hạ lâm-triều mới về, thiệt là mệt nhọc quá, xin thỉnh vào cung dự tiệc.*

TRỤ-VƯƠNG NÓI : *Mi-nhơn đừng dùng đại lễ nữa, mà mới-mê. (cười và đỡ dậy dắc vô)*

ĐẤT-KỶ (cười) NÓI : *Giá tôi qui một chút mà mới giống gì !*

TRỤ-VƯƠNG (cười) NÓI : *Sắc khuynh-thành chói bóng, lời du-hí thêm duyên. (Đất-Kỷ liết và cười mỉn chi) Liết đôi tròng cho muôn lượng đã yên, cười một tiếng thưởng ngàn vàng mới xứng.*

CA TAM-PHÁP NHẬP-MÔN

ĐẤT-KỶ :
« Mắt xem sắc xinh đà mộ,
« Lòi nọ phân lại càng ngộ.
« Tình nặng tôi thiệt cảm ơn,
« Lo phòng con trời đông-tổ.

TRỤ-VƯƠNG : « Mấy thuở có nổi phong-ba.

ĐẤT-KỶ : « Còn rầy-rà, chén dưới sóng !

TRỤ-VƯƠNG : « Lời hiền-hòa, ý khó nóng.

ĐẤT-KỶ : « Lòng-nhóng, quá trưa đói thay !

NÓI : *Này bệ-hạ, lời đã* : truyền cung-nhơn tiệc ngọc sẵn bày, (dung ly rượu) *vậy thời* : thỉnh Thiên-tử chén hà xin nhậm.

TRỤ-VƯƠNG (bung ly uống) NÓI : Rượu mĩ-nhơn vừa thắm, *nữ-nhạc*, bài tấn-cống mùa ca, *đi* !

NỮ-NHẠC CHÚC : *Đạ*, vưng chín trùng dung tiếp chén hà, ca bốn lớp châu theo tiệc ngọc.

CA BÁT-MAN TẤN-CỐNG

« Đờn ca dải yến, chúc dư muôn năm.

« Đờn ca dải yến, chúc dư muôn năm.

« Chúng tôi đồng ca,

« Ca liền dung bình ngự-tửu.

« Rót ra bay mùi thơm,

« Dung tiệc trưa, dung bài ca mừng,

« Chúa vui chơi muôn xuân,

« Cung-phi thêm thân,

« Cung-nhơn cảm đội.

« Ôn Thánh-hoàng một mối,

« Thêm mĩ-nhơn sửa lỗi.

« Chúng thấy vui trong lòng.

« Ăn nem tốt, chắm thêm rượu ngon.

« Ca đờn vui lòng cung-nữ,

« Tung-hò đà vang (dung rượu lên, Đất-Kỷ tiếp lấy)

ĐẤT-KỶ NGÂM : Mời chín-bệ, nhậm vài từng (đưa lên)

TRỤ-VƯƠNG (tiếp bung) NGÂM : Lời khuyên thanh-nhã, hơi lừng thơm-tho. (uống)

NỮ-NHẠC CA TIẾP

« Mỷ-tửu dung lên, tợ như uống sâm,

« Mỷ-tửu dung lên, tợ như uống sâm,

« Chén dung đà xong,

« Ca đờn vui mừng chấp nửa,

« Có hương bay mùi thơm.

« Nhiều loại bông, tươi màu hoa hồng,

- « Gió bay vô theo song,
- « Hơi bông thơm chung,
- « Thanh-thao mấy giọng,
- « Tai chín-trùng ngự lóng.
- « Ca vô coi cảm-dông,
- « Nhắm mĩ-nhơn vui cười,
- « Dưng thêm chén, hai ly rượu tiên.
- « Con trời chung cùng phi-tử,
- « Muôn năm bình-yên. (dưng rượu lên, Đát-Kỹ tiếp lấy)

ĐÁT-KỸ NGÂM: Hai phenưng rượu cửu-trùng. (dưng lên)

TRỤ-VƯƠNG (tiếp bưng) **NGÂM:** Riêng tư chữa khoái, chung cùng mới vui. (uống)

NỮ-NHẠC CA TIẾP

- « Nhạo ngọc ly vàng, châm chẳng cạn.
- « Nhạo ngọc ly vàng, châm chẳng cạn,
- « Uống thêm từng ba,
- « Đương hồi ca đờn rộ nữa,
- « Yển-diên đương vầy vui.
- « Hoàng-thượng nhơn, đông vừa mưa hòa,
- « Các nơi dân âu-ca,
- « Mang ơn vua ta.
- « Ca-xang mấy vắn,
- « Xem sắc thường tợ phần;
- « Thêm đỡ say lẩn-mần,
- « Khác thể tiên non Bồng.
- « Tay mau rót,ưng lên rượu tiên,
- « Hai phần ly này châm đủ,
- « Dưng lên mừng riêng ! (dưng lên, Đát-Kỹ tiếp lấy)

ĐÁT-KỸ NGÂM: Ba phenưng rượu khuyên mời. (dưng lên)

TRỤ-VƯƠNG (tiếp bưng) **NGÂM:** Ưng lòng quả-dức nhậm lời mĩ-nhơn. (uống)

NỮ-NHẠC CA TIẾP

- « Cung-phi ép-uồng, giọng thâm-trầm,
- « Cung-phi ép-uồng, giọng thâm-trầm,
- « Mờiưng từng ba,
- « Hương lộng hoa-hồng rục-rở
- « Chúa tôi vui hà-sa!
- « Gắn ngọc-trung, bay mùi thơm-nồng,

« Tiếng ca-xang thung-dung,
« Cung thương nghe chung.
« Châu-lang khó hự,
« Thiên-tử nghe phải chữ,
« Chắc thưởng cung-nga nhiều !
« Dưng ly rót, sang qua hiệp tư,
« Dưng rồi ca bồi chung bảng,
« Cho nguyên bài thi. (dưng lên, Đát-Kỷ tiếp lấy)

ĐÁT-KỶ NGÂM: Ca rồi dưng rượu từng tư. (dưng lên)

TRỤ-VƯƠNG (tiếp bưng) NGÂM: Đả ưng tấn-cống, đầu
từ quỳnh-tương. (uống)

NỮ-NHẠC NGÂM THI

« Đờn ca dải yến chúc muôn năm,
« Mỹ-tửu dưng lên, tợ uống sâm,
« Nhạo ngọc ly vàng, châm chảng cạn,
« Cung-phi ép uống, giọng thâm-trâm. (vô hết)

TRỤ-VƯƠNG (say) NÓI: Bảng bát-man khanh ngụ chữ
đồng-lâm, ca tấn công trăm khen tài thập-bội.

LONG-HỒ-HỘI

« Ngồi lựa lời, khen đặt ca,
« Câu chúc vua, thơ ngụ xa.
ĐÁT-KỶ: « Tùy cung thương, trất bình theo vận,
« Ăn học còn non, kết bài thi,
TRỤ-VƯƠNG: « In giọng đờn kia, hay dị-kỳ,
« Bốn khoản gom vô, thành một thi,
« Người tài hay suy, nghe khen xiết gì!

(Đát-Kỷ dương nhõng-nheo cùng Trụ-vương, thỉnh-linh ngó lên rồi
xiu chết giấc, mặt mày xanh lét).

TRỤ-VƯƠNG (thất kinh) NÓI: Cớ sao trợn-trật dị kỳ !
Cung-nga, cung-nga ! đừng thể phong toi cảm nhiệm !
Tỉnh lai, lai tỉnh bỏ mĩ-nhơn !

CUNG-NGA KÊU: *Tỉnh lai bỏ nương nương !* (Cung-nga
chạy lấy thuốc lãng xãng).

ĐẮC-KỶ (mở mắt, rên) NÓI: *Bệ-hạ ôi !* Tui phận tôi vô
phước vô duyên, cảm ơn chúa hửu tình hửu ý. Những
tướng châu vua bèn-bỉ, nào hay phát bệnh thỉnh không. *Tôi*
chẳng may đi nữa, dùng vĩ tôi, mà hao kém mình rồng ;
xin chọn thiếp, kéo lạnh lòng trướng phụng. (khóc)

NGÂM : « Nhớ người vô phước uổng công,
« Tơ loan sớm chấp, mình rồng sẽ nguì.

CA XUÂN-NỮ

« Riêng than vì, phận thiếp trăm bề dở-dang !
« Thương vua, bầm nấu gan vàng,
« Than vận-hạng buộc ràng !
« Ôn mang một mảy chưa đền.
« Vì căn số, khó bèn biết sao !
« Dòng châu nhỏ thâm bầu,
« Hội nào đền ơn sâu !

TRỤ-VƯƠNG : « Đà tỉnh cũng chẳng đến sao,
« Vậy đừng tủi lắm, buộc sầu mà đau !

ĐẤT-KỶ : « Thiệt âu bệnh này không hết,
« Tinh thần đều ủ-ê !
« Minh mảy tần-mẩn tê-mê,
« Cầm hơi chẳng thấu, liệu bề thác mau !
« Di ngôn từ-tạ càng sâu,
« Làm xung mệt, như đầu huyệt hơi !

TRỤ-VƯƠNG NÓI : *Cung nga, cung nga ! Chưn 3 lượng
Thỏ-mộc-nhơn-sâm, đem đồ cho nương-nương cầm hơi !
Này mĩ-nhơn ôi ! Nguyên bệnh ấy phân qua, dùng thuốc chi
nói thử ? Đề trăm đời thái-y vào chần mạch mau mau ? (Đất-
Kỷ lắc đầu) Sao mà lắc đầu ? Hay là muốn dùng thầy pháp
bóng-chàng, trăm cũng chịu lòng rước lời !*

NGÂM : « Mệt nhiều chẳng thiếu nhơn-sâm,
« Phải phân căn bệnh, toan cầm hồn sanh.

CA VỌNG-CỔ HOÀI-LANG

« Đồ cần dùng chẳng thiếu,
« Quế thiệt lão-sâm muôn ngàn ;
« Còn nhung, yến, kia nạng-nạng,
« Kể chi ngưi-hoàng,
« Những xạ này, nó càng thơm xa,
« Xài bằng ba chẳng tiếc,
« Muốn vật gì, vội tỏ đem ra.
« Thái-y xem xét bệnh;
« Coi thể nào sẽ uống vai thang,

ĐẤT-KỶ (chỉ grom phép) « Vì mặt nhìn thấy grom giựt mình,
« Hoảng-hốt xỉu tận tình ;

« Đả bầm mình héo gan,
« Nhức công dầu, quá mệt mòn hơi !
« Chắc phải phen ni lụy mình,
« Vi sợ hình cây gươm.
« Thuốc trị nhằm gì, nếu chẳng thấy gươm,
« Sẽ mạnh lại liền, khỏi chỉ truyền thái-y làm chi.

CA MẪU-TÂM-TỬ

TRỤ-VƯƠNG (giận) « Quá bất thông, tên đạo báo thay !
« Nói ểm quỷ, kiếm giữ treo ngay,
« Quân lấy đi, cứ việc mà dốt, (Quân mở gươm đem đi)
« Phòng khói bay hơi vào đây ?
« Nguyên vô ý tin ngay
« Nói ểm quỷ nó trù Tô-phi !
« Kiếm lấy đi, trong mình an chưa ?
ĐẮT-KỶ : « Hết nóng dử, mát thề như mưa.
« Nhờ ơn, bình yên giống xưa.

NÓI : Chưa uống sâm ước khoẻ có thừa, khỏi dụng thuốc
đả an như củ.

NGÂM : « Tạ ơn Thiên-tử tái sinh, (lạy)
« Tưởng lòng một thuở, cảm tình trăm năm.

CA TỬ-ĐẠI-OẢN (lớp xang dài) :

« Thấy gươm, xui thiếp hôn-mê,
« Cảm thâm tình, nên tôi mạnh giỏi,
« Tưởng xong đời, nào hay qua khỏi,
« Cứu mạng toàn ơn trời vọi vọi.
« Từ đây giải công tôi mọi,
« Đáp trọn ơn cao dày !
TRỤ-VƯƠNG : « Oản đạo-sĩ hay bày.
« Vi tin nên bị gươm độc này,
« Hại hết hồn, e lụy mi-nhơn.
« Thiêu gươm như thường may thay !
ĐẮT-KỶ : « Cảm ơn sâu, trả sao phỉ dặng,
« Còn sống rán lo dền,
« Ân đức lớn nào quên,
« Trả cho vẹn ơn trên.

TRỤ-VƯƠNG NGÂM : « Vào phòng dưỡng giấc cho yên.

ĐẮT-KỶ NGÂM : « Vua mau đi trước, thiếp liền
theo sau.

HẠ MÀN

MÀN THỨ SÁU

« Thấy thơ tiên, Đờ-nguơn-Tiến lờng gan. »

VÂN-TRUNG-TỬ NÓI: Triều-ca nán thị-thiềng chơi dạo, cũng-cấm xem yên-khi mê mang. Ân-Thọ đà đốt gurom phép rồi ! Gurom ra TRO bết số Thành-THANG ; ắt là ! giặc sẽ ĐÁNH liều thân Ấp-KHẢO, chớ chẳng không ! (ngó lên) Đây là vách tường dài tư-thiên, chỗ quan coi thiên văn. Đả mất công xuống đất Triều-ca, phải đề dấu kiêng lời đạo-sĩ, Sẵn giấy dán vách tường đây, đề ít câu thơ hữu-lý, đề hăm bốn chữ tiên-tri ; mậu-ngũ kia năm chẳng xa chi, giáp-ti nọ ngày đà kể đó !

NGÂM THI (tay viết)

« Khi-yêu khuấy-rối cúng KIỀU.

« Đức-Thánh bữa-giăng hường DẬU,

« Muốn hay huyết nhuộm TRIỀU-CA

« Giáp-ti trong năm MẬU-NGŨ.

NÓI: Một bởi Thương-Thang tận số, hai thời Châu-Vỏ diều dân. Ba xui: đạo-hửu bị phong thần ; bốn khiến ; Tử-Nha về giúp nước. Trời đà định trước, người khó cải sau. Đề thơ rồi về núi mau-mau, ngâm ca lại giải phiền thoảng-thoảng.

CA BÌNH-BÁN

« Số Thương-Thanh, cơ nghiệp sáu trăm,

« Tưởng trị tà, cứu gượng nhiều năm.

« Phần Trụ-vương, không đức khó cầm.

« Vi hồ-ly, thiên-bạ oán thâm.

« Người Triều-ca, gần lụy ngàn trăm,

« Đất-Kỷ kia, sẽ làm khổ thêm ;

« Mưu hại người, trung thần bật tằm.

« Khiến trong trào không còn phúc tâm,

« Bữa cừu thâm, phá thêm chư-hầu,

« Người thiện-lương, qua ở tại Châu.

« Mậu-ngũ xa, còn sợ nhóng lâu,

« Bị Đất-Kỷ, hại lần phá mau !

« Về động ta, dặng lo phong-thần,

« Sẽ chờ khi, kiếm trẻ nuôi lần,

« Cho nên trò, tướng dị muôn phần.
« Trọ nhà Châu, xô Trụ diều dân,
« Bàn-luận ngó qua gần động,
« Thảm triều-dình, quẻ hồ dương lộng.
« Người gián chết, dạ cảm tôi trung.
« Bối Trụ mê, Đất-Kỷ lạ-lùng.
« Cảm thương, các tiên lâm nạn,
« Bản thân-phong, nhiều mạng mấy trăm (đi vô)

CHÍN MÍT (ra) NÓI : *Như ta : học lem-nhem ít chữ, nói phách-lối nhiều câu. Đờn-bà khen ai cũng lắc đầu, kẽ-dốt sợ chúng đều chạy mặt. Chớ mình thiệt là thẳng nói gióc, chữ chưa đầy lá mít !* (ngó lên thấy thơ) *Ủa ! ai dán bài thơ gì trên vách-tường đây ? Đọc chơi !*

MƯỜI ỒI (ra) NÓI : *Chín Mít đọc yết-thị chi đó ? Đọc lớn cho tôi nghe khin với, đừng ra nói phách chơi !*

CHÍN MÍT NÓI : *Mày dốt quá ! Thơ người ta đề đó, chớ yết-thị gì !*

MƯỜI ỒI NÓI : *Cha chả ! Tôi dốt vậy, chớ không biết chữ « NGO » sao ? Yết-thị nên mới đề năm « NGO » đó !*

THỊ-KHẾ (đứng sau lưng) NÓI : *Thằng Mười đừng nói gióc, đề anh Chín ảnh đọc thơ mà nghe. Hồi sớm-mai ta thấy thầy đạo-sĩ đề đó, phải yết-thị đâu ! Thôi, anh Chín đọc nghe anh !* (Có ông già che dù giấy ra, đứng sau làm thỉnh, đề coi chúng đọc)

MƯỜI ỒI NÓI : *Đề tôi đọc trước thử !* (đọc) « KHÍ YÊU KHOẾT LỎI QUAN CÀN. »

CHÍN-MÍT NÓI : *Bậy nà ! Khí yêu khuấy rối cung CÀN !*

ÔNG GIÀ (cười) NÓI : *Cũng còn sai một chữ CÀN, nghĩa là khô ; đọc KIỀN là trời, cung KIỀN cung KHẨM.*

CHÍN-MÍT NÓI : *Lão già Dền nói bậy ! thiên-hạ đọc CÀN-KHÔN, có lão đọc KIỀN, một mình một cách ! nín nghe thằng Mười đọc câu thứ nhì.*

MƯỜI-ỒI ĐỌC : « ĐỨC THÁNH BÓ-GIANG HƯƠNG TÂY ! »

CHÍN-MÍT NÓI : *Nghĩa gì kỳ vậy này ?*

MƯỜI-ỒI NÓI : *Ấy là nói chuyện ông Thánh dạy nghề dệt chiếu tại Cà mau, nên bảo bó vang hương Tây đó chớ gì !*

CHÍN-MÍT NÓI : *Đức-thánh bủa giang hương DẬU.*

MƯỜI-ỒI NÓI : *Nói vậy ông Thánh đó dạy làm lưới buông câu. Mà hương Dậu là hương nào ?*

CHÍN-MÍT NÓI: *Đoài thượng khuyết, chánh Tây đương Dậu, hướng Dậu là cung Đoài ở chánh hướng Tây.*

MƯỜI ỒI (vả miệng Mít 1 vả) NÓI: *Vậy mà dám cãi tôi chớ! Ba hồi cũng hướng Tây, tôi coi thiệt chữ Tây-nhứt, mà còn gọi là Dậu!*

ÔNG GIÀ NÓI: *Cung ĐOÀI chớ không phải cung ĐOÀI!*

CHÍN-MÍT NÓI: *Ông già này đọc một mình một cách! Chẳng hay ông họ gì?*

ÔNG GIÀ NÓI: *Tôi họ Đoạn!*

MƯỜI ỒI NÓI: *Họ gì lạ vậy? Đâu ông viết trên vách tường tôi coi!*

(Ông già viết tay không trên vách tường 段)

CHÍN-MÍT NÓI: *Ồi! Trời ôi! Họ ĐOÀN mà nói họ ĐOẠN! Thiệt ông già lai-căn nên đọc kè-kè mãi! Thôi thẳng Mười đọc nữa đi!*

MƯỜI ỒI ĐỌC: « MUỘN THAY MỊN THẮT TRÀO ca! »

CHÍN-MÍT (cười ngất) NÓI: *Trúng có một chữ mà thôi! Nghe ta đọc đây! « Muốn hay huyết nhuộm TRIỀU-CA! »*

ÔNG GIÀ (cười) NÓI: *Cũng còn sái một chữ! TRIỀU-CA, là cả buổi ban mai, ca trái thời liết!*

CHÍN-MÍT (trợn mắt) NÓI: *Ông đọc lại, một mình một cách, thiên-hạ đọc TRIỀU-CA đã quen miệng rồi, ông cãi sao lại phe đông! Mười, đọc thử câu chót đi!*

MƯỜI ỒI ĐỌC: « Giáp TỬ trong năm THÀNH NGỌ. »

CHÍN-MÍT NÓI: *Bậy nà! Sái 2 chữ: Giáp-ti trong năm MỒ NGỌ.*

MƯỜI ỒI (đá dit) NÓI: *Anh đừng ỷ học khá nói hiếp tôi, chữ TỬ là con rõ-ràng, anh đọc bậy sao nói tôi đọc bậy? Ông già, phải chữ TỬ là con hay là chữ TÍ, ông nói cho ngay!*

ÔNG GIÀ (cười ngất) NÓI: *Hai người phải hết! Chỗ khác đọc chữ TỬ là con, song chỗ này đọc GIÁP-TÍ là năm GIÁP-TÍ.*

MƯỜI ỒI (trợn mắt) NÓI: *Lão già nịnh, ta nhờ râu hết bây giờ đa!*

ÔNG GIÀ (cười) NÓI: *Không phải nịnh! Đọc sái thì ta cãi. Chú Chin đọc cũng còn sái hai chữ sau!*

CHÍN-MÍT NÓI: Hai chữ sau tôi đọc MỠ NGO, sai làm sao ?

ÔNG GIÀ ĐỌC: « Giáp ti trong năm MẬU-NGŨ. »

CHÍN-MÍT NÓI: Tôi thuở nay đọc: MỠ-KỶ, NGO-MÙI, chớ không đọc lai như ông vậy !

ÔNG GIÀ (cười) NÓI: Tôi quen cách đọc: MẬU-KỶ, NGŨ-VỊ, chớ không biết NGO-MÙI, chưa quen MÙI-VỊ chi hết ! Vì chỗ này đọc NGŨ mới có vận !

CHÍN-MÍT NÓI: Hèn chi người ta đọc: KHÔN-ĐOÀI, ông đọc KHÔN-ĐOÁI ! Bữa hôm tôi có gặp một người đọc đơn: MỸ-THO TỌA, có khi là anh sui của ông đó !

ÔNG GIÀ (cười) NÓI: Phải đó ! Ông ấy học một thầy với tôi, đọc Tọa là Tòà ; vì chữ ấy vận trắc, không phải vận bình !

MƯỜI ỒI NÓI: Ông này có khi ông đọc giấy nợ là: VI-THỌ-TRÁI chớ gì ?

ÔNG GIÀ (cười) NÓI: Phải phải ! Đọc VI, không dám đọc VÌ, và đọc: VI-THỦ-TU-TỪ.

CHÍN-MÍT (trợn mắt) NÓI: Ông này đọc: TU-TỪ, chắc ông đọc: VỊ-LẬP-TỪ chớ gì ?

ÔNG GIÀ (cười) NÓI: Phải phải ! Tôi đọc: VỊ lập từ, mượn mấy tôi cũng không dám đọc nôm là: VỊ-LẬP-TỜ đầu !

CHÍN-MÍT NÓI: Hơi nào mà cãi với ông già kỳ ! Rất đời thầy đạo-sĩ viết chữ NĂM còn trật ; lẽ thời viết chữ NGŨ một bên chữ NAM mới trúng !

ÔNG GIÀ (cười) NÓI: Các chũ dốt, dám chê người hay chữ, năm sáu mới viết chữ ; NGŨ chớ năm này tháng kia viết chữ niên là trúng lắm ! Sao dám chê người ?

CHÍN MÍT NÓI: Ông viết chữ SÁU làm sao ?

(Ông già viết tay không trên vách tường 書)

CHÍN MÍT NÓI: Ai nấy viết TIÊN bằng chữ LỤC, một mình ông viết CÁO bằng là nghĩa vì ?

ÔNG GIÀ (cười) NÓI: CÁO SÁU, gần nhau, TIÊN ăn nhập hàm-ân nào ? Tại viết chữ CÁO dối, kẻ dốt lắm viết ra chữ TIÊN,

CHÍN MÍT NÓI: Nói hữu-lý một mình phải sút, đọc bất-thông đồng miệng thời hơn. Đời dốt này ông phải ăn lâm sơn, tay ngang ấy nó không vì tuổi-tác, *đá ! Đi cho mau.*

ÔNG GIÀ (cười) **NÓI:** Dốt nói chữ dồng phe dám lược, già học nhu yếu thế phải thua. Dạy không ơn ẹp riết mắng đùa, tránh cho khỏe đi êm chạy miết !

CA CAO-SAN

« Ông thầy kia đề thơ ấy,
« Có kẻ dốt hẳn chê khang !
« Bày rành mà còn không phục.
« Vì bị làm nhằm tay ngang.
CHÍN MÍT: « Tim đang bò-càn chạy mau,
« Vì kiêng tác già không câu,
« Tha nhờ râu mương đầu.
« Còn chờ què giò hay sao ?
ÔNG GIÀ: « Tranh đua vô đề-lao,
« Thôi thôi thôi đi mau ! (chạy mất)
MƯỜI ỒI: « Thằng này đừng hùng-hào,
« Vượng tay tao, thời mầy nhào (đá mít nhào)

NÓI: *Cũng tại dốt đi dốt lại với nhau, mà hồi này ngạo ta, bây giờ ta dụng võ cho mi hết phách ghé !*

THỊ-KHẾ NÓI: *Thôi thôi, Mười ồi ! Tụi đánh nhau sao gọi đồng-bào, tôi can chủ mới toàn nhứt-sỉ. Đừng làm như vậy, thiên-hạ chê cái chữ đánh lộn, nó mất cái thẻ văn-minh đi. Có khi còn ở tù nữa *đá !**

ĐỒ-NGUỒN-TIẾN (ra) **NÓI:** *Quân chuyện chi mà chúng nó bu tại vách tường ta đó vậy ? Hỏi cho rành trở trả lại lời, nghe dặng rõ xét ra tội. Không phải chỗ nó đánh lộn !*

(Mít. Ồi ngó thấy quan lật-dật lánh mặt, còn Thị-Khế đứng lại thuật cho quân nghe yên... vãn...)

QUÂN (day lại) **NÓI:** *Bầm lão-gia : Bời đạo-sỉ đề thơ trên vách, nên thất-phu cái chữ dựa hè. Nó chạy rồi tôi bầm ông nghe, thơ đề đó chữ đề giấy dán. Xin ông lại xem cho tường tận !*

ĐỒ-NGUỒN-TIẾN (gỡ thơ xem) **NÓI:** *Gởi thơ xem chưa rõ ý ngài ; nhưng mà, khí yêu hiện vào cung, thì y diềm ta coi thiên-văn lắm ! Thấy yêu lộng cũng phù diềm lão. Chắc là bất lợi cho đất Triều-ca này tại năm MẬU-NGŨ !*

NGÂM : « Điềm trời đã hiệp lời tiên,
« Mé nàng Đất-Kỷ, quên miền Triều-ca.

CA VỌNG-CỔ HOÀI-LANG

« Trời bày điềm yêu khí,
« Với đạo-sĩ ghi bài này,
« Ngày sau giáp binh dầy-dầy
« Sẻ ra như vầy !
« Bồn phận này, có gì không tâu.
« Già rồi sau cũng thác,
« Can thẳng lời, nguyện trả ơn vua.
« Như chúng tâu chém thiết,
« Thà rụng đầu quyết giữ hồn trung.
« Vì một nàng, phế ngại lạ-lùng.
« Bởi Đất-Kỷ phục tùng,
« Cứu-trùng lòng dấm sa ;
« Minh giấu điềm, trách-nhậm về ta,
« Viết biểu dung qua một lần.
« Loài cận-thần màng chi.
« Mặc hoạ bề gì, lòng cũng chẳng nao.
« Bởi thấy cả trào, nhất dám nào can ngay.

(Thương-Dung đi tới)

NGUỒN-TIẾN NÓI : *Tôi kính mừng Thừa-tướng.*

THƯƠNG-DUNG NÓI : *Tôi chào quan Thái-sĩ, vì có nỗi buồn mà than thở vậy ?*

NGUỒN-TIẾN (đưa thơ) NÓI : Xin xem thơ đạo-sĩ đề tường, thời biết triệu thiên-văn hiệp dấu. (Thương-Dung cầm coi gác đầu lia)

NGÂM : « Điềm trời yêu khí vào cung,
« Bốn câu đã mách, chín-trùng sẻ xiu !

CA HÀNH-VÂN

« Yêu khí nhiều, nhập cung Kiền,
« Giống tiếng thần tiên.
« Gươm linh đốt, không chết bệnh yên,
« Thiết nàng Tô yêu-mị.

THƯƠNG-DUNG : « Điềm ông thấy, tôi đủ tin hẳn chắc yêu-tinh,
« Nó thâu hồn khiến vua tuyệt dền.

NGUỒN-TIẾN : « Bởi quyền tôi mọn, can chẳng ra chi.

« Khi trống nổi rền, nhiều ông gián lược,
« Mà chúa bỏ ngai luôn !

THƯƠNG-DUNG: « Thành-Thang sể mất, tại chúa li-bì,
« Sánh Kiệt thua gì, nội trào không vì ai !
« Nguyễn phen này làm sớ dưng ngay.
« Chết thân không tiếc,
« Miễn vua có ngự trên ngai.

MAI-BÁ (đi đến) NÓI: *Tôi chào Thừa-tướng với Thái-sử.*
(2 ông chào lại). Xa vừa nghe, nghe đả trái tai ; tức phải nói,
nói thời mich bụng.

THƯƠNG-DUNG NÓI: *Mich lòng ai ?*

MAI-BÁ NÓI: *Mich lòng ông chớ ai !*

THƯƠNG-DUNG NÓI: *Chuyện chi ông nói thẳng mà
nghe, tôi không phiền đâu mà ngại !*

MAI-BÁ NÓI: *Rất đời quan Thái-sử coi thiên-văn chức
nhỏ, còn liều mình dưng sớ can vua. Như ông là: Quyền
coi chuông vạc, chức sửa dương âm ; gặp nịnh thời bằm,
thấy gian phải giết. Thăm kẻ quyết, thường tôi lành ! Vua
phải thời làm thình, chúa lỗi liền ra gián. Có đâu : Tàu ngay
thời tiếc mạng, thấy vạy cũng chịu lòng ; cứ hưởng lộc
đình-chung, không xứng ngôi Thừa-tướng, mà !*

CA TÂY-THI

« Lời ngay đâu vì bức trên,
« Miễn nêu tên, chớ không tiếc mạng.
« Danh vọng Tề-tướng, không dạn việc can.

THƯƠNG-DUNG: « Bối liễu mình tôi, trống lệnh nghe vang,
« Ông đã thấy tôi đây, hết sức tâu can.
« Cự vì vua, tránh ngai chẳng ngự,
« Nếu vào cung-loan, tội chết rõ-ràng !
« Tức đã can chẳng dặng, dăm sắc đêm ngày.
« Nịnh theo hoài, bày việc chẳng ngay !

NGUỒN-TIẾN: « Vì ông nóng giận nên than,
« Lời thẳng phân ngang, không suy xét lại ;
« Tại mạng già này chẳng đoái,
« Bối thấy khi yêu tấu đại,
« Chắc hại nào không.

MAI-BÁ: « Liều mình tớ, trối với các ông !
« Nóng lòng trung, hỡi ông tha tội,

« Tôi đành chịu lỗi, phải hội nhau vào.
« Dầu mà làm sao, há nại gươm đao !
« Tôi đã cam vong thân, mất nước không sao,
« Vậy còn hơn, sống coi biển loạn,
« Tiếng đời chê-bai, thiệt xấu cả trào,
NGUƠN-TIẾN : « Dưng biểu tôi cũng vậy, dầu tiếc thân này,
« Gươm cầm chừng, chờ loạn nhục thay !
THƯƠNG-DUNG : « Hai ông lòng thiệt rất ngay,
« Liều luôn thân này, quyết vào cung cấm.
« Chúa chẳng nghe nôi giận, ưng chết cho toàn.
NGUƠN-TIẾN : « Đồng vô dền, viết biểu can vua.

HẠ MÀN

MÀN THỨ BẢY

« Can Trụ-vương, hai người bỏ mạng. »

TRỤ-VƯƠNG NÓI : Đền Cửu-ngũ lánh vòng sớ sách, cung Thọ-tiên vui thú đờn ca. Thẻ ngươn-tiêu đèn đuốc sáng-lòa, đường tiên-nữ ngọc vàng ròn-rạng. Nhìn mi-nhơn cũng đủ no mà !

ĐẮT-KỶ NÓI : *Muôn tâu* : Trị dặng ngôi trời rất khó, hưởng bền việc khoái mới mau ; nếu lo mỗi bữa gọi còn lâu, dầu sống ngàn năm như chết yểu ! *Hướng chi không tới trăm tuổi, tội gì bó buộc cho cực thân !*

TRỤ-VƯƠNG (cười, vuốt-ve khen) NÓI : *Mi-nhơn nói rất thông, thiệt mở-mang trí hóa cho trăm lăm !* Giữ phú-qui mọi đời chẳng thiếu, hưởng phong-lưu tiên sống không bằng. E đình-thần can-gián cực thân, khiến quã-dức lo-lường mệt trí.

THÁI-GIÁM (vào qui) TÂU : *Muôn tâu* : có Thương thừa-tướng xin vào cung tâu việc cần kíp ! Thấy có Mai-Bá và Ngươn-Tiến nữa, xin Thánh-hoàng định-đoạt !

TRỤ-VƯƠNG NÓI : *Thương-Dung làm tôi ba đời, vào cung trăm tha tội, Sao Mai-Bá với Ngươn-Tiến dám khinh phép mà vào cung !* Nội-thị truyền cho Thương Thừa-tướng vào chầu ! (nội thị ra)

THƯƠNG-DUNG MAI-BÁ NGUON-TIẾN (vào quì lạy) CHÚC : Vua tha tội lỗi ba tôi, chúa sống lâu dài muôn tuổi.

TRỤ-VƯƠNG (giận) NÓI : Có việc chi cần kíp, mà Thừa-tướng phải vào cung ?

THƯƠNG-DUNG (dùng sớ) TÁU : Thái-sử cầm quyền tâu-cáo, thiên-văn ứng triệu lạ-lùng ! Viết biểu rồi, tôi dùng thể vào cung ; bàn diềm lạ, gã theo châu dợi lịnh.

TRỤ-VƯƠNG (đưa sớ cho ĐẤT-KỶ) NÓI : Mỉ-nhơn xem xét sớ này, Nguơn-Tiến kêu-nài diềm ấy. Ai nấy cũng nói quyết yêu-mị hiện vào cung là có nào vậy ?

ĐẤT-KỶ NÓI : Đạo-sĩ trước dối ma truyền sự huyền, Nguơn-Tiến nay tung dấu đặt đều chuyện. Ấy là một phe huyền-hoặc cho loạn lòng dân ! Dân không diên nghe tới cũng diên, nước chẳng loạn bày ra liền loạn !

CA KHÔNG-MINH TỌA-LẦU

« Chúa ở trong cung, mà quỉ dám vô,

« Tiếng dối khi vua, tội phải sớm rằng.

« Dám đặt đều, cho rối lòng dân.

« Chém bêu-dầu, hết kẻ làm theo,

TRỤ-VƯƠNG : « Phân như lẽ ấy, thiệt trí vô cùng,

« Nguơn-Tiến dối chúa, phải cứ gia-hình,

« Nước đương hồi thanh-trị bình yên.

« Dám kiếm lời, khuấy loạn lòng dân.

« Rằng yêu-mị, xâm vô cung điện,

« Huyền-hoặc này, tội đáng phân thây.

« Bắt Nguơn-Tiến liền !

« Truyền quân mau dần chém đầu bêu,

(quân trói Nguơn-Tiến)

THƯƠNG-DUNG (quì) TÁU Dạ muôn tâu : Nguơn-Tiến là tôi tiên-đế, thiên-văn còn chứng đồng-nhơn. Xin chúa-thánh ra ơn, tha tôi hiền khỏi tội.

NGÂM : « Cúi đầu xin nhậm lời này.

« Tha người Nguơn-Tiến, đòi thầy thiên-văn.

CA HÀNH-VĂN

« Ôn chín-trùng, vị công-thần;

« Xuống phước làm nhơn.

« Như Nguơn-Tiến, giữ chức thiên-văn,

- « Tự trào xưa roi lại.
« Nay xem sai, xin bảo ai thử có yêu chẳng.
« Nếu bêu đầu, rất oan đại-thần.
MAI-BÁ ; « Đả tưng công lực, coi sở tư-thiên.
« Tiên-đế để truyền, đầu kia tóc bạc,
« Thà cách chức đuổi đi.
THƯƠNG-DUNG : « Nhờ ân thăm xét, mưa giết quan trào,
« Náo động chư-hầu, nghị nhiều câu về sau,
MAI-BÁ : « Cầu Thánh-hoàng sớm ngự ra ngai.
« Chớ nên mê sắc.
« Xin tha Nguơn-Tiến hôm nay.

CA MÃU-TÂM-TỬ

- ĐẤT-KỶ : « Nguơn-Tiến kia tội đáng phân thây.
« Mai-Bá nọ cả gan cưỡng-từ,
« Chắc một ý lập làm phe-đảng.
« Lời nói nghe biết nào sai.
« Chẳng khá vị ai.
« Trừ tôi loạn, mỗi nước bèn dai,
« Xin Thánh-hoàng, xử tội này đây,
TRỤ-VƯƠNG : « Mai-Bá thiệt cả gan cưỡng-từ,
« Nào dung nhà-ngươi dặng đầu !

CA KIM-TIÊN

- MAI-BÁ (giận trợn mắt) : « Quả hôn-quân, bị loài yêu-tinh.
« Nó quên dụ, nên không ra đèn ;
« Rõ Đất-Kỷ, nó là yêu-ma.
« Muốn hại thân ta,
« Gan trung thần, thác đầu sợ, coi việc thương !
« Song rất ưỡng, công dày chúa Thang,
« Nay quỷ phá tan !
ĐẤT-KỶ : « Cái quân thất phu ngang dọc,
« Mi làm mặt trung, mà vô cấm cung,
« Theo luật kia, phép nước chẳng dung.
« Tôi nhục vua, giết nó đã xong,
« Để chi tôi nghịch, mau truyền tru diệt.
TRỤ-VƯƠNG : « Mai-Bá khi vua,
« Quân đem chùy đập, nát đầu xương đập !

(Quân áp ra bắt trời Mai-Bá, Thương-Dung đứng chết điển)

ĐẮT-KỶ NÓI: Vô-sĩ hỏi khoan-khoan, Thiên-nhan xin huởn-huởn.

TRỤ-VUƠNG NÓI: *Không đập đầu Mai-Bá, để nó sĩ-nhục mà nghe hay sao ?*

ĐẮT-KỶ NÓI: Tội vô-lễ ngó vua mà trừng-trợn, dũa bất lương chỉ chứa lại múa-men. Kêu hôn-quân tội nặng chẳng hèn, xử nghịch-dảng hình thường chữa được. Đập đầu nó, dùi tạt-lê còn dễ xác ; dốt thân chàng, ống bào-lạc mới tiêu xương. Ngươn-Tiến kia, bêu đầu ấy theo lẽ thường ; Mai-Bá nọ, cầm ngục này chờ kiêu lạ !

TRỤ-VUƠNG HỎI: *Bào-lạc ấy cách thức ra làm sao ?*

ĐẮT-KỶ NÓI: *Bào-lạc hình như cột đồng, đúc bằng đồng lọc, bề cao 20 thước mộc, bề tròn 8 thước, khoét miệng 3 từng để lửa than, quạt ống đồng cho đổ. Bắt những kẻ đặt đều gạt chúng, xiềng những quân già miệng mắng vua. Ghịt ôm vào, hết khói thời ra tro ; bó ộp lại, tiêu xương và hết thịt. Thời quân dài lưỡi ghè góm mới hết can cho !*

TRỤ-VUƠNG (mừng) NÓI: *Mỉ-nhơn thiệt là tri-hóa vô song, bày cách xử bào-lạc ấy, mới có thể mà rặng kẻ khác dặng ! Tả-đao ! Ngươn-Tiến kia, đem chém quách bêu đầu ; Mai-Bá nọ, dẫn cầm tù đợi lĩnh, (Quân dẫn 2 người vô)*

(Đắt-Kỷ thấy Thương-Dung chết điển, thì háy một cái rồi bước vào trong)

THƯƠNG-DUNG (qui lạy) TÁU: *Cúi đầu tâu trước cung loan, tỏ dạ nhờ trên lọng chúa. Như tôi: Già-cả càng ngày lẫn-lộ, mỗi-mê nhiều lúc ốm đau ; cho qui-diền nhờ đức cao sâu, dặng dưỡng-lão đợi ơn trời đất !*

TRỤ-VUƠNG NÓI: *Như khanh là: Già còn sỏi không lời thất-lật, nhàm muốn thôi khỏi việc nhọc-nhàn ; trăm dáu nở buộc khanh, khanh cũng không phiền trăm. Để trăm truyền quan đưa đón và viếng thăm Thừa-tướng cho thường.*

THƯƠNG-DUNG TÁU: *Cám ơn trời thăm-thăm, nhờ lọng biển minh-minh. Đời thái-bình, xin từ chức dưỡng mình ; phần bạc nhược, nên tạ vua lui gót !*

NGÂM : « Cầm-chùng ăn lộc không ngon,
« Vua cho về xứ; đầu lòn tạ ơn.

CA VỌNG-CỔ HOÀI-LANG

- « Lòng bần-dùn thương chúa,
« Mắc bệnh phải lui mình về.
« Nhờ ơn đoái thương nhiều bề,
« Bảo quan đưa về.
« Hỏi lại còn khiến người thăm lom.
- TRỤ-VƯƠNG : « Lòng thành thương lão tướng,
« Nay trở về, dạ trăm bưng-khuân !
« Sai các quan tống-biệt,
« Là trọng vì có nghĩa cùng vua.
- THƯƠNG-DUNG : « Nguyên dặng mùa khiến vua đẹp lòng,
« Thấy cống-lễ bệ-rồng ;
« Sẻ đồng châu để-dô,
« Trời đất hòa các quận đều no .
- TRỤ-VƯƠNG : « Cảm cảnh khanh đi dận-dò,
« Bề lộ-dồ bình an.
- THƯƠNG-DUNG : « Chúa ngự đèn vàng, rồng đả giỡn châu,
« Hưởng phước chẳng sâu, tờ cúi đầu lui ra.

HẠ MÀN

MÀN THỨ TÁM

« Đưa Thừa tướng, bốn vị họa thơ . »

TỈ-CANG NÓI : *Vỏ-thành-vương ôi ! Vua truyền vương-huynh là Vi-tử-Khải với đại-phu Cơ-Tử dự tiệc tiên-hành, mà đưa Thừa-tướng qui-diễn. (Vi-tử-Khải, Cơ-Tử bước vào)*

TỈ-CANG, HOÀNG-PHI-HỒ NÓI : *Chúng tôi chào vương-huynh với Cơ-đại-phu !*

(Hai ông chào lại vân vân....)

TỈ-CANG NÓI : *Cảm Thừa-tướng thua buồn trí-sỉ, là vì : chạnh tư-thiên can-gián vong thân. Hỏi còn giam Mai-Bá : Đắt-Kỷ làm bào-lạc đủ phần, thời : Mai-Bá bị hành-hình tan xác !*

NGÂM : « Từ này hết kẻ gián-can,
« Người lui chiều tối, sao tàn rặng-dông .

CA TỨ-ĐẠI (*lớp xang dài*)

- « Khả thương cho, Nguơn-Tiến tội trung,
« Tấm thân già, vua đem ra xử !
HOÀNG-PHI-HỒ : « Kể anh-hùng màng chi sanh-tử.
« Gián tận-tình, cho rành phận-sự.
« Dầu thân nát tan đâu nại.
« Miễn vua xa loài tà.
VI-TỬ-KHẢI : « Hôm nay Thừa-tướng về nhà,
« Đại-phu ngục-rạc hành-hà.
« Bạc-bểo này ta trách Thiên-nhan
« Nghe theo khuynh-thành sao an !
CƠ-TỬ : « Bốn tôi ngay ở đây mảng đợi,
« Lòng cảm cảnh, những yêu vì,
« Thừa-tướng lánh chốn sâu bi.
« Đãi xong rồi ra đi ! (Thương-Dung đến)

BỐN VỊ ĐỒNG CHÀO : *Chúng tôi mừng Thừa-tướng !*

THƯƠNG-DUNG NÓI : *Tôi chào bốn ông !*

TỈ-CANG NÓI : *Mời vương-huynh thay mặt chung-cùng, thỉnh Thừa-tướng vị tình hỉ-hạ. Xin Thừa-tướng nhậm ly này ! (đưa ly rượu)*

THƯƠNG-DUNG (bung rượu) NÓI : *mời bốn ông uống cùng tôi cho vui !* Thương bốn vị châu rơi lả-chả, phò một trào tình nặng bấy lâu. Khó can vua nên phải xa nhau, hăng nhớ bạn dễ đau ngui dạ !

NGÂM : « Hồ minh nên phải từ quan (lau nước mắt)
« Thảm ông thái-sử, thương chàng đại-phu !

CA TỨ-ĐẠI (*lớp xang dài*)

- « Khó can mà cứu người ngay,
« Thẹn mặt này, giả chúa mà đi.
« Can không màng nhìn bạn hồ thay !
« Đất-Kỷ bày vua nghe theo hết,
« Nếu can lửa thiêu mà chết,
« Hết còn ai gián can bệ-rồng !
TỈ-CANG : « Đả thoát chốn chim lồng.
« Thung-dung như hạc trắng, cánh hồng.
VI-TỬ-KHẢI : « Chén rượu này, để kiến phần ông,
« Thanh-thời cá về theo sông.

HOÀNG-PHI-HỒ : « Thảm thân tôi nổi-trôi chưa biết đặng.

« May-mắnng phước ông rồi,

CƠ-TỬ : « Xin uống vị tình tôi.

« Sẻ lần-hồi, mấy dặm xa-xuôi !

THƯƠNG-DUNG NÓI : Tôi giả-từ xin ngâm bốn câu thơ,
người bin-rịn khiến tuông hai hàng lụy !

NGÂM-THI :

« Phò tá ba trào một tấm trung.

« Anh em khuya sớm thấy chung-cùng,

« Lỗi vì lập út, cơ trời dứt !

« Nay khiến ra về, tội khá dung.

HỌA VẬN

TỈ-CANG NGÂM : « Tiên-hành một tiệc giả tôi trung.

HOÀNG-PHI-HỒ NGÂM : « Rót rượu đưa ông lụy nhỏ cùng.

CƠ-TỬ NGÂM : « Minh tớ người dung, tù bởi gián.

VI-TỬ-KHẢI NGÂM : « Lui về đừng ngại, hưỡnng thung-dung.

THƯƠNG-DUNG (ngó Vi-Tử-Khải) NÓI : Lượng biển Đông,
tôi cảm, lại thẹn-thùng ; tình sông Lệ, tớ vưng, rồi từ giả.
Vương-huynh không hẹp dạ, Thừa-tướng phải cầm quyền.
Vương-gia thời đỡ việc ngựa-nghiêng, đại-phu cũng xem
cơ may rủi.

NGÂM : « Sao mai gần sáng lặn lần,

« Một cây khó đỡ, trăm phần riêng lo.

CA VĂN-THIÊN-TƯỜNG

« Lầm hồi xưa, lập út rất nghịch tháy.

« Nay khiến ra, bỏ việc chánh này,

« Minh can chúa chẳng chịu nghe,

« Phải xin nghĩ về đồng.

« Từ này nhờ mấy ông.

« Giữ mối giếng trong.

TỈ-CANG : « Giao anh em tôi, nhiều cái khó vô cùng.

« Vái nửa Văn-Trọng về can-gián,

« Sớm tiêu trừ loài gian.

HOÀNG-PHI-HỒ : « Vua hay nghe lời Tô-phi,

« Nói sự chi,

« Trong cung-vi, Bí-Trọng Vu-Hồn,
« Tàu giời nửa ; ai can mạng chẳng dặng toản !
VI-TỬ-KHẢI : « Dòm giang-san,
« Lòng riêng than, khó nổi hộ trì,
« Cho dặng vững ; vì mê cái sắc khuynh-thành.
« Còn khổ đến mình,
« Đành ngậm-câm làm thịnh .
CƠ-TỬ : « Cầm cảnh tôi trung, vị tình vài chung.
« Ước dặng phước thọ nối dòng,
« Chúng tôi thiết nhớ thi-chung.
« Kinh đưa về rừng-thung.

NGÂM : Giả-từ bằng-hữu thẳng xông,

BỐN ÔNG NGÂM : Non Nam thong-thả, cội tòng đạo chơi.

VÃNG

Tuồng "Khương-hậu thọ oan" sắp xuất bản.



In tại nhà in XƯA-NAY, Nguyễn-háo-Vĩnh,
62-64 Boulevard Bonard Saigon.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to include several lines of characters.

In the name of
HONORABLE
MEMBERS
OF THE
LEGISLATIVE
COUNCIL

Handwritten text at the bottom of the page, possibly bleed-through or a signature. The text is very faint and illegible.

In tại nhà in XU'A-NAY

o o o NGUYỄN-HÁO-VĨNH o o o

o 62-64, Boulevard Bonard o o

o o o o SAIGON o o o o

o o o o Mars 1927 o o o o

姐 己 入 宮

NGƯỜI VIẾT :
TRẦN-PHONG-SẮC



NGƯỜI XUẤT BẢN :
LÊ-VĂN-TIẾNG

Cấm in trùng và đem ra diễn mà không
thương-nghị trước cùng chủ-bản.
Những cuốn gian thì không có chữ ký tên
Lê-văn-Tiếng.

TOUS DROITS RESERVÉS

Xuất bản tháng Avril 1927



IN TẠI NHÀ IN XƯA-NAY

62-64, Boulevard Bonard, 62-64

SAIGON

1927

CÁC HÃNG BUÔN!!

CÁC NHÀ CÔNG NGHỆ!!

CÁC NHÀ LÀM SÁCH!!

—

Quý vị muốn làm Quảng-cáo, Catalogue hay làm
Hinh-in sách cho dặng sinh đẹp, xin mời quý vị
lại tiệm NGUYỄN-CHÍ-HOÀ dặt làm Bãng in thi
quí vị dặng vừa lòng. Bồn hiệu có khắc con dấu
đồng, bãng đồng, chạm mộ bia đá cầm thạch đủ
kiểu. Đóng giầy tây và annam, thêu kiểu kim thời.

Bán các thứ nón Feutres, nón Casques bằng nút
ve, nón vải bông. Bán các thứ ren bắc, các hàng thêu
màu bằng satin như mặt gối, chanh Tứ-bình chơn
mặt, vân vân.

M^{me} VEUVE NGUYỄN-CHÍ-HOÀ

83, rue Calinal — SAIGON

KÍNH MỜI