

In lần thứ tư

Mỗi cuộn 0\$60

80
Indoch
1020

初代傳

CHUYỆN ĐỒI XU'A

57 chuyện lạ lùng, thuở giờ chưa ai thuật.



Fables et Légendes
Annamites inédites

PUBLIÉES PAR

PHẠM-VĂN-THÌNH
CHOLON

Bồn này M. Đinh-thái-Sơn đã nhường đứt
quyền xuất bản cho tôi.

TOUS DROITS RÉSERVÉS

Cuốn gian thì không có đóng con dấu
riêng của Phạm-văn-Thình



IN TẠI NHÀ IN XUA-NAY

60-64, Boulevard Bonard, SAIGON

1929

Hay xem!

Hay làm!

Tuồng hát Cải-lương

THÔI-TỬ THÍ TÈ-QUÂN

SOẠN GIẤP: NGÔ-VĨNH-KHANG

Tấm tuồng này diễn theo truyện « ĐÔNG-CHÂU LIỆC-QUỐC ». Có chụp nhiều tấm hình thiệt đẹp; viết đủ năm điệu lối rất hay! Xin rút ít câu dưới đây:

Lúc Thôi-Tử biệt vợ nói: « *Nãy em ôi! Chờ như đói ta đây*: Câu thệ-hải, hãy còn in mặt đá; tiếng minh-san cũng vẫn gắn đầu non. *Ngày hôm nay qua có đi rồi, qua xin em*: Mản tinh-chung nét mực chờ pha son, duyên kim-cải màu đen đừng nhuộm trắng ».

Lại như câu Thôi Phu-nhơn tiên chồng nói: « *Chàng ôi!* Đưa bạn ngọc khuyên giữ gìn vóc ngọc, chuốc chén vàng xin ghi nhớ lời vàng. Đừng ham nơi kim-mả ngọc-dàng, mà phụ tiếng minh-san hải-thệ. »

Lại lúc Thôi-Tử ở ngoài ải nói: « Nhờ đức chúa kỵ khai đất thắng, cậy oai trời mả đáo thành công. Bình vừa ra giẹp giặc liền xong; *Bồn-chức cũng muốn thâu binh hồi trào bái mạng nhưng mà*: Rủi gặp tiết Đông phong lạnh lẽo Nèn *Bồn-chức phải tạm đồn binh tại đây trong ít bữa*. Vì lòng thương tướng-sĩ, bối dạ xót ba quân. Chốn ải đồng tạm trú nghỉ chòn, chờ hết lạnh sẻ thâu quân yết chúa. (Trống đồ canh hai) *Than ôi!* Trống bên lầu đả đồ, nghe trống lầu như gợi nhớ khêu thương. Vầng ngọc thố đả lên, thấy ngọc thố bỗng xui buồn khiến thảm. *Bởi vì tôi đây muốn*: Gõ ách nước nên xa quê lia quán, cứu nạn dân đành phụng tản loan chia. *Thiết tôi đây*: Chẳng quản chi đẹp tuyêt chốn sơn khê, chũ thương cho Chiết-kinh của tôi: Đành những chịu ấp sầu nơi phòng lạnh ».

Xem sơ mấy câu trên đây thì qui vị đả biết tuồng viết hay dở thế nào; lại người viết tuồng này là người mà đả viết cuốn « VỎ-TỔNG SÁT TẦU » và cuốn « ĐƯỜNG-THẾ DÂN TREO NGỌC ĐÁI ».

PHẠM-VĂN-THÌNH

Nº 170, rue Van-Vollanoven. — Cholon

TRUYỆN ĐỜI XƯA

1. — TRUYỆN LÃNH-TẠO

DEPOT LEGAL
• INDOCHINE •

Nº 11397

Xưa, tại tỉnh Nghệ-an, huyện Hương-sơn, làng Tuần-lễ, có một người tên là Lãnh-Tạo. Khi mới sanh có cái vít đỏ nơi lồ tai. Lúc còn nhỏ học hành giỏi lăm, nghề văn nghiệp vở đều hay cã thẩy, mà tánh hay ăn chơi hoang đàng lăm. Có một ngày anh ta đánh bạc thua ; túng thế mới đi ăn trộm, chúng bắt đặng, phải ở tù. Mà anh ta giỏi lăm, nên bẽ xiềng leo thành, trốn đặng. Không dám về nhà, mới rủ chúng đi làm giặc ; thiên hạ thấy anh ta có tài, nên theo đồng lăm, đem nhau lên ở Truông-mây, lập binh có đội ngũ.

Thuở ấy vua Minh-Mạng, đời nhà Nguyễn, sai quan Thượng-công, là Lê-Duyệt, làm chức Tông-trấn, ra tỉnh Nghệ-an, thì ai nấy rùng rùng ra đầu quan Thượng hết, còn một mình Lãnh-Tạo ỷ tài giỏi không chịu đầu. Nên quan Thượng-công ra yết thị cho dân, ai có mưu chi bắt đặng Lãnh-Tạo, là người có vít đỏ nơi lồ tai, thì thường một trăm lượng vàng, và cho làm quan. Khi Lãnh-Tạo nghe yết thị làm vậy, mới sắm quân gia tử tế giã làm thanh tra vua sai đi thăm các tỉnh, kéo cờ đỏ có đề chữ rằng : *Phụng mạng khâm sai*. Đi thẳng đến tỉnh Nghệ-an, quân gia đều bồng súng vác gươm trần, đi thẳng vào công đường, chẳng ai dám nói gì hết.

Anh đội hồn lật đật chạy vào dinh sau, bẩm với quan Thượng, quan Thượng mới ra ngồi, Lãnh-Tạo liền nắm tay quan Thượng mà hỏi rằng : « Ông có biết Lãnh-Tạo là ai chăng ? Nay Lãnh-Tạo là tội dày, có vít đỏ nơi lồ tai dày. Nay, vây chờ tôi tội gì mà biếu người ta tim bắt làm vậy ? Nay tôi về đây cho mà biết mặt, ông tính làm sao thì tính đi ». Quan Thượng mới nói rằng : « Ta đến cai trị xứ này : ai ai cũng đều chịu phục, một mình nhà ngươi không chịu phục ta, nên ta biếu bắt. Thôi, mà bây giờ nhà ngươi đã ra mặt, thì ta ban cho một trăm lượng vàng, ba trăm lượng bạc, đừng có làm giặc nữa, kết nghĩa anh em với ta ; rồi ta tâu vua tha tội cho, và cho làm quan nữa ». Lãnh-Tạo rằng : « Vàng bạc thì chịu, bằng làm quan thì không chịu. Vậy ông phải cho một trăm linh đưa tôi về rừng ».

Quan Thượng-công sợ nó giết, nên phải cho linh đưa đi.

8^o Indoch.

1020



Đó rồi quan Thượng-công tức minh giận lắm, mà nói rằng : « Từ ta làm quan đến rày, không mắc mưu ai, mà bây giờ mắc mưu thằng Lãnh-Tạo, sự này là tại đội hầu quân canh ơ hờ, nó mới vào thấu đặng ». Nên ông bắt đội hầu quân canh, ông chém hết. Rồi sai người ta đi tầm ván mẹ và vợ Lãnh-Tạo đem về.

Mới dạy làm cái lầu cao ba trăm thước, để mẹ và vợ Lãnh-Tạo ngồi trên ấy, có ý cho Lãnh-Tạo ngó thấy. Lại dạy viết thơ gởi cho Lãnh-Tạo mà nói rằng : “ Như Lãnh-Tạo có chịu về đầu, thì ta tha mẹ và vợ, bằng không thì ta chém ”. Khi Lãnh-Tạo đặng thơ mới than rằng : “ Có mẹ mới có con, có hiếu mới có trung. Nay mình tữ tế, ngựa cỏi, lọng che, mà đề cho mẹ phải chết thì chẳng ít gì ”. Nói đoạn đam linh tướng về đầu cho an thân mẹ.

Về đến cửa thành, Lãnh-Tạo mới làm một bài phú, nói mình tài giỏi lắm không ai làm chi đặng, mà bối thương mẹ, mới ra đầu. Quan Thượng coi bài phú thấy nó hơi xác; nên giận mà chém đi. Rồi làm tờ tâu và gởi bài phú về cho vua Minh-Mạng. Vua coi, thì quở ông Thượng-công, sao người giỏi làm vậy mà chẳng đam về kinh, cho vua xem ; nên vua phạt quan Thượng mất nguyên bồng một năm.

2. — TRUYỆN ĐỄ TRỨNG

Có một người tên là Trần-thế-Vĩnh, vợ là Nguyễn thị Thoại, ở làng Chí-châu, tổng Thượng-nhứt, huyện Thạch-hà, tỉnh Hà-tịnh, về đời nhà Lý. — Vợ chồng ở với nhau hơn mươi lăm năm, mà không có con, hai vợ chồng chừng bốn mươi tuổi.

Có một ngày kia, tiết mùa thu, trời mưa nhiều lắm, người vợ lấy cái vò hứng nước mái nhà mà uống. Khi ấy chừng canh tư, thấy một cái sao trên trời sa xuống trong vò. Người vợ lấy làm lạ, kêu chồng ra coi. Hai vợ chồng tinh cùng nhau dừng cho ai hay, để mà uống. Đó rồi người vợ có nghén ba năm mà chưa đẻ, thiên hạ nói rằng đau bịnh cũ trường; mới chạy thuốc tháng phù pháp hết sức chung không lành, nên phải để vậy mà chịu. Ngày mồng một tháng giêng, giờ ngọ, mới đẻ đặng ba trứng sắc xanh. Vợ chồng lấy làm lạ lắm, liền giấu không cho ai hay biết. Đặng mười tháng nở ra ba con rắn: con thứ nhứt sắc xanh dầu dỏ; con thứ hai sắc gấm dầu xanh; con thứ ba sắc trắng dầu

đen ; hết thay bờ dài chừng một thước hai, càng ngày càng lớn, thiên-hạ đều sợ. Người cha đi đâu, thì con rắn lớn, đi theo đó. Có một lần người cha đi làm rẫy, cầm cái rựa phát cỏ, chặt đứt đuôi con rắn chảy máu ; người cha sợ liền trở về. Thì con rắn hiện ra một người con trai lịch sự, bờ cao mười thước, mặt mũi tốt tươi, mời nói với cha mẹ rằng : “ Ba anh em chúng tôi là tướng trời phải đọa, sai xuống đầu thai, dặng giúp nước, mà cha mẹ không biết. Ngày giờ cha mẹ làm vậy, thì để hai em ở lại đây, tôi lên trời làm sóng làm gió cho thiên-hạ biết.” Còn hai con rắn ở lại, thì hóa nên hai người tài năng không ai bằng. Cho nên đời nhà Lý có hai ông tướng mạnh.

Khi ấy nước Tàu muốn lấy vàng bạc xứ Quảng-nguyên, cùng ngà và quế xứ Nghệ, thì không lấy dặng, là nhờ có hai ông tướng ấy giữ gìn. Cho nên đời nhà Lý phong chức cho hai ông ấy làm Nguồn-soái cai các quân lính thủy thủ. Sau có lập miếu mà thờ ; đến đời nhà Nguyễn còn hiền linh.

3. — TRUYỆN CÔNG-CHÚA NHÀ LÊ

Thuở đời nhà Lê vua Thánh-Tông, niên hiệu Hồng-đức, sanh dặng một gái, là Mai-Châu. Vừa dặng mười ba tuổi, khi ấy có giặc mọi Ngũ-quảng (Quảng-bình, Quảng-trị, Quảng-đức, Quảng-nam, Quảng-ngãi) làm nghịch ; có tướng là Ngô bát-Ngạo xưng mình là người nhà Minh hiệp với mọi mà làm giặc. Vua sai tướng vô đánh mà không lại, thì Công-chúa Mai-Châu tâu vua rằng : « Các quan đánh giặc này không dặng, xin vua cho tôi đi đánh mới dặng nó. » Vua thấy con nő mạnh mẽ làm vậy, thì cấp mười chiếc tàu và năm mươi binh cho con đi đánh giặc Ngũ-quảng. Vừa tới hòn núi Án-ngang tại tỉnh Quảng-bình tàu đậu lại đó ; nǔa đêm nỗi sóng gió dông mưa chuyển động trời đất, hiểu lại là Giang-thần dưới nước làm sóng gió cho chìm tàu mà bắt bà Công-chúa. Khi ấy bà Công-chúa mới nghĩ rằng : nếu mình không nhảy xuống biển thì tàu chìm quan quân chết hết, nên đòi các quan mà dặn rằng : « Khi ta nhảy xuống biển rồi thì phải về tàu cho vua cha hay. » Nói đoạn nhảy xuống biển mà chết ; các quan vung lịnh tâu vua cha. Thì vua giận lắm, liền đem tàu đến đó, lấy minh-kính chiếu, bắn đền dài Giang-thần tan nát, thì Giang-thần mới phải đem Công-chúa trả lại, mà xác trôi tấp vào vũng Ao bạch, mà chết rồi.

Đến sau Công-chúa hiền thần linh lăm, ai khấn vái chi củng đặng. Vua đời nhà Nguyễn, có Ba-vành dấy nguy mạnh lăm, không ai đánh đặng. Thì Công-chúa cho vua Minh-Mạng năm thấy chiêm bao mà nói rằng: Ngày mười tám tháng ba, canh hai, hễ thấy ngọn đèn xanh nơi nào trong giặc thì phải xông mà đánh riết nơi ấy. Vua Minh-Mạng vưng theo như vậy, thì phá đặng quân giặc tan hết. Nên vua phong cho bà Công-chúa ấy làm chức *Hiền-ứng thượng đẳng tôn thần*.

4. — TRUYỆN ÔNG NINH CHÚA HIỀN

Thuở đời nhà Lê, chúa Nguyễn, thiên-hạ thái bình đặng một trăm năm, vừa có họ Mạc làm quan, lộng quờn, làm nghịch. Họ Mạc có mười tám con trai, một con gái; con út là ông Ninh, người trí tài giỏi lăm, thiên-hạ không ai dám bì. Nên làm đến chức Nguyên-Soái; lại có ông Nam, là rể ông Mạc, cũng tài lăm. Các quan nhà Lê không ai dám cự lại. Khi ấy chúa Nguyễn, tên là Hiền, ra cự cũng không lại, nên chúa Nguyễn phải chạy về tịnh Nghệ-an, làng Thành-nữ tại núi Rum, dưới sông thì lấp đá hàn. Khi ấy ông Ninh đi dâng bộ, ông Nam đi dâng thủy, phá hàn đánh một trận lung. Chúa Nguyễn thất thế rút về Đèo-ngang, mà cũng tung thế không biết làm sao; vừa may gặp ông Trạng-Trình. Chúa mới than thở, ông Trạng-Trình lâu rằng: « Bây giờ nhà Lê đã suy, nhà Mạc làm nghịch: vậy thì chúa phải nghe lời tôi, lui về Quảng-nam mà ố, thì ngày sau sẽ đặng Hoành-sơn nhứt đái, tứ-đại vi vương. »

Lúc ấy anh cả họ Mạc, là Mạc-đăng-Dung, đã lên làm vua, thấy em là ông Ninh, có tài giỏi lăm thì sợ ông ấy dành làm vua, nên toan giết ông Ninh. Mà ông Ninh thì tin anh em ruột rà, không dè bụng xấu.

Nên khi ông Ninh thắng trận đuổi chúa Nguyễn vào Đèo-ngang rồi, thì sửa soạn đặt dòn bảo quan quân ở giữ, đoạn trờ về Nghệ-an. Đến bến đò sông Rum, ông Ninh ở lại đó nghỉ chơi, mời hỏi thắng chèo đò rằng: « Mầy muốn làm quan chăng? » Nó bầm rằng: « Miếng ngon ai cũng muốn ăn, áo tốt ai cũng muốn mặc, làm quan ai cũng muốn làm; nhưng mà tôi nghĩ phận tôi hèn hạ, không dám trông sự ấy. » Ông Ninh bèn giận đỏ mặt, dạy chém thắng chèo đò đi. Thị vợ con nó hoảng hồn chạy trốn. Ông Ninh dạy bó

xác thằng ấy đem lên núi Hồng-lanh, mà chôn chồ nào không biết; lại truyền quân lấy đá dựng bia tại bến đò mà đề chủ rắng: « Khi nào Hồng-lanh hết cây, sông Rum hết nước, họ này hết quan. »

Vậy tên chèo đò đó là tiên tổ ông Ngụy-khắc-Đãng, dòng họ Ngụy, sau thi đậu làm quan lớn hoài, là nhờ ông Ninh chôn cái mả đó.

Đoạn ông Ninh ở tại Nghệ-an chiêu an thiên hạ ai nấy về làm ăn. Khi ấy Mạc-đãng-Dung sợ ông Ninh ý tài giỏi dành làm vua đì chăng, nên chạy tò vào Nghệ-an đòi ông Ninh về, hỏi làm sao giặc đã yên rồi, sao không về, ở lại Nghệ-an làm gì? Lại đánh dặng chúa hiền, sao không bắt đem về, lại tha đi, là làm sao? Ông Ninh tức giận mới thưa rắng: « Sự vua Lê chúa Nguyễn cơ hội làm vậy, triều-thần không ai đánh lại, một mình tôi với ông Nam ra súc dẹp yên lấy lại cơ nghiệp làm vậy, mà anh không tin bụng em, nghi ngại làm vậy. Ninh tính đánh dành làm vua dặng đó chúc; nhưng vậy làm trái lẽ trời đất, lại đê tiếng sau thiên-hạ chê cười. Vậy mặc ý anh làm sao thì làm. »

Mạc-đãng-Dung dạy đem ra mà chém đi; tức thì trời liền tối tăm đất động, lại ruồi đến bu đầy cổ chém không dặng. Đoạn bắt ông Ninh mà cột dưới bụng voi, đánh nhảy xuống nước cho ông chết, mà voi không chịu nhảy. Thiên-hạ ai nấy cảm động thương ông Ninh; mà ông cười, chẳng tỏ dấu gì buồn. Cách hai ba ngày Mạc-đãng-Dung đãi yến, truyền bỏ thuốc cho ông Ninh ăn mà chết; ông ăn song cũng không chết. Sau bắt bỏ vào ngực tối; ông Ninh mới nghĩ rắng: anh mình có bụng xấu lắm, biết nói làm sao dặng, nếu không chết thì không bằng lòng anh; nên ông thắt cổ mà chết.

Mạc-đãng-Dung mừng lắm, đải tiệc các quan ăn chơi một tháng, rồi phong chức các quan, lại phong cho ông Nam làm chức Tả-thừa-tướng, quan hay thủy bộ chư dinh. Ông Nam nói rắng: « Nay đã dựng cơ nghiệp, mà anh dặng làm vua, là nhờ ông Ninh khai sáng, mà tôi mắc dẹp giặc Cao-bằng, không dè ở nhà làm mưu mà giết ông Ninh, là người tài trí có công nghiệp lớn, nên tôi không bằng lòng. » Khi ấy bốn tướng ông Ninh nghe làm vậy, liền ứng tiếng nói rắng: « Chúng tôi không chịu vua phong chức. » Nói rồi bỏ về nhà, đồng lòng với ông Nam mà làm nghịch, mà nói rắng: « Ông Ninh là người tốt còn phải chết,

vậy ta làm tôi nó không biết chết ngày nào. » Đoạn lập bàn huyết thệ cùng nhau sẽ giết họ Mạc. Khi ấy có Công-chúa là vợ ông Nam nghe làm vậy, thì bề ngoài làm bộ bỗng lòng, song sau lại thông tin cho họ Mạc hay, thì họ Mạc sai binh đến vây bắt ông Nam với bốn người tướng ông Ninh. Ông Nam mới biết vợ mình hai lòng, thì chém bà Công-chúa, và đánh phá chém quân lính vây nhà, làm một trận giặc lớn; ông Nam và bốn tướng không binh lính cho đủ nên phải chịu chết. Từ ấy Mạc mới soán nhà Lê làm vua sáu mươi bảy năm. Sau có dòng Trịnh lên đánh Mạc, phò giúp lấy lại nhà Lê.

5. — TRUYỆN CỐ-BU

Đời vua Minh-Mạng có một người tại xứ Nghệ-án tên là Cố-Bu, tài trí giỏi, lại biết phép độn hay lăm. Thuở mới đẽ thì có ba cái lồng trắng nơi hai bàn chơn, và có tài lặn giỏi lăm, ở dưới sông mấy ngày cũng đặng. Cố-Bu thấy mình giỏi nhiều nghề làm vậy, mới sinh sự làm giặc, làm đồn bảo tại núi Trường-mây, là nơi hiểm hóc lăm, quan quân vào không thấu. Nhiều khi nó xuống cướp làng phá xóm, lấy của nhà giàu mà trợ giúp nhà nghèo, còn dư thì nuôi linh. Thiên-hạ ai nghèo đến thì va giúp, muôn ở thì va nuôi: ý va ở nhơn đức làm vậy, mà đồ lòng thiên-hạ.

Một ngày kia tháng chạp, Cố-Bu về thăm mả cha mẹ tại xứ Long-phang. Lúc ấy tên thôn-trưởng trong làng biết có Cố-Bu về, nó mau chơn chạy báo với quan huyện, huyện báo tỉnh, tỉnh sai hai ngàn quân với mười con voi, lại đem một lưỡi sắt giăng vây bắt Cố-Bu.

Vậy quan quân vây xung quanh giăng lưỡi sắt, chắc bắt đặng, vì Cố-Bu còn ở tại làng, quân canh giữ nhắc lăm. Lai có quân tuần bao xét trong mỗi nhà, hề gấp thì chém. Ai nấy đều sợ Cố-Bu phải chết phen này chắc, mà va ngồi cười chơi, và độn một quẻ mà nói rằng: « Không hề gì, ta ra khỏi như chơi. » Đó rồi anh va làm mưu lấy chiếu bó lại một bó, giả người ta chết rồi, biều hai người khiêng; Cố-Bu cầm cuốc, thằng đầy tờ xách cái xuồng, và đi và khóc, ra đến phân hò. Quân quan thấy làm vậy, thì tưống là thiệt, mà không biết mặt Cố-Bu là ai, nên nói cùng nhau rằng: « Tránh ra cho người ta đê chôn kẽo tội nghiệp. » Vậy Cố-Bu ra khỏi vòng lính vây, mới la lên rằng: « Cố-Bu

là ta đây, đỗ bay làm sao được. » Tức thì quan chạy theo ó om trời. Cố-Bu nhảy xuống sông lặn mất. Quan quắn lấy lười bùa vây, giục voi theo kiếm, gặp thì vật cỗ. Té ra Cố-Bu tài lầm, lặn gặp lười, hai tay giõ lười qua khõi, trời đầu lên nói rằng: « Đỗ bay bắt tao đặng ? » Cố-Bu lên rừng, quan quắn tức mình lầm mà chẳng biết làm chi đặng.

Sau Cố-Bu lại xuống làng ăn cướp ; làng chạy báo quan. Quan tính Cố-Bu có tài độn giỏi lầm, nên kiếm một thầy độn đem theo đặng bắt Cố-Bu. Truyền quan vây bốn phía, Cố-Bu mới làm phép độn, múc một tô nước đầy, lấy chiếc đũa gác ngang qua miệng tô, làm phép độn bước qua bên gác trốn. Quan vào nhà kiểm không đặng, quan mới biếu thầy độn coi thử nó trốn đi đâu. Thầy độn tinh mọt chặp, rồi nói ồng qua cầu ngang qua sông rồi. Quan nghe vậy bỏ mà về, té ra Cố-Bu ở trên gác khõi chết. Thầy độn của quan coi cũng khá, nhưng mà mắc tri Cố-Bu lấy tô nước làm sông, lấy chiếc đũa làm cầu ngang, nên độn bắt không đặng. Từ đó đến sau cứ làm giặc ăn cướp mãi, không ai bắt đặng; đến già chết mới hết làm giặc.

6. – TRUYỆN HAI ANH EM ĐẬU TRẠNG

Trạm Thăn-đầu về huyện Kỳ-anh, tỉnh Nghệ-an, có hai anh em họ Nguyễn, đời vua Hồng Đức nhà Lê, cha mẹ nghèo lầm, đi đốn cùi trên rừng về bán mồi ngày đặng ba tiền nuôi con ăn đi học. Làng xóm ai nấy thấy nghèo, đều khinh dề; có sự gì quấy một chút, làng bắt đập đòn mải, bắt canh, bắt xâu vặt. Khi hai đứa con khôn lớn, vào thi đậu Trạng-nguyễn một lần, vua lấy làm vui mừng lầm, mới cho phép hai ông Trạng về nhà một tháng gọi là vinh qui bái tổ. Đến tỉnh nào, thì quan tỉnh phải ra rước, phải đưa đi, vinh vang về đến nhà có quân giá rần rộ voi ngựa rầm rật. Làng xóm mấy người ăn hiếp ngày trước, bây giờ cũng phải đến dung lề lạy mừng hai ông Trạng: phủ huyện cũng phải đến hầu hạ coi giúp việc đải tiệc ba bốn ngày. Đoạn bà mẹ mới ngồi nghỉ lại sự khi trước làng xóm ăn hếp mình, mà nói rằng ; « Thuở mình nghèo khổ không thấy ai là bà con, hái củi bán có tiền thì no, chẳng thì nhịn ; tối lại làng bắt đi canh, khi thì đòn ; sự tình như vậy đã nên thăm ; bây giờ nó thấy con mình đậu Trạng, thì đến làm mặt tử tế. Thật trong thiên hạ nhiều người xấu lầm.

Vậy ta phải nói với con ta, những người thuở trước ở tữ tế
thì thôi, còn mấy người thuở trước ở xấu với mình, thì tìm
cớ mà chém quách đi, đặng trả thù cho nó biết mặt . »
Nên cha mẹ ra xin với con làm như vậy, mẹ mới bỗng lòng.

Té ra hai ông Trạng ấy là tướng trời làm con hai vợ
chồng ấy, vì bối nghèo thì ở có phước đức lắm, mà khi
thấy mình khá đặng vang hiền, thì nói những lời vô nhơn.
Khi ấy có Du-Thần đi ngang qua nghe làm vậy mới về tàu
lại với thiên-đinh sự mẹ hai ông Trạng nói bất nhơn thất
đức thê ấy, thì thiên-đinh cho đòi hai ông Trạng về; nên
cách ít bỗn hai ông Trạng phải chết một lược. Mà trước
khi hai ông Trạng chết, thì Du-thần cho bà mẹ hai ông
Trạng nằm chiêm bao, mà nói lối bà ấy ra thê nào, cho
bà biết.

Bây giờ hãy còn miêu thờ hai ông Trạng tại trạm Thần-
đầu hiền linh lắm.

7. — TRUYỀN ÔNG THÁNH TÁN-VIÊN

Núi Tân-viên về tỉnh Hà-nội, bờ cao bao nhiêu không biết;
ở dưới ngó lên tầng thứ nhứt thấy sắc đỏ, tầng thứ hai
thấy cũng vậy, tầng thứ ba thiên-hạ lên không đặng. Trên
chót thấy một cái chùa bằng đá, có một giường đá, có một
cái hình bằng đá, lớn bằng người ta, coi tốt lắm.

Thuở xưa chưa hiền linh, đến đời nhà Lý, Trung-quốc
đến đánh nước Nam, mới hiện ra đọc bài thơ; quan Trung-
quốc nghe, sợ mà trốn về không dám đánh nữa. Nên nhà
Lý tôn kính lắm, và gọi là Đức thánh Tân-Viên; từ ấy đến
sau vua nào cũng thờ tữ tế. Hễ khi nhà nước có việc, thi
vua sai các quan lớn thanh liêm đạo đức đến mà cầu khấn,
thì người hiện ra, hoặc trai, hoặc gái, hoặc ông già, hoặc
con nít, làm một bài thơ cho, rồi biến đi mất; coi thơ ấy
thì hiểu sự lành dữ chẳng sai. Ấy việc nhà nước thì làm vậy;
còn như dân dả, thì cầu khi đặng khi không, là tại người
đến cầu có đức hay là không. Lại từ đời nhà Lý đến nay,
hằng năm, ngày ba mươi tháng chạp, thì phải rèn một
trăm lưỡi rìu bằng sắt đem nạp tại đó, mà những lưỡi rìu
cũ thì đâu mất không biết.

Qua năm Tự-Đức thứ ba, có quan Tông-đốc tên là
Nguyễn-đăng-Giai, đi vắng dân phía Bắc-kỳ: vừa gặp tin
báo có giặc tai tỉnh Sơn-tây. Ông Giai liền cất ba ngàn

binh lên đánh ; đi nữa đàng thì ông thánh Tân-Viên hiện ra hình ông già tữ tế, chống gậy ra đón đầu binh không cho đi, thì quan quân la bùa tránh. Ông Giai nghe hỏi, thì quan quân rằng : « Có ông già đón đầu binh không cho đi. » Ông Giai chạy lại mà coi, thì ông già hỏi rằng : « Tướng-quân có biết ta chăng ? Ta ở núi Tân-Viên, ta thương tướng-quân có đức, nên đến đây bảo tướng-quân lặng hay. » Rồi ông già xin giấy viết, mà đề một câu rằng : “ *Tướng-quân mang dĩ chí hĩ, nghỉ phản hồi* ”. Nghĩa là ; Tướng-quân đến số chết, nên phải trở về. Ông Giai vưng lời trở về nhà, liền đau mà chết ; thiên-hạ lấy làm linh lầm.

Sau có ông Tông-đốc Viêm ra trấn nhậm tại Hà-nội, muôn lên tầng thứ hai núi ấy mà chơi, mà không có đàng đi, nên bắt ba trăm linh dọn đàng, mà đi lặng năm ngày ; thì ông thánh Tân-Viên hiện ra mà nói với ông Tông-đốc Viêm rằng : « Trên cao là nơi tiên ỡ, chẳng phải người dương gian lên mà chơi lặng đâu ; nếu chẳng nghe ta thì chết mặc lòng : » Đó rồi ông Viêm sợ mà trở về.

8. — TRUYỆN BÀ HOÀNG-HẬU NHÀ TỔNG

Cửa Quèn về xứ Nghệ-an, đời nhà Trần, có một ông già hay đi câu, ra tại cửa Quèn mà câu. Một lần nhầm ngày mồng một tháng sáu, củng đến đó mà câu, liền thấy dưới bải có một cây Bạch-đằng dài hơn sáu thước, bè ngang hơn ba thước. Ông ấy không biết cây gì, mời trèo lên cắt mồi câu, thì thấy trong cây chảy máu ra, mà thơm lầm. Ông già lấy làm lạ, mời về nói với làng sự tích làm vậy. Làng xóm mới nhau đem trầu rượu, hương đèn ra mà cúng mà vái, thì đẹp đồng lên mà nói rằng : « Ta là Hoàng-hậu nhà Tống, nhà Nguyễn lấy nước rồi, chẳng lẽ ở đậu đất nhà Nguyễn, cho nên ta và ba đứa con gái ta đều nhảy xuống biển mà chết. Trời thương ta là người trung nghĩa, nên lặng hiền linh, lấy cây Bạch-đằng sang qua nước Nam, tìm chỗ ỡ cho lâu dài. Làng phải lấy cây Bạch-đằng này mà tạc bốn hình mẹ con ta mà thờ ; còn cây dư lại thì tiện đồ thờ, thì ta phù hộ cho làng bay lặng băng an. » Làng mới vái rằng : « Nếu bà có hiền linh, thì xin bà làm sao cho cây Bạch-đằng lên đến nơi làng, chúng tôi mới tin, mới dám làm đền mà thờ bà. » Làng mới vái vừa rồi, thì thấy cây Bạch-đằng dưới bải đi lên thẳng đến

nơi làng ở, đàng xa chừng một trăm dây thép. Làng xóm lấy làm linh lăm, mới nhóm nhau lại cúng tiền bạc tinh làm đèn mà thờ. Đó rồi cách mươi ngày thì có trời mưa lớn, mà có những cây cột ở đâu không biết trôi đến cửa Quèn nhiều lắm, làng lấy làm tòa chánh ở giữa, còn hai bên thì làm hai mươi bốn cái, thờ phượng tứ tế lăm. Ai có việc gì đến cầu khấn thì đặng hết.

Đến đời vua Gia-Long mới tức vị, phải ra thành Thăng-long (Hà-nội) mà thụ phong, đi ngang qua đó, các quan mới tâu về sự đèn ấy linh hiển lăm, mà là gốc Hoàng-hậu nhà Tống. Vua nghe mới vào đèn mà coi, và nói rằng : « Có phải là Hoàng-hậu nhà Tống, thì cho ta thử một điều. » Bà ấy đẹp đồng lén mà trả lời rằng : « Vua muốn thử gì thì thử. » Đó rồi vua lấy ba cây gấm, biếu may một khắc cho rồi ba cái áo. Vua nói vừa dứt tiếng, liền nghe trên trời nồi một tiếng sấm lớn lăm. Một chập thấy một người con gái xuống đi ngay vào đèn, lấy ba cây gấm lén mây mất. Vua liền thất kinh, mà nói với các quan rằng : « Bà này thiệt linh lăm. » Liền phong chức cho là : “*Đại-càn quốc-gia Nam-hải, tú vị thánh nương vương thượng đẳng tôn thân*”. Lại truyền cho tỉnh thành phủ huyện làng tông ở đó, mỗi năm tế hai lần, mỗi lần vua có ban ba ngàn quan tiền để sấm lề cúng. Vậy dầu người Nam người Tàu đều kinh sợ, và cúng dung nhiều của báu lăm. Nhiều khi tàu-ô đến ăn cướp, mà hễ đứa nào cầm súng mà bắn, thì phải hộc máu mà chết cả thảy ; nên từ đó về sau không tàu nào dám đến mà ăn cướp nữa.

9. – HÒA THƯỢNG THÀNH PHẬT

Tỉnh Nghệ-an có núi Hồng-lĩnh bề cao không biết bao nhiêu, bề rộng giáp ba huyện Thạch-hà, Nghi-xuân, Thiên-lộc. Núi ấy có chín mươi chín gò, chín mươi chín làng ở, có lập chín mươi chín cái chùa ; mà có một cái Thiên-tượng thì cao hơn hết.

Có một ông Hòa-thượng ở đó tu hành đã hơn năm mươi năm, tên là Nguyễn-Đăng-Quang, có thi đậu chức tú-tài ba lần, về đời nhà Nguyễn vua Minh-Mạng. sống lâu chín mươi chín tuổi. Vừa khi chín mươi chín tuổi đã gần *thành phật*, không ăn cơm nữa, ăn trái cây, uống nước trà mà thôi. Lúc ấy ông Hòa-thượng nói với bồn đạo rằng : « Tôi

bảy giờ sǎm sǔa lễ thiêu, phải tốn hương đèn cũi dầu nhiều lắm ; vậy ai có lòng tốt với phật, xin cúng mỗi người ít nhiều đểng mua đồ để dành mà làm lễ thiêu ấy. » Đó rồi đến chín mươi chín tuổi, thì bỗn đạo làm giàn hỏa ra mà thiêu ; lấy củi nhung dầu hết thảy, rồi chất lại cho vuông mỗi một phía mười thước, bề cao chừng sáu mươi thước, ở trên đẽ một cái bàn, rồi đem ông Hòa-thượng lên ngồi trên bàn ấy, đánh mõ tụng kinh, còn thầy chùa ở dưới có đủ các chùa tựu đến đó hết, cũng tụng kinh mà cầu cho ông ấy tiêu hóa. Phải làm trước khi thiêu bảy đêm cúng cho đủ mươi phương phật chín phương trời. Rồi đến ngày thứ bảy đó mới nỗi lửa lên mà đốt. Lửa cháy rần rần mà nghe tiếng ông Hòa-thượng ngồi trên bàn ấy tụng kinh hoài ; đến khi té xuống mới hết tiếng mõ kêu, thiên hạ đi coi nhiều lắm. Đến khi đem xác ông Hòa-thượng vò chùa, thì thấy như cục than hầm ; có một đều là bàn tay cầm dùi mõ không cháy. Người ta hiểu ông ấy đã thành phật rồi.

10. — TỬ-THỨC TU TIÊN

Tỉnh Ninh-bình, huyện Nhơn-lý có tên Tử-Thức là người có tài giỏi lắm. Thuở trước mẹ Tử-Thức chừng hai mươi tuổi, có đi cấy ruộng trên rừng, bị cọp bắt đi hai ngày, mà không ăn ; bà con đi kiếm không đặng. Đến bữa sau thì về mà không hề chi hết. Khi ấy người chồng hỏi sự làm sao mà đi mất, thì người mẹ Tử-Thức nói rằng : « Cọp bắt tôi rồi, cọp còng tôi lên vai đem vào rừng mà giấu chỗ bụi kín không ai thấy. Đến bữa sau cọp đi đâu mất thì tôi trốn về đây. »

Đó rồi có chửa sanh ra Tử-Thức. Được mươi tuổi làm việc gì cũng hơn người ta, lại có nghề vò giỏi lắm, thiên-hạ không ai bằng, mà gấp đời nịnh, phải người ta yểm tài, không ra làm quan đặng. Túc minh đi vò trong núi Thần-phù mà tu.

Tu đặng mươi lăm năm, đầu Tử-Thức hóa ra đầu cọp, còn mình mầy tay chơn thì là người ta, mà ăn thì ăn thịt rừng, có tài bắt thú vật giỏi lắm, bắt được đem về chuồng mà nuôi. Nhiều người đến chỗ đó mà coi thì không hề gì. Có một đều tiếng Tử-Thức nói như cọp kêu, không nghe đặng ; mà ở với cha mẹ thì có hiểu lắm, hề bắt được đồ rừng nhiều, cho cha mẹ lấy mà bán được tiền nhiều lắm ;

hề ban ngày thì ngủ, ban đêm thì đi kiếm thịt rừng.

Có một đêm kia đi vi bắt con nai, con nai chạy ngay xuống dưới làng. Từ-Thúc đi theo mà bắt; mới ngồi nơi bụi tre mà rình, thì may lại gặp thầy tờ thẳng tướng giặc, tên là Quản-nhứt-Tiền, đêm ấy nó về thăm nhà, ước chừng canh ba. Từ-Thúc hét lên một tiếng, tướng giặc thất kinh té ngữa ra; Từ-Thúc bắt đem về bỏ trong hang, không ai biết hết. Đến mai người cha lén chồ Từ-Thúc ỡ, đặng mà bắt thú vật đem về mà bán, thì ngó thấy tướng giặc ngồi trong hang đó. Mau mau chạy về báo với quan tịnh rồi quan sai lính lên bắt tướng giặc đem về. Lấy làm mừng lắm, vì tên tướng giặc dữ lắm, thuở nay không ai bắt được; quan tịnh giam thẳng tướng giặc, rồi làm tờ tàu cho vua biết, và nói nhò có Từ-Thúc bắt đặng. Nên vua phong cho Từ-Thúc lên chức *Chơn-tè-thần Phù-hùng-hỗ đại-tướng-quân* mà hay xứ đó; lại ban tiền thưởng cho cha Từ-Thúc.

11. — ÔNG THÁNH ĐỒNG ĐEN.

Ông thánh Đồng-đen không biết chắc ở đời nào, mà có kẽ nói ở đời nhà Châu vua Oai-Vương. Minh cao hai trượng, có tài giỏi lắm, thiên-hạ không ai bằng. Thuở ấy có công gì với vua, thì không biết cho rõ. Vua mới hỏi ông muốn chi thi cho, ông ấy nói: « Cho tôi xin một kho đồng đen, để tôi đem qua nước Annam, đặng tôi đúc một cái hình tôi, lập ra một kiều chùa, để lại cho đời sau làm dấu tích. » Vua cho một kho đồng đen.

Ông ấy đem về đến Annam, rồi đúc ra một cái hình của mình, một con cọp, và một cái hình người thợ đúc, một cái giường; rồi để con cọp ngồi trên cái giường, còn hình ông ấy lại ngồi trên cọp. Hình ông ngồi bề cao chừng mười thước, bề ngang chừng bốn thước, Con mắt tròng đen làm bằng vàng, tròng trắng làm bằng bạc. Anh thợ rèn thì ngồi ỡ dưới gần chỗ giường, tay ông ấy cầm cái dùi đồng dài mươi lăm thước. Bộ tướng ông ấy dữ tợn lắm, ai đến cũng cõng sơ; người ta lấy làm linh lắm, nhà nước dân sự ai có việc chi đến khấn vái cũng đặng.

Đến đời vua Quang-Trung (*Tây-sơn*) lên làm vua, thì tánh ngang lắm, nói ai cũng là tôi tớ của mình, ông thần nào linh cũng phải vưng lời, muốn làm sao thì làm. Đó

rồi đam ba ngàn quân ra, lại làm hai cái móc sắc mộc vò tay ông thành đồng-đen, rồi nối dây cho dài, biều ba ngàn quân cầm dây mà kéo cho ngã xuống, vua Quan-trung thì cầm cờ mà phất làm hiệu lệnh. Lại biều thợ rèn đem ống bể đến đó cho nhiều mà thôi cho chầy đồng ra, té ra ống linh lăm, hét lên một tiếng, lữa trong miệng văng ra sáng hực. Vua Quang-trung giựt mình té ngửa ra: hai cái mộc sắt thì hoát ra; dây thì đứt đi; quan quân té ngửa ra. Khi ấy vua Quan-trung mới biết là linh, về rồi phát binh đau, phải làm lề tam sanh mà tạ.

12. — TRUYỆN NGƯỜI ĐI CÂU NOI AO TRỜI

Tỉnh Quản-bình có một cái ao lớn lầm, người ta kêu là ao trời; ước chừng đi một ngày mới giáp vòng ao ấy, mà ao ấy sâu lầm, không biết mấy trăm sải mà nói.

Ngày kia, có một người ở làng Đông-hải, thuở nhỏ đến lớn nghèo lầm, có một nghề đi câu mà thôi. Thường thường thì đi câu ngoài biển, bữa đó nó muống đến chỗ ao trời mà câu thử. Nó đến sớm, nó câu một hồi lâu, không khỉ dọc chi hết, nó mới vô trong bụi ngồi nghỉ. Nó ngồi mặt xuống ao, thì thấy dưới ao trời lén hai người lớn lầm, bận áo đỏ, tay cầm gươm, trên đầu có đội mǎo. Anh ta thấy vậy không dám nói chi, làm thính ngồi trong bụi để mà coi. Một chặp lâu, hai người đó đi xuống; rồi một chặp nữa, lại thấy mười người khác lén, bận đủ năm sắc áo, tay củng cầm gươm, đi quanh khắp vòng ao, rồi mười người ấy đi xuống nước mất. Anh ta sợ, lấy làm sự lạ, không dám ra, cứ ngồi miết trong bụi đó. Rồi một chặp lâu, lại thấy ba mươi chiếc thuyền rồng lén nữa, rồi lại có một chiếc hải vàng lén nữa, thì thấy tàn lợng cờ xí trong chiếc hải ấy tốt lầm, lại có bốn ông quan lớn bận áo đỏ, đứng trên chiếc hải ấy, tay cầm ống voi mà truyền gọi ba mươi chiếc thuyền rồng kia chèo quanh theo chiếc hải vàng, và chèo và hát; còn xung quanh mé ao, thì quân kéo ba vòng, trống đánh cờ phất.

Lúc ấy anh ta ở trong bụi rình mà coi lấy làm vui vẻ quá sức, song núp trong bụi mà coi thì không được tỏ cho lầm, mới chạy ra ngoài chỗ trống mà coi cho rõ; rүi thì có mấy ông quan ở dưới chiếc hải vàng đó ngồi thấy, mới sai lính lên bắt; anh ta hoảng hồn thất kinh. Ông quan mới hỏi:

« Mày đến đây khi nào ? » Anh ta bỗm rắng: « Tôi đến đây
đã sớm lắm, vì tôi là người làm nghề câu; thuở nay thì
tôi câu ngoài biển mà thôi. Mà không biết làm sao trong
bụng tôi bữa nay muốn đến đây mà câu; mà tôi câu một
buổi sớm mai không có cá; vừa trời nắng lên, tôi vô bụi
tôi nghĩ. Tôi ngó xuống ao, thì tôi thấy hai lần trước có
mấy ông tướng dữ tợn lắm, lên ngó bốn phía rồi lại trở
xuống, mà không thấy tôi, và tôi cũng sợ lắm, tôi không
dám ra. Đến bây giờ tôi thấy vui vẻ lắm, nên tôi ra đây tôi
coi, trăm lạy ông xin tha tôi ».

Ông quan nói rắng: « Thôi, bây giờ thì tao tha cho mày
về, mà bây giờ mày phải hả miệng ra cho tao phóng cái
lưỡi dao này vào trong bụng mày, lưỡi dao hai đầu nhọn.
Mày sống đặng một trăm tuổi; tao dặn mày không được nói
chuyện này với ai hết. Nếu mày nói với ai thì lưỡi dao ở
trong bụng mày nó văng ra, thì mày chết liền. Tao lại cho
mày một cái nồi đồng, mỗi ngày mày nấu ba lần cơm mày
ăn; hễ đồ nước vô nồi mà nấu, thì tự nhiên có cơm chǎng
phải bỏ gạo: mày khỏi đi câu nữa, đến kì một trăm tuổi,
thì mày chết », Đó rồi ông quan ấy truyền đem mấy ông
quan lên di tuần kì trước đó phải chết chém túc thì, vì tội
đi tuần không cẩn thận, để cho người đi câu thấy đặng.

Lúc ấy rồi anh đi câu về nhà, nhờ có cái nồi đồng đó
nấu mà ăn; rồi kiểm việc đi làm mướn lấy tiền, không dám
nói chuyện ấy với ai cả thảy. Đã sống đặng chín mươi tuổi
rồi, trong nhà cũng có tiền bạc khá khá, con trai con gái
cũng có đủ. Khi ấy đến ngày kỉ cơm cho ông bà anh ta,
đông đủ bà con cô bác cả thảy, anh ta mới nghĩ riêng trong
bụng mà tưởng rắng: « Minh sống đặng chín mươi tuổi, thì
cũng đã gọi là sống lâu rồi, lại trong nhà tiền bạc con cái
cũng đủ; thôi, chǎng cầu sống làm chi nữa, để mình nói
chuyện ấy cho bà con nghe chơi, đầu cái dao trong bụng
có văng ra mà chết cũng ưng ». Đó rồi anh ta nói chuyện
ấy cho bà con nghe; mới nói hết lời, thì cái dao trong miệng
nó văng ra, anh ta chết túc thì.

Từ ấy đến sau người ta nói chỗ ao trời linh lắm, không
ai dám đến mà câu.

13. — TRUYỆN ÔNG CAO-BIỀN.

Ông Cao-Biền là người trung-quốc, là thầy địa lý giỏi lắm.

Lúc ấy coi địa lý cho vua, mà vua cho ông ấy vàng bạc, thì ông không chịu lấy; ông mới nói với vua rằng: « Tôi xin phép vua, cho tôi nhầm mắt tôi lại, mà tôi chỉ vào trong mấy cái kho cũa vua để đồ, hê tôi chỉ nhầm kho gì, thì tôi lấy kho ấy ». Vua cho phép. Ông Cao-Biền nhầm mắt chỉ nhầm kho viết, thì cũng phải chịu lấy. Khi ấy ông Cao-Biền lấy một tấm đá, để trước cửa kho, rồi sai linh vào kho lấy viết, đem ra cho ông; ông cầm viết ông đâm vô trong đá, đâm hoài không biết mấy ngày, thi cây viết nào cũng tà đầu mà hư hết. Đến sau gần hết kho viết, thi có một cây đâm lủng đá đi. Khi ấy ông Cao-Biền mới lấy cây viết ấy, về nhà làm một con diều, rồi lấy cây viết ấy điểm con mắt cho con diều, thi con diều biết bay đặng. Đó rồi ông ngồi trên lưng con diều ấy, nó bay về đến nước Annam, thi thấy nước Annam có nhiều huyệt đế-vương lắm.

Muốn tinh việc làm vua, mà lại nghĩ trong bụng rằng: Minh đã già mà lại không có con trai; cho có làm vua được, thì cũng không đặng lâu dài. Cho nên ông mới tinh cho thẳng rề ông làm vua, ông lại trở về Tàu; mà ông biếu thẳng rề ông thì lấy cốt cũa cha nó mà thiêu đi, đặng ông đem qua Annam, ông chôn chổ hàm rồng cho thẳng rề ông làm vua.

Rồi việc đem nhau trở lại Annam đến tỉnh Quãng-ngãi, coi chò dó có hàm rồng ở dưới sông, Cao-Biền mới lấy cái cốt cha thẳng rề, ông đưa cho thẳng học trò ông, biếu thi lặn xuống dưới sông, mà để cái cốt này vô hàm con rồng, rồi con rồng ngậm lấy cái cốt thì lên. Té ra anh học trò có lòng tham, nó đã biết trước, nó đã giấu cái cốt cha nó vô trong hàm rồng rồi; đến chừng ông Cao-Biền biếu nó, thi nó đem cốt cha thẳng rề ông, nó lặn xuống, nó mang ngoài vi con rồng, còn cốt cha nó thì đã đê vào trong hàm con rồng rồi.

Ông Cao-Biền không hay, tưởng là thiệt, trở về biếu thẳng rề lấy năm giống lúa, mỗi thứ chừng một giã, rồi đem nó ra chỗ vai rồng làm ba cái huyệt như thế ba cái mả mà chôn lúa, là chôn như vậy để sau mà làm binh lính; sự ấy ông Cao-Biền giấu không cho ai biết. Rồi dặn thẳng rề tử tế lắm, mà nói rằng: « chờ cho đủ ba năm chín tháng mười ngày, thi mầy đến chỗ chôn ba cái mả đó, mà mầy kêu một tiếng cho lớn rằng; Bờ cha, dậy làm vua ! » Ông Cao-Biền dặn dò thẳng rề xong xã rồi, đi trở về Trung-quốc, trong bụng ông tinh đến gần chừng ba



năm chinh tháng mười ngày hãy qua mà tính toán.

Té ra trời không cho làm ; bị thằng học trò nó treo cái cốt ở ngoài vi rồng, thì nước chảy đá trôi mất rồi, và cốt cha nó thì cũng trôi mất. Lúc ấy mới đặng ba năm chín tháng, còn thiếu mười ngày, thì vợ của thằng rề ông Cao-Biền đẻ ra ba người con trai ; một người mặt đỗ, tay cầm cái ấn ; một người mặt thiết, một người mặt xanh, thì đều cầm dao. Đẻ ra rồi thì biết đi biết chạy đặng, ra ngồi nơi giường thờ. Thằng cha nó lấy làm lạ lắm, và nó cũng sợ lắm, nó mới nói với vợ nó : « Mày đẻ ra ma quỉ gì vậy ; thôi đẻ tao chém đi, kéo đê vây khó lòng. » Cho nên nó bắt ba đứa nhỏ đó chặt đầu hết. Rồi nó lại nói với vợ nó rằng. « Cha mày bày đại cho tao, nên sinh ra yêu quí như vậy. »

Rồi nó lại nhớ sực lại nó chạy ra chồ chôn ba cái mả lúa đó, nó kêu một tiếng : « Bờ cha, dậy làm vua ! » Khi ấy Ở dưới mả đùng đùng dậy lên, như hình người ta hết thảy, mà ngạc còn thiếu mười ngày, cho nên đi đứng không đặng mạnh mẽ, phải té nghiêng té ngửa mà chết hết.

Thấy vậy thằng rề ông Cao-Biền thất kinh chạy về ; lại rủi lúc ấy ông Cao-Biền Ở bên Trung-quốc đi qua, lại bị gió ngược phải trè ra đi qua không kịp, nên thằng rề ở bên này làm bậy việc như vậy. Đến khi ông Cao-Biền qua, thì thấy hư việc rồi, khi ấy ông giận lắm, chém thằng học trò và thằng rề đi ; đó rồi ông tức mình lắm, mới ngồi trên con diều mà đi coi khắp cả và nước Annam, coi chồ nào có huyệt đế-vương thì ếm hết. Còn chồ huyệt đế cốt cha thằng rề khi trước tại tỉnh Quang-ngải sông Trà-khúc, thì ông chém con rồng chồ đó đi ; ông nói mình làm không đặng vua thì thôi, chẳng cho ai làm. Từ khi ông Cao-Biền làm phép ếm mà chém con rồng đó đi, thì sông Trà-khúc nước chảy đỏ hoài, cho đến bây giờ cũng vậy. Ông Cao-Biền lại ra cho đến xứ Nghệ-an, có một núi gọi là núi Đầu-rồng, giáp ra đến biển, trên đảnh núi ấy cũng có huyệt đế-vương, thì ông làm một tấm bằng gang, mà làm phép ếm trên đảnh núi ấy ; nên bây giờ núi ấy tữ khí đi, không có cây cối gì sanh ra đặng.

Ông Cao-Biền coi chồ tỉnh Thanh-hóa ; ông thấy cũng có huyệt đế-vương, mà ông lại chè chồ đó có hình con rồng mà què hết một chon ; ông tính chồ đó không có làm vua đặng, thì ông bỏ đi, ông không ếm. Cho nên mấy đời vua nước Nam thì phát tại tỉnh Thanh-hóa mà thôi ; ấy là tại

Ông tức mình việc ông làm không được, mà ông ếm người ta như vậy, cho nên tục người ta hay nói ông Cao-Biền dậy non là làm vậy.

Bây giờ tại tinh Phú-yên, gần mé biển, có một gò cát như cái mả, ghe bầu đi qua đi lại ngang chỗ đó thì kêu là *Mã ông Cao-Biền*. Có một sự lạ là gió thổi sóng dồi nhiều lầm, mà đồng cát đó không bay, cũng còn y như cái mả vậy. Thiên hạ ai ai cũng nói là mả ông Cao-Biền, mà không biết phải hay là không.

14. — TRUYỀN THỊ PHÚ.

Có người đòn bà tên là Châu-thị-Phú, sáu mươi tuổi, ở làng Trão-nha, tỉnh Hà-tịnh, không có anh em bà con chi hết, mới lên chùa Thiên-tượng, núi Hồng-lanh mà đi tu. Ông Hòa-thượng thấy thị Phú tu hành có lòng lầm, mới nói với thị Phú rằng : « Người đã có lòng tu thì phải làm phước. Bây giờ phải xuống Ở dưới chơn núi, mà lập một cái quán thi nước, để cho mỗi người lên chùa đến đó thì có nước mà uống ; ấy cũng là sự làm phước lớn đó. » Thị Phú nghe lời thầy nói như vậy, thì liền làm một cái quán tại chỗ chơn núi mà thi nước, làm như vậy đã hơn ba năm.

Ngày kia có một ông già đầu bạc râu bạc, lịch sự như thể ông tiên, tiếng nói giống người chệc, đến quán thi Phú mà nghĩ, nói chi thị Phú nghe không đặng. Mỗi bữa đều đến như vậy, mà nhà cửa ông ấy ở đâu thì không biết. Đến lần sau nữa ông già tinh nói chi thì thị Phú hiểu không được, mới đề bốn câu thơ rằng :

*Người đòn bà kia đứng tường là người không biết ;
Năm trăm năm một lần gặp lại nhường cho ai ;
Một điểm đầu son cây mai trên núi cười :
Cây tùng cao muôn cụm nhành que thơm.*

Rồi ông già đi mất, hơn sáu năm không thấy trở lại. Thị Phú ngồi nhắc ông già đó hoài, không biết ông đi đâu mất. May chiều bữa ấy ông trở lại ; cũng vừa bữa ấy, thì trời mưa gió lớn lầm, và lạnh leo lầm, ông già ở lại quán đó mà nghỉ, nằm queo dưới đất mà ngủ ; thị Phú lấy chiếu dấp cho ông. Đến sáng ngày thị-Phú kêu ông dậy, té ra ông nằm ông chết luôn đi. Thị Phú thất kinh rụng rời, không biết tinh làm sao, mới chạy lên chùa mà nói với ông

Hòa-thượng rằng: « Khi đêm trời mưa gió, có một ông già ở đâu không biết đến nghỉ quán tôi, mà rãnh thì đã chết rồi ; nhờ Hòa-thượng tinh giùm cbo tôi. » Khi ấy ông Hòa-thượng đánh tay tinh mà nói rằng: « Cô vãi nói giấu ta, ông già ấy là người tiên, không phải là kẽ phàm, mà cô vãi quen biết ông tiên ấy đã lâu ; mà ông thử bụng cô vãi có thiệt lòng tu không, mà cô vãi không biết. Thôi, thì về quán mà coi, ông, đi mất rồi, mà chồ ông nằm mà chết đó, thì bây giờ mỗi đã dùn lên lấp quán rồi. »

Khi ấy cô vãi về quán mình mà coi, thì y như lời Hòa-thượng nói. Bây còn chồ quán thị Phú mà ông già chết đó, thì mỗi dùn lên một ngày một lớn như hòn núi.

15. — TRUYỆN ÔNG NGUYỄN-ĐẶNG-GIAI.

Ông Nguyễn-đặng-Tuân làm quan đến chức Thái-sư, ở làng Lộc-thành về tỉnh Quãng-bình. Hai vợ chồng đả hơn bốn mươi tuổi, mà chưa có sanh con trai con gái chi hết. Khi ấy ông Nguyễn-đặng-Tuân mới nói với bà vợ ông rằng: « Trời cho ta giàu sang, mà không có con, thì cũng không ích chi ; bây giờ phải lên chùa Thiên-mộ mà cầu tự, họa may trời có cho chút con nào không. » Vợ chồng mới lên chùa nói với ông Hòa-thượng ở đó, đặng nhờ ông cầu xin với trời phật cho. Ông Hòa-thượng mới biếu ông Tuân thì mỗi một ngày phải đến chùa mà nguyện hương hai lần ; hai ông bà cũng vưng lời sư dặn, thường thường đi hoài như vậy, đến ba năm mà không thấy có thai nghén chi hết.

Một ngày kia ông Tuân nằm ngũ chừng nữa đêm chiêm bao ngó thấy hồn mình đi lên chùa, mà đứng một bên cửa chùa, thấy ba ông phật ngồi một bàn. Ông ngồi phía bên tả nói rằng: « Có tên Nguyễn-đặng-Tuân nó cầu tự, mà bấy lâu nay chưa cho nó ; thôi bây giờ sẵn có thằng ăn mày chết ngoài cửa tam quan, để cho làm con nó. » Ông phật ngồi bên phía hữu lại nói rằng: « Nó là người ở có phước đức, và nó có lòng cầu khẩn, mà cho nó thằng ăn mày cũng ngọt. » Ông phật ngồi giữa nói rằng: « Cho nó thằng ăn mày thì cho, có một điều phải sửa con mắt lại cho nó, thì sau nó khá dặng. » Nói rồi thì ba ông phật đi ra chồ thằng ăn mày chết ; một ông lấy cán viết mà

nhận con mắt thằng ăn mày xuống. Ông Tuân thấy vậy rồi thì thức giấc dậy, mới nói với vợ ông rằng: «Ta làm quan bấy lâu nay không có lòng làm điều gì xấu, và cầu trời khấn phật cũng có lòng, mà làm sao khi đêm ta nằm ngủ thấy ba ông phật cho ta một đứa con, mà lại phải đứa ăn mày, thì không ích chi hết. »

Vợ ông Tuân mới nói rằng: « Ông thấy chiêm bao như vậy, thì chưa biết có thiệt hay không. Vậy thì đến mai sớm ông hãy lên chùa mà coi thử, có quả như vậy hay không. » Khi ấy ông Tuân nghe lời vợ nói, sáng ngày liền đi lên chùa mà coi, thì thiệt có thằng ăn mày chết ngoài cửa tam-quan. Rồi ông Tuân vô chùa hỏi ông Hòa-thượng rằng: « Có người chết ngoài cửa tam-quan, mà làm sao không chôn đi. » Té ra ông Hòa-thượng không hay, nghe ông Tuân nói mới biết, đó rồi liệm thằng ăn mày mà đem chôn, thì ông Tuân có ý coi hai con mắt nó, thì thiệt là sâu xuống, y như ngó thấy điểm chiêm bao. Rồi ông Tuân trở về nói với vợ thiệt có như vậy, cứ như lời Phật nói, mà sửa hai con mắt lại, thì sau cũng có lẻ khá đặng.

Đến sau vợ ông Tuân có chữa, thì ông Tuân cứ mỗi ngày lên chùa cầu nguyện vậy, lại vái lăm dăm mà năn nỉ với phật rằng: « Trời phật đã cho tôi con trai mà nhầm đứa ăn mày, thì xấu hổ cho tôi lắm; và tôi làm quan không có sự chi bất nhơn, mà trời phật cho tôi như vậy. »

Ông cứ vái lăm dăm như vậy hoài. Một bữa kia ông nằm ngủ lại thấy chiêm bao một lần nữa; thấy ông Thồ-thần ở tại chùa đó nói rằng: « Tuy là trời phật cho người đứa ăn mày, mà phật đã sửa hai con mắt nó lại rồi, thì sau con nhà người được làm chức công hầu lớn lắm; chừng mươi tuổi sấp lên, thì học giỏi, thi đậu; hai mươi tuổi trở lên, thì làm quan, càng ngày càng tử tế. »

Rồi ông Tuân thức giấc dậy, nói với người vợ, rồi vợ chồng bằng lòng, hết than thở. Đến chừng có thai mấy tháng đủ rồi, thì đẻ ra một thằng con trai, đặt tên là Nguyễn-đặng-Giai, giống như tướng người ăn mày, hai con mắt cũng sâu xuống vậy. Lúc ấy có một người thầy coi tướng ở ngoài Bắc vô, ông Tuân mới biếu thầy ấy thì coi tướng cho ông Giai. Thầy tướng coi rồi mới nói: Thằng nhỏ này mặt mũi tay chân thì là tướng ăn mày, mà có hai con mắt hì qui lắm; từ mươi tuổi sấp lên, thì phát thông minh

lắm ; hai mươi tuổi sắp lên thì đậu tần-sĩ : ba mươi tuổi trở lên, thì làm đến Tông-đốc, sau lại làm đến chức Thái-bão ; sống lâu đến bảy mươi ba tuổi mới chết. »

Vì có ông Giai là cội rễ con của phật cho, cho nên đến lớn thi đậu làm quan, thì có đúc ba ông phật bằng vàng mà thờ, tối lại cũng tụng kinh. Hễ đi làm quan xứ nào, thì đem ba ông phật theo mà thờ. Sau làm chức Tông-đốc tại Hà-nội, có lập một kiền chùa tại đó tốt lắm, có đúc tượng hai vợ chồng ông Tuân mà thờ nữa.

16. — TRUYỀN ÔNG LÝ-KHẮC-CẦN.

Có núi Đại-ngan lớn lắm, có hai cửa, thiên-hạ gọi là cửa Truông-mây, cửa Truông-bắc, núi lớn giáp tỉnh Hà-tịnh, tỉnh Nghệ-an, ở giữa Truông rộng chừng ba muôn mẫu. Phía sau giáp nước Vạn-tượng, phía trước thi thiên-hạ ở, có đường đi xuống tĩnh, đi hai ba ngày mới đến. Người ta đến đó mà làm cây làm cột, thì năm mươi người rủ nhau đem đồ đến cửa Truông mà cúng, rồi thì mới dám vô mà làm.

Thuở trước vua nhà Lê, có sai một ông quan, tên lá Lý-khắc-Cần, đem quân lính lên đó mà làm cây gỗ. Một bữa kia, sai quân lính đi làm cây, còn mình treo võng trên cây mà nằm ; có một thằng lính kia nó nói : « Bầm ông lớn nằm đây có cọp. » Ông nói : « Mày cứ việc đi làm cây, để tao nằm đây mặc tao. » Thằng lính đi, cọp lại liền, nhảy lên bắt ông quan đó, ông đánh với cọp một chặp, yếu súc đánh không lại, cọp chụp được, nội trong mình ông ấy, thì cọp chẳng động đến, chỉ cắn xé bụng chết đi, mà không ăn ; rồi ngồi đó giữ lấy thây ông quan.

Một hồi lâu quân đi hái cùi mỏi về, thấy ông quan của mình chết rồi mà có cọp ngồi giữ đó, thì chúng nó thất kinh, nó cũng dựng cái thây ông quan đó dậy, lại sai hai người lính khác về báo với quan tĩnh. Quan tĩnh lên coi quả thiệt như vậy, rồi đem thây ông ấy về mà chôn. Téra chưa kịp đem mà thấy cọp với voi Ở trong núi chạy ra hơn một trăm con cọp thì vây bốn bề, còn voi thì ra đón đường lại không cho đi. Khi ấy lại sai lính về báo tĩnh, mà đem thêm quân lên, đặng đánh voi đánh cọp, mà đem thây ông ấy về. Quân đến đó rồi bắn súng lên, voi cọp thất kinh chạy hết, mới đem được thây ông Lý-

khắc-Cần về mà chôn gần nơi tĩnh. Chôn đặng ba ngày rồi, tối lại cọp ở trên núi về nhiều lăm, đào lấy thấy ông ấy ra, mà đem về chôn nơi cửa Truông. Bữa sau con cháu đến chồ mả ông Lý-khắc-Cần mà thăm, thì đã mất dấu rồi, mới hỏi người ta ở gần đó, thì nó nói đêm trước thấy cọp về nhiều lăm, kéo cái hòm đi đâu không biết, tối tăm không dám ra mà biết cho chắc. Bây giờ con cháu ông mới lên đi kiểm trên cửa Truông, thì thấy có cái hòm chôn xuống đó, mới phải về bẩm lại với quan tĩnh hay, thì quan tĩnh biếu để y như vậy, đừng có đem về, vì trời đã xuôi cho hổ táng thì là tốt lăm.

Từ ấy đến sau thì ông Lý-khắc-Cần hiền linh lăm; con cháu phát làm quan lớn; ai có lên Truông ấy mà làm cây gỗ, thì cũng vái ông mà đặng bình an, có lập miếu mà thờ ông tại cửa Truông; hễ đến đầu năm, thì nội phường làm rùng đều lên đó mà cúng trước. Từ đời nhà Lê cho đến nhà Nguyễn bây giờ, thì phong cho ông Lý-khắc-Cần là chức *Trung-quân chánh trực thượng đẳng tôn thần hiệp quản sơn lâm*. Thiên-hạ kêu chồ miếu thờ ông ấy là *Đinh ông già treo vỏng*.

Trong Truông ấy từ xưa đến nay các tướng làm giặc hay ở chồ ấy, vì chồ ấy vật chí cũng đũ, và làm đòn làm lũy đặng, và có ngà voi nhiều, có sáp cũng nhiều. Lại có một cây kêu là cây chò, bào ra trắng lăm, là cây có danh tiếng, và cao lớn lăm; người ta nói vua Diêm-vương lấy đem về dưới âm-phủ đặng mà làm lầu đài; chờ vua dương-gian muốn lấy mà lấy không đặng. Lại trong Truông ấy có một hòn đá kêu là *thạch-bàn*, đá trắng mặt bàn, rộng được mười trượng, ở dưới có bức đẽ lèn, ba bên có khe nước tốt lăm, có cây lớn rậm rạp bóng mát; ở giữa *thạch-bàn* có một bàn cờ tướng có hai hình người bằng đá ngồi hai bên bàn cờ, người ta gọi là hai ông tiên ngồi đánh cờ. Dưới khe ấy tại có thú cá kêu là cá giếc qui lăm, ngon lăm; có nhiều khi người ta đem lưới đi đánh cá ấy đem về, mà ăn sống với rau với giấm, thì lấy làm ngon lăm, kêu là ăn gỏi sanh-cầm, người thi kêu là ăn gỏi cá giếc.

17. TRUYỆN THẮNG ĐÌNH,

Làng Hòa-đục tỉnh Nghệ-an, có một hòn núi tên là Đầu-

tượng, mặt ngoài giáp đền biển, có một hòn đá như cái khánh, một hòn như cái chuông. Thuở trước có một người tên là thằng Đinh, tánh nó ngang ngửa lắm; không biết sợ ai, nó đến chồ cái chuông cái khánh, nó đánh nó chơi, tiếng kêu lên lớn lắm, ai ai cũng nghe. Nó đánh chừng một chập lâu, thì có người ở dưới nước lên, mặt mũi hung dữ lắm, bận áo đỏ, tay cầm cái gươm, chạy tới cầm tay thằng Đinh mà hỏi: « Chờ ai biếu mày đánh cái chuông cái khánh này? » Thằng Đinh nói: « Tôi đánh tôi chơi, chờ không ai biếu. » Người đó lại nói: « Mày vô phép lắm, mày muốn đánh thì tao cho mày đứng đó. » Nói rồi thì đi xuống nước; còn thằng Đinh đứng chết cứng đó, đi không được, nói không được. Cách qua bữa sau, có người đi làm cột ở trên núi về đi qua chồ ấy, ngó thấy thằng Đinh đứng chết cứng đó, hỏi nó thì nó nói không được. Người làm cột mau mau chạy về nói với cha mẹ nó hay; cha mẹ nó đến đó, thì vái lạy mà cầu xin cho nó đến ba ngày, mà thằng Đinh cũng đứng cứng đó mà thôi, cha mẹ nó phải ở đó mà chờ hoài. Đến chừng nửa đêm bữa đó, thấy có một người ở dưới nước lên, mặt mũi hung dữ lắm, nói với cha mẹ thằng Đinh rằng: « Chuông khánh này là làm hiệu lệnh trong khi có việc, mà vô cớ nó muốn đánh nó chơi, động đến dưới thủy-cung bây giờ làm tội nó đứng đó, cho người ta biết, sau mà chừa. Thôi, chúng bay đi về; nó đứng đó mặc nó, chúng bay không nghe lời tao, thì chết mặc lòng. » Nói rồi đi dưới nước mất; lúc ấy cha mẹ thằng Đinh sợ thất kinh, để nó đứng đó, mà ra đi về. Đến sau người ta hay đến đó mà coi, mà không dám đánh cái chuông cái khánh ấy.

18. — TRUYỆN ĐỘI MẬU VỚI CON VOI.

Có một con voi của nhà Lê cõi, đến sau nhà Lê mất nước, thì con voi ấy không chịu ở với ai, nó lên hòn núi nó ở khi trước đó, chồ ấy kín lắm, người ta gọi chồ ấy là *Truồng-day-thùng*, ở đó gần khe có nước tốt, nhiều vật cho nó ăn; trong mình lại có ba cái đai vàng, là thuở vua Lê làm cho nó, đến khi nó lên núi rồi, đã lâu năm, rong rêu đóng lại, người ta không biết, mà thuở trước có người coi giữ nó tên là đội Mậu.

Đến khi vua Lê mất nước, thì đội Mậu về nhà, còn con voi thì lên Ở núi. Sau lại đội Mậu đá già bảy mươi tuổi, mới lên núi đó mà kiếm rễ cây về làm thuốc. Anh ta đương lom khom mà đào, mà con voi có tánh khôn, nó biết anh ta là người giữ nó khi trước, nó tuông nó chạy đến, nó lấy vòi nó vấn ngang bụng anh ta, mà nó căm ngà xuống nó chảy nước mắt ra. Anh ta sợ thất kinh, không biết là voi quen với mình khi trước, e khi nó vật một cái mà chết; té ra nó kéo tay anh ta nó dễ vào chỗ đai vàng của nó, trong ý nó biếu anh ta thì lấy cái đai vàng đó, đặng đem về nhà bán mà ăn.

Con voi làm vậy thì đội Mậu mới nghĩ ra, thì biết là voi của mình giữ trước, mà trong bụng đội Mậu lại sợ lấy đồ mà cạy cái đai vàng của nó, thì e chảy máu cổ nó ra, tội nghiệp nó, không muốn lấy. Con voi không nghe, cứ bắt tay đội Mậu nhận vào chỗ đai vàng đó mà thôi. Đến khi gần tối, anh ta lấy không được, thì cúi đầu lạy con voi hoài, xin cho đi về nhà kẻo tối rồi, con voi không cho về. Đến chừng canh hai, anh ta than khóc mà nói: « Thân tôi già cã yếu chán, mà ở đây đất rừng rú tối tăm như vậy thì khó lắm. » Khi ấy con voi để anh ta ngồi lên trên lưng, đi về nhà anh ta. Chừng canh tư về đến nhà. Vợ con anh ta thấy voi tới nhà thì sợ hãi quá; đội Mậu mới nói với vợ con anh ta hay rằng: « Ông quận (là con voi) này, thuở trước ông hầu vua, tao theo giữ ông, bây giờ ông gặp tao trên núi ông đem về, không hề gì đâu, đừng có sợ » Lúc ấy trong nhà anh ta có nuôi một con heo, thì bắt mà cho con voi ấy ăn, và mua ba quan tiền rượu cho nó uống; Ăn uống rồi gần sáng, con voi không chịu ở lại, lại bắt hai cha con đội Mậu để lên trên lưng, đi trở về núi, thì đã sáng ngày rồi; con voi lại bắt tay anh ta nhận vô nơ cái đai, biếu thì lấy. Khi ấy anh ta mới nói với con rằng: Ông quận đã cho, thì phải chịu lấy. » Cha con anh ta mới lấy dao cạy ra mà lấy được hai cái. Máu chảy ra nhiều lắm, còn một cái nữa, anh ta thương con voi chảy máu không muốn lấy, cứ lạy con voi hoài xin thôi. Lấy thuốc nam ở tại rừng đó, mà xức cho con voi, rồi cha con từ giã con voi mà về, lấy vàng ấy mà làm giàu.

Lúc ấy đã qua đời Tây-sơn; vua Quang-Trung nghe người ta nói con voi của vua nhà Lê ngự, hãy còn ở trên

núi Đầu-tượng, vua mới sai quan quân vào núi ấy mà kiểm, đặng bắt đem về, thì con voi đã đi mất rồi.

19. — ÂM-PHŨ LẤY CÂY.

Núi Hoành-sơn, về tỉnh Quảng-bình, có một thứ cây quí lắm, gọi là chò trắng (xứ Gia định kêu là cây sao); thường thường năm dưới âm-phủ làm sóng gió lớn lên, đặng mà lấy cây ấy. Có một lần kia, lấy được ba cây, đem về đến bến sông Gianh mà phải mắc cạn đó, đã bốn năm ngày.

Ở gần bến đó có ba bốn chục cái nhà ở, và có một cái nhà đứa chèo đò ở đó nữa, nhà nó có nuôi một con heo lớn lắm. Đêm đó có năm người ở dưới nước lên, mặc áo đen, trên đầu có đội mǎo, tay cầm gươm, đến kêu thằng chèo đò chóng rèm lên; đi vào nói với thằng chèo đò rằng: « Nhà mày có nuôi con heo, bắt làm thịt đi cho tao ăn, rồi tao trả tiền cho mày. » Lúc ấy thằng chèo đò làm heo liền, rồi dọn ra và ăn và uống rượu. Mấy người đó ăn sống hết con heo, rồi biến thằng chèo đò đi ra ngoài bến mà lấy tiền: « Tao cho mày một trăm quan. » Thằng chèo đò đi lấy tiền đem về, rồi mấy người đó dặn thằng chèo đò thì trèo lên cây cao mà ngồi, đừng sợ, còn một giờ nữa thì làm sóng gió nổi lên lớn lắm, đặng mà đem ba cái cây về dưới thủy-cung mà dùng có việc gấp.

Nói rồi thì năm người ấy ra đi, thằng chèo đò leo lên cây cao mà ngồi, rồi nghe một tiếng dùng, mưa gió nổi lên lớn lắm, nước lớn ngập nhà. Chừng một giờ lâu, mưa gió tanh, nước giựt đi, thằng chèo đò xuống, đi coi ba cái cây, thì đã đem đi đâu mất rồi. Vậy thằng đò mới hiểu là vua Diêm-vương sai tướng lên lấy cây đó mà đem về.

20. — TRUYỆN ANH NGÔ-BÁT-NGẠO.

Có một người tên là Ngô bát-Ngạo, cõi rẽ là người Tàu, qua ở huyện Bình-chánh, về tỉnh Quảng-bình. Khi nó còn sống ở đó, thì nó cai trị dân huyện ấy, nó làm nghịch với vua nhà Lê; đến sau nó chết rồi, thì những người ở trong huyện ấy, ai muốn có đất mà làm nhà mà ở, thì phải mời thầy pháp đặng mà cầu đồng nó lên, rồi xin với nó cho mướn một năm là bao nhiêu bạc, rồi nó lấy thước nó do

phần đất cho là bao nhiêu. Hoặc khi ai muốn mua, thì nó cũng bán, rồi phải làm heo mua rượu mà đái cho nó ăn uống; rồi nó làm tờ nó ký tên cho. Làm như vậy, thì nhà đó ở yên; bằng người nào không làm như vậy, thì nó bắt trong người ta phải đau, hay là trâu heo phải chết. Lại một hai khi nó coi nhà nào giàu có, tối lại nó về nó hiện hồn ra nói: « Tao đánh bạc thua nhiều lăm, thôi tao bán đất đó cho mày, mày phải tinh trả bạc cho tao. » Như nhà nào không mua, thì nó bắt trâu bò chết tức thì, lại nũa vợ chồng con cháu cũng phải đau ốm. Vậy nên dân trong huyện ấy một năm phải cúng nó hai lần hết ba bốn con heo.

Một ngày kia có quan Đại-sứ, tên là Tòng-đốc Giai, cũng người ở huyện ấy, làm quan ở tĩnh Hà-nội về thăm nhà, dân huyện ấy đến bầm với ông Giai mà nói rằng: « Có tên Ngô-bát-Ngạo nó làm khổ cho dân huyện chúng tôi lắm, mỗi người phải mua hay là phải mướn đất nó mà ở. Khi ấy ông Giai mới biếu tông làng đi rước một người thầy pháp cho giỏi, đến mà cầu đồng cho nó lên mà hỏi tự sự làm sao. Thầy pháp cầu cho nó lên; ông Giai hỏi nó làm sao mà khuấy dân khó ở lắm vậy. Thi nó nói rằng: « Đất huyện này thuở vua Lê Thái-tồ mới khai quốc ra, công tôi khai phá lập nội trong huyện này. Thuở tôi còn sống vua nhà Lê cho tôi cai trị dân huyện này, thì bây giờ tôi chết rồi, thì cũng còn là đất của tôi, cho nên tôi cho người ta mướn và bán cho người ta. » Ông Giai nói rằng: « Tao giao với mày, trong huyện tao cúng mày một năm một lần, lề một con heo với vàng bạc mà thôi, không được khuấy người ta nữa; mày có chịu như vậy thì mày làm tờ giao ước với các làng. » Khi ấy anh Ngô-bát-Ngạo ưng chịu làm tờ giao ước như vậy. Từ ấy đến sau trong huyện ấy mỗi năm, ngày mồng một tháng giêng, thi làm lề cúng nó, kêu là *lề tá thở*.

21. — TRUYỆN ÔNG ĐĂNG-VĂN-HÒA.

Nơi hòn núi Cao-vọng, cao lớn rộng lăm phía trong giáp đến Mọi, phia ngoài giáp đến biển; ở giữa núi làm ra một cái đường quan lộ, kêu là Đèo-ngang, bề ngoài là tĩnh Hà-tịnh, bề trong là tĩnh Quãng-bình.

Ở gần Đèo-ngang có một làng Mĩ-hòa, chỗ đó có một

cái lũy có cây lớn rậm rạp lắm. Trong lũy ấy thường thường đêm nào cũng nghe tiếng thằng nhỏ đọc sách ; trong làng ấy ai cũng nghe lấy làm sự lạ.

Qua đời vua Quang-trung năm thứ mươi lăm, trong làng ấy có hai vợ chồng ông Đặng-văn-Bình, người vợ là Nguyễn-thị-Phuốc ; một đêm kia ước chừng canh ba, ông Bình nằm ngủ thấy chiêm bao có một người nhỏ, ở trong lũy ấy đi ra đến nhà ông Bình ; ông mới hỏi : « Mầy đi đâu ? » Thằng nhỏ mới nói : « Tôi thấy hai ông bà ăn ở có nhơn đức cho nên tôi vào đây, như hai ông bà có mướn thì tôi ở cùng. » Ông Bình hỏi : « Muốn ở mấy năm ? » Thằng nhỏ nói : « Tôi muốn ở hai mươi năm. » Ông Bình nói : « Bây giờ mầy còn nhỏ, mà mầy ở hai mươi năm mà thôi, thì tao không nhờ mầy đặng bao lâu ; tao muốn cho mầy ở nhiều năm hơn. » Thằng nhỏ nói rằng : « Vậy thì ông muốn cho tôi ở mấy năm thì ông nói. » Ông mới nói chơi rằng : « Tao muốn mầy ở một trăm năm. » Thằng nhỏ nói : « Ủa, hai ông bà tham lung lắm ! Con người ta ở đời, có ai sống đặng một trăm năm ; và có câu rằng : Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng thường vô bá tuế nhơn. Nghĩa là ; trong núi thường có cây sống lâu đến ngàn năm, người ta ít ai sống đặng trăm tuổi. » Ông Bình khen rằng : « Thằng nhỏ giỏi lắm, thôi con muốn ở mấy năm thì ở. » Thằng nhỏ nói : « Tôi chịu ở với hai ông bà bảy mươi hai năm. » Ông Bình chịu nuôi. Rồi ông Bình thức giấc dậy mới hay là chiêm bao.

Lúc ấy hai vợ chồng ông Bình đã ngoài năm mươi tuổi ; mà cách ít ngày thì vợ ông Bình có chửa, đến khi no ngày khâm tháng, thì đẻ đặng một đứa con trai. Trong lúc khi đẻ nhầm ban đêm, mà cả nhà sáng đèn ra cả ; ông Bình lấy làm điềm tốt, hết sức mừng rỡ. Khi đến mươi tuổi, bộ tướng khác hơn người ta, con mắt tròn mà lớn, tròng trắng nhiều tròng đen ít, giữa tròng đen có một điềm như vàng, mặt thì vuông, vai thì rộng, mũi thì cao, cằm đỏ, hai lỗ tai thì trắng. Khi đẻ ra đầy tháng thì đặt tên là Đặng-văn-Hòa.

Lúc ấy Tây-sơn dấy loạn, đến năm Gia-long thứ tam, thì ông Đặng-văn-Hòa đặng 18 tuổi. Khi ấy quan tịnh nghe tiếng ông Hòa là *thần-đồng*, thì đòi đến mà hỏi. Hỏi sự gì thì ông Hòa nói thông hết, biết hết việc thiên-văn địa-lý, nên quan tịnh đem ông Hòa về Đô. Vua nhóm triều-

thần lại mà hỏi việc, thì ông Hòa nói được hết. Vua mừng rở lắm, mới hỏi các triều-thần văn-võ, nên phong cho ông Hòa chức gì. Các quan tâu với vua rằng: « Nên phong cho ông Hòa chức *Hiệp-biện-đại-học-sĩ khiêm quản khâm thiên giám sự vụ*. »

Qua đến đời vua Minh-Mạng, ông Hòa làm đến chức *Văn-minh-diện đại-học-sĩ*. Lúc ấy vua Minh-Mạng có ra cho ông Hòa một câu đố, biếu ông Hòa đối trước mặt vua. Câu đố vua ra rằng:

*Xī tánh cang, thiệt tánh nhu,
Cang tánh bất như nhu tánh hão.*

Thì ông Hòa đối liền rằng:

*Mi sanh tiền, tu sanh hậu,
Cang sanh bất cập hậu sanh tường.*

Thì vua lấy làm khen ngợi mà ban thưởng ông ấy.

Còn trong lũy đó, thì khi đỗ ông Đặng-văn-Hòa ra rồi, hết nghe tiếng học trò đọc sách nữa.

22. — TRUYỆN NGƯỜI LƯU-THĂNG

Trước khi vua Đinh-tiên-hoàng chưa làm vua, thì có mười hai sứ-quân là người Tàu, qua mà cai trị nước Annam, và vua Tàu có sai người Lưu-Thăng qua làm chức *Đô-hộ-phủ* mà cai trị cả mười hai sứ-quân.

Đến khi vua Đinh-tiên-hoàng, khởi binh ra đánh, thì giết mười hai sứ-quân và giết Lưu-Thăng nữa, rồi làm vua nước Annam, mà cai trị một mình, rồi qua Tàu chịu phong chức. Lúc ấy vua Tàu mới hỏi chớ nào Lưu-Thăng; thì vua chịu lỗi với Tàu, lại vua Tàu mới bắt thường mỗi năm phải thường một người vàng, ước chừng nặng một tạ.

Vua Tàu bắt thường từ vua Đinh-tiên-hoàng cho đến đời Lê, đời Lý, đời Trần, sau đến đời Hậu-lê, vua Thái-tồ trị đã lâu năm, đến khi sai ông Trạng Quình cùng các quan đi sứ qua Tàu, thì cũng phải đem một con người vàng mà thường. Đến chừng ông Trạng Quình qua đến Tàu, cống-sứ xong rồi, ông Trạng Quình mới hỏi vua Tàu rằng: « Nước Nam tôi nhỏ mọn, học hành lề nghĩa ít lầm, xin hỏi vua cùng quan triều-thần, vậy chớ người ta mấy mươi tuổi làm thượng-thọ, mấy mươi tuổi làm trung-thọ, mấy

mấy mươi tuổi làm hạ-thọ. » Các quan Tàu mới nói rằng : « Một trăm tuổi làm thượng-thọ, tám mươi tuổi làm trung-thọ, sáu mươi tuổi làm hạ-thọ. » Khi ấy ông Trạng-Quình mới nói rằng : « Nếu như vậy, thì nay người ăn hiếp nước tôi đã lâu lắm. Như người Lưu-Thăng chết đời vua Đinh-tiên-hoàng, cho đến bây giờ, thì đã hơn mấy trăm năm nay, mỗi năm phải trả một người vàng. Đến bây giờ biết là mấy trăm người vàng ! Như người Lưu-Thăng còn lại, thì có sống đến bây giờ không ? Mà nước tôi thường người vàng nữa. » Khi ấy vua Tàu khen Trạng Quình là khôn ngoan, nên không bắt thường người vàng nữa.

→→→—————
23. — TRUYỆN HỒ-XUÂN-HƯƠNG
—————→

Có một người con gái, tên là Hồ-xuân-Hương, ở về tĩnh Hà-nội, huyện Thanh-trì, ở làng Võ-liệt. Cha mẹ sanh ra đến chừng mười ba tuổi, cũng không học mà tự nhiên biết chữ, coi sách gì cũng hiểu, lại có tài cầm kì thi họa, đủ cách chơi lịch sự ; lúc ấy gặp đời vua Lê-thánh-tông, cha mẹ chết sớm, mà nhà giàu có, có hai chị em, mời chia của ra cho nhau ; Xuân-Hương lấy cùa ấy chừng một triệu, còn bao nhiêu thì để cho thằng em trai.

Khi ấy Xuân-Hương mới lập ra một cái vườn tốt lắm, và làm ba cái nhà cũng tốt, bốn phía vườn trồng tre đào ao thả cá ; trước nhà xây non bộ, trồng kiềng, khắc chữ làm bia đá, đề thơ. Trong bụng tinh có người nào tài tử hơn ! Nhiều khi hay làm thơ ra câu đối, cho những người tài tử đối lại ; mà không có ai bằng Xuân-Hương ; cho nên người ta gọi Xuân-Hương là người tiên, không ai dám đến nữa, Xuân-Hương mới tinh trong bụng, người ta ở đời trông cho có tài tử mà chơi với giai nhân, thì mới thỏa lòng muốn, mà nay thiên-hạ thua mình ; cho nên Xuân-Hương ngã lòng, và giao nhà cửa lại cho em mà lập một kiền chùa gần núi Tân-viên, đi tu đến bảy mươi tuổi mới chết.

~~~~~  
24. — Ở DƯƠNG-GIAN ĐI DẠO ÂM-PHỦ.  
~~~~~

Có hai vợ chồng tên là Trần-văn-Hải, vợ tên là Huỳnh-thị Du, ở tinh Nam-định, nhà giàu có lắm, sanh đặng một

đứa con gái đặt tên là Thị-Xuân, đến mươi ba tuổi, lịch sự tốt tươi lắm, mà bàn tay trái đến sáu ngón tay, phải bình nén trái mà chết. Hai vợ chồng thương nhớ lắm. Một ngày kia, hai vợ chồng mới nói cùng nhau rằng: « Ta nghe nói tĩnh Quãng-yên có một cái chợ trời sanh ra, gọi là chợ Mạnh-ma; mỗi một năm đến ngày mồng một tháng sáu thì nhóm chợ một lần; mỗi một lần nhóm thì ba đêm ngày, người dương-gian người âm-phủ đều đến chợ ấy mà buôn bán với nhau cã. Bây giờ vợ chồng ta già làm buôn bán mà đi ra xứ ấy mà tìm con mình; họa may có gặp chăng. »

Vợ chồng bàn tính với nhau rồi, mới đem nhau ra đi. Mà trong khi con gái đó còn sống thì cha nó có sắm cho nó một cái quả bằng bạc, nó chết đã lâu, mà cha mẹ còn giữ cái quả đó. Đến khi đi thì đem theo, ra xứ Quãng-yên, tìm đến chỗ chợ Mạnh-ma mà ở, bày ra bán hàng xén. Một ngày kia đến lệ hội chợ, vợ chồng đương ngồi bán hàng, thì có một người con gái đến mua trầu, vừa thấy cái quả ấy thì nhìn lấy chắc là của mình khi trước, mới hỏi hai ông bà rằng: « Ở đâu mà đến chợ này buôn bán? » Hai ông bà mới nói rằng: « Tôi nhớ đứa con gái tôi là Thị-Xuân nó chết đi đã hơn hai mươi năm rồi, cho nên vợ chồng tôi đến đây dặng mà tìm nó, họa may có gặp chăng; chờ không quyết lòng buôn bán chi. » Con gái hỏi: « Như cái quả này thì ông bà mua của ai, bao nhiêu tiền? » Bà mẹ nói: « Cái quả này là của tôi sắm cho con tôi, dặng mà làm quả ăn trầu, chẳng may nó dặng mươi ba tuổi, nó chết đi; cho nên còn cái quả lại đó. » Khi ấy cha mẹ con mới nói sự trước sau nhầm hết. Bà mẹ thương con mình ôm lấy mà khóc, ôm hoài dễ ngồi trong bụng, không cho đi đâu hết. Người con gái nói mà về, mẹ không cho, nên con gái nói rằng: « Vậy thì cha mẹ đi với tôi, dặng mà về âm-phủ chơi cho biết. » Thì hai vợ chồng chịu đi.

Về đến âm-phủ, Thị-Xuân lấy chồng nhầm một ông quan giám-thành. Vậy khi nó đem cha mẹ vào nhà, thì ông quan mới hỏi: « Dem hai ông bà ở dương-gian xuống đây làm chi? » Thị-Xuân nói: « Hai người này là cha mẹ tôi đó, tôi đem xuống đây chơi cho biết, và coi sự họa phuơc ở dưới này làm sao, kéo mà ở trên dương-gian giàu có mà sanh một mình tôi là con gái mà chết đi, thì lấy làm tức lắm. »

Ông quan ấy nói rằng: « Chẳng mấy khi cha mẹ xuống

đây, thì tôi cho phép ở lại ba bữa, không được ở lâu, để tôi đem đi các cửa ngục mà coi tội chi cho biết. » Đó rồi đi đến cửa thứ nhứt, thi thấy có đề tên hai ông bà nói về tội ở trên dương-gian cho người ta vay nợ, một vốn ăn năm bảy lopp lời; người ta trả chưa kịp, thì bắt người ta cầm lại, không cho về ăn cơm; làm cho người ta phải bán nhà đợt con đi mà trả, cho nên phải đề tên vô bẩn, để chờ đến khi chết xuống âm-phủ thì làm tội.

Hai vợ chồng thấy vậy, thì lấy làm kinh sợ lắm, mới nói với rề: « Tôi lôi như vậy, thì về dương-gian làm sao cho hết? » Người rề trả lời: « Tôi như vậy, thì phải về làm chay bồ thi cho hết của mình đi, thì mới khỏi tội. »

Hai ông bà từ giả con, rẽ, mà về dương-gian, liền đi thỉnh thầy chùa làm chay lớn, và bồ thi cho người ta. Khi làm chay bồ thi hết của rồi, thì hai ông bà lại đến chợ ấy một lần nữa, chờ con gái mình có lên dặng mà theo một lần nữa, coi thử tội mình đã hết chưa. Đến chợ đó vừa gặp con gái lên, người mẹ chưa kịp hỏi, con gái ấy đã nói rằng: « Sự mẹ làm chay bồ thi, bây giờ tội đã hết rồi, thôi không xuống làm chi nữa. »

25. — TRUYỆN THỦ-HUỒN

Có một người tên là Thủ-Huồn ở tỉnh Gia-định, làm việc thợ-lại, thì làm nhiều sự bất nhơn muốn lợi cho mình mà hại người ta, cho đến khi già thì giàu có lắm. Người vợ chết đi, anh ta mới thôi làm thợ-lại, mà không có con, ngồi buồn mới tính mình giàu có mà không con, chẳng dễ cùa làm chi cho nhiều, phải đi ra xứ Bắc-kỳ dặng mà mua đồ chơi.

Té ra đến đó là xứ Quang-yên, vừa gặp nhóm chợ Mạnh-ma đũ cã người dương-gian âm-phủ đến đó, anh ta mới đến chợ ấy mà chơi, vừa gặp người vợ ở âm-phủ lên đi chợ. Lúc ấy vợ chồng gặp nhau mừng rỡ lắm; anh ta mới hỏi vợ rằng: « Mày chết xuống âm-phủ bấy lâu nay mày làm nghề gì? » Người vợ nói rằng: « Tôi chết xuống tôi ở vú nuôi con cho vua, tôi sung sướng lắm. » Anh ta lại nói rằng:

Tình nghĩa vợ chồng ở với nhau đã lâu, từ khi mày chết đến nay, thì tao thương nhớ mày lắm, bây giờ may mà gặp mày đây, thì mày phải đem tao đi với, xuống mà coi thử cho biết làm sao. » Người vợ nói: « Đi thì đi, mà không

đặng ở lâu, trong năm ba bùa thì về mà thôi. »

Đó rồi vợ chồng dắt nhau đi ; đến nơi rồi, người vợ giấu anh ta ở dưới nhà bếp. Anh ta mới nói với người vợ rằng : « Mày phai đem tao đi mấy cửa ngục mà coi thử những người ở dương-gian làm sự chi, mà chết xuống mắc tội chí cho biết. » Khi ấy người vợ đem anh ta đi đến cửa ngục kia, thấy có một cái gông lớn lắm, anh ta sợ lắm. Mời biếu người vợ đem lại chỗ chũ-ngục ở mà hỏi cái gông lớn đó, để phạt tội chi làm vậy mà không thấy ai mang. Anh chũ-ngục mới nói : « Cái gông đó để dành, đặng sau làm tội Thủ-Huồn. » Anh ta mời hỏi : « Vậy chờ Thủ-Huồn ở trên dương-gian làm những tội chi ? » Chũ-ngục nói rằng : « Vì tên Thủ-Huồn ở trên dương-gian làm việc tho-lại, người ta có tội sống làm ra chết, tội phải làm ra quấy, cho vay đặt nợ một vốn ăn không biết mấy lớp lời, ăn ở nhiều sự bất nhơn bất nghĩa, trong bụng muốn tham lợi cho nhiều. » Anh ta lại hỏi : « Như vậy thì vợ nó khỏi tội chăng ? » Chũ-ngục nói rằng : « Sự ấy là tại người chồng bất nhơn, thì làm tội một người chồng mà thôi, chờ vợ khỏi tội. » Anh ta lại hỏi : « Tôi như vậy phai làm sao cho hết ? » Chũ-ngục trả lời : « Phải làm chay cho lớn, và bồ thi của ấy cho hết, thì khỏi tội. »

Anh ta mới nói với người vợ mau mau đem trỡ lên dương-gian, chỗ chợ Mạnh-ma ; rồi anh ta mau mau trỡ về Gia-dịnh, mới rước thầy làm chay, và làm việc bồ thi đến ba năm, của anh ta mười phần hết bảy. Anh ta lại trỡ lại chỗ chợ Mạnh-ma một lần nữa, đặng chờ người vợ lên mà di theo về âm-phũ mà coi thử cái gông đó làm sao. Vừa gặp người vợ lên, mới đem anh ta xuống âm-phũ một lần nữa, anh ta mới đến chỗ cái gông mà coi, thì thấy cái gông mười phần nhỏ hết chín phần, còn một. Anh ta thấy cái gông nhỏ lại làm vậy thì mừng lắm, mới hỏi anh chũ-ngục, làm sao mà cái gông đó, khi trước lớn, bây giờ nhỏ như vậy. Anh chũ-ngục nói : « Vì tên Thủ-Huồn ở trên dương-gian làm chay bồ thi, thì tội nó giảm đi, cho nên cái gông nó nhỏ lại, phải chi nó bồ thi cho hết của nó đi, thì cái gông ấy tiêu mòn hết. »

Người vợ liền đem anh ta về dương-gian ; anh ta lại làm chay một lần nữa, và làm ra một cái nhà bè ở giữa sông (bây giờ là sông Nhà-bè) để mà thi tiền gạo, cùng nồi niêu

trách trả và những đồ ăn, bồ thi hoài hết của thì thôi ; lại làm ra một kiền chùa, tại tỉnh Biên-hòa, tục kêu là chùa Thủ-Huồn.

Lúc ấy anh ta nǎm thấy chiêm bao, có một người đến nói rằng : « Mầy có lòng bồ thi đả nhiều, lại làm một kiền chùa mà thờ Phật, thì mầy đã đặng khỏi tội ; mà kiếp sau mầy đặng phước lớn. » Thấy như vậy hay vậy, chớ không biết làm sao. Té ra sau lại đến đời vua Đạo-Quang ở bên Tàu, có giấy qua hỏi nước Annam tỉnh Gia-định có ai tên là Thủ-Huồn chăng ? Khi ấy vua Annam trả lời lại nói có, và hỏi vua Tàu vì cớ gì mà hỏi tên Thủ-Huồn làm chi. Bên Tàu trả lời nói : « Vì vua Đạo-Quang sanh ra, nơi bàn tay chử son đề rằng : *Nam việt Gia-định Thủ-Huồn*, » Thị hiểu là anh ta đầu thai kiếp khác được làm vua Tàu ; cho nên vua Đạo-Quang có cung ba cốt phật bằng vàng, tại chùa Thủ-Huồn tỉnh Biên-hòa.

26. — CHUYỆN BÀ HIẾU.

Làng Linh-chiều-đông, tại xứ Thủ-đức, có một người đòn bà, tên là bà Hiếu, giàu có lắm, mà không có con ; bà ấy mới tinh không đề của làm chi mời lập ra một kiền chùa, đặt tên là Hoa-nghiêm-tự, lại thi một khoán đất, có ai chết thì cho người ta chôn đè làm phước. Bà Hiếu cung ở tu tại chùa đó ; cho đến khi già mà chết, thì người ta ai cũng lấy làm sự thường. Té ra một ít lâu bà Hiếu đầu thai qua bên Tàu, làm con gái vua Tàu, để ra có chử son đề nơi bàn tay rằng : *Nam việt Gia-định tĩnh Chiều-đông bà Hoa-nghiêm-tự*. Cho nên vua Tàu gởi thơ qua hỏi, thì quả có như vậy, thì vua Tàu có cung vàng bạc cho chùa ấy, và xin đem bài vị bà Hiếu về bên Tàu ; thì làng không chịu, mà làm cho một cái bài vị khác gởi về Tàu.

27. — XẢ ĐỊNH CHẾT MÀ ĐI KIỀN.

Tỉnh Bình-thuận có tên xã Định. Một ngày kia có trác quan đời đi gấp lắm, mà đi ngang qua đường cái đó, thì có cái miếu thờ bà linh lăm ; hễ quan dân ai đi ngang qua đó, thì phải xuống vồng xuống ngựa, nghiêng dù, bằng không thì phải chết. Bữa ấy xã Định cởi ngựa đi đến đó

thì vái rắng: » Tôi đi việc quan đài cần kiếp lăm, tôi phải cõi ngựa mà đi, phần thi trời tối tâm, xin phép bà cho tôi đi luôn, kěo xuống thi sợ trề ra, và sợ cọp lăm, về nhà tôi sẽ cúng bà. » Anh ta vái rồi, thi ngồi trên ngựa đi luôn. Đi được một chặp thì mưa máu ra. Anh ta phải rán mà đi cho xong việc quan; về đến ngang miếu anh ta cũng xin cho mạnh giỏi, về đến nhà sẽ cúng một con heo. Té ra về nhà càng thêm đau hoài. Anh ta mới giận mà nói: « Mụ này làm bậy, mặc ý muốn bắt chết thi bắt; nếu tao chết rồi, thi tao ở dưới âm-phũ tao kiện hoài. » Bởi vậy rồi anh ta ăn uống không đặng, tinh sống không được, mới kêu con vợ đến mà nói: « Đến khi tao chết thi phải đem theo cho tao một trăm giấy đại, mười cây viết, năm viên mực, để tao về dưới tao kiện mụ này cho biết tay tao. »

Đến chừng xã Định chết rồi được ba tháng, thi thưa bà ấy dưới âm-phũ làm sao không biết, mà bà ấy đạp đồng lên nói rắng: « Thôi, làng hạ cái miếu này đi, đừng thờ ta nữa. » Làng mới hỏi vì cớ làm sao mà đừng thờ. Bà ấy nói: « Có tên xã Định mới chết xuống đó, nó kiện tao; bây giờ ngài không cho tao cai trị xứ này nữa nên tao nói cho làng bay đặng hay, đừng cúng vái tao nữa; cúng thi quỉ nó ăn mà thôi; bây giờ tao mắc hầu kiện hoài. » Làng nhe nói vậy, chờ không dám phá miếu ấy đi; rồi cách ít tháng, đến lệ kì-yên, làng cũng làm heo mà cúng bà ấy như khi trước. Thi tên xã Định lại đạp đồng lên cho ông làm đầu làng mà nói rắng: « Bây giờ tôi kiện mụ ấy, mụ không đặng ở miếu ấy nữa; thôi làng đừng có cúng. Như làng không tin, thi làng cầu ông-địa lên làng hỏi, đó thi biết. »

Làng thỉnh thầy pháp mời đến cầu ông-địa lên, thi ông-địa nói, cũng như lời xã Định vậy; làng mới giở miếu ấy đi. Từ ấy về sau quan dân đi qua đi lại chỗ đó khỏi phải xuống ngựa nghiêng dù nữa.

28. — TRUYỀN CHĂN TRÂU.

Tỉnh Thanh-hóa có một lũ chăn trâu bảy đứa, ngày nào cũng cho trâu lên núi đi ăn. Nó ở trên núi nó sanh sự ra, mới làm thành làm lũy đánh với nhau chơi, rồi, sau nó nhóm nhau lại, tôn một đứa lên làm vua, còn sáu đứa kia thi làm lục-bộ thượng-tho.

Nó mới tính với nhau, đến ngày sau thì nhóm nhau lại, mà tôn vương tức vị, rủi thì đến bữa đó có một đứa cha mẹ nó có việc nhà, nó đi không đặng. Trong lục bộ đặt, thì thiếu hết một bộ, mấy thằng kia chờ không thấy đến, nó mới tôn vương, rồi nghị sự với nhau. Một thằng kia nói: « Sự này không phải nói chơi, nó đã thất ước, thì phải tội chết chém. »

Qua bữa sau thằng ấy đến, nó bắt nó hỏi lại, nó kể tội thất ước tôn-vương, lại làm gươm tre chém thằng đó chết thiêt, nó sợ đem chôn đi, rồi ăn huyết thệ với nhau : hễ về nhà cha mẹ thằng đó có hỏi, thì nói rằng ; không biết. Đến chiều lại đuổi trâu về nhà.

Cha mẹ thằng chết mới hỏi mấy đứa kia : « Làm sao con tao không thấy về ? » Mấy đứa đó nói không biết. Cha mẹ thằng chết nói : « Con tao cho trâu ăn với bầy một chỗ, có lẻ nào bầy nói không biết ? Chắc là bầy giết con tao. » Rồi đó đi kiện đến quan huyện, quan huyện đòi mấy thằng chăn trâu mà hỏi, thì nó đều nói không biết, tra khảo hoài, nó cũng không chịu. Rồi giải đến quan tịnh tra nó cũng nói không biết, quan mới giam nó vào khám. Tối lại sáu đứa đó ngủ, thì trên nóc khám sáng lò, anh đội coi khám lấy làm sự lạ : tối bữa sau anh ta đem mấy đứa đó đi giam chỗ khác, thì cũng sáng như vậy. Anh đội về nói với anh thầy chùa quen với mình, thuật sự tích như vậy. Tối bữa sau anh thầy chùa đi với anh đội vô mà coi, thì quả thiệt như vậy. Anh đội với anh thầy chùa về nhà mới bàn với nhau, nói : « Mấy đứa chăn trâu này chắc là dòng vương-tướng, cho nên mới có hào-quan như vậy, vậy thì ta phải cứu nó cho khỏi tội ; mở cửa khám mà đem nó đi, đặng mà phò nó cho luộn, chưa biết trời xuôi ra lẽ nào. » Nói rồi liền đem chúng nó đi mất ; đến sau không biết nó ở đâu, quan sai đi tìm nả không được.

29. — QUAN HUYỆN KHẢO ĐÁ

Có một người dòn bà ở tỉnh Hà-ịnh, nhà nghèo lắm đến ngày tết, đi bán rau canh đặng kiếm tiền về mua đồ ăn tết. Đi mua đồ về nửa đường, đi qua một cái cầu kia, rủi đỗ đồ mua ấy xuống sông hết. Ngồi đó khóc hoài, tính nhà mình nghèo lắm không có tiền mà mua vật khác. Vừa gấp ông huyện đi ngang qua đó, thấy người dòn bà ấy khóc,

quan huyện mới hỏi có sự làm sao. Người đòn ấy nói rằng: « Tôi đi chợ tết về đến ngang cầu này phải đồ đồ mua xuống sông hết: mà nhà tôi nghèo lắm không biết lấy đi gì mà mua một lần nữa, và về nhà thì tôi sợ chồng tôi đánh. » Ông huyện mới nói rằng: « Mày đi về đến huyện tao, rồi tao tính cho. »

Ông huyện về đến nhà mình, sai linh đi ra khiêng về một cục đá, rồi lấy dây trói cục đá đó lại, biếu một tên linh cầm roi đứng một bên cục đá ấy, lại lấy hai cái thùng để hai bên cửa ngõ. Lại sai một tên linh đi ra ngoài chợ đánh mỏ lèn mà rao cho hai bên bồn phố hay, ai muốn vào mà coi ông huyện tra đá thì đi. Khi ấy người ta lấy làm sự lạ, mau mau chạy đến mà coi. Quan huyện đã biếu trước một tên linh rồi, hề ai vô cửa mà coi thì thâu ba mươi đồng tiền bỏ trong thùng ấy. Từ sớm mai cho đến chiều hai thùng đầy tiền; đó rồi quan huyện truyền cho người ta ai nấy ra về, đến mai hãy vò mà coi; rồi đem tiền đó mà cho người đòn bà ấy.

Đến mai người ta mới biết ông huyện làm mưu mà cứu giúp người đòn bà ấy.

30. — TIỀN GIẢ NGƯỜI PHÀM

Làng Trường-lưu, tỉnh Hà-tinh, có một người ở đâu không biết, ước chừng hơn sáu mươi tuổi, đến tại chợ Trường-lưu che một cái chòi mà ở; không thấy buôn bán và không thấy ăn uống vật chi. Hình tích ông ấy thì xấu xa lắm, bộ tịch coi như người điên người dại, mà có bán một bài thuốc huờn, một huờn giá là một tiền; ai ai có tật bệnh chi đến đó mua đem về mà uống, thì lành bệnh cả thảy. Còn những kẻ làm quan hay là nhà giàu, thì khinh dẽ ông ấy là người xấu xa điên cuồng không thèm mua thuốc của ông.

Ở đó ba năm. Nơi chợ ấy có một cây cau lớn lắm. Khi nào bán thuốc có tiền, ông ấy mua vải làm một cái khổ mà bận; rồi cột tiền vào lưng mà chạy bốn phía chợ, và la và cười, kêu con nit chạy theo mà lấy tiền; lấy hết tiền ấy thì ông lấy làm vui vẻ quá sức.

Một ngày kia ông xuống sông ông tắm; tắm rồi đi lên, thì đổi tướng lại coi lịch sự như tiên một thứ; râu tóc bạc trắng cả thay. Rồi ông trèo lên cây cau mà ngồi và nói rằng: « Thiên-hạ bay đại lắm! Tao ở đây đà ba năm, là

trời sai tao xuống cứu tật bệnh cho bay, mà bay ỹ giàu sang, bay thấy tao xấu xa bay kh nh dề, cho nên bây giờ bay phải chịu chết, bây giờ tao không ở đây nữa, bùa nay giờ ngọ tao lên trời cho bay coi. » Nói rồi một chặp vừa đúng ngọ, thì có mưa gió sấm chớp nhiều lầm, ông ấy theo lên mây đi mất ; thiên-hạ mới biết là người tiên.

31.— HỒN TRƯƠNG-HOA MA HÀNG THỊT.

Anh Trương-Hoa là người đánh cờ tướng giỏi lắm, những người thế gian không ai đánh lại. Một ngày kia đánh cờ với một người kia, thì người kia phải tung nước ngồi mà nghĩ hoài, không biết đi nước nào mà gở cho khỏi thua. Anh Trương-Hoa mới nói với người kia rằng: « Cờ này có một minh ông tiên là ông Đế-Thích, gỡ dặng mà thôi, chờ không ai gỡ dặng. »

Nói rồi một chặp thì có một ông già ăn mày đến nhà Trương-Hoa mà xin, thấy hai người đương ngồi mà đánh cờ; ông ấy bước lần đến mà coi, ông thấy anh kia tung nước, ông nói với Trương-Hoa cho ông đi thử một nước coi. Anh Trương-Hoa cười mà nói rằng: « Cờ này có ông Đế-Thích gở được cùng chăng, chờ ông làm gì được mà nói. » Ông già nói rằng: « Xin anh hãy cho tôi đi thử một nước coi, như không dặng thì thôi. » Anh Trương-Hoa bằng lòng mà cho ông ấy đi một nước cờ; ông đi một nước thì gỡ dặng, mà anh Trương-Hoa lại phải thua. Anh Trương-Hoa tức mình, lấy làm lạ mà nhìn ông già ấy hoài; rồi mời ông già ấy lên ngồi, anh ta mới bước xuống đất lạy ông già ấy mà nói rằng: « Tôi chắc ông là ông Đế-Thích, chăng phải là người phàm. » Ông già ấy từ chối không chịu, nói mình là người bần nhơn. Anh Trương-Hoa không nghe, cứ lạy ông ấy hoài, ông ấy phải chịu. Tôi là Đế-Thích, tôi nghe anh nói đến tên tôi, nên tôi phải đến đây mà coi anh đánh cờ thế nào, thì thiệt anh cũng là người giỏi, tôi lấy làm bằng lòng lắm; nay có một sự, số anh đã gần ngày chết, mà chưa biết bùa nào, bây giờ tôi phải về trời. Nay tôi dặn anh một điều anh phải nói lại cho vợ anh biết, hễ đến khi anh chết rồi, thì phải thắp nhang lên mà vái tên tôi, thì tôi sẽ xuống mà cứu cho anh sống lại. » Đó rồi ông ấy đi mất. Anh Trương-Hoa tin lời ông nói là thiệt, mới dặn lại người vợ, hễ khi anh

chết rồi phải làm như vậy ; người vợ cũng tin nhớ lời Trương Hoa dặn.

Cách một ít lâu, thì anh Trương-Hoa chết, người vợ than khóc mà lo sự chôn cất, quên lời ông Đế-Thích dặn. Cách chừng một tháng, người vợ đi quét trong buồng, ngó thấy bàn cờ tướng mới nhớ sực lại lời ông Đế-Thích dặn trong khi đánh cờ ; lật đật thắp nhang vái mà kêu tên ông Đế-Thích. Được một chập thì ông Đế-Thích đến, ông hỏi sự tình thì người vợ nói : Chết đã được một tháng rồi, mà mắc lo chôn cất nên quên lời ông dặn ; bây giờ tôi thấy bàn cờ thì nhớ sực lại mà vái ông, xin ông tinh làm sao cho chồng tôi sống lại. » Ông Đế-Thích rằng : « Anh Trương-Hoa chết đã lâu, thịt nát xương tan rồi làm sao mà nhập xác cho đặng ? » Chị ta lạy ông Đế-Thích hoài không cho ông về, biếu ông làm sao cho chồng sống lại ; mà may ngày đó, lối xóm có anh bán thịt heo mới chết. Ông Đế-Thích mới nói với vợ Trương-Hoa rằng : « Bây giờ phải nhập hồn cho thẳng bán thịt, chị có bằng lòng chăng ? » Chị ta nghe nói làm vậy không biết tinh làm sao, cũng phải bằng lòng : rồ ông làm phép đem hồn Trương-Hoa nhập vào xác thẳng bán thịt mà sống lại. Thì vợ con thẳng bán thịt mừng rỡ lắm, mà thẳng bán thịt không biết vợ con mình là ai, coi nhà cửa thì lạ hết, cứ nói nhà Trương-Hoa hoài. Vừa gặp vợ anh Trương-Hoa đến, thì thẳng bán thịt chạy đến ôm vợ Trương-Hoa mà mừng rỡ ; vợ anh Trương-Hoa đả nghe lời ông Đế-Thích nói rồi, cũng mừng rỡ đem chồng mình về nhà. Vợ con thẳng bán thịt chạy theo nứa lại mà nói rằng : « Người này là chồng tôi, mà sao chị dắc đi ? » Vợ Trương-Hoa lại nói rằng : « Chồng của tôi, làm sao chị theo chị giành ? » Rồi hai người đòn bà đánh lộn với nhau kiện đến quan.

Quan hỏi thẳng bán thịt : « Vợ con mày là ai ? » Thì nó nhè vợ Trương-Hoa nó chỉ là vợ nó ; còn hỏi đòn bà kia là ai, thì nó nói vợ anh bán thịt ở xóm với nó. Quan lại hỏi cách làm heo buôn bán làm sao, thì nó không biết chi hết, mà biếu nó đi đánh cờ tướng thì nó đánh giỏi lắm. Quan lấy làm khó xử vì hồn người này xác người kia. Quan lại hỏi vợ Trương-Hoa rằng : « Trong khi chồng mày còn sống có làm điều gì nhơn đức lớn không ? » Vợ Trương-Hoa nói rằng : « Chồng tôi không có làm nhơn đức gì, có một sự đánh cờ tướng thì có ông Đế-Thích xuống,

thương yêu chồng tôi lắm : ông mới dặn khi chồng tôi chết thì kêu ông, ông cứu giúp cho, rủi thì tôi quên đi. Đến một tháng tôi mới kêu ông, ông đến thì chồng tôi chết đã nát thịt rồi. Khi ấy vừa có anh bán thịt này mới chết, nên ông đem hồn chồng tôi mà nhập với xác anh bán thịt này. Ông quan đài thằng bán thịt ra nơi riêng kia mà hỏi có biết ông Đế-Thích không, thì nó nói y như lời vợ Trương-Hoa nói, nên quan cho nó về nhà Trương-Hoa.

23. — TRUYỆN VUA ĐINH TIÊN-HOÀNG.

Thuở vua Đinh-tiên-Hoàng còn nhỏ, cha mẹ chết sớm, nhà nghèo, ở với ông cậu mà đi chăn trâu. Một ngày kia đem trâu lên núi mà cho ăn, mới rủ mấy đứa chăn trâu kia lập làm vua làm quan, bẻ bông lau làm cờ. Mấy đứa chăn trâu mới tôn ông Đinh-tiên-Hoàng lên làm vua, thì ông Đinh-tiên-Hoàng bắt trâu của mình làm thịt mà đái mấy đứa chăn trâu kia, ăn rồi lấy đuôi trâu cẩm dưới đất. Tối lại đuôi trâu về nhà ; ông cậu thấy thiếu hết một con ; mới hỏi ông làm sao mà mất. Ông nói nó chun xuống đất chỗ gần trên núi. Ông cậu lấy làm lạ, biếu ông đem đến chỗ ấy mà coi ; đến đó thì thấy cái đuôi trâu cẩm đó, cậu ông tưởng là thiệt mới chồng khu nắm đuôi trâu mà kéo, thì té ngửa ra ; ông giận mới đánh ông Đinh-tiên-Hoàng. Ông Đinh-tiên-Hoàng chạy đi, ông cậu rượt theo đến bến đò. Bến đò ấy tên thằng chèo đò là thằng Rồng. Ông Đinh-tiên-Hoàng mới kêu : « Bờ Rồng ! Rồng ! mau mau mà cứu tao. » Thì có con rồng ở dưới sông nổi lên, mà rước ông Đinh-tiên-Hoàng qua khỏi sông. Ông cậu hoảng hồn thất kinh chạy trở về. Rồi sau ông Đinh-tiên-Hoàng làm vua.

33. — TRUYỆN GIẶC BA-VÀNH.

Ba-Vành cha mẹ sanh ra có ba dấu đỏ nơi bụng. Người ở Hà-nội, làm người chèo đò tên là đò Thiên tả, mà người mạnh giỏi lắm. Khi ấy quan thấy anh ta là người dị tướng, muốn bắt anh ta, thì anh ta trốn lên núi tỉnh Cao-bằng mà ở ; ở đặng năm sáu năm, thì rủ người ta làm giặc, mà về lấy tĩnh Hà-nội. Đánh hoài đến ba năm, khi thắng khi thua, lấy không đặng tĩnh Hà-nội. Đó rồi anh ta sai lính đào sông Bồ-dề, cho thấu vào tĩnh Hà-nội, đặng mà hâm thành. Khi

Ấy là đời vua Minh-Mạng nhà Nguyễn, nhờ có ông thần cho ông Thượng-công (khi ấy ông đem quân ra đánh tại đó), nǎm thấy chiêm bao mà dặn rǎng; « Tối bữa nay phải lo mà đánh nó cho đặng, chớ không thì nó đào tháu sông Bồ-dề vô tinh, mà phải thua; vậy thì bữa nay nǔa đêm, hễ thấy ngọn đèn xanh trong chồ giặc, thì áp vô mà đánh nó: » Ông Thượng-công y như lời thần nói, làm như vậy, thì Ba-Vành phải thua. Đến sáng ngày thì bắt được Ba-Vành, và hai người tướng của Ba-Vành, tên là Chánh-vệ-Khôi, và Chánh-vệ-Hùng, khi ấy xữ chém cả ba người. Mà quan Thượng-công thấy Hùng và Khôi là người giỏi lǎm, mới xin hai người ấy lại, để chém một mình Ba-Vành mà thôi.

Từ ấy đến sau, thì hai người theo ở tay chơ với quan Thượng-công, cho đến sau quan Thượng-công về ở tại Gia-định, thì cũng đem Hùng và Khôi theo, mà cho làm chức Chánh-vệ, đến sau quan Thượng-công chết rồi, thì Hùng và Khôi cũng còn làm quan ở đó. Mà vua Minh-Mạng thì có tích cùu quan Thượng-công khi trước không muốn cho mình làm vua; khi quan Thượng-công còn sống, thì vua Minh Mạng không làm gì được, là vì ông là tôi có công khai soán. Cho nên đến khi ông chết rồi, thì vua có sai ông Bạch-xuân-Nguyên, là cha vợ vua, vô làm chức Bộ-chánh tại Gia-định; mà vua có dặn ông Bạch-xuân-Nguyên kiểm sự lỗi quan Thượng-công khi còn sống làm những lỗi gì, đặng mà bắt tội con cháu quan Thượng-công cho đả nử giận, thì ông Bạch-xuân-Nguyên cũng phải vưng lời vua dặn, rồi kiểm sự lỗi mà giết hết mười sáu người cháu quan Thượng-công; thì Hùng và Khôi thương xót tức mình lǎm không biết làm sao đặng.

Một ngày kia thong thả, Hùng và Khôi đến hầu ông Bạch-xuân-Nguyên, thì ông hỏi hai người rǎng: « Vạy chớ hai anh ở đây đã lâu, có biết anh Lê-văn-Duyệt khi còn sống có làm gì xấu chăng? Nói cho ta nghe thử. » Bấy giờ hai người tức giận lǎm, vì ông kia nói động đến chũ mình, thì nói lại rǎng: « Bầm ngài, như quan lớn chúng tôi còn thời ngài múc nước cho quan lớn chúng tôi không đặng, huống chi ngài kêu ra mà nói. » Nói rồi thì hai người bỏ ra về; đến tối lại mới tinh cùng nhau: « Anh em ta phải tinh mà giết nó đi, chớ để nó sỉ nhục chũ mình thì khó chịu lǎm. Vạy nǔa đêm bữa nay ta vào mà giết nó. » Đó rồi đến nǔa đêm hai người vô chồ ông Bạch-xuân-Nguyên ở đặng mà giết ông;

té ra giết không được, vì ông hay hai người đến thì ông chạy ra phía sau mà trốn, nên hai người giết vợ con ông đi. Rồi lỡ chừng ra hai người bàn cùng nhau : « Chúng ta đã làm lở việc ra rồi, nếu các quan hay đặng thì mình phải chết, vậy thì phải làm cho luôn. » Khi ấy mới phá cửa ngục cho tù ra rồi dậy giặc lên giết các quan hết thảy, mà chiếm cứ thành Gia Định. Nội quân lính trong thành đều theo nó cả, còn ông Bạch-xuân-Nguyên trốn ra cửa hậu, mà đi xuống ở tại Vĩnh-long. Đến sau Ngụy-Khôi lấy luôn cả sáu tỉnh, mới rao cho thiên-hạ, làng tông nào bắt đặng Bạch-xuân-Nguyên thì thưởng. Làng ở tại Vĩnh-long bắt được ông, mới đem nạp cho Khôi, thì Khôi bắt ông Bạch-xuân-Nguyên mà lăng đèn tế ông Thượng-công đặng trả thù.

Từ ấy Khôi ở đó đặng ba năm, sau vua mới sai binh trào vò đánh, có quan lãnh binh đi : vừa đến núi Cù-môn, quan ấy thấy một đoàn chăn trâu nó làm thành ra đánh giặc với nhau chơi, mà mấy thằng ngoài chất rơm lên mà đốt lửa xe vò thành, thì ông ấy hiểu rằng : Mình có mưu mà đánh giặc Khôi đặng. Đó rồi ông vò đến Gia-dịnh thì ông dùng churóc hỏa công mà đánh, và hầm thành giặc Khôi đặng ; giết đặng một mớ tại trong thành, còn bao nhiêu thì đào hầm mà chôn sống hết ; bây giờ tục kêu là *mã-nugy* ; còn Khôi và Hùng mất hay là chết không biết rõ.

34. — TRUYỆN ÔNG NGUYỄN-TRẠI.

Ông Nguyễn-Trại là tồ vua Gia-long, thuở trước làm chức *Kiểm-Lâm* cho vua nhà Lê. Một ngày kia ông đem quân lính lên núi mà đốn cây, linh đến chỗ kia gấp ồ rắn, có con rắn mẹ lớn lắm ; linh vi đánh, thì con rắn mẹ chạy chốn. Tối lại bữa đó ông Nguyễn-Trại nằm ngủ chiêm bao thấy một người đờn bà đến nói : « Xin ông làm phước mà cứu mẹ con tôi, kéo quân lính nó giết đi. » Ông thức dậy mới tưởng có khi quân lính nó đốn cây mà chặt nhầm ai ; sáng ngày ông lật đật đi chồ đốn cây, mà hỏi quân lính có đốn cây mà chặt nhầm ai ; thì quân lính nói không. Rồi ông trở về, tối lại ngủ ngó thấy nữa ; sáng ngày ông lại trở lên, thì quân lính đã giết con rắn ấy rồi.

Ông đi trở về, con rắn hiện ra một người con gái nhỏ lichen sự lắm, nằm ở giữa đường mà khóc ; ông thấy vậy thì ông thương hại, đem về mà nuôi. Đến khi lớn thì lichen sự

như tiên, ông đem gả cho vua Lê, thì vua yêu dùng lầm. Đến sau mẹ vua đau con mắt, uống thuốc chi cung không hết con gái ấy mới le lưỡi mà liếm hết. Mẹ vua mới hỏi có gì liếm mà hết. Con gái đó nói: « Ấy là bài thuốc của cha mẹ tôi truyền lại. » Thì mẹ vua lấy làm hay lầm.

Đến sau vua đau lưỡi, con gái đó cũng biếu le lưỡi ra dặng nó liếm cho; vua nghe lời mời le ra, thì nó cắn vua cụt lưỡi, mà phải chết, thì quan hầu vua liền giết con gái đó đi. Rồi triều-đình nhóm lại, bắt tội ông Nguyễn-Trại, vì tội đem con gái mình vô trong cung mà giết vua, triều-đình xử ông phải tội chôn sống; khi ấy thì có tên lính hầu của ông, cũng bị tội theo ông, nó cũng phải tội chôn sống. Cho nên đào một cái hầm rộng lớn, dưới thấp đèn, trên đóng cửa lại chừng nào chết thì chết; trong khi chưa đem đi chôn, thì giam hai thầy tờ một chỗ. Lúc ấy có vợ thằng lính hầu ông, nó đến chỗ giam, mà thăm chồng; đến đó thì chồng nó đã chết rồi, còn ông Nguyễn-Trại ở đó mà thôi.

Ông Nguyễn-Trại mới kêu nó lại mà nói: « Sự này tao bị oan ức, mà chồng mày cũng vì tao mà phải chết oan. Thôi, bây giờ mày ngửa bàn tay ra, cho tao nhỏ nước miếng vào tay mày, dặng làm dấu tích. » Thì nó giơ tay cho ông nhồ vào, rồi người dồn bà ấy về nhà có chừa liền, sau đẻ ra một người con trai, là dòng dõi vua Gia-long từ ấy mà sanh ra.

35. — CỘP RUỐC LÀM MỤ

Có một con cọp đực, vợ nó có chửa đến ngày chuyền bụng đẻ, mà đẻ không dặng. Tối lại nó đến nhà bà mụ kia, nó rình bà mụ ra đi ngoài sân, thì anh ta công chạy mất; về đến chỗ vợ đẻ thì đe bà mụ ngồi đó, mà bắt tay chĩ vào trong bụng cọp cái. Khi ấy bà mụ hiểu là anh ta rước mình đi đẻ cho vợ; bà mới nói: « Ông ngó lơ đi: kéo tôi sợ lắm. »

Anh ta nghe lời ngó lơ, bà mụ đẻ rồi, anh ta mừng lắm, lật đật công bà mụ về. Bữa sau bắt một con heo đem đến trả ơn.

36. — THẦY TU HÓA RA BÌNH VÔI.

Có một thằng kia cha mẹ không có, nên nó mới ra thân đi ăn trộm, nó có cất ra một cái nhà mà ố, lại cho hai vợ chồng thằng ăn mày ở đậu. Một ngày kia hai vợ chồng

thằng ăn mày đi xin cả ngày mà chẳngặng, tối dắc nhau về nhà. Vợ chồng than thở với nhau không biết lấy chi mà ăn, thằng chồng mới nói với vợ nó rằng: « Hôm nay xin khôngặng, vậy thì tối bữa nay tao đi ăn trộm khoai lang về mà ănặng đở đói. » Vợ nó can rằng: « Mình đã ra thân ăn mày mà còn đi ăn trộm làm chi ? Bởi vì kiếp trước mình chẳng có ở cho tử tế, nên kiếp này mình phải đi ăn mày, mà còn đi ăn trộm nữa thì tội lỗi biết bao nhiêu ! Thôi, có đói thì nằm đây mà chịu chết, xin anh đừng đi ăn trộm. » Vợ chồng mới nói cùng nhau như vậy, khi ấy có thằng ăn trộm nằm trong nhà ngheặng, thì biết vợ chồng thằng ăn mày nói phải, đoạn nó ăn năn lại, bỏ nghè đi ăn trộm, vô chùa mà tu. Ông Hòa-thượng thấy nó dốt nát không biết tụng kinh, thì cho nó làm chức giữ lữa, để mà coi lữa trong chùa, đừng cho lữa tắt, vì chùa ở xa xóm lăm, không ai mà xin lữa.

Nó mới nghe lời ông Hòa-thượng dạy, nên có lòng cứ việc giữ lữa hoài cho đến ba năm, lo lắng làm không khi nào lữa tắt. Rồi thì có một anh thầy chùa kia, bụng xấu muốn trác nó chơi, lấy nước mà tuối lữa tắt hết. Đến khuya nó thức dậy nhen lữaặng mà nấu nước cúng phật công phu trong chùa, thì nó đến chỗ bếp không có lửa. Nó mới cong lưng chạy vào trong xóm mà xin ; đi được nữa đường, trời còn khuya lăm chưa sáng, vừa gặp con cọp già rụng răng hết, ra chụp nó giữa sàng muốn ăn anh ta. Anh ta mới nói với con cọp rằng: « Ông muốn ăn thịt tôi thì tôi chịu, mà để cho tôi xin lữa về nấu nước cúng phật ; rồi tôi sẽ ra đây cho ông ăn. » Con cọp nghe nói như vậy thi động lòng thương xót mà không ăn, để cho nó xin lữa ; về chùa nó nấu nước cúng rồi, nó giữ lời hẹn với cọp, nên mới trỡ ra cho cọp ăn. Khi đó nó mới cho ông Hòa-thượng hayặng mà đi. Nó ra đến đó, nạp mình cho cọp ăn, thi cọp biếu nó rằng: « Tao già cã lăm, răng tao đã rụng hết rồi, xương mầy cứng lăm tao ăn khôngặng, vậy thi mầy phải leo lên cây đại thọ mầy ngồi, buông tay buông chơn té xuống cho mềm xương, rồi tao mới ăn được. » Té ra trời phật thấy nó có lòng như vậy thương lăm, nó vừa leo lên cây rồi thi rước xác nó đi mất, mà hóa ra làm phật.

Đến sau thằng thầy chùa bụng xấu kia thấy nó làm vậy màặng thành phật, mới nói với Hòa-Thượng mà xin giữ lữaặng bắt chước thằng đó, họa may có thành phật chẳng,

thì ông Hòa-Thượng cho nó, nó cũng làm như vậy. Một bữa kia nó giả đò ngủ quên để cho lửa tắt hết; đến khuya dậy, nó cũng làm bộ có lòng, nó cũng chạy vô xóm mà xin lửa, thì cũng gặp con cọp đó, cọp cũng đòi ăn, nó cũng bắt chước nói như thằng kia vậy, nó xin lửa về nấu nước cúng phật, rồi cũng nói với Hòa-Thượng mà đi. Ra chỗ cọp ngồi thì cọp cũng biểu nó leo lên cây như vậy. Té ra trời phật, ghét nó có lòng xấu, nó leo lên cây, chắp tay niệm phật, rồi té xuống thì sụng xương mà hóa ra cái bình vôi có quai xách. Còn cọp thì đi mất.

Là vì nó bụng xấu cho nên phật cho nó hóa ra bình vôi, để người ta moi móc trong ruột nó.

37. — TRUYỆN CON SẤU VÀ CON KHỈ GIÀ.

Có một con Sấu và con Khỉ làm bạn hữu với nhau; con Khỉ thì ở trên cây gần bên mé sông, con Sấu thì cũng ở nơi sông ấy. Mà con Sấu thì sẵn lòng muốn ăn con Khỉ lắm; một ngày kia con Sấu nói láo với con Khỉ rằng: Có xóm bến kia mời tôi đi ăn kị. » Con sấu mới rủ con Khỉ đi mà ăn thịt con Khỉ. Con Khỉ nói rằng: « Tôi làm sao tôi đi? » Con Sấu nói rằng: « Nếu anh muốn đi thì leo lên lưng tôi mà ngồi, rồi tôi lội qua sông. » Con Khỉ nghe lời mời leo lên lưng con Sấu mà ngồi. Đi đến giữa sông con Sấu nói với con Khỉ rằng: « Tao nghe người ta nói, hễ ăn đặng bộ lòng mày thì sống đặng một trăm năm, nên tao có ý gạt mày ra đây đặng mà ăn bộ lòng mày. » Con Khỉ nghe con Sấu nói làm vậy, thì nói rằng: « Sao hồi tôi ở nhà anh không nói trước? Nay anh rủ tôi đi ăn giỗ, thì tôi đã bỏ quên bộ lòng lại trên cây đó rồi, đặng để bụng không mà ăn giỗ, nếu anh muốn thì anh đưa tôi lại, tôi lấy bộ lòng cho anh ăn. » Con Sấu nghe lời đưa trả lại. Con Khỉ nhảy thót trên cây mà nói rằng: Hèn chi người ta đòn mày dài mỏ hay nói láo. Lòng đâu mà cho mày ăn? »

38. — TRUYỆN CON THỎ, CON CỌP, CON GÀ.

Bữa đó con Thỏ với con Cọp đi cắn tranh, biểu con Gà ở nhà đi kiếm đồ ăn. Con Gà nó bắt một trách nước sôi, rồi lại lên trên miệng trách đứng la cựt tác lợt trứng ra, nó nấu trứng gà chín cho con Cọp và con Thỏ về ăn. Con

Thỏ mới hỏi con Gà, thì con Gà nói nó bắt trách nước sôi lên, rồi nó đứng nó để ra.

Sau con Cọp với con Gà đi; con Cọp biếu con Thỏ ở nhà dặng kiếm đồ ăn. Con Thỏ ở nhà cũng bắt chước làm như con Gà; nó mới bắt trách nước sôi lên, rồi cũng lén trên miệng trách; chẳng may lọt cứt vào trong trách, nó cho Cọp ăn nhửng cứt không. Con Cọp giận mới đánh nó.

Bữa sau con Cọp biếu con Gà ở nhà, lại biếu con Thỏ đi. Con thỏ giận con Cọp nên nó mới gạt con Cọp, biếu con Cọp nắm ngửa ra giơ bốn cẳng lên, mà làm bộ cho nó chất tranh lên nó kéo; nó chất tranh đầy lên rồi, nó mới châm lửa đốt, cho nên con Cọp mới có sắc vàng sắc đen; rồi con Thỏ trốn đi tới cái bụi kia mà ở.

Con Cọp giận đi kiếm nó mà trả thù; đi tới chỗ bụi tre thấy con Thỏ ở đó, thì mừng mới nói: » À, may dữ, bây giờ gặp con Thỏ đây đánh chơi. » Con Thỏ nó giả đò mừng mà chào Cọp rằng: « Ủa! anh đi đâu đó; trời có cho tôi một cái đòn quá sức, như sức anh mạnh, anh đút cái đuôi vô, thì nó kêu một cái lớn lắm; nếu anh muốn kéo thì phải để cho tôi đi xa rồi anh hãy kéo. » Con Cọp cũng nghe lời, mới để con Thỏ đi xa rồi đút cái đuôi vô tre, khi ấy gió thổi một cái mạnh, kẹp đuôi con Cọp đứt đi.

Con Cọp đau mới đi kiếm con Thỏ mà đánh; con Thỏ thì tới một chỗ khác có ong lô nhiều. Con Cọp nói: « May dữ; mày gạt tao cho đứt đuôi, rồi mày kiếm chỗ trốn! » Thì con Thỏ làm bộ mừng con Cọp, mà chào rằng: « Ủa, anh đi đâu vậy, tôi có một cái trống tốt quá; như anh có sức mạnh anh giang sức ra mà đánh một cái cho mạnh, thì nó kêu vang trời. » Con Cọp cũng nghe lời con Thỏ; con Thỏ mới biếu con Cọp để cho nó đi cho xa rồi đánh một cái cho mạnh. Con Cọp mới đánh một cái bể ồ ong ra, ong đánh anh ta chạy hộc vang rùng.

Con Cọp mới đi kiếm con Thỏ; con Thỏ khi ấy lại ở một bên cái giếng loạn, thấy con Cọp đi kiếm nó, nó nhảy xuống giếng. Chừng Cọp đi tới đó thì nó nói với con Cọp rằng: « Người ta đòn trời sập mà làm sao anh còn ở đó? » Con Cọp mới hỏi con Thỏ: « Thị làm sao cho khỏi chết? » Con Thỏ nói rằng: « Nếu mà anh muốn khỏi chết, thì anh phải nhảy xuống dày với tôi. » Con Cọp nghe lời con Thỏ nhảy xuống dưới giếng; rồi con Thỏ theo phả con Cọp hoài, con Cọp chịu không đặng, mới nổi giận quăng con Thỏ

lên khỏi giếng. Con Thỏ liền la làng lên, thì làng tới bắt con Cọp mà giết đi.

Đến sau con Thỏ đi ăn cắp dây lang bị người ta bắt đem về, thì con Thỏ giả đò chết; họ mới xách nó mà quăng, nó nhảy mất khỏi chết.

Một ngày kia nó lại ăn cắp dây lang nữa. Người ta bắt được, đem nó về nhà, mà nhốt nó trong cái nơm bắt cá, và nói rằng: « Cha chả là may, đến mai tới ngày kị cơm, mà bắt đặng con Thỏ, thi dễ làm thịt mà cúng, rồi đãi bà con uống rượu. » Rồi nhốt con Thỏ trong nơm để đó; mà một bên cái nơm thì có cái lu rộng một con cá lóc lớn. Con Thỏ mới làm mưu mà nói với con cá lóc rằng: « Nếu anh ở trong lu này thì đến mai anh phải chết, người ta ăn thịt anh đi; sao anh không vùng cho bể lu rồi lóc mà đi? » Con cá nghe lời vùng bể lu mà ra. Con Thỏ ở trong nơm mới kêu anh chū nhà mà mét, nói con cá lóc đã nhảy ra rồi. Anh chū nhà lật đật chạy lấy cái nơm mà nơm con cá, thì con Thỏ vuột chạy mất.

Con Thỏ chạy đến một bên mé sông không biết làm sao mà qua sông cho đặng. Vừa gặp con Sấu ở dưới sông nồi lên, thì nó kêu con Sấu mà nói rằng: « Bờ anh anh làm phước đưa tôi qua sông, rồi tôi sẽ gã chị tôi cho anh. » Con Sấu tin làm lòng, mới đưa con Thỏ qua khỏi sông, rồi con Thỏ lên trên bờ mà nói rằng: « Chị ở đâu mà gã cho mày? Mày là loài dữ tợn hay ăn người ta. » Rồi ngày kia con Thỏ lại đến mé sông đó mà ăn cỏ, vừa gặp con Sấu đợi về cỏ trên lưng mà lội; con Thỏ lầm mới nhảy xuống mà ăn cỏ. Con Sấu rinh tấp con Thỏ, rồi ngâm đó mà hù hù làm bộ giận lắm, thì con Thỏ lại nói gạt con Sấu rằng: « Anh hù hù tôi mới sợ, chờ anh hù hù tôi không sợ đâu. » Con Sấu vừa hả miệng ra hù hù, con Thỏ nhảy đi mất. Té ra một đời con Thỏ gạt các loài vật hoài mà khỏi chết.

39. — THẠCH-SÙNG HÓA THẦN LẮN.

Anh Thạch-Sùng là người giàu có hơn thiên-hạ, không thiếu vật chi hết. Một ngày kia có một người đến nhà Thạch-Sùng mà nói rằng: « Anh tưởng anh là người giàu có, tôi xin dấu của với anh. Như anh còn thiếu thì anh phải tinh àm sao với tôi? » Anh Thạch-Sùng tưởng mình là người giàu có dư dật không thiếu vật chi nữa, mới nói với thẳng

kia rằng : « Anh muốn đánh cùa thì tôi chịu đánh với anh, như tôi có thiếu một vật chi thì tôi giao gia tài của tôi cho anh hết thãy. » Thắng kia mới hỏi : « Anh có mẻ kho chăng ? » Anh Thạch-Sùng không có, không biết tinh làm sao, phải y như lời giao ước mà giao gia tài cho nó ; rồi Thạch-Sùng tức mình mà chết, hóa ra con thằn lằn chắc lưỡi hoài. Cho nên lời tục ngữ có nói rằng : *Thạch-Sùng còn thiếu mẻ kho.*

40. — TRUYỆN ÁC-LAI



Anh Ác-Lai là người hung dữ ở trên núi với mẹ, mỗi ngày đi kiếm thịt rừng mà nuôi mẹ, tánh người hay hiếu thảo với mẹ. Có một ngày kia anh ta lên núi kiếm thịt rừng, còn một mình bà mẹ ở nhà, vừa gặp ông thầy chùa đến, mẹ Ác-Lai mới hỏi anh thầy chùa đi đâu, thì anh nói : « Tôi là thầy tu đi qua Tây-phương mà tìm phật. » Thị bà ấy nói rằng : « Con tôi dữ lắm, nếu nó về mà thấy anh thì nó ăn thịt anh đi ; thời bây giờ để tôi giấu anh trong cái chảo đun đây. »

Khi Ác-Lai về đánh hơi có người đến nhà, thì hỏi mẹ có ai đến nhà chăng. Bà mẹ nói không, Ác-Lai không tin ; mới đi kiểm, thì gặp được anh thầy chùa ở trong cái chảo đun, thi bắt anh thầy chùa ra, hỏi đi đâu mà trốn trong đó. Anh thầy chùa cũng nói mình là người tu đi qua Tây-phương mà tìm phật, đi lở đường ghé vào mà nghỉ. Khi ấy Ác-Lai động lòng thương xót không nỡ ăn anh thầy chùa, mới hỏi anh thầy chùa rằng : « Anh tu về đạo phật mà anh có biết phật dụng cái gì ? » Anh thầy chùa nói phật dụng lòng mà thôi. Anh Ác-Lai nghe nói như vậy thì mở bụng ra lấy bộ lòng mà gởi cho anh thầy chùa đem về Tây-phương.

Khi ấy mẹ Ác-Lai đã thành phật bên Tây-phương rồi. Còn anh thầy chùa thì xách bộ lòng của Ác-Lai mà đi. Đi đến một cái biển kia lâu ngày bộ lòng thúi lầm, anh ta chịu không được, mới quăng xuống biển mà đi. Đi về tới Tây-phương thì thấy mẹ anh Ác-Lai đã hóa phật rồi. Phật tổ mới hỏi anh thầy chùa, vậy có ai gởi vật gì không. Anh thầy chùa nói : « Có anh Ác-Lai gởi một bộ lòng ; mà lâu ngày nó thúi lầm, nên tôi quăng xuống biển rồi. » Khi ấy phật tổ mới biếu anh thầy chùa trở lại mà lấy bộ lòng choặng.

Anh thầy chùa trở lại đi đến biển lặn lên lặn xuống dưới biển kiểm hoài không dặng. Không dám trở về ở đó hoài mà hóa ra con cá nược, nhào lên hụp xuống hoài.

41. — ĐẦY TỚ HÓA TIÊN

Có một con kia ở đầy tờ với ông Phú-trưởng-giả, ông bắt nó làm nhiều sự cực khổ ; mà hai vợ chồng ông ấy thì không có con. Một ngày kia ông quái cõm, ông biếu nó ra giếng mà gánh nước ; nó ra giếng ngồi đó mà khóc.

Trời thấy nó cực khổ mà thương, nên sai ông tiên xuống cứu nó ; thì ông tiên biếu nó thời thì đi về lấy một cái bánh và một cây nhang đem ra cho ông làm phép lịch sự như tiên.

Nó gánh nước đi về, bà Phú-trưởng-giả tưởng là người nào, không dè là đầy tờ của mình, mới hỏi : « Ủa ! mày ở đâu mà đi tới đây ? » Thì nó nói rằng : « Tôi ở với bà thuở nay, mà bà không biết hay sao mà hỏi ? » Hai vợ chồng ông Phú-trưởng-giả hỏi : « Ý làm sao mày dặng lịch sự vậy : » Nó mới nói : « Có một ông tiên ở ngoài giếng, ông làm phép, cho nên tôi được lịch sự như vậy đây. »

Hai vợ chồng ông Phú-trưởng-giả nghe nói mừng mới biếu nó ra rước ông tiên vào nhà, thi ông tiên vô. Hai vợ chồng ông Phú-trưởng-giả mới hỏi : « Ông làm sao cho hai vợ chồng tôi dặng trẻ mà lịch sự như con ấy vậy ? »

Ông tiên nói rằng : « Như hai ông bà muốn thì tôi làm được như con ấy. » Rồi ông tiên biếu hai vợ chồng ông Phú-trưởng-giả kiêm bốn cục gạch cho lớn, đốt đi cho đỏ, để bốn góc nhà bốn cục, rồi hai vợ chồng phải cứ nhảy hoài, hễ mỗi cục gạch thì phải ngồi lên trên, hai vợ chồng ông Phú-trưởng-giả nhảy thét hóa ra hai con khỉ, rồi nhảy vô rừng mà ở. Còn con đầy tờ thì được ăn gia tài của hai vợ chồng ông ấy.

42. — TRUYỆN CHIM ĐA-ĐA.

Có hai vợ chồng sanh dặng một đứa con trai, rồi thằng chồng chết, để con lại vợ nuôi. Kế con vợ có chồng khác, mà thằng cha ghẻ bất nhơn lắm, cứ đánh đứa con ghê hoài, nhiều khi lồ đầu chảy máu. Ngày kia thằng cha ghẻ mới xúc một bát cát, rải ba hột cơm ở trên, rồi bắt thằng nhõ lên rừng, đứa bát cơm cát ấy cho thằng nhõ ăn, rồi ra về, bỏ thằng nhõ ở trên rừng. Thằng nhõ ăn cơm không dặng phải chết đói, mà hóa ra con chim Đa-đa, cho nên bây giờ con chim Đa-đa nó kêu : « Bát cơm cát trả cho cha, đánh chác óc ra kiếp chết Đa-đa. »

43. — HAI ANH EM CHIA GIA TÀI.

Thuở trước có hai anh em mồ côi, ở chung cùng nhau đặng ít năm, người anh khôn lớn vừa định đòi lúa ; ít ngày anh nó nghe lời vợ bày chia gia tài, mới nói em rằng : « Tao là phận lớn, những đồ của cha mẹ để lại, món chi kêu bằng cái, thì chia phần tao, kêu bằng đức, thì chia phần mày. » Nói rồi liền chia ; thằng em thật thà, nên anh lấy hết của, mình không đặng món chi cả thảy. Túng lắm không biết làm sao, bèn lật đật chạy lấy cái búa mà nói rằng : « Đức rụa này về phần tôi. » Nói rồi liền xách chạy đi, tinh vào rừng đốn củi đồi gạo mà nuôi cái thân.

Đặng ít ngày, cũng vào rừng đốn củi, vừa gặp gió mát nằm dựa cội cây mà ngủ. Xảy có một bầy khỉ thấy chàng và năm đó tưởng là chết rồi, mới rủ nhau xúm lại khiêng đi chôn. Nó nghe mà không thèm đánh tiếng, giả đò chết rồi, đặng dễ coi bầy khỉ làm làm sao.

Giây phút nghe khỉ nói rằng : « Hà rầm hà rạc ! chôn lồ bạc đừng chôn lồ vàng. Rồi kể nghe con khỉ đột lại nói rằng : « Hà rầm hà rạc ! chôn lồ vàng đừng chôn lồ bạc. Nói như vậy thì bầy khỉ phải nghe theo, đem đến lồ vàng mà chôn. Thằng em chờ bầy khỉ ấy đi đến hết rồi lén hốt vàng mà đem về.

Vậy nên nó mới đặng giàu lớn. Vừa đến ngày kị cơm cho cha mẹ, nó mời anh nó và người làn cận đến ăn, người anh mới hỏi nhỏ nó v่าย chờ làm nghề nghiệp chi nên đặng giàu ra thế ấy ; thằng em cũng nói thật sự mình khi trước.

Qua ngày sau thằng anh nó cũng bắt chước như thằng em, mà lên đốn củi. Quả nhiên có bầy khỉ đến khiêng đi chôn. Khi ấy mới nói : « Hà rầm hà rạc ! chôn lồ bạc đừng chôn lồ vàng. » Anh nó có bụng tham, mới nghe bấy nhiêu lời sợ khỉ không chôn lồ vàng, chàng và đánh tiếng lên, biếu khỉ đừng chôn lồ bạc. Bầy khỉ giựt mình, quăng chàng và xuống đá mà chạy. Ai dè bể đầu chàng và chàng chết ngắt, hết đời chú tham.

44. — SỐ NGHÈO CÓ MỘT QUAN NĂM.

Thuở trước có một người nghèo, số nó có một quan năm tiền mà thôi, cho nó có cần kiệm làm sao cho lắm thì cũng bấy nhiêu. Xảy khi đó có đức vua trên già đò làm người thương khách đi thám thính dân tình, vừa tối vào nhà nó ngủ đó một đêm. Nó xem thấy ông người tử tế, thi

mừng, lật dật dọn cơm nước thết đãi. Đức vua thấy nhà thì nghèo, làm sao bữa ăn, lại dặng tử tế làm vậy, bèn hỏi thì nó nói rằng: « Ông không rõ, để tôi nói cho ông nghe. Từ thuở đến nay, tôi thường làm mướn cho người ta, chẳng kiếm công việc gì nhiều, thì người ta cũng trả cho tôi một quan năm tiền; tôi đem về có tiện tặn làm sao cho l้า cũng không ai mướn làm việc chi nữa. Chừng nào tôi ăn xài hết quan năm ấy, mới có người ta mướn tôi làm, bằng tiền ấy xài chưa hết, thi không ai mướn. Bởi vậy nên tôi biết tôi có bấy nhiêu, tôi mới ăn xài cho hết, dặng qua ngày mai mà làm ra tiền khác. »

Ông vua thấy như vậy, liền nói rằng: « Tao coi thường mầy ngày sau giàu có lắm; vậy mày phải nghe lời tao. Đến rằm tháng tám nầy, là ngày trung-thu, thi mày lấy cỏ mà bện hai con bồ nhín, gánh đến cửa ngọ-môn chỗ vua ở mà bán. Như có ai kêu mà mua, thi mày muốn bán mấy muôn cũng dặng, thi mày muốn giàu có bao nhiêu cũng được. »

Đến sáng ngày ông vua ấy ra về, thi truyền cho quân lính, đến ngày ấy có ai bán hình nhơn thi đòi vào•trầm mua. Đến ngày đó thằng nghè kia gánh hai bồ nhín đi bán, từ sớm mai cho đến trưa, rao hoài hũy, cũng không có ai kêu hỏi. Phần đòi bụng, phần vai mỏi bèn để trước ngọ-môn mà nghỉ. Quân tuần xem thấy, bắt ngay nó vào trước sân chầu, nó thấy quan lớn quan nhỏ cùng quân lính hầu hạ nghiêm trang lắm, thi sợ thất kinh đứng rung khắp khởi; xảy nghe lính trên phán hỏi giá bán bao nhiêu. Nó nghỉ đi nghỉ lại hai hình nhơn không tốn bao nhiêu công trình, nên không dám nói nhiều, nó mới lâu rằng: « Bán một quan năm tiền mà thôi. »

Vua nghe như vậy, dạy trả theo như già đó. Nó ra khỏi cửa ngọ-môn rồi, vua mới nói với bá quan rằng: « Cho biết người sanh có mạng định trước không ai cải dặng, ấy là số phận, căn nợ người đời. »

45. — TRUYỆN THAM CỦA MÀ BỊ ĐÁ KẸP

Ông già kia có hai đứa con trai, nuôi vừa khôn lớn đòi bạn định nên. Xây kế ông già chết, chôn cất vừa song, người anh chiếm cứ gia sản, chia cho người em có hai con chó với một đám sơn-diền mà thôi.

Vợ chồng người em thì có bụng hiền lành, không muốn

tranh dành đều chi cả ; nên cũng tùy theo ý anh minh chia cho vật chi cũng chịu như vậy, thì lãnh hai con chó dam lên cày ruộng sơn-điền.

Vừa cày qua chon núi, xảy thấy hang đá hổ miệng ra, bày những bạc vàng sáng lòa trong hang, người chồng sẻ lén lại thò tay vào hang mà lấy bạc vàng ấy, trao cho vợ lóc cóc gánh về ; làm nên một người giàu lớn trong xứ ấy.

Mới làm tiệc trả ơn trời đất thánh thần, lại sai người vợ đi mời vợ chồng anh minh, và những người trong làng; thết đãi vừa rồi, người anh mời hỏi em rằng : « Vậy chờ mày làm nghề chi mà đặng giàu mau lắm vậy ? Người em cũng nói thiệt sự mình không có trâu nên bắt chó mà cày, đi ngang qua hang đá, hang đá thấy vậy tức cười hổ miệng ra, mình mới thấy vàng trong miệng hang: chạy lại lấy về, vậy nên mới đặng ra thế này. Người anh nói : » Vậy thì xin em cho anh muộn hai con chó ấy và những đồ của em cày khi trước, đặng anh lên tại đó mà cày, họa may nhờ cái hên của em, đặng hang ấy hổ miệng ra cho anh lấy vàng, đặng thì là cảm ơn em lắm » Người em có bụng tốt thì lấy đồ vật ấy ra cho anh muộn ; người anh mừng rõ lóc cóc đem về, lên thẳng chỗ đó mà cày, hang đá thấy như vậy bèn cười dài, người anh lật đật chạy lại mà hốt vàng. Ai ngờ mới thò tay vào rủi động miệng hang, nên hang ngâm miệng lại.

Chú chàng giựt tay ra không đặng phải ở đó khóc khóc than than mà chịu vậy, mặt trời đã gần xế; vừa may gặp vợ đi kiếm mừng rõ quá đỗi. Chàng va khóc mà nói rằng : « Thôi, từ rày đến sau có lẻ không đặng thấy mày nữa, vì tội sanh bụng tham lam trước đã lấy hết gia tài của em, vậy nên mới có sự này. Mà thôi, mày có thương tao, thì xích lại đây một chút cho thỏa tình, tao có chết cũng cam bụng. »

Hang đá nghe nói lạ như vậy, phút liền hổ miệng tức cười ; chàng va mới giựt tay ra đặng, dắt vợ chạy về.

46. — TRUYỆN ÔNG ĐỊNH NUÔI CỘP.

Thuở trào vua Tự-Đức, có một người tên là ông Định, ở rạch ông Kèo, thuộc cửa Cần-giờ, có nuôi một con cọp khôn ngoan lắm, ông ấy nói sự gì cọp liền nghe đặng cả ; ông ấy lại có một người con gái, biều kêu cọp bằng anh hai. Đến khi ông chết, người con chôn cất xong rồi, il

lâu lại nói với cọp rằng: « Anh hai phải vô rừng mà ở, vì xưa còn cha không hè gì, nay cha chết rồi, nếu anh ở với tôi, sợ e sau quan hay đặng tôi có tội. » Cọp nghe nói liền đi vô rừng ở, chừng hai ba bůa về thăm một lần, thường thường như vậy; và đến ngày kỵ ông ấy, cọp bắt heo đem về mả ông mà cúng; lại đến tết, thì cọp ra mả cào cỏ xung quanh sạch sẻ, như người ta dẫy cỏ mả cho ông bà trong khi tết vậy.

Xóm làng diềng thấy cọp ở khôn ngoan ân hậu, thì khen ngợi đòn vang; người con gái sợ, nếu ở lâu cọp lân la về, quan hay đặng mình có tội, mới trốn đi đến làng Vĩnh-hội mà ở. Cọp quen chừng về thăm thấy mất người ấy, bèn đi kiếm ít lâu đặng, thì người con gái nói: « Tôi trốn anh, sao anh theo tôi làm chi? »

Rồi lại trốn qua làng Thủ-thiêm mà ở, cọp cũng theo ở. Sau quan hay, bèn đem linh và dân đến vây bắt, người con gái thấy vậy mới nói cọp rằng: « Tôi nói anh không nghe theo tôi, nay quan đâm linh đến bắt đó. »

Cọp nghe nói bèn nhảy ra, không ai dám vô, giây lâu cọp bèn chụp hai người linh chết đi, nhưng mà thường người con gái ấy không nở bỏ, nên xây quanh theo phải bị linh đâm chết.

47. — TRUYỀN NGƯỜI RÂU BA CHÒM, NGƯỜI RÂU RÌA.

Nguyên thuở xưa có một cái chùa-bà, một cái chùa-ông; hễ phần đòn ông có việc chi thì đến chùa ông cầu khẩn.

Còn phần đòn bà có việc chi thì đến chùa-bà cầu khẩn.

Nên hết thấy người đòn ông khi nào muốn râu mọc ba chòm cho suôn sẻ xinh tốt, thì lại đến chùa-ông lạy ông mà xin ông trồng cho, rồi về thì râu mọc ba chòm suôn tốt.

Còn người râu rìa kia, là bởi khi mình muốn trồng râu, lại không biết chùa-ông ở đâu mà đến, bèn hỏi thăm người chỉ cho, thì đi lạc qua chùa-bà, ngờ là chùa-ông, bèn lạy xin bà trồng cho.

Xong le không phải chồ mặc dầu, nhưng mà bà cũng có phép trồng đặng, không lẻ đuỗi người về, liền kêu thê-nử đem râu mà trồng cho người, thê-nử vung lịnh lấy râu ra trồng, thì đứng xa xa; biếu ngược mặt lên, thê-nử bèn vải nhắm chừng vỏ mặt người cho rồi mà đi về đi, rồi thê-nử bèn chạy vô chùa, hình như mặc cỏ vậy. Khi người

xin trồng râu ấy về, thì râu minh mọc loạn xì, không đặng ba chòm như những người trồng bên chùa-ông vậy. Nên hiểu người sao râu mọc ba chòm, người sao râu rìa vì bởi đó mà ra.

48. — TRUYỆN CON VỊT VÀ CON CHIM

Nguyên thuở xưa trời đất biến sanh thú vật, củng chưa lấy chi làm đủ, hoặc có con thiếu chơn có con thiếu cánh. Nên sau lại có ba ông tiên là Lý-Bạch, Hớn-chung-Ly, Lữ-đồng-Tân giáng xuống chồ sơn-lâm cho đặng giúp loài thú vật. Khi ba ông ấy xuống rồi truyền rao cho các loài vật, như loài nào có thiếu cánh, trong ba ngày thì sẽ đến xin, đặng tiên cho, thì cả thảy loài vật đến đó mà xin, đủ ba ngày ba tiên đều cho xong hết.

Khi ấy có một con Vịt có một cẳng, nhưng mang lo kiếm ăn không hay, cách qua ngày sau xảy nghe các loài vật nói lại. Vịt bèn chạy đến đó lạy xin ; ba ông tiên nói : « Mày tôi trẻ, bây giờ còn giống chi mà trồng chơn cho mày ? » Con Vịt năn nỉ lạy lục. Ba ông ấy không nở làm thịnh, bèn bẻ cái cẳng ghế làm phép, rồi trồng vò cho con Vịt, lại dặn rằng : « Nếu sau có về, khi đứng ngủ phải co cái cẳng của ta cho lên, chờ có đứng đập nhứng đồ nhớ uế, mà cẳng ấy biến đi mất thì chịu. »

Con Vịt y lời, bèn từ tạ trở về ; vừa đi nửa đường, xảy gặp một bầy chim, nhứng là Chiền-chiện, Ốc-cau, Đỏ-nách, nhứng chim ấy đều không chơn. Vịt thấy hỏi sao không lên chồ sơn-lâm xin tiên trồng cẳng cho. Mấy chim ấy nghe nói lật đật bay lên, lạy lục ba ông tiên xin trồng chơn. Ba ông ấy nói : « Tao đã truyền có ba ngày. sao chúng bay bữa nay mới đến, bây giờ biết lấy chi trồng cho bay ? » Nó lạy lục năn nỉ, thì ba ông tiên không nở làm thịnh, sẵn có một nắm chơn nhang, bèn lấy làm phép, rồi vải ra nói : « Đó, chúng bay lấy cẩm làm chơn mà đi. » Chim ấy trả lời rằng : « Vì chơn nhang nhỏ quá, sợ e có gãy biết lấy chi chấp đặng ? » Ba ông tiên trả lời rằng : « Không cần chi phòng sợ, khi đậu xuống nhún nhún ba cái thăm chừng, có gãy lên đây ta cho cái khác. » Chim bèn từ tạ trở về, y lời đến khi đứng nhún ba cái thăm chừng. Còn con Vịt khi ngủ thì co chơn.

49. – THẮNG NGHÈO ĐI CẦU NGỌC-HOÀNG.

Có một thằng kia nghèo ba đời, ông nội củng nghèo, cha nó củng nghèo, tới nó củng nghèo nó mới nói : « Tục ngữ nói rằng : « Ít người giàu ba họ, mà ít người khó ba đời, mà sao tôi nghèo ba đời rồi ? » Nó nghe người ta nói có ông Ngọc-hoàng ngự ngoài cù-lao kia, cho nên có ý đi đến tại đó mà hỏi Ngọc-hoàng, vì có gì mà nó nghèo tới ba đời.

Bửa đó nó mới đi hối, đi lâu hết tiền ăn, thì ghé vô trong cái nhà ông giàu kia, mà xin cơm ăn. Ông nhà giàu mới hỏi rằng : « Chú đi đâu ? » Nó trả lời : « Tôi nghe Ngọc-hoàng ngự bên cù-lao, nên tôi có ý đi tới hỏi việc tôi, vì có gì mà tôi đã nghèo ba đời ; đường đi xa mà cơm gạo củng hết, nên tôi không biết tính làm sao mà đi cho được. » Thị ông nhà giàu ấy trả lời rằng : « Tôi chịu tiền bạc cho chú ăn chung đi ; đặng chú hỏi giùm việc cho tôi với, nhà tôi thì giàu có và hay làm phước lẩm, sao mà vô phước không có con trai, sanh đặng một đứa con gái, mà cầm từ nhỏ cho tới lớn ; xin chú hỏi giùm việc ấy cho tôi. »

Khi ấy ông mới giúp tiền bạc cho nó đi, lâu ngày củng chưa tới cái cù-lao, tiền bạc lại hết đi ; may gặp một người nhà giàu nữa, cũng vô xin tiền bạc mà ăn, thì người nhà giàu ấy hỏi : « Chú đi có việc gì ? » Anh ta nói rằng : « Vì tôi nghe ông Ngọc-hoàng có ngự chỗ cù-lao, nên tôi đi tới mà hỏi việc tôi, vì có gì mà nghèo ; đi đã lâu ngày, tiền bạc đã hết rồi, mà đi chưa tới, nên tôi không biết làm sao. » Ông nhà giàu này củng nói như ông trước vậy : « Tôi giùm tiền bạc cho chú ăn đi, chú hỏi giùm việc cho tôi một chúc, vì tôi có lập một cái vườn đã hơn ba mươi năm nay, cây cối thì tốt mà không có trái. » Rồi ông giùm tiền bạc cho nó ăn nó đi.

Nó đi gần tới chỗ cù-lao, mà cù-lao mắc ở giữa biển, không có ghe mà đi qua cho tới ; anh ta ở gần mé biển mà than một mình. Thời may có một con Ba-ba ở dưới biển nổi lên, thấy anh ta ngồi mé biển thì hỏi rằng : « Chú đi đâu đến đây vậy ? » Nó trả lời rằng : « Tao nghe ông Ngọc-hoàng có ngự tại cù-lao này, nên đi ra mà hỏi vì có gì mà tao nghèo ba đời ; mà bây chừ đi tới đây, không có ghe cõi gì mà đi qua cho được. » Con Ba-ba mới nói rằng : « Tôi làm ơn mà đưa chú qua, thì chú củng hỏi giùm việc cho tôi một chút, tôi đã tu đặng một ngàn năm rồi, mà vì

còn gì không hóa ra kiếp khác, củng còn Ba-ba hoài.»
Anh ta chịu : con Ba-ba đưa đi.

Mới ngồi trên lưng con Ba-ba đưa đi qua, thì thấy ông Ngọc-hoàng ngự đó. Anh ta vô lạy mà tâu rằng : « Tôi đi đến đây, nhờ con Ba-ba đưa qua, chờ không thì tôi đi không tới, nó cậy tôi hỏi ông rằng : Nó tu đã đặng một ngàn năm, mà sao không sanh ra kiếp khác, củng còn Ba-ba hoài ? » Vua Ngọc-hoàng phán rằng : « Con Ba-ba ấy vì nó có cục ngọc, chừng nào nó trao cục ấy cho người khác, thì nó sẽ hóa ra kiếp khác, không thì củng còn Ba-ba hoài.»

Hỏi chuyện con Ba-ba rồi, kể hối chuyện ông nhà giàu ấy làm phước đức nhiều, mà sao vô phước không có con trai, sanh một đứa con gái mà câm từ nhỏ cho tới lớn. Khi ấy Ngọc-hoàng phán với nó rằng : « Con gái người ấy số nó lấy chồng làm ông *trạng nguyên*, chừng nào nó thấy mặt chồng nó thì nó sẽ nói đặng.»

Anh ta lại hỏi việc cho ông nhà giàu có cái vườn, nguyên người ấy có lập một cái vườn đã hơn ba mươi năm, cây cối thì tốt mà sao không có trái ? Ngọc-hoàng phán rằng : « Cái chồ vườn ấy vì có vàng bạc ở dưới đất nhiều lắm cho nên cây cối không có trái chừng nào lấy vàng bạc ở dưới đất cho hết, thì cây cối trồng trong vườn mới có trái.»

Rồi anh ta muốn hỏi tới việc mình : Ngọc-hoàng nỗi giận lên quở các vị thần : « Ta biếu lựa chồ cho vắng vẻ ngự xuống mà chơi, té ra chồ này nhơn gian củng còn lộn tới ! » Nên ngài giận ngài lộn thăng về trời mất; té ra việc của anh ta hỏi không đặng chút nào. Vì nó nghỉ rằng : có tiền bạc của người ta, mà ăn mà xài, đi mời tới, nên nó hỏi việc cho người ta rồi, còn việc của nó sau nó sẽ hỏi. Té ra ngài giận ngài thăng về trời ; cái vận nó còn bỉ nên nó hỏi không được.

Khi ấy nó mời trở lộn về, thì có con Ba-ba chực ở dưới mé biển, mời hỏi rằng : « Anh hỏi sự anh làm sao ? » Thì nó nói : « Mắc hỏi việc cho mầy và cho người khác, ngài giận ngài thăng đi, nên việc của tao tao hỏi không đặng. » Con Ba-ba hỏi rằng : « Vậy chờ anh hỏi việc cho tôi, ngài dạy làm sao ? » Anh ta nói rằng : « Ngọc-hoàng nói mầy có cục ngọc quý lắm, chừng nào mầy đưa cục ngọc ấy cho người khác, thì mầy sẽ hóa ra kiếp khác ; nếu mầy còn giữ ngọc ấy, thì mẩy ngàn năm cũng không hóa ra được. » Con Ba-ba nghỉ rằng mình có cục ngọc thì không ai biết, mà nay ngài dạy rõ ràng, thì lấy lòng tin chắc mới nhả cục ngọc

trao cho anh ta mà đền ơn. Nó trao cục ngọc rồi, liền hóa ra hình người, mới từ giã nhau ra mà đi.

Anh ta trở về nhà ông nhà giàu có cái vườn ghé vò mà nói. Ông nhà giàu thấy anh ta về thì mừng rỡ lắm, mời hỏi thăm việc anh ta thề nào, anh ta nói rằng: « Tôi mắc hỏi việc cho ông và cho người khác; rồi ngài giận ngài đi, té ra tôi hỏi việc tôi không dặng. » Ông ấy hỏi: « Vậy chú hỏi việc tôi, thì ngài dạy làm sao? » Anh ta nói: « Ngài nói cái vườn của ông ở dưới đất có nhiều vàng bạc, chừng nào lấy vàng bạc ở dưới đất lên cho hết, thì cái vườn của ông mới có trái. » Ông ấy nghe làm vậy liền dạy đầy tớ ra đào, thì lấy vàng bạc lên nhiều lắm, mới nói rằng: « Của này lấy lên được nhiều lắm, thì tôi cũng nhờ ơn chú, thôi tôi để lại cho chú. » Anh ta nói rằng: « Đã biết có công tôi, nên mới ra cái của này nhưng vậy vườn đất của ông, của ấy là trời cho ông tôi không dám lanh hết, xin chia hai ra. »

Khi ấy anh ta có tiền bạc rồi lo việc học hành được ít năm, kế vua khóa bǎn khoa thi, anh ta ra thi đậu được chức *đỗ trạng*; khi ấy vua cho về vinh quí. Khi anh ta về có quân gia về theo đóng đảo, đi ngang qua chỗ nhà ông nhà giàu có con cám, ghé lại mà nói cho ông ấy biết sự tích của Ngọc-hoàng ngày xưa, nói rằng: « Con ông có chồng đụng nhầm *ông trạng*, hễ người ấy gặp chồng thì nói được. » Nói vừa rồi, thì người con gái cám ở trong nhà liền nói được. Ông nhà giàu ấy nói số là việc trời định, nên gả con mình cho *ông trạng* đó.

50. — TRUYỆN THẦY BÌNH.

Ở tại tỉnh phủ Tân-thành xứ Sa-déc, có một người tên là Bỉnh, tánh khùng khùng điên điên, không có phá ai, cứ tới mấy chỗ đám làm chay đám làm thăn mà rữa bát, nó xin đồ tang chế của người ta mà mặc; mà hễ con nít người ta đẻ ra xấu xa khó nuôi, thì họ lại hứa tiếng cho thằng Bỉnh, nó hay mơ tròn đứa con nít ấy, thì đứa con nít ấy sức khỏe không có đau đớn sự gì.

Khi ấy nó ở xúi đó đã lâu, sao có ông phũ Phong, là người ở Mỏ-cày lén làm tri-phủ trong làng, mà bà mẹ ông phũ cũng đi theo ỏ với con. Khi ấy bả già yếu cứ đau hoài, thuốc thang uống cũng nhiều mà không hết đau. Tới ngày bịnh trở nặng mà chết, thì cái chỗ ngực bả còn nóng, cho nên không có liệm. Chết được một đêm, đến sáng ngày bả sống lại, mà

nói chuyện lại với con, là ông phủ : « Tao bị quân ở dưới Diêm-vương lên bắt tao, mới dẫn tao đi ; đi tới nửa đường gặp một người con trai còn nhỏ chừng mười sáu mươi bảy tuổi đi chơi, có quân lính theo hầu hạ đông đảo, người ấy kêu hai người bắt tao đứng lại mà nói rằng : Bà già này là mẹ ông phủ chồ tao ơi, thôi bay phải tha bả đi, đừng có bắt nữa ; biếu đưa tao trở về. Khi ấy tao lấy người ấy, mà người ấy không cho : lại dặn tao nói lại cùng con cho con biết người là thái-tử Diêm-vương, mà ơi dương-gian tại chợ Sa-dec tên là thằng Bỉnh. »

Nghe vậy, ông phủ sai quân ra kiếm thằng Bỉnh đem vô mà hỏi, thì cũng cứ sự khùng khiếu mà nói ; ông phủ cho tiền bạc áo quần, nó không lấy ; nên ông phủ nói rằng : « Cái xác là thằng Bỉnh, còn hồn là thái-tử Diêm-vương, cấm ai ai đều phải kêu là thầy Bỉnh. » Cho nên ai ai cũng kêu là thầy Bỉnh.

51. — TRUYỆN BA CHA CON MẮC NỢ

Có ông già kia sanh ba đứa con trai : đứa lớn thì cờ bạc, phá cửa ồng nhiều lắm, có bao nhiêu thì thằng đó phá hết, mà ông không nói tới nó ; còn đứa thứ ba, thì làm ra tiền bạc nhiều lắm, mà cần kiệm và không xài phí cái gì ; người con út ăn rồi thì cứ nắm một chồ không làm sự gì hết.

Chẳng may ba đứa chết một lượt cùng nhau. Ông già ấy chôn cất xong xả, về nhà rầu rĩ than khóc, nói mình vô phước, mới rước thầy pháp hay, dặng mà đánh-thiếp cho ông xuống Âm-phủ tìm con.

Khi ông tới Âm-phủ thì gặp ba người con đang cởi ngựa chơi cùng nhau. Ông gặp thì mừng, chạy lại mà kêu ba đứa con, thì hai người lớn cởi ngựa chạy không thèm ngo lại, có một người nhỏ dừng ngựa đứng lại mà thôi. Ông già ấy chạy lại ôm thằng nhỏ mà khóc, nói rằng : « Con sao bạc bỏ cha mà đi, cho nên cha phải mướn thầy pháp đánh-dồng thiếp cho cha xưởng dây mà kiếm. » Thị người nhỏ nói rằng : « Chúng tôi chẳng phải con ông đâu. Cái ông lớn đó là chủ nợ, cho nên cờ bạc phá tiền bạc của ông nhiều lắm mà ông không ngày ngà, là ông mắc nợ, nên phải trả. Còn người thứ hai mắc nợ ông, nên người ấy cần kiệm, không dám xài phí, để mà trả cho ông cho đủ, nên người ấy làm ra tiền bạc nhiều lắm ; còn tôi là người

làm chứng, chờ không phải là con ông ; ông trả hết nợ cho người kia, người nọ trả hết nợ cho ông, còn tôi làm chứng đâu đó xong xuôi thì ai về nấy. » Cho nên tiếng tục nói rằng : *Con là nợ, vợ là oan gia.*

52. — TRUYỆN BỐN ANH THẦY CHÙA ĐI LÀM ĐÁM

Có chū nhà kia rước bốn anh thầy chùa, và một anh thầy cả là Hòa-thượng, đến mà làm đám tại nhà nó. Đến bữa dọn cơm ăn, mấy anh thầy chùa ấy làm bộ mặc cỗ, không ăn, nói với chū nhà đó để nó lấy tiền công đức mà về. Về đi dọc đường nó đói bụng, vừa đi ngang qua cây dừa có trái, tinh leo lên cây dừa đặng hái trái mà ăn. Anh thầy cả nói : « Chúng ta là người tu hành, bây giờ lên hái mà bỏ xuống, thì động đất người ta hay, xấu hổ lắm : thôi, bây giờ bốn người phụ giăng cái mền ra, mà nắm bốn cái chéo, đứng dưới gốc dừa, để tôi leo lên, tôi hái bỏ xuống cho, thì nó rót vô trong cái mền, không sợ ai hay. »

Nói rồi, liền leo lên cây dừa. Anh ta có chứng tham, cốt hết cả buồng mà quăng xuống, vì buồng dừa ấy nặng lắm, nó trì cái mền thụng xuống, bốn anh thầy chùa phải đụng đầu nhau mà chết hết thầy.

Anh thầy cả ở trên cây dừa sợ thất kinh, lật đật chạy về chùa, vừa gặp thằng ăn trộm nó rình nơi chùa ; anh ta mới nói với thằng ăn trộm rằng : « Thôi, anh đừng có ăn trộm chùa tôi làm chi, bây giờ trong chùa tôi có một người thầy chùa chết dịch, tôi mướn anh đem nó ra đi chôn, thì tôi trả cho anh một trăm quan tiền. » Ấy là nó làm muru gạt thằng ăn trộm phải chôn cả bốn cái xác thầy chùa chết ngoài gốc dừa, mà nó kéo vô để trong chùa. Thằng ăn trộm không biết, liền chịu lanh đi chôn.

Anh thầy chùa cả nói rằng : « Anh có chôn thì phải chôn cho kĩ, kẽo nó trở về. » Thằng ăn trộm ham một trăm quan tiền, lật đật vác xác thầy chùa đi chôn, thì anh thầy cả lật đật ra kéo một thầy chùa chết nữa đem vô trong chùa mà để đó. Rồi thằng ăn trộm về lấy tiền mướn, thì anh thầy cả đó nói với nó rằng : « Tôi dặn anh có chôn thì chôn cho kĩ, kẽo nó trở về ; mà làm sao anh chôn dối cho nó trở về, đây này ? Anh vô, anh coi ! » Thằng ăn trộm chạy vô chùa coi, thấy có thầy anh thầy chùa nằm đó, thì phải vác ra mà đi chôn, cho rồi đặng lấy tiền mướn.

Mới vác ra đi chôn, thì anh thầy cả lại chạy ra ngoài gốc dừa kéo vò một thây nữa mà để trong chùa. Thằng ăn trộm chôn thây kia rồi trở về, anh thầy cả lại nói gạt nó một lần nữa, làm như vậy cho đến lần thứ tư, là đủ bốn anh thầy chùa.

Tới lần thứ tư đó, thì thằng ăn trộm giận lắm, nó mới vác thây anh thầy chùa đó ra ngoài sông mà bỏ, cho hết trỡ về chùa nữa ; khi ấy có thằng cùi trọc đầu ngồi lối cầu đó, nghe thằng ăn trộm quăng anh thầy chùa xuống sông một cái àm, thì nó giục mình té theo chỗ anh thầy chùa đó, rồi lại lồm cồm lội lên. Thằng ăn trộm tưống là thầy chùa sống dậy, mà đi về, làm hành tội cho nó mất ăn một trăm quan tiền, thì nó bắt thằng đó nó xô xuống sông, mà nói rằng : « Mày còn trỡ về hành tội tao nữa sao ? » Thằng cùi nói rằng : « Tôi là thằng cùi, không phải là anh thầy chùa đâu. » Thằng ăn trộm không nghe, bắt nhặt xuống sông phải chết ngay, rồi nó về chùa lấy một trăm quan tiền. Té ra nó chôn năm mạng người ta.

53. — TRUYỆN ĂN ONG.

Thuở trước có một người làm nghề ăn ong, thấy chỗ nào có sáp mật nhiều, thì chàng va vội vả đi đến đó lấy về đồi chắc mà nuôi thân. Một bữa kia nghe trong chốn rừng cao có nhiều thử ong làm ổ tại đó, chàng va xăm xăm mang gùi tới đó mà lấy ; may lấy đặng sáp mật nhiều lắm không dám xuống phải ngồi trên cây mà chờ coi có người thương khách qua đó đặng khẩn cầu người cứu.

Chờ đến buỗi trưa, có gã chăn voi đi ngang qua đó, liền kêu mà nói rằng : « Ô chú nài, xin lại cứu tôi xuống đặng, rồi tôi chia hai sáp mật cho chú, chờ tôi phần mang thi nặng, mà cây lại cao, nên không dám xuống, may gặp chú đây, xin cứu nhau mà làm ơn. » Thằng nài nói rằng : « Vậy thì anh hai tay phải níu lấy nhánh cho chắc mà thông chon xuống, đặng tôi đứng trên lưng voi, rồi tôi bồng anh xuống mới đặng. »

Nói rồi hai người đều ưng như vậy mà làm. Ai dè thằng nài mới đứng dậy mà níu hai chân lảo ăn ong, thì voi nó tưống là giục nó chạy, nên nó vùng chạy tuốt đi, vây nên thằng nài níu tòn ten dưới lảo ăn ong mà chịu vậy.

Lão ăn ong mới nói rằng : « Thôi, xin chú buông tôi ra, chẳng cứu tôi mà làm chi, bằng chú níu tôi một lát nữa, át là

gãy nhánh cây tôi phải chết luôn theo chú. » Thằng chăn voi trả lời lại rằng : « Tôi xin anh hãy níu cho chắc, đừng có lỏng tay ra, có lẻ tôi cũng [phải vì anh mà phải] hại. »

Hai đứa nó đương than khóc với nhau mà nói vậy, xẩy may đâu có bốn chú thầy chùa làm đám vừa về đi ngang đó, hai đứa xem thấy mừng rỡ mới kêu rằng : « Bởi mấy ông Hòa-thượng, xin lại cứu hai mạng anh em tôi, thiệt ơn tu chín kiếp, lập bấy từng tháp cho thầy. Như cứu đặng rồi, tôi nguyện cúng hết sáp mật này cho thầy, để mà cúng phật. »

Mấy chú thầy chùa nghe nói thì trong bụng cũng thương người tai nạn, và cũng muốn sáp mật về mình, nên toan liệu mưu kế mà cứu hai người ấy. Bây giờ có chú thầy mới bày rằng : « Vậy thì bốn thầy trò ta phải lấy tấm trần vải gói kinh sa-mi-bác-ống mà xé ra bốn chéo, đặng cột vào trong cổ chúng ta, rồi chúng ta phân đứng bốn góc, giả như thợ đáy trồng bốn cây trụ đặng để cột mặt đáy vào mà đánh cá vậy ; rồi thì biếu hai đứa nó buông tay té vào trong đó có lẻ cũng êm mình nó thì mới khỏi chết đặng. » Tính rồi các thầy chùa đều vỗ tay khen hay, mừng rỡ cả thầy ưng theo, đều làm như vậy rồi biếu hai thằng đó buông tay mà té vào trong tấm trần ấy. Ai hay hai đứa mình đả nặng, lại ở trên cao, nên khi nó buông tay mà té xuống, thì bốn lão thầy chùa ấy không giữ gìn phận mình mà đứng cho vùng vàng, vậy mới đụng bốn cái đầu trọc lại với nhau mà chết ngắc. Hai đứa ngó lại thấy bốn lão đả chết, thì nó và mừng và sợ, nên trốn bỏ đó mà chạy tuốt đi.

Ai dè nhầm trước nhà mụ quán. Mụ quán thấy bốn lão thầy chùa thì chết, hai đứa kia nó chạy mất đi rồi, e sợ cho mình bị liên can nhơn mạng, cho nên mới sỉ lén ra mà kéo lôi bốn thầy chùa đám giấu trong nhà. Mụ quán ấy đương ngồi lo liệu khắp khõi lòng riêng, không biết mưu kế chi cho nhẹm, may đâu thấy có một lão sỉ thường ngày đến quán mũ mà uống rượu thì mừng rỡ lắm, chuyện trò với lão, lại bán rượu ngon cho lão uống, lại rẻ hơn thường.

Lão ấy uống vừa xoàng xoàng, mụ ấy khóc mà nói rằng : « Nghĩ lại phận tôi lấy làm vô phước lắm ! Có một đứa cháu, bấy lâu nay nó mắc ở mướn với người ta, nay nó mang bệnh về ố với tôi ít ngày, tôi thấy chứng bệnh thi chưa lấy chi làm khá, tôi biếu cầu nguyện với phật tổ, đặng cạo đầu mà thống hối tiền khiên, họa may nhờ phước phật tế độ nó, chứng bệnh có thuyên giảm cùng ehăng. Ai dè là nó

mời cạo đầu đặng ít ngày, chẳng may nó nhiễm gió độc, nên mang bệnh nhức đầu mà chết; bây giờ tôi thì già cả, nhà thì nghèo khó, không biết liệu làm sao; chả có biết phương chi xin chủ biếu tôi một chút.»

Lão sải mời nói rằng: « Tôi thấy bà nói cũng phải lắm; thôi, tôi làm ơn cho bà, bà trao cho tôi mượn một cái cuốc một cái xuồng, đặng tôi vác nó ra ngoài đồng mà chôn giùm cho bà. Chẳng biết ý bà có đành hay không? » Mụ quán nói rằng: « Muốn lắm, cảm ơn chú, như vậy đặng, thì tôi nguyện tạ ơn chú ba bầu rượu ngon cho chú uống. » Nói rồi, mụ quán vào trong kéo ra một lão sải để nằm dài dưới đất, lão ấy lật đật lại lấy nệm bó, bèn vác ngay ra đồng chôn. Rồi trở về đến quán thấy còn sải nào nằm đó, hỏi ra thì mụ quán khóc mà nói rằng: « Chú chưa rõ, để tôi nói cho chú nghe: và chẳng thuở nay cháu tôi nó thương tôi lắm, nó đi sớm về tối thăm viếng tôi hoài, đến khi nó đi ra ở mướn với người ta, thì trong bụng nó không nở bỏ một mình tôi ở nhà, tôi la nó năm hồi bảy chặp nó mới riu riu ra đi, nên nay nó chẳng may mà chết oan chết ức làm vậy, thiệt trong bụng nó không đành bỏ tôi mà đi biệt. Bởi vậy chú chưa biết ý nó nên chú chôn cạn, nó mới đặng trở về lại đó, mà ở với tôi. »

Lão sải nghe nói cũng lấy làm lạ lắm, bèn lại dòm coi, quả nhiên đầu trọc cứng như cái thây hồi trước, lão giận nói với mụ quán rằng: « Thôi để tôi đem nó ra xa, và tôi đào lỗ cho sâu, đặng chôn lại một lần nữa, coi nó có về đặng hay không. » Nói rồi bèn vác thây ấy ra đi; chôn rồi mới trở về cũng thấy thây nào nằm đó.

Mụ quán thấy lão sải về, thì giận mà nói rằng: « Ma mà bắt chú đi, tôi đã nói hết tiếng cho chú nghe, đặng biết ý cháu làm vậy, sao còn chôn cạn đặng cho nó trở về hoài, có phải là chú báo hại tôi không? » Lão sải nói: « Thôi, bà đừng có nói chi cả, cho tôi uống vài chén rượu, rồi bạn này tôi chôn nó không về đặng nữa đâu. » Nói rồi uống rượu, đam thây đi chôn, rồi về đến nhà, mụ quán cũng chỉ thây cho coi còn về đó. Lão sải giận mời nói rằng: « Tự thuở nhỏ cho đến lớn tôi cũng thường chôn thây ma hoài, không thấy hay về lại như cái thây này; thôi để chyện này chôn lại một lần nữa, cho hết sức tôi, đặng coi nó làm sao mà trở về đặng. »

Lui cui vác ra đi chôn. Thương hại! trời nắng, đất thì

cứng mình lại say, mà mắc mưu mụ quán, chôn hết bốn thây thầy sái, thì trời đã tối mò, liền trở về quán lấy ba bầu rượu thường, kiểu mụ quán ra về. Vừa đến cầu, thấy một lão sái đương ngồi trên cầu, bèn nói rằng: « Tao đã chôn mày một ngày nay ba bốn lần, mà bây giờ mày hãy còn trở về đặng bắt tao chôn nữa sao? » Nói rồi liền đánh. Lão sái ấy nói rằng: « Tôi có về ở đâu, tôi còn ở đây làm đám cho người ta, chờ thiệt tôi không có trốn về, mà chú nói vậy chẳng là oan tôi lắm sao? » Lão sái nói: « Một ngày bữa nay mày trở về ba bốn lần, mà hại tao hết sức hết hơi cũng là tại mày, mà mày còn chối! Thôi bây giờ tao không còn sức đâu mà chôn mày nữa: sẵn sông đây, xô xuống đây cho cá ăn cho rồi, còn chi mà trở đi trở lại nữa. » Nói rồi liền xô ngay lão sái xuống sông chết ngắt.

54. — TRUYỆN QUẢ-BÁO

Tỉnh Phước-kiến, có một người họ Trần nhà giàu có không có con, mà tánh độc dữ, hay đi săn bắn, với dùng thuốc độc mà thuốc cá tôm. Ở xứ ấy có một ngả nguồn, có một con lươn lớn lắm ở dưới suối, anh ta muốn bỏ thuốc độc hại con lươn ấy mà ăn thịt, thì người trong xứ ấy đều can không cho anh thuốc. Lần lụa một hai năm, mà trong lòng anh ta cũng muốn thuốc con lươn ấy mà ăn thịt.

Bữa ấy anh ta sửa soạn thuốc men mà đi, vừa kể có một ông thầy chùa đi tới, hỏi anh ta đi đâu. Thì anh ta nói: « Đi lên ngọn suối ấy mà thuốc con lươn. » Ông thầy chùa can gián nói rằng: « Nó là vật hiền lành không có hại ai, tôi xin anh làm ơn mà tha nó. » Năn nỉ nói hoài anh ta cũng sòng sòng quyết một cùng không chịu tha. Khi ấy lão thầy chùa nói rằng: « Thôi, anh không làm phước đức không tha nữa thì thôi, xin cho tôi một bữa cơm ăn rồi thì tôi đi. »

Anh ta biếu người trong nhà dọn cơm nấu *đồ-chay* cho lão thầy chùa ăn, rồi từ giã ra đi; anh ta mới đem thuốc mà bỏ trên ngọn suối ấy, con lươn bị thuốc độc khờ dại nồi lên, anh ta bắt đặng đem về làm thịt, thì trong bụng con lươn *đồ-chay* hãy còn; nên tưởng lão thầy chùa ấy là con lươn hiện ra.

Anh ta ăn con lươn rồi, thì vợ có thai đẻ ra một đứa con trai, vợ chồng yêu dấu coi như vàng như ngọc. Mà thằng

nhỏ ấy từ khi nhỏ năm bảy tuổi, đói sự chí thì hai vợ chồng anh ta cũng phải kiếm cho nó, nhà giàu có, dặng một đứa con trai thì thương yêu lắm, mà nó phá hoài. Tới khi nó lớn cưới vợ cho nó, thì nó cứ cờ bạc cho thua hết tiền bạc, uống rượu cunct hung, say rồi phá không tiếc, nó làm ít năm ruộng đất bán hết, đến đói nghèo khổ. Hai vợ chồng anh ta sầu não mà chết một lượt cùng nhau, thì thằng con ấy nói rằng: « Hai nhơn thì nhơn hại. » Nói vậy rồi bỏ mà đi mất, để cho xóm làng chôn.

Thằng con ấy chắc là con lươn, nó đầu thai lên mà trả cái báo đó.

55. — TÍCH MUỜI TÁM ANH PHẬT LA-HÁN

Nguyên thuở xưa có một người đòn bà sanh ra dặng mười tám người con trai, nuôi lớn khôn rồi, thì đều sanh lòng hoang dữ hết, rủ nhau tụ đảng sầm ghe, thường ngày đi ăn cướp của người ta mà ăn.

Khi ấy có một ông Phú trưởng-giả giàu có lắm, thiên-hạ ít người bì kịp, người ấy đẻ giàu có mà lòng dạ lại nhơn đức quá; hễ có nghe con nhà học trò mà nghèo khổ, thì lại kêu đến cho tiền bạc mà ăn học, cung có nhiều người học trò khó nhở ông ấy giúp đỡ mà làm nên danh phận.

Một ngày kia, có một anh học trò khó nghe thiên-hạ đòn ông ấy có lòng nhơn đức như vậy, thì tìm đến xin tiền bạc người, dặng ăn mà học. Ông ấy bèn cho năm chục quan tiền. Anh học trò khó ngờ là người tốt cách nào, thì cho chừng năm ba quan mà thôi, không dè cho nhiều như vậy, bèn thưa cùng ông ấy rằng: « Vì nhà tôi ở xa xuôi quá, ước chừng đi hai ba ngày đàng mới đến, lại tôi đi có một mình, không sức mà lấy hết tiền ấy cho dặng; vậy tôi xin lấy chừng năm ba quan mà thôi. » Ông ấy mới nói rằng: « Đè ta giúp cho, vì nhà ta có một con ngựa, vậy đè ta cho nó chở giùm về nhà, khi đến nhà người lấy tiền rồi, thì nó sẽ chạy trở về. » Ông ấy bắt ngựa ra, chở tiền đi theo về nhà tên trò khó ấy. Đi vừa dặng nửa ngày, ngựa bèn sanh chừng không chịu đi, nằm lăn đỗ tiền xuống đất rồi chạy trở về nhà chủ, thì anh học trò khó chẳng biết làm sao đem hết năm chục quan tiền về nhà cho dặng, vì đàng hảy còn xa xuôi, không lẻ lấy năm ba quan mà về, thì uống lắm; mới ngồi một bên tiền mà lo liệu phương nào cho dặng đem

hết tiền ấy về nhà.

« Ai ngờ có bốn thằng ăn cướp ở đâu đi đến đó, xảy thấy anh học trò ngồi bên đồng tiền, chúng nó bèn đánh chết đi dặng lấy tiền ấy. Rồi chia nhau mỗi đứa mươi quan, còn dư mươi quan thì lại biếu hai đứa vác đi xuống chợ mua rượu thịt về đó ăn uống cùng nhau, rồi mỗi đứa vác một chục cho chẵn. Hai đứa nọ y lời đi xuống chợ, khi đi nữa đàng thì sanh lòng tham lam, mới lo mưu cùng nhau rằng : « Hai đứa ta khi đến chợ sẽ mua thịt ăn no nê bỗn phận mình rồi, còn dư thi đem về cho hai đứa nó, và lại mua thuốc độc, bỏ vô trong rượu. Dặng nó uống mà phải chết, thì hai đứa ta chia nhau mỗi đứa hai mươi quan cho gọn. » Còn hai thằng ở nhà giữ tiền ấy cũng sanh lòng tham lam, lại tính cùng nhau rằng : « Để chờ hai đứa nó đem rượu thịt về đây cho mình, rồi thình lình hai ta đánh chết nó đi, dặng chia hai đứa mình mỗi đứa hai mươi quan cho trọn. » Khi hai thằng đi chợ mua đồ ăn uống no nê rồi, còn dư lại đam về, thì lại bỏ thuốc độc trong đồ ăn dặng hai đứa nọ ăn. Khi về vừa đến chỗ, hai đứa kia có ý nhảy đánh hai đứa ấy chết đi, mà ăn uống rượu thịt ấy cho no say, rồi ra sức vác tiền về nhà ; ai ngờ ăn vừa rồi liền bị thuốc độc chết hết cả hai. Té ra năm chục quan tiền hảy còn đó, mà chết hết năm người, không ai lấy tiền ấy dặng.

Còn con ngựa khi nó trở về nhà, ông chủ nhà thấy, bèn hỏi nghi nói rằng : « Không lẽ ngựa dại mau vậy, vì tên học trò có nói đường đi hai ba ngày mới đến nhà, có đâu ngựa đi trong nửa ngày cho đến. » Bèn sai gia-dinh theo dấu người coi có sự gì ngăn trở, có lẽ nào mau như vậy. Gia-dinh vưng lời ; đi một ngày vừa đến chỗ ấy, thấy tên học trò và bốn người ăn cướp chết nằm đó mà tiền thì hảy còn, liền trỡ về thưa lại cho ông ấy rõ.

Ông ấy nghe nói như vậy, thì suy đi nghiệm lại vì năm chục quan tiền mình mà làm hại hết năm nhơn mạng, huống chi trong nhà mình hơn ba trăm muôn, biết chết là bao nhiêu cái nhơn mạng ; ấy suy đi nghĩ lại, rồi biếu gia-dinh lấy ghe xúc tiền đam ra giữa dòng sông mà đồ. Gia-dinh vưng lời bèn chở tiền đi đồ, thì xảy có ghe mười tám thằng ăn cướp đón đánh ; khi ấy chúng gia-dinh kêu mười tám anh ấy mà nói rằng : « Xin các anh chớ đánh chúng ta làm chi, dung cho chúng ta lên bờ về nhà ; mấy chiếc ghe tiền này thì ta giao hết cho, vì anh em chúng ta gặp các anh đây thì lấy làm mừng rỡ quá, giúp đỡ khỏi sự tổn công

mệt nhọc cho chúng ta. » Mười tám anh kia nghe dị kỳ, liền hỏi vì làm sao mà nói như vậy. Chúng gia-đinh thuật chuyện ông chũ nhà mình, mười tám anh ấy nghe rồi ; ăn năn trong bốn phận mình, suy đi nghĩ lại, rất đòi người ta giàu có, là vì bối ra công khó nhọc làm ra của ấy, mà bây giờ suy nghỉ đến làm vậy, còn chẳng mang, lại đem tiền bạc bỏ đi, huống chi mình tự nhỏ đến bây giờ, sanh sát người và đoạt của tiền người biết là bao nhiêu, ấy vậy kiếp sau tội lỗi biết là dường nào. Ăn năn lỗi vừa rồi, rũ nhau nhảy xuống sông tự vận chịu chết, liền thành ra mười tám anh phật La-Hán, là vì bởi tích ấy.

56. — THẮNG HỌ HEO LÀM VUA

Có một thắng họ Heo kia, cha mẹ không có, ở một chỗ rừng kia, nó xuống chỗ thành-thị kiếm chỗ Ở, may gặp một ông quan kia nó mới Ở với Ông. Một ngày kia nó rửa cẳng cho ông quan đó thì ông dặn nó rằng : « Cẳng tao có ba nút ruồi son, mày rửa cho khéo, bằng mà trầy nút ruồi son của tao ra, thì tao giết cả ba họ mày. » Thắng họ Heo nói rằng : « Ông có ba nút, chờ tôi có chín nút, thì ông có bằng tôi đâu. » Ông quan đó mới tưởng trong bụng : « Nếu thắng này có đến chín nút ruồi son thì chắc sau nó làm vua, vậy thì phải tinh mà giết nó đi. »

Đó rồi ông biếu đầy tờ làm thuốc mà thuốc nó, nó hay đặng mới trốn đến một chỗ kia, ở với người ta, rồi chơi mà xô con người ta chết đi,

Nó sợ mới trốn vô trong chùa mà ở, ông Hòa-thượng biếu đem phật đi tắm, nó đem ra đi tắm, thì nó bịেu phật giở tay lên, phật củng giở, biếu hách cẳng lên, p hật củng hách, (vì nó là vua nên phật phải sợ). Một bữa kia nó biếu phật giở tay lên rồi nó quên biếu bỏ xuống phật cứ giơ tay lên hoài ; đến chừng ông Hòa-thượng ra lạy phật, thì thấy phật giơ tay lên mới hỏi nó. Nó nói : « Tôi biếu giơ tay lên cho tôi tắm, rồi tôi quên biếu bỏ xuống. » Ông Hòa-thượng mới hiểu thắng này là vua, cho nên phật mới sợ nó. Ông Hòa-thượng mau mau đi báo quan bắt nó, mà nó sợ thì trốn đi.

Đi tới chỗ kia ở mướn giữ vườn cho người ta, chiều chiều đi tưới cây, nó thấy cau bằng nhau một hạng, thi nó chỉ mà nói rằng : « Cây này cha, cây này con, cây này con, cây này cháu. » Nó nói rồi, thi cau cây cao cây thấp vùng

so le cả thảy. Bůa khác chū nhà ra coi vườn thấy cau của mình so le, thì hỏi nó rằng: « Cau của tao sao hôm trước bỗng nhau hết mà bữa nay so le làm vậy? » Nó nói rằng: « Ở trong đất thì có người lớn người nhỏ, có lẽ nào mà bỗng nhau, cho nên tôi phải biếu nó so le như vậy, cho có lớn nhỏ. » Người chū vườn mới biếu nó nói lại cho bỗng nhau một thứ, thì nó nói rằng: « Người quân tử ăn một đọi nói một lời, bây giờ tôi không nói lại được. »

Sau chủ vườn đòi đánh nó, thì nó trốn đi, đến một nhà kia nó ngủ đậu; nhà ấy nhiều người ngủ, nó không có chỗ mà ngủ. Trong nhà có thờ ông thồ-thần dưới ghế, nó đến quăng ông thồ-thần xuống đất, rồi nằm nơi bàn thờ mà ngủ, đến khuya nó dậy đi mất. Đến sáng người ta thức dậy mới hay, thấy ông thồ-thần nằm dưới đất, thì đỡ ông thồ-thần dậy, mà ông không chịu dậy, rồi ông đạp đồng lên ông nói rằng: « Bởi vì tôi ở đất vua, vua biếu tôi ở đâu thì tôi ở đó. » Người ta hiểu nó là vua.

Đến sau nó làm nghịch đi đánh giặc mà đặng làm vua.

57. — THẮNG NGHÈO ĐI KIỆN NGỌC-HOÀNG

Có hai thắng kia ở một xóm với nhau, khi sanh ra thì đồng một năm, một ngày, một giờ và trùng một họ với nhau, nên cha mẹ hai đứa ấy nói với nhau rằng: « Hai đứa này đến lớn, hễ nó giàu thì giàu với nhau hết, còn nghèo thì nghèo với nhau hết. » Đến chừng khi hai đứa đó lớn lên, thì thắng này giàu thắng kia nghèo.

Thắng kia tức mình giận lắm, xét mình củng sanh ra với người ta một lần, mà làm sao nó giàu mình nghèo; phần thì cha mẹ nó nhec mắng làm sao mà nghèo, không bỗng thắng kia giàu có hơn; nên nó giận lắm, nó mới đi lên kiện với Ngọc-hoàng, làm sao mà nó nghèo như vậy. Nó nói đi dọc đàng ai mà nói nó nghèo thì nó đánh chết. Ra đi chín mươi bữa, chưa thấy chỗ Ngọc-hoàng là đâu, nó đi tới một chỗ núi kia, thì đói lắm, mới nằm nơi gốc núi mà ngủ, bị con muỗi cắn, thì nó đốt cây trầm-hương cây kỳ-nam đặng đốt ủn muỗi mà nó không biết là cây trầm-hương.

Nó đốt luôn ba đêm, thì mùi thơm bay đến Ngọc-hoàng. Ngọc-hoàng mới sai ông địa xuống hỏi nó. Ông địa mới xuống chỗ đó mà hỏi nó: « Muốn đi tu hay là làm sự gì

mà đốt trăm-hương bay đến Ngọc-hoàng, cho nên ngài sai tôi xuống hỏi chú ? » Thị thằng đó nói : « Tôi chẳng phải đi tu, tôi đi kiện Ngọc-hoàng làm sao mà cho tôi nghèo, còn thằng kia giàu, nó cũng sanh một ngày với tôi, và một họ với tôi, mà làm sao Ngọc-hoàng ở không công bình như vậy. » Ông địa nói rằng : « Thôi, không hề gì, để tôi về tôi tâu cho chú sốngặng một trăm tuổi. » Thằng đó không chịu mà nói rằng : « Nếu cho tôi sống một trăm tuổi mà tôi nghèo thì cũng không ch gì, cho tôi giàu và cho tôi sống đến ba mươi tuổi mà thôi. » Ông địa nó rằng : « Thôi, chú để tôi về tôi tâu với Ngọc-hoàng cho chú giàu. » Thằng đó nói : Không, để cho tôi đi theo ông đểng tôi kiện Ngọc-hoàng mà thôi ; chờ để ông nói lão rồi ông đi mất đi, tôi biết đâu mà tìm ông ?

Ông địa giận lắm, thi nói : « Số chú nghèo Ngọc-hoàng đã định rồi, và tôi cũng nói số chú nghèo nữa. » Nó giận lắm mới năm đầu ông địa mà đánh hoài, không chịu buông ông ra. Túng thế ông không biết làm sao với nó, xác ông thì ở đó cho nó đánh, còn hồn ông thì về tâu với Ngọc-hoàng cho nó giàu.

Ngọc-hoàng cho nó làm giàu, hồn ông địa trỡ xuống trả lời, thi nó nói ông địa nói lão, không thèm tin, nó biếu dem di đến Ngọc-hoàng mà thôi. Ông địa túng thế không biết làm sao mà đi cho đặng, mới nói với nó rằng : « Thôi bây giờ cắn ngón tay tôi cho chảy máu ra, rồi tôi ghi trong giấy cho chú cầm ; nếu chú về mà chú không làm giàu đặng, thì đốt giấy này mà kiện tôi cho tôi Ngọc-hoàng. »

Khi ấy nó mới tin, mà thã ông địa đi, rồi về đặng giàu có hơn thằng kia nhiều. Nó làm giàu đến hai mươi chín tuổi, tính còn một tuổi nữa thì chết không để của làm chi, nó mới làm doan làm phước, bỗ thi cho người ta hết, đặng đến chừng ba mươi tuổi có chết. Té ra những của nó cho người ta đó, thi người ta cầu nguyện cho nó thấu đến Ngọc-hoàng. Ngọc-hoàng thương nó là người có nhơn đức mà cho sống đến một trăm tuổi, lại giàu có hơn nữa.



Qui vị muốn biết thêm chuyện xưa thi hãy xem cuốn « CỔ-TÍCH SƠ-GIẢI ».



*Nếu muốn biết rõ
truyện Nhạc-Phi
phải nài cho được*

bộ Nhạc-Phi

**CỦA NHÀ-IN
XƯA-NAY
ĐÃ XUẤT BẢN**

trọn bộ 27 cuộn, dài trên 1100 trương

dịch đủ hơn,
văn dảng dị và hay hơn,
lại in giấy tốt,
có hình màu cực đẹp,
chữ rõ, bìa cứng !

*Đã in rồi trọn bộ 27 cuộn,
dài trên 1100 trương. Các bộ
truyện Nhạc-Phi khác chỉ có
600 hay là 800 trương là cùng.*

Ai muốn biết cho thấu-dáo tinh thần tiếng Annam,
Ai muốn rõ cách dùng phương-ngôn tục ngữ éo-le,
Ai muốn học thêm tiếng Annam cho rành-rẻ,
Ai muốn duy-trì cái đức "kiên-trinh" nơi lòng đờn
bà con gái Việt-Nam ta,

HÃY XEM VÀ TRUYỀN BÁ
CUỐN THƠ NÀNG CHUỘT

Văn đặt góp những câu phương-ngôn tục-ngữ éo-le.
phô bày tỏ rõ cái tinh-hoa của tiếng Annam ta.

Văn đặt cốt yếu để duy-trì cái đức tốt đẹp nhứt của
tồ-tiên ta xưa, là cái đức "kiên-trinh", nơi lòng đờn bà
con gái Đại Việt-Nam ta.

Ai thích thấy hai điều ấy nở nang trong xã hội ta
thì hãy xem và truyền bá cuốn thơ Nàng Chuột

Tôi là Annam
Tôi chỉ mua Savon
của hàng Annam
bán mà dùng.

Savon trắng

HIỆU MẶT TRỜI MỌC

và Savon đen

HIỆU CON RỒNG

của hàng Annam Háo vinh Công ty là
tốt nhứt, cứng nhứt, ngọt nhứt, bọt
nhiều, lâu tiêu, giặt không mục đồ.



Nếu muốn xem rõ truyện Nhạc-Phi, phải耐 chờ được bộ NHẠC-PHI của Nhà-In XƯA-NAY xuất bản, dịch dù hơn, đã in xong toàn bộ 27 cuốn, dài trên 1100 trang vănhay vàdángdị, giây tốt, chữ rõ, hình màucựcđẹp, bìacứng.

Các bộ truyện NHẠC-PHI khác chỉ có 600 hay là 800 trang mà thôi.

Tôi là Annam

Tôi chỉ mua Savon

của hàng Annam

bán mà dùng.

Savon trắng

HIỆU MẶT TRỜI MỌC

và Savon đen

HIỆU CON RỒNG

của hàng Annam Háo Vịnh Công ty là
tốt nhứt, cứng nhứt, ngọt nhứt, bọt
nhiều, lâu tiêu, giặt không mục đồ.

XUẤT BẢN VÀ TRỮ BÁN

Sách dễ học hay là giải buồn

| | | |
|----------------------------|---------|---------------------------------|
| Ấu học tầm nguyễn..... | 0 \$ 50 | Sách dạy làm bánh mức |
| Cỗ tích sơ giải..... | 0 40 | nem chả..... 0 \$ 40 |
| Đạo đức luân lý Đông Tây | 0 20 | Sách dạy nấu cỗ..... 0 20 |
| Giáo phụ tề gia..... | 0 50 | Sách dạy nấu ăn Annam.. 0 40 |
| Huấn tử cách ngôn..... | 0 50 | Tam thiên tự..... 0 60 |
| Hiếu nghĩa minh thơ..... | 0 50 | Tam tự kinh..... 0 60 |
| Lời hỏi Phan Bội Châu.. | 0 30 | Tiểu học tân biên.... 0 60 |
| Minh tâm bửu giám (1 à 2). | 1 00 | Trung quốc cổ kim lược ký 0 50 |
| Nam mỹ ca..... | 0 10 | Tiểu lâm..... 0 30 |
| Ngọn đuốc cửa thiền.... | 0 20 | Tiểu đàm..... 0 30 |
| Phong hoá điều hành.... | 0 70 | Truyện đời xưa (1 à 2).... 0 40 |
| Pháp Luật Lượt Luận.... | 0 60 | Thái tử Ham lết..... 0 40 |
| Sử cách mạng..... | 0 50 | Văn quắc ngữ..... 0 10 |
| Cách vật tri tri..... | 1 50 | Văn xưa nay..... 0 50 |
| Còn nít học nói..... | 0 20 | Vậy thì Vậy..... 0 50 |
| Cây kim chỉ nam..... | 0 20 | Vị bốc tiên tri..... 0 20 |
| Sách dạy nói chữ..... | 0 40 | Xăm ông..... 0 40 |
| | | Xăm bà..... 0 40 |

Các thứ Tuồng

| | | |
|-----------------------------|---------|------------------------------|
| Đinh-Lưu Tú..... | 0 \$ 50 | Tam bộ nhứt bái..... 0 \$ 30 |
| Kim Long Xich Phụng (1à3) | 0 20 | Tiểu Sơn Hậu..... 0 50 |
| Lục văn Long..... | 0 30 | Tiền Sơn Hậu..... 0 50 |
| Nhứt diện Nhị diện (1 à 3.) | 0 20 | Trần trả hôn..... 0 50 |
| Phong Ba đình..... | 0 30 | Tứ Linh..... 0 50 |
| Phong thần. | 0 50 | Thằng Lảnh bán heo.... 0 20 |
| Tiết-nhơn-Qui qui triền | 0 30 | Tam Quốc (Có nhiều thứ) 0 50 |

Ngoài các thứ ~~nhất~~ ^{đã} học trên đây cũng còn có đủ cả các thứ :
Thơ, Tuồng, Truyện, Tiểu-Thuyế~~T~~ Tuồng Cải-Lương và các
thứ Sách chữ Quắc-Ngữ. Nếu mua lẻ xin gởi mandat hay trả
bằng cờ (timbre) cũng được; còn mua sỉ, xin viết thư gởi đến ; tôi sẽ
tin hứa hàng rất nhiều và tôi sẽ gởi hàng theo cách lanh hóa giao
ngân (*contre remboursement*) rất tiện lợi cho quý vị.

PHẠM-VĂN-TIẾNH

No 170, rue Van-Vollenhoven — CHOLON