

in lân thiêng nhét

tiếce

INDO-CHINOIS

80

290

貢西黎苗書
旨冊

Pua

Trung An

290

CÂU DƠN

CÁI-LƯƠNG GIỌNG

PAR
LÊ-MAI

SAIGON

LÊ-MAI ĂN-QUÂN

—
1924

L. Mai

Hé

01800...
No 2874

Ra 2.000

(CẨM IN TRÙNG)

Giá bán 0 \$10



Nom d'auteur Mai (Lê) Mai

Titre de l'ouvrage: Câu đón, giọng hát
Cải lương (Morceaux de chant et
de musique moderne).

1^{re} éd. Lai
Mai

1924

THUỐC TÂY ĐỘC

Tây độc là 1 thứ thuốc rửa ruột, rất hiệu-nghiệm bãy lâu chư
quí-vị có dùng rồi, lẽ khi duy hiếu.

Dễ uống như ăn bánh, là ngọt ngào, mùi lại thơm-tho; xố đã
em, không phạt tì, mà chẳng kí trái, không kí thai chỉ rào.

Cách dùng;

Người lớn mỗi lần uống trộn gói, con nít loli 15 tuổi, uống
nửa gói, trẻ nhỏ Lứa, uống ít hơn; uống trước khi, hoặc sau
khi ăn cơm, cách 4 giờ đồng-hồ, uống với nước trà, hoặc: nước
là cũng được. Giá moi gói 0\$20 có trữ bán tại tiệm M. LÊ-MAI.

Thuốc này uống vô chừng 3, 4 giờ, thì đi xổ rồi. Khi uống
thuốc phải uống nước vô cho nhiều, thì xổ tốt lắm.

Có bán tiệm ông: Nguyễn-dức-Nhuận (Saigon), Bài-quang-Nho
(Bến Tre), Nam-Huê (Trà Vinh) Kỳ-tân-Hiên (Chelon).

Trữ tại tiệm M. LÊ-MAI

LÊ MAI ĂN-QUÁN

Càng chư khán-quan:

Tại nhà in tôi, từ nay về sau, trong 1 tuần lễ, cò ra
1 vài quyển sách mới, phần nhiều là chép tay tôi viết.

Có dễ bán nơi hàng sách của tôi tại đầu chợ nhóm,
chợ mới Saigon, và tại Lê-Mai Ăn-quán.

NHỮNG SÁCH MỚI IN RỒI :

Sách Trường-sanh, Phận làm vợ, Ái tình, Bài ca Cải-
lương, Bài đờn Cải-lương. (Bản đờn Kiềm đủ bài theo
diệu bất Cải-lương v.v.)

Gởi thơ, hoặc sandat, cứ việc để LÊ-MAI — Saigon.

CÂU ĐÒN, GIỌNG HÁT



*Câu đòn déo-dắt, xiêu lòng gái,
Giọng hát thâm trầm, rùng chi trai.*

Nguyễn-Nghi là một người học giỏi, đòn bay, đất Saigon và Lục-châu, ai mà chẳng biết, lối đòn hay, cho nên có ý mến người ca sĩ, hít bay, ấy là lẽ tự-nhiên của đám giao-nhân tài-tử. Kéo vợ hoài mà không gặp, nên phải ở vậy 1 mình.

Ngày nọ Nghi vô rạp hát bónz kia tại Saigon này mà coi hát Cải-lương, gặp cô Lê-Tinh là một cô đào hát hay đệ nhứt; hết thay mấy gánh hát Cải-lương trong cõi Việt-Nam nầy, chỉ có một mình cô gồm đủ tài-tính và thính-sắc, mà là gái chưa chồng.

Vừa vén màng, cô Lê-Tinh ngâm vài câu, rồi ca 1 bài thanh thanh trách phạt tiếng ca lanh-lót, câu ngâm thâm-trầm, làm cho Nguyễn-Nghi ưa ố: trắng, động lòng thương biết mấy!

Người ta buồn, đi coi hát cho giải khuây, còn cậu Nghĩa nầy hành đi giải khuây, lại gặp việt: buông thieu chát-chứa, là khi giang hát về rồi, thì cậu mo-uống đồng bình của nàng Tình vào ốc, tiếng ca, giọng hát vẳng bên tai, ăn ngũ chàng yêu, quyết tình sao cho đang chung gối với Tình mới là an dạ. Nghĩ hèn lâu, mới ra 1 chước như vầy:

Là anh-ta nói với người bầu-gánh, rướt ít cô đào lại nhà ca chơi, đến ơn 1 cách rất xứng đáng, bầu-

ganh cũng vui lòng cho đi, nhưng cũng có cho theo
vài câu đờn, là ý muốn gởi mày cô đto cho mấy câu
thầy đờn già-giữ, e việc nọ kia rủi-ro xẩy dèn.

Bọn tài-tử đến nhà Nghĩa, chuyện vẫn 1 hồi kbi sự
đờn ca, ca lý ít bài, kể uylī uống nước.

Khi bọn tài-tử nghỉ, thì Nghĩa lại ôm cây đờn mà
rao sơ chơi ít câu, rao bắc, rao oán, rồi rao nam, rồi
đờn 3 bài nam, cho bọn tài-tử nghe chơi, trong
bọn tài-tử lòng nghe, chắc lưỡi, lắc đầu, trầm-tiê
khen ngợi, bởi Nghĩa đờn dà-dẫn, lại tươi mướt,
nhào nhiều chữ nghe ra như gió thăm, mưa sầu,
chạnh nít đến đâu, động lòng bết mẩy, ai mới học
nghệ đời, nghệ đến câu đờn của Nghĩa,ắt phải thương
tài, bởi sự hay đó, Nam-kỳ này có nết mà thôi, Tình
nghe tiếng đờn của Nghĩa, cũng thương tài lắm thay,
mà là sự thiệt.

Uống nước vừa rồi, Nghĩa xin phép trong bọn tài-
tử, mời một mình cô Tình ca, cho Nghĩa đờn nghe thử
2 người đờn ca, nghiệp nhàn đúng-dâng, giọng phù-trầm
nghe dẻo dẻo, ai rõ điệu chừng nào, lại mê nghe chừng
nấy, vì đờn thiệt hay, mà ca cũng quá hay.

Đờn chơi vài giờ, kể bọn tài-tử về lo việc hát-xướng,
còn Nghĩa thì quyết tính theo chí muôn của mình, bấy
lâu thăm ước, mà nay đã có mồi.

Xin nhắc lại : Nguyễn-Nghĩa là người học giỏi, mà
chẳng mê bên đường hoạn, nên ra làm việc cho một
hàng buôn te, biếu danh phận, biếu kiêm cát, cho nên
cũng dư-dả đặng ít ngàn đồng bạc, tánh tình thuần hậu

èo chí thương đời ; vì thấy người mình phản đồng và
coi hát Cải-lương, nên giặc lập một gánh bài Cải-lương,
đặng kiếm 1 số bạc chèo to, mà lo việc mờ-mang trong
nước, chờ chẳng phải kiêm tiền mà bỏ cho dây cài túi
« Bộc Thiện » rồi làm láp như phản nhiều bọn bùa
gánh kia.... Vì người biết rằng sự sống lâu, chết yếu
của con người, hay đỡ vi đâu. (1)

Bọn hát còa hát tại rạp này, trèc tuần, mỗi đêm
Nghĩa đều có đi coi, nhưng lựa lúc nào có Lê-Tinh
làm tuồng, mới vào xem, coi hết vai của Tình rồi, thì
về lo sắp đặt phận sự, chờ chàng cảm coi đào kép nào
hết thấy ; bởi đẹp ý cô Tình rồi, mà chưa đặng gău-
guôi, thì để gì an dạ sao ?

Gánh hát thời hát Saigon, lăn về Chợ-lớn, Nghĩa mỗi
đêm cũng thã vở xem chơi, vì vẫn mặt Tình thi thương
trộm, nhớ thím, nên năm nà không được, lại cũng
muốn tỏ ý cho Tình biết rằng mình đã sẵn dạ hữu
tình cùng ai....

Lòng Nghĩa là tinh vạy, mà Tình nào hay, thấy anh
ta mỗi đêm đến coi hát, lại lựa chỗ ngồi gần, dòm
chằm chī nàng, thì ngờ là người ham coi hát, dè đâu
đến đó dò ý, thử tình nàng.

Cô Lê-Tinh, tuy làm nghè cà-xương, song chẳng
phai giòng như ít cô đào dột-nát, xiêu-xàng kia, vì cô
là người có học, lại gánh hát này của người chú ruột
cô lập ra, cô theo hát giùm đây, là vì ơn nặng hoàn
của chú nên mới làm nghè này.

(1) Muôn biết cách sống lâu, xin xem quyển sách
Trường-Sanh, thì rõ.

Bố cô sún mồ-côi cha mẹ, người chủ đèn về nuôi từ nhỏ tới lớn, nên chủ của cô khiến sao thì cô hay vậy, ô cũng như con ông bầu, nên trong gánh khó ai dám bày biện! Ông-lăng cũng cô, lại tình tình cô rất nên nghiêm-nghi, đáng nói, mới nói, đáng cười, mới cười, chờ chàng phái lăng-lơ như bọn gái thát giáo kia vậy.

Hát Chợ-lớn 1 tuần, kể lên rạp Dakao, về hát đây; Nghĩa cũng thã lại coi ít đêm, nhưng mà lúc này đã quỳnh dạ rồi, vì nhảm hát đây ít đêm, rồi đi các xứ xa, át là thát vọng và khõ tâm biết mấy! Tình tôi nghĩ lui hết sức, cũng chưa ra kế nào, mà thiệt vậy; hát Dakao ít ngày, rồi gánh hát lên Châu-độc.

Lúc nầy Nghĩa điếu ốc, rỗi ruột rồi, vì đã bồi thăm kép bát, biết Tình là bực tài-nữ, đáng kính, đáng yêu, cho nên quyết định cuộc trăm năm cùng nàng, nay nàng đã đi xa vời, e như chim nọ sô lông, biết ngày nào gặp-gỡ.

Một đếu nấy, mới dễ dậy lửa tình cho Nghĩa lâm, là lúc từ giã nhau đặng lên Châu-độc, bữa đó Nghĩa có lại đưa đón cùng nhau, (vì bọn tài-tử gánh hát này, cũng quen với Nghĩa, từ lúc đến nhà đón chơi về sau).

Khi Tình cúi đầu chào Nghĩa mà lên đàng thi cắp mắt dòm nhau một cách rất hữu tình, làm cho Nghĩa động lòng muôn rơi lệ! Khi về nhà, lo phương này thế nọ, quyết làm sao cho gặp đặng Tình mới nghe; nên đèn xiu phép với ông chủ Hàng, ở nhà 1 tháng, lo sắp đặt việc nhà, đặng đồng theo gánh bát, cho phi nguyên ao-ước hấy lài.

NGHĨA BUỒN MẶT, GIÁ THÁY TÀI-TỬ,
TÌNH VUI LÒNG, GẶP BẠN TRI-ÂM.

Khi đến Châu-đốc, lại viếng người quen trong gánh, thì bọn đó cũng niêm nô vô cùng, hỏi thăm Nghĩa đến đó làm gì, thì anh ta ép lòng nói dối rằng: chỉ muốn giang-hồ một lúc, nên thã dai đòn chơi, mượn thú ấy, cho vương bẽ náo-nương đất khách.

Cũng là may ! Vừa tới đó, trong bọn tài-tử, rủi đau nặng một người, đến năm nhả thương đường bình, nên thiêu hết một tay đòn kiềm. Trong bọn săn-núi với Nghĩa, bão đòn tiếp giùm ít lâu, Nghĩa đã sẵn lòng như vậy, nghe nói thế, cũng mừng thảm, nên chịu theo đòn giùm ít lửa.

Nghĩa còn hay, mà bài cũng thiệt nhiều, nên trong bọn tài-tử, ai cũng yêu, cũng kinh. Ở đó lối 1 tuần, thì nội gánh hát, đều thương, đều trọng.

Tuy là kẻ kinh, người yêu, mà nét mặt Nghĩa rất buồn, rất thận !

Nghĩa vè, mình là người tử-tế, quen biết cũng nhiều nơi, sợ gặp kè quen át là mang tiếng, lòng mình già thì mình biết lấy, dễ chí mà, chậu úp, trăng soi, nỗi si tình, bày rõ cho người coi, việc lỡ dở, còn gì đánh-giá ? Nghỉ chỉ lý, buồn lòng cha châ ! Tiết mảnh vàng đã lộn cùng tha, (1) vậy cho nên sở nguyện mình, muôn thấy dạng mau, thử cho biết có thành hay chẳng ?

(1) Nghĩa, mà ở chung với phán nhiều bọn hạ-lưu
thì bức nịnh lầm lầm, ngọt nỗi, cùi g Tình nên phải.



Sợn tài tử bay xin bài đờn của Nghĩa hằng ngày,
một hai khi cò Tình cũng có xin nữa, bởi cò cũng
vừa biết diệu đờn.

Bữa nọ cò cậy Nghĩa viết cho một bài, rốt bài đờn
Nghĩa lại có làm một bài thơ từ tuyệt rằng :

Tự thuật

Túi đờn, cặp sách, bạn hôm mai,
Tâm-sự, nhiệm-mẫu, nhân với ai....?
Hồi khách tri-âm, dò thâu chặng ?
Sắc, định, ý-vị, họa nên bài.

Tình xem thi kỹ xét, thì nghĩ cho Nghĩa vì mình
mới ra đèn thê, chờ hôm lại nhà đờn chơi tại Saigon,
thì coi bồ người sang trọng, vui-vẻ và nhà cửa vèn-
vang, cách chưa đầy tháng nay, sao bỏ sự-nghiệp, thã
đi dạy đờn là ý gì? Bởi lòng nghi vậy, nên cũng thương
giùm cho kè có tình với mình.

Tình mà thương tài của Nghĩa, thiệt cũng đáng,
chờ chặng phải không, vì Nghĩa là trai, mà có đủ thinh
sắc, lại thêm đờn hay, học giỏi, mà đặc tuồng
cũng hay. Các bốn tuồng của mấy thầy tuồng trước
đặt, anh-ta đều có sửa lại hết thầy; bởi nhiều lần
tuồng, của kẻ trước, nói theo truyện Tàu mà đặt, nói
dị-doan, bí-láp, nên Nghĩa chẳng vừa ý; anh-ta cũng
có bô cuộc đặt vài bốn, theo lời kiêm-thời, diễn ra ai
cũng đều khen, rằng tuồng ấy là có giá-trị, và bỏ
ich cho đời.

Còn khi Nghĩa, tập cho kếp bài, dạy ca, thì tiếng
ngâm ca cũng lanh-lót, thâm-trầm, đến như Tình là

Người thường nghe, mà nhầm câu đẽ dà-dặng, giọng
phù-trâm, cũng bất rờn ôc cã minh mà chờ !

Tình thày Nghĩa thật tài như vậy, nên cũng có ý
thảm thương, rồi nghĩ đến bài thơ, lại rất ngậm-nguôi
cho kẻ yêu mình tất đói nên mới

Tình xét vì 2 chàng là trai không vợ, với gái chưa
chồng, nếu may mà đặng cùng nhau kết nghĩa phu-thê,
vợ vây, chồng vậy, há còn thua ai ? Nghĩa che đáo-dẽ
rồi, Tình họa lại 1 bài thi như vầy :

BÀ NGUYÊN VẬN

Một nhà chung hiệp, trước cùng mai,
Ai cũng toại lòng, cõng thể ai....
Bá-Tử, nguyện cùng tri-ký đây,
Biết nhau vàng, đã mệt đói bài.

Tình họa thi trao lại, Nghĩa mừng đường bạc triện
cầm tay, từ đây đổi sắc buồm, lại vui-vè hằng ngày,
lòng chắc chắn phi nguyên như chi tình.

Lúc này Nghĩa thời giúp cho gánh hát, trở về Saigon
lô sập đặt, làm y theo số nguyên....

Khi ra về có dặn Tình 1 câu rất ân cần như vầy ;
Qui-nương muôn biết cái cứ-chí của 2 ta, sau này ra
sao, xin xem bốn tuồng « DUYÊN-KỲ-NGỘ » sẽ thảy
liễn, vì ruột gan tôi đã tình bấy lâu, máy hành-tango của
chúng ta từ đây sắp tới, cũng làm y như trong tâm
tuồng đó, nếu Qui-nương vừa ý, xin do trong ấy mà
tình suýt trăm năm, bằng chàng khùng lòng, nhượng

quyền lại cho Quý-nương nhứt định, bỗn tuồng đó, 1 tháng nữa sẽ gởi đến cho Quý-nương, hãy đem diễn cho bá-tánh xem, và Quý-nương đọc kĩ, mà nghiệm-suy mọi lè. »

NGHĨA NGHĨA ĐẶT TUỒN, MONG KÉN VỢ

LÊ-TÌNH HỐI CHÚ, TÍNH ỦNG CHÔNG

Nghĩa về Saigon, nghĩ an ít bùa, liền soạn tuồng « Duyên-kỳ-Ngộ » gởi cho Tình, Tình đang bỗn tuồng xem xét danh-rành, lấy làm thích chí quá, liền tập kép hát đem ra diễn ; đeo đâu diễn tàn tuồng này, cũng đang tiếng ngợi khen, vì đặt câu văn tạo-nhã, ý từ sâu xa, tuy về theo lối truyện tình, mà là tình cao thượng, chờ chàng phải nói xàm như mây chú xưng minh là thầy tuồng, mà chàng tưống dên quê-hương là gì ! Xã-hội là chi !

Nghĩa gởi rồi trong hơn 2 tháng mà chẳng thấy thơ Tình gởi lại, nên hết sức buồn, e Tình trái ý, mà thất vọng, duy dặng có 1 cái dây thép, nói có lanh gói tuồng và cảm ơn vậy thôi.

Còn về phần Tình, thì bản tính với người chú tö thiệt mọi lè vạy vạy, hồi có chịu gã nàng cho Nghĩa chàng, người chú hứa rằng : Thùng thảng dọ kỹ coi chờ theo ý sập đặt về cuộc sanh-nhai của Nghĩa như trong tàn tuồng đó, nghe thiệt cũng phải, cũng bay mà nó tĩnh nhiều việc lớn-lao quá, e cho gánh hát này phải nát mà chờ ! »

— Thưa chú đừng lo đều ày, vì thầy là người đủ tài, đủ trí, mà cũng có vôn dặng ít ngà, nếu thầy muốn tình làm chủ gánh hát này, thì thôi tiền lại cho chú,

chờ hờ chi đâu. To đây đã hứa như trong bốn tuồng đó, chủ còn ngại chi nữa, đây là cháu thừa cho chủ hay vậy, chờ việc gã cùng không, thì quyền nơi chủ, cháu nào dám cãi?

Nguyên chủ của Tinh là thầy phó Chữ, tuổi đã cao, nhà lại cũng giàu, vợ chết trước mà không con nối hậu.

Ông mà lập gánh hát ra đây, là có ý thích & cõi đao tơ kia, chờ chàng phải tranh danh, đoạt lợi chi, vì nhà dù sắn của mấy chục muôn, lập gánh mấy năm, ông vui chơi cũng đã thèm rồi, mỗi mệt rồi, nay nhảm giao lại cho cháu mìn, để duông nhàn chơi ít năm rồi có chết cho yêu. (1) Ông lùn kĩ-lưỡng rồi mời kêu Tinh gần lối mọi đều, và sắp đặt các việc xong xui, mời dạy cháu viết thơ kêu Nghĩa đèn mà phân trần tâm sự. Bức thơ Tinh gởi cho Nghĩa như vầy:

Cùng thầy Nguyễn-tiên-Sanh (Saigon)

Kính thầy,

Cách vài tháng trước, tôi có dặng bốn tuồng Duyên kỳ-Ngô của thầy gởi đèn, rất trọng ơn thầy có lòng chiêu cõi chút phận thấp hèn, quê đại này. Y lời thầy dạy, thì tôi có tập cho kép hát diễn nhiều hôm rồi, thiên-hạ cũng thích xem tuồng đó lắm!

Tôi mà chậm trả lời cho thầy, là vì đợi chủ tôi sắp đặt việc nhà, coi ra sao rồi sẽ.

(1) Ông phó Chữ sau đời Nguyễn-Nghĩa chỉ về việc dời, nên ông làm cũng dặng lâm đều phải, như là: xuất tiền lập trường học, nhà thương, và hùn 5 muôn đồng với nhà máy của An-nam, đã lập trong Cholon đó.

Nay mọi việc xắp đặt đã xong, vì chủ tôi cũng bằng lòng như vậy rồi.....

Còn việc sanh-nhai, bê vầng vẩy của thây đã tinh, như trong cuộn tuồng đó, thì tôi phục cả thây, chẳng dại nào trái ý chát chi ; chủ tôi dạy viết thơ này, kinh mời thây đèn bàn tinh các dại về việc kết hôn, và giao gánh hát v.v. mày lời thành thật, kính gởi thây hay, như tinh lè nào, hối-ám lập tức !

Nay kính
Tiện nử : Lê-Tinh, đồn thủ.

Nghĩa đang chờ cã mừng, liền đánh dày thép cho hay rắng 10 ngày nữa sẽ đến. Trong mười ngày, sắp đặt việc nhà vừa xong, thì liền đèn nhà ông báu Chử. Nghĩa có lòng tin chủ cháu Tình là vì có gân-guỗi lúe, nên biết chắc rằng người thiệt-thà tử tế, đáng kính đáng tin.

Khi bàn luận xong-xuôi mọi việc, thì phó Chử liền gả cháu cho Nghĩa, và giao luôn gánh bát.

Cái đám cưới này mới thiệt là Gái-lương, bởi Nghĩa-Tinh là người có học thức ít nhiều, lại cũng đồng chí nhau làm việc, nên mới đăng vây. Còn ông phó Chử tánh cũng ngô, tuy già cã, obr tánh cũng cãi cựu, hoán tân, tục lệ xưa truyền, nay ông cũng đành bỏ dứt.

Bối thế, cho nên đám cưới này, chẳng bày lễ-lộc, cúng-quāy, lạy-lục chi ráo, ông cho hai cháu ở với nhau 1 cách rất tự-do về việc kết hôn, chỉ mệt công 1 chút là phải làm hôn thủ theo luật nước đã định, cho dễ

về sau đó thôi ; (1) đến tối cái lợy mà cũng không buộc cháu ta phải làm theo như người, vì thế mà vợ chồng Nghĩa càng kính yêu hơn nữa.

Mà nói thiệt, nếu ông bàu Cửu mà buộc phải lạy lục, thì Nghĩa chẳng hề chịu bao giờ, vì ghét cái lợy, cho nên không thèm cưới vợ bấy lâu, còn trong tuồng « Duyên-kỳ-nhập » của Nghĩa cũng có vẻ 1 cuộc đám cưới Cải-lương, theo ý đã sắp, mà lúc hứa hôn với Tình đã giao quyết rằng về việc cưới-gả, và các việc vúng-vãy của anh-ta về sau, sẽ làm theo như trong tuồng ấy, nếu chẳng vừa theo ý, thì anh-ta chẳng hề chịu bao giờ.

Còn Nghĩa mà lanh gánh dây, chẳng phải cô ý ăn khinh của vợ như ai đâu, (vì sợ người ta oán là « ĐI-BỤC » và hổ với câu: Quân-tử bất thực lộc chí thê) muôn lanh gánh hát, dặng lây đồng tiền vỏ dụng, trả tên hứa dụng ; còn ưng cô Tình dây, cũng chẳng phải là ham tiếc, mê sắc chí đâu, Lời tì hay Tình là gái có học thức ít nhiều, và dù thỉnh sáu, lại hay trong nghè hát, tình gân-guốc với Tình dặng đâu cặt nhau mà chung lo đều lớn-lao, hòng giúp ích cho « Xã-hội » đó thôi ; chờ chẳng phải như bọn mê đảo, mà hư nghiệp vậy !

NHỞ BÁC-ÁI, DÂN GIÀU, NUỐC MẠNH, BỜI ĐỒNG-TÂM, VỢ QUÍ, CHỒNG SANG.

Khi Nghĩa kết hôn cùng Tình và lanh gánh hát rồi thì anh-ta lo sắp đặt bọn hát lại, đặt ròng tuồng mới,

(1) Mấy người này đều có đọc Sách « Ban-biêm-phong-tục » nên tri-hóa mới mạnh-mẽ về việc cải-lương vậy.

cứ ý muốn dại dân, theo phái, bỏ quấy, duy-tân diệt-tục, cãi ác, tùng lương, tranh-thương, đoàn-thể v. v.

Đặt tuồng như vậy, mới gọi là Cải-lương, chớ thử diễn theo ba cái truyện dì-doan của Tàu, mà gọi là tuồng Cải-lương, thiệt là lếu quá, ấy gọi bát-lương mới phải cho chớ !

Nghĩa tuy nay làm báu-gánh, thây tuồng, nhưng có lúc cũng làm tuồng, hoặc khai đơn cho trong gánh nữa, cũng để cho vợ làm tuồng như mọi khi, chẳng hề e tiếng đời dì-nghị đến danh-giả của vợ chồng anh-ta quyết kiêm đặng 1 sô tiên cho to, đặng làm theo sở nguyên cùi mình là hay, chớ không thèm kẻ cái giỗng cười khùng, chê lén, của đám người óc Sê, tài hèn trong nước chút nào, bởi thế cho nên mới khoẻ lòng gắng sức chàm làm theo đều phải đặng.

Tới đâu hát, kè đêm nào rã giày, nói có vợ chồng Nghĩa làm tuồng, thì thiên-hạ đến coi chất như ném, đến đổi nỗi khi 1 thứ tuồng, mà kè coi đặng, người không, họ phải nài hít lại 1 lần nữa mới nghe cho ; còn nói gì các báo Tây, Nam, thì tiếng khen, lời tặng rùm tai, chật giày, đi thôi !

Nhờ vậy, nên chẳng mấy năm vợ chồng có mấy mươi muôn bạc trong tay, lại sinh đặng 1 trai, 1 gái, mỹ danh là Nguyễn-Tài và Nguyễn-Trí, rất nên xẹp-de.

Trong mấy năm đi hát, thì tôi đâu cũng hát giúp cho hội này, bùn kia 1 lít đêm, lại cũng có bùn với ít vị đồng-chí, mõi nhiều tiệm buôn trong các Tỉnh. Trong bọn bằng-hữu, thì có 1 mìn h anh Huỳnh-Dồng là thiếu hơ n hêt.

Lúc nầy Nghĩa tuổi trên ba mươi, tính đặc vợ con rá ngoại-quắc ở đặng dễ bề cho con học hành, và thấy biết thêm nhiều việc của chư bang, bao rộng đường, vung-vẩy. Xét vậy, nên Nghĩa giao gánh hát lại cho Đồng coi, rồi vợ chồng xin phép chánh-phủ sang Paáp-quắc cho con học tập... .

Huỳnh-Dồng, cũng là người có chí, cứ noi theo ý của Nghĩa mà làm, nên gánh hát cũng có lời to, còn cái cữ-chí của Đồng, cũng y như Nghĩa vậy. Hát 1 tháng lời đặng bao nhiêu, thì Đồng cứ việc đem lõi Bǎn, để số bạc ấy đợi Nghĩa về đặng lập xương nầy bảng nợ.

Vợ chồng Nguyễn-Nghĩa hiện nay còn ở ngoại-quắc, chừng về đây, sẽ thuật tiếp chuyện nầy, cho khán-quan biết rằng 1 người khác thường là bao !

Cho bay :

Măng mê câu hát, giọng đờn,
Vui vẩy tài-tử, giải nhơn một nhà.

CHUNG

GIÁ BÁN TRUYỆN

Các thứ truyện dù bộ có đóng bìa sần rất đẹp, giá định chắc, như kẽ dưới đây quí-vị muôn mua xin gởi mang-đa trước, el & tôi không gởi cách lanh hóa giao ngay (Contreremboursement).

Ở Lục-Tỉnh, muôn mua vật chí của tôi thi gởi tiền cho bọn Sớ-phor, hoặc là các chủ xe hơi ghé tại đầu chợ nhôm (Chợ-mới Saig-n) mà mua, thiệt là dễ quá.

Tôi đây cũng có bán: Các thứ giấy dép, các thứ nón, các thứ xà-hồng, các thứ sô-bô, và nhiều món khác nữa, có bán đủ đồ dùng cho học trò.

Truyện	Truyện	Truyện
Thủy hử trọn bộ..... 13.00	Càng long..... 4.00	Bạch xà..... 0.80
Tây du..... 6.00	Tàng đường... 0.90	La thông..... 1.00
Phong kiêm xuân thu.... 4.00	Trường sanh... 0.10	Phật giáo đại quan..... 1.00
Ttuyết đường. 4.40	Hiêu nghĩa song toàn..... 1.00	Tuồng kiêm... 1.00
Phân đường. . 3.00	Đông du..... 0.70	Kim thạch kỳ đuyên .. . 1.00
Tái sinh duyên. 4.50	Nam du..... 1.00	Bài ca Cải lương 0.50
Đông chau liệc quoc..... 4.50	Bắc du..... 1.00	Sách minh tâm. 1.50
Tam quắc... 10.00	Điều cõi hạ kiêm 2.00	Tiểu học Tân biên. 0.60
Đinh sang chinh tây..... 4.40	Nữ quân tử . 1.00	Vạn huệ lầu. . 2.40
Ngũ hổ bình tây 3.60	Nữ lưu danh dự 0.80	Lê-văn-Duyệt . 0.50
Ngũ hổ bình nam..... 2.00	Kim-văn-Kieu . 0.50	Lễ nghi tùy tục 0.50
Nhơn quí chinh đông. 2.00	Tự-vi (Dictionary- naire Fran- çaise-Annam). 5.50	Chánh đức du sian ram.... 1.40
Phận làm vợ... 0.10	Sách dạy múa bán. 1.50	Chử tặc quắc ngữ. 0.30
	Tông từ vân... 2.40	Ái-tinh..... 0.10
	Bài đờn cải-lương 0.15	Lục mầu đơn.. 3.50
	Bài đờn cải-lương 0.15	Anh-hùng nào. 2.00
		Phong thần... 6.00
		Hậu anh hùng. 2.00

Trên đây là giá bán lẻ, ai mua số có Huê-hồng.

LÈ MAI Librairie
Boite postale № 70 Saigon

