

16° Pièce
Indoch.
166

LIỆU

SÁCH KHOA ĐẠI TÙ-ĐIỀN

05/1901
Trang 1020
Hanoi le 25-1-43

DEPOT LEGAL
INDOCHINE
N° 887 Pq

BẮC-BẦU BỘI-TINH

(Ordre de la Légion d'Honneur)

北 斗 佩 星

16° Indoch.
166 Pièce



TÙ SÁCH HÀN-LÂM

QUỐC-HỌC

MÃY LỜI NÓI ĐẦU

Đã từ lâu chúng tôi định cho ra bộ Việt-Nam Bách Khoa đại từ-diễn.

Song vì nạn chiến-tranh tài-liệu cần dùng để khảo-soạn chưa được đầy đủ.

Vả chăng, bộ sách lớn đó, nếu in cả một lúc, thì không lấy đâu đủ giấy đã dành mà ở nước ta những bạn đọc có thể bỏ ra một lúc hàng trăm bạc mua một bộ sách, chưa phải là số đông.

Bởi những lý ấy, chúng tôi nên cho ra dần nhึ'ng chữ' chúng tôi đã khảo-soạn xong, mỗi chữ' thành một tập đầy ít nhất 16 trang, nhiều là 32 trang, 100 trang tùy chữ', mà không bắt-buộc phải theo đúng thứ-tự ABC vì có khi ở vẫn A chăng hạn, chưa khảo-soạn được chữ gì đầy-đủ mà vẫn khác đã soạn được nhiều chữ' rồi.

Cho ra như vậy, vừa hợp với tình-hình giấy mực hiện-thời, vừa tiện cho nhà xuất-bản và độc-giả: sau khi có được vài, ba ngàn tập (chữ) xuất-bản, là chúng ta đã có một bộ Bách-khoa từ-diễn tạm-tạm đủ dùng

Ở trang cuối bìa, chúng tôi đã ghi sẵn chữ' đầu vẫn để sau tiện việc sắp đặt các tập theo thứ-tự.

Lê văn HÓE
Giám đốc QUỐC-HỌC THU-XÃ
Hanoi 15-11-42



Tài - liệu Việt - Nam Bách - Khoa
Đại - Từ - Điển

BẮC - ĐẦU BỘI - TINH

(Ordre de la Légion d'Honneur)

北 斗 佩 星

BẮC - ĐẦU BỘI - TINH là một thứ huy-chương cao quý nhất nước Pháp, đặt ra để tặng thưởng những quan-viên văn-võ và tư-nhân đã lập nên những công-trạng đặc-biệt, làm vể-vang cho tò-quốc và nghề-nghiệp mình.

Đặt ra do luật ngày 10 Mai 1802 của ban Lý-Chinh (Consulat) theo sáng-kiến của quan đệ-nhất lý-chính BONAPARTE (1er Consul, tức là Hoàng-Đế NAPOLEON đệ nhât sau này)

Huy-chương chia ra ngũ đẳng là :

1. — Nhất đẳng bắc đầu bội-tinh.
(Grand Croix de la Légion d'Honneur)
2. — Nhị đẳng bắc đầu bội-tinh
(Grand Officier de la Légion d'Honneur)
3. — Tam đẳng bắc đầu bội-tinh
(Commandeur de la Légion d'Honneur)
4. — Tứ đẳng bắc đầu bội-tinh
(Officier de la Légion d'Honneur)



5. — Ngũ đằng bắc đầu bội-tinh
(Chevalier de la Légion d'Honneur)

Huy-Chương Bắc Đầu bội-tinh hình dung bằng một ngôi sao năm tia kép có hình vòng hoa nối vào nhau treo vào một cái hình vòng hoa tết bằng hai thứ lá (lá chêne một bên, và lá laurier một bên) Gữa ngôi sao là một hình tròn. một mặt khắc mặt thiếu-nữ tượng-trưng nước Pháp, xung quanh khắc mấy chữ « République française 1870 » (Pháp-Quốc dân-chủ cộng-hòa năm 1870), một mặt khắc hình hai lá cờ tam sắc cắm chéo vào nhau, xung-quanh khắc chữ « Honneur et Patrie » (Danh dự và tổ-quốc).

Ngôi sao ngũ đằng thì đúc bằng bạc, từ tứ đằng trở lên đến nhất đằng đều đúc bằng vàng, nhưng đều tráng một lượt men trắng.

Kích thước to nhỏ không giống nhau, huy-chương ngũ-đằng và tứ-đằng đường kính dài 40 li tây, huy-chương tam-đằng thì đường kính dài 60 li.

Huy-Chương ngũ-đằng đeo vào ngực áo phía tả, cuống đinh vào áo bằng băng lụa đỏ có vân. Huy-chương tứ-đằng cũng đeo như vậy, chỉ khác là trên băng cuống có hình cái hoa hồng như cái cúc áo nhô lên.

Huy-chương tam-đằng thì đeo vào cổ bằng một mảnh lụa hồng-vân rộng hơn băng tứ-

đẳng và ngũ-đẳng, coi như đeo cà-vát (cravate)
đỏ vây.

Những người có huy-chương nhị-đẳng thì
deo ở phía hữu ngực áo một tấm huy-chương
kiều lớn hình ngôi sao năm tia kép toàn bằng
bạc giát mặt đá coi lóng-lánh như kim-cương
đường kính 90 li tây, giữa có khắc mặt
thiếu-nữ xung quanh khắc theo hình tròn
những chữ « République française 1807.
Honneur et Patrie » mặt sau không khắc
gì cả. Ngoài ra, lại đeo phía tả ngực áo
tấm huy-chương như huy-chương tứ-đẳng.

Những người có huy-chương nhất-đẳng
thì quàng chéo từ vai phía hữu xuống
cạnh sườn phía tả một tấm băng rộng
băng lụa hồng-vân, cuối băng đính một
tấm huy-chương giống như huy-chương
tam-đẳng, nhưng đường kính dài những
70 li tây. Trên ngực áo phía tả lại đeo
một tấm huy-chương kiều lớn như huy-
chương nhị-đẳng (đường kính 90 li).

Chỉ những người bạn kiều áo đi trong
thành-phố, mới được phép đeo ở lỗ ve áo
cái cuống đỏ hay cái hoa cúc (rose-tte)
trong những ngày thường.

THÊ-LỆ

Lúc bình-thời muốn được tặng-thưởng
Bắc-Đầu-Bội-Tinh, phải ít nhất đã làm

viên-chức văn-ban hay võ-giai của Nhà-nước trong 20 năm, và làm việc thật là đặc-lực suýt-sắc và bao giờ cũng phải tuần-tự leo từ ngũ đẳng trở lên. Song đối với người ngoại-quốc thì có khi không phải theo các điều-kiện đó.

Muốn được thăng lên tứ-đẳng thì ít nhất phải được huy-chương ngũ-đẳng đã bốn năm rồi ; thăng tam đẳng thì phải ở tứ-đẳng được hai năm ; thăng nhị đẳng thì ở tam đẳng được ba năm ; thăng nhất đẳng thì phải ở nhị-đẳng được năm năm.

Lúc bình-trị cũng như lúc chiến-tranh, người lập lên những công-trạng đặc-biệt, huân-nghiệp vẻ vang có thể được miễn theo các thề-lệ trên, song bao giờ cũng phải tuần-tự như trên, chứ không được vượt qua trật nào.

HẠN - CHẾ

Khi mới lập ra, thì viện Bắc-Đầu do một ban Đại-Hội-Nghị và 16 cơ quan quản-trị. Đại-Hội-Nghị gồm có bảy vị có Nhị-đẳng huy-chương, mười sáu (16) cơ-quan (Cohorte) thì mỗi cơ-quan gồm có 7 vị Nhị-đẳng, 20 vị tam-đẳng, 32 vị tứ-đẳng và 350 vị ngũ-đẳng huy-chương do Đại-Hội-Nghị tuyển bồ mãn-dai.

Ngày 19 Juillet 1814, sau khi Hoàng-Đế

NAPOLEON thoái-vị, Đại-Hội-Nghị và các cơ-quan đều bị bãi bỏ. Ngày 26 Mars 1816, Pháp-Hoàng Louis XVIII hạ dụ chỉnh-dỗn lại viện Bắc-Đầu. Sau cùng, ngày 16 Mars 1852, Hoàng-Đế NAPOLEON III ban sắc-dụ chỉnh dỗn lại Viện một lần nữa. Các thè lệ hiện-hành về Bắc-Đầu-Bội-Tinh đều dựa theo đạo sắc-dụ này.

Quốc-trưởng Pháp là đại chủ-tề (Grand maître) viện Bắc-Đầu-Bội-Tinh. Viện thì có một viên Viện-Trưởng (Grand chancelier) do Quốc-trưởng cử ra chấp-chưởng sự-vụ. Giúp việc ông Viện-trưởng có một hội-dồng gồm có một Viện-Tổng-thư-ký, một viên phó viện-trưởng, và mười hội-viên. Số huy-chương dành tặng thưởng văn-ban, Viện định không được quá nhũng con số sau này : 20 nhất-đẳng ; 50 nhị-đẳng, 250 tam-đẳng, 2000 tứ đẳng và 12.000 huy-chương ngũ-đẳng.

(Những người ngoại-quốc được tặng huy-chương không tinh vào số hạn-định này.)

Từ năm 1897, số huy-chương các hạng đã tặng-thưởng tính ra vừa bằng số huy-chương hạn-định.

Việc tư-thưởng, thì người xin thuộc Bộ nào, do quan Tổng-Trưởng bộ ấy nghĩ tư. Các quan-lại hưu-chi và binh-sĩ giải-ngũ

thì do Ông Viện-Trưởng nghĩ tư. Các giấy tư-thưởng đều do Hội-Đồng Bắc-Đầu xem xét lại coi có hợp thè-lệ hay không.

LÊ GẮN HUY-CHƯƠNG

Theo luật, thì những người được Nhất-dẳng và Nhị-dẳng Bắc-Đầu-Bội-Tinh đều do Quốc-trưởng thân trao cho. Nhưng nếu Quốc-Trưởng bận việc hoặc không thể thân hành tới nơi, vì một lẽ gì, thì Ông Viện-Trưởng hoặc một Viên thượng quan ít nhất là có huy-chương đồng-dẳng với người mới được tặng-thưởng, đại-diện Ngài chủ lê gắn huy-chương.

Còn đối với người được tam-dẳng tứ-dẳng, và ngũ-dẳng, thì Ông Viện-Trưởng cử một người có chân trong Viện (tức là có Bắc-Đầu-Bội-Tinh) đồng-trật với người mới được tặng-thưởng, tới gắn huy-chương.

Các võ-quan và binh-sĩ thì khi gắn huy-chương có một toàn lính bồng súng chào. Sau khi được gắn huy-chương, bấy giờ mới là người có chân trong Viện Bắc-Đầu.

LÊ - PHÍ

Những người được tặng-thưởng Bắc-Đầu-Bội-Tinh phải nộp tiền lệ phi về ăn-tín, bút chỉ (droit de chancellerie) theo thè-thức sau này :

Ngũ-dâng	25	phật-lăng (franc)
Tứ-dâng	50	phật-lăng —
Tam-dâng	80	phật-lăng —
Nhị-dâng	120	phật-lăng —
Nhất-dâng	200	phật-lăng —

Ngoài tiền lệ - phí, lại phải nộp tiền huy-chương :

Ngũ dâng,	12	phật-lăng (franc)
Tứ-dâng,	67f 50	— —
Tam-dâng,	149	— —
Huy-chương Nhị-dâng	58 —	— —
(kiều lớn)		
Nhất-dâng	240	— —

(Không tính đại huy - chương như kiều nhị-dâng).

Các hạ-sĩ-quan và binh-linh thủy lục quân đều được miễn số tiền lệ - phí (droit de chancellerie).

QUYỀN - LỢI

Những vị có Bắc-Đầu-Bội Tinh được mời đi dự các lễ công về dân-chính hay tôn-giáo có chỗ đứng riêng.

Những vị nhất Nhị-dâng khi bị cáo về khinh tội thuộc tòa án trừng - trị, thì được đem xử tại Tòa-Thượng-thẩm. Thấy những người đeo huy chương nhất, Nhị tam-dâng, lính cảnh phải bồng súng chào.

Hạ-sĩ - quan, cai-đội và lính các ngạch binh có Bắc-Đầu-Bội-Tinh được các binh

sĩ đồng trật không có huy-chương chào trước

Những binh-sĩ tại ngũ được tặng-thưởng Bắc-Đầu-Bội-Tinh cùng những binh-sĩ bị cưa chân hay tay, hoặc bị thương nặng phải về hưu-chi mà được tặng-thưởng Bắc-Đầu-Bội-Tinh từ ngày về hưu đều được lĩnh một khoản lương-bồng đồng-niên tùy theo thứ bậc :

Ngũ-dâng : 250 phat-lăng (franc)

Tứ-dâng : 500 — — —

Tam-dâng : 1000 — — —

Nhị-dâng : 2000 — — —

Nhất-dâng : 3000 — — —

Khi thất-lộc các vị có Bắc-Đầu-Bội-Tinh được chánh-phủ phái binh-sĩ đến tận nhà thi binh-lễ và đưa tới nơi yên nghỉ cuối cùng. Số binh-sĩ đó nhiều ít tùy theo phẩm trật :

Nhất-dâng (cũng như các vị trung-tướng và đô - đốc) có một lữ quân (brigade) đi đưa (ước non 10.000 người) nếu vị nhất-dâng ấy không phải là quan viên tại-chức thì số binh-sĩ thi-lễ chỉ có một nửa lữ-quân.

Nhị-dâng . nửa lữ quân thi-lễ.

Tam-dâng : một cơ binh (bataillon) hoặc hai đội quân (escadron) thi-lễ (ước hơn 600 người), do một viên đại-tá chỉ huy.

Tứ-dâng : một doanh quân (compagnie) thi binh-lễ (ước 150 người) do một viên trung-tá (lieutenant-colonel) hay một viên

thiếu tá (commandant) chỉ-huy.

Ngũ-đảng : một toán bộ-binh thi binh-lễ
(ước non 40 người)

Những quan viên hưu-chí và những tư-nhân, khi tạ thề, chỉ có nửa số binh-sĩ kè trên đền thi binh-lễ.

Và trừ những trường-hợp đặc-biệt không kè, tại nơi người có huy-chương tạ thề, nếu không có đồn binh, trại lính, thì miễn lệ thi binh-lễ.

TUỚC HUY-CHƯƠNG

Người Pháp nếu vì một tội-trạng gì bị tước quyền công-dân, tiện thị là bị tước huy-chương bắc-dầu.

Người ngoại-quốc nếu hành-động trái với lợi — quyền hoặc phản-bội nước Pháp tiện thị là bị tước huy-chương.

Quốc - trưởng Pháp có quyền hoặc định việc cho hưởng chức-vị lương - bông hoặc tước bỏ hẳn huy-chương của các người bị Tòa kết án hay xét ra hành-động trái với danh-dự.

VIỆN BẮC-ĐẦU

Ngày 3 Mai 1804 viện Bắc-Đầu-Bội-Tinh tậu tòa lâu-đài của hoàng thân Frédéric de Salm Kyrbourg, tại tả ngạn sông Seine đối diện với điện Tuileries ở Paris, làm viện-sở và làm dinh-thự của ông Viện-trưởng.

Năm 1871 bị hỏa-hoạn, lâu-đài này do Ông Viện - trưởng là Đại-Tướng Vinoy đứng ra quyên tiền của các vị có huy - chương của Viện, trùng tu. Lâu-đài này lập ở một khu đất vuông khá rộng qui - mô đồ - sộ coi dản - dị nhưng cồ-kính hùng-tráng. Mặt tiền có khắc mấy chữ vàng :

«HONNEUR ET PATRIE» (Danh-dụ và tổ quốc)

Trong viện có nhiều cồ-thư, cồ họa quý-giá, trong số có một bức chân-dung toàn thân của Hoàng-đế Napoléon, họa hồi còn làm đệ nhât Lý-Chính (1er Consul), chân dung các ông viện-trưởng, một bức thủ - bút của Hoàng-đế Napoléon nói về việc lập viện Bắc-Đầu-Bội-Tinh v. v...

Ngày 15 décembre 1805, Hoàng-đế hạ dụ lập những nhà giáo-đục của viện Bắc-Đầu (maisons d'éducation de la Légion d'Honneur) chuyên coi việc giáo-đục thiếu-nữ con cái các vị có Huy-chương.

Năm 1807, một trường lập lên tại lâu-đài Ecouen, do Compan phu-nhân quản-đốc.

Năm 1809 một trường nữa lập tại một nhà tu cũ ở Saint-Denis.

Năm 1810 nhiều trường khác lập nên ở nhiều nơi. Tới nay chỉ còn có ba trường : trường Saint-Denis và hai trường ngách là trường Ecouen và trường Loges. Ba trường

đều đặt dưới quyền kiêm-soát của ông viện-trưởng là người đề trình danh sách học sinh lên Quốc-trưởng chỉ định. Tại đây người ta cốt dạy cho học-sinh biết yêu-mến tò-quốc và trau dồi đức-hạnh trong chốn gia-dinh. Học sinh được dạy bảo rất có khuôn-phép, có thể sau này đem sở-học ra kiếm kế sinh sống.

Tại Saint-Denis, có 400 nữ-sinh được cấp học - bỗng. đều là con gái các vị có Huy-chương mà nhà nghèo ; 75 nữ sinh phải trả mỗi niên-học 1.000 phật-lăng. Mỗi gia-dinh chỉ được cấp một học-bỗng mà thôi. Học-sinh vào học phải ít nhất 9 tuổi, nhiều nhất 12 tuổi, phải dự một kỳ thi tuyển học sinh. Học xong bảy năm thì thi tốt-nghiệp.

Tại Ecouen và Loges, số học-sinh được cấp học-bỗng cộng là 400, số học-sinh phải trả tiền là 40 người. Tiền ăn học mỗi năm 700 phật-lăng.

Chương-trình giáo-đục, ở hai trường nhánh này thiên về phần tri-thức thực-tế hơn ở Saint-Denis.

Năm 1897 có lập ra một ban Bảo-Trợ mục-đích cốt giúp đỡ các nữ-sinh tốt-nghiệp ở các nhà giáo-đục của Viện, vượt qua những nỗi khó khăn khi mới ra đời.

BÌ KHẢO.

Trong các việc cải-cách, không việc nào, quan đê nhất lý-chính (1er Consul) Bonaparte bị Quốc-Hội phản-đối kịch-liệt bằng việc lập huy-chương Bắc-đầu-bội-tinh. Phần nhiều đều cho là không hợp với công-lý. Có người thì tán-thành nhưng muốn rằng huy-chương đó phải dành riêng cho nhà binh, trong số đó có đại-tướng Mathieu Dumas là người bênh-vực binh-gia nhiệt-liệt hơn hết.

Bonaparte đã trả lời đại-tướng bằng những lời lý-sự sắt-dá vô cùng, đại-khai nói không nên thiên-trọng võ-giai chỉ tặng huy-chương cho võ-giai còn văn-ban thì khinh-thị, không cho hưởng-quyền tinh-thưởng.

Trong bài đáp-tùy đó, có nhiều câu có thề liệt vào làm trâm-ngôn bất hủ cõi kim, xin trích dịch ra đây mấy câu làm thí-dụ :

« Từ cuộc cách-mệnh đó (tức là sự phát-minh ra thuốc súng) cái gì làm nên sức mạnh một ông tướng ? Đó là những tài năng kinh-luân của ông ta, nào con mắt, nào đầu óc, nào tài cai-trị, nào tài hùng-biện, — không phải là tài hùng-biện của nhà luật-học mà là của nhà cầm quân và sau hết cái tài biết người. Tất cả các cái

đó đều thuộc về văn-ban cả !

« Ngày nay không phải những người thân trường cữu xích (dịch-ý) làm nên những việc to đâu !

« Trong khắp các nước vỗ-lực đều phải nhường văn - đức. Các luối-lê đều phải nghiêng xuống trước ông thày dòng thuyết pháp thay Chúa Trời và trước kẻ học-văn uyên-nguyên quảng-bá... »

Chẳng phải ta lấy tư-cách đại-tướng để trị nước, nhưng vì toàn-quốc tin rằng ta có đủ tài kinh-luân để trị nước... Ta biết việc ta làm, khi làm tướng-quân, ta vẫn lấy tư-cách là « Hội viên Quốc-sĩ-viện » (1)...

« Nếu người ta phân-biệt ra huy-chương vỗ-giai và văn-ban thì người ta sẽ đặt ra hai thứ, chứ quốc-gia thì chỉ có một quốc-gia. Nếu người ta chỉ tặng-thưởng huy-chương cho binh-gia, thì lại càng nguy-hại hơn ; vì như vậy, thi quốc-gia không còn là cái gì nữa... »

(1) Trong trận đánh Ai Cập, Napoléon vẫn nhắc chức « hội-Viên-Quốc-sĩ viện » (membre de l'Institut National) trong các tờ tuyên bố mệnh lệnh.

Censuré le 5-12-42 n° 31216 — autorisation
d'imprimer n° 83 du 18-12-42 — Tirage 1020 ex.

Tài liệu BÁCH KHOA
ĐẠI TỬ ĐỀN
QUỐC - HỌC

B

Bắc Đầu Bội Tình

GIÁ 0\$20

SẮP RA

HỌC-THUYẾT KHÔNG-TỬ

Một bộ sách kỳ-đặc nhất từ khi có đạo
KHÔNG tới giờ, dày ít nhất 700 trang (có
chữ Hán). Giá ít nhất 8\$00