

giữ thơm quê mẹ



TẠP SAN VĂN NGHỆ
LÁ BỐI XUẤT BẢN

3

NGUYỄN DU • VÕ HỒNG • TAM ÍCH • HỒ HỮU TƯỜNG
• TRỤ VŨ • NGUYỄN ÂN • CHÍN • SƠN NAM •
NHẤT HẠNH • PHẠM ĐỨY • ĐỊNH GIANG • THÀNH
TÔN • THI VŨ • NGUYỄN PHƯỚC • HOÀI KHANH

GIỮ THƠM QUÊ MẸ

Tạp chí văn nghệ * Lá Bối xuất bản
Coi sóc: HOÀI KHANH

- | | |
|-------|---|
| 2-3 | Nguyễn-Du — <i>Mười lăm năm ấy</i> |
| 4 | Thành-Tôn — <i>Thư cho mẹ</i> |
| 5-6 | Định-Giang — <i>Những tuổi đời đi qua</i> |
| 7 | Thi-Vũ — <i>Đường nét — Tất cả</i> |
| 8-9 | Nhất-Hạnh — <i>Quán tưởng</i> |
| 10-11 | Hoài-Khanh — <i>Cây pháo bông của trẻ — Nhụy</i> |
| 12-19 | Trụ-Vũ — <i>Chiếc chuông đồng làng An Thượng</i> |
| 20-25 | Hồ-Hữu-Tường — <i>Cao vọng thanh niên</i> |
| 26-33 | Chín — <i>Áp Thảo điền</i> |
| 34-43 | Võ-Hồng — <i>Cuối đường iờ mờ</i> |
| 44-50 | Tam-Ích — <i>Văn chương Kịch tiền phong và chúng ta</i> |
| 51-58 | Sơn-Nam — <i>Ngó lên Sở Thượng</i> |
| 59-62 | Phạm-Duy — <i>Ngồi gần bên nhau</i> |
| 63-73 | Nguyễn-Ân — <i>Asoka, một chính trị gia vĩ đại...</i> |
| 74-78 | Tam-Ích — <i>Thor văn ngày lại ngày</i> |
| 79-83 | Nguyễn-Phước — <i>Hoa vông đở</i> |
| 84-98 | Nhất-Hạnh — <i>Néo về cửa Ý (truyện dài)</i> |



Số 3 tháng chín năm 1965

mười lăm năm ấy

mình buộc lấy mình

“ Người sao hiểu nghĩa đủ đường ?
Kiếp sao rặt những đoạn trường thế thôi ? ”
Sư rằng : “ Phúc họa đạo Trời
Cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra.
Có trời mà cũng tại ta
Tu là cỗi phúc tình là dây oan.
Thúy kiều sắc sảo khôn ngoan,
Vô duyên là phận hồng nhan đã đành ;
Lại mang lấy một chữ tình,
Khư khư mình buộc lấy mình vào trong

kè lưng hùm sói

“ Vậy nên những chốn thong dong
Ở không yên ồn, ngồi không vững vàng.
Ma đưa lối quỉ đưa đường
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi
Hết nạn ấy đến nạn kia,
Thanh lâu hai lượt thanh y hai lần.
Trong vòng giáo dựng gươm tràn
Kè lưng hùm sói, gởi thân tôi đòi



oan kia theo mãi

Giữa dòng nước dây, sóng giồi.
Trước hàm rồng cá gieo mồi vắng tanh
Oan kia theo mãi với tình
Một mình mình biết một mình mình hay.
Làm cho sống đọa thác dày
Đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi !
Giác duyên nghe nói rụng rời
Một đời nàng hé ! thương ôi còn gì ?

thả một bè lau

Sư rằng : « Song chẳng hè chi
Nghiệp duyên cân lại, nhắc đi còn nhiều !
Xét trong tội nghiệp Thúy kiều :
Mắc điều tình ái khỏi điều tà dâm.
Lấy tình thâm trả tình thâm
Bán mình đã động hiếu tâm đến trời !
Hại một người cứu muôn người
Biết đường khinh trọng biết lời phải chăng.
Thứa công đức ấy ai bằng ?
Túc khiên đã rũ lâng lâng sạch rồi !
Khi nén trời cũng chiều người
Nhẹ nhàng nợ trước đèn bồi duyên sau
Giác duyên dù nhớ nghĩa nhau
Tiền đường thả một bè lau rước người.
Trước sau cho vẹn một lời
Duyên ta mà cũng phúc Trời chi không ! »

(truyện Thúy Kiều)

NGUYỄN DU

thư cho mẹ

trên xứ sở xanh xao từng tiếng súng
trong hồn người dấu đạn đã chia phe
con ôm ngực từng đêm đau tiếng động
và từng đêm đường máu muốn lui về

thân sỏi đá dần trong vô vọng
con quay đầu bờ ngõ ngắm dung nhan
cha nhát cuốc tình thương nuôi ý sống
xanh dần lên hương nội phấn hoa ngàn

mẹ hiu hắt đèn chong đêm ngóng đợi
nhà phên thưa gió thăm lạnh câu hò
núi sông cũng ngậm ngùi theo tay với
của thằng em đói lả tiếng ru hời

tôi bắt lực như quê hương nhỏ bé
nhìn người thân dần khuất bóng tre buồn
nghe nỗi nhớ lớn dần lên dáng mẹ
hình ảnh cha trong xứ sở xa ngần

còn ở đó thân gầy tay yếu đuối
làn da nhen mái tóc bạc bờ phờ
thư cho mẹ cùng xóm thôn cát bụi
nghe hồn buồn hơi lạnh bốc như thơ

cha nằm xuống giữa quê hương mòn mỏi
mảnh đất sầu có tiếp thịt xương không ?
mẹ ở lại đón đau mềm sợi khói
thắp cho lòng ? con cháu ? cho non sông ?

THÀNH-TÔN

những tuổi đời đi qua

10 năm

Khi nghe được tiếng ru hời
Quê hương bóng mát ngợp lời mẹ ru
Ca dao trải rộng xưa từ
Thuở hồng hoang trước những mù mịt xa
Bây giờ tiếng mẹ ngân nga
Lời ru mật ngọt chan hòa tình thương
Con yêu giấc ngủ hoang đường
Mẹ ôm梦mộng mị nỗi buồn đông phương.

20 năm

Lớn lên trong tiếng ru hời
Vai mang nặng những tuổi đời đi qua
Dấu chân vụng dại chưa nhòa
Đã dồn dập những gọi là loạn ly
Vết thương tuổi nhỏ hằn ghi



30 năm

Thôi em trận giặc quá dài
Đêm bom đạn xé sáng hoài trái châu
Nước mình chiến cuộc quá lâu
Thép gai mọc kín mái đầu trẻ thơ
Anh theo chiến cuộc tự giờ



Vẫn ly loạn đó triền miên nửa đời
Vẫn còn tiếng hát thương ơi
Bạn bè yên ngủ chân trời lăng quên.

và bây giờ

Xin cho giấc ngủ đời đời
Để trong mơ sống lại thời mẹ ru
Những thanh bình cũ có từ
Lý Trần Lê đã phiêu du trở về.

ĐỊNH GIANG

đường nét

Một trái trăng nằm giữ ý bao la.

Đôi mắt liễu lộ nguyên hình vũ trụ. Góc
xếp góc rẽ sang chiều vóc ngọc. Trời
bình yên nắng nhẹ ứng thoa môi.

Nhớ không biết bóng chim nào trải cánh
trên giường mây để gió chở lên cao. Không
khoát động sơ nghìn sao thức mộng.

Ngày quá dài tay mãi múa làm vui.

Tâm sẽ đến ôm đem vào giấc nghỉ
Những góc cạnh cẩn đâm hình góc cạnh.

Những đường cung chứa đủ những
mình Châu.

tất cả

Hạt mầm gói kỹ thân cây. Lòng đất sây
hương vì hoa chùm cắt dấu.

Trông thấy Chân Như trong lòng là trông thấy
Muôn Vạn,

Tất cả.

THI VŨ

quán tưởng

trăng tròn đêm nay, xin gọi hết muôn sao về cầu nguyện
và định lực khiến trời rung đất chuyền
tập trung về nơi điểm sáng của tự tâm
có muôn loài làm chứng đây. đau thương đã ngập tràn rồi. mười
phương nghe tiếng chuông khuya hãy chắp tay
quán từ bi
cho mật ngọt tình thương nơi trái tim ứa thành cam lộ
giọt nước thanh lương, trên lòng đau thế gian, xóa tan sầu khổ
từ đỉnh tâm linh cao chót vót
cam lộ chảy về từng mạch
thẩm nhuận đồng xanh, ruộng mía vườn dâu.
con rắn hổ mang uống xong giọt sương khuya trên đầu ngọn cỏ
bỗng cảm thấy tiêu tan nọc độc trên lưỡi mình
và những mũi tên tầm thuốc của loài ma nở thành bông hoa khi
bay đến.

cam lộ vương như lai !
cam lộ vương như lai !
phép màu hiển hiện :
với hai cánh tay trẻ thơ mǔm mím em nghiên đầu thương yêu ôm
con rắn vào lòng
lá xanh vườn xưa. nắng lên trên tuyết trắng
dòng Tào Khê vẫn hướng về phương Đông
tịnh thủy trong bình là tịnh thủy trong lòng
cho súng đạn trần gian khuya nay rơi xuống tan thành cát bụi.
một bông hoa nở rồi
hai bông hoa nở rồi
muôn bông hoa tím vàng lấm tấm trên thảm nhung đồng nội
và thiên đường hé mở một lần với nụ cười trên đôi môi em thơ.

NHẤT-HẠNH

cây pháo bông của trẻ

Trong cung bậc của mùa

Gió dâng từng đợt sóng

Khi ngày nỗi trôi bèn bồng ốc đảo

Khi đêm lang thang từng giọt sương huyền

Long lanh màu máu xưa đất xưa

Khi sự hèn mọn của đời sống cúi xuống

Phía dưới vùng tâm thức âm u

Sẽ bật lên những tiếng than mà tình yêu
không đủ để hồi sinh.

Rồi tôi thanh âm này nồ ra từng mảnh vụn,

Thời mà trái đất ngự trị bởi lông lá rong rêu

Tôi nghe thấy linh hồn mình trường sinh

Vượt qua những thanh âm tiếng hú

Của loài dã nhân vong sinh

Giơ cao hai tay rùng rú mịt mù

Và bỏ xuống rã rời định ốc

Tôi sẽ trở về sự lặng thinh của đá

Khi hồi thanh đó quay hoài hoài chiếc
pháo bông của trẻ

Để nghe từng giọt sương từng bãi triều

Đi mòn ruỗng trong hồn trong máu

Nghe từng sự tự do quậy quọ như con kòng con dế

Nghe từng sự phẫn nộ căm hờn
Vùng vẫy như chiếc đèn dầu trước gió
Con người vẫn còn đó để đi
Những chặng đường mà thời đại là một viên bi
Lẩn lông lốc trên ghềnh vực thẳm
Mỗi người là một viên bi
Suốt một đời lăn tròn trong niềm viễn lưu
Của ngày nỗi trôi bệnh bồng ốc đảo
Của đêm lang thang cánh dơi
Và đời sống mỗi người
Như chiếc pháo bông đã được đốt lên
Tình cờ đứa bé nào đó sẽ quay tròn
Và thơ tôi cũng vậy.

nhụy

Bắp chân em là chiếc đục bình
Cho anh cầm cành hoa
Cành hoa nở phía trên thật đẹp
Bởi một lần nhụy đã bốc ngạt ngào
Nồng dịu bầu trời sâu thẳm đen.

HOÀI-KHANH

CHIẾC CHUÔNG ĐỒNG

LÀNG AN THƯỢNG

TRÙ-VŨ

Quê mẹ tôi là một xứ đặc biệt : đó là một nơi mà sự thực và huyền thoại quyện lẫn nhau, như sương và khói, đến nỗi có nhiều chuyện khó phân biệt được đâu là phần thực đâu là phần huyền. Ví dụ như câu chuyện chú Thuộc mà tôi sắp kể cho các bạn nghe đây.

Chú Thuộc, đúng như tinh thần của làng ngoại tôi, có một quá khứ dệt đầy huyền thoại. Chẳng ai biết đời sống thực của chú ra sao ; tất cả đều là những "nghe đồn".

Cứ theo những điều người ta thêu dệt thì cũng chẳng chắc đâu ; tuy thế, để cho có một "xuất xứ" thì cũng đành dựa vào những điều ấy vậy ; và lại, nếu không, thì cũng chẳng còn biết sự thực là như

thế nào.

Vậy thì cứ theo điều người ta kể lại thì chú Thuộc có một quá khứ rất kinh khủng. Chú làm nghề ăn trộm có thờ thiên linh cái đáy. Ở làng ngoại tôi — đó là một bãi đất « sè sè hình lưỡi kiếm », chạy dài theo một con sông, ba bờ là rú cát — có một lùm cây « ốc đảo » nồi chờ vơ trên rú cát về phía mặt trời lặn của làng, gọi là Lùm Mù U. Chú Thuộc đã sống ở đấy, trong lùm mù u hoang vắng ấy.

Đối với dân làng An Thượng — tên quê mẹ tôi — Lùm Mù U là một chỗ « kinh nhi viễn chi ». Thiên hạ ít ai dám đến gần ; chỉ đứng xa mà ngó. Vì vậy, chỗ ở của chú Thuộc hầu như là một nơi bất khả xâm phạm, một thế giới riêng.

Sau những hàng mù u phủ bóng âm u man rợ, đã vô tình lập được một bức màn che bí mật, không ai nhìn thấy cuộc sống của chú Thuộc đã diễn ra như thế nào. Ấy thế mà bà con trong làng đã mô tả cái nhà chú Thuộc một cách tỏ tường như chính họ đã thấy tận mắt. Theo lời thiên hạ thì căn nhà chú Thuộc có ba gian. Nhưng cái kinh khủng là gian giữa số là cái trang thờ thiên linh cái nằm ở gian này.

Cái trang này được dựng phía trên một chiếc bàn thờ trên đó cũng gồm đủ những lư hương giá nến, bài vị tổ tiên, lại có cả hình tam thánh Đào Viên nữa, chẳng khác chi như mọi bàn thờ khác của làng quê xứ mình. Lơ lửng trên không là cái trang ghê gớm nọ, với một chiếc đầu lâu trắng hếu nhe răng cười trong ánh đèn đỏ lại trước mặt chiếc đầu lâu là một bàn tay; khô quắc như chân gà màu đen thăm. Chiếc đầu lâu và bàn tay ấy chính là ăn trộm vậy. Những kẻ hành nghề đạo chích thường thờ hai vật đó làm thần tồ của họ, nhờ độ từ cho. Ngày ngày tên đạo chích thờ cúng linh vật của "tồ" một cách tâm thành, cũng hương khói xôigà y như đối với tổ tiên mình vậy. Rồi hôm nào y thấy bàn tay tồ chỉ ngón về hướng ấy, như vậy là luôn luôn công cuộc làm ăn của y sẽ thành công.

Theo lời người ta đồn thì chú Thuộc là một tên trộm tài danh. Chú làm nghề ăn trộm nửa đời người rồi — từ thời nào thời nào đó cho đến năm 1945 — mà không bao giờ bị bắt. Hay đúng ra là bị bắt quả tang. Bởi vì trong thực tế thì chú ta cũng đã có một lần bị quan Tây bắt, nhưng mà

không phải là bị bắt tại trận. Về điểm bị bắt này thì cũng có nhiều nghi vấn: có thuyết cho rằng chú Thuộc bị bắt nguyên do là vì ăn trộm; nhưng trong khi đó cũng có một dư luận khác oanh liệt hơn nhiều cho chú Thuộc bị bắt là vì tội làm chính trị, "Cần Vương" chi chi đó... Dù sao thì chú Thuộc cũng bị bắt suốt hai năm trời, giam ở lao Thừa Phủ. Về điểm này thì có thật hoàn toàn.

Nói tóm lại thì chú Thuộc có danh là tên ăn trộm tài danh. Chẳng biết có thật không, có điều là có lẽ vì như vậy nên mới sinh ra cái thuyết mô tả rằng chú thờ thiên linh cái. "Bằng không thì làm sao chú lại có thể ăn trộm tài như thế, suốt nửa đời người mà không hề bị bắt quả tang một lần nào ? "

Có hùng ta nói rằng cái sự thờ thiên linh cái của chú chỉ là một cái thuyết mà thôi, là bởi vì thực ra, có ai đã đến tận ngưỡng cửa nhà chú đâu để mà mục kích ? Như trên đã nói, người ta coi vùng ở ẩn của chú Thuộc là kính nhi viễn chi mà.

Nhưng chú Thuộc, nhân vật huyền thoại của quê mẹ tôi, không phải chỉ có danh về tài ăn trộm. Chú còn là một tay nghề vô tuyệt luân. Dáng người chú khỏe như một con trăn đực, nước da đồng hun. Mặt vuông tượng chữ điền, mắt lồi, mày rậm. Cứ trông vẻ người của chú là người ta đã thấy chú vô giỏi rồi. Không giỏi sao mà nhảy qua đợt tre lá ngà, mà đánh lui được cọp ? Có thấy cái đòn xóc đen nhánh

cặp kè trên vai chú kia không ? Đừng tưởng đó là đòn xóc thường. Khi giới tuy thân của chú đấy nhé.

Bà con có biết cái tích ông Voi Đen đá bay đầu thằng Tây mũi lõ (xin lỗi) ở nhà Hát Tây Hà Nội không ? Ông Voi Đen là nhà cách mạng, hộ vệ cho cụ Phan bội Châu. Ông Voi Đen giỏi võ nhất đời. Chẳng thế mà làm tướng quân hộ vệ cho cụ Phan bội Châu. Năm... Hợi, ba thằng quan Tây, bày mưu sắp kế diệt hết nhân tài người Việt mình, đã mướn một thằng võ sĩ mạnh như voi từ bên xứ Nhật nhỉ mạn qua. Thiết võ đài ở nhà Hát Tây Hà Nội. Lệnh truyền ba cõi, bắt thầy võ mình tới đấu. Một tháng liền, thằng cha võ Tây mặc sức tung hoành. Nó ra tay thật là độc ác ; hễ thầy võ nào của mình lên đài là nó đấm chết tươi. Sau cụ Phan thấy vậy thương dân mình quá cầm lòng không đậu mới ra lệnh cho ông Voi Đen lên đài. Chà oanh liệt dữ. Thằng võ Tây to chinh inh như con khỉ đột lông lá chàm vàm. Ông Voi Đen minh thì nhỏ con mà đen thui. Hai người trên võ đài coi rất chênh lệch. Như người lớn bên một đứa trẻ con. Ai cũng tưởng « phèng » một cái là ông Võ sĩ mình hộc máu liền. Dưới này tụi quan Tây coi thật là đông.

Ai ngờ... lần này thì cho tụi quan Tây mắt vía. Tồ cha hắn... hết khinh người Việt Nam mình. Cho lõi mắt ra. Nhắc lại, ông Voi Đen vừa vào hiệp đầu bái Tồ xong xàng ràng ít cái... Thằng Võ Tây tính ăn múa xông tới đấm liền mấy cái, mạnh như

trời giáng lanh như điện xẹt. Nhưng ông Voi Đen minh khôn khéo dùng thế « thoát bàn nhượng vị » (? tránh tuốt như nước đồ lô mòn. Rồi lập tức ông Voi Đen chuyền nội công phóng ra một cước. Rắc !.. cái đầu thằng Võ Tây liền rời khỏi cõi, bay tuốt lên nóc nhà Hát Tây ! Rồi !.

Bà con đã kể câu chuyện trên khi họ mò đầu về cái xuất xứ của nghề Võ chú Thuộc. Theo lời họ, thì ông Voi Đen là thầy Võ của chú Thuộc chú Thuộc là học trò của ông Voi Đen vậy. Nhưng tại sao mà ông Voi Đen một nhân vật cǎn vương lại là thầy Võ của chú thuộc đạo chính ở cái xứ khỉ ho cò gáy này ? Ông Voi Đen ra xứ này lúc nào gặp chú Thuộc ở đâu đè mà trở thành sư, đệ ?

Thì bà con giải thích rằng : ... Hồi đó, sau khi đảng Cần Vương vỡ ò, ông Voi Đen chạy trốn ra tỉnh Thừa Thiên, lạc lõng nhiều ngày trên rú cát... rồi gặp chú Thuộc trong Lùm Mù U... thấy chú Thuộc có cǎn cơ, bèn truyền võ nghệ... Lại thêm rằng : chẳng những ông Voi Đen truyền nghề võ cho học trò, mà còn truyền cả óc chánh trị nữa... bởi thế nên sau này chú Thuộc mới làm chánh trị mà bị bắt, giam lao Thừa Phủ...

Cái huyền thoại về chú Thuộc của làng ngoại tôi đại khái là như thế.

À, chưa hết. Còn một mẩu chuyện này cũng là ngò ngô, tôi xin kể nốt ra đây. Ngoài chú Thuộc ăn trộm, chú Thuộc nghề võ, lại còn thú Thuộc « cao tay ăn » nữa. Chẳng tin thì cứ nghe câu chuyện này.

Ở miền Trung, vào khoảng 1932 — 1943..., ai mà chẳng nghe danh ông Thầy Giải. Ông là phù thủy cao tay. Một tay ông trị cả vạn tà ma ; bất kỳ quỷ, quái, yêu, tinh, gấp tay ông thầy đều hàng phục. Phép bắt quái của ông thật là trăm cách, cách nào cũng đều thần diệu : nào là cột người bệnh (bị ma quỷ ám) vào thân chuối, múa thanh long đao chém ba lát ngọt qua người ; nào là dùng thần tiễn bắn xuyên thân người bệnh, sau khi đã dùng giây ngũ sắc cột hai ngón chân cái đương sự mà rút lên ngọn tre cao ; nào là dùng ngón tay trỏ phát ra lửa thánh đốt cháy yêu tinh sau khi đã dùng phép buộc nó phải hiện nguyên hình thành thú này thú nọ ... Thôi thì ba vạn cách mà cách nào cũng kỳ lạ như nhau. Ngoài ra ông Thầy Giải còn biểu diễn thần thông bằng những cách phi thường như ngự trên một chiếc ngai cầm đầy đao nhọn để cho người kiệu đi đường ... Nói đúng ra, ông thầy này không hẳn là phù thủy gọi ông là một xác đồng thì đúng hơn. Có một vị thần Ngũ Sơn Đỉnh Thượng Thần đã nhập vào ông mượn xác phàm của ông để — hình như thế — làm phận sự trừ ma diệt quỷ cứu độ cho người.

Tóm lại ông Thầy Giải là một nhân vật phù thủy rất thần uy rất phi thường. Ấy vậy mà ông lại chính là người làng An Thượng ! Ấy vậy mà chú Thuộc vẫn không kiêng sợ, vẫn dám đương đầu chống đối với ông như thường ! và điều lạ nhất, là đã thắng.

Chuyện xảy ra trên một cánh đồng, mùa lúa chín. Số là có một ngày nọ, để chữa cho một bệnh nhân bị ma ám ông thầy Giải đã đem người này ra tận ngoài đồng trói vào một gốc cây. Sự thực thì ông thầy Giải đã đặt ra hàng trăm cách chữa bệnh nhưng chưa lần nào xài cách này ... Ông trói bệnh nhân ngay giữa ruộng lúa rồi dùng tên lửa mà bắn vào người. Điều kỳ diệu là tuy bị bắn những mũi tên lửa vào người như thế bệnh nhân vẫn tỉnh táo không chết. Giữa sóng lúa vàng dưới ánh nắng trưa những mũi tên lửa cháy lên phun phật. Ông thầy Giải đứng trên bờ ruộng mặc áo bào vàng trước ngực có thêu hình đầu cọp lấm liệt uy nghi đằng sau lưng ông là chiếc ngai cầm đầy đao nhọn. Thiên hạ làm ruộng làm rẫy thì đứng xung quanh ô ruộng mà nhìn. Ông Thầy Giải lần lượt bắn từng mũi tên một ; Khi ông bắn đến mũi tên thứ chín thì, từ ngay trong ngực «đương sự» — bị quỷ ám —, một con chuột phóng ra. Con chuột đen nhánh, mập ú. Đó chính là «căn tướng» — ở quê tôi, người ta gọi như vậy — của con quỷ vậy. Mỗi con quỷ có mỗi «căn tướng» : con thì gốc là heo, con thì gốc là rắn, con thì gốc là «Phạm Nhan».., Con quỷ này gốc là chuột : và đó chính là lý do khiến ông Thầy Giải đã chọn khu ruộng lúa chín làm chỗ ra tay ; con quỷ chuột, ở trong thì bị lửa xua đuổi, ở ngoài thì bị lúa chín rủ rê... thì... nó đục ra là lẽ đương nhiên vậy !

Con chuột quỷ chạy vòng quanh, vòng quanh ; chuột chạy tới đâu, ông Thầy Giải phóng lửa ra tới đó. Chẳng mấy chốc

mà lửa đã bén khắp nơi trong ô ruộng. Cứ cái mồi này thì cả ô ruộng sẽ cháy tiêu. Mà trong khi đó thì con chuột quỷ vẫn cứ chạy cà tưng cà tưng, chưa chịu phép. «Con quỷ chuột này lì dữ», những người xung quanh xầm xì.

Giữa lúc đó thì chú Thuộc xuất hiện. Chú đi khơi khơi từ đàng xa tới. Thấy «thằng cha Giải» bắn tên lửa đốt ruộng cháy đúng đùng, chẳng tìm hiểu đầu đuôi át giáp chí, chú Thuộc thấy nỗi giận. Chú sùng sục chạy tới, chiếc đòn xóc cõi hữu trên vai; chú chụp lấy cõi ông Thầy Giải gân cõi hét lên: «Vì rắng mi đốt ruộng?» Ông Thầy Giải nỗi thịnh nộ, trợn mắt hét lại: «Ngươi biết ta là ai không? Ta là Ngõ Sơn Đinh Thượng Thần!...» «Ý xi Mi là đồ khách trú! (Nên biết: Ngõ Sơn Đinh Thượng Thần là người Trung Hoa: người ta bảo thế). Mà dù mi là thần là thánh, mi cũng không được quyền đốt ruộng. Lúa là hạt ngọc trời ban: mi đốt hạt ngọc trời ban, xứng là Thần rắng được?»

Nói đoạn, chú Thuộc bỏ chạy đến bên một bãi cút trâu gần đó bùm một cục nóng hồi chạy trở lại, tay thì lăm le nhét vào miệng ông Thầy Giải, miệng thì hét: «mi có dập tắt lửa đi không? Không thì tao nhét cút trâu vào họng chử!»

Chẳng biết có phải vì sợ cút trâu không chỉ biết là sau đó thì ông Thầy Giải đã thu lửa lại!

Câu chuyện trên này, tôi nghe người ta kể đâu tự hồi bốn ba (1943). Chẳng biết

có thật hay không; có chẳng, thì cũng chỉ thật một phần nào. Tuy nhiên cũng kè ra, đè gọi là cho đủ bộ cái thời huyền thoại của chú Thuộc...

oOo

Chi có giai đoạn về sau này thì cuộc đời chú Thuộc mới là « có thực » Lớp màn huyền thoại được vén lên; chú Thuộc sống trước mắt mọi người.

Có thể là khi chú sống như thế này thì tính cách huyền hoặc nên thơ của cuộc đời chú giảm đi ít nhiều... Những người quê ngoại tôi, họ có thói quen tìm cái nên thơ trong huyền hoặc... Nhưng bù lại, không phải là không... ngộ nghĩnh... Và còn nói là « oanh liệt » nữa, cuộc đời của chú, sau này.

Một cái « mắt nên thơ » thứ nhất đã xảy ra đối với dân làng này vào lúc mà, lần đầu tiên, họ được đến viếng ngôi nhà chú Thuộc trong lùm Mù u, nơi mà thời nào thời nao họ vẫn kính nhi viễn chi và đã dệt quanh nó biết bao là huyền hoặc. « Thị ra cũng giống như nhà cửa tựi mình »: cũng ba gian hai chái; cũng gian giữa làm bàn thờ; bàn thờ cũng có lư hương! cũng có bộ phản. Cũng có cây đàn bầu. (Ôa, chú này cũng biết đàn nữa; nguy dữ!) Ngõ trước vườn sau, thì cũng khoai cũng sắn. « Thế mà lâu nay cứ tưởng mô ba đầu sáu tay chi chó» Dân làng, sau khi đã được cái hân hạnh « nghìn năm một thuở » đến viếng nhà chú Thuộc rồi, thì đều thất vọng. Nhưng

cái thất vọng lớn nhất của họ là ở nơi cái trang thờ. Ai đời mà cái trang thờ mà lâu nay người ta tưởng là thờ thiên linh cái, với chiếc đầu lâu trắng và bàn tay đen thuỷ rùng rợn, lại... chỉ là một cái trang thờ tầm thường như của mọi người. Cũng cây đèn dầu phụng hạt đậu. Cũng cái mõ gỗ mít. Cũng tượng thờ Quan-Công. « Đâu, mình thử bắc cái ghế lên coi có gì lạ ? » Một người nói như thế, và liền bắc ghế trèo lên, nghèo nhẽo cõi dòm... Trong khi đó thì chú Thuộc vẫn đứng yên mặc người kia làm gì thì làm, miệng mỉm cười. Người kia, sau khi dương mắt nhìn một hồi và mặt hiện vẻ thất vọng có lẽ vì không thấy gì lạ cả, đã đưa tay vào trong trang thờ rút ra hai tập sách xơ bìa đầy bụi đóng. Y vội vàng tụt xuống ghế, đưa ngón tay lè lưỡi châm nước miếng rồi trịnh trọng lật tờ bìa của quyển thứ nhất ra. Mặt y có cái hớn hở kinh hãi của một người « sắp đọc cuốn Vạn Pháp Quy Tông »... Những người có mặt ở đó đồng thời đồ xô tới, miệng hỏi « sách chi đây ? sách chi đây ? »

Nhưng ai nấy đều thất vọng « Ồ » một tiếng vì đó chỉ là cuốn *Truyện Kiều*. Cuốn trên là cuốn *Kiều* và cuốn nằm dưới là cuốn *Lục-vân-Tiên*.

Có một chị chán nản quá đã bật lời hỏi chú Thuộc : « Rứa còn cái thiên linh cái ở mõ ? » Chú Thuộc cười hà hà : « Thiên linh cái hả ? Đây nì ! » Chú

vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái đầu của chú.

Thế là mọi người đều buồn quá sức. Họ những tưởng đi tới nhà chú Thuộc Lùm Mù U là để thấy cái gì hay hay, ai ngờ... Nhưng thôi mà bây giờ có hai cuốn truyện văn vần đây thì để nhờ chú Thuộc ngâm lên chơi cái đĩa.

Thế là buổi đi thăm Thiên linh cái biến thành buổi nghe ngâm truyện. Hôm đó, chú Thuộc đã ngâm cho bà con nghe bằng cái giọng nắng nặng hơi Nghệ An thăm thía dứt ruột của chú cả một đoạn « Thúy Kiều gặp Kim Trọng » và một đoạn « Ông Quán ván Trịnh Sâm »... Nhiều người nghe xong khúc ông Quán nói ghét thương, trong lòng cảm động nước mắt rưng rưng; như vậy đủ biết cái chú Thuộc lừng danh ăn trộm này ngâm thơ cũng « đỡ ».

Nhưng cái tài của chú Thuộc không phải là ở chuyện ngâm thơ, không phải chỉ là chuyện ngâm thơ. Cái tài nhất của chú Thuộc là tài võ.

Sự thực thì cũng không biết những cái gì của chú đó có đích là võ không ; tuy nhiên, dân làng ngoại tôi đã gọi là như thế. Chỉ biết rằng, trong những năm kháng chiến, chú Thuộc đã từng biểu diễn và chứng minh tài nghệ của chú nhiều lần..

Chú nói với lũ đàn em trong làng : « Thời ni, phải có sức khoẻ. Đề « bầy choa » (1) « dạy cho các chú ít nghè riêng »... Nghề

* Tài – tiếng địa phương.

riêng của chú, đó là : lặn một mạch từ bên này qua bên kia bờ sông, nhảy vọt qua hàng rào cao quá đầu người, và... chạy lẹ như heo. Về những cái món này thì chú tài thật; và thanh niên trong xóm cũng đã học được của chú rất nhiều. Người ta còn đồn rằng chú Thuộc giỏi nghề múa kiếm; điều này thì chẳng biết có thật hay không, và cũng không ai thấy chú biếu diễn bao giờ. Chỉ là đồn đài với nhau như vậy...

oOo

Tuy nhiên, cái « sự nghiệp » oanh liệt nhất trong đời chú Thuộc không phải là ở nơi tài ăn trộm, múa võ, ngâm thơ: nó ở nơi cái chuông đồng.

Cái chuông đồng mà ngày nay người ta gọi là chuông chú Thuộc...

Nguyên cái chuông đồng này được ra đời vào dịp Tết Nguyên Đán... Số là sau chín năm ròng rã chiến tranh, dân làng An Thượng sửa soạn ăn một cái Tết thanh bình. Ăn Tết thanh bình thì phải làm một cái gì kỷ niệm và xây dựng chờ? Người ta đồng ý kiến tạo một ngôi chùa... bởi vì còn gì có tính cách kỷ niệm và xây dựng bằng việc kiến tạo một ngôi chùa nữa? Chùa là biểu hiệu của hồn dân tộc, của hòa bình, của tình thương...

Huống chi, từ sáu bảy năm nay, ngôi chùa cũ đã không còn nữa. Chiến tranh đã tàn phá tất cả... Dân làng An Thượng đã không còn nữa ngôi chùa mà họ mến yêu...

Đừng tưởng rằng việc xây dựng một ngôi chùa làng trong hoàn cảnh

này là dễ dàng đâu nhé. Thiếu thốn tất cả: từ viên gạch, viên ngói, từ bao xi măng... Tuy nhiên, hai tháng sau, ngôi chùa mơ ước của làng ngoại tôi cũng đã được hoàn thành: tường gạch quét vôi, mái tranh vén khéo. Cái chùa nhỏ thôi, làm tiệm tiệm thôi, thế mà trông cũng khéo đáo để. Bên trong cũng tượng Phật bằng đồng bóng nhoáng, bình sứ cẩm bông sen, bên ngoài, nơi hai bên vách tường, khéo nhất là những hình vẽ rồng phượng bằng phẩm ngũ sắc... Tóm lại thì là được lắm, ai nấy thấy xoa tay hài lòng. Nay giờ thì tất cả đều hoàn tất, chỉ còn đợi đến ngày mừng một Tết là khánh thành thôi.

Thế nhưng ngôi chùa mới này, nó còn thiếu một cái chuông đồng. Chi cũng tạm đủ, nhưng mà còn thiếu một cái chuông đồng. Mà cái chuông đồng thì rõ ràng không thể thiếu. Thiếu nó, thì lấy chi mà « cảnh tỉnh »? Lấy chi mà « đánh lên tiếng của mình »?

Mãi đến cận ngày, nhóm dân làng tôi nghiệp của quê ngoại tôi mới nghĩ ra là thiếu cái chuông đồng. Nay giờ thì làm sao mà tậu? Tậu ở đâu ra? Vả chăng nói cho vui vậy chờ dù cho có nghĩ ra từ đầu đi nữa, những con người xơ xác của quê ngoại tôi đây cũng chẳng lấy gì mà tậu nổi một cái chuông. Một cái chuông đồng đâu có phải ít tiền? Mà trong thân phận họ bây giờ đây — bạc tiền không có — ruộng vườn tan nát — thì lấy đâu ra tiền?

Chuyện đã không thể có thì thôi dành an phận vậy. Dân làng ngoại tôi bèn vuốt bụng tự an ủi : « Thôi năm nay không có thì đề năm khác vậy ! » Tuy họ nói như thế nhưng ai mà không biết trong niềm vui đã xen lẫn nhiều át nghẹn ngào.

Thế rồi, vào đúng buổi chiều ba mươi, chú Thuộc vác chiếc chuông đồng tới.

Chiếc chuông đồng lớn bằng cái vại, lấp la lấp lánh dưới ánh mặt trời chiều. Trong dáng đi mạnh mẽ tươi cười của chú Thuộc, chiếc chuông đồng mới tinh khôi trông quang vinh như ngọn cờ chiến thắng.

Đằng sau lưng chú Thuộc còn có hai người vác cái giá chuông bằng gỗ sơn màu đỏ tươi.

Chuông giá đã sẵn rồi, việc đặt treo chỉ là trong vòng ba mươi phút.

Thế là bây giờ chùa mình đã có chuông rồi. Ai nấy vui mừng hớn hở. Mươi bắc giờ mà ngày xưa người ta gọi là bô lão bèn mời chú Thuộc ra nhà sau uống nước, cốt để hỏi thăm sự tích đầu đuôi.

Để trả lời, chú Thuộc nhắc lại chuyện xưa :

— « Mấy ông, mấy bác có nhớ chuyện tui quần nhau với tàu bay Tây chó ? Chuông này là ở đó, chó đâu ! »

Chuyện chú Thuộc (chọc tàu bay bà già của Tây thì mấy bác già ở làng này, ai mà chẳng nhớ). Số là chú Thuộc có tánh cà tang cà rích vô cùng. Chú Thuộc ở một mình trong Lùm Mù U, giữa rú cát mèn mông. Mỗi khi có tàu bay Tây bay qua, « ai

đời mà, trong lúc thiên hạ chui vô hầm núp hết thì chú nhảy ra giữa lộ thiên mà... chọc. Chú đứng một mình giữa đất, đi chân không, quần xắn lên đầu gối, tay thi cầm cây đòn xóc vừa xả xả lên tàu bay vừa la hét : « Tồ cha bây ! Tồ cha bây ! » Thế là trên tàu bay Tây nó bắn xuống đúng đùng. Thôi thì đạn rơi như vãi giống, cát bay mịt mù. Có người núp kín gần đó được may mắn nhìn thấy cái cảnh tượng dị kỳ này, thuật lại : « Chà, trông chú Thuộc mình cứ như Triệu tử Long ! Chú cầm một cây đòn xóc mà dám cự với tàu bay Tây. Tây nó bắn như mưa như gió mà sao không trúng chú. Chú cứ lừa chiều... tàu bay nghiêng cánh bên này thì chú nhảy vọt sang bên kia, nghiêng cánh bên kia thì lại nhảy sang bên nay. Tài thiệt ! ».

Từ nhiều năm nay, chú Thuộc đã diễn cái trò chọc tàu bay thiên nguy vạn hiểm ấy biết bao nhiêu lần, ai mà chẳng thấy mà chẳng biết. Tuy nhiên có điều là người ta không hiểu chú Thuộc làm như thế để làm chi. Thời buổi này hạt gạo hạt vàng, cơm đâu ăn mà đi chọc tàu bay. Lở ra nó bắn trúng một nhát thì mất mạng, còn gì. Vả lại chọc nó như thế cũng chẳng làm hại gì nó được. Chẳng lẽ chọc nó giận mà nó chết hay sao ?...

... Chú Thuộc hỏi xong, nín lặng một lát, đợi cho mọi người nhớ hết cái chuyện xưa của chú xong, rồi mới nói :

— « Tui biết bà con có nhiều người cho tui vô lỗi, chọc tàu bay như rứa làm chi, chết uồng mạng. Nhưng tui có ý riêng mà lúc đó chưa nói ra. Tui nghĩ thằng Tây

đánh mình mãi rồi cũng có lúc phải ngừng. Bây giờ chiến tranh chờ tới lúc thái bình thế nào mình cũng phải xây cái chùa làng mình lại. Mà chùa thì còn chắt bóp mà làm được, chờ cái chuông thì lấy ở đâu ra? Thôn xóm mình, mấy năm nay ba thằng Tây nó vơ nô vét hết đồ đồng đồ bạc, lư hương đinh trầm rồi, biết lấy chi mà đúc? Chi bằng chọc tàu bay Tây cho nó bắn đạn... Đạn bao nhiêu tức thị có đồng bấy nhiêu...

“Tôi cắt dành đạn Tây mấy năm trời ni, đợi tới ngày ni mà đúc cái chuông cho chùa làng mình”.

Trong không khí vui mừng hơn hở chung, chú Thuộc thong thả hút vài hơi Càm lè, uống cạn bát chè tươi. Đoạn chú đứng dậy bước ra đằng trước, cầm cái dùi

lên gõ vài chiếc chuông một cái. Boong!... Tiếng chuông hiền dịu, ấm áp, ngọt ngào tiếng chuông thân yêu mà từ sáu bảy năm này dân làng chờ đợi — vang lên, ngân nga trong lòng người cả một triều tin tưởng và hy vọng.

Chú Thuộc cười ha hả và cất tiếng nói, giọng oang oang của chú xen lẫn trong giọng chuông đồng trong trேo ngân nga:

— “Hà! Đạn bấy bắn nhiều chừng nào, chuông bấy choa kêu to chừng này.

Chú nhìn lên đám mây trắng trên trời, nghiêng tai nghec nghī một chút, rồi thêm :

— Kêu khắp năm châu”.

TRỤ VŨ
Thu 2509.

GIỮ THƠM QUÊ MẸ

NGUYỆT SAN VĂN NGHỆ ● LÁ BỐI XUẤT BẢN

Thư từ, bài vở, ấn
phẩm xin gửi về :

HOÀI KHANH

Hộp thư 935

SAIGON

Bưu phiếu xin đè :
TRƯƠNG PHÚ

CAO VỌNG THANH NIÊN

HỒ-HỮU-TƯỜNG

BỐN mươi mốt năm về trước. Năm ấy tôi vừa thi đậu bằng sơ học ở quê nhà và lên Sài-Gòn để thi học bổng vào trường cao đẳng tiểu học. Thuở ấy người ta học trễ hơn bây giờ nhiều. Bọn chúng tôi, hơn mười đứa, đứa nào đứa nấy cũng mười sáu tuổi đầu. Chỉ có tôi là nhỏ hơn hết ; mười bốn. Thế mà đứa nào đứa nấy quê mùa, không dám đi Sài Gòn một mình, chợ Sài Gòn nhỏ xiu, khi xưa vừa bước khỏi chợ Bến Thành là ruộng là sinh cho tới đến Chợ Lớn. Cha mẹ chúng tôi phải nhờ một anh lớn tuổi đến hai mươi đang học nốt-manh rồi nhơn nghỉ hè về quê dắt đám cử tử chúng tôi lên Sài Gòn lúc ấy đếm đâu vào lối 60.000 dân. Má tôi còn sợ tôi nhỏ,

đi lạc mà mất con dì nên tháp tùng theo mà giữ tôi từ bước.

Chúng tôi ở trọ nơi một khách sạn ở đường Amiral Courbet, nay đổi tên lại là đường Nguyễn-an-Ninh Chính là cái tên đường này móm cho tôi cái ý viết bài này, vì ở ngay đường này, thằng con trai mười bốn tuổi, là tôi, bắt đầu nghe tên người anh hùng của thời đại ấy là Nguyễn-an-Ninh. Đường Amiral Courbet khởi bên hông chợ mới và dứt ở đầu đường Amiral Roze. Bên này của đường này có phố, còn ở bên kia là đất hoang. Bên phia chợ mới, là hàng trái cây. Anh Tri người dắt đường chúng tôi, khi vừa đến Saigon, tuyên bố : «Tui bây vừa tới, tao đãi bây các loại trái

cây bên Tây bên Tàu. Tui bây mà thi đậu, tao sẽ dắt tui bây ăn hổ thén.» Nói thi nói vậy, chờ tui tôi nghe hai chữ hổ thén là đã mê rồi, đòi được dãi trước, sẽ rán thi cho đậu cả. Thế là chúng tôi được hưởng hương vị của đủ thứ trái cây qui lạ và của những món ăn trân mỹ tại một hiệu ăn sang trọng ở Chợ lớn.

Trong ký ức của tôi, những món ăn qui lạ này không ghi ấn tượng sâu xa vào tâm não tôi bằng món ăn tinh thần mà tôi đã nuốt được lần đó. Lúc ăn ở Chợ lớn xong, đi về, anh Trí gặp một người bạn cho mượn tờ *La cloche félée*. Về phòng, các bạn thì người dở sách ôn bài để mai thi, người tựa cửa sổ nhìn xuống đường để dõi theo nhịp sống của thành phố. Anh Trí nắm tréo cẳng đọc tờ báo vừa mượn. Tôi tò mò tìm hiểu nội dung của tờ báo mà tôi chưa biết chữ félée có nghĩa gì. Tôi còn nhớ số báo là số 19, ra ngày 14 tháng bảy năm 1924... Chờ anh Trí đọc xong, tôi hỏi :

— Félée có nghĩa gì anh?

Anh Trí đặt tờ báo lên giường, ngồi dậy, cất nghĩa :

— Félée có nghĩa là nứt. Cái chuông nứt, thì tiếng nó rè. Bởi nước mình mất, thì nhà chí sĩ mình vì chẳng khác chi cái chuông đã bị nứt rồi, tiếng đã rè rồi. Tuy vậy, vẫn phải cất tiếng lên mà đóng tinh đồng bào.

Rồi anh Trí kè tiều sử của người chủ trương tờ báo có cái tên đầy ý nghĩa này. Bọn chúng tôi lần lần rời cửa sổ, xếp sách bu lại chung quanh anh; để nghe anh kể. Một thần tượng lù lù hiện lên trong đầu óc chúng tôi. Một thiên thần sống, mới hai mươi bốn tuổi mà đã có một sự nghiệp hiền hách. Chưa đầy hai mươi đã dám vào giữa rạp hát bóng đánh hai « ông tây » chạy dài. Học cao đẳng Hà nội mà không thèm làm phủ, làm huyện bô trưởng đề đi Tây. Sang tây, gặp hội nước Pháp mở rộng thi cử cho các cựu quân nhân, lại chỉ trong một năm thi nốt ba kỳ và đậu cử nhân luật học. Thời của chúng tôi mười lăm mươi sáu tuổi mới thi sơ học, một ông cử nhơn đốt đuốc kiểm khắp xứ họa may mới gặp, mà ông này vừa hơn hai mươi mốt đã đậu cử nhơn, bọn chúng tôi đã phục sát đất rồi. Hướng chi, còn giao thiệp với những nhà tri thức ở bên Pháp, « viết báo bằng tiếng Tây cho Tây nó đọc ». Rồi về xứ, hai mươi hai tuổi đã đăng đàn diễn thuyết trước hàng thương lưu tri thức để nói về sự « cần có một nền quốc học ». Năm sau, 1923, đến hai mươi ba tuổi, lại diễn thuyết nữa, để nói về những « cao vọng thanh niên ngày nay » ...Rồi anh Trí tả một thanh niên,

mặc dầu có thể làm trạng sư làm tòa, mà chẳng cầu danh lợi, đầu hớt bom bè, tóc dài tới ót, mặc cái áo dài đen ôm tờ báo *La cloche fêlée* mà đi mời mọc khách mua các đường phố, không khác chi trẻ em mời « Đông Pháp thời báo ngày nay, thày ! ». Bán một số báo một cắc, mà có khi gặp người kinh bác, phải đứng mà diễn thuyết tranh biện cả giờ, gặp ông Tây nào kỳ khôi cãi lại, thì thiên hạ bu xem hai người « trầm tiếng Tây với nhau », đèn nghẹt. Ban ngày ôm báo lội khắp phố mà bán, ban đêm rút về số 29 đường Pierre Flandin mà viết bài, mà sửa bản vở, mà chuẩn bị cho số tới. Chỉ trong vài năm hoạt động, Ninh đã thành thần tượng của thanh niên. Họ cắt tóc theo kiểu bom bè, dài chấm ót như Ninh. Họ bắt chước chụp hình theo kiểu như Ninh, mặc áo dài, tay chống đầu nghiêng nghiêng, có vẻ trầm tư mặc tưởng. Họ truyền nhau một hai câu đặc sắc của Ninh. Song lúe ấy, người đọc được chữ Pháp không có bao nhiêu. Đám thanh niên sùng bái Ninh càng ngày càng đông, song trong đám, ít có được bao nhiêu đọc được báo viết bằng tiếng Pháp.

Số đọc giả đọc hiểu tiếng Pháp, lúc ấy gọi là hạng thượng lưu trí thức, ban đầu ghi tên mua dài hạn được sáu trăm. Song họ bị chủ tinh, chủ sở hăm dọa, bắt nạt, khủng bố. Họ sợ

mất niêu cơm, nên không dám đọc nữa. Báo gửi theo bưu cuộc cho độc giả ở xa bị ém cả. Đến ngày 14 tháng bảy năm 1924 đến số 19, *La cloche fêlée* dành báo tin rằng mình phải « đóng tiếng chuông chót », vì vốn vẹn có hai trăm độc giả dài hạn mà thôi. Chính số 19 này là số mà anh Tri mượn đọc.

Tôi nghe thuật, say mè như nghe thuật một chuyện thần thoại. Bấy lâu nay tôi thấy chung quanh tôi chỉ những phàm nhân quanh năm lo việc sanh sống thường tình, nuôi những ý giàn trâu cướp ruộng lẫn nhau, lo tranh ngôi thử trong làng, bắt bẻ nhau từng câu từng lời. Tôi chỉ thấy vĩ nhân chỉ ở trong truyện sách, mà tôi cho là thay đều do người bịa ra để đọc cho thú và tạm thoát những cái thường tình. Có dè đâu lại có thể có vĩ nhân xuất hiện bằng xương bằng thịt đêm cẩm cui viết bài có tinh cách quyến rũ mê hồn, ngày gặm khíc bánh mì, hai xu mà ôm báo đi bán, tờ báo ghi những tư tưởng cao quý của mình ? Đến mươi bốn tuổi tôi vẫn tưởng rằng không có một ai làm thần thánh được, và thần thánh chỉ ở trong mơ ước của nhà văn mà thôi. Nào dè lại có người lại làm thần thánh được !

Câu chuyện của anh Tri chấm dứt. Bọn cử tử chúng tôi, kẻ lo ngủ sớm để mai khỏe mà thi, người còn rán òn bài. Tôi mãi trần trộc vì bốn

chữ « cao vọng thanh niên ». Thuở ấy, tiếng Việt ta nghèo, danh từ ít. Hai chữ cao vọng, tôi chưa từng nghe nói bao giờ. Nhưng lấy nghĩa từng chữ mà ráp lại, tôi quan niệm một cái gì cao cả, mà thanh niên nên ngưỡng vọng, tôn sùng, deo đuôi, và nếu cần, hy sinh vì đó được. Mà nếu mà ta rán rán mà ngưỡng vọng, tôn sùng, deo đuôi, hy sinh cho, thì ta cũng có thể hóa ra thần thánh...

Ý nghĩ ấy làm cho tôi không ngủ được. Tôi lấy tờ báo của anh Tri mà đọc. Chữ Pháp lúc ấy tôi còn dở hiểu chưa hết. Nhưng một hai câu, tôi cũng thông. Những câu ấy, tôi học thuộc lòng, bốn mươi mốt năm đã qua, bây giờ tôi còn nhớ.

Tôi xin chép lại đây, để đọc giả nào hiểu tiếng Pháp, thường thức được cái văn phong rắn rời của Nguyễn-an-Ninh :

« A la force matérielle du vainqueur, le vaincu réduit à l'impuissance, peut opposer sa force morale » (1)

« La vraie force de l'homme vient de l'intérieur et non des appareils qui lui confèrent une puissance fragile » (2)

« L'homme qui est né libre, l'est même dans la servitude » (3)

« L'homme fort accepte certains faits, certains états comme inévitables et garde une tête altière au milieu des

humiliations les plus grossières pour songer calmement à l'avenir et préparer un temps où les grossièretés et les insolences des plus mauvais parmi les hommes ne pourraient plus facilement triompher » (4)

« Il est dans l'histoire de tous les peuples qui veulent vivre, des périodes difficiles où la force morale est la seule chance de salut » (5)

Và cũng trong số báo ấy, có trích một tư tưởng của Gandhi, trong ấy có câu « Un seul homme peut défier un empire et provoquer sa chute » (6)

Tôi không được đọc bài diễn thuyết và những « cao vọng, thanh niên ». Suốt mấy ngày ở Sài Gòn để thi, tôi hỏi khắp các tiệm sách. Quyển ấy không còn ở đâu bán nữa. Báo *La cloche fêlée* bằng tiếng Pháp khó kiếm độc giả, song những cái chỉ do Ninh viết bằng tiếng Việt, vừa in ra đã bán hết ngay. Thanh niên thời đó khát khao cao vọng, ngổn ngang văn chương của một anh hùng dám đem vấn đề cao vọng mà bàn bạc với họ. Thuở ấy, tôi chỉ đọc được có một số báo ấy. Câu hiểu, câu không. Cần gì hiểu hết. Một ít câu thôi. Cũng đủ nung nấu trong lòng tôi một chút ấm áp rồi. Cũng đủ cho tôi hé thấy cái cao vọng thanh niên ra sao rồi.

Thi xong, về tinh nhà. Lâu lâu nghe nói Ninh chạy được chút đỉnh

tiền, cho ra báo lại. Rồi nghe Ninh được hai bức lão thành là Phan-Châu-Trinh và Phan-Văn-Trường nâng đỡ : một thanh niên hai mươi lăm tuổi được một cụ phó bảng và một cụ tiến sĩ làm hậu thuẫn. Vinh diện biết chừng nào ! Một thanh niên hai mươi lăm đã khêu ngoi mà đốt được ngọn lửa thiêng trong lòng của đứa trai mười lăm là tôi. Mẫu nhiệm thay ! Bởi vì, nhìn chung quanh tôi, tôi thấy biết bao nhiêu chàng trai, trang lứa tôi, cũng như tôi, mê mải theo cao vọng.

Nay, bốn mươi năm qua. Con đường Amiral Courbet nơi mà tôi gặp gỡ Nguyễn-an-Ninh trong tinh thần, hãy còn đó. Tên nó lại đổi làm đường Nguyễn-an-Ninh, dường như để nhắc nhớ những thế hệ sau này lòng nên nuôi cao vọng. Mỗi lần đi qua, tôi sực nhớ đến sự gặp gỡ của tôi, đứa tra nhà quê mười bốn tuổi, với vị thiên thần sống, mà tuổi chỉ có hai mươi tư. Và mỗi lần sực nhớ như vậy, là mỗi lần tôi tự trách, đầu đã bạc phẩn, răng đã long, cầm bút ngót ba mươi lăm năm mà hồn bút nhát phèo, không rắn rỏi, không quyến rũ, không hấp dẫn không say mê đám thanh niên đọc qua không có cảm giác như đã nốc một chai rượu mạnh, rồi máu chảy mau lên, má đỏ phừng, lòng quên phút những tăm thường mà chỉ nhớ rằng thanh niên phải có cao vọng. Trách mình thật gắt rồi khoan

dung, tôi tìm cách gỡ tội, tự bào chữa rằng mình đã già cỗi, máu đã lạnh lòng đã nguội; điện lực không còn để giữ nhảy dựng ai.

Rồi mơ ước, tôi nhìn quanh, tìm những thanh niên hiện nay đang có cái tuổi của Nguyễn-an-Ninh thời đó : hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi. Trong những thanh niên có tuổi đó, ai là kẻ dám đăng đàn diễn thuyết để đòi hỏi một « nền quốc học » ? Ai là kẻ dám cả tiếng kêu gọi thanh niên ngày nay phải có « cao vọng » ? Ai là kẻ định nghĩa được « cao vọng của thanh niên ngày nay » ra thế nào ? Ai là kẻ dám chủ trương một tờ « cái chuông rè », ngày ôm báo mời mọc khách mua, nếu cần thì tranh biện với họ, tôi về ngồi trước đèn, nghiền ngẫm, viết bài cho số tời ?

Trong khi tôi tìm những thanh niên có cái « caovọng » cũ xưa đến bốn mươi năm, tôi chẳng thấy thứ thanh niên đó. Tôi chỉ thấy đường xá đầy ngheet những xe loáng bóng, những rạp hát với những tranh quảng cáo loè loẹt, những hộp đêm, những phòng trà chi chít hai bên. Đầu óc già nua của tôi từ chối, không chịu chấp nhận những hình ảnh ấy là « cao vọng của thanh niên ngày nay ». Đầu óc già nua của tôi còn vang những câu bằng tiếng Pháp, của Nguyễn-an-Ninh viết trong số độc nhất của *La cloche félée* mà tôi được đọc, và tôi

ẤP THẢO ĐIỀN

CHÍN

Hơn nửa giờ bơi quanh eo giọc
một cái rạch con giữa rừng dừa nước,
xuồng ghé vào một ngách nhỏ bùn sinh.

Mười Tý reo lên :

— Tôi noi rồi !

Chúng tôi lần lượt bước xuống,
tay xách guốc, giày. Quần xắn lên cao,
chúng tôi đi cẩn thận trên những bẹ
dừa xếp chồng lên nhau làm thành
một lối đi dài trên đất phù sa lầy lội.

Tôi nôn nao đến nơi mà chú Tâm
Thề mỗi khi về xứ là cứ xuýt xoa
khen « bà con cô bác thật dễ thương
mà cũng thật tội nghiệp ».

Đi loanh quanh trong rừng dừa
nước độ năm phút chúng tôi ra đến

bờ ruộng và lọt hẳn vào nhà chú Chính.
Chú Tâm Thề reo lên.

— Ủa sao gần đây hả Mười ?
Sao thường khi em chẳng đưa chú đi
dạy ngả này. Để cho chú phải đến bến
đò rồi đi bộ vào đây xa dữ vậy ?

Mười Tý cười :

— Năm thuở mười thì mới có nước
ròng dang cao như vậy, xuồng mới vô
được ngả này đó chú. Chờ thường
ngày thì vô phương vô được. Thôi,
chú với các anh chị đi chơi nghe, em
về ngay kéo nước ròng; xuồng mắc
can em đầy hồng nồi.

Chú Tâm Thề giải thích cho chúng
tôi nghe :

ngồi chầm lá. Chị Hai thấp người hơi mập tóc búi cao thành một búi thật to nước da đen màu bánh ít ngọt. Chị nhoẻn miệng cười đưa cái răng vàng sáng chói ra khi nghe tôi nói tôi muốn chị dạy cho cách chầm lá. Chị ngồi bệt xuống nền nhà gạch, hai chân co lên cắm gác trên đầu gối. Bàn tay đen bóng thoăn thoắt kết những chiếc lá xanh dài vào nhau.

— Ối có khó gì đâu chị. Cái bé đứa thì mình trước sợi làm dây. Mấy miếng lá thì mình banh ra như vậy. Chồng lên nhau như vậy rồi lấy mấy sợi hôi nãy làm chỉ may nó lại. Phải nhớ là đầu sợi mình nên vót cho chọn và cúng để làm kim luôn thê.

Nhà chú Chin không sang trọng như những nhà ở thành phố nhưng không phải là nhà nghèo. Nền lót gạch tàu vách cây nóc lá. Bốn cây cột nhà то bằng một ôm bằng gỗ bàu làng bóng chia nhà ra làm 3 gian, gian giữa có cái bàn tròn để bình trà và gian bên cũng có bộ ván gỗ. Trong cùng cũng có ba bàn thờ như các nhà.

Mặc dù khát nước tôi không thể dùng được chén nước trà quá nóng vừa mới được đun ở bếp mang lên Tôi nghĩ bụng sẽ đến uống ở nhà khác nơi nào có nước nguội.

Vừa bước ra khỏi nhà chú Chin, tôi thấy bốn năm cậu bé tuổi từ tám đến mười lăm đang nhảy tung tung gọi nhau:

— Thầy về bầy ơi. Đi học. Đi học.

Chú Tâm Thể lật đật, kêu một em lại dinh chánh là hôm nay chúng chỉ học buổi chiều, nhưng không kịp. Dứa này la lớn gọi đứa kia ơi ơi chuyền cái tin thầy giáo về đi khắp làng. Trong khoảnh khắc đã thấy lố nhố mấy mươi cô cậu vào khoảng từ năm đến mười lăm tuổi, tay cắp vở, tay xách mục, chạy ào ào về phía trường học. Tiếng cha mẹ gọi con

— Cu ơi, về đi học. Con Gái, mấy chạy ra ruộng kêu anh Hai mấy về đi học coi.

Thằng Ba gọi má nó :

— Má ơi, má xách com ra ruộng cho tía đi, tui đi học bây giờ.

Tất cả chúng tôi đều đứng im, cảm động. Không ai ngờ có những noi trẻ con lại khát khao đi học như noi này.

Nguyễn nói :

— Trời, sao tụi nó ham học dữ vậy. Tôi hồi nhỏ lần nào đi học phải đợi mà đánh mấy roi mới chịu đi.

Chú Tâm Thể cho biết lớp võ lồng được sáu mươi bảy em. Em nhỏ nhất sáu tuổi và lớn nhất mười lăm.

Chợ Thảo gọi chúng tôi :

— Kia, xem kia, thằng nhỏ coi « ngon lành » không ?

Hướng về phía Thảo chỉ chúng tôi thấy một chú bé con độ năm tuổi,

nước da đen bóng, đang cắp sách chạy lúp xúp về phía trường. Nó mặc chiếc áo sơ mi rắn nâu đã phai màu, đeo lô hai cánh tay no tròn. Một tay thì cong lại cắp cuốn tập. Một tay co ngang ngực, thúc cùi chỏ ra sau theo mỗi nhịp chạy của chân. Chiếc áo chẳng gài nút đeo hở cái ngực và cái bụng cũng đen bóng, no tròn. Ngò nhất là cắp đùi rắn, chắc nịch, đen, co vào, thẳng ra đều dặn theo nhịp chạy lúp xúp. Trông « ngon lành » thật !

— A, thằng bé Tư đó chị. Cừ khôi nhứt làng đó chị — chú Tâm Thê chú giải — Chị coi áo chẳng bao giờ cài nút cả. Khi nào mà mấy anh chị về đây nhâm ngày mưa thì mới biết tài cậu ta. Chị ơi nó lăn trùng trực trên đường sinh chẳng biết nhớp là gì cả. Những lúc ấy mà nó có vật lộn với chú bạn nào thì coi mới dễ sợ. Cả hai ôm nhau lăn tròn tròn dưới mưa, trên đất sinh trơn trượt.

Hèn chi mà cắp đùi chẳng chắc nịch, tròn lăn và đen thuỷ.

Chúng tôi tiến về phía trường trong những câu chào hỏi mừng rõ của bà con trong làng

— Chú Năm (1) mời về.

— Chú Năm ghé nhà uống miếng nước. Từ những nhà giàu sang như nhà chú Chín có cột gỗ bau láng có ván gỗ đến nhà nghèo như nhà thằng Nứa thằng Xi, thằng Tép và nhà thất nghèo như nhà thằng Co. Nhà nào cũng mời

chúng tôi vào uống nước. Tôi chứng đó tôi mới tiếc chén nước ở nhà chú Chín vì tuy nước còn nóng mà lại « bảo đảm » hơn. Ở đây hai ba chục nhà mới có một nhà nấu nước trà uống mỗi bữa. Phàn nhiêu người ta uống toàn thứ nước ngầu ngầu vàng hứng từ những nóc lá cũ khi trời mưa. Té ra nhà chú Chín là một trong ba bốn cái nhà giàu nhất Ấp. Ở đây không thể đào giếng được vì đất gần sông có nhiều mồi, nếu đào cạn thì nước sông sẽ theo mồi vào dễ dàng và nước giếng sẽ mặn khi đến mùa nước sông mặn. Cần phải đào giếng sâu từ năm mươi thước trở lên, sâu khỏi lòng sông và đặt ống xi măng thì mới mong có nước ngọt mà uống. Mà đó là chuyện viễn vông.

Dân làng cũng theo đường chú Tâm Thê về dạy học mà mua thức ăn và mang nước về uống.

Có một điều hay là ở chỗ khó khăn nghèo khổ như vậy thì họ thương nhau, những nhà khá giả có ghe thi đợi tới ngày nước rong dun ghe đi chở nước về cho cả làng uống. « Đồi » nước như vậy ở bên Cầu Sơn chỉ tồn có hai đồng ruồi một đôi.

Má thằng Co than :

— Nhà mà không có cái lu thật

(1) Chú Tâm Thê (tổ vẻ kính trọng người miền nam thường kêu theo thứ tự chử chẳng dám kêu tên sợ vô phép).

là khồ vây đó chú Năm. Chỉ có nửa cái lu bể này của bà ngoại cháu cho vợ chồng em. Tui em mua đồi nước nào là uống đồi nước này. Mấy lúc nước kém, ghe chẳng được vào rạch dừa, ảnh phải đi gánh từng đồi một ở bến đò về, trê cả công ăn việc làm. Nguyên ái ngại hỏi :

— Sao chỉ không đề dành tiền mua cái lu. Tôi nhìn quanh nhà chị vừa lắng nghe câu trả lời. Cái chòi lá vuông độ ba thước đường cạnh, hơi xiêu nghiêng về một bên. Một cái võng lem luốc treo trên một cái giường lùn nhưng xem kỹ chỉ có khung giường còn bèn trong là vạt tre. Con « Gái Huệ » độ ba tuổi ngồi chơi với đứa bé mới sanh nằm trong võng. Chúng tôi bốn đứa ngồi trên bộ ván bằng cây. Ngồi vào đã thấy bộ ván gập ghềnh.

— Trời, tụi em có xu nào dành dụm xu đó để mua đở nay cây kèo mai cây cột về mà chống cái nhà này lại. Kéo mưa mưa đây một trận giòng lớn cũng đủ lôi cả nhà đi, hay xô nó sập mất.

Ấp Thảo Điền là một cái ấp gồm bảy mươi lăm nóc nhà do chính phủ Ngô đình Diệm tập trung vào. Người ta hứa với dân là sẽ cất cho họ trường học, trạm y tế, đào giếng và nhiều thứ khác.

Bốn trăm người dân cứ kiên nhẫn chờ. Chờ đã hai ba năm rồi mà chẳng thấy chi.

Má thằng Co tâm sự

— Có một lần con « gái Huệ » nó bịn nhiều quá, đó chị. Em đánh liều ẵm nó đi bộ ra Thị Nghé. Em nó vạy, nắng gió tưởng chết rồi. May sao ông bác sĩ giỏi quá, cho cái viên thuốc gì mà uống vỏ là mát ngay.

Chúng tôi đến trường học, chú Tâm Thề cho các em biết là chiều mời học vì sáng hôm nay chú Tâm dẫn chúng tôi đi thăm ba má các em. Chủ giới thiệu :

— Có anh Năm đây coi mạch giỏi lắm đó các con. Nhà trò nào có người bình anh Năm sẽ đến cho thuốc là hết liền.

Đi thăm khắp xóm thì cũng đủ trưa. Chúng tôi ra về trong tiếng hát tiên đưa của các trẻ em trong làng :

*« Chúng ta là chim bốn phương
bay về đây*

*Về đây chúng ta, sống trong tình
thương*

*Chúng ta là hương gió mang ái
ngàn phương »*

Tiếng hát các em lan dài trên cánh đồng xanh màu mạ nên dù cho bạn về không có ghe, phải đi bộ hơn một cây số ra đến bến đò, chúng tôi vẫn thấy lòng thoải mái.

oOo

Năm ngày sau chúng tôi lại náo nức về thăm Thảo Điền. Lần này chúng tôi đi bằng xe đạp và xe gắn máy: Tôi đèo sau lưng cô bạn tình nguyệt về dày giúp chú Tâm Thè hai lớp ba và tư.

Qua khỏi xa lộ đến con đường đè rộng hơn một thước, sạch sẽ nằm giữa hai thửa ruộng xanh màu mạ non. Hai cột trụ hai bên cổng bước vào ấp trắng xóa nổi bật trên những nóc nhà lá xám lò nhò ở得很 xa. Thấy thì gần mà phải đi quanh hai cây số mới vào đến nơi. Hôm nay vì có một cô bạn bè hơi hối cực, nhất là gấp chô nào đường đè bê lại và gờ ghề. Tôi nghĩ bụng nếu đi được Solex một mình chắc thích lắm. Mạ xanh đẹp quá, gió mát và trời xanh xanh.

Chưa vào mà tôi đã nghe tiếng chào mừng của các em khi bước chân vào cổng ấp rồi.

Cổng làng đây rồi, làng đây rồi, nhà cửa đây rồi, nhưng các em đâu rồi. Sao các em chẳng ra chào chúng tôi? Thiếm Hai, bà Ba thường khi vẫn niềm nở mời chúng tôi vào uống nước sao hôm nay lại ngõ ngang, ngo ngác?

Tôi chợt hiểu khi thấy bốn năm người linh minh mang đầy lựu đạn tay cầm súng tay cầm dao găm đi qua đi lại trên con đường chính của làng mặt hầm hè trông thật dữ tợn.

Bà Ba ghé tai tôi nói nhỏ:

— Hồi hôm mấy ảnh về cắt hàng rào ấp, vào bắt ông đại diện trói ké lại định cắt cổ. Bà con ở đây xin quá họ mới tha, Mấy ảnh còn đòi đốt cái nhà hội. Thôi, khổ quá Chin oi, mấy ông lớn tuổi trong làng phải đứng ra năn nỉ xin vì sợ cháy luôn cả ấp. Cho nên họ thôi, chỉ kéo cho sập. Cháu vô đó mà coi.

— Dạ cái nhà nào vậy thưa bác?

Tôi hỏi.

— Ô, cái nhà hội ở gần trường học đó cháu.

Cái nhà mà khi nào có việc gì ông ấp trưởng đánh trống mời bà con lại bàn đó mà.

Tôi tò mò :

— Cái ông trưởng Ấp này chắc là khó thương lắm phải không bác. Chắc ông ăn hiếp dân lắm phải không bác?

— Đâu mà có cháu, ông đâu có muốn làm đại diện. Mà tại anh em đẽ cử quá phải ra. Làm Ấp trưởng thì có chí đâu mà ăn hiếp ăn đáp

— Vậy sao mấy ảnh đòi giết ông ta?

— Thị bác có biết mấy ảnh muốn gì đâu. Nhờ ông dẽ thương nên bà con mới xin tha ông và ông mới khỏi chết đó. Vậy nhưng họ bắt ông phải hứa không làm Ấp trưởng nữa.

Người lính địa phương quân đến
lắng nghe chúng tôi nói.

Tôi hỏi :

— Sáng nay sao bác chẳng đi cấy
hả bác ?

Bác Ba trả lời :

— Bị chuyện hời hòm thành ra
các ông dày cẩm không cho dân ra
khỏi Ấp ngày nay. Chờ khám xét lại.

Chúng tôi đi lẩn vào xóm...

Hai bên đường từ người lớn trẻ
em cho đến thú vật cây cối đều im lìm
xác xơ, ngạc nhiên. Vài em chạy lai
năm tay chúng tôi, đi theo, im lặng.

Anh tôi trình giấy với người quản
nhàn và hỏi :

— Thưa ông có việc chi vậy ?

— Dạ thưa hời hòm Việt Cộng về.
Thầy nghĩ coi, phải có *tui nó* ở đây,
ở chính trong ấp này *tui nó* mới về
được chờ. Tôi sẽ « lôi đầu » *tui nó* ra.



Trời vẫn vũ rồi đồ mưa. Ngôi
tường lá của chú Tâm Thè thấp quá,
nước tràn vào ướt cả nền. Khi trời tạnh
chú Tâm Thè và chị Út ở lại đánh một
hồi trống gọi các em vào học còn
chúng tôi ra về.

Tôi dắt xe đi độ hai mươi thước
thì tưng khói sinh theo bánh xe đinh
vào vè bít nghẹt. Xe chẳng còn lăn
bánh được. Chúng tôi phải đi tìm cái
que cứng để khui bùn ra. Một lúc sau
bánh xe lại đóng cứng không thể dắt
đi. Ra về từ khi chín giờ mà mười một
giờ hơn chúng tôi mới đi khỏi khoảng
đường đê. Sinh còn nhiều quá nên
chiếc Solex của tôi đập hoài chẳng
nổ máy.

Chẳng dón được xe ở Xa lộ nên
tất cả chúng tôi đều phải đi bộ
về Saigon.

Đi bộ thì cũng chẳng sao nhưng
mà những điều mắt thấy tai nghe vừa
rồi khiến cho trời nắng càng nắng
thêm, đường dài càng dài thêm, chân
càng mỏi thêm. Phải chi chúng tôi có
dủ an tĩnh để mà nghĩ đến con sòng
và hàng dừa nước xanh mát hòn nợ.

CHÍN

33.



TRÍ NHỚ HOANG VU VÀ KHÓI

HOÀI-KHANH

MỘT đêm kia từ một tỉnh nhỏ ở miền trung có chuyến tàu hỏa khởi hành vô Nam. Đó là một đêm trăng nhưng bầu trời không sáng tỏ lắm. Đường như sương rất nhiều và bầu trời vì thế nhòa đục trong cơn gió tự Trường sơn thổi về nghe như một niềm thè thiết. Chuyến tàu thì dài và chạy rất chậm, rất chậm, rất chậm, Trong toa tàu đường như có một vết thương đang bốc hương ngọt ngào, đang sáng chói, đang chuyển rung theo nhịp điệu i àm, rầm rập của những bánh sắt đồ xuống con đường dài hiu hắt đã có từ ngàn năm. Vâng, đó là một vết thương. Vết thương thật sự, bởi vì con ong bầu vẽ đã chích vào má chàng thanh niên vào buổi chiều trước khi chàng

bước lên chuyến tàu hỏa đề vô Nam. Chàng tên là Vũ. Vũ ngồi đó, rất im lặng. Thỉnh thoảng chàng đưa tay lên rờ nhẹ dưới con mắt trái. Mấy ngón tay chàng nghe một sự mát lạnh khó chịu, đồng lúc có một cái gì cắn cấn nhưng nhức dâng lên. Chàng khẽ xuýt xoa và bỏ bàn tay xuống. Tự nhiên chàng cúi thấp đầu xuống. Chàng cảm thấy như tất cả những cặp mắt trong toa tàu đều đồ dồn về nhìn chàng. Chàng nghe thấy ở cổ họng mình như có một cái gì ứ nghẹn. Chàng muốn biến mất ngay. Nhưng thực ra có ai chú ý đến chàng đâu. Chẳng thể mà trong toa tàu đã nồi lên tiếng ngày ngủ đều đều cùng với tiếng gió rit qua cửa nghe đều đặn, nhịp nhàng, hòa điệu với những bánh xe lăn thỉnh

thoảng rú lèn khi chuyến tàu từ chỗ rậm kín chạy ra khoảng trống hoặc lướt qua một khúc quanh. Rừng trùng trùng cứ tiếp tục bỏ lại đằng sau. Và vết thương kia như đã thực sự thắp sáng cả toa tàu và thắp sáng cả bầu trời mờ đục ánh trăng sương. Có thể nào một vết thương làm mất đi cái hình thù đã mang vết thương đó ? Thực ra thì Vũ vẫn còn ngồi đó một góc trong toa tàu hạng ba đầy những người. Chàng giường cặp mắt nặng nhọc nhìn ra cửa. Những cuộn khói bay đi trong một đêm trăng mờ mờ như đêm nay cùng với tốc độ của chuyến tàu lướt tối thì thật ra đó không phải là khói nữa. Đó là hình ảnh hư hư thực thực của cuộc đời. Tự nhiên Vũ muốn mình được là khói. Những sợi khói chỉ một đêm nay. Để bay đi. Về đâu ? Để tan biến chăng ? Để quên hết đời sống của mình trong những tháng ngày đã cũ chăng ? Nhưng khói đã bay rồi và Vũ thì vẫn còn ngồi đó. Một cách co ro. Một cách không làm sao diễn tả được. Nhưng Vũ biết rằng một lát nữa thôi, khói lại từng đợt bay đi. Vũ ơi, sao mi vẫn còn ngồi đó. Ngày mai còn xa lắm phải không nhưng hôm qua những thoáng hiện chập chờn, những khắc khoải, âu lo vẫn còn nguyên vẹn, dày tròn để cho vết thương đêm nay thêm phần cay đắng. Rồi mi sẽ làm gì ở một thành phố lạ với một vết thương ? Dù là một vết thương nhẹ. Con ong chỉ chích một cái thôi mà.

Và cái nỗi im lặng huyền hoặc trong toa tàu mà Vũ đang ôm ấp, đang muốn tan biến đi trong đó, chợt vỡ ra, một cách dịu dàng như mặt hồ chợt xao động, khi có tiếng nói của người. Đó là tiếng nói của một cô gái, thanh thanh, dịu dàng, quen quen và Vũ đã bừng tỉnh. Và vết thương kia cũng tan biến đâu mất.

— Toa dưới kia bị xét giấy.

Tự nhiên cả toa tàu đều nhao nhao lên, tiếng cựa mình vươn vai, tiếng ngáp dài của một ông lão và giọng nhứa nhựa khàn khản.

— Xét với xung làm chi cho mệt.

Có tiếng đáp lại :

— Đừng có ngứa miệng nói bậy mà mang họa !

MẤY con gà bị nhốt trong giỏ nghe tiếng động vùng dậy đạp lắn nhau kêu oác oác. Một cu già bật diêm đốt thuốc, lúc đó cô gái bước trở tới trước mặt Vũ. Hết nhiên Vũ nghe một tiếng thét lạnh lùng trong cung tận linh hồn mình. Hay là tiếng còi tàu rú lên khi đến gần một ga xe cung lúc đó ? Thật ra thì que diêm đã bật lên rồi. Đã cháy rồi. Và chỉ một thoáng thôi, Vũ biết rằng mình đã hồi sinh. Nhưng mà vết thương vẫn còn đó, bởi vì bàn tay Vũ lại rò lên phía dưới mắt trái. Không hiểu tại sao. Trong lúc chói với tâm thần định hỏi lại

minh chẳng, hay là đè vuốt ve cho qua nốt một đèm trên một chuyến tàu rất dài chạy rất chậm, rất chậm, rất chậm... Bầu trời vẫn ánh trăng mờ huyền hoặc giải lèn khói rừng đen sì như lui lại dần sau. Thỉnh thoảng cơn gió ủa vào toa tàu nghe lạnh mát cả người. Vũ thấy cái dom thuốc của ông lão ngồi đối diện như một vì sao càng lúc càng sáng lóe lên như một chiếc vung lớn dần phủ xuống cả chuyến tàu, cả khoảng núi rừng trùng điệp và cả những ý nghĩ chập chờn, leo lét của Vũ.

Sau cùng, không hiểu sao Vũ lại dám nói với cô gái :

— «Cô cứ ngồi vào góc kia đi. Cố bác dây bảo lãnh dùm cho không sao đâu. Tôi cũng nhờ bác đó. Tôi cũng... vậy mà... »

VŨ định nói rõ nhưng thấy không tiện dành thời. Thật ra thì Vũ nhớ người soát vé bảo lãnh thật. Đó là bác Tư mà người bạn của Vũ mời giới thiệu vài giờ trước khi lên tàu. Khi lên tàu Vũ định nói chuyện với bác Tư nhiều hơn để tìm hiểu và cũng để cho quen biết nhau hơn nhưng... thời mà nhắc làm chi. *Con ong chỉ chích một cái thói mà.* Vậy là giữa hai người như một kẻ lạ. Hơn nữa, bác Tư lại có một cô con gái cùng đi với bác. Và điều đó đã làm Vũ đau đớn còn hơn nơi chỗ sưng lèn. Thật ra có phải Vũ e thẹn vì sự có mặt của cô gái con bác Tư

đâu. Phải nói rằng Vũ cảm thấy nhục nhã mới đúng hơn. Nhưng rồi tiếng nói đã vọng lên và que diêm đã bật cháy rồi. Vũ đau còn miên man nghĩ đến ai nữa. *Que diêm đã bật cháy rồi. Thời. Cứ ngồi đây. Như cảm. Như không hề thấy. Như đã là những sợi khói bay đi trong sương khuya huyền hoặc. Em cũng trở về thành phố sao. Chắc em không thể nào nhận ra anh. Thời em cứ ngồi vào góc đó đi. Cứ ngồi xuống đi em. Ta gặp nhau như thế này là quá đủ. Cần gì em phải biết có anh ở trên một chuyến tàu chạy rất chậm, rất chậm, rất chậm, như thế này. Que diêm đã bật cháy rồi. Cũng như que diêm anh đã hồi sinh. Nhưng cũng như que diêm, anh chỉ hồi sinh được trong khoảnh khắc thôi. Như mắt em khẽ chớp một hôm nào trong rừng tranh xào xạc nắng ngày trưa. Hết ngồi xuống đi em. Cho anh được ngắm nhìn lại quá khứ của mình dù quá khứ rất mỏng manh. Nhưng vẫn là quá khứ với những năm tháng thấy dài hơn sự sống. Thấy dieng lảng hồn chiều thao thiết nhớ quê hương. Nhớ thành phố, con sông anh đã lớn lên với bao nỗi vui, buồn. Nhưng khi bước chân về thành phố quê hương, anh lại phải ra đi. Để đến một thành phố xa lạ khác. Để làm gì. Không hiểu được. Để sống ở đó và tam hồn luôn vọng về một nẻo nào xa vắng : Quê hương. Và em nữa chứ. Phải không Liêu. Làm sao anh*

không nhớ Liêu cho được. Bởi vì trong một giây phút thiêng liêng nào đó ta trót gặp nhau, nhìn nhau, thì khoảng không-thời-gian đó sẽ mãi dừng lại muôn đời trong bốn con mắt, trong hai trái tim và trong nỗi thao thức không cùng của con sông di những bãi triều mòn mõi suốt thiên thu. Em hãy ngồi xuống đó đi Liêu. Ngồi xuống đi em và hãy lắng nghe trái tim mình đập như tự thuở nào. Nhưng làm sao em biết anh có mặt ở trên chuyến tàu này. Nó dài lắm phải không. Và chạy rất chậm. Nhưng làm sao anh dám nói với em là chính anh đang ngồi trước mặt em. Đang nói với em. Có lẽ vì anh đã mang một vết thương rồi. Liêu ơi, ai sinh ra đời mà lại không mang một vết thương. Anh hèn nhát quá phải không. Anh ich^{ký} quá phải không. Tất cả những gì xấu xa anh xin nhận lãnh. Nếu sau này linh hồn em sẽ bừng hiện mà nói cùng em rằng đêm hôm đó... trên chuyến tàu vô Nam đó, chính là anh. Anh đang ngồi cùng em trên một chuyến tàu để cùng xa cách quê hương. Nhưng thực ra chính vì muốn gìn giữ một cái gì... mà anh đành cảm lăng. Ai sinh ra đời mà không mang một vết thương. Anh có sợ gì vết thương đâu. Chỉ sợ linh hồn em đau xót. Thế thôi. Chắc gì sau này ta sẽ gặp nhau. Nhưng thôi. Liêu ơi. Để anh cố quên...

— Không sao đâu em, có qua đây, cứ ngồi xuống băng đi.

BÁ C Tư nói, «Có quen với cậu đó hả » bác Tư chỉ đến Vũ. Cô gái ngồi nhìn sững sờ không biết đầu đuôi ra sao và có vẻ e thẹn.

Vũ vội nói, không quên đưa bàn tay xòe phủ lên phía má trái :

— Chắc cô ấy cũng ở trong tình cảnh như cháu, bác làm ơn giúp cho cô ta.

Bác Tư là người kiêm soát vé xe, nhân dịp nghỉ phép về thăm bà con. Bạn Vũ là cháu của bác liền giới thiệu nhờ bác đưa Vũ vào một tỉnh ở miền Nam nơi đó Vũ có người bà con. Bởi Vũ mới tản cư về thiểu giấy tờ hợp pháp ở dưới này. Cũng may mà Vũ gặp bác Tư. Bác thật là tốt và hiền lành. Dù tuổi già bác vẫn còn có một nụ cười thật tươi và phúc hậu nữa là khác.

Cô gái không hiểu sao Vũ lại ra tay giúp cô ta làm chi vậy. Có mục đích gì chăng ? Khi ngồi xuống một góc rồi cô ta mới định thần nhìn kỹ vào Vũ và bác Tư. Cả hai đều xa lạ. Bỗng dung lại đòi cứu giúp cô. Thật là lạ. Cô đang phân vân tự hỏi thì viên kiêm soát đến. Y rọi ngọn đèn pin từ góc này đến góc kia, hỏi giấy người này người nọ.

Bác Tư liền chỉ vào Vũ và cô gái, nói :

— Ông anh ơi, đây là hai đứa cháu của tôi. Tản cư mới về. Tôi đưa về trông xin giấy tờ.

Khi ngọn đèn pin của viên kiềm soát rọi qua khắp toa tàu một lần nữa và bóng y khuất sau cánh cửa mở ở toa sau, cô gái bỗng có một cảm giác băng hoàng, e thẹn và nỗi tủi hổ xót xa như chấn động ở ngực nàng. Trước mặt nàng chàng thanh niên kia — Vũ — như là một điều gì không sao hiểu được. Nàng tự hỏi đó là một người tàn tật chàng ? Khuôn mặt không có vẻ gì bình thường như mọi người. Nơi má trái dưới con mắt sưng lên no tròn bóng lưỡng, con mắt bị hip lại như mắt heo nhám lại nhưng lại phồng lên. Cái mặt như thế thoát trong vừa thấy dễ sợ vừa thấy lấy làm lạ không hiểu tại sao. Bởi vì nếu bị thương sao không thấy băng bó gì cả mà cũng không có một ti thuốc đỗ nào cả. Còn tàn tật chàng ? Cô gái chưa bao giờ thấy một người nào bị tật lạ kỳ như vậy. Thế mà đã là vị ân nhân của nàng. Vài phút sau khi viên kiềm soát đi qua, cô gái quay mình lại nhìn ra ngoài khung cửa. Cùng lúc con tàu chạy chậm lại và một hồi cỏi lạnh lanh thét lên giữa đêm khuya. Ánh trăng vẫn mờ nhạt càng huyền ảo hơn khi cô gái nhìn thấy những sợi khói bay dọc theo toa tàu. Và một điều mà cô gái cảm thấy mạnh hơn hết trong lúc này là chuyến tàu chạy quá chậm. Nàng muốn lúc này nó đến ngay nơi nàng định xuống. Nàng muốn làm một người vong ân, không biết đến ai và

chạy đi mất. Thế là xong. Khỏi cần ái ngại vẫn vơ gi cá. Bây giờ chàng thanh niên đã đi đến ngồi một góc khác sàu khi thương lượng với một người đã ngồi ở đó. Như vậy chàng ngồi ở một góc lệch với nàng. Và như thế nàng không sao nhìn thấy khuôn mặt kỳ dị của chàng thanh niên đó nữa. Nàng tự hỏi : « Có phải y lần trốn mình không ? » « Như thế càng đỡ cho mình » Bởi vì nhìn vào cái mặt đó không ai mà không tự hỏi điều này lẽ nọ cho được. « Nhất là y lại đã giúp mình. Thời buổi này có được một người giúp mình đâu phải là một chuyện thông thường. Thời. Cũng xong. Cứ ngủ một giấc cho khỏe. »

THAY dời chỗ rồi, tâm hồn Vũ mới cảm thấy lắng xuống để nghĩ đến một cái gì hiện không có ở đây và cũng không làm sao có thể có được ở đây. Nhưng nó đã có trong ý nghĩ đuổi bắt, hồi tưởng của chàng ngay trên toa tàu hạng ba đồng đảo này. Bởi vì ngay tại nơi đây vết thương ~~—~~ chàng bừng lên qua sự thôi thúc của một vết thương sâu hơn, kin đáo hơn. Vết thương ấy đã kết thành từ ngày chàng còn lạc lõng bơ vơ ở vùng rừng núi miền Trung nước Việt thân yêu. Những dời tranh. Những rủ cát. Những tháng ngày chờ đợi.... tưởng không bao giờ người ấy cũng chỉ để vọng về một nẻo không gian quen thuộc : Quê hương. Và quê hương ơi,

trong lòng chàng cũng đã trở thành là một vết thương sâu thêm, kín thêm và còn mãi như quê hương đã mang trong nỗi buồn gục ngã của bao mái đầu xanh. Tự nhiên Vũ nhớ đến Alan Paton, một nhà văn Nam Phi, gốc người Anh nhưng lại đứng vào hàng ngũ những người Nam Phi da đen chống lại nạn kỳ thị chủng tộc. « Hãy khóc đi hối quê hương thân yêu » đó là nhan đề một cuốn tiểu thuyết lớn của Alan Paton mà Vũ, cũng như Alan Paton, muốn gào thét lên cho nhân gian biết rằng « Quê hương đang khóc than đó » các người con của quê hương sẽ làm gì ? « Hãy khóc đi hối quê hương thân yêu » *Hãy khóc đi Liêu. Hãy khóc đi Vũ. Vì ít lâu nữa thuyền tàu sẽ đến nơi chúng ta muốn. Và anh sẽ bước đi. Em sẽ bước đi. Trên mặt đất bờ phờ, xa lạ. Trần gian muôn đời vẫn là trần gian chung. Nhưng Liêu ơi, em muôn đời vẫn là của riêng anh. Dù một lát nữa thôi. Anh sẽ bước đi. Em sẽ bước đi. Trên một thành phố xa lạ. Đáng diệu bờ phờ, mỏi mệt.* « Hãy khóc đi hối quê hương thân yêu ».

GIỮA vùng rừng núi miền Trung, một buổi trưa nắng chàng thanh niên lầm lũi bước đi. Nắng trưa gay gắt xuyên qua kẽ lá rừng cây phản chiếu lại những giọt sương long lanh trên cành lá khiến khu rừng như một biển kim cương chấp chời, chấp chời. Con đường mòn cát lún xuống dưới

bước chân nặng nề cơ hồ như rời rã của chàng. Bởi vì chàng đã bách bộ từ sớm tinh sương cho đến giờ. Một công tác khẩn cấp mà chàng phải thi hành. Và chàng đã đến khu rừng này vào một buổi trưa. Nắng tuy chói chang nhưng nhờ cây rừng rậm rạp hai bên nên không nóng bức mấy. Thỉnh thoảng đồi tranh nghiêng ngả như những dọn sóng nhấp nhô và một làn gió thật mát rượi thật khỏe khoắn thổi đến người chàng. Phấn khởi chàng hát lên và khu rừng đã hoang vắng như lại càng đứng lặng bất động chỉ còn tiếng hát vui tươi của chàng vọng lên như để cùng hòa điệu với tiếng chim ríu rít vang lừng.

Qua khỏi khúc quanh khu rừng rậm là đến một đồi tranh với rừng chòi bát ngát chạy thẳng về chân núi Tà lung phía phải. Trước mặt chàng con đường cát đỏ thẳng tắp hiện ra với ánh nắng chói chang như vừa thoát được sự kìm hãm của cây rừng, nắng sáng hồng lên với con đường đỏ, với rừng tranh vàng úa, với cơn gió hiu hiu như từ một cõi nào xưa cũ lăm thoi về đây. Hốt nhiên chàng đứng khụng lại. Đối diện với chàng ở cuối đường bỗng sừng sững hiện lên hình bóng một người con gái. Nàng chỉ mặc bộ đồ bà ba đen. Thật giản dị. Nhưng hai con mắt. Hai con mắt diệu vợi và sâu trầm. Và đôi má như hồng lên với màu cát đỏ dưới chân thon với màu vàng úa của rừng

tranh già cỗi và nhất là với mầu nắng gió như của một cỗi nào xưa cũ lắm thời về đây. Nàng thật mảnh mai. Vậy mà một mình giữa khu rừng hoang vắng. Nàng mang một chiếc xác. Vậy thì thêm một hình ảnh đẹp nữa. Nàng đi khâu vá vết thương cho những kẻ «nguyễn đi khâu vá cơ hàn mai sau». Như thế làm sao một kẻ mới tập tành làm thơ như Vũ không thấy cỗi lòng bôn chôn cho được. Chàng đứng lại một lát lâu. Hai bàn chân như mỗi lúc lún sâu dưới cát mềm. Nàng cũng đứng lại một lúc nhìn chàng, bàn tay phải vịn vào chiếc xác ngang hông, bàn tay trái đưa lên gạt nhẹ mái tóc dài bay tung ra trước, bởi một cơn gió mạnh từ sau lưng nàng thình lình thời đến. Nàng thật là mảnh mai.

THẾ là Vũ đành phải quay trở lại. Thế là Vũ đã thua. Nhưng thua một người con gái còn nghìn lần hơn thua kẻ thù dân tộc có phải không. Vũ cứ bước đi. Nàng cứ bước đi. Thỉnh thoảng mái tóc dài tới thắt lưng của nàng vụt tung lên như đàn chim sẽ bị tiếng động vụt bay tung lên. Lùi thui theo người con gái được một đoạn đường khá xa thì Vũ bỗng sực nhớ đến phận sự mình. Cũng đến hơn hai cây số là it. Đến trước đoạn rừng sâu tối hơn queo về phía trái, cô gái bèn đứng lại và quay hẳn người lại. Nàng đứng đó. Như một bức tượng uy nghi. Bốn con mắt có dịp phản kích lẫn nhau. Vũ cũng đứng lại và gương

cặp mắt không chớp. Có lẽ đó là lần thứ nhứt trong đời chàng thấy mình quá can đảm như vậy. Từ bao giờ dõi với những người con gái, chàng chỉ «léo děo» theo sau và khi bắt gặp người ta ngoảnh lại thì hối hả quay đi, y như một kẻ trộm tên tò bị bắt giữa đám đông. Có gì lạ lắm đâu. Bởi vì người con gái đẹp quá. Và cái không khí «ngày trưa» của rừng tranh bát ngát đã làm tăng thêm sự can đảm cho Vũ không ít. Thật ra thi trong tâm hồn của Vũ lúc đó như đã say. Đã chín mùi đến cái độ phải rung xuống. Nghĩa là cứ léo děo theo sau người con gái mà không biết tại vì sao. Nhưng rồi cơn say cũng phải tỉnh. Và Vũ đành đứng lại khi bóng người con gái khuất dần vào khu rừng sâu tối. Nàng đã nhìn Vũ thật lâu. Bốn con mắt. Đó là một điều kỳ bí.

PHẢI đi trở lại đoạn đường vắng vẻ khá xa lần thứ hai với một tâm trạng nôn nao, mắt mát, tiếc nhớ, khiến bước chân chàng như sâu lún dưới cát mềm. Đến phút này chàng mới cảm thấy ở cõi mình như bị nóng bỏng. Nhưng đến đoạn đường mà người con gái bỗng hiện diện, chàng không quên nhìn xuống dưới đường để tìm kiếm dấu chân nàng. Sau này, hồi tưởng lại chàng đã có dịp viết một bài thơ về dấu chân trên cát đó. Ngày giờ thì chàng không

nhó gì. Nhưng lúc chàng viết, đó là một bài thơ có văn điệu đàng hoàng. Đại ý diễn tả nỗi tiếc nhớ, mất mát về cái hình ảnh bàn chân in trên cát sẽ bị chôn vùi trong quên lãng của thời gian. Nhưng không làm sao quên được, bởi vì một lần những bàn chân thật sự bằng máu xương hồi hộp, rung chuyển đã dẫm lên đó. Đoạn kết bài thơ còn nói đến một hình ảnh bi đát của cuộc đời. Đó là một bàn chân của một người con gái tuyệt đẹp dẫm lên cát lẩn lộn với những dấu chân cọp giữa khu rừng hoang vắng được nổi tiếng là nơi nhiều cọp hơn hết ở vùng đó. Bây giờ và cả lúc viết bài thơ đó, Vũ cũng không làm sao diễn tả được cái tâm trạng của mình khi thấy bàn chân cọp năm móng sắc bén in bên cạnh bàn chân năm ngón thon muốt dịu dàng và cái gót chân hép lại ở phía sau một cách tròn trịa. Một cách không gì quên được. Nhưng mà hiện giờ thì bài thơ đó Vũ đã quên. Chàng chỉ còn mang máng nhớ lại hình ảnh hoang vu của khu rừng vắng vẻ và những dấu chân. Và bốn con mắt. Đó là một điều kỳ bí...

VÀ chuyến tàu rất dài qua đêm trăng mờ huyền hoặc đêm nay cứ chạy mãi không ngừng. Nhưng chạy với một tốc độ — mà theo Vũ — thì rất chậm, rất chậm, rất chậm, rất chậm...

Anh Vũ,

Tự kẽm chẽ lòng mình mãi nhưng rồi sau cùng em cũng phải viết cho anh bức thư này. Thật ra thì đối với anh, em chỉ là một kẻ lạ, chỉ gặp nhau một lần có gì mà phải thư với từ cho nó mệt ra. Trong khi chúng ta còn phải làm một cái gì cho quê hương đang ngút ngàn lửa khói. Và giặc Pháp vẫn còn trên xíu sở thân yêu của chúng ta có phải không anh ?

Nhưng em phải nói rằng em đã có dịp biết anh và nghe nói đến anh nhiều lắm. Chắc anh làm gì nhớ đến em trước khoảng thời gian gấp gáp giữa rừng tranh. Để em sẽ nhắc cho anh rõ.

Anh còn nhớ cái đêm mà mấy người bạn đưa anh vào nhà mà Tâm ở Tà Dương không ? Đêm đó em đã nghe thấy cái hơi nóng ấm áp của thân thể anh. Đó là lần đầu tiên trong đời em. Bây giờ anh nhớ ra rồi chứ ? Anh bị bệnh thông mạnh nên về đêm cặp mắt không trông thấy được gì. Đêm đó kẻ thù bỗng làm cho chúng ta gần nhau hơn. Đầu khi kẻ thù cũng có ích chử anh nhỉ. Đại bác ở đồn Ma làm bắn lên vùng chúng ta trú ngụ. Và dù muốn dù không em phải dắt anh chạy ra hầm trú ẩn.

Lúc đó mà anh cũng e thẹn nữa chứ. Rõ là thi nhân có khác. Em phải giục anh, anh mới nắm chặt tay em và hai đứa mình chun xuống hầm trú ẩn trong khi đại bác nổ vang rèn ở xung quanh. Thật ra, lúc đó, trong lòng em cũng đã nô tung. Chỉ cần... Nhưng sợ anh hiểu lầm. Sao anh điềm tĩnh, dũng dung thế nhỉ. Vậy mà anh lại làm thơ. Cũng lạ. Nhưng em không trách gì anh, bởi vì em cũng nghĩ đến cặp mắt mờ to mà bóng tối vẫn là bóng tối, đó là một điều mà chính em cũng không sao chịu nổi. Chỉ thiếu sinh tố thôi mà. Đôi khi những điều vụn vặt như thế cũng làm cho đời sống đau khổ nhiều hơn. Và quê hương nữa. Sao những bài thơ của anh thường nói đến hai chữ Quê Hương thế nhỉ. Quê hương bây giờ đã bốc khói. Và chúng ta sống ở đây, nơi cuối bãi đầu ghềnh để từng đêm nghe trong con gió hát húi tự chốn nào thổi về vi vút bên tai như nhắc nhở cái tên quen thuộc : Quê hương ! Quê hương !

Anh Vũ ơi,

Thế là từ đây anh đã biết em rồi đó. Nhưng từ đây anh cũng sẽ mất em trong cái xung động bốn bên của xóm làng lùa khói. Anh hãy quên em đi. Nếu cần, anh sẽ nhớ đến em qua hình ảnh

« rừng tranh khởi nắng ngày trưa », vậy là quá đủ rồi. Được thư này, chắc anh không thể nào gấp em nữa. Giữa những cuộc riêng, chung rời rã, đôi khi người ta cũng phải biết mím môi lại để quên đi những nỗi niềm riêng... Phần em, suốt đời, em sẽ nhớ mãi cái buổi trưa hôm đó. Em sẽ mang theo làm vốn liếng....,

Thư đã quá dài phải không anh. Nhưng anh hãy đọc lại đi nhé. Nếu cần thì đọc mãi suốt một đời mình. Nếu cần thì quên phút đi. Riêng em thì vẫn là em. Nghĩa là chỉ thực sự làm thân con gái vào một buổi trưa. Ôi một buổi trưa húi hắt và nghìn trùng đến thế.

Thôi xin tạm biệt (hay vĩnh biệt) cùng anh.

Lê thị Hằng Liêu
oOo

GIỮA những tiếng ồn ào rầm rập của những bánh xe lăn, Vũ vẫn cảm thấy bức thư của Liêu thành ra một tiếng động lớn hơn và dần phủ xuống thân thể chàng. Chàng thu hình lại, như cố che dấu cái khuôn mặt của mình. Nhưng người con gái bây giờ đã khuất lấp, bởi cách một góc chéo giữa toa tàu đầy ắp những người, hành lý, gà vịt, cá mắm.

Chàng đưa tay lèn sờ vào phía dưới mắt trái. Chàng không còn có cảm giác gì nữa cả. Tất cả chỉ còn lại một sự tê nhức. Tất cả chỉ còn lại một chuyến tàu chạy rất chậm, rất chậm, rất chậm. Vũ làm thăm : « Nếu cần thì sẽ đọc mãi suốt một đời mình ». *Vàng, anh sẽ đọc mãi mãi bức thư suốt một đời mình.*

Trong cái tâm trạng mệt mỏi, tê nhức và sần sượng cùng khắp thân thể, phút giây đó Vũ muốn mình biến thành những sợi khói. « Vàng, những sợi khói chỉ một đêm nay ».

HOÀI KHANH

Cáo lỗi

Vào giờ chót vì lý do ngoài ý muốn của tòa soạn nên phải gác lại truyện ngắn « Cuối đường » của Võ Hồng ở trang 34—43. Đề thay vào đó—vì không thể để 10 trang trắng được, nên Hoài Khanh phải viết vội vàng một truyện ngắn khác bù vào chỗ trống đó

Tòa soạn G.T.Q.M. xin cáo lỗi cùng tác giả Võ Hồng và bạn đọc.

BÁCH KHOA THỜI ĐẠI

Phát hành ngày 1 và 15 mỗi tháng

BÁN NGUYỆT SAN NGHỊ LUÂN VĂN NGHỆ

NHÀ XUẤT BẢN LÁ BỐI

Đã phát hành những tác phẩm các bạn mong đợi

- **BÔNG HỒNG CÀI ÁO** của Nhất Hạnh
(in lần thứ hai) giá 10 đồng
- **TÌNH NGƯỜI** của Tâm Quán
(in lần thứ hai) 152 trang, giá 36 đồng
- **CÂU CHUYỆN CỦA DÒNG SÔNG** của Herrmann Hesse
giải văn chương Nobel, bản dịch của Phùng Khánh và Phùng Thăng
240 trang, giá 50 đồng
- **ĐẠO PHẬT NGÀY NAY** của Nhất Hạnh
(in lần thứ ba) 146 trang, giá 45 đồng
- Sách sẽ được gửi bảo đảm đến nơi nếu quý đọc giả ở xa.
Thư từ và tác phẩm xin gửi về THANH TUỆ.
Bưu phiếu xin đề Ông TRƯƠNG PHÚ, hộp thư 935, Sài Gòn.

Hồ sơ văn nghệ

VĂN CHƯƠNG KỊCH TIỀN PHONG VÀ... CHÚNG TA

TAM ÍCH

Những văn đề văn nghệ áu mỹ thì nhiều lắm, nhưng vào giữa thế kỷ hai mươi có hai văn đề lớn trong một số văn đề lớn khác : là văn đề *văn chương kịch tiền phong* (littérature dramatique d'avant-garde) và văn đề *tiểu thuyết mới* (nouveau roman). Tôi xin nói về văn đề trên trước : nói nó là một văn đề cũng được mà nói nó là một hiện tượng văn nghệ cũng được : nó đương trưởng thành ở Âu Mỹ.

Nó phát sinh vất và lầm. Nhưng tới lúc trưởng thành thì nó lại chóng... lớn : nó lớn vùn vụt, lớn ngang tầm nhận định và tầm thông minh của người áu mỹ, nhưng tốc lực trưởng thành của nó lại đi quá tầm thông minh và hiều biết của người Việt Nam — nói tri thức giới Việt Nam thì đúng hơn. Nói vậy bởi vì thế nào rồi nó cũng.. qua đây, cũng như ngày xưa những chủ

nghĩa *lãng漫, tả chán...* đã qua với ông bà chúng ta với chính chúng ta vậy : hiện thời «hành trình» của nó qua Việt Nam đương dè dặt — có thể nói là chưa có hình bóng nó thì đúng hơn — nhưng ở Đông Kinh bên Nhật bỗn chẳng hạn thì nó đã nghênh ngang và có vị trí rồi !

Lãnh tụ văn nghệ của phong trào văn nghệ *kịch tiền phong* ở Pháp là các kịch gia Ionesco, Adamov, Beckett, vân vân. Những vở kịch điển hình của nó là : *En attendant Godot* của Samuel Beckett, *La cantatrice chauve*, *Les chaises*, vân vân, của Eugène Ionesco, vân vân. Cũng nên thêm *Le balcon* chẳng hạn của Jean Genêt là một kịch gia thi gia văn gia được Jean Paul Sartre thương lầm, quí lầm... Cách đây chừng năm mươi năm, khi Beckett và Ionesco... viết xong kịch của họ và đưa cho

Hồ sơ văn nghệ

VĂN CHƯƠNG KỊCH TIỀN PHONG VÀ... CHÚNG TA

TAM ÍCH

Những văn đề văn nghệ âu mỹ thì nhiều lắm, nhưng vào giữa thế kỷ hai mươi có hai văn đề lớn trong một số văn đề lớn khác : là văn đề *văn chương kịch tiền phong* (littérature dramatique d'avant-garde) và văn đề *tiểu thuyết mới* (nouveau roman). Tôi xin nói về văn đề trên trước ; nói nó là một văn đề cũng được mà nói nó là một hiện tượng văn nghệ cũng được : nó đương trưởng thành ở Âu Mỹ.

Nó phát sinh vất vả lắm. Nhưng tới lúc trưởng thành thì nó lại chóng... lớn : nó lớn vùn vụt, lớn ngang tầm nhận định và tầm thông minh của người âu mỹ, nhưng tốc lực trưởng thành của nó lại đi quá tầm thông minh và hiểu biết của người Việt Nam — nói tri thức giới Việt Nam thì đúng hơn. Nói vậy bởi vì thế nào rồi nó cũng qua đây, cũng như ngày xưa những chủ

nghĩa *lãng漫, tả chán...* đã qua với ông bà chúng ta với chính chúng ta vậy : hiện thời «hành trình» của nó qua Việt Nam đương dè dặt — có thể nói là chưa có hình bóng nó thi đúng hơn — nhưng ở Đông Kinh bên Nhật bồn chảng hạn thì nó đã nghênh ngang và có vị trí rồi !

Lãnh tụ văn nghệ của phong trào văn nghệ *kịch tiền phong* ở Pháp là các kịch gia Ionesco, Adamov, Beckett, vân vân. Những vở kịch điển hình của nó là : *En attendant Godot* của Samuel Beckett, *La cantatrice chauve*, *Les chaises*, vân vân, của Eugène Ionesco, vân vân. Cũng nên thêm *Le balcon* chặng hạn của Jean Genêt là một kịch gia thi gia văn gia được Jean Paul Sartre thương lâm, quí lâm... Cách đây chừng năm mươi năm, khi Beckett vẹ Ionesco... viết xong kịch của họ và đưa cho

chiến tranh và viễn ảnh một cuộc tự sát đã làm họ không tin tưởng ở giá trị của *thứ tự có sẵn* — ordre établi — dù là *thứ tự văn hóa*. Họ tìm cái mới để tìm những giây phút lấp ló cho tâm hồn — lối thoát của vài giờ cũng vẫn là lối thoát. Đồng thời tiềm thức của họ cũng phản ứng lại những giá trị *văn nghệ* (valeurs artistiques) truyền thống đã không làm đủ vai trò xã hội và lịch sử (mission sociale et historique) của văn nghệ. Tiềm thức họ nói với họ: tưởng đâu *nghệ thuật* truyền thống và cõi điền đã tham dự vào việc xây dựng một xã hội có công lý và thái bình, nào có ai dè: ai cũng như ai, gì cũng như gì... Tiềm thức nói kín đáo và nói nhỏ cho nên *chủ quan* không nghe hết lời «tâm sự» của tiềm thức. Một sớm, thói quen văn nghệ *tiền phong* thành một *phong trào* và đóng vai trò của nó: *lối cuốn*. Thời trang (mode) và sự «a dua» (snobisme) can thiệp vào nữa... Đã vậy, sự *khủng hoảng* về tâm hồn, sự xao xuyến (angoisse metaphysique) nấp trong chỗ sâu nhất xa nhất của tâm hồn lại được những vở kịch *tiền phong* giải quyết cho một phần lớn.

Và đồng thời, một trong những phương diện tâm lý chủ quan cũng đã góp phần cho kịch *tiền phong phi lý* và *bi hiểm* ấy này nở rộ vụn vụt một cách dễ dàng. Những dân tộc Âu Mỹ là những dân tộc thừa thãi về... dân chủ, về văn minh...: họ có dư không — thời gian — nếu có thể nói vậy — và có dư cả tiềm lực nhân sinh — tiềm lực chìm

cũng như tiềm lực nồi — để hưởng thụ, để thưởng ngoạn về nghệ thuật... Con người dư dật và thừa thãi... thường là con người sắm đồ trang sức và xa xỉ phẩm: Françoise Sagan hay Ionesco... hay những bức tranh lập thể và phi hình dung (non-figuratif), đối với họ có thể là những món đồ xa xỉ phẩm về văn nghệ: một cuốn *Bonjour tristesse* hay một vở kịch đầu voi đuôi chuột *Les chaises* của Ionesco chẳng hạn lắp cho họ những chỗ trống trong tâm hồn những kẻ dư ăn dư mặc ăn không ngồi rồi... Cũng nên hiểu là sự phong phú tràn trề, sự phè phỡn, sự giàu sang quá giới hạn... cũng gây khủng hoảng cho tâm hồn. (Tâm lý này hiện dương diễn ra ở Âu Mỹ trong giới trí thức). Ấy là chưa nói rằng đứng trên bình diện xã hội (sociologique) người Âu Châu chẳng hạn có thể coi như là đã thuộc về những dân tộc đi gần hết giai đoạn trưởng thành biến chứng của Lịch sử toàn diện một quốc gia — giai đoạn mà Hegel gọi là một *moment nécessaire du processus* và cũng đã «mang» đủ cái mà chính Hegel cũng gọi là *Esprit historique* — chờ ngày tận hiện sắp tới của một quá trình biến chứng, để qua một quá trình khác. Một trong những đặc tính của cái giai đoạn ấy là sự trưởng thành già lão, sự thừa thãi... triệu chứng của một sự sa đọa... nào đó sắp tới. Những dân tộc ấy, trong sự diễn tiến lịch sử, cần «ngoại hiện» những sự đòi hỏi, những nhu cầu kín đáo hay là bộc lộ. Tất cả những phát hiện của nghệ thuật

phi lý có thể chỉ là sự thỏa mãn những đòi hỏi ấy...

Ai công kích Hégel thì cứ công kích, tôi thấy Hégel vẫn là một uy tín lớn về trí thức của lịch sử...

T rái lại, người Á đông là người còn thiếu... nhiều: thiếu những đòi hỏi căn bản về dân chủ trên phương diện chính trị — tôi trừ Trung-cộng và Nhật bản là hai trường hợp riêng — thiếu máy lạnh, thiếu máy vô tuyến truyền hình... thiếu những máy nguyên tử... thiếu nhiều lầm: họ vội vàng hấp tấp lấp những chỗ trống... họ lo tim cho đời họ, cho dân tộc họ, cho cá nhân họ... cái mà người ta có thừa thãi, cái mà chính họ chưa có — công đau, hơi đau, thì giờ đau, mà... sắm xa xỉ phẩm, hưởng thụ xa xỉ phẩm, thường ngoạn những đồ trang sức... trừ những kẻ đã giàu có trên lưng dân tộc rồi! Ionescu, Jean Genêt v.v... mà có qua được đến đây cũng khó có đất đứng — ấy là chưa nói rằng người Á Phi chưa có một tâm lý «dư dật» để phù hợp với sự thường ngoạn nghệ phẩm phi lý... thi nghệ phẩm phi lý không thể có đất để trưởng thành...

Ở Việt nam « gió » tiền phong ấy chưa « thổi » tới: thoại kịch thông thường ở đây mà còn chưa phát sinh được — huống là thoại kịch tiền phong !! Thật ra, kẻ viết bài *Hồ sơ văn nghệ* này đã đọc nhiều kịch tiền phong, tin tưởng rằng giá có « truyền nhiễm » được... đến đây, chúng cũng sẽ có

số phận của một cái thai chưa thành hình đã... chết. Vì...

Vì không có gì cụ thể và chứng minh bằng diễn ra đây vài đoạn *đối thoại* của kịch tiền phong, độc giả sẽ tự tìm lấy câu trả lời của băn khoăn vậy.

Ông Martin Bánh là một cái cây to trong khi mà bánh là một cây to, và một cây sên sẽ phát sinh từ một cây sên, sáng nào cũng vậy, vào buổi bình minh...

Bà Smith Chú tôi sống ở nhà quê nhưng cái đó nào có ăn nhập gì đến bà mụ.

Ô. Martin Giấy đè mà viết, còn con mèo là đè bắt chuột cống. Miếng phó mát là đè cào...

Bà Smith Xe hơi đi lanh lambio, nhưng con sen nó nấu ăn ngon hơn

Ô. Smith Nào, đừng có làm mặt thộn thê kia, bà nên hôn cái anh chàng phiến loạn

Bà Smith Ô suối gi mà suối như vậy, suối gi mà suối vậy kia... thác nước gi mà...

Ô. Martin Trời đất ơi, suối gi mà mà hàng dây suối như vậy — dài

dòng đặc không biết cơ man nào là thác nước là suối...

Bà Smith Nhữn con chó có bợ chó,
nhữn con chó có bợ chó.

Bà Smith Nhữn con chuột có lông mày, nhữn lông mày không có chuột.

Bà Martin Đừng đừng đến giày kỵ long của tôi.

Ô. Martin Đừng có rục rịch giày kỵ long.

Ô. Smith Rờ con ruồi đi, đừng cho sự rờ mó nó hỷ mũi.

Bà Martin Con ruồi rục rịch.

Bà Smith Cái miệng của bà phải hỷ đi.

Ô. Martin Đè cho cái đập ruồi nó hỷ mũi, đè cho cái đập ruồi nó hỷ mũi.

Những câu đối thoại ấy trích trong kịch phẩm *La cantatrice chauve* của Ionesco Đầu voi đuôi chuột. Đầu ngô minh sò. Ngày ngày ngô ngô. Ngờ nga ngờ ngàn. Nhân vật điên không ra điên, khùng không phải khùng... nói nhữn câu như của người loạn trí, và nói với nhau như hai người đau thần kinh... đối thoại với nhau... Cái kiều nói như vậy điên trong hai giờ, ba giờ — khán giả âu mỹ cứ chịu khó... coi như thường. Coi kịch. Nghe kịch... Thường ngoạn kịch... Mô phật !

Và kịch như thế — viết làm sao, dựng làm sao, diễn làm sao, rạp nào, khán giả

đóng hay thưa, phát sinh cách nào, trưởng thành ra sao — tôi đã trình bày ở trên rồi ! Quả tình tôi viết bài này là để cho trí thức giới Việt Nam biết qua một câu chuyện văn nghệ ở Âu Mỹ hiện thời — ra sao, thế nào, làm gì. Rồi bạn đọc của tôi sẽ phê phán, phán đoán lấy — và sẽ tìm hiểu coi là *kịch tiền phong* có qua đây như xưa kia trước kia văn thơ *lãng漫*, văn thơ *tả chân* văn chương *duy nhiên* văn thơ *tượng trưng*, văn thơ *siêu thực*... đã hơn một lần theo làn sóng văn hóa âu mỹ qua đây — tạo ra Hoàng ngọc Phách, Xuân Diệu, Huy Cận, Nhất Linh, Khái Hưng, Vũ Trọng Phụng, Xuân Sanh, Đoàn Phú Tứ... vân vân hay chăng ! Ai tin được rằng văn thơ kịch việt nam sẽ tiến hóa đến.. *tiền phong* thì cứ tin. Tôi — đứng trên cương vị một nhà văn nghệ — tôi xin phép quý bạn cho tôi lạm xưng như vậy — thì tôi không tin... một chút nào.

Huy Cận đã một lần tin... bậy như vậy nên mới viết *Kinh Cầu Tự* bằng một lối văn cầu kỳ bí hiểm phi hình dung rồi lớn tiếng nói rằng : "Tôi viết cuốn *Kinh cầu tự* là may một cái áo rộng thênh thang — độc giả của tôi sau này lớn lên ... mặc là vừa ! Huy Cận có ý cho rằng ngày đó không ai hiểu cái bí hiểm của Huy Cận thì vài ba chục năm sau sẽ... hiểu *Kinh cầu tự*.

Không ngờ ngày nay *Kinh cầu tự* của Cận chết theo chất thơ tiền chiến của Cận — người ta quên mất và quên dứt *Kinh cầu tự*, người ta vượt *Kinh cầu tự*. Và...: Hoặc là lịch sử vượt lên trên sách Cận. Hoặc là lịch sử rẽ ngả khác...

Cận tính sai một nước cờ văn nghệ—sách Cận hoặc là làm trò cười, hoặc chỉ làm tài liệu... nghèo mà thôi. Hắn Cận đã «giác» về nghệ thuật *Kinh cầu tự* của mình rồi chứ gì !

Có người gọi kịch *tiền phong* là kịch phi lý (*théâtre de l'absurde*). Riêng Ionesco thì gọi kịch của chàng là phi kịch (*anti-pièce*) nghĩa là kịch tiền phong không nói gì cả — không có nghĩa lý gì cả — nhưng đồng thời « phi kịch » mà lại dùng hết tất cả kỹ thuật sân khấu — để lên sân khấu — nghĩa là để dựng, để ra đời...

Ý của các kịch gia *tiền phong* là muốn đem những câu nói của chị Năm ngã ba chủ ịa, của con sen, của bác phó rèn... của người đồ thùng... nói mỗi ngày, rời rạc, đầu voi đuôi chuột, cũng như... cuộc đời vậy... lên sân khấu — đó là kịch, đối với họ.

Thực ra Ionesco còn muốn dùng kịch tiền phong để lên án giá trị của *ngôn ngữ* — vì *ngôn ngữ* là một lợi khí để chở ý tưởng — *văn dĩ tái đạo, văn dĩ tái...* — nhưng lại là một lợi khí rất thiếu giá trị và tác dụng — chỉ gây *hiều lầm* giữa cá nhân và cá nhân, giữa tập thể và tập thể..., giữa dân tộc và dân tộc — nhỏ là một chuyện xung đột vặt, lớn là chiến tranh giết nhau, vừa giết người vừa học luân lý giáo khoa thư và đọc diễn văn nhân bản... !

Tôi nhớ như đâu đó đã có một kịch gia tiền phong viết câu này về kịch tiền phong : *C'était une condamnation du langage, véhicule très imparfait de ce que nous voudrions exprimer* » Ý câu pháp văn ấy là kịch tiền phong lên án

ngôn ngữ — vì *ngôn ngữ* « chở » ý tưởng người ta một cách... bất túc, một cách... xuyên tạc ! Ấy vậy thi đối thoại kịch có đầu voi đuôi chuột — thì có gì là lạ... nào !

Té ra kịch *tiền phong* lại là một lợi khí phản ứng của nhà văn hóa — nhà văn nghệ, và kịch gia... Phản ứng lại tác dụng tai hại của... *ngôn ngữ* trong lịch sử tiến hóa của loài người : tan vỡ cá nhân, tan vỡ tập thể... tan vỡ vì hiều lầm, hiều lầm nên tan vỡ. Chỉ vì *ngôn ngữ*...

Té ra ý Ionesco, Beckett vân vân lại là ý cao, ý xa ý cực vi, ý cực diệu — ý rất siêu hình... — chẳng phải là chuyện... lập dị như thiện hạ tưởng một tí nào !

Ông Lão đam, cái ngày ông nói rằng đạo mà gọi được bằng tên — nghĩa là bằng *ngôn ngữ* — thì không phải là đạo nữa, là ông đã đưa *ngôn ngữ* ra... tòa rồi !

Và Thái tử Tất Đạt Ta bốn mươi chín năm tu hành không nói một câu nào là suốt bốn mươi chín năm người đã đưa *ngôn ngữ*... ra vành móng ngựa rồi !

Mà nào phải chỉ có các bức thánh mới nhìn... xéo giá trị của *ngôn ngữ* đâu ! Bỏ hàng thánh hiền xuống hàng phàm phu, chúng ta có Jean Luc Godard, một nhà dàn cảnh điện ảnh Pháp tên tuổi vào bức nhất và thuộc loại « hiện đại » nhất... cũng đã thiểu... thiện cảm với *ngôn ngữ*, và thường nói bóng gió xa xôi về cái đẹp của... *im lặng* (như của thiền phật giáo chẳng hạn). Jean Collet, nói về chàng Godard, một nghệ sĩ mà có kẻ cho là thiên tài, có kẻ lại cho là láo, một nghệ sĩ cho ra đời những

nghệ phẩm điện ảnh gây sóng gió như ở *Bataille d'Hernani* ngày xưa... đã viết: « Et pourtant, on ne peut pas mieux montrer que les mots nous trahissent, que la vie ne peut se réduire au langage, que l'essentiel est ailleurs » — ý muốn nói rằng *ngôn ngữ* thường... phản phúc, đời sống không phải chỉ ở cái miệng và người ta phải tìm cái cần yếu ở chỗ khác...

Tôi sức nhớ xưa kia đã đọc một cuốn sách, còn nhớ một câu ý nói: một vạn sự tan vỡ của nhân sinh đều do sự hiểu lầm — malentendu — mà phát sinh. Mà sở dĩ có hiểu lầm chỉ vì có *ngôn ngữ*.

Té ra Phật giáo Thiền tông thật đã đi trên con đường cao nhất — cực vi cực diệu — của Phật giáo, của *hình nhí thượng* của tất cả mọi hệ thống triết học siêu tại hay nội tại: họ ngồi... tuyệt đối họ không nói.

Vào thu rồi
TAM-ÍCH

Nên tìm đọc

TRUYỆN HAY ^{Số 52}

ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN

- Một số báo qui tụ nhiều nhà văn nổi tiếng với những bài vở đặc sắc của:
**NHẬT TIẾN — DƯƠNG KIỀN — NGUYỄN THỦY LONG
PHẠM HỒ — TRẦN ĐỨC UYỄN — NHÃ CA...**

tuần báo duy nhất bán 6đ.

TÁI BÚT: Hình như tôi có nói, sau khi nói về văn đề thứ nhất là văn đề *kịch tiền phong* bên Âu Mỹ, tôi sẽ nói về văn đề thứ hai là văn đề *Tiểu thuyết mới*.

Nhưng tôi tưởng tôi nên khiêm tốn. Đã có hai người làm: người thứ nhất là ông Nguyễn-văn-Trung đã viết những chương khảo luận có giá trị về *Tiểu thuyết mới* trong cuốn *Xây dựng tác phẩm tiểu thuyết* do Cơ sở báo chí và xuất bản Tự do ấn hành; người thứ hai là ông Trần thiện Đạo có công phiên dịch và chú giải bài về *Phấn đấu cho một nền tiểu thuyết mới* (Pour un nouveau roman) trong tạp chí *Văn*, một tạp chí có giá trị — tôi được đọc một trong những bài. (Cuốn *Pour un nouveau roman* tác giả là Alain-robbe-grillet do nhà Gallimard ở Pháp ấn hành trong tủ sách *Idées*).

Vậy xin giới thiệu luôn.

NGÓ LÊN SỞ THƯỢNG

SƠN-NAM

T RONG sách Trang Tử Nam Hoa Kinh, có chuyện Tiêu Dao Du, tạm dịch là Đi Tiêu Dao. Thoạt nghe qua, danh từ ấy đượm vẻ huyền bí, siêu hình. Nhưng gẫm đi gẫm lại, Tiêu Dao của thánh hiền ngày xưa cũng đồng nghĩa với « đi bát phố », « đi phết phơ », « thả tà tà » hoặc « lêu têu kháng chiến, » « cà nhõng chống xâm lăng. » Mỗi thời thế, còn người đi tiêu dao tùy theo phương tiện tài chánh và phạm vi cương tỏa của mình.

Vào năm 1948, thời kháng Pháp, tôi được dịp đi tiêu dao nhiều phen.. Con người tôi bầm sanh yếu ớt, luôn luôn có bệnh trong lục phủ ngũ tạng, hễ đến bác sĩ hoặc y tá là luôn luôn được chứng nhận... sấp ho lao đến nơi. Thật ra, tôi là người « minh giây », ốm nhưng dẻo dai lắm, đi bộ

lai rai suốt ngày cũng không thấy mệt ; thuốc lá, cà phê, trà tàu là những món « sảng nhớt » cần thiết hơn là cơm canh.

Tôi đến quận Long Phú, tỉnh Sóc Trăng thì nghe tin mừng : Thằng Đinh, bạn đồng học ở Cần Thơ hồi thời « tiền khởi nghĩa » bấy giờ sống trong cảnh sung túc, cưới vợ giàu tại làng Long Phú.

« Dịp may hiếm có, bỏ qua rất uồng. Tại sao ta chẳng đến nhà bạn, trước là thăm viếng, sau là ăn nhậu vài ngày ? » Tôi dò đường, đến nhà thằng Đinh, cách đồn giặc Pháp chừng 3 cây số ngàn. Vừa thấy dạng nó từ xa xa là tôi nhận ngay : nước da đen ngâm, lỗ mũi cao và cái lưng tôm. Hồi học tại trường Phan-Than-Giản (Cần Thơ) thằng Đinh nổi danh hào hoa phong nhã, ăn xài như nước và đánh lộn

rất giỏi. Nó đang lui cui... cưa cây, một khúc cây gòn quá to.

Vừa gặp tôi, thằng Đinh hò reo;

— Hay quá ta ! Thời buổi này, gặp nhau là điều sung sướng. Làm chức gì rồi ?

Tôi đáp :

— Ở không, chơi lai rai. Còn mày ?

— Cũng vậy thôi. Miễn là không theo Tây. Vô nhà chờ.

Nhà thằng Đinh giống như căn chòi, cất tạm nhưng bày biện khéo léo. Thằng Đinh cho biết :

— Mới dời về đây chừng hai tháng. Đời sống coi vậy chớ... nội dung còn bảnh lẫm.

VÙ A lúc ấy, một thiếu nữ xinh đẹp, mang thai bước ra chắp tay chào tôi. Thằng Đinh giới thiệu cô vợ cưới từ hồi năm ngoái. Cô ta có vẽ "con nhà giàu," đi đứng khoan thai, tay chân trắng nõn. Bỗng dừng, thằng Đinh chạy ra sân, vác đem vô một khúc cây gòn, dựng đứng trên mặt đất :

— Tốt không ? Đây là ghế ngồi, xinh đẹp vô cùng. Minh đẽ như vầy thì cái da cây gòn xanh tươi mãi. Giống như cầm đôn của nhà vua, phủ gấm xanh.

Tôi phục thầm sự tính toán của thằng Đinh. Cây gòn thuộc vào loại dễ trồng, chặt nhánh cắm xuống đất là mọc nhanh. Gốc

cây gòn này đặt trên nền sê lầy hơi thở sống lai rai, tuy không châm rẽ ra lá nhưng tế bào của nó lâu chết. Không sợ ai trộm cắp. Không sợ Tây đốt phá.

Chúng tôi ngồi trên hai khúc cây gòn mát rượi, uống trà "chèo xui." Vợ thằng Đinh lui cui nấu cơm, bắc nước làm thịt gà. Và trong khi chờ đợi, chúng tôi uống lai rai rượu chát trắng, ăn vài con khô lóc. Đúng là kiều « văn minh nhàn rỗi. »

DÊM ấy, chúng tôi nằm gần nhau, kè chuyện hàn huyên từ thuở rời mái nhà trường. Đại khái, đứa nào cũng lấy làm hân hạnh khoe khoang mấy lần chết hụt vì bom đạn và tự phong cho mình hai chữ trường thọ, phước đức. Mãi đến khuya, chờ khi vợ thằng Đinh ngủ say, ngáy khò khò trong buồng, tôi mới hỏi :

— Tại sao mày phiêu bạt tới xứ này ? Hồi xưa, tao nhớ rõ ba mày làm đại diện chủ ở Bạc Liêu.

— Sự tích còn dài dòng lắm. Năm 1946, tao theo Thanh Niên Tiền Phong rồi mang bệnh tại xóm này, nhờ gia đình của vợ tao bấy giờ đó nuôi nấng. Họ cảm mến tao, vì tao hiền như cục bột, ăn rồi ngủ. Họ ngạc nhiên vì tao là đứa nhu mì thế gian ít có.

— Mày mà nhu mì ? Ăn gỏi nằm nhờ ở nhà người ta mà phách lối thì chết đói luôn. Mày đóng kịch nhu mì tạm thời phải vậy không ? Mày sợ chết, sợ người ta điểm chỉ cho Tây bắt.

— Lẽ dĩ nhiên. Nhưng còn lý do khác.

Sau khi nhờ bà con săn sóc, sức khoẻ tao bình phục. Tao nghĩ cách đền ơn. Nhưng đường xá xa xuôi, giấy tờ không có, tao không dám đi. Tao nhờ người bà con bên vợ mang bức thơ tới Bạc Liêu. Người bà con đó trả về, hoảng hồn vì cha mẹ tao giàu quá mức.

Thằng Đinh liếc phía buồng ngủ của vợ rồi nói khẽ :

— Giàu bằng mười ông già vợ tao. Đúng lý ra, còn giàu hơn nữa.

GIỌNG nói thằng Đinh im bặt. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng nó không khoe khoang. Hồi đi học, tôi đã nghe một học sinh ở Bạc Liêu cho biết: cha thằng Đinh nòi danh ăn chơi hào hoa phong nhã, nuôi một con cọp trong nhà để cho ai nấy xem chơi. Cọp nầy suýt sút chuồng mấy lần... khiến đám tá điền báo động, đánh trống đánh mõ.

Tôi hỏi :

— Ông già mày cho bao nhiêu ?

— Ông đồng ý cho tao cưới vợ nhưng tiền bạc thì ông siết hẫu bao. Trong gia đình ai nấy phiền hà xem tao như đứa con hoang, bất hiếu nên chia gấp gia tài cho tao hưởng. Đó là bầy trâu ở Vĩnh Trạch Tao lập tức tới điền, bán đồ bán tháo tất cả 250 con trâu. Mấy người tá điền hoang nghênh quá xá vì tao bán hạ giá, ai mua ba con trâu thì được tặng thêm con trâu thứ tư. Rồi họ đái tiệc, ca ngợi tao là « cậu út biết giác ngộ ». Tao ẵm gần 20 ngàn

đồng về Long Phú cưới vợ linh đình. Tiền đó xài hết rồi. Tao đưa cho vợ tao cất giữ, gọi là làm vốn. Nay giờ bà con bên vợ thấy tao là đứa đàng hoàng nên cho tao ăn lời...

GAy điểm canh ba. Thằng Đinh lồm cồm ngồi dậy nhún lửa nấu chè đậu xanh. Tôi ngăn cản :

— Ăn nhiều bệnh chết. Tụi mình còn lâu ngày, cứ ăn lai rai.

Thằng Đinh cười lạt :

— Bậy nè! Thời giặc giã mình nên hưởng trong phạm vi có thể. Sau khi làm xong phận sự thì tráng sĩ được quyền ăn uống no say.

— Thôi đi mày ơi! Mày làm phận sự gì ?

— Bộ mày tưởng tao làm chức vụ nhỏ hả ? Tao vừa lãnh chức Trưởng ban Giáo dục, chống nạn mù chữ hai ba làng.

Tôi lắc đầu :

— Dóc hoài ! Giao một làng cho mày, mày làm không xong. Có lẽ nhờ mày mà dân chúng thêm người dốt. Thí dụ như thằng con nhà mày sắp sanh ra...

— Bậy nè ! Thời thế tạo anh hùng. Giáp ranh với làng này, còn hai làng đặc biệt lầm, toàn là người Miên, làng Tài Văn làng Liêu Tú... Tao coi sóc hai làng đó nhưng chưa biết làm sao.

Tài Văn, Liêu Tú hai địa danh nghe lạ tai quá. Tôi nằm mơ màng thử hình

dung khung cảnh. Chắc là có tre xanh, có cây thốt nốt, có chùa.

— Ở đó vui không ?

Thằng Định trả lời :

— Tao chưa đi tới gần bót Tây. Đi lang bang thì nạp mạng. Ruộng trống tròn hễ mình chạy thì ở ngoài đồn Ngan Rô, Tây bắn liền. Nghe ở nói đồn Ngan Rô có «thằng xếp» bắn đại tài. Nó có cây súng lục, gắp ống đòn. Hết cái bóng của mình lọt vô ống đòn là nó bóp cò, bá phát bá trúng.

NÓI chè sôi ừng ực. Thằng Định quạt lửa. Bỗng nhiên một tràng súng liên thanh nồ dồn gần lầm. Tiếp theo là tiếng «một chê» tiếng súng «mút» rời rạc. Thằng Định vẫn ung dung mở tủ.

— Đường cát trắng. Nấu cho ngon một phen.

Tôi bắt đầu lo ngại :

— Súng gần quá. Tụi nó vô bất tử thì làm sao ? Có ai canh phòng, đánh mõ đánh trống, thời tù và không ?

— Cần gì ! Xóm này chẳng có ai là nhân vật quan trọng, trừ ra tao với mày. Nay giờ thi ăn. Và tiếng súng hồi nãy nhắc nhở bọn mình nên ăn.

Tôi cầm đũa, nhắc nhở :

— Kêu vợ mày ăn cho vui.

— Thôi. Nó gắt sanh đẻ, nó mệt. Hơi đâu mà lo.

Nồi chè khá to, mỗi đĩa ăn ba chén mà chưa cạn. Thằng Định vét nồi, múc cho tôi :

— Con người từ sanh hữu mạng. Trước sau gì con người cũng chết. Kè giàu sang, quyền cao tước trọng cũng như bọn mình thôi...

— Cái triết lý của mày nghe nhảm quá rồi.

Thằng Định cau mày :

— Tao muốn tuyên bố rằng : Tử thần viếng ta bằng một trăm nẻo đường. Nếu ta giỏi hoặc cần thận thì chỉ đề phòng được chín mươi chín nẻo. Luôn luôn, tử thần có sẵn một nẻo trống trải để viếng thăm, bắt cứ ai.

oo

— Tây vô ! Tây vô !

Vài người chạy ngang nhà thằng Định đánh thức nó. Tôi ngờ ngác đứng trước sân, vừa sợ sệt, vừa xấu hổ. Rủi mà bị Tây bắt sống phen này thì... nhớ danh trong sử sách ! Nữ cười vẫn nở trên môi thằng Định. Nó chạy lại đầu xóm thật nhanh rồi trở về, hơ hải.

— Nguy rồi ! Một cha nội ở trong nầy ra ngoài đồn, chỉ đường chỉ nẻo cho thằng Tây Ca Rê.

— Ca Rê là ai ?

— Là xếp đồn Long Phú. Tụi mình nên lánh mặt, bằng không thì tụi nó nhìn mặt.

— Minh chạy theo anh em ở dǎng “cơ quan” chó?

Sau vài phút suy nghĩ, thằng Đinh nói khẽ :

— Mấy cha đó là nhơn vật quan trọng mình chạy theo thì chết chùm. Chi bằng mình giả dạng thường dân, chạy cà nhổng ra sau ruộng, chắc ăn hơn. Chẳng lẽ tự nó kéo đại đội hùng binh ra ruộng để bắt hai đứa tay không, ốm nhom ốm nhách như tụi mình?

Rồi nó nắm tay tôi, thúc hối :

— Đi là vừa. Tụi nó gần tới rồi đó. Tụi nó bơi xuồng, chừng 20 chiếc.

— Còn vợ mày?

— Vợ tao là dân của... đồn tây, có lảnh giấy “lách xê”, dán hình đàng hoàng. Thời buồi giặc giã, đàn bà con nít với người già cả là.. sướng nhứt. Hơn nữa, vợ tao có chửa, bên vợ tao thiếu gì người làm việc ở tại dinh quận Long Phú.

Súng nồ thưa thớt. Ngoài ruộng, mấy người nông phu vẫn ung dung cày bừa, đánh trâu về phía “hậu bối”, càng xa mé sông càng tốt. Họ ngoắt, mòi chúng tôi hút thuốc. Nhưng sau khi nói vài câu khôi hài thằng Đinh tạm biệt họ :

— Đừng tập trung, dùm năm dùm bảy. Tụi nó thêm nghi ngờ. Nhứt là con trâu này. Tụi nó ngứa tay, bắn con trâu rồi lạc đạn làm hư giò hư cẳng bọn ta.

Chúng tôi bắt đầu chạy trên bờ ven

nhỏ. Đến gốc cây trâm, thằng Đinh dừng lại co chân, trèo lên.

— Quá xá rồi! Nó đồ bộ kéo ra ruộng...

— Thiệt vậy sao?

— Chạy nữa! Mau lên. Cứ theo tao!

Tôi chẳng hiểu tại sao thằng Đinh lại đậm đầu về hướng đồn Ngan Rô và cách đồn ấy không xa: đường như là đồn Bàu Biển. Ghê quá. Từng hàng tre xanh tươi giăng ngang trước mặt, như bức trường thành. Bên kia hàng tre là đồng trống hoang, giáp đến mé sông Hậu Giang, vùng kiểm soát của giặc Pháp.

Những người ở xứ xa mới tới như tôi làm sao dám cải về chiến thuật rút lui với thằng Đinh, ông thò công của vùng Long Phú? Lát sau thằng Đinh dừng lại, ngồi xuống bên bụi dứa gai, bên bờ con rạch nhỏ đầy ô rô, cỏ kén. Tôi hỏi :

— Chờ cơ hội “chém vè” hả?

Nó đáp :

— “Chém vè” làm gì, dơ quần dơ áo. Đứng đây chờ thời, được rồi. Mày biết tại sao có danh từ đó không?

— Thì mình già như con cua đinh, con cần đước...

— Chưa đúng. Con cua đinh với con cần đước khác nhau. Cua đinh có cái vè mềm, giống như xương sụn ở xung quanh cái mai. Nó vùi xuống bùn thật nhanh, nhờ cái vè chém bùn đó.

— Hiểu rồi. Nhưng tại sao mình không
vô xóm nhà sau hàng tre đằng kia kiếm nước
uống chơi. Xóm nào vậy ?

— Đó là làng Liêu Tú, đằng kia là làng
Tài Văn mà tao nói hồi tối đó. Tao lãnh
trách nhiệm giáo dục trẻ em, người lớn.
Ngặt tao chưa làm quen với bà con. Mình
vô xóm đột ngột, họ nghi ngờ. Mày biết
tiếng Miên không ?

— Làm sao tao biết ! Thôi thì dành ở
ngoài nầy.

Chúng tôi hút thuốc liên miên, nhìn
vòng quanh, từ phía đồn Bầu Biền, Ngan
Rô đến đồn Long Phú, rặng tre xanh và con
rạch Long Phú, nhà thằng Đinh. Dường như
chúng tôi bị bao vây vòng tròn. Nắng chang
chang. Súng vẫn nồ. Thằng Đinh dọn một
chỗ cao ráo, dưới gốc bụi dứa gai, ngắt bỏ
mấy cái lá lồng thòng rồi bảo.

— Nằm xuống cho khoẻ lưng. Tao canh
chừng tụi nó. Sướng quá. Lần đầu tiên tôi
thảm tao, mày gặp một kỷ niệm vui vui... Tao
chạy như vậy chừng vài chục bận rồi. Lần
này, mình chạy... có lý. Đôi khi, tao chạy
“xịt” vì chẳng có Tây tà nào vô xóm. Tức
chết. Ở đầu xóm, thằng cha Tư Đông nhè
đặt tên con là thằng Tây cho đúng điệu
Đông Tây Nam Bắc. Bữa đó, thằng chả kêu
réo dứa con : «Tây ơi ! Tây ! » Cả xóm ngỡ
là Tây vô, chạy àu. Rồi cả xóm bắt buộc
thằng chả sửa tên con là thằng Hai...

— Ngô quá. Chuyện khôi hài đó đáng
ghi sổ tay...

Nói xong, tôi ngáp dài, ngủ thiу thiу
đè dưỡng sức. Đêm rồi, thức đến quá canh
ba. Mấy ngày trước lai phí sức lực hơi
nhiều, cuộc bộ hàng trăm cây số, dầm mưa,
dường sinh lầy, nhảy qua mương...

DÈN xế chiều, tôi giựt mình thức giấc.
Thằng Đinh đứng thẳng người, quát
to.

— Nó đốt nhà. Ngay cái nhà ông già
vợ tao ! Thây kệ. Tôi dụi mắt, hỏi nhanh :

Tụi nó gan quá vậy ? Chừng này mà
chưa về đồn, lo ăn uống.

— Múa gậy vườn hoang mà. Có người
diểm chỉ, cho tụi nó biết rõ xóm này ai hiền,
ai dữ, ai theo kháng chiến... và tất cả đều
đánh giặc với hai bàn tay không.

— Vậy thì tụi mình về xóm, về gần đó
cho biết. Xé rồi. Đêm nay, tụi nó ngủ tại
đâu ? Nếu muốn trú quân thì tụi nó ngủ dài
gì đốt cái nhà ngồi của ông già vợ mày ?

— Trời ơi !

Tiếng kêu la phẫn nộ gọn lỏn ấy vừa
phát ra khỏi cổ họng thằng Đinh là tắt ngenet.
Dường như thằng Đinh còn muốn nói nhiều
hơn. Nó chỉ ngón tay :

— Cháy nhà của vợ tao rồi. Vợ tao có
chứa, không biết nó chạy kịp không ? Bửa
nay, Tây làm lộng quá. Chắc thằng
đó điểm chỉ tao là trưởng ban giáo
dục hai ba làng. Tao về cho biết. Về
gần nhà... Hay là vợ tao thất lạc, gặp tai
nạn. Mọi khi vợ tao ngồi lì tại nhà rồi
trình giấy “lách xê” khi tụi nó hỏi tới. Mày

ở đây, tùy cơ ứng biến. Nhớ đi về phía nhà tao. Tối nay tao chờ.

Nếu rủ thằng Đinh ở lại thì tôi là đứa quá hèn hạ. Nhưng ở lại một mình thì hơi ngán. Trời chuyền mưa. Giữa đồng không mông quạnh, chỉ còn một mình tôi. Phía rạch Long Phú, lửa cháy đen mịt, hết nhà này nỗi qua nhà kia. Cả xóm bị đốt rồi. Trong đó có nhà thằng Đinh. Súng vẫn nổ và ngọn lửa cháy ngùn ngụt như đầu máy xe lửa chạy trên con đường sắt vô tận.

Mưa đồ hột. Tôi cảm thấy ớn lạnh, ho vài tiếng. Lạnh quá. Hết đói bụng thì chịu lạnh không kham. Tôi rút hai tay lên ngực. Lại mưa to. Túng thế, tôi chạy nhanh vào hàng tre xanh, trước mặt: địa phận làng Liêu Tú.

Đại khái, làng này gồm chừng mười giồng cát, rì rạc, như một quần đảo. Trên mỗi giồng tập trung chừng hai mươi gian nhà, theo sự phỏng đoán của tôi. Mỗi nhà đều có tre bao quanh, những bụi tre um tùm, thiếu săn sóc. Tôi đánh bạo bước vào giồng. Đất khá cao ráo, trơn trượt vì mưa. Toàn là người Việt gốc Miên. Từ nhà này qua nhà kia, có đường mòn, quanh co. Tôi dừng bước trước gian nhà ở đầu giồng. Một ông lão đang cầm búa, đậm cảnh cách vào cái miệng lon, lon đựng thức ăn, đồ hộp của nhà binh Pháp. Bên cạnh ông ta, còn hàng chục cái lon khác «chắc là ông ta làm quen với nhà binh Pháp nên xin mờ lon ấy về sửa lại làm ống đát đũa, làm cầm nhang». Tôi qua nhà khác. Năm ba đứa bé ngồi dưới đất, bốc cơm ăn. Thức ăn là

một chén me, trái me tươi đâm nát trộn với muối ớt. Nhà kế bên rộn rịp hơn. Vài người uống rượu, đánh bài. Đường như chẳng ai quan tâm đến tôi. Họ xem tôi như là một chú lái heo, một người vớ vẩn như một bóng ma.

LÀM sao bây giờ ? Nếu trở ra khỏi giồng liệu tôi còn nhớ phương hướng để trở về xóm nhà thằng Đinh. Đường xa, tối om. Bụng lại đói. Tôi đánh liều bước tới. Đột nhiên từ trong căn chòi, vang ra mấy tiếng lảnh lót :

— Ngó lên Sở Thượng thêm buồn.

Muốn châm cội rẽ, ngặt đường xa xuôi.

Tôi dừng lại. Tại sao trong xóm Miên này lại có thể vang ra câu hát đó. Câu hát Việt Nam xuất phát từ đồng bằng sông Cửu Long. Câu hát gợi tình, sang trọng thuộc vào loại chọn lọc, tuy bình dân nhưng ít ai biết. Thật vậy. Sở Thượng là tên một con sông nhỏ, từ bờ Cửu Long chảy vô Đồng Tháp Mười, gần biên giới Việt — Miên. Sở là sở cá, những «lô» đồng hoang mà từ hồi đời vua Tự Đức nhà cầm quyền cho đấu thầu khai thác nguồn lợi cá tôm vô biên. Mấy người lái đem lên Sở mà mua cá về, bán tận Sài Gòn.

Từ trong gian nhà, câu hát được lập lại:

— Sở Thượng thêm buồn, ý a... thêm buồn...

Tôi cúi đầu, cố nhìn bên trong. Chiếc

võng đưa kẽo cà kẽo kẹt. Một thiếu phụ vụt rời võng, đốt thếp đèn. Tôi mạnh dạn bước vào.

— Thưa cô...

Thiếu phụ cúi đầu hai bàn tay thô kệch xoa vào nhau :

— Chú đi đâu...

— Dạ, tôi lỡ đường.

Thiếu phụ cười tím tím, đôi mắt đen láng :

— Ở dưới rạch Long Phú hả? Gan dữ da! Dám đi tới đây hả?

Tôi quay mặt, sắp sửa co chân chạy trốn. Nhưng thiếu phụ nói :

— Đừng sợ. Xóm này ai nấy làm ăn vui vẻ. Đói bụng không?

Tôi gật đầu. Thiếu phụ vo gạo, nấu cơm. Tôi yêu cầu :

— Cô khép cửa lại dùm. Từ đây ra đồn...

— Hai ngàn thước. Gần mà. Nhưng lính Tây vô đây làm gì. Xóm này ai lo phận này. Tại sao chú dám vô nhà tôi?

Tôi đáp :

— Dạ, tôi nghe câu hát. Tại sao cô biết câu hát?

— Chú năm chiêm bao hả? Tôi là người «An Nam» ở Châu Đốc. Xóm này có «một mình ên» tôi là người An Nam. Có chồng

Miên tại đây hơn mười năm rồi. Chồng tôi ra chợ Sóc Trăng bán lúa hai ngày nữa mới về. Lát nữa chú ngủ bên bộ ván. Tôi ngủ trong buồn, không sợ ai hết.

Súng nổ từng loạt ngoài đồn. Tôi giựt mình, rút hai vai. Thiếu phụ cười :

— Tin tôi không?

— Dạ tin chó. Băng không thì tôi chạy lùi đầu vô tre gai rồi

— Năm xuống. Thôi, đừng nói chuyện nữa, người ta nghe.

NÓI xong, thiếu phụ đóng cửa lại. Nồi cơm sôi lên, xông hơi. Lát sau tôi ăn cơm. Nhưng suốt đêm ngủ chẳng được. Buồn buồn vô cớ. Đè rỗi lúc hừng đông, tôi dụi mắt bước ra trở về nhà thằng Đinh, theo hướng do thiếu phụ chỉ.

Từ đó, tôi yêu kính ca dao. Ngoài giá trị văn chương, địa lý, phong tục.. ca dao là lá bùa cứu khổ cứu nạn. Thời kháng chiến vài người đã sáng tác ca dao kim thời cải cách nhưng chẳng được phò biến và chẳng trở thành ca dao. Như trong trường hợp vừa kể: Nếu thiếu phụ hát loại ca dao cải cách thì chưa át tôi dám vào nhà, xin tát túc. Vì biết đâu đó là cạm bẫy của bọn gián điệp.

CA dao sống trong không khí riêng, khó tả. Dẫu trí óc ta quên, nhưng nó còn đó. Như trăng sao, lu mờ chỉ vì mây mưa che phía dưới thấp.

Xâm ca số 3

nhạc và lời

Phạm Duy



Nhịp 2/4



1.- Ngón tay gần nhau Vai xát vai nhanh tay



đâu - ngón tay gần nhau Tay nắm tay chờ hật lù



Ngón tay gần nhau Xin nhau một tíu



Ngón tay gần nhau chờ nhau ! Ngón tay chờ nhau

nhai Trang Kieu nay day vi ngi san nguoi ta
 be Ben la ye kieu Kia ngi san loni dun
 di' hay ai thu' huu Beo minh vao ngi day
 vñ thanh

Hết

Not mieng ngi tron cai "ta" Not mieng ngi tron
 cai "Ta" y.

Tháng 7/1965

2.-

Ngồi gần ngồi gần hòn
Bên mặt đối mì là lang
Ngồi gần ngồi gần hòn
Đối mì đối mì cầm ghen
Vào ngồi cầm một lối —
Trong tiếng than trong mì cười
Vào ngồi cầm tay đèn cho tôi —
ngồi gần loài mèo già
Nghe tiếng nói là lời
Ngồi gần tiếng thường yêu
Nghe rõ tiếng but kèn
Gần người hàng trong trắng
Bên lùi cùi công công
Nghỉ chờ dài hay chờ mong

3.-

Vào ngồi vào ngồi chung
Trong xít thường trong bao mộng
Vào ngồi vào ngồi chung
Trong bao mộng trong lúa tròn
Ngồi ở gần mèo hoang
Duy tâm tan hòn voi vang —
Ngồi và ngồi đợi bên vui buồn
Ngồi vào ruộng lúa mì suýt
Hay đứng giữa vườn bông
Ngồi chờ tan chim non
Hay chờ tiếng tan bom
Ngồi vào nịnh yêu dấu
Hay giữa mòi thù sâu
Mang vào ngồi đây với nhau

4.-

Ngồi gần ngồi gần nhau
Đây đó chay (phanh tia cát)
Nghìn nghìn nỗi gần nhau
Trong Kinh xưa trong tối sau
Nỗi gần nỗi thất lâm
Cho đến Khi hai ngọn đèn
Thánh một người trong nhau nguyên cảm
nỗi và một thê giời
Không xâm lót buông vui
Nỗi và niềm chơi vui
Không có sợi mâu phai
Nỗi và tối không mới
Không rách nát ta tối
một mảng nỗi trong cái "ta"
Một mảng nỗi trong cái "ta"
một mảng nỗi trong cái "ta".

gf

ASOKA MỘT CHÍNH TRỊ GIA VĨ ĐẠI HAY LÀ NỀN HÒA BÌNH CHÍNH THỰC CHO CON NGƯỜI

NGUYỄN-ÂN

CHÚNG ta có thể nói ngay rằng Asoka hay A-Dục-vương, là một bậc thánh, một vị Bồ Tát, hay là một Sứ giả hòa bình của nhân loại. Bởi vì qua những truyền thuyết Ấn Độ hay Phật giáo, ta có thể nghi ngờ và cho rằng Asoka chỉ là sự tạo hình của thần thoại. Nhưng kể từ năm 1837, một công chức tại sứ ở thành Ba-la-nại (Bénarès), James Prinsep, đã tìm ra dấu vết và đọc được các chữ khắc trên hai trụ đá hồng ở Delhi và ở Allahabad. Sang năm 1915, lần đầu tiên người ta tìm thấy tên tuổi sáng chói của Asoka ký dưới một trụ cột ở Maski, thì lịch sử đã hé bày cả một thời đại hoàng kim của Phật giáo, đuổi xua hết mọi nỗi nghi ngờ thần thoại về con người cao cả đó. Chúng ta hãy biết ơn các nhà học giả Tây phương.

I— CON NGƯỜI VÀ Ý CHÍ :

Asoka không phải là một thần linh hiện

xuống từ trời cao để ban ơn rắc phúc cho con người xương thịt như chúng ta, ông có mọi lỗi lầm và vui thú của con người, nhưng ông không đứng lại trong đó mà còn đi xa qua rặng bờ giải thoát để đem an lạc tới cho muôn dân. Chặng đường từ một A-Dục-vương hung ác (Candasoka) sang A-Dục-vương của Chánh Pháp (Dharmasoka), đã được hướng dẫn bởi tư tưởng Phật giáo, như một luồng sáng của hừng đông thổi phà vào bóng tối tắt cả vinh quang của sắc màu.

VÀO thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, Hoàng Hậu Bindusara đã hạ sinh một đứa con, lạ lùng thay, không chút đớn đau thề xác như mỗi lần sinh nở, vì thế hoàng tử có tên Asoka (soka : đau đớn). Ngày vua cha từ trần, Asoka là người kế vị. Ông đã mở đầu sự nghiệp mình bằng một cuộc tàn sát hãi hùng : trở về kinh đô Pataliputra và giết hết 99 người anh của

mình, riêng người anh kề Tissa trốn khỏi. Cuộc tàn sát này mở đầu cho bao nhiêu hành động hung ác khác làm cho Asoka nỗi danh với cái tên Candasoka (A-Dục-vương hung ác). Nhưng giữa cảnh đầu rơi máu chảy của đêm sâu dày đặc đó, một lóe sáng đã chói lên làm cho Asaka tỉnh ngộ : sau 4 năm chấp chính, nhân ngày lễ đăng quang, Asoka được một vị Tăng sĩ, vốn là cháu của mình truyền cho giáo pháp của Phật đà. Từ đó Asoka như một người thoát xác, tái sinh giữa sự ngợi ca của quần chúng : Dharmasoka (A-Dục-vương của Chánh Pháp).

Ta sẽ tìm hiểu những công trình gì mà Asoka đã thực hiện để muôn đời còn lưu danh như một vị Quốc vương của Chánh Pháp lẫy lừng. Chúng ta có thể tóm gọn trong 5 điểm những thực hiện hi hữu và sáng chói :

i) — Đem Phật giáo vào cuộc đời qua cương vị và khả năng cư sĩ, được phát triển tận cùng, của mình. Đây là một điểm đáng lưu ý, như một kinh nghiệm căn khai thác cho thế kỷ chúng ta. Giá như Asoka đã xuất gia, chắc chắn sẽ là một vị cao tăng thời bấy giờ, hành động không phải là không giá trị. Nhưng ông đã đứng về phía cuộc đời như một chứng thực của khả năng hóa thân Phật giáo để « ưng đì Quốc vương thân đặc độ giả ». Trước một xã hội bị hăm dọa bởi tư tưởng máy móc, vật chất và bạo lực, những hình ảnh « cõi người » thân cận trong bùn lầy như thế, quả thực rất ư cần thiết và hiếm hoi. Qua tác phong này, Asoka cho ta cái ý thức của sự sống Phật giáo, sự sống này bộc lộ cùng khắp mọi nơi, mọi giai tầng, cương vị, sự sống thực chứng như một quá trình hiện tu

chứ không phải đi tu. Qua sự thè hiện của Asoka, thiền nghĩ, chúng ta có thể chia lịch sử Phật giáo tòng chi ra làm hai thời kỳ :

A/ Thời kỳ tiền Asoka : là thời kỳ mà Phật giáo biếu trưng dưới hình thức Tăng đoàn, vụ vào sự thăng hoa tâm linh mà chưa đặt nặng vấn đề chuyên cải những hình thái sinh hoạt của xã hội và quốc gia.

B/ Thời kỳ Asoka : Kể từ thời đại Asoka trở đi, nhờ những thực chứng và thè hiện vĩ đại của ông, Phật giáo đã được phong phú hóa hẳn lên với khả năng hiện thực xây dựng bộ máy nhà nước và những ngành sinh hoạt xã hội cư sĩ. Chúng ta cần nghiên cứu nghiêm chỉnh để khai triển truyền thống Asoka cho thời đại hỗn loạn này.

T HỜI đại Asoka được đánh dấu bằng hai sự kiện cách mạng :

— dựng khắp nơi những bản pháp lệnh trên núi đá hay cột trụ đá, để nhắc nhở dân theo đúng với chủ trương hòa bình bằng chánh pháp của nhà vua. Việc làm thật hi hữu, ở một thời đại xa xăm (23 thế kỷ trước đây) chưa báo chí, máy phát thanh, như ngày nay. Bản pháp lệnh thứ XIV khắc trên núi đá vùng Girnar cũng đã từng đề cập đến việc làm này : « ... vì vương quốc của ta quá rộng nên ta đã cho khắc rất nhiều (pháp lệnh trên đá) và sẽ còn cho khắc nhiều nữa! »

— bên cạnh sự hoằng pháp của Tăng đoàn theo quan điểm Giáo Hội, sự xiềng dương chánh pháp của Asoka mang một hình thái khác, đó là hình thái đi vào cuộc đời của người cư sĩ vương quyền, cho một

sinh hoạt cộng đồng phước tạp. Sau 13 năm tại vị, Asoka đã thành lập những đoàn Tông giám của Chánh Pháp và gửi đi cùng khắp xứ sở mỗi 5 năm một lần. Pháp lệnh thứ V khắc trên núi đá vùng Girnar định nghĩa chức vụ của các vị Tông giám Pháp như sau : "... Thời xưa, chưa bao giờ có những vị Tông giám của chánh Pháp. Sau 13 năm tại vị, ta đã thành lập những đoàn Tông giám của Chánh Pháp. Họ phải lo việc chấn chỉnh chánh pháp cho mọi giáo phái, lo việc phát triển quyền lợi cùng hạnh phúc của các tín hữu của chánh pháp ở những giống người Hy Lạp, Kampu-chia, Gandhariens, Ristika, Pitenika và những kẻ Tây phương khác. Họ có nhiệm vụ đối với những kẻ ... (bị mờ trên bản khắc) ... những kẻ khốn cùng, những kẻ già nua, tuổi tác, chăm lo về quyền lợi, hạnh phúc và bảo trợ cho các tín hữu của chánh pháp, lo việc nâng đỡ, bảo trợ và phóng thích các tù nhân, nếu các bọn này vô trách nhiệm, mà có con đong, nạn nhân của sự bất hạnh, già cả, họ phải có nhiệm vụ đối với những người này" Những vị Tông giám của Chánh Pháp có nhiệm vụ trên lãnh vực chánh pháp, duy trì chánh pháp, quản lý việc từ thiện hay đối với các tín hữu của Chánh Pháp, bắt cứ ở đâu trên vương quốc của ta." Và có nhiều hạng Tông giám của Chánh Pháp, tùy theo thành phần này hay thành phần khác mà có hạng Tông giám này hay Tông giám "kia phù hợp" (Pháp lệnh thứ VII khắc trên trụ đá hồng ở Bénarès).

2) — Phát triển sự học hỏi chánh pháp bằng cách tạo hoàn cảnh thuận lợi và giúp đỡ cho quý vị Tăng già trong

nhiệm vụ đưa giáo lý an lạc của Phật giáo vào cuộc đời.

3) — Ngoài việc xây cất tu viện, việc làm hi hữu của Asoka, mà nhờ đó ngày nay ta mới còn được chút sử liệu chính xác giữa những thần thoại thất truyền dệt chung quanh nền lịch sử Ấn Độ, đó là những pháp lệnh khắc trên núi đá, trụ đá tìm thấy đó đây trên toàn cõi Ấn Độ.

4) — Asoka đã chủ xướng kỳ kiết tập thứ 3 kéo dài trong 9 tháng dưới sự chứng minh của Ngài Tissa Moggaliputta, tại kinh đô Pataliputra để minh xét và giải quyết sự hỗn tạp của 219 giáo phái bị xem là tà thuyết rối đạo.

5) — Gửi các đoàn truyền giáo để gieo rắc chánh pháp an lạc của Đức Phật lên toàn cõi Ấn Độ và các nước láng giềng. Các đoàn truyền giáo được phân phối ra toàn cõi vương quốc Ấn Độ bấy giờ :

— miền Tây Bắc (vùng Pendjab) do Ngài Majjhantika hướng dẫn.

— miền Nam do hai Ngài Mahadeva và Rakkhita.

— miền Tây do Ngài Dhammarakkhita (là một người Hy Lạp).

— miền Tây Nam do Ngài Mahadhammarakkhita.

Và vượt biên cương qua các nước láng giềng :

* Vùng Hy Lạp, do Ngài Maharakkhi ta lãnh đạo.

* Vùng biên cảnh Hy Mã Lạp Sơn, do Ngài Majjhima.

♦ Vùng Miến Điện, bán đảo Ấn-Độ-Chi-Na và Mã Lai Á, do hai Ngài Sona và Uttara.

♦ Vùng Tích Lan do Ngài Mahinda.

Công đức hướng dẫn sự truyền giáo như thế kề thực vô lượng và không thể nghĩ bàn. Hình ảnh của người cư sĩ quốc vương này thật đáng là ngọn đuốc dẫn đạo cho những ai muốn đem đời mình phụng-sự cho Đạo Pháp và Dân Tộc.

II — NHỮNG PHÁP LỆNH KHẮC TRÊN ĐÁ.

NĂM điểm thực hiện hi hữu và sáng chói mà chúng ta vừa kề trên đây cho ta thấy Asoka đã thể hiện toàn vẹn tư tưởng hệ Phật Giáo vào cuộc đời : kiến thiết một xã hội an lạc làm nền tảng cho sự toàn giác trí tuệ của con người. Một sự kiến thiết toàn diện song hành giữa xã hội và tâm linh.

Mục đích chính của Asoka không ngoài nền hòa bình chính thực “cõi người” trước khi quảng đại quần chúng có thể ngưỡng vọng đến đời sống cao sâu của tâm hồn (vô thượng giác). Đọc qua các pháp lệnh mà Asoka sai khắc trên núi đá hay cột trụ, tuy chúng ta không tìm thấy những chủ trương chính trị, nhưng chúng ta thấy rõ một điều : nền đạo đức nhân bản — trường hợp ở đây là Phật giáo — là sườn cốt cho mọi bộ máy cai trị của nhà nước. Chính đó mới là yếu tố quan trọng. Bởi vì, giá như Asoka để lại cho ta một chủ trương chính trị, thì cái chủ trương quân chủ đó chắc chắn giúp ích gì cho xã hội chúng ta hiện đang đối,

nói, không ngớt về dân chủ và tự do. Phương sở địa lý cũng như căn cơ tâm lý con người tuy khác nhau, nên tùy từng nơi mà mặt mày chính trị cũng biến đổi, song cái nguyên tắc Asoka đề lại vẫn trường cửu và bất biến : đó là sườn cốt đạo đức nhân bản phải sừng dựng như những trụ cột chống đỡ bộ máy cai trị quốc gia. Không có nền đạo đức này, tất cả sẽ đồ vỡ như lầu cát.

Nay ta thử tìm hiểu xem Asoka đã để lại những gì trên các cột đá muôn đời kia. Những cột đá chứng trị cho một khoảng thời phồn thịnh và an vui của con người.

1) Pháp lệnh nói về chiến tranh :

Asoka đã từng dùng bạo lực để mở rộng bờ cõi, nhưng những cảnh tàn sát hãi hùng sau cuộc chiến thắng Kalinga (bờ vịnh Bengal) đã đe nặng trong tâm hồn Asoka một mối thương đau khôn xiết. Một trong 14 pháp lệnh (pháp lệnh XIII) khắc trên núi đá 8 năm sau ngày chấp chính, tìm được ở vùng núi Girnar, phơi rõ niềm hối cải này : « 150. 000 người bị đầy ải, 100. 000 đã bị giết và hằng nhiều lần hơn số này đã bị tiêu hoại »... « Niềm hối hận đã xâm chiếm lòng người bạn của các thần linh (Asoka thường khởi đầu các pháp lệnh bằng câu “Quốc vương, bạn của các thần linh, với cái nhìn bằng hữu...” để tự xưng mình), từ khi chiếm được Kalinga. Sự chinh phục một quốc gia độc lập, thực ra chỉ là sự sát nhân, sự chết chóc hay là sự quy hàng của thần dân xứ đó : ý nghĩ này đã được cảm nhận sâu xa và nặng đe tâm can người bạn của các thần linh “...” tất cả mọi người (ở đây) đều là nạn nhân của cường

bạo, của sự sát nhân, bị chia lìa với những kẻ thân yêu „...” cho dù số người bị giết, người chết và bị bắt trong cuộc chiến thắng Kalinga là bao nhiêu đi nữa, số này dù có nghìn lần ít hơn, thì cảm nghĩ xót xa ngày nay vẫn nặng đè trong tâm người bạn của các thần linh ». Sự hối hận không chỉ là nhận định suông, hối hận tức là sửa sai. Asoka từ chối mọi hình thức bạo lực, khí giới độc nhất của ông hiện nay chỉ là lòng từ bi và sự kiên nhẫn. Cũng trong bản pháp lệnh XIII này, đã ghi : « Cho dù có phạm lỗi đối với người bạn của các thần linh, người bạn của các thần linh cũng phải quyết tâm nhẫn耐 cho đến kỳ cùng ».. Bởi vì người bạn của các thần linh mong cầu cho mọi chúng sanh sự an ninh sự chê ngự 欲 vọng „...” chiến thắng mà người bạn của các thần linh cho là cao cả nhất, là sự chiến thắng của chánh pháp. Sự chiến thắng mà người bạn của các thần linh đã thâu đoạt trên vương quốc này lan truyền đến những vùng biên giới xa tới 600 dặm, những nơi trị vì bởi vua Hy Lạp Antiochus, xa hơn còn có bốn vua Ptolémée, Antigone, Magas và Alexandre ; phương Nam, xuống tận miền Cola, Pandya cho đến Taprobane ; cho đến cả những đế quốc của những người Hy Lạp, người Kampu-chia, người Nabhaka và Nabhapanti, Bhoja và Pitnikia, Andhra và Parinda ; mọi nơi đều theo lời dạy của chánh pháp do người bạn của các thần linh ban truyền. Ngay cả những nơi chưa có sứ giả của người bạn của các thần linh đến, chỉ cần nghe nói đến hạnh nguyện của chánh pháp, huấn giời và giáo lý của chánh pháp của người bạn của những thần linh, người ta

liền sống theo chánh pháp và sẽ sống mãi trong đó... » “ Sắc lệnh này được khắc ra để con cháu mai sau đừng mơ tưởng tới những chiến thắng khác. Và trong cuộc chiến thắng này, chúng sẽ chọn lựa sự kiên nhẫn và bớt dùng bạo lực, và chỉ có chiến thắng của Chánh Pháp là đáng kề cho cõi đời này và kiếp sau, niềm vui của chúng sẽ là niềm hoan lạc trong Chánh Pháp. »

2) Pháp lệnh nói về chánh pháp :

CHÁNH Pháp là gì ? — Pháp lệnh thứ II khắc trên trụ đá hồng ở thành Bénarès ghi : “ Chánh Pháp rất lành. Nhưng thế nào gọi là Chánh Pháp ? Đó là sự dứt trừ tận gốc mọi tội lỗi, tăng trưởng những hành động chính thiện, lòng xót thương, khoan đại, tính chân thực, niềm trong sạch. » Asoka tin tưởng chân thành vào Phật giáo, bản khắc tìm được ở Bhabra cho ta thấy rõ điều đó. “ Quốc dân đã biết lòng kính trọng khôn lường và niềm tin tưởng của ta đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Những gì đáng nói, đức Điều Ngự Như Lai đã nói. Những gì cần thiết để cho Chánh Pháp được hoằng dương, ta xin phép nhắc nhở cho quốc dân. » Và Asoka đã kê trong bản khắc này những đoạn kinh Phật căn được suy nghiệm và thực hành. Thực hành Chánh Pháp, ghi ở pháp lệnh thứ IV khắc trên núi đá vùng Girnar, tức là “ chối từ sự sát nhân, hiền hòa với mọi người; tôn kính các vị Bà la môn và tu sĩ, vâng lời cha mẹ và các bậc phụ lão », đó là điều “chưa bao giờ hiện thực từ bao nhiêu thế kỷ rồi ” vì trong quá khứ hàng bao thế kỷ qua, sự sát nhân, bạo lực cưỡng hiếp con người... vẫn không ngừng

gia tăng » và « thiếu đạo đức, không thể thực hành Chánh Pháp ».

Tóm lại, thực hành Chánh Pháp tức là dứt trừ mọi tội lỗi, và « cái mà người ta gọi tội lỗi, tức là thấu biết điều hung ác, sự nhẫn tâm, giận dữ, kiêu ngạo, tham muốn. Với những thứ đó, ta chẳng bao giờ muốn dính tới. » (pháp lệnh thứ III khắc trên trụ đá hồng ở Bénarès).

3) Pháp lệnh nói về cai trị theo Chánh pháp :

Cai trị theo Chánh Pháp tức phải biến mình trước tiên thành mẫu mực của Chánh Pháp, sau đó mới có thể hô hào cho dân theo Chánh Pháp, và muôn cho dân theo Chánh Pháp, phải nghĩ và lo âu cho hạnh phúc của họ.

« Ta xin nói điều ta nghĩ về quyền lợi và hạnh phúc của thế giới. Cũng như đối với cha mẹ, bà con quyền thuộc xa gần, ta muốn mang lại hạnh phúc cho họ, ta dùng mọi biện pháp thích ứng để hoạt động cho mọi thành phần (trong xã hội). »

« Ta cũng đã tỏ lòng tôn kính với tất cả mọi giáo phái qua bao nhiêu dấu hiệu tố lộ tôn sùng. Nhưng điều mà ta phải mang thân đến gặp gỡ tiếp xúc thẳng với họ, ta cho là điều quan trọng hơn cả » (pháp lệnh thứ VI trên trụ đá hồng ở thành Bénarès, khắc vào niên vị thứ 26).

« Các vua thời trước đã muôn tìm phương cách xiền dương Chánh Pháp cho quần chúng, nhưng quần chúng vẫn không tiến bộ chút nào trên đường Chánh Pháp » ... « Làm thế nào để được quần chúng ưng thuận, làm sao để xiền dương Chánh Pháp ? » Trong pháp lệnh thứ VII khắc

trên trụ đá hồng ở thành Bénarès này, Asoka cho ta biết ông đã ra lệnh dựng lên khắp nơi những pháp lệnh nhắc nhở về Chánh Pháp, tổ chức những cán bộ cư sĩ am tường về Chánh Pháp để bồ đi khắp mọi làng mạc đả thông cho quần chúng, những cán bộ này đã được Asoka huấn luyện để biết tùy theo căn cơ, phương sở mà giảng dạy Chánh Pháp cho phù hợp.

« THẬT khó mà chúng ngộ trong cõi đời này cũng như trong kiếp sau, khi không có một tình yêu Chánh Pháp, một sự nhất tâm cùng cực, một sự thuần thực thấu đáo, một sự cần trọng thâm thiết, một năng lực rốt cứng. Nhưng nhờ những huấn thị của ta mà sự chuyên tâm vào chánh pháp cùng tình yêu Chánh Pháp đang được lan rộng và sẽ còn lan rộng mãi ».

« Những kẻ cộng sự của ta cũng vậy, cao cấp hạ thuộc hay trung cấp đều chuyên nhất và phò biến Chánh Pháp, đủ để lôi kéo những kẻ còn đang do dự. Đối với những kẻ Tòng giám ở biên cảnh cũng vậy. »

« Bởi vì đó là nguyên tắc : cai trị theo Chánh Pháp, chấp chính theo Chánh Pháp, làm đẹp lòng theo Chánh Pháp; bảo vệ theo Chánh Pháp » (pháp lệnh thứ I khắc trên trụ đá hồng ở Bénarès).

« Nhờ sự thực hành Chánh Pháp của quốc vương, bạn của những thần linh, với cái nhìn bằng hữu, tiếng trống trận đã trở thành tiếng báo hiệu cho Chánh Pháp » (pháp lệnh thứ IV khắc trên núi đá vùng Girnar).

« Mặt khác, trên mọi nẻo đường, ta đã cho trồng những cây đa đỗ bóng mát cho người và thú vật ; ta đã cho trồng những vườn xoài ; và mỗi khoảng đường

2 cây số (nữa "kos" ?), đào một nơi chứa nước và xây những trạm nghỉ ; ta đã cho đào khắp nơi những giếng nước cho người và vật dùng ... "Nhưng những điều này thực ra chẳng đáng kề là bao" (pháp lệnh thứ VII khắc trên trụ đá hồng ở Bénarès).

"Một nơi trong vương quốc của vi vua, bạn của những thần linh, với cái nhìn bằng hữu, kề cả những vùng biên cảnh của những người Cola, Pundya, Satyaputra, Keralaputra cho đến Taprobane, Antiochus, vì vua Hy Lạp, và những vị vua láng giềng của Antiochus, khắp mọi nơi, quốc vương, bạn của những thần linh, với cái nhìn bằng hữu, cho tiến hành hai việc cứu trợ y tế, cứu trợ cho người và cứu trợ cho loài vật. Ở đâu thiếu những loài thảo dược cần thiết cho người và cho thú vật, sẽ được gửi đến và trồng trọt. Ở đâu thiếu rễ cây và trái quả, đều được gửi đến và canh tác. Trên mọi con đường, giếng phải được đào, cây phải được trồng cho mọi người và thú vật dùng" (pháp lệnh thứ II khắc trên núi đá vùng Girnar).

Phục vụ dân không có nghĩa là đáp ứng ngưỡng vọng họ bằng các bài diễn văn và chương trình cách mạng chẳng bao giờ thấy thực hiện. Phục vụ dân, chính là thể hiện ra mặt những đòi hỏi cấp thiết và hạnh phúc đơn sơ của họ, và còn phải hướng dẫn cuộc sống tinh thần họ đi cho đúng với nền đạo đức người của dân tộc.

4) Những nguyên tắc chính yếu để thu phục lòng dân :

a/ Hãy biến mọi tác phong của mình thành mẫu mực của Chánh Pháp : và phải cố gắng tự kiềm thảo không ngừng. « Là một

cư sĩ trung thành từ hai năm trước nay. Nhưng ta đã không thực hành một cách tinh tấn (nhất tâm quy mạng). Nhưng trái lại từ hơn một năm nay, ta đã theo sát với Tăng đoàn và trì chí rất nhiều. Trước đây ở Ấn Độ chẳng bao giờ con người tương dự với con người như bây giờ. Đó là nhờ ở kết quả của sự tu trì. Dương nhiên, kết quả này không phải chỉ dành riêng cho những kẻ cao sáng, mà còn dành cho mọi kẻ thấp hèn nên họ chịu tu trì. (pháp lệnh khắc ở Mysore).

"**T**HỜI trước, các vua thường tổ chức những cuộc "ngự du hoan khoái" : như đi săn hay các thú vui khác. Nhưng quốc vương, bạn của những thần linh, với cái nhìn bằng hữu, sau 10 năm chấp chính, đã hành hương về Giác Ngộ. Từ đây, chỉ còn những cuộc "ngự du" cho Chánh Pháp, thè như : tiếp kiến hay phân phát (tặng phẩm) cho các vị Bà la môn và tu sĩ, tiếp kiến và phân phát vàng cho những phụ lão, tiếp kiến và thuyết pháp cùng giải quyết nhưng vấn đề liên quan tới Chánh Pháp cho quần chúng ở các tỉnh ..." (Pháp lệnh thứ VIII khắc trên núi đá vùng Girnar).

"Trước đây mỗi ngày có hàng nghìn thú vật bị giết để làm cơm trong bếp núc nhà vua, bạn của những thần linh, với cái nhìn bằng hữu ; nhưng bây giờ, trong khi pháp lệnh này được khắc lên, chỉ 3 con thú sau đây bị giết để làm cơm thôi : 2 con công, 1 con nai, ngay cả con nai này cũng không được giết thường xuyên. Ngay cả 3 con vật này rồi đây sẽ không còn bị giết nữa" (pháp lệnh thứ nhất khắc trên núi Khepingala, vùng Girnar).

Niên vị thứ 26, Asoka đã cho khắc một pháp lệnh (pháp lệnh thứ V khắc trên trụ đá hồng ở Benarès) «cấm giết súc vật» và ghi rõ tên các loại không được giết, ta đọc thấy tên của 23 loại chim, cá, thú bốn chân.» Thêm vào đấy dê, cừu, heo có chưa hay đang cho bú đều không được giết ; cho đến cả những con chưa lớn quá sáu tháng. Cấm thiến gà «...cấm đốt rừng không có lý do hay để gây thiệt hại. Cấm nuôi thú vật bằng thú vật.»

«Và ba tuần trăng rằm mỗi 4 tháng, vào ngày tròn trăng Tisya và liên tiếp 3 hôm : ngày 14, 15 và 1 là những ngày phải ăn chay một cách thuần khiết, cấm giết hay bán cá» «Vào ngày thứ 8 mỗi thượng tuần ngày 14, ngày 15, là những ngày lễ Tisya và Punarvasa, vào 3 tuần trăng rằm mỗi 4 tháng và những lễ, cấm thiến bò rừng, dê, cừu, heo và các loài thú vật khác» ... «Cho đến niên vị thứ 26 này, ta đã phóng thích tù nhân 25 lần cả thảy».

b) Phải luôn luôn tinh thức đề nghe rõ nguyện ước của dân : «Trong bất cứ lúc nào, dù khi ăn, khi ở nơi khuê phòng, nơi phòng ngủ, nơi nông trại, trên xa giá, trong vườn cảnh, khắp nơi những thông tin viên phải phúc trình đầy đủ cho ta biết những công việc dân sự : và ta tham dự vào công vụ ở khắp mọi nơi. Bất kè khâu lệnh nào ta ban bố, liên quan tới việc dâng tặng hay tuyên cáo, hay những việc khẩn cấp giao phó cho các vị Tông giám, nếu có điều gì phải tranh luận hay bình nghị ở hội đồng phải thông tin cho ta biết trước thì, bất cứ lúc nào hay ở đâu, đó là lệnh của ta. Bởi ta không thỏa mãn trong việc làm và trong lời kết luận về những công sự. Bởi ta xét rằng nhiệm vụ của ta là mang lại hạnh phúc

cho thế giới, nên nguyên tắc là hoạt động và thi hành kỳ cho hoàn mỹ nhiệm vụ mới thôi. Bởi không có hành động nào cao cả hơn là việc đem hạnh phúc đến cho toàn thế giới. Và mọi cố gắng ta phải đạt là trả mối nợ cho nhân loại, ở cõi này, ta phục vụ cho hạnh phúc của họ và ở kiếp sau, ta mong muốn cho họ sinh về cõi Thiên». (pháp lệnh thứ VI khắc trên núi đá vùng Girnar)

DÈ kiềm soát và thấu rõ những nhu cầu khẩn nguyện của quần chúng, Asoka gửi đi khắp nơi những kiềm soát viên «Quyền lực phán xét và trừng phạt của họ đều do ta nắm giữ, như thế những kiềm soát viên sẽ yên thầm thi hành nhiệm vụ khỏi phải sợ hãi gì, và họ sẽ chỉ lo đến quyền lợi và hạnh phúc của dân chúng ở các tỉnh và bảo trợ cho quần chúng. Họ sẽ hiểu những gì là hạnh phúc và với những kẻ tin thành Chánh pháp, họ giáo hóa cho quần chúng các tỉnh, làm cho quần chúng chứng ngộ được trong cuộc đời này cũng như trong kiếp sau».. «Và có nhiều phương cách khác nhau làm cho quần chúng tiến bộ trên đường thực hành Chánh Pháp, chế ngự nhục tình và phân phối lòng nhân ái.» (Pháp lệnh thứ IV khắc trên cột đá hồng tại thành Bénarès).

c) Đức tính chí công và vô tư : đó là huấn thị mà Asoka căn dặn các vị Tông giám (công chức) một cách tỏ tường trong pháp lệnh thứ I tại Kalinga : »... «Điều gì ta cho là hoàn mỹ, ta muốn hái lượm bằng hành động của ta và thu nghiệp một cách có phương pháp. Phương pháp hay nhất mà ta thấy trong văn đê (an dân) này là những huấn thị ta ban cho các người. Bởi vì các người được bồ nhiệm phục vụ cho hàng nghìn nghìn người. »

“ Hãy thu phục cảm tình quần chúng. Mọi người đều là con của ta. Thề như các con của ta, ta muốn cho chúng hết thảy quyền lợi và hạnh phúc trong thế giới này cũng như trong kiếp sau, đó cũng là điều ta ao ước cho mọi người. Các ngươi chưa thấy rõ nó can hệ đến chừng nào ; có thể là có kẻ nào đây trong các ngươi thấy điều đó, nhưng chỉ thấy một phần nào thôi chứ chưa phải trọn vẹn. Là người có đầy nhiệm vụ, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. »

« Thường có những cá nhân bị vào tù, bị tra khảo và sau đấy được phóng thích không lý do và còn nhiều kẻ khác chịu khổ đau hơn thế nữa. Vì vậy mà các ngươi phải thực hành chí công vô tư. Chí công vô tư là không có khuynh hướng ganh ghét, gắt gỏng, ác hiềm, nồng nỗi, bướng bỉnh, lười biếng, buông xuôi. Phải cố ý tránh xa những khuynh hướng này đi. Nguyên tắc thực hiện là tránh xa sự biến tính và nồng nỗi trong khi hành sự. Kẻ nào chán chường chẳng sao hoạt tiễn được, mà trong công vụ của các ngươi cần phải tinh thức, xúc tiến và hoàn tất. »

III—TINH THẦN KHOAN ĐẠI, TỰ DO VÀ KHAI PHÓNG CỦA ASOKA :

Giáo sư Jean Filliozat đã viết về Asoka như vậy : « Dù đã chọn Phật giáo là con đường cho chính bản thân mình,

Asoka chẳng bao giờ dùng quyền uy của mình cưỡng chế ai theo đạo mình. »

THẬT THẾ, « Quốc vương, bạn của những thần linh, với cái nhìn bằng hữu muốn rằng tất cả mọi tông phái đều an vị khắp mọi nơi. Bởi mọi tông phái đều muốn chế ngự các nhục tinh và tinh hóa tâm hồn. Nhưng mỗi người đều có những ước muốn khác nhau, những nhiệt tình sai biệt. Hoặc là họ thực hành tất cả, hay chỉ một tiêu tiết nào đó. Với ai không có lòng khoan đại, sự chế ngự nhục tinh hay tinh hóa tâm hồn, sự hiền giác và sự đoàn quyết trong niềm tin vẫn luôn luôn là điều quan trọng. » (Pháp lệnh thứ VII khắc trên núi đá vùng Girnar).

Tinh thần tôn trọng tự do tín ngưỡng của Asoka hiền lộ một cách khoan đại và minh xác qua pháp lệnh thứ XII (khắc trên núi đá vùng Girnar) : « Quốc vương, bạn của những thần linh, với cái nhìn bằng hữu, tỏ lòng tôn kính tất thảy mọi tông phái, quý thầy tu sĩ cùng những vị cư sĩ, qua những tinh khoan đại, cũng như những vinh hạnh khác nhau. Nhưng bạn của những thần linh không đặt nặng những tinh khoan đại cũng như những vinh dự cho bằng sự tiến bộ trong bản chất của mọi tông phái. Sự tiến bộ của bản chất tuy thể hiện nhiều cách, nhưng chính thực chỉ là sự tiết chế ngôn ngữ, làm thế nào để tránh sự tôn xưng riêng

tông phái của mình hay sàm báng những tông phái khác ; dù vì trường hợp này hay trường hợp kia, dù cho là điều không đáng kể. Trong mọi cơ hội, phải tỏ lòng tôn kính những tông phái khác. Có như thế, người ta mới làm cho tông phái mình lớn lên đồng lúc phục vụ cả cho tông phái kia. Trái lại, ta chỉ làm hại tông phái của ta đồng lúc chẳng giúp ích gì cho tông phái khác. »

IV — KẾT LUẬN :

DỨNG trước cuộc đời hôn tạp — mà các nhà luân lý gọi là nơi tục lụy hổng trẫn—giữa muôn dân sai khác, bên cạnh những nhục tình sôi sục, Asoka không chút hái hùng chạy trốn, dù là một cuộc trốn tìm giải thoát. Đề kiến tạo một xã hội an lạc, một vương quốc hòa bình và phồn thịnh, một cách hi hữu 23 thế kỷ trước đây, Asoka nhìn thẳng vào thực tại, chuyen hóa mọi phiền não và bắt an một cách linh động thành cảnh sống an lạc. Asoka đã sống như một quá trình tu chứng cõi người, không vì cái giải thoát tự tại cho riêng mình, cũng không vì danh lợi bản thân, luôn luôn vì và cho Chánh Pháp, một thứ chánh pháp xuyên qua niềm hòa bình và hạnh phúc của quãng đại nhân dân. Vì vua, bạn của những thần linh có cái nhìn bằng hữu này, «không tin rằng vinh quang hay thanh danh mang đến một lợi lộc lớn, trừ khi dùng vinh quang hay thanh danh trong hiện tai và mai sau vào việc làm

cho thần dân tuân nghe điều phải, tuân nghe Chánh Pháp và thực thi Chánh Pháp Chính trong tiêu chuẩn này mà quốc vương bạn của những thần linh, muốn có vinh quang hay thanh danh». (pháp lệnh thứ X khắc trên núi đá vùng Girnar).

Sự thực chứng qua hình ảnh cư sĩ này thật là quan trọng. Giữa các vị vua cao sang sung túc, người ta muốn thấy một vị vua nhân hậu thân dân, giữa sự hiếm hoi của vài vị vua nhân hậu vì bản tính, người ta muốn thấy hình ảnh đạo giáo đã đi qua vị vua đó như thế nào, để nhận rõ giá trị thực chứng và kiềm nhận của một đạo như đạo Phật. Cũng thế, ngày nay, giữa bao khuynh loát của chủ thuyết và bè phái, trên vực thẳm của hủy diệt chúng ta cũng mong thấy hình ảnh một chính trị gia Phật tử như hình ảnh A Dục vương của 23 thế kỷ trước đây.

Ngay chính trong sinh hoạt cộng đồng cũng vậy, có biết bao gia đình theo đạo Phật, song các gia đình đó vẫn chưa hóa Phật, nghĩa là vẫn chưa có một hình ảnh hạnh phúc mẫu mực để cho nhân loại thấy và buột miệng : «Đó là một gia đình Phật tử ! » và ao ước : «Gia đình ta phải giống như thế!»

NỀN văn minh máy móc với những chủ thuyết cục bộ và độc tôn đang kéo hàng triệu con người vào trận tuyến của căm thù, vào sự buông xuôi chán chường hay thất vọng cô đơn. Người ta không ưa

gi thế, nhưng cứ phải sống như thế.

Sự đe dọa ngày nay thực là trầm trọng, đem lại cho ta ý nghĩ : truyền thống của người cư sĩ Asoka phải được học tập và tiếp nối một cách chí thành và tha thiết. *Sự có mặt của người cư sĩ Phật giáo trong hình ảnh này mới thiếu thốn làm sao !*

Gần đây các nhà khoa học đang thí nghiệm không ngừng cách thức cho cơ thể con người có thể sống trên bờ cao mười tám nghìn cây số, thoát khỏi hấp lực quả đất, hoặc cách thức cho con người có thể sống dưới hầm sâu 1000, 2000, rồi 3000

thước. Các nhà thần học thì bày cho con người khép kín các ngõ ngách của cuộc đời để vào sâu trong tâm linh thăm thẳm.

Trong khi đó sự sống cũng như *khô đau* vẫn tiếp diễn một cách đương nhiên, mà chẳng thấy ai dạy cho con người cách đi bằng hai chân trên mặt đất nhiệm mầu này, và cách sống làm sao cho cụ thể cũng như tâm linh được thăng bằng hòa điệu, làm sao cho con người nhận diện con người.

Ngoài Asoka, chắc không ai làm nổi. Ta hãy thấp hương cầu nguyện cho Người đến trong tấm thân cư sĩ của chúng ta.

NGUYÊN ÂN

Tài liệu tham khảo :

- Les Inscriptions d'Asoka (Collection Emile Senart).
- Epigraphia Indica — J.G. Buehler.
- Asoka et l'expansion bouddhique — Jean Filliozat (France-Asie Nos 153-157)

ĐÓN ĐỌC :

- TRÀM TƯ CỦA MỘT TÊN TỘI TỬ HÌNH của HỒ-HỮU-TƯỜNG
- VẾT HÀN NĂM THÁNG tập truyện của VÕ-HỒNG
- NHỮNG NGÀ ĐƯỜNG truyện dài của VÕ-ĐÌNH-CƯỜNG

LÁ BỐI xuất bản

ĐÃ PHÁT HÀNH CON ĐƯỜNG TRUYỆN DÀI

Tác phẩm mới nhất của NGUYỄN-ĐÌNH-TOÀN
GIAO ĐIỂM xuất bản

NGÀY LẠI NGÀY

sổ tay văn nghệ

TAM ÍCH

THÁNG hai năm 1964. Tòa án Lénin-grad xử một vụ kiện tạm gọi là một vụ kiện văn nghệ. Người ra vành móng ngựa là thi-sĩ Joseph Brodsky, 24 tuổi. Chàng bị buộc tội làm ký-sinh trùng xã-hội (nguyên văn : *parasitisme social*). Tòa tuyên án năm năm khổ sai và bị đày. Khi ra tòa, tòa buộc tội chàng những tội sau này : chàng làm lương ít, chàng không săn sóc tới đời sống cá nhân và sự sống riêng tư của chàng, làm những bài thơ phi-công-thức (*non-conformiste*) và ngâm thơ uỷ-mị trong những cuộc họp văn nghệ Và tòa buộc tội chàng *không phải là... thi-nhân...*

oOo

Ở Leningrad, có rất nhiều nhân-vật

có danh tiếng và uy-tín trong giới văn-nghệ can-thiệp cho chàng, nhưng không có hiệu-quả. Họ cho Brodsky là một thi-nhân và một người dịch thơ có tài xuất chúng.

oOo

Chuyện có sao, tôi kẽ vây — ai có mẫu kính của nấy để nhìn việc đời, tôi không dám làm mặt lanh xen ý-kiến của mình vào. Chỉ biết có một điều là tôi thương hại cho thi-nhân — mà thôi. Và cho cả anh, cả tôi, cả nó, cả hắn, cả họ nữa Và trong không gian. Và trong thời gian. Đây. Kia. Trước kia. Sau này.

Còn một điều nữa cũng nên nhấn mạnh : Brodsky là một thi-nhân *dịch thơ* có tài : đó là một việc rất hiếm. Làm thơ

là một chuyện khó, dịch thơ lại là một chuyện khó hơn — nghĩa là giữa hai cái khó, dịch thơ vẫn khó hơn làm thơ. Nói một cách khác : làm thơ còn dễ hơn dịch thơ — dịch đây là dịch cho hay : câu thơ hay, ý thơ vẹn Tôi chưa thấy ai dịch bài *Hoàng-hạc-lâu* cho thật hay, kề cả Tân Đà. Dịch làm sao mà nhạc tính bài thơ vẫn có, vẫn còn không phải là một chuyện dễ ! Tôi lại cũng chưa thấy ai dịch bài *Sonnet* của Arvers cho thật hay. Ngày xưa nhóm *Phong-hoa* — hình như Khái-Hưng thì phải — đã dịch bài sonnet ấy mà cũng chỉ còn lại một câu : « Tình trong giây phút mà thành thiên-thu » là hay — còn thì những câu khác cũng chỉ... tạm.

Còn hình như thi-sĩ Tchya Đái-Đức-Tuân ngày xưa có dịch « Vọng mĩ nhân hể thiên nhât phuong » là « Nhớ người đẹp. Trời một phuong » thì cũng được lắm !

oOo

T HƠ của Brodsky có những câu :
T *Tout noir qu'il fut, il ne donnait pas d'ombre.*
Il ne pouvait pas devenir plus sombre.

Aussi noir que minuit de brume.
Aussi noir que ces arbres, devant
Aussi noir qu'une aiguille, dedans.
Comme un trou, dans la terre, où git la graine

Pourquoi respirait-il l'air si noir
Dans le bruissement des branches écrasées ?
Pourquoi le jour noir coulait-il de ses yeux ?

Nhạc-tính rất thắm, rất kín, rất Prévert — tôi thì không dám dịch là lẽ cố nhiên rồi — nào có ai dịch ra cho hay, xin dịch cho thiên hạ cùng thưởng thức !

Dịch thơ khó. Mà Brodsky lại là một thi-nhân dịch thơ ngoại-quốc có tài — đó là chỗ hơn người. Thế là chàng hơn người tới hai lần...

oOo

CÓ vài chuyện văn nghệ có tích chất khá hài hước — hài hước đến làm chảy nước mắt ! Chẳng biết là nên khóc hay nên cười — hay là nên nôn mửa.

Só là Roland Dorgelès, một văn hào Pháp ngày xưa là một văn sĩ chống hội họa phi hình dung, trừu tượng, lập thể, vân vân... Một hôm chàng rủ một hai anh em văn nghệ làm một chuyện ngộ ngô — là bắt một con lừa, nhúng cái đuôi của nó vào vài ba thùng sơn, rồi thả cái đuôi ấy ra cho nó vung vãi lên một tấm vải trắng. Xong rồi chàng trịnh trọng, đóng khung nó, ký láo một cái tên nào đó, rồi chờ đến một khách thính văn nghệ (tức là salon littéraire ngày xưa ấy !)

Kết quả là tất cả những « thân chủ » hào hoa phong nhã — kề cả họa sĩ — cùng với những trang nam nữ văn nghệ — cùng với những nhà giàu sang mà lại thích văn nghệ kia — cao đàm hùng biện và phê bình bức tranh ấy.

Mãi sau mới ngã ngửa ra là bị Roland Dorgelès gạt... Có một điều lạ nhất là không có ai... mặc cờ cho thái độ trước của chính

Tác-phẩm thứ hai là *Thành phố quê hương* (La ville natale)... không theo đúng công thức thời-đại cho lắm.

Năm 1961, chàng cho ra đời cuốn *Kira Georquievna*, tả những giới văn-nghệ Nga-sô-viết giống giống như giới văn-nghệ « avant-gardiste » của âu-châu ngày nay... có vẻ... sa-đoạ và phi-công-thức.

Nhưng đến cuốn *Ô hai bờ đại-dương* (Surles deux rives de l'Océan) trong đó chàng công-kịch chẽ-độ « bế quan tỏa cảng » văn-hoa nga-sô và trăm trò văn-nghệ âu-châu... thì chàng bị khai-trừ ra khỏi đảng cộng-sản. Kroutchev nói rằng ở Nga không cần có những nhà văn-nghệ như Nekrassov ! Nhưng rồi năm 1964, Kroutchev lại đòi ý về Nekrassov — cho vào đảng lại.

Bây giờ thì Kroutchev đã bị hạ.
Chẳng biết số-phận Nekrassov ra sao.

oOo

NHƯNG cứ theo dõi đời sống văn-nghệ Nekrassov ở Nga như vậy thì thật là hết hiều nỗi..., văn-nghệ bên Nga ! Hết hiều nỗi văn-nghệ nói chung. Văn-nghệ là cái thá gì thế nhỉ ? Biết đường nào mà lẩn ! Biết đường nào mà tính ! Vất vả thay nhà văn-nghệ !

Loài người càng văn-minh thì giới văn-nghệ càng trở nên... phiền phức — bên này bên kia mìn sát hay mìn tre gì thì cũng vậy cả !

Con người nói chung có *thân-phận* đã dành — con người văn-nghệ lại càng

lớn... *thân-phận* ! Ăn ở làm sao cho tròn quả phúc đây ?

TÔ I mới đọc lại một số kịch phầm của Samuel Beckett và của Ionesco.

Lòng tôi cứ nghĩ lần thán rằng thoại kịch xứ mình không... trưởng thành, chứ giá có lấy một mẫu trưởng thành thì thử dịch rồi dựng kịch của hai cái ông ấy coi phản ứng khán giả ra sao !

Chắc là trải chiếu cắp điệu, đem kiệu bát cống... kèm theo xe Cadillac kiêu tối tân nhất... mà mời khán giả Việt-Nam cũng khó có ai mà đi coi kịch của các bực kịch gia tiền phong và trừu-tượng... ấy !

Tại sao.

Sẽ xin đề cập đến khía-cạnh văn-nghệ của văn-đè văn-nghệ ấy trong một dịp khác để bà con thường-ngoạn một mẫu văn-chương kịch tiền-phong (*littérature dramatique d'avant-garde*). (Xem bài nói về kịch tiền phong cùng trong số này).

NĂM 1933, cuốn *Le petit serpent du Bon Dieu* của Caldwell ra đời. Thiên hạ làm như trời sập sụp... Hội Bảo-vệ luân-lý Nữu-Uớc đưa đơn kiện Caldwell phạm đến thuần phong mỹ-tục.

Nhưng có hơn 60 nhà văn phản đối vụ kiện ấy. Ông toà Benjamin Greenspan cũng dựa vào thái-độ những nhà văn ấy để loại vụ kiện đi. Còn nhà phê-bình J. H. Jackson thì tiên-đoán là Caldwell sẽ là một nhà văn lớn của quốc-te !

oOo

Quả tình Greenspan nói đúng. Sau này cuốn sách dịch ra 12 thứ tiếng và bán tại 18 nước trên thế giới. Ai cũng đọc. Bây giờ thì không ai không biết Caldwell. — ngang với tiếng Steinbeck và Hemingway.

Văn chương duy nhiên của Caldwell rất thần tình ! Còn tại sao nó thần tình, nó thần tình ở đâu, ai đọc sẽ thường ngoạn — tôi biết ăn biết nói làm sao để phân-tách cái hay của một văn-phẩm được. Có lẽ trong những cái trùu tượng của trời đất thì cái hay của một văn-phẩm xuất chúng là trùu-tượng nhất đấy !

HÔM nay, tôi đọc tạp chí La tabbe ronde số 205, tháng 2 năm 1965, có bài nhan đề là Thơ, một nghệ thuật hấp hối — Poésie, art moribond — tác giả là một thi sĩ lớn nước Pháp : Pierre Emmanuel.

oOo

Bài đó là bài đọc ở Những cuộc hội thảo quốc tế tại Genève (Rencontres internationales de Genève). Những cuộc hội thảo

này, mỗi năm tổ chức một lần. Riêng bài của Pierre Emmanuel thì hay lắm. Sẽ diễn ra tiếng việt — khi có dịp.

Thấy người ta hội thảo mà mình thì không. Cũng buồn chứ !

HẰNG NGÀY ĐÓN ĐỌC

nhật báo

ĐẤT TỐ

Cơ-quan Thông-tin
và Nghị-luận
của Phật-Giáo

GIỮ THƠM QUÊ MẸ
CÀNG NGÀY CÀNG HAY
Số 4 phát hành ngày 1-10-65

HOA VÔNG ĐỎ

NGUYỄN PHƯỚC

MÃ Y cánh hoa vông đỏ gay gắt không
ngót đậm vào mắt Khang, thế nhưng
Khang vẫn mở mắt nhìn trăng ra ngoài trời.
Anh nằm phân tích cái cảm giác khó chịu
chích đau vào mắt và thần kinh, trong khi
anh hô hấp không điều hòa. Hết vợ anh
đóng cửa sổ anh lại lồm cồm ngồi dậy mở
tung ra, mặc nắng gió tha hồ vào, sau đó
anh nằm xuống nhìn đầm đầm vào màu đỏ
trên cây cao, y như bị thôi miên. Tính
Khang rất chiều vợ, độ sau này anh vẫn giữ
nét đáng yêu đó, duy có việc ngắm hoa
vông anh tỏ ra ngang bướng tột độ. Lúc
đầu Thanh buột miệng hỏi :

— Em đã đóng rồi, sao gió làm bật cả
cửa ra thế này ?

Thấy Khang nằm im, Thanh định
nhắc lại câu hỏi. Anh trả lời :

— Không, anh mở đấy.

— Anh có điên khùng thì bảo, nắng
chói thế này mở cửa chịu được sao ?

— Anh nhìn cây vông.

— Cây vông làm sao mà nhìn nó ?

— Em không thấy hoa nó đẹp à ?

— Hừ tướng gì ! Em đệ nhất ghét
cái ! Nhìn nhức mắt không chịu được.

— Cũng có nhức mắt đấy, nhưng gắng
chịu sẽ thấy hay lắm.

Hôm nay, không buồn hỏi, Thanh biết
phải làm gì rồi, tự động đóng cửa rồi bước
nhanh ra khỏi phòng. Đợi nàng đi, Khang
định ngồi dậy đến mở cửa ra lại nhưng
không sao nhấc mình lên nỗi ; anh nghe

tòan thân rục rã, đầu nặng, đôi lòng bàn chân rịn rướt.

— Thanh à. Khang kêu với ra cửa phòng. Mở cửa sờ cho anh đi.

TH A N H bước vào tần ngần đứng cạnh giường chồng, ngờ vực hỏi lại. Nghe giọng anh trả lời rắn rỏi, nàng đến đầy tung hai cánh cửa một lượt. Khang không đề ý đến tiếng cửa đánh ập mạnh vào tường và cũng không nghe bước chân vợ đậm lên nền nhà đi ra.

Ra đến ngoài Thanh nghĩ lại hối hận về cử chỉ thiếu dịu dàng của mình. Dù sao nàng không khỏi buồn buồn cho một thay đổi không hay đã len vào đời sống vợ chồng trước nay không vẫn đám mây đen nhòe nào... Không có gì phải khó nhớ ra, nàng không quên buổi trưa cách không lâu, Khang ở tòa soạn về vẻ mặt hăm hăm tức tối. Gạn hỏi, nàng nghe Khang trả lời :

— Minh mắt có trót năm, thế mà chúng nó viết phê bình hạ mình.

— Ai viết phê bình ? Thanh hỏi.

Không trả lời, Khang nói tiếp những ý nghĩ của anh ra. Anh nói rất nhiều, nói không ngừng, không có mạch lạc có khi như sảng sốt, giọng anh từ đầu đến cuối nghe xót xa và thành thật. Nàng nghe và cố gắng nghe và ít nhiều cảm thông cho anh : trước đây anh cũng đã nhiều lần lắc đầu cho một số người cầm bút phê bình văn nghệ. Mỗi bài bình của anh thường ở chỗ :

nhiều nhà phê bình khi hạ bút không thành thật, với ngay chính mình cũng như với độc giả và tác giả cuốn sách. Anh không trông mong nhà phê bình phải đủ khả năng — khả năng dù cần thiết thật nhưng nó vô cùng và không coi như điều kiện tiên quyết — nhưng cần nhất là đừng ngụy tin và ác ý. Anh còn giữ một bức thư mà tác giả là một người đàn bà có mấy đứa con gái lớn tới tuổi phải lo, bà lo cũng một phần vì chúng say mê truyện của anh nữa. Bao nhiêu lời chỉ trích nặng nhẹ, không thiếu một lời nào trong bức thư gần mươi trang bà gửi cho anh. Anh bảo ; « Bà này rất thành thật và chịu khó đọc sách anh rất kỹ ».

Vợ anh không ngờ anh thích những lời chỉ trích như thế, anh giữ bức thư đó cùng một chỗ với bức thư thứ hai, đặc biệt không kém. Đó là bức thư của một học sinh lớp nhất. Hai vợ chồng đã cười nhiều vì những lời ngộ nghĩnh trong thư nhưng, giữa hai tiếng cười Khang đã nghiêm giọng bảo : « Thằng bé này sau khác người, xuất chúng không biết chừng. » Suốt một trăm rưỡi trang truyện của anh nó chỉ đề ý có nửa trang và lấy làm thích thú lắm. Nửa trang anh tả cánh đồng lúa xanh. Và nó đã gửi lại cho anh ba trang thư nói toàn về đồng và lúa xanh. Những thứ như tình yêu quê hương, tình yêu thiên nhiên, kỷ niệm làng quê . . . không phải là những bận tâm của đứa bé, nhưng đã tượng hình một cách khả quan như những hạt giống tốt hứa hẹn cây xanh.

Lần này, trong tác phẩm này, anh đề

nhiều công phu, nhiều dụng ý' thế mà tất cả thứ đó không được người phê bình biết đến hay người phê bình cõi tình không biết đến để đưa đầy tác phẩm anh sang một bình diện khác rất thuận lợi cho nhà phê bình và bắt lợi cho riêng anh. Tác phẩm anh nói là bị đem ra mồ xé, kỳ thật những nhát cuốc của người phê bình chẳng động đến mạch văn hay lòng sách, chỉ xors xót mặt ngoài. Điều này làm Khang khổ sở. Anh đã say sưa với văn chương, điều anh mong mỏi ở những bạn đồng nghiệp là chia sớt say sưa với anh. Anh muốn được phê bình, anh muốn được người ta chỉ trích anh triệt để tới nơi chốn, hơn là được khen hò hững chê hò hững để cuối cùng lấp liếm mập mờ.

NẰM trên giường, Khang mở mắt thao lão nhìn mấy cánh hoa đỏ rực nỗi hân giữa khung cửa sổ chói nắng. Nghe tiếng động khẽ ở bên ngoài, tự nhiên Khang thấy nên làm một cái gì cho vợ vui lòng. Anh cất tiếng vọng ra:

Em về đây à ?

Tiếng Thanh bước vội vào phòng, nàng hiện ra nói như reo :

— Vâng, em về đây, em có mua trái cây cho anh. Anh khoẻ được chút nào chưa ?

Nghe nàng nói như chim, Khang bỗng cảm thấy ái ngại cho nàng nhưng tâm trí anh vẫn chưa thè nào quang đãng. Nàng ngồi xuống bên anh, nhìn anh e dè qua

lớp kính mắt, nụ cười chưa tắt hẳn trên môi và khuôn mặt hồng lên vì nắng. Ngày thường như thế này phải biết, anh đã bắt cóc nàng ẵm lên lòng mặc cho nàng kêu nát cả áo quần. Anh hay có những cơn yêu đương giữa ban ngày như thế, vừa lãng mạn vừa tàn bạo. Bất giác anh mỉm cười.

— Gi mà cười, anh ?

Khang hất hàm chỉ quay về phía khung cửa sổ :

— Hoa vông đỏ.

— Hoa đẹp phải không anh ?

Khang không chờ đợi một câu như Thanh vừa nói. Một đám mây từ đâu chạy về do dự giữa khung cửa. Anh liên tưởng màu tuyết trắng, dày và mịn. Anh nói dối nhanh một câu :

— Hồi nãy anh đóng cửa nhưng gió làm bật ra đấy.

— Đè em khép lại cho. Chói chết.

Hai vợ chồng như hai con chim qua cơn mưa rào làm ướt tồ và bây giờ đang rúc rìa cho nhau trong nắng. Cơn mưa rào vô thường như đám mây đen đám mây trắng trên lưng trời.

— Anh nhớ hôm nay là ngày gì không ?

Một ý nghĩ chực sẵn từ đâu vuột ra khỏi sự kiểm soát của anh để trở thành câu trả lời :

— Hôm nay là ngày nhục nhã của đời anh.

Khang cố giữ nét mặt tươi, níu giữ không khí thanh bình đã lâu nay mới tìm lại được, rồi bảo khẽ :

— Hôm nay là sinh nhật của anh đấy.

KHANG nhanh trí làm một hội ý : « Hôm nay là sinh nhật của anh, ngày nhục nhã của đời anh », nhưng nghĩ sao lại thôi không nói ra.

— Em có món quà nhỏ tặng anh.

Khang thấy nàng đặt vào lòng tay mình một xấp giấy rồi đi êm ra khỏi phòng. Khang đưa mắt nhìn vào mấy tờ giấy, ngay mấy chữ trên trang đầu đã làm anh ngạc nhiên. Anh hồi hộp đọc hết từng trang một, một lực vô hình nâng anh dậy lúc nào không hay, anh đọc luôn một hơi đến tờ cuối. Ngồi lặng một lát, Khang tặc mẩn giờ lại trang đầu và nhìn lại mấy chữ viết tay. *Hoa vồng đỏ*. Dưới đó : *Truyện ngắn* Dưới nữa : *Triu mến tặng chồng tôi*. Anh đọc lại từng đoạn, từng đoạn. Khang có cảm giác vừa ra khỏi bồn nước nóng, ấm áp, pháp phòng và khoan khoái. Rất công bằng mà nói, Khang không ngờ vợ có nguồn cảm hứng đặc biệt như thế mà viết thành một truyện ngắn thi vị, khéo, và cảm động. Nàng có thêm cái sáng kiến tặng anh làm quà sinh nhật. Và điều cuối cùng này quan trọng hơn hết đối với anh : nhờ món quà anh tìm lại được cái « hơi » truyện ngắn.

Không nhịn lâu hơn được nữa, anh gọi Thanh vào và khi nàng ngập ngừng ở cửa, Khang nói ra hết những điều anh vừa nghĩ.

oo

CHƯ A khỏi mệt, Khang vẫn đi rong nơi này nơi kia, không quên đề ý xem chừng có ai có ý kiến gì về truyện ngắn *Hoa vồng đỏ* vừa được đăng tải. Anh đoán không sai, anh không phải là người duy nhất cho truyện của vợ anh là đặc biệt. Trong nhiều nơi quen biết anh vừa tiếp xúc, đã có hơn một người nhắc nhở đến truyện, chịu đê thì giờ phân tích, hoặc thắc mắc về lai lịch tác giả.

Trong niềm vui và hân diện cùng chia với vợ, Khang không khỏi nghĩ về mình. Những lúc ngồi riêng, anh hồi tưởng những thành công của mình, thái độ ân cần của giới văn nghệ khi chào đón bàn tán những tác phẩm của anh. Những kỷ niệm vừa gợi vắn không đánh bại nổi hiện tại, hiện tại với tác phẩm mới nhất của anh và cái bùi mồi nhún vai của người phê bình. Anh dừng lại ở ý nghĩ sau cùng này. Anh không muốn nghĩ rằng người phê bình có ác ý với anh, lại càng không nghĩ rằng người phê bình hạ anh vì áp lực hay yêu cầu của một người thứ ba nào khác. Rốt lại, anh cho rằng, trong một hoàn cảnh bất lợi nào đó, với một quan niệm nào đó chưa được chín tối, người cầm bút phê bình đã đặt nhẹ công việc phê bình, coi việc phê bình như một việc vui chơi chẳng hạn.

Kết quả thật không ngờ : anh kè bị phê bình khồ sờ. Đáng lẽ người ta không nên làm khồ những người như anh bằng cách đó.

Anh tiếp tục nghĩ về hiện tượng *Hoa vồng* đỏ, truyện ngắn đầu tiên của Thanh. Vợ anh thành công. Tình yêu đặc thắng. Vượt lên trên tất cả các ý nghĩ là một ý nghĩ khác. Ý nghĩ này Khang biết là gì nhưng anh không muốn kêu đích danh, anh muốn khắc phục nó, anh muốn đánh tan nó, anh muốn mang cho nó nhiều bộ mặt dễ coi hơn, nhưng ! nó mạnh hơn anh và chườn bộ mặt thật của nó ra : nó là lòng đố kỵ. Dù muốn dù không, anh bắt gặp mình ghen với vợ và có những ý nghĩ vị kỷ.

« Minh tìm lại được cái hơi truyện ngắn. » Tất cả nỗ lực suy tư của anh bây giờ phải dồn về câu nói đó mới phai. Anh vẫn thấy câu nói vừa đúng vừa thành thật. Và anh nghĩ đến truyện ngắn đang bào thai trong đầu óc, anh quyết định sẽ đặt cho nó cái tên : *Người nhìn hoa vồng đỏ*.



Thanh niên, sinh viên, giáo sư, nhà tri thức, ai cũng nên đọc
TẬP SỐ I của tùng thơ CON ĐƯỜNG VĂN HÓA :

NÓI TẠI PHÚ-XUÂN

của Hồ Hữu Tường

Huệ Minh xuất bản

giá 34d.

NGUYỄN PHƯỚC





nèo vê của ý

Truyện dài

NHẤT HẠNH

III

THÚ tư tuần tới, tôi sẽ rời Medford để về lại thành phố. Mùa thu đã sắp đến rồi. Ở bên này, người ta gọi mùa Thu là *Mùa Rời*, bởi vì mùa Thu cũng là mùa lá vàng rơi rụng. Cũng như người ta gọi mùa Xuân là *Mùa Tuôn Dậy*. Lộc non, chồi xanh tuôn dậy như một dòng suối tuôn từ các khe đá. Chắc là Công Viên Bờ Sông cũng đã bắt đầu đẹp. Princeton mùa Thu thì nhất định là đẹp lắm rồi. Nguyên Hưng cứ tưởng tượng một buổi sáng lành lạnh, có nắng, đi trên những con đường nhỏ hai bên là những thảm cỏ xanh, rất xanh. Chỉ cần một tí gió thôi là bao nhiêu lá phong rụng xuống, rơi vào đầu, vào cổ, vào ống tay áo của mình. Mà lá phong rụng không phải chỉ là những lá mang đậm một màu hoà-hoàng

thôi đâu nhé. Có thể nói là có những chiếc lá thật là đỏ, đỏ thắm như son. Và từ màu xanh, qua màu vàng đến màu đỏ thắm là biết bao nhiêu màu sắc! Những trận mưa lá như thế thật là ngoạn mục. Tôi rất ưa những loại cây thay lá. Như cây bàng ở quê hương ta chẳng hạn. Ở Phương Bối rừng núi mang màu xanh suốt năm, kể cả mùa đông rét mướt và mưa gió. Chỉ có một số ít cây thuộc về loại cây thay lá mà thôi, và các cây ấy không đủ nhiều để tạo nên một mùa thu, một mùa rơi rụng. Princeton thật là đẹp, nhưng mà Princeton không có được những nét độc đáo của Phương Bối. Princeton không có những buổi sương mù bao trùm núi đồi và gây cho ta cảm tưởng đang đứng trên mặt biển. Princeton không phảng phất hương của hoa Chiều, không có tiếng chim kêu vượn hú vang rừng, không có huyền bí

và hoang dại như Phương Bối. Tôi không thể nào quên được những đêm trăng rừng Phương Bối. Nguyên Hưng cũng biết là buổi tối ở trên rừng không giống gì với buổi tối ở đồng quê hay là ở thành thị. Mỗi chừng tám giờ tối thòi, ta đã có cảm tưởng như là đêm đã khuya lắm rồi. Màn đêm dày đặc hơn, huyền bí hơn. Xung quanh Phương Bối, quyền uy của rừng thiêng hình như đã được thiết lập lại. Ngồi trong thư phòng, thỉnh thoảng ta nghe những tiếng kêu kỳ dị, trong những khu rừng bao quanh. Thế giới rừng núi quả đã khôi phục được quyền hành của nó. Ta có thể cảm thấy được những bước chân chậm rãi của chúa sơn lâm và tiếng xào xác của khu rừng tranh cao quá đầu người khi chúa sơn lâm đi ngang. Rừng núi hết sức yên lặng, nhưng cũng hết sức linh động. Những đêm có trăng, nhất là trăng khuya, ở Phương Bối hình như ít ai ngủ được. Có một bùa, ham viết cho đến một giờ khuya, tôi không biết rằng Thanh Tuệ đã thức giấc và đang đứng lặng yên sau cửa sổ nhìn ra khu rừng tầm tót ánh trăng. Tôi cũng tắt cây đèn bát đi, và lại đứng gần bên Thanh Tuệ. Cả trăng cả rừng đều huyền bí, đều màu nhiệm, và cùng tạo nên một khung cảnh mà chúng ta chưa hề thấy bao giờ trong đời, trừ ở Phương Bối. Trăng tuyệt đối im lặng và rừng cũng tuyệt đối im lặng. Nhưng mà trăng với rừng quả là đang nói chuyện với nhau, nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ gì chúng ta không thể nào biết được. Trăng và rừng trong lúc này không phải là hai mà chỉ là một. Thị dụ ta lấy trăng đi, thì rừng cũng mất. Hoặc

giả nếu ta lấy rừng đi, thì trăng cũng tan biến. Và chính chúng tôi nữa, chúng tôi là gì lúc ấy? Chúng tôi có thể hiện hữu bên nhau sau khung cửa sáng ấy không, nếu một trong hai thứ trăng và rừng kia không hiện hữu? Nguyên Hưng cũng đã từng say mê những đêm trăng như thế. Riêng tôi tôi thấy trăng từ mười sáu trở đi mới già dặn và mới đủ sức nói chuyện với rừng. Có những bùa khuya tôi đứng một mình — cũng sau khung cửa sổ lớn đó — nhìn ra khu rừng trước mặt. Hồi đó khu rừng chỉ cách ta độ năm sáu mươi thước. Khu rừng hùng mạnh, và dưới ánh hưởng của trăng khuya tự tạo cho mình một hấp dẫn lực kỳ lạ. Có một sức gì thu hút phát xuất từ khu rừng, một cái gì rất hoang dại và cũng rất hùng biện. Tôi thấy hình như thấp thoáng ở cửa rừng một bóng người Thượng thân hình đen cháy, hai mắt long lanh, một người Thượng của hàng ngàn năm về trước chứ không phải như những người Thượng hay đi ngang qua Phương Bối để tìm rau Rịa. Tôi thấy thức dậy ở trong tôi con người của thời cổ sơ. Tôi muốn liệng bỏ hết chữ nghĩa, liệng bỏ hết văn minh, liệng bỏ hết những áo xống rắc rối trên người để trần truồng đi vào trong rừng. Đi vào trong rừng làm gì, tôi không biết, nhưng là đi vào thật sâu, đi mãi, đi mãi, dù là trời tối đen, dù là rừng đầy dã thú, đầy gai góc. Tôi thấy nếu tôi bị dã thú ăn thịt thì cũng không sao. Không đau đớn, không hãi hùng, không luyến tiếc. Có thể gọi là êm ái nữa cũng không biết chừng. Tôi đứng như thế, sau khung cửa, rất lâu,

đè chổng lại với tiếng gọi của rừng, của trăng.

RƯNG ở Medford hiền quá đi. Tôi nhớ trăng rừng Phương Bối lả lùng; mình xa cách Phương Bối đã lâu rồi, Nguyên Hưng nhỉ. Nhưng mà từ ngày tôi rời xứ sở đến nay, đã mười sáu tháng qua rồi. Ngày hôm kia tôi làm một bài thơ hai câu như sau :

*gõi khuya rừng mộng trăng mười sáu
mười sáu trăng rồi người biết không?*

Tôi thích hai câu ấy lắm, Nguyên Hưng. Nguyên Hưng cứ nghĩ là rừng Phương Bối, trong một đêm không trăng, gõi đầu lên đêm khuya đè mà nhớ, đè mà thấy trong giấc mơ mặt trăng tròn đầy của ngày mười sáu. Tự ngày xa cách, có phải là mười sáu mùa trăng đã qua rồi hay không? Tôi ưa những tiếng "trăng mười sáu" và "mười sáu trăng" nối theo nhau làm cho hai câu trở thành như một. Như một mà kỳ thực là hai.

Nguyên Hưng, vào cái ngày bắt đầu mùa an cư năm xưa ấy, trời bỗng tạnh mưa. Vào khoảng chín giờ sáng thì Như Thông, Như Ngọc và thày Châu Toàn lên. Họ mang theo rất nhiều thứ quà đè nặng Phương Bối. Tôi còn nhớ đến chiếc giỏ mây thật đẹp mà chúng ta thường dùng đè đom hoa rừng cúng Phật. Và nào là chén, là đĩa, là đũa, là thức ăn. Hồi đó đồi Thượng chưa được dọn sạch nên không thể ăn bữa cơm đầu hạ trên ấy như

chúng ta ước muôn. Tuệ cũng đã vào từ lúc sáng sớm. Nguyên Hưng và tôi vẫn còn phải loay hoay dọn dẹp thiền thất. Toàn đã vào Rừng Tham Thiên một mình đè hái hoa. Một lát sau chị Diệu Âm và Cô Lưu Phương vào, cùng đi hái hoa với Toàn. Chị hái được rất nhiều bông Chiều, những chùm hoa lớn và trắng như tuyết. Còn Toàn thì sau khi hái được một ít hoa mẫu đơn, đã bị rãng Sim lôi cuốn. Thế là từ lúc đó, Toàn hái toàn những cành hoa Sim. Tôi nhớ ngày hôm đó ở Phương Bối có rất nhiều bình hoa nhỏ mà phần lớn là những bình hoa Sim — nhưng vì Toàn đã trầy hết lá Sim nên các bình hoa kia trông như những bình hoa đào. Cái giỏ mây đầy cả hoa Chiều, hoa Mẫu Đơn, và một vài thứ hoa khác nữa mà chúng ta không biết được tên được họ. Toàn còn chặt cả một đợt thông lớn đè cắm vào chiếc ché Thượng men nau đè trên thiền thất. Như Khoa và Thanh Giới cũng đã băng rừng băng núi tìm vào. Các bạn của Phương Bối, như thế, cũng đã khá đông. Sau buồm lạy Phật trang nghiêm và ấm áp, chúng ta đưa mọi người đi một vòng ở Phương Bối. Tuy nói là một vòng, kỳ thực đó là một vòng nhỏ, bởi vì phần lớn đồi núi ở Phương Bối vẫn là hoang vu, không đặt chân đến được.

NHƯNG người bạn của Phương Bối đã ở lại đến ba giờ chiều đè đàm đạo về những dự tính cho Phương Bối trong tương lai. Rồi thì Toàn cùng với Như Ngọc và Như Thông từ giã

chúng ta trước. Họ phải về Saigon, và trước khi đi tìm tới xe, họ phải băng rừng qua đến Đại Hà. Rồi Như Khoa và Thanh Giới cũng về. Gia đình Đại Hà cũng về. Chị Diệu Âm và cô Lưu Phương cũng về. Chú Thanh Tuệ cũng về, bởi vì Tuệ chưa vào Phương Bối ở luôn với chúng ta được — lý do là Tuệ còn cưu mang dở dang mấy lớp học ở Blao. Buổi chiều ấy, sau khi họ ra về hết rồi, Phương Bối thật là vắng và thanh tịnh. Đưa Tuệ và chị Diệu Âm về xong, chúng ta từ cửa Rừng Tham Thiền—nơi có mấy chữ nhỏ viết dọc theo một bảng gỗ đóng trên một thân cây «Đại Lão Sơn Phương Bối Am» — thong thả đi vào. Phương Bối là một thực tại rồi đó, nhưng mà, cũng như chiều hôm trước, chúng ta vẫn không chắc là nó có thực. Nó hiện hữu như một cái ráng trời. Ta có thể nghĩ rằng nó muốn tan biến đi lúc nào thì nó tan biến. Có lẽ vì Phương Bối không giống với bất cứ một cái gì chúng ta đã gặp, đã thân thiết. Cũng có lẽ vì Phương Bối đối với ta còn mới mẻ quá, nhưng đã thân thiết quá. Lại cũng có lẽ vì Phương Bối đẹp không cùng. Ta chưa hề nghĩ rằng số kiếp của ta mà lại có thể liên hệ với một thực hữu kỳ diệu như Phương Bối. Vậy cho nên Phương Bối nửa như là thực, nửa như là hư. Ta không nghĩ rằng Phương Bối thuộc về ta. Tôi không bao giờ nghĩ như vậy. Cho nên tôi rất đồng ý với Nguyên Hưng, khi Nguyên Hưng nói : Chúng ta thuộc về Phương Bối. Vì câu nói ấy mà sau này Lý thêu dệt thêm ra. Lý nói : Phương Bối là «thánh địa». Chúng ta là «dân» của thánh địa, đi đâu thì cũng

thuộc về thánh địa. Cái tính của Lý thi hay ăn to nói lớn như vậy đó mà, Nguyên Hưng.

TÔI còn nhớ buổi chiều hôm ấy, khi đưa Tuệ và chị Diệu Âm ra về, chúng ta đã đi thẳng lên đồi Thượng, nhìn ra bốn phía. Rồi chúng ta đi vào trong những hàng trà. Đất rất mềm và xốp. Chúng ta men theo bờ rừng và đi mãi xuống đến gần thung lũng. Bỗng dừng Nguyên Hưng chỉ cho tôi những dấu chân cọp rất mới, in rõ ràng trên đất xốp sau trận mưa hời hời. Dấu chân ấy hướng về phía lối về cầu Mai. Trời cũng đã chiều rồi. Thanh vắng quá. Tôi hơi ngài ngại, liền rủ Nguyên Hưng trở về. Chúng ta băng qua những đồi chè để trèo lên đỉnh đồi Thượng. Khi vào tới nhà, chúng ta đi đốt lửa, vì trời đã rét. Dì Tâm Huệ ngày hôm ấy chưa ở lại được với chúng ta, nên đêm ấy chỉ có một mình tôi với Nguyên Hưng. Chúng ta soạn một bữa cơm chiều rất giản dị, rồi ngồi ăn bên nhau dưới ánh sáng của bốn ngọn đèn nến. Đêm ấy, tôi đã nói cho Nguyên Hưng nghe về những dữ liệu văn hóa chúng ta sẽ thực hiện sau này. Trước khi đi ngủ chúng ta đã có một buổi «công phu» ngắn và cảm động.

Tôi đã nhắc Nguyên Hưng nhớ lại những cảnh trăng rừng Phương Bối. Tôi tưởng cũng phải nhắc Nguyên Hưng nhớ lại thêm về những buổi sớm mai trên núi rừng Đại Lão. Hồi đó, chúng ta thường ưa làm việc tay chân vào các buổi sáng. Chỉ trong vòng ba tháng sau ngày chúng ta về, Phương Bối đã trở nên quang đãng và

đẹp đẽ. Bởi vì sáng nào chúng ta cũng làm việc tay chân và ngày nào chúng ta cũng có ít ra là một người bạn Thượng làm việc trong phạm vi Phương Bối. Sau này ta lại có anh Năm, người con trai hiền lành từ xứ Quảng di cư vào — Năm đã ở lại với chúng ta trong trọn thời gian hưng thịnh của Phương Bối.

CHỈ trừ những ngày mưa, còn thì buổi sáng nào ở Phương Bối cũng đẹp. Buổi sáng Phương Bối thật là linh động. Sáng nào Phương Bối cũng vang động tiếng chim tiếng vượn. Trời Phương Bối rét nên chúng ta không dậy sớm. Thường thường tôi chong đèn ngồi viết đến nửa đêm. Buổi sáng tôi thường thức dậy giữa tiếng chim tiếng vượn. Chính Tuệ và Nguyên Hưng biết rằng tôi chưa khôi phục lại được sức khỏe ngày xưa nên hai người cứ lảng lặng dậy trước, để yên cho tôi ngủ. Còn di Tâm Huệ thì ngủ rất ít. Thường thường khi tôi dậy thì đã có nước trà để uống cho ấm bụng. Nồi cháo trắng đỗ xanh lúc ấy đã chín rồi; thường thường chúng ta hay chạy vào bếp sưởi ấm, uống nước và ăn điểm tâm ngay trong cái nhà bếp nghèo nàn nhưng ấm cúng đó, Nguyên Hưng nhớ không.

Nắng mai tuy rất trong và rất đẹp nhưng không đủ ấm. Cho nên chúng ta phải bắt đầu mỗi ngày bằng công việc tay chân. Làm như thế thì chỉ trong mười phút là đã thấy ấm người rồi. Hồi đó tôi cũng biết sử dụng phẳng, cuốc và mai không kém gì Nguyên Hưng vậy.

Nguyên khu đồi Thượng, chúng ta cũng đã phải đề ra hàng tháng mới dọn xong. Bao nhiêu là gốc cây. Bao nhiêu là giây chằng. Bao nhiêu là gai góc. Chúng ta đã làm được không biết bao nhiêu là ghẽ, là bàn, bằng những nguyên liệu của rừng như mây, như gỗ, ngay trên đồi Thượng. Lại còn có những chiếc ghế treo nữa. Các thầy ở Huế hay ở Saigon mỗi khi lên là cứ ưa ngồi hàng giờ trên đồi Thượng và dù lớn đến cách mấy vị nào cũng thích ngồi du trên những chiếc ghế treo.

BƯỜI mai ở Phương Bối đẹp như một tờ giấy trắng tinh, nguyên vẹn, một tờ giấy trắng tinh có ẩn màu hồng ở góc. Thực vậy, Nguyên Hưng. Chúng ta thức dậy ở Phương Bối với ý thức là chúng ta có trước mặt một ngày trọn vẹn không bị ai xâm phạm. Không phải đi hội họp, không phải chờ xe buýt, không phải ngồi ở phòng đợi, không phải thao thức vì những cái *rendez-vous*. Một ngày trọn vẹn, có đủ sáng, trưa, chiều, tối, và đẹp như màu hồng của bình minh. Một ngày trọn vẹn mà ta muốn sử dụng như thế nào cũng được. Nguyên Hưng có thể hoặc làm cỏ ở đồi trà, hoặc dọn thêm khu rừng trước mặt, hoặc trồng thêm cây ăn trái, hoặc viết lách hay nghiên cứu. Chúng ta làm được thật nhiều việc, nhưng không bao giờ chúng ta chán việc, bởi vì tất cả những gì ta làm là đều do sở thích. Nếu ta không làm cỏ ở đồi chè chẳng hạn, thì

anh Năm vẫn cứ làm và thế nào đồi chè
cũng sạch cổ. Nếu ta không dọn thêm
được khu rừng trước mặt hôm nay thì
ta có thể làm vào một hôm khác. Chúng ta,
tóm lại, muốn làm gì thì làm. Buổi sáng,
sau khi ăn điểm tâm, thế nào trong
chúng ta cũng có một người đề nghị là nên
đi làm việc gì sáng hôm nay. Tôi nhớ hồi
Phương Bối có Nguyên Hưng, có Tuệ, có
Triều Quang, có Lý, có Năm, có Phú, có di
Tâm Huệ và có tôi. Nếu Nguyên Hưng đề
nghị « sáng nay dọn thêm ở khu đồi
Thượng » thì ít nhất cũng có ba người
hưởng ứng. Hoặc nếu Lý đề nghị « sáng
nay làm một con đường xuống thung
lũng » thì Lý chắc chắn cũng có người
hưởng ứng. Thường thường các đề
nghị đều được tất cả mọi người tán
thành. Có khi hai người cùng đề nghị
một lần, và chúng ta chia ra hai nhóm
tùy theo sở thích. Lâu lâu chúng ta lại
có một cuộc thám hiểm núi rừng. Ai
nấy đều chuẩn bị kỹ lưỡng. Thường
thường những cuộc « thám hiểm » như
thể kéo dài cả ngày. Chúng ta hay dừng
lại ăn trưa và nghỉ ngơi bên một dòng
suối. Nhiều hôm Nguyên Hưng và Triều
Quang mang về những cây phong lan
tuyệt đẹp. Ai nấy đều mệt nhoài. Đêm
đến chúng ta ngủ rất ngon.

TRONG những buổi đi rừng, phục
sức của tất cả mọi người đều rất kỳ
đị. Nguyên Hưng có nhớ không? Ở
Phương Bối, chúng ta không cần phải
vâng theo luật lệ của người phàm. Ta
có thể đội bát cứ thứ mũ nào, đeo

bắt cứ thứ giày ủng nào, dùng bát cứ
thứ thắt lưng nào. Có khi nhìn vào
tấm gương tôi thấy tôi giống như một
ông ngoáo ộp. Râu thì có khi một tuần
chưa cạo một lần. Không phải vì làm
biếng mà vì chúng ta có những việc
khác ưa làm hơn! Áo thì bằng da dày
cộm để gai rừng không bău rách. Ống
quần thì túm lại bỏ vào trong đôi ủng
cao su để khỏi bị vắt. Vai thì mang
một cái xách đựng hoặc cơm trưa, hoặc
chiếc võng đay, hoặc hộp cứu thương.
 Tay thì cầm một cái phảng, hoặc một
cây gậy. Những người học trò của tôi
ở Saigon hay Dalat nếu có trông thấy tôi
trong hình dáng ngoáo ộp ấy chắc cũng
không thè nào không kinh ngạc cho
được. Tôi mà ăn mặc như thế này
đề vào lớp giảng tho Nguyễn Du thì
chắc là không được đâu, phải không
Nguyên Hưng? Ở rừng núi chúng ta
đi đứng mạnh bạo hơn. Chào nhau
ở cửa rừng thì chúng ta không
chắp tay trước ngực mà chúng ta đưa
một cánh tay thẳng lên trời. Đi lại trên
các con đường rừng núi thì không cẩn
bước từng bước đinh đặc bệ vệ nữa;
chúng ta đi rất mau, hoặc là chúng ta chạy.
Từ đồi này chúng ta la hét sang đồi kia.
Nguyên Hưng hét to hơn ai hết, như cái
còi xe lửa. Có một điều mà ta thấy rất rõ
là ai lên Phương Bối cũng ưa la hét thật
to. Tôi nhớ có một lần leo lên cây thông
cao ở Rừng Tham Thiên để đốn một cành
thông xanh, Nguyên Hưng hét vang cả núi
rừng. Tôi lúc đó đang dọn dẹp thiền thất

cũng bị tiếng hét của Nguyên Hưng kích động. Tôi bỏ chiếc chồi lau, chạy ra, nhìn nhìn về phía Rừng Tham Thiền. Và buồn cười chua, tôi cũng hét to để hỏi và để trả lời Nguyên Hưng. Rừng núi lớn lao quá khiến ta có cảm tưởng ta bị nhỏ bé lại và vì thế tiếng hét của ta là để phá tan cái mặc cảm là chúng ta bé nhỏ. Có phải không Nguyên Hưng. Lại cũng có lẽ là vì chúng ta muốn trả thù những công thức giao tiếp của cái xã hội cũ. Trong xã hội đó, nói thì phải nói với giọng nhỏ nhẹ, giữ gìn từng câu từng chữ. Xã hội quy định ta phải ăn như thế nào, chào như thế nào, đi như thế nào, ngồi như thế nào, vén áo như thế nào, ngả mũ như thế nào. Do đó khi lên Phương Bối chúng ta đã có khuynh hướng lật nhào tất cả những luật lệ đó. Và chúng ta chạy hoặc hét là để phá vỡ cái mặc cảm chúng ta bị nô lệ, để chứng tỏ rằng chúng ta có tự do. Cũng như ở bên này người ta có cái kiểu chào nhau "How are you" lạt như nước ốc. Câu chào ấy ai cũng thấy vô ích, thế mà không chào thì lại thấy thiếu một cái gì. Có thì là dư, mà không thì lại là thiếu. Buồn cười nhất là khi một người bệnh tới khám bệnh. Bác sĩ hỏi "ông mạnh giỏi không?" một cách vô ý thức. Và bệnh nhân cũng trả lời "mạnh" một cách vô ý thức. Trong khi đó, ta biết rằng nếu "mạnh" thì bệnh nhân đâu có cần tới bác sĩ làm gì.

NGUYỄN Hưng, giữa ta và vũ trụ có những liên hệ nào mà mỗi

khi vũ trụ kêu gọi, ta không thể nào cưỡng lại được? Tôi vừa mới viết cho Hưng về *trăng rừng*, một *tiếng gọi* hết sức thiết tha mà ít khi tôi có thể làm ngơ được. Tôi muốn kể cho Nguyên Hưng nghe về những trận mưa đầu mùa. Từ hồi còn bé thơ, tôi đã bị những trận mưa đầu mùa quyến rũ rồi. Hồi ấy tôi còn ở đồng quê. Tiếng sấm động. Trời sa sầm xuống thấp. Những giọt nước to nặng đầu tiên rơi trên mái ngói. Vài ngọn gió thổi tới đập các cánh cửa sổ ầm ầm. Tôi đã bị kích động ngay sau những hiện tượng đó. Thật giống như *prélude* của một bản hùng ca vĩ đại. Thế rồi sau một tiếng sấm long trời lở đất, mưa trút xuống rào rào như thác đổ. Những lúc như thế đó mà tôi ngồi yên cho được. Tôi phải chạy ra, vén màn, dán mắt vào cửa kính. Những đợt cau xa oằn oại, trong lúc trời đất thét gào. Vũ trụ rung chuyển. Những chiếc lá to bị gió hất mạnh vào cửa sổ và vách tường. Nước trút xuống ào ào và chảy ồ ồ ngoài sân, trước rảnh. Trong màn mưa bạc, có những con chim quặt cánh chống lại với gió với mưa. Trong bản hùng ca đó, tôi cảm nghe rất rõ rệt tiếng gọi của hồn vũ trụ. Tôi muốn trở thành một đợt cau hay một cành cây nghiêng ngả oằn oại trong mưa. Tôi muốn trở thành một con chim bay quẩn quại giữa trời để chịu đựng sức mưa sức gió. Tôi muốn chạy ra giữa mưa mà hét, mà múa, mà quay cuồng, mà khóc. Nhưng mà tôi không dám. Bởi vì tôi sợ mẹ tôi mắng. Trong tiếng ào ạt rạt rào của mưa của gió, tôi ráng lấy tất cả gân cò hát một bài. Tôi

có hét to đến mấy người ta cũng không nghe được bởi vì bản nhạc đất trời đã lẩn át hết. Trong khi tôi hát như thế, mắt tôi vẫn không rời cảnh tượng hùng vĩ của trời mưa, thần trí tôi như bị hút vào cảnh tượng hùng vĩ của trời mưa, và tôi cảm thấy tôi được hòa mình vào trong bản hòa tấu vĩ đại. Tôi thấy dễ chịu. Tôi hát bài này rồi bài khác. Sau đó, trời tạnh, hơi đột ngột. Tôi cũng dừng tiếng hát. Thần kinh tôi êm dịu lại, và trên mi tôi còn đọng một vài giọt nước mắt.

CHO mãi tới ngày nay, tôi cũng vẫn còn giữ cái thói làm như vậy, Nguyễn Hưng, tuy rằng có điều khác chút ít. Tiếng gọi của đất trời vẫn tha thiết và rõ rệt như ngày xưa. Mỗi khi vắng vắng có tiếng gọi ấy là tôi lại giật mình, và với tất cả bản thể của tôi, với tất cả mọi nguyên tử của sinh lý tôi, với mọi đường máu mọi đường giây thần kinh của thân thể tôi, tôi lắng nghe một cách kính cẩn và thiết tha. Nguyễn Hưng cứ tưởng tượng rằng một người mất mẹ đã mười năm, một hôm bắt giác nghe tiếng mẹ gọi. Tâm trạng của tôi là như thế đó, mỗi khi tôi nghe tiếng gọi của đất trời. Một vừa hôm qua đây, trong cảnh rừng mưa, tôi quỳ dưới cửa sổ để nghe bản nhạc hùng của trời, của đất, của rừng, của gió. Cửa sổ để ngỏ, nhưng tôi không đứng dậy đóng lại. Tôi quỳ đó, thành kính, đầu hơi cúi thấp, trong

khi gió tạt mưa vào ướt cả đầu cả cổ cả áo tôi. Tôi thấy rất được dễ chịu, rất được yên lành trong cử chỉ ấy. Mãi cho đến khi rùng mình, thấy lạnh, tôi mới đứng dậy, đóng cửa và đi thay áo, đốt lò sưởi, trong lúc rừng Medford vẫn cuồng nhiệt gào thét trong cơn mưa...

IV

NGU YÊN Hưng, không phải tôi chỉ nghe tiếng gọi mầu nhiệm kia trong lúc trăng và rừng nói chuyện hay trong những cơn mưa lớn đầu mùa. Tôi lại còn nghe tiếng gọi ấy vào những buổi trưa rất là im lặng nữa. Những buổi trưa ở quê hương ta, những buổi trưa mà Lưu Trọng Lư nghe thấy cả tiếng gà não nùng xao xác gáy, những buổi trưa mà Vũ Anh Khanh thấy cả nắng lồ đồ rụng trên đầu người viễn khách ở xóm đạo vắng người. Những buổi trưa ấy miền Bắc cũng có, miền Trung cũng có, mà miền Nam cũng có. Tôi không tin rằng buổi chiều, dù là những buổi chiều nhìn ra cửa biển, là lúc gợi buồn nhiều nhất. Buổi chiều đối với tôi dù ở đâu cũng chỉ là đẹp thôi, chứ không buồn. Chỉ có một lúc duy nhất trong ngày có thể gọi là buồn: đó là buổi trưa, vào khoảng một giờ, hay trễ hơn một chút. Buổi chiều cũng như buổi mai, bao giờ cũng linh động, biến ảo và tràn đầy sức sống. Buổi chiều đã không mang màu sắc tàn tạ như người ta thường tưởng, mà trái lại còn hứa hẹn một sức sống rào rạt vào đêm. Tôi thấy

vũ trụ sống về ban đêm nhiều hơn. Ban đêm, cái gì cũng linh động, cũng mầu nhiệm, cũng hùng mạnh. Chỉ có loài người mới ngừng hoạt động trong đêm, chờ vũ trụ, từ trăng sao nước mây đèn trùng để cây cỏ đều rì rào mầu nhiệm. Nếu nói đến giờ ngưng động, ấy phải là giờ buồm trưa, lúc quá ngọ một chút. Không có một giọt gió. Trời cao cao quá, cao đến im lìm, cao cho đến nỗi trở nên vô cùng sâu thẳm. Cây cối như chết đứng; không nói năng được một lời nào trong giây phút ấy. Mặt trời như thôi miên trái đất và điểm huyệt trái đất bằng con mắt lửa hung hăn của nó khiến trái đất và muôn loài trên trái đất trở thành bất động không còn cựa quậy được nữa. Tôi dám chắc rằng vào đúng giờ phút ấy trái đất không thể nào còn quay được. Phải đợi cho đến khi nào có một đám mây hoặc một tí gió tới cứu vãn thì trái đất mới thoát khỏi được tình trạng bị điểm huyệt và mới có thể tiếp tục cuộc hành trình. Nếu ta thiếp đi vào buồm trưa trong một giấc ngủ ngắn mà thức dậy đúng vào giờ phút ngưng động ấy, thì lập tức ta nghe tiếng gọi. Tôi nghe tiếng gọi như thế đã có đến hàng trăm lần rồi Nguyên Hưng, mà lần nào trái tim tôi cũng hồi hộp như nhau. Mà vì vừa mới thiếp đi cho nên lúc chợt tỉnh tôi nghe nó không phải với lý trí của tôi mà với tất cả biến tiềm thức còn đương dâng tràn, còn chưa

kịp rút xuống khỏi lằn mức ý thức. Tôi nghe tiếng vũ trụ gọi tôi về, và tất cả bản thể tôi rung động đáp lại tiếng gọi ấy.

NGUYỄN Hưng, ở Phương Bối tôi cũng trải qua ba bốn lần *nghe* như vậy. Rừng cây ít khi nào đứng chết lặng như trong những lúc ấy và trời không bao giờ cao như thế, sâu như thế. Trong giây phút kia, tôi thấy lòng tràn ngập nhớ nhung và một niềm thao thức muốn trở về. *Trở về* theo tiếng gọi mầu nhiệm. Những lúc ấy tôi có cảm giác như đứng ở một biên giới có sương mù. Nếu tôi làm tan được sương mù thì Nguyên Hưng ơi tôi có thể thấy được. Thấy gì tôi không biết, nhưng chắc chắn là tôi sẽ thấy điều tôi hằng mong mỏi. Mà cái lớp sương mù ấy, tôi có cảm tưởng nó có thể tan biến trong bất cứ một sát ma nào, dễ như không, dễ như nó chưa bao giờ từng hiện hữu, em ơi.

Nguyên Hưng, để tôi nhắc lại cho Nguyên Hưng nghe về đêm giao thừa đầu tiên ở Phương Bối. Từ hôm hai mươi sáu Tết, Triều Quang, Từ Mẫn và Thanh Hiện đã tự động kéo về Phương Bối, như con trở về nhà cha mẹ vào những ngày giỗ lớn. Quang ở Dalat về mang theo rất nhiều nhánh bạch mai thật đẹp. (Trước đó, chị Diệu Âm đã cho Như Hiền đem tặng cho chúng ta rất nhiều cây

bạch mai con đè trồng quanh nhà). chúng ta bàn với nhau ăn một cái Tết lớn nhất trong đời chúng ta và ăn tại Phương Bối. Sau một đêm bàn luận, chúng ta đồng ý như sau :

- 1) Đốt một đống lửa vỉ đại ngay trên đỉnh đồi Thượng
- 2) Cắm trại ở đồi Thượng
- 3) Nấu một thùng bánh chưng trên đồi Thượng để cúng giao thừa
- 4) Cúng giao thừa, đốt pháo ở đồi Thượng
- 5) Hội họp ăn bánh chưng, chúc Tết và bình văn ở đồi Thượng.

Cái đống lửa vỉ đại ấy, chắc trong chúng ta không ai có thể quên được. Nguyên Hưng cũng nhớ là đè phá rừng trồng trà chúng ta phải đốn ngã hàng trăm cây rừng thật lớn. Những cây ấy, sau khi chúng ta đốt rừng, đã bị cháy xém và khiêng chất lại thành đống. Chúng ta đã tốn hết hơn hai ngày mới chất được đống củi vỉ đại trên đồi Thượng. Có cây dài tới gần mươi thước; sáu người mới đủ sức dựng nó vào đống củi. Vì vậy đống củi lửa trại to lớn như một cái nhà và đã được chất lên một cách rất công phu. Trong lòng đống củi vỉ đại, chúng ta đã đặt rất nhiều cỏ khô, lá khô và các cành củi khô rất dễ bén lửa. Đống củi đã cháy suốt đêm giao

thừa và mãi đến sáng ngày mồng hai vẫn còn cho ta than hồng. Nguyên Hưng nhớ không ?

BAN đầu thì một số trong chúng ta không tán thành ý kiến cắm trại trên đồi Thượng vì sợ sương khuya. Nhưng sau lại, chúng ta quyết định cứ cảng lều trên đồi, bởi vì đống lửa vỉ đại sẽ làm tan sương và ấm cả khu đồi. Mà thực vậy, Nguyên Hưng. Không những chúng ta thấy ấm mà nhiều khi còn thấy nóng bức là khác nữa.

Còn bánh chưng. Lý là người Bắc và Lý tuyên bố có thè gói những chiếc bánh chưng vào hạng đẹp nhất Bắc Hà. Ban đầu ai cũng tưởng là Lý chỉ "ăn to nói lớn" / theo kiểu một nhà văn như Lý, nhưng sau khi thấy Lý trồ tài, ai cũng phục lâm. Dì Tâm Huệ mua nếp, đồ xanh và cung cấp lá rong tươi cho Lý. Hôm gói bánh tôi cũng làm phụ tá cho Lý trong việc lau lá, xếp lá, rọc lá. Lý làm một cái khuôn nhỏ và gói những chiếc bánh chưng nhỏ xíu, vuông vắn, thật đẹp. Bánh chưng được nấu từ lúc năm giờ rưỡi chiều để kịp chín nửa giờ trước giờ Giao Thừa. Mẫn và Hiện đã bắc hai bếp gần dưới chân đồi Thượng, một bếp để luộc bánh chưng, một bếp khác để nấu nước sôi tiếp cho nồi bánh. Bếp phải đặt phía dưới, bởi nếu gần đỉnh đồi quá thì sẽ nóng vì đống lửa đỉnh đồi.

Cả nhà chuẩn bị ăn Tết một cách rộn

rịp và chính sự chuẩn bị rộn rịp để ăn Tết ấy quả đã là Tết một cách đích thực rồi. Từ lúc ba giờ chiều, Nguyên Hưng và Triều Quang đã vào rừng đốn về những cây tre lớn và cưa ra từng ống một, chất đầy bên lều. Khi thùng bánh chưng sôi, tất cả chúng ta đều tắm rửa, quây quần trong chiếc lều lớn nhất cầm trên đồi, nghỉ ngơi, nghe chương trình phát thanh cuối năm của đài Saigon từ chiếc Sony quen thuộc và ăn cơm, một bữa cơm chiều thật đơn giản. Họ hò cho chúng ta nói chuyện bốn phương. Hồi ấy thường trú tại Phương Bối mới chỉ có Nguyên Hưng, Lý, Tuệ, dì Tâm Huệ và tôi, còn những người khác đều là "chim bốn phương bay về đây" cả. Những con chim ấy bay về Phương Bối và tím tí kề cho nhau nghe những màu sinh hoạt những câu chuyện những biến cố đã xảy ra cho chúng từ những phương trời khác nhau. Không ai là không thấy rõ rằng Phương Bối chính là *alma mater* của mình.

TRÊN những cây cao còn lại của đồi Thượng và cả trên lan can của thiền thất nữa, Mẫn và Lý đã treo đèn. Vào lúc mười giờ rưỡi, Nguyên Hưng ra lệnh đốt lửa. Thế là chỉ trong nửa giờ sau, đống lửa cháy rực trời trên đồi Thượng. Tàn lửa lên cao, cao ngắt, khiến cho một vài người trong số chúng ta đã tỏ ý lo ngại cho sự cháy rừng. Nhưng Nguyên Hưng nghĩ, cháy rừng làm

sau được khi tàn lửa phải bay trên bốn trăm thước mới tới được cửa rừng? Tuy vậy, đống lửa vĩ đại soi sáng rực rỡ cả một vùng núi rừng hoang dại. Bởi vì đồi Thượng là chiếc đồi cao nhất trong vùng. Chúng ta trông rõ tất cả những vùng rừng núi bao quanh Phương Bối nhờ ánh lửa rực trời trên đồi Thượng. Có lẽ tất cả thú vật, dân chúng của núi rừng đang ngạc nhiên, và qua kẽ lá, đang hướng những cặp mắt sáng nhìn về đồi Thượng. Xa xa, ta có thể trông thấy ngôi nhà của Đại Hà thấp thoáng trong đồi núi chập chùng. Mười một giờ rưỡi khuya rồi và đống lửa đã cháy lên rất cao. Chúng ta trở về thiền thất cùng giao thừa. Chiếc bánh đầu tiên vớt ra đã được đem lên cúng Phật. Buổi lễ đơn giản và ấm áp chỉ kéo dài vào khoảng hai mươi phút. Giao thừa đến. Mẫn, Hưng, Quang, Hiền, Lý, tất cả đều mang các ống tre liệng dần vào đống lửa vĩ đại. Đó là pháo lệnh giao thừa của Hưng đấy. Các ống tre liên tiếp nổ những tiếng nổ lớn vang động cả rừng núi và có lẽ làm kinh hoàng cả mọi loài ăn náu trong rừng. Tôi còn nhớ là các em đã quăng vào đống lửa năm mươi mấy ống pháo tre như thế, và không có ống nào là không nổ lớn.

BÁNH chưng của Lý quả thật là rất ngon — có lẽ cũng ngon nhờ những điều kiện khác nữa, như là không

khí đặc biệt của Phương Bối, sự hiểu biết của mọi người, sự vui vẻ của mọi người và nhất là sự... đói bụng của mọi người. Nói như thế không có hại gì đến cái « uy tín » gói bánh của Lý cả. Mỗi người trong chúng ta phải chúc tất cả mọi người và như thế chúng ta nghe tất cả đến năm mươi bốn câu chúc Tết. Dì Tâm Huệ tỏ vẻ nhiều e thẹn nhất dù dì lớn tuổi bằng dì của tất cả chúng ta, và dì đã chúc cho tất cả những câu chúc đơn sơ mà chân thành cảm động.

Tôi nhớ suốt ngày mồng một Tết các cậu đã chia thành hai ba toán rủ nhau đi chơi thăm kiem núi rừng. Đến đâu cũng đốt lửa, chặt tre làm pháo đốt vang cả rừng. Thầy Thanh Từ chưa có mặt ở Phương Bối trong cái Tết thứ nhất ấy. Nhưng trong cái Tết thứ hai, thầy cũng tham dự vào những trò nghịch ngợm nhất của mọi người. Ở đây ai cũng dễ dàng và sẵn sàng để mà « đồng sự ». Kiều chào của thầy Thanh Từ cũng thay đổi như tất cả mọi người và cả đến những kiều sinh hoạt khác như đi núi, trồng cây, cắm trại nữa.

Lần đầu lên Phương Bối thăm thầy Thanh Từ đã tỏ sự ưa thích Phương Bối một cách mặn nồng. Thầy bảo chúng ta nhường cho thầy một vùng núi để làm thiền thất. Tôi nói: tất cả rừng núi Phương Bối là của thầy. Thế là sau đó vài ba tháng, nhờ sự giúp đỡ của vài người bạn thân của thầy, chúng ta đã dựng một thiền thất mới ở triền Đông Bắc của đồi Thượng,

Nhà Thiền này được đặt tên là *Thiền Duyệt Thất*. Duyệt có nghĩa là sự vui vẻ hoan lạc về tinh thần. Trong bài *cúng đường* của Nhị Thời Khóa Tụng, ta thấy có câu *thuyền duyệt vi thực*, nghĩa là *thức ăn làm bằng sự hoan lạc của thiền định*. Thầy Thanh Từ nghe đặt tên cho nhà thiền như thế thì thích lắm, bèn chấp nhận ngay.

BÊN cạnh *Thiền Duyệt Thất*, chúng ta còn xây thêm một hồ chứa nước nữa và thầy Thanh Từ đã tự tay làm một chiếc giàn hoa leo thật đẹp phía trước. Hai bên con đường từ dưới đồi đi lên, thầy đã trồng những cây thông con bừng về từ Djiring. Thầy lại còn trồng thêm bao nhiêu là thứ hoa nữa xung quanh thất. Lúc *Thiền Duyệt Thất* làm xong, thì chiếc nhà Thượng cũng được khởi công dựng trên chót vót đỉnh đồi. Hai người có công nhất là Triều Quang và Nguyên Hưng. Họ tác với anh Phương ở ngoài xóm và với hai người Thượng nữa, Quang và Hưng đã hoàn thành được chiếc nhà duyên dáng ấy trong vòng một tháng. Vì đứng chót vót trên đỉnh đồi nên nhà Thượng phải được tạo dựng thật vững chãi. Tôi biết Nguyên Hưng đã tốn rất nhiều công phu vào ngôi nhà ấy. Tôi đã cùng Nguyên Hưng trang trí bên trong và bên ngoài nhà Thượng. Sau này chính nhà Thượng trở thành hình ảnh tượng trưng nhất của Phương Bối. Buổi chiều chúng ta hay quây quần bên nhà Thượng cho đến tối, và nhiều đêm chúng ta đem chăn ngủ ngay ở sàn nhà Thượng. Có đêm rét quá mà trên đồi thì nhiều gió, chúng ta bắt buộc phải

ôm chăn rời nhà Thượng nửa đêm đè về nhà cũ. Tôi không quên được những đêm chúng ta đứng trên lan can nhà Thượng ngắm sao ngắm trăng. Những đêm như thế thật là huyền diệu. Sao và trăng gần chúng ta quá. Nhất là sao Mai. Lớn gần bằng một mặt trăng. Không biết ở những nơi như Trúc Lâm, Toàn có thấy sao Mai lớn như thế này không. Có nhiều đêm tôi kéo Lý ra khỏi đồng bản thảo dày cộm của Lý đè chỉ cho Lý thấy trăng thấy sao. Tôi thì cũng ham viết lăm, nhưng vào những đêm nhiều sao như thế này, tôi không thể nào viết được.

NGUYỄN Hưng, tôi nghe Phương Bối đã trở nên bất an quá, cho nên thầy Thanh Từ cũng đã rời Thiền Duyệt Thất mà về Phú Lâm rồi. Thật là buồn. Hôm tôi từ giã Phương Bối, tôi tưởng thầy Thanh Từ có thè ở lại Phương Bối bình yên. Nhưng mà không. Lâu nay Nguyễn Hưng có tiếp xúc với thầy Thanh Từ bằng thư không? Hôm qua, tôi có viết cho thầy Thanh Từ một lá thư. Lá thư còn đè đây, chưa có dịp đi gửi nhà dây thép. Tôi đã viết lá thơ ấy trong một tâm trạng bình yên và yêu thương. Nhưng mà có lẽ chỉ những người thuộc về "thánh địa" Phương Bối như thầy Thanh Từ, như Hưng, như Lý mới hiểu được tại sao tôi có thè viết như thế mà thôi. Thôi đè tôi chép cho Nguyễn Hưng đọc một đoạn trong lá thư đó. Đoạn này nằm ở giữa lá thư:

"Tôi đã tìm ra chân lý rồi. Trời ơi, có phải là nghe câu ấy thầy đang ôm bụng cười

tôi phải không? Tôi nói thật đó mà. Khi tôi thấy nó, tôi giật mình. Nó không phải là ai xa lạ cả. Nó là, thầy ơi, nó là kẻ mà tôi đã gặp từ lâu, đã biết rõ mặt mũi từ lâu. Nó không có chi mới lạ đối với tôi cả. Thế mà tại sao lâu nay, có tới ngàn vạn kiếp rồi, tôi không nhận diện được nó. Lần này thấy nó, tôi ngạc nhiên đến nỗi không biết làm gì hơn là phá lên cười. Cũng giống như bây giờ thầy đang ôm bụng cười tôi vậy.

Tôi hỏi: « Tôi tưởng tên của cậu hay như thế thì mặt mũi cậu phải đẹp lắm kia chứ? »

Nó hỏi lại: « Vậy thầy thấy tôi xấu hay sao? »

Tôi giật mình ngó lại, thì quả thực là nó không xấu.

Nó lại hỏi: « Hỡi người đã tìm thấy tôi, người sẽ làm gì chiều hôm nay? »

Tôi trả lời: « Ta sẽ đi ăn cơm khi ta thấy đói bụng, và sẽ đi ngủ khi ta thấy buồn ngủ. »

Thầy ơi, hôm từ giã phi trường Tân Sơn Nhất, tôi có mang theo một cái hộp gà. Tôi như một con gà mái ấp trứng, và luôn luôn có một cái hộp gà đè ấp, đêm và ngày. Tôi mang theo qua bên này một hộp gà tôi đã ấp từ sáu bảy năm nay, và những kẻ đưa tôi ra phi trường không có ai hay biết. Họ chỉ biết tôi mang theo một chiếc áo lạnh và một cây bút Pilot. Nhân viên quan thuế không biết, mà tôi cũng không biết phải khai báo ra

làm sao! Tôi nín thính. Nhưng mà tôi tin
ngõi ở Thiền Duyệt Thất, thầy có thể biết.
Tôi nhớ cũng đã từng nói cho thầy nghe
và hứa với thầy rằng khi nào hột gà nở
ra con gà thì tôi tin cho thầy hay. Thầy
có nhớ điều đó không? Hôm nay tôi có thể
tin cho thầy biết là thêm một năm ấp ủ,
và do khí hậu thuận lợi, con gà con đã
được vỏ trứng và chui ra ánh sáng.
Ra khỏi vỏ nó lớn rất mau chóng, không
khác gì cậu bé Phù Đồng năm xưa.

DÈM mồng bảy tháng năm vừa qua,
tôi được chứng kiến một cuộc đàm
thoại giữa đức Phật và Ma Vương Ba
Tuần. Đức Thế Tôn tiếp Ma Vương Ba
Tuần ở núi Linh Thủ với tư cách một
thượng khách của ngài. Thầy nghe không,
rồi thượng khách của ngài. Tôi thích
thú lâm. Tôi định sẽ ghi tất cả nội dung
của cuộc đàm thoại đó làm thành một
cuốn kinh. Cuốn kinh cũng sẽ mở đầu bằng
“như thị ngã văn” và tôi, tôi sẽ chịu
trách nhiệm về chữ ngã trong câu ấy.
Sau đây là một đoạn của cuốn kinh:

“Đức Phật: Xin mời Ngài ngồi.

Ba Tuần: Xin cảm ơn Ngài. Góm
cái ông thị giả của Ngài khó tinh quá.
Khi tôi xưng danh hiệu, ông ta nhất
định không cho tôi vào. Ông nói: Nhà
người còn đến đây làm gì? Người không
nhớ năm xưa, dưới gốc cây Bồ, người đã
bị đức Thế Tôn đánh bại hay sao? Ngài
sẽ không tiếp nhà người đâu. Nhà người
là kẻ thù của đức Phật». Tôi phải nói

khích một câu, ông ấy mới cho vào.

Đức Phật (cười): Ngài nói khích như
thế nào?

Ba Tuần: Tôi nói: “Phật thì làm gì
có kẻ thù. Phật mà còn phân biệt kẻ oán
người thân thì đâu phải là Phật”. Chừng
ông ta đã được nghe đâu cái câu
ấy của Ngài một vài lần rồi cho
nên khi nghe tôi nói khích ông ta động lòng tự
ái, cho tôi vào ngay.

DỨC C PHẬT: Cái kiêu của ngài thì muôn
đời như vậy. Và cứ phải mưu mô
và đi đường cong như vậy thì mới thắng
được thiên hạ. Nhưng mà thực ra có làm
như thế mới được gọi là Ma Vương.

Ba Tuần: Đúng lầm thưa Ngài. Làm
Ma Vương bức lầm. Mặc áo thì luôn luôn
phải mặc áo giãy. Vẽ mặt thì khi nào cũng
phải hoặc nham hiểm hoặc độc ác hoặc u mê.
Thở thì phải thở ra toàn khói nghi ngòi đèn
nghịt. Đề có hình thức. Phù hợp. Đề cho
danh chánh ngôn thuận là Ma Vương mà.
Đi đâu thiên hạ cũng tránh, cũng ghét, cũng
sợ. Làm Ma Vương quả thực bức lầm.

Đức Phật: Vậy ngài tưởng làm Phật
sung sướng lầm hay là sao? Thiên hạ dán
vào lưng tôi nhiều nhẫn hiếu mà tôi không
hề tự xưng bao giờ. Thiên hạ đem tôi ra
bán buôn. Và cứ tưởng tượng ngồi trên
xe hoa để thiên hạ rước đi từng bước gặt gù
qua các hàng phố bán than, bán thực phẩm,
bán nước mắm v.v... thì tôi tưởng Ngài

chẳng sẽ bao giờ ước muốn được làm Phật, Thể Tôn của nhân loại.

Nghe đức Thể Tôn nói xong, Ba Tuần cười ha hả... »

NGUYỄN Hưng ơi, tôi chỉ chép Nguyễn Hưng đọc từng đó mà thôi nghe. Không phải tôi sợ rằng Nguyễn Hưng sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại hay trách móc đâu. Tôi đã nói với Nguyễn

Hưng rằng tôi viết lá thơ đó trong tâm niệm an lành và thương yêu rồi mà. Mai sau nếu chúng ta được trở về Phương Bối thì bản thảo cuốn kinh kia sẽ được đ𝐞 trên bàn giữa cửa chiếc nhà Thượng. Và sẽ chỉ có những người có căn cơ đại thừa của đại thừa mới được mời đọc cuốn kinh đại thừa của đại thừa ấy, phải không ?...

NHẤT-HẠNH

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Tòa soạn Giữ Thơm Quê Mẹ vừa nhận được những tác phẩm sau đây :

- **ANH HÙNG THẮM MỆT**, tập truyện chiến tranh của Jerome David Salinger và Irwin Shaw do Trần Phong Giao dịch và Giao Điểm xuất bản. Sách dày 124 trang giá 36đ.
- **VỐ**, thi tuyển của bảy nhà thơ trẻ : PHƯƠNG TẤN, NGUYỄN DÃ THẢO, UYÊN HÀ, LŨ THÚ, XUÂN THAO, YẾN NGUYỄN THANH và NGUYỄN BĂNG do NHỮNG NGƯỜI CỦA RỪNG xuất bản. Sách dày 137 trang, giá 36đ.
- **TRẮNG**, thi phẩm của MINH VIÊN, tựa của VŨ HOÀNG CHƯƠNG. Sách dày 123 trang, in đẹp công phu. Các bài thơ đều in hai màu, giá bán 45đ.
- **MỘT NIỀM TIN**, Thể giới trong tương lai Việt Nam trong hiện tại của NGUYỄN HIẾN LÊ. Tác phẩm này được viết ra do sự thúc đẩy của lòng yêu nước. Sách dày 180 trang. Giá 55đ.
- **TRẮNG CANH TÂM SỰ**, thơ Phong Sơn. Sách in đẹp, dày 190 trang, giá bán 58đ. Đất Mẹ xuất bản.

Xin cảm ơn các tác giả nhà xuất bản và trân trọng giới thiệu với bạn đọc G.T.Q.M.

HỘP THƯ TÒA SOẠN

- Anh T. L. T. (Đà lạt) Đã gửi thư riêng cho anh. Truyện ngắn và thơ đã đến tòa soạn.
- Anh H. Đ. H. Q. Tôi đã gửi thư riêng đến anh. Chắc nhận được rồi chó. Thơ đang đọc, nếu hợp với G. T. Q. M. chúng tôi sẽ cho đăng ngay — Tìm kiếm những tác giả mới về văn cũng như thơ là mong ước của chúng tôi. — C. T. N. M. Ba bài thơ của bạn đã đến tòa soạn. — M. T. Tòa soạn đã nhận được hai bài thơ của bạn. Bài «Viết cho em» chúng tôi định cho đăng thì thấy đã đăng trên một tờ báo khác. Lần sau, yêu cầu bạn bài đã gửi cho báo khác đừng gửi cho G. T. Q. M. và trái lại. P.Đ. «Bao giờ trở lại quê em» của anh đã đến tòa soạn.
- P. N. M. «Đêm mưa lửa đạn» đã nhận được.
- N. V. K. Bài tùy bút «Căn phần» và thơ «Nỗi chết không rời» đã đến tòa soạn
- C. T. Tòa soạn đã nhận được 3 bài thơ
- N. H. G. «Một vài ký ức» đã đến tòa soạn.
- L. T. H. Đã nhận được 5 bài thơ của ông.
- N. H. L. «Hãy cầu nguyện», «Hôm nay và sự có mặt» tòa soạn đã nhận được.
- N. S. T. Tòa soạn đã nhận được «Nhớ sang thăm»
- H. N. B. Bài thơ «Quy y» đã đến tòa soạn.
- N. N. N. Tòa soạn đã nhận được 4 bài thơ của bạn
- B. N. T. Hai bài thơ của bạn đã đến tòa soạn.
- N. H. L. (Vĩnh Long) Ba bài thơ của bạn đã đến tòa soạn.
- Bạn Thanh Hải Sơn Thanh (Nhóm Mimosa) Yêu cầu bạn gửi thư về tòa soạn nhờ dán tem đủ để tránh việc lãnh thư phạt phiền phức. Thơ bạn đang đọc.
- N. T. «Quê hương» và «Nghĩa trang» đã đến tòa soạn.
- L. C. «Kiếp người» và «Mặt người phù sinh» đã nhận được.
- L. S. Đ. Đã nhận được «Đàn xưa» và «Vườn xưa».
- H. H. T. Tòa soạn đã nhận được 3 bài thơ
- T. K. P. «Lời ghi» đã đến tòa soạn.
- M. T. T. L. Tòa soạn đã nhận được «Điêu tàn».
- L. L. H. Đã nhận được ba bài thơ của bạn.
- M. Q. H. Hai bài thơ của bạn đã đến tòa soạn.
- G. G. T. «Những ý nghĩ vụn» đã nhận được.
- V. Đ. S. B. «Lệ tôi» và «Hành trình» đã đến tòa soạn.
- C. V. «Lời chim bão tố» đã nhận được.
- V. T. T. C. «Trên vùng cao sáng» và 2 bài thơ đã nhận được.

— Tòa soạn Giữ Thơm Quê Mẹ chân thành cảm tạ các bạn và trong thời hạn ba tháng nếu không thấy bài của các bạn được đăng tải thì coi như không hợp với ý hướng của tòa soạn. Và trong thời gian trên, xin các bạn đừng gửi bài vở đến các báo khác, sau ba tháng các bạn có thể gửi, để tránh trường hợp đăng trùng phiền phức.

Thân chúc các bạn vui mạnh và sáng tác nhiều.
H.K.

— Cô Trần thị Quỳnh Phương. Khi nào in xong T. C. M. V. N. chúng tôi sẽ loan báo đề cô biết. (T. T.)

— Nguyễn Phương Loan. Ông Phạm Công Thiện đã sang Mỹ du học. Nếu cần địa chỉ, xin kèm tem, chúng tôi sẽ cho biết.

● Nhắn tin Chung: Các bạn muốn tòa soạn trả lời thư riêng xin gửi kèm tem thư.

● Các bạn : Nguyễn Phan Thịnh — Đặng Thiên Gia Hộ — Hạnh Linh GVP — An Châu Lan — Hoàng thị Thùy Tiên — Hà Nguyên Thạch — Sẽ đăng : Phù ảo. Bọt nước. Niềm đau quê hương. Nhìn lên. Kết quả của chiến tranh. Chuyện một loài chim. Phản uất. Bài ca chim. Thanh cao như một ánh trời. (Xin các bạn đừng gửi các bài trên cho báo khác.)

● Trả lời chung : Giữ Thơm Quê Mẹ số 1 và số 2 hiện còn một số tại tòa soạn. Các bạn muốn mua mỗi cuốn xin gửi kèm 20đ. tem và địa chỉ chúng tôi sẽ gửi đến. Mua trên 5 cuốn xin gửi bưu phiếu đề tên ông TRƯƠNG PHÚ, hộp thư 935 Saigon, các bạn sẽ nhận được báo ngay.

SÁCH THỜI MỚI — VỪA PHÁT HÀNH

● Loại khảo luận (bia có lằn gạch màu vàng)

VĂN HỌC NGA XÔ HIỆN ĐẠI

của Tràng Thiên giá 20đ.

● Loại phiên dịch (bia có lằn gạch màu xám)

NGƯỜI XA LẠ

của Albert Camus do Võ Lang dịch giá 40đ.

● Loại sáng tác (bia có lằn gạch màu nâu)

MỘT MÌNH

của Võ Phiến giá 80đ

(Bản đặc biệt có bán tại hiệu KHAI TRÍ Saigon)



CÉBEDOUZE

NÓI ĐẾN SÁCH, NHỚ NGAY ĐẾN
ĐỊA CHỈ ĐÁNG TIN [CÀY]:
Số 92, Đại lộ Lê-Lợi — SAIGON

D.T. : 20.267

SÁCH VỎ, GIẤY BÚT, DỤNG CỤ
VĂN PHÒNG VÀ HỌC SINH
SÁCH GIÁO KHOA VIỆT, ANH, PHÁP

Bút máy các hiệu có tiếng, sản phẩm hảo hạng, được tín nhiệm xưa nay, luôn luôn có sách mới, tất cả các sách mới xuất bản đều có bán tại nhà sách TỰ-LỰC

TỰ-LỰC

XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUỐC GIA
GIÚP ĐỒNG BÀO TA LÀM NÊN CỬA NHÀ

3 LỐ ĐỘC ĐÁC: 1.000.000đ.00

Xổ ngày Thứ Ba hàng tuần

Mỗi vé 10đ.00

ĂN CHAY !

Chỉ có nước tương **LÁ BỒ ĐỀ** Làm bằng đậu nành
DO CHÙA SẢN XUẤT — BẢO ĐÀM NHẤT
CÓ BÁN KHẨP NƠI



THUỐC MUỐI SỦI TẮM

VECENO



Trị:

BÓN (táo), Ợ CHUA
BUÔN NÔN, ỢI MÙA
BẠO TỬ CÓ RÚT,
ĂN KHÔNG TIỀU,
NO HƠI - SỎI RUỘT

CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

KN.640-BYT/GCDP
17-1-64

VIỆN BÀO-CHẾ N.C.
Được khoa Bác-sĩ Nguyễn-chí-Nhiều
Số 2, đường Tự-Đức Saigon



V
I
E
T
N
A
M
H
A
N
G
K
H
O
N
G

**VIỆT-NAM HÀNG-KHÔNG
TRONG ĐÔNG-NAM-Á**



3 BANGKOK·PHNOMPENH·SAIGON
(Mỗi Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu)

3 SAIGON-HONGKONG
(Mỗi Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Bảy)

2 SAIGON-KUALA LUMPUR-SINGAPORE
(Mỗi Thứ Tư và Chủ Nhật)

bằng **Caravelle**
PHI-CƠ PHẦN-LỤC TRĂNG-LỆ NHỰT THẾ-GIỚI
(Trừ ra ngày Thứ Ba SAIGON, PHNOMPENH, BANGKOK bằng DC-6B)

Xin hỏi chi tiết và lấy vé tại các hàng du lịch hay:

VIỆT-NAM HÀNG-KHÔNG
01-HOÀNG HỘI, CARAVELLE ST, T1 024 21625 21626

In tại nhà in NGUYỄN-VĂN-THÀNH
29, Đường Huỳnh-Quang-Tiên
SAIGON
K. D. số 3621 / BTT / BC 3 / XB ngày 27-8-65

NHÀ XUẤT BẢN LÁ BỐI

hộp thư 935 — Saigon

*

SÁCH ĐÃ IN :

1. BÔNG HỒNG CÀI ÁO của NHẤT HẠNH (in lần thứ hai), giá 10 đ.
2. ĐẠO PHẬT ĐI VÀO CUỘC ĐỜI của NHẤT HẠNH (hết).
3. ĐẠO PHẬT HIỆN ĐẠI HÓA của NHẤT HẠNH, 256 trang, giá 50 đ.
4. Ý THỨC MỚI TRONG VĂN NGHỆ VÀ TRIẾT HỌC của PHẠM CÔNG THIỆN, 656 trang, giá 85 đ.
5. TÌNH NGƯỜI của TÂM QUÁN (in lần thứ hai), 152 trang, giá 36 đ.
6. HÀNH HƯƠNG (thơ) của TRỤ VŨ, 125 trang, giá 45 đ. (in trên giấy tốt).
7. CHẮP TAY NGUYỆN CẦU CHO BỐ CẦU TRÂNG HIỆN (thơ) của NHẤT HẠNH, 108 trang, giá 40 đ. (in trên giấy tốt).
8. DIALOGUE của NHẤT HẠNH, HỒ HỮU TƯỜNG, BÙI GIÁNG, PHẠM CÔNG THIỆN, TAM ÍCH, 96 trang, giá 100 đ. (in trên giấy tốt).
9. CÂU CHUYỆN CỦA DÒNG SÔNG của HERMANN HESSE, PHÙNG KHÁNH và PHÙNG THẮNG dịch, 240 trang, giá 50 đ., bản quý 150 đ.
10. ĐẠO PHẬT NGÀY NAY của NHẤT HẠNH (in lần thứ ba), 140 trang, giá 42 đ., bản quý 100 đ.
11. AUJOURD'HUI LE BOUDDHISME của NHẤT HẠNH, 136 trang, giá 50 đ.
12. TRẦM TƯ CỦA MỘT NGƯỜI TỘI TỬ HÌNH của HỒ HỮU TƯỜNG, 108 trang, giá 30 đ., bản quý 100 đ.
13. VỀT HÀN NĂM THÁNG truyện của VÕ HỒNG

SÁCH ĐANG IN :

1. Ý TƯỞNG VÀ NHÂN SINH của TAM ÍCH
2. TẬP NHẠC TUYỀN « MUÒI BÀI TÂM CA » của PHẠM DUY
3. KHUNG CỦA HẸP (La porte étroite) của ANDRÉ GIDE VÂN MỒNG dịch
4. NHỮNG ĐỨA TRẺ Ở GUERNICA (Les enfants de Guernica) của HERMANN KESTEN, TAM ÍCH diễn ra Việt văn, đính tựa và giới thiệu
5. TRƯỜNG CA MẸ VIỆT NAM của PHẠM DUY
6. CÓ KHÔ (thơ) của HOÀI KHANH
7. ĐẠO PHẬT ĐI VÀO CUỘC ĐỜI của NHẤT HẠNH (tái bản)

*

Sách sẽ được gửi bảo đảm đến nơi nếu quý độc giả ở xa.

Thư từ và tác phẩm xin gửi về : THANH TUỆ, hộp thư 935 — Saigon.

Bưu phiếu xin để TRƯỞNG PHÚ.

giá 20 \$

