

Việc các viên-chức tay ở Đông-pháp xin tăng lên

(Tiếp theo)

chất-vấn của ông Nghi Constans về
chuyển lối thời dâng xá ra tại Saigon.

Có máy tiếng hót. — Ở bên
Đông-pháp phải không?

Nghị-trưởng. — Tại Nam-kỳ, tôi
nghe như vậy. Đã có quan Thượng-tho
Thuộc-dia....

Ông Piétri, Thượng-tho Thuộc-dia. — Tôi sẵn lòng trả lời cho v
não muốn chất-vấn tôi.

Ông Constans là đảng-viên xã
hội hiệp-nhì, được lên diễn-dàn
đặt một ôm giày tờ thật họ lên trên
ban ròi nói:

— Thưa các ngài, tôi mới tiếp
được từ Saigon báo về một chuyện
rất rắc rối, cần phải trả lời gõe
ngon ra. Tất nhiên phải trung-trí
mới được. Chuyện như vậy, các
quản-lai ở Đông-pháp....

Ông Dorlot, từ ghế minh nô
 leo-leo. — Ô, các quản-lai ở Đông-
pháp, là con đĩa của xứ Đông-pháp
khốn khổ..... (Dorlot nói vậy,
trong Nghị-viện có tiếng là lối um
sum, chiếc Dorlot nhúng là: « E ! D
mỗi con voi Museon ! » nhúng là:
« Quản bẩn minh ! »)

Nghị-trưởng. — Xin các ngài
lầm thính đã nghe diễn-giả nói.

Constans. — Theo như tôi đã d
ết ra, thì các quan-lai lại bén áy đ
tượng-hỗng tít quá. Họ xin tăng
lương. Họ bày tỏ mọi điều thỉnh-
cầu của họ và xin các đại-biên
Nam-kỳ giúp súc nổi với quan
Toàn-quyền dùm cho họ. Song
quan Thống-dốc Nam-kỳ không cho
đem việc ấy ra bàn tại giữa Hội-
đồng-quản-lai, mà còn kêu các
viên-chức là, tại prêbendiers.

Tết-tiệc d'Andigne — Vày nghĩa
là quan Thống-dốc ngài biết một
phản trong các quan-lai dưới
quyền ngài, là hàng thế nào ch
sao...

Phía bên tâc có người nói. —
Thật là mác cờ lâm nâ !

Constans. — Thưa các ngài,
nhưng người trong ban trí-tự của
hội Quản-lai Ái-hữu ở Nam-kỳ xin
quan Thống-dốc cái nghĩa cho họ
hiểu coi ngài dùng tiếng ấy là có
ý gì; quan Thống-dốc tiếp-kien han
trí-ay, song phiền hỏi-kien áy òn òn
quá Quan Thống-dốc phải dà len,
duo lát cả các viên-chức đại-biên
ra cửa và lại xô đẩy ông hội-trưởng
họ là ông Aubry; ông này là
linh ra trận bị thương nặng.

Câu chuyện như vậy đó, thưa
các ngài. Nay giờ, các viên-chức bên
kỷ đã công-nhiên tuyêt-bố rằng họ
không giao-thiệp gì với quan Thống-
dốc nữa, và đợi coi chính-phủ
phản-xú le nào.

Dorlot. — Họ đợi lên lương nâ
chờ !

Constans. — Phải, họ đợi cả sự
tăng lương là quyền đương - nhiệm
của họ.

Rồi đó ông Constans xuống diễn-
đàn, ông Outrey bước lên.
(xem tiếp)



AN CƯỚP CÓ SUNG ỐNG DÁNH PHÁ NHÀ NGƯỜI Ở BẮC-LIÊU

Vừa rồi tại làng Trà-Ván ở Bắc-Liêu có một vụ án cướp rất hung-

Hồi 2 giờ sáng ngày 9 Avril, một
đảng cướp 19 tên vào làng ống, cầm
cây gậy và dao, đến đánh phá nhà
người bạn, ném ghe vào nói chuyện một
cháy. Dòng nước lũ người nói
chuyện với nhau, thi tên Sung ở
dưới nghe rõ rõ.

Tuổi Sung này là người là một
tên Mieng không biết. Sung bước
vào không nói-viết gì, lại kiếm
chuyện gãy bạn với tên Mieng, rồi
móc giao-hợp sống trong minh ta
dâng vào mặt và cảnh, tay mặt tên
Mieng. Mòn chôn rồi, Sung bỏ
chạy trốn mất. Tên Mieng liền đến
hỏi bảo rằng người nào là một
chém người tại nhà một người bạn.

Sau đây truyền lệnh cho lính đi
tìm tên Mieng dâng tên khách
trú Tiêu-lan, dân Triều-châu, 24 tuổi
để cõi hồn và hồn 1 giờ rưỡi sáng

Nhà Tiêu-Cam ở đường Đại-Ngãi, Sóc-
trang. Khi vua vua tên tên thi đồng
dâng có một người dâng tên tên
thuỷ tên tên dâng vào mặt Tiêu-Cam
một tai tà hỏa, rồi móc túi lấy cõi
bóp phoi, trong có dụng 120 \$.

Tiều-Cam khi ấy có là cầu cùm,
nhưng bị bắt lương lỵ một cõi
khôn có cõi là, đánh tiếp vào mặt
máy-eai nã. Khi tên cướp kỵ được
cái bóp phoi rồi chạy vua tên tên
tai là lính tuân nghe tiếng là cầu
tên tên Tiêu-Cam, gãy tên tên ủ
đó rồi, nên thập ác được dâng v
hết.

Bàu tên tên dâng tên tên ra
lệnh để tập nã bón bắt lương.

Theo lời khai của Ba tên tên không
bao lâu bắt được tên tên Ngoc gián v
bởi tra hồi thi Ngoc khai rõ tên tên và ch
nhu lời khai của tái chủ Ba. Họ
về vụ cướp bừa ấy thi Ngoc chối
luôn không chịu khai. Đầu không
khai méc long, san dâng cõi giải
tùn tên tên, còn 11 tên tên kia gõ
tù di tập nã bắt sau.

Lúa gióng tốt
đã lụa rồi

Các Nhâ nông ta muốn có gióng
lúa tốt da lụa sảng rồi thi từ nay
hay gõi đơn cho ông chủ sở Canh
Nông ở Saigon (Services Agricoles)

dến ngày 30 Avril, quá ngày ấy

không nhận đơn nữa.

Gia lúa gióng cũng tinh như mọi

năm, theo giá lúa của phòng thương
mãi định, mỗi ngày có dâng diện
tin thông tin giá lúa cho các quan
tham biện chủ tinh đều biết.

Gia lúa ấy sẽ bắt được 10 phân

100 (30/-) mỗi bao lúa lấp tại sở,

bao phải trả lại.

LỄ TỔNG-ÔN. Ở GIADINH

Theo như lê thường niên, h
đến ngày 10 tháng ba thì hương
chứa làng Bình-Xà làm lễ
« Tổng-Ôn » rất tôn kính. Nên sún
mai hôm kia, họ hành lễ rất sớm,
não trống não kèn van rãy cõi xóm
cõi làng.

Năm nào lăng ấy cũng làm lễ
Tổng-Ôn, thế sao năm nào cũng có
người chết vùi bịnh thiên thới, bệnh
Death là mõi qua le.

Mỗi 4 giờ rưỡi, ngõ bồn phía sau,

thầy người ta ngồi chờ gióng, dừng
chặt đứt.

TRƯỜNG ĐẠY NHƯNG KHOA NÀY :

TIẾNG ANH (England), và CHỮ TÀU (Chinois).

Trường làng là sách các nhà buôn rất cần thận. Giáo-sư thiệt rành

nghề. Ông ta viết thơ cho:

GHIEN A-PHIEN CHET GIUA DƯƠNG

VÔ CƠ CHÉM NGƯỜI

Thủ phạm bị bắt
Hồi 6 giờ tối ngày 13 Avril v
rồi, tên Nguyễn-van-Mieng, làm cu
li xe kéo ở Kinh-đèo, nghỉ kéo xe v
về nhà Khi di vua đến nhà người
bạn, ném ghe vào nói chuyện một
cháy. Dòng nước lũ người nói
chuyện với nhau, thi tên Sung ở

đầu nghe rõ rõ.

Tuổi Sung này là người là một
tên Mieng không biết. Sung bước
vào không nói-viết gì, lại kiếm
chuyện gãy bạn với tên Mieng, rồi
móc giao-hợp sống trong minh ta
dâng vào mặt và cảnh, tay mặt tên
Mieng.

Mòn chôn rồi, Sung bỏ chạy trốn
mất. Tên Mieng liền đến hỏi bảo rằng
người nào là một người bạn.

Sau đây truyền lệnh cho lính đi
tìm tên Mieng dâng tên khách

trú Tiêu-lan, dân Triều-châu, 24 tuổi
để cõi hồn và hồn 1 giờ rưỡi sáng

Nhà Tiêu-Cam ở đường Đại-Ngãi, Sóc-
trang. Khi vua vua tên tên thi đồng
dâng có một người dâng tên tên

máy-eai nã. Khi tên tên Ngoc gián v
bởi tra hồi thi Ngoc khai rõ tên tên và ch
nhu lời khai của tái chủ Ba. Họ

về vụ cướp bừa ấy thi Ngoc chối
luôn không chịu khai. Đầu không

khai méc long, san dâng cõi giải
tùn tên tên, còn 11 tên tên kia gõ

tù di tập nã bắt sau.

Nhà tiêm tên tên dâng tên tên

nhà tiêm tên tên

HÃY DÙNG PHÂN TRO HIỆU " GỌN CÁ "

THÌ HUÊ LỢI TĂNG BỘI PHẦN

CUỘC THƯỞNG 300\$00

và trù lợi 5 phần trăm

Trong năm 1920 này, quý ngài có đặt máy bay là máy công ở bên ngoài sẽ được trả lại 5 phần 100. (5% Nghĩa là 100\$00 sẽ trả lại 5\$, 10\$, 15\$, 20\$, 25\$, 30\$ và quãng đường được dự cuộc thưởng 300\$00 nữa).

Chúng tôi làm 2 việc, hào tồn lòn gò là để dùn em quý ngài đã chia sẻ đến bồn lưu huy lưu cho nên mới đăng phết đạt thành xuong như ngày nay. Vày chúng tôi mới quý ngài lực thừa, hưng đến khen chon cho biết, bồn lưu sán cù người nộp ruppe hồn luon, hay là quý ngài cù cần dùng may dù Tây, và dù Anh, thi cũng cù Jane, nì, tussor và hùng, họ Langs, Anglese, Boulard da mầu rất đẹ.

Có như quý ngài ở xa muốn cần dùng may, gấp xin kêu Téléphone 982 hay là đánh giáp thép Adr. Teleg. Augrandchle, Saigon thi bồn lưu may, đây trên biển trong hai ngày sẽ được bón,

Tiệm may : Augrandchle XUÂN-VIỆN
43 Rue Amiral-Courbet, 33-SAIGON
Téléphone 932



VỎ XE DUNLOP
dùng vào

XE HƠI-XE KÉO-XE MÁY

Cô bán tại

Saigon : Pellerin Comptoir 68 Pellerin Telephone: 375

Cholon : Comptoir Coloniale 80
Tổng đốc Phượng
Telephone : 217

Truong-vân-Cám
Đại lý cho vò xe DUNLOP

Dépôt à
Cholon, Select accessoires
Mỹ tho, M. Hồi-phẩm-Chát
Vinhlong, M. Lô-ngoc-Chán
Sadec, Mme Nguyễn-thị-Mão
Cantoo, Mme Trần-thị-Dâng

DUNLOP

ECOLE
ĐAO-THAO-VY
108, Rue Mac-Mahon — SAIGON

LỚP HỌC TỐI

1. — Dạy bút-toán nhà buôn, có một vị giáo-sư tây, là Expert-Comptable và đã làm việc 20 năm trước.

2. — Dạy chữ Langsa và Toán-pháp, là thi-học-sư-học, có một vị giáo-sư tây dạy.

3. — Dạy chữ Hán, do một vị danh-nho chuyên dạy, rất là mua biết.

CABINET DE CONSULTATION MÉDICALE

Madame & M. CAO-SI-TAN
DOCTEUR EN MEDECINE
N° 150 RUE MACMAHON -- SAIGON

TIỂU-THUYẾT MỚI RA ĐỜI
Khói-tinh Mau-nhiệm
(Trọn bộ 15 cuốn)

Truyện Tàu mới

Lý-Bàng-Phi (Nhạc-Phi tài-thí)
(Trọn bộ sáu cuốn)

Bán tại nhà in DỨC-LƯU-PHƯƠNG
158, Rue d'Espagne, Saigon

VIỆC THẾ GIỚI

TÌNH HÌNH BÁO-GIỚI Ở NHẬT-BẢN

.....

Trình-dữ dân-trì của một nước cao huy thấp, là quan-hệ ở quyền ngon-luận trong nước rộ giao-hợp.

Ở các nước Tân-tiến thì Nhật-bản là một mòn mòn tinh-thần rất thoát

nhau. Không biết nước mình, người ta có chịu nhận từ bá là mòn mòn tinh-thần hay không?

Nếu có thì sao một giống dân đông, dù đến hai mươi lăm triệu, quản lý ở trên một

bản đồ rộng thênh thang, mà chỉ

lời thô nô bá tể-báo? Cái quyền

ngon-luận người mình hiểu bằng cách nào?

Ở Nhật-bản báo giới rất thận-

hành!

Mỗi biết rằng một nước sâm duy tam lâm sao đường ngon luân cũng phải rõ ràng!

Ông Kawakami, hiện nay làm đại-biểu cho hai tờ chí-nhật-báo Nhựt ở Hoa-Thịnh-Dó, có nói đến tình

hình báo-giới trong nước nhà ra làm sao? Chứng tỏ mìn thuật

ra đây để cho độc-giả biết đến nghĩa

lầm bao trong một nước Tân-tiến

thế?

Thế mà tóm kẽm mấy, họ cũng

dám làm! Cố biết bộ biên-tập của

Mainichi dùng bao nhiêu tay

trợ-hỗ, bao nhiêu tay phò tá

không? 2.465 người giúp việc (em-

ployés), 405 người trợ-hỗ. Nhà

báo Mainichi có chỗ nhà hàng ăn

cũn, có nhà hàng hớt tóc, có

phòng tắm, có phòng đọc sách,

có phòng tiếp khách, có thư viện,

có khu trưng quan dài (observatoire météorologique) v.v. để cho đồng

như tên sogn đúng.

Tờ Mainichi mỗi năm bán được

mười bốn triệu viên, còn tiền lời

rao thì được mươi triệu.

Tính ra thì lời được độ chừng

hai triệu.

Tiền lương của vị chủ-bút tờ

báo Mainichi một năm lanh tới

30.000 viên, một vị Thượng-thor

về tiền phu-cấp chỉ được cù 12.000

viên, một vị quan cai-trị cũng chỉ

được 7.000 viên mà thôi.

Trong hai mươi năm lại đây,

hàng giờ Nhựt-bản rất cù Anh-hưng

trong đường chánh-trị ở

Nhựt, quyền ngon luân cũng rộng

lãm, đó cũng là vì có nhiều trùm

bút-chiến với chánh-phủ dì đội

về những luật nghiêm khắc trong

nhà giặc.

CHI THÍCH SỐNG RIÊNG MỘT CỘI ĐỜI MÀ THÔI

Cuộc đời có làm chuyện là, mà

có lẽ mới ra cuộc đời!

Nếu ngày nay cũng như ngày ấy,

cứ lo ăn làn, cảm cảm coi

rồi đến già, rồi đến chết thì cái đời

đó cũng là cái đời vô vị thiệt.

Dù không làm được một chuyện

giúp cho hiền hách, thì cũng làm

một chuyện gì cho phu-thường;

chó còn cái cách sống « làn lừa

lừa », rây rây mai mai dò, cứ

nhâm nhì theo con đường hòng

của người ta đã phong cho mà đi, thi

thết không tránh khỏi cái

gian chi thường tình! Còn gì đáng

buồn hơn nữa.

CÁC BẠN NỮ-LƯU

Muốn cho được mịn-màng hông-nhuận
Hãy dùng phân NỘI-HÓA

TRƯỜNG-XUÂN-PHẨM

Phản này làm ra cho các bà Công-phi Mỹ-nh trong Nghi-cung-dâng,
Mùi thơm tự-nhiên, tinh-nhã, trù-tuyệt được tàn-nhang, trắng-cá, thâm-tím, mịn-den, da-nam v.v.

Dòn bả, đòn óng, con nít dùng được cả, vô hại.

Phản có ba màu : TRẮNG, DA-NGUỒN, HƯNG-LỢT.

Giai binh mứt hộp \$ 5.00

Ai mua sỉ, mua lẻ, xin gửi thư và Mandat cho:

Mme BING-HI-HỘI
39, Rue de Reims (Etage), Saigon.

Có gửi báu khắp nơi.

Phản nái cho được thứ phản chính-hiệu của Madame, Bingley-Hội chế-tao,

và mua làm thử già, dùng vô ích.

Giá Gạo

LÚA

(Giá ngày 18 Avril.
Đem tới nhà máy
Cholon, kề cù bao)

MỘT TẤ
68 K. MỘI
look.

Vinhlong 6. 63 8.28
Gocong 6. 65 8.70
Bai-sau 6. 60 8.00
Baileu 6. 60 8.69

Chau-doc 6. 68 7.62
Trảng 6. 45 8.01

— Đô 6. 45 8.01

Caomien 6. 60 8.01

Trảng 6. 60 8.01

— Đô 6. 60 8.01

DƯA KHÔ

(Giá mỗi 100 kilogr từ 17.00 tới 18.00).

GẠO

(Giá ngày 18 Avril 1930.
Dem tới bến tàu, không kè
thuế xuất-cảng ; tính cù bao)

MỘT TẤ
60.700 MỘI
look.

Gạo số 1. 1.500 7.90 13.08
Số 2. 1.500 7.55 12.44
Số 3. 1.500 7.30 12.30

Tầm số 1 và số 2
trộn với nhau 6.75 12.03

Số 4 5.60 10.00

BỘT

Thứ trắng 2.60 4.28
Thứ thường 1.30 2.14

BẮP

Thứ trắng 100 kilogr từ 6. 10 tới 8.30

Tứ 15 kilogr từ 6. 10 tới 6.40

TÀU TỐI

Ở Pháp lật :

Yantsé 19 Avril

Amboise 25 Avril

Linois 30 Avril

G. Metzinger 29 Avril

Ở Tàu và Nhặt qua :

D'Artagnan 25 Avril

Angers 9 Avril

Ở Trung-Bắc-Ký vò :

Claude Chappé 27 Avril

Cap Varella 29 Avril

TÀU ĐI

Sang Pháp :

D'Artagnan 26 Avril

Azay le Rideau 19 Avril

Cap Varella 3 Mai

Ra Trung-Bắc-Ký :

Amboise 28 Avril

Linois 25 Avril

Sang Tàu và Nhặt :

Sphinx 19 Avril

G. Metzinger 2 Mai

VỎ XE DUNLOP LÀ THƯ THIẾT TỐT



PHÂN TRO TÂY HIỆU CON CÁ

SOCIÉTÉ NOUVELLE DES PHOSPHATES DU TONKIN

32. BOULEVARD DE LA SOMME, 32

SAIGON

MUỐN LỢI TO GIÀU LỚN THÌ DÙNG PHÂN TRO TÂY HIỆU CON CÁ

Hạt Trà Vinh

Lâm thử tại ruộng Trần-Ngọc-Chẩn, Chủ-Hội Cảnh-Nông ở Trà Vinh. Một mảnh lô 500 ki-lô Phân tro 19/21. Ruộng đất sét cao, cỏ phèn, cây giống lúa Cà-Dung.

SỰ KẾT QUẢ

DẤT KHÔNG PHÂN	DẤT CÓ PHÂN
50 già	150 già
1.100 ki-lô	3.000 ki-lô
22 »	20 »
60\$00	180\$00
0	24\$00

Tiền lời trọn... 97\$00

Dùng phân tro 19/21 thì có số lợi to thêm được 100 già hay là 2.800 ki-lô. Tính rồi theo đây, bò số tiền tốn phí nhỏ mọn là 23\$ mà người làm ruộng đang mua số lợi to là 97\$00 mỗi mảnh.

Hạt Tân An

Lâm thử tại ruộng ông TRẦN-XUÂN-HẢO, Diên-Chủ ở tại Bình-Cách, Tân-An. Mỗi mảnh lô 175 kilô phân tro KA. Ruộng thấp, cỏ sinh nhiều; cây lúa Nhỏ-To.

SỰ KẾT QUẢ

KHÔNG PHÂN	CÓ PHÂN
80 già	150 già
1080 ki-lô	3450 ki-lô
22 »	23 »
116\$00	217\$00
0	12\$05

Tiền lời trọn... 88\$05

Dùng phân tro KA (phân hóa gốc dứ chất) mà rải ruộng thấp cỏ sinh nhiều thì thấy sự tốt rõ ràng: như theo đây thì tăng thêm được 70 già hay là 1.770 kilô. Xài một số tiền có 12\$05, mà người làm ruộng lợi đặng 88\$05.

Quí Nông-gia rõ thấy sự dùng Phân tro tây hiệu CON CÁ làm cho huê-lợi tăng bội phần, xin quí ông dìng bò qua cơ hội dùng phân tro thuong häng rất hạp với phong-thổ xứ này.

Muôn hời đều chi xin viết thư cho Phòng thí nghiệm của Hàng Société Nouvelle des Phosphates du Tonkin, 32 Boulevard de la Somme, Saigon. Muôn mua các thứ Phân tro xin hỏi nơi Đại-ly của hàng tại tổng hoặc tại hạt mình.

TRƯƠNG-V.-CẨM, 40, QUAI DU CAMBODGE, CHOLON ĐẠI-LÝ PHÂN TRO TÂY HIỆU « CON CÁ » VÀ VỎ XE « DUNLOP »

GIA-ĐÌNH TIỀU-THUYẾT

NỘI CHỒNG NỘI CON

TÁC-GIẢ
THẦN-VĂN

II

Có Hội-dồng Phường gả chồng chồng, cha dế lại, nên trong nhà là bà năm nay. Lúc còn sanh tiền, cũng no ấm, mồi năm huê-lợi cũng có đôi ba ngàn.

Trong-Khẩu thi đậu tốt-nghiep rồi, mang lấy tang cha, nghĩ vì mẹ ở nhà không ai hầu hạ khuya sớm nên phết dâng công-danh, về nhà húi, húi với mẹ, vui cảnh ruộng vườn, hưởng mưu thanh-tịnh. Năm ấy Trong-Khẩu đặng 21 tuổi.

Có Hội-dồng thi, con cũng nên người nên tình kiêm vựt cho con nó lập gia thất với người ta. Nghé-nói khéo le bỗ bỗ chát sự nghiệp của

lành thi mồn dì nói cho con làm. Hộm di Cấp dường bình tĩnh chờ lại gặp vựt chồng thầy Cai-Bàng-Giai với Bạch-Tuyết mà bị có con Liễn di theo nén, Trong-Khẩu không biết trong hai núng, nàng nào là con của thầy Cai. Cố Hội-dồng tuy quen với vựt chồng thầy Cai đã lâu, nhưng không có dịp núng gặp Bạch-Tuyết mà biết mặt, phần nhà có ở trong ruộng nén xá nhà Bạch-Tuyết đến mấy mươi cây số.

Về đến nhà, có Hội-dồng hỏi con rằng:

- Con coi con thầy Cai được không?
- Trong hai cô, con không biết có nào là con, nhưng con xem được hết.

— Vậy báu nào rảnh mà dác con qua nhà thầy Cai chơi đặng coi cho chắc, em trong hai đứa, đứa nào là con ruột.

Có Hội-dồng định ngày hai mươi lăm Annam qua nhà thầy Cai, nên gửi thư cho thầy hay trước, nói qua thăm chờ không có tỏ ý chí khác.

Liên hai mươi lăm Annam, vựt chồng thầy Cai sai trẻ đi chợ mua

đồ vè dài có Hội-dồng, vì liệu sao nhà và có Hội-dồng cũng để chiều mồi vè.

Mười giờ, con Hội-dồng với Trong-Khẩu mới đến. Rước vào trà nước rồi ngồi nói chuyện mồi mòn, lúa mì, chứ không nghe nói chuyện chi khác. Một hồi lâu, có Hội-dồng nói hồi bà Tòng rằng:

— Chú di đâu vàng mà không thấy ở đây?

— Ôi, con tôi cứ rúc ở trên lầu

hoái cổ, dè tôi sai trả kêu xuống.

Ông bà Vàng đứng xí-xí gần đó

nên bà Tòng sai lén lút kêu Bạch-Tuyết, Bạch-Tuyết nghe mẹ kêu

đặt xuống, thấy có Hội-dồng thi

chắp tay xá. Lúc-sáy, Trong-Khẩu

ngó ngay cô, nên cô cười đầu chào

rồi trả lén lút, nhưng vừa mới trả

thang thì có Hội-dồng kêu lại hỏi

rằng:

— Cháu học trường Nhà-Tràng

đang mấy năm?

— Dì, ba năm.

— Năm nay cháu đặng mấy tuổi?

— Dì, mười tám tuổi.

Có Hội-dồng hỏi có hai câu rồi

thôi. Trong-Khẩu thi cứ ngồi

Bạch-Tuyết làm cho nàng đứng đó bực-ngoá quá chừng, muốn đi mà không biết có Hội-dồng có hỏi câu

gi nữa không? Mặt nàng thì ngó

xuống đất, còn tay mặt thì chà-chà

trên bàn ăn trầu.

Có Hội-dồng ngồi

ngon miệng, trong trí lại hồi không

biết phải tự nói tay có Bạch-Tuyết

ăn trầu xía thuế, cứ ngó Bạch-

Tuyết trán trối, đến một hồi lâu mới

nói rằng :

— Thời cháu lên lầu đi.

Bạch-Tuyết mừng hừng ai đem

cho vàng, với vả xá có Hội-dồng rồi

bước lên lầu một bước.

Đến trưa trè trong nhà dọn cơm

ra ăn thi vựt chồng thầy Cai mới có

Hội-dồng với Trong-Khẩu ở lại ăn

com rồi xé sỉ vè. Trong lúc ngồi

bàn thi chỉ thấy vựt chồng thầy

Cai, Trong-Khẩu và có Hội-dồng mà

ngồi lại mìn, cũng vả xá, bởi vì

mày có ván-minh ấy họ không

muốn cho mình buôn cái chuyện

vui của họ, rồi đây lại có còn có

thêm người quen thì bắt tay, nói nói

cười cười không cu-e-lết chít nào

hở, vựt chồng nói chuyện với nhau

thì xung tea-toa múa-múa (doi-toi,

moi-moi). Cái mặt thi to trắng xà,

cái môi thi phết đỏ lòm, mang đón

giày cao gót gân mệt lết tay. Cái ván-

minh như vậy họ không che là hù-

đầu để trả lại chỗ phong-tục Annam

là vôi-tảng. Cò Bạch-Tuyết thật ở vào

đời ván-minh, mà minh chưa thấy

còn dài phấn theo son, không gặp

đi giày cao gót mệt lết tay, không

thấy cù lầm bộ lịch theo tay.

Ôi, thời đời càng ván-minh chừng

nào thi phong-hòa càng suy-đồi

chẳng này. Cái huy của minh lại bỏ

trở đi bắt chước cái huy của người ta.

Tưởng rồi thi thêm buôn mà

ngồi lại mìn cũng vả xá, bởi vì

không có duyên sao gặp

lành chí ở ngoài Cap? Mả không

phải sao lại khiến làm chí minh

và thấy có thi nó bắt nghĩ ngợi

đâu-dâu? Gấp miếng cát kho, ăn

cái mồi thi phết đỏ lòm, mang đón

giày cao gót mệt lết tay. Cái ván-

minh như vậy họ không che là hù-

đầu để trả lại chỗ phong-tục Annam

là vôi-tảng. Cò Bạch-Tuyết thật ở vào

đời ván-minh, mà minh chưa thấy

còn dài phấn theo son, không gặp

đi giày cao gót mệt lết tay, không

thấy cù lầm bộ lịch theo tay.

Đến xe chiều có hội đồng với

Trong-Khẩu mới ra vè.

Còn nữa