

BÁO QUÁN
Số nhà 72 đường Lagrandière
SAIGON
TÉLÉPHONE N° 696
Chủ-nhiệm : NGUYỄN-PHAN-LONG
Quản-lý : NGUYỄN-VĂN-SÂM

Năm thứ nhất. — Số 10

BƯỚC NGÀN NAM

BÁO XUẤT BẢN MỖI NGÀY

CÁI QUYỀN THÚ TƯ

Dư-luận nghĩa là gì? Tôi là ý kiêng của công-chung, hoặc là của một phần đông người trong dân-gian. Nào nói cho đúng ra thì dư-luận là ý-kien của phần đông người có học-thức, có tu-tu-tu trong nước này.

Nhưng nước v.v giống dân lồng-Mao, thi báo giờ thay mặt cho dư-luận, có sức mạnh lớn lâm; đối với sự hành-dòng của chánh-phủ, họ có thế lực lớn lao.

Ở nước Pháp thi người ta gọi dư-luận là cái quyền thứ tư. Trong dân hiến-pháp thi chỉ nói có ba quan-mã thôi, tức là quyền tư-pháp, quyền lập-pháp, quyền hành-chánh. Vậy nói du-luận là quyền thứ tư là nghĩa làm sao? Dư-luận không có ăn-nhập trong ba quyền hiến-pháp, nhưng nó phát-sanh ở trong cái chánh-thể dân-chủ, cho nên cũng có thể cầm-hàng là cái quyền dâng-có của dân vậy.

Và cẩn-dai, người ta thường được thấy nhiều vị lãnh-tu thường hay dựa vào du-luận công-chung, làm lúc bất ngờ mà dại được mục-dich của mình deo-duo.

Trong lúc đại-tu-tu Bonaparte, tức là người sau làm Hoàng-đế Nà-Phá-Luân, cầm binh qua xứ Ai-Cập, chỉ vào những kinh-tị-tháp Ai-Cập, mà nói với binh lính một cách dường-lệ rằng: « Trên chót những cái tháp kia, bốn mươi tháp kỵ đương nhau-nhia các anh đó! »

Vì không có người sống dâng-dâng mà Hoàng-đế phải chỉ tới lăng-tum của giông dồi nhà vua Pharaons mà dân-chúng. Đó là một cách trung-cửu du-luận, mà là du-luận cách xa dà một thời-gian dâng-dâng là bao mươi thế-kỷ rồi.

Ông Nà-Phá-Luân là khéo hối tới công-chung lực thiên-tài kia, trong lòng có chỗ già dỗi ngang, nà chỉ dà có lán dù Giảo-Hoàng VII gọi ông là một anh kẹp hắt dạo.

Một anh kẹp hắt cần phải thuận theo ý khán-giả, cũng như nhà chánh-trí cần phải biết tới du-luận công-chung, vì nhà chánh-trí cũng đồng-vai & trên một sân-khau khác vậy.

Saigon đã hết ô cù bạc đâu?

CỘNG VI VỤ LONG-CHÂU

Một viên quan ba bờ mang.

Người ta đã đem xác ông Baronna về rời.

Lúc nay ở Long-châu rối loạn, bọn giặc Tàu rượt bắt Lãnh-sáu Pháp, tinh-thể rái là nguy-ngập, chánh-phủ Bắc-kỳ bèn sai quan ba Baronna cai-quản đặc phi-thoán ở Bạch-Mai và quan ba Auclerc, cai-quản đặc thiết-giáp-xa (Château d'assaut) ngồi máy bay sang Long-châu để xem tình hình sự rối loạn và địa-thể của giặc là thế nào.

Cái máy bay ấy cất cánh bay đi rồi không trở lại làm cho du-luận người Pháp ở đây lấy làm xôn xao.

Hôm nay truy-tum ra mới biết rằng lúc máy bay ấy bay qua cạn-ranh Tàu, thỉnh-linh phát hỏa, hai vi phi công phải nhờ binh-lực-tang (parachute) mà nhảy xuống đất, rớt ở trong Địa-phận Tàu.

Thật vậy, ngày nay Saigon lại có vò sô là ô cù bạc.

Bữa là Pâques mới rồi, đã có một ô đêng-bèm d'ayot bị bắt rời, nhưng chưa phải vây là hết. Hiện nay có một số đông ô đêng-bèm Lorraine, ván đánh đậm ngày,

người ta ra vào lắp-nap; nghề nói trai-tum nay, thiên-hà đem tiền bạc tài dà vào sông này cũng bộn rôi.

Ké nào làm chủ cái ô cù bạc nà; thật là hoành-hành lắm, chúng mờ sống ngay trước mặt có bót, mà mang khô, thứ nhất là trong chảng rò cù-bót đã biết hay chưa? Xin lỗi với tôi có trách-niệm tri-

Chuyện... thi phi.

BỐI VỚI MÃY NGÂN DÂN BI BỐI Ở BẮC HIỆN GIỚ CHÁNH PHỦ SẼ XỨ TRÍ LÀM SAO

Ở thi chánh-phủ cùi trí thắng tag những kè biến-dong dl, tôi không cần phải biện-bắc rằng: Sự trí ấy có lợi hay là có hại cho cuộc-diện sau này.

Đem tam-qui ngũ-giác, mà nói tướng cũng là chuyện rày tại mà vò ič.

Đều tôi muốn nói là nói đến cái nạn đói của dân sự ngoài ấy. Vì cái nạn đói sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi và cuộc-trí-an của người Pháp.

Cứ nhìn trong cách hôn-nhơn phái-hiệp với nhau, thi loài người này nay một ngàn người hết chín trăm chín mươi chín người nguy-xuân rồi, mà phần đông bọn nguy-xuân đó thi toàn là đỗ gian-xo, cho nên tôi rất khinh cái du-luận toàn-thù làm.

Lời nói ấy không khôi-làm cho công-chung xốn-xang! Chắc là công-chung không đời nào chịu-bầu-cùi ông Blinet làm nghị-viên đầu! Mà chắc ông Blinet, cũng không chịu làm.

Nếu như ông có cái chí muốn làm nghị-viên, thi chắc ông giữ

chí-kien của ông & trong lòng, chở

không nói ra làm gi; đừng ông

lợi-lụng cái ngu xuẩn của người

dương-thời để cầu danh-mưu lợi

cho ông.

Đại-tu-tu Bonaparte, tôi nói trên kia, cũng nhờ cách đó mà năm 1804 mới được tước-vi Hoàng-đế.

Muốn che cái dâ-lâm của mình thi đổi lại làm bộ hối-lối ý-quyết của

dân.

Cùng nǚ có nhà làm ván-bảng hò chánh-trí là Paul Louis Courier, hối dâ-lâm quan vò ở đội binh pháo-thú, đã viết-thết bức thư cho người bạn, mà chúng ta mới biết rõ

chuyện bí-mật vè lục Nà-Phá-Luân

tức vò Hoang-đế.

Trong bức thư ấy, nhà văn-si nói rằng:

« Chứng tôi mời tên một vị

Hoàng-đế; riêng phần tôi, tôi

không có phân-bối chủ-não.

(Xin đọc tiếp-tuong sau)

(Tòa kiêm duyệt bỏ mặt đoạn)

Số báo này, là đúng 10 số mà bón-hàng in ra để gửi tặng chư-vi độc-giá. Tài-chánh của nhà báo không thể làm việc cảm-tinh ấy được hơn nữa. Vậy số này trả dl, chỉ in đủ số bán mà thôi. Nếu chư-vi săn-lòng mua báo, thi xin viết thư cho hay gấp, để bón-hàng biết chừng số in và gửi tiếp cho chư-vi.

DEPOT LEGAL
INDOCHINE
N° 1101

Người bắn Phạm-Huy-Dương

và đồng con ván chura bị bắt

Người bị bắt được gắn mè-day

Việc một viên thanh-tri-mặt-tham là Phạm-Huy-Dương, con ông giáo Phạm-Huy-Du, bị bắt ở đường cửa Đông-Hanoi hôm nay, bón-hàng đã nói rồi. Việc này phản-minh là việc phục-thu, vì trước kia con ông giáo Phạm-Huy-Du vào dâng-cách-mạng, nhưng sau phản-dâng, nên chì người trong dâng-này oán-thu, đã bắn chết ông giáo Du hồi tháng giêng, bây giờ lại bắn con ông bị thương nǚ.

Hung-thú bắn xong rồi lùi thoát, từ bùa ấy đến nay, linh-mật thám hết súc tra xét-tâm nǚ, mà hung-thú còn là chum ngần-hạc nội, không biết-tinh-tich ô đâu.

Người ta đoán chừng rằng sau khi đã bắn Phạm-Huy-Dương rồi, thi từ-hiệt Hanoi lên, mà trốn về miền Lai-đong. Có người lại nói là di-leh Yen-bay.

Hai điều đoán-phóng ấy, chura chắc bù nǚ, nhưng mà hình như mặt-tham đang theo, lùi máy người có-quan-hệ với yết nǚ.

Phạm-Huy-Dương vẫn còn nằm dưới-bèn-pháp & nhâ-huống, bùa trước quan Thống-kết đã vào thăm và gần Annam Long-boi-linh cho, rồi bùa 24 môt rồi; quan tòa Coppin, ông chư linh kin Arnoux, đều vào nhà thương Lanessin thăm viêng, và thay mặt quan Toàn-quyền, mà gần Cao-miền Bội-tinh cho Phạm-Huy-Dương nǚ.

Trinh độ ta cao chì nhò cay lẩy ta. Chúng ta nên dem mồi người một cục đá mà xây dựng nền hủi vùn nước nhà. Cục đá ấy gọi là Sứ-lâm-việc. Việc kiêm-cần, Cầu

đoàn-thi.

VIỆT-NAM NGÂN HÀNG.

Nhà họa-sì Hòa-Lan

CARLE DAKE TÓI SAIGON TA

Ông Carle Dake là một nhà họa-sì Hòa-Lan nổi danh trong làng Mỹ-thuật Áu-châu nay đã tới du-lịch xứ Đông-Dương nǚ.

Nay mai ông sẽ đem các bức

họa của ông dâ-bé bầy lâu

mà chung tại Saigon. Rồi đây

chúng ta sẽ được thấy nhieu-canh

thiên-nhiên ở Nam-Dương quan

đảo, hay là ở Đông-Dương thâu

thập vào ngòi viết tài linh của

chồng, ngày tối con lung li là

núi-núi. Nhưng ngon đầu đưa đến,

người chong bị bịnh chet tại nhà

thuong bùa 1er Avril.

Người chong chet rồi, thi đau

đau cho nàng, bây giờ còn biết

nương-cay vào ai, thân-nàng thi

yeu, con-nàng con-nhỏ, nghĩ-khô

sống được với doi. Nàng-bèn

nghe-ké quyền sinh là hòn hét.

Chồng chet vita được ba ngày,

nàng lo làm lè mộc-cha mà rdi, giả

lai chi còn-một đồng-bắc, nàng

để lại cho con rdi ra ri.

Từ ngày nang ra ri, 8 diu con

đeu di liem kiem mà khong

thay được xác me, và

lòng của nhà danh-hoa

khong muon, co lam sao ma

khong bang con chon doi thal-

binh.

Nếu muon phan bi voi con chon

tai xin canh-dang dem chuyen

con chon doi thal-binh vo man-loi

van dai nhu xit o nhau Van-Thu vay.

Van-Thu cung la nguoit lam

tau, ket-hon voi mot nguoit dan

ba Phap, da co nhieu nguoit minh

o, thi nhau la anh em lam tau bien,

ke di nguoit ve, rat la tap nop,

cho den da co nguoit mo ra them

com Annam muu ban khai lam.

Tir may nam nay, nguoit chon

trong tiem com nay, chinh la

Van-Thu: co le tiec la Phan-van-

Thu ma dien-tin A.I.P. da noi

tron kia.

Van-Thu cung la nguoit lam

tau, ket-hon voi mot nguoit dan

ba Phap, da co nhieu nguoit minh

o, thi nhau la anh em lam tau bien,

ke di nguoit ve, rat la tap nop,

cho den da co nguoit mo ra them

com Annam muu ban khai lam.

Tir may nam nay, nguoit chon

trong tiem com nay, chinh la

Van-Thu: co le tiec la Phan-van-

Thu ma dien-tin A.I.P. da noi

tron kia.

Van-Thu cung la nguoit lam

tau, ket-hon voi mot nguoit dan

ba Phap, da co nhieu nguoit minh

o, thi nhau la anh em lam tau bien,

ke di nguoit ve, rat la tap nop,

cho den da co nguoit mo ra them

com Annam muu ban khai lam.

Tir may nam nay, nguoit chon

trong tiem com nay, chinh la

Van-Thu: co le tiec la Phan-van-

Thu ma dien-tin A.I.P. da noi

tron kia.



TỔ-NHẤT

C. S. A. tinh mới hai tay
võ-dịch Nhật-bản

Ban tri-sự hội Cercle Sportif Annamite thất bại trong lo vè cuộc đánh trại lần, không biết một. Không cần nói, đồng-bảo cũng đã dự biết Chim-Giao ngày nay tiếng tăm hùng lẫy một góc trời Đông, mà sau này cuộc đánh trại lần của từ Nam - Việt ta được danh xem trong bốn biển, cái công rồng đường mòn nêu của ông Triệu-vân-Yên ngày nay, thật không phải nhỏ.

Khi cuộc đánh trại lần Chim-Giao-Khoo-Hooi-Hye-Gordon Lum và Aragon đã liều kết, ban tri-sự C. S. A. dồn thấy tài Chim-Giao ngày nay đã tiến bộ một cách là lùng, bèn tinh mới hai tay võ-dịch Nhật-bản qua đây để cho Chim-Giao do tài thủ súc cho biết.

Hai tay võ-dịch Nhật-bản ấy là ai ? Ban Nhật vốn có nhiều tay võ-dịch, nhưng ông Triệu-vân-Yên think lụa Hyotaro Satoh và Riossuke Nuno, hai tay đã đến đột kỵ tranh võ-dịch Phi-luật-tân năm nọ.

Lụa được cặp ky rất xứng tay đối-dịch với Chim-Giao, ông Triệu-vân-Yên bèn lập tức viết thư gửi ngay cho nhì-vị mà hỏi ý-kien. Đây giờ ta hãy buôn, đãi mà đợi tin trả lời....

Ở trong trường thể-thao — nói cho đúng hơn là ở trong làng múa vợt — Hyotaro Satoh thật không phải là một người là Sanh - vien trưởng Cao-đẳng Wasada, Hyotara Satoh đánh, trại lần phát súng là lùng; & bèn Nhật thiếu chi bạo anh tài, nhưng H. Satoh đã chen đứng được vào hàng bả, chỉ nhung bộ có anh ruột tinh là Jiroh Satoh và T. Harada, là người mới họ Cochet với Brugnon hôm nọ !

Tôi xin nhắc lại một đoạn lịch-sử của Hyotaro Satoh — lịch-sử tuy là ngắn-ngắn — song rất vè vang, cho độc-giả nhớ !

Bữa 20 Octobre 1920, tại Koshieu Satoh gặp Henri Cochet, bị Cochet got 8/4 4/8 6/3 (thua nhì xóm) nhưng qua bờ sau ra tại sân chính của hội « Japan Koshieu Club » H. Satoh đại thắng Jacques Brugnon anh-hùng thứ tư của nước Lang-a 6/1 3/8 6/2 mà nồi danh như kim ! Tôi nghiệp Jacques Brugnon, bữa trước & Tokyo đã thua Fitch Satoh, bữa nay ở Koshieu lại thua Hyotara Satoh, một mình thua cả hai anh em, biết bao là buồn bã !

Rodel cũng chẳng tài gi ! Dành đội đã thua Hyotaro 6/2 mà qua bữa 28 Octobre Hyotaro tái chiến với H. Cochet — võ - địch hoàn-cầu — thắng Cochet « set » đầu 7/5 kés Cochet xin miếng chiến !

Hyotara còn trẻ mà tài tình dường

Pen, hôm trước bị lịnh griffe này đã mạnh, và đánh thắng Lee trong 4 sets 0/4 7/0 6/3 và 0/2. Còn Grigory và Collins cũng đã thắng dựa Kleinschroth và Dessart trong 2 sets 0/2 và 0/4.

ĐÁ-BANH

Chiếu thứ bảy 26 4 80. Chiếu thứ bảy có hai cuộc đấu cầu : An Mayer, hội Commerce và với hội Khánh-hội, sân Cercle trong vườn Maurice Long hội Tuyễn-hra Nam-vian đã vui hội Cercle Sportif. Kết quả hội Khánh-hội thắng Commerce 2 bàn, thua 1 hội Nam-vian thắng 5 Cercle bàn thua 2.

Chiếu Chủ-nhựt 27-4-80

Tại sân Mayer

Hội Commerce huê với La Gonnoise Sportive 1 à 1.

Hội Petoile de Giadinh thắng hội Socrate 3 à 2.

Tại sân Cercle hội Nam-Vian huê với Chợ Lớn 0 à 0

THỂ-THAO GIADINH

Coupe « Nguyễn-vân-Cứng »

Hôm Chủ-nhựt rồi, Blini-hoa đã với Quản-tré Giadinh huê nhau về trận Coupe Nguyễn-vân-Cứng, nên hai hội định cai Coupe ấy lại đến Chủ-nhựt tối 27 Avril 1921, số 51 tranh.

Cứ như cuộc đấu cầu hôm rồi, thi Quản-tré hay hơn trước nhiều,

trong mười một chiến-tuong, thi gồm gần hết hai phần ba là mèo và thay đổi hay nhau nhau. Nếu vậy dù biết rằng trong một khoản thời gian rất dài mà Quản-tré tiến bộ quá cao ! Tôi biết lòng mừng cho hội Quản-tré và xin khuyên anh em bèn đỡ đỡ, mà các tay cao-đẳng còn

đến 4 sets hết thay !

Kỳ giờ lại tới phiên Khau-phi-Hai (Khoo-Hooi-Hye). Khau-phi-Hai ra trận gặp Engayo, 5/6 4/10 6/3 6/3 thế mà khi Engayo gặp Hyotara Satoh lại thua H. Satoh 3 sets 6/0 0/2 0/1 mỗi thiệt là 10 !

Dù, lịch-sử của nhì-vị anh hùng Nhật-bản là như vậy đó, mà Chim-Giao có thể dường-dầu nồi với người ta chẳng ? Tôi xin nhung cầu hỏi vè cho Chim-Giao trả lời, mà bây giờ ta chỉ trước ao làm sao Hyotara Satoh và Riossuke Nuno nhận lời qua đây thì là qui hơn hết.

VIEN-HOANH

Tranh Coupe Davis

Có tin ở Londres đánh lại cho hay rằng Landmann đã hay được Austin là đại-biểu nước Hồng-mao rồi. Người Hồng-mao họ ký - vong & nơi Austin làm, thế mà nay Austin lại tại trận thi không còn mong gì do Coupe Davis nữa.

GARAGE TÙ-HỮU

88. Legrand de la Liray. 88

Dakao Saigon

Téléphone n° 970

Sửa các thứ máy
Đóng thùng xe — Sơn xe
Làm nệm xe

Hàng sửa các thứ máy và
lành lâm do nệm, mui, son dù
cách thức theo, vè xe hơi. Thay
lamin mao lò vè, chè chung, xin
qui ứng bà đèn thử một lần se
rò. Có viết thư muốn hỏi đều
chi, hoặc kêu giấy thiệp thi
chung tôi sẵn lòng làm túy ý
các ngài.

Directeur du Garage Tù-Hữu
Joseph Lê-ngoc-Cai

CHỢ LỘN ĐƯỜNG !

École Centrale de Commerce

Đá dời vè đường Vassoigne N° 47

Nhà lầu vè phia tây sau sân bay Tân-Định, rộng rãi mặt mè, sạch sẽ, anh em học sinh hào hoà, chỗ lối đường.

Trường dạy những khoa này :

BUT TOÀN, bậc nhất. — Day các trò từ lớp nhất trở lên đã ra làm aide-comptable. Học trong ba tháng thi thông thạo. Mỗi ngày từ 6 giờ đến 8 giờ tối.

Bac nhì. — Day các trò đã học lớp 3e hay 4e anné và học xong bậc nhất hoặc may thay làm aide-comptable các hàng đã ra làm Comptable và Chef Comptable. Mỗi ngày học từ 8 giờ đến 10 giờ tối.

BANH MÁY VIỆT. — Day cả ngày, sáng từ 7 giờ tối 11 giờ, chiều từ 4 giờ tối 5 giờ.

TIẾNG NGOẠI-QUỐC. — Chữ Anh (Anglis) và chữ Tàu (Chinois).

Trường lịnh làm sổ sách các nhà buôn rất cần thận. Giáo-sư thiệt tinh nghệ. Ở xa viết thư cho :

M. TRẦN-MẠNH-NHÂN
Directeur de l'École Centrale de Commerce
47, Rue Vassoigne — SAIGON

Xin các ông
điển chủ lưu ý

Tại nhà ông Dương-quang-Thinh & Châu-thanh-Rach-giá có lịnh việc giùm cho một ông quan tên Lang-a, thiện nghệ vè việc thiền, và các xác đơn từ kiện thưa. Còn ai muôn hỏi đều chí, thi ra công nói giùm không án tiền.

Muôn bán Chaudière
cù còn tốt giá rẻ

1 cái 100 mă-lyc có ống khói
1 cái 70 mă-lyc
1 cái 50 mă-lyc
1 cái 40 mă-lyc

Hỏi tại bô-đo-quán
DUỐC-NHÀ-NAM
73, Lagrandière, Saigon

Cá quyền thứ tư

(tiếp theo)

chuyên đầu-duỗi như sau này. Đầu
đó, ông d'Anthouard mời chúng
tới hòi - nghị, rồi nói thiệt mực
điều với chúng tôi. Ông nói : Một

bên Hoằng-de, một bên cộng-hòa,
các ông tra-tặng măo hòi ? Khác
nào như người ta hỏi : Chiêm

hay là hòi, nhau hay là xúp,
xác ông là măo hòi ? Ông nói

xong rồi thì chung tôi chia-biết

nhau, rồi sau khi mua chuộc mua
măo, cũng lên làm hoằng-de. Khi ấy

giá hòi cũ ai trả hòi ! Ngay cảm
giá hòi ! Đầu dù mới khác hòng

hòi, giuria quang hành kinh tanh kia

đã làm cho ai nấy đều khó chịu,

thì có ông Maire, một y-thiếu-tá
còn trẻ - tuổi, đứng dậy nói rằng :

Yêu cầu hoằng-de có măo làm

cầu ! Ông Bonapart có măo làm

Hoằng-de tăi cùi tòi hòi tòi không

thuận. Ông quan-nam d'Anthouard
tiền hòi ngay : « Phải cát nghĩa xi
sao ông thuần hay (không hòi) ? »

Ông Maire trả lời rằng : « Tôi chẳng

muốn măo ». Tôi xing tăi trong
phòng lại lùng như tòi. Người tòi
tòi ngòi, người kinh-ulli chưa

quen biết nhau bao giờ vậy. Nếu
phép bắc hòi, tôi không nói, vì
đối với tôi, tôi là tòi

đòi cầu, tôi là tòi tòi. Tôi nói :

« Ông ! Chịu tòi này không
đòi thuần giòi, mà râu rắc khắp trong

đàn-gian, tòi là đùi-luân của cá-nhìn
đà thuần hoằng-de tòi-dau phai

là phần việc của chúng ta bản-thi »

Lời nói, ấy hòi ra-mănh bạo,
sang suối, và cả quyết-quá
chung ! Hồi đó, tôi là y-kiến

không phải tự-kiến, tòi là y-kiến
về phái tòi. Thống-không có một

vì di-đi-giá nào, lúy-cô công-đóng : chúng

hoang-ghinh như tôi. Tôi thi măi
người đều xan-tay-ký gi'y, tòn

đòi. Nă-phát năi lúy-lúy làn

đòi, rồi rú nhau ra đánh bi-da

chết !

Nếu không

nhưng



HÃY DÙNG PHÂN TRO HIỆU "CON CÁ" THÌ HUẾ LỢI TĂNG BỘI PHẦN



CUỘC THƯỞNG 300'00

và trúng lại 5 phần trăm

Trong năm 1930 này, quý ngài
có đất may hay là may công ở bùn
biển sẽ được trả lại 5 phần 100
(5%) Nghĩa là 100 \$00 sẽ trả lại
5000, 10\$ sẽ trả lại 50\$ và quý ngài
sẽ được dự cuộc thưởng 300 \$00
nữa.

Chung tôi làm 2 việc hao tốn lớn
kì là để đến với quý ngài để chiếu
cô đến bùn biển lấy lùi cho nên
mỗi đồng phải đạt thành vượng
như ngày nay. Vì chung tôi mời
quý ngài lúc thừa lường đến tiệm
chợ cho biết, bùn biển sẵn có người
tiếp rước luân luân, hay là quý ngài
còn cần dùng may đỗ Tây và đỗ
Annam thì cũng cóeline, mì, tuscan
và hàng lúa Langsa, Anglaise,
Bombyx dù màu rất đẹp.

Còn như quý ngài ở, và muốn cần
dùng may, gấp xin kêu Téléphone
882 hay là đánh giấy thép Adr
Télé. Augrandchic, Saigon thi
bùn biển may, lập tức liền trong
hai ngày sẽ được bán.

Tiệm may : Augrandchic Xuân-Viên
43 Rue Amiral-Courbet, 43-SAIGON
Téléphone 882

VỎ XE DUNLOP
để dùng vào

XE HƠI-XE KÉO-XE MÁY

Có bán tại

Saigon : Pellerin Comptoir 68 Pellerin
Téléphone : 375

Cholon : Comptoir Cholonnais 86
Tổng đốc Phương
Téléphone : 217

Trương-văn-Cám

Bán lẻ cho vỏ xe DUNLOP

Dépôt à

Cholon, Select accessoires
Mýtho, M. Hồi-phẩm-Chát
Vinhlong, M. Lê-ngoè-Chán.
Sadee, Mme Nguyen-thị-Mão.
Cantho, Mme Trần-thị-Dòng.

DUN
L
O
P

TRƯỜNG HỌC & ĐÀO-THAO-VÝ

LỚP HỌC TỐI

1- Day bắt toàn nhà buôn do một vị giáo sư người Pháp, hiện
tại là Expert-Comptable, tại các Tòa án Saigon và đã từng
làm việc có trên 20 năm nay, ở các hang buôn lòn bén Pháp
và Đông Pháp.

2- Day chữ Langsa và Toán pháp để thi vào trường
Lycée (Travans publiques) và giấy thép Postes et Télégraphes)
và Thương Chánh (Douanes et Régies) do một ông giáo có
hàng cấp Tú-tài-tỷ, một ông có hàng cấp Cao-đẳng Sư-pham
ở Hanoi chuyên dạy.

3- Day chữ Hán do một ông danh họ chuyên dạy rất mào
biết.

Xin hỏi M. Đào-thao-Vý
tức là chủ tiệm CHÂN-THỦY
ở 108 đường Mac-Mahon Saigon

VIỆC THẾ GIỚI

Trung-Hoa

Điêm-tich-Sơn quyết tờ-chứo
một cái Chánh-phủ
bằng văn nhơn

Ngày 18 phải Tây-sơn và phải
Cai-tố đều có gởi đại-biều đến hợp
với Điêm, dọc Điêm tờ-chứo chánh-phủ
cho gấp gấp.

Điêm nói : Tôi đối với đều ấy
không có ý-kien gì khác hơn là
muốn tờ-chứo một cái chánh-phủ
hiệp pháp toàn là người bên-vân,
còn bọn vō-nhơn thì để & dười. Thủ
thị vì Diêm muốn tờ-chứo một cái
chánh-phủ hiệp thức chờ không
phải tờ-chứo một cái chánh-phủ
quân nhơn nữa.

Lại có tin rằng đại-biều của Lý
tôn-nhơn là Diêm-Ký di đến Thái
Nguyên ra mắt Diêm thương-nghỉ
yên xong rồi trở về Bình-nói với
ký già rằng : Lý và Diêm đã hiệp
với nhau rồi, nếu Phùng, Diêm,
Lý mà liên-hợp với nhau thì tôi
đặt được mực-lích. Còn Uông-tinh
Vệ là nhơn vật trọng yếu của đảng
đã cùng Diêm thương-nghỉ được
thỏa-đảng. Diêm có đánh giày thép
dục Uông-lèn-Bắc cho gấp. Hiện giờ
hai phái Tả, Hữu-dương ở Thái
Nguyên thương-nghỉ suốt mấy
ngày nay, ai nấy đều viết bò cai
thành-kiện của mình để mưu cầu
hạnh-phước cho nhau.

Cái chánh-phủ hiệp thức sẽ thành
lập nay mai.

Đảng cộng-sản học tập cách
bạo-động

Tổng-bộ ở Nam-kinh dò ra cái
kế-hoạch của đảng-công-sản

Cir nhau lời báo cáo của tổng-bộ
ở Nam-kinh thì mới đây đảng-công-sản
& Thượng-hải rất là hoạt động
lý-dương-nghỉ cách thi chọn các
viện tuyển-truyền.

Cái kí-hoạch của h, thê này :

1- H. s. lya lấy 200 người ở
một tỉnh Chiết, Mân.., rồi chờ qua

thì ở Thượng-hải.

1- H. s. lya lấy 100 người ở
Mân, Trực, Lô-Tan rồi chờ qua thi
& Thiên-Tan v.v. H. ai thi đấu thi
h. số phải đến khu-vực của Hồng
quân ở Lưỡng-llô, Lưỡng-Quảng
mà làm việc.

Bang-yi lại can cù theo lối quyết
nghị của Toàn-quốc Lao-dong-hội
lần thứ năm sẽ phải đại-biều qua
Nga để linh hinh Trung-quốc mà
tuyên-truyền & Hội-nghị Quốc-tế
rất háng hãi mà nhứt là ngày hôm
qua.

Binh cách-mạng dòn được hai
cái xe chủ dòn linh-Anh, bao xung
quanh xe, tuynh đầu vào rồi châm
lửa đốt, Chánh-phủ Anh cho một
loạn binh khác đến tiếp cứu,
nhưng không kịp, hai người lính
Anh ở trong xe bị cháy.

Hai ông quan vò của Anh cũng
bị quan cách-mạng vây lết, nhưng
may có quan den cứu, bắn xả vào
đám đòn. Quan cách-mạng bị bô
mang độ chừng hai mươi người.

Ngày nay ở Lahore cũng được
yên-tinh.

Trưởng-giới-Thạch-Định
về giữ các tỉnh Triết
Chương-Mân Việt

Trưởng-trung-Chinh thấy cuộc
điểm Võ-Hán lôi thôi nên nhứt đ. nh
không di Hán-Kinh và tinh rằng :
Nếu Tù-Châu và Hán-khâu thất-thứ
thì sẽ làm quân lui về giữ các tỉnh
Chiết, Chưong, Mân-việt, lấy nh. tinh
tỉnh đó làm báu-cử, d. mưu kinh-phuc

Roumanie

Ngày 1er Mai ở
Roumanie

Bucarest, 26th Avril (Arip). -
Chánh-phu cho phép đảng-dân-chủ
được hội-hiệp và làm-le tự do, như
dip 1er Mai tới đây, nhưng mà
nghiêm cấm các cuộc bùn-tinh
ngoài-dâng và các cuộc hội-hiệp
của đảng-công-sản.

Cái kí-hoạch của h, thê này :

1- H. s. lya lấy 200 người ở
một tỉnh Chiết, Mân.., rồi chờ qua

Ấn-Độ

Phong trào cách-mạng
bên Ấn-Độ

Lahore 26 Avril. — Tình hình
ở Peshawar mới vừa được yên-tinh,
thì ở Lahore những việc xung đột
càng ngày càng tăng thêm một cách
rất háng hãi mà nhứt là ngày hôm
qua.

Binh cách-mạng dòn được hai
cái xe chủ dòn linh-Anh, bao xung
quanh xe, tuynh đầu vào rồi châm
lửa đốt, Chánh-phủ Anh cho một
loạn binh khác đến tiếp cứu,
nhưng không kịp, hai người lính
Anh ở trong xe bị cháy.

Hai ông quan vò của Anh cũng
bị quan cách-mạng vây lết, nhưng
may có quan den cứu, bắn xả vào
đám đòn. Quan cách-mạng bị bô
mang độ chừng hai mươi người.

Ngày nay ở Lahore cũng được
yên-tinh.

Tây-chay ngoai-hoa

Vâng linh thánh Gandhi truyền,
mày ngày rày, đã thấy dân Ấn-độ
đội mũ trắng của họ đội băng vải
cứng kháp trong nước. Thêm chí
nhưng vị thương-gia là những
người thuở nay vẫn tra đội nón
màu của ngoi-quốc mà hôm nay
cũng phải đội thử mũ trắng của
thánh Gandhi bày ra đó.

Nó vây họ lại còn gộp hết thă
các thứ mòn ngoi-quốc đem nhập
chung lại mà đốt rồi vò tay reo
cười rìng nhẹ mừng rộ lâm.

**HÀY CHỊU KHÓ ĐỘC
ĐƯỚC-NHÀ-NAM, SE
THAY CÓ TIN THẬT
MỚI LÀ.**



LÚA

(Giá ngày 26 Avril.
Đem lời nhà máy
Cholon, k. c. bao)

MÔI TẤ
68 K. MÔI
100 K.

Vinhlong	5. 75	8.31
Goclong	5. 85	8.53
Bai-sau	5. 75	8.38
Radie	5. 75	8.38
Chau-doc		
-Trảng	5. 75	8.38
-Đô	5. 75	8.38
Caomieu		
-Trảng	5.35	7.31
-Đô	5.00	8.24

DỮA KHÔ

(Giá mỗi 100 kilogr từ 17.00 tới 18.00
GẠO

(Giá ngày 26 April 1930.
Đem lời bến tàu, không k. c. bao)

MÔI TẤ
60.K. MÔI
100 K.

Gạo số 1. t. 25.1. 8.22	23.54	
Số 2. t. 40.1. 7.87	12.07	
Số 2. t. 55.1. 7.58	12.10	
Tám số 1 và số 2		
Tám số 3 6.80	11.20	
Số 4 5.75	9.47	

BỘT

(Thứ trắng 100 kilogr từ 6.30 tới 6.50.
Thứ thường 9.00 kilogr từ 6.70 tới 6.80)

MÔI TẤ
2.60 4.28

Thứ thường 9.00 kilogr 4.23

BẮP

Thứ trắng 100 kilogr từ 6.30 tới 6.50.
Thứ thường 9.00 kilogr từ 6.70 tới 6.80)

TÀU TỐI

Ở Pháp lại :

Cap Tourane ... 16 Mai

Lt. de la Tour ... 8 Mai

P. Benoit ... 24 Mai

G. Metzinger ... 24 Avril

Lieutenant de la tour ... 8 Mai

Ở Tàu và Nhứt qua :

D'Artagnan ... 25 Avril

Angers ... 9 Mai

Ở Trung-Bắc-Ký :

Claude Chappe ... 27 Avril

Cap Varella ... 29 Avril

Kouangsi ... 28 Avril

TÀU ĐI

Sang Pháp :

D'Artagnan ... 28 Avril

Kounangsi ... 3 Mai

Cap Varella ... 3 Mai

Ra Trung-Bắc-Ký :

Claude Chappe ... 1 Mai

Amboise ... 28 Avril

Linois ... 25 Avril

Lieutenant ... 12 Mai

Cap Tourane ... 15 Mai

Sang Tàu và Nhứt :

G. Metzinger ... 3 Mai

P. Benoit ... 16 Mai

Giá bac

10 f. 00

Có cù' tràm bán

**Việt-Nam Công-Ty
bảo-hiểm xe hơi**

**Hội nặc danh số vốn
200.000 \$**

HOA MAI

MỘT CHUYỆN VỀ LỊCH SỬ NƯỚC NHÀ

Vũng-Tàu là cửa miệng của xứ Đồng-Nai này. Ai từng đi du-lịch Vũng-Tàu chắc sao cũng phải chịu cho là một cảnh đẹp nhất ở Nam-kỳ.

Có núi, có non, có mây, có nước, có phong cảnh xinh, có khí hậu tốt, có lâu cao phổ rộng, có lâu lớn, xe to, nhưng đã mấy ai đã từng tựa như cảnh sắc thiên nhiên trên tám chín mươi năm về trước của Vũng-tàu.

Rừng rậm mít mít, dàn-cir lắc-dắc, đường giao thông eo hẹp, đất nhấp nhô mít mít. Về phần nào-nhất đâu có được như bây giờ mà về phần u-tịch, thiêng có gấp lén vạn bộ.

Cái cổ thay khoa màu tý đất, nứ sòng nào phải vùng trầm luân. Vì thế mà cung nước nước non non, ấy mà phong-cảnh dà khác xa.

Treo lên tản dà, đứng ngâm chun trời, không biết khách da tinh họ nghĩ sao? Sóng gần đây biển, phải chăng tiếng khóc giang-san? May bùa lung trời, rõ thật bức tranh kim cương.

Phồn hoa tấp nập, đèn tản không lồng tiếng quyền ca; danh lợi bôn-ba, ngày trăng thấy rát phuơng khỉ tám. Hình thể giang san dà dòi, tình thân chung-tộc như xiêu, muỗi tội Vũng-tàu mà thin người xưa cảnh của nó thi-chảng khác gì mò kiếm đáy biển, cầu cá cảnh cây.

Mùa xuân năm kỷ-tỵ, ta cùng bạn di chui Cáp; có cây dòn mai, phong cảnh dưa người, biển mui bao la phô phang tấp nập, khi thiền cao-hồng mít, xà trống mây nước mít mít; khi thiền đội ngâm hoa, gần thấy yến nhạn tiếng top, khen là khách giang-hồ, mà cũng là người liều chuyen, nên chỉ mỗi khi gặp một cảnh chùa xưa-hay là tấm bia cũ, thời đều vì ta mà kẽ lại sự tích cũ nõ.

Này là Trần-hải-là là chò vua Quang-trung phà binh viễn của họ Nguyễn, nay là Vạn-linh-nhà là chò chùa Nguyễn-Anh thiêng nèo đảo sanh, thế mà bây giờ là Trần-hải chì xanh-um, làn cỏ chúa Vạn-linh không còn được tấm tranh. Than ôi! Một phen dâu bể, tanh một phen, nhện phu tường hoa, có vảy-miếu cũ, lăng lẩm của các đế vương còn vảy, nra là cái di tích con con & chốn tháp-sơn tịch cõi!

Ban cảng kè, ta cảng tra, ta cảng tra bạn cảng kè, vạch gai tiềm lõi, vịnh cõi lấy đường, lần lăn bạn dán ta lén giữa dàn non cao, tìm gán đến gốc mai cũ rồi chún rải mà kẽ cho ta nghe rằng:

Này anh, anh em ta đừng dại dưới gốc mai này mà anh có biết người vun quén cho nó là ai không? sự nghiệp nhứt sanh người ấy thế nào không? Gốc cũ còn đây, người xưa đã khuất, thấy vật nhớ người

khiến lòng tôi luồng những ngâm ngũ cảm nhõ.

Khách nói song về mặt có hơi buồn-linh như đối với cái nghiệp của người trống cây mai kia như có ý ham mít làm vậy.

Ta nói: Sự nghiệp người ấy thế nào tôi đâu có biết, vào anh thử kẽ nghe chời.

Khách nghe nói như chiều ngâm ngôn, ta lại dọc, khách bèn khoan thai mà nói rằng: « Anh muốn rõ về nghiệp và tiếc thảo người ấy thế nào, hãy trước nghe bài vnh hoa mai của người ấy đã. »

Ta nghe nói liền chậm chí nghe khách lén tiếng đọc:

*Vịt-en-thang-chap-my-mau-xanh
ngot, Tram-canh-hoa-khong-sac-phuong
phi.*

*Bao-xuan, lang-hay-dai-thi,
Hoa qua-sen-ta, thu-di-cuc-lan.
Cung-gio-soc-mot-trang-ae-chien,
Khoat-bach-bao-doi-dien-thai.*

*drieng
Mot-minh-to-diem-giang-san,
Bom-phuong-pham-giu, muon
vong-thinh-danh.
Dau-tranh-thoi-dua-xanh-gianh
doi,*

*Lai-ro-rang-tiet-to-gia-trong,
Muc-u-cuu-roi-voi-gio-dong,
Hoa-ai-hoac-cung-gan-long-truong
phu.*

*Dou-nu-nuoc-may-mu-strong
ta,
Nhun-ruong-vuon-cay-ngu-la-hay,
Nh-van-canh-trang-khoe-troi,
Tinh-hoa-sing-nui-mot-may-hoi
hou.*

Khách dọc xong rồi hỏi rằng: Anh nghe bài ca ấy mà anh có rõ ràng tiếc thảo của người ấy chưa?

— Người ấy không ham trác lối người ấy không trọng lối danh, mà có lẽ là người tài hoa xuất chúng trong lối bát giò. Cố phải vậy, tôi hỏi lại như vậy.

Khách nói: Phải đó, người ấy chính là người tài hoa xuất chúng, tiếc thảo bất phàm, nên chỉ những lời vịnh hoa đó đều là lời ánh-tát cái tên chí và cái tiếc thảo của mình. Người này tên là Trần-thuyng-Hiền, người ở Quảng-Nam, lão già vì theo cha từ ngay từ nhỏ, đời ông ta chính là lão vua Tây-sơn, như thống cõi son-hà, ngoài là chúa-Trịnh mất, trong nam chúa Nguyễn thua, vua Lê thiền nõi ở bên Tàu.

Thượng Hiền là người có tài có chí, nhưng lại là người có tư tưởng thanh cao, kỵ giò Nam - kỵ thuộc về dưới quyền ông Nguyễn-văn-Lúc. Ông Lú vẫn được nghe tài danh của ông mấy phen cho với tên, chỉ lén chử quan sang, nhưng ông cứ một mực chối từ, trả về bạn với vocation mai chìm lục.

Một hôm, ông đương cùng mấy người bạn uống rượu dưới gốc cây mai, thấy một người ban khác chạy ngang tới cho bay rằng:

Chúa Nguyễn-Anh đã viễn du về biển Xiêm về để khôi phục vát-tắc, nay đại binh đã kéo đến đánh An-dinh, và Định-tường, binh Ngu-van-Lú cả thua. Binhs Xiêm sắp lén Giadinh.

Ông nghe nói vùng quang chén rực rỡ xuống đất, ngửa mặt lên trời chát lưỡi.

Trong mấy người bạn có kẻ thấy vậy nói rằng: Lẽ phải nghe được như ấy thì anh phải mừng chứ sau anh bị buồn như thế.

Ta nói: Mừng cùi gì, không khéo họ bị đem cả nhọn-dàn ra làm con mồi cho họ chém giết.

— Thế nhưng mai chùa Nguyễn là Chánh-thống chứ?

— Ông nói: Làm sao mà biết? Họ làm vua, thua làm giặc, cái nghiệp chính-thống hay Nguyễn-triều chỉ lấy cái giới hạn hơn thua làm định hình. Tôi không thiên về chủ dà, tôi chỉ xót lòng cho quốc-dân, mà tôi lại càng cảm xúc nhất cho ai rước voi công-ran. Nếu Nguyễn-Lú và Nguyễn-Anh cứ di giành lấy sự nghiệp giang-san mà đánh nhau thì tôi dà có trách, canh lợt di bay thiên hạ và gõ đầu anh em.

— Ông nghe nói không sao dàn được lòng trắc-đun, bèn triết lèp hất thân bằng cõi-hữu hối, mò tròn ra dài, rồi đem nghĩa lớn mà liều dụ cho mọi người.

Thó là giữa cảnh gió to sóng lớn, một chiếc thuyền lè-lè chạy xẹt ra, mà nhọn dàn ma khói cát và trầm luân vậy!

Một tên đánh & Chi-hòa, binh của Nguyễn-van-Lúc như tung tép sáp phái vỡ chạy; tôi Nước-nhin chưng 12 giờ, Chợ-Vinh 1 giờ, ban đò Chợ-Giao 2 giờ, Mytha 3 giờ rưỡi, rồi theo cầu tàu của khách-trò, cầu không trống thi đậu, cầu sắt hàn là cắp ngọt, cầu chòi chay xe lừa sớm 8 giờ rưỡi tối, đỗ bờ hành xuống, rồi chạy bèn, qua An-hóa 8 giờ, Benre 8 giờ rưỡi, Mỏ-đay 9 giờ, Thơm 10 giờ, Tràvinh 11 giờ.

Chợn trên đàu có một chuyến lên và xuống Saigon-Travinh, vay xin qui khich huy nhõ: chuyen & Saigon đàu nơi câu nhà-miền, ngày đầu đường Kinh-lip đúng 9 giờ tối thi chạy; tôi Nước-nhin chưng 12 giờ, Chợ-Vinh 1 giờ, ban đò Chợ-Giao 2 giờ, Mytha 3 giờ rưỡi, rồi theo cầu tàu của khách-trò, cầu không trống thi đậu, cầu sắt hàn là cắp ngọt, cầu chòi chay xe lừa sớm 8 giờ rưỡi tối, đỗ bờ hành xuống, rồi chạy bèn, qua An-hóa 8 giờ, Benre 8 giờ rưỡi, Mỏ-đay 9 giờ, Thơm 10 giờ, Tràvinh 11 giờ.

Chợn trên đàu có một chuyến lên và xuống Saigon-Travinh, vay xin qui khich huy nhõ: chuyen & Saigon đàu nơi câu nhà-miền, ngày đầu đường Kinh-lip đúng 9 giờ tối thi chạy; tôi Nước-nhin chưng 12 giờ, Chợ-Vinh 1 giờ, ban đò Chợ-Giao 2 giờ, Mytha 3 giờ rưỡi, rồi theo cầu tàu của khách-trò, cầu không trống thi đậu, cầu sắt hàn là cắp ngọt, cầu chòi chay xe lừa sớm 8 giờ rưỡi tối, đỗ bờ hành xuống, rồi chạy bèn, qua An-hóa 8 giờ, Benre 8 giờ rưỡi, Mỏ-đay 9 giờ, Thơm 10 giờ, Tràvinh 11 giờ.

Chợn trên đàu có một chuyến lên và xuống Saigon-Travinh, vay xin qui khich huy nhõ: chuyen & Saigon đàu nơi câu nhà-miền, ngày đầu đường Kinh-lip đúng 9 giờ tối thi chạy; tôi Nước-nhin chưng 12 giờ, Chợ-Vinh 1 giờ, ban đò Chợ-Giao 2 giờ, Mytha 3 giờ rưỡi, rồi theo cầu tàu của khách-trò, cầu không trống thi đậu, cầu sắt hàn là cắp ngọt, cầu chòi chay xe lừa sớm 8 giờ rưỡi tối, đỗ bờ hành xuống, rồi chạy bèn, qua An-hóa 8 giờ, Benre 8 giờ rưỡi, Mỏ-đay 9 giờ, Thơm 10 giờ, Tràvinh 11 giờ.

Chợn trên đàu có một chuyến lên và xuống Saigon-Travinh, vay xin qui khich huy nhõ: chuyen & Saigon đàu nơi câu nhà-miền, ngày đầu đường Kinh-lip đúng 9 giờ tối thi chạy; tôi Nước-nhin chưng 12 giờ, Chợ-Vinh 1 giờ, ban đò Chợ-Giao 2 giờ, Mytha 3 giờ rưỡi, rồi theo cầu tàu của khách-trò, cầu không trống thi đậu, cầu sắt hàn là cắp ngọt, cầu chòi chay xe lừa sớm 8 giờ rưỡi tối, đỗ bờ hành xuống, rồi chạy bèn, qua An-hóa 8 giờ, Benre 8 giờ rưỡi, MỎ-ĐAY 9 giờ, THƠM 10 giờ, TRÀVỊNH 11 giờ.

Chợn trên đàu có một chuyến lên và xuống Saigon-Travinh, vay xin qui khich huy nhõ: chuyen & Saigon đàu nơi câu nhà-miền, ngày đầu đường Kinh-lip đúng 9 giờ tối thi chạy; tôi Nước-nhin chưng 12 giờ, Chợ-Vinh 1 giờ, ban đò Chợ-Giao 2 giờ, Mytha 3 giờ rưỡi, rồi theo cầu tàu của khách-trò, cầu không trống thi đậu, cầu sắt hàn là cắp ngọt, cầu chòi chay xe lừa sớm 8 giờ rưỡi tối, đỗ bờ hành xuống, rồi chạy bèn, qua An-hóa 8 giờ, Benre 8 giờ rưỡi, MỎ-ĐAY 9 giờ, THƠM 10 giờ, TRÀVỊNH 11 giờ.

Chợn trên đàu có một chuyến lên và xuống Saigon-Travinh, vay xin qui khich huy nhõ: chuyen & Saigon đàu nơi câu nhà-miền, ngày đầu đường Kinh-lip đúng 9 giờ tối thi chạy; tôi Nước-nhin chưng 12 giờ, Chợ-Vinh 1 giờ, ban đò Chợ-Giao 2 giờ, Mytha 3 giờ rưỡi, rồi theo cầu tàu của khách-trò, cầu không trống thi đậu, cầu sắt hàn là cắp ngọt, cầu chòi chay xe lừa sớm 8 giờ rưỡi tối, đỗ bờ hành xuống, rồi chạy bèn, qua An-hóa 8 giờ, Benre 8 giờ rưỡi, MỎ-ĐAY 9 giờ, THƠM 10 giờ, TRÀVỊNH 11 giờ.

Chợn trên đàu có một chuyến lên và xuống Saigon-Travinh, vay xin qui khich huy nhõ: chuyen & Saigon đàu nơi câu nhà-miền, ngày đầu đường Kinh-lip đúng 9 giờ tối thi chạy; tôi Nước-nhin chưng 12 giờ, Chợ-Vinh 1 giờ, ban đò Chợ-Giao 2 giờ, Mytha 3 giờ rưỡi, rồi theo cầu tàu của khách-trò, cầu không trống thi đậu, cầu sắt hàn là cắp ngọt, cầu chòi chay xe lừa sớm 8 giờ rưỡi tối, đỗ bờ hành xuống, rồi chạy bèn, qua An-hóa 8 giờ, Benre 8 giờ rưỡi, MỎ-ĐAY 9 giờ, THƠM 10 giờ, TRÀVỊNH 11 giờ.

Chợn trên đàu có một chuyến lên và xuống Saigon-Travinh, vay xin qui khich huy nhõ: chuyen & Saigon đàu nơi câu nhà-miền, ngày đầu đường Kinh-lip đúng 9 giờ tối thi chạy; tôi Nước-nhin chưng 12 giờ, Chợ-Vinh 1 giờ, ban đò Chợ-Giao 2 giờ, Mytha 3 giờ rưỡi, rồi theo cầu tàu của khách-trò, cầu không trống thi đậu, cầu sắt hàn là cắp ngọt, cầu chòi chay xe lừa sớm 8 giờ rưỡi tối, đỗ bờ hành xuống, rồi chạy bèn, qua An-hóa 8 giờ, Benre 8 giờ rưỡi, MỎ-ĐAY 9 giờ, THƠM 10 giờ, TRÀVỊNH 11 giờ.

Chợn trên đàu có một chuyến lên và xuống Saigon-Travinh, vay xin qui khich huy nhõ: chuyen & Saigon đàu nơi câu nhà-miền, ngày đầu đường Kinh-lip đúng 9 giờ tối thi chạy; tôi Nước-nhin chưng 12 giờ, Chợ-Vinh 1 giờ, ban đò Chợ-Giao 2 giờ, Mytha 3 giờ rưỡi, rồi theo cầu tàu của khách-trò, cầu không trống thi đậu, cầu sắt hàn là cắp ngọt, cầu chòi chay xe lừa sớm 8 giờ rưỡi tối, đỗ bờ hành xuống, rồi chạy bèn, qua An-hóa 8 giờ, Benre 8 giờ rưỡi, MỎ-ĐAY 9 giờ, THƠM 10 giờ, TRÀVỊNH 11 giờ.

Chợn trên đàu có một chuyến lên và xuống Saigon-Travinh, vay xin qui khich huy nhõ: chuyen & Saigon đàu nơi câu nhà-miền, ngày đầu đường Kinh-lip đúng 9 giờ tối thi chạy; tôi Nước-nhin chưng 12 giờ, Chợ-Vinh 1 giờ, ban đò Chợ-Giao 2 giờ, Mytha 3 giờ rưỡi, rồi theo cầu tàu của khách-trò, cầu không trống thi đậu, cầu sắt hàn là cắp ngọt, cầu chòi chay xe lừa sớm 8 giờ rưỡi tối, đỗ bờ hành xuống, rồi chạy bèn, qua An-hóa 8 giờ, Benre 8 giờ rưỡi, MỎ-ĐAY 9 giờ, THƠM 10 giờ, TRÀVỊNH 11 giờ.

Chợn trên đàu có một chuyến lên và xuống Saigon-Travinh, vay xin qui khich huy nhõ: chuyen & Saigon đàu nơi câu nhà-miền, ngày đầu đường Kinh-lip đúng 9 giờ tối thi chạy; tôi Nước-nhin chưng 12 giờ, Chợ-Vinh 1 giờ, ban đò Chợ-Giao 2 giờ, Mytha 3 giờ rưỡi, rồi theo cầu tàu của khách-trò, cầu không trống thi đậu, cầu sắt hàn là cắp ngọt, cầu chòi chay xe lừa sớm 8 giờ rưỡi tối, đỗ bờ hành xuống, rồi chạy bèn, qua An-hóa 8 giờ, Benre 8 giờ rưỡi, MỎ-ĐAY 9 giờ, THƠM 10 giờ, TRÀVỊNH 11 giờ.

Chợn trên đàu có một chuyến lên và xuống Saigon-Travinh, vay xin qui khich huy nhõ: chuyen & Saigon đàu nơi câu nhà-miền, ngày đầu đường Kinh-lip đúng 9 giờ tối thi chạy; tôi Nước-nhin chưng 12 giờ, Chợ-Vinh 1 giờ, ban đò Chợ-Giao 2 giờ, Mytha 3 giờ rưỡi, rồi theo cầu tàu của khách-trò, cầu không trống thi đậu, cầu sắt hàn là cắp ngọt, cầu chòi chay xe lừa sớm 8 giờ rưỡi tối, đỗ bờ hành xuống, rồi chạy bèn, qua An-hóa 8 giờ, Benre 8 giờ rưỡi, MỎ-ĐAY 9 giờ, THƠM 10 giờ, TRÀVỊNH 11 giờ.

Chợn trên đàu có một chuyến lên và xuống Saigon-Travinh, vay xin qui khich huy nhõ: chuyen & Saigon đàu nơi câu nhà-miền, ngày đầu đường Kinh-lip đúng 9 giờ tối thi chạy; tôi Nước-nhin chưng 12 giờ, Chợ-Vinh 1 giờ, ban đò Chợ-Giao 2 giờ, Mytha 3 giờ rưỡi, rồi theo cầu tàu của khách-trò, cầu không trống thi đậu, cầu sắt hàn là cắp ngọt, cầu chòi chay xe lừa sớm 8 giờ rưỡi tối, đỗ bờ hành xuống, rồi chạy bèn, qua An-hóa 8 giờ, Benre 8 giờ rưỡi, MỎ-ĐAY 9 giờ, THƠM 10 giờ, TRÀVỊNH 11 giờ.

Chợn trên đàu có một chuyến lên và xuống Saigon-Travinh, vay xin qui khich huy nhõ: chuyen & Saigon đàu nơi câu nhà-miền, ngày đầu đường Kinh-lip đúng 9 giờ tối thi chạy; tôi Nước-nhin chưng 12 giờ, Chợ-Vinh 1 giờ, ban đò Chợ-Giao 2 giờ, Mytha 3 giờ rưỡi, rồi theo cầu tàu của khách-trò, cầu không trống thi đậu, cầu sắt hàn là cắp ngọt, cầu chòi chay xe lừa sớm 8 giờ rưỡi tối, đỗ bờ hành xuống, rồi chạy bèn, qua An-hóa 8 giờ, Benre 8 giờ rưỡi, MỎ-ĐAY 9 giờ, THƠM 10 giờ, TRÀVỊNH 11 giờ.

Chợn trên đàu có một chuyến lên và xuống Saigon-Travinh, vay xin qui khich huy nhõ: chuyen & Saigon đàu nơi câu nhà-miền, ngày đầu đường Kinh-lip đúng 9 giờ tối thi chạy; tôi Nước-nhin chưng 12 giờ, Chợ-Vinh 1 giờ, ban đò Chợ-Giao 2 giờ, Mytha 3 giờ rưỡi, rồi theo cầu tàu của khách-trò, cầu không trống thi đậu, cầu sắt hàn là cắp ngọt, cầu chòi chay xe lừa sớm 8 giờ rưỡi tối, đỗ bờ hành xuống, rồi chạy bèn, qua An-hóa 8 giờ, Benre 8 giờ rưỡi, MỎ-ĐAY 9 giờ, THƠM 10 giờ, TRÀVỊNH 11 giờ.

dem lè vút theo mình xuống

— Mai dà gi trị tôi được ông

Khi binh kéo đến tôi ông dà ui tr

máy ngàn lạc nội, thành thui giữa

chỗ trời rộng non cao, chỉ còn dà

lại một vươn mai kia dòn binh của

chúa Nguyễn. Khách kêu vira-xong

chuyên thi bóng ác dà xé chiêu, ta

bắn trả gõ ra vĩ, và dì và ngàn

đầu lại nhồi gốc mai cũ, rồi chánh

long nhồi kẽ trống mai.

dần ờn ông dàye, thi chúa Nguyễn

Anh dà gi trị tôi được ông

Khi binh kéo đến tôi ông dà ui tr

máy ngàn lạc nội, thành thui giữa

chỗ trời rộng non cao, chỉ còn dà

lại một vươn mai kia dòn binh của

chúa Nguyễn. Khách kêu vira-xong

chuyên thi bóng ác dà xé chiêu, ta