

Thứ Bảy
11
tháng 5 năm 1929
NĂM KỶ TÝ
TRẠNG TỬ
Ngày mồng 4

ĐUỐC NHÀ NAM

Xuất bản tại Saigon ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy

VỤ NGH. AN-NINH

Xử trong phòng kín

Hôm qua dùng lâm giờ ký giả vừa ở tòa soạn đi ra, thấy trước cửa người đóng cửa kín, xem ý mọi người đều có dáng buồn rầu cảm giác, tuy ngoài miệng không ai dám lộ ra một lời oán hận, song xem xác mít dù biết một hạng dân

Than ôi ! Nguyễn-an-Ninh có tội, nay đem tội nhào ra xữ, chỉ có cáo quan tòa và ông Ninh được biết mà thôi, thế áy ra ông Ninh người của Chánh-phủ chẳng ?

(Tòa kiêm duyệt bđ)

Như nói rằng sự công chung và nhiều, xanh ra rắc rối, thiệt tướng Chánh-phủ sẵn sàng đặt trong tay, lại có khám lớn kẽ ở bên tòa, không lú lo xa đến thế !

Than ôi ! Vụ án này có việc gì đây, nói rằng Nguyễn-an-Ninh có tội, tất phải học bách cho công chung được thấy được nghe, chắc rồi đây, sau ông Ninh không có tội nữa, ông sẽ phải ngầm hồn ở nơi hoang đảo hay ở trong ngực thất nấm bảy năm trời.

Nom cái thái độ bí mật của Chánh-phủ, tôi xin phản đoán trước một đợt lối, xin đồng bào ngồi đợi mà coi, coi rồi đừng dậy xúi thiêng náo !

Nói rằng Nguyễn-an-Ninh không tội, sao lại cầm ngặt công chung như thế ?

(Tòa kiêm duyệt bđ)

Thưa anh em đồng bào,
Bí kh้อง phái trả về kinh.
Nghĩ bao nhiêu lật cục lòng bấy

Nhung mà thôi, rồi đây ông Ninh bị dây hoặc bị tú, chúng ta có thể ghi lại trong lịch sử nước nhà rằng :

Than ôi ! Tình cảnh nước nhà nỗi thê, mà những người tự phụ có học thức, có tư cách, chỉ tranh nhau những việc nhỏ vặt, làm cho nhau nơ trên cả tò báo, lại làm cho mè ám lòng dân dì nữa, đã iết nhục thay cho đ quốc Giang-Sơn !!!

VIỆT-DÂN.

Xử vụ Nguyễn-an-Ninh.

Xử hội kín Nguyễn-an-Ninh, sau lối cầm công chung không được rõ cái ?

Lấy lối phải mà nói, thì tòa xử một người nào có tội, mà ròng cùng mòn cái lối cả mọi người đồng vỗ dạ thính, một là để lối cái lòng chánh đại quang minh của Chánh-phủ, khôn cho nhau dân cảm phục lòng ngài, hai là khôn cho nhau dân biết rõ tội linh của người phạm ấy, dù mà lánh dữ làm lành, xưa nay chưa thấy Chánh-phủ nào xử người có tội, mà lại bụng bít m'eng blah ?

Nay xử vụ Nguyễn-an-Ninh sao lại cần ngặt công chung như thế ?

Chung quanh tòa, ai nêu dân tấp nập có mấy ngàn người, kẽ dì lại, người dì qua, muốn vò cửa tò mà không thể nào được, già dì mấy ông có và mấy người lính cảnh sát giữ roi đuổi theo, có dòi đứa trẻ con, và dòi người lớn bà vì sợ hãi chạy trốn mà phải té sấp té ngửa, thật đà tội nghiệp thay !

Về phần kỵ cầm cí dì lại, lối dân bón, ném lăn, bỏ vò đèn cửa lại phải trả ra, lăn sau hết vò xi, ông có, thì ông mò lồng vò xi, đưa cho vò. Vì sao mà ông cho vò ? Bởi vì kỵ cầm chung bị giải tán gần hết rồi, ở trong tòa chí có mấy ông tay và mấy người tùng sự nữa thôi. Nhưng khi vò lồng bắt dưới đất tròn lầu, không thấy xúi Nguyễn-an-Ninh đâu cả. Nghe có người nói dòng cửa xúi trong phòng, thế thì on ông có cho vò có được gì đâu !

TÒA XỬ VỤ

NGUYỄN-AN-NINH

Linh gác bốn góc đường tòa, không cho người vào xem. Lại không muôn cho các nhà phòng sự bảo giót dạ thính, cho nên quan chánh tòa tuyên bố rằng vụ xúi này phái xúi trong phòng kín. Thậm chí các ông Trạng-sa, ông sáu không có phần việc biện bạch cho phạm nhân thì cũng không được vào.

Nam giờ chiều tòa tràng trại tuyên án phạt.

1) Ông Nguyễn-an-Ninh 3 năm tù, 1000 quan tiền và thảm hổ quyền sống dân trong một hòn 5 năm.

2) Ông Phan-uân-Hàm 8 tháng tù treo và 500 quan tiền và.

3) Ông Huong-thanh-Ngà và Ông Phan-NGỌC-Chíkh mỗi ông 2 năm tù và 500 quan tiền và.

4) Côn tên 80 người khác cảng can vào vụ này thi phạt tù 2 tháng cho đến 4 năm tù.

Nghe nói đó là tòa tràng trại xúi tội ông Nguyễn-an-Ninh lập bút kín. Ông iết bị buộc tội làm rõ lối xúi trại an trong xúi, cho nên sau này lại phái đón ra tòa đại-hình để xử một lần nữa.

XUNG QUANH CUỘC TUYEN CỦ NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ SAIGON

Xin đóng bao lưu ý !!!

Báo Echo Annamite dám nói bướng ràng nhà in tội có in một cái giấy truyền đơn, phao cho ông Nguyễn-dinh-Trí có nhận của ông De Lachevrotière mười ngàn đồng. Báo ấy cho rằng tội dùng cái thủ đoạn đe hèn như vậy thi đà cho cự tri ghê lóng mà không bù thám cho ông Nguyễn-dinh-Trí.

Tôi và anh em tội lầy lommen cái cù chi tiêu nhơn đó, thi câu chuyện bịa đặt trên kia quyết không khí nho hả minh mà làm được.

Vậy tội hòi lòn củng đồng bao ràng trong anh em ai mà lượm được cái trát nói về chuyện trên kia, in tội nhau in tội, xin đem giấy ấy lại cho tội xem, tội sẽ chịu cho mồi lái truyền đơn một trăm đồng.

NGUYỄN-KHẮC-NUONG

CUỘC TUYEN CỦ NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ SAIGON

Ngày 12 Mai 1929



KỲ THÚY NHÌ

Sô hiệp tác

MM. Nguyễn dinh Trí

Nguyễn văn Bá

Nguyễn văn Thom

Nguyễn khắc Nương

Nguyễn phủ Hữu

Huỳnh khương Ninh

Huỳnh văn Chính

Lê văn Thom

CÙNG ÔNG CHỦ NHIỆM BÁO

Thân-Chung

Saigon, Ngày 7 tháng 5 năm 1929.

Ông hò chặng rõ ràng cái tôn chí của tôi và phương diện chánh-trí nó buộc tôi phải xa lánh các cuộc tuyển cử, hét đồng hay sao ?

Vậy mà trước kia có ông bạn đồng nghiệp Phan-vân-Gia dem in tại Bảo-Tôn, rồi phát ra một số rất nhiều truyền đơn nói rằng tôi « giỏi thiêng » cho ông Trần-vân-Khoa (1).

Ay là một sự không thật.

Nay tôi vừa đọc báo Thân-Chung, mùng 4 tháng 5 này, lại thấy có bài ông Võ-khắc-Thiệu nói đã đến thăm-vấn tôi, rồi thuật lại lâm điều làm cho cù-trí ngòi rằng tôi bình đẳng này bô đồng kia.

Ay là hai sự không thật.

Tôi có bình nằm tại nhà hơn mươi báu ray, không biết đến việc tranh cử chí hết.

Hôm thứ năm, mồng 2 tháng 5 này, ông Thiệu, ông Cử và ông Đặng-tưởng tình an em đến vấn an thì tôi cảm ơn lâm. Trong lúc đàm đạo sao khát bàn đến việc này điều nọ. Mùa những lồi nồi của tôi đang lúc ấy có phái để đăng bao đâu?

Cái tên của tôi bây giờ còn ở mặt báo Duoc-Nha-Nam, ngày nay mà tôi vẫn dính dấp với đảng Lập-Hiến là cảng bời tôi không muôn có người nói được rằng vì đảng Lập-Hiến ăn ở làm sao cho nên tôi là người có công lập đảng, cũng phải bô mà ra. Tôi không muôn dè cho ai thừa dịp mà lợi dụng cái « thời » của tôi đó trong cuộc tranh cử này..

Ông có biết cho chặng ?

Tôi xin hét đồng, bên Thân-Chung vây, bên Duoc-Nha-Nam cũng vây, cứ đà yên tôi lo việc khác hứa Ich hon

1. là truyền đơn phát máy ngày sau rày để bù khoản ấy.

DUONG-VAN-GIAO.

Ông Nguyễn-an-Ninh bị tòa sửa phạt Saigon kêu án

Ba năm tù, 300 quan tiền và mứt quyền công dân trong 3 năm.

(Se có bài kí thuật dưới sau)

Chim đánh độc chiêu thua Hooi Hye hòa chúa nhứt, qua bùa thử ba Hooi Hye đấu với Giao, ai ai công kẽ chắc Giao phai thua. Chẳng ngài vò đánh hiếp đầu Giao thắng 0/4, qua hiệp thứ nồi mới thua 7/5. Về sang thay chủ hàng thò báo Namky !

Quốc dân giáo dục bén Nhứt-bón

Đau đớn vì đau

Đau bù khuya khốt, giò Bắc lát ray, ngoài hồn nghe dè than dài, dòn lát thấy dâu hao tim lụn, mà cù sao ta, một thán tròn tròn, nhấp giặc không yên, khi lăn qua rồi lòn lại, dường như dò nâm trên gối gay nệm chich vây, hai tay ôm lấy lát thấy chissu nghỉ ngơi, đang lúc đó tri xôn xao tâm thần rồi loạn, ta nghĩ biết bao nhiêu điều cảm tưởng, như là việc tên trinh, nào là ngày hận thương tương lai, trán ngắn sự rỗi bày ra trước mắt; than ôi đâu là đất Việt ngày trước, mà nay đã hóa ra cái bờ biển mong, đê rộng con Hòn chúa Lạc, nào là trời Nam ngày xưa, mà nay đã thành một cái

bè rộng ấy ta lại thấy biết bao nhiêu đều tan khố (Tòa Kiêm duyệt bđ)

cho ta phải nô nò chân ngắn, chẳng nhangs vây thôi lại cùn thắt kẽ khít lại nhon dò mìn thắt kẽ mà tin chén họng, bê khù, rà xuong, rát thịt, uống mizu, da gan, phanh phui thận thò ra manh mang mới thôi cho.

Thò họ tướng ta

(Tòa Kiêm duyệt bđ)

núi thẳn như thành cùn họ thi ta như thảo giài, vò trai, vò giặc, bát tìn, bát suy nén tha hò, muỗi chí thi muỗi, làm chí thi lâm. Ủ, phái phái thi, theo cái tri suy cùn, xét cùn cùa họ cho như vây là dằng rỗi, vì họ thấy dân ta cùn chưa biết đòn làm, giòng nói là gi, và lại có kẻ cùn them danh, cùn lợi, bô rùa, sán cù cù bô công danh, mìngh môi phâ quí, họ dò dánh làm wising môi them mà nhú ta hoki

Sốt đòn ngay naya được nghe cùi tin sán nô bung tal, làm cho ta xiêu hồn lạc phâk, tức là cùi vò bùn dâng dân ta mà không thèn cùi ai làm chung, ay là vò « Thương-hiku » vây Thò thi trùe hét máy ông nghị-viên linh sao? mây ông nghiệp châ linh sao? và cù thi đòng bao linh sao? Trong cùi vò nay họ cùn xách cùn cùu mà không biết cù gicut mèp ai đang chung? Sau rỗi sò rò.

TÔ-VĂN-HAO
Trí NHAN-VÂN

Báo nghị một kỳ

Thứ năm tuần này ngày 16 Đức-chúa Giê-Du thăng-thiên (Ascension) Sô-kilêm-Duyết bao-chương và nhà linh đồng của nén bón-bao xin cùi lót cùi cùng Độc-gia chư-vì mà nghĩ một kỳ.

Số bao này là số 93 dding lè xuất bón vào ngày thứ năm nhưng vì vây mà phải ra ngày thứ bảy 11-5-29.

Về mặt Hải-thương, thời nước Nhứt dưng ngang hàng với các nước liệt cường bên Âu-my: trong nước hiện có 1.280 chiếc tàu hơn 500 tấn (tonne); tổng cộng là 3.700.000 tấn, và 47.000 thuyền thủ có bằng cấp.

Hiện nay có 5 trường đại-học của Chánh-phủ mỗi trường chuyên dạy một môn: pháp-luật, y-học, kỹ-nghệ văn-chương, tạo-hoa học, canh-nông và kinh-tế. Ngoài các trường đó lại còn có một lớp dạy các giáo sư chuyên môn.

Trường chuyên-môn

Có trường tất phái có thầy dạy. Nên mỗi phái-huyện đều có lò ra là một trường sư-pham, tổng cộng tất cả là 104 trường: 43 trường con gái và 61 trường con trai, con gái bô chung. Các trường này đều là dạy con gái những điều thiết dụng. Năm 1928, 386.656 thí sinh theo lớp trung học.

Trên các trường trung-học, có trường cao-dâng trung-học, mục đích là để luyện học-trò vào các trường đại-học. Chánh-phủ cho phép tu-gia mở trường riêng. Trong nước hiện có 25 trường cao-dâng trung-học của chánh-phủ, và bốn trường của tu-gia.

Trường chuyên-môn

Sau bối đại chiến sự giáo dục chuyên-môn lần tới thật mau, vì có Chánh-phủ tân-trú. Các trường đó xin cùi như sau này:

Trường chuyên-môn....101

— Canh-nông.....330

— Thương-mại.....229

— Kỹ-nghệ.....114

— Hải thương.....22

708

Số giáo-su là 11.516 và số học-rò là 215.250 người. Ngoài ra lại có 15.383 trường phái, và một số học-trò là 1.018.150.

Trên lại còn một lớp cao-dâng chuyên-môn: số trung-học là 66 cái, kiểm đùa canh-nông, kỹ-nghệ, thương-mại học-sinh tất cả là 22.609 người.

TAM-DIỆP.

Nói về việc góp
bên nước chia thành
RACHGIA

Kể từ năm 1928, có hàng người
kêu là săn lùng mọi nước, bao chayen
xin mua bán nước chia thành Rachgia
cho đến nay những câu chuyện
nói ra đây, thì là bài cho người
thương buôn, hiếp dấp người buôn
bán không biết là bao nhiêu, không
giấy mực nào mà kể cho xiết, cho
những hàng người mua rủ khôn nản
ý cho đồng, thử nhất hại hồn hết
là làm chủ đất xứ Rachgia, phải bị
tùi tàn, ghe thương buôn đón với
nhau, mà không có giám chế để đến
xứ Rachgia mà bán.

Từ đầu năm 1929, thì làng Vinh-
thanh vẫn định lập làm Xã-tây,.
nên chỉ, cái chợ cùng là bến nước
để giao cho làng gò, làng lại mướn
một người tay đứng làm chủ gò cho
làng, mỗi tháng 200p.Oo lương, nghe
nói quan chia tinh ép đồng phái mướn
người tay tên Baumont và lại mướn
thêm một người hương chia làng
này tháng là 40p.00, hương trưởng
Ngọc Lành phái đi gò, gò có ăn
40p.00.

Từ khi cái chợ và bến nước giao
cho làng gò đến nay, thì sanh ra
những chuyện hiếp dấp cho những
người buôn bán và cũng, ít có an
gian như chà-và, song có một cái
thời ý quyền hòng nhứt, là bay làm
ngang ý tưởng của họ, đầu thô náo
cứng mạnh có chuyện chí thi Tham-
biện cảng bình vục họ, mà họ
quân rằng có ngày họ sẽ bị chúng
kiểu đến Tòa mà trừng trị họ,
chung ý họ mới kêu trời, trên
thi sỉ ăn dù mà mình phái bị hại.

Đây là tin đàng cái đơn của 14
tiệm mua lúa, tay Ban-Trưởng đến
thưa cho quan chia tinh dảng rõ cái
thủ đoạn của Hương-trưởng Ngọc
Lành.

Rachgia, le 20 Mars 1929

Bẩm quan lớn,
Nay chúng tôi đến đây, xin tố cho
quan lớn rõ, vò vụ gò lúa thường
năm theo luật định gò, mỗi tạ lúa
là một xu. Năm nay vò phần lăng đì
gò thì công theo lệ cũ, tiền gò vò
ghe chò lúa trả, năm nay ghe lúa
mới tối chò, chò kip cần lúa, thì
có tên Hương-Trưởng Ngọc, ngày
xuống ghe, lấy sách ghe đổi tên
lửa, không kip cần col dicens bao
nhèo mà gò. Hương-Trưởng Ngọc
nói rằng chòi theo sá-bé ghe mà gò

Ghe thường buôn di vò ruộng mua
lúa, có khi chủ đất ghe, có khi chủ
ít, thì là thời hòng cho kẻ thương
buôn lừa, mày chò ghe mướn bán
vì ít ỏi thời thà, bị Hương-Trưởng
Ngọc làm hung quá, và làm ihiu
việc khó dù cho chúng nó. Chúng
tôi là người buôn bán lúa, rõ
rõ các điều như vậy, nên đến đây cầu
xin quan chia tinh cho mở đường xem
xét lại cho chủ thương buôn. Nếu để
cho Hương Ngọc làm như vậy, thì
ghe thường buôn, di xú khán bin
hết, đã thiệt hại cho nhà nước, mà
công thiệt hại cho chúng tôi nữa.

Có một việc mới nà, như n. ày
28 Mars 1929, chiếc ghe của chết
Trần Kiết, dừng bờ tại làng Vinh-
thanh vẫn, có chủ động 5052 kilos
tola ra 75 tạ, thì có 0 p. 75, mà tên
Hương-Trưởng Ngọc đòi gò tới
tới 2 p.00. Nếu không chịu gò thi
y không chịu trả sách ghe lại, không
phải Hương-Trưởng Ngọc gò chiếc
ghe này mà thôi, hết thảy đều bị
như vậy. Nay chúng nó muốn giáp
mặt quan lớn, thì phải đậu ghe lại
đó 2, 3 ngày, mỗi ngày số phí lớn
hơn 10 đồng.

Chúng tôi đến đây, xin quan lớn
cho một ông viên quan nào di xem
xét vụ này cho người thương buôn,
và xin cho phép gò theo luật định
(Cahier de charges) để tránh
khỏi sự thiệt hại của chúng, và nhà
nước khỏi mang cái ác cảm.

Chúng tôi đều ký tên dưới đây:
1. Từ-Nguyễn 2. Vạng-thông-
Nguyễn 3. Nam-hòa-Hiệp 4. Từ-Anh
5. Diệp-Thành 6. Vinh-Phong 7.
Khánh-Mậu 8. Tân-long-Mỹ 9. Ký-
hung-Tường 10. Đồng-hung-Tường
11. Hỏa-Long 12. Thái-Phát 13.
Vịnh-Hiệp 14. Tùng-Xuong.

Chiều ngày thứ sáu 29 Mars 1929,
có 3 Ban-trưởng và 14 chủ tiệm buôn
bán lúa, có đến giáp mặt với quan
chia tinh mà đưa cái đơn kêu nài
trên đây, thì quan chia tinh phản
như vậy: bằng lòng cho nhà cái đơn
kêu nài đấy, song định cho 69 kilos
một tạ chò không cho 68 kilos một
tạ như ngày trước vậy, mà lại còn

Thơ tin vắng lai

Hồi báo tiếp được bức thư không niêm-gòi cho hai vị tân ngài
viên quan đại quan thứ nhứt, là ông Trần-Viên-Khô và Nguyễn-
Sâm, lời đít là hành và mong rằng hai ông sẽ hết lòng vì
dân mà yêu cầu với quan chia tinh Vinh-thanh hãy bỏ các xác thuế
nói trong thư, là thứ thuế làm phiền phục cho nhau dân trong
hết ấy.

Chúng tôi chắc hẳn đã đọc bức thư này thi hai ông sẽ mau mau
liệu định làm cho khỏi phi lòng thi các chia tinh Biên-hoa, và sẽ
trả lời cho bùa báo biết việc này hai ông làm được thành công
denn chúng nài rồi bùa báo sẽ án hành bức thư trả lời cho đọc
gìa bùa báo ở Biên-hoa được tướng.

Co là trong nhiều bài khác cũng có dài mấy thứ thuế như bài
Biên-hoa, nếu dân các hòn ấy mún kêu nài, bùa báo rất cần lòng
mà chuyển giao đơn kêu nài cho các vị quan dân đại biểu.

D. N. N.

Biên-hoa, le 1929

Bức thư không niêm-gòi cho hai ông Trần-Viên-Khô và Nguyễn-
Sâm. Hết-đóng Quán-hạt.

Tôi có dịp nghe được hai câu chuyện như sau đây nêu xin cho 2
ông bay dặng yêu cầu cùng quan chia tinh Biên-hoa cũng là sự may
mắn cho nhau dân trong hòn.

1- Nguyễn Ðìn trong hòn Biên-hoa mỗi khi có kỵ cồn, hoặc đám
cuối, hoặc có cuộn tó là chí thi chòi già phải làm đơn xin phép đóng
làng, mỗi tháng 200p.Oo lương, nghe nói quan chia tinh ép đồng phái
cho làng, bằng không xin phép đóng lòn thi phải bị phạt

Nó thâu tiền là một sự vi phạm, xin 2 ông yêu cầu cùng quan chia
tinh Biên-hoa đừng truyền trong các làng bò sự thâu thuế đó.

2- Mỗi khi ăn uống cùng nhau quả là 3 người mà không xin phép làng
thì bị làng bắt và tội tụ họp nhau không có phép.

Một đứa đầy tờ gòi có sác,
và với một nhà phủ-hộ gần
vườn Tịnh-Tâm bị chết một
cách khai nghi

Huế — Giai đây vườn Tịnh-Tâm
trong thành Huế bỗn mới rồi có xay
ra một cái chết khai nghi.

Một bác phủ-hộ kia, nuôi được
dứa đầy tờ gòi có nhan sắc, mà bà
chú bà lại có tình hay ghen. Đầu
mồng một mồi đầy tự - nhiên đưa
dứa đầy tờ gòi lên ra chết. Chú bà nói
nó bị đau bụng. Chết rồi thi bộ
chóp mồm mày sưng nước áo: có
rất phát ghê; kí lát thấy
Cal-ông đến nơi kín n-hết; thấy
biết là làng khôn ra khỏi đóng
phải chết vì đau bụng. Vì vậy mà
quân Đăc-hộ thành phái xót lợ
cái từ thi thi quay thấy ở mặt có
lấm dâu bầm tím và ở cổ có dấu
móng tay bám mạnh vào thịt, quan
tren nghe rằng người chết bị cô
giết nên đã thưa với tòa hò lý cho
đem tử-thi vào nhà thương dù mò
ra mà khám nghiệm.

Cái nghe án này, các quan còn
đang tra xét chưa biết ngã ngòi ra
sao.

Hà-thanh-ngo-bao)

VĂN PHÒNG BIỆN LUẬT
M. Trần - văn - Liệu
LUẬT - KHOA TÂN - SI
và hình luật đại học tốt nghiệp

Trước khi kiện thua, cùng có
việc chí uất-rắc vò luật, xin chia
qui vị đến phòng vấn của tôi bùn
luận, cùng là viết thư cho tôi, thuật
công việc ranh rẽ, tôi sẽ phản giải rõ
rằng vò luật lò và mọi việc vò đơn
tử kiện cáo.

Bữa thứ hai và thứ năm, buổi
sau mai, không ăn tiễn.

TRAN-VĂN-LIỆU.

128, rue d'Espagne - Saigon.
(Gần bến Chợ-mới)

nói một điều như vậy nữa: mỗi ghe
chò lúa bán, sức chò nặng bao nhiêu,
thì gò bao nhiêu, dù cho chò nhiêu
ít cũng vậy nếu như quan chia tinh
mà phân như vậy, th không trung
theo (Cahier de charges) mà lại còn
thiết hại cho ghe chò lúa nữa, có
những chiếc ghe ở trong ruộng đất,
hoặc di chò nước nông, hoặc chò
cát, hoặc chò lúa vẫn vẫn, thừa díp
chò 5,10 giá lúa bùn làm só phi,
rồi cũng phải gò trọn chiếc ghe,
phân như vậy sao chó công bùn
quản chia tinh đã phản rông, díp
60 kilos một tạ mà gò, thì bù ghe
nào cần bao nhiêu, thì gò bao nhiêu
sao lại buộc chò ít nhiều cũng vậy
còn Hương-Trưởng Ngọc gò ghe
Trần-Kết 2p.00, nói trên đây, thi
ghe chò có 5052 kilos, thi có 84
tạ nài chí díp có 0p.84 mà thôi,
chò không phải gò cần 2p.00 như
Hương-Trưởng Ngọc gò cần 2p.00
ghe lúa nhò vậy đâu. Xin các ghe
buôn hãy nhớ.

DUONG-QUANG-THINH.

Văn uyên

LÚ THỦ NGÂM SÀU.

Phương phái đêm đồng ngôn giờ

[tối],

Bang khung lung tu tang linh tu tang

[say].

Bac minh Yen-Tot trieu lou luc,

Tac tri Truong-Luong me nhay

[bay].

Nam Viet nuc noi lai lang mat,

Bac-thanh duong et la lung

thay.

Tac thanh hiem khach noay ba

[tháng].

Muon dem non song nua thik

[mùa].

HUYỀN

Lan thanh trang thau da dang

[đầu].

Cau di con nghie, tuong dau dau.

Xa que la canh oanh tinh thau,

Or ngu do nuong du dong elu.

Xe ngua dap diau du ghe bao bao,

Bac vang chao gion lon chi thau,

Bong van a, dao dong ung hiem,

Bat mat trong ma ha bo nhau?

Giang-ho-Khach

TAT LINH-MUC (Sadec).

Mỗi hôm làm thi, xin dem vào báo,
cụ thi ông và thi cô họa lại chơi
cho tiêu khiển.

Ai muon vay bac

Tu dan ngan don tram ngan dong
ba, heo troo nhau, ruong, dat hoa
cay thi om thi xin da noi:

Ông NGUYỄN KHÁC TRƯỜNG

45-2 đường Bùi and

SAIGON

Huế

Cô trưởng bị tình nghi

Mấy ngày rày trước sở mặt l' ám
cứ thấy học sinh độ mười người lừa
tục kéo đến nhà, bồi ra môi biết là
không hiểu vì cứ gì mà họ sinh
trưởng Ký nghệ thực hành (Ecole
pratique d'Industrie) đều phải đi mặt
thân bắt mỗi người phải dà cho họ
chụp hai cái hình (ngay và nghiêm)

Cái môi hôi-kín dà tản vào Huế
rồi hay sao? Không thi vì lò gi mà
người ta dà với họ sinh như tội
nhân vậy?

Bất người ta dà cho chụp ảnh mà
cũng không nói vì lò gi cả.
Nghe cũng lạ nhỉ?

(Hà-thanh-ngo-bao)

Nhồn dân tam su'

dàn nghệ được nhử,
(Tòa kiêm duyệt bối)

Nhờ tăng chúc, thi các quan tham

bìn làm như vây cung phai.

Song thiết tuong một người
được tăng mà cù ngan cù muôn
nhà tham oán thi người ấy có
được vui sướng chẳng?

Một đầu thub có 5 đồng hai,
năm nay tăng 1 cdt, phạt 3 đồng
5 cdt, cộng hết thay là 8 đồng
tám, như vậy thi nai nay phải
đóng nhiều hơn một năm gần 60
phân trăm (69 o/0). Mùi nâm nay
là nâm thất nua, thi nai đến
công tham tham thường.

Thất nua chung phải là 8 dân
muỗn làm cho thất, cù sòi lấy
thé thất, mua mà làm cho dân
thêm khò?

Không đóng nổi cái giấy thuế
tham, ở nhà thi bị lăng thuc, mà
đi khôi lăng e bị bắt, cho nên
không làm thuế làm muôn gi

thanh ra nai trả năm bát thang
cô khôi phạt dìn ba đồng ruồi.

Chung tôi được cái hòn hành dìn
một lá trát của quan chia tinh
Gòcông dân tại nhà việc một

làng kia, trong đó kò rò ràng
lâm, trè dân thang nào phải
phai bao nhiêu.

Nếu lấy việc tham thuế mà luân
công các quan chia tinh đang

Thời cuộc nước Tàu

Cái lùa thô Lưỡng-Quảng, hòa

chiến thô nào, dân này chưa động
mười phần thousand rò, hai bên vẫn còn

đòi quân phòng giữ, lại cả vạn
đóng hỏa binh nữa, xét rõ lùn binh
nên không hỏa được, tất sánh đánh

nhanh ngay.

Về phương diện Quảng-dong, nghe

đòi dân quân ba đường, kêu

Quảng-tây, đường thứ nhất là

Quảng-đông, đường thứ nhì là

Quảng-nam, đường thứ ba là

Quảng-sơn, đường thứ tư là

Quảng-đông, đường thứ

thứ năm là

Quảng-đông, đường thứ

thứ sáu là

Quảng-đông, đường thứ

thứ bảy là

Quảng-đông, đường thứ

thứ tám là

