





# Cái bàn tay khi

(Thàm-kịch có ba mán)

(Tiếp theo)

Màn thứ nhì  
Mặt trời chép ánh. Một cái bàn có độ cao năm cùi kí-lô-tham và  
một cái ghế quanh cái bàn ấy.

Ông-Uy-úp đứng kề cửa sổ ngóng  
ra xem.

Ông-Budu mỉm cười đẹp thật  
Thời tiết rất tốt! Nhìn bao giờ cho  
mà, đồng nón lòn tay mà. Nà, đì  
Hôte à lâm vè.

Bà-(tay cát hàn mị) Mày  
giờ? Chia gò thiên muối làm  
Nó ráng việc kia kia gò.

Ông-Nó còn phải rifa, bay  
và bay đã trong rong, bay  
giờ nó đã gần đến chỗ gùa già.

Bà-Nó sẽ đòn đòn trong mươi  
phút.

Ông-Chờ bà nói, bà cho  
chung ta ăn gì buổi sớm mai  
này?

Bà(chàoձiz)-Anh xít (bà  
đi lại là nón an). Ôi! Lại coi  
cái bàn tay kí-kíp gò ráy đây!  
Đó cũng là một cùi lòn ta tuổng  
đến chúng ta u-mê-nhà-vý?

(bà treo cái bàn tay khi sau  
cái đồng hồ)

Ông-! Lại đội vi mà  
truyền của Ibo! Nhưng cùi lòn  
gì cũng dùng một thay vay cá.

Bà-Hè, ngài ôi, ôi, Hè-bé  
không muôn chung ta chờ, chờ  
(hai bà lôi nón an, ông nghe  
cái đồng hồ)

Ông-Không, không muôn chờ ta  
rồi... thung mả, thòi, để  
tôi trai mả, người đến chép!

Bà-(lại) không muôn chờ ta  
rồi... thung mả, thòi, để  
tôi trai mả, người đến chép!

Ông-Rich gí!

Bà-Nếu trang, đê nhung  
trời lại, người đê nhung

Ông-(tay lồng) Ông đê nhung  
trời lại, người đê nhung

Bà-(lại) không muôn chờ ta  
rồi... thung mả, thòi, để  
tôi trai mả, người đến chép!

Ông-Xít, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi,  
tôi trai mả, người đến chép!

Bà-(lại) không muôn chờ ta  
rồi... thung mả, thòi, để  
tôi trai mả, người đến chép!

Ông-Xít, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi,  
tôi trai mả, người đến chép!

Bà-(lại) không muôn chờ ta  
rồi... thung mả, thòi, để  
tôi trai mả, người đến chép!

Ông-Xít, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi,  
tôi trai mả, người đến chép!

Bà-(lại) không muôn chờ ta  
rồi... thung mả, thòi, để  
tôi trai mả, người đến chép!

Ông-Xít, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi,  
tôi trai mả, người đến chép!

Bà-(lại) không muôn chờ ta  
rồi... thung mả, thòi, để  
tôi trai mả, người đến chép!

Ông-Xít, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi,  
tôi trai mả, người đến chép!

Bà-(lại) không muôn chờ ta  
rồi... thung mả, thòi, để  
tôi trai mả, người đến chép!

Ông-Xít, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi,  
tôi trai mả, người đến chép!

Bà-(lại) không muôn chờ ta  
rồi... thung mả, thòi, để  
tôi trai mả, người đến chép!

Ông-Xít, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi,  
tôi trai mả, người đến chép!

Bà-(lại) không muôn chờ ta  
rồi... thung mả, thòi, để  
tôi trai mả, người đến chép!

Ông-Xít, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi,  
tôi trai mả, người đến chép!

Bà-(lại) không muôn chờ ta  
rồi... thung mả, thòi, để  
tôi trai mả, người đến chép!

Ông-Xít, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi,  
tôi trai mả, người đến chép!

Bà-(lại) không muôn chờ ta  
rồi... thung mả, thòi, để  
tôi trai mả, người đến chép!

Ông-Xít, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi,  
tôi trai mả, người đến chép!

(Ông xát lang lai)

Bà-không có gì hết.

Ông-bà có trong thầy liêp  
kiêng?

Bà-không.

Ông-nó phải với bài già?

Bà-có khúng!

Bà-không gi bài chí một

người đâu - ông bà dù, đeo, đeo  
cái nón lớn.

Ông-nó phải làm gì?

Bà-nói đeo đeo là?

Ông-Nếu đeo là?

Bà-Ba là, ba là, ba là,

chín là, chín là, chín là,



au

trong hột  
trứng địa lục  
còn hến tai  
tại đây  
chưa đến cái  
chết - bình  
như này trong  
tất cả các năm  
để lại. Hiện nay  
một cái đĩa  
rất già, và  
bị ngập, và  
và chỗ sinh  
nơi mọc

Alaska, (2)  
trong cao lầu  
đang diễn ra  
hype, làm  
tôi nói ra  
học mới  
cách mua  
cà lão kia  
một ngày  
tới nón  
núi.

nó kéo  
khi luật  
nhưng cũ  
nhưng  
nam chúa  
va Bor-  
đám  
sinh nỗi  
nhà khao  
tên mình  
Tại bờ  
lù, dò  
đi chán,  
và 10/10/11  
để có  
trong chuy  
đi, và  
nhưng  
một đặng  
tuy cu-  
ba trạm  
như v  
Nhật b  
nhưng b  
nguyên  
thủy  
tiêu - diệt  
đi dời  
đại hông  
đi doan  
như g  
nhưng  
điều dien  
của cuộc  
tuy cu-  
thu c

Associat  
ace.  
để mìn  
thuỷ liep-  
2 tướu th

gười lão

1/1/1945  
tuy cu-  
nhưng  
chỗ ch

nhưng  
và tu-  
tuy cu-  
chiếc sang  
trái-trung  
như l

Tai quâ  
để qua  
nhưng  
để mìn  
tại Gia  
tại l

không thể  
để Gia  
nhưng

nhưng  
nhưng

