

HÀNG DÙNG SỞA HIỆU



# ĐƯỢC NHÀ NAM

BÁO RA MÓN NGÀY

v. Cảnh-nam:  
NGUYỄN PHAN-LONGBÁO-QUÁN: 72, Lagrandier.  
Đây nút số 688TÒA-SOÁN: 1 & 7, Rue de Reims  
Đây nút số 688Quán-lý:  
NGUYỄN VĂN-SAM

Năm thứ nhất - N. 429

HÀNG HỘ THUỐC HIỆU

JOB

Mardi 28 Septembre 1931

## MM. Laval và Briand qua Berlin

Nhơn dân Bá-linh hoan nghinh hai tay trọng yếu của nước Pháp, vi 58 năm mới có lần này

Hôm bữa chia n'ut, thủ-tướng Laval và ngoại-giao Briand của Pháp đã đi xe lửa qua Bá-linh, nhơn dân tiến đưa đồng không bái bao nhiêu, có 1 cỗ cou gác đệm đồng lót lót xe dùng cho hai nhà chính-trị trọng yếu

Hi đây có M. Monier theo ông Laval; còn ông Briand có MM. Berthelet, Léger, Hemard theo

Khi xe tới ga Bá-linh, thì có Von Hoesch đón rước, trật tự giờ giữ nghiêm trọng lắm. Nhơn dân hoan nghinh không thể sao nổi được giặc đường về tối nhà hàng Adlon, tiếng reo hô hoan hô Briand vạn tuế liêu-binh vạn tuế vang dội. Khi hai ông lên lầu rồi ô dưới đầu cảng đối cho thấy



M. Briand

Hai nhà trọng-yếu Pháp di đây là cót vieng hai ông Bruning và Curtius, sau lại để bàn bạc về cuộc hai nước già-bàu nhau, tên phuong cua nguy kinh-lô. Ông chính-trị giới Âu-châu cho cuộc hành-trình của ông Laval và Briand qua Đức có ảnh-hưởng cho cuộc thế-giới hòa-binh làm. Số: vậy các bà-lâm phim ảnh mây đón giặc đường đưa nhau chụp bông.

Các tay yếu-nhơn đạo thiên chúa người Pháp và Đức hợp nhau làm là, cầu xin ơn trên ban cuộc hòa-binh, vì lần này là lần thứ nhứt, đã 53 năm rồi. Pháp mới có hai tay trọng-yếu qua Đức đây.

Bài xã-thuyết bừa nay ty kêm-duyet bỏ trọn, và bài Khong kieng pháp-luat & phu-truong, bôn-báo cũng không dâng được nữa, xin thanh-minh dù độc-giả biết.

M. Laval

mặt bài ông; hai ông buộc lòng phải ra đường dựa lang-cang mà chào lại.

Vụ án mạng nơi sông cờ bạc

Một người bị chém chết

Bồn-báo tiếp được tin riêng

& Baciellu gởi lại như vầy:

Đêm 19 rạng ngày 20 Septembre, lối 2 giờ khuya, tại làng Vinh-may (Baciellu), thuộc ấp Cây-dương, có xảy ra một vụ án mạng

gồm ghê-cứng vì bài bạc mà ra.

Nguyên là tên Pham-vân-Hổ

kết là tên Hồ, 27 tuổi, có tên dân

ma tại xã tên Quí. Việc có cự

và tên Nghĩa kiểm chuyen rày r

rồi rút dao tai luối ra đâm

Pham-vân-Hổ. Tức thi sùi Hồ

25, bị đứt tay một mảnh nhỏ,

sia Hồ đứt tay bị đứt một

đường dài thưa tới xương

tay chạy ra gần cùm tay.

Bấy giờ sùi Hồ hai tay bị đứt

bết đứt gãy nứa được. Tức thi

Nghĩa nhảy tới đâm một dao thứ

ba ngay yết hầu sùi Hồ như

khai-cao, sùi Hồ ngã ra cái đai,

huyết lưu mản đia.

Tên Nghĩa liền thoát ra chạy trốn

mất, đêm khuya khong ai biết đâu

mà tên Giày lát thi sùi Hồ lõa

lõa cõi trồn.

Quan-hàng lập ri-bang và chờ

thay sùi Hồ lên nhà thương Baciellu cho quan-thi khám xét.

Vụ này có chỗ khai nghi cho con

một anh chị xó lá kín chủ mưu

đóng giòi sùi Hồ, vì bùa trước

có cùi bạc gây ảo thua với bài

rõ. Nên ngày sau mới xảy ra

Trong bị đánh chết.

Tại Saigon (Miền-điapo) Huân

vụ án mạng này.

Bà chờ có tin gì rõ nữa, tôi sẽ

báo Ngũ và tuyệt giao với Nhứt, nói tiếp theo.

H..

## Chuyện thi phi....

Tại sao mà có ma?

Nói ra thì người ta nói mình là mèo-tìn, cho Nam-Chúc vẫn tin rằng đời này có ma. Tín rằng có ma vì thấy người ta nói có ma; tin rằng có ma vì đời có cái tên ma. Cố mệt dài tên, tên dài có cái tên ma. Ma là tên giòi tên Ám-Mỹ biến giờ nhiều người đang nghiên-cứu về thần-hà-học (spiritism)!

Có người bảo rằng: chỗ nào hiểu quach, dường khít it, am khít nhiều, thì chỗ đó có ma. Vì sao mà có ma, Nam-Chúc nghĩ không ra.

Có người bảo rằng: chỗ nào hiểu quach, dường khít it, am khít nhiều, thì chỗ đó có ma. Vì sao mà có ma, Nam-Chúc nghĩ không ra.

Có người bảo rằng: chỗ nào hiểu quach, dường khít it, am khít nhiều, thì chỗ đó có ma. Vì sao mà có ma, Nam-Chúc nghĩ không ra.

Có người nói rằng: những người chưa tốt cót mèo-bí người ta hám hại, phải chết một cách rõ ràng chắc chắn được.

Điều để bụng và chí, tốt hơn là đem ra nói chuyện với độc-giả nghệ-thu có nhằm nhò?

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Điều để bụng và chí, tốt hơn là đem ra nói chuyện với độc-giả nghệ-thu có nhằm nhò?

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng nề, hay là có người chết con nồng. Họ nói vầy và vầy.

Mỗi người nói một lõi, họ cho rằng đời có ma là ở nơi am-khít nặng n









