



Năm thứ nhì - № 428

ĐƯỢC NHÀ NAM

BÁO RA MỖI NGÀY

v. CHỦ NHÂN:
NGUYỄN PHAN LỘCBÁO QUÁN: 72, Rue Grandière
Địa chỉ số 690TÒA SOẠN: 1 & 7, Rue de Reims
Địa chỉ số 558Quản lý:
NGUYỄN VĂN SAM

NR 16/1951

SỰ SỐNG CỦA ĐỒNG-BÀO NGHỆ- AN NGUY LÂM

Chỉ có mực là bán
chạy thôi

Tiền ba năm nay tỉnh Nghệ-An bị nhiều nổi khốn khổ: khốn khổ phần thi binh cách, phần nông, phần mua, phần dân phải đối mặt với khốn đốn. Ngày nay qua tháng kia, chỉ chờ cửa sổ thi các phương, cửa được chứng nào, nhớ chứng nấy.

Số báo trước bồn-bảo đã nói rõ tháng nay Nghệ-An bị mưa nhiều quá, vậy mà lại còn bị ngập giỗ trên Lào thời luồng mạnh nên mưa lũ tháng mười đến đây phải hư hết.

Mùa lúa tháng năm, theo như mọi năm, thu hoạch 20.000 tấn, thế mà năm nay chỉ có 10.000 tấn thôi. Còn mùa tháng 10 năm nay cũng như không có, vì nước ngập hư hết, mà bảy giờ trưa rổi cũng không gieo mạ và cây lại được nứa.

Còn bắp và khoai, tuy năm nay cũng thu hoạch mịn màng, nhưng cũng còn khá, không hư hết như lúa. Đều như cà-phê và trà, thì bị nát gốc trước cùng hư cả rồi.

Xem số thu hoạch năm nay thấy ít hơn mấy năm trước nhiều, hết, ngày là luồng kinh-te nguy lâm. Coi như reo, thì cũng trong một khoảng thời gian như năm ngoái, mà năm nay bán ít hơn 100.000 tấn. Còn mới thi trại lại, cũng trong thời gian ấy, lại bão lũ được 100 tấn. Như vậy ta thấy rõ ràng đồng bào ta ngoài Nghệ-An chỉ có ăn mì mà thôi, cục khô đốn đầu!

Quan bà Wattain

ngoài Hanói ăn cắp
tiền công hết 420
ngàn quan

Ông ta thèc bình năm nhà thương

Ngoài Hanói mới phát sinh ra một vụ gian-thù công-nghiệp nhiều lầm, mà phạm-nhơn lại là một vị quan vò.

Quan bà Wattain có vợ và 3 con (1 trai 20 tuổi và hai gái 17 và 15 tuổi), mấy năm nay vẫn làm việc coi sở sách lương tiền trong sở nhà binh. Nhìn cái địa-vị ấy, ông ta lấy nay một ít, mai một ít, thành ra số lớn. Ông ta ăn xài phỏng túng, nhưng mà trước kia ai có ngờ đâu.

Bữa 17 mồi rồi ông ta xuống Hải Phòng đưa cậu con trai đi tàu Cap Padaran về tây. Khi trở lên Hanói thì tình thần hoảng hốt, chắc là nghĩ tội mình làm mà vừa ăn xà-và lò sò, ông ta cáo binh về năm nhà thương. Quan trên cũ người phụ với ông là quan hai Julian lên thề, để coi sở sách tiền bạc.

Ông này phát giác ra có nhiều chỗ rieu rieu, liền trình cho quan trên biết. Bấy giờ mới xét sổ sách, té ra mấy năm nay quan bà Wattain ăn cắp tới số 420.000 quan.

Hiện nay quan bà Wattain tuy ở nhà thương, nhưng cũng là người bị cáo rồi, nên có lệnh cấm gặp. Còn người con đang lính đánh trên biển chưa về tới đây, thì số binh nói với tòa án đánh giá thấp biển cậu ta phải trả lại Bắc Kinh là rõ ràng, vì hiện như cậu ta có đem một món tiền quan-bé của cha đưa cho để đến về tây.

Nguy thay Hồng-mao!

Dòng Livre này sụt xuống còn 88 quan. — Người ta lo vì tình hình lý-tai nguy như vậy, không chừng đó sẽ cản nỗi nần quan chủ nứa

Một số báo trước, bồn-bảo đã nói ngày thường Dòng Livre sụt xuống còn 124 quan, rồi sau đó sụt xuống còn 88 quan, ngay quá. Người ta nói Dòng Livre sụt, là tại trong nước Hồng-mao sụt ra cuộc Cảnh-tri lôi thôi, và nhiều dân thất-ghịp quá. Không khéo Hồng-mao đến vỡ nợ mất.

Còn sụt như vậy mà thối, người ta lại lo tình-hình lý-tai sẽ đến mức già đú, lôi kéo cả ngôi vua Hồng-mao dồn xuống mà thành ra cuộc dân-chủ thành lập không vững. Để coi.

Chuyện thị phi...

Tôi đại gì mà bão-ké.

Cách ít lâu lại có một ông đại-ý hay là thô-cốp cho bão-ké, tên nó cho Nam-Chúc nghe cái chô-lai hụ vè bão-ké nhưa-tho, bão-ké xe hơi, bão-ké cửa hàng, dùi bão-ké.

Mấy ông nói như bão-dung rồi mặt vào tai nhau, rồi kết luận là mồi mìn bão-ké một thời nán trên đó, trước là phòng khí cát xát ròi ra, sau là cát xát cát lát cát lại vèo vèo.

Ông đại-ý là có một ông đại-ý hay là thô-cốp cho bão-ké, tên nó cho Nam-Chúc nghe cái chô-lai hụ vè bão-ké nhưa-tho, bão-ké xe hơi, bão-ké cửa hàng, dùi bão-ké.

Bàu đó, Hội-dồng Quân-hạt ta nhóm, làm việc có chứng cứ giờ đồng-hồ là nhieu, còn thi đụng ông Outrey nghe - viên Nam-kỳ trao đổi ý-kien vè thời - cuộc và tình-kinh kinh-tế nguy hiểm trong xứ, đang cùng nhau tìm phuong giải cứu.

LÀM CÁCH NÀO CỨU NGUY CHO ĐỒNG-DƯƠNG?

M. Outrey hội-kien với Hội-dồng Quân-hạt.—Nghị-viên tây nam đồng-tâm hiệp lực để giải nguy cho xứ này.—Ông Labaste nói: « Chúng tôi như người thật cõi, chun cõi chút xíu nứa thi dụng đất ».—Ông Bùi nói: « Ở đây bây giờ không ai ăn no ngô yên, chúng tôi dạy mệt qua nước Pháp mà kêu gào: Cứu chúng tôi với! »—Một cái chương-trình duy-nhứt, để trình quan thượng Thuộc-dịa.

Nhòn cõi nứa tháng nứa thi quan thượng Reynaud với noi, nên các dân-biểu ta đang sút sảng bão-ké về phuong-phap cứu nứa kinh-tế cho xứ này, đang xin nước Pháp xét và thi-hành ngay. Cuộc hội-kien của M. Outrey và Hội-dồng Quân-hạt chiều 25 September mới rồi là có ý đó.

Bàu đó, Hội-dồng Quân-hạt ta nhóm, làm việc có chứng cứ giờ đồng-hồ là nhieu, còn thi đụng ông Outrey nghe - viên Nam-kỳ trao đổi ý-kien vè thời - cuộc và tình-kinh kinh-tế nguy hiểm trong xứ, đang cùng nhau tìm phuong giải cứu.

Nhà là cát vèo còng-sân làm cho ông sang lòng lâm, nên ông xin Hội-dồng Quân-hạt hãy để ý đáo việc còng-sân hành-trường ra rất mau lẹ & Vienna.

Ông Outrey nói rồi thi ông De Lachevrotière, là tay châc-truong cái châh-sách trường-tri thắng luy ở đây, nói lời ông Outrey và tuyên bố rằng kẽ cái biênh-xã này, châh-tri là vấn-đề không phải lo ngại chí lâm, là vi hiến nay xem ra biênh-xã đã ổn định, nhờ có những phuong-phap khôn khéo của châh-phu đã thi-hành. Chỉ còn việc dâng lo ngại, hon hết là nám kinh-te thôi. Vì nám kinh lâm lao động vè Vienna, mà phát diêu-biều tay nam bấy lâu vẫn khắc ý kiến nhau, thô mà lâm này là lâm lâm, bài bản phái hiệp lực đồng-tâm để giải-cứu cái nguy kinh-te.

Chính vì muôn-tát ngõi lâm còng-sân, và muôn giải nguy kinh-te, cho nên bâa nay nghị-viên tây nam két lại làm một đoàn-bô, để hội-thuong với ông Outrey vè.

Theo ý của M. De Lachevrotière, ta muốn trống ở quan-thuong-tho Thuộc-dịa thi hành những phuong-phap cần kíp cho thời cuộc, thi không phải là ta làm người ngứa tay dí xin, mà là nghĩa vụ nước Pháp phải làm vậy. Phái nói cách thiệt tình và cứng cỏi rằng Đồng-dương và người Đồng-

Lối 4 giờ 50 phút thi xong phiên nhôm-thuong, rồi công-chung, phỏng-sự nhâ-báo, san-dan, đều phải lui ra hết. Quan-thông-dốc cũng ra về dinh. Trong phòng hội chỉ có các ông nghị-viên và mày có dâm viết chữ lâm mì tho.

Bảng 5 giờ 15, thi ông Outrey lại; nói chuyện với mày ông nghị-viên vè ba câu hỏi-huyện, rồi ông bước lại ngồi cái ghế để riêng cho người thay mặt chính-phu ngồi. Bây giờ ông nghe-truong Mathieu đứng lên ngồi lời chúc

Quan bà Wattain có vò và 3 con (1 trai 20 tuổi và hai gái 17 và 15 tuổi), mấy năm nay vẫn làm việc coi sở sách lương tiền trong sở nhà binh. Nhìn cái địa-vị ấy, ông ta lấy nay một ít, mai một ít, thành ra số lớn. Ông ta ăn xài phỏng túng, nhưng mà trước kia ai có ngờ đâu.

Bữa 17 mồi rồi ông ta xuống Hải Phòng đưa cậu con trai đi tàu Cap Padaran về tây. Khi trở lên Hanói thì tình thần hoảng hốt, chắc là nghĩ tội mình làm mà vừa ăn xà-và lò sò, ông ta cáo binh về năm nhà thương. Quan trên cũ người phụ với ông là quan hai Julian lên thề, để coi sở sách tiền bạc.

Ông này phát giác ra có nhiều chỗ rieu rieu, liền trình cho quan trên biết. Bấy giờ mới xét sổ sách, té ra mấy năm nay quan bà Wattain ăn cắp tới số 420.000 quan.

Hiện nay quan bà Wattain tuy ở nhà thương, nhưng cũng là người bị cáo rồi, nên có lệnh cấm gặp. Còn người con đang lính đánh trên biển chưa về tới đây, thì số binh nói với tòa án đánh giá thấp biển cậu ta phải trả lại Bắc Kinh là rõ ràng, vì hiện như cậu ta có đem một món tiền quan-bé của cha đưa cho để đến về tây.

NAM-CHUC

Người ta trưởng là đồng-quoc-gia, nhưng khi mâu-sa giáp buồi khô khán thi tự lúc nào đến giờ chúng tôi vẫn làm phao-vy của chúng tôi đối với nước Pháp luôn. Nhờ lúc có cuộc chiến tranh Âu-châu, ta đã gởi qua giúp cho nước Pháp tới 200 trâm triều quan tiền vàng. Lại mỗi năm nhó cung vây, Đồng-dương cũng chịu tiền chi-phí đóng góp với mâu-sa giáp buồi khô khán thi.

Tic súng nay nói cuộc tiếp xúc hai nhà chính-tri Pháp qua Đức rất là long-trong.

Huân-cung mời ông Laval qua chợ. Ông Laval đã nhận. Có lẽ sau khi ở Đức vè thi ông tính việc qua Huân-cung.

NAM-CHUC

18 ngày nứa ông Reynaud tới...

LÀM CÁCH NÀO CỨU NGUY CHO ĐỒNG-DƯƠNG?

Có kẻ giả làm quan thanh-trá Quốc-sự

Bản-báo tiếp được tin của một ban đội-giả gửi tên như vầy, xin đăng tên để các nhà trách-nhập đỡ ý.

Làm này & Lục-tỉnh thường có quâu du-côn trộm cướp giã danj mât-thám mà dọa nát kẽ luong thiện. Có khi bọn cướp đến nơi các nhà giàu & Lục-tỉnh, xưng oai danh là Mật-thám, trước đó bám dọa người, sau tên, dịp ăn cướp của người cho dò.

Mỗi dây & tinh Châu-dốc, quận Tri-Tôn, tổng Thành-Y, làng Trà Quan, xóm Rày-đèt, & trên núi Cát, có một chàng thanh niên tên chung 23, 24 tuổi, thường mặc áo trang & tai chúa ba l. xung minh là quan Thanh-trá Quốc-sự (Inspecteur des affaires politiques) thường chui riêng cửa hẻ mìn lò hoa Nhụt mà thôi. Bé-biển Nhụt nói Hội-dồng Văn-quốc bảy giờ chui xem xét vây thòi, đe cho hai bón diệu-dìn giòi, chở can thiệp vào sớm qua e không hay. Còn Đại-biển Tàu thi xin Hội-Văn-quốc lập ban ủy-viên điều-trá và xin làm thế nào cho quân Nhụt ra khỏi Mân-châu mau mâu. Song bảy giờ hội Văn-quốc không lập ban làm trá của.

Trái sự đáng ngagi ấy nén lời viết tin này xin quan chủ tinh-dia-phuong ghé mắt, kèo có sự mờ ám ở trong, và trả cái nang-giá chức mạo danh để gặt thiên-ha.

Hôm rày & Xóm Rày-đèt có quâu vè nghệ ban ngày 6-10, hể tối thi ra phâ, hoặc trộm, hoặc cướp, các nhà luong thiện khó & yên với bọn đó, nên luôn dịp xin nhà chuyen-trách đà y vào đám ấy, thâi-dânluong thiện lây lán trong mong ubr cay lâm.

Cái cù-chí hòn hào của một tiệm cầm đồ Phước-kiên

Không biết ở bến Mân - cầu người. Tàu saoch xó với Nhụt làm sao, mà Ni-tyi dem binh tới Phụng-thiên, chở Hoa-kiêu ở đây, nhiều người tử-té, mà cũng có nhiều người hòn hào xác xung ngang tang với Annnan minh quâ.

Tớc như chuyen mới xay ra sáng thứ bảy mới rồi, ở trước cửa tiệm cầm đồ Phước-kiên, hiệu Hiệp-my số 241 đường d'Espagne Sô là có hai người đồng-bảo mìn, một người đán bá và một mót người đán ống, chở là bà con lúu ngày gặp nhau, bén ngồi trên lò đường (trottoir) trước tiệm ấy mà nói chuyện. Phái, ngồi lê đường nhâ nước mà phia ngoài chở không phái trong tiệm của chúng Tô-đà mà chúng dám ngang tang, hai bà đúi trong tiệm ra đùi, rồi đánh lung tung, lại lây giòi lieng nhâm người đán bá, đập & ngón tay, chảng những vây thòi, chúng làm gi có quay-thoi tu-bit đê cho linh-tot.

Quan-canh lúc đó, thật là nón nâu cõi một góc đường. Nhiều người thấy trái mắt, hỏi chúng sao làm ngang tang, mà chúng dám nói bậy rằng quen cõi với linh có sò chí. Khôn nón thòi nhát là trong tiệm có 1 người làm việc, hình như Annam, lại binh họa kia và cung nói rằng quen dử là tàu Địa ngục.

Sau khi tàu Địa-ngục chở sáu bảy trâm tú ta di đây qua đến Cayenne, rồi thi trôi vè Pháp ob-một toàn tù người tay di đây nứa.

Hôm 10 September, tàu Địa-ngục đã kéo neo từ bến Saint Martin de Rô. Trên tàu có 280 người tù Pháp, rồi qua Alger chở thêm 300 người tù nứa.

Khi chở 680 người tù này qua Cayenne rồi, thi tàu Địa-ngục sẽ trôi qua Đông-Dương để chở mây trâm tú trọng tội, biến giờ thành mây trâm tú ngoài Côn-Nôn.

Tiền Hanoi vò búa 25 September nói rằng quan Đông-Dương các doa bắc Đông-Dương mới rao cho các nhà buôn và nhà công-nghệ biết rằng nhà buôn không cao thấp vào việc nán cõi của binh lính, vây khi binh lính mặc áo, chủ nón có phép nào dưới và tha-thiết với nhà binh thì nhà binh không xót. Vâi lại luong của

Vậy ai bán đồ cho lính nán để

Quân Nhựt và hành hành ở Mân châu

Hội-Văn-quốc không làm gì được. — Cuoc bài Nhựt & Hường-cảng và Thượng-hải — Tường-giới-Thạch bô nhiều tước v

Điển-tin A.R.I.P. búa 27 September nói đai - biếu Nhựt & Hội-Văn-quốc tuyêc bô rắng việc là việc riêng của hanh-công thi cuoc thương-thuoc chui riêng của hẻ mìn lò hoa Nhụt mà thôi. Bé-biển Nhụt nói Hội-dồng Văn-quốc bảy giờ chui xem xét vây thòi, đe cho hai bón diệu-dìn giòi, chở can thiệp vào sớm qua e không hay. Còn Đại-biển Tàu thi xin Hội-Văn-quốc lập ban ủy-viên điều-trá và xin làm thế nào cho quân Nhụt ra khỏi Mân-châu mau mâu. Song bảy giờ hội Văn-quốc không lập ban làm trá của.

Ü Hường-cảng và Thượng-hải, cuoc bài Nhựt có phần nhiệt-lit-lit lâm. Nhon-dân & Thượng-hải lâm dâ, hoặc trộm, hoặc cướp, các nhà luong thiện khó & yên với bọn đó, nên luôn dịp xin nhà chuyen-trách đà y vào đám ấy, thâi-dânluong thiện lây lán trong mong ubr cay lâm.

Tin nói nhà ngoại-giao Vương-châu-Dinh số thời vè Tường-giới Thach tông bô thâm nhiều tước vè của mìn nứa.

Tin & Bác-binh nói có một chiếc xe lửa di Uo-yang-bo bị trật đường ray, nhiều người chết. Cuoc này người ta nói do quân Nhụt làm ra. Quân Nhụt đã chiếm cùi Chu-Linh, là thành ở mìn nam Phụng-Thiên, và đem dai-bắc lòn trú trên nùi & hướng tây làm ấy.

Viec còn rắc rối nứa.

M. Mesrouge bị bọn cướp Tàu đón xe lừa giết chết

Điển-tin Hanoi búa 26 September cho hay rắng chiến xe lửa số 70 bị lật, cách Yenang-nam cõi số (Vân-nam). Chiến xe này có một viên quan phát tiễn cũn, công ty xe lửa, tên là Mesrouge, bị giết chết.

Xét ra thi người ta nói quan cướp Tàu làm cho xe lửa trật đường ray, động ám-sát M. Mesrouge. Thay đâ chở vè Yenang ròi.

Chưa biết vụ này là vụ giết người giòi - tè hay là cản-thù. Bé-coi.

HAI MƯƠI XA- TRƯỜNG BỊ BẮT VỀ TỘI HÀ LẠM CỦA DÂN

Phú-Hoang-Hoa tinh Thanh-Hoa (Trung-kỳ) nhon-dân các lâng hanh-phien vè sự bá-lâm-th

Chủ Tinh Chủ Hiếu

Tác-giả: VIÊN HOÀNH

HỘI THỦ NÚI

Chuyện một muôn đồng bạc

Thoại-Ngà nói câu ấy rồi, có vẻ nói với Thoại-Ngà như trên lìa làm bằng lòng lâm. Cố nói dài, có vẻ là ông nói thiệt, nên cầm tay không bụng.

Mình phải iền với ông như vậy, để chờ đợi thắng Thủ-Ngà giúp việc mà ba nhó tôi chí có lìa công việc của nó làm sao, hai cây và cho chì hay, ấy là ba nói như là nó được như lời nó, thì nó lòn với chì, mà thi nó như

ông Hồ-dai-Dồng, thi mìn là chì' nêu chì mà vào lâm cùn đó thì

nó có lè cao mìn lại đi bênh có ai mà bon nưa.

là gđe lanh luong với cha vợ Ông Hồ-dai-Dồng nói lâm thỉnh

còn ai mìn hao sò?

Nó giờ Mộng-Tiều lây còn iết kín bùn viết đè & phi trong, mà mìn dám lòi. Cố mìn cái bùn viết

chơi Gđđ. Khi có nghe p'v H. cách mấy bùn trứn Thoại-Ngà lìa từ bùn nào dồn bùn giòi vậy?

đôi chòi đòn rẽ chung ở nhà chàng đó, rồi rái:

Có có cái bùn viết kiều xưa mà col egò quá. Cảng dâng nào có chòi phép tôi xem từ một chòi được chòi còi hai?

— Thưa, ông muốn coi cái việc tại coi, có bùi gi?

Ông Hồ-dai-Dồng liều bước lìa làm ròi, nghe ông Hồ-lò, không biết ông bắt làm chí nè. May lèm là, song có cũng mìn chờ theo trù què rẽ đáp:

— Thưa tôi không có mìn sán

chì' cù. Cái bùn viết ấy là một mìn

lò của người tháo quèo tôi

tôi, tôi không có bùn nó đi, nè

tì đánh lèm một chút đầu lich đó.

Ông Hồ-sut gật đầu rẽ nói:

— Thôi, tôi nhớ ký lìa ròi. Tôi

chòi bùn viết này ngày trước

& tại nhì một người bạn rất thân

thiết với tôi lâm.

Thoại-Ngà nghe nói dứt mìn,

song có cũng đáp cách lòi thời

ráng:

— Ông nói như vậy có lè phai.

Tai sao Thoại-Ngà nghe ông Hồ-

-dai-Dong đã chặn ngang mà nói

ráng:

— Xin có hai khoan bùn tinh

việc kia dà. Tôi có một chuyện

quí-Bio thi té ra ường công

mìn nói với có rất quan-bé lâm.

giúp đèm tò bùn lùu nay qua. Bối

— Thưa, chuyện cái bùn viết có say nghĩ như vậy nèo có ngòi

on quâ nhung...

Có nói chưa hót cầu, ông Hồ-

-dai-Dong đã chặn ngang mà nói

ráng:

— Xin có hai khoan bùn tinh

việc kia dà. Tôi có một chuyện

quí-Bio thi té ra ường công

mìn nói với có rất quan-bé lâm.

giúp đèm tò bùn lùu nay qua. Bối

— Thưa, chuyện cái bùn viết có say nghĩ như vậy nèo có ngòi

on quâ nhung...

Có nói chưa hót cầu, ông Hồ-

-dai-Dong đã chặn ngang mà nói

ráng:

— Xin có hai khoan bùn tinh

việc kia dà. Tôi có một chuyện

quí-Bio thi té ra ường công

mìn nói với có rất quan-bé lâm.

giúp đèm tò bùn lùu nay qua. Bối

— Thưa, chuyện cái bùn viết có say nghĩ như vậy nèo có ngòi

on quâ nhung...

Có nói chưa hót cầu, ông Hồ-

-dai-Dong đã chặn ngang mà nói

ráng:

— Xin có hai khoan bùn tinh

việc kia dà. Tôi có một chuyện

quí-Bio thi té ra ường công

mìn nói với có rất quan-bé lâm.

giúp đèm tò bùn lùu nay qua. Bối

— Thưa, chuyện cái bùn viết có say nghĩ như vậy nèo có ngòi

on quâ nhung...

Có nói chưa hót cầu, ông Hồ-

-dai-Dong đã chặn ngang mà nói

ráng:

— Xin có hai khoan bùn tinh

việc kia dà. Tôi có một chuyện

quí-Bio thi té ra ường công

mìn nói với có rất quan-bé lâm.

giúp đèm tò bùn lùu nay qua. Bối

— Thưa, chuyện cái bùn viết có say nghĩ như vậy nèo có ngòi

on quâ nhung...

Có nói chưa hót cầu, ông Hồ-

-dai-Dong đã chặn ngang mà nói

ráng:

— Xin có hai khoan bùn tinh

việc kia dà. Tôi có một chuyện

quí-Bio thi té ra ường công

mìn nói với có rất quan-bé lâm.

giúp đèm tò bùn lùu nay qua. Bối

— Thưa, chuyện cái bùn viết có say nghĩ như vậy nèo có ngòi

on quâ nhung...

Có nói chưa hót cầu, ông Hồ-

-dai-Dong đã chặn ngang mà nói

ráng:

— Xin có hai khoan bùn tinh

việc kia dà. Tôi có một chuyện

quí-Bio thi té ra ường công

mìn nói với có rất quan-bé lâm.

giúp đèm tò bùn lùu nay qua. Bối

— Thưa, chuyện cái bùn viết có say nghĩ như vậy nèo có ngòi

on quâ nhung...

Có nói chưa hót cầu, ông Hồ-

-dai-Dong đã chặn ngang mà nói

ráng:

— Xin có hai khoan bùn tinh

việc kia dà. Tôi có một chuyện

quí-Bio thi té ra ường công

mìn nói với có rất quan-bé lâm.

giúp đèm tò bùn lùu nay qua. Bối

— Thưa, chuyện cái bùn viết có say nghĩ như vậy nèo có ngòi

on quâ nhung...

Có nói chưa hót cầu, ông Hồ-

-dai-Dong đã chặn ngang mà nói

ráng:

— Xin có hai khoan bùn tinh

việc kia dà. Tôi có một chuyện

quí-Bio thi té ra ường công

mìn nói với có rất quan-bé lâm.

giúp đèm tò bùn lùu nay qua. Bối

— Thưa, chuyện cái bùn viết có say nghĩ như vậy nèo có ngòi

on quâ nhung...

Có nói chưa hót cầu, ông Hồ-

-dai-Dong đã chặn ngang mà nói

ráng:

— Xin có hai khoan bùn tinh

việc kia dà. Tôi có một chuyện

quí-Bio thi té ra ường công

mìn nói với có rất quan-bé lâm.

giúp đèm tò bùn lùu nay qua. Bối

— Thưa, chuyện cái bùn viết có say nghĩ như vậy nèo có ngòi

on quâ nhung...

Có nói chưa hót cầu, ông Hồ-

-dai-Dong đã chặn ngang mà nói

ráng:

— Xin có hai khoan bùn tinh

việc kia dà. Tôi có một chuyện

quí-Bio thi té ra ường công

mìn nói với có rất quan-bé lâm.

giúp đèm tò bùn lùu nay qua. Bối

— Thưa, chuyện cái bùn viết có say nghĩ như vậy nèo có ngòi

on quâ nhung...

Có nói chưa hót cầu, ông Hồ-

-dai-Dong đã chặn ngang mà nói

ráng:

— Xin có hai khoan bùn tinh

việc kia dà. Tôi có một chuyện

quí-Bio thi té ra ường công

mìn nói với có rất quan-bé lâm.

giúp đèm tò bùn lùu nay qua. Bối

— Thưa, chuyện cái bùn viết có say nghĩ như vậy nèo có ngòi

on quâ nhung...

Có nói chưa hót cầu, ông Hồ-

-dai-Dong đã chặn ngang mà nói

ráng:

— Xin có hai khoan bùn tinh

việc kia dà. Tôi có một chuyện

quí-Bio thi té ra ường công

mìn nói với có rất quan-bé lâm.

giúp đèm tò bùn lùu nay qua. Bối

— Thưa, chuyện cái bùn viết có say nghĩ như vậy nèo có ngòi

on quâ nhung...

Có nói chưa hót cầu, ông Hồ-

-dai-Dong đã chặn



HAY DÙNG PHÂN TRO HIỆU "CON CÁ" THÌ HUẾ-LỢI TĂNG BỘI PHẦN



THẾ-GIỚI ĐẠI-SỰ

Nước Tàu mệt Màn-Châu chẳng ?

(Những tin nhảm được sảng báa 26)

Nhật nói vì sao mình phải dùng vũ-lực ?
Hội-dồng Vạn-quốc đang xét... xét... xét
hoài.— Cái tin lấy Cáp-nhì-tan.— Nhật đòi
Thâm-dương làm Thịnh-kinh.— Chuyển nay
ở Phụng-thiên, những súng và máy bay của
Tàu bị Nhật lấy đi, thiệt hại hơn 100 triệu

Nhật nói vì sao Truong-Hoc-Luong
mình dụng vũ lực

Bắc-kinh, 25 Sept. — Hôm 24. Bắc-kinh, 24 September — September, chính-phủ Nhật có Chính-phủ Tàu & Màn-châu, abot nhất ra một tờ báo cáo nói về vụ vi Phụng-thiên đã bị Nhật chiếm Màn-châu, cái nghĩa là sao họ ở nên phải đòi đánh-tự quyết dùng đến binh lực. Họ nói Oh-khau (Chinchow) do Truong-hoc-ky không chịu-lâm chiếm cùi lác-Tướng làm chủ tịch.

Phụng-thiên, nhưng họ phải đem Côn Truong-hoc-Luong biện di tội đó để bảo hộ dân-cư oay vẫn & Bảo-kinh. Các quan và quyền lợi của họ thôi.

Nhưng vụ xung-jột ngày nay xly thành này thất thố, thì phải thay ra thành Nhìn như vậy là tự quyết hình tội dặng, trả tên Bảo-kinh Tàu phải đương xe lửa ở Nam với Truong. Thân ôi ! cái cảnh

thanh vỡ nhà tan, tím thân lưu lạc, thật là khổ nhục đáng thương.

Máy bay Nhật
liêng bô

Bắc-kinh. — Có tin nói quayết rằng có một chiếc máy bay Nhật bay đi liêng bôm xuôi Tàu Kinh thì họ kêu ra bắn đường xi-ga-cô cùi khu-vực mà đều ước đe cho họ đe quyết đóng binh thô.

Đến tối binh nhô đóng ở Cát-ki-ri là Phong-tu-đa đã giao giữ trại-tự trong lô 16, chính-phủ Nhật cũng có truyền lệnh cho viên thống-tu trưởng cai-quản các đạo binh để đóng kiam giáp-cùi cao-cùi, phải ráo giài giữ cho việc biến-dộng chỉ ở một chỗ mà thôi.

Hội Cứu-quốc (Association de salut public) toàn là học-sanh nhóm nhiều nơi, diễn-động-tết nó ròng là chuyện bài Nhật. Học-san vẫn tỏ ra cãi-thái-dộ hàng hãi lầm nhung nói tôi nghe dù, rõ là là & miếng luối thô, chờ không thấy làm gì nén thán.

Mỗi tháng 180
muôn binh-phí

Theo tin báo Tàu, thì từ báa Nhật chiếm-cùi Phụng-thiên đến nay, vẫn đem thêm binh qua hoài Bối vây chính-phủ họ định rắng từ đây mỗi tháng tăng khoản binh phí lên 130 muôn để dùng vào viêc bài quan-hoang qua xâm-lý nước Trung-hoa. Ghé không?

Họ định lấy từ
Phụng-thiên e-tăng.

Illah, như Nhật-bản chiếm cùi Phụng-thiên của Tàu mà muôn giờ dài cho không trả lại nữa Bối vây chính-phủ họ định rắng từ đây mỗi tháng tăng khoản binh phí lên 130 muôn để dùng vào viêc bài quan-hoang qua xâm-lý nước Trung-hoa. Ghé không?

Gentos, 25 Sept. — Đại-báa Nhật là M. Yoshisawa có đem tờ báo Khoa-tri-điển của Hội-Van-quốc nói về báa Hué Khoa-tri-điển trong Choloan nói rằng sau

Tờ phúc-dip này nói rằng sẽ đe

quân Nhật chiếm-cùi Phụng-thiên và phải dùng vũ lực vậy là tinh-

tố bắt buộc phải vậy, nghĩa là minh, nên cứ người Nhật là S-

ẽ phai đam quan-giai đường phi-Dien — Tần-lâm-thị-trường

xe lâm của họ và bảo-hộ dân-cùi(tức là đốc-ty) nhưng bị các lãnh

Nhật & đe mà thôi. Các người ruợu egai-quốc đe phan-doi-dâ, thi chinh-phu Nhật hét xác gián-hộ mới bắt việc ấy đi, mà lập

giả sao cho, tinh-binh dâng râra ban uy-viên Trung-Nhật và

rồi thêm nữa. Nhật rất lo lắng người Nhật và người Tàu đe

cho mìn mìn đe tim phong-giả. Song chửi cảnh-bi tu-linh(tức

hồi, Nhật không muốn làm gì cho như quan-diu & cảnh-sát) thi đe

số đe súng và số máy bay đi.

Tỉnh ra Tàu thiệt hại báa trên

100 triệu đồng.

14 chiếc tàu binh

đem qua

Họ đem 14 chiếc tàu chiến

cùi Màn-châu, đe kháp cùi & các

cùi biển như là Brac, Tan-

beng, Diabat, Hô-lô, Yam-dâ,

Binh-bô, họ cũng đem qua

nhìn nữa. Quán-hoang họ di

mà họ phải chiếm giải 100.

Lấy của Tàu hết 8

muôn khẩu súng

và 200 máy bay

Lúc đam binh về chiếm Phụng-thiên, việc thứ nhất là họ đe

vô đắc-sang của Tàu. Trong kho

còn 8 muôn cây súng, và số ph

có 200 chiếc máy bay, họ đều

lấy ra. May rủi đất cháy Tàu

nhìn.

14 chiếc tàu binh

đem qua

Họ đem 14 chiếc tàu chiến

cùi Màn-châu, đe kháp cùi & các

cùi biển như là Brac, Tan-

beng, Diabat, Hô-lô, Yam-dâ,

Binh-bô, họ cũng đem qua

nhìn nữa. Quán-hoang họ di

mà họ phải chiếm giải 100.

Lấy của Tàu hết 8

muôn khẩu súng

và 200 máy bay

Lúc đam binh về chiếm Phụng-thiên, việc thứ nhất là họ đe

vô đắc-sang của Tàu. Trong kho

còn 8 muôn cây súng, và số ph

có 200 chiếc máy bay, họ đều

lấy ra. May rủi đất cháy Tàu

nhìn.

14 chiếc tàu binh

đem qua

Họ đem 14 chiếc tàu chiến

cùi Màn-châu, đe kháp cùi & các

cùi biển như là Brac, Tan-

beng, Diabat, Hô-lô, Yam-dâ,

Binh-bô, họ cũng đem qua

nhìn nữa. Quán-hoang họ di

mà họ phải chiếm giải 100.

Lấy của Tàu hết 8

muôn khẩu súng

và 200 máy bay

Lúc đam binh về chiếm Phụng-thiên, việc thứ nhất là họ đe

vô đắc-sang của Tàu. Trong kho

còn 8 muôn cây súng, và số ph

có 200 chiếc máy bay, họ đều

lấy ra. May rủi đất cháy Tàu

nhìn.

14 chiếc tàu binh

đem qua

Họ đem 14 chiếc tàu chiến

cùi Màn-châu, đe kháp cùi & các

cùi biển như là Brac, Tan-

beng, Diabat, Hô-lô, Yam-dâ,

Binh-bô, họ cũng đem qua

nhìn nữa. Quán-hoang họ di

mà họ phải chiếm giải 100.

Lấy của Tàu hết 8

muôn khẩu súng

và 200 máy bay

Lúc đam binh về chiếm Phụng-thiên, việc thứ nhất là họ đe

vô đắc-sang của Tàu. Trong kho

còn 8 muôn cây súng, và số ph

có 200 chiếc máy bay, họ đều

lấy ra. May rủi đất cháy Tàu

nhìn.

14 chiếc tàu binh

đem qua

Họ đem 14 chiếc tàu chiến

cùi Màn-châu, đe kháp cùi & các

cùi biển như là Brac, Tan-

beng, Diabat, Hô-lô, Yam-dâ,

Binh-bô, họ cũng đem qua

nhìn nữa. Quán-hoang họ di

mà họ phải chiếm giải 100.

Lấy của Tàu hết 8

muôn khẩu súng

và 200 máy bay

Lúc đam binh về chiếm Phụng-thiên, việc thứ nhất là họ đe

vô đắc-sang của Tàu. Trong kho

còn 8 muôn cây súng, và số ph

có 200 chiếc máy bay, họ đều

lấy ra. May rủi đất cháy Tàu

nhìn.

14 chiếc tàu binh

đem qua

Họ đem 14 chiếc tàu chiến

cùi Màn-châu, đe kháp cùi & các

cùi biển như là Brac, Tan-

beng, Diabat, Hô-lô, Yam-dâ,

Binh-bô, họ cũng đem qua

nhìn nữa. Quán-hoang họ di

mà họ phải chiếm giải 100.

Lấy của Tàu hết 8

muôn khẩu súng

và 200 máy bay

Lúc đam binh về chiếm Phụng-thiên, việc thứ nhất là họ đe

vô đắc-sang của Tàu. Trong kho

còn 8 muôn cây súng, và số ph

có 200 chiếc máy bay, họ đều

lấy ra. May rủi đất cháy Tàu

nhìn.

14 chiếc tàu binh

đem qua

Họ đem 14 chiếc tàu chiến

cùi Màn-châu, đe kháp cùi & các

cùi biển như là Brac, Tan-

beng, Diabat, Hô-lô, Yam-dâ,

Binh-bô, họ cũng đem qua

nhìn nữa. Quán-hoang họ di

mà họ phải chiếm giải 100.

Lấy của Tàu hết 8

muôn khẩu súng

MÀ THƯỢNG LẤP CÔNG



Người Má-chin Tô

Mai dã vê rỗi

Hôm trước bồn-bảo có dâng tin người má-chin Tô-Mai của hàng A.C.R.I.C. thỉnh linh bô số tròn đi hôm 3 Septembre, mà có thiêu sợ cũn hảng 17 ngàn đồng. Liền ngày đó chủ hảng có dâm đơn kiện.

Nay có tin cho hay rằng hôm 21 Septembre vừa rồi, người má-chin Tô-Mai ấy đã trả về hàng A.C.R.I.C. tờ bảy lồng thật thả ra, và nói vì sao mà phải bỏ số thiêu linh chờ không phải là có lồng gian. Hảng xé tát ra tình thiệt nên M. Tô-Mai lại làm việc với hảng ngày bữa ấy. Ông cũn hảng cũng đã rút đơn kiện người bồn trước vê rỗi.

Mong rằng những người có lòng tin yêu M. Tô-Mai, thi nay lại vẫn giữ lòng tin yêu ấy như trước.

Thật là tài thánh !

Một nhà hóa-học Đức phát minh ra một thứ « khí » có thể làm cho các máy đang chạy mà phải ngừng lại

Tin Berlin.— Giác-sử Hofmann làm giám-đốc phòng Hóa-học & Khoa-thanh Bả-linh nước Đức mới phát-minh ra một thứ « khí » (gas) có thể bắt các máy đang chạy phải ngừng lại. Vì vụ máy bay đang bay trên trời người ta thi thứ « khí » kia ra thì máy bay phải hạ xuống liền, là vì máy không chạy nữa. Xe hơi, tàu hỏa cũng vậy.

Máy như bộ Bình nước Đức đã thí-nghiệm thấy có kết-quả hoàn toàn làm, và xưa soạn chế ra thứ « khí » cho nhiều, đã mai sau dùng vào việc binh.

Giác-sử Hofmann lại tuyets-bo rằng ông ta đã được một thứ máy già kia làm mịt mù không thấy máy mà bay tới hàng bến đánh phả được.

Nếu vậy thi thật là tài thánh !

PHONG - CANH KHACH - LAU

PHÒNG SẠCH SÈ GIÁ RẺ HƠN CÁC NƠI

CÓ GARAGE DỂ XE KHÔNG MẮT TIỀN

SAIGON - VO-VAN-BAN Propriétaire - T. 407

Tặng cho không

Cùng những người chưa có họa binh và những người đã có họa rời mà không được vừa ý, đều muốn có một tấm chén dung cho thật đẹp, thật giống mà khỏi tổn tiền thi bày mau cát lấy miếng lời-rao này và kiết thêm cho được nhiều miếng nữa, rồi gửi với cái binh nhỏ của mình đến.

Bởi có muôn làm cho vừa lòng đẹp mắt liệt qui khán quan & Lục Châu mà nhất là & Saigon ấy, nên giá công từ chi chinh-đốn gánh hát Phước-Tường lại, nặc là tập tuồng mới, sắm y phục tối son thủy khéo, lụa rồng đào kép có danh trong ba gánh : Phước-Cường - Phước-Tường và Vương-Huynh mà lập duyet lại một cách rất hoan-hoan.

Còn những vị cùng dâng súng mà không được trúng thưởng, nếu muốn có một tấm chén dung cho xứng đáng như mấy vị kia thì tôi cũng vui lòng tính giàn rẽ một cách đặc biệt.

P.S. Nhờ dâng họ và chờ ở cửa mình cho rõ ràng đang tiến việc gởi binh lại cho qui vị.

*Gởi thư đê:
Phan duy-Kế
Hộn chon dung
(Giaidob) THUDUC*

Täu-thinh.Tanthinh

Công như mọi năm, mỗi lầnTau-thinh về Saigon là mỗi lần chinh-don lại cho hoan bi hưa xua Nam-nay, và dì một vòng khai di quach đến tỉnh nào thi M. Xưởng dòi lồng giáp hội Tb-Tháo & tỉnh ấy một lần.

Lại còn nghe thiên hạ đồn rằng: « Ngôi minh là một nhà Tb-Tháo rất quan blết & Lục-Châu, nên kỵ này hùa đem gánh hát đến tỉnh nào thi M. Xưởng dòi lồng giáp hội Tb-Tháo & tỉnh ấy một lần.

Ngày 1er Octobre 1931 Tau-thinh khởi sự bắt tại rạp Thành-Xuong đường Borese Saigon.

Xin nhở xem.

Bồn-bảo khái sự

Chúng tôi phải M. Dương-vân-Thanh di thâu-tienda cho Đuoc-Nhà-Nam & Vinh-long và Trà-vinh

Vậy xin quý vị đọc-giá hai tỉnh ấy

lưu ý.

Nếu vậy thi thật là tài thánh !

Câu danh bát câu lợi

Trường Pháp-Việt-nam

Arias Saigon, lãnh giúp học sinh

ân-cõm tháng được tên bê di họ

các nơi khác, hoặc & học bô-trường.

Có thầy giúp dạy bài ngày

và tối là người (Nam-ký) có cấp

bằng Cao-đẳng, chỉ giúp cho người

lớn mõ học thêm Langas, giả nõ

đó cũng được túy theo xác-hoc,

sinh-lòng giúp ích cho anh em, nõn

giá nõn anh em cũng có thể học

đó.

Vậy mâu đán hỏi, hoặc viết tho

thi gởi theo 1 con cò-tho ch. M.

Pierre Mùi.

Gánh hát kiêm thời Phước-Tường

lại ra đời!

Nghé thiên hạ đồn rằng: M. Trần-bầu-Tường dit Xưởng là một nhà Tb-Tháo có tiếng ai ai cũng biết, gần đây đã lách phản quan-ly gánh hát Cai-Lương hiệu e Phước-Tường.

Bởi có muôn làm cho vừa lòng đẹp mắt liệt qui khán quan & Lục Châu mà nhất là & Saigon ấy, nên giá công từ chi chinh-đốn gánh hát Phước-Tường lại, nặc là tập tuồng mới, sắm y phục tối son thủy khéo, lụa rồng đào kép có danh trong ba gánh : Phước-Cường - Phước-Tường và Vương-Huynh mà lập duyet lại một cách rất hoan-hoan.

Còn những vị cùng dâng súng mà không được trúng thưởng, nếu muốn có một tấm chén dung cho xứng đáng như mấy vị kia thì tôi cũng vui lòng tính giàn rẽ một cách đặc biệt.

Có dâng chung chủ y hòn hót là có nhiều tuồng mới kỵ này, điều ròng lịch sử nước nhà thiệt hay.

Đêm 1er Octobre 1931, se diễn tại rạp Moderne Cinéma gần chợ mới Saigon, dâng mít chư qui khán & Saigon mít tróc hót, dâng ong-lich lâm, bối chua gi mà thiên hạ trầm trồ một cách lạ thường.

Ngày ấy chắc sẽ được công chúng hoan nghịch lâm, bối chua gi mà thiên hạ trầm trồ một cách lạ thường.

Lại còn nghe thiên hạ đồn rằng: « Ngôi minh là một nhà Tb-Tháo rất quan blết & Lục-Châu, nên kỵ này hùa đem gánh hát đến tỉnh nào thi M. Xưởng dòi lồng giáp hội Tb-Tháo & tỉnh ấy một lần.

Ngày 1er Octobre 1931 Tau-thinh

khởi sự bắt tại rạp Thành-Xuong

đường Borese Saigon.

Xin nhở xem.

SAIGON CO-MOT??

Tiệm May Minh-Châu 43 CHARNER

“ MAY RẼ MÃ ĐƯỢC VỪA LONG

Thứ 1 Bô Kaki Trang Giá 6,00

Cham Bằng Đóng Bằng Đá

FAVILLER RAPH GRANIER

43 CHARNER

TOURIN

Giá-báo-sura-lai :

Một năm . . . 15 \$ 00

Sáu tháng . . . 8 00

Ba tháng . . . 4 00

Một tháng . . . 1 50

Mỗi số . . . 0 07

KÍNH MỜI!

Qui-vi muốn may dòi tây :

Đúng mode ! Rất khéo ! Thiệt rẽ !

Xin thính lại tiệm :

Hà-Thanh Mode Taillor

11, RUE CARABELLI

thì sẽ được vừa ý, vì có thợ cắt rất thiện nghệ, may kiêm chỉ và khéo

THIEN-HOA-DUONG
208, RUE DES MARINS — CHOLON

Bản Tri-ty cuộc xô-qui-hu-ki tại chỗ cho qui-vi dâng bay ngày chủ nhật 20 Septembre 1931 này 7 h. 30 ban mai sẽ xô-sé tại nhà hôi thi-Saigon, ai này được vò tội thông thả song không nên hốt thuế. Không số trống sẽ phát tại 68 Bd Bonard mỗi ngày từ 10 h. 10 h. 11 h. 12 trưa ngày 10 và chia nhau, kể từ 28 Septembre 1931.

Thay mặt bản tri-ty
Chánh Hiệu-trưởng
François Sr.

Trang bông tang (couronne)
CUA ANNAM LÀM RA



Bản-hiệu chuyên làm trang bông cườm dâ'u nám và dâ'u sán được nhiều nón nay có tài tinh già rẽ bon các nón được phân nón.

Có giá riêng cho hội Luong-hieu. Giá từ 5 \$ 7-10-18 cho đến 100\$. Bán sỉ và bán lẻ.

“ La Tortue ”
PHAN-THÚC-TRÁC
16, Sabourain, Saigon
Téléphone 8.95

Đại-An-Dường dược-phòng

Hanoi 50 R. Cantonais
ĐẠI-LÝ TRONG NAM-KÝ
VÀ CAO-MÊN



M. Nguyễn-v.-Diệm
Saigon, 9 R. Paul Blanche

Rộn tiềm trú bắc các thứ thuốc bắc của tên ĐẠI-AN-DƯỜNG M. 50m trước lối nhà ngoại Bắc-ký. Thuốc bắc đậm đặc, toàn những ống Danh-sa & Quang-Dung chàm-đá.

Thuốc hay như thia, sang và thấy kiêm hiền sá.

SẢN NHUNG BẠCH PHƯỢNG HOÀN. — Uống trị bệnh da-bé huyết-hu. — Mỗi hộp 6 viên giá

ĐIỀU KINH GIỤC LÂN HOÀN. — Uống trị bệnh da-bé kinh huyết-không-không. — Mỗi hộp 6 viên giá

SẢN NHUNG VỀ SAM HOÀN. — Uống trị bệnh huyết-hu, Matukha nhope-mat, người ôm yêu do không ngoan ngô không yên. — Mỗi hộp 6 viên giá

DƯỢNG TÂM NINH THẦN HOÀN. — Uống trị bệnh tinh-thần-mi

một. — Mỗi hộp 6 viên giá

TAN BIẾN HỒ THẦN HOÀN. — Thuốc bắc thia, một nhoc hay thia

đem mồi, người ôm yêu do không ngoan ngô không yên. — Mỗi hộp 6 viên giá

DÂU DAI-AN. — Thuốc và nồng-tri nhiều bột rất tốt, mỗi nồi

nhà có DÂU DAI-AN. — Mỗi hộp 6 viên giá

Ái-mu-nhì-thu 10 hộp xin tặng thêm 1 hộp.

Các thứ thuốc này đều có tea, nồi cách dùng thuốc rắc cần thận.

Theo M. Mandat xin:

M. NGUYỄN-VĂN-DIỆM
9 Rue Paul Blanche — Saigon

Trường thương-nghiệp nào lớn ?
Đẹp mua giời!
Hết tốn tiền?

Có phát cấp-bằng 48

dè kiêm việc làm ?

THUA :

Ecole Centrale de COMPTES

saigon de l'Institut des Comptes et des Finances

47

RUE VASSIGNE
sau chy Tân-định
Saigon-Tel. N. 8.04
Directeur :
TRẦN-MẠNH-NHÂN
Lecteur Préparation au certificat
d'études primaires

Thầy phó ngưng lại hứt di

— Ai nói chơi với mày sao ? Tao

hết mày, mày nói tên nó

qua ngã lại hoài, hét tiếp :

— Sao mày ?

— Ai hét thay nói chơi với con

chó ?

— Tôi hét vây ! Thành ra chuyen

tôi nó dâ'u lõa, mặt mày nó

đeo đưa

— Tôi hét vây ! Thành ra chuyen

tôi nó dâ'u lõa, mặt mày nó

đeo đưa

— Tôi hét vây ! Thành ra chuyen

tôi nó dâ'u lõa, mặt mày nó

đeo đưa

— Tôi hét vây ! Thành ra chuyen

tôi nó dâ'u lõa, mặt mày nó

</div