

1930 THÁNG 12 NGÀY 29
Kính báo các bạn...
SAIGON

ĐUỐC NHÀ NAM



VỤ HỌC SANH ANNAM

ĐÔNG-DƯƠNG THỜI-SỰ

Vụ án mạng ở ĐƯỜNG BARRIER (1)

Al công biệt năm sáu vị học sanh Annam bị giam là vì xung đột với lãnh hòm họ...
Hành khách Tây Nam xích mích với nhau là vì khi tàu đã gần một cái cù-lao thuộc quyền nước Hoa-Lan...

mạng cậu Annam là giống da dầy (salo race) cho nên cậu Annam tức quá có nói một câu như vậy: 'Anh đừng có ý anh đi bạng như, rồi anh khinh khi tôi vì tôi đi bạng ba...'

Tòa trường trị xử cựu Tr.-thành-Phụng 10 tháng tù vì làm cách mạng
Kỳ tháng Septembre, có hai người có phần trách nhiệm trong tờ báo Nhật-Tân và Ere Nouvelle di xướng Lục-Tinh có động góp-tiền...

thảm 2 tháng nữa là thân 10 tháng tù
Khi đọc án xong, cậu Phụng nói với Tòa rằng oan cho cậu lắm và cậu xây lại ngó đồng bào đi xem xử mà: nói rằng 'đuyệt bỏ'

SOCTRANG
Giết nhau vì ghen
Tên cao-môn Mai-Tuoch làm ruộng, bừa họ ngồi tại nhà tên Sơn-sơ cũng làm ruộng ở làng Châu-Hưng...

Đào-xuân-Mai và Nguyễn-day-Trinh là người thế nào?
Ở Saigon cũng làm chuyện rắc rối, làm chuyện buồn cười thật!
Nhớ hồi cách đây hơn hai tháng xảy ra ở Bến-lức một vụ đánh lính...

Bộ hại lửa
Rạchgiã le 14 Décembre 1928.
Năm nay lửa trong các tỉnh bị họ đem phá hại nhiều lắm. Vì vậy tôi có gởi bộ và trong bộ đến xin quan...

MỘT ĐỀU THỈNH CẦU TẠI HỘI ĐỒNG CHÁNH-PHU
Ông Thalamas đòi với học sanh Annam
Những du học sanh của các nước đều nhờ Chánh-phủ của họ giúp một phần tiền tài...

Nghị-viên thành phố BẮT HÒA
Ông Ronelle, Đốc lý Thành-phố Saigon xin từ chức. Theo như lời một ông nghị-viên Annam, nói thì ông, Đốc lý đã có một ý kiến...

Ông Thalamas đòi với học sanh Annam
Những du học sanh của các nước đều nhờ Chánh-phủ của họ giúp một phần tiền tài...

Nghị-viên thành phố BẮT HÒA
Ông Ronelle, Đốc lý Thành-phố Saigon xin từ chức. Theo như lời một ông nghị-viên Annam, nói thì ông, Đốc lý đã có một ý kiến...

Ông Thalamas đòi với học sanh Annam
Những du học sanh của các nước đều nhờ Chánh-phủ của họ giúp một phần tiền tài...

Bộ hại lửa
Rạchgiã le 14 Décembre 1928.
Năm nay lửa trong các tỉnh bị họ đem phá hại nhiều lắm. Vì vậy tôi có gởi bộ và trong bộ đến xin quan...

Báo nghị một kỳ
Ngày thứ ba là sanh nhật Chử Gia-Oai, tôi kiểm duyệt và nhà in đóng cửa, báo xin các lái cũng đóng cửa nghỉ một kỳ.

HỒI ANH EM LAO-ĐỘNG I NGƯỜI BINH VỰC QUYỀN LỢI CỦA CHÚNG TA SẴP ĐẾN SAIGON. VẬY TA PHẢI LÀM SAO CHO KHỎI PHỤ LÒNG NGƯỜI. TA PHẢI BIẾT HƯỚNG DẪP MÂY NÀY. TA PHẢI TIẾP RƯỚC ÔNG A. THOMAS MỘT CÁCH TRONG THỀ. D. N. N. XIN THỀ MẶT ANH EM CỎ-ĐỘNG SỰC BIỂU TÍNH. D. N. N. PHẢI ÔNG LÊ-TRUNG-NHĨA ĐI ĐẾN CÁC SỞ ĐỀ BÀN TÍNH VỚI ANH EM. ANH EM LAO-ĐỘNG HẸY THỨC TÍNH.

HỒI ANH EM LAO-ĐỘNG I NGƯỜI BINH VỰC QUYỀN LỢI CỦA CHÚNG TA SẴP ĐẾN SAIGON. VẬY TA PHẢI LÀM SAO CHO KHỎI PHỤ LÒNG NGƯỜI. TA PHẢI BIẾT HƯỚNG DẪP MÂY NÀY. TA PHẢI TIẾP RƯỚC ÔNG A. THOMAS MỘT CÁCH TRONG THỀ. D. N. N. XIN THỀ MẶT ANH EM CỎ-ĐỘNG SỰC BIỂU TÍNH. D. N. N. PHẢI ÔNG LÊ-TRUNG-NHĨA ĐI ĐẾN CÁC SỞ ĐỀ BÀN TÍNH VỚI ANH EM. ANH EM LAO-ĐỘNG HẸY THỨC TÍNH.

HỒI ANH EM LAO-ĐỘNG I NGƯỜI BINH VỰC QUYỀN LỢI CỦA CHÚNG TA SẴP ĐẾN SAIGON. VẬY TA PHẢI LÀM SAO CHO KHỎI PHỤ LÒNG NGƯỜI. TA PHẢI BIẾT HƯỚNG DẪP MÂY NÀY. TA PHẢI TIẾP RƯỚC ÔNG A. THOMAS MỘT CÁCH TRONG THỀ. D. N. N. XIN THỀ MẶT ANH EM CỎ-ĐỘNG SỰC BIỂU TÍNH. D. N. N. PHẢI ÔNG LÊ-TRUNG-NHĨA ĐI ĐẾN CÁC SỞ ĐỀ BÀN TÍNH VỚI ANH EM. ANH EM LAO-ĐỘNG HẸY THỨC TÍNH.

HỒI ANH EM LAO-ĐỘNG I NGƯỜI BINH VỰC QUYỀN LỢI CỦA CHÚNG TA SẴP ĐẾN SAIGON. VẬY TA PHẢI LÀM SAO CHO KHỎI PHỤ LÒNG NGƯỜI. TA PHẢI BIẾT HƯỚNG DẪP MÂY NÀY. TA PHẢI TIẾP RƯỚC ÔNG A. THOMAS MỘT CÁCH TRONG THỀ. D. N. N. XIN THỀ MẶT ANH EM CỎ-ĐỘNG SỰC BIỂU TÍNH. D. N. N. PHẢI ÔNG LÊ-TRUNG-NHĨA ĐI ĐẾN CÁC SỞ ĐỀ BÀN TÍNH VỚI ANH EM. ANH EM LAO-ĐỘNG HẸY THỨC TÍNH.

Diệp may có một

Kể từ ngày 20 Octobre 1928, tới ngày 15 Décembre 1928, tại hàng.

DỆT HÀNG LỤA

P. LÊ-PHAT-VĨNH

Quai de Belgique, Caankho - Téléphone N° 667
có bán những hàng, lụa, nhiều, dệt tại hàng và có đủ bán 2.000 cây lảnh đơn.

Bán sệt giá, rẻ nhiều, vì muốn bán tất động soạn đẹp hàng lại cho rộng lớn, ngay ngoa.

Các thứ hàng đều chắc, tốt, nhuộm không phai, nếu hàng xấu công phạt màu thì ông Lê-phát-Vĩnh chịu bồi tiền mua lại y số.

Xin mời quý ông, quý bà đến, trước xem công nghệ của người Annam sáng tạo, sau mua hàng của người Annam bán giá rẻ.

Lương-y Quảng Đông

Ông Hà-vi-Quang chuyên trị bệnh đăm, ho, thổ-huyết, tiện-huyết, ngứa thỏ, trúng phong, đau bại, hoàn thiên và thủy thấp, các chứng. Trị bệnh con mắt và các chứng bệnh đờn bà.

Xin đến rước ông Hà-vi-Quang có bằng cấp tốt nghiệp trường chuyên môn Y-học Quảng-dông.

Số 7 đường Marchaisse
Cholon

Cần dùng

Cần dùng một người thiện nghệ về đầu vô bố (linh và sơn-thủy) nhà ở và cơm phần chủ chiểu, lương bổng xin gửi thơ thương nghị riêng. Xin đến nơi M. Luru-vân-Thinh, Institutteur à Longxuyen.

Lời rao vẫn tốt

Petites annonces

GIẤY TIỀN

MỖ TUẦN LÁ	1p.00
HÀ TUẦN LÁ	3 00
MỖ THÁNG	4 50
HÀ THÁNG	7 00

Độc giả muốn gửi rao sự chỉ thì xin nói rõ tất chừng được 7 hàng chữ trong một cạ báo thôi.

Cần dùng một người vô tuyến điện sanh.

Xin ở nơi tòa soạn Đ. N. N.
Đếm xin phải có giấy chứng tài năng.

Quan hải Tùng thư

Quan hải tùng thư xuất bản những cuốn sách sau này rất là có ích, xin anh em mua xem, để gây nền tự trị cho nước nhà.

- 1. Lịch sử nhân loại 0 25
 - 2. Thế giới cường quốc [chánh thể] 0 25
 - 3. Phụ nữ vận động 0 20
 - 4. Chánh trị nước Nhật 0 17
 - 5. Xã hội luận 0 25
 - 6. Đông tây văn hóa phê bình 0 15
 - 7. Trí khôn 0 10
 - 8. Kinh tế học tiểu sử 0 25
 - 9. Văn minh Âu Mỹ 0 12
 - 10. Chánh trị nước Trung hoa
- Từ này về sau sẽ xuất bản mỗi tháng một cuốn, ai muốn mua là hay mua năm, xin gửi thơ và tiền cho Ông Đào-duy-Anh, Quan hải thư điếm, Quai Đông-bà, Huế.

Lời rao

Tại nhà thương Giadinh có cần dùng người đờn bà sạch sẽ không đăm bệnh truyền nhiễm đặng giữ con nít. Ai muốn xin ở hãy đến nơi nhà gây nhà thương Giadinh.

Độc giả chú ý!

Những bài lai cáo xin các bạn độc giả nhớ mà viết cho văn tít; Nhiều ý kiến tốt hơn nhiều đặng văn, và nhờ rằng kể gửi cho báo khác thì đặng gửi cho bản báo.

D. N. N.

BECE SPORT

CHỦA CỦA CÁC HIỆU XE ĐUA chế riêng cho người Annam dùng

chủ nhân: B. CANCELLIERI
Gửi bán tại: 37 Đường Bảy Bà
Rue des 7 Congrégation
CHOLON



DỜI CHỖ RỜI

Tiệm bán Hột xoàn FRANCOIS-SU đã dọn lại số 68 góc đường Bd. Bonnard và Filippini gần chợ mới Saigon, nơi nhà thương thi ngõ xèo qua, gần nhà ngủ Nguyễn-phong-Cảnh (chỗ căn nhà của Đô-vân-Mười bán hàng lúc trước).
Sáng diệp khai trương M. FRANCOIS-SU hạ giá hột xoàn rắt rồ nội trong 2 tháng.

Y-sanh TRẦN-VĂN-NU

Y-KHOA TÂN-SÍ
TỐT-NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI-HỌC PARIS

Chuyên trị đủ các chứng bệnh

Tiếp hi: và hiến bệnh

12, Boulevard Gallieni - CANTHO

(ở trước bia kỹ niệm)

Ông Trần là một tay quốc thủ,
Xin mời đồng bào hữu bệnh đến cho ông điều trị.

Chỉ giùm

Thuốc Thiên-thời rất thần-hiệu,
cho không lam phước

Mỗi năm tới tháng này trong đầu gian hay mắc bệnh Thiên-thời, như là một Camau, Giarai, Bacdien, lỵn đầu đi gặt mươn hay mắc bệnh ấy. Vậy nếu tới chỉ cho qui ông đến chữa các nơi, biết chỗ xin thuốc là sao trong nhà, phòng giúp kẻ nghèo nàn trong cơn lâm bệnh.

Thuốc này hiệu là Thiên-thời-tất thắng-huần của tiệm Mộng-Lương-Đường số 80, đường Đại-Nghi (số 2) có tọa và bán, dạy cách dùng; đồng đầu khá đó, nên số Thai-Y-Viện Saigon đã đảo nghiệp rồi và cho phép chế-tiệm được tự-tiền chế ra để cứu người.

Vậy bài tuần là lạ, quen, xa, biết, muốn hỏi giờ nào cũng được. Còn ở xa viết thư để chờ ở cho rành, thì chủ tiệm chịu tốn giờ, gửi thuốc cho không.

Chàng ton kem chi mà cứu được mạng người, tưởng quí ông quí bà nên chiếu số đó, hơn là lập miếu cúng chầu, xin lộc y, Người tài giùm.
PHAN-ĐÌNH-LONG
(Ngã-cấm)

Xin lưu ý

Kháp Nam-ky ai cũng nghe danh ông Nguyễn-văn-Nên coi chỉ tay đoán tiền vận, hậu vận, chẳng sai một mảy. Nhiều người muốn thử tài nhưng chịu khó đến chỗ ngụ của ông Nên nhiều phen mà không gặp mặt được.

Vì vậy nên kể từ ngày 10 Novembre 1928, ông nào bà nào mua Đ. X. T. C. trọn năm, khi đóng tiền mua thì bốn chỉ kinh dâng một tám giấy cạy ông Nên coi chỉ tay đùm. Nhưng vì có tám giấy đó chắc được gặp mặt ông Nên, khỏi thất công tìm kiếm vì mỗi tuần là ông ấy sẽ đến tòa soạn Đ. X. T. C. hai lần, bữa thứ ba và thứ sáu, từ 7 giờ tới 9 giờ tối, để tiếp chuyện.

XIN NHỚ:

Ông Nên có mặt tại tòa soạn Đ. X. T. C. số 107 đường Mạc-Mahon, Saigon, tới thứ ba và thứ

sáu, từ 7 giờ đến 9 giờ.

ĐIỀN XA TẬP CHÍ
kính cáo

Ông vua thuốc lậu là ai?

Thuốc lậu (sang độc) tìm-la hiệu Từ-ngọc-Lâm rất dễ uống, không đắng, không tuyệt con, không xổ nữa một nhọc gì hết, mà trị đặng cả về bệnh mới, bệnh cũ lâu năm của chi, biến chứng như là: bần, trĩ, tả, mủ mưng bầm mình, nhứt mũi xương cốt đều mạnh dứt cục, là nhờ thuốc này độc, vì trong bần trong bàng quang ra hết, thiệt là sức nhiệm phi thường, nên chữa trị mới tăng là vna thuốc lậu. Số 35 thuốc tăng trị lậu 1p.00, số 3 thuốc hoàn trị lậu 1p.50, số 9 thuốc tuyệt mọi lậu 1p.00, số 10 thuốc hàn với số 3 và số 20, số 6 thuốc tìm-la 1p.00. Bị lậu và tìm-la thì uống số 3 hay là số 20 với số 6, thuốc đặng trong về anh có toe đặng uống và cắt nghĩa cũng bệnh rành rỏ, thơ bài thêm phải để có trị lậu, thơ mua thuốc phải bỏ bệnh, cho thật kỹ, bần hột của bần của thơ Quốc trị bệnh khác của, thơ nào cũng hay, uống một hai ve là mạnh bệnh. Thuốc bán castru-embouvement, có viết thơ cho M. BINH-THÀNH-SONG.
Phan Cát-Thành

NHƠN DÂN THẬM SỰ MỘT CHỦ TRINH

Tác-giả: PHAN-ĐÌNH-LONG
Ngã-Năm (Rạch-giã)
« Giữ bản quyền »
(Tiếp theo)

It bừa sau, tình mớ đã lối bắt được vợ con của người họ đặng báo, dân quyê làm việc cực hình, cho nóng anh ta ra chuộc tội. Chẳng đờ anh ta là hột chông biết làm sao, than khóc với quan, nói dân làm giặc, được lệnh ra thành tái chiến, anh ta cứ bần thẳng tay, cho dân đăm lình kia cũng không biết làm sao bần trời được nữa, Đau đớn thay! Sau khi tỉnh ngộ sang trời đặng bay phết đất, hột hỏ sống lý nhân đạo, dân đăm rỏ tan.

đap-tân, nên dành phải bỏ tay chia tội. Ở thời! Liệt-vệ ở 1 Chết không dành nhâm mắt, 1 chẳng muốn mang gông, đau đớn thay kể tội người ta, thường xót nỗi kẻ còn người mất. Thảm khổ thay! Oan ức thay!
Đấy nhắc qua anh em Ngọc-Cân cũng cố-dộng nhơn, cũng Duy-Tân đặng, nên cũng ở trong đăm bị bắt đờ Khi lình báo phết bắt Ngọc-Co rồi, thì chẳng hạn Xuân-Huê đặng đờ các việc Xuân-Huê đặng chơn la trời mà thôi. Khi chẳng đặng đờ chơn vô là na, nghĩa một chỉ trời than rằng:
« Gờ tở mua đồng đờ lộn mớ,
« Trời giã chi nỏ thất hồi eo,
« Gầm trong thơ sự chng cạy đặng,
« Giở tài văn chương đờ mớ meo,
« Bộn đăm lạng nắng mưng chý chý,
« Con thơ chừ chỉ khờ cha ngheo,

« Còn trời còn đất còn non nước,
« Mặc sức đờ bơi mặc sức chèo.»
Xuân-Huê vừa khóc vừa theo chông, các em ôm lại, nâng nắm lãn xuống đất, chét giặc một hồi, như có kẻ lừa người họ, nâng bóng lình lại trở vô nhà.
Bầu sau nghe thiên hạ đờ rằng: Anh em Ngọc-Co cũng buộc vào tội chết, nang phần thì rừ con chết (thăng trước con gái chết) phan thì nghe tin chông gặp chết nay mai, nên hát khờ rừ, than, hột than rồi khờ, một ngày chét giặc hàng biết mấy lần. Khi tỉnh lại nắng tự nghĩ rằng: Chông ta vì chng tợ bị bắt đày, ta phải thờ chông cho trọn đạo, nay chông ta như chim trong lồng cá trên trời, chng biết phân thủy mớ thì gì giờ nào, một mình ta coi quanh trước sau, nhận lợ đờ, cớ là đờ, trời ở, ông sao cho đặng.

Vậy thì nhít định chét trước chông, xuống dưới âm-ty đợp ngử đợp đường, đợp rước chông ta cùng vui nơi âm cảnh, là hơn. Trời ở, con đã lla na cha mẹ, nói thương tâm biết lấy chi cần, chông nay sắp lình dương gian, việc của nỏ hỏ sao cho biết. Nặng lo quanh tình quẩn, suy trước nghĩ sau, còn một cái chết trước chông là trong, là sạch, là giữ vẹn chữ trinh, còn người ra không biết chỉ chỉ là chi nữa.
Nặng lại than rằng: thân vô đượm năm ở 1. Nhưng tưởng trăm năm cũng oam hiệp, có chông, có con, có nhà, có cửa, gia đình đăm ấm an vui, nào hay đờ một trận rỏ phàn, cửa hé, nhà tan, vợ na chng cớch, thân phận là lạng biết mý. Tránh bng hỏ-cùng sao phệ đợc, đờ đờ thân thiếp đợp hàng đầu, chông ở, chng có rỏ thỏu lợng thiếp không? Thiếp vẫn bít chng hiện bấy giờ, còn người

trong khóm mà chỏ chét, mớ đờ đờ nặng lại vật mình lãn khờ chng biết bao nhiêu. Chập lãn, nặng lình lại đờ trí, vô phông lly viết vệt bài thơ rằng:
« Chng ở, thiếp biết tình sao đờ,
« Một chít cho thơm cái kiếp này,
« Tránh khỏi chông gai nơi trước mắt,
« Âm ty còn có lờ.....
Nặng viết tới đây, lãn ngử mớ sống, vệt rỏ bao giờ nặng không hay.
(Còn nữa)