

CHUYỆN NGẮN VUI

Cai Yến kén rẽ

Cai Yến là một người con giao bà là cô hai Mèo, nhau tên cũng là cái, thường đi tường đường phải thắt nón mây cát để trong tảng lô lõi chia hòn, nhưng cậu là nhà nghề mây lõi, bức chà chà chà chép bết chín lùn lùn nái: Ái muôn ta nà rà chà thi đêng chà lòi, quago quago, gần đòn, phai nghề bồi chà biếu. Nên già được vội vãn là khỉ gán con.

Nguy cơ có anh hai Xéo với lâm rõ buộc chà ràng yết hể chà chưởi thè, giận dời đãi phai gán con hồn cho ảnh. Cai Yến chịu Sóng Lại hòn rẽ, chà cu Yến mèo nghĩ rái:

— Thằng khác khô chịch chà gá nó buông mìn, thời mình bái nó làm chà cho minh ài tên cai nó có giàn heo không? Cai Yến mới kêu hót heo lát cết xèng dì sán. Đến trưa sán được chim den vé cùng khống thóp hòn Xéo nói gi. Cai Yến mới biếu hai Xéo đì nhòt. Hòn Xéo thè:

— Thưa cha, chà bắt con lòn chó, mà chó bắt bít nhòt lông chim.

Tảng khô cai Yến phải đi mần xong ròi xào nâu đang hoang mèo xách chui đì mun ruro, chưng vè chà chưng hòn, chà rò dài sánchez trên cùn nòi.

Melle TÖT (Bétrete)

— Chà treo mèo dây, không dây nòi an. Rồi hai Xéo lại hỏi:

— Chàng hay giàn coi không?

Cai Yến tức mìn nói thàn:

Nó với giàn thi phải gán cho nó, nó làm chà minh, thời

đè mìn lâm cùn nó có

giận hay không, y là mìn,

dày mìn cùn tròn hòn,

hung chà nó là con nít cùn

đè mìn uốn cùn hòn,

mìn mòn chàm mà đợt

đì mìn ruro, mìn đì nhòt

lòng gán con khón khón

không khòn khòn.

Tảng khô tay cầm cái giày

hết elae, non mìn khò khò

cùn ngón tay cat. Lòi mìn

nòi, nó tên uot: de oì de

gán piano gán lòn mìn không

có lai.

Tảng khô tay miếng nết

vỷ không uyng nòi tinh tòi

sang xanh hòn Xéo tui cai

nhòt truy mặt truy mây rót

hồi gián khón. Cai Yến nói:

— Chayen nhòm, hòn lòn

chò hòn chay soo!

Sán duyết đì mìn vé nhòt,

vòi náp, vòi gòn hòn lòn

chayen xanh hòn bao tui

chayen xanh hòn mìn

chayen xanh hòn khò khò

nhòt mìn mìn nhòt mìn

BẮN DƯỢC THỦY

là phương thuốc nước để trị các chứng bệnh ban và trái độc —

của nhà thuốc THIÊN-HOÀ-ĐƯƠNG (CHOLON)



Kính cáo

Bản báo phát-viên, M. Hồng
Khuu di về Cảnh-đài và Tânan để
thâu di về Cảnh-đài, nhô, so chư quí
đó: già chéu còi bón bón hét-pít
vành như mây k' trùn. Bản báo
rất k' có.

Buôc nhà Nam
và
Tribune Indochinoise

Thời-nhiệt tiêu ban-tán

Chuyển tri con cát nồng mè mang
vai-đa-kia, và mè lito, cù hoa
mẹt, không ban-mát hét-hết,
không mèi rõ ràng lịp như buôc
khiết.

Giai-mài chai nồng 2 lilo 030
VỎ-VĂN VÂN DƯỢC PHÒNG
& THUADUMOT

Có bìn-ti Nguyễn-thì Kinh Saigo
và bìn-bàu thuốc Annam khắp
nơi.

KHÔNG THÚ NÀO SO SÁNH BẶNG

ĐẠI-NAM COTAB

DISTRIBUTEUR

Tin-buôn

Chàng tôi được tin hót rằng :

Ông Võ-THÀNH-BÃU

Bố-phát-khâm, quan BÃU
tập - tông - bôn - xã - hàn - tri
thuởng-th ngã - dâng-phát tinh

mới-th-kết tại Cảnh-đài

tháng 10 năm 1934.

Đang sáu giờ sáng hồn thác sáu

thứ hai tháng 10-đi-ang. Vợ mệt thai

hàng tháng theo con lòi 20-30

đêm. Ông bà kêu

chết.

Chồng bà tròn tróng mày, chỉ

vết với tang-gia và chỉ chéo-khung

bóng Võ-THÀNH-BÃU tên

Lê-Thô.

Vang theo ý của tang, tang-pín khong

nhận không - vang-hoa bay phung

đi-chép.

Vợ mới bay hồn hulu, thấy tôi là Ngò

ce tên Quan-Suong-Duak

trên hòn-đảo 15 Annam ngày 26

tháng 10 năm 1934. Vì đường xa-xôi không thể

đến hòn-đảo, bà kêu

chết.

Đang sáu giờ sáng hồn thác sáu

thứ hai tháng 10-đi-ang. Vợ mệt thai

hàng tháng theo con lòi 20-30

đêm. Ông bà kêu

chết.

Chồng bà tròn tróng mày, chỉ

vết với tang-gia và chỉ chéo-khung

bóng Võ-THÀNH-BÃU tên

Lê-Thô.

Vang theo ý của tang, tang-pín khong

nhận không - vang-hoa bay phung

đi-chép.

Vợ mới bay hồn hulu, thấy tôi là Ngò

ce tên Quan-Suong-Duak

trên hòn-đảo 15 Annam ngày 26

tháng 10 năm 1934. Vì đường xa-xôi không thể

đến hòn-đảo, bà kêu

chết.

Đang sáu giờ sáng hồn thác sáu

thứ hai tháng 10-đi-ang. Vợ mệt thai

hàng tháng theo con lòi 20-30

đêm. Ông bà kêu

chết.

Chồng bà tròn tróng mày, chỉ

vết với tang-gia và chỉ chéo-khung

bóng Võ-THÀNH-BÃU tên

Lê-Thô.

Vang theo ý của tang, tang-pín khong

nhận không - vang-hoa bay phung

đi-chép.

Vợ mới bay hồn hulu, thấy tôi là Ngò

ce tên Quan-Suong-Duak

trên hòn-đảo 15 Annam ngày 26

tháng 10 năm 1934. Vì đường xa-xôi không

đến hòn-đảo, bà kêu

chết.

Đang sáu giờ sáng hồn thác sáu

thứ hai tháng 10-đi-ang. Vợ mệt thai

hàng tháng theo con lòi 20-30

đêm. Ông bà kêu

chết.

Chồng bà tròn tróng mày, chỉ

vết với tang-gia và chỉ chéo-khung

bóng Võ-THÀNH-BÃU tên

Lê-Thô.

Vang theo ý của tang, tang-pín khong

nhận không - vang-hoa bay phung

đi-chép.

Vợ mới bay hồn hulu, thấy tôi là Ngò

ce tên Quan-Suong-Duak

trên hòn-đảo 15 Annam ngày 26

tháng 10 năm 1934. Vì đường xa-xôi không

đến hòn-đảo, bà kêu

chết.

Đang sáu giờ sáng hồn thác sáu

thứ hai tháng 10-đi-ang. Vợ mệt thai

hàng tháng theo con lòi 20-30

đêm. Ông bà kêu

chết.

Chồng bà tròn tróng mày, chỉ

vết với tang-gia và chỉ chéo-khung

bóng Võ-THÀNH-BÃU tên

Lê-Thô.

Vang theo ý của tang, tang-pín khong

nhận không - vang-hoa bay phung

đi-chép.

Vợ mới bay hồn hulu, thấy tôi là Ngò

ce tên Quan-Suong-Duak

trên hòn-đảo 15 Annam ngày 26

tháng 10 năm 1934. Vì đường xa-xôi không

đến hòn-đảo, bà kêu

chết.

Đang sáu giờ sáng hồn thác sáu

thứ hai tháng 10-đi-ang. Vợ mệt thai

hàng tháng theo con lòi 20-30

đêm. Ông bà kêu

chết.

Chồng bà tròn tróng mày, chỉ

vết với tang-gia và chỉ chéo-khung

bóng Võ-THÀNH-BÃU tên

Lê-Thô.

Vang theo ý của tang, tang-pín khong

nhận không - vang-hoa bay phung

đi-chép.

Vợ mới bay hồn hulu, thấy tôi là Ngò

ce tên Quan-Suong-Duak

trên hòn-đảo 15 Annam ngày 26

tháng 10 năm 1934. Vì đường xa-xôi không

đến hòn-đảo, bà kêu

chết.

Đang sáu giờ sáng hồn thác sáu

thứ hai tháng 10-đi-ang. Vợ mệt thai

hàng tháng theo con lòi 20-30

đêm. Ông bà kêu

chết.

Chồng bà tròn tróng mày, chỉ

vết với tang-gia và chỉ chéo-khung

bóng Võ-THÀNH-BÃU tên

Lê-Thô.

Vang theo ý của tang, tang-pín khong

nhận không - vang-hoa bay phung

đi-chép.

Vợ mới bay hồn hulu, thấy tôi là Ngò

ce tên Quan-Suong-Duak

trên hòn-đảo 15 Annam ngày 26

tháng 10 năm 1934. Vì đường xa-xôi không

đến hòn-đảo, bà kêu

chết.

Đang sáu giờ sáng hồn thác sáu

thứ hai tháng 10-đi-ang. Vợ mệt thai

hàng tháng theo con lòi 20-30

đêm. Ông bà kêu

chết.

Chồng bà tròn tróng mày, chỉ

vết với tang-gia và chỉ chéo-khung

bóng Võ-THÀNH-BÃU tên

Lê-Thô.

Vang theo ý của tang, tang-pín khong

nhận không - vang-hoa bay phung

đi-chép.

Vợ mới bay hồn hulu, thấy tôi là Ngò

ce tên Quan-Suong-Duak

trên hòn-đảo 15 Annam ngày 26

tháng 10 năm 1934. Vì đường xa-xôi không

đến hòn-đảo, bà kêu

chết.

Đang sáu giờ sáng hồn thác sáu

thứ hai tháng 10-đi-ang. Vợ mệt thai

hàng tháng theo con lòi 20-30

đêm. Ông bà kêu

chết.

Chồng bà tròn tróng mày, chỉ

vết với tang-gia và chỉ chéo-khung

bóng Võ-THÀNH-BÃU tên

Lê-Thô.

Vang theo ý của tang, tang-pín khong

nhận không - vang-hoa bay phung

đi-chép.

Vợ mới bay hồn hulu, thấy tôi là Ngò

ce tên Quan-Suong-Duak

trên hòn-đảo 15 Annam ngày 26

tháng 10 năm 1934. Vì đường xa-xôi không

đến hòn-đảo, bà kêu

chết.

Đang sáu giờ sáng hồn thác sáu

thứ hai tháng 10-đi-ang. Vợ mệt thai

hàng tháng theo con lòi 20-30

đêm. Ông bà kêu

chết.

Chồng bà tròn tróng mày, chỉ

vết với tang-gia và chỉ chéo-khung

bóng Võ-THÀNH-BÃU tên

Lê-Thô.

Vang theo ý của tang, tang-pín khong

nhận không - vang-hoa bay phung

đi-chép.

Vợ mới bay hồn hulu, thấy tôi là Ngò

ce tên Quan-Suong-Duak

trên hòn-đảo 15 Annam ngày 26

tháng 10 năm 1934. Vì đường xa-xôi không

đến hòn-đảo, bà kêu

chết.

Đang sáu giờ sáng hồn thác sáu

thứ hai tháng 10-đi-ang. Vợ mệt thai

hàng tháng theo con lòi 20-30

đêm. Ông bà kêu

chết.

Chồng bà tròn tróng mày, chỉ

vết với tang-gia và chỉ chéo-khung

bóng Võ-THÀNH-BÃU tên

Lê-Thô.

Vang theo ý của tang, tang-pín khong

nhận không - vang-hoa bay phung

đi-chép.

Vợ mới bay hồn hulu, thấy tôi là Ngò

ce tên Quan-Suong-Duak

trên hòn-đảo 15 Annam ngày 26

tháng 10 năm 1934. Vì đường xa-xôi không

đến hòn-đảo, bà kêu

chết.

Đang sáu giờ sáng hồn thác sáu

thứ hai tháng 10-đi-ang. Vợ mệt thai

hàng tháng theo con lòi 20-30

đêm. Ông bà kêu

chết.

Chồng bà tròn tróng mày, chỉ

vết với tang-gia và chỉ chéo-khung

bóng Võ-THÀNH-BÃU tên

Lê-Thô.

Vang theo ý của tang, tang-pín khong

nhận không - vang-hoa bay phung

đi-chép.

Vợ mới bay hồn hulu, thấy tôi là Ngò

ce tên Quan-Suong-Duak

trên hòn-đảo 15 Annam ngày 26

tháng 10 năm 1934. Vì đường xa-xôi không

đến hòn-đảo, bà kêu

chết.

Đang sáu giờ sáng hồn thác sáu

thứ hai tháng 10-đi-ang. Vợ mệt thai

hàng tháng theo con lòi 20-30

đêm. Ông bà kêu

chết.

Chồng bà tròn tróng mày, chỉ

vết với tang-gia và chỉ chéo-khung

bóng Võ-THÀNH-BÃU tên

Lê-Thô.

Vang theo ý của tang, tang-pín khong

nhận không - vang-hoa bay phung

đi-chép.

Vợ mới bay hồn hulu, thấy tôi là Ngò

ce tên Quan-Suong-Duak

trên hòn-đảo 15 Annam ngày 26

tháng 10 năm 193