

MỘT TIN MỪNG.

Trong con kinh tế khùng hoảng...

BUYẾT-TRUNG-BUU và DẦU-ĐẠI-QUANG

Bại hả già

NGUYỄN GIÁ MỒI VỀ { lote 25.00
nhỏ 1.00

DẦU ĐẠI-QUANG mới về 0.9.20

Nếu cái dầu quang này đem theo lại mua sẽ được 30 phần thường. (Lưu ý 1.500 hòn 0.870 mi/thỏi) kể từ ngày 29 November tới 20 Decembre 1883.

Còn các thứ rượu bùn cũng bán hạ giá.

BAI-QUANG-DƯỢC-PHƯƠNG

27 Bd Nguyn-Utic-Phuong - CIPOLON. Téléphone 11

Daihan-Koosi

XUẤT CÀNG
TÙ DÂN SĨ VÀ BẢN LÉ
mới Saxon (GIẤY THÉP NỘI BỘ 448)

Tin tức xin trả cho quý ông à Lục-Chân được rõ,
nhưng vẫn không có tin tức về 1.000 thùng trà
để bán. Tôi mong quý khách thương lượng thật ngon và rugu
và lúa.

Thứ 11: Như chén, 10.000 lít, để kiểm tra thành
tựu và thời vụ, và công dụng điều kiện
để đưa ra những kết luận.

Trouw 21 tháng Ba-hàng dù có đất Bại Lý.

Tổng-Lý ài dùng Chai-gas số 20

Chânh-nhà 1. M. MATSITA

ter December 1882. Bán hàng sẽ nghỉ buổi chiều chia nhau như.

Rất vui mừng với sự thành công

của nhà nước và của

nhà nước.

NGUYỄN-NAM

Hoa-sa

66 rue Noire à Paris - SAIGON

Hình và ngày báo, giá thấp rẽ

QUÝ BẢN QUÝ CỘ
LỊCH-SU



ĐỀU ĐÓNG GẤT VÀ DỚP

CỦA VÀ CHẾ-TẠO

PHONG-TAI

45 Rue des Pipes

BUCCURALE

18, Rue des Paniers - PARIS

HANG TỐI - CỦA ĐẮC HỊU

Có cửa hàng tại 1000

DÒI NHÀ

Kể từ nay, phòng khám

binh của canh Dr. IRAN-

VHU-LÂN, truot kia à

lương Leon Combes, na-

lò và vòi đrowsing d'Es-

tagnie, số 417 (sau kia,

Thống đốc Nam-kỳ).

TỔNG HỘ KHẨU VÀ HỘ

Đ TRẠM

8. H. IBRAHIM FT C°

49 Rue Catinat Saigon

Đó là một trung tâm

và trung tâm hành chính

hàng đầu, với 1000

nhân khẩu, với 1000

TIỂU-THUYẾT TÔI VỀ AI?

Tác-giả: PHÙ-BỨC

Trong đám đèn bá dãy có nghe hai Long nói mà câu Thỏ không biết trả lời nên di lên nói với bà chém rằng: « Ông may mắn là mày lời Tuyết-Son dặn. Hai Long thi súc nói: Ông em tên tôi, bà già là liên kêu lai cho người kia chờ Tuyết-Son đi liền.

Nói qua lại nhà, ông hai Chánh, hai Long nghe thúc dãy vào độ 6 giờ thấy vắng đang Tuyết-Son. Hai Thỏ le lưỡi nói với hai Long rằng: « Cha chả là nguy.»

Hai

— Chuyện gì mà ngay vậy chung
gặp cô ta, có lẽ có đi bộ ngang
nhau nhau, có lẽ là đùa chung?

— Không cần, chủ hầy có có
cô già mắng đang đe dọa em

— Tôi đi! Cố đi cần kiếp
lâm vi tội theo đường. Tôi phải
đặt xe ngựa lấp tức với anh kêu

trở. Hai Thỏ liền chạy ra phia sau
nhà nói chuyện với ông lai
Chánh: « Ông lai Chánh ơi!

— Cứ khéo quát, mày hãy bắt
ngựa vào xe chia màu mau kêu

không phải nói có có báu,

không tài chia bộ như chờ ai thi
đi lại hỏi, hoặc bắt có là già
não già thử thua cũng hỏi?

— Da hổ làm sao chia khói làm
người khác.

— Chú hổ nói một cõi có báu,
không cần phải nói tên em của
tôi. Nếu hổ trung thành báu
không em phải chờ đến anh em

mình hổ này là cõi thấy em

đi rồi thì minh hổ này

không có là cõi may có gặp

chẳng?

— Được, anh hổ ngồi coi xe

Hai Thỏ định ngửa chia rát

nhau, mà du xong đường mè

thuật lai như lời Tuyết-Son dặn.

Hai Thỏ le lưỡi nói với hai Long rằng: « Không

chàng thấy một ba già nấu dừng
tuan biển. Hai Long không thấy
trên cầu, lời có hổ tiêm nhiều
người ở gần cầu không ai nói

rằng: « La này, vật chờ Tuyết-

Son đã dám chờ mày không
đại nói với hai Thỏ rằng:

— Thời, chủ hổ đánh xe trở về
nhà coi Tuyết-Son đã trở về rồi
chưa, vì nếu nó có đi đâu
như triết lý tưởng thì đã gặp rõ

còn không gặp thì nó đã trở về

không còn đi đâu nữa. »

Xe trót về nhà, hai Long tài
đi chạy vào hổ công hai Chánh
nhà Tuyết-Son, hổ tham không ra

— Hổ công gật mình
nói với hai Thỏ rằng: « Này chủ
hổ, tôi gác cảng di chè chung và con
hai Long bỗng nhiên sinh hổ

lời gác ở nhà gác tại. Nếu
nhà hổ này là hổ chúa, nó là
đầu áo nói rằng: « Thời này,

Ba-ba Bao-mi đi đến trước linh

Tham-biệu thứ coi có gặp Tuyết

Son cháng. »

Hai Thỏ vang lối quay xe
trở về nhà bỗng nhiên trái tim nèp

lại rên rỉ rất động, nhưng

đóng hổ đãi trước cùm

điều đầu tay ra cho Tuyết-Son.

Or I DÉM bít bít phái như hé, ta
công không biết Tuyết-Son đ

đến.

Để

chết

