

Ở ĐÂY, KHÔNG CÓ VĂN ĐỀ
CHÁNH TRỊ, CHỈ CÓ LỊCH SỰ
ĐƯỢC GHĨ LẠI TRUNG THỰC
SAU 5 NĂM TÌM TỎI TRONG
NHỮNG NÚI TÀI LIỆU

(Số 107)

Sự can thiệp của Mỹ nêu là cho chiến tranh bành trướng sẽ còn phản lại liên hiệp giữa các đồng minh trong và ta để mang chính phủ Pháp đưa vào địa vị tối.

Chính phủ Pháp đã không thể nào tránh khỏi thất bại trước lực lượng Cộng hòa và chính sách đối với chiến tranh Đông Dương. Thủ tướng Laniel và Hội đồng Chiến tranh ban quyết định gửi tới Saigon đại tá Brochen để hối ý liên đai tướng Navarre về hiệu quả của các cuộc đánh bắt của Mỹ. Đại tá Brochen là cộng sự viên của tướng Eddy đã theo ông này qua Huế đến năm 1954 và hiện sự vẫn còn.

Khi Brochen trở về Hoàn tiếp xúc với Navarre lần đầu tiên ngày 2-12-1954 nhằm xác định cách làm điều quyết định để có thể khán dứt quan hệ với Pháp, chỉ có thể rầu van bằng một cuộc đánh bắt quy mô nhâng gian của xã của Việt Nam.

Về cuộc hỏi kiểm định Navarre-Brochen, sau này có hai nguồn tin khác nhau ghi lại: diêm quan trọng là sử dụng bút nguyên tú.

Thế là ghi Jules Roy thuật lại trong cuốn sách của ông "Đất nước Việt không những lối là thuyền của tướng Cụng, thi đại tá Brochen loan báo với Navarre rằng rủi duy nhất của Pháp là phải nghĩ ra "nhéu bộn ngoài tò" - xứng vong DBP.

Vị trí tinh sủng dùng bút nguyên tú cung ứng George Bidault nhằm đến trong cuốn sách "Nhà nước và nhà nước" của ông (hoặc 1954 ông Bidault là người trưởng Pháp).

George Bidault nhấn lối rằng dù và lời hùng tiếng Anh với cách ghi ký tự Pháp chuẩn bị một cách sánh chung cho Pháp Mỹ và Hoa Thịnh Đốn, ngoại trừ Foster Dulles và Radford thuyết phục các yêu sách Quốc Hội và "chiến dịch Kinh Kê". Ngày 3-4 tháng 10 năm 1954 có một hành động lớn và Quốc hội được mời đến để nghe giới thiệu về một cuộc vận hành của họ.

Còn Dulles và các "vợ" của mình chia sẻ với tướng Navarre,

Mỹ mập mờ tờ ý tham chiến ở Đông Dương khiến Pháp đã tính đến kế hoạch thả bom nguyên tử ở DBP

để thế này ra chiến tranh lớn. Trong cả hai trường hợp, DBP thấy sẽ được ván bài lối mà vào một thời điểm nghiêm trọng hơn.

Theo lời của thiếu tá Pouget, sĩ quan cận vệ của đại tướng Navarre, thì cuộc hội kiến với đại tá Brochen, không thể đã đồng ý để sử dụng bom nguyên tử, dù là một cách lén lút, gián tiếp.

Thứ hai là tướng Navarre cũng có hai luồng tin khác nhau. Theo Jules Roy, tướng Navarre không chấp nhận để nghe bom nguyên tử. Theo Pouget, tướng Navarre không chấp nhận để nói với Brochen mới từ tôi là có một hành hương quyết liệt như được thay hành trước khi Việt Minh mở cuộc chiến.

Tuy nhiên, trong các cuộc mít tam với tướng Navarre, vẫn có hành động của ông để nghe.

Khi hành động này được nêu mệnh danh là "chiến dịch kinh kẽ" (Vautour).

Trong khi đó, Paris, Saigon, Hanoi, các nhà lãnh đạo do quan và chính trị Pháp chuẩn bị một cách sánh chung cho Pháp Mỹ và Hoa Thịnh Đốn, ngoại trừ Foster Dulles và Radford thuyết phục các yêu sách Quốc Hội và "chiến dịch Kinh Kê". Ngày 3-4 tháng 10 năm 1954 có một hành động lớn và Quốc hội được mời đến để nghe giới thiệu về một cuộc vận hành của họ.

Còn Dulles và các "vợ" của mình chia sẻ với tướng Navarre,

Ở ĐÂY, TẤT CẢ SỰ THẬT ĐỊNH
CHÁNH NHƯNG SAI LẮM, THIỀN
KIẾN VÀ THIỀU SỐT TẠI MỘT
GÓC HOA NGỦ CỦA CHIẾN
TRANH VIỆT NAM

ở đây, và sự can thiệp của Không quân Mỹ tại DBP.

Có vẻ là có ý thuộc về hai chính đảng, trong số đó là Lyndon B. Johnson, là thà hành động thiếu sót

phép. Hoa Kỳ sẽ dùng lực lượng vũ khí và không quân vào Đông Dương, nghĩa là Tổng thống Eisenhower một ý định hành động quyết định là không có mà Tổng thống Johnson sau đó là không có.

Kết quả là dù Radford bực bù thắc khung, ngày 6 tháng 12, Rabi Dulles tuyên bố rằng nếu như

một đồng minh của Hoa Kỳ là một quốc gia không chấp nhận để nói với Brochen mới từ tôi là có một hành hương quyết liệt như được thay hành trước khi Việt Minh mở cuộc chiến.

Ông them rằng nếu Mỹ không giúp Pháp thi Pháp sẽ bỏ cuộc chiến tranh.

Tuy nhiên, sau khi Radford và các đồng minh của Hoa Kỳ đã đến, và sau khi

nhưng phi cơ của hai hạm hàn Essex và Boxer cùng hàng không phi cơ và các tàu không佬 Clark Field, Phi Luật Tân, cảm lanh.

Theo ý định của Pháp sẽ cần đến 60 each tace

tháng năm 1959, bùi chờ thiền 450 tace bom. Nhưng theo Mỹ

phải dùng 400 tace để phân các phần lực

Mig-15. Tuy công chúng thiền 400 tace bom

trực phe lực có bao bì và có oanh tác.

Lại lời một câu hỏi, Đô đốc Radford xác quyết

của Mỹ như sau: cây cối sẽ bị

chiếu trang, ông cũng sẽ nêu định ước cầu không giao

tuy được chia cát của DBP thì sẽ có các đợt khe tiếp.

14-12-67 — Giờ là việc của các công sở VN tăng

lên 45 giờ mỗi tuần. Công chức sẽ làm cả chủ nhật thứ bảy

(NT) Thứ Sáu 16/12/67). Ông Đông Nhơn bị phục kích

ở chép Phan Văn Trị, TP.HCM

15-12-67 — Ông

Đỗ Văn Lai bị bắt

nhập cảnh VN

TRẠNG 3

Thứ Tư 2-12-1970

Ngày 4 tháng 11 (Thứ Sáu) Năm Canh Tuất

ĐẶC BIỆT của ĐƯỢC NHÀ NAM

NÀNG BA-XI Chuyện cô gái Việt da đen nghèo
ở Saigon trở thành ái nữ của Tổng Thống CHTF

KHI TÀU SÚP-LÈ BA...

Vì sao bà Huệ àm bέ Martine... chạy trốn khỏi bến
trong khι hành lý của vợ chồng đã được Bokassa
mang hết lên tàu sắp nhò hoé?

Người viết: ANH THÀNH

V—Bóng rọi, tên danh của bà là Nguyễn Thị Hân, chào đời tại Sode, Con gáit mồi tên anh em xóm Lô gach Tân Xuân mướn chén tên THÁI ĐẤT cho con là đê đánh dấu năm chào đời của bà: NHÂN THÂN TỬA 1932.Khi theo tàu, là đê 3° tuổitinh đến ngày. Kế sau ngày lập chén với chàng thương sỉu da đen Madame Bokassa còn cùi tái tết đánh BAH NHÔ do chính me xít đê, ché, đê để dông gáu như chén da đã bέ trong bát hóm qua.

Nhưng, tựu bέ, hán từ Bà Nhânc còn tên Huệ?

Chéng tôi không tìm duong một chén tên nào ngoài lời khen chén của một người thân.

còn Bà Nhânc tên này là tên Huệ. Ló, người khe chén không rõ có dóng xén chén. Nhưng đó là một tiều khép không khép. Điều quan trọng là cùi bát đánh BAH NHÔ là 17 năm sau, cùi tên iu vào lóng Bokassa đíupig

Tổng Cộng Hòa Cộng

Trung Phí tham đánh bón mâu và đánh bón mâu trên đất nước Việt Nam, mâu chéng

Hành quân hồn hợp

Bao vây

chợ xe gáy máy

dương Gialong

SAIGON, 11-12-1970.—Song

Quốc Cảnh Cảnh Quan Quốc

Việt và Mỹ, đê, đê, hán tên

để, đê, hán tên

