

 Do anh Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74)
tặng cho Kho Sách Xưa của Quán Ven Đường.

phát-huy văn-hóa dân-tộc

ĐỒNG-NAI VĂN-TẬP

nguyệt - san
xuất-bản mỗi tháng vào ngày 15

năm thứ hai

quyển 14



đặc biệt :

thề dân ca
với
nguyễn - du

thuần-phong

nhóm đồng-nai xuất-bản

Bộ mới : số 3

phát-huy văn-hóa dân-tộc

BÌNH-NAI VĂN-TẬP

nguyệt - san
xuất-bản mỗi tháng vào ngày 15

Trong tập 14 :

Số trang

3	nguyễn du với thể dân ca	thuần phong ngô văn phát
40	bình minh đèn (truyện ngắn)	an cư
49	cuồng đàm : hàn lâm viện	nhi cuồng
52	sương mù cuộc đời (truyện ngắn)	nguyễn hữu tri
73	hát bài (tiếp theo)	thân văn nguyễn văn quý
78	những chuyến đi rùng rợn (ký sự)	an cư
85	tao dàn : đêm khói lửa	trần văn linh
87	phê bình hát bài	thân văn nguyễn văn quý
92	nguồn gốc của đạo tam cang ngũ thường	an cư
97	niềm đau nhức của thời đại	lê duy tâm
106	đổi nghề (truyện ngắn)	minh quân
120	trung quốc triết học sử (phùng hữu lan)	an cư dịch
123	vài cảm tưởng sau khi đọc sách (tiếp theo)	lê thọ xuân
139	sốt đô thị (truyện dài)	long diên
146	bạch thoại văn văn phạm	thôi tiêu nhiên

chủ nhiệm kiêm chủ bút : an cư

(đồng thơ ký lùa soạn : thôi tiêu nhiên

năm thứ hai

do	chánh-trí mai thọ-truyền
	hồ đặc-thăng
	tuần-lý huỳnh khắc-dụng
	lê thọ-xuân
	thuần-phong ngô văn-phát
	thân-văn nguyễn văn-quí
	bửu cầm
	tiều nguyễn-tử
	vương hồng-sền
	lê ngọc-trụ
	nguyễn công thiện
	trần văn quê
	trọng-toàn nguyễn văn kiêm
	phạm long diên
	thôi tiêu nhiên
	ô tăng hậu

Bộ mới : số 3

quyển

14

trần văn linh
việt-thường
minh-quân
nguyễn thanh-liêm
lê duy tâm
tạ quang-phát
lê hữu-mục
nguyễn văn y
huỳnh phú hiệp
sơn nam
nguyễn văn-hầu
nguyễn hữu-trí
kiên-giang hà huy-hà
nguyễn ngọc-huy
võ thành thân
an cư

cùng viết

nhóm đồng-nai xuất-bản



Doanh Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74)
tặng cho Kho Sách Xưa của Quán Ven Đường.

Nhà Hàng

KIM - LONG

51-53, đại lộ Tông-đốc Phương (CHỢ LỚN)

Điện-thoại : số 37.389

15 NĂM NỔI TIẾNG VỀ THỰC-BƠN QUẢNG-BỘNG

- Lãnh tiệc đám cưới
- Phòng sạch-sẽ, rộng-rãi
- Tiếp-đãi lịch-sự, chau-đáo.

Hãy đọc và cỗ động

ĐỒNG-NAI VĂN-TẬP

nguyệt-san

NGUYỄN DU với Thè Dân Ca

của Thuần-Phong NGÔ-VĂN-PHÁT

DUYÊN KHỞI

Năm 1965, nhiều nước đã cử-hành lễ kỷ-niệm hai trăm năm sinh nhật NGUYỄN-DU. Nước Pháp cũng dành cho nhà Thơ Tiên-Điền một tấm lòng ngưỡng-mộ : trường Đại-học SORBONNE ở Paris, do cơ-quan Séminaire d'Etudes vietnamiennes, dưới sự điều-khiển của Giáo-sư Maurice DURAND, Giám-Đốc Thực-tập Cao-học (Ban 4, Ngữ-học Việt-Nam); đã làm một công-trình để tưởng-niệm, gọi là PROJET NGUYỄN-DU (Dự-án Nguyễn-Du), trong đó tập-hop nhiều bài khảo-luận của nhiều học-giả.

Thiên-tiêu-luận NGUYỄN-DU ET LA MÉTRIQUE POPULAIRE (Nguyễn-Du với thè dân-ca) nhưn vây đã chuyển đến DỰ-ÁN, gọi là để làm dạ một phần nhỏ-nhoi trong cuộc kỷ-niệm có tánh-cách quốc-tế ấy.

Trước khi DỰ-ÁN chào đời, Giáo-sư Maurice DURAND đã lia đời ngày 30 tháng 4 năm 1966, bỏ lại Việt-học, đệ-tử và thân-hữu của mình, không được bồn-thân hoàn-thành cuộc ấn-loát bộ sách để tưởng-niệm Nguyễn-Du. Giọt nước mắt chưa trào ra trên giấy trắng mực đen để « khóc người đời xưa », mà Ông đã vội ra người thiên-cõ !

DỰ-ÁN NGUYỄN-DU được Ông khởi công vào
mùa xuân năm 1964, mãi đến mùa thu năm 1966,
Ông đã qua đời, mới hoàn-thành và do TRƯỜNG
VIÊN-ĐÔNG BÁC-CỒ xuất bản thành bộ số LIX
dưới nhan đề :

MÉLANGES SUR NGUYỄN-DU

Nay bộ sách MÉLANGES SUR NGUYỄN-DU (Tap-luận về Nguyễn-Du) mới gửi tới đất nước của Nguyễn-Du, thi giáp một năm tròn, kể từ ngày Maurice DURAND vĩnh-biệt chúng ta. Bộ MÉLANGES là « nước mắt » của Maurice DURAND và văn-hữu tưởng-niệm Nguyễn-Du, thi thiên tiểu-luận NGUYỄN-DU VỚI THỂ DÂN-CA là một ngọn đèn lồng của người còn lại đốt dựng đến kề ra đi.

Saigon, ngày 30-4-1967
Thuần-Phong NGÔ-VĂN-PHÁT

Đã có những cuộc khảo-cứu về dân-ca, cố phân-tách con người trong đời sống tinh-cảm ở giữa một xã-hội phong-kiến và đứng trước thiên-nhiên, khi thì cấp-duoing cho con người, khi lại hăm-dọa. Có vài tác-giả đã thử làm nổi bật lên một ít phương-diện cơ-cấu của dân-ca, bằng cách nêu ra những nét đẹp thông-thường nhứt của bút-pháp, như là những từ-hoa. Ở dưới đáy những kho tàng văn-chương bao-la ấy, vẫn còn một dia-hạt chưa được biết đến, đó là phần thi-diệu với kỹ-thuật đặc-thù và chuyền-biến mà không được thiên-hạ chú ý đến, dấu cho từ khi dân-ca được đề cao chỉ những bây giờ. Chánh ngay nhơn-dân, là tác-giả nặc-danh đó, cũng dường như không biết được cách kiến-trúc của những câu thơ mà mình ca-hát say-sưa ; bởi vì nhơn-dân chỉ đặt ra câu hát của mình bằng cách túc-hứng, không ngờ có những qui-cù gắt-gao mà xưa nay chưa từng được thi-dàn nào lập thành qui-luật (1).

(1) Từ 1940, một số ít tác-giả đã có thử rút ra những qui-cù đó đồ theo hình dáng của thi-diệu Trung-Hoa, mà những qui-cù ấy tựa trung không đúng đáng với.

Những nhà nho, tuy đã từng ru-dỗ cảm-hứng của mình cùng một nhịp-diệu với nông-dân, cũng không thèm hạ-cố đến những điều-luật cẩn-bản ấy, không phải vì sự hiện-diện thường-xuyên của những điều-luật ấy không được phát lộ dưới con mắt thông-thái của họ, mà vốn bởi vì những điều-luật đó đã phát sanh ra từ thiên-tánh sáng-tạo của giống-nòi và cũng bởi vì những điều-luật ấy tự nó lập thành, trải qua một trường kinh-nghiệm lâu-dài hoàn-toàn của Việt-Nam, biệt-lập đối với thi-phái cổ-diễn Trung-Hoa.

Trong tập biên-khảo CA-DAO GIẢNG-LUẬN (1) của chúng tôi, chúng tôi đã từng trình bày tóm-tắt nhiều thể thơ với biến-thể trong cơ-cấu của dân-ca. Nhưng đó chẳng qua là một biểu-dồ khái-lược không thể cho thấy được tất cả phương-diện của một nghệ-thuật tinh-vi.

Để cho hiểu được vấn-dề của chúng ta thảo-luận, phận-sự chúng tôi là rút ra phần kỹ-thuật của dân-ca, ít nữa là dưới khía-cạnh thi-nghệ của NGUYỄN-DU, vì khuôn-khổ hạn-định của thiên khảo-luận này không tài nào thích-íng với một cuộc biên-khảo trọn dù.

THỂ DÂN-CA

Dân-ca, như tên nó đã chỉ, vốn phát-sanh do nhơn-dân và vì nhơn-dân ; nhơn-dân hát ngày và hát đêm, trong tất cả cảnh-huống của đời mình và ở khắp nơi nơi, từ cái nôi là nơi mới chào đời, cho đến nấm mồ là nơi mãn kiếp, trải qua bao nhiêu công-trường rộn-rip và bao nhiêu cảnh đồng thanh-u, dưới mặt trời nồng-nhiệt cũng như dưới vùng trăng đa tình, khi thi độc-chiếc, khi thi song-ca, khi lại hợp-xướng, đề ru ngủ đứa con trong hơi ấm-nồng của lòng mẹ, đề trao-dồi lời nguyễn ân-ái mới phát-sanh trong hồi ngày-ngất của những lúc say-sưa, đề vải bỏ những phiền-muộn vắn-vỡ trong cảnh thiên-nhiên man-má, cuối-cùng đề cầu-khấn thần-quyền cho được mưa thuận

(1) Báo Á-Châu, Sài-Gòn, 1958, tr. 10 và kế-tiếp.

gió hòa. Thứ văn-chương địa-phương đó, vừa là cảm-hứng và thanh-âm, vừa là thi-vị và âm-nhạc, muôn uốn-mình hòa theo các nhịp sống ấy, phải được uyển-chuyển diệu-kỳ, một thứ uyển-chuyển chỉ có được trong một thể-thơ đã dày kinh-nghiệm trải qua nhiều thế-kỷ.

Thể-thơ của dân-ca vốn khác hẳn với thể-thơ cỗ-diễn-Trung-Hoa, nhứt là với thể-thất-ngôn, là thể-thơ có 7 tiếng(1) mỗi câu, đặt theo một hệ-thống diệu và vẫn riêng biệt. Quả thật vậy, dân-ca Việt-Nam vốn đặt bằng những câu-thơ rất khác nhau và liên-kết khéo-léo. Trong đó, người ta thấy câu-thơ có ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám tiếng và có khi dài hơn nữa, hồn-hợp với nhau theo nhiều công-thức khác nhau, mà đây là những công-thức thông-thường hơn hết:

1)	Cây da cũ,	3
	Con yến rũ,	3
	Cây da tần,	3
	Bao nhiêu lá rụng, thương nồng bấy nhiêu,	8
2)	Trâu ăn lá nghĩa,	4
	Thuốc xà là tình,	4
	Đội ơn phụ-mẫu sanh minh dẽ thương.	8
3)	Cá bống đi tu,	4
	Cá thu nó khóc,	4
	Cá lóc nó râu,	4
	Phải chi ngoài biển có cầu,	6
	Anh ra đến đó giải sầu cho em.	8
4)	Anh tì cái phản anh,	5
	Chẳng thà ở lều tranh	5
	Như Thầy Tăng, Thầy Lộ,	5
	Cũng không ham-mộ	4
	Như Vương-Khai, Thạch-Sùng,	5
	Đạo người giữ vẹn, bần cùng sá bao.	8

(1) Xin cho chúng tôi được phép thích dùng tiếng tiếng (terme) hơn tiếng chun của la-tinh và tiếng văn của Pháp, mà nó khác hẳn, về mặt cấu-tạo.

5)	Quế càng già càng tốt,	5
	Mia càng đốt càng ngọt,	5
	Anh thương em đăng nghĩa vuông tròn	7
	Mấy sông cõng lội, mấy hòn cõng theo.	8
6)	Phải chi anh chưa vợ,	5
	Hãy còn nợ còn duyên,	5
	Em cũng cây yêng,	4
	Như thuyền cây lái;	4
	Ai ngờ phản trái	4
	Như lái nghịch chèo!	4
	Thôi anh hãy giữ lấy léo,	6
	Đừng ham thả lồng, hiềm-nghèo có khi.	8
7)	Minh-quản lường-lề tao phùng đĩ,	7
	Tài-tử giải-nhân tế-ngộ nan;	7
	Trời xui anh gặp bạn vàng,	6
	Một lời phải nghĩa ngàn vàng khó mua.	8

Nhưng mà công-thức phô-biến hơn hết thì gồm một chuỗi-thơ sáu và tám tiếng chen kẽ đều đều với nhau :

Lẩn-q-lo vừng quế soi thềm,	6
Hương đưa bát-ngát càng thêm bận lòng.	8
Đao vàng bỏ đầy kim-nhung,	6
Biết rằng quản-tử có dùng ta chặng?	8
Đèn tà thấp-thoáng bóng trăng,	6
Ai đem người ngọc thung-thăng chốn này?	8

Khi công-thức ấy rút gọn lại hình-thức đơn-giản hơn hết, thì công-thức hóa thành hình một-doi (một-liên) gồm một câu sáu tiếng và một câu tám tiếng :

Nhà Bè nước chảy chia hai,	6
Ai về Gia-Định, Đồng-Nai thì về.	8

Theo thuyết tổng-quát thì công-thức ấy vốn làm nền-tảng cho mọi dân-ca. Công-thức ấy thật vững-vàng trong cách cấu-tạo, dịu-dàng trong nếp vận-chuyển và có một

khả-năng diễn-dẠt cho đến nỗi những bức đại-diện gẮt-gao nhứt của thi-phái Trung-Hoa cũng phải chuộng nó hơn là thê-thức cỗ-diền của thơ bát-cú, đÊ dùng trong những tác-phẩm đại qui-mô, chẳng hạn như những tiỀu-thuyẾt bằng thơ loại ĐOẠN-TRƯỜNG TÂN-THANH của Nguyễn-Du.

Bởi vậy cho nên một điều lỢI-lẠC to lớn là đem giải-phẫu thê-thức bình-dân đó, giải-phẫu ngôn-từ đặc-biệt đó của thầy-tồ vÔ-danh, là bình-dân.

Vậy thì thê-thơ của dân-ca rút gọn lại có một đoạn hai câu thơ khác thê với nhau, mà *số tiếng, nhịp-điệu, thanh-điệu* và *vần-điệu* đặt theo những qui-luật đáp-ứng với những nhu-cầu của âm-nhạc và trí-huệ.

SỐ TIẾNG

Tiếng, trong thơ Việt-Nam, vốn là tương-dương với văn của Pháp, duy có điều này khác, là mỗi lời Việt đơn-âm, rút ra biệt-lập, đều làm được một tiếng có ý-nghĩa, riêng mình nó diễn ra một tư-tưởng, còn một lời Pháp thì có thê có một hay nhiều vần.

Vậy thì một liên tho bình-dân gồm hai câu tho chẵn : câu thứ nhứt sáu tiếng, là câu lục-ngoん, và câu thứ nhì tám tiếng, là câu bát-ngoん. Đối với mỗi câu tho, số tiếng cứ bắt di bắt dịch và cách đếm tiếng thật giản-dị khÔng gì bằng : quả thật vậy, cách đếm tiếng không hề làm cho ai sai-lầm, bởi lẽ tiếng Việt không từng biết những hiện-tượng phát-âm riêng biệt cho thi Pháp, là lược-âm, điệp-âm, phân-âm và hiệp-âm.

NHỊP-ĐIỆU

Người ta vốn biết là dân-ca đÊ dành hát. Đầu người ta làm thế nào, nó cũng phải đặt mình dưới một kỷ-luật với bài ca và cùng nhắm một mục-dịch, nó phải đáp-ứng lại những qui-luật tổng-quát của âm-vận, như vậy là của âm-nhạc. Trong âm-nhạc, chánh cái nhịp bảo-dám cho nhịp-điệu, là yêu-tố an-toàn, điều-hòa và vững-chãi ấy.

Trong thi-ca và đặc-biệt hơn nữa trong dân-ca, yêu-tố phân nhịp gọi là chỖ « đậu hơi » (nhịp), nó nhập vào tiếng nào là nơi dừng ý-nghĩa và ngưng giọng nói. Về phương-diện đó, câu tho đầu là lục-ngoん hay là bát-ngoん, cũng ngắt ra làm nhiều đoạn dài bằng nhau, mỗi đoạn hai tiếng. Đó có thê nói là phân đoạn theo cỗ-diền, bắt-buộc trên bình-diện âm-điệu :

*Trông trời, / trông nước, / trông mây. 2+2+2
Trông mưa, / trông gió, / trông ngày / trông đêm. (1)
2+2+2+2*

Trong công-thức phân ba 2+2+2 và phân tư 2+2+2+2 đó, nhịp (chỖ đậu hơi) được minh-định rõ-ràng, nó nhập vào tiếng chẵn, nó chỉ ở giữa câu tho những chỖ ngưng cần-thiết, là những chỖ giọng nói trì-huốn lại, khi cất lên cao, lúc hạ xuống thấp, đÊ rồi lấy tròn trở lại tiến lên trên đỉnh cao của một hơi ngâm thâm-trầm và đầm-đuối. Chánh tư-tưởng cũng trầm-lặng theo chon bước vận-hành âm-hưởng đó, thành ra ở đây nhịp đáp-ứng với hai nhu-cầu âm-vận và tâm-lý. Nhưng vì những điệu dân-ca vừa diễn-tả, vừa ôm sát nhiều thứ tình-tứ, nên cách cấu-tạo của câu tho không thể nào cứ cứng-rắn và bất di bất dịch mà khỏi thiệt-hại cho giá-trị tình-thần của lời ca. Nhờ cái nhịp có cường-độ và được di-dong, nên cách cấu-tạo câu tho uốn mỉnh theo chiều linh-động của tư-tưởng, theo lượn dιu-dàng của cảm-hứng và theo hơi lai-láng của huyền-nhạc. Trong mối tương-quan ấy, cái nhịp không bị bắt-buộc nữa, nó đã trở nên tùy-nghi và nhảy bỏ, bắt câu ở chỖ nào mà ý tho không đòi-hỏi. Chừng đó, nó không còn được mắt thấy nữa, tuy rằng nó vẫn còn tai nghe. Không thiếu gì những tι-dụ về những trường-hợp khiêm-khuyết ngoài mặt ấy :

(1) Chứng tôi dịch rất sát nguyên-bản để chứng tôi thử học lấy phần thê-thức.
(Lời chú trong bồn Pháp-văn)

Cô tay em trắng / như ngà,
Con mắt em liếc / như là dao cao.

Thay vì phân ba và bốn như cách phân nhịp cò-diễn, những câu thơ này lại phân đôi : $4 + 2$ và $4 + 4$, còn nhịp thì không được mắt thấy, mà vẫn được cảm thấy, khi đọc, và tố lộ, khi hát lên. Những nhịp đó có thể nói là bước choàn, vì giọng nói không ngừng tại đó khi đọc, như khi hát vậy : nó lướt qua.

Dưới đây là một trường-hợp, trong đó nhịp bị bỏ trọn và bước choàn rõ-ràng :

- 1) Thiên cao đã có thánh tri :
Người nhận-nghĩa / chẳng hàn vi bao giờ.
- 2) Chỉ bằng ruộng tốt, rừng xanh,
Vui cha, vui mẹ, vui anh em / nhà.
- 3) Của phi-nghĩa / có giàu đau,
Ở chèo ngay thật, giàu sang mới bền.

Ba nhịp sau này đó quả là đặc-biệt hi-hữu trong dân-ca, nó bị dời chỗ chỉ vì ý-nghĩa mà không vì thỏa-mản nhu-cầu thi-vị và âm-hưởng nào. Song cũng có những trường-hợp khác, cũng hiếm hoi như vậy, trong đó cách phân nhịp giữa câu thơ sáu tiếng được hợp lý hậu-thuẫn bằng phép đổi-ngẫu giũa hai vế :

Trên đồng cạn, / dưới đồng sâu,
Chồng bùa, vợ cấy, con trâu đi cày.

Phép đổi-ngẫu trong nội-bộ câu thơ tám tiếng có khi cũng biện-minh cho vị-trí của nhịp :

Trước sau một khúc dao ca,
Khi nhàn-hạ, / khi đàn hòa với nhau.

Trong lối sáu ngàn câu thơ chúng tôi đã tra-cứu, có chừng một chục trường-hợp dời nhịp được lọc ra ; tỳ-lệ ấy cho phép kết-luận rằng nhịp lẻ không thích-hợp với điệu-hát, mà nó làm rối nhịp-diệu và diệt-trừ âm-diệu.

Không thấy hoặc là thấy được, dài hay là ngắn, khi nào nhịp phản tại những chỗ quen, tại mấy tiếng chẵn, nó mới tạo được hiệu-năng âm-hưởng.

THANH-DIỆU

Câu thơ bình-dàn xây-dựng bằng một số tiếng nhất định và kết-cấu nhịp-nhàng, là có đủ khả-năng đáp-ứng lại những nhu-cầu chánh-yếu của thi-diệu. Nhưng muốn cho câu thơ có được một sở-năng âm-nhạc to lớn hơn, người ta thêm vào những yếu-tố mây-móc đó và vào nhơn-tố an-toàn đó, một yếu-tố bất ngờ, nó đem lại bền tai một thích-thú không ngừng đổi mới do cách phân-phối những chủ-âm (1) tùy theo nhịp-diệu của câu thơ, tùy theo vận-hành của lời hát.

Những chủ-âm của ta, nội-hữu có sáu, phân ra hai giọng : *giọng yếu* hay là *giọng thấp* (trầm) gồm tất cả những tiếng có dấu huyền (‘) hoặc không có dấu ; *giọng mạnh* hay là *giọng cao* (bồng) gồm tất cả những tiếng có dấu sắc (‘), dấu nặng (•), dấu hỏi (‘) và dấu ngã (˜). Hai giọng đó đối với câu thơ cũng như ngọn sóng và chén sóng đối với mặt biển. Không có sóng, là không có linh-dộng, là buồn-tẻ, vô-vị. Câu thơ, nói chung, và câu thơ bình-dàn, nói riêng, cũng y như vậy. Bởi vậy tiếng trong câu thơ vốn được sắp-đặt một cách thông-huệ, cũng như dáng đi của một lượn sóng, để hình-thành một lượn âm-ba với những giọng mạnh và giọng yếu chen kẽ đều-dặn với nhau. Đây là biểu-dồ hình-dung lượn âm-ba đó :

Câu lục-ngôn :	1	2	/	3	4	/	5	6
	—	B	—	T	—	B	(2)	
Câu bát-ngôn :	1	2	/	3	4	/	5	6
	—	B	—	T	—	B	—	B
							7	8

(1) Chủ-âm của chúng tôi vốn khác biệt với chủ-âm Pháp. Mỗi tiếng Việt đều có một dấu giọng : không có tiếng nào là không có giọng. Nó viết sao thì đọc vậy, không hề có thay khác mảy may. Vả lại, âm-lượng của nó không thấy rõ như trong tiếng La-tinh, nên vì vậy mà không gây ảnh-hưởng đến âm-diệu của nó.

(2) Nét ngón chỉ rằng tiếng đó được tự-do ; chữ B chỉ tiếng bình, và chữ T chỉ tiếng trắc.

Đậu lại hai biêu-đồ ấy, người ta sẽ có được khứ-myễn của những giọng uyển-chuyền của một nhạc-cú.

Và, về môn thi-pháp, đó là qui-luật tông-quát của thanh-diệu, duy có một ngoại-lệ cho tiếng thứ nhì như sau đây :

1) *Thẳng Cuội ngồi gốc cây đa,
Đè trâu ăn lúa gọi cha ôi ôi.*

2) *Cô ấy mà lấy anh này,
Chẳng phải đi cấy đi cày nữa đâu.*

Vả lại, cần nên chú ý rằng thanh-diệu bắt buộc đánh vào những tiếng chẵn, nghĩa là nơi nào phân nhịp. Cho nên hai yếu-tố này không thể phân-tách nhau ra, mà hiệp nhau tạo ra hiệu-năng âm-nhạc đến mức tối đa.

VẦN-DIỆU

Vần-diệu là một thành-phần của câu thơ cũng quan-yếu bằng nhịp-diệu, bởi hai chức-vụ của nó : nó phải bảo-dảm cho câu thơ có âm-hưởng và nhịp-nhàng. Nó đem đến cho tai nghe những hòa-âm ở cuối câu hay là ở giữa câu, đồng thời nó liên-kết các câu thơ lại. Tất cả vẫn náo cũng là đặt âm bình, chỉ có một ngoại-lệ (1); hoặc là nó đặt ở cuối-cùng, hoặc là nó đặt vào giữa câu thơ, một cách liên-tục, cho nên các câu thơ được mật-thiết niêm-kết với nhau bằng một thứ mối nối âm-ngữ sanh-tử !

- 1 *Đêm qua trời sáng rắng răm.*
- 2 *Anh đi qua cửa em nằm không yên.*
- 3 *Mê anh chẳng phải mê tiền,*
- 4 *Thấy anh lịch-sự có duyên dịu-dàng.*
- 5 *Thấy anh, em n'ững mơ-màng,*
- 6 *Tưởng rắng đây đầy phượng-hoàng kết-đôi.*

(1) Trong thơ thất-ngôn hay thơ thất-ngôn bát-ngôn hỗn-hợp, thì gieo vẫn trắc :

- *Gió mùa thu / mẹ ru / con ngủ.*
- *Năm canh chầy / thức dù / về năm.*
- *Trắng như bông / lòng không ưa chuộng.*
- *Đen tơ than hầm / lòng muối / dạ thương.*

Cần ghi nhận rằng tất cả câu thơ nào cũng đều chấm dứt bằng một *cú-cv-vận* và câu thơ bát-ngôn lại còn có thêm một *yêu-vận*, gieo ở tiếng thứ sáu, như vậy, nếu người ta xét năm câu thơ sau, thì vẫn gieo cặp ba-liên-tiếp :

Câu 2, 3 và 4 : *cú-cv-vận—cú-cv-vận—yêu-vận, liền nhau;*

Câu 4, 5 và 6 : *cú-cv-vận—cú-cv-vận—yêu-vận, liền nhau.*

Nhưng nếu xét riêng-rẽ từ liên-một, thì người ta sẽ có được công-thức bất-di bất-dịch này :

Câu 1 và 2 : *cú-cv-vận — yêu-vận — cú-cv-vận*

Câu 3 và 4 : *cú-cv-vận — yêu-vận — cú-cv-vận*

Câu 5 và 6 : *cú-cv-vận — yêu-vận — cú-cv-vận*

Cũng cần ghi-nhận thoáng qua rằng hệ-thống gieo vẫn này chỉ áp-dụng cho thơ lục-bát mà thôi; những thể thơ khác vốn có hệ-thống gieo vẫn khác.

Những qui-luật vừa trình-giải về số tiếng hạn-dịnh, nhịp-diệu, thanh-diệu và vẫn-diệu, tỏ ra như là gắt-gao đối với nhà thơ, nên người ta có quyền tự hỏi sao người bình-dân, dốt-dặt cán mai, lại tức-hứng được thành những bài hát vô vẫn đến mức toàn-thiện, khiến những đệ-tử nghiêm-khắc nhứt của phái Đường-thi cũng phải thán-phục. Ấy là bởi những qui-luật đó không phải độc-doán, mà trái lại, những qui-luật đó đã được xuất-kỳ bắt-ý đặt ngầm do lòng cảm-hứng sâu-xa, do những sự vận-hành tự-nhiên của tâm-hồn bình-dân, mà những qui-luật đó chẳng qua là diễn-dịch những ba-dộng một cách trung-thành. Qui-luật đó là kết-quả của đời sống tình-cảm trong môi-trường xã-hội và trong khung-cảnh thiên-nhiên, mà nó vốn mang lấy một ẩn-tượng sâu-dặm và hiền-nhiên. Vậy không có chi là ngạc-nhiên, nếu cô thôn-nữ, ngày-ngất vì thi-vị huê-tinh của cảnh đồng bát-ngát, và ông lái già, say-sưa trên nhịp-diệu mê-hồn của sóng nước, hát lên mỗi tương-tư và nỗi buồn thương nhớ theo một thể thơ mà họ không rõ luật-lệ thế nào. Cũng không có gì là ngạc-nhiên, nếu ông hoàng

thì-sĩ của chúng ta, Nguyễn-Du, đã gói mối thương-tâm của mình xuyên qua cuộc đời lưu-lạc dǎng-cay của Thúy-Kiều diễm-lệ, phô vào ngón đòn kỳ-diệu ấy của âm-nhạc bình-dân.



THỂ DÂN-CA

áp-dụng trong

ĐOẠN-TRƯỜNG TÂN-THANH

Câu thơ thất-ngôn Trung-Hoa đã từng trải qua thử-thách mà không thành-công, it ra là với VUONG-TUỜNG và LÂM-TUYỀN KÝ-NGÔ, chẳng phải vì tác-giả thấp-kém đối với công-tác, mà bởi vì thể thơ lẻ đó không thích-hợp với lối ký-thuật, vì nó rắn-rỏi thái quá. Đổi cùng, các môn-dò của phái Đường-thi phải nhận chịu chon-lý đó và đã thâu-nạp thể dân-ca cho những tác-phẩm dài hơi của họ, nhứt là cho tiêu-thuyết. Ngay hồi đầu thế-kỷ XIV, hai tiêu-thuyết khuyết-danh (1) đã chào đời và đã cống-hiến bằng-cớ không chối cãi được về những thành-công của lục-ngôn và bát-ngôn hồn-hợp. Chánh Nguyễn-Du cũng ý-thíc được khả-năng kỳ-diệu của thơ lục-bát và ra công xây-dụng trên cái sườn ấy tòa lâu-dài nguy-nga nhứt của văn-chương chúng ta, ĐOẠN-TRƯỜNG TÂN-THANH.

Không thể cãi-chối được rằng Nguyễn-Du là môn-dò hảo hạng bức nhứt của nhơn-dân trong công-tác làm thơ bình-dân, xét trong đường-hướng mà ông nghiêm-khắc tuân-thủ niêm-luật. Trong bộ tiêu-thuyết trên năm ngàn câu thơ của ông, đáng lẽ ông pha trộn nhiều thể thơ bình-dân theo kiểu những bài hát, ở trong đó, vì cầu-kỳ, những câu thơ khác thể với nhau đem pha-phách lẫn nhau để thay đổi giọng-diệu và nhịp-diệu. Nhưng ông đã chọn lấy thể thơ hồn-thành, là thể sáu tiếng với tám tiếng.

(1) Đây là những tiêu-thuyết : TRÈ CÓC và TRINH-THỦ.

dẽ cho thuận-nhứt, mà còn biết dùng một kỹ-thuật, diệu-kỹ để làm cho câu thơ dịu-dàng và linh-dộng.

Vì vậy, số tiếng vẫn không bao giờ đổi thay, nhưng câu thơ bên tai dường như khi dài, khi ngắn, là bởi cách phân nhịp và cách chuyển câu.

Dưới đây là một câu thơ bát-ngôn ngắn hơi bằng hai nhịp phân làm ba chặng, mà tai nghe thì dường như dài hơn là mắt thấy :

Một mình / lặng ngắm bóng nga,
Ròn đường gần / với nỗi xa / bời bời. 178 (1)

Trái lại, hai câu thơ khác liên-tiếp với nhau, không có một nhịp nội nào và nhứt là không có nhịp cuối câu, là nhịp thông thường phải ghi chô ngừng tại đây ; đọc hai câu đó, người ta có khuynh-hướng muốn cầm hai câu đó như là một vây :

Nghĩ cho khi gác viết kinh ➤
Với khi khỏi cửa dirt tình chẳng theo. 2368

Còn về *vần*, qui-luật vẫn được tôn-trọng không hề sai xuyền, ở giữa cũng như ở cuối câu thơ. Có khi có bỏ dấu huyền, có khi không có dấu nào hết, tiếng *vần* sắp đặt theo những qui-luật âm-thanh riêng biệt của *tôn-sur*, để góp công tạo ra không-khí cho những tinh-tiết của cốt truyện. Nhờ được dồi-dào, những *vần* ấy thông-truyền cho áng thơ một khả-năng âm-nhạc lớn-lao khiến cho những tay dân-ca cũng thán-phục. Tuy vậy, những ai phát-âm những *vần* cuối không đúng-dắn, vẫn có thể lượm ra được ít *vần* dường như là chướng tai :

1) Còn nhiều hướng thu về lâu, (2)
Duyên xưa đây-đan, phúc sau dồi-dào 2724

(1) Những thơ dân-chiếu của chúng tôi đều trích ở bộ sách TRADUCTION EN FRANÇAIS AVEC NOTES ET COMMENTAIRES DU KIỀU của Nguyễn-văn-Vinh, bốn Vinh-Bảo Thành-Sơn, Saigon, 1951.

(2) Trong bốn của Nguyễn-văn-Vinh, đây là tiếng « sau », bó điệp với *vần* lồng của câu kề. Chúng tôi xin đồng ý với Trần-Trọng-Kim và Bùi-Ký mà thích chọn tiếng « lâu » hơn.

2) Sắm sanh lẽ vật rước sang.
Xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi han. 1688

Nội-hữu có năm trường-hợp tương-tự như vậy, mà bốn là trường-hợp của văn *ang* và *an* (câu thơ 1688 trên đây và những câu 2000, 2458, 2966).

Nhưng văn chẳng qua là một trong ba yếu-tố âm-hưởng, nó không lấy làm quan trọng, bởi nhạc-tính của câu thơ không bị quá đỗi tồn-hại, khi nào vẫn không được thông. Hai yếu-tố khác, thanh-diệu và nhịp-diệu, quả nhiên đóng góp một phần to lớn hơn vào nhạc-tính của câu thơ, cho đến đỗi một yếu-tố này thay-dỗi là thay-dỗi luôn yếu-tố kia.

THANH-DIỆU

Khúc-tuyển thanh-diệu của câu thơ bình-dân được biểu-thị bằng công-thức :

B T B

Ít có khi nào công-thức ấy đổi thay, mà khi nó đổi thay thì tiếng thứ hai đổi ra giọng trắc :

T T B

Âm-hưởng tức thì bị gãy đỗ một cách tự-nhiên, cũng như chánh cái biểu-dồ bị bẻ gãy. Thi-sĩ nào có ý-tử cũng giữ chừng, không bẻ gãy khúc-tuyển đó, nếu chẳng phải vì một lý-do trọng-đai và nếu chẳng vì lợi-lạc được một hiệu-lực văn-chương tốt hơn. Nguyễn-Du là một trong những thi-sĩ chủ-trị được ngòi bút của mình và không hề làm điều gì mà không có lý-do thích-dáng. Nếu ông tự cho mình thoát luật, thì sự hi-sanh bao giờ cũng được biện-minh bằng một ngón bút-pháp tối-cần, hay bởi một nhu-cầu tâm-lý. Vì vậy mà ông không ngần-ngại trồi giọng bồng lên ở tiếng thứ hai của câu lục-ngôn, lúc Thúy-Kiều nghe kè thần-phận của nàng Đạm-Tiên bạc-mạng cất tiếng lên thán-oán :

Đau đớn thay ! / phận đàn-bà :
Lời rằng bạc mạng cũng là lời chung. 84

Giọng bồng cũng được thích chọn để phát lên một tiếng giận :

Sao chẳng biết / ý-tử gì ?
Cho chàng buồn-bã tội thì tại người. 1862

Trong trường-hợp này cũng như trong trường-hợp kia, tác-giả bày tỏ một sự ta-thán nhiệt-liệt và ông đã làm đúng vì chịu hi-sanh một giọng âm-thanh cho một giọng tâm-tình, bởi như vậy là bắt chước giọng nói của nhơn-vật trong tiểu-thuyết.

Người ta đã thấy ở chương thanh-diệu về tiếng thứ hai của câu lục-ngôn ; nó đã không được một lý-do chánh-dáng nào biện-minh mà còn gây thêm một xuất-luat khác nữa cho tiếng thứ tư của câu thơ bát-ngôn. Ở nơi Nguyễn-Du, trường-hợp xuất-luat đó không phải luôn luôn xảy đến một lượt cho hai tiếng của một câu thơ. Người ta còn tìm được ở nơi ông năm trường-hợp khác của tiếng thứ tư trong câu lục-ngôn :

- 1) Một nhìn mặt / càng thêm tươi,
Bên lời vạn phúc, bên lời hàn-huyền. 394
- 2) Càng trông mặt, / càng ngần-ngo,
Ruột tăm đỏi đoạn như lờ rối bời. 1819

Trong hai thí-dụ trên đây, nhịp-diệu bị bẻ gãy tinh cò, vì sự kiện đó, nó báo trước một cảnh-huống đặc-biệt, một biến-cố bất-ngờ. Trong thí-dụ thứ nhứt, đó là một cuộc tao-ngộ ngẫu-nhiên, tuy là rất ao-ước, và trong thí-dụ thứ nhì, thì là một cuộc trùng-phùng nghịch-cảnh và khốn-nàn. Ở thí-dụ thứ nhì này, giọng bình rất hạ của tiếng thứ tư dường như cụ-thể-hóa nỗi bi-thương sâu thẳm, mà tiếng thứ nhứt nhồi lại càng tăng-cường thêm lên ; ở thí-dụ thứ nhứt kia, nỗi vui mừng tràn-trề cũng ngẫu-nhiên như chánh sự xuất-luat và tiếng « mặt » lặp lại càng nhấn nỗi bật lên nỗi lai-láng tình-cảm.

- 3) Khi gió (1) gác, / khi trăng sân,
Bầu tiên chuốc rượu, câu thân nối thơ ;
 Khi hương sớm, / khi trà trưa,
Bàn vây điểm nước, đường tơ họa đàn. 1298

Trong đoạn này, sự xuất-luật còn lặp lại tiếng thứ nhứt trong hai liên thơ để nhấn nỗi lên tánh-cách trường-kỳ của những « cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm ». Ý-kien trường-kỳ ấy, cùng với cách xuất-luật ấy và cách điệp-ngữ ấy, còn thấy trở lại trong tỉ-dụ sau đây, trong khi lược-thuật những bước lưu-ly khồ-sở của Thúy-Kiều :

- Khi Vô-Tích, / khi Lâm-Truy,
Nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương. 2292

Tóm lại, Nguyễn-Du đã tư cho mình xuất-luật như thế chỉ là họa-hoàng mà thôi, những xuất-luật đó bắt buộc phải thêm mảnh-lực diễn-dạt tư-tưởng vào cho nhịp-điệu. Trong mười bảy trường-hop khác, ông còn cho can-thiệp thêm vào ngôn nghệ-thuật đặc-biệt của ông, đó là nghệ-thuật vận-dụng nhịp-điệu và đổi-ngẫu, như người ta sẽ thấy sau đây.

NHỊP-ĐIỆU

Những tỉ-dụ trước đây về thanh-điệu đã hiến được một ý-niệm, dẫu còn mơ-màng, của tài tự-chủ của thi-sĩ trong cách vận-dụng câu thơ bình-dân. Những tỉ-dụ tiếp theo sau đây sẽ xác-nhận bằng cách cụ-thể-hóa biệt-tài đó. Những thành-phần của câu-thơ, đặc-biệt là nhịp, đặt vào tay ông cũng như những phiếm dương-cầm dưới ngón tay của một Beethoven hay một Schubert. Nhịp chẳng những chi-phối sự điều-hòa của tiết-diệu, nó còn ẩn thêm động-lực cho câu thơ, làm cho câu thơ linh-hoạt lên, làm cho câu thơ sống-động dậy. Nó cung-cấp tiết-độ cho câu thơ bình-dân ; mà nó cung-cấp sanh-lực và một linh-hồn cho câu thơ của Nguyễn-Du. Từ yếu-tố an-toàn và âm-nhạc, dưới

ngọn bút thẳn-kỳ của thi-sĩ, nó biến thành yếu-tố bất ngờ và thẳm-mỹ. Bởi vậy nó ngao-du theo cánh thi-hứng của minh-sur và đến đâu nó ngự lại, là nó tạo ra một sanh-diễn : câu thơ dịu-dàng, rắn-rỏi, nhịp-điệu trầm-lặng vân vân, âm-hưởng lan-tràn bát-ngát. Đó là động-cơ của mọi động-tác và của mọi tư-tưởng. Nó điều-hòa câu chuyện và giải-tỏa cảm-tình. Đó là một cây chìa khóa kỳ-ảo.

Cứ di-dộng luôn luân, nên nó phá hủy khúc-tuyến âm-ba của câu thơ bình-dân, biến hình nó và đổi thay nó tùy theo ý muốn của nhà thơ : từ đó một nhịp-điệu mới mẻ nảy ra, khác hẳn với nhịp-điệu cổ-diễn.

Khi nó chiếm chỗ ở sau tiếng thứ nhứt để báo trước câu chuyện :

Rắng : / « Năm Gia-Tĩnh triều Minh, ... » 9

thường hơn nữa, là để khởi đầu một cuộc đối-thoại :

Rắng : / « Sao trong tiết Thanh-minh,... » 59

để bắt chước lời nói chuyện :

« Nay / mười bài mới, mới ra... » 203

để kêu gọi :

« Trời ! / làm chi cực bấy Trời !... » 659

và ít khi vì tiện-lợi cho bút-pháp :

Nàng / từ lánh gót vườn hoa,

Dường gần rừng tia, đường xa bụi hồng. 1926

« ... Biết / Từ là đặng anh-hùng... » 2455

Có khi nó dời về tiếng thứ năm cho tiện-lợi bút-pháp hay để chuẩn-bị một câu chuyện :

Chàng về xem ý-tú / nhà 1573

Rắng : / « Như hẵn có thể / thì ➔

Trăng hoa, song cũng thị-phi biết điều. » 1448

(1) Đây lại là một xuất-luật khác về tiếng thứ nhứt, vì tiện lợi cho bút-pháp.

Thường hơn hết nó ngự oai-vệ ở ngay giữa câu thơ, tại tiếng thứ ba; nó gây ra một xáo-trộn từ gốc chí rẽ, nó làm một cuộc cách-mạng con con : từ chẵn, nó trở nên lẻ và nó hủy bỏ hai chỗ quen của nó ở tiếng thứ hai và tiếng thứ tư : khúc-tuyến âm-ba của câu thơ nhường chỗ cho trực-tuyến của tư-tưởng vận-hành hai thi. Ở đây, Nguyễn-Du đã tách khỏi con đường của ca-sĩ bình-dân : vì tiêu-thuyết của ông để dành đọc chó không phải để hát, ông nắm lại những sáng-kiến của ông và để cho ngòi bút của ông tha-hồ phóng-tung. Rồi đó nhịp-diệu của thơ ông uốn chiều theo những khúc nỗi của câu chuyện và những khúc quanh của tư-tưởng. Nhờ vậy mà mảnh-lực của sự diễn-dát càng trở nên to lớn hơn.

Như vậy, nhịp giữa chia câu thơ lục-ngôn ra hai vế, với ba tiếng mỗi vế, và làm cho nó ra giọng tự nhiên của lời đối-dáp :

« Còn chi nữa / cánh hoa tàn ? ... » 2585

Về phương-diện này, nó diễn-tả :

một sự thán-oán :

Đau-đớn thay ! / Phận đàn-bà ! 83

một sự kêu-gọi :

Ôi ! Kim-Lang ! / Hồi Kim-Lang ! 755

Nó báo trước một cuộc đổi-thoại :

Tiêu-thư rằng : « Ý trong lời,
Rắp đem mang bạc xin nhờ cửa không. » 1910

Nó gach nhấn một ý-kiến quan-trọng :

Mười lăm năm / bấy nhiêu lần,
Làm gương cho khách hòng quần thử soi. » 2644

Nó thuật lại một sự-kiện :

Sang nhà cha / tới trung-đường. 1673

Như vậy, phân nhịp giữa là xóa bỏ nhịp thứ nhì cõi điền, như người ta vừa mới xem thấy trong những tì-du trước đây và trong tì-dụ này nữa :

Rằng : / « Sao nói lạ lùng thay ? ... » 1321

Trong câu thơ bát-ngôn, nhịp cũng di-động như trong câu thơ lục-ngôn và liên-tục chiếm những chỗ :

tiếng thứ nhứt để trao đổi một lời nói (1) hay để liệt-kê :

Rằng : / « Tài nên trọng, mà tình nên thương » 1900

Phát-tiền thảm lắp sầu vùi,

Ngày / pho thủ-tự, / đêm / nỗi tâm-kinh. 1930

tiếng thứ ba để phúc-dáp hay liệt-kê :

Hồi quê, rằng : / huyện Lâm-Thanh, cũng gần 626

Được lời như cởi tấm lòng,

Giở kim-thoa / với khăn hồng trao tay. 354

để thâu hút chú-ý của độc-giả :

Giường cao rút ngược dây oan,

Dẫu là đá / cũng nát gan, lọ người. 594

tiếng thứ năm để gạch nhấn một chi-tiết và để đổi-chiếu với cái nhịp ở tiếng thứ nhứt :

Như chàng có vũng tay co,
Mười phần cũng đắp-diếm / cho một vài. 1348

« Chày sương chưa nén cầu Lam,
Sợ / lẩn-khân quá, ra / sờm-sờ chăng. » (2) 458

và tiếng thứ bảy để diễn-dịch một nỗi khổ-tâm :

— Những điều trông thấy / mà đau-đớn / lòng 4

— Nỗi lòng / càng nghĩ, / càng cay-đắng / lòng. 1870

— Tài-tình / chỉ lầm / cho trời đất / ghen. 2154

(1) Cũng như câu hát này :

Bảy giờ anh bắt tay nàng :

Hồi : / sao lá ngọc, cành vàng xa nhau ?

(2) X. & trên, câu 1930.

Có khi, hễ một nhịp dời chỗ, là nó kéo theo nhiều nhịp khác, rồi câu thơ bị cắt ra nhiều đoạn :

Dấu xe ngựa / đã / rêu lờ mờ / xanh.

72

Chỗ cắt đoạn, vì nhiều, nên làm ra khô độc và như vậy diễn-dịch được một cách cù-thể những nỗi khóc nó giày xéo tâm-tư của nhơn-vật trong truyện : một mồi buồn man-mác lan ra, và người đọc vì ngây-ngất bởi nhịp-diệu lạ-lùng, cũng chia-sẻ với (1).

Ở nơi Nguyễn-Du, sự di-dộng của nhịp cũng được đẩy xa như trong dân-ca. Nó xóa bỏ dấu-vít của phần cuối câu thơ, bằng cách hoặc là đặt một tiếng liên-tự làm mối nối (2), hoặc là đặt cả một câu thơ làm mối nối, hay là bằng cách sắp nhiều câu thơ tiếp nối với nhau, hầu làm ra một đoạn thơ gồm hai liên.

Trong lời trăn-tinh của Hoạn-Tho tự bào-chữa mình trước triều-định của Từ-Hải, nhịp chỉ vừa thấy được, trong lúc tiếng liên-tự « với » liên-kết câu thơ thứ nhứt cùng câu thơ thứ nhì :

Nghĩ cho khi gác viết kinh →
Với khi khỏi cửa dứt tịnh chẳng theo,
Lòng riêng, riêng cũng kinh yêu,
Chồng chung ai dẽ ai chiều cho ai ? (3)

2370

Trong trường-hợp trái-ngược lại thì nhịp cuối chặn đứng rõ-rệt câu thơ lục-ngôn và cắt liên thơ làm ra hai câu độc-lập với nhau (4) về ý-nghĩa :

Nàng rằng : « Nhờ cây uy-linh,
Hãy xin báo-đáp ân-tình cho phu ;

(1) Chúng tôi đã có lược ra được 4 câu tương-tự như vậy : số 66, 1930, 2612, 3026.

(2) X. ở trên nữa, câu 1448, trong đó tiếng liên-tự « thì » dùng làm mối liên-lạc giữa hai câu thơ, tr. 19.

(3) X. thêm những đoạn thơ : 371 — 374, 2221 — 2224, 2756 — 2762, 2783 — 2786 và x. ở trên nữa, dân-ca, tr. 10.

(4) X. thêm những câu thơ 977, 2047, 2377.

Báo án rồi sẽ trả thù. » /

Từ rằng : « Việc ấy để cho mặc nàng. »

2324

Trong tất cả các vị-trí của nhịp có thể chiếm lấy trong câu thơ bát-ngôn, vị-trí lộ-liều hơn hết mà cũng là hảo-hạng hơn hết, ở ngay chính giữa, tại điểm huyệt hiềm yếu của câu thơ. Nó ngắt câu thơ ra hai vế, mỗi vế bốn tiếng :

Những điều trông thấy / mà đau-dớn lòng.

Nhưng ở đây nó không tỏ ra nhiều giọng đổi thay bằng như trong câu thơ lục-ngôn. Đây chẳng qua là vì lý-do âm-thanh mà nó tạo ra một chỗ ngừng cho tiếng nói.

Dẫu sao, trong hai thể thơ bình-dàn (lục-ngôn và bát-ngôn), hai vế đặt đối-diện với nhau tại chỗ nhịp giữa, làm mường-tượng như là những cặp thơ Trung-Hoa, những câu đối-liên và nhứt là cái thế dương-dối trong tồ-chức vật-chất trong đời sống nhơn-dân. Trong những điều-kiện này, nhà thơ nào xứng-dáng với danh-nghĩa đó, sẽ tỏ ra kém cỏi trong tài-nghệ, nếu mình không lẩn mình vào pháp hi-ngữ trí-huệ ấy của phương-pháp đối-ngẫu, là phương-pháp hằng được thông-dụng. Đối với Nguyễn-Du, pháp hi-ngữ chẳng phải là khó-khăn, nên hễ ông dời nhịp là phải nói rằng chỉ vì thích-thú. Bởi vậy, khi ông cho đối-diện hai chị em, Thúy-Kiều và Thúy-Vân, ông liền đặt song song những nét duyên-dáng nhứt, cân đều ở hai nàng :

Mai cốt-cách, / tuyết tình-thần,
Một người một vế, / mười phân vẹn mười.

18

Nhờ ở cách di-dộng của nhịp, mà giá-trị tương-dối được cầm cân đúng mức, nên Nguyễn-Du, vốn là nhạc-sĩ, truyền vào câu thơ của mình một nhạc-tính đặc-biệt ; nhịp-diệu của ông tạo ra, ôm sát nhịp vận-hành của tư-tưởng và nhịp diễn-tiễn của cốt truyện. Nó trợ-giúp một nghệ-thuật khác nữa : nghệ-thuật đối-ngẫu, là nghệ-thuật vốn yểm-trợ nó.

ĐỐI-NGẦU

Câu thơ bình-dân đã không được mấy nhà nho đào-luyện ở phái Đường-luật đánh giá đúng mức, vì nó không bị ràng-buộc bởi một qui-luật về đối-ngẫu cũng như câu thơ Trung-Hoa trong thể thơ thất-ngôn bát-cú. Quả vậy, pháp đối-ngẫu không hề có dự-dịnh trong thơ bình-dân và chẳng bao giờ có bó-buộc. Đó là hoàn-toàn tùy nơi nhà làm thơ áp-dụng nó hay không. Và chánh chỗ đó là tiêu-chuẩn của tài-nghệ.

Dầu sao, khẳng-dịnh rằng pháp đối-ngẫu hoàn-toàn vắng mặt trong dân-ca, là không đúng, vì nó vốn áp-dụng tùy theo sở-thích bình-dân. Một chàng trai tơ với một cô gái son trẻ mặt bắt mặt, mỗi người trên thuyền mình, cùng chèo song hành trên một dòng sông ân-ái dưới ánh mắt mê-hồn của chị Hằng làm mối-lái ; họ hiến dung hình ảnh cụ-thể của một cuộc đối-ngẫu tình-duyên và văn-nghệ, dầu rằng họ là hai tâm-hồn xa lạ do cuộc ngẫu-nhĩ dắt-diu đặt vào một con đường. Chánh họ cũng nhận-dịnh rõ tình-cảnh của họ vậy :

Vầng trăng ai sẽ làm đôi ?

Đường trần ai vẽ ngược xuôi / hời chàng ?

Đó, họ tự so-sánh với hai mảnh trăng mà tình-cờ xít gần lại rồi lại xa nhau đi. Họ cũng ví như hai đường thẳng song-hành do tay tình-duyên vẽ ra mà không có hi-vọng hội-ngộ. Cho nên họ phân tay nhau, mỗi đàng nắm lấy nỗi cõi đơn của mình và cùng nhau nói câu vĩnh-biệt một cách trào-phúng :

Chồng gì anh ? / vợ gì tôi ?

Chẳng qua là cái nợ đời chi đây !

Một người một nợ cầm tay :

Đời xưa nợ vợ ; / đời nay nợ chồng !

Hai câu hát đó hiến cho hai tỉ-dụ đối-ngẫu diền-hình : trong tỉ-dụ thứ nhứt, hai câu thơ đặt song song (1), mà

(1) Đối song quan.

hai tiếng sau cùng của câu thứ nhì không được kẽ vào nội cuộc, nó thêm vào câu thơ như để vuốt đuôi, cũng như những chữ nhạc cuối-cùng của một câu nhạc. Pháp đối-ngẫu trong trường-hợp thứ nhì không đặt đối-chieu hai câu thơ nữa, mà đặt đối-chieu hai vế với nhau (1). Ở đây tiếng đối với tiếng, ý đối với ý ở trong nội bộ mỗi câu thơ, không sai chich. Rồi sự tương-quan đó để lộ lên vai tuồng lợi-lạc của cách phân nhịp giữa.

Nhưng cương-vực của pháp đối-ngẫu bình-dân không những giới-hạn trong nội-bộ một câu thơ (1) hay giữa hai câu thơ (2), nó còn tràn qua một đoạn gồm hai và ba liên thơ nữa, trong một cuộc đối-đáp, như sau đây chẳng hạn :

— Bây giờ mận mới hỏi đào :

Vườn hồng đã có ai vào hay chưa ?

— Mận hỏi thì đào xin thưa :

Vườn hồng có lối, nhưng chưa ai vào.

hay là trong lời hát độc-chiec này :

Ngày đi, trúc chửa mọc măng,

Ngày về, trúc đã cao bằng ngọn tre ;

Ngày đi, lúa chửa chia vè,

Ngày về, lúa đã đỗ hoe ngoài đồng ;

Ngày đi, em chửa có chồng,

Ngày về em đã con bồng, con mang.

Những câu đối trong dân-ca vốn là một thật-trạng cụ-thể và hấp-dẫn. Pháp đối-ngẫu đó tương xứng với thi-pháp Trung-Hoa, nhưng nó được trôi hơn nhờ ở tánh-cách hiện-thật linh-động của nó. Nguyễn-Du không phải không biết vậy, vì ông không bỏ qua một cơ-hội nào để say-sưa dẫn mình vào những ngón bút pháp ấy, đầy tết-nhị và duyên-vị. Ở nơi ông, pháp đối-ngẫu cũng biến-hóa như nhịp-diệu vậy. Hai nhơn-tổ ấy vẫn đi cặp-kè nhau và hình-thành một toàn bộ mê-hồn, nó đặt ĐOẠN-TRƯỜNG TÂN-THANH trên ngai vàng không thể bị tranh-

(1) Đối trung-cú (Lời chú mới thêm lúc Việt-dịch).

(2) Đối song quan.

giành và không hề bị tranh-giành trong thi-pháp chúng ta. Quả thật như vậy, khi cái nhịp cắt câu thơ ra làm hai vế, một liên thơ ra hai câu và một đoạn ra hai liên, là nó đặt đối-diện với nhau hai yếu-tố, đối chơi nhau, tiếp nối nhau, bồ-sung nhau, tùy thuộc nhau hay là chống-đối nhau, vì hai yếu-tố đó đương đối thấy rõ và giống nhau trong thể-tài. Nó có gan dám bẽ gãy nhịp-diệu. Pháp đối-ngẫu lặp nhịp-diệu trở lại, vừa cải thiện nhịp-diệu, vừa nung nó đến mức toàn-hảo.

Pháp đối-ngẫu mà trên kia người ta đã thấy hai tí-dụ trong một câu lục-ngôn và một câu bát-ngôn, thật là giản-dị không làm ngán ai. Thật vậy, nó đặt ráp lại hai vế thơ giống nhau về thể-thức và nhứt là nội-dung; nó chỉ đóng vai tuồng liệt-ké đơn-giản: 3+3. Người ta đếm được ba mươi trường-hợp như vậy trong ĐOẠN-TRƯỜNG TÂN-THANH, mà sau đây là một ít tí-dụ (1), trong đó được trình-bày bên cạnh nhau những chi-tiết của một gương mặt, một động-tác và một tâm-tư :

- *Làn thu-thủy, / nét xuân-sơn.* 25
- *Khi tựa gối, / khi cúi đầu.* 487
- *Thương vì hạnh, / trọng vì tài.* 1469

Pháp đối-ngẫu khó thật-hiện bức-nhứt là pháp đối trong đó hai vế bồ-túc nhau trong ý-tú. Chỉ có mười trường-hợp trong đó được đặt đương-đối nhau hoặc là những sự-kiện, hoặc là những tình-tú, mà đây là những trường-hợp diễn-hình hơn hết (2) :

- *Bao nhiêu cửa, / mấy ngày đăng.* 2817
- *Đau đói đoạn, / ngắt đối hồi.* 2797

Cuối-cùng, pháp đối-ngẫu khó hơn hết, đặt đối-lập hai vế nghịch ý với nhau dễ chỉ-trích hay ký-thuật :

(1) X. câu số 17, 149, 163, 189, 251, 577, 583, 837, 945, 1213, 1295, 1297, 1569, 1685, 1749, 1915, 2005, 2211, 2253, 2291, 2305, 2483, 2521, 2665, 2667, 2841, 2845, 3189, 3223.

(2) X. câu số 2271, 2579, 2815, 2881, 2901, 3117, 3139, 3243.

- *Nhé như bắc, / nặng như chí.*
- *Người một nơi, / hỏi một nơi.*

1879
2829

Vậy thi pháp đối-ngẫu trong câu lục-ngôn được đặc-thể là nhờ có đương-đối của hai vế. Song cách phân nhịp giữa là một sự-kiện ngẫu-nhiên, do ý tác-giả muôn, trái với thói thường. Tuy nhiên, nếu những nhịp qui-định được đặt đúng theo công-thức thông-thường 2+2+2, thì phần đối-ngẫu (1) có thể sắp thành hai tiếng một cặp, theo một phương-pháp khác nữa, mà giản-dị hơn, và đây là một cách kẽ-lề :

- *Này chồng, / này mẹ, / này cha.* 2981
- *Tôi đòi phách lạc, / hồn bay.* 1651
- *Hoa cười, / ngọc thốt, / đoàn-trang.* 2f

Nhưng không còn kẽ-lề đó nữa, nếu hai yếu-tố ở hai đầu được đối với nhau; yếu-tố ở giữa nối liền hai yếu-tố ấy trong điều-kiện đó, làm như một thứ bảng lề, theo ngôn-từ thi-phụ của ta, là một gối hạc :

- *Vinh-hoa / bô lúc / phong-trần.* 2287

Dẫu cho ở vị-trí nào, nhịp-truyền cho câu thơ lục-ngôn một sức vận-hành rất biến-chuyển, nó thông-diễn sự tiến-triển của tiểu-thuyết một cách cu-thể và nó phỏng đại ra những ba-dộng của tâm-hồn. Chức-vụ quan-trọng của nó sẽ hiện rõ hơn trong câu thơ bát-ngôn, dưới ngòi bút tài-tinh của minh-sư.

Ở trên kia người ta đã thấy rằng nhịp giữa của câu thơ bát-ngôn phân nó ra hai vế, mỗi vế bốn tiếng và nhịp bìa, hai bên cạnh lại chia mỗi vế làm hai yếu-tố, mỗi yếu-tố hai tiếng : 2 + 2 + 2 + 2. Như vậy câu bát-ngôn có thể cắt ra làm bốn đoạn để cho nhà thơ ký-tài sắp-đặt theo thi-hứng, tùy nhịp-nhàng của tâm-tinh và tùy nhịp-diệu của cốt truyện.

(1) Tiểu-tiết (Lời chú mới thêm lúc Việt-dịch).

Tâm-tinh và cốt truyện, đó là hai nhơn-tổ to lớn của thi-tho, nó huy-dộng cả hai yếu-tổ của nhịp-diệu : thanh và nhứt là nhịp.

• Vậy nhịp giữa đặt đối-diện hai vế đối nhau, hoặc là dựa kề với nhau :

Thoi vàng-vó rắc, / tro tiền-giấy bay.

50

hoặc là bồ-túc với nhau :

Làm chi lỡ nhịp / cho đòn ngang cung ?

1460

hoặc là phản-nghịch với nhau :

Dồn ngồi chẳng tiện, / dứt về chốn khong.

166

Ất người ta đã nhận thấy rằng hai nhịp bìa đã bị hủy bỏ rõ-ràng trong câu thơ 50 : hát lên hay đọc lên, tiếng nói không ngừng tại đó ; nhưng nó lướt trườn qua, trong câu thơ 1460 và 166, trong đó nhịp bìa có tánh-cách choàn qua.

Nhưng hễ tất cả mấy nhịp đều giành lấy giá-trị đầy đủ, thì cả bốn yếu-tổ đều đối với nhau :

Giọt dài, / giọt ngắn, / chén đầy, / chén voi.

1840

Tuy nhiên, trong một câu thơ phân tư, ba nhịp không phải có giá-trị đồng nhau ; nhịp giữa hầu như luôn luôn quan-trọng ; đó là nhịp chánh rồi, bởi nó hết sức chặn đứng vừa ý-tử, vừa tiếng nói ở tiếng thứ tư ; hai nhịp bìa thì đồng vai tuồng phụ-thuộc, về mặt âm-thanh hơn mặt tâm-tư. Đó là trường-hợp của câu thơ 1460 và 166 trên đây và cũng là trường-hợp của câu thơ sau đây :

Tờ thay chạy thẳng đến nơi,

Toi-bời / tưới lửa, / tìm người / lao-xao.

1656



Trong câu bát-ngôn này, pháp đối-ngẫu quả là **cực-kỳ táo-bạo** và **đặc-sắc độc-đáo** trong tư-thế của nó. Thật vậy,

tuy số tiếng trong hai vế vẫn y như nhau, tuy sự tương-dối vẫn hoàn-toàn giữa, một mặt, những nhịp phụ và mặt khác, những âm-diệu hợp-lệ, và cuối-cùng tuy sự đương-dối của sự việc cũng không có chỗ chê, song có xảy ra một hiện-tượng phi-thường. Đó là các tiếng trong hai vế đối-chọi đặt đảo-lộn, trật-tự hữu lý cũng đảo-ngược và tinh-thể đảo-trang này gây ra tình-thể đối-ngẫu. Vì vậy, hai vế ở giữa câu, ngăn-cách với nhau vì nhịp chánh, đã đối-ngẫu với nhau :

tưới lửa, / tìm người

và hai vế cực-doan cũng tương-dối với nhau :

Toi-bời / . . . / lao-xao.

Đó là phương-pháp đối-ngẫu vì đảo-trang. Sự đảo-ngược vật-chất này, sự xáo-trộn trật-tự hữu lý này diễn-dịch một cách cu-thể nỗi bấn-loạn tâm-lý, mối sơ-điển của nhơn-vật. Loại hành-văn đó đòi hỏi một công-phu rất cần-cù, khiến sao cho dừng đê hiện dấu vิต mà Giữa. Chừng nào lỗi hành-văn ấy trở nên giản-dị, thì chừng đó công-phu sẽ ít nhọc-nhắn hơn, mà nó huờn trả cho câu thơ tất cả vẻ tự-nhiên và tất cả tánh lưu-loát. Chừng đó, pháp đối-ngẫu (1) đặt-dê như vầy :

hoặc là giữa hai vế giữa :

Những lá trộm dấu, / thầm yêu chốc mòng.

158

hoặc là giữa hai vế hai đầu :

Chữ tâm kia mới (2) / bằng ba chữ tài.

3252

Pháp đối-ngẫu đã trở nên kỳ-diệu và tạo cho một nhịp-diệu khác thường, do cái nhịp di-dộng. Nhịp này, thường lệ là chẵn, ở đây lại trở thành lẻ và đoạn câu thơ bát-ngôn ra ba vế dài ngắn không đồng : hai vế đầu có ba

(1) Tiêu đối (Lời chú mới thêm lúc Việt-dịch).

(2) Nhịp này phân tách tiếng thứ ba, « kia », mới đúng với nhu-cầu ý thơ. (Lời chú này không có ghi trong bôa Pháp-văn mà mới âm vào đây, trong khi phiên-dịch. Sài-gòn, ngày 4-4-1966).

tiếng mỗi vế còn về cuối-cùng chỉ có hai tiếng, theo công-thức : 3+3+2.

Dĩa dầu voi, / nước mắt đầy / năm canh. 1884

Thật sự thì đây là một câu thơ lục-ngôn với nhịp giữa cùng hai vế đối, còn vế sau cùng chỉ vuốt đuôi câu thơ bằng cách tiếp hơi.

Nhưng công-thức 3+3+2 cũng có thể đảo-lộn để trở thành 2+3+3, nếu nhịp lại dời đổi vị-trí :

Mười phần / cũng đắp-diểm / cho một-vài. 1348

Đó cũng là một thứ lục-ngôn với một nhịp giữa cùng hai vế đối nữa.

Nhưng câu bát-ngôn sẽ thay đổi cơ-cấu và uốn-éo theo một nhịp-nhàng khác nữa, nếu cách phân ba tạo với vế giữa một gối hạc, một mối liên-lạc giữa hai vế cực-doan dương-dối. Cơ-cấu của câu thơ sẽ là : 3+2+3. Có lẽ cơ-cấu này khó thật-hiện nhứt, nên vị minh-sư chỉ xây-dựng được cò năm câu thơ loại này (1) mà thôi, như đây là một :

Duyên đối-lứa / cũng là / duyên bạn-bày. 3226

Chánh cái gối hạc cũng có thể rút ngắn lại ; nó sẽ gồm có một tiếng mà thôi, mà chung quanh đó xây chuyền hai yếu-tố dương-dối trong hệ-thống phân tư : 1+3+1+3

Rằng : / « Vàng lệnh-chỉ / rước / chầu vu-qui ». 2264

Người ta đã thấy dai-thể cơ-bồn của câu-thơ lục-bát đã trải qua nhiều biến-dổi rất đặc-thể do ở sự can-thiệp của nhơn-tổ nhịp-diệu, chánh là cái nhịp, nhờ nó di-động mà hình-thể âm-thanh nỗi bật lên, luôn luôn biến-hóa, và giúp cho trong nội-bộ câu thơ có đối-ngẫu, lợi-lạc cho ý-tử câu thơ.

Nhưng nhà thơ không ưng hạn-cuộc những khả-năng của mình ở trong khuôn-khổ của một câu thơ riêng-re ;

(1) Câu số 492, 1268, 1970, 3244.

gặp cơ-hội thứ nhứt là nhả thơ liền để lan-tràn khả-năng mình qua tất cả các liên-thơ. Cho nên nhà thơ rất thường đặt tương-dối hai câu thơ liên-tiếp (1) hay là cả hai liên-thơ kế-tục (2). Như vậy là một sự tương-dối ý-tư được hậu-thuẫn bằng một sự tương-dối thể-thức ; đó cũng là một sự tương-dối về nhịp, về và cả những câu thơ nguyên-vẹn. Những tỉ-du loại này không thiếu gì :

Hương càng đượm, / lửa càng nồng,

Càng xôi vẻ ngọc, / càng lồng màu sen. 1384

Trong đó có hai pháp đối-ngẫu, ở trong nội-bộ mỗi câu thơ, về một phương-diện :

Hương càng đượm, / lửa càng nồng,

và : Càng xôi vẻ ngọc, / càng lồng màu sen.

và về phương-diện khác, ở giữa hai câu thơ, mặc dầu số tiếng không đều-dồng :

Hương càng đượm / càng xôi vẻ ngọc,

và : Lửa càng nồng / càng lồng màu sen.

Nói đúng hơn, thi pháp đối-ngẫu đó là pháp đối-ngẫu của vế thơ, ở giữa một câu thơ và ở giữa hai câu thơ liên-tiếp. Những sự tương-dối của các vế không được hoàn-toàn, bởi vì các vế dương-dối không đồng một số tiếng với nhau. Sau đây là những vế đối có ba tiếng mỗi vế, trong hai câu thơ khác nhau :

Bắt phong-trần / phải phong-trần,

Cho thanh-cao / mới được / phần thanh-cao 3244

Như vậy, một dạng thì :

Bắt phong-trần / phải phong-trần,

và : Cho thanh-cao / phần thanh-cao,
còn dạng khác lại :

(1) Đối song quan.

(2) Đối cách cũ. (Lời chú mới thêm lúc Việt-dịch).

còn dang khác :

câu thơ e / câu thơ f

Ba đoạn thơ mới vừa kể trên đây đã trình-bày một bảng tổng-ước của cơ-cấu căn-bồn của thơ bình-dân với hai yếu-tố chánh-yếu : nhịp và đối. Hai nhọn-tố này của ý-tứ và bút-pháp, sắp-đặt khéo-léo không tài nào sánh-kịp, đã góp công làm cho kiến-cố và điểm-xuyết thêm tòa lâu-dài văn-chương tuyệt-hảo của chúng ta, là ĐOẠN-TRƯỜNG TÂN-THANH, mà hai nhọn-tố ấy là nòng-cốt và trang-sức.

KẾT-LUẬN

Nhọn-dân đã trui-rèn câu thơ lục-bát. Nguyễn-Du đã tô-diểm câu thơ lục-bát. Câu thơ lục-bát đã từng chịu thử-thách thành-công trải qua nhiều thế-hệ lâu dài. Với những qui-luật không kém gì niêm-luật cổ-diễn Trung-Hoa, câu thơ lục-bát đã giúp được tâm-tinh nảy-nở bằng cách diễn-dịch trung-thật mỗi ba-động tể-nhị của tâm-hồn và những biến-chuyển của thiên-nhiên. Sau bao nhiêu áp-dụng khẩu-truyền, câu thơ lục-bát đã được vinh-hạnh sử-dụng tay ông hoàng của thi-sĩ chúng ta và, dưới ngòi bút phách-lực và sáng-tạo của ông, sở nǎng sở đắc của câu thơ lục-bát được xác-nhận một cách công-khai và vέ-vang đối với những tác-phẩm dài hơi, nhứt là đối với tiểu-thuyết. Xét mỗi tương-quan ấy, thì câu thơ lục-bát đã tiến xa khỏi thể thơ Trung-Hoa, là thể thơ đã từng cùng nó chen vai thích cảnh trải qua bao nhiêu thế-kỷ rồi. Đối cùng, công-luận đã phải hạ minh công-nhận chon-lý ấy, vì chánh những mòn-dồ trung-thành của thi-phái Trung-Hoa đã phải bắt buộc vận-dụng diệu nói-bình-dân ấy như là một lợi-khi duy-nhứt cho những sản-phẩm văn-chương quan-trọng của mình. Nguyễn-Du là một trong những tay thơ tiền-phuông đã lợi-dụng lợi-khi kỵ-tuyệt đó được thắng-lợi lớn-lao, đến đối vi tôn-sư cổ-diễn đã sang-sẻ cho thể dân-ca những sự vinh-hiển của mình.

Nhưng người ta không thể tránh khỏi bất-công mà khẳng-nhận rằng Nguyễn-Du là nhà tiên-phong đã áp-dụng câu thơ bình-dân trong tiểu-thuyết và là một nghệ-sĩ độc-nhứt của thể thơ bình-dân.

Muốn có được một khái-niệm rộng-rãi về những khả-năng khǎ-dắc của thể dân-ca đã thật-hiện được trong những tiểu-thuyết được tra-chuộng nhứt, điều lợi-lạc là nên liếc mắt rǎo qua toàn-dồ văn-chương kể từ thế-kỷ XIV dĩ chí thời-kỳ cực thịnh của thi-pháp ta, thời-kỳ Nguyễn-Du. Chúng ta sẽ liếc qua mau lẹ hai yếu-tố chánh-yếu, nhịp và đối, trong những tiểu-thuyết bằng thơ của ta.

Trong TRÊ CÓC :

Nhip lẻ và đối trung-cú đồng-thời :

*Cho đồng đối tụng hai bên,
Có bên bị, / có bên nguyên mới tường.*

Đối trung-cú và đối song-quan :

*Quan cứ lệnh, / lính cứ truyền,
Đã ngây cõ buộc, / lại đêm chân cùm.*

Tiêu-đối :

*Éch rǎng : « Đồng trăng / nước trong,
Tôi đây tiếng cả, / nhà không có gì ?*

Trong một truyện ngu-ngôn khác, TRỊNH-THỦ :

Bát-ngôn phân ba nhịp :

*Khó khăn nhà xác như vò,
Nước sông, / gạo chợ, / củi mua, / củi đồng.*

Nhip giữa và đối trong câu lục-ngôn :

*Thịt chẳng có, / cá thời không,
Chốn nằm, chẳng có màn mùng che thân.*

Đối cách-cú :

*Gà về bới nát cỏ săn,
Mèo buồn lại chạy kiếm ăn ngoái ;*

*Chó nằm hé gầm vỏ khoai,
Lợn ngồi dũi đất ngâm hơi gầy gò.*

Hứng tay dưới, / vắt tay trên,
Rán sành ra mõ, bon chen từng điều ;
Treo cổ chó, / buộc cổ mèo,
Binh đưa lợ muối, chắt-chiu nom-dòn ;
Vặt đầu cá, / vá đầu tôm.
Lieu thung bùa sóm, bùa hòm ít nhiều.

Trong PHAN-TRẦN :

Nhịp lẻ và đối trung-cú :

*Mời thăm hỏi / sự nhà mình :
Anh thông-thả, / chỉ bình-ninh, / có mừng.*

Đối song-quan :

*Giã non, / giã nước, / giã chiền,
Giã mai, / giã trúc, / giã miền, / cỏ hoa.*

Trong QUAN-ÂM CHÙ-THỊ-KÍNH :

Nhịp lẻ và đối trung-cú :

*Con trai rèn cập sóm khuya,
Nhà thi-thư / vẫn giữ / nghè thi-thư.*

Đối song-quan :

*Tiếng cầm, / tiếng sắt, / bể-bai,
Tiếng chuông, / tiếng trống, / êm tai / rập-rình.*

*Hay là tui phận, / hờn duyên,
Hay là đeo lụy, / mang phiền / chi chăng ?*

Trong CHINH-PHỤ NGÂM-KHÚC :

Nhịp lẻ (tất cả : 17 câu thơ) :

— Khói Tiêu-Tương / cách Hâm-Dương.
— Sân, / đi một bước, trăm-tinh ngàn-ngo.
— Trên khung cửi, / dám dãy-duồng / làm cao.

Đối trung-cú :

Giọt sương phủ, / bụi chim gù.

Đối trung-cú, cách-cú và song-quan :

— Lá màn lay, / ngọn gió xuyên,
Bóng hoa theo / bóng nguyệt lên / trước rèm.
— Khắc giờ dâng-dâng bấy niên.
Mỗi sầu dâng-dặc tựa miền bờ xa.
— Xót người lẩn-lùa ải xa,
Xót người / nương chốn / hoàng-hoa đậm dài.
— Khói Tiêu-Tương / cách Hâm-Dương,
Cây Hâm-Dương / cách Tiêu-Tương / mấy trang,
(Đối đảo-trang) (1)

Trong CUNG-OÁN NGÂM-KHÚC :

Nhịp lẻ :

— Giác chiêm-bao / những đêm xưa.
— Thủ nhau ru ? / Hồi đồng-phong ?
— Gầm nàng Ban / đã lạt mùi thu-dung.
— Lieu thân này / với cơ thuyền / phải nao.

Đối trung-cú :

— Khi trường ngọc, / lúc rèm ngà.
— Cái phong-ba / khéo cột / phường lợi-danh.
— Đinh trầm-hương / khóa một / cành mẫu-dơn.
— Khi bi-thương / sực-nirc / hè lạc-hoa,
— Hơi thè-lương / lạnh ngắt / song phi-huỳnh.

Trong HOA-TIỀN :

Nhịp lẻ :

— Cõi Tô-Châu, / giải Ngò-giang,
— Hẹn phong-lưu / đề nợ-nần.

(1) X. Thuần-Phong, *Chinh-Phụ Ngâm-Khúc Giảng-Luận*, tr. 120 và tiếp theo (Lời chú mới thêm vào, lúc Việt-dịch).

- Với em đây, / rắp kết duyên Việt-Hồ.
- Bước lên trình : / « Ngâm duyên gi chẳng sai ».
- Ngán thay cho khách những say-sưa / lòng.
- Rắng : / « Trong thế-nghị là trong một nhà ».
- Quyến hồn khôn / via dại / này đi đâu ?

Đối trung-cú :

- Ấy trên tiên, / nọ dưới người.
- Tình chung mấy đoạn, / sầu riêng mấy phần.
- Hoa đầy ô, / liễu đầy câu / sá nài.
- Tơ kia quẩn, / bóng kia xoay / mẩy mà.
- Tình hôm nay / hẳn vì / điều hôm qua.

Đối song-quan :

- Áy ai / dập lửa / vùi hương.
- Áy ai / nát đá / phai vàng / với ai.
- Người thời trường tráp, / uyên trùng,
- Người thời cầm dạo, / loan chung / chưa từng.
- Trước hoa / lẵn bóng / hoa rơi.
- Dưới trăng / lẵn bóng, / trăng soi / người sầu.

Trong MAI-ĐÌNH MỘNG-KÝ :

Nhịp lẻ :

- Nền thi-lẽ / gắng dài mãi.
- Nhàn-duyên ấy, / ấy tao-phùng.
(đối-ngẫu đảo-trang)

Đối trung-cú :

- Rắng tiên-quân / với nghiêm-đường.
- Cơn mưa rửa tuyết, / trận hè cuốn mây.
- Tình bao nhiêu, / nợ bấy nhiêu, / hay gi.

Chuyển :

- Duyên té-ngộ, / hội công-danh →
Là hai, / với nghĩa chung-tình / là ba.

Trong BÍCH-CÂU KỲ-NGÔ :

Nhịp lẻ :

- Mắt trông mắt, / hãy ngắn-ngợ.
- Vầng kim-ô / đã gác đầu non tê.
- Khói mây man-máy dỗ má hỏi, / vay !

Đối trung-cú với nhịp lẻ :

- Dù mặt lạ, / đã lòng quen,
- Khi đầm-thắm / đã bõ / ngày nhớ-nhung.

Đối trung-cú và song-quan :

- Mâm chung một, / đưa thêm hai,
- Thơ trao dưới nguyệt, / rượu mời trước hoa.

Đối song-quan :

- Học sao cho hết chân-truyền,
- Tu sao cho hết tinh-huyền / thi tu.
- Nói dù, nghe cũng thế nào,
- Lặng dù, nghe cũng / nao nao / chẳng dành.

Rốt lại đối đoạn :

- Khi gió mát, / lúc trăng trong,
- Bầu tiên chuốc rượu, / tờ đồng nổi dậy ;
- Khi tuyết xuồng, / lúc sương bay,
- Câu thơ trên gác, / bàn vây bên bình.
- Tài hoa-quốc, / sắc khuynh-thành,
- Cầm kỳ thi túc, / đủ vành trần duyên ;
- Người tao-nhã, / khách thuyền-quyên,
- Phong hoa tuyêt nguyệt, / là tiên trên đời.

Vậy nhịp và đối đã được áp-dụng thành-công trong tất cả những tác-phẩm xuất-sắc. Nhưng ai nấy cũng đồng-thanh nhứt trí nhìn-nhận rằng Nguyễn-Du vẫn tựu-trung là một bực tôn sư của thể dân-ca không chối-cãi được, vì tiêu-thuyết của ông vốn được ca-ngâm say-sưa cũng như những bài dân-ca/tuyệt-diệu nhứt, trong khắp xứ và trải qua các thế-hè.

Thuần-Phong NGÔ-VĂN-PHÁT
tự dịch

MỤC « BÓNG DÁNG THỜI-GIAN »

Bình-mình đen

● Truyện ngắn của AN-CƯ

Saigon rộn-rã trong những ngày tàn cuối năm, nhút là về đêm.

Chung-quanh chợ Bến-thành, trong các gian hàng dựng tạm bán Tết, ánh đèn-óng sáng-rực một màu trong, vài căn có giặc mít vài ngọn neon xanh đỏ tạo ra một vùng huyền-ảo nhẹ-nhang. Đêm đã khuya, cái đồng hồ trên lầu chuông chợ chỉ quá 11 giờ rưỡi ; người đi sắm Tết hoặc đi coi bán chợ Tết, hoặc nữa bọn thanh-niên nhởn-nơ đi ngắm các cô thiếu-nữ, vẫn đông tấp-nập, đường như họ bất-chấp giờ giới-nghiêm.

Miền Nam không phân bốn mùa, không có trời Đông, nhưng mỗi độ Xuân ngấp-ngó theo dạng một năm sắp qua, cây me, cây bàng, cây phượng... giờ cành thưa lá thưa bông, thì bầu trời có vài ngày nghe ra lạnh hơn.

Hai người bạn đang dạo cảnh chợ Tết ; bỗng bác-sĩ Tuân dừng bước, kéo giáo-sư Cương đứng lại và nói :

— Tao mời chưn lăm rồi, đi không nỗi nữa... Giờ này có nhiều bò lạc, nhiều con « tơ » lăm. Tụi mình đi bắt một con chơi.

Cương nhìn theo một cô có một mái tóc « dị-thường » như đội trên đầu một đà gà lớn bằng rơm và nói :

— Đi bắt bò lạc một phen, cho biết mùi « hiện-sinh », thứ hiện-sinh rẽ tiễn.

Tuân nhướng mắt hỏi vặn với giọng cà-rõn :

— Thiệt hở ta. Đêm nay, giáo-sư « chịu chơi » hạ san phải không ?

Cương cười mà không nói. Hai người bạn thân dắt tay nhau tới chỗ đậu chiếc Citroen 2 ngựa thứ bốn cửa.



Ngồi trên chiếc xe dáng nhỏ gọn-gàng, Cương hỏi Tuân :

— Ngả nào tốt, mày chỉ đường, đi !

Tuân chưa kịp đáp, thì một giọng đồn-bà trả-lời thay và tiếp theo một dây cười dòn.

Tuân mở cửa xe, bước trở xuống đường. Cương đã rồ máy, đã gài số một, chờ Tuân mời người thiếu-nữ lên xe thì cho xe chạy. Trái lại với ý-nghĩ của Cương, Tuân ôm người thiếu-nữ, hùn trên môi một cái thật nồng-nàn, rồi nói bằng một giọng đầy ân-ái :

— Xin-lỗi em, hai anh phải lại dằng kia gấp ; cưng « cuốc bộ » đỡ vậy.

Mọi việc xảy ra nhanh như chớp một cách có lối-lang và êm-dep. Tuân trả lén xe ngồi và biếu Cương mở máy chạy. Người thiếu-nữ chờ người, không kịp đổi phó. Khi xe chạy được khoảng ba, bốn thước, Cương và Tuân nghe sau lưng một câu nguyên-rúa thương yêu :

— Hai thằng quỉ, hai thằng mắc dịch.

Cương hỏi Tuân :

— Mày làm gì ầu-quá ? Có ngày về nắm bót, coi chừng nghe mày. À, bộ bô của mày phải không ?

Tuân có vẻ đắc ý, nói :

— Không phải. Thứ yêu đó mà bồ với ai. Còn mày là thằng đui ; cô ta già-khăn, chắc gần bá mươi cái xuân xanh rồi, chứ không ít đâu ; mày tưởng tao mời cô ta lên xe dặng tụi mình chờ giùm phải không ?

Cương lại cười lảng-lặng.



Hai người bạn trí-thức lái xe chạy loan-quăng qua nhiều con đường, tuy đã khuya, vẫn còn người đi : Đường Thủ-khoa Huân, đường Gia-Long, đường Tự-Do, đường Nguyễn-Huệ, Bến Chương-dương, đường Hai Bà Trưng... Một cô với mái tóc che khuất bên trên nửa khuôn mặt đứng vơ-vẫn trên hè trước cửa một sờ-nách-ba, có vẻ chờ xe, mà thấy xe của Cương và Tuân chạy trót tối, lại không vãnh như những cô khác trong giờ phút này ; Cương và Tuân rẽ xe tới trước mặt người thiếu-nữ đó : Khuôn mặt chỉ đê lộ một con mắt, vì mái tóc phủ mất hết nửa mặt, có một sắc trắng đep lạ thường, đep một cách ma-quái. Cương hỏi lê-phép :

— Xin mời cô lên xe, chúng tôi đưa cô về nhà. Nào xin mời cô lần nữa.

Người thiếu-nữ nũng-nịu :

— Cung muồn hân-hạnh được đưa em về nhà, cung hãy xuống bồng em lên xe.

Cương và Tuân đều nhìn nhau, ngạc-nhiên. Người thiếu-nữ giục :

— Nếu cung không chịu vậy, thì « dong » đi ; em chờ xe khác.

Cương ra dấu cho Tuân làm việc đó. Tuân y lời, xuống xe. Người thiếu-nữ lại làm nũng :

— Em không chịu cung này đâu ; em muồn cung kia cà.

Tuân giơ hai tay ra, than-phiền. Cương chiều lòng người thiếu-nữ, xuống xe, bồng người thiếu-nữ đê ngồi giữa ở cái « bǎn » trước. Cô ta vẻ hài lòng, nói với Tuân :

— Cung đừng giận em ; em bắt đê cho cái nầy.

Rồi cô ta gọi với vào trong sờ-nách-ba :

— Điệp ơi, ra về mày. Có xe đây.

Điệp bước ra, bước đi khoan-thai, một mái tóc dài và dài phủ thướt-tha trên hai vai, đôi mắt có cái nhìn đậm-dà, thu-hút. Người thiếu-nữ chỉ Tuân nói với Điệp :

— Khoan lên xe ; mày nhìn cung đê coi có hợp nhän mày không ? Tụi mình khi nãy bàn kiém mỗi đứa một « trự » đê « hù-hì » đêm nay đó mây. Mày quên rồi sao ?

Điệp đưa một cái nhìn mau-lẹ qua con người Tuân, rồi định bước lên xe, nói :

— Sao cung được.

Người thiếu-nữ giơ tay ra cản Điệp lại :

— Biều người anh-hùng bồng Điệp lên xe.

Điệp đầy tay của người thiếu-nữ ra và nói :

— Ai như Tuyết, lúc nào cũng ghiền được đòn ông bồng, ấm..

Điệp bước lên xe, ngồi bên cạnh Tuyết và kéo Tuân ngồi sát vào mình. Tuyết lầm-bầm :

— Điệp « quê-mùa » lầm. Được đòn-ông bồng, thú lầm.



Cương đã mở máy xe, đê tay mặt nắm cây sang « số » và hỏi chung hai cô thiếu-nữ :

— Hai em có cùng địa-chỉ không, về đường nào ?

Tuyết cho biết hai nàng ở chung một nhà tại đường Phan-Thanh-Giản. Nàng ngả đầu vào vai Cương và nói bằng một giọng, rất dễ thương :

— Hai cung ở đêm lại với hai em nhá ?

Cương đưa mắt nhìn Tuân như hỏi ý. Tuân ngó lại Cương, trầm ngâm mà không trả lời. Mỗi chàng theo đuôi một ý-nghĩ. Mèo-mó nghè-nghiệp của một bác sĩ khiến Tuân loay-hoay tìm coi « tánh-thích được bồng » của Tuyết là một cái tật hay là một cái bịnh, trong khi đó tay chàng nắn bóp và vuốt ve trên đùi của Điệp. Điệp lặng thinh đê tận hưởng những cảm-giác đê-mê do bàn tay Tuân tạo ra, đôi mắt lờ-đờ. Cương thì lúc nào cũng lo sợ về « tai tiếng », nửa muồn phiêu-lưu một đêm tìm những thú nhục-thề với người con gái kỳ-dị đang ôm chặt mình, nửa e-dè những bất-trắc, viễn-vong có thể xảy đến cho thanh-danh nhà giáo của mình.

— Có đú-dởn thì về nhà mà đú-dởn ; thế này thì có ngày bỏ mạng. Đồ điên.

Tiếng quát-tháo làm Cương giật mình và thảng kip chiếc xe lại, bỗng không thì đã đâm vào hông một chiếc xe nhà binh to-tướng.

Cương tươi cười nói :

— Người mình hě phải được một chút là lên mặt lớn tiếng.

Xe cũng vừa tới nơi, đậu trước nhà của Tuyết và Diệp.

Tuyết khẩn-khoản :

— Hai anh ở lại nhá. Hai em không đòi tiền gì hět ; trái lại, nếu hai cưng làm coi được, thì chúng em còn thưởng kia mà.

Cương và Tuân bất-giác rùng mình, nhưng lại thấy bị kích-thích, quyến-rú ; cả hai không nói với nhau, đều ngại không báo trước mà không về thì gây lo-âu cho người nhà suốt đêm. Hai chàng chưa từng bỏ nhà đi chơi đêm. Thái-đô ngập-ngừng của Cương và Tuân càng làm cho hai cô gái mê thích, vì hai cô đẹp có tiếng trong giới sờ-nách-ba, không từng thấy có người đòn-ông nào không sốt-sắng với lời mời hấp-dẫn của hai cô.

Tuân nói :

— Hai anh phải về, không thì người nhà phát lo.

Hai nàng càng thêm rối-rít. Tuyết đưa ra cái lý-luận cuối cùng : « Về làm sao được, đã quá giờ giới-nghiêm trên hai mươi phút rồi. » Diệp thì kéo Tuân vào nhà, hai tay nắm chặt, đôi mắt khẩn-cầu, nói : « Giờ này về nguy-hiểm lắm, anh, ở lại mà ».



Giữa đêm, Cương thức giấc, cảm thấy cơ-thể rã-rượi mệt-nhù, nhưng lại nghe như những luồng khoái-trá còn đang chảy trong mạch-máu, trong thó-thịt của mình. Qua ánh sáng mờ hồng của ngọn neon ngắn, chàng nhìn Tuyết nằm ngủ cạnh chàng nét mặt thỏa-mãn xinh tươi. Chàng dở tắm chăn mỏng mịn đắp trên mình Tuyết lên. Cương say-sưa : Một pho-tượng nữ-thần lộng-lẫy hiện ra. Chàng nhớ lại mọi việc xảy ra hồi đầu đêm nay,

băn-khoǎn : Phải, Tuyết và Diệp là hai con diẽm lăy Mỹ sao lại có một cái gì hoi « lạ lạ », ngủ với đòn-ông mà không đòi tiền, trái lại còn đòi xuất tiền ra thưởng, nếu... Nghĩ đến đây, Cương cảm thấy xấu-hồ, hối-hận đã ở đêm lại. Chàng bước xuống giường đi qua đi lại, càng lúc càng cảm thấy không xứng-đáng với chúc-nghệp của mình, thầm nghĩ hě người ngoài biết được thì thật khốn-nạn cho mình biết mấy. Chàng muốn sang phòng bên đánh thức Tuân, nhưng lại thôi.

Tuyết trả mình dậy, thấy Cương đi dọc đi ngang, dáng suy-nghĩ ; nàng quơ tay lấy chiếc áo ngủ dài choàng vào tấm thân lõa-lõ, bước xuống giường, nhẹ-nhé bước tới ôm lấy Cương điệu bộ nhí-nhảnh. Nàng thỏ-thẻ :

— Cưng dậy làm gì ? Ngủ thêm đi anh.

Cương không nói gì. Thấy vậy, Tuyết kéo Cương lại một góc trong phòng ngủ nơi đó có đặt một bộ sa-long nhỏ xinh gồm một cái bàn hình chữ nhật và hai chiếc ghế ; Tuyết đẩy Cương ngồi xuống, rồi bước lại một chiếc tủ lạnh nhỏ kê gần đó, lấy hai hộp nước trái cây Mỹ. Cương càng lúc càng ngạc-nhiên về các trang-trí tiện-nghi trong cái nhà này. Phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn đều chung dọn thật nhã ; theo sự thô-lộ của Diệp lúc nay, thì là mướn một người tốt-nghệp Trường Trang-trí Mỹ-thuật Gia-định thảm-định xếp-đặt, với một số tiền thù-lao khá cao. Và trong nhà trang-bị dùi thứ cần-thiết tối tân : Ra-dô kiều de Luxe, tủ-lạnh, máy vô-tuyến truyền hình, máy bít-cúp Hifi kiều lớn, một tủ rượu có đủ thứ rượu quý danh tiếng của Pháp, của Anh, của Trung-hoa, có đủ thứ bánh hộp, kẹo hộp của Nhật, của Hồng-kông, của Singapour, của Mỹ, Pháp... Về tủ-lạnh, có những hai chiếc, một chiếc lớn đặt trong phòng ăn, một chiếc nhỏ để trong phòng ngủ. Như để trả lời những thắc-mắc lặt-vặt trong tâm trí của Cương, Tuyết nói :

— Phần lớn các khách vào đây phải trả một giá thật cao. Thỉnh-thoảng, lâu lắm mới có một, hai người khách được dài như hai cưng đêm nay mà không phải trả gì hết.

Những một lát, Tuyết lại tiếp :

— Tụi em đã biết rất nhiều khách, thấy hai cung khác họ quá. Tụi kia bóc hốt luôn tay, miệng nói thôi là nói, nói toàn những gì sao vô-đuyễn quá.

Cương bưng ly nước trái cây ướp lạnh uống nhấp-nhấp như đề thưởng-thức mùi vị, thiệt ra thì đề khỏi phải đổi-thoại với Tuyết. Chàng lầm-bầm trong dạ : Chính chàng phải có nhận-xét về thái độ « độc-đáo » của Tuyết và của Diệp, chớ chàng có dè đâu Tuyết cũng xét-nét chàng và Tuân như vậy. Chàng loay-hoay tìm câu nói khéo dè hỏi về gia-dình và gia-thế của Tuyết, thì Tuyết bỗng dừng khơi tâm tình của mình cho Cương nghe :

— Anh à ! Anh có tin rằng cách nay không lâu, khoảng ba năm, Diệp và em là hai gái quê chắt-phác không ? Quê một cục, anh à.

Cương khích Tuyết bằng hai, ba cái lắc đầu liên-tiếp. Tuyết bóp chặt hai bàn tay lại, mỉm cười.

Lần lần nụ cười tắt trên làn môi tươi thắm của Tuyết. Nàng trầm-ngâm như đắn-đo, như do-dự. Nàng ngồi im-lìm như vậy rất lâu. Cương nhìn nàng với vẻ hơi ngạc-nhiên mà trìu-mến. Chàng dìu nàng trở lên giường. Trời còn khuya, còn lâu mới sáng. Cương và Tuyết lại... Tuyết cảm tấm lòng thành-thật của Cương, thấy Cương không coi mình như một con điểm, âu-yếm một cách thiết-tha, dịu-dàng, tung-tiu như đối với một người con gái đứng-đắn, trong-trắng ; nàng úp mặt vào lòng Cương, bao nhiêu tình-cảm, tâm-tư của nàng như chết ngnym từ lâu trong men rượu, trong thú nhục-duc dùng để đồi chác đồng bạc hoặc đồng đô-la, trong những nếp sống ò-ạt cuồng-loạn hằng ngày, bỗng chút như bừng dậy, giù bớt những lớp bụi xa hoa thường gọi là sống hiện-sinh. Nàng muốn chia sẻ niềm riêng với Cương, từ từ kể lại chuyện mình qua tiếng thồn-thức :

— Em....



Suốt ngày hôm ấy, Cương cố giữ nếp sanh-hoạt thường ngày của chàng để cho vợ chàng không băn-khoăn hơn nữa về chuyện đi thâu đêm rồi, chuyện xảy ra lần đầu tiên từ khi lập gia-dình đến nay. Vợ chàng tỏ ra tin lời chàng giải-thích về việc đêm qua.

Nàng chỉ nói một cách nghiêm-nghị : « Nếu nhà giáo chơi-bời bê-tha, thì còn gì là lẽ sống của nhà mô-phạm. » Cương cố làm ra vẻ mặt, cử-chỉ, lời nói thật thư-thả, tự-nhiên. Cũng ngay liền đó, chàng lấy làm xấu-hổ thường ngày chàng dạy học-sinh phải thẳng-thắn mà bây giờ chàng lại nói dối quanh ; chàng đã giả-dối với vợ, và lừa dối vợ nữa. Chàng càng tự chấn-tỉnh, thì lòng chàng càng gờn-gợn lên những nỗi khó-chịu, bứt-rứt, hối-hận ; mặt khác, chàng lại nghĩ-ngợi nhiều về câu chuyện của đời Tuyết mà Tuyết vừa thuật cho chàng nghe trong đêm qua, câu-chuyện nao-nề làm khuấy động tâm-can chàng, làm cho chàng như chột dạ buồn nôn. Mặc dầu có thể Tuyết không biết cách thuật hoặc Tuyết quá cảm-động, câu-chuyện kẽ lại nghe lộn-xộn, rối-rãm, cũng vẫn làm chàng xúc động nhiều. Chàng lấy tuyển-tập truyện ngắn Au Fil Des Jours (loại Nouveaux Horizons) đọc để khuây lảng, mắt chàng cố giáng vào trang sách, nhưng trí chàng cứ vơ-vẩn đâu đâu, những chữ đen cứ như chạy lùi đâu mất, trái lại những hình ảnh về câu-chuyện Tuyết, tuy vá-víu chắp-nối, ủn-ủn tranh nhau chòn-vòn dưới mắt của Cương.

Nhiều ngày trôi qua. Cương vẫn nghĩ miên-man. Cũng may lúc này đang nghỉ Tết. Cương lấy cớ khi thì đi coi chiếu bóng, lúc đi chơi Thảo Cầm Viên để khuây khỏa.

Một đôi lần, chàng đi tìm Tuân. Hai người bạn hễ gặp nhau là nói chuyện Tuyết ; có hỏi, Tuân và Cương bàn với nhau trở lại thăm Tuyết và Diệp, nhưng cả hai lấy làm ngần ngại tiếp-tục lại cuộc phiêu-lưu « hiện-sinh » với hai gái điểm lấy Mỹ « sang-trọng » này. Một ngày kia, Cương đang ngồi trầm mặc, Tuân bước vô nhà, nhẹ-nhé và bất-thần vỗ vào vai Cương, cười lớn, và nói :

— Giáo-sư lại nghĩ đến...

Cương quay qua thấy Tuân, vội chì vào buồng ra dấu là vợ chàng có trong đó. Tuân vừa cười vừa cúi sát tai Cương nói trêu :

— Coi vậy, giáo-sư...

Ý Tuân muốn nói là Cương « ngắn » bà « xâ » nhưng tự nghĩ mình cũng không hơn gì Cương, cho nên bắt ngang.

Ngay lúc đó một người phát-thơ bấm chuông liên hồi, đưa ở chạy ra rồi trao cho Cường một cái thơ dày-cộm. Chàng cầm cái thơ lật qua lật lại, còn Tuân chăm-chú nhìn cái thơ, rồi bất-giác kêu lên :

— Thôi chết rồi Cương ơi. Không khéo là thơ của Tuyết, tự nó biết địa-chỉ mầy rồi. Nguy rồi...

AN CŨ
viết Ngày Xuân Đinh Mùi

Nhà xuất bản sinh viên **CHỨNG CHỈ MPC, MGP, SPCN**

Lần lượt xuất bản :

I.— BÀI TẬP TOÁN (Đại số và Giải tích) của Tétrel.

Tập 1 : Đại số, Giải tích

Tập 2 : Đại số, Giải tích

Tập 3 : Cơ học

II.— BÀI TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH của Tétrel.

Tập 1 : Hình học Giải Tích

Tập 2 : Hình học Giải Tích

III.— BÀI TẬP QUANG của Tétrel

IV.— BÀI TẬP NHIỆT của Tétrel

V.— BÀI TẬP ĐIỆN của Tétrel

Và nhiều sách khác của nhiều tác giả nỗi danh, thuộc các chứng chỉ tại trường Đại Học Khoa Học.

Sách của nhà xuất bản Sinh Viên bày bán thường xuyên tại :

NHÀ SÁCH NHẬT-QUANG

81, đường Nguyễn Trãi, CHOLON

(gần trường Đại Học Khoa Học và Đại Học Sư Phạm)

Cuong-dam

HÀN-LÂM-VIỆN

● của NHỊ CUỒNG

Trong hoàn-cầu, nước nào cũng có Hàn-Lâm-Viện, chỉ một nước Việt là không cần có. Vì vậy, từ 1954 đến nay, vẫn-de thiết lập Hàn-Lâm-Viện đã hao mực hao giấy bôn-bàn, thế nhưng các chánh-phủ nối-tiếp, (thân thực-dân, độc-tài, cách-mạng, chính-lý, quân-nhân) đều không ai thèm để ý.

Bọn điên này tức giận, hội nhau lại, mặc dầu chỉ có ba ngoe (Nhứt, Nhị, Tam cuồng) định sáng lập H.L.V. Lập-choi cho đã nr. Vân-Tiên-Rượu là một nhà nho sô dách, xin gia-nhập. Tại này thấy hắn tinh tri quá, bảo phải chịu khảo-thi rồi mới được vỗ. Hắn chịu.

Chị Nhứt-cuồng ngồi chủ khảo, hỏi :

— Danh-từ-kép lành-mạnh-hóa, nghĩa là gì?

— Lành-mạnh-hóa tức là sửa đổi cho tốt cái gì hư-hỗng.

— Vậy, sửa cho lành-mạnh là sửa cái xấu ra đẹp tức là sửa sắc đẹp. Lành-mạnh-hóa nghĩa chánh như thế. Còn rộng ra thì chữ hóa là hàng-hóa. Lành-mạnh-hóa là hàng-hóa thiệt. Danh-từ ấy trùng không?

— Trúng chó vì nó đã thành ngữ.

— Trật, chữ nôm đem kép với chữ nho mà trúng sao nỗi? Còn viện lý là thành ngữ thì sao chữ «mộc-tồn» (con cầy) cũng đã thành ngữ mà không có một nhà nho nào dám xài? Chú mày chưng là

thạc-sĩ khoa dân-biều mà dốt như vậy, khô coi quá. Hỏi một câu chót, nếu nói sai thì cho ra ghe, đừng mong vào H.L.V. Thành-hiền dạy : « Phụ-mẫu tồn bất khả viễn du » là ý chỉ vậy ?

Vân-Tiên-Rượu ra chiều suy-nghỉ dã lăm, đáp :

— Lâu nay người ta hiểu lầm chữ « Du » (遊) tức là đi chơi, nên họ nói cha mẹ còn không nên đi chơi xa. Như thế là sai bét, vì ông Không hối Chiến-quốc đi dã lăm, khi ở Tống, khi ở Vệ, lúc sang Trân, lúc qua Khuông. Ông đi quá trời thì không lẽ dạy người ta đừng du-lịch. Chữ Du (偷) này là ăn trộm. Cha mẹ còn mình đừng dã ăn trộm nơi xa xuôi, họ bắt được họ hoánh mềm xương rồi chết ở xú lạ quê người, cha mẹ không hay biết mà thắt hiếu.

— Đúng, khen chú mày, khi nào lập xong H.L.V. điền nghĩa cầu đó vào Tân-tử-diền. Chấm chú mày đậu.

Bấy giờ Tam-cuồng nói :

— Mời bà con nhập đê. Tui xin đừng dùng danh-từ H.L.V. vì sợ người ta sẽ hiểu lầm rằng : một cái biệt-thự lớn, một cơ sở to ở trong rừng rỗng nho. Mình phải lựa tên khác, để tránh tất cả hiểu-lầm thì cái hội mình mới vĩnh-cửu.

Nhi-cuồng xen vào, hắn-học :

— Chưa gì chú đã dùng sai chữ. Cái gì vĩnh-cửu vì vĩnh-cửu nghĩa là lâu-dài, mà lâu-dài thì trường-đổi chó không tuyệt-đổi còn hoài còn mãi. Hội của mình là hội « trường-sanh bất-tử » thì phải dùng hai chữ « trường-tồn » vì sách chi-chi đó chép : Đình tiền thiên can trúc đoạn tuyệt, gia nội vạn tàng thơ trường tồn. Dùng chữ phải có điều-tích hắn-hội chó nói ngang xương không được.

Rồi đó xúm cãi, đập bàn, phun nước miếng, cung tay, bứt tóc, rùm trời rùm đất. Danh-từ : vĩnh-viễn, vĩnh-cửu, vĩnh-tồn, miên-trường, miên-viễn, trường-tồn... đem ra cắt nghĩa, khô cõ mà không ngã ngã.

Bỗng Tam-cuồng cười hắc-hắc nói to lên :

— Thôi đẹp, mình bậy cả đám vì cái đó không ăn thua chí với vần-de Hàn-Lâm-Việt. Huề cả làng, nghen ! Tui đề-nghị : mình

đừng đê Hàn-lâm-Việt, sợ hàng học-giả họ ganh-tị, lại chánh-phủ cũng không ưa. Theo ý tui, nên đê « Thành-Hiền-Việt ».

— Không được, nói vậy bọn mình là thành-hiền, là ông Không ơng Mạnh sao ? Đây rồi hội Không-Học họ xuống đường rần-rần rộ-rộ thì họa tai chẳng nhỏ. Tui muốn đê « Tu-học-Việt ».

— Không được, đê Tu-học-Việt thành-thứ mình dạy tu sao ? Phật-tử họ xuống đường cho mà xem ? Sức mày mà chịu họ nồi ?

— Vậy thì cứ đê Hàn-lâm-Việt cho xong.

Thành-hiền-Việt, Tu-học-Việt, Tu-thơ-Việt, Hàn-mặc-Việt, Hàn-lâm-Việt... mỗi ngiròi một ý, cãi thoi là cãi, còn hơn trong Hội-Dồng Đô-thành và Quốc-Hội Lập-Hiến nữa.

Nay hội, mai hội, mỗi hội, ngày trôi qua, tháng chay lại kè gần một năm mới đồng ý đê « Tu-Hoc-Việt » có nghĩa Việt nghiên-cứu học-thuật.

Nào ngờ tất cả nho-sĩ, nhán-sĩ, học-giả, nhán-viên hội Không-Học họ kéo nhau rần-rộ xuống đường, trương biểu-ngữ đòi chánh-phủ bắt giam mấy thằng điên, viện lý-lẽ hồi xưa nước Việt có Hàn-Lâm-Việt, thì nếu có lập lại phải đê y ba chữ đó, chó không được sára.

May cho tụi này quá, mấy ông chánh-phủ cười hề-hè nói : « Các cha nóng quá, hiến-pháp đã ban-hành, người ta có quyền đặt-de, huống chi Quốc-hội vừa rồi bỏ ba chữ « Đăng-Tối-Cao » còn không can gì, tại sao lại bắt cái đồ điên ? »

Huề !

NHI-CUỒNG

NHÓM ĐỒNG-NAI VĂN-TẬP

— lãnh in sách và tác-phẩm
— việc làm kỹ-lưỡng.

SƯƠNG MÙ CUỘC ĐỜI

Truyện ngắn của NGUYỄN HỮU TRI

Thắng Cân bước nhanh vào mái hiên ngồi xuống banc. Nó ráo mắt nhìn qua nhà thằng Phùng-Mậu. Đêm nay nó lẻ bợn thằng Phùng-Mậu, thằng Cang, thằng Lụa. Ba thằng Phùng-Mậu làm cai thầu, nhà ở ngoài đầu đường. Từ ngày ba nó bị xe nhà binh Mỹ cán chết, nó bỏ học luôn và mẹ con nó dọn vào ngõ hẻm gần nhà thằng Cân. Phùng-Mậu gầy, lưng tôm. Đôi mắt nhỏ mà lạnh và sáng như đôi mắt chuột. Mũi sèp miệng móm nhưng ăn nói hoạt bát. Đầu hớt « cua » thật ngắn gần như hớt trọc. Cả bọn hỏi sao mày hớt « cua » ngắn quá vậy ? Phùng-Mậu cười nói túi bay quê quá, hớt « cua » thật ngắn đã mát mà cũng là cái thuật, khi người ta rượt nǎm chớp thì chớp đâu mà nǎm. Phùng-Mậu tên thật là Cường, nhưng nhỏ vóc và lùn lại có nhiều mánh khóc và đủ kinh quyền giải quyết mọi tình trạng nguy ngập một cách mau lẹ, nên cả bọn thân tặng nó danh hiệu Phùng-Mậu và xem như bậc đàn anh. Nó cười vui nhộn lanh. Lâu ngày tên Cường của nó mất đi thay vì Phùng-Mậu chính thức. Phùng-Mậu xưa có tài độn thổ, Phùng-Mậu nay cũng có tài lắn vào đám đồng thì mất dạng. Mặc dù Phùng-Mậu lớn hơn cả bọn một hai tuổi nhưng tinh tinh rất bình dân và phóng khoáng, nó bảo cả bọn cứ xưng hô với nó mày tao cho thân mật và mỗi khi « chài » được một hai món đồ đáng giá như đồng hồ tay hay bút mày và cho đi xong, nó rủ cả bọn đến nhà hàng cơm và tha hồ đùa náo thích chi gọi nấy. Nó hút toàn

thuốc gói Salem và Lucky, khi nào thắt nghiệp mới hút thuốc mồ côi. Thắng Cân thọ giáo với Phùng-Mậu ba bốn tháng nay. Phùng-Mậu tận tâm huấn luyện thắng Cân. Phùng-Mậu nói chuyện rất có duyên và có biệt tài xã giao. Nó nói bập bẹ young girl, beautiful girl linh Mỹ thích lắm. Nó đứng nói chuyện gọi tình với linh Mỹ thi thắng Cân cà rá bên hay sau lưng Mỹ giả vờ thân mật rồi thò tay móc vi. Lúc đầu thắng Cân run tay khi hành động. Sau quen dần nhưng đôi khi linh Mỹ hay rượt nó chạy tam vong mang. Phùng-Mậu cười nói mày còn non tay ẩn, rán hành nghề cho thuần thục. Phùng-Mậu dẫn linh Mỹ về động kiềm huê hồng, nó lanh tiền cả hai bên linh Mỹ và chủ chứa. Nó giao thiệp rộng, động cô Ba cô Bảy và bà hai Theo nó đều thân thuộc. Có lần Phùng-Mậu đứng nói chuyện dẫn gái với linh Mỹ say rượu mặt đỏ gay, thắng Cân « mần » sau lưng, Mỹ hay quay lại rượt, Phùng-Mậu nhanh nhẹn đura chân chặn giờ thằng Mỹ té lăn kềnh. Phùng-Mậu lê chân đau buốt chui vào ngõ hẻm. Đôi khi tâm linh chất phác của đứa trẻ đồng quê nổi lên, thắng Cân nói với Phùng-Mậu : Tiền của người ta mà mình giựt vậy, tao nghĩ tội quá. Phùng-Mậu trẻ môi nói mày lại đạo đức nữa. Nó lanh lương lớn lắm. Mày tội nghiệp người ta rồi ai tội nghiệp mày. Quần áo cơm gạo hàng bánh có tội nghiệp mày không. Nó xé mày ngọt xót. Rồi vì thiếu giáo dục, lại vật chất lôi cuốn và lời lẽ quyến rủ đòn áp lỏng nhân của thắng Cân chìm dần và chết ngọt trong lòng huyết suy tư.

Bỗng Phùng-Mậu hiện đến. Nó ngồi sà bên thắng Cân. Vết đèn nhà bên kia chiếu qua, gò má lỗ mũi Phùng-Mậu nhô lên thì những chỗ lõm càng trũng xuống và miệng nó càng móm thêm. Thắng Cân mừng hỏi : Phùng-Mậu. Nóừ rồi hỏi lại :

— Hồi năm giờ chiều, tao kiếm mày không gặp ?

Thắng Cân thở dài.

— Tao mắc rứa chén sau bếp. Thím năm bỗ tao thằng tay. Bả chửi tao là đồ ăn hại, nuôi tốn cơm. Đồ nhà hoang chết chủ. Đầu thứ mày ơi !

Phùng-Mậu vỗ đùi cái chách, tròn mắt chữ o, giọng danh thép :

— Thím năm ăn hiếp mày lăm. Tồ mẹ ! mạnh hiếp yếu. Đời sao mà nó chó vây. Đắm thèm đi, mày qua ở với tao. Mả tao dẽ ợt hè.

Thắng Cân lắc đầu.

— Hồng được, mày. Thím năm khó nhưng chủ năm thương tao. Chủ dùi dắt tao từ dưới nhà quê lên đây bốn năm rồi.

Phùng-Mậu cười gằn :

— Dùi dắt mày để bắt mày làm mọi hả ? Mà thôi, tùy ý mày. Ở, bữa nay sao mày không đi kiếm ăn ? Tao vừa bữa một vòng lười không gấp con mồi nào hết. Đ. mẹ ! Xui quá !

Giọng thắng Cân ngao ngán :

— Hồi nãy tao đi ngang Bar Cầm-Hồng, thấy cô gái đứng nói nhỏng nhẻo với hai ba lính Mỹ, tao liều mạng sà lại mần liền. Tui nó thấy la lên. Cảnh sát ruột tao chạy muôn đứt hơi. Tí nữa bị chém.

Phùng-Mậu cười, an ủi :

— Chuyện làm ăn có khi thắng khi bại. « Thắng bại binh gia là thường sự ». Mày tuổi ngọ con ngựa. Ngựa mày sải giỏi như ngựa trường đua Phú-Thọ.

Thắng Cân cũng bật cười :

— Sải muốn gãy cặp giò.

Phùng-Mậu mồ dốt tay.

— Tết này tao 17 tuổi ta, 16 tuổi khai sanh. Vài ba năm nữa đi quân dịch. Phải tao học thêm vài năm nữa.

thì bằng trung học, đi « cua » hạ sĩ. Mày lớn con thủ F.M. số dách.

Thắng Cân chép chép môi.

— Đi pháo binh, thủ đại bác. Mày có thuốc cho diều. Ngày nay tao nhịn thèm.

Phùng-Mậu rút diều thuốc cuối cùng trong bao giấy nhầu nát.

— Hồi chiều tao mua ít diều thuốc mồ côi bỏ bao lấp « le ». Còn một diều tao mày hút chung.

Giọng thắng Cân buồn buồn :

— Mồ côi như tụi mình.

Phùng-Mậu rút diêm đánh xẹt, châm thuốc. Nó hit một hơi dài. Đầu thuốc lóe lửa như con mắt trộn trùng. Nó nghênh mặt tròn môi thở khói. Khói từ hai lỗ mũi vọt ra như cặp voi rồng phun nước. Nó đưa diều thuốc cho thắng Cân. Cân tiếp nhận rồi hit từng hơi dài. Hai đứa chuyền diều thuốc qua lại hút một cách ngon lành. Phùng-Mậu nhô nước bọt, rồi ngả lưng vào thành banc, tay gãi đầu, chân gác chữ ngũ, cười còng cọc :

— Đã quá ! Của it chừng nào ngon chừng ấy. Một năm kinh no ủa ! một năm kinh đói bằng một gói kinh no.

Thắng Cân cười hi hi, gật gật đầu tán thành :

— Đã thiệt ! Hồi chiều tao chảy nước miếng hoài, bây giờ sặc miệng rồi.

Phùng-Mậu chép miệng.

— Thôi, tao nhường mày đó. Hút cho đã đi. Tết tới rồi mà kiểm bạc hồng ra. Túi khô rang.

Thắng Cân thở ra.

— Khô rang như cua sáng trăng. Ở nhà quê khi người ta tùng tiền thì họ than là khô rang như cua sáng trăng, vì trời sáng trăng thì cua không có gạch. Tụi mình là cua sáng trăng.

Bỗng thím năm gánh đồ di về đến đầu ngõ. Cặp gióng gánh nhún kẽo kẹt theo đà mỗi bước đi đều dặn của thím. Phùng-Mậu nói thì thào với thằng Cân :

— Bà chằn dia đó. Thôi, tao cũng dia.

Phùng-Mậu bước sang hiên nhà bên di luồn về nhà nó. Thím năm di vào đặt gánh xuống. Thím móc túi lấy chìa khóa mở cửa, hỏi :

— Đêm nay hổng di đâu sao ngồi sù sụ như trù chủ đó, Cân ?

Thằng Cân vừa bước đến rùn chân kè vai gánh đồ ra sau bếp vừa nói :

— Có đi... Con dia nãy giờ.

Nghe giọng nói của thằng Cân, thím đã đoán biết. Thím càu nhau :

— Đồ ăn hại.

Kế đó chú năm cũng về đạp chiếc xích lô thằng vào mái hiên. Chú xuống xe di vào lột nón mảng lên mắc. Thằng Cân sau bếp di ra. Chú hỏi :

— Bữa nay bán báo khá hông, Cân ?

Thằng Cân liếc thím năm, ấp úng :

— Bữa nay chúa nhụt. Mà hồi trưa... con nhức đầu.

Giọng chú ôn tồn :

— Nhức đầu thì nghỉ chờ sao. Bữa nay tao cũng mệt nên cũng nghỉ sớm. Mèn ơi ! bữa nay chúa nhụt hả ? Lo làm quâ quên mất ngày tháng.

Thím năm hối chú năm.

— Thôi, di tắm đi, rồi ăn cơm.

Chú cười :

— Hồi 6 giờ chiều gấp thằng Mỹ bánh quá, di cuốc xe trả một trăm. Tui ghé tiệm nhậu lai rai chai la ve đá lạnh.

Nghe chiên xào xèo xiển cắn bụng, kêu cơm ăn luòn.

Thím năm lấy cây chổi lông quét bộ ván, càu nhau :

— Nhậu nhẹt hoài. Uống tiền.

Chú lại cười giòn :

— Ủa ! uống sao ? Hà tiện quá cũng tội nghiệp cái thân xác. Đừng xài vô lý là được rồi.

Thím năm xẳng giọng :

— Hà tiện tội nghiệp cái thân ? Vậy chết đòi hổng tội nghiệp cái thân hả ? Nghĩ mà tội nghiệp cho cái thân tản cư mà. Nhớ tới chừng nào tức ngủ hổng được. Nhà cửa cày trái bỏ hết, lén dây ở cái chòi túm rụm chật như gài mắm. Đi bán kiếm từ đồng từ cắc. Màn ngày nào ăn ngày đồ. Trăm thứ món nào cũng mua, mà món nào cũng mất dǎng như thuốc bắc. Vậy mà hổng hà tiện hổng lo sao được.

Chú an ủi :

— Hà tiện thì hà tiện, nhưng cũng nhậu nhẹt chút ít cho vui chó. Lo thì cũng lo chó sao không, nhưng lo làm lo ăn thôi chó tu súc mấy mà lo được việc đồ đặc lên giá. Còn nhà cửa vườn trước lở bỏ thì bỏ luôn đi, hơi đâu mà tiếc mà rầu cho mệt.

Thím năm hứ cái cóc.

— Tánh mình lôi thôi chết đòi vậy đồ. Hồi trước anh Thom anh Bảo cũng học trường làng như mình vậy chó gì đâu. Vậy mà hồi chánh phủ ông Diệm, anh Thom làm đại diện xã oai quyền vợ con sung sướng, anh Bảo mua bán nhảy dù bây giờ giàu có lớn. Còn mình thì hết ruộng đến rẫy rồi tản cư đạp xích lô cực khổ suốt đời, cũng tại cái tánh lôi thôi.

Chạm tự ái người đàn ông, chú năm gắt :

— Người ta lanh lợi chạy chợt giỏi, họ làm ông này ông nọ, họ giàu có sang trọng. Còn tui thiệt thà ít ỏi, làm ruộng làm rẫy đạp xích lô vậy đó. Mình chê tui thì kiêm ai giỏi kiếm đi. Thả cửa cho đó. Đi đi !

Thím nǎm nguýt mắt.

— O, coi kia ! Nói mà nghe, vậy cũng làm dữ nữa.
Kiếm ai ? Kiếm quỷ é !

Chú đang hắng.

— Nói mà nghe ! Nói mà nghe gi phản bì phản lè chê
khen đủ điều. Làm ruộng làm rẫy đập xích lô bộ bỏ sao,
cái nghè có ích cho đời lăm chờ, bộ bỏ sao. Tuy cái nghè
hèn nhưng thanh bạch lăm da. Đừng có khi dễ.

Chú bước lại, vách rút cái choàng tắm rồi đi ra sau.
Tiếng nắp lu khua loảng xoảng ; rồi tiếng nước xối vung
vải. Thím nǎm ngồi trên bộ ván, đôi bờ môi mõng của
thím mấp máy như sẵn sàng nhả ra những lời chửi rủa.
Thằng Cân đi nhẹ lại lấy nùi giẻ lau chiếc xích lô.



Buổi sáng tiếng súng, tiếng đạn « ô-bit », tiếng bom
vang dậy một góc trời. Thằng Cân ngồi dưới hầm núp
cạnh nhà, lòng nó run lên từng con. Nó lo sợ tía má nó
đang làm cỏ sau đồng. Cánh đồng trống không, tía má nó
chỉ núp dưới dia, dưới vũng, trống không. Súng càng nồ
hăng nó càng khiếp đảm, lo lắng. Nó hình dung tía má nó
phải vắt vả trốn cảnh đạn lạc bom rơi, và tía má nó
cũng lo lắng cho thân phận nó. Những người thân yêu
nhau lại xa nhau trong giờ phút mà sự chết chóc mong
mạnh như ngọn đèn dầu lé lói trước con đồng tố. Nó tủi
thân, nó khóc. Nó ngồi bếp xuống đất, rồi lại xồm lên.
Nó khóc.

Trận đánh kéo dài cả năm sáu tiếng đồng hồ tiếng súng
mới dứt hẳn. Thằng Cân chun lên miệng hầm. Nó nhìn
quanh rồi cầm đầu chạy ra đồng.

Cánh đồng bao la. Từ xa rải rác những người đi nhanh
hoặc chạy hờ hãi. Thằng Cân dòm dón đặc. Nó cắt tiếng
kêu : Tía oi ! tía ! Má oi ! má ! Tiếng kêu của nó dội vào

hở không rời toang loảng, không một lời đáp lại. Nó hoảng
hốt, gọi tiếp, giọng run run : Tía oi ! tía ! Má oi ! má ! Im
phẳng phắc. Nó chạy rèn rèt trên góc rạ. Nó thét lên. Tía
má nó chết nằm ở mé nước bờ dia. Từ bên kia ranh đất
chú nǎm Sinh chạy đến. Chú nói chú đang làm cỏ và khi
tiếng súng nồ chú chun vô trốn trong bọng cây gáo ba chồi.

Rồi người ta tụ họp lo việc tống táng cha mẹ nó. Đêm
đó nhà vắng tanh lạnh lẽo. Nó mất cha mất mẹ. Nó khóc.
Chú nǎm Sinh đến ngủ với nó. Nhưng nó buồn bã lo sợ
không ngủ được.

Thỉnh thoảng có cuộc chạm súng nhau dữ dội. Người
làng tản cư rải rác chỗ này chỗ nọ. Chú nǎm Sinh tản cư
lên thủ đô kiếm sở làm ăn. Chú thương tình thằng Cân côi
cút, mà vợ chồng chú không con. Chú bảo thằng Cân theo
chú và hứa sẽ bảo bọc đời sống nó. Thằng Cân lạy tạ mồ
mả cha mẹ lần sau cùng và từ giã quê hương ra đi theo vợ
chồng chú nǎm.

Ngoài việc thằng Cân bán báo hằng ngày, thím nǎm
còn cắt đặt cho nó phụ trách nhiều công tác đàng kề : quết
thịt làm nem mỗi tối thím nǎm gánh ra chợ bán nem
nướng bánh hỏi, chè cùi, gánh nước, rửa chén làm công
việc không hở tay. Tuy trí óc non nớt nhưng thằng Cân
cũng nhận thấy cảnh nuôi bò vắt sữa của thím nǎm. Mỗi
khi nó « mần ăn » khá đưa thím hai ba trăm bạc, thím
mừng ra mặt và một tiếng cũng con hai tiếng cũng con rất
ngọt ngào. Thím giả vờ không hay biết việc làm bất chính
của nó nhưng mặc nhận hành động nó. Suốt ngày chú nǎm
côi chiếc xích lô ngược xuôi trên khắp con đường phố
đô thành, chú đâu hay biết thằng Cân phải đảm nhận quá
nhiều vai trò phụ tá và thụ huấn nghề mới với Phùng-Mậu.

Thằng Cân đã ý thức đời sống đưa trẻ mồ côi phải
cam chịu nỗi cơ cực lưu đày ngoài thèm hạnh phúc, mất
tình thương và mất cả ý nghĩa cuộc đời. Nó khao khát
tình thương như con suối nhớ nguồn. Nó ao ước tình

thương như dòng thác ào ào tuôn đổ xuống người nó. Tưới mắt nó. Tắm gội nó. Nhưng đã mất rồi. Nó gào nó thét nó khóc nó la, không một lời đáp lại. Đã mất rồi không bao giờ kiểm được. Một tiếng kêu cha hai tiếng gọi mẹ chỉ là trong tiếng nắc nghẹn ngào, trong giấc mơ thế giới siêu hình lạnh lẽo, trong bóng tối chập chờn buồn thảm tang ma. Giúá cuộc đời thật rộng thật sáng và đông đúc loài người nhưng đứa trẻ mồ côi cảm thấy chật hẹp, mập mờ và cô đơn. Chật hẹp như con chim non lúng túng trong lồng hàng hàng lối chǎn không có đường đi chǎng có lối về, cô vươn mình với bản năng độc lập tự tôn. Mập mờ như ánh lửa mà troi nhoet nhòa quái đản, kiếp sống hầm hiu sương mù giăng mắc, những bắt đầu khởi điểm những chǎm dứt cherc chờ. Tất cả đều rầm rộ tiến trên dòng đời nhưng mỗi người sẽ tạt vào mỗi con đường khác nhau, mỗi ngõ ngách khác nhau và mỗi tâm tưởng khác nhau. Người ta với con đường sáng lạng, với giàu sang uy quyền, với tình thương ấp ú. Nó với ngõ ngách ổ gà, với cô đơn thê thảm. Cô đơn như một lữ hành lạc lõng vào khu rừng cây cối um tùm cỏ dày chǎng chít, dày sự dọa nạt của hoang sơ té lạnh của mãnh thú độc xà, tiếng kêu cứu chỉ là một âm thanh vô nghĩa trước sự lãnh đạm của rừng cây mãi mê vui đùa với gió với trăng với trời xanh mây trắng. Nghĩ mà buồn. Càng nghĩ nước mắt càng rung chảy. Một nỗi buồn âm ỉ bao vây tâm hồn tháng qua năm lại triền miên. Nước mắt rơi rớt ngày đêm chǎng hạn do vòi tinh gày nén hay vòi cờ thụ nhận oan tình. Định mệnh ! Định mệnh là một danh từ trừu tượng an ủi và xoa dịu tâm hồn uất hận khổ đau. Sự gày nén là một chứng tích cụ thể đương nhiên.

Thằng Cân nhớ cha nhớ mẹ nhớ làng quê. Cha nó thân hình cân đối, từng bắp thịt no tròn, rắn chắc. Tuy da rám nắng và tay lấm chán bùn nhưng có một tâm hồn trong sạch và chân thành, trắng đen minh bạch, cân ngang đong đầy. Mẹ nó là người đàn bà hiền lành và hồn nhiên, chiều

chuộng nề nang chòng theo câu xuất giá tung phu. Cát tiếng tu oa, từng dòng sữa ngọt thăng Cân đã gội nhuần biết bao ân đức của người cha gương mẫu của người mẹ hiền. Lúc đi chập chững nó chạy chơi vấp té, mẹ hơ hãi chạy đỡ nó lên tay xoa xoa chỗ đau tặt lưỡi, hit hà. Khi nó bình, cha bắn khoán lo lắng, mẹ hiên vẻ hãi hùng luôn luôn túc trực bên giường. Mẹ săn sóc từ thức ăn và đắp điếm khi nó ngủ. Nó nũng nịu được mẹ nuông chiều. Nó có việc buồn phiền, mẹ an ủi vỗ về. Cha mẹ rất mực thương yêu nó và thường nói chúng mình chỉ có một thằng Cân ví như cây một trái. Cây một trái nhưng trái lại sớm lia cành trong khi còn măng sưa lăn lóc trên mảnh đất gồ ghề và đầy chông gai chịu đậm bầm héo úa.

Chợ làng nằm trên bờ sông Cửu long thơ mộng. Ngôi đình hùng vĩ. Ngôi chùa cổ kính trang nghiêm dưới lùm cây cổ thụ. Con đường làng nghiêng khẽ mà thăng Cân thường cắp sách đến trường những ngày tháng cũ. Cái quán chú Sáu bên đường hẳng ngày vang ra những tiếng « nhảm xà xực dính ». Hàng dừa ven sông hàng cau quanh nhà lũy tre sau vườn lá luốt khi đông bão hoặc ủ dột qua những ngày mùa đông giá buốt hay đứng im nhớ gió lúc mùa hè nóng bức. Cây cau tượng trưng tình quê hương mà cũng là một thiên tình sử thời xa xưa : Sự tích trâu cau, hai anh em giống nhau mà thằng Cân đã đọc nghe nga. Con rạch nhỏ bên nhà. Hàng cây san sát ven bờ rũ bóng dòng sông. Xuồng ghe lui tới dập diu. Cánh đồng bao la ngập đầy bông lúa vàng thơm phức. Giọng hò đối đáp véo von của bọn thợ gặt. Tiếng trâu rống gọi đoàn. Tiếng mục đồng ca hát nghêu ngao. Những cô thôn nữ duyên dáng tay bưng cõm tay xách nước cho công cây công cấy. Thằng Cân thường bắt đẽ dưới luống cày bắn chim trên cành gáo. Giờ đây những khuôn mặt quen thuộc có còn hay đã chết dần theo năm tháng lìn qua. Những âm thanh những hàng cây những con đường mòn ngõ ngách còn giữ nguyên vẹn hay đã đổi thay qua thời chiến tranh tàn phá. Càng nhớ quê hương

lòng thằng Cân càng ngâm ngùi. Hình ảnh cha mẹ và tình quê hương vẫn lớn vồn trước mắt và in sâu nơi tiềm thức nó. Cha mẹ là đấng sinh thành công ơn như trời cao bể rộng và quê hương là nơi chôn nhau cắt rún ghi những kỷ niệm vui buồn thời thơ ấu : nơi quê hương là đẹp hơn cả.



Bữa nay là 29 Tết. Mới 5 giờ sáng người ta đã họp chợ đông đúc tự bao giờ. Khỏi từ các quán cà phê và các hàng rong ở lề đường tỏa cao cuộn tròn lăn lóc. Trong chợ đủ loại đèn ống, đèn ngọn rực lên một vùng ánh sáng. Những sạp vải, hàng trái cây, bánh mứt trung bày sực mùi tết. Tiếng cười nói lẫn tiếng cãi vã òn lên ngập xì. Người ta mua sắm thức ăn chuẩn bị ba ngày xuân nhặt. Thằng Cân nhờ mỗi độ xuân về tia nó chưng trên bàn thờ cam quýt trà bánh. Dán liền dổi theo từng cột nhà. Trinh trọng làm lễ giao thừa nguyện cầu sang năm mới gặp nhiều may mắn. Má nó gói bánh tết bánh ít, quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Nó hanh diện trong bộ đồ vải bông. Hiệp đoàn với lũ trẻ đốt pháo múa lân. Tất cả mọi người đều mặc đồ mới, thường thức món ngon, uống thật say để bù đắp một năm qua mệt nhọc.

Theo tục lệ người ta làm lễ giỗ chạp kỷ niệm ngày chết của ông bà cha mẹ và sắp đến ngày xuân nhặt giấy mồ mả làm lễ cung nghinh cúng kiến linh đinh. Nếu người chết không kẻ thừa tự thì gọi là xiêu mồ lạc mả và vong linh phải chịu đói khát. May mắn qua thằng Cân không giấy mồ mả cha mẹ không cúng một bữa cơm không đốt một cây nhang. Cha mẹ nó phải chịu cảnh mồ hoang cỏ loáng và cơn đói khát hoành hành. Nó cảm thấy lòng đau đớn, xót xa.

Đêm hôm cả bọn thằng Cân vận động ráo riết. Chúng gặp hai linh Mỹ, có một thằng nói tiếng Việt khá thạo. Phùng-Mậu đem tài hùng biện thuyết phục linh Mỹ. Nó giới thiệu gái trẻ đẹp, duyên dáng. Tinh tiền huê hồng

đặc biệt hơn ngày thường, sắp tết nhứt cái gì cũng lên giá, xài tiền gấp bốn gấp năm. Thằng Cân, thằng Cang, thằng Lụa cũng chen vào giải thích healthy girl, number-one và mon tròn linh Mỹ tỏ vẻ thân mật. Linh Mỹ cười gật đầu thông cảm. Phùng-Mậu dẫn đến động cô Ba. Hai linh Mỹ xem mắt hai cô gái thích ý lắm, một thằng đưa Phùng-Mậu hai trăm thằng kia đưa thằng Cân một trăm. Thằng Cang chê thằng Mỹ kẹo quá, theo kèo nài riết nó đưa thêm một trăm. Cô Ba lối hai mươi lăm hai mươi bảy tuổi. Dáng cô cân đối, tha thưot và có một sắc đẹp liêu trai. Nghe đâu trước kia cô có chồng công chức. Cô chê lương xài không đủ. Cô ly dị chồng rồi làm chủ chúa. Cô bồ với một Mỹ già. Thằng Lụa câu nhau : Cô Ba đẹp quá sao lại chịu bồ với thằng Mỹ già chát, chường mắt quá. Phùng-Mậu khoa tay : Tiền tiền tiền. Một đàng cần tiền một đàng cần đẹp. Họ mua bán nhau, có gì lạ. Cô Ba vui tính và rộng rãi. Cô thích Phùng-Mậu nói chuyện có duyên và cả bọn, vì chúng là nhân viên đặc lực của cô. Cô cười vui vẻ đưa 4 trăm thưởng đặc biệt tiền tết, mỗi đứa một trăm xài chơi. May em nghèo. Thằng Cang mừng nói cô Ba thông cảm quá. Ngày thường đứa nào dẫn hai linh Mỹ này cô Ba cho cao lăm là một trăm. Phùng-Mậu cười nói đặc biệt mà, đâu phải hoài vậy. Thằng Cân đề nghị tất cả số tiền kiếm được hôm nay để quy chung làm bữa tiệc tất niên trước cùng sau chén một bữa cho thật say. Phùng-Mậu chấp thuận và cả bọn tán thành. Vị trí bữa tiệc đặt tại nhà Phùng-Mậu. Thằng Lụa đảm nhận trưởng ban tổ chức. Chương trình dự tiệc đúng 8 giờ đêm ba mươi. Thực đơn ghi 8 chai 33. Một con gà quay, bánh mì và đồ légume. Trà, bánh ngọt, 2 gói Salem.

Trời đứng gió, nhưng hơi lạnh ấp ủ đêm cuối đông. Người ta mặc áo ngự hàn đủ loại. Thằng Cân cảm thấy thỉnh thoảng trên làn da của nó săn sùi như da cá đuối. Quanh năm nó chỉ mặc chiếc áo sơ-mi cọt tay và quần dài. Khi nó cởi trần, trên làn da rám nắng những đường ranh

giới được phân tách một cách cẩn thận rõ ràng. Nó ôm xấp bao. Tiếng của nó chen vào tiếng chợ đông người.

— Báo dày. Nhật báo Sống. Dàn tiến dày. Có nhiều tin tức quan trọng. Báo dày. Thầy, cô.

Thằng Cân đi qua vòng chợ rồi đi thẳng lên bến xe đò. Nó vẫn rao đều đều. Nó đi lại dãy xe về Hậu-giang. Nó rao và mời mọc. Bỗng nó thấy dưới ánh đèn né-ông cạnh bàn người bán vé xe, một người đàn ông trạc 50 tuổi. Tóc hoa râm quá kỳ chưa hót, râu mép lưa thưa. Mặc đồ bà ba trắng đã ngả sang màu vàng. Tay xách chiếc cặp sòn da. Thằng Cân nhìn khuôn mặt người ấy quen thuộc, nhưng nhớ hoài không nhận diện được. Nó cố đào sâu trí óc tìm xuất xứ người ấy. Nó nghĩ người giống người, có lẽ nào mới ba bốn năm lại thay đổi đáng dấp sắc diện đến thế. Nó toan quay đi nhưng như cờ ma lực kềm hãm lại. Nó đi quanh qua phía sáng nhìn người ấy, nhưng liền xoay mặt vì sợ mất cách lịch sự. Nó trầm ngâm... à đích thực rồi, nốt ruồi ở giữa gò má phía tả. Nó mạnh dạn tiến đến trước mặt người ấy, nhưng lại rụt rè, lẽ phép :

— Dạ, xin lỗi... ông. Phải ông là bác sáu... ở làng Định-An không ?

Người ấy tỏ vẻ nghi ngờ nheo mắt nhìn chằm chằm khắp người nó đến cử chỉ nó. Rồi cũng ngạc nhiên, hỏi :

— Cháu ở đâu ? Bác thấy như có quen.

Thằng Cân quả quyết, mừng ra mặt, reo lên :

— Bác sáu ! Cháu là thằng Cân con chín Bia, nhà ở gần rạch Vẹp đó.

Bác sáu cũng mừng rỡ, cười :

— Mèn ơi ! Mới mấy năm mà cháu mau lớn quá. Coi lạ !

Thằng Cân mừng quá bước lại nắm tay bác sáu.

— Bác bây giờ cũng khác hồi trước nhiều, cháu nhìn hoài. Bác đi làm gì trên này ?

— Bác chở dưa hấu lên bán, hết rồi. Bữa nay đi dia.

— Lời khà hông, bác ?

— Khá, nhưng sở phi năng quả cũng hồng còn bao nhiêu.

Sáu Lình là người cùng xóm với thằng Cân, cách nhà nó lối 200m. Trước cửa nhà bác có cây mận da người ngọt dịu. Mỗi bữa đi học thằng Cân ghé lượm mận. Bác sáu vui tính và thương trẻ con. Bác bẻ mận phân phát cho nó và mấy đứa học trò. Bác sáu cõi tuổi tía thằng Cân, năm nay lối bốn mốt bốn hai. Dáng người bác mập mạp. Mỗi buổi sáng đi chợ bác mặc sơ-mi quần tergal, đầu chải láng mướt đen huyền. May năm qua người bác thay đổi không thể tưởng tượng, có lẽ quá lo âu thời cuộc và tảo tần lê sống.

Bác sáu xoa dầu thằng Cân, chép miệng :

— Tôi nghiệp ! mồ côi mồ cút, thất lạc như vầy. Vợ chồng năm Sinh làm ăn khá hông, cháu ?

Giọng thằng Cân buồn rượi rượi :

— Dạ, cũng đủ ăn, bác. Dưới làng mình bình yên hả, bác sáu ?

Bác sáu chép miệng.

— Không bình yên cháu ơi ? Từ ngày cháu theo vợ chồng năm Sinh đi rồi thì lộn xộn tới hoài, hai bên dựng nhau thường thường. Cái nền nhà của tía má cháu bây giờ thành hầm thành hố rồi, có nhiều chỗ cũng vây đó. Anh em trong làng tản cư bốn. Bác cũng ra ở ngoài chợ xã. Lâu lâu dia thăm vườn tược.

Cặp mắt thằng Cân đỏ hoe, nói như tự than, giọng bêu bạo :

— Hồng biết mồ mả tía má cháu có sao không ? Tết không ai giãy cỏ !

Bác sáu cảm động lòng hiếu thảo của thằng Cân. Và bác nhận thấy nó nói năng khôn ngoan theo đứa trẻ thị thành.

— Mồ mà thì hồng sao. Cháu khỏi lo. Tết năm nay
ông từ Kiến cũng xách chét dì rảo sau mé vườn, coi cái
mả nào không chủ giầy cỏ thì ông giầy giùm làm phước.

Bỗng tiếng còi xe vang lên. Anh lơ cất giọng oang oang :

— Mời bà con lên xe. Sắp chạy.

Bác sáu lật đật móc túi lấy tiền đưa cho thằng Cân.

— Đây, bác cho cháu một trăm. Cháu lấy ăn bánh chơi.
Thằng Cân vô cùng xúc động. Nó đỡ tay bác sáu.

— Dạ cảm ơn bác. Cháu có tiền xài.

Bác sáu gạt tay thằng Cân giữ tiền vào túi áo sơ-mi nó.

— Cháu lấy xài chơi. Bác thiệt tình. Cháu hồng lấp,
bác giận da. Thôi, bác lên xe. Nó gần chạy rồi.

Bác sáu đi lại bước lên xe tim chồ ngồi. Thằng Cân
theo sau. Nó kiêng chân dòn trong xe. Nó cảm thấy lòng
lưu luyến bác sáu. Ngoài tình cố quận, bác sáu còn thể hiện
khung cảnh quê hương và hình ảnh cha mẹ nó. Mà bác
sáu cũng bịn rịn thằng Cân. Bác thò dồn ra cửa, giọng
cảm động :

— Lâu quá mới gặp cháu, vậy mà gấp rút không bồi
thảm được nhiều. Bác gửi lời thăm vợ chồng năm Sinh
nghen. Tết rảnh vợ chồng năm Sinh và cháu dìa dưới chơi.
Thăm xí sở mà.

— Dạ cháu nhớ mồ mả tia má cháu lắm ! Nhưng chú
năm thím năm cho dìa cháu mới dìa được. Tết năm ngoài
chú năm tính dìa dưới thăm bà con. Thím năm nói dưới
lộn xộn lấp dìa làm gì. Chú thím bàn tới bàn lui rồi thôi.

Nãy giờ anh tài xế đứng nói chuyện với cô gái cạnh
dầu xe. Anh lật tay xem đồng hồ, giọng hối hắt :

—Ồ ! đúng giờ rồi. Thôi, di ngheen bồ !

Anh quay mình bước lên xe ngồi xuống fauteuil đóng
cửa cái rầm. Cô gái nheo mắt nhìn anh tài cười :

— Coi chừng bữa nay nằm đường nhen ! Hôm qua xe
Lộc-Thành kẹt mô đến 4 giờ chiều mới về tối đó a.

Anh tài cũng cười :

— Kẹt thi ngồi nghỉ. Xe ủi đất đến dọn đường thi
minh đi. Chờ có gì đâu. Ở nhà mà kẹt máy cày U.S.A mới
đáng lo chờ.

Cô gái nguýt mắt.

— Quý nà ! Nói tầm bậy.

Anh tài xế nói nhanh :

— Tầm phải tầm phải !

Anh ngoảnh ra sau, hỏi :

— Xong chưa ?

Anh lơ la lớn :

— Rồi, chạy.

Anh liếc cô gái cười rồi đặt tay lên vô lăng, chân đạp
ga, tay vô số. Tiếng máy rèn khu khu. Thùng xe rung
rung theo tiếng máy nổ đều đều như bệnh nhân lên cơn
sốt. Hai đèn pha bật sáng chiếu trên mặt đường. Bác sáu
nhìn thằng Cân với đôi mắt buồn.

— Thôi, bác dìa ngheen Cân !

Giọng thằng Cân đứt quãng :

— Dạ ! Bác dìa... mạnh giỏi.

Tiếng máy nổ to lên. Chiếc xe bò dần ra khỏi bến và
từ từ lao mình trên con đường nhựa, rồi khuất hẳn mình
qua khúc quanh. Thằng Cân cố vận dụng nhãn quang nhìn
theo chiếc xe mà lòng bùi ngùi. Nó thở ra. Thôi, đã mất
nữa rồi. Hình ảnh cha mẹ nó và khung cảnh quê hương
bác sáu đã mang theo mất rồi. May mắn qua nó không
gặp được người thân quen, giờ đây may mắn lại gặp,
nhưng chỉ trong thoáng chốc như giấc mơ, như kẻ khao
khát kêu gào giữa sa mạc mà chỉ ban cho một giọt nước
có thấm tháp vào đâu. May mắn và tình thương đến với

nó sao gấp rút và đơn giản thế. Thăng Cân thò tay vào túi mân mè tờ giấy bạc một trăm.Ồ ! tình thương còn đây. Bác sáu đã đi nhưng còn lưu lại kỷ niệm tình thương. Tuy số bạc không phải là nhiều nhưng tượng trưng một tình thương, một tình thương cảm lặng không tiếng không lời nhưng rất đậm đà tha thiết mà mấy năm qua nó không kiểm được. Thăng Cân lê bước đi. Thỉnh thoảng nó sờ túi áo rồi nắn nắn tờ giấy bạc. Nó cảm nghĩ nó đã có một món quý giá trong mình. Nó sẽ hy sinh bảo vệ khi kẻ nào xâm phạm đến món vật ấy. Nó hanch diện đã có được niềm thương và niềm vui mà nó vừa kiếm được. Thăng Cân cảm thấy cuộc đời nó vừa được có chút ánh sáng soi vào cũng như ánh bình minh vừa lô dạng. Nó cất cao giọng :

— Báo đây. Nhật báo Sống, Chính luận đây.



Đúng 8 giờ đêm ba mươi, cả bọn họp nhau. Thăng Cân làm trưởng ban nghi lễ. Nó sắp đặt các thức ăn trên chiếc bàn tròn, rồi đốt hai cây đèn cầy gắn trước đầu ghế và rót rượu. Thăng Cân đề nghị Phùng-Mậu lớn hơn cả bọn vây hẵn đứng ra đốt nhang vái lạy trước anh em. Phùng-Mậu cự nự.

— Thời mà oi ! Dọn cúng đó thì mấy ông mấy bà ăn uống chớ vái van lạy lục nỗi gì.

Thăng Cang cũng phản đối thăng Cân :

— Lúc tía má mà còn sống, mà kêu ồng bà ăn cơm thời chứ mà có vái lạy không mà bây giờ mặc lạy.

Thăng Cân tỏ ra bất mãn.

— Tao thấy hẽ cùng người chết thì ai cũng lạy hết é, tía má tao cũng lạy nữa. Họ nói vái lạy là kính trọng người khuất mặt. Mà thôi, tụi bay hỏng chịu thi minh tao vái lạy.

Phùng-Mậu cười :

— Nói vậy chớ thôi. Mày làm sao thì tao cũng làm vậy. Bồ bịch mà !

Thăng Cân đốt nhang kính cẩn lâm râm khấn khứa, rồi lạy bốn lạy — Nó làm theo tia nó lúc sanh tiền làm lễ cúng — Nó nguyện cầu vong linh tia má nó về ăn uống chứng minh lòng thành kính của nó. Hai ngọn đèn cầy lung linh theo chiều gió, lễ cúng càng tăng phần trang nghiêm. Thăng Cân tưởng tượng tia má nó đang ngồi ăn uống như lúc sanh tiền. Nó tủi lòng, sịt mũi. Rồi đến Phùng-Mậu, thăng Cang, thăng Lụa lần lượt làm lễ.

Lễ cúng xong. Cả bọn ngồi vào bàn. Phùng-Mậu phân phối bốn đĩa mỗi đĩa 2 chai 33 phải thanh toán cho xong. Thăng Cân thăng Lụa đồng ý uống say nhưng trữ lượng kém sợ tiêu thụ 2 chai không hết. Phùng-Mậu bảo thì tụi bay cứ uống thật say còn bao nhiêu tao bao chót. Nó nâng ly, tuyên bố :

— Bữa nay là ba mươi tết, vậy chúng ta chén một bữa thật say cho vui.

Cả bọn tán thành đồng nâng ly cung vào nhau cái cắc, rồi kè môi nốc một hơi dài. Thăng Cân rót ly đầy mời Phùng-Mậu.

— Mày uống miếng. Tao chúc mày qua năm mới gặp cái may.

Thăng Cang cười giòn.

— Gặp cái may để khỏi chạy. Có một lần bị tụi nó rượt ná, tao chạy muôn xuất hồn.

Thăng Lụa khoa tay.

— Kệ cha ! Chạy cho quen sau này có cuộc thi chạy đua minh chạy hạng nhứt chớ gì.

Cả bọn cười ồn lên.

— Hay ! Hay !

Phùng-Mậu cười khi khì nồng ly nốc trót. Thắng Cân rót thêm đầy ly mời thằng Cang và chúc tụng. Rồi mời thành Lụa và chúc tụng. Đến lượt Phùng-Mậu cũng rót ly đầy mời các bạn và cầu chúc. Chúng thay nhau mời và cầu chúc.

— Đ. mẹ. Con gà quay có lớn gì đâu, vậy mà nó tính 350\$. Tinh ra cái xương dùi này lối trên mười đồng. Mắt như vàng !

Thắng Lụa dăng hăng.

— Xέ tới xương mà ! Tiệm của bà năm Thạnh-Lợi đó a.

Binh sanh Phùng-Mậu chỉ phục năm Bô là tay anh chị « bự » và xem như bậc sư trưởng. Nó bắt chước từ hành động đến lời lẽ của hắn. Nó nói một cách trịnh trọng như bậc đàn anh, giọng kéo dài vì đã thấm hơi men :

— Nhân danh là thằng bạn... của tụi bay. Tao xin nhắc lại. Mặc... kè ! Bà năm bác sáu chú ba xé mình... thì xé, mình với nhau mà, nhứt là những người... nghèo như tụi mình, chúng ta không nên đá động đến. Có phải vậy không... các người anh em ?

Cả bọn đồng thanh.

— Đúng ! Đúng !

Rồi đồng nồng ly nốc trót. Phùng-Mậu xé bao thuốc rút một điếu, đánh diêm, châm lửa. Nó hít hơi dài rồi trề môi thở phì, ngả lưng vào thành ghế, rung dùi, mắt lิm đิms nhìn khói thuốc. Nó hạ thấp giọng :

— Hút. Anh em hút lót cho săn miệng. Nhậu... lai rai mà !

Mỗi đứa đều rút một điếu dốt, hút phì phà. Khói thuốc bay chập chờn tỏa ra mùi thơm. Thắng Cang quơ tay qua bên, ngón trỏ nhịp trên minh điếu thuốc. Tàn thuốc rơi lả lả. Nó cười khè khè :

— Bia 33 hậu... ngòn ngọt !

Thắng Lụa chồm mình rời, nhường dời mi trùi nồng nhìn thằng Cang.

— Ngọt thi... tao mày cung ly !

— Cung !

Thắng Cang thằng Lụa cầm chai sắp rót. Phùng-Mậu đưa tay cản lại.

— Khoan, để tao rót công bình.

Phùng-Mậu cầm chai rót hai ly, rồi ngầm nghĩa, nói :

— Đó. Hai ly bằng nhau đó. Uống đi.

Thắng Cang thằng Lụa đồng nồng ly cung vào nhau cái cắc, rồi kè môi nghênh cõi nóc ực ực... tre khè. Hai đứa đặt ly xuống, ngả lưng vào thành ghế, mắt lิm đim, đầu lắc lu.

Thắng Cang thở khì.

— Quá... rồi ! Khảm lầm, chớ hồng nỗi nữa.

Thắng Cân cười khè khè :

— Hậu... ngòn ngọt mà !

Thắng Cang nhường mắt nhìn thắng Cân.

— Đừng ngạo... mày. Coi chừng ! Mày ngã trước da !

— Nói chơi... cho vui mà. Ngạo đâu. Tao còn khảm... hơn mày nữa.

Thắng Lụa lắc đầu.

— Một chai vừa, thêm nữa ngã da. Mắt tao chấp chóa rồi.

Phùng-Mậu nói, giọng trầm trầm :

— Bia mà say sưa nỗi gi. Nó chạy săn săn vậy chớ có sao đâu. Cụ nhậu cho vui mà.

Thắng Lụa nhắc lại :

— Phùng-Mậu hứa bao chót mà ?

Phùng-Mậu cười nhếch môi.

— Khỏi nhắc. Tao hứa thi nhớ lời. Một lời hứa dầu chết bỏ không quên. Nhưng tụi bây phải nhậu cho đã đì. Tụi bây bằng lòng chờ?

Cả bọn tán thành.

— Đồng ý!

Tiếng dưa muỗng khua lách cách ; tiếng nhai xương răng rắc ; tiếng cười nói khi thì thao lúc ồn lên. Chúng ăn, uống rồi hút. Chúng uống cho tan đi hương vị đắng cay và ấm lại cỗi lồng trống trải cô đơn, uống cho đến khi cốc vỡ rượu tàn. Phùng-Mậu gật gù tỏ vẻ thích ý. Những kẻ sang trọng thiết bữa tiệc linh đình hoan hỉ và khoái khẩu theo sang trọng. Những người nghèo khó thiết bữa tiệc đậm bạc vui vẻ và ngon miệng theo nghèo khó. Mỗi người đều có cái vui riêng và cái buồn riêng. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng và tâm trạng riêng. Cả cái nghè nghiệp cũng thế, kẻ lao tâm người lao lực, thanh cao và hạ tiện. Cái nghè hạ tiện đôi khi có kẻ hành nghè hạ tiện đến thấp hèn trắng trợn. Cái nghè thanh cao đôi khi có người lại hành nghè một cách hạ tiện đến hạ tiện nhưng áp dụng phương thức ném đá giấu tay và được che đậy bằng danh từ quý phái và dài các.

Bỗng thằng Cân nói nhùa nhọa, giọng khịt mũi :

— Tia ơi ! Má ơi ! Con nhớ tia... má lắm. Chỉ có... xứ sở mình... là vui hơn hết.

Mặt thằng Cân đỏ gay, nước mắt rướm chảy. Cả bọn nhìn sững thằng Cân mà cỗi lồng xúc động. Chúng cảm thấy thương thằng Cân như thương cho chính bản thân mình là kẻ đồng cảnh, đồng thuyền và đồng trong cuộc sống.

Bên ngoài tiếng pháo mừng xuân của mọi người nở râm ran khắp đó đây.

NGUYỄN-HỮU-TRI

HÁT BỘI

Biên-khảo của Thân-văn NGUYỄN-VĂN-QUÍ

(Tiếp theo)

BẠCH-XƯỚNG

BẠCH — Bạch là bài tỏ, nói ra cái hay, cái giỏi, tài-ba, chí-khí của mình.

Các vai võ-tướng và đào-võ thường bạch rồi mới nói lối xưng tên.

VĂN-CHƯƠNG — Thè-văn dùng trong điệu bạch, có thể :

a) Hai câu thi bảy chữ không đối :

Lưu-Bị (Tam-quốc) bạch :

Tam phân đánh túc liệt can qua,
Cái thế công-danh độc ngã kỳ.

b) Hai câu thi bảy chữ có đối :

Quan-công bạch :

Vạn cồ trung can huyền nhựt nguyệt
Nhứt xan nghĩa khí quán càn khôn.

Trương-Phi bạch :

Thinh nhược cự lôi khu hồ báo
Oai như diền xiết tầu long xà.

c) Hai câu thi bảy chữ (đối hay không đối) và tiếp theo hai vế đối nhiều chữ :

Thánh-Thiên công-chúa (tuồng Trưng-nữ-Vương) bạch :

Oai vang thiên-nữ gái anh-hùng,
Chẳng sút nam-nhi chí bá tùng.

Chiếm quận Ký-Ngô... Bắc-ngụy nghe danh... hàng...
diệp-diệp
Tuốt gươm Can-Mạc... địch-quân đua sức... thác... trùng...
trùng

d) Một bài thi tứ-tuyệt :

Châu-Du (Tam-Quốc)

Hoành-hành tứ hải chiếm Trung-dô,
Danh quán anh-hùng thế thượng vô,
Đông quá long-môn oai lâm-lâm,
Thân phi thiết-giáp sáng cờ-đồ.

Bạch có kèn đưa hơi, phụ thanh cho giọng hát, tăng thêm
tài võ-dũng, nét oai-hùng của vai tuồng. Tướng cạnh bạch tại
dưới trường, tướng soái (như Châu-Du) đứng trên.



PHẦN NHỊP tùy thè văn :

a) Nếu là hai câu thi bảy chữ, thì trong hai câu, nhịp ở
chữ thứ hai, thứ 4, thứ 5, nghĩa là ngừng tại đó
một chút :

Tam phần... đánh túc... liệt... can qua
Cái thè... công-danh... độc... ngã ứ ứ kỵ

Đề ý.— Trong câu nhì, kéo dài chữ thứ sáu để hạ giọng ở
chữ thứ bảy và dứt bạch.

b) Nếu là hai câu thi bảy chữ và hai câu đối 11 chữ :

Hai câu thi.— Phân nhịp như trên.

Hai câu đối.— Đề nhịp từ ở tám chữ đầu, còn ba chữ chót
y như trong lối thi.

Oai vang... thiên-nữ... gái... anh-hùng
Chẳng sút... nam-nhi... chí... bá ứ ứ tùng

Chiếm quận Ký-Ngô... Bắc-ngụy nghe danh... hàng...
diệp-diệp

Tuốt gươm Can-Mạc... địch-quân đua sức... thác... trùng...
trùng

c) Nếu là một bài thi tứ-tuyệt, thì phân nhịp y như lối
bạch hai câu thi :

Hoành-hành... tứ hải... chiếm... trung đồ
Danh quán... anh-hùng... thế-thượng ứ ứ ứ vô
Đông quá... long-môn... oai... lâm lâm
Thân phi... thiết giáp... sáng... cờ ứ ứ ứ đồ

Đề ý.— Trong điệu bạch, nơi câu chót, sau chữ 2 và chữ 4,
trong buồng hiệu lên, cho thêm phần oai-dũng.



VÀI BÀI BẠCH

Châu-Xirong bạch (tuồng Thủ Cõ-thành)

Lãnh ngoại tung hoành nhứt phủ ca,
Triệu khan mê lộc dữ yên hà
Nhứt hồ chước bãi thiên san khứ,
Bát hường tranh lai cá hồ trù.

Lữ-Bố (tuồng Phụng-nghi-Đinh)

Thiên phú ngô hè địa tái ngô
Vũ trụ ngang tàng nhứt trượng-phu
Tam-quốc anh-hùng thùy cảm địch?
Phụng-Tiên thanh-thế cõ kim vô.

Đào Kỷ-lan-ANH (tuồng Hộ-sanh-dàn)

Nhàn lai phong nguyệt cọng vô biên,
Nhứt động đào hoa biệt hữu thiên.
Vị vần kỵ sanh tu đắc đáo?
La thường thủy tự nhứt phiên phiên.

Hấp-Man (tuồng Định-Thanh ly Thợ)

Nhứt phương cự trấn lâm Phiên-trào
Hán tức binh dao tráng ngã bang.

Thanh thê bào-hao tái ngoại, quốc trung giai khùng khiếp
Oai phong lâm-liệt, sơn nam, lãnh bắc tòng kinh hoàng.
Tần-Kỳ (tuồng Quá quan trảm tướng)

Tự xưng khí khái trấn quan trung,
Tứ hải văn danh độc ngã hùng.
Thiết mã lai thời tân thối túng tâm lôi diền xiết,
Nhàn thương hướng xứ chỉ huy như ý vụ vân xông.



XƯỚNG == Chữ Xướng () nghĩa là cất tiếng, hô lên, hát lên (Ca xướng).

Kẻ sĩ nhàn-lạc làm thi chơi gọi là xướng thi, cho tao-nhân mặc-khách họa làm vui. Người nhàn-lạc kè như một vì tiên nho-nhỏ.

Nhàn-lạc mới xướng rồi ngâm, cho nên trong điệu hát-bội, bài xướng đề cho các vị tiên, thánh, thần, hay học-trò tiên, nói lên cái thú thanh-nhàn của mình.

Điệu xướng cũng như điệu bạch có kèn đưa hơi, mà hát châm-rãi hơn, ra vẻ thanh-nhàn, cũng như thi-sĩ ngâm thi mà chơi.

VĂN-CHƯƠNG — Một bài thi tứ-tuyệt hay là một bài bát-cú.

Hảo u-tịnh hồ !

Nguyệt trung sương lý hữu thiền-quyên,
Mộ vũ, triêu vân kỷ bách niên.
Chưởng thượng linh hoàn thư quyền diệu,
Nhân gian thùy thị hữu tiền duyên.

PHÂN NHỊP — Cũng nhịp 2, 4, 5 như điệu bạch, nhưng phải xướng châm-rãi.

Nguyệt trung... sương lý... hữu... thiền-quyên
Mộ vũ... triêu vân... kỷ... bách niên.
Chưởng thượng... linh hoàn... thư... quyền diệu
Nhân gian... thùy thị... hữu... tiền duyên.

VÀI BÀI XƯỚNG

Đào Dịu Long-giao-Tiên (tuồng Hoa-Tiên)

Oanh thanh chu chiết hiều phong tiền,
Xuân sắc liêu nhân viễn mộng khiên.
Liễu diệp tranh nghiên hoa hiếu mị,
Nhàn tinh vô hạn tích phương niên.

Vân-trung-Tử (tuồng Phong-thần)

Đạo pháp uyên nguyên xuất hồn hoang,
Huyền cơ diệu thuật nhứt hồn tàng.
Tu tâm đốn giác thiền tâm định,
Luyện khí đương tri dưỡng khí an.

Chuẩn-Đè Đạo-nhơn (tuồng Ngọc-kính-dăng)

Trang nghiêm sắc tướng địa thiên thông,
Tọa kỵ thanh-sư pháp lực hùng.
Nhứt thiết chúng sanh qui bát-nhã,
Tam thiên thế-giới mãn hư không.

(Còn tiếp)

Thân-văn NGUYỄN-VĂN-QUÝ

Xướng Ký - Nghệ

CHẤN-NGUYÊN

SỐ 817. ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI (CHỢ LỚN)

Điện-thoại : số 37.197

CHUYÊN

GIÀY BĂNG NHỰA
LÀM HÓA HỌC
đủ cỡ từ trẻ con đến người lớn
KIỀU ĐẸP — BỀN TỐT — GIÁ RẺ

MỤC « BÓNG DÁNG THỜI-GIAN »

Những chuyện đi rừng rộn

● Ký sự của AN-CÚ

Lâu lăm rồi, có lẽ đã sâu bảy tháng rồi, Chuyên không đi Saigon. Cần mua sắm gì, chàng hỏi người quen mua dùm. Có gì phải liên lạc với các bà con bạn bè tại Đô thành, chàng dùng phương tiện bưu điện, hoặc thư từ hoặc điện thoại tùy việc gấp hay không. Nhiều lần, vợ chàng nói chàng cũng đi dặng giải quyết một vài việc tuy lặt vặt nhưng cần bồn thán có mặt vẫn hơn. Chàng cũng không nhận.

Sở dĩ như vậy, mặc dầu đường Kiến hòa-Saigon không dài, Chuyên ngại sự đi lại lầm. Trên chặng đường Kiến hòa-Mỹ tho, Mỹ tho-Saigon, thường xảy ra nhiều khó khăn, trở lực, nguy hiểm nữa.

Khi thì gặp đắp mò (mô bắng những đống đất, bắng những bó rơm, những cành cây có lá) thường có gai lựu đạn bay gai mìn. Phải chờ nhà binh tới rà mìn, dọn đi, ban mò, dẹp chướng ngại vật, có vậy mà công việc làm nặng nhọc, nguy hiểm, phải cẩn thận lắm. Có lúc phải mất cả buổi trời, xe cộ mới chạy trở lại được. Trong lúc chờ đợi, trời mưa thì trót dầm dề, trời nắng thì mồ hôi ra nhễ nhại. Những người khách đi xe, phần cực nhọc, phần trễ công việc, than trời trách đất. Các bạn hàng vận chuyển hàng hóa đi bán thì nguyên rủa bóng gió, vì súc vật như gà, vịt, heo... chở bán về Đô thành hoặc chết dã nhiều, hoặc đang « hấp hối » sắp thở hoi cuối cùng, còn rau cải trái cây thì teo héo hư lòn. Không biết có đúng thật với tâm nguyện của

họ không, ngoài miệng họ than thở rằng thà giết họ còn hơn, chớ như vậy hoài, thì họ dứt vốn di mất, cũng là một hình thức giết, giết lầm phương tiện sanh sống của họ. Lo àu quá, đau đớn quá, họ dám liều đồ lôi cho Chánh phủ, họ nói : « ngày ngày, ra đi ô ong óng nào đánh bại đối phương trên khắp mặt trận, nào đem thanh bình, an cư lạc nghiệp cho tất cả mọi người. Mấy chả nǎm trong Dinh Độc lập nói ầu ». Có người cười châm chích, trêu tức : « Nè chị, có bảnh về Saigon, tới Dinh Độc lập nói thằng mấy chả nghe. Chị chị chu chéo đông đồng như bây giờ, các chị và tụi tui nghe, mấy chả có nghe đâu, khô nước miếng vô ích ! » Một chị không vừa, trả lời nliv thật : « Nói thiệt, mấy chả đâu dám gặp tụi tui. Thấy đâu, mǎn đó mà. Ở tù là cung, dám đưa ra pháp trường cát sao ? ». Mọi người nghe chị này nói liều một cách ngộ nghĩnh, cười rộ lên. Bầu không khí đỡ buồn đỡ nặng.

Một lần khác, từ Mỹ tho về Saigon, chiếc xe đò chở đầy hành khách đang chạy đều « ngon tròn ». Chuyên gọi chuyện cùng một cụ già ngồi bên cạnh cho đỡ buồn. Hai người mải miết nói chuyện « cà kê dê ngỗng ». Chạy qua cầu Bến Lức, chiếc xe đò trực chỉ hướng Gò Đen. Người thi ngủ gà ngủ gật. Kẻ thi nói thiên nói địa. Cách cầu Bến Lức độ một cây số ngàn, bỗng dung đất bằng dày sóng. Một chiếc xe nhà binh qua mặt, từ trong một bụi rậm nhỏ bên một lề đường, súng bắn ra « xối xả ». Chiếc xe nhà binh vọt khỏi, chiếc xe đò vừa trờ tới, lanh « dù » bao nhiêu lăn dạn. Trên xe, năm ba người chết, bảy tám người bị thương vừa nặng vừa nhẹ. Cụ già, vài phút trước đây, còn đang chuyện trò hoạt bát với Chuyên, giờ này đã hóa ra người thiên cổ. Chuyên còn nhớ rõ lắm : « Lúc xe vừa ngừng lại, những người chưa chết tuôn bừa xuống xe, xô nhau loạn xạ, đạp trên lưng trên chun nhau, người thi kêu chúa oi chúa oi, kẻ thi nam mô a di đà phát liền miệng, nhào dại xuống đường, nhủi đai xuống rìa, rách quần rách áo, té da. Trên lằn ranh sống chết, con người

nhanh nhẹn một cách phi thường, lạ lùng. Bao nhiêu chuyện nào loạn diễn ra không biết tới một phút không. Hồi đầu, Chuyên hoảng hốt, run đến điến hồn, chàng ôm chầm lấy một thiểu phụ dưới ruộng, nàng cũng ghi chép Chuyên trong lòng, miệng thều thào : « Cứu tôi anh ơi, cứu em anh ơi ! ». Chuyên lần lần tỉnh hồn rồi đâm ra buồn nản lạ lùng. Giá lúc đó có sẵn một vị hòa thượng xuống tóc cho chàng, chàng đi thẳng vào cửa thiền luân. Bao nhiêu cảnh hãi hùng, bao nhiêu cảnh khôi hài hiện ra chung quanh. Một chủ buôn Việt gốc Hoa, phì nộn, té xấp, vì mập quá, loay hoay mãi không dậy được. Sau đó bốn năm người đàn ông khỏe mạnh mới giúp chủ đứng dậy được. Chuyên tự hỏi mà không tự trả lời được : « TẠI SAO CÓ CẢNH THÊ THẨM NÀY ? ». Bất giác chàng khóc, chàng biết rằng khóc vậy là yếu tinh thần, nhưng chàng không ngăn được những giọt nước mắt tranh nhau chảy ra.

Một lần khác nữa, vào một buổi trưa, từ Saigon về, lại cũng qua cầu Bến Lức độ bốn năm trăm thước, Chuyên rùng mình trước một cảnh tượng khủng khiếp « chưa từng thấy ». Một người đàn ông, trần truồng, bị giết : Chặt mất cái đầu bỏ đâu không biết (nhờ thấy dương vật của cái tử thi, người ta nhận ra là đàn ông). Bộ đồ lỏng, ruột gan tim phổi, vát thành một đống. Thân mình bị xả giữa ngực ra thành hai miếng rồi chặt làm bốn khúc y như người ta làm heo làm bò. Mấy đoạn thịt người tái mét bỏ tứ tung trên mé lộ, không thấy có người coi sóc. Chiếc xe đò đậu lại, người ta đồ xuống coi. Trước cảnh thương tâm đó, các bà hành khách khóc ròng, có người chấp tay đọc vài câu kinh có lẽ cầu xin siêu độ cho kẻ bạc số. Đàn ông, già trẻ, ai nấy đều nghẹn ngào nhìn nhau, không nói một tiếng. Mọi người cùng một ý nghĩ : « Nếu có con chó nào bắt gặp, mấy mảnh thịt người không khỏi bị tha mất một vài đoạn... » Người nào người nấy ngậm ngùi đau xót như cho chính bản thân mình.

Cánh sờ sờ trước mắt, Chuyên vẫn không muốn tin, chàng lấy tay dụi mắt, cúi xuống lật lướm lấy một cục đá tự gỗ vào đầu cho thiệt đau đớn. COI MÌNH MỎ HAY THỦC.

Vì chàng không muốn nhìn thấy những cảnh bi thương nữa, không dì dò dây nữa, kể cả Saigon. Không biết sao, từ đấy, Chuyên lúc nào cũng cảm thấy buồn dười dượi. Đôi khi chàng thấy căm tức, chàng thấy rõ trong óc chàng dõi tượng của lòng thù hận mình. Chàng chắc tất cả đồng bào đều có những ý nghĩ rõ rệt như chàng, có điều không một người nào nói ra, vì tạm thời không những bất lợi mà còn vô ích. Sự nín lặng chờ dịp để bùng nổ.

Lần này, Chuyên đi Saigon để thăm mẹ, đang đau nặng, nằm điều trị tại một bệnh viện Đô thành. Chàng là một viên chức nhỏ trong một ty hành chánh tại Kiến hòa ; chàng có xin phép nghỉ. Chàng biết xa, ngày thứ năm phải đi làm lại ; 5 giờ sáng thứ tư, chàng đã di xe lô để về Trúc giang, ngừa trước mọi sự trễ nải bất trắc ; đi như vậy, chàng chắc ý lắm, yên lòng lắm.

Xe tới Bình Chánh, chưa tới 6 giờ. Chuyên nhắm mắt dưỡng thần. Thình lình chàng nghe tiếng tu hít thổi, mọi người trên xe nhộn nhao bảo : « Không biết chuyện gì lại xảy ra ? » Chuyên mở choàng mắt thấy đâu năm sáu người cảnh sát ra dấu cho xe đậu sát lề, cũng lúc đó chàng thấy cả một dọc dài xe, cam nhông có, xe nhỏ có, ngừng dựa theo lề đường. Bác tài xế hỏi chuyện một anh cảnh sát viên. Biết cách đó khoảng hai ngàn thước, đường bị đặt mìn bứt ngang, rồi lại bị đào thành một cái mương rộng trên một thước. Theo lời mấy anh binh sĩ, thì sớm lăm cũng phải khoảng 10 giờ xe bộ mới chạy lại được. Có một số người mắc chuyện gấp, rủ nhau cuốc bộ tới khúc đường bị phá, băng qua rồi tìm cách đi xe chuyền. Chuyên tháp tùng vào đoàn người đi tới chặn đường hư hại. Đứng phía bên kia, một tốp lính Mỹ đang tính toán cách sửa chữa.

Thấy toán người Việt định bước qua, một người lính Mỹ ra dấu cấm. Đoàn người tiến tới. Người lính Mỹ bắn chỉ thiên. Một bà già, hốt hoảng, trở ngược lại, nhưng sẩy chân té xuống ruộng, trúng nhầm chỗ gài lựu đạn. Một tiếng nổ chát chúa. Bà già chết banh xác, thảm thương. Bốn năm người trong đoàn cũng bị trúng miếng lựu đạn. Máu me ra thấy ghê. Chuyên và vài người trong con lúng túng vọt tuốt qua bên kia. Cả bọn bao một chiếc xe Lambretta về tới Tân An. Tại đây, họ lại chung tiền mướn một chiếc xe « Lam » khác về Mỹ Tho. Nhưng tới Tân Hương, một đoạn đường nữa bị đặt mìn làm đứt một đoạn độ 3 thước cách nay chừng năm ngày. Đoạn này đã được lắp lại, nhưng vì mưa, nên rất sinh lầy. Một chiếc cam nhông sa vào trong cái vũng đó cựa quậy mà không chạy qua được, làm nghẽn hết sự giao thông. Hai bên, xe đậu chật cứng. Chuyên và mấy người kia lại phải di bộ sang bên kia, kêu một chiếc xe « lam » khác nữa dặng về Mỹ Tho. Xe chạy ngon tròn, mọi người, dầu tốn kém nhiều hơn, đều thấy vui vẻ vì sắp đi tới chốn, tới đích, điều sung sướng nhất của những người di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh nọ trong thời buổi này. Tới là mừng. Sắp tới cũng đã mừng. Qua khỏi Tân-Hiệp, gần tới ngã ba Trung-Lương. Không ngờ lại một chặn đường bị đào bứt ngang. Chuyên thấy mỏi mệt từ trong tâm hồn. Hai bên cái hố cắt ngang con đường, xe cộ sắp thành hàng hàng lớp lớp, không còn nhúc nhích được, cảnh sát viên cũng bất lực. Mấy người kia và Chuyên lại di bộ, lại sang xe lân nữa mới tới chòn thành Mỹ Tho.

Chuyên kêu xit lo dẹp đưa ra cầu « bac », ra tới đó thì được tin đầu cầu « bac » bên Rạch Miễu bị giựt sập trong đêm qua. Chiếc « bac » còn đưa người qua lại nhưng các loại xe hơi lớn nhỏ đều không đi được. Xe gắn máy như Honda, Suzuki... miễn cưỡng đem qua lại được, có điều vất vả lắm. Chuyên còn đang nghĩ vẫn vờ thì chiếc « bac » đã qua đến Rạch Miễu ghé tạm vào một bến mới dựa theo

dây nhã cầu. Chuyên nhìn cái cầu nỗi mà Chuyên đi từ lúc còn bé, nay đã chìm lìm đâu mất, còn đoạn cầu sắt bắt từ ngoài vào bờ cũng bị hư hại vỡ ngã nghiêng xuống nước.

Chuyên thấy như không còn biêt buồn nữa, chỉ có một thứ cảm giác của những con người đứng trước một tình trạng « muôn rán sức mà bất lực ». Chàng nhìn trời, có ý muốn hỏi trời sao mảnh đất miền Nam này trải nhiều biến cố không ngừng trong hai mươi mấy năm ròng. Hồi năm 1945, chàng đâu 23 tuổi nay chàng đã ngoài 40. Xứ Dừa hiền hòa của ông bà cha mẹ Chuyên làm « tai nạn » như toàn cõi tổ quốc, chàng đâm ra nghĩ ngắn ngoi tiếng « tai nạn » được nhắc đi nhắc lại trong một tập thơ nào đó. Nghĩ mãi Chuyên nhớ ra Truyện Lục Văn-Tiên, rồi chàng liên tưởng đến cụ Đồ Chiểu, đến những câu thơ bi hùng của cụ Đồ. Chàng nhép miệng, lâm râm, đọc lại một vài câu. Chuyên thấy lòng mình được xoa dịu, được an ủi.

Một cách máy móc, Chuyên bước theo mọi người, lên xe « lam » về Trúc Giang. Quang cảnh sáng nay tại Rạch Miễu, với những khoanh dày kẽm gai giăng tứ tung và với công sở Tân Thạch vừa bị mìn giựt sập, mang bộ mặt của một vùng có chiến tranh. Những bộ quân phục nườm nượp qua lại có vẻ bận rộn.

Chiếc xe « lam » ghé trạm kiểm soát cảnh sát như thường lệ rồi nhảm Trúc Giang chạy thẳng. Đoạn đường Rạch Miễu — Trúc Giang chỉ có mươi một cây số ngắn mà bị phá đứt khúc cò trên mươi chỗ. Mỗi nơi này bị giựt mìn rồi được lắp lại, lắp lại rồi lại bị giựt mìn, nên lồi lõm khó chạy, xe lôi hay xe « lam » chạy qua, hành khách bị « tung » lên bồng, có thể rớt ra ngoài xe hoặc dung đầu trúng mui xe, đau chói.

Tiếng máy nổ dòn đều đều, chiếc xe « lam » thăng tiến trên đường thỉnh thoảng gặp ghềnh. Chuyên đang mơ mộng, nghĩ vờ nghĩ vẫn. Bỗng một tiếng nổ àm kêu rền.

Chuyên thấy choáng váng mặt mày, không thấy đau đớn chi hết, lịm dần. Chứng tỉnh dậy ngó quanh quẩn, chàng thấy mình nằm trên một chiếc xe chở bệnh. Chàng hỏi ra, mới biết rằng mình bất tỉnh nhân sự hai ngày mấy rồi. Vì y viện Kiến hòa không đủ phương tiện cứu chữa cho chàng, nên chàng được chở lên bệnh viện Chợ Rẫy. Nữ điều dưỡng theo xe cho chàng biết là chàng bị mìn dứt tiễn bắn chún mặt, và, không biết do sự may mắn nào, chàng không chết luôn. Chàng kêu rú lên. Chàng quên là đang nằm trên giường bệnh tại y viện Chợ Rẫy. Mặt mày đầm đìa mồ hôi hột. Nghe chàng la, một nam y tá chạy tới, nắm vai chàng, và với vẻ mặt hiền hậu, săn đón hỏi ban chàng.

Chuyên nhắm nghiền dõi mắt lại, không nói năng gì. Người y tá thấy chàng nằm yên, cúi sát tai chàng dặn nhỏ nhẹ: « Xin ông đừng cựa quậy nữa, bắng không, vết thương bên chân mặt bị « động » lại ra máu thì nguy lắm ».

Từng chập, từng chập, nằm trên giường bệnh, Chuyên nghĩ ngợi mè man đến mệt lả. Thân mình với chiếc chân què sẽ đi về đâu? Vận mạng quê hương sẽ đi về đâu? Tất cả người Việt Nam bị đưa đi phiêu lưu tới một viễn cảnh nào? Chuyên lầm bẩm: « Ước gì « Đẳng Tối Cao » Việt Nam biết đề ra một ngày lăn lóc sống như bất cứ một người Việt Nam thường dân nào, có vậy, mới nhìn thấy thực trạng bi đát hắng ngày của con người Việt Nam trong giai đoạn này ».

AN CÚ

Xin nồng-nhiệt giới-thiệu cùng độc-giả :

TỜ BUỐC TỪ-BÌ hiện phát-hành đến 20.000 (hai chục ngàn) số mỗi tháng và đang tăng lên hơn. Ra cả ngoại quốc.

TAO-ĐÀN

Đêm khói lửa

của Trần Văn Linh

Đêm nay suốt cảnh thiêu,
Tìm vần thơ chán chúa
Đến tả nỗi thương đau,
Quê hương trong khói lửa.

Vần không đến với ta,
Nên trời đêm sâu thẳm,
Vargas vặc giải ngân hà
Khơi mối sầu vạn dặm.

Tiếng phi cơ định óc,
Tiếng đại bác se lòng,
Một không gian tang tóc.
Bao phủ cả non sông.

Hỏa châu treo không trung,
Giữa tiếng nô kinh hoàng,
Hỏa châu hay trời rụng,
Sắp đốt cả giang san?

Ôi quê hương xơ xác,
Ruộng đầy cỏ, vườn hoang,
Nền tro phơi ngói nát,
Cột cháy ngã điêu tàn.

*Khắp nẻo đường đất nước
Đầy hình bóng phế nhân,
Chống nặng cây lẵn bước,
Lưu lạc trên đường trần.*

*Đây những đoàn trẻ nhỏ:
Súng đạn cướp mẹ cha,
Sống via hè xó chợ
Giữa bối cảnh xa hoa.*

*Đây đoàn người bơi rác,
Tìm những mảnh ăn thừa
Những mảnh thùng đồ nát
Che vại trốn nắng mưa.*

*Đây những người mất gốc
Phải rời bỏ ruộng vườn
Ven đô-thành tui nhục,
Sống nhờ gạo trùng dương!*

*Ôi non sông loang lở,
Rừng khô bắt tiếng chim,
Đất chan hòa máu đỏ,
Một thế hệ thanh niên.*

*Với những người ngã gục
Đừng phân biệt ghét, thương.
Mong tang chung dân tộc.
Sẽ tạo một quốc hồn.*

Trần-văn-Linh

Thứ chinh-lý sân-k khấu cổ-truyền

PHÊ-BÌNH HÁT-BỘI
TƯỜNG SAN-HẬU
Vai Lôi-Nhược, Lôi-Vân

(Bài của Thân-văn
NGUYỄN VĂN QUÍ)

Bài thứ năm

Họ Tạ tất cả có bảy chị em : Tạ-ngọc-Dung, chị cả, Tạ-nguyệt-Kiều (thường kêu bà Nguyệt), Tạ-thiên-Lăng, Tạ-ôn-Dinh, Tạ-lôi-Phuông, Tạ-lôi-Nhược, Tạ-lôi-Vân.

Khi Nguyệt-Kiều vào Trào xin đi tu, có nói câu lối :

« Một hành sanh năm bảy chị em,
« Hướng phú-quí cũng đã trọng quá.

Tạ-ngọc-Dung, chánh-hậu của vua Tề, có một lớp ghen Phàn-thú-phi rồi biến mất không thấy soạn-giả tuồng San-Hậu nói tới nữa. Về sau khi Phàn-Diệm phục Tề thì chỉ còn Thiên-Lăng, Lôi-Vân.

Lôi-Nhược, Lôi-Vân đều là võ-tướng, có tài, chó không phải bợn « xỏ-lá » theo như lâu nay đã diễn trên sân-k khấu cổ-truyền. Đem một vai tướng ra làm trò cười là sai nghệ-thuật.

Nhược, Vân có tài là vì, sau khi dự yến Tiều-giang-san, Linh-Tá nói :

« Phải một thằng thì mồ dám đương,
« Năm bảy đứa hơi nào mà chống.

Ý nói năm anh em Ôn-Đinh đều tài, một mình Linh-Tá đương sao cho lại. Đã vậy Kim-Lân (San-Hậu thứ ba) luận tài anh em họ Tạ, nói :

« *Tạ huynh-dệ nên trang dōng-cảm,*
« *Thế hăng khen ngũ-hồ chí tài.*

Lại nữa, khi nghe Ôn-Đinh, Lôi-Nhuoc chết, Thiên-Lăng ra lệnh cho Lôi-Vân :

« *Hậu tiếp thời này gã Lôi-Vân,*
« *Trương binh-mã sanh cảm hoàng-tử.*

Nếu không có tài, Lôi-Vân đâu được lãnh binh hậu-tập. Thế nhưng trên sân-khấu hát-bội, Nhuoc và Vân (tục kêu thằng Út) đều là hè.

Màn đưa chị đi tu, chỉ có Thiên-Lăng, Ôn-Đinh là tè-chỉnh nghì tình chị em, dùng lời phải trái, khuyên chị. Còn Nhuoc và Út làm con khỉ, nếu đứng trong hoàn-cảnh thiệt mà nói thì vô lý, còn lấy nghệ-thuật mà luận thì sai-lầm.

Thầy nào dạy, đạo-diễn nào chỉ mà sắm Lôi-Vân (thằng Út) mặt hè, vẻ ngơ-ngáo, đeo một cái đầu-lâu, nói những câu vô-duyên, ché-nhạo người xuất-gia đầu Phật :

« *Lên am-tự ai kêu là Phật-cậu...*

Lại hỏi bà Nguyệt ruong xe, chìa khóa, thế-nữ, làm ra tuồng ngu-dot, độn-dần, chớ không phải con nhà võ-tướng trong « ngũ-hồ chí-tài ». Rồi lại nhờ bà Nguyệt gỡ cái đầu-lâu ra. Có khi vai thằng Út mang theo một con búp-bé (thêm chướng).

Hát như thế là hát cho con nít xem. Người biết coi hát, tất gày con mắt và thanh-niên nam-nữ đời nguyên-tử này, đã từng thấy nghệ-sĩ ngoại-quốc diễn tuồng (như người Tàu chẳng hạn) chắc che miệng cười một lối diễn-xuất vô-duyên.

Còn Lôi-Nhuoc thì nhảy tới nhảy lui, tay ngoắt lia-lịa, miệng kêu liên-hồi : « Yên năm ! Yên năm ! Yên năm ! », rồi đến khi Ôn-Đinh biều khóc-dàm (tức là khóc tức-tửi không ra tiếng), Nhuoc và Út rống lên : « Hu ! Hu ! Khóc vàm Cà-mau; vàm Xà-no... »

Diễn như vậy có phải lố-lăng không ? Có phải làm giảm giá-trị sân-khấu cổ-truyền không ?

Trong tuồng, chỉ có Thiên-Lăng và Lôi-Phuông ra can chị. Nơi đoạn này, tiếc rằng soạn-giả cho Lôi-Vân hỏi chìa khóa, trâu ruộng của chị và xin chị làm biên-lai, « kéo mà anh Nhuoc giựt trâu cái của em đi ».

Viết tuồng có đôi khi lảng trá rồi viết kém đi, làm mất giá-trị văn-tuồng, làm nguôi lối diễn, làm cho vai tuồng chánh phải bơng-nợ. Đạo-diễn, khi tập tuồng, ráp tuồng, phải thêm hay bớt. Phản nhiều nên bớt chớ không nên thêm.

Như trong màn đưa Nguyệt-Kiều đi tu, thêm lớp Ôn-Đinh khuyên để làm nồi vai Ôn-Đinh thứ ba, là đúng. Nhưng phải bỏ lớp giêu của Nhuoc, Út, để giữ vẻ nghiêm-trang cho người xuất-gia.

Có thể : khi Thiên-Lăng dứt can, hạ, thì Phuông, Nhuoc và Út bén với nhau, mời « yên năm » ra khuyên coi « chị ba » có xiêu lòng chăng ? Ôn-Đinh ra thì biều ba em đứng lại một bên cho mình dùng lời-lẽ khuyên ngăn. Biều các em khóc-dàm là sai sự thật.

Đến lớp ra phạt San-hậu-thành, tướng Nhuoc đi tiên-phuông, Đinh làm chánh-tướng. Hai anh em hăm-hở nói :

« *Quản hung binh bá vạn,*
« *Đề hò-lữ thiên viễn.*
« *Hai tôi bái tạ ngự-tiền,*
« *Ngàn dặm ra ngăn San-Hậu.*

Như đã nói ở trên và dựa vào bốn câu lối này, Nhuoc là tướng giỏi, chớ không phải thuộc hạng « cheo-thỏ ». Thế mà trên sân-khấu hát-bội, chàng ta là một thằng khùng hay một con khỉ.

Ngô chiến Kim-Lân và chúa thương Ôn-Đinh, vai Lôi-Nhuoc diễn càng thêm lố-lăng hư-hỗng.

Một dōng-tuồng như thế, ra chiến-trường không nhìn kỹ đường thương mũi giáo của địch, lại vừa đánh vừa ngó giáo-giác như giỡn chơi. Khi mình biết thua súc Kim-Lân, thì đáng lẽ một mặt

đờ thương Kim-Lân, một mặt nhìn lên thồ-sơn, liếc Ôn-Đinh, thâm ý kêu Ôn-Đinh tiếp. Như thế, diễn mới đúng, chớ chốn chiến trường, tử-sanh trong chớp mắt mà làm con-khi thì sao gọi là hiều nghệ-thuật?

Về tối trại chỉ căn nói bốn câu lối :

- « Dương thuở hùm rồng vùng-vầy,
- « Thổ xem người ngựa chưa suy.
- « Chớ sao anh nương gió chạy đi,
- « Bình ta đồ như mưa dường ấy.

là vừa đủ, không cần phải lăng-xăng kêu quân bắt ngựa Ôn-Đinh đem đi cho ăn cỏ khô, cỏ cháy vân vân...

Theo trong tuồng, Ôn-Đinh làm tướng rất nghiêm quân lệnh, Nhược không thể chểnh-hao và khi anh như vậy. Xem như đối với bà Nguyệt-Kiều, khi bà cản đầu ngựa để cho Đinh chậm-trễ không đuổi kịp Phàn-thú-phi, Ôn-Đinh còn bảo :

- « Nghĩa chí em thương đê tấm lòng,
- « Việc nhà-nước phải lo bão-bão...

Chứa thương Ôn-Đinh, trong tuồng đã sẵn lối :

- « Mới vừa thâu thịt, chưa phạm xương vai,
- « Dị diệu-dược đồ ngoài
- « Bình từ-nhiên tắc dù.

thì cho thuốc liền, chớ không phải bắt Ôn-Đinh kêu « Ông thầy Nhược ôi ! » rồi mới trị. Đã thiếu tình-nghĩa đồng-bào lại thất kính với bồ trên. Và trị bình không phải phun nước miếng dơ-dáy mắt hết nét thanh-nhã nghệ-sĩ.

Nên bỏ, bỏ hẳn những điệu-bộ vô duyên này thì nghệ-thuật hát-bội mới có cơ tiến-triển.

Ôn-Đinh sai Hồ-Bôn đi bắt mẹ Đồng thì soạn-giả viết gọn lắm :

- « Đã dành mưu mỗ, chi nhọc quân ta.
- « Cầm-phuốc-thôn cũng chẳng mấy xa,
- « Thời mẹ Đồng-kim-Lân ở đó.

« Như Kim-Lân này

« Há tưởng niềm tôi chúa,

« Mà bỏ nghĩa mẹ con.

« Hồ-Bôn ! phụ nhī :

« Mật lệnh truyền cho gã Hồ-Bôn

« Kíp đến đó y như thủ kẽ.

Đáng lẽ diễn theo như vậy, nhưng Lôi-Nhược và Hồ-Bôn làm hai thằng điên, múa quyền, thủ cước, giòn hót trước mặt chánh-tướng Ôn-Đinh. Giả như tôi thủ vai Ôn-Đinh, tức thì truyền võ-đao đem chém Hồ-Bôn, rồi sai quân khác đi bắt mẹ Đồng.

Như thế đè diệt cái hứng bậy của Lôi-Nhược.

1-9-67

Thân-Văn NGUYỄN-VĂN-QUÍ



Nguồn gốc của đạo

«TAM CƯƠNG NGŨ THƯỜNG»

(MỘT VẤN ĐỀ VĂN HÓA HỆ TRỌNG)

★ Bài của AN CƯ

Trải khoảng hai ngàn năm nay, đạo « tam cương ngũ thường » ngự trị trên xã hội Trung hoa và Việt nam với một tư thế độc tôn. Hằng năm, chúng ta tổ chức từ Saigon đến các tỉnh ngày ĐÁN SANH của đảng VẬN THẾ SƯ BIỀU, không bao giờ quên nhắc qua đạo « tam cương ngũ thường ». Nếu chúng ta bất chợt hỏi sự xuất xứ của đạo tu thân tề gia tri quốc này, ngay cả các vị ngày nay tự coi là « bức hán học uyên thâm » không khỏi có giây phút ngỡ ngàng ngạc nhiên.

Thật ra suốt đời Khổng tử không hề nói đạo « tam cương ngũ thường ». Ngài không có hệ thống hóa những lời dạy người răn đòn của ngài. Qua bộ Tứ Thư, nhứt là quyền Luận ngự mà từ trong đó rút ra hầu hết các điều của đạo « tam cương ngũ thường », không thấy có danh hiệu của bốn tiếng « tam cương ngũ thường ». Vậy vào thời nào và do nguyên nhân nào, người uôn bày đặt ra cái gọi là đạo « tam cương ngũ thường » để cho chúng ta iôn sùng từ ngàn xưa ?

Nguyên Lưu Bang, người « anh hùng trôi sông lạc chợ » sáng lập ra nhà Tây Hán, lấy Đế hiệu là Cao Tổ, khinh thường bọn nhà nho. Sau khi hạ được Lạng Võ (khoảng năm 202 trước Tây lịch), Lưu Bang rất kiêu ngạo thường nói : « Nỗi công mĩ thượng đắc thiên hạ, an sự thi thư vi ? » nghĩa là sự nghiệp đoạt thiên hạ trên yên ngựa, có cần gì phải nhờ đến thơ văn đâu ? Hán Cao Tổ lại « thường giải nho quan, tiện niệu kỵ

trung » nghĩa là thường bắt bọn nhà nho lột mǎo cho nhà vua « tiêu » vào đó (Trung quốc văn học sử đề yếu, tác giả Dương Đạt Chi, trang 22, xuất bản tại Đài Loan).

Lúc bấy giờ học thuật hai triều Tây Hán và Đông Hán, người ta thường lầm tưởng triều Hán « độc tôn Khổng tử, chuyên long nho thuật » (chuyên long là coi trọng), bởi hành động « bãi truất bách gia, lập Ngũ Kinh bác sĩ » của Hán Võ Đế. Có người còn cho rằng xã hội Trung hoa chịu ảnh hưởng sâu rộng của tư tưởng Nho gia đều bắt nguồn từ đời Hán. Sự thật không phải vậy. Không nói làm chi chuyện vừa kè trên : Lưu Bang chiếm được thiên hạ bằng võ lực, đi « tiêu » trong mǎo của nho sĩ. Ngoài ra các vua tôi về sau, phần lớn sùng Hoàng Lão (Lão giáo) và không trọng Nho học. Thập thất sử Thương Các của Vương Minh Thịnh viết :

— « Hán sơ, cái học Hoàng Lão rất thịnh. Các thành phần trong xã hội đều lấy đó làm gốc, về bực đế vương thì có Văn Đế và Cảnh Đế, trong cung cấm thì có Đậu Thái Hậu, về phía tôn thất thì có Lưu Đức, về tướng võ quan văn thì có Tào Tham, Trần Bình, Trương Lương, Trịnh Dương Thị, Trực Bát Nghi, Ban Tự, người không chịu ra làm quan như Cái Công, Đặng Chương, Vương Sinh, Huỳnh Tử, Dương Vương Tôn, An Khưu Vọng Chi..... Cà đến Đông Phương Sóc dạy con cũng dùng bốn chữ « TRÙ HẠ VI CÔNG » vốn theo thuyết Hoàng Lão ».

Hán Chí Nho Lâm Truyện viết :

— « Vua Hiếu Văn nguyên chuộng thuyết Hình Danh (Pháp Trí Chủ Nghĩa), đến vua Hiếu Cảnh không dùng nho sĩ. Đậu Thái Hậu lại thích thuật Hoàng Lão, nên chư Bá sĩ (những nhà nho thi đỗ khoa Ngũ Kinh) đến chầu chực nhà vua đặng mong cầu cạnh chút ơn mava móc đều không được vào và không được lục dụng ».

Lại viết :

— « Hiên Cố là người đất Tề, có tài văn thơ, làm Bá si đời Cảnh Đế. Đậu Thái Hậu thích sách Lão Tử, gọi Cố đến hỏi. Cố nói :

— Đây chỉ là lời giả nhân mà thôi !

Đậu Thái Hậu tức giận nói :

— An dắc Tư Không Thành Đán Thư hờ ? nghĩa là ta đọc Tư Không Thành Đán Thư không được sao ? (và ngụ ý : Hoàng Lão coi học thuyết của nho gia khắt khe như luật pháp vậy).

Thái Hậu bèn ra lệnh cho Cố vào chuồng đánh nhau với chó ».

Như thế, tuy nhà Hán dùng các bực danh nho làm Bác sĩ, đó chẳng qua là cái vỏ bè ngoài mà thôi, điều làm lấy lệ mà thôi, thực tế các nhà nho không được trọng dụng. Cả Hán Võ Đế cũng có thái độ đó. Nho Lâm Truyền viết : « Lúc Võ Đế lên ngôi, Vương Tàng xin vua lập Minh Đường làm nơi gặp gỡ giữa hoàng đế và chư hầu, việc không có cơ thành. Vương Tàng lại tâu là ông đã từng học với thầy Thân Công. Vua sai sứ giả đem bạc vàng và đem xe bồ luân đi rước Thân Công.

Bấy giờ, Thân Công đã tám mươi tuổi, tâu với vua :

— Bệ Hạ cai trị không nên nói nhiều, hết sức thực hành là tốt hơn cả.

Vua đang thích văn từ, thấy Thân Công nói thế, yên lặng không đáp. Đậu Thái Hậu vốn sùng Lão Tử và ghét các nhà nho, kè hết các lỗi của Vương Tàng và Triệu Oản cho vua nghe. Vì thế nhà vua bỏ hẳn việc lập Minh Đường, bắt Tàng và Oản phải tự tử. Thân Công nhờ có bệnh được miễn chết mà về ».

Như thế làm sao gọi là trọng nho học được ?

Hán Thư, « Nguyên Đế Kỷ » viết : « Lúc vua còn là thái tử, ngài có lòng nhân từ, thích nho học, thấy vua Tuyên Đế dùng nhiều vị quan theo pháp trị chủ nghĩa, lấy Hình Danh trị nước, có lời tâu cùng Tuyên Đế :

— Bệ Hạ dùng hình quá sâu, nay nên dùng nho sĩ.

Tuyên Đế tức giận nói :

— Nhà Hán có chế độ riêng, vốn có xen bá đạo và vương đạo với nhau (bá đạo thì có Tề Hoàn Công, Tần Mục Công, Tấn Văn Công, Tống Tương Công, Sở Trang Vương ; vương

đạo thì Toại Nhân Thị, Phục Hi Thị, Thẩn Nông Thị), tại sao chỉ dùng đức và chánh trị nhà Châu ? Hơn nữa nho sĩ không hợp thời, tôn cõi, hay nói người xưa phải người nay trái, khiến người ta nghi ngờ hiện tại, nghi ngờ thực tế, không biết nên làm thế nào, làm sao ủy thác công việc cho họ được ?

« Rồi Tuyên Đế than rằng người loạn gia pháp của ta lại chính là thái tử ». Do lời nói của vua Tuyên Đế, chúng ta biết được bộ mặt thật của địa vị nho sĩ dưới đời nhà Hán. Tài liệu trên đây rút trong Quốc Học Khái Luận do Trần Thúc Lương tuyển biên và do Bộ Giáo Dục Trung hoa Dân quốc (ngành hàm thụ hải ngoại) xuất bản. Giờ đây chúng ta trở lại quyền Trung Quốc Văn Học Sứ Đề Yếu do Dương Đạt Chi chủ biên, trang 22, để tìm hiểu về một chút chỗ ngồi mỏng manh của bọn nho sĩ dưới triều nhà Hán.

Bọn người theo Lưu Bang đánh bại Hạng Võ, phần lớn là hàng người « đá cá lăn dưa » đương thời. Do đó, dưới đầu triều Tây Hán, khuôn phép nghi lễ triều đình thật là lỏng lẻo. Tên trùm Lưu Bang, nay dưới llop áo « Hán Cao Tổ », muốn có một nếp sống « phong kiến cao sang », phải biệt lập trên đầu muôn dân, kè cả bọn người đã giúp ông đạt ngôi « chín trùng ». Tên *cựu trùm* họ Lưu thường đem những mối hoài bão *phong kiến cao sang* bày tỏ với bọn triều thần trong đó có gã Thúc Tôn Thông, người đất Tiết, thuộc hạng theo « chủ nghĩa đầu cơ », một nho sĩ chuyên nghề bợ đỡ, cũng là một Bác sĩ. Thúc Tôn Thông định triều nghi, lấy cõi lẽ và nghi lễ nhà Tần mà dung hợp thành nghi lễ triều Hán, có lẽ kè từ đó đạo « tam cương ngũ thường » chánh thức ra đời. Cũng kè từ đó bọn nho sĩ bắt đầu có một chút chỗ ngồi trong xã hội Trung Hoa. Về sau các vua chúa Trung Hoa thấy đạo « tam cương ngũ thường » bồ ích rất nhiều cho chế độ phong kiến, cũng có mạnh mẽ chiếc ngai vàng, cho nên làm ra vẻ tôn sùng Không tử và ra mặt khuyến khích và cỗ xúy nhiệt liệt đạo « tam cương ngũ thường ». Trật tự phong kiến nhờ đó ngày càng trở nên vững chắc.

Về phần người Việt Nam chúng ta, chúng tôi tưởng rằng chúng ta phải duyệt lại thái độ của chúng ta đối với cái gọi là

đạo Khồng, cái gọi là đạo « tam cương ngũ thường » ! Có căn cứ lịch sử và căn cứ sách vở, rõ ràng là Thúc Tôn Thông (tên nho sĩ xu thời) và Hán Cao Tồ (tên cựu trùm đá cá lăn dưa) đã âm mưu với nhau dùng nghi lễ Khồng Mạnh mà thiết lập và củng cố trật tự phong kiến để chế. Sau đó, giai cấp nho sĩ, dẫu người lương thiện hoặc người bất lương, đều có tánh ích kỷ duy trì đạo « tam cương ngũ thường » để gìn giữ địa vị xã hội của mình. Sự cấu kết giữa giai cấp nho sĩ và giai cấp thống trị quá rõ rệt, không sao chối cãi được.

Người Việt Nam phải suy gẫm lời phê phán của Đậu Thái Hậu đối với nho gia là *thuyết của nho gia khắt khe như luật pháp* và chúng ta cũng phải nghiên ngâm lời nói của Hán Tuyên Đế là *nho gia nghênh về dĩ vãng, quá bảo thủ*. Như vậy *bản chất cổ chấp và bảo thủ của thuyết nho gia đã được nêu lên từ hai ngàn năm nay*. Chỉ vì người Trung hoa và người Việt nam quá tin vào bọn lãnh đạo tinh thần (bọn nho sĩ) và bọn lãnh đạo quốc gia (giai cấp thống trị) mà thuyết nho gia ngự trị từ xưa đến nay chưa dứt hẳn.

Chúng tôi đặt vấn đề : « Suốt hai ngàn năm nay, kể cả năm 1967, nước Việt nam hoặc bị ngoại thuộc (thuộc Tàu, thuộc Pháp, thuộc.... ngoại bang) hoặc bị nội chiến triền miên, không có được một ngày hoàn toàn thái bình, an cư lạc nghiệp, có phải là do sự di hại của thuyết nho gia không ? » Dĩ nhiên còn nhiều yếu tố lý do khác, nhưng chính yếu là tai nạn bắt nguồn trong thuyết nho gia, trong đạo « tam cương ngũ thường ».

AN CƯ

NHÓM ĐỒNG-NAI VĂN-TẬP

— *lãnh in sách và tác-phẩm*
— *việc làm kỹ-lưỡng*.

Những mối thao-thức thời-đại

Niệm đau-nhức của thời-đại

● Bài của LÊ DUY-TÂM

Cứ mãi lo tranh-dấu với cuộc đời để tự giải-thoát mình khỏi những trói-buộc của các nhu-cầu kinh-tế, mỗi người trong chúng ta thường sống trong thế-giới biệt-lập của mình và quên-lãng phần còn lại của dân-tộc ở chung-quanh. Đối với một quốc-gia tiền-tiến, thái-độ vị-kỷ đó, tuy không phải là tốt đẹp nhứt, vẫn không nguy-hại lắm đến đời sống của cộng-dồng. Nhưng đối với một quốc-gia chậm tiến đang còn phải bức xiềng của nghèo đói, bệnh-tật và dốt-nát, thái-độ đó có phần vô-trách-nhiệm và kém ý-thức. Vì nếu chúng ta không nghĩ đến cách tự-cường thì không ai đến đây để lo giúp vận-mạng chúng ta cả. Cho nên rõ lại cũng chỉ có người Việt-Nam là thật-sự quan-tâm đến sự tồn-vong của đất-nước mình thôi. Đây không phải là một thái-độ nông-can, khép kín, hay tự-kỷ dân-tộc hay quốc-gia cực-doan, mà chỉ là tất-nhiên và do hoàn-cảnh sinh-tồn chi-phối. Điều này đã được lịch-sử chứng-minh nhiều lần và sẽ được chứng-minh nhiều lần nữa trong khi nhân-loại vẫn còn tồn-tại. Năm 55 tr. T.C Khi César đứng trên bờ biển Manche của nước Gaule (tức là nước Pháp ngày nay) nhìn qua các thành đá vôi trắng trên nước Anh và nảy ra ý định đem quân sang đó thì không phải vì César bỗng-nhiên thương-yêu các bộ-lạc Celte đang sống tại đây và muốn giúp chúng thoát khỏi tình-trạng man-dã, mà vì tham-vọng cá-nhan của mình.

Cũng như lúc Tôn-sĩ-Nghị đem quân qua nước ta để chống lại Tây-Sơn thì đó không phải là vì bắc-dồng vị tướng nhà Thanh đó yêu dân-tộc ta và muốn giải-phóng chúng ta khỏi sự hè-khắc của Nguyễn-Huệ. Lịch-sử còn ghi chép lại giai-đoạn này và con người Việt-Nam chúng ta không ai nghe và tin những gì bộ máy tuyên-truyền của họ Tôn tung ra để biện-minh cho hành-dộng của họ. Những danh-nghĩa «lời yêu-cầu của Lê Chiêu-Thống», «trung-hưng nhà Lê» chỉ là những bức màn tiện-lợi để che-dấu mục-dịch tối-hậu không đẹp-dẽ gì cho dân-tộc Việt-Nam mà chỉ có bọn vua quan nhà Thanh biết được mà thôi. Cho nên ngôn-ngữ đã được xử-dụng để dối-gạt, để nói lên những gì mà nó không thực-sự biếu-tượng, và để che-dấu những gì mà thực-sự nó cần phải nói lên. Đó là những điều lịch-sử dạy ta, và nếu chúng ta không học bài học của lịch-sử chúng ta có thể sẽ làm cho lịch-sử tái-diễn.

Tất cả chúng ta đang sống trong những hiện-tượng của một trạng-thái xã-hội bình-hoạn, cảm thấy niềm đau-xót rất thực và mãnh-liệt như thế chính chúng ta đã bị một vết thương thê-xác. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn chung-quanh để nhận-định. Sống-dộng nhứt và hiện-diện nhứt trong tiềm-thức và ý-thức của mọi người là cuộc chiến-tranh mà nhân-dân đang phải gánh chịu. Nó đã làm những gì cho con người và đất nước Việt-Nam? Không phải nói ra có lẽ mỗi người trong chúng ta đều nhận thấy nó tàn-phá lãnh-thổ, thân-thể và lương-tâm của người Việt-Nam đến một độ kinh-hồn. Nếu nhắm mắt lại, ru ngủ lương-tâm và quên mất đi niềm đau-nhức này để kéo lê cuộc sống thì cũng là chấp-nhận một số-phận trong đó ý-nguyên của dân-tộc không ai đếm-kể gì. Còn bừng mắt ra để thấy thì lương-tâm xao-xuyến, lo cho mình, cho thế-hệ hiện-lại và cho thế-hệ đến sau. Trước thực-trạng đó chúng ta lấy thái-độ gì? Chúng ta làm gì? Đã có hai thái-độ được ghi-nhận. Thứ nhứt là thái-độ im-lặng. Trong thái-độ này người ta

hoàn-toàn không nói lên ý-kiến gì về thời-cuộc, và không tham-dự vào nó. Thái-độ tuy là một song các nguyên-do thúc-dẩy đến nó không giống nhau. Thờ-or, sợ-sệt, chờ xem, thất-vọng, hoài-nghi, bất-cần là một số những nguyên do đó. Nhưng các nguyên-do có thể còn nhiều hơn nữa, vì trong lúc mạng sống con người rẻ, luật-pháp ít người tôn-trọng, hoài-nghi đã thay-thế cho niềm tin bị khủng-hoảng trầm-trọng, con người không thiếu gì lý-do để tránh sự khắc-nghiệt của cuộc đời và ngừng tra-hỏi. Đó là một tình-trạng đau-thương cho những con người có suy-tưởng, vì họ biết trong lúc sự thiện không được biều-dương thì sự ác được tự-do hoành-hành. Trong thời-đại sa-dọa của chúng ta có lẽ không ai còn lý-do để xót thương cho sự vong-thân của con người nữa.

Thái-độ thứ hai là thái-độ dấn thân. Cũng như trong thái-độ kia, ở đây chúng ta ghi-nhận nhiều nguyên-do có thể thu-tóm trong hai khu-vực chánh: một là dấn thân để lợi-dụng thời-cơ và hai là dấn thân để thay-dời thời-cơ. Dĩ-nhiên những người lợi-dụng thời-cơ bao giờ cũng đóng-dảo hơn và thắng thề hơn vì quyền-lợi của họ gắn liền vào trật-tự xã-hội hiện-hữu. Còn khuynh-hướng dấn thân kia là sự biều-lộ của một ý-thức về tình-trạng xã-hội bình-hoạn và một mối ưu-tư về phương thuốc trị-liệu. Đó là những người muốn đổi mới xã-hội, giải-quyet những vấn-đề của chúng ta để tiến tới một trật-tự lành-mạnh hơn, một tương-lai tốt-dep hơn.

Trở lại với chiến-tranh mà không ai trong chúng ta có thể quên-lãng được vì chứng-vật của nó hiền-nhiên trước mắt mọi người. Bất-cứ một cuộc chiến-tranh nào cũng là một bi-kịch kinh-hoàng cho những người trực-liếp lâm-chiến trong đó họ bị đặt vào một tình-thể cực-kỳ bi-dát là phải giết để đừng bị giết. Những con người đối-dịch đó, lầm khi ở một hoàn-cảnh bình-thường có thể trở thành những người bạn thân-thiết. Có thể họ là những người cùng sở-thích, đồng cảnh-ngô gia-dình, đồng có vợ yếu

con thơ, hay đồng có người yêu đang trông-đợi họ. Có thể những lý-do hòa-hợp họ nhiều và mạnh hơn những lý-do xa-cách họ. Nhưng điều bi-dát là khi gặp nhau trên chiến-trường ít ai còn có thi-giờ và tâm-trí để tra-hỏi về ý-nghĩa của hành-vi khùng-khiếp mình sắp phải chứng-khiến hay thi-hành. Và khi họ hướng mũi súng vào nhau, họ đã trút bỏ hết nhân-tính ở người đối-diện, xem nhau như những con người không phải là người cần phải diệt đi. Nếu đổi với những người trực-tiếp lâm-chiến, chiến-tranh còn bi-dát như vậy thì đổi với dân vô-tội còn gì đau-thương hơn ?

Những người có lương-tâm sẽ nghĩ gì khi thấy những trẻ con bị bom đốt cháy da thịt, những người cố bấu-viù vào cuộc đời với gần một nửa hình hài không còn nguyên-vẹn ? Những hình-ảnh đó khiến cho chúng ta đau-đớn vì nạn-nhân là những người cùng chia-xẻ với chúng ta một lịch-sử oai-hùng, một truyền-thống văn-hóa đẹp, một ngôn-ngữ phong-phú, và một lãnh-thổ thân-yêu. Chúng ta hãy cùng nhau nhớ lại Hội-nghị Diên-Hồng vào cuối thế-kỷ 13, khi toàn dân muôn người như một quyết-tâm giúp nhà Trần tiêu-diệt quân Nguyên. Chúng ta hãy nhớ thêm nữa. Nhớ lời khẳng định « Nam-quốc san-hà Nam-de cư », nhớ lời khí-khai « Ta thà làm quỷ nước Nam, hơn làm vua đất Bắc », nhớ khẩu-hiệu « Sát-dát », nhớ « Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần », nhớ « Ta ra quân chuyến này thi manh-giáp chúng nó cũng không còn », và nhiều nữa. Tất cả những lời nói đó còn vang trong tai mọi người dân Việt, và là một di-sản kiêu-hanh mà tiền-nhân để lại. Ai trong chúng ta có thể chối-bỏ di-sản đó mà không cảm thấy hổ-thẹn với lòng mình ? Cho nên khi chúng ta nhìn một người Việt-Nam khác, chúng ta nên nghĩ rằng đây là một người cùng thừa-hưởng một di-sản như ta và sẽ có thể cùng ta xây-dựng một nước Việt-Nam hùng-cường sau này, chờ không phải là một « con thú hai chân » như một nghị-sĩ nào đó bên kia bờ Thái-Binh-Dương đã nói. Tôi còn nhớ một người Pháp tên Bernard Fall đã chết cách đây trên

púi nửa năm trong một chuyến đi tuần-tiễu với Thủy-Quân Lục-Chiến Mỹ vùng Đà-nẵng để sưu-tập tài-liệu viết về cuộc chiến-tranh hiện-tại. Ông đã từng viết nhiều quyển sách về chiến-tranh chống Pháp vừa qua, và lịch-sử nước Việt-Nam từ 1945 trở về sau, và trước khi chết đã là giáo-sư Viện Đại-học Howard tại Washington, thủ-đô nước Mỹ. Trong một bài báo ngắn về dân-tộc và nước Việt-Nam, ông ấy đã viết một câu mà tôi còn nhớ mãi : « Người Việt-Nam lúc nào cũng bận-rộn chống ngoại-xâm, và khi không có ngoại-xâm thì họ quay lại đánh nhau ». Để làm bằng-cứ cho lời nói đó ông dẫn-cử ra thời-kỳ Nam-Bắc phân-tranh trở về sau, cũng như những đời nhà Hồ, nhà Mạc, v.v... Tôi xin dành quyền phê-phán và phản-ứng lại cho quý vị nào vấp phải lời nói này. Âu đó cũng là một bài học cho chúng ta, để chúng ta biết nhiều hơn về những gì người ngoại-quốc nghĩ và nói về chúng ta. Ví-dụ tôi đã nghe một người ngoại-quốc nhận-xét rằng chúng ta có tinh-thần bài-ngoại (xenophobia). Thật là mỉa-mai. Vì khi dân-chúng ở bên Mỹ có một thái-độ bất-hảo với người da vàng chẵng hạn thì đó không phải là bài-ngoại mà là kỳ-thị chủng-tộc (racial discrimination), hoặc thành-kiến về chủng-tộc (racial prejudice). Hình như kỳ-thị chủng-tộc không đặc-tội bằng bài-ngoại thì phải. Nhưng nghĩ cho cùng, có nên gọi thái-độ của một nước nhỏ và yếu cõi-gắng bảo-vệ di-sản tinh-thần của mình trước sự du-nhập vũ-bão của một nền văn-hóa ngoại-lai là bài-ngoại không ? Hay đó là sự biếu-hiện của tinh-thần quốc-gia, mà người ta cố gán cho là một địa-phương-tinh hép-hồi ? (provincialism). Lịch-sử đã chứa đầy tên những quốc-gia và dân-tộc mà bây giờ không còn ai nghe nhắc-nhở đến nữa. Thật vậy, còn đâu nền văn-minh Minoan sáng chói trên đảo Crete vào đầu thiên-niên-kỷ thứ hai tr. T.C., còn đâu các vương-quốc Sumer và Akkad mà nền văn-minh còn cao-đẳng hơn cả Cồ Ai-cập vào khoảng năm 3.000 tr. T.C., và nhiều nữa ? Và mấy ai trong chúng ta còn nghe đến các dân-tộc Kassite, Mitanni là những người thuộc giống Ấn-Âu đã vượt qua vùng

Caucase từ miền Nam nước Nga dề tràn-ngập Mesopotamia và Hurri vào đầu thiên-niên-kỷ thứ hai tr. T.C.? Dân-tộc Việt-Nam vẫn còn may-mắn là tuy tên mình có thể thay đổi nhiều lần, cá-tính của dân-tộc vẫn còn tồn-tại qua nhiều thế-kỷ cho đến ngày nay, mặc dầu đã bao lần tiền-nhân chúng ta sống trong áp-lực đồng-hóa mãnh-liệt từ phương Bắc đè nặng xuống. Chúng ta đứng nên buông xuôi theo ảo-tưởng. Lịch-sử loài người bao giờ cũng chứa đầy những xung-dột giữa các dân-tộc. Ý-thức-hệ chỉ là năng-lực đoàn-kết đến một mức-dộ nào thôi, cho nên ngoài phạm-vi của nó thì còn lại sự dị-biệt về chủng-tộc. Sự dị-biệt này chính là động-cơ của những cuộc xung-dột mà chúng ta đã và đang chứng-kiến.

Tuy-nhiên giữa thời-đại không-gian ngày nay, chủng-tộc phải hiểu theo nghĩa rất rộng và lỏng-lẻo của nó, bởi vì người ta không còn tìm ra chủng-tộc văn-minh nào thuần-túy cả, ngoại-trừ các dân-tộc bán-khai trong các vùng rừng núi. Chính vì những dị-biệt nói đến ở trên mà Nga và Tàu, tuy cùng chia-xé một ý-thức-hệ về kinh-tế và chánh-trị, đang cùu-dịch với nhau còn hơn cả với Mỹ. Có lẽ cũng chính vì những dị-biệt đó — tức là tinh-thần quốc-gia — mà Trung-Cộng gần đây là phát-động một cuộc cách-mạng văn-hóa để hoàn-toàn chối-bỏ và triệt-hạ mọi hình-thức văn-hóa Tây-phương trên đất nước của họ. Cũng chính trong tinh-thần đó mà Pháp đã phản-ứng mãnh-liệt lại sự du-nhập của văn-hóa Mỹ đã ồ-ạt lấn-át một số biều-lộ văn-hóa của Pháp kể từ sau Thế-chiến II. Etiemble, giáo-sư ngữ-học tại Viện Đại-học Sorbonne, đã viết cuốn sách « Parlez-vous franglais? » để chống lại sự sa-đọa của tiếng Pháp trước sự tấn-công của tiếng Anh. Ở các nước khác bên Tây-Âu như Anh và nhất là Đức, sự phản-ứng lại văn-hóa Mỹ có lẽ không mãnh-liệt bằng vì Anh và Đức đều có chung một giòng máu Nordic, còn Mỹ thì tuy là một lò hóa-hợp chủng-tộc nhưng vẫn còn rất nặng máu Anglo-Saxon tức là liên-hệ thị-tộc

với Anh và Đức. Về diêm này có lẽ chúng ta nên nhớ rằng đa-số các Tổng-thống Mỹ đều có những tên Anh thuần-túy như Washington, Lincoln, Adams, Jefferson, Johnson, ngoại-trừ một vài tên khác nhưng cũng thuộc chi Nhựt-nhĩ-man (Germanie) như Roosevelt (Hòa-lan), Eisenhower (Đức). Còn ở trong thế-giới thứ ba thì sự tiếp-nhận nền văn-hóa Mỹ mặc nhiều hình-thức khác nhau. Song đại-dè là một thái-dộ tiếp-nhận dè-dặt, dè duy-trì truyền-thống văn-hóa dân-tộc của họ. Sự tiếp-nhận đó một phần là vì lý-do rất thực-tế là kinh-tế. Đó là không nói đến những thái-dộ kém thân-thiện rõ-rệt như Ai-Cập, Cam-bốt, và nhiều quốc-gia mới khác ở Phi-châu. Còn trong những nước Á-châu nhỏ và yếu đang quay trong quỹ-dạo của nền văn-minh Mỹ thì sự chấp-nhận đó diễn ra êm-thầm, sâu-đậm, đếnỗi những người trong các quốc-gia đó nhìn thấy một mối dây liên-lạc quen-thuộc nối kết họ lại với nhau như thể họ là những người có cùng một truyền-thống văn-hóa chung vậy. Ta có thể kể những nước Thái-Lan, Đại-Hàn, Phi-Luật-Tân, Mã-Lai-Á, Đài-Loan trong quỹ-dạo này. Người ta đã nghe đâu đây nói lên từ-ngữ « Pax Americana » (Hòa-bình Mỹ) để diễn-tả trạng-thái bá-quyền của Mỹ trên thế-giới, cũng như vào những thế-kỷ 1 và 2 của kỷ-nguyễn hiện-tại « Pax Romana » đã nhìn thấy La-Mã dường quyền-hành mìn bao-dung 4500 cây số từ Bồ-Đào-Nha đến sông Euphrate, và 2600 cây số từ Tô-Cách-Lan đến Soudan.

Ta vừa nhìn qua các mối tương-quan lịch-sử và hiện-đại giữa các quốc-gia trong cộng-dồng nhân-loại. Là một dân-tộc nhỏ bé vừa mới thoát được xiềng thực-dân, có lẽ chúng ta cần có một nhận-định về vị-trí mình, khả-năng mình, nguyện-vọng mình, để tìm một đường-hướng thích-hop đem nước nhà ra khỏi tình-trạng kém mở-mang hiện-tại. Dĩ-nhiên việc dựng nước không thể thực-hiện trong chiến-tranh, mà cũng không thể đợi được vì chúng ta đã trễ quá rồi. Hãy nhìn lại thế-kỷ 19. Lúc đó Thái-Lan còn

phải nề-sợ uy-quyền của Nhà Nguyễn, và Việt-Nam lúc đó không phải là một nước yếu-kém nhứt ở Đông-Nam-Á. Còn ngày nay quân Thái-Lan, Phi-Luật-Tân qua nước ta và tự coi là círu-tinh của dân-tộc Việt-Nam ! Một quốc-gia hiện-đại muốn phú-cường không có ngõ nào đi khác hơn con đường kỹ-nghệ-hóa, nhứt là kỹ-nghệ thép. Nhìn lướt qua các kỹ-nghệ của ta, một quan-sát-viên có lẽ không thấy gì đẽ vui-mừng cả. Chính người Việt-Nam, khi cần dùng một hàng chế-tạo nào cũng đòi cho được món làm ở ngoại-quốc. Ngoài ra còn phải phồ-biến giáo-dục cho sâu-rộng vào quân-chúng để cho kiến-thức thay-thế thành-kien, cảm-xúc, mê-tín và dốt-nát. Nhưng hiện nay nền giáo-dục của chúng ta vẫn còn đang mò-mẫm một hướng đi và sự tương-quan thầy-trò đã thay-đổi theo một chiều-hướng đáng lo-ngại. Chúng ta sẽ trở lại vấn-dề giáo-dục này trong một dịp khác.

Hiện nay một trong những tình-trạng nguy-hiểm là ảnh-hưởng của chiến-tranh vào sự phân-phối dân-số. Một lớp thanh-niên đang bị lôi cuốn vào một cuộc chiến-tranh mà hình như không một người Việt-Nam nào có thể chấm-dứt được. Họ là những khối óc và bàn tay mà nước ta cần để xây-dựng cho ngày mai. Sự vắng mặt của họ là cái họa cho đất nước. Đã có biết bao nhiêu người trong số này không bao giờ trở về với chúng ta nữa ? Mà tình-trạng của chúng ta đã khả-quan gì hơn không ? Chiến-tranh đã làm tiêu-hao lực-lượng, tài-nguyên của chúng ta khiến cho từ chậm-tiển chúng ta đã đi đến kiệt-quệ. Từ một nước xuất-cảng gạo (500.000 tấn năm 1939) chúng ta đã trở thành một nước nhập-cảng gạo trong lúc mọi chi-phi quốc-gia đều phải tùy-thuộc ở ngoại-viện. Không nên lấy làm lạ khi một thương nghị-sĩ ngoại-quốc cho rằng nước ta là một nước ăn xin nữa, vì đã từ lâu ngân-quỹ quốc-gia của chúng ta là một túi tiền không đáy. Tài-chánh eo-hẹp, nhân-lực thieu-thốn, tài-nguyên khong khai-thác là những vấn-dề mà chiến-tranh đã đặt ra cho chúng ta một cách khẩn-cấp.

Giải-pháp tùy-thuộc vào sự chấm-dứt chiến-tranh, mà sự chấm-dứt này không tùy-thuộc ở chúng ta.

Tình-trạng của nước chúng ta ngày nay nhắc-nhỏ cho ta nhớ một sự thật traurung-cửu : là chiến-tranh mãi-mãi sẽ là lối giải-quyết các sự xung-đột giữa loài người. Mặc dầu mọi phe lâm-chiến đều kêu-gọi tình thương và nhân-danh tình thương mà hành-dòng người ta vẫn chưa tìm thấy tính-cách nhân-đạo nào trong chiến-tranh cả. Chúng ta có nên gọi chiến-tranh là cơn ác-mộng của nhân-loại không hay nó chỉ là một hành-vi thiết-yếu gắn liền với cuộc sống ? Có nên tin rằng sự hãi-hùng của chiến-tranh sẽ làm cho con người từ-bỏ chiến-tranh mãi-mãi hay là tin rằng con người đã từ lâu ngừng tiến-bộ về đạo-đức rồi ? Nếu quả thật những tiến-bộ về đạo-đức không bao giờ theo kịp tiến-bộ về kỹ-thuật thì con người có nên cầu-nguyện cho chính mình không ? Đối với một nước nhỏ-bé như nước ta mà bom đạn cày nát, nhân-loại nghĩ gì ? Những con người Việt-Nam còn lương-tâm, nhìn thấy tấn bi-kịch của đất nước, không biết có nên tiếp-tục tra-hỏi hay ngừng tra-hỏi. Đó là niềm đau-nhức của chúng ta.

LÊ DUY TÂM

Trại cua máy HƯNG-ĐẠO

393B, ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG-ĐẠO
SAIGON

- *Làm môi-giới mua bán các thứ gỗ Dầu, Sao, Bằng-Lăng*
- **BÁN ĐÒN TAY VÀ VĂN BẰNG LĂNG**
- **CHUYÊN MÔN ĐÓNG THÙNG ĐỦ CỠ**

DÒI NGHÈ

* Truyện ngắn của MINH QUÂN *

Tôi nói với học trò tôi : « Các em hãy nhớ điều này : ta học ngoại ngữ cốt để hiểu được cái hay, cái đẹp, cái tiến bộ, để biết rõ phong tục xứ người chứ không phải chỉ để nói như một con vẹt... ta học cốt...

Đang thao thao bất tuyệt, tôi ngỡ ngàng dừng lại vì thấy rõ sự phản đối trong ánh mắt học trò, nhất là các nữ sinh. Tôi đã quên rằng những người này đến để mua sự hiểu biết — nói rõ ra, để biết tiếng Mỹ cấp tốc — chứ không phải là học trò đúng với nghĩa và chữ ấy, những học trò mà tôi yêu mến trong lớp của tôi. (Tôi cũng không hề có ý định dạy thêm ban đêm như thế này. Đó là một sự bắt buộc mà thôi). Họ đâu cần hiểu đến cái hay cái đẹp ? Viết đúng chính tả ư ? đúng văn phạm ư ? họ đâu cần chuyện đó ? Tôi nói dở, không biết luyện giọng chúng, điều ấy quả đúng và do đó, tôi không được họ ưa chuộng bao giờ.

Bây giờ, tôi không còn ngạc nhiên hay cau mày khéo chịu khi đi ngang mấy thân cây, mấy ngả hẻm, mấy góc đường mà thấy những câu quảng cáo đỗ chót dán la liệt, đúng tầm mắt, những câu quảng cáo ngắn, nhìn đau mắt, đọc chói tai như : Tiếng Mỹ nói ngay !

Vâng ! tôi yêu nghề dạy học. Tuy gia phả nhà tôi cháy tiêu tan trong thời Kháng Chiến, thời tôi chưa biết đọc, tôi vẫn kiêu hãnh về ông cha tôi.

Cứ theo lời mẹ tôi nói lại thì ông cố tôi treo ấn từ quan về quê dạy học vì người không chịu được cảnh trái mắt ở triều đình. Ông nội tôi theo gương ông cố, nên dù đỗ đạt cao, người vẫn không chịu ra làm quan mà thay cố tôi trong việc truyền đạt chữ nghĩa Thánh Hiền cho đoàn hậu tần. Trong vùng tôi, hiếm thấy nhà ai mà cha con hợp nhau đến thế. Song đến đời cha tôi thì có một mâu thuẫn ngầm ngầm đáng kể xảy ra : Mỗi lần ông nội tôi vuốt râu tỏ vẻ hài lòng, ca ngợi kết quả của sự theo đuổi Nho học, nói rằng mòn sinh của người đều giữ tròn tiết nghĩa không thèm ra làm quan với người Pháp, hoặc vì bị bắt buộc phải hợp tác, họ vẫn không hề luồn cúi, không thèm mặc áo phục, vẫn giữ đúng Nho phong sỹ khí, không để « tại Tây » khinh nhARN, coi rẻ ; người đã không những được cha tôi tán đồng mà cha tôi còn tỏ ra nghi ngờ lòng son sắt của hạng người này.

Ông tôi không bằng lòng thái độ cha tôi. Cho đến một hôm, nhân ông tôi kể chuyện rằng một môn sinh của người vì bất bình thái độ khiếm nhã của viên chủ sở, đã tát vào mặt hắn một cái nên thận. Ông tôi nói :

— Đó, con coi, coi cái khí phách của học trò ta, con chó...

— Thưa cha, khí phách đó vẫn không cứu được nước, khí phách đó như viên ngọc bày trong tủ kính, vô dụng cho kẻ dối... khí phách làm gì ?

Đột nhiên ông tôi nỗi giận lên :

— Thế còn mày ? Mày theo tân học, mày làm gì hờ quan vô phu, vô quân ?

(Nguyên là cha tôi cứ hay nhắc đến « tôi làm mất nước » của triều đình và nho sĩ, còn ông tôi thì cho là tại « nệnh trời bắt thế »).

Cha tôi lặng thinh trước cơn thịnh nộ của ông tôi. Song sự lặng thinh này không hề có nghĩa là cha tôi biêt hối, ông tôi hiểu thế. Đôi mày xéch lên, môi mím lại, mắt

sáng quắc khi ông tôi bắt gặp ánh mắt người. Thật chẳng khác chi cha tôi nói : « Bọn môn sinh của cha toàn yô dụng hết, chẳng đáng giá chi đâu, cha đừng tự phụ, con biết tất, con biết tất, có điều con không muốn nói mà thôi ».

Ông tôi đỏ bừng mặt, quát lên :

— Mày làm gì đâu ? mày làm gì hơn đâu, chỉ ta coi ? Cho đến chuyện sách đèn cũng nhắc nhởn bê trễ... ta đã chẳng thèm kề đến, lai còn... (người nghiến răng) mày và lũ bạn vô dụng súc sinh của mày thường đàn đúm, tụ họp... làm cái gì đâu ?

Đó là lần đầu mà cũng là lần cuối trong đời người, người nặng lời với cha tôi và tỏ ra giận dữ. Mẹ tôi nói rằng ông tôi vốn diêm tĩnh, hiền hòa. Cha tôi như cố gắng hết sức để không lớn tiếng với ông tôi. Người cui đầu, thấp giọng :

— Thưa cha, chúng con sẽ làm, chúng con đương làm, cha chua biết đó thôi...

Và, không để cho ông tôi tra gạn lôi thôi, người lui ra sau khi nói ngần ấy tiếng. Đó là lần hội kiến cuối cùng giữa ông tôi và cha tôi.

Sau này (vẫn lời mẹ tôi kể lại) khi hay tin cha tôi bị bắt, bị dày, ông tôi hết sức buồn rầu. Và, luôn luôn câu phầm bình hành động con trai của ông tôi vẫn chỉ có bốn tiếng : *Hậu sinh khả úy !* Điều làm mẹ tôi băn khoăn là trước sau ông tôi không hề cho xung quanh biết ý kiến người đối với việc của cha tôi làm : không trách, không khen, cũng không hề tỏ ý hối hận đã mắng con trai trước khi vĩnh biệt.



Tôi hết sức yêu kính cha tôi, song từ yêu kính đến noi gương là việc khác xa nhau cả một trời, một vực. Huống chi tôi không hề được gần gũi cha tôi và cái hình ảnh của một tù nhân, áo số, nón mè thường cắt cỏ ở mây

công viên bên cạnh những tên lính gác tay lăm lăm ngọn roi mà những buổi đi học về tôi bắt gặp làm tôi rùng mình kinh khiếp.

Tôi là con một nên ông và mẹ dồn hết tình thương yêu vào cho, trừ giờ đi học, tôi không rời hai người thân yêu này một phút. Cha tôi chỉ là một cái bóng mờ, tuy thỉnh thoảng cái bóng mờ đó vẫn đủ ma lực làm nhỏ nước mắt của hai người. Tôi kính quý cha tôi nhưng tôi không bao giờ mơ ước hành động như ông. Ông là một cái gì cao quá không bao giờ tôi với tới mà cũng không mong với tới.

Có lẽ tôi chịu ảnh hưởng của mẹ và ông, tôi thích yên ổn và rất sợ những đổi thay xáo trộn, cho dù chỉ một cuộc dọn nhà. (Tâm hồn như vậy mà lại phải sống trong triền miên lo sợ, hãi hùng suốt cả thời thơ ấu).

Ông tôi rất hy vọng tôi nối nghiệp nhà, cái nghiệp nhà mà cha tôi đã không... thèm nối như người kỳ-vọng. Và Ông tôi chết khi chưa được mãn nguyện.

Về phần tôi, càng lớn tôi càng khao khát được yên ổn dù tôi biết rằng được yên ổn ở dưới thời này thật là một điều khó khăn. Ngoại cảnh không cho phép mình được yên ổn như mình muốn. *Cơn lốc thời đại như cuốn xoáy lấy mọi người.*

Nhưng rồi tôi cũng chọn nghề dạy học là cái nghề mà mẹ con tôi đều đồng ý cho là khá yên thân. Ít nhất trên mảnh đất bị chia cắt này trước nay nhà giáo cũng không bị bên này hay bên kia thù ghét, nghi ngờ. Ít nhất, nó cũng đã là một nghề ít nguy hiểm hơn các nghề khác. có ích cho mọi người thực và lúc nào cũng cần thiết, dù loạn, dù bình. Người ta không thể vì đánh nhau mà đóng cửa trường học lâu ngày được. Tôi biết nghề dạy học bây giờ không được kinh nề như thời ông tôi, song là một nghề ít lo thất nghiệp và tuy không giàu có, người ta vẫn có thể sống một cuộc đời đều đặn, tầm thường không lo đói lạnh và không quá vất vả, lao lực như một nông phu.

Và lại, tôi vốn quen với nếp sống thanh bần từ nhỏ, cho đến chuyện ăn uống — mà người ta thường nói rằng người đàn ông nào cũng thích — tôi vẫn không mấy quan tâm. Với tôi, quaquit thế nào xong bữa là được, những gia vị mạnh tôi không hề ưa chuộng. Như vậy, tôi đâu mong ước được kiếm nhiều tiền? Để làm gì? Tôi không uống rượu được, không hút thuốc lá. Không những tôi không thèm khát mà còn muốn tránh xa những người sang trọng, giàu có. Tôi không ganh tị, mà tôi thương hại họ: vì họ đã khổ công tính toán, lo nghĩ để được làm giàu, họ đã vất vả để tầm bồ thân xác họ, bọc gói thân xác họ trong những hàng vải đắt tiền, chịu bao nhiêu là bức bối lúng túng vì kiêu cọ, phải giữ gìn từng ly từng chút. Để làm gì? Đến đâu ngày cùng của những đàn ông và đàn bà đó? Họ đều cũng không tránh khỏi thông lệ kia mà. Cũng như khi mới sinh ra mọi người đều tràn trề, bình đẳng, khi họ nằm yên trong lòng đất thi thể họ có khác chi thi thể của những đồng loại nghèo nàn? Cũng tan rã, cũng làm phân cho đất, cũng là món ngon cho dòi bọ mà thôi.

Tôi mệt giùm cho họ khi nghĩ đến những hành động của họ: luôn cùi, dối trá, gian giảo, tàn ác, hiếp đáp người này, tàng bốc người kia... oi chao! mệt!

Mẹ tôi thì rằng: thời buổi nhiều nhương này chỉ nhà giáo là giữ tròn nhân cách, giữ chặt lương tri — như bọn trọc phú giữ của chăng? — và lý lẽ vững chắc nhất của mẹ tôi là vì cha tôi đã... thế thì tôi lại càng phải trở thành nhà giáo, theo đúng lời trói trăn của ông tôi. Mẹ tôi có một mình tôi, bà không muốn tôi lại phải chết như cha tôi trong ngục thất hay ngoài chiến trận. Tôi phải sống! nghề dạy học rất có nhiều hy vọng được hoãn hay miễn dịch, các đồng nghiệp tôi trước nay không từng được đặc ân đó là gì?

Mẹ tôi vô lý sao? Gần trọn đời người có khi nào được sung sướng, bình yên đâu? Người đã không khổ sở vì cha tôi sao? Vậy, làm nghề dạy học không những hợp với tôi

mà còn vui lòng mẹ, cái gì làm tôi do dự? Làm nghề này, tôi không được ai ngợi khen, ca tụng nhưng cũng không bị ghét bỏ, khinh chê. Tuổi trẻ của tôi bị bao bọc trong bất an, trong lo sợ cho nên tôi không thể can đảm, không thể nghĩ đến chuyện to lớn như cha tôi. Nhưng đã làm sao? Chắc cha tôi cũng biết mà tha thứ cho tôi — nếu có giới linh hồn, chứ? — Huống tôi nào có làm gì tội lỗi? tôi nỗi nghiệp cũ mà. Tôi cố tránh để khỏi bị cuốn vào cơn lốc đã là một việc khó khăn rồi, tôi không làm lầm, nhem đến danh dự tổ tiên không là qui báu lầm sao?



Buồn cười một điều: tôi chọn nghề dạy học vì những lý do trên, vì ích kỷ, muốn yên thân, thế mà dần dà tôi trở thành tha thiết yêu nghề, yêu trẻ, tôi có cảm tưởng không một sức mạnh nào cầm đỗ tôi được, tôi có thể hy sinh (!) có thể chịu thiệt thòi để bao nhiêu đi nữa cũng được, không kêu ca, hối hận.

Tôi như con ốc, chỉ thích thu mình trong chiếc vỏ cứng, không ưa giao tiếp với thế giới gạn lọc, lừa đảo bên ngoài mà không được. Gần lũ trẻ, ít nhất tôi cũng được an ủi ít nhiều, vì dù sao, học đường vẫn chưa đến nỗi quá xấu xa, nhơ bẩn.

Tôi tự ví mình với một con cọp dữ, thuần tính vì nghe kinh nhiều quá! (một câu chuyện tôi đọc lúc còn bé và tôi không bao giờ tin) bây giờ, tôi thấy lòng sung sướng, yên ổn rất nhiều. Cái yên ổn mà tôi thèm khát đã lâu, không người, nghỉ, trước khi tôi khám phá được sự thay đổi ở trong tôi!

Song — nói theo mẹ tôi thì số tôi vất vả hay sao ấy — từ khi tôi cảm thấy yêu nghề thì tôi bắt đầu khổ tâm về thái độ vợ tôi. Nàng không còn hãi hùng, lo sợ cảnh đạn bom chết chóc nữa là nàng bắt đầu bắt mẫn về tôi: lương tháng có chừng ăn tiêu đè xển, nàng không được tự do may mắn như các bạn nàng, vợ của những nhà buôn, của các sĩ quan,

của những người làm cho Mỹ... Nàng rất bức minh phải ngồi sau lưng tôi khi ra phố. Theo ý nàng, tôi đâu bết tài hơn chồng lũ bạn nàng, đâu đến nỗi không sắm được cái xe hơi ? Sao mức sống chúng tôi cứ thấp lè tè trong khi nếp sống « bọn kia » lên nhanh vun vút ?

Vợ tôi đánh roi mất cái điều tự phụ « nghèo sạch rách thơm » mà nàng học được ở cô giáo, ở mẹ nàng và ở mẹ tôi từ khi vào Sài Gòn nơi ăn chốn ở và mang sống không còn bị đe dọa ngày đêm ! Vậy mà tôi nào hay biết ?

Trong ánh mắt nàng ngồi lên những khát khao thèm muốn, tôi chỉ thở dài chứ không biết làm cách nào hơn.

Suy cho cùng, nàng nào có lỗi chi ? nàng là đàn bà mà đàn bà nào không ưa sang ưa đẹp, ưa ăn tiêu xa xỉ ? nhất là những món trang sức, tiện nghi đó cứ như chọc vào mắt nàng ?

Tôi nghiệp nàng ! nàng quá trẻ, lại ít chữ nghĩa hơn tôi, khó lòng mà lĩnh hội được cái hay ho, cái cao quý của cái đẹp bên trong. Nàng lại khá đẹp, không biết từ bao giờ, nàng tiêm nhiễm cái ý nghĩ : người đàn bà đẹp phải sống một cuộc đời sung sướng đầy đủ về vật chất, không thì phí hoài đi !

Có người lý luận : người đàn bà đẹp nào đầu óc cũng rỗng tuếch, đó là luật bù trừ của tạo hóa. Tôi không tin như vậy, nhưng tôi có điều nhận xét thế này : những người đàn bà đẹp, hoặc vừa phải, hoặc xấu đi nữa mà hễ họ quá ưa làm đẹp thì thật là khó chịu ! Bởi lẽ họ mãi lo tô chuốt săn sóc cho mình họ, họ trở thành một hình nộm và ích kỷ đến nỗi quên mất cả chồng con là những người gần họ nhất.

Cho con bú ư ? họ sợ hư ngực. Rửa bát, lau nhà ư ? họ sợ nỗi gân tay, may vá ư ? còn chi những móng tay mà họ nâng niu, mài dũa, đánh bóng ? Ra nắng ư ? hại da mặt chết, họ đâu dám ! Vả lại, soi gương ngắm bóng suốt ngày, còn thì giờ đâu nữa mà hỏng... chưa kể họ còn với

vĩnh nọ kia, ông chồng chỉ những chịu ý họ cũng đủ bở hơi tai.

Không, công bình mà nói thì vợ tôi không đến nỗi thế. Ban đầu, nàng chỉ tỏ ra ưa đi đạo phố. Không đưa nàng đi thì nàng giận dỗi, trách móc, bóng gió xa xôi rằng tôi lạnh nhạt với nàng... rằng tôi quên nàng... hết yêu nàng...

Ừ, thì đạo phố, tổn kém chi đâu mà không chịu nàng một chút ? với lại giam mình trong lớp, trong nhà mãi cũng nghe mèn mệt thế nào ấy, ra ngoài thở một chút cho nó thoáng, hại gì ?

Vợ tôi vui vẻ ra mặt, nàng dừng lại ngắm vật này, chỉ trả vật kia, xuýt xoa khen cái nọ. Tôi thì là nàng không hề có đòi mua. Không phải nàng không thích nhưng vì lẽ nàng biết hơn cả tôi về tình hình tài chính gia đình, mà những thứ chung bày trong các nơi đó, thứ nào cũng sang, cũng đắt, cũng quá túi tiền của chúng tôi. « Em không chịu được bọn hanh tiến, cái bọn... kia, anh trông, trông nó mặc cái áo kim tuyến tím kia ! thật phi của trời ! »

Nàng không nói thêm tiếng nào nhưng tôi biết nàng rất muốn nói rằng : « Giá em mặc thì hợp... thì đẹp biết bao ! » Tôi đi bên nàng, vừa nghĩ ngợi về những chuyện không may của các bạn tôi trong lúc đi chấm thi ở Cần Thơ vừa băn khoăn về cái ý nghĩ : nếu kỳ này minh không được hoãn... thì nàng tiếp : « Anh còn nhớ hai câu thơ « Chí cha chí chát đua giày dép, đèn thui đèn thui cũng lượt là » của ai không ? » và nàng bủi môi ra tuồng khinh thị bọn hanh tiến đang lượn qua, diều lại trước mặt chúng tôi. Tôi định trả lời nàng câu hỏi nhưng vợ tôi như đã quên câu vừa hỏi, nói sang chuyện khác :

— Nay anh, em không hiểu tại sao hàng nội hóa ngày càng tệ, mau phai màu, bở rẹt mà cũng lên giá.

Đó, lúc nào nàng cũng khôn khéo bố trí cho những lời nói xoay quanh câu chuyện lén giá, đắt, rẻ, xấu, đẹp làm tôi đến mệt nhoài.

Và thường thường, tôi vẫn ung dung trả lời, cắt nghĩa rành rọt tại sao, tại sao... Các bạn tính, nếu tôi đã không có nhiều tiền như nhiều kiến thức thì ít nhất tôi cũng không nên hèn tiện lời nói với nàng, và phải vui lòng chia sẻ kiến thức đó cùng người bạn đường của tôi chứ, phải không ?

Nhưng hôm ấy, không hiểu tại sao tôi đã cát tiết lên, chắc là tại trời nóng. Ấy, trời nóng làm cho người ta mất bình tĩnh, dễ cáu giận lắm, chắc bạn cũng đồng ý chứ ? cho nên tôi đã xẩm xưởng nói với vợ tôi : « Rõ đòn bà ! em không có chuyện gì khác hơn chuyện hàng vải, thức ăn hay sao ? cứ mở miệng ra mà không nói mấy chuyện đó thì so bì, kèm cưa nọ kia ».

Thế là cuộc đi chơi mất vui. Vợ tôi làm lý rất nhiều ngày rồi đến một hôm nàng đột ngột ngỏ ý muốn tôi đổi nghề. Ban đầu nàng lý luận rằng khéo người dốt nát mà làm tiền gấp bốn lần tôi — lý luận cũ mèm, cũ rich tôi nghe hầu đã nhảm tai, hết còn tự phụ — Rằng nghề dạy học hết thời rồi, ai kính trọng nứa đâu ? Chỉ có một lý do vẫn theo nhận xét của nàng — để tôi bám vào trường ốc, đó là cái hy vọng được hoãn dịch hay miễn dịch, nhưng mà cái hy vọng đó bây giờ ngày càng mong manh. Người khác — nàng không nói rõ nhưng tôi biết nàng ám chỉ ai — mà di lính thì vợ con họ còn có của chìm của nỗi chử tôi mà...

Vợ tôi có tính không nói hết câu, nhưng cần gì phải nói hết, rõ ràng quá kia mà.

Khốn nỗi, tôi không thể chịu ý vợ tôi dù bây giờ cái hy vọng khéo bị động viên đã mong manh đúng như nàng nói. Tôi yêu nghề và vui lòng chịu thiếu thốn về vật chất để thỏa mãn tinh thần. Tuy vậy, tôi không nói gì với nàng cả. Vợ tôi đã khác xưa rồi. Nàng không muốn nghe, không muốn hiểu... nàng mờ mắt vì những cảm dỗ xung quanh.

Tôi chỉ có một cách đối phó : lặng im. Nàng rất hiểu cách đối phó của tôi. Và một hôm nàng nói thẳng với tôi : nếu tôi không đổi nghề thì nàng đi làm vậy ! « Em làm gì ? » Tôi tức nghẹn hỏi.

Vợ tôi vẫn ung dung :

— Chán gì việc làm ? tụi bạn em...

Tôi gầm lên :

— À ! lại tính đi làm cho Mỹ phỏng ? Tôi không ngờ mợ...

Nàng vẫn bình tĩnh trước cơn giận dữ của tôi :

— Đã làm sao ? chẳng có nghề nào xấu. Chỉ có người xấu mà thôi. Nhưng mà nói thế, chứ em có đi làm cho Mỹ đâu ? (nàng dịu giọng) đó là em muốn giúp anh, chứ em có thích đâu ? chưa chi anh đã...



Úi chào ! mệt ! nghĩ ngợi đến nhức cả đầu. Mà sao tôi cứ băn khoăn nghĩ ngợi làm chi chờ ? Sao tôi cứ bám vào nghề dạy học ? Ôm mãi cái nghèo túng, tính toán chi ly từng đồng nào thú vị gì ? Đời bây giờ ! đời bây giờ ! các bạn tôi thường bùi môi miệt thị những giá trị cũ bằng ba tiếng đó.

Phải ! đời bây giờ đã khác trước nhiều, khác hẳn. Khác biệt. Không giống lấy một ly con. Vả lại tôi không muốn vợ tôi khổ nứa, không muốn thấy con tôi thiếu thốn mãi nứa.

Tại sao hôm qua tôi lại nghe lời nàng cho con tôi cùng đi đến DEPARTO ? Một mình nàng thèm muốn tôi không đủ khỏe ráo sao ? Mà tại sao tôi lại cứ chịu nàng, đưa nàng tới chỗ đó ? Thẳng bé đến hư, nó trì xuống hé tướng lên đòi cho được con gấu bông trắng như tuyet đọng trong tủ kính, lúc đó vợ chồng anh Linh cũng vừa trở tối. Anh ta là đồng nghiệp cũ của tôi. Bây giờ đã bỏ nghề dạy học, đi làm sở Mỹ. Vợ anh ta thời mặc áo dài từ hơn nửa năm

nay. Mặc đầm. Mặc Tây. Mặc Tàu. Đã có lần vợ tôi nói rằng chị ta bảo nàng muốn mặc áo dài nào của chị thì cứ lấy. Áo toàn thứ dắt tiền, hàng Hồng kông, hàng Nhật, hàng Pháp cái nào cũng mới nguyên, nhưng chị không thích mặc nữa. Giọng vợ tôi xót xa: « Trông đẹp thật, nhưng em không thèm lấy, mình đâu phải hạng ăn mày? lấy như thế, nó khinh... »

— Sao lại khinh? — tôi thật thà nói — em cứ nghĩ bậy, nhiều khi...

— Sao không khinh? — vợ tôi trợn mắt lên — em đâu có thân gì lắm với chị ấy? Vả lại chị ấy đâu có tốt gi, chẳng qua chẳng biết cho ai, bà con ở nhà quê mặc làm sao được... nên mới....

— Lại suy diễn thêm ra — tôi cười bảo vợ tôi — có lẽ chị ấy tình thật, đàn bà... đến là khó chịu....

Giọng vợ tôi chì chiết:

— Phải, đàn bà khó chịu! Còn đàn ông thì dễ chịu... Em chưa thấy ai giàn như anh, chỉ có anh mới đang tâm để vợ con như thế này được trong thời buổi này...

Cuộc đấu khẩu trở nên dữ dội. Câu chuyện đã lâu mà mỗi lần nhớ tôi tôi còn tức nghẹn, tức vì vợ tôi ngày càng tối mắt vì cảnh sang giàu đó và lạ kỳ một điều càng ngày nàng càng ương ngạnh, không còn chút bóng dáng người đàn bà nhu thuận ngày mới thành hôn.

Cứ cái đà này nàng sẽ móm cho các con tôi cái từ tưởn là cha chúng muốn dày dọa mẹ con trong cảnh nghèo túng vì một chút danh tiếng hão. Chúng gần mẹ hơn, chúng sẽ tin mẹ chúng hơn cha.

Trong bóng tối, tôi ôn lại câu chuyện chiều qua, nhớ lại cái vẻ thích thú hả hê của nàng khi nàng biết rằng tôi đau đớn khổ sở vì không chịu được con tôi.

Đời bây giờ! Thật là khó khăn: Tôi không thể giải thích cho con tôi hiểu được, nó còn nhỏ quá. Người lớn kia

mà cồn sa lầy vì những ham muốn thay một đứa trẻ lên năm.

Huống chi con tôi lại có một người mẹ thường tỏ ra thương con bằng cái tình thương canh cốt, được nuôi dưỡng trong tình thương đó, con tôi sẽ chỉ biết đòi hỏi, ước ao, thèm khát như mẹ nó, không ngọt *nhìn lên*, kèn cựa so bì... rồi con tôi sẽ ra sao? Tim tôi như thắt lại...

Không! Tôi không muốn nghĩ ngợi gì nữa cả. Tôi mệt lắm. Nhưng tôi không ngủ được. Nằm yên nghe trí óc làm việc lại còn vất vả hon là vượt núi, trèo đèo. Mệt quá! Tôi phải làm một cái gì. Tôi mặc áo, mang giày. Phải đi.

Mở cửa ra, trông con hẻm mà ngao ngán: Cơn mưa từ chiều làm cho lối đi ngập vừa nước, vừa bùn. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường, nước loang loáng, mấp mé ngay mái hiên, thập thò như muôn tràn vào tận trong nhà, nếu ban chiều vợ tôi không tiên liệu dùng mấy chiếc bao gạo cũ chặn lại. Thốt nhiên, tôi thấy thương vợ tôi hết sức. Nàng không khác gì vợ một người lao động nào ở xóm này, chỉ được cái khéo léo bài trí che dấu sự vất vả đó mà thôi. Nàng vẫn thường nói với tôi rằng trong rồ chợ những người đó có nhiều thức ăn dắt tiền hơn rồ chợ của nàng. Tôi đã không thèm ừ hử cho đến một hôm nghe mãi, tôi phát khùng lên, nói:

— Đúng! Nhưng em muốn anh làm gì bây giờ? Rồ chợ họ có thức ăn ngon là vì họ không phải tốn nhiều cho khoản móng tay, son, phấn, cho giày áo như em. Nếu em đã đặt nặng vấn đề sắc đẹp đến nỗi bóp hầu, bóp họng chõng con thì đáng ra, em cũng nên đủ can đảm nhìn chõng con ăn rau mắm chứ? Sao em ích kỷ thế? Cái gì cũng muốn, cũng ưng vo vào hết cho mình là nghĩa làm sao?

Vợ tôi mở mắt trừng trừng nhìn tôi, hình như nàng không thể tin rằng chính tôi vừa thốt ra những lời kia. Chao ôi! Nói ra như vậy tôi cũng xấu hổ lắm chứ, tôi không phải là thứ người tham ăn. Ăn để sống, tôi tự nhủ thầm

như vậy. Con người mà coi chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện sung sướng về vật chất là trọng thì khó lòng mà bảo toàn được nhân cách, thời xưa còn vậy huống chi ngày nay ?

Nhưng tại sao vợ tôi lại không chịu hiểu như vậy mà còn kiêm cách làm khổ tôi, mè nheo dạy nghiên không ngớt về chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện chung diện tiêu pha ? Nàng còn muốn tôi làm gì nữa ? Tôi đã phải đi dạy ban đêm — và tôi rất khổ tâm vì không vừa lòng những học sinh đến trường để mua chữ — nhưng tôi vẫn có thêm tiền để đưa nàng kia mà.

Tôi kể đến đâu rồi nhỉ ? Đầu óc tôi thế đấy ! À ! Tôi định đi. Nhưng nhìn giòng nước loang loáng tôi đâm ngai. Tôi không sợ lội bùn, có điều nghĩ đến bộ quần áo lấm bẩn phải thay, giặt, trong lúc bộ kia chưa khô tôi dành trót vào nhà.

Thôi thì đọc báo. Ban chiều, bị cúp điện nên tôi chưa đọc được xem trong báo có gì lạ. Đọc báo, tôi quên đi được những chuyện bức minh ít nhất cũng được vài giờ.

Để nguyên áo quần, tôi ngồi lại bàn ăn, vặn điện lên.

« Hoa Kỳ sẵn sàng nượng bộ đôi chút để... »

« Một phi cơ Mỹ rớt ở gần biên giới Cambodge »...

« Chiến lược mới của Anh ».

« Thiếu tướng Kỳ tuyên bố lý do... »

« Cuộc tuyển cử sắp đến sẽ... »

« Gạo Thái Lan hạ giá mỗi bao... ».

Có thể nói đây là những giòng tôi chú ý nhất. Gạo hạ giá ? Chuyện đó liên quan đến tôi hơn các chuyện to lớn kia. Tôi đã tuột, từng cấp một, trong những mối ưu tư, suy nghĩ rõ ràng rồi ! Nhưng kia, một tin khác làm tôi giật mình, chú ý hơn : « Một giáo sư bị thí sinh giết chết tại Nha Trang ».

Tôi nín thở đọc. Tôi hoa mắt lên. Ghê gớm không ? Đồng nghiệp tôi bị thảm sát ! Còn chuyện nào ghê gớm hơn không ? Nghè dạy học ! Đời bây giờ ! Vợ chồng anh Linh ? Những áo dài của chị ấy ! Đôi mắt con tôi ! Vẻ hả hê của vợ tôi ! Con đường loang loáng nước. Rồ chợ ít thức ăn ? Những lục đục trong gia đình từ lâu nay....

Tôi quyết định gấp tốc. *Phải đổi nghề ! Phải đổi nghề !* Mai này, thấy tôi nhượng bộ, vợ tôi sẽ rất hài lòng mà không cần tìm hiểu tại sao. Nàng cần chi hiểu ? Mà tôi cũng không muốn để cho nàng biết rằng tôi *đổi nghề vì sợ chết*, chứ không phải vì những mè nheo của vợ, những giòng nước mắt của con hay muốn bǎng người nọ, người kia, những kẻ hanh tiện mà vợ tôi rất khinh ghét và cũng luôn luôn mong như họ,

Bao nhiêu dày thần kinh căng thẳng trong cơ thể tôi lâu nay như cùng một lúc được buông chùng lại. Chúng không giữ được tính cách dàn hồi cũ, nhưng cần chi ? Tôi đã quyết định xong và thấy khỏe trí lắm rồi ?

Đó, thưa bạn, đầu đuôi là thế, tôi xin thề không thêm, không bớt chút nào. Tôi đã cố bám lấy nghề cao qui mà tổ phụ tôi hanh diện, nhưng nay... sicc người có hạn, biết làm sao ?

MINH QUÂN

HÃY ĐỌC VÀ CÓ ĐỘNG

ĐỒNG-NAI VĂN-TẬP

— Nêu các vấn đề thời đại Việt-Nam
— Có nhiều bài văn-học miền Nam

MỤC DỊCH SÁCH:

中國哲學史

馮友蘭著

Trung-Quốc Triết-học Sử

Nguyên-tác chữ Hán : PHÙNG HỮU-LAN

Bản dịch : AN-CU

THIỀN THỨ NHÚT : *Tử học thời-đại*

CHƯƠNG THỨ NHÚT : *Những điều mở đầu*

(Tiếp theo)

8) Lịch sử với triết học sử

Lịch sử có hai nghĩa : Một chỉ *bản thân của sự việc*, Trung quốc có bốn ngàn năm lịch sử, lúc ấy trong tâm của người viết, không phải nghĩ tới bất cứ một cuốn sử nào, mà nghĩ tới cuốn THÔNG GIÁM vậy. Trong cuốn này, nói tới trong thời đại qua, Trung quốc tích trữ sự việc của bốn ngàn năm, đó chính là lịch sử, đương nhiên là bản thân của sự việc. Lịch sử còn có một nghĩa nữa, đó là *sự ghi nhận các sự việc*, như cuốn THÔNG GIÁM, SỬ KÝ, thì là lịch sử, tức là dựa theo nghĩa này. Tồng quát mà bàn, gọi là lịch sử hoặc chỉ toàn thể hoạt động của người lãnh đạo hối bấy giờ hoặc là sự ghi chép các hoạt động này của sử gia. Còn hai cách gọi nữa, tức *bản thân của sự việc*, gọi là lịch sử hoặc gọi là lịch

sử khách quan ; hay nữa tức *sự ghi nhận sự việc*, gọi là « lịch sử viết », còn gọi là lịch sử chủ quan.

— Tình thế của một thời đại cùng các phương diện của trạng thái tư tưởng có thể ảnh hưởng đến triết học của một nhà triết học. Còn phần triết học cũng có ảnh hưởng đến lịch sử. « Anh hùng tạo thời thế, thời thế tạo anh hùng », ấy là sự hỗn tương của nhân quả. Một thời đại có tinh thần thời đại của thời đại đó. Triết học của một thời đại tức là kết tinh của tinh thần thời đại đó. Nghiên cứu triết học của một triết học gia, cố nhiên phải « tri kỷ nhân, luận kỷ thế » nghĩa là muốn biết người nào, thì luận thời đại của người đó. Nói tới nghiên cứu một thời đại hoặc lịch sử của một dân tộc thì phải biết triết học của nó. Bacon từng nói : « có rất nhiều người ghi chép tất cả đối với vạn vật ngoài vũ trụ cũng như đối với chánh trị, tôn giáo. Duy có tình trạng thông thường của học thuật các thời đại, vẫn không có người tường thuật ghi chép ; bộ phận này không được ghi chép, thì lịch sử thế giới giống như pho tượng làm ra thiếu đối mắt, mà đối mắt thì biểu thị phần sanh hoạt và tinh thần của con người ; như vậy, không ghi chép tình trạng thông thường của học thuật là điều thiếu sót. Trong quyền Tiển Bộ của Học Thuật, Bacon viết : « Tường thuật lịch sử một thời đại một dân tộc mà không nói tới triết học của nó, thì là « vẽ rỗng mà không điểm nhân ». Nghiên cứu lịch sử một thời đại một dân tộc mà không nghiên cứu triết học của nó, thì đối với thời đại đó, dân tộc đó, khó mà thấu triệt được. « Người thông cảm với nhau, quí ở chỗ biết nhau trong tâm ». Chúng ta nghiên cứu một thời đại một dân tộc, cũng phải biết tận trong tâm thời đại đó, dân tộc đó. Đối với lịch sử thông thường, thì lịch sử triết học có phần trọng yếu hơn. Đối với nhà khảo cứu lịch sử, thì lịch sử triết học cũng là trọng yếu hơn.

Các hệ thống triết học đều có tinh thần đặc biệt riêng tư, bộ mặt đặc thù riêng tư : Một thời đại một dân tộc cũng đều có triết học của riêng mình. Đối với các triết học hiện đại, chúng ta chưa cho rằng học thuyết của họ là đúng, cũng chưa cho rằng học thuyết của họ là sai. Bởi vậy nghiên cứu triết học, một mặt phải nghiên cứu triết học sử để coi hệ thống của các triết học quan

trọng đối với thế giới và nhân sinh như thế nào và kiến tạo học thuyết nào, mặt khác phải quan sát trực tiếp phần thực tế của thế giới và của nhân sinh, tự lập được học thuyết nào. Do đó triết học sử càng trọng yếu hơn đối với người nghiên cứu triết học.

(Còn tiếp)

AN CƯ dịch

PHÂN ƯU

Chúng tôi hay tin trễ bào huynh của nhà thơ Trần Văn Linh :

Ông TRẦN VĂN HỌC

Thất lộc tại Tân ba (Tân uyên).

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng ông Linh và tang quyến và cầu nguyện cho linh hồn người quá cố sớm siêu thoát.

AN CƯ và anh em
Đồng-Nai Văn-Tập
Nguyệt san
19.12.1967

Vài cảm-tưởng sau khi đọc sách

ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG - CHÍ : LỤC-TỈNH NAM-VIỆT

(Tiếp theo)

●Bài của LÊ THỌ XUÂN

III.— DỊCH NGHĨA

= Về tập Thượng, ngay ở trang 1, viết : « Năm thứ 32 (Kỷ-Vi, 1739) đời Vua Thái-Tôn Hiếu-Triết Hoàng-Đế, Trần-thủ nhà Minh là Cao-Lôi-Liêm và Dương-Ngan-Địch đến qui phụ... » (1)

Câu này do nguyên-văn : « Cố Minh trấn-thủ Cao-Lôi-Liêm Dương Ngạn Địch dâng qui phụ... »

Viên Trấn-thủ nhà Minh này không phải tên Cao-Lôi-Liêm mà là một di-thần nhà Minh, — gọi là « Cố Minh » vì bấy giờ Trung-hoa thuộc triều-dai Mãn-Thanh, — trấn-thủ ba phủ Cao-châu (gồm 5 huyện), Lôi-Châu (gồm 3 huyện) và Liêm-châu (gồm 2 huyện), tức ba phủ miền Nam tỉnh Quảng-đông, chung một vùng nằm ngay phía trên đảo Hải-nam ; và viên Trấn-thủ này là Trần-Thượng-Xuyên, cũng có tên là Trần-Thắng-Tài mà Trịnh-Hoài-Đức chỉ chép tước-vị là Thắng-tài-hầu. Hiện nay dấu-vết của Thắng-tài-hầu bấy còn tại đình Tân-lân, tỉnh-ly Biên-hòa, và tại chùa Phật trên cù-lao Phố.

(1) Cuối tập Thượng có đánh-chính : Kỷ-Vi này là 1679 (60 năm trước), không phải Kỷ-Vi 1739.

(Đô ba mươi năm trước, đọc Việt-nam sủ-lược, thấy ông Trần-Trọng-Kim đã làm thế này, tôi có viết thơ tỏ với ông : « Cao-Lôi-Liêm không phải tên người mà là tên Cao-châu, Lôi-châu và Liêm-châu... » Ông không trả lời. Lúc sau này, thấy V.N.S.L. tái-bản, có sửa-chữa, nhưng lại để « châu Cao, châu Lôi, châu Liêm » (1) và để « thuộc Quảng-tây ».

Vậy tưởng nên dịch : « Tướng nhà Minh (đã bị nhà Thanh dứt) là Trần Thượng-Xuyên, trấn-thủ ba phủ Cao, Lôi, Liêm (nay thuộc tỉnh Quảng-đông) và Dương Ngạn-Địch (2) đến quy-phụ... »



= Ở trang 10, viết : « Năm Bình-thân đạo Hòa-nghĩa là Lý-Tài chiếm cứ núi Chiêu-Thái... »

Tưởng nên dịch rõ hơn : « Năm Bình-thân, viên chủ-tướng của toàn quân Hòa-nghĩa là Lý-Tài... » (Lý-Tài là người Phước-kiến, mộ một toàn quân đặt tên là Hòa-nghĩa-đạo (3), trước theo Tây-son, sau theo chúa Nguyễn, rồi làm phản...).



= Cũng ở tr. 10, dịch ra quốc-văn : « ... sách man-ba tân phu » và ở tr. 16 : « ... phát-nguyên từ trại sách Tân-Phụ... »

E không rõ nghĩa, nhứt là hai chữ Tân-Phụ sau đều viết T và P hoa lại có gạch-nối, như tên riêng của một trại sách nào.

(1) Xin độc-giả đừng lấy làm lạ về chỗ Lý-Thượng-Kiệt đánh Tống ở châu Khâm và châu Liêm (Châu chố không phải Phủ). Đúng thế. Đời Đường đặt là Châu ; Tống giữ y ; Nguyễn đổi thành Lộ ; Minh cải là Phủ ; và Thanh giữ y.

(2) Dương Ngạn-Địch là viên tướng trấn-thủ Long-môn ; và, Long-môn này có lẽ là tên một huyện thuộc tỉnh Quảng-đông ngày nay, ở phía đông-bắc tỉnh-lỵ Quảng-châu, một huyện thiết-lập vào thời nhà Minh.

(3) Xin xem thêm « Đôi chuyện vui-vui : Hoa-ngại ? Trời ! ».

Phân-tách ra thì ta thấy : chữ « *Man* » là *người Thượng* (ngày nay) ; chữ « *sách* » (viết 手 hay 柄) thì trong Nam gọi là « *sốc* » ; còn chữ « *ba* » ở đây rất có thể là tên núi : *núi Ba-ba*, trên nguồn sông Đồng-nai. Vả ba-ba là một loại rùa trong Nam, nhưng nếu gọi « *núi Ba-ba* » là « *núi Rùa* » thì nghe mách-qué quá, nên người ta quen gọi cho văn-vé là « *Thần-quy-sơn* ».

Nguyên-văn mấy chữ này là « *tân phu man ba sách* 新附斐巴柵 », thuộc phần nói về Thần-quy-sơn, cũng gọi là *núi Ba-ba*, vì ở đầu nguồn suối có rùa đá mà biết xoay mình : khi đầu rùa hướng về phương Tây thì mực nước sông (Đồng-nai) bình-thường ; bằng thấy đầu rùa hướng về phương Đông thì phải mau mau... chạy lụt !

Biết vậy, ta thử đánh bạo mà nghĩ rằng hoặc-giả người sao-lục vô-ý chép sai, hoặc-giả chính tác-giả bất-cần nên « *văn Tàu* mà không *Tàu* » (Pas chinois !) : vì đáng lý viết « *Ba-man* » — như Thạch-bích-man, ác-man, son-man... — thì lại viết hoặc chép ra « *man-ba* » ?

Nếu đúng vậy, thì tưởng nên dịch « *Núi Thần-quy*..., về *sốc* của người Thượng Ba-ba mới quy-phụ », và « ... phát-nguyên từ các *sốc* mới quy-phụ ».

« *Tân-phụ* » dịch là « *mới quy-phụ* » hay « *mới phụ-thuộc* » cũng được, mà nếu dịch là « *mới thuộc* » thì nghe cũng ổn. (Các *sốc* đó trước « *chưa thuộc* », nay « *mới thuộc* » ; chữ « *thuộc* » ở đây — đối với người miền Nam — rõ nghĩa lắm : đã chịu về với ta, đã chịu theo luật-lệ của ta. Và, chữ Hán cũng viết là « *thuộc-man* ».)



= Ở trang 14, viết : *Gia-định thông-chí* dẫn đường thư có nói : *phía đông nam Trực-Hoàn Vương-quốc* 直環王國 có nước Xích-Thồ 赤土國.... » (Ba chữ T, H, V, hoa cả, lại có hai gạch-nối hắn-hội, khiển người đọc có thể hiểu là : Ở phía đông-nam một Vương-quốc tên là Trực-Hoàn thì có nước Xích-Thồ.

Hắn là do câu : « trực Hoàn-vương-quốc đông-nam hữu Xích-thồ-quốc ».

Vậy, tướng nên dịch : « Ngay ở phía đông-nam nước Hoàn-vương thì có nước Xích-thồ ».

Đông-nam nói đây là gióng hướng theo xưa.

Mà nước Hoàn-vương là nước nào ? — Là nước Lâm-ấp từ Hán đến Đường. Năm 758 (thời Đường Túc-Tông, con Đường Minh-Hoàng), nước Lâm-ấp đổi tên lại là Hoàn-vương-quốc, để sau này kêu là Chiêm-thành.

Vậy nên Đường-thư (1) chép « Hoàn-vương-quốc », có khi chép « Hoàn-vương-truyện » là chỉ Lâm-ấp, tức Chiêm-thành.

Còn nước Xích-thồ là đâu ? — Mời bạn đọc nghe vua Thiệu-Trị giảng : « Trước là nước Xích-thồ, sau chia làm hai : nước Xiêm và nước La-học. Khoảng đầu triều Nguyên, La-học mạnh, gồm thâu nước Xiêm, đặt quốc hiệu là Xiêm-la-học ; qua triều Minh, sứ nước này sang cống, Minh-đế ban cho ấn « Xiêm-la » ; từ đó gọi là Xiêm-la-quốc 遷羅國 ». (2)

(Chữ 遷, Tày + Yêm thiết, âm Tiêm 緹, nhưng người Trung-hoa đọc T ra X (như Tay ra Xây, Tam ra Xám...) và người miền Nam cũng đọc chữ này là Xiêm (nên có vịt Xiêm, dừa Xiêm, chuối Xiêm...) và như vậy cũng đúng với âm « Syām » lần đầu-tiên có trên một bia Chiêm-thanh khắc năm 1050, do đó người ta viết ra « Siam »).



(1) Đường-thư soạn vào thời Thạch-Tần (936-947), tức Hậu-Tần, do Thạch Kinh-Đường rước quân Hung-nô vào Trung-hoa dứt nhà Hậu-Đường. — Xin xem thêm « Đôi chuyện vui vui : Kêu bằng... Ông Nội ! » và đến thời Tống Nhân-Tông, triều-thanh sửa-chữa lại ngót 15 năm (từ 1045 đến 1060) mới xong. — Từ đó, bộ soạn trước thì gọi là Cựu Đường-thư, bộ sửa sau thì gọi là Tân Đường-thư.

(2) Quốc-c-trieu chính-biên toát-yếu, q. 2, tr. 254.

Và lại đây là đoạn nói về Xich-son 赤山.

Không biết vì sao tác-giả Đại-nam nhât-thống-chí : Lục-tỉnh Nam-Việt lại viết « Xich-son » ?

Trinh-Hoài-Đức viết rõ đây là « Xich-thồ 赤土 », lại nói rõ là một vùng choán trên bảy xã thuộc tổng Phước-hưng, huyện Phước-an, trấn Biên-hòa. Vừa đặt chon lên đất Đồng-nai, G. Aubaret đã dịch hai chữ « Xich-thồ » này ra « Terre-Rouge » (1). Mà vùng này, từ xưa, người miền Nam đã gọi nôm-na nó là « vùng Đất-đỏ », trên địa-hạt hai tổng Phước-hưng-hạ và An-phú-hạ (Bà-rịa), và Monographie de Bà-rịa (1902), trang 12, có ghi rõ « cao-nguyên Đất-đỏ ở giữa đường từ Bà-rịa đến Xuyên-mộc » (plateau de Đất-đỏ à mi-chemin de Bà-rịa à Xuyên-mộc) (2).

Thật ra thì « nước Xich-thồ » nói trong Tân Đường-thư và Gia-định-thành thông-chí vẫn không ăn thua gì với « vùng Xich-thồ » này, chẳng qua là tác-giả D.N.N.T.C. : L.T.N.V. « trông gà hóa quắc » !



Lướt qua ngót trăm trang giữa, xin đến phần chót của tập Thượng.

= Ở tr. 106, viết về Ba-giồng : «... trước có Đại-giồng ngắn-trở, sau tựa châm Măng-trạch... » (chữ Măng với M

(1) *Histoire et Description de la Basse-Cochinchine* (Paris, 1863), tr. 173, của G. Aubaret, bản dịch Gia-định-thành thông-chí.

(2) Ngày 12 tháng Giêng năm Gia-Long thứ 7, Trấn-biên-dinh dời làm Biên-hòa-trấn, tổng Phước-an thăng làm huyện PHƯỚC-AN gồm hai tổng mới đặt ra với hai chữ « Phước » và « An » : đó là tổng PHƯỚC-hưng và tổng AN-phú ; nay chia làm các tổng Phước-hưng-thượng, Phước-hưng-hạ, An-phú-thượng, An-phú-hạ... — Tại vùng này, thời ấy, có làng Long-kien ; nhưng về sau có người làm ra Long-kien, lại có cho xuất-xứ hân-hồi rằng làng này lập ra từ thuở vua Lê CÁNH-hưng, vì vua mà GIA-LONG kế-vi, nên lấy tên là Long-canh, song phải đọc là Long-kien (vì húy tên Ông Chưởng Nguyễn-Hữu-Cánh) và viết thành-ranh hai chữ Hán là . (Theo Monographie de Bà-rịa, tr. 31). Thật là « thông-thái » (1), gióng in cái ông nào đã viết « Vầm Tần » ra Vầm Tần và giải-thích rằng tại Vầm này, hồi xưa kia, có viên quan an-nam-mít trấn đồn hể gặp ai đi ngang cũng bắt mà khao, mà tra, mà Tần (Đ.N.V.T., số 12, tr. 93).

hoa, và có chua : « Mãng-trạch là cái châm hoang không ai trung-khắn ».

Thi-sĩ Trịnh-Hoài-Đức viết chô này « có mùi thơ » là : « Tiền trở trường-giang, hậu ỷ mãng-trạch ». Nếu tôi dịch câu này thì tôi cố tránh Chăm di với Trạch (*chăm mäng-trach*, vì Trạch là Chăm); tôi theo nghĩa chữ Trở là Nuong, là Cậy và chữ Ỷ là Dựa, là Tựa; rồi tôi rán cũng « thơ » như họ Trịnh mà : « Trước tựa trường-giang, sau nương mãng-trạch. Chữ « mäng » không viết với M hoa, rồi cũng chua nghĩa như dịch-giả sách *Lục-Tỉnh Nam-Việt* này, và còn thêm : « Nó là cái Đồng Tháp-mười đó, các bạn à ! »



= Cũng ở tr. 106, viết : « Sông Tri-tường... chảy vòng trước tinh-thành... rồi ra đại, tiểu hải-khẩu Ba-lai ».

Đây là do câu «... xuất Ba-lai, Đại, Tiểu hải-khẩu » và tưởng nên dịch : «... rồi ra cửa Ba-lai, Cửa Đại và Cửa Tiểu » (hai chữ Đ và T viết hoa vì là tên riêng ; tức ba hải-khẩu riêng-bié特 mà ở gần nhau).



Cũng về sông Tri-tường (tr. 107), tôi nhận thấy nhiều chữ hoặc do người chép viết sai hoặc do tác-giả viết sai, như :

- quán Thị-Cai 魏 ra quán An-cai 安;
- sông Lương-phú ra sông Phú-lương (1)
- Bến-tranh ra Đò-tranh 渡 hai chữ Bến và Đò giống nhau;
- Hóc-đồng 全, 同 ra Húc-đóng 洞;

(1) Hầu tác-giả hay người chép bị ám-ảnh bởi Cá sấu và Nguyễn-Thuyền (Hàn-Thuyền) & Phú-Lương-giang, vào thời Nhân-Tông nhà Trần.

— và sông Cù-úc thi nén phiên là rạch Vũng-gù mà nay thấy ghi trên địa-dồ là Kinh Bót (1).

Riêng việc dịch nghĩa, có hai chô đáng nêu ra :

a) Đã viết : «... nên đến chô Vọng-thê là khi đào kinh có làm cái thang cao để đứng nhắm địa-thể đào mở, tục gọi là thán-lung (cái giỗ bôi than) là chô thủy-triều giao hội (gọi là giới thủy hay là giao-đầu-thủy) đường kính n'ieu chô uốn cong mà cạn hẹp...»

Những e khó hiểu !

Thủy-triều giao-hội hay là... hay là... thì dịch cho đúng nghĩa và ai cũng biết rõ là : giáp-nước. Nhứt là giáp-nước này là một giáp-nước « nỗi danh » mà ta phải nhắc đến với tấm lòng kính-mộ chân-thành : đây là giáp-nước Cai-lộc, gần cầu Cai-lộc, chô Cụ Thủ-khoa Huân bình-tĩnh và nghiêm-chỉnh lên đoạn-dầu-dài.

Đến như « thán-lung » và là « cái giỗ bôi than » thì...!

(1) Tân-an có tên xưa là « xã Vũng-gù », sau dịch ra chữ Hán là Cù-úc. Chữ Úc là Vũng, như Thuỵ-úc là Vũng-tàu, Hương-úc là Vũng-Thơm (Kompong-lhom); chữ Cù phiên âm ra Gù, như Năng-cù phiên ra Năng-gù (Long-xuyen).

Chợ Tân-an là chợ Vũng-gù, chô không phải là chợ Vũng-Vù như trên một địa-dồ chánh-thức đã ghi.

Ta lại nên đề ý đến lối chép Địa-lý xưa và tùy chô mà dịch, tùy đường nước mà gọi :

1) Có SÔNG Vũng-gù (Vũng-gù-giang, hay Hưng-hòa-giang, Hưng-hòa đại-giang, Hưng-hòa trường-giang) là Sông-cái Vũng-gù, là khúc sông Vầm-cò Tây chảy ngang địa-hạt Tân-an.

2) Có RẠCH Vũng-gù (Vũng-gù-tiều-giang) là rạch chảy từ Vầm-cò Tây, xuyên qua chau-thành Long-an, xuống tới quán Thị-Cai nói trong « sông Tri-tường » trên đây (có lẽ là quán Bà Cai, nhưng sách xưa do các quan-lớn hoặc những « đại-gia văn-chương » viết nên không chịu gọi hạng dân-già là « ông » hay « bà » như người sờ-ai ; bởi thế ta thường thấy xứ Bà-rija thành xứ Thị-Rja, sông Bà-Nghè thành sông Thị-nghè, núi Bà-vãi thành núi Thị-vãi, chợ Bà-Chieu thành chợ Mụ Chiều, rạch Bà-Lý thành rạch Mụ Lý, chùa Ông Ngõ (Cầu-giuộc) thành chùa Lão Ngõ, chợ Ông Văa (Mỹ-tho) thành chợ Lão Văa...)

3) Có KINH Vũng-gù (Vũng-gù-kinh) là con kinh do Vần-trường-hầu Nguyễn-Cửu-Vân (cha của Bà Nghè, tức Thị-Nghè S-i-gòn) cho đào, năm kí-dậu (1705), thông hai ngọn-cùng — không phải « hai đầu nguồn sông » như dịch-giả L.T.N.V. viết : đó là ngọn-cùng của rạch Vũng-gù tại quán Thị-Cai và ngọn-cùng

Chữ Than là Than ; nhưng chữ Than này đúng lý phải có G như cái thang vừa nói trên. Còn chữ Lung 龍 thì phải đọc nôm là Trông : nó là cái Thang-trông (mirador), chó không phải là cái giỏ bồi than. Gần giáp-nước này có cái chợ gọi là chợ Thang-trông hay là chợ Phù-kiết — vì thuộc xã Phù-kiết (1).

Vậy, tướng nên dịch và nên đóng dấu ngoặc cho đúng chỗ : «... đến Thang-trông (chữ Hán viết là Vọng-thê 望梯, vì tại đây, khi đào kinh có làm một cái thang cao để đứng nhám địa-thể đào mỏ) là chỗ giáp-nước nên đường sông nhiều chỗ uốn cong và cạn hẹp...»

của rạch Mỹ-tho tại Bến-tranh (Mỹ-tho tiêu-giang ; còn Mỹ-tho đại-giang là sông cái Mỹ-tho, tức Tiều-giang, khúc chày ngang địa-hạt Mỹ-tho ra Cửa Tiều và Cửa Đai).

Kinh Vũng-gù thì đến năm Gia-Long 18 (1819), vua truyền xét lại và cho đổi tên là Bảo-dịnh-hà — của Định-tường — để gọi con đường thủy từ Vầm-cò Tây (Tân-an) đến Chợ-cũ Mỹ-tho, vì hồi ấy Vũng-gù vẫn thuộc Định-tường-trấn : tây-ngạn vàm Bảo-dịnh lên phía Rạch Chanh là phần đất tông Kiến-hưng, đông-ngạn vàm Bảo-dịnh Bao-nغو là phần đất tông Kiến-hòa, nên Vầm-cò Tây ở khúc này gọi là Hưng-hòa-giang.

Bảo-định-hà thì người Pháp gọi là *Arroyo de la Poste*

Gần đây, trên dia-dò tinh-ly Long-an, tôi thấy Hưng-hà-giang thì ghi là S^ong Vâm-Cô Tây và Bảo-djahn-hà thì ghi là Kinh BÓT, có chua thêm chữ Pháp * Arrivo de la Poste *.

Vì vậy, tôi xin thêm vài lời : Arroyo dịch Kinh là đúng ; Poste phiên ra Bót là thông thường. Nhưng...

Bót có nghĩa đồn-bót như Bót Quan-ba ở Bến-tre hồi trước, Bót Sảng-dầm ở mỗi tỉnh, Bót Hàng Keo ở Bà-Chieu, Bót Catinat ở Saigon... quả đều do chữ Poste. Tuy-nhiên, chữ Poste này là « gióng dực » : le poste, un poste.

Trái lại, chữ *Poste* về Bảo-định-hà thì là « giống cái » : la poste. Thế thì *Arroyo de la Poste* có nghĩa là Kinh Trạm. Chữ Trạm này không đồng nghĩa với « chỗ dừng lại » như Trạm ô-tô-buýt, mà là « Cung Trạm » để lo việc chuyen-đat công-văn, tò-chức từ thời Thái-Tông nhà Lý ở nước ta.

Một điểm đặc biệt: Tại Nam-kỳ Lục-tỉnh, việc chuyên-đặt công-văn toàn do đường thủy, nên các Trạm đều đặt dài theo bờ sông, gọi là « giang-trạm ».

(1) Tại chợ này, trước kia có một bà lão mà ít ai biết Bà là ai, và chúng tôi quen gọi là « Bà Đồ Phú-Kiết ». Bà là vợ một ông kêu là « Ông Đồ », một vị anh-hùng vò-danh, đóng vai-tuồng khó-khắn và nguy-hiểm hơn những vị anh-hùng khác của vùng này như Thủ-Khoa Huân, Âu-Dương-Lân, Nguyễn-Đinh-Chiểu... Nhắc đến Phú-kiết, chúng tôi thành-kính nhắc đến Bà, và chúng tôi vừa thành-thành kính-kính thuật lại những mâu chyên mà Bà đã kè cho chúng tôi nghe, trong tập-san Sứ-Địa số 3/1966 « Đặc-khảo về Trương-Đinh ».

b) Vẽ viết: «...hơn chín ngàn người đào mỏ từ chỗ Vọng-thê cho đến Húc-động 14 dặm, bề ngang 7 trượng 5 thước, sâu 9 thước, hoặc đào ra cái kinh mới để liên-lạc nhau».

Đã đào mở 14 dặm, rộng 7 trượng ruồi, sâu 9 thước, để tiếp-giáp hai ngọn-cùng rạch Vũng-gù (Cù-úc) và rạch Mỹ-tho — từ chợ Thang-trông đến Hóc-dồng —, sao còn «hoặc đào ra cái kinh mới»?

Trong *Đại-Việt tập-chí* số 9 ra ngày 16-02-1943, tôi có viết bài « Bảo-dinh-hà (Arroyo de la Poste) », tức sông Trí-tường này. Tôi dựa theo *Gia-định-thành thông-chí* và bia đá của Huỳnh-Công-Lý (người giám-đốc việc đào kinh này năm 1819) dựng tại Thang-trông Phú-kiết, thì đoạn này như sau : « ... hẽ gấp chõ hẹp thì vét rộng ra, gấp chõ cạn thì vét sâu xuống, gấp chõ công-queo thì vét cho ngay (1), từ chợ Thang-trông đến Hóc-dồng (2) dài 14 dặm (.....) 9679 dân phu chia làm ba tốp, thay phiên nhau mà vét kinh này... »

= Ông tr. 108, viết : « ... cây cổ rậm-rạp có nhiều súc-sách (...)棚 của Cao-man, ... » — Dịch-giả có giải-thích hai chữ Súc-sách : « Súc là chỗ nước tụ, sách là bẹn tre hay cây lại dùng ở dưới sông làm như đĩa nuôi cá », và còn bảo : « Những phải dùng chữ sách 棚 — có Mộc bên tả — nầy mới nhầm, mà lại biến sai là chữ sách 檻 này ».

Giải nghĩa như thế e không hợp với chỗ này. Đây là hai chữ 潘冊 Sóc-sách, tức là trại-sốc của người Cao-miên (như danh-từ Sóc-sái ở Bến-tre, Sóc-trăng tức Ba-xuyên).

(1) Tức là « hoặc khai tân-kinh dĩ liên-lạc chí », mà chính tác-giả Đ.N. N.T.C. : L.T.N.V. tự-ý thâu gọn thành khô hiếu cho người đọc.

(2) Hóc-dòng : Giồng Hóc (?). — Nhỏ như trong *Địa đồ thuỷ-đất* (tôi không nhớ rõ, vì quyền sách này của tôi đã bị mất trong bển cổ 1945). Cụ Trương-Viễn-Ký có chép tên « Giồng Hóc Ót » thuộc vùng này, nhưng mãi đến nay tôi vẫn tìm chưa ra địa-danh và địa-diểm này, đoán chừng là khoảng rạch Bà Lỵ.

Đại-nam quốc-đam tự-vị viết chữ Sắc 篆 và chữ Sách 硏 để chỉ làng, xóm của đồng-bào Thượng. *Gia-định-thành thông-chí*, *Đại-nam nhất-thống-chí* của Cao-Xuân-Dục và ngay đến *Đại-nam nhất-thống-chí* : *Lục-Tỉnh Nam-Việt* mà chúng ta đương nói đây, đều viết không phân-biệt hoặc Sách 硏 hoặc Sách 硏 — cốt đọc ra âm « sách » — để chỉ Trại-sách, Sắc-sách (1).



Ta cùng nhau bước sang tập Hạ.

= Ở tr. 12, về Tiền-giang, viết : « ... trải 34 dặm đến sông Đại-tuần qua lạch Ba-lai Mỹ-tho chảy ra đại-tiều hải-khâu ».

Đại, Tiều hải-khâu thì ta đã biết là Cửa Đại và Cửa Tiều rồi. Đây xin bàn về chữ Lạch.

Theo bản chữ Hán thì đây là chữ *Lịch* (không có bộ Thủy bên tả), nghĩa là Trải qua ; không phải *Lach* hay *Rach* 滘 (có bộ Thủy). Bản sao chép đúng. Hiếm vì tác-giả cho chữ *Lịch* theo liền sau chữ *Kinh* 錄 là *Thắng* (*kinh lịch Ba-lai Mỹ-tho*) khiến dịch-giả ngỡ nó là chữ *Lach*.

Vậy, tưởng nên dịch : « Tiền-giang... đến sông Đại-tuần, rồi chảy ngang sông Ba-lai và sông Mỹ-tho, đoạn thẳng ra Cửa Đại và Cửa Tiều ».



= Cũng về Tiền-giang, viết tiếp : « ...một chi... làm Hàm-long đại-giang... chảy ra cửa biển Bán-côn và cửa biển Ngao-châu ».

(1) *Gia-định-thành thông-chí* còn viết, về Hà-tiên : « Cao-man nhị-thập-lục Sắc » (người Cao-miên có 26 sắc).

Cửa Ngao-châu hay cửa Bai Ngao (1) thì cũng được cả, nhưng cửa Bán-côn thì phải phiên âm là Băng-cung ; đến như con sông to, con sông có tiếng, là sông Hàm-luông thì còn có thể miễn-cưỡng đọc ra Hàm-long, nhưng nhứt định không thể dịch ra là Hàm-rồng như ở trang 13 liền đó.

Riêng đề Hàm-rồng cho Thanh-hóa, xứ đế-vương phát-tích bao lần (2).



= Ở tr. 16, viết : « Ngòi Mỹ-lung... Đà rộng 9 trượng, sâu 11 thước. Cách phía đông 3 dặm, bờ bên bắc bến Trúc kính (Bến Tre) và bờ bên nam đến chợ Mỹ-lung ».

Theo nguyên-văn : «... Đông tam lý bắc-ngạn kính 邊 Trúc-tân-thị, nam-ngạn kính 邊 Mỹ-lồng-thị ».

1) Trước hết, phải chặt rời chữ Kinh 錄 (tả Sich hưu Kinh) là Thắng, là Đến, — đồng nghĩa với chữ Kinh 錄 (Kinh và Suroc) vừa gặp trong « kinh-lịch » trên kia và trước « Mỹ-lồng-thị » trên đây, — rồi nối liền hai chữ « Trúc-tân » là Bến-tre ; không thể cho đi chung ba chữ « kính-trúc-tân » để dịch ra « bến Trúc-kính ».

2) Ngòi và Đà đều nên để là Rạch.

3) Sau nữa, Mỹ-lung 美籠 thì phải đọc là Mỹ-lồng. (Để dễ nhớ, xin đừng quên : ở Bến-tre có « bánh tráng Mỹ-lồng, bánh phồng Sơn-đốc »).

Và, tưởng nên dịch : « Rạch Mỹ-lồng... Rạch ruộng..., vào (từ sông Hàm-luông) phía đông ba dặm thì ở bờ bên

(1) Bai Ngao (Ngao-châu) là bái biền Bảo-thạnh (Ba-tri, Bến-tre), quê hương của Cụ Phan-Thanh-Giản, nêu Cụ Nguyễn-Đình-Chiều « hóc » Cụ Phan với câu :

Dàu-dâu mây trắng cõi Ngao-châu!

Mong không một ai hiểu theo tác-giả một quyền sách nọ đã giải « Ngao-châu » như sau : « Chỗ có cá Kinh và cá Ngao, chỉ chỗ loạn-lạc ».

(2) Núi Hàm-rồng gần cầu Hàm-rồng, một danh-thắng ở Thanh-hóa ».

bắc là đến chợ Bến-tre, rồi thẳng tới chợ Mỹ-lồng ở về bờ phia nam (1).



= Kế rạch Mỹ-lồng, cũng ở tr. 16, có : *Ngòi Ba-la... Đà rộng 2 trượng 6 thước, sâu 8 thước. Trước cửa đà có nỗi bãi Loa* 螺洲» (*Loa-châu*).

Chữ Châu ở đây không phải là Bãi, mà là Cù-lao ; Loa là Con ốc ; và Ba-la-mật là Cây Mit : đó là Cù-lao Ốc, nỗi giữa sông Hảm-luông, ngoài vòm rạch Cái-mít, vùng của Long-vân-hầu Trương-Tấn-Bửu, và gần Hương-diêm của... tôi.



Ta bỏ tả-ngạn Hảm-luông tức Cù-lao BẢO (2) mà sang Cù-lao MINH (3) của tỉnh Bến-tre, nay gọi Kiến-hòa (4).

Ta gấp ngay, ở tr. 17 : « *Ngòi An-vịnh... đến đà Lan-sái... chợ Ba-việt... đến Lê-dầu tiều-giang... đà Thanh-thủy thông ra cửa Ban-côn* ».

Tôi chưa chắc Đà Lan-sái có phải là Rạch Giồng Sáy hay Giồng-sáy, Đà Thanh-thủy là Rạch và Vòm Nước-trong hay không. Nhưng tôi « chắc như bắp » :

1) Ngòi An-vịnh là Rạch Cái-mơn, xứ trái cây có tiếng ;

2) Chợ Ba-việt là Chợ Ba-vát, chỗ Tân-chánh-vương và tùng-thần bị Tây-sơn nã-tróc ;

(1) Hai chợ này cách nhau 6 cây-số và nay đều ở về hữu-ngạn rạch Mỹ-lồng, tức là rạch Bến-tre, chảy từ sông Hảm-luông đến Hương-diêm và Sơn-đốc.

(2) Các tòng trên cù-lao này đều có chữ « Bảo » đứng đầu, như Bao-an, Bao-tựu, Bao-phuộc...

(3) Các tòng trên cù-lao này đều có chữ « Minh » đứng đầu, như Minh-đạo, Minh-lý, Minh-trị...

(4) Tôi sẽ có bài « Bến-tre và Kiến-hòa ».

3) Còn Lê-dầu 雉頭 thì Đầu là Đầu và Lê là Lưỡi cày, nên Lê-dầu tiều-giang là Rạch Mõ-cày, què-hương của ông Bùi-Quang-Tung (một trong những người phụ-trách việc nhuận-chính hai tập *Lục-Tỉnh Nam-Việt* này nhưng ông thản-nhiên dể « cái con rạch Mõ-cày » ở cạnh nhà ông vẫn bị gọi là « Lê-dầu tiều-giang » lạt-huơ lạt-hoắc, mà ông không chua thêm vài lời cho rõ).



= Ở tr. 52, viết : « *Lẽ-công-giang... phía trước có bãi cát nhỏ cũng gọi là bãi Lẽ-công* (1), cách phía tây đường cửa sông Nguyên-đông 90 dặm ».

Dịch-giả theo sát bốn chữ : « Nguyên đông khẩu đạo 原東口道. Song-le ta không thể chặt « nguyên đông » và « khẩu đạo » để ra « đường cửa sông Nguyên-đông » được. Phải cắt rời một chữ Nguyên là Trước, Gốc, Vốn ; và ba chữ ghép Đông-khẩu-đạo là đạo Đông-khẩu, tức nay là lý sở Sa-dec.

Trước kia, tại đây có đồn-bảo, gọi Đông-khẩu-đạo (2) : khi tác-giả soạn sách này thì đồn-bảo ấy đã bã-bỏ, nên « dệm » cho một chữ « nguyên ».

Vậy đúng ra là : « Cách phía tây Đông-khẩu-đạo ngày trước 90 dặm », hoặc là : « Cách phía tây (nhiệm-sở) Đông-khẩu-đạo ngày trước 90 dặm.

Còn hai chữ Lê-công (Ông Lê) là chỉ Thống-suất CHƯƠNG-cơ LỄ-thành-hầu Nguyễn-Hữu-Cảnh, nên « Lê-công » thì người trong Nam gọi là « Ông Chưởng » (3).

(1) Nguyên-văn : Lê-công-châu. — Và ở trang 63, tập Hạ, có đoạn nói riêng về Bãi Lê-công (Lẽ-công-châu).

(2) Nhứt-thống du-địa-chí : « đạo nhiệm-sở tại giang chi tâ-biên ».

(3) Người miền Nam húy tên ôn « Cảnh » đọc ra « Kiêng » ; Người miền Bắc viết và đọc tên ôn là « Kính ».

Chữ Châu 洲 ở đây là Cù-lao, không phải là Bãi hay Bãi cát, như Tự-nhiên-châu của Chử-Đồng-Tử ở Hưng-yên hay An-tiêm-châu của « Ông Dưa, Bà Dưa » (Tây-quá phu-mẫu) thuộc Thanh-hóa.

Vậy, tưởng nên dịch : « Sông Ông Chưởng (Lễ-công-giang)... phía trước có cù-lao nhỏ cũng lấy tên sông mà gọi, tức Cù-lao Ông Chưởng, cách phía tây Đông-khẩu-dạo 90 dặm » (1).



Đã biết Lễ-công-châu là Cù-lao Ông Chưởng, là chỗ Ông Chưởng đã dừng quân (đình binh) rồi mất tại đó ; và người ta quàn linh-cữu (đình cữu) của ông tại cù-lao Phố (Biên-hòa) rồi an-táng tại đây thay vì đưa về Thuận-hóa, nên tại Cù-lao Phố còn có mộ ông và cũng có đền thờ ông.

Vậy câu ở đoạn chót trang 35, tập Thượng, về tỉnh Biên-Hòa : « Đền thờ Lễ-công... Dân ở châu Đinh-bin cũng lập đền thờ, mà tên châu cũng đặt là châu Lễ-công », thì tưởng nên dịch lại : « Đền Ông Chưởng (Lễ-công-tử)... Dân ở cù-lao chỗ ông dừng binh cũng lập đền thờ, mà tên cù-lao cũng đặt là Cù-lao Ông Chưởng ». Có thể chua thêm ba chữ Lễ-công-châu trong dấu ngoặc, nếu muốn.



= Ở tr. 55, về Hậu-giang, viết : « ... Chắc-cài và Dao-cảng-đạo ».

Đọc khá đúng nhưng không phải hai chỗ, mà là « Chắc-cà-dao cảng-đạo », nghĩa là Ngả tẽ vào rạch Chắc-cà-dao, hay là Vành rạch Chắc-cà-dao.



(1) Sông Ông Chưởng cũng có người gọi là Vành Ông Chưởng bay là Lòng Ông Chưởng.

= Vào phần chót tập Hạ, riêng về Rạch-giá tức Kiên-giang thì dấu đã đính-chánh những chữ *Lach-gia* ra *Rach-gia*, *Kien-ha* ra *Kien-giang*, cũng nên đính-chánh luôn những chữ *Giá-dà* ra *Rach-gia*.

Cũng vào phần chót tập Hạ, các *Tấn* ở phía tây Nam-kỳ như Kiên-giang-tấn, Hoàng-giang-tấn, Hiệp-phố-tấn... mà dịch ra *Cửa tấn Kiên-giang*, *Cửa tấn Hoàng-giang*, *Cửa tấn Hiệp-phố* (1)..., thì tưởng có thể thay vào bằng chữ rất thông-dụng là *Vành* hoặc bằng danh-từ rất quen dùng của người địa-phương là *Cửa*, như *Cửa Rach-gia*, *Cửa Đốc-Huỳnh* (hay *Cửa sông Ông-Đốc*), *Cửa Bãi-Háp*...

Về các Vành trên đây, sách chỉ hải bờ rộng và bờ sâu, không có chỉ về *Tấn* (đồn-bảo), và hơn ba mươi *Cửa* ở vùng này thì Nam-kỳ *địa-dư-chí* của Duy-minh-thị (2) đều chép rõ ra là « *tấn-khẩu* » hoặc « *tấn-cảng* », còn *Nhứt-thống dư-địa-chí* của Lê-Quang-Định thì viết « *hải-môn* », đồng có nghĩa là *Cửa* sông chảy ra biển, *Cửa* biển, *Vành*.



Xin cò đôi lời kết.

Tôi thành-thật trình rằng Nha Văn-Hóa Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục cho xuất-bản *Đại-Nam Nhất-Thống-Chí* : *Lục-Tỉnh Nam-Việt* này (3) là làm một việc rất thích-thời,

(1) Cửa Bãi Háp đã được tác-giả cho cái tên « rất nêu thơ » là Hiệp-phố-tấn. — Hai chữ Bãi Háp thì người chép (hoặc chính tác-giả cũng nên) viết ra , và dịch-giả phiên âm là Phú-cáp-tấn. — Gần Cửa Bãi Háp có Cửa Đàm Cùng (*L.T.N.V.* chép là Cùng-dầm-iến), nên lui tới vùng này thì người ta hay nói chung là « Đi Bãi Háp — Đàm Cùng ». (Có sách chép là Đồng-Cùng.)

(2) Xin đọc thêm « *Đôi chuyện vui-vui : Úy chà, Đồ Chiều !* »

(3) Xin phân-biệt *Đại-Nam Nhất-Thống-Chí* với *Đại-Nam Nhất-Thống-Chí* và *Lục-Tỉnh* với *Lục-Tỉnh* như sau :

a) *Đại-Nam Nhất-Thống-Chí* của Học-bộ Thượng-thơ Cao-Xuân-Dục soạn vào thời Duy-Lân, gồm 17 quyển riêng cho 12 tỉnh và 1 đạo ở Trung-Việt (không nói tới Nam-Việt).

b) *Lục-Tỉnh Nam-Việt* (tên mới) rút trong bộ *Đại-Nam Nhất-Thống-Chí*, không thấy đề tên tác-giả, và sách chỉ nói đến khoảng đầu niên-hiệu Tự-Đức. Theo ông Dương-Quảng-Hàm (*Viết-nam văn-học sử-yếu*) và ông Thái-Văn-Kiểm

ứng-dáp đúng khát-vọng của những kẻ hiếu-học, tỏ ra nhiều cỗ-gắng, cần được cỗ-võ hoan-nghinh.

Tôi chỉ than-phiền tác-giả, người đã soạn ra *Lục-Tỉnh Nam-Việt* trong bộ *Đại-Nam Nhất-Thống-Chí*. Tôi bỗng nhớ lời Cụ Kỳ-Xuyên Nguyễn-Thông : phê-bình bộ sách của một soạn-giả Trung-hoa trong có phần viết về địa-dư Việt-Nam, Cụ dùng bốn chữ « hồ-lô nhi tiểu » (1).

Thế là tác-giả cứ chép theo sách của Lê-Quang-Định và Trịnh-Hoài-Đức, rồi thêm chút-it điều nào xảy ra sau thời họ Lê, họ Trịnh. Làm như thế, tác-giả còn được người đời cảm ấn mến dức. Trái lại tác-giả đã khiến cho người hiếu-học phải mất hứng, không còn cảm thấy thích-thú học hỏi môn Địa-ly Việt-nam, đã khiến cho học-sanh cũng như người tự-học phải nhiều lầm-lạc khó sửa-chữa.

Vậy, tác-giả phải gánh phần trách-nhiệm khá nặng-nề đối với nền Văn-học của Nước-Nhà yêu-quý của người Việt chúng ta.

LÊ-THỌ-XUÂN

thì « Đến đời vua Tự-Đức có truyền cho Quốc-sử-quán soạn bộ *Đại-Nam Nhất-Thống-Chí*, bắt đầu soạn từ năm 1865 cho đến năm 1882 mới xong ».

c) Riêng về Lục-tỉnh Nam-kỳ thì có quyển *Nam-kỳ lục-tỉnh địa-dư-chí* của Gia-dịnh-thành Phung-du-ly cự-sí DUY-MINH, 1 Hồi soạn xong trong năm nhâm-thân (1872).— Trước kia, tôi có bǎu chǔ in ; nay thấy tại Hội Khảo-cứu Đóng-dương có bản viết tay, chép sai rất nhiều, nhứt là có nhiều chු thiêu-sot, bô trống, có lẽ vì bản chính hු rách bay bị mối mọt ăn ; người ta dựa vào tập *Lục-Tỉnh Nam-Việt* trên đây mà diễn vào đó những chු khác, rồi phai cái nón « Tác đánh Tố , Ngó đánh Quá » nén có lầm chỗ chු Nghĩa biến thành chු Mỹ , chු Thuận hóa ra chු Hồi hay Gu ...

(1) Tôi nhớ như là Cụ viết trong *Kỳ-Xuyên văn-tập* (tôi đọc sách này của một bạn thân cách nay lối ba mươi năm) Tôi nhớ như Cụ viết « hồ-lô nhi tiểu », thấy là-lạ vui-vui, tôi tìm hiểu nghĩa và được giải-thích là giōng-giōng như ta nói « ôm bụng cười dài ». Và tôi nhớ như bả sách nói này là Thiên-hà quản quốc lợi bình thư của Cố Viêm-Võ, một văn-hào sống vào khoảng cuối triều Minh đầu triều Thanh. Quý độc-đá có biết rõ hơn, xin vui lòng chỉ-bao-lại và xin nhận tại đây lời thành-thật cảm ơn trước của tôi.

SỐT ĐÔ THỊ

Truyện dài của Phạm Long Điền

HAI BÔNG BỤP

Một buổi sáng hôm ấy, tôi khăn gói lên đường, rời bỏ đồng ruộng tươi mát với gió lạnh sông dài để đi vào thành phố. Cũng như bao người dân miền Nam thích sống cuộc đời tràn lặng, nhàn nhã, tôi bị xô đẩy vào hội sống ngọt ngào với tiếng xe chạy, tiếng người đi, tiếng nhà máy. Theo cái đà ấy, càng ngày tôi cảm thấy mình bị lạc lõng giữa hòn đảo thành phố với màu áo diêm dúa phủ ngoài nhưng bên trong thì là một khối rỗng tuếch, khô khan, cằn cỗi.

Ngày hai buổi, tôi phải lê chân đi làm, phải chạy nhảy đua đòi như trăm ngàn người khác. Chợ đèn chợ đỏ, áp phe, buôn lậu, làm đồ, lấy trai, áp phe chánh trị, bán rẻ linh hồn cho quỉ sứ, đó là những nét đặc thù trong cuộc chạy đua đi tìm cái giàu sang, sung sướng của vật chất. Hình như người thành phố muốn quên tất cả những gì níu kéo họ trở lại mảnh đất quê hương.

Giữa lúc người thành phố phung phí tiền bạc, phung phí cuộc đời vào những giấc mộng lớn, giấc mộng con thì đồng bào họ, cha mẹ họ, anh em họ, cô bác họ từ những thôn ấp xa xôi đang hừng hực biết bao cảnh tang tóc cùi thi nhau đồ xuống lòng đất. Đất bị cày nát thành từng mảnh vụn, nát ngürü trong niềm đau chua chát. Ruộng vườn héo hắc trong sự kinh hãi của những buồi bình minh đèn với tiếng trọng pháo, tiếng xe tăng tàu bò, máy bay, bom nổ. Người dân quê mồi khi nhìn về đô thị với niềm tuyệt vọng của những kẻ hết tin vào những người ăn sung mặc sướng mà quên đi nghĩa đồng bào, tình máu mủ.

Nhưng trong cái thành phố ngọt ngạt, người ta ghi nhận nhiều loại người. Có loại tốt, có loại xấu. Có loại chực sẵn đĩa dân tộc này vào con đường nô lệ. Nô lệ tiền bạc. Nô lệ bờ sữa. Nô lệ gạo. Nô lệ xe. Nhưng nô lệ nặng nhất chắc chắn là nô lệ chánh trị. Những ai thường nói lớn tiếng yêu nước thương dân lại là những kẻ dễ bán rẻ lương tâm trong cái thành phố mất gốc này !

Càng nghĩ, tôi càng đau xót. Đau xót cho thân phận của mình, của dân tộc mình trong hoàn cảnh đen tối hôm nay của đất nước. Nghĩ, buồn, đau, giận, tiếc và cuối cùng dẫn bước tìm một hướng ải cho cuộc sống.

Trên con đường đi tìm, tôi bắt gặp một người bạn đồng hành đã từ lâu gởi gắm tâm sự mình qua báo chí, qua sách vở. Người bạn ấy vốn quen biết nhiều với bạn đọc ở khắp bốn phương trời. Tôi làm sao quên được một đêm ngoài trời mưa rả rít, từ xa dội lại tiếng súng nổ, tôi nằm yên để lắng nghe lòng mình thầm thức với người bạn «tâm đầu» ấy niềm đau xót quê hương.

Nhưng người bạn ấy là ai?

Xin thưa ngay đó là nhà văn LONG ĐIỀN (tức Phạm Long Điền) với tập truyện dài SỐT ĐÔ THỊ. Cây bút ấy, có lần trên tạp chí này, đã làm cho người đọc cảm thấy buồn man mác lòng thương nhớ quê hương với truyện ngắn «CÂY CAU LAI». Và cây bút ấy cũng đã làm nhiều bạn đọc xót xa với truyện ngắn Mưa Dêm Nay.

Tác giả cho đăng Sốt Đô Thị vào nguyệt san này gọi là có chút duyên lành trên con đường tìm lại những nét đẹp quê hương, nhưng là quê hương ấy đang đau và đang lên cơn sốt.

Thủ đô miền Nam
mùa khởi sắc quê hương cuối đông 1967
AN CU

THAY LỜI TỰA

Em N. mến,

Anh mở đầu cuốn truyện tâm tình này bằng một lá thư viết gửi cho em sau gần năm năm chúng mình không gặp nhau. Anh đặt lá thư này ở đầu trang sách để mong em đọc lá thư với tất cả tình cảm tươi mát ngày xưa em đã dành cho anh và anh nguyện giữ mãi trong lòng.

Ngày ấy xa xôi lắm rồi và có lẽ nó đã phai nhòa trong ký ức của những người thân thuộc bên anh và bên em. Nhứt là những người thân trong gia đình em với cao vọng gả em cho một chàng sinh viên trường thuốc, sắp ra trường, bao nhiêu giàu sang phú quý đang chờ đón bên bờ hạnh phúc yêu đương.

Đêm nay ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét, giữa một thôn xóm hẻo lánh ở vùng ngoại ô Sài Gòn, thiếu nước thiếu điện và thiếu tất cả tiện nghi, anh kê giấy lên chiếc thùng cây để viết thơ cho em mà trí não anh không thể nào quên được buổi sáng hôm ấy. Một buổi sáng tràn trề hy vọng cho tuổi trẻ đang độ yêu đương.

Chắc em con nhớ ngày anh đến thăm em, bà ngoại và mẹ em mời mọc anh vào nhà nói chuyện với em. Phải thú thật hồi ấy mặc dầu đã vào đại học nhưng anh chưa biết yêu. Gặp em trong một buổi hội thảo văn nghệ, trên đường về, lúc chia tay, lòng anh cảm thấy xao xuyến lạ. Đêm hôm ấy, anh tự thấy rạo rực một cái gì nóng bỏng trong con người anh. Thế thì anh đã yêu em và em sau cái buổi sơ ngộ ấy cũng đã nếm được mùi vị của những ngày mới biết yêu.

Cuộc tình duyên của đôi ta êm đềm chìm đắm trong niềm hy vọng của tuổi trẻ. Anh mơ, em mơ, chúng ta cùng nhau mơ một giấc mơ tươi đẹp của những ngày sắp đến với hai quả tim, với hai mái đầu, với ánh mắt, với tất cả cái gì chung quanh chúng ta đều thuộc riêng quyền sở hữu của thế giới chúng ta.

Cuộc tình duyên sắp đi đến chung cục : hai họ đã thỏa thuận cho chúng ta làm lễ cưới nhau. Chúng ta đã hứa hẹn ngày vui sẽ tổ chức linh đình sau khi hai đứa ra trường, anh làm giáo sư, em được sự. Chỉ còn hai tuần mọi việc sẽ xong xuôi thì buổi sáng hôm ấy...

Anh làm sao quên được buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng cũng lành lạnh như buổi sáng hôm nay vào những ngày sắp Tết.

Trong một câu chuyện vui, mẹ em hỏi anh sau này ngoài cái nghè gỗ đầu trẻ, anh còn muốn xoay xở nghè gì cho mau giàu có phát đạt.

Mẹ em nhìn anh, nói tiếp :

— Nghè giáo trong sạch thật nhưng lại nghèo. Xã hội này là xã hội của tiền tài, danh vọng, chức tước.

Anh mỉm cười, không trả lời câu nhận xét thực tế của mẹ em.

Bà ngoại ngồi gần mẹ em, chêm vô :

— Đời này quý trọng nhau chỉ vì tiền. Tụi bây ra đời làm sao có nhiều tiền, cho tao vui. Bao nhiêu đó đủ rồi.

Trước những lời lẽ của mẹ em, của bà ngoại chuộng óc thực tế, anh trả lời gọn lỏn :

— Ngoài nghè giáo ra, sau này con sẽ chọn nghè làm báo viết văn để bình vực người nghèo, để nói lên tiếng nói trung thực của một dân tộc bị kiềm hãm suốt tám mươi năm.

Câu nói ấy phát xuất từ tấm lòng chân thành của một thanh niên nghĩ nhiều cho quê hương đất nước, câu nói ấy lại là câu nói đưa đến sự tan rã giữa chúng ta.

Anh đi đường anh, tôi đường tôi,

Tình nghĩa đôi ta có thể thôi.

Gia đình em chê anh làm báo !

Trời ơi ! ở xã hội này, người ta ghét cay ghét đắng cái nghè cầm bút, vận chuyện ngữ ngôn và phát biểu tư tưởng.

Làm báo sẽ nghèo và sẽ mang hoa vào thân. Đấy là bài học chưa chát anh thâu lượm khi sắp bước chân vào cái nghè bạc bẽo nhất trên đất nước này.

Mấy tháng sau, anh ra trường và đi dạy học. Nhưng vì chán nản không khí ao tù của cuộc đời công chức đầy phiền toái anh bỏ nghè mà sống hẳn với cây viết và bộ óc.

Cuộc đời của anh trôi nổi bồng bồng theo tháng năm, theo những bước thăng trầm của nghè nghiệp dính liền với lịch sử dân tộc lầm nỗi đắng cay và uất hận. Mặc dầu biết cái nghè cầm bút vấp phải phong ba bão táp, anh vẫn cam tâm sống trong túng thiếu miễn là nói lên được lòng ray rứt của một thanh niên sớm ý thức vai trò của mình trong cuộc sống dân tộc.

Đất nước đẫm chim trong khói lửa, dân tộc oằn oại trong thống khổ, nhược tiêu. Nếu người chiến sĩ hăm hở cầm súng giết giặc cứu nước rất quan trọng thì người thanh niên không kém giá trị nếu biết đem lòng mình hòa lẫn với bước tiến của lịch sử.

Những câu nhận xét trên đều trở nên vô nghĩa đối với em ngày nay chém chệ trên chiếc xe hơi Huê kỳ lộng lẫy với chức phận là bà bác sĩ.

Đêm nay viết thơ cho em bên ngọn đèn dầu, anh lại thấy những hình ảnh xa xôi vụt trong sáng lại trong trí não anh. Cha mẹ anh vốn làm ruộng, sinh ra anh trong sự túng hụt đủ mọi bề. Nhà nghèo, anh phải chăn bò, cắt cỏ hái rau, đỡ đần gia đình.

Có những buổi chiều êm ả ở nhà quê, thằng bé con ngất nghều trên lưng bò, tay cầm cành trúc quất vào mình con thú mà hồn say mê theo câu ca tiếng hát. Nhưng cha mẹ anh dù nghèo, dù túng thiếu đến đâu, cũng ráng thắt lưng buộc bụng nuôi đứa con trai ăn học, cầu mong sớm làm thầy thông thầy ký để cuộc đời bớt khổ, bớt tủi nhục cuộc sống tá điền. Thế thì thằng bé chăn bò bỏ đi cành tre, mà cầm lấy cây viết gắp ngồi viết lá tre để nguội ngoặt bằng mực tim những hàng chữ cua bò.

Cậu học trò nghèo sờm chứng kiến cái cảnh cha mẹ hì hụt làm nuôi con trong gió sờm mưa chiều. Nó cố học đẽ rồi nó vừa cầm cây viết, vừa cầm cây thước đẽ làm cái nghề cao quý, thanh bạch, trong sạch nhứt trong cái xã hội đầy tội lỗi này : nghề gõ đầu trẻ.

Khi mới bước chân vào nghề của thầy Khồng, anh gặp em và chúng ta yêu nhau. Có lẽ đời sống hồn nhiên của sinh viên làm cho chúng ta xa rời thực tế vốn phải chăm lo cái sống trước đã. Anh cứ ngỡ mỗi khi mình yêu nhau thì trăm cay ngàn đắng, lầm nỗi khó học nghèo túng sẽ khóa lấp tất cả. Nhưng không ! Trăm ngàn lần không. Cuộc sống hàng ngày ở đô thị dạy con người lo ăn lo mặc, lo phủ lên mình một lớp áo diêm dúa, màu mè đẽ rồi dần dần sa vào hố thẳm của đam mê mà quên đi tiếng gọi của lý tưởng, của núi sông dân tộc.

Chúng ta xa nhau, đó cũng là lẽ đương nhiên của kiếp nhân sinh. Nhiều đêm, trong vùng ngoại ô chỉ có tiếng súng và hỏa châu tóe lửa vàng vọt làm bạn tâm giao, anh nhớ đến hình ảnh mến thương của em. Lòng anh không khỏi nuối tiếc một mảnh tình sờm vỡ tan theo nếp sống đô thị.

Thất bại trong mối tình đầu, anh mong mỏi tìm nguồn an ủi của người thanh niên thời đại với cái nghề cầm thước bán phôi bên những tâm hồn non dạ. Theo thời gian, nghề giáo không giải đáp được lòng ray rứt băn khoăn của thằng bé vốn xuất thân từ giai cấp nghèo nàn.

Mặc dầu biết những ngày sắp đến chứng kiến cảnh nghèo túng, thiếu lén thiểu xuống anh đành bỏ cây thước mà bước thêm một bước nữa đẽ cầm cây viết. Cây viết ấy sẽ viết lên trang giấy trắng những gì em đoán biết được.

Câu chuyện đầu tiên anh muôn đem cả tâm huyết ra viết, đó là câu chuyện em đã kè cho anh nghe lúc chúng mình mới yêu nhau vào một đêm trăng mùa hạ. Câu chuyện không có gì đặc sắc nhưng câu chuyện được dính liền một phần nội tâm của em, của anh, của chúng ta, của lớp trẻ hôm nay đau

lòng chứng kiến cảnh băng hoại của nếp sống dân tộc trong cơn sốt đô thị.

Anh mong em đọc tập truyện này với tình cảm sâu đậm của những ngày vỡ lòng yêu.

Người anh xa xôi của em

LONG ĐIỀN

1967

KỲ TỐI BẤT ĐẦU ĐĂNG

KIM CANG

59, đường PHẠM HỮU-CHÍ (Chợ-lớn)
(Bên hông Y-Viện Chợ Rẫy)

CHUYÊN LÀM BẰNG MÁY :

Các nắp chai dù cỡ, bằng nhôm hay bằng thiếc
cho các nhà thuốc Tây và nhà thuốc Bắc.

自詡文範

Bach-thoai-Van VAN-PHAM

崔清然

* Bài của THÔI TIỀU NHIỄM

Sau lời trình bày về mục « Văn-Phạm Bạch-Thoại » trong số 12 và số 13, chúng tôi đã bắt đầu cho 8 câu thí dụ viết với ngữ-vựng về Bạch-thoại cùng Văn-ngôn, dù là chỉ có mấy câu đó, vào bước đầu-tiên các bạn từng học qua chữ Hán thấy cũng không lấy gì làm khó hiểu, chỉ cần chú ý theo những nghĩa riêng biệt của mặt chữ bạch-thoại mà lần-lượt bạn sẽ đổi-chiếu với những câu văn viết bằng Bạch-thoại mà bạn được thấy trong sách vở, lâu ngày cũng quen thuộc.

Với ý-chí đã vạch sẵn, chúng tôi vẫn cố gắng rút trong văn bạch-thoại những ngữ-vựng thường dùng và cho mấy câu thí-dụ như số trước hầu các bạn sưu-tập trong một vài số nữa thì dù chưa được thông thạo gì mấy, cũng chắc có một nền tảng sơ khởi về văn Bach-thoai.

Dưới đây là 14 câu thí dụ cùng với mấy câu văn rút trong cõi văn mà cho dịch tương đương với Bách-thoại.

Bản đối-chiếu về nghĩa chữ trong Văn-ngôn và Bach-thoai.

VĂN NGÔN BẠCH THOẠI NGUYÊN NGHĨA

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) Diệc (亦): Cũng | Dã (也): Cũng | Dã : Vậy ; tiêng cuối
cùng. |
| 2) Phi (非): Không
phải | Bất thi (不是):
Không phải | Bất : Chẳng. Thị : Là. |
| 3) Dục (欲): Muốn | Yếu (要): Muốn | Yếu : Trong đại |

- | | | |
|---------------------------|--|---|
| 4) Nhựt (日) : Ngày | Thiên (天) : Ngày | Thiên : Trời. |
| 5) Như thử (如此) : Như thế | Giá dạng (這樣) : Như thế | Giá : dùng trong văn Bạch-thoại. Dạng : Hình dáng. |
| 6) Hà (何) : Nào, gì | Thậm ma (甚麼) : cung viết (什麼), Na (那) : Nào, gì. | ThẬM ma, Na : Hai chữ này là văn Bạch-thoại. |
| 7) Như hà (如何) : Thể nào | Châm dạng (怎樣) : Thể nào | Châm dạng : Dùng trong văn Bạch-thoại. |
| 8) Hà dī : (何必) | Vị thậm ma (為什麼) | Vị thậm ma : Tiếng dùng trong văn Bạch-thoại. |
| Tại sao | Tại sao | |
| 9) Vi (為) : Làm | Tạo (做) : Làm | Tao : Bởi chữ « Tác » (作) mà ra nôm thành Bạch-thoại. |
| 10) Vi (為) : Là | Thị (是) : Là | Thị : Phải |
| 11) Vi (為) : Bị | Cấp (給) : Bị | Cấp : Cho |
| 12) Vi (為) : Thành ra | Thành (成) : Thành ra | Thành : Hoàn thành |
| 13) Vi (為) : Vì | Thể (替) : Vì | Thể : Thay cho |
| 14) Vi (為) : Coi như là | Đáng tác (當作) : Coi như là | Đáng : Xứng đáng. Tác : Làm. |

BẢN ĐỒ CHIẾU TOÀN HÂN VĂN

Văn-nghêm

Bach-thoai

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1) 普時越南(亦)用漢文 | 1) 從前的時候越南(也)使用漢文 |
| 2) (非)戰之罪 | 2) (不)是戰爭的過失 |
| 3) (欲)何之? | 3) (要)到那裏去? |
| 4) 明(日)復明(日) | 4) 明(天)又明(天) |
| 5) (如此)江山大有可爲 | 5) (這樣)的國家前途很有希望 |
| 6) A-(何)事 | 6) A-(什麼)事 (那)件事 |
| B-(何)人 | B-(什麼)人 (那)個人 |
| 7) (如何)方可 | 7) (怎樣)才可行 |

- 8) 學業既成(何以)不爲國效勞
 9) (爲) 臣盡忠
 10) 天下(爲)公
 11) (爲)民共棄
 12) 分(爲)南北
 13) (爲)國爭光
 14) 四海(爲)家
- 8) 學業已經成就(爲什麼)
 不替國家出力
 9) (做)臣子的要盡心替國家出力
 10) 世界(是)公有的
 11) (給)人民一致拋棄
 12) 分(成)南北
 13) (替)國家爭回點光榮
 14) 到處(當作)家庭

Dịch âm Văn-ngôn : 1 — Tích thời Việt-nam DIỆC dụng Hán văn. 2 — PHI chiến chi tội. 3 — DỤC hà chi ? 4 — Minh NHỰT phục minh NHỰT. 5 — NHƯ THỦ giang-sơn đại-hữu khả vi. 6 — (A) HÀ sự. (B) HÀ nhơn. 7 — NHƯ HÀ phương khả. 8 — Học-nghiệp ký thành HÀ NHĨ bất vị quốc hiệu lao. 9 — VI thần tận trung. 10 — Thiên hạ VI công. 11 — VI dân cộng khí. 12 — Phân VI nam bắc. 13 — VI quốc tranh quang. 14 — Tứ hải VI gia.

Dịch âm Bạch-thoại : 1 — Tùng tiền đích thời hậu Việt-nam DÃ sử dụng Hán văn. 2 — BẮT THỊ chiến tranh đích quá thất. 3 — YẾU đáo na lý khứ. 4 — Minh THIỀN hựu minh THIỀN. 5 — GIÁ DẠNG đích quốc gia tiền đồ hân hữu hy vọng. 6 — (A) THẬM MA sự. NA kiện sự. (B) THẬM MA nhơn. NA cá nhơn. 7 — CHÀM DẠNG tài hành. 8 — Học-nghiệp dĩ kinh thành tựu VI THẬM MA bất thể quốc gia xuất lực. 9 — TẠO thần tử đích yếu tận tâm thê quốc gia xuất lực. 10 — Thế giới THỊ công hữu đích. 11 — CẤP nhân dân nhứt trí phao khí. 12 — Phân THÀNH nam bắc. 13 — THẾ quốc gia tranh hồi diền quanh vinh. 14 — Đáo xú ĐÁNG TÁC gia đình.

Dịch nghĩa : 1 — Thời xưa Việt nam cũng dùng chữ Hán. 2 — Không phải lỗi của chiến tranh. 3 — Muốn đi đâu ? 4 — Ngày mai lại ngày mai. 5 — Giang-sơn như thế tiền đồ rất có hy vọng. 6 — (A) Chuyện gì. (B) Người nào. 7 — Thế nào mới xong. 8 — Học-nghiệp đã thành tại sao không ra giúp nước. 9 — Kẻ làm tôi phải hất súc trung thành với nước. 10 — Thế giới là của công. 11 — Bị nhân dân nhứt trí dứt bỏ. 12 — Chia thành nam bắc. 13 — Vì nước mà tranh lấy vẻ vang. 14 — Bốn biển coi như là nhà.

Xin dùng SẢN PHẨM do VIỆT-TÂN HÓA PHẨM CÔNG TY SẢN XUẤT

Hiệu BẠCH-HOA

**BỘT GIẶT
(DETERGENT)**

THUỐC GỘI ĐẦU

BỘT RỬA SẠCH

XÀ BÔNG "ÉPONGE" THƠM

HÀNG
VÀI
CÁC
LOẠI
ĐƯỢC
BẢO
ĐÁM

KHÔNG
GẦU
KHÔNG
NGỨA

CHÉN
DĨA
SẠCH
BONG

DỤNG
CỤ
NHÀ
BẾP
NHÀ
TẮM
SANG
NHU
MỚI

TỔNG
PHÁT
HÀNH SANH-XƯƠNG 98, LÊ QUANG-LIÊM CHOLON
Đ.T: 37096

XƯƠNG: 415, LỤC-TỈNH CHOLON

HÃY ĐÓN ĐỌC

SỔ XUÂN

Đồng-Nai Văn-Tập

NGUYỆT SAN

SỐ 15