

ABONNEMENTS

Union Postale
On an... 8 00 Un an... 10 00
Six mois... 5 00 Six mois... 6 00

ANNONCES LEGALES

ANNONCES COMMERCIALES

ĐÔNG PHÁP THỜI-BẢO

GIÁ BÁN

Đông-Pháp... Ngoại-Quốc
Một năm... 8 00 Một năm... 10 00
Năm năm... 5 00 Năm năm... 6 00

NGUYỄN-KIM-ĐÌNH

Le Courrier Indochinois

BÁO QUẢN

100 đường d'Espagne
SAIGON

DEPT LEGAL
INDOCHINE
N° 866

NGUYỄN-KIM-ĐÌNH

MỘT TUẦN XUẤT BẢN BA LẦN: NGÀY THỨ HAI, THỨ TƯ, THỨ SÁU

Dãy thập nói (Téléphone) 83 324

Rao báo về việc buôn bán hay là việc gì xin thương nghị trước

MỘT CÁI KHỞI-ĐIỂM TỐT ĐẸP

Cuộc tuyên-cử Hội-đồng năm 1926 này khác hẳn với mấy kỳ tuyên-cử từ năm 1922 về trước... Anh em không say vì chén rượu, không mê vì hơi động, mà chỉ tin vào một vị thần lương-tâm...

Cái khởi-điểm của các ông trong lúc ban đầu này, chính cũng như vầng trăng lúc mới hừng, nguồn suối lúc mới tuông, bao nhiêu cái ánh sáng rực rỡ, cái dòng nước thơm tho, đều phát nguyên từ đó.

Thế thì một bước đầu của các ông há chẳng phải là một điều quan-hệ cho quốc-dân ta đáng lưu tâm chú mục vào hay sao?

Vì vậy mà tôi xin bày tỏ cho anh em một cái tin mừng thứ nhất này, có lẽ từ lâu nay anh em chưa hề được nghe thấy.

Hiện nay, các vị Tân Hội-đồng ta đã mượn một gian phố tại Saigon số 19 đường Sabourain để làm chỗ hội-quán trung-tâm. Trong hội-quán có để bàn ghế và đặt một người Thơ ký làm việc thường ngày.

Bất kỳ trong quận Saigon này hay là ở quận khác cũng vậy, hoặc có một người dân nào kêu nài, một vị quan nào bị bức hiếp, hoặc có một điều dư luận bình nào, hoặc có một việc bất bình gì xảy ra, thì các vị Hội-đồng trong quận mình phải thái-thập những điều dư luận của công chúng, dò xét những nỗi bất bình của quốc-

dân, tìm xem các mối tệ, điều gì đáng dùng, điều gì đáng đổi, kể nào đáng trừng-trị, kể nào đáng bình-vực... Các nhà hội này đối với quốc-dân sẽ là một cái máy chụp hình, một cái hộp lưu thính, một cái kính hiên-vị; cái máy chụp ảnh ấy chụp hết các tình-trạng khốn-khở của quốc-dân, cái hộp lưu-thính ấy thâu hết dư-luận công-đồng của quốc-dân, cái kính hiên-vị ấy sẽ soi thấu hết các điều u-âm của quốc-dân.

Thế thì bao nhiêu cái ánh sáng rực-rỡ, dòng nước thơm tho của các ông sẽ ban bố cho ta trong 4 năm tới đây, há chẳng bắt đầu từ một cái khởi-điểm tốt đẹp này là lúc vầng trăng mới hừng, người suối mới tuông này ru?

Chúng tôi lấy làm trông vào các ông lắm!! Lấy làm mừng cho quốc-dân lắm lắm! Còn nhiều gặp gỡ với sau!

Đ. P.

VĂN UYÊN

Khinh đời

Tớ vẫn hay mang tiếng ngạo đời, mà ai có biết tớ khinh ai? Khinh bằng làm của cam thù của, Khinh dựa vào ngôi chướng xứng ngôi, Khinh ở chung tình chung của miệng, Khinh chàng ái quốc ái đầu mới.

Chí dám khinh khi cả mọi người.

M.

Đêm Trung Thu tiễn bạn

Đám đám ba thù chôn rượi đầy Vội vàng nghĩa dậm thốt chia tay Non Hoành bield Lộ còn trơ đó Gió Mỹ mưa Âu cũng hội này Đố sách Đông Tây dòn mới to Nghĩng đầu kim cổ chuyễn cang say Người đi khôn để ta cảm lại Cái nợ tang bồng trôi đã vậy.

II

Quyết phải sao cho mờ mặt mày... Anh hùng chỉ ngại rủi cũng may Ánh tình hai ngã mạng cang nặng Diên hạn trăm năm lập chừa đầy Cuộc thế mảnh trăng tròn với khuyết Chuyền đời chén rượi tình cũng say Ta đây cũng khách giang hồ vậy Mà khách giang hồ chính bữa nay.

Đông-Chi

Bức thơ ngộ cùng M. Ng.-Hữu-Bài

tục xưng là Vô-hiền-Điện Đại-học-sĩ Phúc Môn bá v. v.



Này Cụ-lớn, Cui-lớn có là chưa biết tới là ai, song tên họ Cụ-lớn thì tôi đã biết đã lâu rồi, vì một bức danh-thân lương-tướng s. như: Cụ-lớn, Hữu-bài, Giáp-thập, Ông "Thánh-quân Khất-Định" ở nghề nghiệp Trang-hưng, (1) xây nên (tr) trị trong mười năm nước mạnh dân giàu, thì ai là người Việt-Nam lại không nên thuộc lòng lấy tên họ của Cụ-lớn đang nữa mà chép sá, mà đã thì, mà tượng đống, mà bia đá?

Số là cách nay đã được vài tháng, một tờ báo Tây ở Saigon có công-kích Cụ-lớn một cách rất khoh-lết; đại-khất nói rằng: "Cụ-lớn là một người không học, là một chủ-nhân không rõ (Magor near Imber-be) chỉ biết bóc lột dân, đặc-khoát dân, lấy của dân làm phòng-trấn chấy-dạ, lộn bở hôi, sôi nước mắt, đem về mà xây dựng toà ngang đẫy dục trên bờ sông Phó-cam, hay là tạo-mắt ráng mửa ao liền ngoài đống bằng Quảng trị v. v."

Những sự phát-giác tây-dinh như vậy, thật chưa đi mà xem thường; chỗ đó chắc Cụ-lớn cũng phải nhận cho là như thế. Đã là như thế, thì quái-lạ... sao những bài công-kích kia in ra đến nay đã lâu lắm, mà tôi vẫn thấy Cụ-lớn cười một mực già điếu làm rợ, miệng blah bung bít? - Nếu bảo rằng Cụ-lớn dốt nát, nếm Cụ-lớn không biết đọc như-trình tây, thì nghe đầu như Cụ-lớn đã có một chàng "rễ tây" học hiện đương làm thầy giáo ở Kinh?

Phương chi, Cụ-lớn hệ-thị là chỗ phương-điện quốc-gia, chỗ chướng phải là đồ vô-danh tiền-tốt; giả sử những sự phát-giác kia mà không thật có, thì người viết ra mấy bài công-kích đó (2) đối với Cụ-lớn một tình sao? Lại giả sử những sự phát-giác kia mà thật có, thì Cụ-lớn đối với Chánh-phủ bảo-hộ mới tình sao? Đối với nhân-dân Trung-kỳ mới tình sao?

Mà tôi thiết-tưởng rằng những sự phát-giác kia "không thật có" hay "thật có", là cứ như chỗ Cụ-lớn sẽ "biện bạch được" hay là "không thể biện bạch được" mà đành chịu giả điếu làm ngơ đi đó. Đòi lời đường-đốt, tức đạ trung-thành, nếu có lời chỉ xáo phạm, xin Cụ-lớn quảng khai ở "dung-lộ chí tâm" mà bao dưng cho, thì thiết là hân-hạnh cho kẻ viết bức thơ này lắm lắm.

BÙI-THẾ-MỸ

(1) Nghe đầu như vua Khất Định ngày còn sống có phong cho tên này là Thái vào Toái, bốn chữ: "Trung hưng lương nhân". (2) Người viết mấy bài công-kích đó hiện đã xuất đầu lộ diện rồi.

TUYÊN CỬ

Chuyến nên biết

Quận thứ tư

Trong quận thứ tư có 2 vị thuộc phái "Đông-Pháp Lập-Hiến" ra dự cử mà thôi. Lê-quang-Trinh biết mình nhược nói giống, phần quê hương, đã thất nhưu-tâm rồi, nên không dám trở xuống quận ấy mà ra một nư.

Ông Lê-quang-Liêm dit Bày là một vị chí sĩ nhiệt-thành, xưa nay ghe phen đã vì nước vì dân mà bị hại. Còn ông Nguyễn-tân-Dược là người làm đại-biêu cho quốc-dân đã có công to nghĩa lớn với xã-hội. Anh em đồng-bào trong quận thứ tư ai nghe hai vị ấy ra dự cử cũng đều hơn "hở vai-mưng. Những người thanh niên nhiệt huyết muốn cho hai vị ấy và bất thấy đủ 10 vị trong phái "Đông-Pháp Lập-Hiến" đều đặc cử đặng nói giống ta (có thể) trong mong các đầu mỏ mắt với người, nên đi khắp các làng mà cổ động, đầu ấy nghĩ chẳng là gì, thậm chí có nhiều ông tuổi cao tóc bạc mà cũng hân-hải xuống ra khuyến anh em đồng-bào, mấy muốn người như một, phải rập nhau mà bầu cử mấy vị xứng đáng ấy, dân-tâm đến thế nghĩ thiệt đáng mừng.

Anh em đồng-bào trong quận thứ tư còn làm những điều này mới thiệt đáng kính trọng; đến ngày tuyên-cử những người đi bỏ thăm đã không đòi một đồng xu của người dự cử, mà lại còn không chịu đi cho người dự cử tốn hao việc chi hết. Những người có xe hơi thì đem xe ra mà đưa rước cử tri ở xa; những vị hào hởi thì xuất tiền nhà mà đại rước họ; những vị "chủ" cử tri đi nữa.

Trinh-độ quốc-dân ngày nay như vậy, cử-chỉ của anh em đồng-bào đã đẹp đẽ như vậy, là thì mấy người nào coi trọng hơn công nghĩa, thương mề-dai, thương hân-tức hơn quê hương, phải hờ hện mà sửa tánh đặng cho thích hiệp với dân và mới phải, chỗ sao lại có một ít người u-âm mà mặt đến nói không biết thời thế, dám chường mặt ra mà công-kích người phải, làm cho công-chúng thấy đều bất bình.

Vì như trong tỉnh Châudoc có tên Đê-phước-Hình vì hờn riêng nên ra khuyến cử-tri đứng bỏ thăm cử ông Bày, bởi tên Hình hơn phàm thấp thôi, nên làm như vậy nghĩ chẳng đủ luận. Chẳng hiểu vì có nào trong tỉnh Rạchgiá có 4 người như Lê-quang-Trinh gần-hàm cho, mấy năm nay thường xưng mình là người thuộc bực thượng-lưu mà sao còn u-âm đến nỗi "ôm chông gai" mà rập đứng tấn-bộ của đồng-bào, lấy tấn-quyển mà làm nhục lấy cho xã-hội Nam-Việt.

Xin hỏi quan Huyện Huỳnh vậy chứ ông của thượng-tiêu Lê-quang-Trinh, hay là ông ung thích cái thời kiểng, chuyễn láo mà nói xấu cho người phải, mà ngày tuyên-cử ông cử trái tờ báo "Văn-Minh" trên bàn mà đọc heh! ông làm cho cử-tri ghét mà ông không hay, ông lại vinh rầu ngó người này người kia ý như muốn khuyến thiên-hạ đọc với ông vậy? Như ông có thương Lê-quang-Trinh, như ông mến báo "Văn-Minh" thì k'ông ai trách ông, vì tánh ý ông thế nào người ta đã biết trước rồi, chớ như ông tưởng đọc báo "Văn-Minh" ngày ấy đặng cho cử-tri trong quận ông đem thày mà thương, mà phụng Lê-quang-Trinh như ông, đến ấy thì là sai lắm lắm.

Mà trong đám thủ-hạ của Lê-quang-Trinh là 4 ông "Hàm" ở Rạch-giá, duy có ông hàm Năng tận tâm với Lê-quang-Trinh hơn hết. Nhà-nước vừa định ngày tuyên-cử thì hàm Năng chạy đống lên Saigon mà năn-lên Lê-quang-Trinh xuống. Rạchgiá xin tái cử. Lê-quang-Trinh biết thân không dám. Hàm Năng cũng thố ân ngữ không được, cử trong cho có người bán nước khác ra tranh với ông Bày, ông Dược, đặng theo phò tá, mong ngày sau nương dựa cùng nhữ. Trông hoài không thấy, cũng thế đi đến đầu nỗi xấu cho ông Bày ông Dược đến đó. Ông ta u-âm tưởng ai cũng như mình, đến nỗi qua A-tích (Travinh) dám đoán trước rằng nếu ông Bày ra tranh cử thì trong số 10 thăm ông Bày được nhiều hơn hết là 2 thăm mà thôi.

Gán đon ngày tuyên-cử hàm Năng làm Cai-tổng lại mượn có xét số công nho, dôi hương chức các làng trong tổng đến rồi dáo lên nhà tư mà hám-ho cần dận đứng đi bỏ thăm. Ông đoán trước hay dữ? Ông dặn người ta sự dữ! Nhờ có ông nói bầy-nên-ông. Bày với ông Dược mới đặng trọn hết thảy số thăm trong quận Long-mỹ. Nhờ có ông làm bầy nên tại Long-mỹ mới có một lá thăm đó "Hàm Phú, hàm Huyền, phồn nh" "Tại ông mà các ông Hàm phải chịu lấy tiếng xấu! Hôm nay chúng tôi nghe mấy ông Phú hàm, Huyền hàm trách ông lung lăm, ông có biết hay không?

Ồ Gocông có "hàm biên" ở Tân-an có "hàm cốp" ở Rạchgiá thì có "hàm cò-nhạ". Nước Việt-Nam ta có 3 cái hàm ấy, treo riêng ba chỗ, để làm gương cho xã-hội tương-lai, nghĩ cũng chẳng phải là vật vô ích.

KẾT LUẬN

Mà thôi, cuộc tuyên-cử đã xong rồi. Anh em đồng-bào trong 20 tỉnh đã nhứt tâm bầu cử đủ 10 vị trong phái "Đông-Pháp Lập-Hiến" để làm đại-biêu đặng lo sửa sang cho đất nước. Tuy trong xã-hội ta còn xen lộn một ít người chưa biết thương quê-hương, chưa biết mến đồng-bào, nhưng mà mấy người ấy chúng ta đã biết tên biết mặt họ rồi, vậy đâu họ có ý xấu đi nữa từ rày họ cũng không có thể bán quê-hương, hại đồng-bào nữa được.

Chúng ta nên khinh họ mà thôi, chớ không nên giận họ, để cho họ ăn năn mà lở với lương tâm. Chúng ta hãy giữ cán phải lo là lo năm chục đặng đoàn-thể, lo xây cao nền thần-sĩ đặng cho 10 vị Đại-biêu xứng-dáng của chúng ta chọn lựa rồi đó có chớ nương nịu mà hành sự.

Hiện nay trong nước ta còn nhiều vấn-đề chưa giải-quyết, đại-biêu ta có nhiều việc phải kêu nài. Chớ nói Nam-cuốn cuộn khóm mây bay, ngoài Đông-bãi tung-ùng công-sông búa. Vậy anh em đồng-bào hãy dân lương "vay cật lại cho mau, đặng phòng khi phong vô bất kỳ, chúng ta có sức lược gió tuôn mưa, cho khỏi ngã nghiêng ngã-ngựa.

Đ. P. T. B.

Gương hào-nghĩa

Bồn-bào mới nghe tin rằng hôm 15 Septemb. 1926, ông Ly-phước-Thanh ở Thượng-Thanh (Cái-răng) có đống tại quận một số tiền là 500p, đặng cứu giúp cho đồng-bào bị lụt ở Bắc.

Ông lại có cất một cái trường học lớn đầu chừng lối 2.000p. Nào bàn, nào ghế, nào bàn đèn, nào tủ đồ sách ông đều sắm thêm tất cả. Rồi ông giao trường ấy lại cho làng, hiện nay ở đó có một thầy giáo và 50 học-trò. Bồn-bào nghe tin này vui-vàng, công bố lên đây đặng biểu dương cái tấm lòng hiên nghĩa rất quý hĩa của ông Ly-phước-Thanh.

Cuộc tuyên-cử Nghị-viên phòng Thương-mại

(Ngày 26 Octobre 1926)

Ngô cùng qui vị cử-tri

Chư qui ông,

Hôm ngày 26 Octobre qui ông đã vui lòng bỏ thăm cả ba chàng cử-tri làm Đại-biêu cho qui ông giữa phòng Thương-mại Nam-kỳ. Chẳng lẽ tôi rất cảm ơn qui ông và xin gán lấy trách nhiệm mà bỏ lòng hết sức thì thế cho hoàn toàn phận sự ngò hầu đền đáp, trong muôn một.



Một đám tấn rầu long trong

Sớm mai ngày 29 Octobre 1926 lúc 9 giờ tại làng Phú-mỹ-lây Giã-dinh đã cất tấn ông Hộ-công-Trực, Đốc-phủ sự hành sự tại Thudamot. Ông Hộ đã nhơn đư-tiền đương tuần 49 tuổi.

Cuộc tấn chung rất trọng thể có đông đủ các quan, các nghiệp-chủ, thương gia và thân-bộ quyền thế từ đến đưa ngài đến nơi phần mộ. Bồn-bào có biết mặt đặng ít ông như là:

Ông Landron, Phó Tham-biện Tòa-sau-mot thày mặt Chánh-phủ, ở ở Franco, ông Nguyễn-linh-Trị, Tri-huyện Chũ-quận châu-thành Toudeu-mot, ông Nguyễn-hữu-Tau-tung, Tri-buyn Chũ-quận Nhà-bò, ông Trương-minh-Giăng, Tri-phò, Chũ-quận Tả-đức, ông Nguyễn-xuân-Hiền, Tri-phò Chũ-quận Boncat, ông Lê-văn-Lưu, Tri-phò hàm ở Ch'olon, ông Nguyễn-tân-Vinh, Hội-đồng Tỉnh-phủ Saigon, ông Nguyễn-văn-Hội, Huyện-tam ở Saigon, ông Nguyễn-văn-Đông, Phó-hàm

Magasin de soleries

ĐỒ-VĂN-MU'ÒI

N° 29, RUE SABOURAIN

SAIGON

HANG MÒI-:-BONG LẠ

Bồn-hiệu mới tiếp tục nhiều thứ hàng bên Thượng-Hải và bên Nhật gửi qua, thật tốt và thật lạ xưa nay chưa thường có. — Chăm-nhung bông dệt có đủ màu và hơn 50 kiểu bông khác nhau. — Chăm-nhung trơn dầy và mỏng hiện nay có đủ màu.

Hàng trắng nhiều mặt hàng rất xinh đẹp và cũng có lục-soạn Thượng-Hải, lục-soạn Huế-kỳ và Lục-lêo Đại-pháp, đồ may đồ dệt hay là Pyjamas. — Có ni An-lê (Drap Anglais) Gabardine đủ màu, Tussor Nhật-bồn thật nhiều.

Bồn-hiệu địn bán giá thật rẻ hơn các nơi đang chiếu mỗi hàng; vì kể từ ngày nay sắp tới tháng chạp Annam, mỗi kỳ tàu đều có hàng lựa gửi tới một số rất nhiều, nên buộc phải bán giá rẻ để bán cho mau hết.

Ông Nguyễn-V-Thom, Nghiệp chủ ở Khánh-hội, ông Ng-Đức-Tuấn, Cai-tống ở Giadiab, ông Nguyễn-văn-Chinh, Cai-tống ở Nhậb, ông quân Sâm, ông Huyện hàm Tạo, ông Cai-tống Hộ, ông Phó-tống Lĩnh, ông Hội-đồng địa-hạt Thao, ở Lathien, ông hội-đồng địa hạt Văn và Tam ở Nhậb, ông Nguyễn-hữu-Giàu, Thơ-ký Soái Phủ Nam-kỳ, ông Lê-kim-Ngọc, ở Giadiab, quí ông: Trần-hữu-Lý, Nguyễn-minh-Lý, Nguyễn-hữu-Giêng, Nguyễn-bokung-Nam, Thơ-ký Tòa-bộ Thudaumot, ông Bùi-quang-Chiến, Tổng-lý báo La Tribune Indochinoise ông Nguyễn-kim-Điab, Tổng-lý Đông-Pháp Thời báo.

Trước khi hạ rộng thicó ông Landron, Phó Tham-biện Thudaumot thay mặt cho Chánh-phủ, đến trước linh cửu nhào công nghiệp của ông Hồ-đại-nhơn, và phân ưu cùng tau quyền, kể đó ông Nguyễn-dinh-Trí, Tri Huyện Cửu-quận châu thành Thudaumot thì là bước đến, ngài thay mặt cho viên-quan và n'ơn-dân linh Thudaumot to nhiều lời rất cảm động mà vịnh biệt ông Hồ-đại-nhơn. Đoạn đến ông Nguyễn-hữu-Thường, Tri-huyện Cửu quận Nhà-bò, n'ơn danh dân sự trong quận, đọc một bài ái-diệu rất bi-ai như sau này :

Thưa quí bà quí ông
Tôi xin chào quí bà và quí ông, tôi xin thay mặt cho n'ơn dân trong quận Nhậb, mà tôi rất lời biệt người mà chúng ta tự đến đây ngày nay mà đưa một lần sau chời hết lên đường.

Qua lần Hồ-đại-nhơn đây là người sanh ruộng lại làng Phú mỹ tây, quận Nhậb, hạt Giadiab.

Lúc trẻ ấu, ngài học tại trường Bôn quốc. Nhờ mình mẫn siêng năng nên năm 1898 ngài đã chiếm được hân vàng, rồi đi làm sự tại dinh thự ở Nam-kỳ. Về làm việc nước thì ngài tận tâm với nước, bởi vậy lên lên ngài lên chức Huyện, chức Phủ rồi đến chức Đốc phủ sự là trật phẩm trong ngạch quan lại Anam. Vì vậy Nhà nước của ban cho ngài nhiều tiền thuế bài rất nên vịnh biệt. Ngài đã có trên nhậm nhiều chức, như ở Cocong, Giadiab, Nhậb, Phuloz, Thudaumot. Ngài là một vị quan thanh liêm và n'ơn từ đức t'ơn. Đi tới đâu thì trên quan yêu, dưới dân chuộng.

Ái có biết ngài, có gần gũi ngài, thì đức kính, đức mến, đức cung kính cái đức của ngài. Ngài làm quan trật phẩm mà tánh hiền từ không ý thế cũng chẳng cậy quyền. Phạm tam con thì ngài là một người chí hiếu, bởi vậy cho nên ngài không ham giàu mà đi xa, thà nghèo mà gần nhà đợg hơn sớm với mẹ già.

Phần làm chức thì ngài không khi nào lười d'ao; phần làm cha, thì ngài hằng lo trao đổi kinh sử và đ'ao đức cho con, bởi vậy nhờ phúc nhà, mà ngài còn trường Nam của ngài nay đã đ'ao hực: Bất vật và nh'ập tịch địa Langsa đang tăng quân tại Cep.

Ngài ở với anh em thì lấy chữ tín, ở với láng giềng thì lấy chữ nghĩa mà n'ơn.

Ồi cái tánh của ngài, đều cho bất Văn Phóng, nghĩa Bich ngọc đều có họa theo cũng không giống chất nào.

Cái đức của ngài đều cho là Tô-hóa thụ Telen-công dân có đức lại cũng không in chỉ đ'ang. Sức của ngài trạng kiện mà ai có đó mà n'ơn ngài v'ơn, mới 49 tuổi, thì ngài với lại cõi thế, bỏ lại mẹ già vợ yếu con thơ.

Quan Lớn Hồ đ'ại N'ơn đ'oi
Trong giây phút đây, cái thân thể ngài sẽ ch'ơn v'ơn dưới ba tít đất, đi thời rồi biệt hình, biệt dạng, v'ơn tiền v'ơn tâm, đi nhỏ, đi thương, đi th'ảm, đi sầu cho quí quyền, cho thân bằng cố hữu.

Tuy là ngài mất mà cái tánh tình ngài, không mất, tuy là cái xác của ngài không còn mà cái danh tiếng tốt của ngài vẫn còn hoai.

Phần vì tình quyền quyền; phần vì lòng hiếu, tôi thay mặt cho n'ơn dân trong quận Nhà-bò và các quan lớn đất đai n'ơn; mà giờ đây quan lớn một lần ch'ơn và các chức cho v'ơn h'ơn quan lớn lên điều miến cực lạc.

Người h'ơn Trương Bài

Ông Huyện Thường dứt lời ai n'ơn khôn cầm giọt lệ. Sau rồi ông Cai-tống Tuấn cũng có đến trước linh cửu khóc biệt ngài và ông Lê-hương-chức; làng Phú-mỹ tây, thay mặt cho hương chức đọc một bài ái-diệu bằng tiếng tây. Bài ái-diệu này đã đ'ang trong báo La Tribune Indochinoise.

Sau đây B'ơn-háo có lời kính phân ưu cùng tau quyền và cầu chúc cho hương hồn linh H'oi đ'ại-nhơn đ'ang bông-báo tiêu diêu v'ơn hương khói ai lập.

Celui que l'on attend

Agent exclusif :
Lucien BERTHET & Co
66-68 Rue Mac-Mahon

Tôi quý, đáng xem !!!
Tiệm bán thủy hoàn hiệu con rồng vàng
CỦA ÔNG
J. GIUNTOLI
135 Rue Catinat Saigon

Tiệm bán thủy hoàn của ông J. Giuntoli đã lập ra trên hai mươi năm nay, quí ông quí bà trong lục châu ai ai cũng đều biết rõ, thiết là một nhà buôn lớn đáng cho đ'ang báo tin cậy.
Mỗi kỳ tàu đều có đủ thứ nước bột hoàn và đồ cơ bột thứ ba bột nh'ơn cả rá từ mười lăm carats tới ba chục carats tới chẳng đâu bì kiệp, nên ông J. Giuntoli kính mời quí ông quí bà đến xem trước khi tới máy tiệm khác thì sẽ biết giá rẻ thế nào và chắc quí ông quí bà sẽ v'ơn lòng mà chọn lựa.

Bijouterie Parisienne
J. GIUNTOLI

Có bán mền laine, coton, bông, lạnh con nít, đồ mặc tầm hiên, áo matelot con nít, giầy cao su và crêpe hiệu Fleet-foot, hoa-li da kiểu rất tốt. Nappes và serviettes de table đủ thứ

MAISON DU COTINAT
92 Boulevard Bonnard
PHAM-VĂN-HIEN Propriétaire SAIGON

Bán đủ đồ chưng dọn trong nhà theo kiểu kiem thời, giá rẻ mà đồ thiết h'ơn-mỹ

BUÔN BÁN KIÊM THỜI
Gần tới Championat Tennis, nên
Hiệu Nguyễn-văn-Trần
96 Bd. Bonnard Saigon
có đặt trước và đã lãnh rồi một hiệu Raquettes kểu là:
Spalding Olympic
càng nhỏ vừa tay Annam, đương thiết th'ang, bằng boyaux thượng hạng. Giá 18\$00 một cái.
Hễ ai mua raquettes của hiệu:
Nguyễn văn Trần
dùng cũ rồi, gi'ay boyaux đứt, đem lại B'ơn-hiệu đương, b'ơn-hiệu tinh t'ơn công đương và tiền gi'ay thiết rẻ.

Gi'ay đen (An-lê)	3 \$ 50
Gi'ay trắng (Hongkong)	2. 00 mã thời.

Mỗi lại cũng một kỳ tàu :
Ballons chủ T. Oxoniau, Royal N. v. T. toàn bằng cuir chromé giá 10 \$ một trái
Gi'ay đá ball bằng box-calf đen (của An-lê) 6 \$ 50 một đôi
id. bằng cuir chromé trắng (của An-lê) 7 00 id.
id. bằng box-calf vàng (của An-lê) 6 00 id.

Maillot đá ball	20 00 la douz.
Vớ đá ball	10 00 id.
Calottes đá ball	10 00 id.

Maillots vớ v'ơn cũng một màu, một s'oc in nhau (đặt riêng nếu mới đ'ược v'ay), nên phải bán luôn cho một equippe là 12 đôi vớ và 12 maillots.

DĨA HÁT
HIỆU TRẦN-QUANG-XUÂN
168 rue d'Espagne Saigon
có đủ đĩa hát cả-lương Văn-hi-ban, Tài-lập-ban, Thủy Tú và hát bội của hiệu Victor, Pathé và Lyrophone hát kim sắt, kim xoàng không thiếu thứ nào.
V'ơn cần dùng ch'ơn hoặc mua bán-lai thì xin gửi thơ hay là đến mà lựa cho sớm hiệu này có đủ thứ và có nhiều đĩa hay.
Ái mua mới ch'ơn đĩa hát thì b'ơn-hiệu sẽ tặng thêm một đĩa hát Cao m'ơn (nhạc ngũ âm) đ'ang để nghe ch'ơn cho lạ.
Mua đĩa hát hay là hàng hóa của b'ơn-hiệu thì trả bằng gi'ay Quốc-trá Đông-pháp cũng đ'ang.

Rẻ lắm
GI'AY THIỀU máy hát, b'ơn n'ơn 20 ly giá 2\$20, 22 ly 2\$50, 25 ly giá 3\$00 — Bán si giá riêng còn rẻ nữa.
Gửi tiền trước xin phụ thêm 0\$20 và tiền gửi contre-remboursement sẽ tính thêm 0\$10.
MAY HÁT hiệu Diemord, Pathé Perfectophone nh'ơn kiểu tốt.
DĨA HÁT đủ thứ và các đồ phụ v'ơn máy hát.
ÁO MUA lót cao-su, lót vải r'ang và áo bông tay (pelerine) và có m'ơn đội d'ổ ch'ơn người đi xe máy dùng.
Gi'ay, nón, sơ-mi, col áo, nơ, r'ang và tất cả các món đồ ch'ương đ'ang
Thơ và mandat đ' cho :
PHAN-QUAN
Saigon-Basar 67 rue Catinat SAIGON

DĨA HÁT "VICTOR"
HÁT KIM SẮT

Giá mỗi đĩa 2 \$ 80; đĩa này có đủ bài bán thiết hay, hát rõ ràng lắm; mỗi số một đĩa, kể sau đây.

43533	— Ca Từ-Đại
43421	— Ca Từ-Đại (Bá-lý-Hà)
43429	— Ca Hành vân và V'ong-cổ hoài lang
43540	— Bài Ngự. — Tương-tự và Quả-ph'ự
43541	— Văn-thiền-Tướng (Bá-lý-Hà)
43542	— id. (Tr'ong ban)
43543	— Ph'ụng-cầu-Hoàng (Tư-mã T'ương như)
43544	— id. (Nguyệt-ngà công-hó)
43437	— C'ơn khúc Giang-nam (Thanh đ'ạ ta thán)
43546	— B'ơn-bán ch'ơn và Xuân-tinh (Chiêu quân công h'ơn và Kim-vân-Ki'ôn)
43546	— Lưu-thủy-vân và Từ-đ'ại-sinh
43441	— A. B. Ph'ụng hoàng (Tổ h'ực ch'ức cảm)
43442	— A. B. V'ong-ph'ự (Tr'ước mộ khúc ch'ong)
43549	— Oán ai (Kim-Vân-Ki'ôn)
43444	— H'ắc-Mang lần công (ba người ca)
43451	— Kh'úc-hoàng-thiên
43452	— Ca Ngự-d'âm (Bái tạ) và ngự ch'ó Nam.
43453	— Ngự-d'oi-ai và ngự ch'ó nam
43453	— A. B. Ng'âm thì Bắc cũ bài Ngự-cơ khúc H'ạng-v'ò
43454	— Nam-Xuân
43427	— Âm-nhạc x'ang x'ò. 43426 — Bài Thường
43426	— Bài Thường và Long-d'ang. 43427 Long ng'âm và Vạn-Giá T'ừ-kh'úc. 43428 — Nam-ai (5 bản này đ'ơn không hay lắm toàn là Tài-l'ừ m'ơn đ'ợ của cậu bà Đ'ại đ'ơn.

Tr'ở bán tại hãng :
NGUYEN-DU'C-NHUAN
48 60 Place Gambetta et 42 rue Catinat
SAIGON
(Ở xa viết thơ mua sẽ gửi contre-remboursement)

GIA RE HON HET

Gạo mà xay sạch sẽ
thì bán có lợi nhiều

Chạy bằng mô-tơ Gardner



Máy xay lúa kiểu mới

Máy này xay mới ra gạo tốt, rồi bán mới có lợi nhiều
làm tại bên Đại-Pháp của hãng
L'Agence Française d'Industrie mécanique
104 Boulevard de la Reine Saigon, bán bán và ráp luôn ch

**Tiệc trà mừng
10 ông hội đồng mới**

Theo như báo-báo đã nói trong số rồi, ở Saigon có qui ông sau này đứng là chức tiếp trà mừng 10 ông hội đồng mới, mỗi người chúng chịu một đồng (1000) chỗ dài và ngày giờ ít bữa sẽ định sau.

MM Lưu-văn-Lạc Kỳ sư ở Tạo táe Nguyễn-tân-Sứ, Đốc phủ hồi hưu Thường thị Tứ đẳng hội tỉnh.
Bùi-thế-Kương, Đốc phủ hồi hưu, Ngã đảng hội tỉnh.
Bùi-thế-Khâm, Cựu Hội đồng quân-hạt.
Lê-văn-Lưu, Trì-phủ Hội đồng Thành phố Cholon.
Trần-dinh-Minh, Nghiệp-chủ ở Saigon.
Trương-văn-Công, Hội đồng Thành phố Cholon.
Trương-hoàng-Phát, Trì-Huyện honoraire Cholon.
Nguyễn-văn-Bá, Giáo-sư Nguyễn-khắc-Nương, Cựu Thơ-ký Soái phủ Namkỳ.
Huỳnh-công-Kính, Nghiệp chủ ở Hocmôn.
Trương-văn-Quai, cựu Cai tổng ở Giadinh.
Huỳnh-dinh-Điện, Nghiệp chủ ở Saigon.
Nguyễn-huỳnh-Điện, Hội đồng Canh-nông ở Travinh.
Nguyễn-kim-Đình, Tổng lý Đảng pháp Thời-báo.
Bùi-thế-Mỹ, Chủ-bút Đảng pháp Thời-báo.

Hữu chí cánh thành

(Trích dịch ở quyển Tôn văn học thuyết)

(Tiếp theo)

Tôi thì đi lại ở Quảng-châu và Hương-cảng, sắp đặt mọi việc đã hơn nửa năm; lo liệu rất châu-đáo. thanh thế đã khá, chính có thể đánh một trận mà sanh được ảnh hưởng lớn lao; ngờ đâu bị chuyển vận khi mới không được cần thận, đến nỗi lính canh sát nhà Thanh bắt được hơn 800 khẩu súng ở cửa biển, việc mới vỡ ra mà mọi tay kiêu tướng của đảng cách-mạng là ông Lý-hạo-Đông phải bỏ mình. Từ khi Trung-Hoa có sự-kỳ đó nay thì Lục-hạo-Đông là người vì cách mạng bỏ mình lâu đầu vậy. Lúc bấy giờ bị can liên mà chết thì có Khâu-Tử và Châu toàn-Quai; bị bắt hơn 70 người, trong bọn đó có Trần-quốc-Quang là Thống-đốc đạo hải quân ở Quảng đông, ông này sau bị bệnh chết trong ngục, còn nữa có người bị tù, có kẻ được tha. Hôm ấy là ngày mùng 9 tháng 9 năm Ất-vi (1895), cuộc cách mạng của tôi thất bại lần đầu hết.

Sau khi thất bại 3 ngày, tôi còn ở trong thành Quảng-đông, hơn 10 ngày nữa mới thoát được chạy sang Hương-cảng, cùng Trần-ai-Lương và Trần-thiếu-Bạch sang Nhật-bổ; tạm trú ở Hoàng-Táo (Yokohama). Tôi nghĩ chưa biết đi đâu về đâu; ở nhà, mới cất tức cái trang lại sang Đà-nẵng đảo (Tchou-ai-Luong) về nước chiều tập của đảng viên, sắp đặt mọi việc để mưu cách mạng lần nữa. Trần-thiếu-Bạch ở lại Nhật bổ để xem xét tình hình nước láng giềng phía đông của ta. Tôi giới thiệu (Thiếu-Bạch) với người Nhật là Hội-câu Tuấn-lữ, nhờ Tuấn-lữ mà biết được hai anh em Càng-kỳ-Di-Tào và Càng-kỳ-Dân-Ting. Lúc ấy đã có cách mạng mới bắt đầu giao thiệp với người Nhật.

Tôi đến Đà-nẵng, lại bị các bại-tông ở đó, nên phải trốn về Hội Hương-trung, cũng có kẻ đồng chí cũ vì thấy thất bại mà ngã lòng, cũng có người mới nghe nói mà xin vào đảng. Chỉ vì phong khí chưa khai thông nên công việc tiến hành và chậm trễ, tôi nghĩ cứ nằm ở Đà-nẵng đảo mãi không lợi gì, nên quyết chí sang Mỹ để chờ đợi sự H-a-không của họ, vì bọn này đồng góp máy bơm Hòa-không ở Đôn-đảo lúc tôi sắp sang Mỹ có xảy ra một việc tình cờ tưởng công nên kể ra đây, vì việc tuy ỉn ch mà có quan hệ đến thân mạng tôi sau này. Một ngày kia, tôi đương ráo bước đi chơi ngoài đồng, bỗng có một chiếc xe ngựa tự đường xa chạy đến, tôi nhìn kỹ người ngồi trên xe, là ra thấy tôi là Khang-đức Lê và phu nhân, tôi liền nhảy phóc lên xe. Vợ chồng thấy tôi kinh hãi lắm vì cất tốc và mợ Au trang nên không nhận được tôi nữa. Tôi nói tôi là Tôn-dật-Tiền đây, bà người ốm cười và bắt tay nhau. Tôi hỏi thấy tôi tới Đôn-đảo làm gì? Thấy rằng đi về nước (A-th-cát-lợi), vì đi ngang Đôn-đảo nên lên bờ dạo phong cảnh. Tôi mới cùng đi dạo chơi và chỉ đường luôn thể. Lúc trở về tôi xuống tàu chơi mới nói rõ cho thấy hay rằng tôi toàn đi dạo chơi khắp toàn cầu, sẽ từ Đôn-đảo sang Mỹ rồi từ Mỹ sang Anh, chẳng bao lâu sẽ gặp nhau ở Luân-đôn (Londres). Rồi đó thấy trở bắt tay từ giờ nay.

(Còn nữa)

Nhóm hội đồng địa hạt

Nghệ nói bữa 30 Octobre 1920 10 đồng Địa-hạt sẽ nhóm mà bàn bạc việc trong địa-hạt, tôi nghĩ công nên đi vài lời cùng quí vị nghị-viên địa-hạt trong xứ. Thường là, là đánh trống thì đồng chuông mà bắt tay thì đồng rừng; và mục thẳng thì đầu lòng gđ. Tôi nói việc sau này là tôi nói riêng về một số kia, chỗ tôi không dám nói bao trùm hết cả, quí vị phải hội đồng địa-hạt. Xin quí vị xét cho. Nhưng lấy việc riêng này, bày ra cho quí vị thấy sự thật, mà cầu xin cùng quí vị coi gương xấu ấy mà lánh cho xa thì tôi nghĩ công không phải ững công tôi và cũng không hại chi đến quí vị.

Thưa quí vị nghị-viên địa-hạt trong địa-hạt, hôm nay tôi có dịp lên Biechao thăm người bạn, tôi có gặp vài cụ lão-trần, cũng các cụ đàm đạo việc trong xứ, sau rồi đem câu chuyện hội đồng địa-hạt ra mà nói, các cụ hội đồng: Thấy hội đồng địa-hạt trong tỉnh mà ngán!

Một khi có nhóm hội thì ông chánh-chủ tỉnh đem ra một thùng rượu sâm-banh (champagne) để đó mà không khai ra, để hồi các ông sự chỉ đó đó như các ông uống chịu thì sai lầm khui rượu đất các ông say mềm còn như các ông không chịu thì biến đưng rượu đem cất tức thì, rồi cho các ông 3 ngày suy nghĩ. Đứng ngày trở lại nếu chịu thì cho uống rượu và ăn bánh lót xi gà, còn không chịu nữa thì đem cất thùng rượu ngay. Lúc ấy, mà còn bị ông chánh-mãng bắt là khác nữa.

Đó câu chuyện lý kỳ đến thế, các ông xem quí vị có thận thùng rượu? Cũng đồng một chức-trích nghị-viên địa-hạt, một người làm xấu cả bọn có mang nợ không? Còn về sự đối đãi với ông chánh-chủ tỉnh là người ngoại-quốc sang báo-hộ ta, đó ta đã lên đi vị nghị-viên mà còn đi kiện vậy, há họ không chê ta sao, họ chê ta đến tột ta còn ham ăn như con nít. Vậy từ nhóm 30 Octobre này quí vị làm sao mà gỡ cái tiếng xấu cho quí vị luôn, làm sao đối đãi với Chánh-phủ cho có thể thông một người thay mặt cho mấy ngàn dân sự chỉ đáng chịu thì chịu, mà sự chỉ không đáng thì nói đại là không, như có ông nào ham uống rượu sâm-banh mà chịu, thì các ông không ham rượu cũng nên khuyến lơn tộ nhậ pho mà bắt bác sự hại cho dân. Dầu rằng làm như vậy qua trên có việc mà muốn cách chức thì cũng không được và cũng không hổ gì, vì các ông vì bốn phần, vì nghĩa vụ mà phải bị k k k k: thì danh tiếng các ông càng cao lên, dân nghèo muốn được lợi ơn.

Nếu các ông vì việc phải mà làm thì các ông không nên sợ gì.

Lời tôi, mong rằng quí vị hiểu nhiều, tôi cũng cả quốc dân đang mong trông sự kết quả kỳ nhóm Hội đồng địa-hạt bữa 30 Octobre đây.

Xin chào các ông
Việt-nam LÊ-TRUNG-NGHIA

**Khởi mắt công tâm kiếm
mà dựng vữa lòng**

Nếu quí ông, quí thầy muốn mua món chi mà dựng vữa lòng, cứ lại hiệu A. L'Aurore ở đường Viénot số 64 ngay Chợ mới Saigon mà chọn lựa thì chắc động ý muốn, nđi kỳ tên hiệu này đều dựng đđ lại rất nhiều.

Mỗi món đều đặt riêng theo cổ Annam, đồng, như nón casque làm bằng liège, nẹp nẹp kiểu thiết đẹp, chemise có hơn 100 thứ vải đủ loại bán rất vừa vữa, giày thì làm đại lý chộp hiệu này ở Ông Cốp thay mặt cho ông Riehaud, nón thì bán rộng cóa hiệu « Mossant » là một hiệu nướ có danh, màu không phải, forme không đời.

Giày các-sư thì bán rộng hiệu Hec-kie thiết rất đẹp.

Hiệu này là một cửa hàng của người Annam, đặt đđ theo lối kiếm-thời, thiết ít đđ sản bằng, lại cách sắp đặt đồ dùng thú chi của hàng người ngoại quốc, còn đđ giao tiếp với đđng-báo thì rất mọt thật thà, mà cách mua bán lấy làm sốt sắng. Xin đđng-bang tưởng lòng người đđng chúng giúp lẫn cho nhau, hủu có cạnh tranh chúng người đđ quốc, mà giữ lấy quyền lợi của nước nhà, rất mong thay!

Nên đề ý

Mới đđng tin M. François SỰ ở Chợ cũ Saigon cho hay rằng ông định trong vòng tháng Octobre này sẽ bán hạ giá hết xoắn của ông; vì o nên rẻ lắm, vậy tưởng đđng bang ta nên thừa dịp đđ giúp người mình mà lại được của rẻ cũng là chỗ đáng tin cậy hơn cả nơi.

Lạ mà thiệt

Kỳ tàu mới qua, hiệu A. LAURORE 64 rue Viénot Saigon tiếp được rất nhiều thứ vải rất cao-lượng, như Victor của Văn Hí-Ban nên như đđ bán hạ giá hơn các nơi mới đđ 05-30. Xin mua mau kẻo hết.

Nouvelle Patisserie et salle de thé

N. 31 Rue Sabourain SAIGON
LỜI RAO GẦN KIẾP

Xin quí khách lưu ý tiệm bánh tây ở đường Lagrandière số 167 và 1 trước cửa tôi nay tôi sang lại cho khách-trú giúp việc ở tôi khi trước, hiệu này giờ tiệm của tôi ở đường Sabourain số 31 bên chợ mới Saigon hiệu Nouvelle Patisserie có salle de thé, làm bánh thiết khéo và ngon hơn các chỗ, là vì tôi có giúp việc cho mấy tiệm Langea trên 12 năm nên mới đđng thiện nghệ như vậy, lãnh làm đủ thứ bánh lón nhỏ đúng khi có đám tiệc. Và có bánh mứt và bánh ngọt bán thường ngày, mỗi sớm mới đđng có bán đủ điểm tâm. Và thứ ba thứ năm thứ bảy chưa nhựt có bánh-bombe glacée từ 2 giờ tới 10 giờ tới.

Củ-nhon
NGUYỄN-VĂN-ĐẮC

**Một cuộc diễn thuyết
rất có giá trị**

Tối hôm thứ năm 28 Octobre rồi đây ông Lê-văn-Gông có diễn-thuyết tại nhà hội Namkỳ của thương-tương-tổ (Association des Industriels et Commerçants Cochinchinois) ở đường Lagrandière. Đêm ấy trời tối và lại cái đầu bài là một cái đầu bài thuộc về kinh-tế, rất quan hệ, rất mới mẻ, nên có người đến nghe so với mọi bữa diễn-thuyết thật là đông hơn nhiều lắm. Có quan trạng sư Munin đến dự thỉnh nữa.

Ông Lê nói tiếng Pháp thiệt là rành lắm.

Ông bắt đầu nói về sự-biến-tượng ở trong cuộc-sanh-hoạt của dân ta mai sau này, rồi ông cắt nghĩa đến cái phương-sách « tiết-dụng » (le régime d'abstention) để chấn-hưng công-nghệ nước nhà và cách tổ-chức nhà « Việt-Nam Ngân-hàng » (Banque Annamite).

Sau khi diễn-thuyết, thì có lập một Hội đồng ủy-viên để nghiên cứu về cái vấn đề lập nhà Ngân-hàng. Lúc ra về ai nấy đều tâm đắc khen thầm ông Lê là một tay thiếu niên có kinh-nghiệm, có sáng kiến (initiative) và mong rằng các nhà đại công-cy thương ở Lục châu sẽ không tiếc công tiếc của hết lòng mà tán thành cho cái công-cyợ sản-tạo nhà Ngân hàng mau tới ngày thành hiệu thì thiệt là điều lợi ích rất lớn cho nước nhà ta sau này vậy.

RỒ ĐỢT T

Trung-kỳ ái-hửu

Mới rồi một số khá đông anh em Trung-kỳ ở Saigon đã nhóm lại, mà bàn lập một hội ái-hửu để giúp đỡ lẫn nhau như hội Ái-hửu của anh em người Bắc ở Saigon vậy. Điều-lộ lập hội hiện đã thảo xong. Nay bàn-trị sự làm-thời kính mời hết thầy anh em Trung kỳ ở Saigon, đến ngày chúa- nhật 7 Novembre tới đây, vào lối 2 giờ rưỡi chiều, sẽ nhóm nhau lại cho đđng đđ tại nhà hội Nam-kỳ Khuyển Học số 98 đường Lagrandière, đđng cùng nhau thăm định những điều-lệ đđ thảo và tru liệu về các công việc tán-hành.

Bàn-trị-sự làm-thời
Kính cáo

Bây chỗ ngồi!

Ái muốn mua một cái xe hơi DE LAGE, 7 chỗ ngồi, máy thiết tốt, xin đđ nơi M. Viên-Hoành Đ. P. T. B. mà thương-nghĩ. Tính giá phải chăng.

Xin mau kẻo hết

Cuốn « PHAN-BOI-CHAU NGÀY NAY » của ông Tùng-Lâm có trữ bán tại bốn-báo.

Sách hay, giá

Xin chào các ông

Việt-nam LÊ-TRUNG-NGHIA

Tiệm may đồ tây kiêu thời civil và militaire
lại có đủ các thứ hàng chẳng nói ra quí
khách cũng rõ hiệu « Không-Minh »
cũng có đồng giày theo kiêu bây
giờ lại có phòng trông rông
và tiệm hơi tóe rất sạch
sẽ, chắc quí khách sẽ
vừa lòng

NAM-HONG-PHẬT
Propriétaire NGUYỄN-VĂN-CHÂN kỹ nghiệp
N. 104, 106, Boulevard Bonnard SAIGON

Kính
cùng quí
khách trong lục
châu đđng rõ: kđ
từ ngày nay tới kđ
nghiệp-phòng này, tôi hết
đng, sửa lại sạch sẽ và
mát mẻ lại có garage để xe hơi
nhà tắm có douche tiệu đđng,
phòng có quạt máy lại có xe hơi cho
mướn đđ cho quí khách đi chơi công-tiệc
xin quí khách chịu có tới đđng chúng

GRANDE CHAPELLERIE & GRAVURE

TANG-KHANH-LONG
SAIGON

TIỆM TRƯ NÓN
THIỆT NHIỀU
Bán sỉ và bán lẻ
TANG-KHANH-LONG
84 Boulevard Bonnard
SAIGON

Quí vị mua si nón về bán
sẽ có lợi nhiều, xin ghé lại
bên tiếm trước, clyon lựa kđng vừa lòng, vì bên tiếm làm Đại-ly
cho hàng lớn tại Paris nên có đủ kiêu kiêu kiêu thời bán giá thiệt rẻ.
Như nón cao-sau (Liège), nón nỉ (feutres), áo mưa (Impermables)
đan ông và đđng là, hàng Satin kiêu mới, giày Boucles, đủ thêu v.v.

Thợ may y phục Langsa rất đúng mode
Có đủ thứ hàng Laine, Gabardine, Tussor, Ní-den, hàng Tây và
Hủ-kỳ kiêu mới có luôn, xin quí khách chịu có.

Tang-khanh-Long
Kính mời

CÁCH CHƠI PHONG NHIA
Giờ rành, không có cái gì thủ bằng có cái máy chụp hình
ẤY LÀ CÁCH CHƠI CÓ LÝ-THU TINH-THẦN

HIỆU KHÁNH-KY
ở Saigon đường Bonnard số 54

Có đủ các thứ máy chụp hình để hiển các quí khách; nghĩ mà
mua, bốn-biểu xin hiển đủ kiêu, giấy, thuốc và chỉ đđ
tưởng tận, cách chụp hình, cách rửa, cách phơi, cách đđ
cách siu tập, cách giữ gìn, nđi trong mướn hủu thđi hủu
v hủu hủu

Pathé

Đừng tưởng mà làm
phải xem cho kỹ lưỡng những
máy hát người ta muốn
dưng cho mình

Máy hát thiết hiệu

Pathé

thì đều có một cái hiệu hoặc hai trong
hai cái dưới đây trên mỗi cái máy
và trên mỗi cái đầu máy hát

Pathé

Cứu giúp đồng-bào

Salgon, le 10 Octobre 1926. Kính trình quý báo Đông-Pháp. Tiệm giày Cát-Vương tôi tức là Trần-vân-Vinh (Cordonnier, Tonkinoise) ở tại đường Sabourain Saigon...

Công văn trích lục

Đề tại ngoại M. Trần-minh-Hiến, Tổng-phần hàng chất nguyễn Sơn-phủ Nam-kỳ vì có đơn xin nộp đơn đề tại ngoại một năm không lãnh lương kể từ ngày 13 Octobre 1926.



TAU TÔI Ở Pháp qua Chiếu L'Amérique ngày 1er Novembre. Chiếu Paul-Lecat, ngày 4 Novembre. Chiếu Chantilly ngày 12 novembre. Chiếu G. Metzinger ngày 18 Novembre.

VIÊN-AN Huynh-Ni, Propriétaire Cycles & Accessoires N° 16 Boulevard Bonheur-Cholon. BRILLANT GRADE LUXE

GARAGE Nguyễn-văn-Viên RÉPARATION d'automobile soudure anglaise. Hàng sửa xe hơi và các thứ máy chày đầu hơi, đầu masout v. v.

VELO HALL ÉTABLISSEMENTS TRU'ONG-VAN-HANH SADEC. Có bán đủ thứ xe máy Alcyon, Armor, Bécé-Sport, Dainty, Davy, Dexter, De Dion Bouton, Hironelle, Peugeot và Wonder.

Kính thư CAT-VƯƠNG Lời-tỏ-soạn. Cái tấm lòng hiền nghĩa của M. Cát-Vương thiết là đáng khen. Mong rằng hết thảy những người Bão ở trong Nam đều trong cái gương tốt của M. Cát-Vương mà lo sao cho tròn vẹn cái nghĩa-vụ của mình.

Thiệt-nghiệp-xưởng F. NAM Đường Pasteur môn biển số 143-144 SAIGON. Bữa tiệc chuyên việc in bộ máy mới đã sẵn sàng.

Ancienne Patisserie 167 Rue Lagrandière Saigon. Lời rao cần kiệp. Kính quí cô quí bà lưu ý, có mua bánh này năm nay cũng còn ở chỗ cũ chẳng hề đổi dời.

Liên-Thành CÔNG-TY QUẢNG-CÁO. Chấn theo Nghị-định ngày 31 Décembre 1918 và 24 décembre 1924, về sự làm và bán nước-mắm; Chấn-phủ đã buộc rằng phải có thủ tục, má, chum, thùng và vật dụng nước-mắm đem bán cho thiên hạ.

NGUYỄN-VĂN-VIÊN Kinh thnh. Xin đồng-bang chờ chờ qua giúp cho đồng-bang là người một mẫu một thị.

Annam tạp chí (Revue de l'Annam) CHU-NHÂN Tân-dã Nguyễn-khắc-Hiến Tòa-Báo 50, Route Mandarine HANOI. Giá một năm 4\$ - nửa năm 2\$20.

Cáo Bạch Tôi là Lâm-vân-Huê, đang giúp việc tại Thư-viện Thượng-Thơ Saigon kính tỏ cùng quí vị rõ: Cháu vợ của tôi là Nguyễn-vân Triệu 18 tuổi, gốc ở Biên-hòa, ở giúp việc cùng tôi bấy lâu.

Rèn các đồ phụ tùng theo kiểu và làm thường và đúng chất. RÈN GIƯỜNG SẮT VÀ ĐỒ ĐÓNG NGOÀI HUYE VIỆN LÂM ĐỒ BẮNG SẮT. Cửa ngõ và rào sắt, cửa và rào sắt đã khâu đã rào sẵn.

Nay kính Triết Tường Gérant de la pâtisserie 167 Lagrandière Saigon.

HÀNG BÁNH Nguyễn-văn-Đắc 167 Rue Lagrandière. Tôi Vinh lời rao cho công-chúng hay rằng nhà hàng bánh của M. Nguyễn-Đắc số 167 đường Lagrandière đã bán lại cho tôi rồi, có giấy tờ minh-bạch.

NGUYỄN-VĂN-VIÊN Ancien Elève de l'Ecole des Mécaniciens Asiatiques Saigon. Và có làm các hãng sửa máy móc tại Singapore và Bombay từ 1920 đến giờ.

Một đĩa hát hiệu Victor, máy hát 15\$00 một cái; mới lại 500 xe máy người lớn, con nít. Mua mau kẻo hết. Bán tại nhà Mr ĐỒ-NHU-LIÊN 91-93 Rue d'Espagne SAIGON.

Đồng bào! Hãy quyền tiền giúp những người bị thủy tai ngoài Bắc! Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

Lâm ĐỒ GỒI ĐI LƯU-ĐÌNH. Ông vào thăm hỏi những người bị nạn.

Vậy xin quí khách lưu ý, khi sai người đi mua nước-mắm phải hỏi cho được cái bằng tam-ác và nhãn chú Thập-đô, có cở bích kiết, cho khỏi mua lầm phải hàng xấu, hàng giả, má lừa, má dơng thêm hại.

Chúng tôi sẽ có đủ các thứ bánh và các loại. TRIỆU-TUÔNG Nguyễn trước làm thợ ở một cửa hàng bánh Tây rất lớn ở Saigon.

Đầu bếp nấu ăn rất khéo, có bồi khuôn phép độ sai khiến, mà tinh giá rất nhơn các nơi. Xin quí thầy chiển rai dọi ơn vớt.

NHỊ-THIÊN-ĐU'ÔNG ĐẠI DƯ'ỐC PHÒNG 38, Rue de Canton, 38. - CHOLON

Dây thép nói số 638 - Đánh dây thép chữ để: Nhị-Thiên-Dương, CHOLON

CÓ BÁN CÁC THƯ THUỐC CAO, ĐON, HOÀN, TÁN, RẤT THAN HIỆU NHƯ SAU NÀY

BẠT ĐỘC DƯỢC CAO. Thuốc dân này dùng để mà trị các chứng bệnh như là: Ung-thư, u-nhọt, ghẻ chốc vì đám hỏa mà sanh ra cái ghẻ, hoặc bị phong đàm mà sanh các thứ thũng độc, hoặc sưng vú, lở vú, hoặc bị hột-xoài hay là nổi hạch, lở độc ác độc, hoặc bị dương-mại thành độc mà lở loét ra, hoặc bị phong hỏa cũng nước sôi, con nít bị bại độc, sai ăn lú dẩu, cũng các chứng ngoại khoa lở loét sưng thũng.

NHỊ-THIÊN-ĐU'ÔNG NHỊ-KHOA VẠN BÍNH HỒI-XUÂN-ĐON. Thuốc này rất có tài trị, chủ trị các chứng bệnh con nít, bắt đầu là bệnh chỉ, hầu ông thuốc này thì an nhiên vô sự; hệ bệnh nặng thì uống nhiên, ít thấy hiện nghiệm.

Thuốc này trị các chứng kể ra sau này: Trị bịnh là mửa, bịnh kiết, như: đau bụng, bịnh tức là đám đỏ vì đám trắng, tay chân mỗi một, ăn uống không tiêu, bang gió, và đi tâu da ngứa, hoặc cảm mạo thương hàn, phát nóng phát lạnh, chóng mặt chóng mệ hoặc bất tỉnh nhơn sự, hệ uống thuốc này thì mạnh liền.

Thuốc NHỊ THIÊN ĐU'ÔNG VẠN-BÍNH HỒI-XUÂN-ĐON này là thuốc bao sắp, trong mỗi hườn bao sắp đựng được 5 hột; con nít mới vài ba tháng cho uống chừng 1 hột; một hai tuổi cho uống 2 hột; ba bốn tuổi cho uống 3 hột; từ 5 tuổi cho đến 10 tuổi phải cho uống trọn hườn là năm hột. Chưa tốn có mua, xin hãy nhìn cho kỹ cái nhãn hiệu «ông phạt», kẻo lầm đồ giả.

Thuốc NHỊ THIÊN ĐU'ÔNG TÂY-THI-LO. Thứ nước này hệ nhô vào trong nước lạnh chừng ít giọt, thì nước ấy hóa ra một thứ nước trong ngần như sữa, thơm tho dị thường.

PHONG-THÁP CAO-DƯỢC. Thuốc dân này hay lắm, để trị các chứng: phong thấp, đau xương, tức ngực, đau bụng, đau lưng, hoặc tại chỗ như mỗi, v. v.

VẠN ƯNG PHÁT ĐON. Các Ông Lương-y Vi-Á-Sanh báo các vị Quảng-đông đường Đôn-tân.

CÁCH DÙNG: Dùng giấy dầu mà quét thuốc dân này rồi dán lên má, chỗ nào ghẻ, mỗi ngày phải thay 2 lần. Giá mỗi thẻ là 0\$30.

PHAM NHỮNG BỆNH CẤP MẠNG KINH-PHONG, nội thương ngoại cảm, thương hàn là nhiệt, ban chân nóng vùi, ho hen thở dốc, đàm ngứa số mũi, đại tiện chẳng thông, tiểu tiện có huyết v. v. Phải dùng thang câu đắng bạc mà cho uống với thuốc; hoặc nhâm nũ đêm, hoặc chớ không có tiệm thuốc, thì hòa với nước trà cho uống cũng được, thoãn như con nít còn bú, thì hòa với sữa mà cho uống; hoặc thoa nũm vú mà cho nó bú cũng tốt.

NHỊ-KHOA CĂNG-CO-TÁN. Chủ trị con nít cấp mạng kinh phong, các chứng bệnh của con nít kể sau này: Cảm mạo thương hàn, mình nóng, mặt đỏ, bị đàm ngăn chặn, cơn mắt lảo lảo, hoặc trợn trợn cơn rặng cơn hàm, bất tỉnh nhơn sự, miệng, mắt trắng khi, trong ruột đau thối, hột...

CÁCH DÙNG: Con nít trong tháng tới 3 tháng uống mỗi ngày một giọt phân làm 2 lần. Từ 4 tháng tới 12 tháng mỗi ngày một giọt. Từ 4 tuổi sắp lên, mỗi ngày uống 2 lần mỗi lần 1 giọt. Con con nít ngày thường muốn nó ăn chơi thì mỗi ngày cho nó uống nửa giọt, uống với nước trà thì trẻ đi các chứng bệnh và mạnh mẽ trong mình.

Một và giá là 0\$50. PHONG-THÁP CAO-DƯỢC. Thuốc dân này hay lắm, để trị các chứng: phong thấp, đau xương, tức ngực, đau bụng, đau lưng, hoặc tại chỗ như mỗi, v. v.



Tiệm bán trà Tàu

Trần-khoan-Ký
số 87 đường Mytho



Kính-cung quý ông quý bà lục châu chú quan từ rở: Bón-liệu lâu nay chuyên rông nghề bán trà. Lâu nưi Vô-di chọn được nhiều thứ trà thượng phẩm ướp, đã ngon mà lại thơm và bổ khác. Xin kể những hiệu sau đây: Tương học liên tam, cái địa cầu, thiết quan âm, hương hoàn trà, Liên hương trà và Trung-quốc kỳ chương. Xin quý ông quý bà dùng thử thì biết và xin nhìn kỹ cái nhãn kéo làm đồ giả, chúng tôi cũng gửi hàng theo cách lãnh hóa giao ngân. Lục châu quý vị nào có cần dùng gửi thơ chúng tôi sẽ gửi hàng liền.

TRẦN-KHOAN-KY kính cáo

Lời cảm tạ

Quý ông quý bà, kể từ ngày tôi mua cái nhà hàng CÚU-LONG-GIANG mà làm chủ đến nay, cũng nhờ ơn quý khách có lòng chiều chuộng thương tưởng đến tôi mới dựng thành vương phát đạt, nhờ vậy nay tôi mới lập thêm được một cái AN NEXE tại đường Sabourain (đường ngan chợ mới Saigon) cả thấy có mười căn phòng ngà, dưới đất có, trên lầu có, thật mát mẻ không ngán, và có chỗ để xe hơi lại tinh giá rẻ nữa. Còn nhà hàng tôi thường ngày đều có đổi món ăn lạ luôn luôn, nếu ăn Hải-Nam thiên-nghệ trước có nấu cho quan Toàn-quyển.

Quý khách muốn biết chi tiết xin ghé tới cùng lãnh đăng, lại tinh giá rẻ hơn các nơi cho vâng. Ông quý khách, và tại nhà hàng ọi từ này về sau đều có đơn ca mỗi bữa chiều thứ bảy luôn luôn.

Kính thỉnh
Chủ-nhơn

NGUYEN-PHONG-CANH
Téléphone N° 153

Nam - đông - Hương

Đường Amiral Courbet
số 32, Saigon.

Xin quý ông quý bà học ở nhà này ở tại chợ mới Saigon, đã đẹp, quý ông quý bà vừa lòng xưa nay Phòng the rộng rãi, sạch sẽ, bí mật riêng, có phép tắc, và cũng có Garage cho quý khách để xe-hơi

THE CRYSTAL

水樂安貢西

Tây công an lạc thủy

Ông! Ông! Ông! rượu gì ông mua nhiều vậy, ơm xách kè kè.



Rượu Lemonade và Soda
chờ rượu gì?
Hệu này thì ngon mà có danh tiếng mấy chục năm nay, uống đã khoẻ mà hợp vệ sinh lại thêm mát mẻ. Khi mua phải nhìn cái hiệu này cho kỹ số mua mà uống bằng hiệu khác uống sanh bệnh mà không hợp vệ sinh.

The Crystal Erated Water Factory
Bd. Bonnard N° 81 - SAIGON
M. HA-THANH, Gérant

QUYÊN TIỀN giúp dân bị lụt

Số thứ nhất và thứ nhì cộng là 383.982 đã đóng tay ông Hồ-văn-Kính, Thủ-biên cuộc nghĩa quyên hôm ngày 4 Octobre 1926.

Số thứ nhất và thứ nhì 383.982
Số thứ ba 200 57
Số thứ tư 151 00

Số thứ năm :

Tiệm đóng giày Cát-Vượng

và anh em 32.000

M. Đoàn-văn-Khê Bijoutier 1900

Saigon

M. Bùi-thu-Nhơn, Bijoutier 1900

Mytho

Groupes d'élèves de Cangiôt 4-

Phạm-văn-Hi 1-

Elèves du cours Supérieur Cangiôt 5-

M^{me} Lâm-quang-Đạo Traviñh 10-

Đương-văn-Giông Traviñh 5-

M^{lle} Trần-ngọc-Yên Mytho 2-

H. v. Tu Mytho 1900

Dòng-pháp Thời-sự

SAIGON

Bởi mặt giết nhau

Người Saigon ai cũng biết ở đầu đường Frère Louis và Verdun (Chợ Lớn) có một cái đường hầm ăn xéo lên tới đường Duranton. Con đường ấy do đất, có mọc um-sum, ban đêm không có đèn, khách lạ thật nhất bước chơn tới làm. Trong con đường-ngực bí hiểm như vậy lại có một cái xóm Bình-không, đến khi sập, mặt trời, bọn có hồng bán nguyệt hoa hoa đã thấy lấp ló vào ra chào khách.

Đêm 25 Octobre vừa rồi đây lối 7 giờ ngoài, có ba anh lính Pháo-tử trong tá đi ngang con đường ấy. Họ đi đây c ùng biết có phải là muốn ra chợ mới nên đi tắt con đường hay là ở trong trại lâu ngày lại muốn thăm chủa, nên quyết đi ăn dạo với mặt?

Đi được một dỗi, chưa tới vườn đào, xây thấy đằng kia đi lại một tốp áo vàng lối năm người lính tập. Khi hai đang vừa gặp nhau bên phe lính tập có người la : «Chém nó!» Rồi lập đám lập chém, ba anh lính Pháo-tử ở hò, tay không khí giái, nên bại trận Anh Đàng-văn-Nghiêm bị một dao trước ngực thấu phổi nên bật ngửa, song cũng ráng chạy được ít bước mà kêu la cầu cứu, rồi té nhào dưới đất mà thát. Anh Lý-Út cũng bị hai dao nơi hông thấu phổi, song, cõp lính mà nói được ít lời, đến khi chửi lại nhà thương-thị Saigon mới bỏ rết. Anh lính pháo thủ thứ ba là Trần-văn-Tây lúc mới xấp chiến lại đặt rước một dao gần lên trán rồi có đó nhảy sải nên tuy là thợ thương song thoát được nạn.

Bọn lính tập giết người rồi rút đi mất hết, đến chừng có một hay tin thì cũng đã muộn. Song ai bọn sát nhơn kia chẳng chóng thì chầy cũng phải bị bắt.

Trong vụ đâm chém này có lẽ cũng vì tranh giành con Ba, con Bảy chứ không chỉ lạ. Thiết nghĩ mấy anh lính tập này đã ra làm tốt nhà-nước, gánh cái trách nhiệm rất nặng nề, thế mà chưa biết thân, lại còn làm nó-lệ cho con quỉ đục-ủng, đến đời bởi mặt giết nhau, không chừa vào vòng tù tội. Khôn làm chi làm hời các anh?

CON SẤU NHỎ

LONGXUYẾN

Tin buồn

Bản-báo mới hay tin buồn rằng có A. Vương-thị-Kiến, cựu nữ Giáo-viên ở Longxuyến, lại là lịnh-ly của M. Vương-văn-Phúc, giúp việc tại Bồn-quả, mới từ trần ngày 26 Octobre 1926, hưởng dương 32 năm.

Cuộc tang chúng đã xong hôm 28 Octobre tại Rạchgiá, là nơi có hương của cô.

Bản-báo đồng nhơn xin kính lời chia buồn cùng tang quyến và chúc cho linh hồn cô sớm được siêu thăng miền lạc-quốc.

Đ. P. huy-ly

NHATRANG

Sanh con ai dễ sanh lòng

P. Am làm người ở đời, đầu công nợ đến đến đầu đi nữa, ai ai cũng biết công ơn và tình mơn cha mẹ. Thế mà tương ngày vẫn thấy xảy ra biết bao nhiêu sự gai mắt đau lòng làm cho những kẻ có chút lương tâm phải kêu lên rằng:

Văn-minh Đông-Á trời thần sạch,
Nền-nếp cương thường đạo n guy c v

Như ở Nhatrang, cách mấy bữa rày, có một tên kia dái với cha nó như thế này, dái tới xin thuật lại để bói cùng rông chông.

Ông Phan T. Thơ ký ngạch tòa Sứ nay là đến tuổi hồi hưu. Con ông tên H. là ở riêng rồi, không biết vì chuyện gì mà bỏ việc nhà, mà khi tám giờ tới đến nhà ông ta nói này nọ rồi bỏ ra đường đứng nói với vô nhiều tiếng rất ti ô bi như là: «Cha mẹ con đi đó mà bỏ bầy con... đầu sao tôi cũng giết cho nó chết rồi tôi giết em tôi, vợ tôi, tôi giết sạch hết cho cha con!»

Ký-giá mới nghe qua chưa hiểu đầu đối góc ngọn ra sao, một lát thấy người ta nói lại mới hay là tên H. kia làm Trợ-giáo, mới được dời ra đây vì đi ghe nó (là vợ ông Phan T.) có xích-mích chi với vợ nó không biết nên nay vợ chồng nó đã dọn ở riêng; nhưng ông người con gái nên còn đến chửi mắng chửi bẻ ghét. Khi ấy tôi mới hiểu thì phải là lỗi lỗi đầu.

Nhưng tương chuyện ấy qua đó rồi thôi, không đề đến ngày sau ông T. đi vắng, thì vợ tên H. cũng nhơn lác chông đi dạy học ở trường, bản đến nhà cha chồng nó, đánh đi ghê 1 trận nên thân! Đến khi ông T. hay chuyện về nhà thì đưa về nghĩ kia đi cao bay xa chạy.

Chuyện này ông Phan T. cũng không muốn kiện cáo đến quan làm chi, vì ông nghĩ rằng: chẳng ai vô đó, dầu nó có tội lỗi hung-áo mấy đi nữa, nó cũng con mình, đến mình, nên mình có làm thàng tay thời một mai nó có bở chỉ chẳng khó thì thèn-hạ chửi mình nó vô đó con.

Theo như lời ông T. nói thời đi dứa, khôn nạn kia chẳng phải lần này là đầu mà thôi, nó đã nhiều phen làm nhục nhà cho ông, ông cũng bỏ qua cả, nay tương nó đã ăn đặng, nên thấy nó được đời vô gán, trong lòng cũng vui vô. Không đề tên khôn-nạn kia chẳng chừa thôi cũ lại muốn phá hoại gia-đình, người thế thì còn ai trọng cho được.

Ký-giá viết bài này là vì thấy sự bất bình nên viết lên báo để ai có tâm bực nết xấu lo chữa mà xé cho tròn đạo làm con làm cháu, còn ngoài ra ký-giá chẳng dám khuyến tên H. vì cha nó nói nó chẳng có ra gì, hướn nó là người dưng. Song nghĩ một người như tên H. làm một anh Giáo-bộ phận sự dạy bảo học-trò, mà trong gia-đình, không biết dạy vợ kình cha thời làm sao mà bầy vô con em noi theo luôn-thường đạo-ly!

Ngã thay!!

Như-Không-lai-cáo

Hì-tin

Mới tiếp đợng đợng thiệp của thầy Hồ tấn-Chữ cựu Giáo-viên trường Võ-văn-Căn-thơ Gửi đến mới 27 và 28 tháng chính Annam, nhằm ngày 2 et 3 Novembre 1926.

Lịnh song thân của thầy làm lữ thành bôn cho thầy. Vì tình có kiết nghĩa thâm giao, nên chỉ lời mượn chéo giấy Đợng-Pháp này xin để mấy lời cầu chúc cho vợ chồng thầy, mới tảo đến già.

LÊ-BÁ-THỌ

Propriétaire Phươg-binh Longmy

Bản-báo mới đợng tin rằng đến ngày 31 Octobre này ông LOUIS LUY-BÁ-ĐẠT là lịnh-lang BA LUY-VĂN-SO, buôn bán ở Tuarane, số làm lữ đình - bôn cũng có Anne NGUYỄN-THỊ-VIỆT là lịnh-ái bà NGUYỄN-VĂN-SU ở hãng Franco-Asiatique des Pétroles Saigon.

Bản-báo xin có lời kính chúc tâu-tang và tấn-giái-nhơn đợng sảo-cầm hoà hảo.

Ai-tin

Mới tiếp đợng tin chẳng lành rằng thầy Lê-văn-Khê giúp việc tại hãng mới Saigon mới từ trần ngày 19 Octobre 1926, hưởng thọ đợng 21 tuổi.

Vì tình bằng hữu, vì nghĩa cố giao nên tôi tạm ít hàng phần ưu chùng qui quyển và chúc cho linh hồn thầy lịnh-tiền điếu nơi cõi thọ.

NGUYỄN-VĂN-PHẢI

Sách mới xuất bản

Bản-báo tiếp đợng một quyển tương đợng theo lối mới, nhan đề là «ĐỪA KHÔN NAN» của ông Lâm-ngươn Hựu gửi tặng. Song-giá tả rõ cách hành-động đả-mang của một lá bết có liêm-si đánh lòng làm việc đại áo, hại đợng báo mà chừ danh câu lợi.

Sách này non 40 trang giá bán 0,70, xin giới-thiệu cùng đợc-giá nên mua xem cho biết.

B. B.

AJINOMOTO

là một thứ bột dùng mà ăn, của ông Quan Lương-y IKEDA đã hết lòng khổ nhọc bào chế ra, rất ngon huyền diệu.

AJINOMOTO làm bằng bột lúa mỳ, người ta dùng thứ bột này chế vào trong các món đồ ăn: Như là đồ ăn của Khách-Trữ, cũng là đồ ăn của người Âu-Châu ăn vào thời sơ có mùi thơm tho diệu đàn làm. Nó chẳng bao nhiêu tiền, mà làm cho trong các vật nấu nướng phải ngon ngọt.

Thứ AJINOMOTO này đã có bán khắp cả các Nhà-hàng trong Cholon và ngoài Saigon.

Bột ấy có bảy thứ bằng vô và bằng hộp sắt kè ra sau này:

- Thủ ve nhỏ;
- nửa ve lớn;
- ve lớn;
- hộp bằng sắt nhỏ;
- hộp bằng sắt lớn;
- hộp sắt lớn,
- Và thủ to hơn hết nữa.



ĐẠI-LÝ

HIYOSHI SUSSAN KAISHA L^{td}

đi quat de Belgique

SAIGON



HA GIA

Thật rẻ phi thường

Máy hát Opéra n° 19 dùng hát đợng 2 thứ kim, và có thêm 1 sợi dây thừu, giá cá nơi bán 4300, nhưng tính chung có 18000 mà thôi. Máy n° 21 trước mặt nickel cũng có thêm 1 sợi dây thừu giá 2000 máy n° 23 có nắp rất đẹp, giá 2700, máy kờ hát thật lớn, giá 2700, máy Allo giá 3800, máy Pathé giá 2500, máy Diamond giá 1600, có bán đồ phụ tùng thay đổi trong các máy hát, và có lãnh thay những đầu máy hát Saphir, rất kỳ diệu nào, nếu muốn dùng hát hai thứ kim, đợng hát đĩa Van-Il-Ban kim sắt, và các thứ đĩa hát Saphir xin gửi ngay cái đầu máy cũ thì sẽ thay cái đầu toba Nickel có ốc xẩy qua lại, đều hát đợng 1 ai thứ kim rất tốt lịnh trọn vô tiền giá 4300, nếu đợng Saphir ngiến qua mà hát đĩa kim sắt, tuy dùng tạm đợng, nhưng tiếng hát nghe không rõ, trong một ít ngày sẽ thay họ đợng rất đợng.

LÊ-VĂN-TÀI

Propriétaire de la maison Vinh thời-Sang
82 rue Georges Guymer Saigon
(Tại Chợ-cổ ngan tòa Tân-đảo)

Bán kiem thời — Máy áo, bán hàng

Hiệu Tân-Lợi số 138 đường Tống-độc-Phươg Chợ Lớn may áo và bán s, bán lẻ hàng Tàu, hàng Thượng hải, nhung, nỉ, màu nhuộm, giấy tín chỉ, con niêm, có gửi thơ (ba món sau bán s theo giá như nước).

Bán kiem thời của bôn-hiệu chế tạo ngon làm, ai ăn cũng khen, bán lẻ tại bôn-hiệu và các chỗ trừ 0,65 một hộp hué mý như bánh biscuit tây đợng.

Giúp đợng quai nhưng bán lẻ mỗi dỗi 0,50 hay là 0,55 tùy theo lớn nhỏ. Các nhà đại-ly bán bánh kiem thời: M. Nguyễn-văn-Trần số 96 đường Bonnard Saigon, M. Nguyễn-văn-Bầu số 129 đường d Espagne Saigon, Mme Nguyễn-thị-Kính mặt chợ mới Saigon số 30, M. Phạm-văn-Thiện Commercant Rạchkiến.

Liệu Bảo-tế đường Phullam (Cholon).

• Hiệp-Thành, gần chợ Bachiêu (Giadinh).

• Trường-Xuân Namvian

• Nhơn-bôn Khách-sạn Mytho

Có bán tại : Pháp-quốc đại đợc phòng

Kính cho manh Khoe hoi

Xin xem cách chi dưới đây

Khay dùng Thuộc này mà lnh gọi là Houah đường Đại lnh



HỒI NGUỒI ĐI MUA!

Nếu hàng tốt bằng nhau,

Một su rẻ hơn là một su lợi của ngài.

Chúng tôi chắc rằng: bán rẻ hơn hết trong các nơi ở Saigon. Vì nhập cảng ngay nơi tay người làm, thay mặt trên một trạm xưởng chế tạo những hàng hóa tốt nhất. Biết rằng: thật thà là lghê khéo hơn hết trong việc mua bán. Chúng tôi giữ một lòng thành thật đối với bạn hàng mà thôi.

Và chắc như vậy.

Một nhà nhập cảng lớn hơn hết các nhà Annam

F. VAN VOVAN

156 Rue d'Espagne SAIGON

Một cửa, 7 Rue Pétrus Ký & Centre Succursale de Centre, 9 Quai de la Marne.