

ABONNEMENTS

Indochine Union Postale
Un an.... 8.00 Un an... 10.00
Six mois... 5.00 Six mois. 6.00

ANNONCES LÉGALES

80 la ligne de 6 points sur justification
de 3 cœurs quelle que soit la page.

ANNONCES COMMERCIALES

1 farthing

ĐÔNG PHÁP THỜI BÁO

Tổng-tỷ:
NGUYỄN-KIM-DINH

Le Courier Indochinois

MỘT TURNS XUẤT BẢN BA LẦN: NGÀY THỦ HAI, THỦ TÙ, THỦ SÁU

DEPOT LEGAL
INDOCHINE
N° (184)

188 đường d'Espagne
SAIGON
Điện thép nội (Telephone)
86 324

BẢO QUẢN

GIÁ BÁN
Đông-Pháp Ngao-Quốc
Một năm... 8.00 Một năm. 10.00
Nửa năm... 5.00 Nửa năm. 6.00

Mua báo phải trả tiền trước
Thứ và mandat đã gửi cho:
M. NGUYỄN-KIM-DINH

Rao báo về việc buôn bán hay là
việc giao thương nghị trước

Sự tu'-do của ngư'o'i Annam ta

II

Có kô nói rằng: « Vì người Pháp sang bảo-hộ Annam, nên dân Annam mới mất quyền tự-do ». Nói như thế là có phần không đúng. Ta thử xem khi người Pháp chưa sang đây, thì dân Annam có đủ cả quyền tự-do không? Dân trong nước muốn di chuyển thương tài cho là « vi cấm hàn », muốn đi du-lịch, thì cho là: « tiêm túng thư quốc », muốn bình luận thời chánh, thì cho là: « yêu ngôn », muốn lập hội công-lich, thì cho là: « có đảng mưu-bản ». Phản nhiều những quyền tự-do của kô dưới, đều bị người trên bạn ché chém doat mất cả, thê thì dân Annam bị diếc tai, mắt, bích ốc, cầm miếng, cảng dã lầu rót, có phải đợi đến kinh người Pháp sang đây mới như thế. Lại nói từ khi người Pháp bảo hộ Annam lại giử: Đại-phát là nước mạnh, Annam là nước hèn, mạnh đối với hèn, tự nhiên phải có bén hơn bén kém, đó là cái lò bắt dịch « cõng-quyền » hàng công-ly; từ kbi tạo thiên lập địa đến bây giờ. Bi lại phải bắt rắng: nước mạnh đối với nước hèn, hay là nói cho đúng thì nước bảo-hộ đối với nước bị bảo-hộ, bảo giờ họ cũng phải tuy cai-trinh độ dân nước ấy mà thi hành chánh-sách của họ. Kia xem nước Pháp bảo-hộ Annam, cũng như nước Anh bảo-hộ An-dô, Ai-cập, và nước Mỹ bảo-hộ Phi-luật-tân, nhưng ví dân Annam là dân Annam, nén chỉ nước Pháp phải cai-tri Annam như cách đã cai-tri Annam hơn sáu mươi năm nay, mà dân An-dô, Ai-cập và Phi-luật-tân là dân An-dô, Ai-cập và Phi-luật-tân, nén chỉ nước Anh và nước Mỹ lại phải cai-tri An-dô, Ai-cập và Phi-luật-tân như cách đã cai-tri An-dô, Ai-cập và Phi-luật-tân trong bảy lâu nay. Nói cho phai thì dân Annam đã bắt buộc người Pháp phải hạn chế quyền tự-do của mình, mà nếu người Pháp không biết thuận theo cái ý muốn đó, lại cho mình được dù quyền tự-do, thì họ hóa ra khù-dai làm ru. Và lại tuy người Pháp có theo trình-bộ mà định quyền tự-do của ta thiệt, mấy việc như tự-do ngôn-luận, tự-do xuất-xương, tự-do kiết-hội, tự-do lập-trường, họ vẫn có hạn chế ta thiệt, nhưng đó là việc di-nhiên, mình đã bắt họ phải hạn chế, thì bắt đắc dì họ cũng phải hạn chế mình. Chó ngoài ra nữa thì họ có bả tảng bắt mình không được tự-do tin cậy nhau, tự-do giúp đỡ nhau, tự-do bình vục nhau, tự-do thương yêu nhau, tự-do sống với nhau, tự-do chết với nhau hay không? Mấy điều đó chắc chắn cảm minh, mà họ có muốn cảm núa cũng không có thể cảm được. Người nước ta ai là kô biết xem xét suy nghĩ, chúng cũng phải công nhận như thế. Vậy nên ta muốn nói « dân Annam đối với người Pháp, không có quyền tự-do » thì phải là, chó nói rằng « người Pháp chiếm hết quyền tự-do của người Annam », thì không đúng.

Nem đó thi biết bấy giờ ta thấy dân ta không có dù quyền tự-do, ta không nên vội trách người Pháp là người có quyền bảo-hộ ta, mà ta ché thi trách lấy ta thi phải hơn. Ta đã biết thi trách ta, thi ta phải lo lắng phải gữ gìn, phải vứng vàng, phải hăng hái, phải biết xấu hổ trong minh, phải lo bắt chước lấy người, nói làm lại là ta phải mưu tính làm sao cho ta có dù tư cách tự-do, thi ta mới có được quyền tự-do. Tư cách tự-do tuy cần phải có nhiều việc, nhưng trước hết ta hãy thi hành những điều rất dễ dàng như thế này. Người Pháp không cảm ta được tự

Bản về nghĩa hiệp-quân

Chim ứng là dữ mà một con không thể đương nổi với một đoàn én nhỏ; bởi chung én nhiều con mà ứng đặc thân. Một con cò không thể đánh lại một bầy cáo: cáo tuy yếu nhưng đông, hổ tuy mạnh nhưng sức có một. Nếu nay một sức một với nhau thì én phòng cò đương không ứng không? cáo đánh nổi cò không?

Người ta không sợ gl một con rắn to mà có thể sợ một bầy ong nhỏ là vì ong có nghĩa hiệp-quân. Cái cây ở trại-trại giữa đồng không chịu nổi sức con, vì chung nó độc-mịc; mà cỏ rừng lại chịu nổi con giòng cá, bùi chung nhùi thô tương-ý cùng nhau.

Vậy thi bùi chung có cái đồng-lực

não hòn cái đồng-lực hiệp-quân.

Cùng sanh trong vò-trụ hò dù mấy ai biệt lập một minh mà, sanh-tồn một cách sung sướng hơn đồng loại được với cái áp lực của ngoai-canh, thường thường xô lán cái thân minh. Vì vậy con người mới xâm xích lại thành xóm thành làng, cộng cộng cùng nhau hùm mông cho kiếp sống vua quan, thô nào là dân-quyền, thô nào là dân-dao, làm cho ai ai cũng biết tự trọng để biết có quyền tự-do — dân ta học hành còn kém, nên bùi dẽ nêu trong bầy nhieu lầu, thi ta phải giúp đỡ cho nhau, lo về việc học, cho ai ai cũng có dù tri thức ngôn luận mà đối dài với cường-quyền, để giữ lấy quyền tự-do, — dân ta hay có tánh cõ-tic, cõ-tic quá mà thành lì ra kiếp nhuc, thi ta phải cùng nhau kich-le phản-khởi, cho ai ai cũng có lòng băng hái ra dù dài với các tay cường-quyền, để bảo thủ lấy quyền tự-do của mìnph, — dân-nước ta, hay có tánh vi-nghã, thi ta phải khuyên nhau cho có công đức công tam, đồng bào túc là ta, ta túc là đồng-bào, hùi ai có xâm phạm đến quyền-lợi của một người, thi mọi người đều lo hết sức mà giúp đỡ, để bình vục lấy quyền tự-do của đồng-bảo.

Lúc ấy rồi muốn tự-do ngôn luân, tự-do du-lịch, tự-do kiết-hội, tự-do lập-trường, và tự-do mọi việc khác nữa, thi chắc người Pháp cũng phải tuy cái trình độ mà mồ róng quyền hạn cho ta, vì nước Pháp là một nước biết danh dít, biết quyền-lợi, lại cai-tri thuộc địa nhiều xú, thi cũng đã hiểu hết tên thô cả rồi, có lò nào mà dân kbi dân Annam được như thế, lại nô lâm sai mất cái trình độ tiến hóa của ta, để cho xảy ra những sự yêu cầu, phản bạn, làm rối đến chách cuộc, thi trước là mất lòng tin cậy của dân thuộc quốc, sau là mang tiếng bất công với các nước văn minh trên hoan-cầu bay sao?

Vậy xin đồng-bảo Việt-Nam ta cũ lo đồng-lòng mưu tính cuộc tự-do của ta, — mà nhút là phải theo tinh độ và trật-tự, — thi chắc có một ngày kia nhà-nước Bảo-hộ cũng có thể làm cho thỏa lòng nguyện vọng của dân ta, mà vị thần « Tự-do » bén kia, cũng nô vượt qua Địa-trung-hải Án-dô-dương, rồi dùng dinh giáng xuống non sông Nam-Việt nay vậy!

KÝ-TRÚC.

Câu đồi
2. — Xứ Lai-thiêu có con di thú.

Câu thai
2. — Chàng Kim quen mặt ra chào, hai Kiều e lè nèp vào dưới hoa. (Xuất mục)

ANNAM KHÔNG BIẾT XẤU

Vừa đọc qua mấy chữ đầu dò c'ac là chu vi dọc-giá lây làm bài blub obo kô viết bài này sao có bạo gan mà nói như thế. Annam làm gì mà gọi rắng Annam không biết xấu? Vậy trước kbi nhập dù tác-giá bài này có lời xin lỗi trước rồi sẽ dom câu chuyện Annam không biết xấu mà biến cho chư tôn nhân làm.

Thưa chư-tôn, vì sao mà kygia dám bò lón lè rằng Annam không biết xấu? Vì kygia dám thấy Annam ta chưa biết thương yêu nhau, chưa biết giúp nhau, chưa biết bình vục nhau, dù cho khách ngoai-bang chen vào dò ép ta, khinh thị ta, dương áy hâ không cho rằng: Annam không biết xấu sao?

Nếu Annam biết xấu til từ ngày cuôc tay chay dè xuông lòn dòn nay thi Khách dã vè Tàu hót rồi. Bởi Annam không biết xấu nêu nói thi được mà làm krong được.

M'eng thi là tay chay, tay chay mà mỗi ngày thấy Annam dem lién dung cho Khách chẳng biết ngàn muôn-nhó. Tiếng thi nói tay chay Khách mà dòn lại them Khách thi một ngày một dò sò thêm mai. Còn tiệm Annam thi i ngày môt tiều mòn. Tay chay Khách mà K'ach tro như dà vồng nhut-trong. Tay chay Khách, mà nay nghe người này gác con cho Khách, mai nghe k'kia gác con cho Khách, dem tién dem của đang cho Khách, làm giàu cho Khách. Khách trờ lại kbi Annam ta lào àu-tri già-mang, Annam mà biết cái gì. Như vậy mà Annam ta có mấy ai là-người biết giàn.

Từ ngày chay-en cây dà gác xay ra tại Saigon, thi Annam ta át công nám hò quyết tay chay bọn Bombay. Rõ rực là ngày rồi thi cũng mang dòn toi lém Bombay mà muu như cù. Thiết là Annam ta không biết xấu! Chung chay-cho dò dà dò, rồi chúng dò ngọt si tiếng thi coi bộ em ru. Ai là người Annam ta chua cho là dâng-hò hòn phuong tri nội chua cho là dâng-hò hòn phuong tri ngoai. Vì chung là sanh-ton cạnh tranh nó xua đuổi các dân-tộc lán-loát xau xé lanh nhau, hể mạnh thi dưng yêu thí ngã. Nếu không có dù sức mạnh mà chống chối bão tòn cho giống nói thi không tài nào tránh được cái họa diệt-vong, cũng như các tộc-dâng-dâng diệt-vong mà ngày nay này chỉ còn sót đôi chút dâu tích dò cho người coi chui nhon tâm với thi-dao dò chon dòn phai ngậm ngùi than thi kìn dâu.

Ói càng nghĩ dòn nỗi khóc hae clia hai chū diệt-vong cùa cái thảm-tâm nó xui giục con người thoát li rangoi cùi nhau cùa lò trời bao nhiêu thi hế càng lo sợ bầy nhieu, mà lo sợ chung nô lại càng nêm tên cách phòng bị chung này. Ta có phòng bị cái thô lực hưng-hiệp ở ngoài cho vông vặng thi việc nội tri tự nhiên an tinh. Ta vẫn tin rằng thuận theo dò thi hay mà nghịch theo dò thi dò. Ta lại có thô dò mât ra các tước trong thê-giai thi biết vi dâu mà nước này được hưng-cường, nước nọ phải loạn lạc.

Nay muốn phòng bị thi trước nhất ta phải hiếp quân, mà hiện quân tức nhien là gác ra súc-moph, dùng dò ta làm bưng ngẩn, ròi dao, mà phia sau dò bao nhiêu sanh mang được ô yến. Thủ thi hiếp quân chẳng đáng làm sao? Ói! qui-hoa thay là Annam không biết xấu.

LÊ-BÁ-THIQ (Long-my).

Quốc dân ta đã biết hiếp quân như trên dà nói, nghĩa là không được chánh-đảng. Vậy hãy làm sao cho hiếp vây đoàn kết thô lại làm một đại khái, trong thi lò chán hưng nô; dò bình vục lợi quyền cho ta: hâ chung là một lè hay sao!

HUAN-CHUONG

Bài lệ giam-thâu

(BỎ TÙ NG)

Trong tờ Quan Báo (Journal Officiel) ngày 29 JUILLET có án-hành dạo chl-dụ bài lệ giam-thâu (bỏ tù nợ) ở Đông-Pháp, kbi nào người thiêu ng thiêu-tinh không dâu súc-trâ.

Tờ phúc trình chl-dụ ấy nhắc rắng: chiếu theo luật năm 1867 ban hành ở Đông-Pháp do chl-dụ năm 1891 và năm 1893, chỉ người Âu-lays dặng miễn lệ giam-thâu vù việc kiện-hộ và thuong-mai.

Đoạn kô tờ phúc chl-rô vù việc cho vay k'kia lòi quá phép rất thạnh-hành ở Đông-Pháp, bầy lòi làm hâ cho chay-en cùy-cùy của chung tôi thương lái mồi dâu. Song vùi có năm nay k'kia lòi cùy-cùy quan-lion Phò thi ngâi cùy-cùy không nhận rằng dòn dò có hâ. Nếu cái giàn trò không chua tróng cho chung tôi chúng 8 thước tay bò ngan, thi hâ cho Nhà-nước biết bao.

Cây không dem vù chay được, một năm mất thuế cho Nhà-nước cung tới 100.000\$000.

Năm nay nước-lai lớn, lúa gạo mặc dàn lanh đổi khát, không có ngô chi k'kia làm k'kia (vì có một ngô cùy) phải sach ra trộm cuộp, ấy là một dòn rôi râm trong hâ, không phải có ruộng-nuong, như mây hêt khác.

Quan Kiểm-Lâm cung mây anh Linh rúu các dòn cùy cùy, tr'gian k'kia không một năm, không làm chí có ích cho Nhà-nước, mà tiền lương có lò nòi h'bot cho Nhà-nước, ấy là 3 diều h'bot cho Nhà-nước.

Còn sự lập cái giàn trò bich song không ai có thể chay ghe thuyền qua thi chung tôi chẳng hiểu vì tại quan Trường-Tiền Thudaumot ý lịnh mà làm như vậy, hay là hâng vi-linh mà làm thô dò. Vây chung tôi dâng dưng xin quan-chính Chú-tinh ghê mất cho con dân nhở, thi chung tôi cảm ơn quan-lion ngay.

Mỗi h'bot m'ua bón cùy

Thudaumot

Cuộc xô sô qudc-trai

(Kỷ-thứ 18)

Bùa 1er Septembre rồi đây tại dinh Đô-ly Hanoi có m'ua cuộc xô sô qudc-trai Đông-Pháp lần thứ 18.

Số 61.489 42.141 54.946

121.024 trú m'ua số 1.000\$.

Còn 26 số sau đây trú

m'ua số 500\$.

72.380 90.385 83.690 1205 23.459

66.859 45.842 120.615 117.102 48.880

4.285 94.030 96.085 85.710 115.644

177.615 81.138 24.660 42.486 123.154

105.352 100.879 80.315 12.106 105.118

122.927.

(Còn tiếp)

Cho biết trước

Tiêu-thuyết « TÂM-GƯƠNG ÁI-QUÁC » dâng trong Bón-báo m'ay tháng nay chưa dứt, nhưng vi d'apan sau không có việc chí dâng-giới là « TÂM-GƯƠNG ÁI-QUÁC » n'ha, n'ea-xin kieu-lòi cùy-cùy dò-giá, mà cho các ngôt hay trước rằng: cùm một lòi n'ha thi d'ap.

Số bão tòi đây Bón-báo sô dâng bón-tia-thuyết « AN CUỐP CÓ NGHĨA » cùm M. Hô-vn-Hiển-soan. Tiêu-thuyết này viết theo lòi k'kia-thi, là lòi r'at thích hợp với dò b'ay g'ò. Cùm việc hay dò thi dò, xin d'ap tòi xem rõi b'ay luân.

B. B.

Hỏi đồng-bảo l'hay đọc La Tribune Indochinoise

của ông

BUI-QUANG-CHIỀU

và c'd-động ghùm. Giá đồng-niên 12\$. — sáu tháng 7\$.

Thứ và mandat d'g'òi cho

M. Nguyễn-kim-Dinh, Administrateur.

Magasin de Soieries DÔ-VĂN-MU'Ò'

29, rue Sabourain -- Saigon

Bản hiệu bán rồng hàng lụa cũ thứ : hàng Tây, hàng Tàu, và hàng Nhật v. v. như các tiệm Bombay. Nhiều thứ hàng kiều mới đủ màu sắc rất xinh đẹp, qui bà qui có hiện thời thường dùng và yêu chuộng làm. — Hàng Tàu: lanh và xuyễn nhuộm tại Bénaré, có danh tiếng xưa nay, chẳng khai nào phai trổ. — Đầu các thứ hàng trắng tốt nhất hào-hàng và có thứ Lụa-Jeo Đại-Pháp màu trắng bê khô rồng, cách chỉ rất đều đẽ may dê mát hay là pyjamas thi không thứ hàng nào bị kiếp và sự bền chặt. — Cứu xin qui ông qui bà vì nghĩa vụ vi đoàn-thể mờ lông chiếu có mà giúp tiệm tôi, tôi lui mua bán giùm giúp cho bản-hiệu dạng mai thành phết, thi chúng tôi rất thâm cảm thành tình, nguyên trái một tánh thành mà hậu tiếp và buôn bán không mấy gì xảo trá cho mất lòng tin cậy của qui ông qui bà.

Nay kính

Bài diễn-thuyết của cụ Phan-bội-Châu tại hội Nữ-công
(Tiếp theo)

Nếu lấy những điều biện là do mà bạn chế người ta thật là cướp mất cái quyền tự-do của người ta, mà bắt người ta thành ra một bộ cơ khỉ, đều phải muôn làm mà lại không được làm, đều trái muôn cự mà lại không được cự, thế thì cái vận mạng hạnh phúc của mình ta, hoàn toàn ở trong tay ai đâu, mà mình chỉ ra một cái bô-nhn trong xã-hội, chẳng những tinh thần không mong gì hoạt động, mà hình chất cũng đến nỗi hao-hao. Ay độc thay! cái mà bạn chế kin. Người ta phải biết cái ốc luân-lý người Đông-phương phải phái vài giờ nước của người Tây-phương mới là thập phần trọn vẹn. Xin thử xem bóng sen ở trên áng này (Tay cụ chỉ bịnh bóng sen) khi nó ở ao sáu bô rồng bô hấp cái không khít tự-do của trời cho, từ khí nước mộng cho đến khí nó bóng, lá tự nhiên mà xanh, hoa tự nhiên mà trắng, rõ ràng tươi tốt ở trong ấy biết bao là khít tự-do tinh thần, ấy dù chừng cho tự-do mới là lòng tạo hóa. Bây giờ chúng ta bắt nó cầm vào trong một cái bình, thi hành bóng rực rỡ tới tui kia bóng chúc mà rụng rời tan tác, rằng vì không nước cho nó đổi hay sao? không phải; rằng vì không có gió cho nó hưng hay sao? không phải; chỉ vì nó không được tự-do phái sanh nên đến nỗi nó phải hao mòn như thế. Ôi! thân tự-do ở đâu? tắc phải vì bóng sen này mà nhô đòi hàng nước mắt. Cho nên những điều hạn chế đó không phải là đạo lý thiệt chánh đáng đâu, chẳng qua hạn chế mà cứ trong lỗ phải thì hạn chế mà cũng là tự-do, tự-do mà phải vừa lỗ phải, thi tự-do mà không phải không hạn chế. Theo như lời đó thi luân-lý Đông-phương và Tây-phương nên cần nhắc cả hai đường mà quyết định một phương châm cho chánh đáng.

Nói tóm lại thi chỉ lấy đạo lý trời cho mà tự-do, chó lấy tinh đức người ta mà tự-do ấy là phải làm. Vậy nên người ta phải cần cầu cho vị thần ác ta làm sao cho thiêng-liên khôn khéo mới có thể nói được tự-do đó vậy.

Như những điều tôi nói trên ấy là vì ngày nay là ngày giảng luân-lý ồ hời này nên tôi có nói về luân-lý quả nhiên rồi đó.

Nhưng tôi không dám quên bản-de nên lại phải có mấy lời để tố rõ việc Nữ-công là trọng yếu nhất.

Nữ-công là làm sao? Nghĩa là công nghệ các người con gái. Xưa nay thánh hiền khen con gái có bốn đức, rằng Nữ-dung, rằng Nữ-ngôn, rằng Nữ-hạnh, mà quí trọng nhứt lại là Nữ-công. Nữ-công chẳng nhứng làm lợi ích cho gia-dinh, mà xã-hội với quốc-gia cũng cần phải có Nữ-công mới được. Tôi xin kể hết lý do như sau này, hè một sự nghiệp gì cũng cần phải có kinh-tế mới nên, mà gia-dinh thiết là gốc nguồn cho đường kinh tế, nếu trong một gia-dinh nào con trai có công-nghệ mà con gái thì ngồi không, dân ông có công-nghệ mà dân bà thì nằm ngủ, thi gia-dinh ấy có thể dựng nên kinh-tế được không? chắc là không hẳn.

Bởi vì những người đàn bà con gái đó tác dụng có xem mói no, có mèo mói ấm, có tiêu phi mói qua được tháng ngày, mà thứ hối sự ăn đồ cây vào đầu? sự mặc đồ cây vào đầu? thi chì cây ở trong tay mày người con trai đàn ông tính giám cho cả. Hướng bô nhung vien ăn tiêu phi iôn mèo người con gái đàn ông, có một bà qui phụ phải thêm mèo con bão, có một vị joh-nuong phải thêm mèo con ơ. Nếu cứ ngồi ăn nói lò, mèo tháng quanh năm thi làm huyệt những dinh ông con (Xin đọc tiếp qua trang thứ ba).

Tốt quá, đáng xem!!!

Tiệm bán thủy xoàn hiệu con rồng vàng

CỦA ÔNG

J. GIUNTOLI

135 Rue Catnat Saigon

Tiệm bán thủy xoàn của ông J. Giuntoli đã lập ra trên hai mươi năm nay, qui ông qui bà trong lục chầu ai ni cảng đều biết rõ, thiệt là một nhà buôn lòn đáng cho đồng bào tin cậy.

Mỗi kỳ tết bón Pháp qua đây có dâng hột xoàn và dâng cờ hột thứ ba hột nhện cà rá từ mười lăm carats tới ba chục carats tốt chẳng dâng bì kiếp, nên ông J. Giuntoli kính mời qui ông qui bà đến xem trước khi tới mày tiệm khác thi số biết giá rõ thê nào và chao qui ông qui bà sẽ vừa lòng mà chọn lựa.

Bijouterie Paristienne
J. GIUNTOLI

SOIERIES

Nguyễn-đứ-c-Nhuận

N° 42, Rue Catnat 42. — SAIGON

RAYON DE TUSSOR

Nhơn thấy chư qui quan, qui ông, qui thầy ua dùng đồ Tessor mà bấy lâu vẫn mua hoài đặt tại tiệm may giá rất mắc, lại nhiều khi không tốt, nên nay bồn-hiệu đã làm giao kèo với một nhà dệt cao thứ Tussor tại Thượng-hải (Sanghai) trú dâng Tussor tốt nhứt hạng nhà dệt này.

Bồn-hiệu định bán cho thiệt rõ ràng bón chay cho nhiều, vì theo tờ contract của bồn-hiệu giao kết với nhà dệt thi mỗi tháng phải bán hết 3 000 thước. Vậy theo giá định dưới đây, quý khách mua rồi đem mướn may, thi lĩnh ra rõ lâm.

Tussor hiệu con Rồng Annam mỗi thước giá 4 \$ 00	
Đồng hồ	3 50
một con ngựa	2 80
hai con ngựa	3 00
ba con ngựa	3 40
trắng dày	3 50
trắng mỏng	3 20

Các hàng Tussors kô trên đây bô khô 0=70, một bộ dê quần và áo mua 5=00 thi đã.

Có trú hàng trắng, Lục soạn trắng, lụa trắng, lụa lèo may dê mát.



Nguyễn-xích-Hồng

HỌC-BÙÖNG

Ngày bài trướng: 10 Juillet 1920.

Kỳ tra trưởng: 3 Août 1920

Nhận hành họ trò lớp 1ère Année (1920)

thi bằng-cấp tối (nhất Annam) và

họ trò năm đầu (họ trò thi lú-tai 1920)

Họ trò họ phải gửi thư xin dê

dâng chò trước và phải có bằng-cấp

nhé-mai được nhập vào lớp 1ère

Année.

Bồn-hiệu không bô rao báo hung,

song chắc qui ông dir biết những hàng

hóa của hiệu A L'Aurore ở đường

Viénot, là m ôt cửa hàng bán dê tốt

thuynh hàng không dêu sánh bằng.

Đã vậy ông Richaud lại giao quyền

cho hiệu này kô nghiệp ông, mà trù

bán thi giày hiệu « Ông Cope » là

một hiệu giày bền chất hơn hết c

thế gian, đồng bào ta rất yêu dụng.

Thiết rât may mắn thay! dê

đó ông Richaud là người tay, mà

còn muôn vùa giúp cho cửa hàng

chung tôi, dêng kinh chong vùi

khách ngoại bang thay, huon chí là

người đồng chung, như vậy máy

nay hiệu này còn tên tuổi noi

dêng thương mêt, cũng nhò on

đồng bào huôc cổ bây lâu, vậy bồn

hiệu cùng hót lồng thành mà dôi dâ

dêng bang, nên kô từ đây sáp tôi

ai có câu dêng món chi lại hiệu này

mua một lần, thi chúng tôi sô biếu

cho một cái giày huê hông, chung

cô giày ấy dêng bang mua dê sô c

huê hông rất cao.

A l'Aurore

54, rue Viénot SAIGON

PHAN-THÀNH-BIEN

Propriétaire

RE LÂM!

GIÀY THIỀU mây bát, bâng ngan 20 ly giá 2\$20, 22 ly 2\$59, 25 ly 2\$80 — Bán si giá riêng còn rẻ nữa Gói tiền trước xin phụ thêm 0\$20 và tiền gửi contre-remboursement số tiền thêm 0\$40.

MÂY HÂT hiệu Diamond, Pathé Perfectaphone nhiều kêu tốt.

DÂM HÂT dê thi và các dê phu vù mây hât,

ÀO MUA lót cao-su, lót vải — rông và áo không tay (pelerine) và có mũ đội dê cho người đi xe máy dùng.

Giày, nón, sơ-mi, col áo, nơ, nón, găng và dê cả các món dê chung dê

Thor và mandat dê cho: PHAN-QUAN

Saigon-Basar 57 rue Catnat SAIGON

Mới mới mới!

Tiệm FRANÇOIS SU' oddy phô-châ che cũ Saigon (76 Rue Vanner)

mới được nhiều lô hét xoan bên tây

gởi lại nước tốt vù chung, dêng bón rô

lâm, mới qui khách dêo mua mua lya trước.

Nay kính F. SU'

MAISON DU COTINAT
94, Boulevard Bonnard
PHAM-VĂN-HIỆU, Propriétaire SAIGON

Nón Casque trắng
Au coq Gaulois
Giày Tennis, giày đê banh
Áo múa 200 cái dê thứ
Đê chứng dêon trong nhà
THEO KIỀU
KIÊM THÓ.
Giá rẻ

Kê từ ngày nay
cho đến 31 Janvier
1927 hê si mua dê
bồn-hiệu từ 6\$ sáp lên
thi có tặng một tấm giả
sô. Đến ngày 31 Janvier 1927
thi bắt thêm cho trắng cáo mòn
đê dưới đây:

- 1. Một cái đồng hê lớn giá 200\$
- 2. Một cái tê sáp giá 100\$
- 3. Một tấm kiêu giá 40\$
- 4. Một cái đồng hê treo giá 23\$

và 50 mòn dê nhô khéo rất qui

1.000 cái áo múa Caoutchouc

và gabardine, hơn mươi

mây thứ tốt xấu, dày mỏng, dê màu

dê tuổi (dê ôn và dê bâ) hiệu con

Rồng.

Giá từ 7\$ tới 17\$ là thứ thật

tốt nhứt và rẻ nhứt.

Có thứ áo múa cho họ trò từ 8

tuổi sáp lõn giá từ năm đồng mây

tới 10\$00.

TRẦN-QUANG-XUÂN

158 rue d'Espagne Saigon

cái áo hêt bô Annam,

Cao-mèn và Xiêm, hât

kim sít, dê hât tuồng lý rôi 1\$50,

hê, nói thơ, hê 1\$10, thời kòn dê

0\$90, hêt Cao-mèn và Xiêm 0\$70;

CẨM TỈNH
VŨ BÌNH THIỀN THỜI
ở Phanrang

Kiếp người sauhra ở đời ngài cho rát truân-chiên, lâm nỗi khốn khổ tám nỗi đau cực rát nỗi chẳng cùn.

Chẳng những cực khổ vò nghia vụ, là phải lò công kia việc nọ cho nưốc được thành dân duoye cương, ví như cự Sào-Nam cự Tây-Hồ. Ay là sự khố vè tinh thần của bực con minh anh tuấn. Còn nứu cái khố của thường dân lại kì đỗ phản xát, là khố không nhà mà ô, khêng com ăn, không áo mặc, ngoài ra lại lầm sự bi ai đau đớn: nào là bi tiếng mắng tiếng chửi, nào bi hả hiếp bức sét, nào là tai bay họa gởi.

Vẫn biết trời sinh muôn vật có kiđ cực đau đớn, súng sương sang giàu, song cái khố vò phản xát mà dân thế ngõi rát thám cho kiếp người là giào anh linh hơn muôn vật, thà rằng con chim con chòi còn hơn.

Còn những khố không dân dỗi chát vì dời vi trân, ráng công cựu làm àn cùi cùi quanh năm, trên nồng dưới mưa, mệt nhọc mà không dám nghĩ, dở lấy bát mì hối dỗi bắt cơm cho cỏ mà ăn, cho cỏ mà đồng rau đồng thuế lại mào lửa mào bảy.

Tại lòn Phanrang mấy năm nay mùa màng thất bát, gạo kém dân cùn, trong lòn nghè làm ăn hép hối, thương mai kỵ nghịch không mấy, chỉ nhì cùi nghèu nòng và làm thuê làm muôn mà thôi, té ra mìa màng thất trân dân dùi chất luội cùu mày, không biết trông cậy vào đâu. Song cũng yên lòng rằng lo làm àn cho qua ngày tháng, chờ dời sao cho khôi thịnh khôi suy; dời dâu khố cũng ráng chời với dời, người dâu dời rách cũng ráng làm àn lân lứa.

Trước cái cảnh trời thanh biền lịn, abon vật hường thà binh an; tuy vẫn abon dột, cột xiu, mồi cơm chiêu cháo

nhưng ở vào cái địa vị binh an vò ay thi cái khố cũng còn có chỗ dụng dường dưa. Dè dâu tai kia chưa khỏi nụt ngai deo; trong hật nỗi lén chung thiện-thời, nhun dân hao túm, người mồi thấy dòi chót dòi, chưa trân gian cũng dòi lại cho trân gian con chung vò dương dày bồng mát dày. Lòng trân khố chưa ráo nước mắt, xóm dưới thấy khôn thay mà: bao nhiêu công việc làm àn trước rán rán rõ rõ nay dời ra cầm ấm đậm vân tinh, ngoài đường trong xóm vân to, chỉ nghe tiếng khóc khóc than kô lô.

Ôi! Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy mà kiếp phu sánh ngày đây lâm như vậy, công danh phu qui ấy là bao mà dời rất dâng cay khô sủ. Kla dè mắt trân vào dâng người lao dao lận dận, thay lớp thi lớp thi lanh lợn thi chót bát dáo như vậy, nghĩ chảng hay thiên địa có thấu chung?

Và những kô àu no mực àu vui hường mít trân có bì a cho khô mang bực dười chín sủi không? có doái hoài dâu thân người sòng sót dương lâm cái cảnh thảm trạng mịt lìa con cách, chung biệt vò lý, nay không?

Cái cảnh bi thảm này dâu sứt dâng dông lồng buông chí người có nhứt abì diêm luong tám hả dù cầm lòng cho dặng.

Nhưng thau dì t Dương lòn đồng bắc lòn bịa không mấy ai có lòng bát ái mà cứu giúp nhau. Nhường hàng dà hường được cái địa vị vừa giàu vừa cao vừa sang vừa nẹt khói tại qua mà lại diêm nhíu, người sánh mít mìn: giòng giòng một bì mà hình như không biết ai là iới giòng, ai là đồng bào. Thâm khố mịt ai mà dâu dòn dung mịt ai. dàn hòng nhàn tám dò dâng hòn làm dòn dòn quấy, úp úp của lười g công, hòn nhau lòn kỵ, bòn gòp cho nhù rộng cửa cao, ruộng rưởn kháp chón, cho ròng bá hộ to, ông nhù giòn lòn.

Như gặp buỗi tai trời nập nước

DÔNG-PHÁP CHƠI-SỰ

Ngày 6 September 1926

GIÁ BẠC

Kho sà nước	19	52
Dông-PHÁP Ngân-hàng (Banque de l'Indochine)	18.	75
Pháp-Hoa Ngân-hàng (Banque Franco-Chinoise)	18.	75
Hongkong et Shanghai	18.	70
Chartered Bank	18.	60

GIA LÚA GẠO

Mỗi bao một trăm kilos chò dòn nhà mai	lúa cũ	lúa mới
lúa Vinh-long	6 \$ 70	6 \$ 80
Lúa Giò-công	6. 05	7. 00
Lúa Bãi-xau	7. 00	7. 00

Như gặp buỗi tai trời nập nước

nhưng ở vào cái địa vị binh an vò ay thi cái khố cũng còn có chỗ dụng dường dưa. Dè dâu tai kia chưa khỏi nụt ngai deo; trong hật nỗi lén chung thiện-thời, nhun dân hao túm, người mồi thấy dòi chót dòi, chưa trân gian cũng dòi lại cho trân gian con chung vò dương dày bồng mát dày. Lòng trân khố chưa ráo nước mắt, xóm dưới thấy khôn thay mà: bao nhiêu công việc làm àn trước rán rán rõ rõ nay dời ra cầm ấm đậm vân tinh, ngoài đường trong xóm vân to, chỉ nghe tiếng khóc khóc than kô lô.

Ôi! Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy mà kiếp phu sánh ngày đây lâm như vậy, công danh phu qui ấy là bao mà dời rất dâng cay khô sủ. Kla dè mắt trân vào dâng người lao dao lận dận, thay lớp thi lớp thi lanh lợn thi chót bát dáo như vậy, nghĩ chảng hay thiên địa có thấu chung?

Và những kô àu no mực àu vui hường mít trân có bì a cho khô mang bực dười chín sủi không? có doái hoài dâu thân người sòng sót dương lâm cái cảnh thảm trạng mịt lìa con cách, chung biệt vò lý, nay không?

Cái cảnh bi thảm này dâu sứt dâng dông lồng buông chí người có nhứt abì diêm luong tám hả dù cầm lòng cho dặng.

Nhưng thau dì t Dương lòn đồng bắc lòn bịa không mấy ai có lòng bát ái mà cứu giúp nhau. Nhường hàng dà hường được cái địa vị vừa

giàu vừa cao vừa sang vừa nẹt khói

tại qua mà lại diêm nhíu, người sánh mít mìn: giòng giòng một bì

mà hình như không biết ai là iới

giòng, ai là đồng bào. Thâm khố mịt

ai mà dâu dòn dung mịt ai. dàn hòng

nhân tám dò dâng hòn làm dòn

dòn quấy, úp úp của lười g công,

hòn nhau lòn kỵ, bòn gòp cho nhù

rộng cửa cao, ruộng rưởn kháp

chón, cho ròng bá hộ to, ông nhù

giòn lòn.

Như gặp buỗi tai trời nập nước

nhưng ở vào cái địa vị binh an vò ay thi cái khố cũng còn có chỗ dụng dường dưa. Dè dâu tai kia chưa khỏi nụt ngai deo; trong hật nỗi lén chung thiện-thời, nhun dân hao túm, người mồi thấy dòi chót dòi, chưa trân gian cũng dòi lại cho trân gian con chung vò dương dày bồng mát dày. Lòng trân khố chưa ráo nước mắt, xóm dưới thấy khôn thay mà: bao nhiêu công việc làm àn trước rán rán rõ rõ nay dời ra cầm ấm đậm vân tinh, ngoài đường trong xóm vân to, chỉ nghe tiếng khóc khóc than kô lô.

Ôi! Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy mà kiếp phu sánh ngày đây lâm như vậy, công danh phu qui ấy là bao mà dời rất dâng cay khô sủ. Kla dè mắt trân vào dâng người lao dao lận dận, thay lớp thi lớp thi lanh lợn thi chót bát dáo như vậy, nghĩ chảng hay thiên địa có thấu chung?

Và những kô àu no mực àu vui hường mít trân có bì a cho khô mang bực dười chín sủi không? có doái hoài dâu thân người sòng sót dương lâm cái cảnh thảm trạng mịt lìa con cách, chung biệt vò lý, nay không?

Cái cảnh bi thảm này dâu sứt dâng dông lồng buông chí người có nhứt abì diêm luong tám hả dù cầm lòng cho dặng.

Nhưng thau dì t Dương lòn đồng bắc lòn bịa không mấy ai có lòng bát ái mà cứu giúp nhau. Nhường hàng dà hường được cái địa vị vừa

giàu vừa cao vừa sang vừa nẹt khói

tại qua mà lại diêm nhíu, người sánh mít mìn: giòng giòng một bì

mà hình như không biết ai là iới

giòng, ai là đồng bào. Thâm khố mịt

ai mà dâu dòn dung mịt ai. dàn hòng

nhân tám dò dâng hòn làm dòn

dòn quấy, úp úp của lười g công,

hòn nhau lòn kỵ, bòn gòp cho nhù

rộng cửa cao, ruộng rưởn kháp

chón, cho ròng bá hộ to, ông nhù

giòn lòn.

Như gặp buỗi tai trời nập nước

nhưng ở vào cái địa vị binh an vò ay thi cái khố cũng còn có chỗ dụng dường dưa. Dè dâu tai kia chưa khỏi nụt ngai deo; trong hật nỗi lén chung thiện-thời, nhun dân hao túm, người mồi thấy dòi chót dòi, chưa trân gian cũng dòi lại cho trân gian con chung vò dương dày bồng mát dày. Lòng trân khố chưa ráo nước mắt, xóm dưới thấy khôn thay mà: bao nhiêu công việc làm àn trước rán rán rõ rõ nay dời ra cầm ấm đậm vân tinh, ngoài đường trong xóm vân to, chỉ nghe tiếng khóc khóc than kô lô.

Ôi! Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy mà kiếp phu sánh ngày đây lâm như vậy, công danh phu qui ấy là bao mà dời rất dâng cay khô sủ. Kla dè mắt trân vào dâng người lao dao lận dận, thay lớp thi lớp thi lanh lợn thi chót bát dáo như vậy, nghĩ chảng hay thiên địa có thấu chung?

Và những kô àu no mực àu vui hường mít trân có bì a cho khô mang bực dười chín sủi không? có doái hoài dâu thân người sòng sót dương lâm cái cảnh thảm trạng mịt lìa con cách, chung biệt vò lý, nay không?

Cái cảnh bi thảm này dâu sứt dâng dông lồng buông chí người có nhứt abì diêm luong tám hả dù cầm lòng cho dặng.

Nhưng thau dì t Dương lòn đồng bắc lòn bịa không mấy ai có lòng bát ái mà cứu giúp nhau. Nhường hàng dà hường được cái địa vị vừa

giàu vừa cao vừa sang vừa nẹt khói

tại qua mà lại diêm nhíu, người sánh mít mìn: giòng giòng một bì

mà hình như không biết ai là iới

giòng, ai là đồng bào. Thâm khố mịt

ai mà dâu dòn dung mịt ai. dàn hòng

nhân tám dò dâng hòn làm dòn

dòn quấy, úp úp của lười g công,

hòn nhau lòn kỵ, bòn gòp cho nhù

rộng cửa cao, ruộng rưởn kháp

chón, cho ròng bá hộ to, ông nhù

giòn lòn.

Như gặp buỗi tai trời nập nước

nhưng ở vào cái địa vị binh an vò ay thi cái khố cũng còn có chỗ dụng dường dưa. Dè dâu tai kia chưa khỏi nụt ngai deo; trong hật nỗi lén chung thiện-thời, nhun dân hao túm, người mồi thấy dòi chót dòi, chưa trân gian cũng dòi lại cho trân gian con chung vò dương dày bồng mát dày. Lòng trân khố chưa ráo nước mắt, xóm dưới thấy khôn thay mà: bao nhiêu công việc làm àn trước rán rán rõ rõ nay dời ra cầm ấm đậm vân tinh, ngoài đường trong xóm vân to, chỉ nghe tiếng khóc khóc than kô lô.

Ôi! Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy mà kiếp phu sánh ngày đây lâm như vậy, công danh phu qui ấy là bao mà dời rất dâng cay khô sủ. Kla dè mắt trân vào dâng người lao dao lận dận, thay lớp thi lớp thi lanh lợn thi chót bát dáo như vậy, nghĩ chảng hay thiên địa có thấu chung?

Và những kô àu no mực àu vui hường mít trân có bì a cho khô mang bực dười chín sủi không? có doái hoài dâu thân người sòng sót dương lâm cái cảnh thảm trạng mịt lìa con cách, chung biệt vò lý, nay không?

Cái cảnh bi thảm này dâu sứt dâng dông lồng buông chí người có nhứt abì diêm luong tám hả dù cầm lòng cho dặng.

Nhưng thau dì t Dương lòn đồng bắc lòn bịa không mấy ai có lòng bát ái mà cứu giúp nhau. Nhường hàng dà hường được cái địa vị vừa

giàu vừa cao vừa sang vừa nẹt khói

tại qua mà lại diêm nhíu, người sánh mít mìn: giòng giòng một bì

mà hình như không biết ai là iới

giòng, ai là đồng bào. Thâm khố mịt

ai mà dâu dòn dung mịt ai. dàn hòng

nhân tám dò dâng hòn làm dòn

dòn quấy, úp úp của lười g công,

hòn nhau lòn kỵ, bòn gòp cho nhù

rộng cửa cao, ruộng rưởn kháp

chón, cho ròng bá hộ to, ông nhù

giòn lòn.

Như gặp buỗi tai trời nập nước

nhưng ở vào cái địa vị binh an vò ay thi cái khố cũng còn có chỗ dụng dường dưa. Dè dâu tai kia chưa khỏi nụt ngai deo; trong hật nỗi lén chung thiện-thời, nhun dân hao túm, người mồi thấy dòi chót dòi, chưa trân gian cũng dòi lại cho trân gian con chung vò dương dày bồng mát dày. Lòng trân khố chưa ráo nước mắt, xóm dưới thấy khôn thay mà: bao nhiêu công việc làm àn trước rán rán rõ rõ nay dời ra cầm ấm đậm vân tinh, ngoài đường trong xóm vân to, chỉ nghe tiếng khóc khóc than kô lô.

Ôi! Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy mà kiếp phu sánh ngày đây lâm như vậy, công danh phu qui ấy là bao mà dời rất dâng cay khô sủ. Kla dè mắt trân vào dâng người lao dao lận dận, thay lớp thi lớp thi lanh lợn thi chót bát dáo như vậy,

A. DENHOLM

N° 36-38, Rue Lefèvre
SAIGON



Thiên nghệ về việc rập máy xay lúa gạo. Bầu rập hơn 30 cát nhà máy từ 10 tấn/giờ đến 50 tấn/giờ tại Đông Pháp.
Còn các nhà sản xuất lúa gạo xay ra đồng bao nhiêu kg đều chỉ chạy tốt như máy móc
NGUYỄN GIÁN MÁY — BỘ PHỤ TÙNG — BỘ THAY BỘI — ĐẦY TRẦN
EMERIE — VĂN VĂN — MÁY LÀM DẦU, LÀM ĐƯỜNG & MÓI

NƠI SỐ 06 V. V. GIÁ PHẢI CHẮNG

BAZAR

Bao
lành làm
đến khai, bán
đã dà phở tông
theo vă dàn khai
Quạt treo và dỗ bún từ
ba ngọn lòi 17 ngọn lòi impes
portatif dà các thứ lồng dào
khi đèn xe hơi. Kính quí ứng quí
thấy có chí xin gáy tinh lòi may
thứ một lần thi rò n ủ gá hực cao n
tinh lòi lanh thay và bant lít nòng già hoa các
chỗ.

Kính thính,
PHAM BA-HUA.

BAZAR

BAZAR

63 Bd Tông-dốc Phuong CHOLON

TAILLEUR TONKINOIS

Forces générales, reparation, installation Electrique

BAZAR

ĐẤT CHO MUÔN, LẬP HÀNG BUÔN

Ba mươi vuông, theo sòng cái ;

Cát nhà máy, lập trại cưa,

Bánh dày dừa, cung lò gạch ;

Lập hàng dệt, nỗi vựa dầu ;

Năm năm dầu, không ăn thuế ;

Máy năm kê, sê tinh tiền ;

Bất son diễn, tại Rạch-cát

Chợ-lớn hạt, thuộc chau-thanh

Chỗ hôi rành, Toà Tân-Đao

Hoặc nhà báo, chỗ thông thương

Bát-hưu-Lương, mà diện nghi.

BỦI-HƯU-UONG
Immigration Saigon

Giao-Yêu gấp di tay, dặng vă đổi mua
hang cho lón, dỗ tiệm lại vợ yêu cũn
coi không xiết, nên nhút định
ngày 24 August 1926 khởi sự

DÒNG CỬA

Tiệm GIAO-YÊN
(ngang nhà thương thị SAIGON)
TIỆM
Giao-Yêu
đặng bán rả cho mua
hết hàng-hóa còn mới
tinh anh. Cung bán luôn tú
kiến và từng luôn chỗ ở. Ai có
đồng móm chi xin mua bướu tôi.

NOTA. — Không tự chí phải nói mồ
hè của tự nhiên cũng phải chứa một hai
cánh cho người ta rò mua.

trai kia, công nay mai mà tùy khô
buốt khít, một gia đình dù như thế, 10
gia đình cũng như thế, a trăm
gia đình ngàn, gia đình riêng bị cải
độ truyền nhiễm đó mà thôi nát,
xương tan, thời thời xã hội còn
mong gì, quốc gia còn mong gì?

Mỗi biêt rằng vì một cờ Nú-công suy
đổi mà tai hại dồn như thế. Bay giờ
ta phải gấp lo một phương pháp để
xây dắp nên một nền kinh tế ở giữa
gia đình, thi ki ông việc gì cần hơn
việc công nghệ các người con gái: nào
là canh cối, nào là tằm, nào là
trò gác thêu hoa, nào là dường kim
mỗi chi, nhưng việc gì các người
con trai không có thể làm được thì
xin các obi em ta đưa nhau bắt súc
khép khén, trau chuốt dồi mài cho
càng ngày càng phát đạt, thô thi nhung
kèo ngồi không trong các gia đình
bỗng chốc mà hóa ra vị thần đức lũy
ong tiền diêm sô, một người giỏi lüyü
dồn mười người, mười người giỏi lüyü
dồn trăm người, ngàn người, vạn
người, chẳng ba lùi thì nền kinh
tế của xã hội quốc gia cũng có thể
tiếp nối gia đình mà gầy nén nền phu
hóu, ấy chàng phải là nút công phu
đạt mà được kót quâ như thế hay sao?

Phải rồi, phải rồi, vì có nút công mà
đó ra gia đình kinh tế, vì có gia đình
kinh tế mà đỗ ra quốc gia xã hội kinh
tế. Nú-công hội thành lập đỗ chẳng
phải là một sự rất nên vinh hạnh
hay sao?

Tuy nhiên có một lú tôi rất lấy làm
lo lâm. Xưa nay con dò lùn lùn
thường bay kêu là con so, trái sao lùn
đều thường hay gọi là trái chiến, nướu
Nam xưa nay việc hoi hò rất ít mà
ít thử nhút lại là hoi vù phản con
gái dàn bà. Hội Nú-công thành lập ở
giữa kinh-dò ấy là việc hoi lüyü lü
đã mấy ngàn trăm năm mà hoi giờ
mới phát hiện, thật là con cầu khẩn mà
lại là con so, thiệt là con so mà lại là
con rát báu quý. Một đứa con báu quý
muốn cho bạo mạnh lâu dài, cho thỏa
tâm lòng người ta mong mỏi tì lắc
phai như cậy ở người mợ và người
vú nuôi của đứa con ấy mà thôi. Người
mợ đỗ và người vú nuôi là ai đây?
Túc là các bà, các ông, các cô ở trong
hội đỗ. Dứa con này tuy là con so
nhưng có thể nuôi nấng cho nó.
Khi obrù dùm học thi cáo thư nhút là
bầu sữa nbiết thành, khi dà bay lüyü
hay ho thi lại cần thư nhút là bát cơm
nghị-lực, dà dà bầu sữa ấy, với bát
cơm ấy, thi đùa đòn này, có lo gì không
trưởng thành; chẳng ntưng đứa con
ý trưởng thành mà thôi, mà lại cháu
lú chất doan đồng đồng họ due so đà
cho hạnh phúc gia đình ta ngày càng
vẫn mang.

Vì vậy nén tôi mới phát ra vò cùng
hi vọng mà tôi lại obao cái hi vọng
đó không phải mơ tưởng mà thôi.
Tuy nhiên lại có cõi nói rằng: hòi lập
hội thi phải có nhiều người, mà nhiều
người thi bay nhieu ý kiến: hoặc là
tham đầu tiêu lợi, hoặc là tranh cái
honor. Khi trong lú nhóm hội vui
vày mà thường thường có nup l con
ma pha hoai. Tuy ngứ có câu rằng:
« gá ghét tiếng gáy » những việc ấy
không nên sợ hay sao? Tôi dám thưa
rắng: những việc ấy không có gì phải
sợ. Thưa bà Hội-trưởng và các bà hội
viên, hòi viễn thiên hòi có tinh thành
thì không sợ gì hiểm nghèo, dàn tay
chun thi không lo gì gánh nặng, hội
Nú-công này dà có người nhiệt thành
ngib lực như bà Hội-trưởng mà đỗ
xướng lên, lại có nhung người nhiệt
thanh nghị lực như các bà hội viên mà
tán thành mọi việc, đê cho i đứa con
rất báu quý dà được sớm ra đời, dà
chứng cho tinh thần dà sẵn tay
chứa dà đều, nhung tống tham lúu
lý tranh hòi danh quyết không phải
quá lo cho ni ứng người trong hội này
nú, là bởi vì nhung người ở trong
hội này dà là nhung người nhíet
tâm công ích cõi lo gá sự pha hoai
dâu. Tôi chỉ mong cho bà Hội-trưởng
và các bà có hội viên giáp chay lüyü
bón chû nhiệt thành nghị lực mà mìn
sức tự t i chí chung đồng lão hiệp tác,
ai nay cũng thô một tám lóng ràng;
thu chót theo vùi đứa con báu quý này
mà không nòi đừng dòn đứa con báu

qui này non yếu, tạo nhân dà bù
vắng thị két quả táo cũng lâu dài, chắc
bột Nú-công này là một ngon dòn sáng
cho trùi dòn chón Kinh-dò này, mà
cũng là một nguồn suối cho biển gáy
nuóc Nam ta.

Bay nhiêu lời xin kính chúc các bà,
các ông, các cô được mạnh giới.
Kính chúc cho Nú-công họi hội vẹn
nú.

PHAN-BỘI-CHÂU
Huô, lo 27 Juin 1926
N. K. V. phung xao

CÔ PHÔ MÓ'I BIỆT

Xem häng sau nǚy :

Khăn đóng Khăn đóng này trong
bảng tim đòn, mềm mại lén cách nào cũng
dược. Khi qhnh, rái cản-lèn thiêt là khéo
dẹp, mà mỗi cái đều có hộp dược, nếu
quí-vì dông khảng này thi được bằng lồng
lamin vậy!

Nón nǚ nhiều thù nhung thiêt tốt và
casquettes dù kieu bao tay lipi. Chò lipo thù
Nón casques cây m López Annam và cao
sa.

Giày Bác giày cao gót, tron cò, thô
cò, cò bút!

Giếp dù giếp-cô-mô dù kieu và giếp
dù.

Bòn kim cùn và tron dù thù.

Son thủy iê dòn.

Dim mang dông chuỗi, tay kiều dài
và són cò.

Cây áo đứng khuôn - áo - mang,
nhieu hàng.

Ghế du ghe Thonet thiêt tốt.

Ba-rua daa bông bông.

Mâm nhôm tròn, do ngan tu bón
tát dòn nám tát ngoai, cung các món
thuong dông v.v. xin hòe luoya bón sì và
bón lè giáp rái phai cháng.

Sún nón són dòn Giặt nhuộm
nón n, dà niga-bát-dìn, và cò thay dù kieu
ru bón nón.

Sún lồng ghe cách lanh hía giao rgan
cõi nón.

KÝ-TÂM-HIỀN
371 rue des Marins
CHOLON

150 rue Lagrandière

Số 150 đường Lagrandière là phò
lau hai tùng, kô từ ngày 1er Septembre 1926 có lanh nám com tháng
cho qui thấy, hoặc sai người dòn láy
com dem vò nhà ăn, hoặc ăn ủ luon
tai đồ cung tien.

Đầu bếp nấu ăn rất khéo, có bồi
khôn phép dò sai khiion, mà tinh
giá rất nhõ hon các nơi.

Xin qui thấy chiếu cõ, chúng tôi
rất đợi on vò cùn.

Quần áo đồng-bang

Kinh cáo chung đồng bang dông rđ:
Lyon-Khách-Làn này tò tu bô
và sang lại rất tinh khết việc trong
phòng dâu dò dòn toan. Còn trong
phòng bồi dòn dà sai khiion rất vùa
ong qui khach.

Ban ngày thi có enisseur gát, ba
tóm lại có bache gardien gát.

Ly vây việc trong phòng dâu dà
tôi dà sáp-dật yem ròi, còn như qu
ong qui thay dì cõ xe hơi, muốn dà
tại phòng thi chung có chõ dà, cõ
nhu muôn thong thâ nón tòi e
Garage riêng môt cõi xe môt cõi, ch
thô minh cát, khói tròn trý tru ch
cõi xe, vĩ là cõi Garage cõi tòi lòi
lám.

Vậy ngày nay tò dà sun sang tron
ngõi cho vùa y qui khách, nay tò
kinh thibub qui óng cung qui thib;
đen dip di Saig-n ghé lại phòng tò
mà ngib một lòn coi cõ y như m
tòi nón trên đây khong.

Vậy tòi láy làm tham cám tron
quoc-chau có lông giáp che dòn ban;
lông mau tòn bõi tòi láy làm dòn
võ cõng.

NGUYỄN-MINH-NGỌC
dit Chia TÙNG
Châ khon,
- VĨNH KHÁCH-LÒ

Máy hiệu Pathé sđ 97 là máy chắc
chắn, xin dẹp và lại giá rẻ



Giá bán 28\$00

Dùng nó mà hát dلا (saphir) hiệu
Pathé, thi nghe rất thanh bay
diệu dảng, mà lại cùng hát dảng dلا
hát kim sắt nứa song | hải dùng dâu
máy hát kim sắc hiệu Pathé.

Xin phải ngừa dô già, phải này
cho dảng cái hiệu **PATHE**.

CÓ TRÚ TẠI TONKIN
Etablissements ORPHEE
9, Bd Amiral Courbet
HAIPHONG

PATHÉ-ORIENT
10 Boulevard Charner
SAIGON

MÔ-TO NÊN MUA LÀ THỦ NẨY ĐAY

ít hao tòn -- it bẽ hòn -- mà tốt và chắc vò cùng



Mazout

Hảy mua liên di dảng dụ dù
Mô-tor hiệu **GARDNER** là tòt nhứt

làm tại bén Đại-Pháp cửa hàng
L'Agence Francaise d'Industrie mécanique
104 à Boulevard de la Seine à Saigon, bằng bón và ráp luon cho

CÁCH CHƠI PHONG NHA

iò rđnh, không có cõi gáy bằng cõi mdy chụp hinh
ly là CÁCH CHƠI CÔ LY-THỦ TÌNH-THÂN

HIỆU KHÁNH-KÝ

8 Saigon đường Bonnard số 54

ó dù các thứ mdy chụp hinh để biến các qui khach; ngài náo
nuoa, bón-biệu xin biến dù kién, giây, thuốc và chí dòn
trong tòn, cách chụp hinh, cách rùa, cách phoi, cách dòn
ach-siu tòn, cách giữ gìn, phi trong: mdy hinh thòi hinh
võ.

Le Gérant : NGUYỄN KIM ĐỊNH

Đồng-Pháp Thời-sự

SOCTRANG

Nơi đây xin có mấy lời

Được gửi báo Đ. P. số 476, nói
khoa Thời-sự Soctrang thấy ông L.
K. T. có viết một bài tựa dù « Ông
lấy đức làm đầu - thuật rõ cái quyền
áp-chó và cái tánh bà làm của một vị
Cai-tông kia » miêng Hậu-Giang
tôi lấy làm kinh phục ông L. K. T. và
còn. Nhưng mấy việc ông L. K. T. kể
ra đó tuy quâc có thật không sai một
máy nho, song ông còn bỏ sót nhiều
việc dạo ác-khắc, nên tôi xin tiếp tay
ông mà chép ra đây, mõng rằng ông
Cai-tông kia xem đến mà cãi ác-tuồng
luong, thì chẳng những con cháu
ông được nhờ ám đức của ông, mà
như dân trong phản-tổng ông cũng
bớt đau khổ khát. Chó lôi nào có cần
thứ gì ông !

Nguyên năm nay có một tên Khách
trú S. và Tàu thăm nhà, dè vợ Annam
để lại coi tiệm hàng xén. Cảng bao lâu
vợ tên Khách họ về thăm cha mẹ ruột
của nàng và đem hàng đi bán, Cai-
tông ta thấy xác động tình mới cậy
người bắt đầu cho kiền leo qua. Rồi
đó một dâng thi ham quyền trước còn
một dâng thi tham sâm tham, nên
nên tơ thâm đã cùng nhau buôn chiac.
Lâu ngày vì Cai-tông nay mới lập
kết chuyên vận hét-gia-tài, còn thị nay thi
giao tiệm cho tài phú coi, còn có ta
thi theo ông Cai và ở nơi chòi làm
ruyn. Đến sau tên Khách S. ở bên
Tàu qua thấy già thất tan tành,
vợ con bị chúng cướp mất hết, nó
cùng tức cung giận, cũng muốn ăn
thua, song nghĩ lại người ta quyến to
thô lón, nên ép lòng làm thinh, để lo
lực su của A-nam hay hơn sach sự.

Nghé nói vì Cai-tông nay còn bị
người ta cáo vùi tộiجي một đứa nhỏ,
hiện nay quan trùm còn dang tra xét
rất kỹ lưỡng Khi nào vụ ấy xét ra, tôi
sẽ đăng báo cho chư tôn tường tết.

T. L. K.

NAMVANG

Lễ Tàng-Tốc

Lỗ này mỗi năm mỗi cỏ, năm nay
thiên bà đóng đáo hor vì có dấu xéo
để thử săn nên người Lục-Indi lên
coi rất đông. Duy có một việc lạ hocco
hết, làm cho thiên-hà đưa nhau đến

coi từ sớm mai đến chiều tối, chưa
chán không lợt, là hai anh em
Thắng-Ký con Cụ. Thật là đì quâc
nên ai cũng vui lòng dám col trước
cho biết sự là trên đời, sau cũng như
làm phuoc vậy. Thắng anh thi cầu
rùa cùu, vút mà nhảy chạy rất giỏi,
còn con om tibi cùt tay cùt chân mà
lại biết may thâi mới là thật là chó. Ky
giá có dâm xem tại mặt nõm dâm
chảo. Nghé người chòi đó nói rồi là
dây số dâm di Battambang và Kampot
rồi lão lão về Lục-Indi.

NGUYỄN-VĂN-CHUỐI
Encalisseur de l'Epicerie Long Long
Nam-Vang

MYTHO

Ý thế hiếp cõ

Tôi là phái dâm bà quâc đất, quanh râm
cái lục, vút vút theo một chiêc thuyền con,
to chuyện nghe buồn rôi mà chí độ thang
ngày Hôm nay, vì chung - tức mõi bõ bô
điông lồng khồng, động nõm tizi xin mõm
gõe bão nõm mõi thõi tibi đổi lõi cho quâc bà,
quâc bà tibi đổi đõi gõe.

Ngày 14 tháng 7 annam rồi đây, hai vú
chồng tibi chỗ chieu ghe luong trên Bán-
nam ô, gõe gõe dâm của vua nõm Cú kêu
là râm. Thắng & Myho kêu tibi và nõm nõi
thâi thõi gõe với tibi rông chy Myho
không có lõng và biếu tibi theo mõm bâm
cho vua thi trung lâm. Cái ngõi di buôn lõi
ngõi nõi có lõi thi hanh nõm vú chung tibi
ngõe tibi theo ghe dâm mõm vú nõm Cú.
Đến nõm nõm ngày 16 - tím Cú dông nõi
đông 27 con, tibi khing hông lồng bâm nhung
tibi tông cõi đặc ghe gõe với đó. Qua ngày 17
người vú là nõm Thắng dông 25 con một
đông tibi cũng không ghe bâm vì tiba tibi
đón nõm. Nãm Cú nõi rông : - Người ta
muu muu không bâm thi dò ganh lâm mõm
chòi tibim. Tobi tiba mõm chòi ghe tibim
vua khao bâm được 20 con sáp xuống ghe
một đồng. Chiêu lại chieu biếu vi sao mõm
vú chung tibi phải bị hình gai dường bâm
dân lõm bâi cõi. Vua qua dâng nõm cầu quay
thichong tibi bâi nõm Cú dâng một lõng tay
trước mõi lõm. Song ngõi dâm xé ghe, bâm
cõi vào chao-nâa vú etlõm tibi buộc pâi chiu
lõi. Đến bâi tibi dâm mõm ghe bâm, chong tibi
mõi tibi dâm ghe chua kiếp ân cõi tibi cõi
tobi lõng khao bâi tibi dem bâm vòi tibi mõm
ghe cõi, ching biếu vú dâm, và vú ai ? ? ?
Câng tibi sao mõm chong tibi dâm bâm
nhu vú mà lõi cõi bâi ghe ? Tại sao
mõm chòi vua Cú có quyền thê hiếp dâm bâm
lai buôn dâng tibim ?

Ô, lõg, I dâm da lõng giem cho kô thương
bâi rõi lâm vòi tay bô buýt. Tuc chot di
thoi, dâm tibi cõi vòi thâm chong biếu vú
nõm nõi tibi xia tibi cho quâc bà qui ông ngõi
cõi tibi bâi bâi - chòi cõi tibi vòi cõi bâi
người hiếp dâm. Vay tibi tibi đây, - xe triuoc
ghe xem phái tránh ..

NGUYỄN-THỊ-THANH
Lai buôn thương-hồ (Sadec)
Làng Mị-xuong ngày 22 tháng 7 annam

Tưởng hát Cai-luong

Tết-nghĩa song toàn là tên
cuốn tưởng hát Cai-luong 12
mảng có 55 bài ca của Ông
Mộc - quân - Nguyễn - trọng -
Quyền, & Thủ tuốt mới xuất
bản.

Tưởng đât-rât kyluong, vẫn
chương trôi chảy, và sự tích
rất hữu ích cho phong hóa
nước nhà.

Giá mõi cuồn : 0\$50
Có đâm bâu tại bôn-quân.

Máy hát

Opéra. Diamond, Pathé,
là những hiệu máy rất tốt, dùng hât
động trong các thư dâng. (Bán sâi và
bán lõi giá rất nhẹ).

Lâ-vâi-Tâi 82 G. Guynomer
Saigon

Hội các nông gia

Máy xay giá bằng tay giá rẻ, các
hàng nhà nông đều có thể sám nõi.

Một giờ xay giá dặng 15 kg-lô.

Muôn mõm phải cho bay trước 8
buza.

10 ghe lida xay giá ra dặng 7 ghe
ghe lợi hơn cõi tay được 2 ghe trong
10 ghe. Giá 35\$00.

Máy xay giá chạy bằng mõ-to
từ 50 cho đến 200 ghe trong
24 giờ giá từ 300 đến 660 \$

Máy xay giá biếu Brunel chạy bằng
mõ-to 4 ngaya thi cung bằng các thư
khô chạy bằng mõ-to 15 ngaya. Lợi vú
või dien dâng 50 phan trâm. Lợi vú
ghe xay ra dặng 30 phan trâm. Tâm
chung 15 phan trâm.

J. BRUNEL, 45 rue Mayer, sau
Bát-thanh Tây, ở Lục-châu cõi myum
ông mua giúp mõm chi thi Ông cũng
saulong, ka huô hông 5 phan trâm

Tin tàu

TAU TÓI

O Phap qua

Chiếc d'Artagnan ngày 8 Septembre,
Chiếc Adéa ngày 10 Septembre
Chiếc Compiegne ngày 18 Septembre.
Chiếc Angkor ngày 22 Septembre.

Ở Bắc-ký và Trung-ký võ 1

Chiếc Amiral Nielly ngày 27 Aout,

Chiếc Claude Chappengny 8 septembre.

Chiếc Amboule ngày 7 Septembre.

Chiếc Compiègne 10 octobre.

O Nhři và Tau qua

Chiếc Amazone ngày 27 Septembre.

Chiếc Artagne ngày 18 octobre.

O Xlém qua

Chiếc G. G. Roume ngày 26 sout.

TAU BI

Chay qua Pháp

Chiếc Amiral Nielly ngày 4 Septembre

Chiếc Amboule ngày 10 Septembre.

Chiếc Anakone ngày 20 Septembre.

Chiếc Compiegne 10 octobre.

Chay qua Annam và Tonkin

Chiếc Adéa ngày 14 Septembre

Chiếc Claude Chappengny 9 Septembre.

Chiếc Compiègne ngày 10 octobre.

Chay qua Tân và Nhři

Chiếc Angkor ngày 25 Septembre

Chiếc d'Artagnan ngày 11 Septembre.

Chay qua Xiêm

Chiếc G. G. Paul Beau ngày 3 Septembre

Chay qua Singapore

Chiếc G. G. Roume ngày 1er Septembre.

SÁCH MỚI XUẤT-BẢN

Một các ngài nên vi
tiền-đô quoc-van mua giáp

Cái thùy-ma chết oand

Sách có sôm cho phong-hoa nước
nhâ.

Cái bâi-týa của M. Nam-Kiều TRẦN
HUY-LIỀU Chủ-bút ĐỒNG-PHÁP
THỜI-BÁO

Đọc quyền sách này thời vùa có thể
éy làm một cái gương râu minh rất
hiệp với thời đại ngày nay, mà cũng
vùa có ích lợi vò đường tâm-tính con
người nữa.

Sách dày, khô in-rông, giấy tốt, có
blinh.

Một quyền trọn bộ, giá bán : 0\$50

Bû bán ở bô-quán ĐỒNG-PHÁP
THỜI-BÁO và các hàng-sách khâp
noi.

Mua el xin viết theo cho : NGUYỄN
TINH-YEN 24 rue Dariles Saigon, sô
cô cho buô-bông cao.

Xin lưu ý kèo lõm

lùa lèo giáp

Kinh cung Lục-Châu Quí-Khách
đóng rô. Bây lầu cung phò Đóng-Báo
ra on châi cõi lingo. Lục-Hồng-nôn
cửa hàng tới ray động hõa vông ! Thật
tôi hét lõng hõa cõi Quí-Khách và
cung.

Vậy tay tôi xin bô cáo cung Quí-
Khách trong Lục-Châu rô ràng. Tiệm
tôi có bâu dù các thứ hàng lùa và
LUA-LEO. Vâl lùa thứ LUA-LEO nõi
châi lõch tõi thi mâu NGÀ (CRÉ-
ME) không trâng như hàng TÂU,
dung lầu cung chất châi xát thô
nào cũng không nao núng. Vâl cùi
xin Quí-Khách dây kéo lâm LUA
đâ khâi dung châng dâng lầu.

Nay kính

« AU TISSEUR »
Soieries
82 Boulevard Bonnard
NGUYỄN-KHẮC-TRUNG
Propriétaire

P. S. — Nguyễn-khắc - Truong tôt
nghiệp trường-trâu và đât tại thành
YON là tay sâng tạo nhà đât P. LÉ-
PHAT-VINH.

HANG MỚI! HANG MỚI!
Garage VIET NAM

345 rue Frère Louis (aux mares
prolongée Lagrandière, Saigon
Kinh mõi quí ông quí bà trong lõu-
rõ :

Tôi mới lập hàng sâu xe hơi và các
thú máy hơi. Cõi lanh sõi dù kiêu và
cõi đóng thùng xe nõa. Hàng tõi lya
thay râng nghệ có danh tiếng, làm mao
mõng và rất kỵ lưỡng, tái dâm bão
kiết (garantie) những món nào của
hang tôi sâu.

Xin dâng bang chieu cõ
Xin dâng bang chieu cõ.

Chú nhõn : Võ-vân-CN
Côn giã cõ tinh rẽ hon các nõi

PHÒNG-VĂN

lâm thuôc sô Thượng-chánh

Lâm lâm việc thuôc và chô hàng
hóa của ông R. Folzer.

Ông Crêbessac kõ nghiệp, dây thép
nõi số 381, đường Georges Guynemer
số 40 Saigon.

Xin chư quí thương-gia có muôn
chô chuyen, lâm lâm hàng hóa, thi
do chô trên dây tinh giá rất rõ.



dâm và giặt tay giặt chon, đường dài
huât bôn, hoặc miêng mom khô khan
lại bay khát nước, éy là chứng CÁP-
KINH-PHONG phải dùng nước trả
mõng với thuôc tân này.

Còn thoát nõng, thoát lạnh, khi
mưa khi tâ, rút tay rút chon, da
mat xanh, vàng mét, óm gầy, khô
khô, qe sâa, áo ống chàng dặng,
khô khanh không có nước mắt, đâm
ngõi mắt không nhám, đường dài
trông tâ không lõi, tay chor lanh
ngák, rút lõi chàng bêt, éy là chứng
cáp kinh phong, phải dùng nước
rõ rang mà chor uống với thuôc tân
nay lập tức thấy hiệu nghiệm.

CÁCH DÙNG: Con nõi trong tháng tâ
i tháng uống mõi ngày một gói phân
tâm 2 lần. Từ 4 tháng tới 12 tháng
nói ngày một gói. Từ 4 tuổi sáp lõi.
nói ngày uống 2 lần mõi lần 1 gói.
Con con nõi ngày uống 1 lần mõi
tâm.

GIÁ { Mỗi hủun là 0\$10
Mỗi hủun 10 hủun... 0\$50

NHI-THIEN-DƯƠNG TÂY-THI-LÔ

Thú nước này hõ nhõ vào trong
nước lạnh chứng tâ giét, thi nước éy
hõa ra một thứ nước trong ngắn như
sâu, thơm tho dâng.

Bô dùng mà trâi các chứng hinh noi
da mít, như tông-nan, hoặc da mít
thâm kim, có dấu den làm nhám; cù
dùng thuôc nước này mà thoa cho
thuong thi hét.

Phy-nú ru mõn cho da mít mõn
mõn thi phải dùng thử thuôc nước này

éy là TRẦN-CHÂU-PHÂN của bón-

đường mõi dâi mít thi út trõ nõn xinh

TIEU-THUYET N° 51

NHƯỢN TÌNH ẨM LẠNH

(Tiếp theo)

HOI THỦ X

Thân ô muôn lâm bị người khinh
bl,Phản tòi tình lại chư tiêng ghét
ghen

Bà Đốc-phủ ngồi xia thuôc, lận
thịnh ngô sòng ngeai dường, cõi tri
bà lo ra. Cách một hồi bà tân hán
rồi hỏi rằng: « Sao ? Bà Phán vò
nói lại em chư ô với qua phải hòn ?
Qua nhứt định cho em ăn dày & dày
mỗi tháng trả tám cho em 10 đồng
nửa. Qua cho nhu yêu thì là rộng
rất lâm. Song qua nói trước cho em
biết, ô trong nhà qua thi giũ nét na
khuôn phép. Tánh qua không khôn
bông chanh. Em hãy ráng ăn & cho
tử-tò vú ráng dạy bài đưa nhỏ ở nhà
cho nó biết thiên thùa, biết đọc sách
tay, biết nói tiêng tây ».

Phi-Phung nghe mấy tiêng « chư
ô với qua », thi lấy làm hờ hẹn,.
chừng nghe bà lớn-dặn đó phải giữ
nhất na thi có lại càng thảm tài nôn
rung rung nước mắt mà đáp rằng:
« Bám bà lợn, thán con cõi cõi nghèo
nay, bà lợn thương nén cho vào, ô
mà chỉ giùm cho hai cõi thùa và
học chung bia chút dinh, con cõi em
no, cõi áo mỏ lanh, on ôy đã rộng rõi,
ma lại được nghe lời bà lớn dạy bảo
nữa, thi con phải hết lòng làm tôi
tôi, chờ con dâu dám sai chạy ».

Bà Đốc-phủ nghe nói gật đầu. Cõ
để dường ngoài cửa ngõ sòng Phi-Phung
một hồi rồi chạy vào nói nhỏ với cõ
hai rằng: « Sao chư ô chư không lạy
má ? Tôi tưởng chư nói rõi chư lạy
má ? Bà Đốc-phủ nghe nói xám-xi
lên day lại nói với hai rõ ràng: « Hai
con dâu nõ võ trong mà chơi. Biểu
mà lại lớn-dại thi hỏi rằng: « Tôi
nghe nói mấy con xám nõ bô cần
nên cõi nó mới trang và nhõ. Chư
cõi bô cần hay không vậy chư ? »

Hai cõi đứng dậy biếu Phi-Phung
di theo vò trong. Phi-Phung xách giò
đi vùn khởi bộ ván thi bà Đốc-phủ
dở ở trán lên mà lấy bộ lát rồi cầu
tóm với bà Phán.

Phi-Phung ô trong iỏi chuyện với
cõi làm chí ».

Nói chuyện một hồi có ba bô di
xuống nhà bếp. Cõi hai ngồi nhâm
Phi-Phung mõi đồ như thoa son, da
mặt trắng trong, phun mày đóng đèn
đen thi trong bụng khen thảm và tò
tinh yêu mến hòn hò rằng:

« Chư có dồi phản hay không vậy
chư ?

— Thưa, nhõ lớn-tôi không có dồi.

— Không có dồi mà sao dù mặt chư
tốt dù vậy ?

— Tại lý nhiên nõ như vậy chớ.

— Tôi thấy họ dồi phản khéo quá.
Tôi muốn bắt chướu mà tôi làm
không được, chư có biết cách dồi làm
Phán dồn dò iỏi tiếng rồi lên xe kéo
má võ.

Trò ô dọn cơm rồi mời ra mời bà
Đốc-phủ và hòn cõi vào ăn cơm. Cõi hai
bước vào thấy có 3 chén & dồi dưa
thì ráy dưa ô sao không lấy thêm
chén dưa dặng cho Phi-Phung ăn
luôn một lục. Cõi ba nói nhõ rằng:

« Bô rõi chư ô sau cõi dồi dưa mà ! »

— Mâ bà lớn cho cõi dồi hay không ?

— Mâ tôi biếu hoài, mà tôi không
hiểu, tôi dồi mặc khich coi mặc cõi quâ
ném tôi không chư dồi. Không sao dâu
má chư sỹ. Bô tôi mua phản rồi chư
dạy tôi nghe hòn ?

Bà Đốc-phủ nghe nói như vậy mới
tiếp biếu láy thêm chén dưa rồi biếu
Phi-Phung ngồi ăn chung với ba mẹ

con.

Chiều bõa ôi có hai thưa với bà
Đốc-phủ rồi đi với cõi ba và Phi-Phung
ra chay Bén-thinh mua vẫn tay, mua
chiêm tay, mua chi thêu và học, lại
cõi mua đầu thơm mua phán
đổi nõa. Bà Đốc-phủ thấy Phi-Phung
nhõ khôn chia lõn, thi bà đem lòng
thương, nên dõi làm bõi bạn với hai
cõi dưng dạy hai cõi học mà thôi, chó
không sai làm việc chí khác. Cõi ba
cõi khai quang-quảng nói nặng nói nhẹ
chết định, chó cõi hai thi vuô-vô tú-lô
luôn luôn, bởi vậy Phi-Phung bót
hõi phản hòn bót buôn việc riêng,
rõng lo giữ phản vuôn tròn, chàng
than phiền chí nõa.

Cách vài tuần sau, quan Đốc-phủ
b dưới ruộng và thấy Phi-Phung le
mặt, ngã hồi thâm thi bà lớn dem
việc hai con học thêu và học chub tay
má tò lại cho ngái nghe. Ngã lify
lâm vui lòng nõn dẽn con phái ràng
má học thêu thêu. Ngã ôi nhà thi
khách dàn bà it dám tới đánh bài
với bà lớn, bởi vậy bà lớn buôn rồi
kiếm chuyện mà rây tối tòi trong nhà
hoài.

(Còn nữa)

LÓI RAO

Kính cõi cõi công ty cao tên deng ri
Tâm tài cõi trú bón các thứ trà ngon /
bón Trung-Huâa đều là những thứ râ cõi
bón hiệu ra công chén hòn tại Võ-Đi sai
đem que Nam-Viet hòn hai mõi máy cõi
để deng qui vi xa gần nhiều người khe
ngõ.

Trò ôi hõi-nhõi nõa m, trâng-lep



tra thiên quí v.v.. đều cõi cõi chong hõ
Pháp Chinh-phủ, nõi ai cõi già m gõ hõ
bi phat.

Nhõng mõi dời nay shieu kõi già tâm en
lõng gheo khõt, muốn thõi lõi cõi thời, thi
chứa khõi nhõng khõt xõu bô, lõng
trung theo bón biếu, hõi nhõng hõc
theo vong chõ, mõi trâi thi tron trâi xâ
đèng thi lõi cho nhõng, vý nõi bô-hõi,
phai deng bô. Xín quí või cõi mua trà t
phai nhõn kõi hai cõi hòn của Tiêng Xuâ
Vinh con cõi hay là thiên quí, thi khõi thi
kinh gõi tên hõ.

kinh sô
TIÊNG-XUÂN-VĨNH
11 Rue de la Paix 11 - CHOLON

DAI-ICH

Maison Spéciale Cycles de
et d'Articles d'Eclairage
88-885 Rue des Marins 888-885

CHOLON

Xe rất chắc-chắn, rất huô-dặng theo
kiêu-kiem-thoi dâi nõi danh ô cõi
Nam-ký.

XE Malbrough dua kõi champion 1925
või An hõng 40.

XE Automotion dua kõi Saigon
Bélonhok või An
hõng 60.

XE Talbot dua kõi Saigon Bélonhok
või An hõng 70.

Dua bêt tại Soctrang ngày 14 juille
926. Xe **TALBOT** või An hõng nhõt
Cõi bán xe **CHOHERT**, **OLYMPIQUE**
đeñ là bietu xe rât-tot, hòn lõi
rõ vĩ giá bõe cao.

Bón biếu **SUCOËS** rât-sáng, dâ
giêu trung vòi trong rât xung. Xin
kinh mõi quiv-chieu cõi.

Nam-dōng - Hương

Đường Amiral Courbet
số 32, Saigon.

Xín quí ông qui bà bô cõi nhõ
nõy & tại chay mới Saigon, dâ deng
qui ông qui bà vura lõng xua day.
Phòng theo rông rãi, sach sô, bô
siêng nõng, có phap tac, và cõi cõi
Garage cho qui khách dõi xe-hoi

O' các Đông-gia !

Chư qui ông có muôn nuôi sức vật
má deng két quát-thoan binh thường không
không ?

Chư qui ông muôn mõn deng cõi
bô trâu mạnh deng không ?

Chư qui ông có mong nõa deng cõi
vật mạnh bô thời lõi deng lõi lob
bông hai binh thường không ?

Hay cho sức vật của qui ông ăn
nhõng là :

Bánh dầu dâu phong không võ

Bánh dầu cái dâu

Chư qui ông bông ông lõi mà làm
tù cõi, chảng bao lão chư qui ông
sõ thay cát két quâ hay chảng sai.

Nou muôn mua thi chư qui ông
bông dâu

HANG DẦU CỤC DÔNG

(Société des corps gras
d'Extrême-Orient)

ở tại đường Paul Blanchy số nhà 20
SAIGON

Hàng sô cho cõi các kiêu, giá tiêng
mỗi thuvà chõi dâu các dâu.

Hàng cõi bán Bánh dầu dùng
lâm Phi-liêu(phân).

Nam-hu'ng-Long

Giày tay giày ta dâu kiêu.

Bán sô và bón lõi.

Hàng tốt, giá phai chảng.

Hay gõi thi cho M. Trần-dâng

Lân, Maison Nam-hu'ng-Long 92

Boulevard Bonnard Saigon.

Bá-Lạc Khách-Lâu

74-78-78 rue de Reims

80 rue Alsace Lorrain

SAIGON

Kinh trình qui khách deng ri

Chúng tôi mõi lõp một cõi phòng ng

& gõi đường Reims và Alsace Lorrain

bán, ghé, vâng, giuong, mung, nõn

nõn nhút dòn là dõi mõi bô thay

Phòng dâ rông rãi, sach sô, mõi lõi

mát mõi lâm, bõi phòng có phap

tâi sal khõi.

Kinh mõi lõi chau qui khách kh

cõi cõi chõi ngõi, quâ bô dâu B

lao Khach-lâu, trước thi được ch

chõi an sau giáp bô dông bang tron

bang thương mõi, thi chung tõi lâ

lâm hòn hõng vò chung.

Bá-Lạc Khách-Lâu

Chú nhõn kinh mõi 9

tiễn-vân-Dû Propriétaire

hai có một hồi thi blie tâng tinh y tâ
ô với qua », thi lấy làm hõi, thi
chung nghe bà lớn-dặn đó phải giữ
nhất na thi có lại càng thảm tài nôn
rungrung nước mắt mà đáp rằng:
« Bám bà lợn, thán con cõi cõi nghèo

nay, bà lợn thương nén cho vào, ô
mà chõi giùm cho hai cõi thùa và
học chung bia chút dinh, con cõi em

no, cõi áo mõi lanh, on ôy đã rộng rõi,

ma lại được nghe lời bà lớn dạy bảo

nữa, thi con phải hết lòng làm tôi

tôi, chờ con dâu dám sai chạy ».

Hai cõi thấy Phi-Phung bõi tóc

khéo thi cõi ngõ cõi đầu tóc của Phi-

Phung hoai, rồi lại hỏi : « Chư xác

thâng gõi mà tóc chõi den dùy chõi?

Phi-Phung dâng rõ: « Tôi xác xác

dâu, chờ rõ xác dâu gõi khác

đâu ». Phi-Phung tuy không dám lộ ra

nhõ, song cõi bộ thương Phi-Phung,

mà Phi-Phung tuy không dám lộ ra

nhõ, song cõi bộ thương Phi-Phung

mà Phi-Phung tuy không dám lộ ra

nhõ, song cõi bộ thương Phi-Phung

mà Phi-Phung tuy không dám lộ ra

nhõ, song cõi bộ thương Phi-Phung

mà Phi-Phung tuy không dám lộ ra

nhõ, song cõi bộ thương Phi-Phung

mà Phi-Phung tuy không dám lộ ra

nhõ, song cõi bộ thương Phi-Phung

mà Phi-Phung tuy không dám lộ ra

nhõ, song cõi bộ thương Phi-Phung

mà Phi-Phung tuy không dám lộ ra

nhõ, song cõi bộ thương Phi-Phung

mà Phi-Phung tuy không dám lộ ra

nhõ, song cõi bộ thương Phi-Phung

mà Phi-Phung tuy không dám lộ ra

nhõ, song cõi bộ thương Phi-Phung

mà Phi-Phung tuy không dám lộ ra

nhõ, song cõi bộ thương Phi-Phung

mà Phi-Phung tuy không dám lộ ra

Tiệm bán hàn lụa

Au Printemps Cochinchinois

NAM-XUÂN

80 Boulevard Charner

Bán các thứ hàng kiêm thời.— Hàng bén tay mới tới.
Có hàng may pyjamas thật lụa — Vớ to có sọc rất đẹp.
Satin Lê-phát-Vinh đủ màu — Lanh den hè giả!

Kính mời quý Ông quý Bà đến viếng.

Bản hiệu vui lòng tiếp rước và cảm ơn.

Nay kính

Au Printemps Cochinchinois
NAM-XUÂN**THE CRYSTAL**Ông! Ông! Ông! rượu giỏ ông mua
nhieu vây, ôm xách kẽm.Rượu Lemonade và Soda
chứ rượu gi.

Hiệu này thi ngắn mà có danh tiếng
máy chục năm nay, uống đã khỏe
mà hập vỗ sành lại thêm mát mẻ. Khi
mua phải nhìn cái hiệu này cho kỹ
số mua mà uống bắng hiệu khác uống
sanh bịnh mà không hập vỗ sành.

Vậy xin chư tôn nhinh cho kỹ chó
mua hiệu khác mà lâm uống lâu
không khâ.

The Crystal Aerated Water Factory
Bd Bonnard N° 81 - SAIGON
M. HA-THANH, Gérant

MƠI NGHE**những lá lung thay!!**

Một cái máy 9×12, hay là 61,2×9
tuy thích, với lại: một ống kiềm biếu
Anastigmat; một miếng kiềm đỡ đặt
vào nắp clém, ba cái khuôn, một
cái ván khu do, một hộp kiềm, một
cái khuôn đỡ in, một ống giấy và
một ống nước để rửa mà chỉ bán có: 25\$00. Ai muốn mua xin hỏi hiệu:

PHOTO-NADAL

118-120 Rue Catinat SAIGON

LÒ GẠCH**NAM THANH PHAT**
ở tại Vành Thúthứa Tân An

Kinh công chư tôn dung rõ. Tôi lời
lò gạch này đã trên ba năm trời, nêu
chu tôn có lồng chiếu có nền đường
buôn bán mới rõ ràng như hôm nay.
Mới đây tôi mở thêm lò và rộng rã
lầm. Có thể dù khú gạch ngói sau
sau đây: Gạch tiễn, gạch tàu, gạch
thức, gạch cột, gạch cát, ngói mài
vuông, ngói mài tròn; ngói dài, ngói
tiễn, ngói dag, với cái, ciment v.v.
Tiệm tôi có bán đà thô và viло làm
nhà cửa (Travaux de construction).

Gạch ngói của tôi là ròng bằng đà
tốt, và danh tiếng trong mấy năm nay.
Như chư tôn có cần dùng gạch ngói
xin tưởng người đồng bào giúp nhau
làm ngói. Tôi rất thầm cảm vỗ mừng

Chu tôn muốn cần dùng món chí xin
viết thư thương nghị, gạch ngói cù
tôi bán rõ hơn các nơi.
Ông tôn muốn hỏi viло chi xin
để nhau vậy:

M. Nguyễn-Trung-Chánh, •
Fournisseur
Directeur de la Briqueterie
NAM-THANH-PHAT & Thúthứa
(Tân An).

Nghĩa - Long
Ngan Tòa-Bố Trà Vinh

Có trại bán bàn ghế, tủ thờ, salo
cán bộ rã tinh xảo. Bán đủ đồ Bách Kỷ,
rương, valises, giày bottines, scouliers
giày hổ đồng theo kiểu mới. Bồ thường
đồ đồng, đồ kiền xưa và nay. Ghế
Thonet, ghế xác dù, fauteuil và bàn
bonets. Giường đồng, giường sắt,
couronnes đồ phùng điều. Bồ dùng
cho cáo kè, chèches thử móng, luogo,
vòng ngà và chuỗi vân vân.....

Bồ dùng trong nhà, đồ dùng tập
thú thảo. Ao Maillot tám Ba-Động,
ván ván...

Bồ kiều dòn, thấp sần, đầu lúa và
khai đá, coi rất huân mỹ.

Bồ lâm dâ khéo hàn giá bộ hòn hất
vì có Mộm hành tại Hanoi sán sỏi
hang hòn lõm hõm. Bồn biển đã
được qui vị lục chầu chiêu có mà
đang được như số nguyên.

Vậy xin gửi khách chiêu có giúp
bản-lieu được trường thành thi hàn
hõm mang ca Mâm Mâm.

Nay kính mời,

DUC-LQI.

105 rue d'Espagne Saigon

Bán theo giá Saigon. Xin mời các
qui khách chiêu có.

Chủ-nhơn: HUYNH-KIM-VÂN
Kinh thịnh**HÀNG B. CANCELLIERI**Món bài số 126, đường Tông-đốc Phương
tại CHOLON**XE HƠI, XE KÉO VÀ XE MÁY DẠP**

Cuộc đua xe máy dạp, ngày 11 tháng bảy Langsa năm 1928
Véng-tàu về Saigon

CÁC GIẢI THƯỞNG CỦA É-KIP « BÉCÉ-SPORT »

Tám người ra một tranh đua, cả tám đều về tới mức an toàn

Hạng nhứt: LUÔNG

Hạng ba: LONG (Nhà day-thép)

Hạng nhì: LỘI

Hạng sáu: NHƠN

Hạng tam đồng trạng: CẨY, LUÔM, HUYNH

Hạng mười bảy: KHÃ

Bảy người đua của BÉCÉ-SPORT và trước trong số 13 người đấu

Hạng nhứt sắp theo hạng chiếc từ

và Hạng nhứt theo É-kip (Equipe)

Có một cuộc đua đáng kinh ngạc

đây là cuộc Véng-tàu về Saigon, Giải nhứt lần thứ nhì về tay

LUÔNG cõi xe **BÉCÉ-SPORT**

Trận thắng máy cuộc đua dài danh đua xe máy dạp của Namky và Béché

Cuộc di 1.800 cây số từ Hanoi về Saigon của Mure với Demarne

về Saigon Monorail của J. Kelkes

Cõi xe "Béché-Sport" tra bo-a-dô Dunlop

Cuộc đua chép Saigon-Biên Hòa-Saigon ngày 18 Juillet 1928

É-kip BÉCÉ-SPORT bị buộc chép quá dài từ bốn đến tám và chín
phút để trả sau người ta, nên liệu có kẽm trinh dương, phải ép lòng từ tôm.

Có một đăng thiêu tên Luyan 16 tuổi ruồi — thay mặt cho É-kip — đã đi

trả bốn bốn phút chép mà còn về hàng tư xa cõi vài thuỷ cách máy giài đầu.

Đó là một sự Vạn-Đặng ít có mà kẽm đua còn trông gập dập nhô cõi xe

. BÉCÉ-SPORT — thứ máy mềm mại, mau le và nhẹ nhàng — có một mình

hiệu này được nhiều công khão cứu chế tạo riêng cho Annam dùng.

Cõi bón dâ cõi kiela tại :

CHOLON. — Hàng B. Cancellier, 126 Boulevard Tông-Đốc Phương

Tiệm Ngõ-văn-Dinh 92 Boulevard Tông-Đốc Phương

Mỹ-Nam 72 Boulevard Tông-Đốc Phương

SAIGON — Tiệm Lô-vă-Du 38-40 Rue Amiral Dupré

Đô-nhự-Lien 91 Rue d'Espagne

Tân Phát 91 Rue d'Ormay

HANOI. — Tiệm Nguyễn Văn Thọ 74 route Mandarine

SÚT GIÁ (Remise)

80% cho khách ở sô trang hai lầu

Gác-công-Sadec

20% cho khách ở máy tính tối

cõi & một vài năm gọi là quê

hương thứ nhì: Trà Vinh,

My tho, Bến Tre, Can-

tho, Sóc Trăng,

Ba Lai

Phòng

sửa lại sạch

sẽ hơn khi trước

Phòng tắm trên lầu

Cầu tiêu kiêm thời

NAM-HỒNG-PHÁT

PHẠM-VĂN-HIỀN, kinh nghiệp, sang ngày 10.4.26

ATELIERS SPÉCIAUX**DE CONSTRUCTIONS, ÉLECTRICITÉ & MÉCANIQUES****BÙI-KÝ-LUÂN & FILS**

Angle Boulevard de la Somme et Rue Pellerin

Ráp máy đèn ánh sáng — Ráp máy xay lúa gạo
Sửa xe hơi — Sửa các thứ máy nhà in — Sửa máy tàu
Ván giày magnétos, dynamos và moteurs électriques
Làm hơi mạnh và bình accumulateur — Máy bơm và máy
điện (groupe électrogène) — Chuyên giày đèn vào nhà
Chuyên nghề đóng tàu hơi và tàu khói

TIỂU-THUYẾT

TÂM GƯƠNG ÁI-QUỐC

(Tiếp theo)

Dịch-gia: TRẦN HUY-LIỆU

HỘI THỦ 34

Chi định thừa thê pha quân Tu,
T-đ. và muon cõi đất nước Phat.

Đây nói về các nước đồng-minh bội
nghiết, bèn, người A-thiên cầm túc
nước Tu, bèn bô lịnh cho Trí-manh-Chu
triết quân di tuân ngoài biển vò,
không quân có cho địa-phương pha
tắc Mô-tri-Á nứa, Trí-manh-Chu, được
điều, phải rút quân vò, trước
kiến khái y di tuân biển qua nước Tqa-
kim-Chu, có chiến mõi nhưng người
trung-si vong mạng trong nước ấy
hợp làm mõi đại, cho họ theo quân

lập công, bọn tráng-si áy cầm-kích
Trí-manh-Chu, nên lập được nhiều
công trọng. Khi đó Trí-manh-Chu vò
nước, y liên đóng quân ngay chò ven
biển Tqa-kim-Chu, chọn một chò hiêm
yêu, lập nên dinh trại, lưu đội tráng-si
đóng taldô. Nhưng tay chấp chánh nước
Tqa-kim-Chu, dòm thấy lù vong mạng
trong nước được người A-thiên hâu
dài, bèn dem lồng ghen túc, chí vò
thô lục yêu không sao chò phục được.
Liên cầu giúp vò nước Tqa-ba, chánh
phò Tqa-ba-Đa, bèn thưa co hạm đội
A-thiên đã vò nước rồi, mới phái ra
25 chiếc thuyền chiến. Bấy giờ giáp
liên với nước Tqa-kim-Chu, có nước
Hồ-nhì-Nguy, cháp chánh trong nước
là phò dàn dâng, đồng-minh với nước
Tqa-ba-Đa, song lại có một
đảng phản đối, không chịu nghe theo,
đám-muon thông với nước Tqa-ba-Đa.
Bấy giờ hạm đội A-thiên đã rút vò
hạm đội Tqa-ba-Đa kéo dòn, muon
kéo lại cái bá-quyền trên mặt biển.
Liên chèo tò hạm đội các nước Ria-
giải-Tu, Không-bô-lẹp Gia, Y-ly-Tu,
Sát-thông-Cutra, Y-phát-dô lỵ, Thủ-
Hội-Liệt - Trính, Bả-mè-Nang, Ba - ly
ný, tất cả 80 chiếc thuyền chiến và
4 vạn quân bò, sai tướng quân là

nước Hồ-nhì-Nguy, phá vò hải quân,
rồi kéo lên cạn, đánh đầu thẳng dò, đón
Đô-thanh Hồ-nhì-Nguy vò lại. Bọn
chấp chánh nước Hồ-nhì-Nguy cõi sỹ,
võ vang sai người lật nước A-thiên
cầu cứu. Khi áy Trí-manh-Chu vò
nước đã lòn, hạm đội đồng minh đã
giết lòn rồi, công bộ A-thiên đầu
quyết nghỉ ra binh, song hạm đội
đã tan, không có thể một lide ra ngay
đại binh được, bắt đắc dì phải tạm
5000 quân sõ hòn tộc di trước, để
giúp họ giữ lòn Hồ-nhì-Nguy. Lại phải
lực tay Tường-soát nhà tài-lực hòn
người, để đương cái trách nhiệm lớn
lao áy, bèn cử một người vào hàng
tan-nhàn vật tên gọi là Chi-Dịnh, đem
5000 lính binh, do đường bộ trống vò
nước Hồ-nhì-Nguy tấn phat.

Đô-thanh nước Hồ-nhì-Nguy bị
quân Tqa-ba-Đa vò, đầu giặc nước
công không thiếp chay ra thành, song
quân Tqa-ba-Đa vò ở ngoài biển, bong
rắng trong thành không dâ lương
thabo mà kín, nên truyền canh phòng
nghiêm nhất, không cho thoát một
người, bọn nô-lộ tản vào thành không
đặng, lui ra thành không xong, tản
(bò) lường nan, rót cuộn 'tbl' quân
chết dòi ngoi góc thành vò số.

Nhung trong thành không thực vẫn
không ngặt, binh mài gày yếu, khô
giúp không thiếp chay vào, Võ-nam-Sát
thuỷ không nginh đích, bắn chạy mỗi
tay, không trúng thấy cả mừng nên mò cửa
thành ra tiếp ứng vào thành. Từ đó
quân giữ thành đầu thêm bộ kiên-cố,
song ngặt nỗi lương thay càng thiếu
thốn thêm nữa.

Đây nói về quân Tqa-ba-Đa vò
Đô-thanh Hồ-nhì-Nguy đã hai ba tháng.
Nỗi đoạn dem bộ hò 5000 người và
biết rằng trong thành lương thực đã
hết, sẽ phả thành chắc nám trong
tay, nên dụng tâm cõi điều biến nhác,
và đổi đổi với quân các nước cùng cõi
ý hòn hở, vò khí nước Tqa-ba-Đa
chiến binh các nước, cõi giao hòn
tien quan-phò dò nước Tqa-ba-Đa cung
cấp; đến nay Võ-nam-Sát lòng kiêu
ngạo càng ngày càng thành, liền hòn
bòn lòn ướt trước, đà hai thêng thành
không cõi tiếp tay, tướng cõi là
đông hòn khôn khéo, binh các nước
đòi không nginh đích, bắn chạy mỗi
tay, không trúng thấy, tên tên
đòi truy trọng, tướng lòn là
quân hù-hì mới không dâng hòn
đuổi nữa, mà thâu quân vò thành.

Tin áy truyền tới trong thành,
Chi-Dịnh mừng rò nỗi rằng: đó là
cái lòn tròn cho ta lập công lớn đó.
Nỗi đoạn dem bộ hò 5000 người và
thu binh Hồ-nhì-Nguy, cộng tất cả
một vạn người, mò cửa thành reo hò
xông vào trán giặc, binh các nước
đòi đổi với quân các nước cùng cõi
tán mòi nói, quân A-thiên cõi điều
biến, thêng xông vào, Võ-nam-Sát chết tại
trong đám loạn quân, lại cuộp giặc
đòi nhiều lương thảo, đánh rò
mỗi tay sau dinh quân giặc, trúng
thay đòn truy trọng, tướng lòn là
quân hù-hì mới không dâng hòn
đuổi nữa, mà thâu quân vò thành.

(Tôi đây xin dắt)

