

ABONNEMENTS

Union Postale
Un an... 8 00
Six mois... 5 00

ĐÔNG PHÁP THỜI-BẢO

GIẤ BẮN

Đông-Pháp
Một năm... 8 00
Năm năm... 5 00

ANNONCES LÉGALES
50 la ligne de 6 points sur justification de 8 colonnes quelle que soit la page.

Tổng-lý: NGUYỄN-KIM-ĐÌNH

Le Courrier Indochinois

DEPT LÉGALE
INDOCHINE
N° 464

BẢO QUẢN

38 đường d'Espagne SAIGON

ANNONCES COMMERCIALES
à forfait.

Chủ bút: TRẦN-HUY-LIÊU đit NAM-KIỆU

MỘT TUẦN XUẤT BẢN BA LẦN NGÀY THỨ HAI, THỨ TƯ, THỨ SÁU

Điện thoại (Téléphone) 56 324

Mua báo phải trả tiền trước
Theo và mandat de gởi cho: M. NGUYỄN-KIM-ĐÌNH

Báo báo về việc buôn bán hay là việc gì xin thương nghị trước

TÂN-HỌC VÀ CŨ-U-HỌC

Chúng cần nói ai cũng đều biết cựu học là nho-học, còn tân học là tây-học cả.

Nước ta khi xưa đã từng phụ thuộc theo nước Tàu, mà nước Tàu là một nước giàu mạnh và văn-minh & cõi Á-đông.

Thật thế, cái nho học của Tàu đem sang cho ta là một cái văn-hóa diệu mêm em mát có thể làm cho bồi bổ tinh thần ta chứ không làm cho xao-dùng đến hình thể ta.

Còn tân-học là tây-học thì nhờ nước Pháp đem sang cho ta đủ sáu bảy chục năm nay mà ta chưa có chỉ đáng gọi là tân-hóa cũ.

Ông Hồ Biểu-Chánh là người có Hán học mà lại có Pháp học. Ông đọc truyện Tàu nhiều, mà đọc tiểu-thuyết Pháp cũng nhiều.

Giải chỗ tường lấm

Ông Hồ Biểu-Chánh là người có Hán học mà lại có Pháp học. Ông đọc truyện Tàu nhiều, mà đọc tiểu-thuyết Pháp cũng nhiều.

Ông muốn thiết hành y kiến của ông, nên mấy năm nay ông trù-nghĩ rồi viết ra mấy bộ tiểu-thuyết, ông dùng rừng điện «chơn-tả».

Điện văn của ông thiết là mới, mà nghe ra công chúng lại thích đọc. Những người viết tiểu-thuyết mà biết lo bởi bỏ nên quốc văn tuy dùng điện cũ là điện phũ bà không giống điện của ông, song ai thấy như vậy cũng vui lòng.

Ông Hồ Biểu-Chánh nghe lời nói thì ông chưng hửng, ngó tới một hồi rồi cười mà đáp rằng: «Tôi viết tiểu-thuyết thiết tới chủ tâm công kích xã-hội, mà công kích là công kích những kẻ giàu sang gian dối, công kích những người khinh danh dự trọng tiền tài, chớ bực người lao-dộng thiết tha mà bị chúng khinh khi biếm phá thì tôi bảo chừa bình vực luôn luôn.

Trong bộ «Cây dăng mùi dơi» tôi sắp mấy người nghèo hèn thì thiết tha từ từ luôn luôn, còn mấy người giàu sang thì xấu xa già dơi hết thảy. Tôi viết cuốn «Tiền bạc bạc tiền» thì tôi lại chủ ý muốn khinh bỉ thói đời đê tiện, bấu ham tiền bạc, không coi nghĩa nhơn danh dự.

Trong bộ «Cây dăng mùi dơi» tôi sắp mấy người nghèo hèn thì thiết tha từ từ luôn luôn, còn mấy người giàu sang thì xấu xa già dơi hết thảy. Tôi viết cuốn «Tiền bạc bạc tiền» thì tôi lại chủ ý muốn khinh bỉ thói đời đê tiện, bấu ham tiền bạc, không coi nghĩa nhơn danh dự.

thị-Đào, với Thanh-Huê. Mấy người ấy là vai chánh, còn như Bá-Vạn, Như-Bình, Thái-Thường, Cao-Thị, Phú-Thủ, mẹ con bà Chứa-Thâu Phi, v. v. đều là vai phụ hết thảy.

Hai người sếp-phơ của bà Phũ Khánh-Long và của Huyện hàm Phũ-Thủ là vai phụ xa nữa, đặt ra đúng mực tay mà phật kờ huu á là bà Phũ Khánh-Long chớ sao mấy người sếp-phơ lại lấy cuốn tiểu-thuyết ấy mà bưng tới.

Tôi nghe ông nói tới đó, tôi chặn lại mà phân rằng: «Mấy người sếp-phơ họ phiên ông là họ nói sao ông bày cho bà Phũ Khánh-Long mang chuỗi nệm né và đánh ông nhỏ trên lưng sếp-phơ của bà, nên họ hồ thẹn chớ đó?»

Ông Biểu-Chánh cười ngất rồi đáp rằng: «Phải là như vậy mới thấy rõ ràng cái thói ý tiền ý thế của kẻ giàu sang chớ! Mà bà Phũ Khánh-Long vì cái thói ý tiền ý thế đáp người ở với bà đó nên mới tấn mạt.

Kỳ! Kỳ lắm! Chớ chỉ mấy người giàu sang kiêu hành như bà Phũ Khánh-Long, mấy người trọng bạc tiền hơn nghĩa nhơn danh dự như Đỗ-thị-Đào, Thanh-Huê, Thái-Thường hoặc mấy người tánh tình yếu ớt như anh Như-Bình, họ phiên tới thì tôi chịu ngay, vì trong tiểu-thuyết thiết tôi dụng tâm chiết báng mấy hạng người ấy, chớ sao bạn đồng-nghệ với anh em sếp-phơ kia tôi làm cho biết tức mình bị hiếp, biết giận người ý thế, mà trở lại phiên tôi. Chắc là tại họ không hiểu ý tác-giã.»

Tôi cười mà hỏi ông rằng: «Hay là có bạn nào tiểu tâm, muốn đeo áo căm cho ông chớ, nên thêm dợt làm cho sếp-phơ tường lấm mà bưng ông?» Ông trả lời đầu đầu đáp rằng: «Không lẽ, dường văn rộng rãi, ai đi cũng được, có lý nào người mình đương lo bồi đắp quốc-văn mà lại chủ tâm dợt tiện đến thế?»

Tôi hỏi tiếp rằng: «Vậy ông cho phép tôi chép mấy lời ông nói với tôi này gửi đây mà đăng vào trong nhật-báo cho công-chúng hiểu ý ông, hết tường lấm nữa, được hay không?»

Ông Biểu-Chánh gật đầu, bởi vậy tôi về lật-đặt viết bài này để cho mấy người sếp-phơ đọc dặng rồi ý tác-giã quyền «Tiền bạc, bạc tiền».

PHẠM-MINH-KIẾN

Viếng miếu Hậu-giang

Quan Toàn-quyển Varenne và quan Thống-đốc Namky Le Fol sớm mai ngày thứ hai 2 Aout đồng đi xuống viếng các tỉnh ở miền Hậu-giang và sân dịp này để đứng đê viên đá bình cho cho cuộc cắt Nhà-hội Canh-nông của ba tỉnh Canho, Soctrang và Bạc-liêu.

Chiều thứ tư 4 Aout nhị vị thượng-quan đã trở về Saigon.

VĂN UYÊN

THU DẠ LỬ HOÀI
Ảnh nguyệt lờ mờ nửa phiêu lưu, Ra vào trần trọc giấc đêm thu. Tranh Tân rặng đậm màu lưu lạc, Lăng Tử mây che cảnh mới mù.

THANH THỦY
LUU-GIÂN
Tan-hiếp vì đâu khiến hàng hồ. Nơi niếm nghĩ đến ruột và tơ.

TRÒ ĐỜI
Nghĩ kỹ mà xem cái thói đời, Thời đời tráo trở quá trời chơi!

ĐEM VÀNG NGHĨ BUỒN
Chữ sắc ghen chi với chữ tài, Mới tình riêng nhưng rồi vì ai...

Bài diễn-thuyết của ông Paul Monet

(Tiếp theo)

Giá không sợ những lời nói bậy ấy có con diên-cuồng qu' mà, lấy ra cho kẻ khác, thì cũng nên chỉ dợt phở nỏ bằng một cách thương xót và khinh bỉ mà thôi.

Hỡi bạn hữu ta là người Annam, xin cho một người đã tốn công tốn của và chịu cực khổ vì anh-em, hôm nay lại đem tin của nước Pháp bác ái và quảng đại đến cho anh-em, được nói hết với anh em những điều soi lên trong lòng mình.

Tôi hỏi tiếp rằng: «Vậy ông cho phép tôi chép mấy lời ông nói với tôi này gửi đây mà đăng vào trong nhật-báo cho công-chúng hiểu ý ông, hết tường lấm nữa, được hay không?»

Ông Biểu-Chánh gật đầu, bởi vậy tôi về lật-đặt viết bài này để cho mấy người sếp-phơ đọc dặng rồi ý tác-giã quyền «Tiền bạc, bạc tiền».

Tin Bắc-ky

Sông Nhi-hà căng đang lên mặt

Quan Toàn-quyển ở Saigon có tiếp được điện-tin của quan Khâm-sứ Bắcky đánh về như vậy: Trưa bữa 31 Juillet, nước sông Nhi-hà dâng lên tới 11 thước 93.

Trận lụt này chưa nghe nói bại tới sanh mạng. Nhà-nước đã đề phòng và sắm sẵn các vật liệu để cứu cấp dân bị thủy tai.

Bữa nay nước giặc xuống còn có 11 thước 22. Thành Hanoi đã thoát khỏi vòng nguy hiểm rồi. Ở Gialam có một chỗ bị nước xoai ló bờ tràn ra ngập thềm tỉnh Bắc-ninh, Hưng-yên và Hải-phong.

làm cho mỗi ngày mở mang thêm và thành vượng bội phần.

Nước Pháp đã quyết định mỗi ngày một làm hoàn thành và cải-lương các cơ quan cai trị trong nước Nam, và cần có sự hiệp-tác của anh em ngày thêm mở rộng, sự ấy sẽ làm cho anh em được vững chãi về đường chánh-trị và kinh tế, trong một kỷ hạn rất gấp tùy theo sự tấn hóa thâm-trầm của mình.

Chúng tôi đã có sự vui lớn, là khi ở bên Pháp chú mà nhiều coi cuộc tấn hóa về chính sách đối với người bản xứ, chúng tôi thấy các tờ báo kia ở Đông-Pháp mà ngày trước chúng tôi vẫn tránh xa, thì bây giờ cũng giúp giúp vào những sự cải cách chúng tôi đã yêu cầu, một cách không ngần ngại gì. Các ủy-viên ngoại đạo hay có đạo, các người theo nghĩa dân chủ thành thiết hay các người tin Chúa Cứu-thế, tức là hết thảy những người Pháp chịu nổi khi hậu nặng nề ở đây để làm trọn bổn phận mình, rày về sau sẽ hiệp thành đoàn thể thiêng liêng, cùng theo một phương-châm mà nước Pháp đã định cho công việc mình ở thuộc-địa, thiết hành cái thiên chức khai hóa giáo-dục khắp cả, chẳng ngần ngại và cũng chẳng cảm chừng, đứng làm cho cái vận-mạng của xứ sở anh em trở nên tốt lành rực rỡ mà trong anh em không ai ngờ đến. Tôi xin nhắc lại những lời tôi đã nói với bạn đồng bang anh em ở Hà-nội trong bài diễn-thuyết lần thứ nhất ở Hội Thanh-Niên mà tôi kể lể này có một đoạn rằng:

(Còn nữa)

Magasin de Soleries ĐỒ-VĂN-MU'OI

29, rue Sabourain -:- Saigon

Bồn hiện bán rông hàng lụa đủ thứ : hàng Tây, hàng Tàu, và hàng Nhật v. v. như các tiệm Bombay. Nhiều thứ hàng kiểu mới đủ màu sắc rất xinh đẹp, qui bà, qui có hiện thời thường dùng và yêu chuộng lắm. — Hàng Tàu: lãnh và xuyên nhuộm tại Bentre, có danh tiếng xưa nay, chẳng khi nào phai trở. — Đủ các thứ hàng trắng tốt nhất hàng và có thứ lụa-lào Đại-Pháp màu trắng bề khổ rộng, canh chỉ rất đều dề, may đồ mát hay là pyjamas thì không thứ hàng nào bì kịp về sự bền chặt. — Cúi xin qui ông qui bà vi nghĩa vụ vì đoàn-thể mà lòng chliếu cố mà giúp tiệm tôi, tôi lui mua bán giúp cho bồn-hiện đặng mau thành phát, thì chúng tôi rất thâm cảm tạ thành tình, nguyện trái một tinh thành mà hậu tiếp và buôn bán không mấy gì xấu trá cho mất lòng tin cậy của qui ông qui bà.

Bán sục giá
nhỏ
Bạc lên giá

VÓ' Bông fl d'Ecosse nhiều thứ lạ : Thứ trắng có sọc đen. Thứ đen có sọc trắng. Thứ carreaux, miếng chả có sọc xui, sọc chéo, sọc ngang, nhiều kiểu thiết đẹp. Thứ băng tơ đủ màu cỡ nhỏ cho đóm bà Annam dùng.

Giá bán mỗi đôi :
0\$80 0\$90 1\$00 1\$20
Mua số tỉnh giá riêng.
Có trữ bán tại:
Maison Nguyễn-văn-Trần
96, Bd Bonnard
Saigon
Téléphone N° 178

MU'OI THỦ' GIÀY

Hiệu A L'Aurore mới tiếp đặng 1.200 đôi giày cao su đủ mui kiểu lạ. Còn nói gì đả ả mệ như là : chemises, giầy da hiệu "ong cop" của ông Richaube khi trước, nay bồn-hiện đã xin kế tiếp ông mà trữ bán thật là một thứ giầy tốt chẳng giầy nào bì kịp. Hết thấy những đồ ăn mặc kèm thời, xin qui ông, qui thầy chờ tìm kiếm đầu cho mắt ngày giờ mà lại không vừa ý, cứ đi ngay lại tiệm này mà chọn lựa thì sẽ có đồ tới rất vừa lòng qui ông qui thầy, vậy xin qui thầy vi tình đồng chí, g tưởng đón tiệm này, là một cửa hàng của người Annam lập ra, mà giúp cho người xứ sở tâu mau nên việc, thì chúng tôi lấy làm hân hạnh mà làm cho vừa lòng đồng-bang cả thấy.

Tiệm này cũng có bán hàng như tiệm Bombay vậy. Có gói đi lục-lịch theo cách contro remboursement.
A L'Aurore
54, rue Viénot SAIGON
PHAN-THÀNH-BIỆN
Propriétaire

Nguyễn-văn-Hồng
HỌC-ĐƯƠNG
Ngày bắt trường : 10 Juillet 1920.
Ngày tựa trường : 3 Août 1925
Kỳ tựa trường này, bồn trưởng sở nhận lãnh học trở lớp 1ère Année (học thi bằng-cấp tốt nghiệp Annam) và học trở năm đầu (học thi tú-tái tây). Học trở học phải gửi thư xin đủ dân chủ trước và phải có bằng cấp học-hành được nhập vào lớp 1ère.

Quán cáo đồng-bang.

Kính cáo đồng-bang đặng rờ: Lục-linh-Khách-Lâm nay tôi tu bổ sửa sang lại rất tinh khiết việc trong phòng đầu đó đã hoàn toàn. Còn trong phòng hồi đầu đó, sai khiến rất vừa lòng qui khách.

Ban ngày thì có chasseur gát, ban đêm lại có hach garden gát.

Ấy vậy việc trong phòng đầu đó, tôi đã sắp đặt yên rồi, còn như qui ông qui thầy đi có xe hơi, muốn dờ tại phòng thì cũng có chỗ dờ, còn như muốn thông thả nữa tôi có Garage riêng một cái xe một căn, chliá ki-ôa mình cất, khời lo trảy trạ chỉ cái xe, vì là cái Garage của tôi lớn lắm.

Vậy ngày nay tôi đã sửa sang trong ngoài cho vừa ý qui khách, nay tôi kính thỉnh qui ông cùng qui thầy sẵn dịp đi Saig. n ghé lại phòng tôi mà nghỉ một lần coi có ý như máy tôi tôi nói trên đây không.

Vậy tôi lấy làm thâm cảm trong lòng-cháu có lòng giúp cho đồng-bang đặng mau tấn bộ tới lấy làm dờ ơn vô cùng.

NGUYỄN-MINH-NGỌC
dit Chấn TÙNG
Chủ nhơn,
TINH KHÁCH-LIÊN.

Tôi quá, đừng xem !!!

Tiệm bán thủy hoàn hiệu con rồng vàng
CỬA ÔNG

J. GIUNTOLI

135 Rue Catnat Saigon

Tiệm bán thủy hoàn của ông J. Giuntoli đã lập ra trên hai mươi năm nay, qui ông qui bà trong lục châu ai ai cũng đều biết rõ, thiết là một nhà buôn lớn, đáng cho đồng bào tin cậy.

Mỗi kỳ tàu bồn Pháp qua đều có đủ thứ nước bột xoàn và đủ cỡ bột thứ ba bột nhện cả rá từ mười lăm carats tới ba chục carats tốt bằng đầu bì kiệp, nên ông J. Giuntoli kính mời qui ông qui bà đến xem trước khi tới mấy tiệm khác thì sẽ biết giá rẻ thế nào và của qui ông qui bà sẽ vừa lòng mà chọn lựa.

Bijouterie Parlatenne
J. GIUNTOLI

NĂM MÓN HÀNG MÓ'I

NÓN MOUSSELINE mới thiết đẹp, màu xám và màu đen, thứ hạng nhứt giá 7\$ 60

NÓN VELOURS (nhung) màu đen, xám và marron, giá 8\$ 00

KHĂN Hai thứ nón này là thứ qui khách ưa thích hơn hết choàn hầu, bông lụa kiểu lạ có đủ màu, dệt riêng cho các bà các cô dùng, mới qua hơn 1 ngàn cái khăn có một trăm kiểu khác nhau. Thiết là khăn mới và đẹp nhứt giá từ 4\$50 tới 6\$ một cái khăn.

NÓN CASQUE bằng nút ve caoutchouté hiệu «Dragon d'Annam» mới qua cũng nhiều giá 4\$50

MÁY HÁT hiện Perfectophone hát đượ 2 thứ kim (saphir và kim sắt) thứ số 1 không có nắp, hát trọn hai mặt đĩa giá 22 \$ Thứ có nắp dầy, có học từ và có qui xách hát lớn làm giá 45\$ (hát đượ ba mặt đĩa)

ĐỒNG-HO bộ túi, vỏ ni kền có chạm coi đẹp lắm, máy Rosanon, chliá dùng giữ khẩ một phút không sai, giá 2\$50 một cái

Trữ bán sỉ và bán lẻ tại :

Hàng Nguyễn-dữ-c-Nhuận

49 et 50 Place, Gambetta chợ-cũ Saigon

Nón Casque trắng

« Au coq Gaulois »

Giày Tennis, giày đá banh

Áo mưa 200 cái đủ thứ

Đồ chưng dọn trong nhà

THEO KIỀU

KIỂM THỜ

Giá rẻ

Có bán Huyta
Pnđ- quốc đeo vô tay
từ 4 \$ tới 8 \$
Bán hàng Bombay dờ thứ:
LÀNH
nhuộm tại
Caolanh, Gdáp thiết tốt.
Mua bán vui vẻ thật thà, xin qui ông qui bà chliếu cố

MAISON DU GOTINAT
96, Boulevard Bonnard
PHAM-VĂN-HIEN, Propriétaire SAIGON

PÂTE DENTIFRICE

GIBBS

LA SEULE EFFICACE
CAR
A BASE DE SAVON
ET
le savon SEUL
peut dissoudre les matières grasses
cause essentielle de la
carie des dents

Paris

Agent exclusif :

Lucien BERTHET & Cie, 66-68 rue Mac-Mahon

Tại

Dòng-Pháp Thời-Báo

Có lãnh làm photo gravure.
Giá tính rẻ hơn các nơi.
Xin chú qui thương gia chliếu cố.

1.000 cái áo mưa Caoutchouc và gabardine, hơn mười máy thứ tốt xấu, dày mỏng, đủ màu đủ tuổi (dàn ông và đàn bà) nhiều con Rông.

Giá từ 7\$ tới 17\$ là thứ thật tốt nhứt và rẻ nhứt.

Có thứ áo mưa ớo học trở từ 8 tuổi sắp lên giá từ năm đồng máy tới 10\$00.

TRẦN-QUANG-XUÂN

158 rue d'Espagne Saigon
10.000 cái đĩa hát bởi Annam, Cao-môn và Xiêm, hát kim sắt, như mua mới thứ đĩa thì giá 1\$00, còn mua lựa thì đĩa hát Nam, Khách 1\$20, hồ, nói thơ, hồ hát 1\$40, thời kền dờ 1\$00, hát Cao-môn và Xiêm 0\$80.

Mới mới mới!

Tiệm **FRANÇOIS SU**

ở đyy phố chợ cũ Saigon
(76 Rue Vannier)

mới đượ nhiều lots bột xoàn bồn tây gửi lại nước tốt vô cùng, định bán rẻ lắm, mời qui khách đến mua mua lựa trước.

Nay kính

F. SU

2\$30

Một cái đồng-hồ....

bộ túi, bộ phầ tìm cõ ly, xi-kền trắng tốt lắm, có thứ tron thứ chạm, máy Roskof chạy 30 giờ nghe rất mạnh dọng và lớn tiếng. Trá tiền trước xin thêm 0\$20 về tiền gđi.
Bơ-mi băng vải lưới (chamison cellulaire) cool danton có dờ từ 2\$ tới 3\$ giá 1\$50.
Giầy soullers hiệu ASTRA là hiệu danh tiếng nhứt, kiền kiền thời, xô dầy tron và thứ giầy dờ đi tiệp (escarpin) giá từ 9\$ 10\$50 và 11\$00.

Phan-Quan

Boulevard Bonnard, 57 rue Catnat Saigon

Ba hiệu giầy tốt nhứt

Fanien - Apta - Loyalty

đặt riêng dờ cho Annam dùng

Trả bán tại tiệm

Nguyễn-văn-Trần

96, Bd Bonnard Saigon

Bán thiết rẻ đặng rao hàng

Có catalogues có hình

(trên ba chục kiểu khác nhau

Qui ông, qui thầy cần dùng)

catalogues, cho chúng tôi hay

chúng tôi gửi liền

Đồng-Bang

miếng **Hậu-Giang**

Mướn cho con học cho mau tấn

phát, xin gửi vào Trường-tư:

Điện-Quận tại Soctrang

Ngày tựa trường : 3 / Août 1925

nhằm ngày 25 tháng 6 Annam .

Le Directeur : **TRẦN-VĂN-ĐIÊN**

A. L'AURORE

Phan-thành-Biên
ở đường Villot số 56 Chợ mới SAIGON

Có bán đồng hồ Juvénis, áo mưa đã thử, chũm và đẹp lắm, giá từ 9 \$, 13 \$, 14 \$, 15 \$, có giày ông Cyp, Escarpin cao-su, có máy hát mới lại, có nón Casque liège kiểu con Gà giá 3 \$ 70, giày cao-su crêpe thiết kế.

A. DENHOLM

N° 36-38, Rue Lafôvre
SAIGON



Thiết bị và việc ráp máy xay lúa gạo đã ráp hơn 30 cái nhà máy tu 10 tấn đến 500 tấn ở tại Đông Pháp.
Cơm khê chũm chũm về sự lúa gạo xay ra đồng bao nhiêu sự bên chế độ tốt của máy móc
NGUYỄN GIẢN MÁY - ĐỒ PHỤ TÙNG - ĐỒ THAY ĐỔI - DÂY TRẦN
BEMERB - VẠN VẠN - MÁY LẮM DẦU, LẮM ĐƯỜNG - MÔ TÔ
NƠI SỐ ĐE V. V. GIẢ PHẢI CHĂNG

CHIÊU-ANH-QUÁN

Kính trành đồng-bang,

Nhà hàng bán cơm Anam, nem, bánh hời và đồ ăn uống rượu của tôi khi trước ở nơi con đường d'Espagne số 106 nay đã dời lại ở căn phố rộng lớn tại đường Sabourain số 1-36 cũng bán bán đủ đồ ăn uống như khi trước, trên lầu và tầng dưới lại có mở nhiều phòng phòng ngủ để cho mượn để hiện là « CHIÊU-ANH KHÁCH-LAU ». Phòng vì rất sạch sẽ, mát mẻ, mỗi phòng phòng rộng rãi, đồ mới tinh khiết, bồi bép có phép tác để sai khiến. Bên hiệu gì có để riêng một căn nhà làm Garage, để mỗi khi khách nghỉ ngơi, có chỗ để xe hơi cho dễ. Vậy xin quý đồng-bang ở lục-châu có dịp lên Saigon, dời gót lại tiệm tôi, trước là nghỉ ngơi, sau giúp tôi trong đường thương mại, tôi rất cảm tạ vô cùng.
Nay kính
Madame LY-THI-HUỆ
Propriétaire
rue Sabourain n° 1-36 6 Saigon

MÔ-TÔ NÊN MUA LÀ THỦ NẤY ĐÂY

ít hao tốn :- ít bể hột :- mà tốt và chắc vô cùng



Hãy mua liền đi đừng dự dự
Mô-tơ hiệu GARDNER là tốt nhất

làm tại bên Đại-Pháp của hãng
L'Agence Française d'Industrie mécanique
104 Boulevard de la Somme Saigon, bán và ráp luôn cho

Bắt cờ bạc rất trái phép

Chiều chưa hết 1er Août rồi đây, vừa lúc rảnh rang tôi đi xe máy chạy chơi cho tiêu khiển, khi chạy ngang đường Bangkok thấy thiên hạ tụ trước căn nhà số 50 đồng nước, chẳng rõ chuyện chi, tôi nường xe lại coi cho biết. Chứng rõ lại thì là đám bắt cờ bạc, có Cô Chef, biếu, lính đóng đứ. Tôi dòm vào cửa nhà số 50 thấy ông Cò dương lạt xét cùng nhà, nhà thì dương sơn quét nước với. Bọn phê đồ nghiêng ngả lộn xộn, có 4 người thợ sơn dương ngồi trên thang mà vẽ bồng trên vách tường.

Lúc tôi mới dòm vô thì nghe ông Cò hỏi: « Chứ nhà là ai đây, tôi là Cò quận thứ ba vô bắt cờ bạc đây? » Liên nghe tiếng trả lời cũng cười rằng: « Tôi là chủ nhà đây, ông bắt cờ bạc gì, nhà tôi đâu có đánh cờ bạc, nhà tôi dương sơn quét, đồ đạc dọn nghành ngàng, ngồi đâu mà đánh? Ông Cò nói: « không biết, người ta cáo rằng nhà chủ đánh cờ bạc, nay tôi tới đây chủ không có đánh mợ lòng, tôi cũng bắt, chủ phải đưa giấy thuê thân ra cho tôi biên tên họ và vợ con chủ hết thấy nội nhà phải khai tên họ ra. »

Lúc ấy có hai thầy nào tôi chẳng quen, cái với ông Cò dữ dội lắm. Hai thầy ấy nói rằng: « Tôi lại thăm anh em tôi coi sơn nhà, mới vô đây, dương ngồi uống rượu ly chén còn đây, ông có thấy không, và ông thấy đánh bài gì đâu mà nói rằng chúng tôi đánh bài? » Song nói chỉ thì nói ông Cò cũng chẳng thèm nghe, biểu một hai phải đưa giấy thuê thân ra, hai thầy ấy cái không dạng rồi cũng lấy giấy đưa ra, ông Cò thâu hết bỏ túi.

Tôi nghĩ cho mấy người thợ sơn dương ngồi trên thang sơn vô, ông cũng bắt xuống biên tên họ cho ông Cò mới nghe.

Ôch đầu chừng ít phút tôi thấy mấy người biếu Tây và lính Annam bắt bên căn nhà số 52 kế đó một lớp 5, 6 người và một bộ bài phê và bạc cái, bắt trong căn nhà số 52 rồi dắt qua căn số 50, chủ nhà số 50 cái om ôm rặng: « mấy người này ở đâu? đánh bài ở đâu, sao mấy ông lại bắt mà đem vô nhà tôi? » Nói chỉ thì nói mấy ông ấy cũng xô dũa mấy người đó mà ào vô nhà, đánh, đập, xô, đẩy và biểu phải sắp hàng lại và đưa giấy thuê thân ra, tôi nghĩ cho mấy người ấy bị đánh thối tởm từng bưng mà chẳng có một lời chỉ đối nại. Lại có một thầy nào đó, độ chừng 50 tuổi ngoài, đi đầu ngan đó bị một người biếu tây chạy ra rồi cũng đem vô đó mà hô rặng cũng là bực cờ bạc, làm cho thầy ấy ngọt ngào, có miệng mà không lời chỉ nói đứng.

Tôi đứng coi cho báo mần, thử coi công cuộc ra thế nào, đến khi biếu tây ngỏ rồi ông Cò ra lệnh biếu tây đi, sắp hàng hai đi xuống bót, mấy người ấy cũng riu riu ra đi chẳng dám một lời c. i. c. i. c. i.

Tôi thấy việc bắt binh lấy làm tức tởi, muốn chen vô mà trần trố đòi lời cùng ông Cò, song thấy bộ tướng ông oai nghiêm lại thêm mấy người lính nạt nộ dữ tợn nên khó mở lời cho được, ai đời bắt cờ bạc một nhà rồi lại đem qua nhà dương lo làm ăn mà vu cáo cho người ta, lại lạt xét cùng trong nhà; nếu lạt xét chẳng có chỉ thì thôi, cũng không ai dám nói chỉ đến ông, vì ông là ông Cò cai trị

trong quận, nhà con dân ông muốn vô chừng nào thì vô, muốn xét chừng nào thì xét, ai dám nói chỉ ông, vậy mà còn đưa vào lòng ông, ông lại còn bắt cả vợ chồng chủ nhà đó và ba người khách đàn ông, ba người đàn bà quen lối xóm, bắt cả thầy dân đi cả dọc vô bót.

Tôi thấy việc hà hiếp người quá lẽ nên lấy làm thương xót cho mấy người ở trong căn nhà số 50, đã chẳng tội chi mà lại bị bắt lên bắt xuống, bắt cả vợ chồng hàng hai bên có lính theo giữ chẳng khác chi là kẻ có tội pháp quốc hoặc giết người, thay vậy mà đau lòng cho dân Nam-Việt.

Như mấy người ở bên căn nhà số 52 bị bắt dẫn đi như vậy thì đã đành, vì có đánh bài, lính bắt đóng tại sông có bài, có tiền, song ấy cũng chẳng phải sông bài me chi lớn, anh em trong bọn làm công việc cả tuần, ngày chưa hết tuần hội nhau chơi cho giải trí, đánh có ăn thua nhau thì năm bảy cái một đồng, vì tiền bắt đóng tại sông có đầu mấy cái, thì ông không phải tội tình chi lắm, mà mấy người lính (nhất là lính Annam) trong lúc bắt dẫn ra, con mắt tôi thấy rõ ràng, tay đánh chơn đập người ta như con thú, chớ còn mấy người trong căn nhà số 50 có tội chi mà ông sắp lạng đi có lính theo giữ?

Nghe đầu nội vụ đem vô bót ông Cò lấy lời khẩu chiếu rồi cho vô hết, đợi sau nghe tin tức thế nào sẽ đăng tiếp cho chư khán quan tường lãm.

Một người đi đường:
Ngạn-Oai

Công văn trích lục

Thẩm độ

Ông Hòa-chơn Lương, Lương-y thí sai hạng ba, giúp việc tại Đường-dương Gladiech, đặc lệnh đi giúp việc tại Đường-dương Chợ lớn thế cho ông Lương y Bội quan Chi từ chức.
Ông Trần thiện Thành, Thừa biện văn kỹ nghệ, đặc lệnh đi công sự tại sở Thuế chánh ngạch Chuyền thế cho ông Nguyễn thành Cương từ trần.

Động phép dời chỗ ở nhau

Thầy Phan hữu Hưu, Giáo tập hạng tư dạy tại Vĩnhlong động phép dời chỗ ở với thầy Trần văn Thọ, Giáo tập hạng bảy dạy tại Chợ Lớn.

Thầy Ngô văn Hoàn, Giáo tập hạng tám dạy tại Chợ Lớn động phép dời chỗ ở với thầy Nguyễn văn Ngôi, Giáo tập hạng tám dạy tại Mỹ Tho.

Thầy Bùi thành Phụng, Giáo tập hạng 8, dạy tại Bêtrô, động phép dời chỗ ở với thầy Trần văn Diêm, Giáo tập hạng năm, dạy tại Trà Vinh.

Thầy Võ văn Lạc, Giáo tập thí sai hạng bảy dạy tại Sadié, động phép dời chỗ ở với thầy Từ văn Khá, Giáo tập thí sai hạng sáu dạy tại Thủ Đức một.

Thầy Chung văn Bày, Giáo tập thí sai hạng sáu dạy tại Chũn đước, động phép dời chỗ ở với thầy Vương văn Minh, Giáo tập thí sai hạng bảy dạy tại Trà Vinh.

Thầy Võ thành Lương, Giáo tập thí sai hạng sáu dạy tại Bêtrô, động phép dời chỗ ở với thầy Nguyễn thái Xương, Giáo tập thí sai hạng bảy, dạy tại Trà Vinh.

Ngặt Pháp

M. Nguyễn văn Kiên, Thơ kỹ hạng tư, giúp việc tại tỉnh Tây Ninh, được phép nghỉ dưỡng ba tháng.

M. Triệu văn Yên, Thơ kỹ hạng tư, ngạch hoạt-Phủ Nam Kỳ, được đi nghỉ ngoài một năm nữa, không lãnh lương, kể từ ngày 1er Août 1926.

M. Trần văn Diêm, Giáo tập hạng năm, vì có đơn xin nên được đi nghỉ ngoài một năm không lãnh lương kể từ ngày 1er Septembre 1926.

Mayy phụ theo kiem thời rất khéo; đủ các thứ Gabardine các thứ hàng Ang-lê Tussour, lãnh may và bán lẻ, bán sỉ có giá riêng Trong tiệm tôi có bán áo mưa, giày vô nôm, cũng như máy lệm bán Bazar không thiếu một món chi; nỡ giá bèo cao nôm bán và lãnh may giá thiệt nh hơn các chỗ

BÔNG-HÒA-LOI
TAILLEUR TONKINOIS
69 B. Tông-dộc Phường CHOLON

Đào
lãnh làm
đàn khỉ, bán
đồ đồ p'ý tòng
theo vẽ đàn khỉ
Quạt treo và đồ nhà
lustres 17 lumère 1 mpe
portatif 48 các thứ bóng đèn
và bóng xe hơi đã thử
Kính quý ông quý thầy có dịp chỉ xin ghé tiệm tôi may thử một lần thì rõ và có đủ đồ đồ quý ông quý thầy đáng

Kính thỉnh,
PHẠM-BA-HÒA.

A LA PENSÉE
Đĩa hiệu làm tràng hoa điệu tang đủ thứ bằng hột trai, bằng kềm và bằng sành giá từ 5 \$ sắp lên
M^{re} JUD, 50, Bd. Charner

Đĩa hát hiệu PATHE hát nghe rất thanh bay có hát đủ các thứ tuồng của bạn hát cải-lương có danh là:
**VĂN-HÍ-BANG
TÂN-THINH
THẤY NĂM TỬ**
Đĩa hát hiệu PATHE muôn nghe cho tao nhà thì phải dùng máy hát hiệu PATHE và đầu máy kim ngọc thạch (supersaphir) của hãng PATHE chế tạo dựng mà dùng riêng một thứ đĩa hát (saphir).

Pathé
CÓ TRƯỞ TÀI TONKIN
Etablissements ORPHÉE
9, Bd Amiral Courbet
HAIPHONG
PATHÉ-ORIENT
10 Boulevard Charner
SAIGON

ĐẤT CHO MƯƠN, LẬP HÀNG BUỒN
Ba nầu vương, theo sông cái;
Cất nầu mây, lập trại cưa;
Đánh dây dứa, cùng lò gạch;
Lập húng dẹt, nổi vựa dầu;
Năm năm đầu, không ăn thuốc;
Mấy năm kế, sẽ tỉnh tiền;
Đất sơn diên, tại Rạch-cát
Chợ-lớn hạt, thuộc châu-thành
Chỗ hời rành, Toá Tân-Đạo
Hoặc nhà báo, chỗ thông thương
Bùi-hữu-Lương, mà diện nghị.

CÁCH CHƠI PHÒNG NHÀ
Giờ rảnh, không có cái gì thú bằng có cái máy chụp hình ẤY LÀ CÁCH CHƠI CÓ LÝ-TRU TINH-TRẦN

HIỆU KHÁNH-KY
ở Saigon đường Bonnard số 54
có đủ các thứ máy chụp hình để hiển các qui khách; nghĩ nào mua, bên-hiệu xin hiển đủ kiển, giấy, thuốc và chỉ dẫn tường tận, cách chụp hình, cách rửa, cách phơi, cách dán, cách sửa tập, cách giữ gìn, chỉ trong mười bữa thời biết

TIRU-THUYET N 30

NHON TINH AM LANH

(Tiếp theo)

HOI THU VII

Nghe khen, chánh Chủ-bút khoe miệng Gặp sắc, đa tình nhơn vãng lòng.

Sáng bữa sau Duy-Linh dậy sớm, thấy châu thêm còn ngủ hết, mới lấy giấy viết thêm một bài nữa. Anh ta sửa và chép lại vừa rồi thì Phước-Đặng thức dậy. Anh ta đưa bát hai bát cho chủ xem thử. Và Duy-Linh lấy việc mình đương ừ-ừ làm để mặc đem ra mà luận, nên hai bát và chương hững hờ, lý-tưởng cao sâu, song bài trước y có hơi trách kổ sáo tãi, còn bài sau y có hơi khinh người quen thân.

Phước-Đặng xem rồi thì khen nước khen nỏ, ăn cơm rồi lại còn đọc cho vợ nghe nữa.

Tối bữa ấy Phước-Đặng dẫn Duy-Linh ra nhà Cao-minh-Chiếu ở Chợ-dầu đứng đưa hai bài luận ấy cho Minh-Chiếu xem thử. Minh-Chiếu đọc rồi thì trong bụng khen thầm, nhưng mà sợ nếu mình khen thì Duy-Linh tưởng giỏi rồi không kiên nhẫn mình nên nói rằng: «Thầy viết như vậy thì đáng báo cũng được. Vậy để mai tôi sửa lại rồi đưa báo giùm cho».

Phước-Đặng nghe Minh-Chiếu nói bài luận của Duy-Linh đáng báo được thì mừng rỡ hết sức, liền cậy Minh-Chiếu đem Duy-Linh vào phụ bút trong quán «Kinh-Tĩnh Nhứt-Báo». Minh-Chiếu thăm nghĩ Duy-Linh còn trẻ tuổi nếu mình cho phụ bút thì đỡ sai khiếm; mà Duy-Linh mới tập viết tự nhiên ham viết bài, hồ viết nhiều thì mình khỏe bớt. Đã vậy mà Phước-Đặng cậy mình, nếu mình giúp giùm được thì có lẽ sau mình vay hồi bạc tiền cũng đủ. Minh-Chiếu nghĩ như vậy nên hứa để sáng mai sẽ nói với Tổng-lý cho Duy-Linh phụ bút.

Chiều bữa sau Phước-Đặng tiếp được thơ của Minh-Chiếu nói rằng ông Tổng-lý chịu dùng Duy-Linh làm phụ bút, định lương mỗi tháng 50\$00 và biểu Duy-Linh mau mau ra lãnh

việc. Phước-Đặng lấy làm mừng rỡ, nên bữa sau dẫn Duy-Linh ra báo quán ta ở Cao-minh-Chiếu, cậy Minh-Chiếu dẫn dẫn Duy-Linh cho ông Tổng-lý và dạy dỗ giùm cho Duy-Linh quen đạo nghề.

Duy-Linh mới vào viết báo, chưa thông thạo, nên bị-nguy mọi bề, nhưng vì anh ta đặc chí vui lòng, quyết làm cho nổi danh trong «sáu tỉnh», nên ngồi tại báo quán không hề rời cây viết, mà màn giờ về nhà thì cũng suy nghĩ lo tính hoài. Vợ chồng Phước-Đặng thấy Duy-Linh tẩn nết mếm mòng, lòng càng yêu mến, nên biểu Duy-Linh cứ ở đậu nơi nhà mình cho khỏi hao tốn. Tuy vợ chồng Phước-Đặng không nói tới chuyện tiền cơm, song Duy-Linh thăm tính đồ tới tháng anh ta trả tiền cơm của mình và cũng trả luôn cho tháng cũ nữa.

Cách chẳng mấy ngày tới là Phước-Sanh, Tổng-lý định ra số báo thứ bảy rồi thì nghĩ số thứ hai sau. Chiều thứ bảy nhứt-trình ra rồi, Duy-Linh đi về trong bụng thăm tính đồ dùng hai ngày nghỉ mà viết bài cho nhiều, như có rảnh thì sẽ viết thử một bộn

tiền-thuyết dựng là tình riêng của mình chơi.

Xe lửa về tới Cầu-kho, Duy-Linh bước xuống đi bộ về nhà, và đi và lính coi phạt nghị luận việc gì, tay cầm tờ nhứt-trình mới, mực còn ướt, nên mấy đầu ngón tay lấm-lem. Anh ta lấm-lấm đi, khi tới cửa vung quẹo vào, mới thấy có hai nàng con gái đương đứng tại cửa ngõ, Duy-Linh bị ngỡ không biết là ai, trong bụng nghĩ trong hai nàng ấy có lẽ một nàng là con của Phước-Đặng, song không biết nàng nào. Duy-Linh không dám ngó cho chán-chường, mà cũng không dám chào hỏi, chỉ đứng chờ mà thôi. Hai nàng ấy cúi đầu đáp lễ, rồi đứng nép một hàng một bên, để khoan giỡn trông chờ Duy-Linh vào nhà.

Duy-Linh vào nhà thay áo đổi quần nghe tiếng vợ chồng Phước-Đặng đương nói chuyện dưới nhà sau, rồi lại nghe ngoài ngõ có tiếng lảnh lớt kêu con Sảnh biểu nhất đem ra hai cái ghế.

Trời chạng-vạng tối rồi; Duy-Linh vào đèn lên rồi trải tờ nhứt-trình mới đem về để ra trên bàn mà đọc hai bài của mình lại. Phước-Đặng

ở trong buồng bước ra ngó thấy Duy-Linh bên nói rằng: «Ừ! Châu về rồi đây mà. Con em cháu nó chơi ngoài trước cửa, này giờ chán có gặp nó hay chưa?»

Duy-Linh đáp rằng: «Thưa hồi này cháu về cháu thấy có hai cô đứng chơi trước cửa. Tôi kira bữa nay có cô em vô hay sao?»

Phước-Đặng ngó ra cửa thấy hai nàng con gái đương ngồi mỗi người một cái ghế mà nói chuyện, bèn chạy lại nói với Duy-Linh rằng: «Ừ, là Phước-Sanh bài trường được một tuần nên hồi chiều mà nó vô rước nó về. Con em cháu nó mặc áo trắng, con Phước-Sanh bài trường được một tuần nên hồi chiều mà nó vô rước nó về. Con em cháu nó mặc áo trắng, con Phước-Sanh bài trường được một tuần nên hồi chiều mà nó vô rước nó về. Con em cháu nó mặc áo trắng, con Phước-Sanh bài trường được một tuần nên hồi chiều mà nó vô rước nó về.

Duy-Linh nghe vậy thì bay vậy, thấy Phước-Đặng chỉ tay ngoài cửa thì ngó, theo, thấy hai nàng mĩ-nữ ngồi cùng như thấy hai chậu bông đẹp, ngó thì trong lòng càng kính trọng, chớ chẳng sanh cảm tình chút nào hết.

Cơm dọn xong rồi, Phước-Đặng kêu

Duy-Linh vào ăn. Vợ Phước-Đặng với con gái là cô hai Thanh và con ông họ Bảy là cô ba Kiềm cũng ngồi ăn chung một bàn.

Cô hai Thanh tuổi vừa mới 17, da trắng, mặt tròn, cặp mắt sáng như gương, hàm răng trắng như phấn, môi đỏ, má hồng. Còn cô ba Kiềm cũng 17 tuổi, dung nhan yếu-diệu, lời nói dịu-dàn, nước da trắng đỏ, gương mặt tươi cười, hai gò má mung đồng tiền, mái tóc đen huyền mà đơn sóng. Nếu ánh mắt sắc thì khó biết ai đẹp hơn ai. Tuy vậy mà hai nàng có chỗ chỗ giống nhau: một là hai Thanh và cô ba Kiềm, còn ba Kiềm thì ốm yếu, hai là hai Thanh hay nói hay cười, còn ba Kiềm đứng ngồi là chính.

Lúc ăn cơm thì cô hai Thanh vui vẻ, thuật việc học-hành và việc chơi-bời-trông trường lại cho cha mẹ nghe. Có lại chọc ghẹo, gay gắt cho cô ba Kiềm nói chuyện nữa.

Duy-Linh sợ thất lễ nên ngồi ăn mà chím-bím, không dám liếc mắt ngó hai nàng. Mà trong trí anh ta lại đương tính kiếm đồ mực dựng toilet có viết bài, nên không để ý nghe hai nàng nói chuyện.

(Còn nữa)

LOI RAO

Kính các ông bạn thân của tôi... Tôi cần có một số tiền... Xin các ông bạn thân của tôi... Tôi cần có một số tiền... Xin các ông bạn thân của tôi...

Nam - đồng - Hưng

Đường Amiral Courbet số 33, Saigon. Xin quý ông qui bà hạ cố nhà ngõ này ở tại chợ mới Saigon, đã dựng quý ông qui-bà vừa lòng xưa nay. Phòng thờ rộng rãi, sạch sẽ, đủ sáng sủa, có phép tắc, và cũng có Garage cho quý khách để xe-hơi

HÒA-THÁI

Boulangerie-Francaise Epicerie Mercerie

Quai Général Gallieni Mytho-Ville

Kính các Ông Quý Bà đồng ý... Lò bánh mì Lanca của tôi bốn hiệu Hòa Thái lập ra đã mười năm nay, tại đường số 33 Mytho rất có danh tiếng nhất trong hạt; bởi tôi chẳng hề sợ lửa hao và tôi có ý giữ gìn vệ sinh động đậy bình hoàn hảo người láng giềng ai, nên tôi dùng rộng bột mì rất hương hạp chẳng hề pha trộn bột xấu vào từng mẻ bánh mì, nên tôi dùng rộng bột mì rất hương hạp chẳng hề pha trộn bột xấu vào từng mẻ bánh mì, nên tôi dùng rộng bột mì rất hương hạp chẳng hề pha trộn bột xấu vào từng mẻ bánh mì...

Nam-hu'ng-Long

Giày tây giày ta đủ kiểu. Bán sỉ và bán lẻ. Hàng tốt, giá phải chăng. Hãy gọi thơ cho M. Trần - đồng Lân, Maison, Nam-hu'ng-Long 92 Boulevard Bonnard Saigon.

Xe máy hiện

THOMANN

Kiểu 1926

Một loại nhieu lăm, có đủ thứ

VÀ XE MÁY HIỆN TRONG thiết kế, chế, và lắp ráp có thể để phụ tùng cho xe máy... và xe MOTO, có bánh vô ruột, và Courrois cho xe motor-động «DUNLOP».

M. P. BODIN

OYCESS

ở số 101 Bd Albert 1er Saigon

lâm Đại-ly

ATELIERS SPÉCIAUX DE CONSTRUCTIONS, ÉLECTRICITÉ & MÉCANIQUES



BUI-KY-UAN & FILS

Angle Boulevard de la Somme et Rue Fallouin

Ráp máy đèn dưới tàu - Ráp máy xay lúa gạo... Sửa chữa hơi - Sửa các thứ máy nhà in - Sửa máy in... Van máy magnétos, dynamos và moteurs électriques... Lấy hơi mạnh vô bình accumulator - Máy bơm và máy đèn (groupe électrogène) - Chuyên giầy đèn cho tàu... Chuyên nghề đóng tàu hơi và tàu khố.

Tiệm bán hàng lụa

Au Printemps Cochinchinois

NAM-XUÂN

80 Boulevard Charner

Bán các thứ hàng kiem thời. - Hàng bên tây mới tới.

Có hàng may pyjamas thật lạ - Vợ tơ có soprát đẹp.

Satin Lê-phát-Vinh đủ màu - Lành đen hạ giá.

Kính mời quý Ông qui Bà đến viếng.

Bên hiệu vui lòng tiếp rước và cảm ơn.

Nay kính

Au Printemps Cochinchinois

NAM-XUÂN

Tân-Thinh Khách Sạn

Vô 9 Boulevard Colonel Grimaud (Chợ Saigon ngõ ngay qua)

Phòng ngủ mới, cách sắp đặt trong phòng đồ đủ tinh khiết, sạch sẽ mái mẽ, boy rất có khuôn phép để sai khiến. Chư qui khách ở Lạc-châu có dịp đến Saigon cũng nên đi bước đến Tân-Thinh, chúng tôi hết lòng hiếu tiếp. Lại cũng có sẵn sân xe hơi cho mượn đi chơi các nơi. Kể từ ngày 5 Jala 1926, tôi sẽ cho chạy một cái xe hơi hiện Unio 25 chỗ ngồi trong máy tính mĩng hương tây, như Saigon-Mytho-Sadeo-Longxuyen-Chauđo xe nylit, đầu riêng Tân-Phá, ngồi sao năm chỗ.

Xin chư qui đồng-bang chiếu cố, tôi rất cảm tạ thành tình.

NGUYỄN-VĂN-TÂN

Propriétaire

Nguyễn-xuân-Trước

Maison Ao-phong Casles

Đành giầy thép.

Cochin An-phong

CAFÉ & RESTAURANT

MY-LOG

30, Rue Sabourain, Saigon

(Ngăn chếm mới Saigon)

Bên hiệu Chủ-nhơn khi trước số làm Ex maître d'Hotel tại nhà hàng SAIGON PALACE cho nên Bên Chủ-nhơn thạo các việc về môn ăn uống hơn hết và môn này làm cho vửa vửa chư qui khách, nên mỗi bữa đều có ăn «Chateaubriand» và mỗi ngày «Ruy nôm» và ngày «Cháo-Nhứt» đều có «ARRY» thiệt ngon và SOUPE CORSE.

Bên chủ-nhơn rất vui lòng chịu (nh những đám tiệc, bữa luận ít nữa.

Kính mời chư qui khách, hãy vui lòng mà đến tiệm tôi một chuyến mà ăn thử vài món đồ ăn, sau một vài bữa của tiệm tôi ngon hơn các nơi khác sai.

MY-LOG

Chủ-nhơn: Kính mời

ANGIENNE MAISON PHÙ-TOÀN

ĐÔNG GIẤY TÂY VÀ ANNAM

CHỤP HÌNH VÀ RƠI HÌNH RA LỚN

SAIGON

17-19 Rue Amiral Courbet (Halls Centrales)

Lời cảm tạ

Quý ông qui bà, kể từ ngày tôi mua cái nhà hàng CUI LONG-GIANG mà làm chủ đến nay, cũng như anh em khách có lòng hiếu cổ thương tưởng đ'ra tôi mới dựng thành vửa vửa phát đạt, nhờ vậy nay tôi mới lập thêm được một cái AN VEEXE tại đường Sabourain (đường ngan chợ mới Saigon) để thấy có mười căn phòng ngủ, dưới đất có, trên lầu có, thật mát mẻ không nắng, và có chỗ để xe hơi lại tinh giá rẻ nữa.

Còn nhà hàng tôi thường ngày đều có đồ ăn mà ăn lại luôn luôn, nấu ăn nài-Nam thiện-nghệ trước có anh em quan Toản quyền.

Qui khách mỗi khi có tiệc chi xa gần tôi cũng lãnh đạo, lại tinh giá rẻ hơn các nơi cho vửa, ông qui khách, và tại nhà hàng tôi từ nay về sau đều có dọn cơm mỗi bữa chiều thứ bảy luôn luôn.

Kính thỉnh

Chủ-nhơn

NGUYỄN-PHONG-CANH

Téléphone N° 153

ĐÂY LÀ HÌNH ONG THAY



CHÁNH-KIM-TUYẾN

Xin quý vị nhìn cho kỹ kẻo lầm người giả, coi tướng người lấy tướng.

Chánh-kim-Tuyến tiên-sanh người tinh Quảng mới sang Nam-Việt có lời kính cáo chư qui vị khán quan xin nhà giám: tôi có coi bởi khoa chớ coi tướng.

Bổ thí đoán việc nghèo giàu cũng danh lợi phú quý bản tiền.

Chư qui vị muốn biết việc sanh tử họa phúc thì xin tạm bước ghé thử thời vận thì rõ.

Bổc quẻ năng trị kiết hung, không sai không dua nịnh. Tôi cũng có coi thiên văn địa lý khán tướng đỉnh gia.

Tôi có người cất nghĩa tiếng Annam lên hiện bạch không sai, chẳng hề thêu dệt, tại đây có cái đầu hình và cái bàn tay bằng và treo lên mới phải là Chánh-kim-Tuyến.

Rue d'Espagne n° 210 Saigon

Muôn bán

Một cái xe hơi hiệu Peugeot 10 mã lực kiểu 5 chỗ ngồi. Xe còn mới muốn thử coi chừng nào cũng được.

Hãy đến nơi số nhà 12 đường Cornulier Lucienre Saigon sớm mai lối 11 giờ, chiều 6 giờ.

Nghĩa-Long

Ngan Tòa-Bổ Trácvinh

Có tủ bán bàn ghế, tủ thờ, saloi cần da rất tinh xảo. Bán đồ đồ Bôky, rương, valises, giầy bôttines, scollers giầy hạ đồng theo kiểu mới. Đồ theo đồ đồng, đồ kiểu xưa và nay. Ghế Thonet, ghế xích đu, fauteuil và bàn honets. Giường đồng, giường sắt, couronnes đồ phụng điệu. Đồ dùng cho các bề, đồ arpes thờ mông, lược, vòng ugh và cườm vân vân...

Đồ dùng trong nhà, đồ dùng tập thể thao. Áo Mai rất đẹp Ba-Đông, vân vân.

Đồ kiểu đơn, lắp sẵn, đầu lửa và ki-đá, có rất nhiều.

Đại lý hãng «AU SPORTIF FRANCAIS». Bán vô ruột xe hơi, xe kéo, xe máy hiệu BERGOUGNAN. Xe máy hiệu J B LOUVET-LELDER A. S F. Xe máy đồ còn mới dùng, 3 bánh và 4 bánh. Và đồ phụ tùng xe máy.

Bán theo giá Saigon. Xin mời các qui khách chiếu cố.

Chủ-nhơn: HUYNH-KIM-VÂN

Kính thỉnh

