

Subscription rates and contact information for the newspaper.

NĂM THỨ HAI BỐ 243 Ngày thứ tư 28 Janvier 1925

Le Courrier Indochinois

東法時報



BÁO QUẢN 71, đường Mac-Mahon, 71 SAIGON

Subscription rates and contact information for the newspaper.

LỜI CHÚC NĂM MỚI

Cảnh trời đất phong-quang, vàng-đồng-a chói rọi; con nít dậy chơi; bà già đi chợ; kẻ nông phu vác cây ra ruộng; bọn học-sanh cắp sách vào trường; người làm thợ; kẻ đi buôn; tinh-thần, tinh-táo; cảnh-vật tượng bưng, ai cũng hiện ra cái vẻ hăm-hớ sốt-sắng mà gánh lấy các công-việc. Đó là thời-khắc sáng sớm trong một ngày.

Nào trai; nào gái; nào trẻ; nào già; kẻ mang người xách; kẻ lại người qua; các giảng hàng chông-chất những hàng xếp vào ra. Đó là cảnh-tương lúc chợ mới nhóm.

Cảnh tịnh trời thanh; mưa hòa gió thuận; trời qua mùa đông tuyết-sương lạnh-lẽo mà bước sang mùa xuân mát-mẽ êm-đềm, cây-cỏ rướm-rã; có hoa hớn-hở; bên tai vang-đọng những tiếng pháo nổ lạch-tạch-đùng. Cùng những chúc-mừng phỉu quí, thọ, khương, ninh. Ở trong nhà thì quét-dọn sạch-sẽ, bài-trí trang-hoàng; ra ngoài đường thì tập-nập ngửa-xe; loa-loẹt quần-áo, bất kỳ trai, gái, già, trẻ, sang, hèn, giàu-nghèo, ai cũng hiện ra cái vẻ mặt vui-mừng hớn-hở mà đón-rước chúa xuân. Đó là cảnh-tương năm mới.

Ba trăm sáu mươi ngày, bắt đầu từ đây! Bên mùa bắt đầu từ đây! Mặt trăng đi quanh vòng trái đất bắt đầu từ đây! Ngày mới, mùa mới, năm mới, thời tiết mới, cảnh-vật mới, mặt thấy tai nghe cái gì cũng mới, mới sang mới cả một trời!

Vậy thì trước khi năm mới này, ta biết chúc cái gì bây giờ? Theo thời thường mà chúc ban chữ «thăng quan tiến chức» chẳng? Nước ta ngày nay số-dĩ suy-nhược, là tại người trong nước có cái thông bệnh muốn làm quan, bởi muốn làm quan nên công-nghề không chịu chấp-hành; thương-mại không chịu kinh-doanh; nông-giới không chịu khoán-trương; văn-hóa Thái-đông-tây không chịu hấp-thụ; chỉ bầu vào lối văn-cử-nghiệp, để làm kẻ tấn-thần, một mai chiếm đặng địa-vị quan sang, thì là mẫu-nguyên, ngoài ra không còn biết gì là thế-giải, không còn biết gì là quốc-dân, có khi nhảm-mát làm việc bất nghĩa để đạt được cái chỉ-nguyện làm quan cũng chẳng từ. Vậy thì «thăng quan tiến chức» mà chỉ, tương-chàng phải là câu chúc mà quốc-dân đang mong-mỏi.

chứ «đa tử đa tôn» chẳng? Hoàn-đầu ngày nay đang có cái vẻ nhơn-mãn, nào những cuộc chiến-tranh long trời lở đất, xương chát hàng núi, máu chảy thành sông;

đều là lo sợ cho cái cảnh ngộ sau này, đất thì mỗi ngày mỗi chật, người thì càng ngày càng đông; địa-lợi thì nao mòn; sanh-nhật thì eo-hẹp; loài người đến phải nuốt sống nhau mà tìm chỗ dung thân. Và lại khôn sống đại chết, mạnh được yếu thua, là cái công-lệ tự-nhiên của

«lâm con nhiều cháu» chẳng? Hay làm những hạng «giả treo áo» mấy xay «m» chẳng? Câu chúc ấy xin hãy thông thả.

Theo thời thường mà chúc cầu «vạn sự như ý» chẳng? Bước đường đời có bước nhiều mới trải; bài học đời có học lâu mới thuộc; người ta càng phong-trần lấm, thì gan-óc càng cứng-rắn mãi ra, khác nào nước có lọc nhiều lớp than cát mới trong; dao có mài lâu mới sắc; nếu «vạn sự như ý» thì thế-giải đâu có cảnh-tranh-nhơn-tâm đâu có tấn-thủ, mà kẻ khôn người dại kẻ mạnh người yếu sao có phân-biệt cùng nhau; hơn thua với nhau; trên vô đài kia sẽ như một đồng tro tàn vậy.

Theo thời thường mà chúc chữ «cầu tài đắc tài» chẳng? Tài-sản dần ta ngày nay, bị Khach, Chó chiếm đoạt, khác nào như chén nước rình ngày cạn, nếu ta không mau-mau tu-tiền mà vẩn-bội lại, thì chỉ còn một cái chén không, cái chén «cầu tài đắc tài» quyết không khi nào ứng-nghiệm đặng.

Vậy thì biết chúc cầu gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ ưỡn ỷ rượu Tây, nhấm vài miếng thịt, cùng in một tập danh-thiệp gửi cho các anh em, công-việc năm mới thế là hết hạn, thì cái năm mới của ta há chẳng ra vô-vị làm ru! Vậy xin đốt lò hương; hồ ngói viết; nhơn dịp năm mới, mà chúc cho nước ta là một nước có lập-quốc hơn bốn ngàn năm, đến nay nhờ Chính-phủ Đại-Pháp mà trở nên một nước mới; dân ta hơn hai triệu lam triệu là một dân-tộc cổ, đến nay nhờ Chính-phủ Đại-Pháp mà trở nên một dân-tộc mới; bao nhiêu thói hủ bệnh gần, lỏng riêng tây, tanh khiếp-nhược; cũng những lối vẩn-mình đờm; thù-ợu gần, sẽ theo năm cũ mà đi thủng, rồi ra tư cách mới, lòng-đo mới, sự-nghiệp mới, sẽ theo năm mới mà phát hiện, quan trọng thì bỏ hết những cách hủ-lũ, những thói tư-tâm, coi dân như con một nhà, để tỏ ra một người phụ-mẫu mới; báo-giới thì bao

VĂN UYÊN

Họa 4 bài thơ câu ông Tung Lâm trong báo Đ. P số 235

THƠ GỬI THAM BAN

Một tâm tình riêng ta với ta, Na xuôi bạn cũ biết đâu mà... Năm canh quanh, nhớ ghi lên ngực; Ngọn đơm vôi, trông tường nét hoa. Một cách xoi vì non nước cách; Đàng xa xin nhớ dạ lòng xa.

Thôi niềm bậu bạn đành cần dặn, Thì bỏ từ xưa cũng một nhà. HỒI THAM

Sở lòng nào biết hỏi thăm ai? Biết hỏi thăm ai một góc trời. Khôn xiết nằm chờ cũng chẳng đợi, Trái bao vật đổi với sao đời.

Đêm thanh cảnh quạnh cũng ngao ngán,

Đệm thảng trắng tà có thán soi. Non nước ngàn trùng khôn chấp cánh, Non nước ngàn trùng khôn chấp cánh.

LỜI TỰ THUYẾT GỬI CHO BAN

Sương mờ mờ khói mờ mờ, Ngát hương mà hồn rủa phải thế. Thì cũng chẳng cầu đem cũng biết, Thì cũng chẳng cầu đem cũng biết.

CHI CHO BAN HỒI THAM

Như tờ giấy ai muốn hỏi thăm, Hồi thăm thì phải hỏi Tung Lâm. Xuân thu kẻ mới bầm ba tuổi; Luân-Thiên vào đây chưa một năm. Thường có thói nhơn thường có rứa; Cũng không điếc lâu cũng không câm. Lo như như đại như ngày vậy, Khôn khéo ai ở chờ có làm.

Ái-Liên.

ĐỀ QUẠT CỦA KHÁCH GIẢI NHON

Tâm thần nóng mánh gởi đầu-đây? Khép mở nào ai tỏ dạ này? No buổi trời hè khi nắng ửng; Nào khi đêm vắng lúc cầm tay.

nhiều những phường mang râu; đọi lữ; những phường nâng quang đèn lữ, những lối văn phùng-nghĩnh, lối văn ô-mỹ, lối văn cái-lương, lối văn hát bại, lối văn nói thơ, lối văn bất-kham, lối văn xe rá, lối văn an-bác, sẽ theo năm cũ mà thao-trời ra ngoài Đông-hải; rồi những áng văn-chương, những trang nhiệt-huyết sẽ theo năm mới mà cõ-vô trên điện-đàn, để họp-tập nên một cuốn lịch-sử đương-thời mới; cái óc cầu cận kia, sẽ lấy nước Long-hải rửa sạch đi; cái mặt mờ-tối kia, sẽ lấy đèn pha cửa Cáp mà chiếu-đọi vào; quốc-dân sốt-sắng như cảnh-tương ba ngày Tết năm mới; quốc-dân phát-đạt như pháo nổ ba ngày Tết năm mới; cái khoảnh đất một đồn gan quây hai cái thùng ở phía nam châu Á này, sẽ theo năm mới mà xuất hiện ra một quốc-thế mới; cái dân tộc con rồng cháu tiên này sẽ theo năm mới mà sửa sang ra tư-cách mới, non-sông cũ mà cảnh-sắc mới; quốc-thế cũ mà quốc-hồn mới, há chưa là một sự đại-biên-phước cho quốc-dân đương-cải-cơ-biến thay cũ đổi mới này làm gì!

Nam-Kiều

Câu phong nguyệt tay Già Cát: Vở cách chỉ nương nước phương bay. Chèo bóng khướu phỏng ai đó nhĩ? Quạt đồng áp lạnh tình cũng say! Nam-Kiều.

VUI

Vui đời thanh trệ cõi bôn an, Vui xử Nam-kỵ được mở mang. Vui nỗi thương trường, bi ngoại quốc, Vui đường công-nghệ, sánh lân bang. Vui niềm cảm-sắc non đằm-ấm, Vui nghĩa kim-bằng rất vẻ-vang. Vui thú tang-bồng không mới chỉ, Vui câu hồ-thị, mặc tình tang.

GIẬN

Giận mình chưa tội chữ công danh, Giận những ngày xưa biếng học hành. Giận chúng liệt-oanh trong Võ-trụ, Giận không lừng lẫy giữa trời xanh. Giận cái thân nghèo-chúng đã khinh, Giận đờng hung anh chưa đạt vẹn, Giận sao mong thâu đến thiên-đình.

THƯƠNG

Thương đời như một giấc chiêm bao, Thương nỗi lòng ai một góc trời. Thương cái thân nghèo-chúng đã khinh, Thương đờng hung anh chưa đạt vẹn, Thương sao mong thâu đến thiên-đình.

GHÉT

Ghét đưa liều-nhưm, dạ hẹp hòi Ghét lũng ngu dốt, lại khua môi Ghét quân đạo tặc mong làm quý Ghét lũ đương đố kỵ rồi hoài Ghét đả đốn-lôn-trôn cầu lớn chừ Ghét phường đồ dật dặng cao ngời Ghét ợy, ghét dặng đố đôn-xóc Ghét lối chường nào đố chường người.

Nguyễn-Thần-Long

giáo-tập Phong-phủ (Cần-kế)

Định-chánh

Bên báo số 242 ra ngày 21 Janvier 1925, bài «Rê-rang mở mắt con người chiêm-bao!» Mà bên-báo ngo cũng qui-dồng-nghiệp Trung-Bắc-tân-văn. Non vì ở ngoài Bắc-rừng mới có một bạn đồng-nghiệp mới ra đời, tên gọi «Báo Đông-Pháp» nếu bên-báo làm tương là bên-báo. Vậy có lời xin lời công-qui-dồng-nghiệp Trung-Liê-tan văn và định-chánh để chờ đợi-giờ.

Cũng số báo ấy, mục «phê bình báo-giới» có câu: «đi phong điệ-tục nghĩa là chuyên đi phong hóa, đời đời thời tục» Nay xin cái chánh là «đi phong điệ-tục» cho đúng.

Bên báo số 240 ra ngày 16 Janvier 1925, bài xã-thuyết «Tết» có câu: «theo dương lịch thì mặt trời đi quanh hết một vòng trái đất là đến Tết; theo Âm lịch như nước ta thì một vòng đi quanh hết một vòng trái đất là đến Tết». Nay xin cái chánh lại là «theo dương lịch thì trái đất đi quanh hết một vòng mặt trời là đến Tết, theo Âm lịch-như nước ta thì trái đất đi quanh hết một vòng mặt trăng là đến Tết.

Hư-tin

Mới tiếp đặng tin mừng rằng: Ông ban Đặng-minh-Kỳ họa sư tại Dakota mới sanh đặng một con trai là Đặng-minh-Tâm. Năm mới sanh con mới, Nam-Kiều xin kính chúc cho ông bạn đã đặng một người con tốt, sau này chắc hẳn hơn cha, đố có ra nhà có phước. Và đóng-góp với hai mươi lam triệu đặng-bào, khởi mang tiếng là «gia áo túi cơm».

Nam-Kiều

PHÊ BÌNH BÁO GIỚI

Năm đầu mới mà tình nghĩa thì cả; người đầu lạ mà ngọn bút phê bình thì quen. Nam-Kiều cũng cứ đờng nghiệp hữu trong cái thời kỳ bấy lâu nay:

Cùng nhau thanh-khi lệ bằng, Một đày một buộc ai giằng cho ra!... Nay năm cũ đã qua; bước sang năm mới; Nam-Kiều xin có mấy lời chào mừng các bạn đờng nghiệp sẽ cùng năm mới mà đổi mới, để cho mục phê bình báo giới báo Đông-Pháp này chỉ có khen mà chẳng có chê, đó là hi vọng của kẻ tiêu sanh này!

Và cũng là hạnh-phước cho báo-giới xin ta làm!

Nam-Kiều.

LỜI NGỎ CÙNG ĐỘC-GIẢ CHU-TÔN

Tôi vừa rời lại nhận được một bức thư của Kim điệt Văn... Về tác-giả đã gọi «bạn dân nghiệp-tánh». Bạn dân nghiệp-tánh thì làm gì mà biết «cảm-xúc»? Thời tôi chẳng dám phê-bình rằng tác-giả dùng chữ không nhảm, vì tác-giả có hiểu nghĩa chữ «cảm-xúc» đâu? Bài quá tập dật thì đưa vào đây đó thôi!

Trong bài ấy lại có câu: «mới đây người Langsa lại Tết ta cũng thấy»

Cư như câu: «mới đây» thì có lẽ người Langsa mới ăn Tết lần này là lần thứ nhất.

Trong bài ấy lại có câu «cái cái mạng hi sanh này, nó đối với đời này có gì sung-sướng không?»

Hi-sanh nghĩa là loài muôn đờng dễ dàng té, người ta thường vì vào những sự như «hiến thân» «hiến thân mạng», «giả-tý nhơn»; ông mờ hi-sanh cho nhà-nước; ông mờ hi-sanh về khoa-học; ý nghĩa chữ «hi-sanh» là thế, chứ «phải» «cái mạng hi-sanh» như ông đại Chử-bát Nhựt-Tân đã nói đâu!

Trong bài ấy lại có câu «không có gì vinh-dị, chẳng ta tự xét thế coi»

Ông chú-bút này có lẽ là hạng người cao-thượng quá! Nên ông cho đời không có gì vinh-dị. Đời không có gì vinh-dị, vậy thì xưa nay bao nhiêu những bậc anh-hùng hào-khí chí-lí nhơn-nhơn liệt-phu nghĩa-phụ đều là hạng người vụt đi cái hay sao?

Tôi xin nói như: «đời ông rứa; đời có nhiều cái vinh-dị lắm, chỉ hểm mình không có cái gì vinh-dị đó thôi!

Cũng số báo ấy, có một mục đầu đề là: «độc-giả đi đọc-giả»

Độc-giả đi đọc-giả! Tết nhứt đến nơi, sao quí-báo đờng-nhơn không chúc mừng độc-giả, mà lại giới-tặng «đi» ra, khác nào điều độc-giả không bằng!

Cũng số báo ấy, bài «Tình anh em bạn» có câu rứa: «đến việc sống thác là việc đại-khải»

Chữ đại-khải là chữ dùng để đưadây sai-khiến, ví dụ: «đại-khải như» «hề qua đại-khải», chứ có việc nào là việc đại-khải bao giờ? Tôi còn nhớ công-tác-giả này khi trước viết một bài trong Nông-cổ-mìn-dâm có chữ «lông đại-khải»; nay lại «việc đại-khải», «lông đại-khải là lông gì? Việc đại-khải là việc gì? Có lẽ tác-giả không hiểu chữ đại-khải, vậy tôi xin vi-tác-giả mà thí dụ một câu về nghĩa chữ đại-khải như sau này:

Đại-khải như minh có tài-học giỏi, tư-tưởng rộng, thì sẽ đờng đờng lấy việc khai-hóa cho dân, bẻ gãy không tin an phận đối với vợ con nhà còn thì an phận!

Cũng số báo ấy, bài «giáo-làng đời» có câu rứa: «đến việc sống thác là việc đại-khải»

Còn có xích-mịch nhau, tay tôi nhớ nhơn mà muốn làm ra cho kính-dinh thì cũng đờng; «kính-dinh»

Hãy hút thuốc chưa vãn và vãn rồi hiện

CA-LOP

vì mùi đã ngon mà lại không sanh bệnh

á banh

Trong ba ngày Tết ở Saigon... người nào đi thăm viếng anh em thì không còn cuộc chi vai cả.

Dư luận

Nghề giáo sư hiện-thời với xưa khác nhau là thế nào? Ấy là một cái đề bài ở Ty - do - diển...

Có người cũng biết quí-miền thầy, nhưng đó là phần ít.

Tuổi bây giờ không có cái địa-vị cao-sang như xưa, tại phong-tục biến suy, tại cha mẹ học trò phần nhiều không học thức.

Vệ việc mở mang

Quan Thống-độc Nam Kỳ đã chủ ý thấy sự trồng bông vải mà mở rộng ra được thì có lợi trong xứ vô cùng.

thị công mua lại được, y theo giá đã

định trong điều thứ 5 trên đây. Song như những người đã dự vào cuộc đấu...

Nguyễn van Chi, Trần van Duc, Lưu thuy Huan, Cao san Dinh, Nguyen van Lan.

- Nguyễn van Chi, Trần van Duc, Lưu thuy Huan, Cao san Dinh, Nguyen van Lan, Nguyễn van Chi, Trần van Duc, Lưu thuy Huan, Cao san Dinh, Nguyen van Lan...

Công văn lược lục

THĂNG-CHUC

- Lên chức chánh giáo viên ngoại hạng: Nguyễn van Thang, Nguyễn van Thang, Nguyễn van Thang...

Đá mắng nửa giờ đầu mà không

phấn thăng bại, qua nửa giờ sau, Paul Thi vô trung ương thế cho Hà, nhưng coi bộ cũng một rồi...

Còn có nhiều ngài chẳng biết cái

đanh vọng ấy là chi tất cả. Nói câu này ít có ngài không vui lòng mà phân đôi, nhưng hãy tự xét coi có...

Thêm thêm thật! thêm nhớ thật!

nhưng tôi không trách ai cả chỉ tiếc phong-hóa đời suy cha mẹ học trò ít học thức, ít học on thầy, mà vẫn thấy...

QUAN NGUYEN-SOÀI NAM KỲ

Thường thị tam đẳng hắc đầu bội-tinh Tuấn y thường-đo ngày 20 Octobre 1911, đại quố-quang Nguyễn-quát Nam-kỳ...

Lên chức giáo viên hạng nhì

- Lên chức giáo viên hạng nhì: Nguyễn van Thang, Nguyễn van Thang, Nguyễn van Thang...

VIÊN-HOÀNH

ngũ là sự sang mở mang; như nói « việc buôn bán càng ngày càng kinh-dinh mới lên », hay « phố xá càng ngày càng kinh-dinh mới ra »,...

Lại phong-tục xưa còn thuần-mỹ,

câu: quẩn, sự, phụ đã khấn vào lòng, ông thầy vì như một ông vua nhỏ, một lời khấn giá dâng ngàn vàng, một tiếng chầu khác nào phủ việt,...

Lời rao

Ngày thứ hai, 2 mars 1925, tại một phòng nơi dinh Thượng-Thor, sẽ mở hội thi lần đầu theo lời nghị định ngày 5 novembre 1920.

Điền thứ 3

Những đơn xin điền sẽ được mở tại Thượng-thor Saigon, đơn nào đến trước thì sẽ mở trước, cho đến 50 lá đơn mà thôi, chỉ ghi tên là đủ, không cần ghi rõ họ tên.

Lên chức giáo viên hạng sáu

- Lên chức giáo viên hạng sáu: Nguyễn van Thang, Nguyễn van Thang, Nguyễn van Thang...

Lên chức giáo viên hạng bảy

- Lên chức giáo viên hạng bảy: Trần Cao Kha, giáo viên h. h. hạng 8 Bacdien, Cao van Tai, id, Longxuyen...

Càng ngày càng khéo

Anh Hai đi đầu lật đất dờ vẩy? Cháu thấy, bữa trước người anh em tôi ở lực anh lên thăm tôi, thấy tôi đặt cái nón này, anh muốn quà, có cây tôi mua giùm, nên tôi đi mua đặt gởi cho anh, kẻo anh trông.

Hòa-An-Lữ-Quán 69, Rue Georges Guymer 89 - Saigon. Phòng mở mới rất đẹp và tinh khiết, lại có 3 cái nhà thính để quí khách thưởng-nguyệt ngâm-thi.

CUỘC NGHĨA QUYỀN GIÚP TRUNG-KỲ BỊ BAOLUẬT. M. Phan van Hiep, Thống phách số 3 00, Thương chánh Saigon.

Ngày thứ hai, 2 mars 1925, tại một phòng nơi dinh Thượng-Thor, sẽ mở hội thi lần đầu theo lời nghị định ngày 5 novembre 1920.

GIÁO VIÊN HẠC BỒ

- Lên chức giáo viên h. h. hạng nhì (Cantou): V. v. Trung, giáo viên h. h. hạng nhì (Cantou), Le thal Glap, id, Mytho...

Đa, thưa không sao, tôi đã đánh phá

nhiều lần, mà không có, không oán, không can chi hết. Nếu vậy thì tốt quá!

DÂN-TỘC VIỆT-NAM LÀ MỘT DAN-TỘC MỀ-TÍN DI-ĐOAN

Nói đến sự mề-tín của người nước mình mà so với sự mề-tín của người các nước, thì có lẽ làm đi mề-tín phần-đôi nhau. Ấy cũng vì mề-tín phần-đôi nhau, nên mới phần-đôi nhau người nghèo; kẻ khôn người dại; kẻ còn người mất; kẻ được người thua; đều là do một cái duyên - có mà ra. Máy bay bay trên trời; tàu ngầm lặn dưới biển; không có cánh mà chẳng kém gì chim; không có mang mà chẳng kém gì cá; đó là người các nước mề-tín về khoa-học; có an-ô theo lẽ phải để đứng lên thiên-đường, hay bố đức thì - nhơn đức cho tròn quá phước, đó là người các nước mề-tín về đạo-học. Nay thử hỏi người nước ta mề-tín cái gì? Thưa rằng: mề-tín di-đoan!

Hội-đoan! Di-đoan! Người là một loài yêu-quái, đã mấy ngàn năm nay, vẫn còn luân-quát ở đất nước ta; người là chứng bệnh truyền-nhiễm, đã rải - rải cho hai mươi mấy triệu đồng-bào ta; người là thần a-phiến, dần-dần người một cách rất tài-tinh; người là khách lãng-phi, trước thì người đã bao nhiêu tiến-học; nước trn hoàn - cầu này hơn sáu mươi nước; dân-tộc trên hoàn-cầu này hơn mấy ngàn triệu dân, nhưng có lẽ không nước nào, dân - tộc nào đứng với người có một cái tinh-quyển-luân như nước ta, dân-tộc ta vậy.

Này ai chẳng thấy dân-tộc ta ngày nay, từ những nơi di-hội là nơi đã nhậm chức văn-hóa mới không kể, còn các nơi thôn-đ, thì phần nhiều vào một nhà nào, cũng nghe thấy có truyện di-đoan, gặp một người nào, cũng thấy nói truyện di-đoan; như là mấy bác chú Tây không biết, chứ nhớ bầm-bầm trong tay lại không có nghề nghiệp gì, từ mình không có kẻ chi sanh-nhật, bây giờ mới chú-mục vào những quyển sách coi tướng, coi số, địa-lý, pháp-thầy, nghe-hạp, cầm-trạch, lại những quyển sách nát của mấy anh Tàu truyền lại từ bao - giờ, đại với thời-buổi này không còn thể nào thi-hành được nữa. Vậy mà họ gặp một người nào, bắt ký trái hay gái, trẻ hay già, cũng phó-trường cái bàn - lỉnh

của mình ra, nào là: «thầy nam nay tuổi...», «bên ba năm nữa thì làm ăn mới phứt-tôi, mà sang năm là năm hạn, phải giữ - gìn cho làm, kéo tai-va đến thân; nếu...»; tướng cô gái làm sự long - đông vật - vớ, như là: «đường nhơn - duyên lại càng rắc-rối làm. Có chơi với chị-em chỉ hay làm ơn mắc oan; làm bạn thiệt mình; nào là: «ngôi tở-mộ nhà thầy để đó không yên, nên dời đi chỗ khác - nào là: «hướng nhà thầy ở coi không lợi, nên xây hướng lại; nào «ngày ấy là ngày thọ-tử, làm ăn cái gì cũng phải cứ, nào «giờ ấy là giờ các anh binh đi tuần, không nên xuất - hành»; nói rút lại, chọn tay mặt mũi la bầm ở khủ-huyết cha mẹ mà sanh ra, song tin rằng có một vị nào nắn trước; mình là ông chú thì giữ của mình, mà tin họ a-phiến có phục sắn, cực-dĩ-chỉ tên đặt cho quyền sách là «vạn sự bất thành do nhân»; nghĩa là: «muôn việc đều không ở người»; Thưa ôi! Người là ông chủ thế-giới, người là một giống linh hơn vật; những sự nghiệp ở thế-giới do người mà tạo nên, những giống vật trời sanh do tay người sai-kiến; vậy mà nói rằng: «muôn việc không ở người» thì ở ai? Huống chi ở vào thế-kỷ hai mươi này là cái thế-kỷ cạnh-tranh kịch-liệt; người hơn mà mình kém, mình bị thiệt thòi; người được mà mình thua, mình sẽ phải tiêu-diệt; vậy mà tự mình không biết lấy mình làm trọng, còn cái hi-vọng ở nương ông thánh, ông thần, con ma, con quỷ, lời tiên-tri, lẽ tiên-dịnh nào, không có gì làm đích-xác; không có gì đủ trong-cây; và lại mình đối với mình, mình không đủ trong-cây thì còn trong cây gì?

Đầu các nước bên Âu, Mỹ ngày nay, thần-học càng ngày càng thanh, hiện đã phứt-minh ra nhiều điều mới lạ, khoa-học thời-miền càng ngày càng thấy kỳ-kỳ, song đối với người ta là đá dùng hết sức người rồi, mới nghiên-cứu tới lẽ trời; nhờ có ở thần-lực, nhưng hàm việc gì đều có chứng cứ; xem xét đàng - c. chuyên-khoa; chứ có đâu như mấy bác «thầy vườn» của người mình, sách-vở đủ ở vào cái thế-giới cạnh-tranh bình thì giờ này mà còn chấp nê như thế, thì phỏng có tránh khỏi luật đạo-thải được chăng? Xưa ông Lý-Tố là danh-tướng nhà đường có nói rằng: «đúng thì một ngày giáp-tý, vua Võ thì thăng mà vua Trụ thì bại» xem một cái đó, đủ biết ngày lành ngày dữ đều chẳng nên tin. Và chúng, người ta càng mề-tín di-đoan hơn nhiều; thì càng bất-lạc tâm-thủ bất-nhiều; nhứt lòng tấn-thủ thì không thể sanh-tồn ở thế-giới cạnh-tranh này được. Ngày nay phong-hội đã đổi mới, mà quốc-dân đổi với con ma di-đoan hình như bày còn lại không dứt; dứt không ra; những sự di-đoan ấy có hay không, ta không dám chắc, nhưng ta như định không nên tin, để cho tâm-chi của ta vì đó mà lạnh-nguội đi.

Gần đây lục-châu ta lại nổi lên một cái phong-trào «đi âm phủ», cái phong-trào «đi âm phủ» tràn đi bao nhiêu; thì mấy anh thầy Tàu thủ-lợi bấy nhiêu. Thưa ôi! Sống không biết sống, chết không biết chết; cái sự mề-tín của người mình bám-bai làm thay! Tiên - nhơn dạy: «chưa biết sống, biết chết đến chết!» cũng là «đi với người chưa xong; đi với ma qui thế nào được!» Thiệt là đúng lắm!

Hội-đoan đến dân-tộc mình lập - quốc hơn bốn ngàn năm, mà chưa thoát ly trong vòng mề-tín di-đoan, còn bao nhiêu lệ quyên thì để cho khách, chủ chiếm-đoat, cái bệnh «Tàu» nó ăn sâu vào tim-phần người mình, thuốc nào mà chữa cho hết?

Nam-Kiên.

Tân-Xuân Kinh Hạ

Đầu xuân Xuân kinh Hạ...
Chúc mừng quý vị đông giàu sang
Non sông châu mặt đất muôn triệu
Vàng bạc đầy ruộng cả ruộng
Con cháu vinh vớ nhứt lộc cả
Ông bà vui sướng đặng bình an
Thương trường Vinh-Tân xin ghi nhớ
Chúc quý đây - nhà năm năm tam giáng.

NGUYỄN ĐỨC-NHUẬN
Directeur - Propriétaire
Bazet Moderne - 26, Place Gambetta
Bazet et Cie - 57, Rue Calmet
Atelier de Portraits
Saigon

Hội-đoan đến dân-tộc mình lập - quốc hơn bốn ngàn năm, mà chưa thoát ly trong vòng mề-tín di-đoan, còn bao nhiêu lệ quyên thì để cho khách, chủ chiếm-đoat, cái bệnh «Tàu» nó ăn sâu vào tim-phần người mình, thuốc nào mà chữa cho hết?

Một tin đáng mừng CHO HỘI BẮC-KY-ÁI-HỮU

Ngày 15 tháng giêng năm 1925, Hội-đồng trị sự của hội ta được quan Thống-độc Nam-kỳ Maurice Cognac cho đi An vào yết kiến ngài. Hội-đồng trị sự được tin ấy liền đem cả số sách vào để trình ngài. Đứng 10 giờ một khắc thì ngài cho vào hầu, ngài đối với Hội-đồng trị sự có một cái thỉnh trịch đặc biệt. Chẳng nói thời ai cũng biết rằng trước ngài đã có ở ngoài Bắc ta lâu năm, làm đến chức «Đông-Pháp học-chánh-tổng-trưởng», đã từng biết nhân vật đất Bắc, giang sơn đất Bắc, nay ngài vào làm Thống-độc Nam-kỳ lại gặp con em đất Bắc, vậy ngài có một cái cảm tình riêng đối với anh em người Bắc ta. Ngài có nói: «Trước khi ngài về ở quê-độc, người ông đã định làm một tòa nhà thật lớn ở khoảng đất trước làng ông Bà Trưng, đặt tên là «Nhà người An-nam» (La maison Annamite), để có chỗ cho anh em tam-kỳ hội hiệp trong khi bán các việc có lợi chung. Người Bắc vào đây đã có ba bốn ngàn người nữa vẫn chưa có chỗ hiệp tập cùng nhau để tổ tình thân ái, nay có hội «Ái-hữu» này mục đích xem ra thích hiệp với nhân tâm, vậy ta lấy làm

hân-đức biết Trương-quí-Như bên chúng hỏi gì nữa. Đông-Vinh cảm con ghi nhớ. Người cũng với ngài đi hôm trước khác. Còn người này khác. Trương-quí-Như cá kinh nói: Nếu không phải nó, sao còn kêu là Tô-hữu-Bạch.

SONG-MỸ KỲ-DUYÊN

(Tiếp theo)
Bạch công nói: Ngày nay ta vừa mới thấy, hoặc giả không xét thấu bề trong, để bữa sau mới người đến đâm tỵ, ta xét kỹ lại, thì biết ngay, chỉ có một điều này khó là Trương - lang ở đây, khu xử thế nào cho tiện.

Tiền-thor nói: Bất tài để ý thẹn vì người nào, chỉ lấy tài mạo su sanh công đđ.

Bạch-công nói: Tô-sanh tuy không tốt như ngọc, song so với Trương-lang cũng có phần hơn, con như luân đản tài, thì mấy bài thì của Trương-lang, làm cho ta rất khâm phục. Tô-sanh đầu giới thế nào, cũng chỉ bằng trên lời câu này thôi, ta còn chưa diện thì chưa biết chủ trương thế nào.

Đông-Vinh nói: Chuyện đó thì tôi không hỏi gì nữa. Đông-Vinh cảm con ghi nhớ. Người cũng với ngài đi hôm trước khác. Còn người này khác. Trương-quí-Như cá kinh nói: Nếu không phải nó, sao còn kêu là Tô-hữu-Bạch.

Đông-Vinh nói: Sáng ngày tương-công sang hội, sẽ biết rõ mới manh, xin tương-công lãnh cái danh thiệp này, đứng tôi đi mời Tô-tướng-công. Nói rồi để danh thiệp xuống đó mà đi.

Đông-Vinh nói: Chuyện đó thì tôi không hỏi gì nữa. Đông-Vinh cảm con ghi nhớ. Người cũng với ngài đi hôm trước khác. Còn người này khác. Trương-quí-Như cá kinh nói: Nếu không phải nó, sao còn kêu là Tô-hữu-Bạch.

Đông-Vinh nói: Sáng ngày tương-công sang hội, sẽ biết rõ mới manh, xin tương-công lãnh cái danh thiệp này, đứng tôi đi mời Tô-tướng-công. Nói rồi để danh thiệp xuống đó mà đi.

Đông-Vinh nói: Chuyện đó thì tôi không hỏi gì nữa. Đông-Vinh cảm con ghi nhớ. Người cũng với ngài đi hôm trước khác. Còn người này khác. Trương-quí-Như cá kinh nói: Nếu không phải nó, sao còn kêu là Tô-hữu-Bạch.

Đông-Vinh nói: Chuyện đó thì tôi không hỏi gì nữa. Đông-Vinh cảm con ghi nhớ. Người cũng với ngài đi hôm trước khác. Còn người này khác. Trương-quí-Như cá kinh nói: Nếu không phải nó, sao còn kêu là Tô-hữu-Bạch.

Đông-Vinh nói: Chuyện đó thì tôi không hỏi gì nữa. Đông-Vinh cảm con ghi nhớ. Người cũng với ngài đi hôm trước khác. Còn người này khác. Trương-quí-Như cá kinh nói: Nếu không phải nó, sao còn kêu là Tô-hữu-Bạch.

Đông-Vinh nói: Chuyện đó thì tôi không hỏi gì nữa. Đông-Vinh cảm con ghi nhớ. Người cũng với ngài đi hôm trước khác. Còn người này khác. Trương-quí-Như cá kinh nói: Nếu không phải nó, sao còn kêu là Tô-hữu-Bạch.

Đông-Vinh nói: Chuyện đó thì tôi không hỏi gì nữa. Đông-Vinh cảm con ghi nhớ. Người cũng với ngài đi hôm trước khác. Còn người này khác. Trương-quí-Như cá kinh nói: Nếu không phải nó, sao còn kêu là Tô-hữu-Bạch.

TẠI HIỆU "NHÀ ĐỒ"
(Tiệm ngành của hiệu «CHUYÊN» (Hanoi) ở 101 101
72, Boulevard Bonnard. - SAIGON (gần Chợ Mới)
Chợ-tôn muốn chưng phòng khách và phòng ngủ cho bầu lộng, nên mua một tấm-khảm (tapis) đẹp bằng cốt xo (joso retors) của một nhà thợ-nghệ lớn ta chế ra, rỗng bằng nguyên-liệu và tay thợ Annam.
HÃY ĐO NƠI HIỆU "CHUYÊN THUY"
Lại còn đủ thứ đồ kiểu khảm về màu sắc đẹp, tùy ý chưng-trai lựa chọn. Hiệ này cũng có chế ra thứ vải đồ may nhộng, khổ rộng, 2m 20, vớ cho bề cao giường nằm, Nam-kỳ ta gọi là «Vải nhộng Chuyên-Thuy» danh tiếng lấy lừng hơn 8 năm rồi.

VĂN NỮ-GIỚI
Thơ gửi thăm mẹ
Sông Hương thăm nổi bình sa,
Nghĩ còn rở của là nhà đã lâu.
Thôi đưa ngay tống lần thân.
Hàng dương thân thoát đã bao sang xuân.
Đôi trong mây bạc sa gần.
Nhớ câu giá tiết từ thân ngậm ngùi.
Xỉ ta cách trở xa xôi.
Nào sương đất khách là hồi bốn sương.
Trước sau vắng vẻ nhà hương.
Thần hồn chầm chực lệ thường có ai.
Thôi đưa thì phần hôm mai,
Còn chưa chừa chút đến hồi núi sông.
Là xuân tác có đau lòng.
Ngọt bài âm lạnh để hồng kiếp sau.
Nỗi niềm tưởng đến càng đau.
Nỗi niềm tưởng đến càng đau.
Mười chơ đời gọi thừa hoan.
Lên cơn phũ phàng hồn hồn trọn bề.
Một mình hôm sớm phòng hương,
Núi huân chưa để đi về cho nắng.
Lòng thương cái láng không ngừng.
Chấp hương của nhỏ lời rằng máu từ.
Chân như bụi, là tấm thơ.
Tâm tình cốt nhục bao giờ cho phải.
Khương cương hay chữ hóa bụi,
Chữ cho vớ nợ nước đứ thiên niên.
Hồng-Nương.

TRƯỜNG RẰNG
QUAN LƯƠNG VÀ CỎA ĐỎ
Đường Chu-sinh-Laubat
Số 15
Nhờ rằng một cách rất êm ái,
Trường-răng bằng sành và răng vàng.

Đông-Vinh nói: Chuyện đó thì tôi không hỏi gì nữa. Đông-Vinh cảm con ghi nhớ. Người cũng với ngài đi hôm trước khác. Còn người này khác. Trương-quí-Như cá kinh nói: Nếu không phải nó, sao còn kêu là Tô-hữu-Bạch.

Đông-Vinh nói: Chuyện đó thì tôi không hỏi gì nữa. Đông-Vinh cảm con ghi nhớ. Người cũng với ngài đi hôm trước khác. Còn người này khác. Trương-quí-Như cá kinh nói: Nếu không phải nó, sao còn kêu là Tô-hữu-Bạch.

Đông-Vinh nói: Chuyện đó thì tôi không hỏi gì nữa. Đông-Vinh cảm con ghi nhớ. Người cũng với ngài đi hôm trước khác. Còn người này khác. Trương-quí-Như cá kinh nói: Nếu không phải nó, sao còn kêu là Tô-hữu-Bạch.

