

* HỘI NHÀ MÁY XAY LÚA VIỆN-DÓNG *

(Rizeries d'Extreme-Orient)

HỘI NẤT DANH VỐN HÙN 25 TRIỆU QUAN TIỀN LANGSA DẤU DÓNG TẤT SỐ
Ở TẠI SAIGON, ĐƯỜNG BELGIQUE, MÓN BÀI SỐ 15.— NHÀ MÁY XAY VÀ KHO TRÙ Ở TẠI CHOLON

CÓ PHÒNG VIỆC RIÊNG LO VỀ CHUYÊN LÚA

MUA LÚA VÀ LÀNH BẢN LÚA — GIÚM TIỀN LÚA VÀ THẾ LÚA — LÀNH LÚA GỎI KHO
TRƯỚC KHI BÁN LÚA xin hỏi bồn hiệu; nếu vị diễn-chủ nào mâu di không đồng thi viết thư cho bồn hiệu sẽ đến viếng mà bán luận.— MUỐN HỎI CHI THỦ BỒN HIỆU
SẢN LONG CẤT NGHĨA CHO HẾT. ☺
CÓ ĐẶT HÀNG NGÁNH TẠI CÀN THƠ và có lập chánh mua lúa nơi các chỗ thị-tứ.

Phòng việc: ở tại đường Belgique, món bài số 15 ☺

và sang-trọng bằng. Nhưng vây mà, Thảo còn chưa toại chí. Nghe dân Đông-Ngô có Nhị-Kiều (Đại Kiều v.v Tôn-bà-Tôn-Sách, Tiểu-Kiều v.v Chân-Dụ) là tay-quốc-sắc thiên-hương, dung-nhan tuyệt-thể thì dem lòng vong-trưởng êm ấp Đông-Tước-Dài, hưng binh phật Giang-Dông quyết bát cho dặng Nhị-Kiều dem vè để dù mà vui lúc tuổi già.

Tè ra vì sự hi-vọng dò mà hại mấy chục muôn mạng sanh-linh bỏ thay nơi trán Xích-Bích; chết vì chờ hưu của Không-Minh. Kế họ bất thành, chỉ binh-sanh Thảo chưa dặng toại, khác nào nản binh về!

Chẳng hay ngày nay Tao-Thảo đặt lại phương nào? Đông-Tước-Dài còn đứng sỗ-sỗ bến Trung-Hue hay là đã dập tắt rồi? Sao Tao-Thảo không sống đời mà hưởng sự thanh-nhàn khoái-lạc trên Dải dò ???

Kết luận thì đầu cho ai có tài kinh-thiên vĩ-dị, oanh-oanh liệt-liệt thi mấy di-nhà thi cũng giỏi trong một lú mà thôi chửi trách cũng không khỏi cái kiếp Phù-Sanh; hè cãi vông của con quí Võ-Thường dura ra Lèo cù thi giật hết nợ trần, phùi ròi sự thế, nhưng đều vinh-hoa phú-quí trên trái Địa-Cầu này thay đều bỏ hết.

Thì thi việc giàn sang, quyền cao lòc cả trên cõi tạm này là vật hư không ta chẳng nên ham muốn cho làm. Ta cũng như kẻ ăn gõi, năm nhú không chắc ngày nào di ô.

(Nói thỉ nói vậy, chứng nào tôi đâu hay dò, trời kêu ai nấy dạ, chứ ta cũng phải lo bờ-thê sanh-nhai dặng bao toàn-thể-tử chứ không phải sỹ chết mà không thêm kiêm công ăn việc làm dè ngời khoanh tay rẽ mà chún nghèo đói).

Bởi đó nên đời xưa những hực Thành-hiên lục cõi sah-tiền trên dương-thể thường kiểm dều làm iech cho đời nên đến lúc chết rồi mà danh còn lưu hau thế ngàn năm chẳng muối.

Rachgia — Thôn-Phu
Dông-Châu

NGUYỄN-PHÚ-HẠNH
• HOÀNH-SƠN DẶNG-QUANG-BẨY
Hà-trù BỬU-BÌNH

Luận so ba hạng người ấy là người có học-thiure mà cùi chí làm vây, rồi lại ý minh loà let hon người, may được chiếm một hai cái địa-vị hay ròi cùi tiếng mắng rằng: « Lúu ngon kín bảy ngõ kia, sao không thức dậy mà nắm đầy doan-thè », Ôi ! Đây doan-thè ở đâu mà nắm bay giờ.

Một đám người có học-thiure còn chưa có doan-thè dũng-lâm, bảo sao đám kia không biết thương nói giống-không biết lo Ich-leinh, nở cho dòi dũng-lâm dày tương-ai phát-phor theo ngôn giờ mà tan-tanh, Vịt minh không rõi lại trở rày người sao chàng tưống, có phải thiệt thời cho phản người chàng?

Tè-nge Langsa có câu: « Il faut apprendre à obéir pour savoir commander ». Nghĩa là phải tập vung lúi húi biết cách sai khien người. Lèi mấy ông nói ra mà mấy ông còn không vang theo dặng, bảo ai vang theo bay giờ?

Hay ý mấy ông tinh như vậy: « Fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais ». Nghĩa là phải làm theo lời tôi nói, chứ đừng làm theo việe của tôi làm, như lời các người đã sai-cùi của mình nói dè chúa minh vầy.

Nói ngay át cũng mich lóng nhiều ông nhưng chẳng lè ai giàn rời kiêm thế mắng lại chúng tôi, bởi vì: « Biết lòi mà chia lòi là trung-phu quán-tử, biết lòi mà kiêm thế chúa lòi là dâu thất-phu » (lời của Hốt-tát-Liệt).

NGUYỄN-PHÚ-HẠNH
• HOÀNH-SƠN DẶNG-QUANG-BẨY
Hà-trù BỬU-BÌNH

NHÂN DÀM

THUỐC TRƯỜNG SANH

Một ông vua nước Tàu muốn trường sanh bắt tết. Có người đem một chén thuốc nói là trường sanh. Ông quan liền bưng lấy chén thuốc, uống sạch tròn. Vua bắt tội day chém. Ông quan liền nói chén lúi kẽ trên lè đường. Ngài bèn chửi vè Nhà-thuong-xá.

Ngài mèo mò lòi « ăn-kết », hỏi tên súp-phor Trần-văn-Thạch, coi mày xe-hơi bộ-hành số 1051 thì khai rằng: « Tôi ở Cholon, đia ra Longhah, khai di đến Longhah lúi 4 giờ 45 thì tôi gặp một cái xe-hoi di giangs đường. Tôi muốn tránh cái xe-hoi đang chạy qua, nên tôi bê bánh xe di qua tay trái. Trong lúc tôi bê bánh xe trả lại tay mặt thì tôi thấy có năm sáu đứa nhỏ đang giangs trên đường. Bóng chót có hai đứa trong bọn muốn chạy qua đường cái, nhưng một đứa chạy ra liền đánh cái xe-hoi của tôi và té ngã vào lè đường. Vì xe tôi cho chạy chay ra, Hằng-thuc-

và dám lèi trên ngực tôi. Linh-tuần-thanh chạy đến, bắt tên Thi đòn về bót, còn tên Cu thì chửi vào Nhà-thuong, trong giays lát thì nó tắc hơi. Vụ này chưa xá.

Có hai người thợ, khe vừa nghe có hơ rồng động thi nhảy dài xuống, nên bị hinh không nặng lám. Còn hai người kia không kịp nhảy xuống nên bị vùi dập, trong dòng nhà sập dò ! Người già nhà dà lấy gạch di gần hét, còn cái súng nhà bà hồn người thợ dang lo giò, bông chút chung trường hìn ngã xuống.

Có hai người thợ, khe vừa nghe có hơ rồng động thi nhảy dài xuống, nên bị hinh không nặng lám. Còn hai người kia không kịp nhảy xuống nên bị vùi dập, trong dòng nhà sập dò ! Người già nhà dà lấy gạch di gần hét, còn cái súng nhà bà hồn người thợ dang lo giò, bông chút chung trường hìn ngã xuống.

Cholone, Hòn 29 Aout cũng mời xây ra một lú rú-ro xe-hoi ở đường Saigon q'l Myho, gần sô Võ-tuyễn-diên Phú-tho.

Có một cái xe-hoi chở bô-hành di xuống Myho, chở bô-hành ráng dò, lán cho tên phu súp-phor phải nhường chỗ cho bô-hành và ra ngồi trên vè xe, coi thế không đồng vóng.

Xe di đến Phú-tho thi nghe dặng sau, có tiếng kêu của một cái xe-hai muôn chay truite, nên cái xe-hoi hành di mới tránh qua một lèn. Nhưng tên súp-phor bê hành ráng le làm cho xe phải dưng một dò dưng dảng. Từ thi tên phu súp-phor liền tè nhau xúng vè ngồi chờ dưng vóng. Lai rùi thay, cái xe sút lại ráng dò chay đi, — vì cái xe kia đã quí khôi rồi, — thi tên phu súp-phor dò hì xe can chép lòi.

Chở đến nhà xát, Nhà-thuong-khanh xét từ thi nói rằng là phòi dà rách nát.

Giá BẠC

Kho Nhà-nhà	8.175
Nguồn-hàng Đồng-Pháp	8.75
Nguồn-hàng Hongkong	
Shanghai	8.75
Nguồn-hàng Chartered	8.75
Sté de Gérance de la Caisse que Industrielle de Chine	8.75

GIÀ LÚA

Lúa chở dến nhà-máy Cholon (tỷ
bao) mỗi tạ 100 kilo.

Vinhlong..... 5 \$ 55 tđi 5 \$ 65
Gecong..... 5 75 * 5 85
Brixau..... 5 75 * 5 85
Baileu..... 5 85 * 5 95

Giá thường huc
trung..... 5 10 * 5 20

Trường tur

Ông Nguyễn-phan-Long, Hải-dong-quan-hat mới đồng Nhà-nhà cho phép lập một cái Nhà-trường tur ở đường Legrand de la Lirage (Saigon). Số học-sanh ở trong không dung qua 250 người.

Trường Collège Myho

Quan-Diép-hoc trường Collège Myho cho hàng kỳ khai-trường tối đây không có lớp chung-hoc nam đầu & tai đó.

Thi vào trường nữ Sư-phạm bồn-quâc

Một cuộc-thi tuyển lú nữ học-sanh vào trường Nữ-sư-pham số 10 ra ngày 21 September 1923 ở Nữ-Học-dường Salogn.

Máy cùi xin ứng-cử phải có bằng cấp sơ-học (Certificat d'études primaires) và phải

Ngày chưa nhứt buổi sám mai từ tám giờ đến mười một giờ, buổi chiều, từ ba giờ đến năm giờ thi thư-viện có mỗ cửa.

At 10h long tối cho Hội sách, Nhị-pham-hay là Tap-chi thi hội rất vui lòng mà quan nghinh và cảm ơn lâm.

Đội cũng nhận những sách quốc-đại mà hợp với mục-đich của Hội.

Máy vị cùi cho sách nhiều thi tên sẽ đăng ghi vào một tấm bản treo nơi phòng đọc sách.

Một tần bl-kjeh & chọn già-dinh

SAIGON. — Hôm 31 đây, lối mươi

một giờ rưỡi trưa, tên Dặng-văn-Thi thi tên Nguyễn-văn-Cu kêu là Hiền, buôn hàn ở ngoài chợ, đánh con cua và là Dặng-v. Từ một cách dừ dám vì nó không coi chúng chém bắt bùy ra để bùn, lại chạy di chơi giòn ; tên Thi thấy con bò đánh thi nòng giòn, bén rây tên Cu (là cháu của va). Tên Cu nòi lại rút lấy cái đòn cầm mà đập cùi nó một hồi ; cùi nó cũng giòn lamy m t cây đòn cầm dặng thủ thế.

Lúc đó tên Cu rúi trong túi một con dao mà dám nhầm tay trái của tên Thi. Mì tên Thi giật dảng con dao và dám lèi trên ngực tên Cu. Linh-tuần-thanh chạy đến, bắt tên Thi đòn về bót, còn tên Cu thì chửi vào Nhà-thuong, trong giays lát thì nó tắc hơi. Vụ này chưa xá.

Nhà sập

Hôm 31 đây, lối ba giờ rưỡi chiều mây cũng nhú ở đường Borese, từ số 98 đến 1012, đang giòi bị sập xuống. Nguyễn nay cũng nhú mây của hòi « Société Immobilière » cùi dà lún năm ròi, nên không dặng chát chán. May người già nhà dà lấy gạch di gần hét, còn cái súng nhà bà hồn người thợ dang lo giò, bông chút chung trường hìn ngã xuống.

Có hai người thợ, khe vừa nghe có hơ rồng động thi nhảy dài xuống, nên bị hinh không nặng lám. Còn hai người kia không kịp nhảy xuống nên bị vùi dập, trong dòng nhà sập dò ! Người già nhà dà lấy gạch di gần hét, còn cái súng nhà bà hồn người thợ dang lo giò, bông chút chung trường hìn ngã xuống.

Cholone, Hòn 29 Aout cũng mời xây ra một lú rú-ro xe-hoi ở đường Saigon q'l Myho, gần sô Võ-tuyễn-diên Phú-tho.

Có một cái xe-hoi chở bô-hành di xuống Myho, chở bô-hành ráng dò, lán cho tên phu súp-phor phải nhường chỗ cho bô-hành và ra ngồi trên vè xe, coi thế không đồng vóng.

Xe di đến Phú-tho thi nghe dặng sau, có tiếng kêu của một cái xe-hai muôn chay truite, nên cái xe-hoi hành di mới tránh qua một lèn. Nhưng tên súp-phor bê hành ráng le làm cho xe phải dưng một dò dưng dảng. Từ thi tên phu súp-phor liền tè nhau xúng vè ngồi chờ dưng vóng. Lai rùi thay, cái xe sút lại ráng dò chay đi, — vì cái xe kia đã quí khôi rồi, — thi tên phu súp-phor dò hì xe can chép lòi.

Chở đến nhà xát, Nhà-thuong-khanh xét từ thi nói rằng là phòi dà rách nát.

Giá LÚA

Ở Saigon sê có một cái thư-viện cho máy tre em và máy người thiếu-niên.

Ngày chưa nhứt 16 September 1923, tầm giờ ban mai, cái Thư-viện của Hội Ngoại-giao Hộ-học sê mở ra, ở đường Blanesub với đường Mare-Pourpe.

Trong lúc đầu, sách không dặng đem về nhà coi, đọc tại Thư-viện mà thôi. Nhưng hối tinh chung qua tháng Janvier 1924 thi sê cho mượn sách đem về nhà.

Máy tre em và máy người thiếu-niên muốn coi sách thi xin biên tên mình vào hối. Một năm đóng sáu cái bac. Hết gởi xin vào hối trong lúm ngày thi dặng giấy của hòi trả lời và có ghi theo cái tên hòi-viên. Năm kề theo năm học (1923-1924) từ ngày 15 September 1923 tới 15 September 1924.

Hết hòi hoc người thi chung có an com tại trường.

HỌC THI LÀNH BẰNG CẤP TỐT NGHỆP

(Diplôme de fin d'études complémentaires).

Vì muốn cho vừa lòng nhiều vị đã gửi thư đến hỏi, nên ông Nguyễn-phan-Long thi mờ thêm một lớp riêng bằng lớp chung học-nam thư tú trưởng bón-quâc, đang dạy học-trò thi lanh-hàng cấp tốt nghiệp.

Sẽ tăng coi chúng túc cùi khuyết diệu và khoa-nâo, dàn-ján cùi day them khoa-dò cho hòi dò đặng lanh-phat.

Bồi phái dàn-cái công-lao cho chư-vi giáo-sir day lớp này, sô lòn phái rất nhiều, nên lòi là cung-nam chuc-he-trò thi mới mòi lớp này mà dà, và già tiền an hòi mới trò dà nhưt định mòi một tháng là 30 \$.

Giày thi phải gửi trước ngày 5 September 1923, cho Monsieur NGUYỄN-PHAN-LONG, 200 Boulevard de la Somme, No 290 SAIGON.

Sách-và giày, viết, mực, văn-văn, thi phần học-trò chịu lify.

Học-trò không cùi may y-phot kieu riêng, cùi phai may hòi bộ Langsa bằng vải bô trắng, dặng bón khi di dạo ngày chúa-nhựt và ngày Lé.

Quán áo hàn thường thi phải may cho đê dặng hòi dòi it mòi mòi tuân hòi kỵ.

Mỗi trò phái sô mòi cùi thao-mùi, hòi cùi khon lông-lau, hòi một cùi chan-tum, hòi cùi gõi, mòi cùi mèu, mòi cùi ném (draps),

Dùng ngày 15 September 1923 mới khai truong.

Ngày nay cho đến hòi dòi, sô mòi mòi tuân hòi, dặng ái ngại chí hết, hòi đến tại hòi Ông BOY LANDRY mòn bài số 17 đường P'd Bonnard, bén hóng rap hòi tay thi chư-tôn sê thấy hòi có trù nòi là rưng chác dòi thứ, dò già vi và thuốc diệu hiệu Jon.

Nếu chư tôn không có dịp đến vien hòi chúng túc thi xin viết thư, hoặc chư túc hay là chư quèc-ngữ cùi dặng mà xin cuon ca-la-tò cùi kẽ các món hàng-hoa và già cùi hòi hòi.

Chư quí vị muốn vè xin gởi lính chup dèn hoặc viết thư hòi, tiêm này sẽ gởi cho một tò cáo-bach có biên rõ thước tát giá cùi và cùi nghĩa phân minh.

TRẠM NẤM KHÔNG PHAI

NHÀ HOA CHƠN DUNG

NGUYỄN-DỨC-NHUẬN

Số 73, Boulevard de la Somme

(NGANG GẦM XE LÚA GIỮA CÙI CÙ)

SAIGON



TAN TAN HIÉP THÀNH

Nhân hiệu có sẵn chúng tại Tòa

Ở tại đường Viênot số 40 ngay chợ Saigon mới,

HUY NHANH-VĂN-NHUNG, kinh-nghiệp.



Làm và bán đồ nát trang theo kiểu kiêm thời, làm dã man mà lại kheo, lại có làm ở ăn trầu có chung bằng đồng xi ni-kén (Nickel), qui-khách & Lục-châu nếu cần dùng dồ làm tại tiệm tôi, xin viết thư thương nghị.

Đồ làm rồi sẽ gửi lập tức Contre-Remboursement, nghĩa là đem tiền đến đóng cho nhà thợ mà lấy đồ.

HUY NHANH-VĂN-NHUNG, cẩn bạch.

HÀNG NHÀ LÀM RA : GIÁ BÁN THIẾT RẺ

TANG-KHANH-LONG chung tôi mới lập thêm một hàng tại Hanoi số nhà 152 đường Coton, chỉ chuyên chế các thứ hàng kẽ ra sau đây:

Nón Casque trắng-vàng-sâm, dù kiều; Giày tây, giày họ An-nam, giày Nhựt-bản.

Chiếc trai salon, và cầu thang; tapis chui chén; rương và valises bằng da.

Ghế sôcô, ghế Thonet « chaises ».

Đồng kim tròn, và cầm, dù kiều; hàng lắc: xuyên, lanh, the, lụa, vải may mùng, dù thêu, dentelles, ba-ton (canes).

Nón nỉ « feutres » mua tại bên tây. Vá khác các thứ con dấu bằng đồng, bằng da, Cầm-Thạch vân ván.

Nhà quái khách mướn mua thử giá vé bài, sẽ có lời nhiều thời xin đổi gót ngay lại tiệm Tang-khanh-Long số nhà 10 đường Calinat và tiệm nhánh Đồng-nam-Bắc số 90 đường Bonnard; giá cả chúng tôi xin tình theo như ở Hanoi.

Nay kính mời

TANG-KHANH-LONG
HANOI.—SAIGON.

HOTEL D'ANNAM
NAM-VIỆT KHÁCH-LẦU

R. 72 & 80, BOULEVARD CHARRIER, 10, QUAI LE MYRE DE VILERS
Đường Kinh-lắp, đường Carabelli và đường mè-song
Le Myre de Vilars, SAIGON

HUYNH-HUÈ-KÝ, Chủ tiệm

Kinh cung Qui-khách rõ, tôi dọn một tiệm ngũ hiện là HOTEL d'ANNAM (Nam-Việt Khách-Lầu) phòng rộng mát và sạch sẽ lâm, cũng có dọn phòng & tàng dưới đất để ean tiện Qui-khách, xin Qui-khách thửa dịp di Saigon đến tiệm tôi mà nghĩ láy lâm thông thả lâm.

Lại tôi mới mở thêm một giải phòng ngành rất mát mẻ tại đường mè-song Le Myre de Vilars, lối trước ga xe lửa nhỏ, nhà số 10 Saigon

HUYNH-HUÈ-KÝ, Cẩn khai.

HÀNG CHÁNH BỀN HUÈ-KÝ HIỆU

ASSOCIATED OIL COMPANY OF CALIFORNIA E. U. A.

Hàng: Associated Oil Company Incorporated Ltd. làm đại lý toàn cõi Đông-Pháp.
đường Leclercle mõa hõi số 34 Saigon.

Danh dâp thép đỗ: Associated Saigon. — Đầu thép mõa số 62.

Dai-ly ở các tỉnh

Cholon.—Lương-Truong-Ký, Boeléa.—Bog-Hoa.—Công-Đức.—Quán-Đức-Xuân
9 Avenue Jaccard.—Tôn-Nan.—Quán-Đức-Lợi.—Lê-Quang-Điền.—Thái-Vương
Bến.—Akim-Lyon.—Số-Đông.—Công-Xuân.—Cao-Điền.—Trần-Nguyễn-Ký
Viết-Tuồng.—Tuléa.—Đông-Tuồng.—Hoàn-Mai.—Công-Phát
Nhật-Trang.—Rap-Ou.—Sedee.—Đông-Sanh.—Minh-hoa.—Muadon
Phnom-Penh.—Chu-Seng-Heng.—Sot-Trang.—Huă-Viat.—Hoeng.—Mỹ-Lai.—Đường

Danh hiệu: "CUP" kêu là "BROG", — Thuring Lão-hạng
Danh hiệu: "CUP" kêu là "TASSE", — Tất nhút-hạng
Danh hiệu: "GLCCH" kêu là "HORLOGE", — Tất bực nhút

THIẾT-NHGIỆP-XƯƠNG

F. NAM & L. LUC FRÈRES
đường Pellerin mõa bài số 132, 144
SAIGON

Bản hiện chuyên việc tu bô máy
viết, tú-sát dù kiều.

Bản sít-bóng và các thứ kim khí rất
hút.

Sử dụng và dù các thứ khí giài.

CHUYÊN NGHIỆP.—Mái dao lõm
nhô, mái kén, dao cao ván ván, dùng
máy điện thi mái thật hén. — Soudure
Autogène.

Rèn các đồ phu-tung theo kiểu
võ-tam thường và dùng chửi.

RÈN GIƯỜNG SẮT
VÀ ĐỒ DÙNG NGOÀI HUÈ-VIEN

LÀM ĐỒ BẰNG SẮT

Cửa và rào sắt, cửa ngõ rào sắt dù
kiều để rào mõa.

Làm kiều hoa-mỹ và kiều thường.

Ông khóa và chìa khóa thiết chế.

Có làm đồ thám-lôi (pneumotrope)
chế tạo và sửa máy móc xe-hơi, xe
máy hơi.

Làm đồ gõi di Lực-tinh.

Công việc làm kĩ-lưỡng mà giá rẻ.

TIỆM DỒNG XE

Sửa xe và bán đồ phụ tùng

đường Luro mõa bài 99 và 101

(Đất-hồ) Saigon

Trần-văn-Hồ, chủ tiệm

Kinh cung Lực-châu qui-khách dâng
rõ: Tiệm tôi có dồng đồ kiều xe như
lò xe mui, xe húi-hình, xe kiều, xe
kéo và cũng có hòn các thứ xe cù sisa
lò kiều-chân; có hòn đèn xe dù kiều,
hòn xe cao-su lông cây già, tị hòn
thỵ chòi lòi, cao-su đặt để thay trong
bánh, kiều đèn tay, dù hòn kẽ xe đúc
chiếc và xe song mõa bằng da tay mõa
rất khéo và chắc, có hòn yên với,
chuồng đập hai tìn, bình đê tháp
đen kẽi dâ theo xe. Son xe.— và sưa
xe.

Có xin qui-khách có diph đến Đất-hồ
xinh ghê lai tiệm tôi một khi trước
coi công-euc của tôi làm, san cõ cần
dùng mói chi da thiều mua giúp làm
ngõi, thi tôi rất cảm ơn họ cõ. Còn
chir qui-khách ở xa muốn gửi thư
hỏi thăm mói chí cũng giả cõ tôi sẵn
tặng bùa dâp.

Chủ-nhơn cẩn khai,

Chủ-nhơn
NGUYỄN-TRUNG-CHÁNH
Làng Bình-Quới

KY-NGUYỄN

IMPRIMERIE DU CENTRE
Louis MINH

76, Boulevard Bonnard, Saigon, 76.

NHÀ IN « IMPRIMERIE DU CENTRE »

CÓ DÙ CÁC THỦ THUẬT

TÂY, QUỐC-NGŨ, ANNAM LỚN NHỎ ĐỀU CÓ

ĐÃ IN MÀU MÀ GIẢ LẠI RẺ

TẠI ĐÂY CÓ ĐÓNG SÁCH DÙ KIỀU VÀ BẢN GIẤY

LỜI RAO

Vì đã đến kỳ rã công-ly « Hôtel du Mékong khélà Cát-long-giang Khâch-sa » là một cái nhà hàng-bán rượu lè và phòng-ngủ ở tại gốc đường d'Espagne và Roland Garros tại chy chánh Saigon, cho nên trong Công-ty định bán nhà buôn ấy.

Vậy ní có muôn mua nhà buôn ấy, xin mau mau đến mà thương-nghi, kẽ từ ngày nay cho đến ngày 31 Août 1923.

Luong-van-Thân & Cie

Lời rao cẩn kíp

M. Nguyen-van-Giaip. Thor sửa máy và đồng-hồ ở đường Amiral Ducret Saigon số 21, nhom xí cõi việc phái về Bắc-ký nén có với các mõa dù sau nõy cho bón-hóe cõi rao giüm, ai là nguyên chủ thi xin mời đến.

1 cái đồng-hồ để hồn, kiển xanh, bằng nickel.

1 cái đồng-hồ trái-quít bằng vàng số 611.600.

1 cái đồng-hồ deo tay bằng vàng số 5172

1 cái đồng-hồ trái-quít nickel hiệu Ros

1 cái đồng-hồ sắt.

NAM-HOA-PHAT

SELLERIE HAIRACHEMENT

N° 150, Rue d'Eugene — SAIGON

Tiệm này của người Annam, có may đồ bắt kẽ ngựa, da tay, da dù, dù thû, lòi muối may nệm cho xe hoi, xe ngựa, xe kéo, và vò xe hoi bằng mây dẽ khí, (Vulcanisation) y theo lòi giao, bê chõ cù và lõi khung rõ hơn các tiệm khác.

Qui-khách trong lòi chau có muôn mua bay là hòi viেt chi xin mõi dẽn tiệm tôi thi thương-nghi, hay là viết thư thi tôi sản lồng hòi am lèp tuc.

Tóm lài thư Nam-ký làm trong tiệm này.

Chủ nhân Linh-dôn.
Pham-van-Ngo.

KY-NGUYỄN
SỞ LÀM BỒNG HOA LÀNG CIMENT
VÀ THIAC-CAO

Ở trivie gare xe lửa Xóm-dùi đường Route Basse số 6 Cholon.

Kinh cung Qui-ông động hay, thi cõi lòi một bô lòi hòn ngói, lòi dù, dù thû, lòi muối may nệm cho xe hoi, xe ngựa, xe kéo, và vò xe hoi bằng mây dẽ khí, (Vulcanisation) y theo lòi giao, bê chõ cù và lõi khung rõ hơn các tiệm khác.

Qui-khách trong lòi chau có

muôn mua bay là hòi viéet chi xin

mõi dẽn tiệm tôi thi thương-nghi, hay là

viết thư thi tôi sản lồng hòi am lèp tuc.

Tóm lài thư Nam-ký làm trong

tiệm này.

Chủ-tri các chứng-ké ra sau nõy:

1. Đường kinh hoa-trò, hoa-suc,

hoặc sút, hoặc nhiều;

2. Bạch-dài, Bạch-dâm, ra hoa

không dít;

3. Đường-kinh hoa-vàng dít, hoặc

den-hát;

4. Khi huyêt đều hìn, đường-kinh

không có;

5. Hoa-đường kinh ra nhiều quâ,

nhi muôn lõi băng;

6. Đường-kinh di nghịch, sah ra

thu-huyêt, trong huyêt thi da;

7. Thủ-thể chảng-yen, xây-xâm

mặt mây, ăn-tống không tiêu;

8. Đầu lung, mõi cắn, vàng-mét,

gõi mõi;

9. Thai-dông chảng-yen, trong huyêt

dau-huoi;

10. Đề-rõi, ứ-huyêt mà dan, hoặc

lõi-nhao không ra;

Các vè-sé: Mỗi ngày phải uống 1

hòn-nhau nước trà.

Còn đam-hà thi phải dùng nước dài con mít mà uống với

thu-huyêt.

Giá: Các đồ sống-sít, lanh-léo,

công-đông, quang-cổ, tài

hàng-bát, hàng-Tai, hàng-Tam, hàng-may y phap

Annam

Công-công bón đùi thu-huyêt của tiem

Nhi-thien-Duong Cholon.

Từng trên lõi rõ cho mún

Phòng-ngô.

Tiệm này buôn bón chiec chün và

áp-rõr từ lõi; già-ni hem các noi.

Xin-dòng-bang quang-cổ, tài

hết-lòng dài-en.

Nay kính mời

Mỗi hộp 2 hòn giá là 1500

Chủ-nhơn: Ha-phuoc-Sanh.

NHI-THIEN-DUONG

38, rue de Canton, Cholon

SÀM NHUNG BỒI NGUỒN VỀ
SANH HUỐN

TIỂC BỒ NGUỒN DƯƠNG GIA SÀM NHUNG

Thuốc-huân nõy là một phương-thuộc

của Tiên-Thanh để lại quân-thần là vũ-chế

