

Đông-Pháp Thờ'i-Báo

ABONNEMENTS

Indochine | Union postale
Un an. 8500 | Un an. 10500
Six mois 5.00 | Six mois 6.00

Annonces Légales
050 la ligne de 8 points sur justification de 9 cierres quelle que soit la page.

Annonces Commerciales
On traite à l'ordre

NĂM THỨ NHƯỢT SỐ 29

NGÀY THỨ TƯ

18 JUILLET 1923

Tổng-lý kiêm Chủ-bút:
NGUYỄN-KIM-DINH

LE COURRIER INDOCHINOIS

報時法東

MỘI TUẦN XUẤT BẢN 2 LẦN
NGÀY THỨ HAI, THỨ TƯ, THỨ SÁU

BÁO QUÁN

DEPOT LEGAL
INDOCHINE
Nº 1207

GIÁ BÁN

Dông-Pháp | Ngoại-Qúc
Một năm. 8500 | Một năm. 10500
Nhà năm 5.00 | Sáu tháng 6.00

Mua báo phái
trả tiền trước
Thứ và Mandaile gởi cho
M. Nguyễn-Kim-Dinh.

Lưu báo về việc buôn bán hay là
việc tư vấn thương nghiệp trực

LÀM THẾ NÀO CHO CON NHÀ NGHÈO HỌC DÀNG

Tuy-điều có câu rằng: « Cỏ tiếng mà không có miếng ». Thế thường hay đem cỏ ấy mà vi cho người. Nay tôi lại dưng cỏ ấy mà vi cho xú; xú nào ? Thiệt là xú Nam-kỳ ta dày vậy. Xú Nam-kỳ ta có tiếng một xú giàu đã dồn rye hấy lâu nay. Mả bấy lâu nay chúng ta cùnghuân quân trong xú ta, thi thấy ruộng lớn lúa nhiều, dàn đồng cảnh đẹp, thi cũng tưởng là xú minh giàu.

Đến ngày nay dân-tộc ta đã dặng cỏ người học-thực nghe rộng thấy xa, và lich-duyet thi tình rồi mới biết xú minh dân còn phần nhiều nghèo lâm. Dân số Nam-kỳ gần bốn triệu người, mà phòng tinh số giàu bao muôn giàu bao ngán, và dù chi tiêu thi chung ba muôn người là nhiều, còn lại hai trăm chín mươi mấy muôn người thi nghèo khổ că. Hè nghèo thi cợc, thi làm công chuyễn cả ngày không ngờ còn làm thám công việc tối ban đêm, phải lo toan mà dập dỗi với tháng ngày, cái để chờ thán cái nuôi lỗ miếng, thi đã đánh. Thương thay cho trẻ bé, lú bảy tám tuổi cho đến mười hai mươi ba tuổi, đứa thi ở truồng, đứa có hận áo, đứa thi xách nước, đứa lúi giũ em, đứa thi chùm-nhum ngoài bụi mà chơi, đứa mặc giùm trâu bò cho người khác. Nhưng hàng tré bé tài dương nói đây, xóm nào cũng cỏ, lág nào cũng cỏ, xú nào cũng cỏ, cỏ khắp xú Nam-kỳ, ông nào có dạ nhiệt-thanh, hảy lưu-tâm đến mà coi, ước như số một trám, cò di học chung mươi, còn ở nhà chịu đốt hết chín chục !

Con tré của nhà nghèo không thể nào mà đi học dặng thi chắc rồi, mà không đi học trưởng thi đốt chữ nghĩa, chờ cách ở ăn cùn giả-giáo mà chí ? Phải già già dặng là tốt. Cha nhà cũng dỗ, mẹ nhà cũng què, cỏ người cùn có học cung biết thèo, cung dù các lè-nghi, song bị sự nghèo nò ràng-huân bén minh, cò rành rang dám dạy bảo ? Ban ngày chong thi lo việc ruộng nương từ mai chí tối, dan lung ngoài nắng, cùn lật chịu mưa, làm cho cùn hót cùn mát, xót con thi dâ dò mồ-hôi xót con mắt. Tay chon bùn-rùn, vè tối nhà thi

tối mà mình lại mỏi mè, cò ngày giờ nào mà dạy con cho dặng. Còn mẹ thi dỗi, đâu có dure-hanh, mà mác cày gặt hoa-hoai khi mua gánh bán bưng, khỉ dặng ở nhà thi mác bán nồi cơm trach mâm. Đến dỗi áo quần của con rách không rách mà và được, đến con bệnh-hoạn không tiền mà thuốc than, nỗi tắc một đều là con tré của nhà nghèo, mũi nhón không ai hỷ, mình dơ không ai tắm.

Ôi ! cái cảnh huân của con tré nhà nghèo như thế thi làm sao cho dặng học-hanh, cùn học cho biết chữ quắc-ngữ, cho biết toàn nhơn chia là may, mà cũng không biết làm thế nào mà học cho dặng.

Còn nhà nước thi lo mồ-mang giảo-huân, mỗi năm cung hao trát trán muôn, mà xếp đặt theo mày chõ tinh-thanh, cùn chón thôn-dâ hảy cùn thưa-thót lâm. Nói cho phái, hảy giờ cung có trưởng bộn-bộn, mà ví như một tòng tòi mướt lâng, mà cùn một lâng hoa-hoai hai lâng cò trưởng, cùn bảy tám lâng kia không cò. Nếu vậy, hảy tám lâng không trưởng dò, nò không phải tài dàn của nhà-nước hay sao ? hay là dàn chò dò nò không xâu thuỷ gìn, nèn không cát trưởng cho con cháu nò học !

Nếu nòi mây lâng không trưởng thi cho con-nit tài trưởng lâng nào cò mà học, thi cò trọng chí, một lâng một cái trưởng, con-nit trong lâng ấy-hoc cung không có chò cho dù thay, huân là con-nit của lâng khác.

Dân-tộc nào cũng vậy : đầu dại mây mà cùn học cung thao, đầu khôn mây mà dòi cung què, mà dàn sanh dòn này nêu không học, thi không biết nhom-quyen là chí cù ! Vày cùi xin mây quan Hội-dông quân-hat, lo thê nào mà dạy dám dàn nghèo. Nếu mây ngùi xin vùi Chanh-phù ra lịnh cho các lâng trong xú Nam-kỳ, lâng nào không trưởng-hoc thi lập trưởng, mòi áng mòi cò, hoặc lâng nào lòn tiền công-nho nhieu, thi phải lập hai ba trưởng, phân tử chon cho con-nit tiện dưng tài học. Đó là làm một ơn lớn cho con nhà nghèo.

Nguồn-Tiền

VĂN UYỄN

QUÀ CỔ THỰC-DƯƠNG CẨM TẮC

Trái mây thu rủi mòn bờ-té-sang, Nhìn trường học cù dà bành-hoan ! Um-sâm cây loán nền chiến-thię, Méo-mếc rêu phong lối hạnh-dâng. Qua hày nhớ chưng kêu lão-lão, Nhái cùn nhái lại động quan-quan !

Da trùi in giũy mây in mực,

Viết trùi dường biên sách Khòng Nhan.

Nguồn-Tiền.

PHUNG ĐÁP NGHIỆP-HIẾU

TUẤN-ANH

Nguyễn-và-trong « Nàng-Cô Min-Dam »

số 70

Tuy là leh-trang đê hí trai, Nghe thấy đơn-sơ há gọi tài, Da bài óc dày chưa dụng-dịu, Rắng nhò mòn nông chẳng lung-lay. Đầu cho huân-cùn-chuong cù, Dàn vĩ tần-ký học-thức tuy. Lời bạn quá khen từ cung ngặt, Ngặt vĩ lở-dữ phán rawn may.

Nguồn-Tiền

DIỄN THUYẾT

NỮ-LƯU GIÁO-DỤC

Cái văn-đe Nữ-lưu giáo-dục là một văn-đe trọng hệt, mây năm nào người có con gái ai cũng đều lưu-y, mà nhà tri-thức ai cũng bán luận ; nhưng mà người có con gái tuy lưu-y, song cung dưa nhau cho con đến trường mà học, còn nhà tri-thức tuy nghị-luận, song cũng không ai hàn cái phu-trung-pháp nào dè mà giáo-dục Nữ-lưu dặng làm cho cù-chí của họ nữ-nhì mồ mìn là thích-liệp với trình-dộ của nam-nhi.

Ông Huynh-thien-Kim dem cái văn-đe ấy đến giữa hội khuyễn-học Nam-kỳ mà diễn-giải, nghĩ thiệt là hiệp-thi. Bởi vậy tối thứ năm 12 Juillet lúc gần tám giờ thi hội-viên đã lâi rái tòi lán lân. Tôi thấy có qui-ông Luong-khuc-Ninh, Luu-van-Lang, Bui-quang-Chieu, Le-quang-Liem dit Bay, Phu-tuan-Nang, Huynh-cong-Phu, Nguyen-hao-Vinh, Nguyen-thé Ngoc, Tran-quang-Nghiem, Lam-van-Hue, Nguyen-kim-Dinh, Ho-van-Trung, Nguyen-dinh-Tri và nhiều ông khác tôi, không rõ qui danh mà kè cho hết. Lại có 5 cò thòe trong hảng Nữ-lưu, trong ấy có linh-muoi của quan-lâm Bui-quang-Chieu. Dùng 8 giờ rưỡi ngồi trong đường ngoài kè hòn 40 người. Ông Luong-khuc-Ninh là cùu Hội-trường-hội khuyễn-học, lại là người trưởng-lão, nên hội nhường cho ông tần-dàn Ông Huynh-thien-Kim chủ-tịch-chung Ông Luong-khuc-Ninh đứng nói ít câu theo phép tần-dàn rồi ông nhường lời lại cho ông Huynh-thien-Kim.

Ông Huynh-thien-Kim đứng diễn-thuyết gần trái giờ. Ban đầu ông xin cung-chung châm-chí cho ông là người có học-thức rộng, sấp ý từ hay, luyện cầu ván-thanh-tao, sấp lời nói gọn ghẽ. Đầu vây mà ông đứng diễn-thuyết vững ván-lê chính, cù lúc ông cũng biết phát nòi làm cho người dù nghe phải vò tay. Nếu ông dùng cù tài-hoc của ông mà phát biểu cùi-tâm-chia của ông dược như vậy hoài thì có lẽ ông cũng giúp ích cho Việt-Nam xã-hội dược.

Tôi có tiếc một điều này là tiếc ông Phó Hội-trường-hội Khuyễn-học không dè cho ông Kim diễn-thuyết luôn cho trọn-bà, bởi vì một bài diễn-thuyết mà doan ra làm bài thi phải mất thு-viết nhiều, mà người nghe đoán dâu, kè nghe đoán sau thi khó rò thấu chò chủ ý của người diễn-thuyết. Tôi nghe doan đầu rủi thi tôi cũng chia lời cho ông Kim nói cùn nhau chò hữu-lý, nhưng mà ông lấy chò it mà làm chò nhiều, ông chỉ một bài gưồn quay mà đoán cho nữ-lưu trong nước ta, hè thấy điều như vậy, hè thú cựu thi cùu thái-quá, đường ấy thi cũng tội nghiệp cho phu-nu nước ta, vì xã hội ta ngày nay tuy hai-tuc đổi-phong, song phần nhiều dân-bà cũng dù công-nghen, dì ng, hanh dâng khen, cung hiết giữ đạo làm ton, làm vợ và làm mẹ xuốn tròn không dẽ dòi già-dinh dòi-lệ thai qua.

Tôi nghe ông Kim diễn-thuyết rồi nghe lời ông Ninh trách về sự dưng chò Tầu nhiều, thi tôi lại suy nghĩ. Tôi nhớ lại thi thi ông Kim tuy có dưng chò Tầu nhiều, thi mà nhứt là câu văn của ông viết theo điều Bác-Ký vì vậy nên người không quen đọc Bác-Ký thi có khó hiểu một chút. Tôi tưởng cũng nên đợi tôi thử năm tuấn sau để nghe ông Huynh-thien-Kim diễn tiếp coi ý ông muốn sửa giảo-dục nữ-nhì thê nào, rồi sẽ bình-luận thêm cho tường-tân.

Viên-Hoành.

Cuộc thi chử Thừa-Biện

Qui vị sau đây đăng châm-dâu ở cuộc thi Culture générale chử Thừa-Biện hạng nhất:

Sái-phu Nam-kỳ: Qui ông: Nguyễn-tú-Thiệt, Nguyễn-vàu-Chinh và Thái-lý-Thanh. Khâm-Sứ Bác-ký: Ông Đào-trong-Da. Khâm-Sứ Lào: Ông Phan-Dương.

THÀNH THƯỜNG

Vì tối nghỉ 13 Juillet 1923, qui vi kề tên sau đây, đăng Thành-thường kề thi ter juillet 1923, trong phong oán Nguyễn-soái và các lanh Nam-kỳ :

Io Chử Phủ hạng nhất: Ông Truong-vân-Nga, (Cantho).

2o Chử Phủ hạng nhì:

Qui ông: Phạm-hữu-Công, (GoCông); Bùi-kiết-Triệu, (Cantho); Phan-thanh-Trà, (Sadec).

3o Chử Huyện hạng nhì:

Qui ông: Ng.-ngoc-Nh., (Travinh), Truong-nge-San, (Cabinet); Dù-cao-Sô, (Cholon); Lam-Em, (Octrang).

4o Chử Huyện hạng nhì:

Qui ông: Nguyễn-dinh-Trí, (Contrôle financier); Phạm-hữu-Ngô, (Sadec); Ng.-vân-Tu, (Cabinet); Ng.-ngoc-Bản, (Soctrang).

5o Chử Thành-phán ngoại hạng:

Ông Ng.-vân-Thần, (Ce bureau).

6o Chử Thành-phán hạng nhì:

Ông Trần-minh-Hiển, (Ce bureau).

7o Chử Thành-phán hạng ba:

Ông Phan-tho-Tai, (Longxuyen).

8o Chử Thủ-ký hạng nhất:

Qui ông: Ng.-vân-Phât, (GiaDinh); Ng.-hữu-Nhiêu, (Cholon); Ng.-hữu-van-Hai, (Ce bureau); Lê-văn-Tô, (Ce bureau); Ng.-ngoc-Sung (Personnel); Vũ-vân-Thành (diễn-hỗn); Huynh-êng-Luận (Cholon); Lê-quang-Nhon, (Mythot); Truong-vân-Tống (dòi-nghi-Tor, Ng.-Kinh, (Soctrang).

Ng.-hữu-Binh, (Rachgia); Ng.-dâng-Huô, (Ce bureau); Trần-vân-Kem, (Rachgia).

9o Chử Thủ-ký hạng nhì:

Qui ông: Nguyễn-van-Phât, (Rachgia); Huynh-van-Ung, (Cap St Jacques); Lý-vân-Sage, (Rachgia); Nguyễn-hữu-Tuân, (Ce bureau); Trần-vân-Lai, (Cantho); Ng.-vân-Kinh, (Soctrang).

Do anh Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng cho Kho Sách Xưa của Quán Ven Đường.

