

BÁNH DÂY THẺP

Đề như vầy:
NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG
Cholon
DÂY THẺP NÓI
Số 658

NHI-THIÊN-DU'Ò'NG
DAI DƯ'OC PHÒNG
38, Rue de Canton, 38, — CHOLON



CÓ BAN CÁC THỦ THUỐC CAO ĐƠN HUỖN TÁN RẤT THẦN HIỆU NHƯ SAU NÀY:

Table listing various medicines and their prices, organized in columns. Includes items like 'Sâm-nhung-bồi-nguyên-vệ', 'Bạch-trùng-cao', 'Đầu-thương-được-thủy', etc.

PHẢI NGỪA THUỐC GIẢ

Kính lời tỏ vờ Lục-Châu Chư-Tôn
được rõ, những các thứ thuốc Cao,
Đon-Huôn-Tán của bọn Đường đều
là thuốc của ông Lương-Y Vi-Tê-
Sanh bôn thân ra công chọn lựa các
thứ Thành-Dược nơi mấy Danh-San
mà chế luyện cho tận thiện tận mỹ,
rồi mới đem ra mà cứu chúng giúp
đời, dùng hình ông Phật mà làm kỷ
liệu.

XƯƠNG THỢ-MỘC, CHẠM VÀ CÂN HIỆU LÀ:

MICHEL NGUYỄN-HIỆP-HÒA
Tại Lãthieu Quai E. Outrey

Có đóng sẵn đủ các thứ bàn, ghế, tủ vàng v. v. toàn bằng
cây Trích, Cẩm-lai, Gô và có đủ thứ mặt-dã Cẩm-thạch lớn
nhỏ và lành lăm theo kiểu.

ĐỒ CÂN, ĐỒ THÊU VÀ HOA-LY
Bán tại tiệm
TRẦN-QUANG-NGHIÊM
Đường Espagne, số 200 (góc chợ mới), Saigon
GIÁ RẺ:

THIỆT-NH NGHIỆP-XU'ÔNG

F. NAM & L. LUC FRÈRES
đường Pellerin môn bài số 142, 144
SAIGON

Bồn hiện chuyên việc tu hồ máy
viết, tô-sắt đủ kiểu.
Rèn sắt bóng và các thứ kim khí rất
lành lẹ.
Sửa súng và đủ các thứ khí giới.

A. DENHOLM
N° 36-38, Rue Lefebvre, N° 36-38
SAIGON
師器機閩顯南和年



THIỆT NGHIỆP VỀ
VIỆC TẠP MÁY
XAY LÚA GẠO
Đã ráp hơn 30 cái
nhà máy từ 10 tấn
cho đến 500 tấn ở
tất cả Đông-pháp.

NGUYỄN GIẢN MÁY - ĐỒ PHỤ TÙNG - ĐỒ THAY ĐỔI - DÂY TRẦN
EMERIE - VÁN VÁN - MÁY LÀM DẦU, LÀM ĐƯỜNG - MÔ-TÔ
NỒI SÔ-DE V. V. GIÁ PHẢI CHĂNG

Nghề mới trong Nam
Xin các ngài lưu-ý, tôi mới mở ra một
tiệm họa chon dung trước tôi đã giúp nhiều
nhà họa chon dung trừ danh. Tiệm mới lập
mà đã đặng nhiều nhà danh giá ban khen.

LƯỢC KHẢO
NGHỀ TÂM TỌ
TRONG NAM-KY

Của ông BUI-QUANG-CHIÊU
Canh-nông bát-vật, Canh-nông viện
Giám-đốc quán
(Tiếp theo)
1° Giống tâm tốt:
2° Cách nuôi kỹ lưỡng, hệ cho ăn
no đủ chừng nào thì kén dây vô có
tư nhiều chừng này;
3° Tâm sơn sơ không bình oan.

(1) để chuyên lựa trứng tốt mà để
làm giống. Sự lựa trứng này kêu là
Grainage.
Tại sao mà kêu là Grainage? nghĩa
đơn là lựa hạt? Và lựa giống tâm
phải làm thế nào?
Gọi là lựa hạt là vì vầy: con nhộng
ở trong ổ kén hề dùng 10 ngày thì nó
hóa ra bướm bướm, rồi vach tợ phá
ổ mà chùng ra. Thường thường đến
bữa thứ 10, lúc ban mai, thì bướm-
bướm chùng ra. Ra khỏi ổ kén thì
bướm-bướm dục với bướm-bướm
cái bắt cặp nhau, rồi nội buổi sớm
mai đó, con cái liền đẻ trứng. Để đến
ba bốn ngày mới xong, và mỗi con
đẻ từ 350 tới 450 trứng. Màu trứng
trắng và vàng-vàng, giống như trứng
cá, song lớn hơn một tí. Còi nó như
hạt trái cây, nhỏ hơn mà đẹp, vì vậy

nên người ta kêu nó là (graine) nghĩa
là hạt, còn sự lựa giống, lựa trứng
thì người ta kêu là: Grainage, nghĩa
là lựa hạt.
Mấy sự nuôi tâm của Nhà-nước
chuyên lựa giống tốt không có bình
oạn, rồi cho không những người
nuôi tâm đem về mà nuôi, không đòi
liền. Nhà-nước làm như vậy, chủ ý
làm cho trong xứ có kén có tơ nhiều,
bởi vì vật ấy là một nguồn lợi trong
xứ, cho dân cho nước.
Người nào nuôi tâm, nếu muốn xin
trứng tâm tốt lại khỏi tốn tiền, thì cứ
việc xin; Nhà-nước chẳng hề bỏ buộc
mà cũng chẳng đòi tiền chi hết. Hễ
muốn xin thì gửi thư cho sở Canh-
nông tại Saigon, hay là cho mấy sở
nuôi tâm của Nhà-nước lập trong
tỉnh gần chỗ mình ở đó, mà xin, song
phải biên tên họ và chỗ ở của mình
cho rành. Hễ được tờ xin thì sở tâm
gửi giống xuống cho hương chức trong
làng, hoặc sai người chức việc coi sở

nuôi tâm của Nhà-nước đem tới phát
cho mình.
Nhà-nước lại còn tỏ ý tốt nữa, là
ai có kén muốn bán Nhà-nước mua
hết thảy, mua giá cũng cao đặng cho
người nuôi tâm có lợi. Tuy vậy mà
ai không đành bán cho Nhà-nước,
muốn để đặng tươm dặt hoặc để bán
cho người khác thì thông thả tùy
thích chứ Nhà-nước cũng không ép.
Sự lựa giống phải làm thế nào?
Ông Pasteur là một Bác-sĩ đại danh
của nước Pháp có chỉ rằng các chứng
bệnh của con tâm duy có chứng bệnh
« pébrine » kêu là « tâm gai » thì di
truyền lợp tâm này qua lớp tâm sau.
Ngài dạy phép đặt kiến hiền vì mà
còi máy con bướm-bướm mới, hễ
con này có bệnh kỹ thì bỏ nó ra, có
cách đó thì giống sau mới khỏi có
bệnh.
Đã vậy, mà mấy sở nuôi tâm của
Nhà-nước, lại còn lựa kỹ kén tốt
nhứt trong mấy buổi tâm, tâm lên

bủa đều và mạnh mẽ, thì mới chịu
đồng mà làm giống. Nói tắt một lời,
những giống của mấy sở tâm Nhà-
nước mà nuôi, nghĩ vì Nhà-nước
cho không khỏi tốn hao tiền mua,
mà Nhà-nước làm như vậy là có ý
muốn cho vô cho nghề tâm mà thành
phát, đặng gây thêm một mối lợi
trong xứ ta chứ chẳng có ý chi khác?
Ấy vậy trong cuộc tâm to thì Nhà-
nước sẽ miêng thuê những đất trồng
dâu. Mỗi năm Nhà-nước sẽ mở cuộc
đấu xảo kén, ai nuôi tâm mà kén được
tốt hơn hết thì sẽ được thưởng danh
dự và tiền bạc. Còn ai có kén dặng
mà uôm được thì Nhà-nước sẽ mua
đặng nữa.

nữa. Nuôi tâm chẳng phải cần có sức
mạnh mà cũng không ra khỏi nhà;
lúc ở không vô ích, thì lo nuôi chơi;
tuy vậy mà mỗi lợi chẳng phải là nhỏ,
bởi vì nuôi rồi kén bán từ 0\$50 tới
1\$00 một kilos, và sáng có người
mua, có lo chi sự bán không được.
Nuôi tâm cần phải kỹ lưỡng chăm
chỉ mà thôi. Công việc ấy thuận với
tánh ý người Annam, tại vậy nên
người Trung-quốc và người Nhật-bản,
mới ưa làm nghề tâm to. Đàng ban
ta ngoài Bắc-kỳ, đã tấn phát trong
nghề tâm to làm, nh có viên chức
sở Tâm to, và nhờ có nhà Công-nghệ
nước Pháp chỉ bảo, nên ngày nay xứ
Bắc-kỳ tơ lụa có nhiều mà lại tốt.
Hàng lụa của Đàng-bang ta ngoài Bắc-
kỳ bây giờ có thua chi hàng Tàu,
hàng ấy lần lần đã có gửi bán cùng
khắp xứ Nam-kỳ, chúng ta nên lấy
chuyên nghề kỹ thì dân-bà, trẻ-nhỏ,
con-gái, con-trai, có công việc mà
làm, đã khỏi lo buồn công mà lại có ích