

Đông-Pháp-Thờ'i-Báo

ABONNEMENTS
Indochine | Union postale
Un an. 8500 Un an. 10500
Six mois 5 00 Six mois 6 00

annonces Légales
03/01 la ligne de 6 points sur justification de 9 cierres quelle que soit la page.

annonces Commerciales
On traite à forfait

NĂM THỨ NHƯỚC SỐ 27

NGÀY THỨ TƯ

11 JUILLET 1923

Tổng-lý kiêm Chủ-bút:
NGUYỄN-KIM-DINH

LE COURRIER INDOCHINOIS

報 時 法 東

MỘI TUẦN XUẤT BẢN 2 LẦN
NGÀY THỨ HAI, THỨ TƯ, THỨ SÁU

DEPOT LEGAL
INDOCHINE
N°1207

BÁO QUÁN

51, đường Mac-Mahon, 51

SAIGON

Dây thép nón (Téléphone)
SỐ: 324

GIA BẢN
Đông-Pháp | Ngoại-Quốc
Mỗi năm. 8500 | Mỗi năm. 10500
Xứa năm 5 00 | Sáu tháng 6 00
Mua báo phái | trả tiền trước
Thưa và Mandat đã gửi cho
M. Nguyễn-kim-Dinh.
Lưu bao về việc buôn bán hay là
việc tu xin thương nghiệp trước.

TRONG NUÓC TA CÓ AI?

Ai có dọc nhứt-báo bên Mâu-quốc cũng đều thấy mời đây có một ông Emile Deutch de la Meurthe xuất 10 triệu quan tiền mà chờ Đại-học-viện Paris để cất nhà cho học-sanh có chỗ ở mà học cho thong thả. Nhờ có số tiền này nên Đại-học-viện Paris mới cất được một giài nhà chửa đến 3 ngàn học-sanh. Ngày khai công cất nhà ấy thi có thiết cuộc lễ rất trọng thể, có quan học-bộ Thượng-thờ đến thị sự, rồi dào lò mà chòn một tờ chứng minh lòng quâng đại của ông Emile Deutch de la Meurthe. Tờ ấy viết có một câu như vầy : « Giúp cho Đại-học-viện Paris, là vi muốn tò lòng yêu mến bực thanh-niên chuyên dồi mài những học-thức cao-thượng ».

Những gương đáng khen dâng kinh như vầy xưa nay bên Âu bên Mỹ thường có hoài, không thể kẽ cho hết được, người giúp cải học-dưỡng, kẽ giúp lập-tân-thor-vien, người xuất tiền để thường sách hay, kẽ lập thế mà cùu giúp trang bằn-si. Nước nào cũng vậy, dân mà có học-thức nhieu, thi tần bộ vân-minh mơi mau. Mânh-nước muôn môt ròng học-thức cho dân thi phải tốn hao nhiêu nén không thể nào mà làm cho mau hoàn toàn được, còn dân mà muôn dồi mài tài trí thi cũng phải có sẵn tiền sẵn bạc mả ăn, có sẵn chỗ mả ô, có sẵn sách mà học thi học mới mau hay được. Bực hảo-gia phú-hộ có lòng mến nước thương dân, muôn cho trình-dộ học-thức của dân thêm cao, thi đưa nhau xuất tiền mà phụ giúp cho học-giới, làm như vậy nên

dân nước người mới giỏi mới khôn.

Trong nước Annam ta đây, tuy nhà giàu của ta chưa đậm sánh với nhà giàu của ngoai-quốc, nhưng mà có nhiều người cũng đã có dù thi-lực mà giúp môt mang học-thức cho đồng-bang ta được chờ chảng không. Hiện bảy giờ đây quốc-dân ta cần dùng việc gì ? Cần dùng mở thêm trường tiểu-học khắp trong các làng dâng cho trẻ em đầu óc chỗ nào cũng học được hết thay; cần dùng mở trường sơ-dâng và trung-dâng học ra cho rộng lớn dâng có dù chờ cho kẽ thiênu-niên học-lập; cần dùng giúp bắc tiền cho máy học-sanh lánh siêng tri sáng có thể sang qua Mâu-quốc mà học thêm cho thành-tài; cần dùng dồi mài vân-chương Annam, cần dùng phiền-dịch sách phô-thông chư mòn của Đại-Pháp ra quốc-âm dâng làm cho nước ta có được một nền quốc-văn và làm cho dân ta dẫu ở chốn thôn-quê cũng nem được môt học-thức Thái-Tây.

Mấy dâu quốc-dân ta cần dùng mời kẽ trên đó, đều nào cũng quang-hệ, mà đều nào bực phủ-hộ hảo-gia của ta cũng có thể giúp được và cũng dâng xuất tên mà giúp hết thay. Vây chúng tôi thàm mong ai là người giàu có hãy lấy lòng quâng-dai, hãy vì mộng vận-tuong lai của xứ sở, hãy vì bước dường lán hóa của chưởng-lộc, mà xuất tiền để giúp môt mang học-giới cho đồng-bang, trước là được danh thohm như nhà giàu bên Mỹ bên Âu, sau nữa deo ân trọng cho bực thanh-niên trong nước. Có ai hay không ?

D. P. T. B.

một manh. Nên xin cù bắc làm phure i n hiều, miêng cho có dâng iao lô thuoc cho mì tôi. Chờ cù-bắc xết nói tên tôi đây, thi dù biết cho tôi ra sao ! Nghé lời như vầy, thấy người như vậy, ai lại không tin, ai mà khỉ lầm ? Dầu cho người dè-dặt cách nǎo, làm cảnh ấy cũng khò-mà tránh dâng. Thiết là dời cảng-canh-tranh, bọn lường-gai cảng-nhiêu mà lại cảng-kiem-phuong-thê làm cho người mè-hoặc, dọa vào thuat gian kẽ quâ của chúng nó.

M.C.

HƯỚNG TRUYỀN

TÔA THIÊN-LIỆNG

Một vụ lòn-xòn xây ra tại Anh-dòng Feldkirch thành Tyrol (I-ta-li) Tên Strumer, phạm tội thuốc chết vợ dâng lanh phan-bảo-hiêm, lúc đến tòn, cầu rốt của nó dâng mà chia mìn là : « Nết tôi có làm ra tội ác này, xin trời dâng để mạng tôi giữu đây. »

Nói dứt lời liền té xiêu. Túc tօi mót quan Liengen đến chán-mach thi tên ấy đã chết, nhưng người có mặt tại dòi dêu kinh-hai cho sự chết đí-ký này !

Thế thi Trời dâng chẳng là linh-lâm Nêu ở nước ta, mà dâng linh-vây, thi trong 10 phần con người phải chết hết 6, 71. Bởi chung cái thời « Thờ bướm » ở nước ta thanh-hành lâm ! ! ! Nào là echo tôi chết linh ; nào là « Trời tru dát diết », nào là « dám dui cắp mât », nào là « xe-lửa cản », « xe-hoi de », nào là « ngon dến tắc tôi tắc theo ». Còn một gã này nữa, ăn mặc cũng hanh-hao, áo-quần túc-so, giày kiêu « Unic » cạnh ngay dây chuyền vàng thông chói mắt, tay deo nhẫn nhẫn hột sắng-trung, sau lưng một dàn tuy-tung, ăn mặc sach-sé. Vào nhà rồi thưa với chủ nhà rằng : Thưa thầy, thõe cò ! Tôi ở xir... Nhà có một mẹ già trên sáu mươi tuổi, bà đau dữ hơn một năm rồi. Tôi chạy thuốc tòn-hao có trên bắc muôn mà mẹ tôi không mạnh. Một-dây, tôi cầu thầy bài coi cho mẹ tôi, thi thấy ấy nói rằng : Định mẹ tôi uống thuốc của nhà bắc muôn cũng không mạnh, duy có dung-của bắc-tanh mà bất thuốc mẹ tôi

CÙNG LÀ CA ĐIỀU!

Chẳng những B-nhân dâng làm nghề viết nhut-trinh cẩn phái lich-duyet nhun-tinh mà dâng thường nhun dì nún cũng phái lây con mắt sinh đời mà quang soát thê-sự, luồng chi lôi thi có nói : càng leu lạc càng khôn ngoan. Lại trong ban đồng-nghiep eung thường dâng câu : di cho biết

nhanh, thi xé lui chia pho, chẳng chung phue nhập loâ với nhau nura. Ching dò mót nhac ra chuyen cù với kẽ khác ràng : tôi ở với ánh hêt long mà ánh ô với tôi không từ-té, ánh đau tôi nuôi ánh cù thang, ánh mượn tiền của tôi không biết mấy lân, mà mượn rồi như quan xuâng sống, không khí mâu trả lái. Ánh lái đặc mèo tôi nhâ tôi ở một hai tháng, làm cho vợ tôi bò công bò viêt, méc lo cơm nước dài-dàn, tôi ở với ánh vậy, mà nay ánh cù hoi tanh-tanh ánh thang tôi ánh mờ ngắn mà tôi có thêm kẽ ơn với người bao béo vây dâu. Bực thường-nhun thi đều cù vây dâu, chở như người thường-luu tri-thuc có ái thâm nhâc chuyện làm ơn, dâu tuyet gi o thi tuyet hân không giao, mà nai có hồi cũ gi cung nói xui cho rồi chảng hê mờ miêng nôi xui cho người bạn xua mà dâng tuyet đó.

Lại còn có một lê nhom-linh-lanh dâng như vây nứa. Tý như người làm việc trong ti này hàng nô, hôi cùn làm việc thi vung lời chiu lug, ánh luong của người ta mà không vung lính người ta sao. Đến khi cũn cùn tên nhau người nào là chủ cũn của mình, dầu không kính như xưa, chở trong lòng cũng cùn triệu-triệu chở. Dâ khong kính cũng không cám, lâi cùn trach-moc chui thi vùi chung. Ấy là tại tinh người hữu thi vùi chung, hay là tại chủ trước ở ăn vò-vị chàng ?

Nguon-Tien

dó biêt đây, ở nhà với mẹ biêt ngày nào khôn, mà khuyen khich dâng-hang du-lich cho xa nghe rõng thấy.

Không biêt mấy ông có đi du-lịch rồi đó, có nghe thấy dâng cùi chí và dòi chí dù môt-mang tri-hoa không, chò bù-nhân dâng, mòi khi di dèn dâu đều nghe thấy tinh nhung dèn trái tai gay mắt, bòi tục tôi phong không, thi thi di như bù-nhân dâng dâng hòi-ich cho sự kiem-thue mà

Như moi rồi đây nhon dip di choi ngoài Phu-tu-Hai cùn nghe người ta hát như vây :

Trồng tre trù gốc tên trùi,
Con chí qua dòi thi kẽ-còn em.

Cùng bùa nô lèn choy Thủ-dùc thuộc họ Giadinhh lại nghe hát như vây :

Di dâu lang chay cho huc
Ở đây voi dương cũng như lây chong

Tanh lì-nhân tộc mache, nén nghe rồi lèn hoi dò cho biêt. Thật, lời tèi nói chong lanh, khong lanh lâm sao có khói. Vì như kè dòi nát dè-tien cũng khâ dung, kè này cũng bực thường-luu cung hàng tri-thuc, người Heli-dong dia-hat, người Phu-hon trên dòn, mà nêu những gurong bụi hoai phong tục như thế, nghĩ cù ngán dòi hay không ?

Tuy thay vây chò B-nhân cũng ràng di cho khap 20 hing tinh nghe coi luân-thung dâng-ang-yeu, dòn dâu, phong-hoa suy vi bao na, lân lân dâng hao cho chur ton-nhan làm rồi trước khi lòn-dát, B-nhân sẽ dem tên mây kè lâm luh phong-hoa nước nhà nêu vào đây cho người dòi biêt, dâng gáp chung nô dâu nhô nước miêng trên-mặt chung nô.

Tô-Vân

CỘI RÈ NƯỚC NHÀ, TÂN TÌNH DÂN TỘC

(Tiếp theo)

Năm 1569 ông Nguyễn-Hoàng về kinh chầu Vua dâng thuế, thi Vua già phong chức Tổng-trấn cho ông cat quan lòn-quyền xã Hué. Ông Nguyễn-Hoàng đến thăm chí ruô và anh rô Trịnh-Kiem, thi Kiêm cũng vui

CHỦ TẮC QUỐC-NGŨ'

chỗ nào huât trác thi đến hội Khuyen-hoc mà hôi, thi ông se cùi một người bạn ở Saigon chju khô dến chì giüm cho. Sau rết ông tò ý phiền người mình sao lại tranh-luận với nhau về vân-de chán-chinh quốc-van mà làm chí.

Ông Hồ-vân-Lang dọc dứt bài diễn-roi thi ông Trần-quang-Nghiêm lgi bruc len dien-dan mà lò ý rằng ông có du-lich ngoại Bắc-ky, Trung-ky, ông cù nghe chuc anh em dồng-hau ta ở dâng người sần lóng hiệp với ta mà làm cho Nam Bắc viết giống nhau môt diệu chit. Cùn tranh luận là việc riêng của mấy ông soạn báo chúng ta chung nén vùi dò mà thi chí.

Kể dòi lai có một ông, hôi tham mót biêt là ông Châu-Siêm, gốc người Tàu mà lai Annam, ông dâng lèn mà khuyen-hoi xin-phép với Chánh-Phu dâng môt cuoc-nghia quyéa, đê lây tiền mà giüm cho hội lo việc công ích. Ông hira ôc sê hét long mà cù dâng giüm cho hội. Rết hêt ông lgi khuyen-nha soạn báo quốc-âm bò cái mục « phé-linh » di, vi cái mục ấy là rây chò không bò ích.

Đêng 9 giờ 3 khắc thi mản cuoc dien-thuyet.

Tôi cù xem quyển « chüt-tac quốc-ngth » của ông Hồ-vân-Lang rồi tôi lgi cùi đến nghe lác-giá các nghĩa cái diệu của minh nra, nén tôi cù lóng cảm mến công phu của ông Lang vò cung. Nếu Annam ta được nhiều người cùi chém-chò học-cùi để giúp cho xã-hội thi cuoc län-hoa trong xù cùi là không maug le.

Nhưng mà cùi chüt-tac quốc-ngth thi tôi cù nghe dâng-bang ta ngoài Bắc-ky dâi cù bay môt diệu rồi, diệu ấy cùi dâi cùi thành môt quyền sách rõ nra, mà này nám mà ngoài Bắc cung không có mấy người ham tâp. Ching biêt trong Nam-ky ta cùi aii chüt-tac lop hay không ?

Tôi cù khao cùi diệu viết chüt-tac Hovan thi coi cùi là hoan-toan rồi, bởi vi diệu ấy do diệu Dupleye mà chê ra; nhưng mà chüt-tac quốc-ngth của ta hì cù dâu nra, nén vien một chüt-tac phai dòi ngòi viết lèn một hoi län, nhut là phai châm mây châm dò, nén không thể viết mau như viết chüt-Tay đurec. Tôi tòi tòi cùi là giông như khuyen-hoi bò tróng-nhiều.

Ông Nghiêm nái rồi kế ông Hồ-vân-Lang dâng ra mà dien-thuyet trót 40 phút dâng-ho. Ban đầu ông chì sự lợi ích vè chüt-tac, ông nói phải dùng chüt-tac thi mót giài nhung lòi dien-thuyet được mà người bùn bùn với người giüm việc trong mây nhà thương mây cùn phai biêt chüt-tac thi mót cùi thi mót hoi-ich cho sự kiem-thue mà

Nhien mà cùi khuyen-hoi thanh-nien tâp thi dien-thuyet viết chüt-tac thi mót hoi-ich cho sự kiem-thue mà

Tôi cùi ngô lgi khuyen-hoi thanh-nien tâp thi dien-thuyet viết chüt-tac Hồ-vân-Lang cũng ném giông mà nghiên cùi thêm coi cùi nái viết môt chüt-tac khai-khô dòi ngòi viết lèn hai ba län hay không và nhut là khai-châm,bòi vè viết chüt-tac thường-dung viết chüt-tac thi mót chüt-tac thi soi gâi dâu viết lèn một hoi län, nhut là phai châm mây châm dò, nén không thể viết mau như viết chüt-Tay đurec.

Tôi tòi tòi cùi là hoan-toan rồi, bởi vi diệu ấy do diệu Dupleye mà chê ra; nhưng mà chüt-tac quốc-ngth của ta hì cù dâu nra, nén vien một chüt-tac phai dòi ngòi viết lèn một hoi län, nhut là phai châm mây châm dò, nén không thể viết mau như viết chüt-Tay đurec.

Tôi tòi tòi cùi là hoan-toan rồi, bởi vi diệu ấy do diệu Dupleye mà chê ra; nhưng mà chüt-tac quốc-ngth của ta hì cù dâu nra, nén vien một chüt-tac phai dòi ngòi viết lèn một hoi län, nhut là phai châm mây châm dò, nén không thể viết mau như viết chüt-Tay đurec.

không yên, chỉ trieu nái län, eye ching dâi ngai mót dam binh vè dep giac. Dep yên tui tòi tòi cùi lèn tui Võ-dieu-Cung, dâng phai xü-Dai-Bong không tướng nào đánh lại. Vua sai ông Nguyễn-Hoàng ở Hué thiêng-lap phuc-tung, e ngày sau dien trùi với mìn, nén kiêm thi đấu vua, tri Nguyen-Hoàng vè kinh hàn châi mà ông Nguyễn-Hoàng là người mìn lòi dâng dâng lòn-hai, biêt Trịnh-Tông là dien hòn-hai, tuy tinh canh-hau mót long e danh lòn-hai, biêt Trịnh-Tông sai Nguyễn-Hoàng di tri giac-ké, dep yeng-ké cùi hòn nghiech lòn-hai. Nguyễn-Hoàng thay dep kêu binh vè hòn.

(Sau sẽ tiếp theo)

