

Đông-Pháp-Thời-Báo

ABONNEMENTS:	
Indochine	Union postale
Un an. 800	Un an. 1000
Six mois 500	Six mois 600
Annonces Légales	
0500 la ligne de 6 points sur justification de 9 cierres quelle que soit la page.	
Annonces Commerciales	
On traite à fortiori	

NĂM THỨ NHƯỜNG SỐ 20

NGÀY THỨ HAI
25 JUIN 1923

Tổng-lý kiêm Chủ-bút:
NGUYỄN-KIM-DỊNH

LE COURRIER INDOCHINOIS

報 時 法 東

MỘI TUẦN XUẤT BẢN 8 LẦN
NGÀY THỨ HAI, THỨ TƯ, THỨ SÁU

CÓ GIÁO DỤC MỚI CÓ ANH TÀI

Làm sao mà gọi là anh tài ? Người mà lo đời giúp nước thì gọi là anh tài, mà kẽ anh tài ấy phải có giáo dục để tài cho toàn bộ mới đứng. Như các nước văn minh bên Châu Âu Châu Mỹ, ngày nay đã hoàn toàn cự diễm, mà cũng còn chảm lo giáo dục nhơn-tài, huân chi nước mới biết mập-mờ, học còn lờ-cờ. Như nước Trung-Huê bây giờ đó, đã như con mèo ngồi ra, cùng giày-minh, tinh hồn lo giáo dục nhơn-tài, lớp thi triều-dinh chủ cấp cho học-sanh du học, ngoại bang, lớp thi riêng của nhà giàu cũng cho con cháu sang Âu-Mỹ mà học vấn. Lớp di lớp về lớp còn & tại trường dương học, lớp về rồi kẽ ra lo cai-trị, người thi lo mờ mang công-nghệ mà lập làm, kẽ thi lo dịch sách Âu-Mỹ ra chữ tàu, nào hóa-học, triết-học, thiên-văn, địa-ly, co-khi mỹ-thuật chư-khoa, dịch ra tần tho, rải khắp thền dân xem đọc, sachay-chẳng những trâu-kéo dò mò-hồi là nhiều lắm, ước xe chuyên thuyền chờ cũng không hết tần tho, thiệt dân Trung-Huê ngày nay đang dày-dọng nhảy-nhót kêu la trong cuộc khai hỏa giáo dục lầm ! Từ nước Trung-Huê dưới vua Mân-châu dặng lập Cộng-hòa dân-quốc, xem ra đường lý đắc, dân kinh rất hùng hào, tuy vậy mà tài-dục thè-dục thi nhiều, mà đực-dục thi còn ít quá !

Cho nên mười mấy năm nay

D. P. T. B.

Biết sao là chất

Lời có ngửi có câu rằng : Mắt thấy mòi là chất, tai nghe cũng cón làm, làm người cũng nên thuộc lòng câu này, dè-delic việc đời cho khôi chòi đơn sai lầm lạc. Đã có câu nói như vậy, xưa nay đều công nhận là sát-dòng-rồi, nên nghe nên nhớ là rằng-rồi-long-càn-thần của mình. Sao tôi lại còn hồn st mà bày ra một câu biết sao là chất ? Vày chẳng là nghịch với câu có-ngửi kia rồi, mà nếu câu này nghịch với câu kia, thì câu này thế nào mà có nghĩa ? Tuy hai câu nghịch nhau mà câu này cũng có nghĩa thầm thùy như câu kia vậy. Nghĩa câu trên là dặn lòng người phải cẩn thận, nghe lời sao khôn, hoặc thậm, hoặc bót, hoặc có, hoặc không, đến tận nơi mắt thấy rõ ràng, mới đoán chất là vạy ngay phải quấy. Còn câu Biết sao là chất, ấy là việc đời hay đổi đổi, lòng người chẳng bén cảm, hoặc chuyện sòn-mai mà trưa chưa chất là làm sao, hoặc việc hiện-thời vây mà tương-lai thì làm sao, có thể nào tiên liệu cho chất đổi. Tôi viết bài Biết sao là chất này, chẳng phải tôi dám lập lời mà khuyên dạy, ấy là tôi có ý than đời, mà lời tôi than đây là lời nói thiệt thà, chẳng phải có ý vạch chuyện đời mà bao biếm.

Tỷ như một đám con-nít xùm chơi với nhau trong chốn lang quê rẫy-hái, đứa thi ô-trần đứa thi han áo, minh-mây thi có quản, mũi dài thi nhêu-nhão, mà cuộc vê sanh và chuyện thè-tháo của nó thìn như vầy : ăn cơm-ngũ với mâm-sóng rồi uống nước lạnh dưới vũng, sảng xuồng hau mà tắm, chiều leo lên ngọn cây mà chơi, trưa nằm trong cỏ mà ngủ. Thế-tháo

Nguyễn-thé-Ngọc.

VĂN_UYỄN

Việc minh minh biết để ai phò.
Mà qui lèu lèu khéo lâm trú!
Quái-gò nhún-trèu-tưởng ngược ngang
Tinh-ma chí-chạy cách hò-dò!

Tanh-danh chẳng hỏi chí loi Mi,

Tội-nghiệt còn ghi với Đăng Hồ;

Sử lụ muôn nghe càng hiềm chuyện,

Càng dèng rằng : Một chuyện chàng

* O. (1) Dặng-Thúc-Liêng.

HỘA DẤP TRUNG-DUNG

NGUYỄN VÂN

Năm châu trời biển rộng thịnh-thịnh

Nặng lâm ai ôi một khởi tình !

Tinh-hoa non-kia mây xé dusk

Breeze dậy thau thê may cũng rủi

Gánh ngang hòng trong với khinh

Đôi chữ đồng-lâm ai hồi bạn

Dù vàng ghì một tíc định-ninh.

Lộc-ninh. — Lê-viết-Trần

O. Ô-má-nhi. Tục truyền: Ô-má-nhi là

đường giặc triều Nguen qua dàn nước

Nam dàn nhà Trần ta bị dire Trần-Hưng-

đao dài-viông bắt được; khi trả về cho

Nguen lại dùng kế dại thuyền cho nó chết

chết. Sau hoa quả, hay bắt người đau ốm;

nếu người bị dại khán nơi miếu due

Hưng-Đao thì mạnh liên. (Chuyện Qui-Dám

ngoài Bắc-kỳ ta).

THƠ KIẾN-LÚA
Kiến-Lúa là loài rất nhỏ nhoi,
Cá gan dám với cắn loài Voi ?
Vây doan kết lù chung hang đù,
Lo iu nuôi ăn hộp giống nói,
Ai có cao lương tim nộp-nogn,
Đầu còn phì ốc túi chói mồi,
Khối den lùa dò không nao-núng,
Chí sự đầu-hà nấu nước-sỏi.

Nguyễn-Tiền

NHỚ NGƯỜI CÁCH MẶT

Một khát tương tư một khát sâu
Phòng ván vờ ván lúu canh thâu
Breyu dão giải muộn chung dây lụy
Đen hành riêng than dia cạn dầu
Trên hứa trước sau cho hiệp mặt
Giác hoe mong moi dạng giao dầu
Đem tan trân trạc trong ai đó
Mà dè sương roi nhỏ dượm bâu.

T. A.

TỰ THÀN
Nghĩ việc đời thêm túi lâm mà :
Nhơn linh ngàn ngàn khó phui-phia,
Còn tiền chúc nghĩa mua nhon đe,
Hết hắc đường quen nèo cũa !
Minh biết dặng lòng người, biết muộn,
Ai khôn trong bụng me, khôn ra ?
Đông thiều dọc-dà xuân qua le,
Són phấn mà chí phai nhüm-nhm-a !

Mme Marguerite Tán

THẾ TỤC NHÀN ĐÀM

TÁNH HAY CƯỚI

Bực cao minh tri-thức, trong lúc an
nhân vẫn vè, họ hay ngồi chóng tay
nhân trán mà suy nghiệm cuộc đời ; họ
trưởng tới nhơn vật đời đời, họ nhở
tới nhơn tinh ám lạnh, họ nghĩ tới
nhơn thán lao khò, thi họ hay chắc
hứa lắc đầu, kẽ thi bầm lá gan vù
thời vận lu lù, người thi ứa nước
mắt vì mủi đời cay đắng. Tôi chàng
thuộc vè bực cao minh tri-thức, nên
tôi không tu suy nghiệm cuộc đời ;
nhưng mà tôi có tánh lục-lộ-te-be,
tôi hay rinh x.m thế tục nhơn tinh
bởi vậy cho nên tôi đã khôi buôn
handom trong lòng, mà có nhiều khí tôi
lại tíc cười nón ruột.

Có người không rõ tám tánh của
tôi, họ thấy tôi gấp việc quay mà
không khôn, gắp việc trái mà không
giận, lại cười ngã nghẽn ngã ngứa,
mười khôn ngô thây họ cũng phải vò
tay cười ngát.

Ô ! mà tôi nghe nói Annam với
khách-trú đã kết dây thân ai với
nhau rồi, bồi vây cho nên mây hội
Annam bày giờ cù díp dài tiếc đều
phai dắc nhau đến nhà hàng của
khách-trú mà dài, thế thi làng lùng
rước bạn hát Triệu-châu mà hát chơ
cô hò chìa đầu. Phai chò, nước Trung-
Hoá là nước văn-minh từ đời thường
cô, người Trung-Hoá là người thường
mái rành nghe, minh cung nén hiếp
với khách-trú dũng cho họ lo mờ
mang cuộc kinh-tế trong xir, minh
cô của đê họ ra cùi, họ hát minh
cô, họ nấu minh an, minh có thiết
thôi chí mà sỹ. Phai rồi, phai rồi !

Vậy thi tôi cười cũng là nhằm tôi

tâm thèm, phai hòn?

mời vinh thăng chức Cai-lồng, làng
đàn thiết tiệc dâng mừng ông, mà lại
rước bạn hát Triệu-châu đến hát cho
ông xem, rồi ông đáp ta thanh-tinh
của làng ông thiết tiệc mà dài làng,
ông cũng hát Triệu-châu cho làng
xem nữa, thế thi làng sao mà nín
cười cho được. Từ ngày đầu hàn
tương ra trong sáu tinh thi nhà
dạo-dirc thường than phiền, sợ ngày
sau phong tục suy dồi. Tuy hát Triệu-
châu người minh nghe mà không
hiểu, nên không cùm niềm được,
nhưng mà tôi sỹ cho làng dàn trong
lòng thấy hát rồi bắt chước theo điệu
Triệu-châu, hè lắc buôn, lắc sờ, lắc lo
thi nghệ dàn run tay chêng dù chêng
nhưng là tôi tíc cười mà thôi mà
người trong lòng khác, tinh khác,
mười khôn ngô thây họ cũng phải vò
tay cười ngát.

Ô ! mà tôi nghe nói Annam với
khách-trú đã kết dây thân ai với
nhau rồi, bồi vây cho nên mây hội
Annam bày giờ cù díp dài tiếc đều
phai dắc nhau đến nhà hàng của
khách-trú mà dài, thế thi làng lùng
rước bạn hát Triệu-châu mà hát chơ
cô hò chìa đầu. Phai chò, nước Trung-
Hoá là nước văn-minh từ đời thường
cô, người Trung-Hoá là người thường
mái rành nghe, minh cung nén hiếp
với khách-trú dũng cho họ lo mờ
mang cuộc kinh-tế trong xir, minh
cô của đê họ ra cùi, họ hát minh
cô, họ nấu minh an, minh có thiết
thôi chí mà sỹ. Phai rồi, phai rồi !

Vậy thi tôi cười cũng là nhằm tôi

tâm thèm, phai hòn?

Tô-Vân.

BÀI CỦA QUAN HUYỆN HỒ-VĂN-TRUNG

Diễn-thuyết tại Nam-ký Khuyến-học-Hội đêm 17 Mai 1923

Còn nếu muốn làm cho học-trò
ham học văn Annam, tôi tưởng cũng
chẳng khó gì. Theo thể lệ định về
mây hội thi bảy giờ đây tôi coi lại thi
thi lấy bằng Pháp-Việt-sơ-dang học
kèu là Certificat d'études primaires
franco-indigènes, mà thi bài viết
không có thi một môn nào bằng chữ
quốc-ngữ hết bảy; qua hạch miệng
mới thi một môn dịch chữ Tây ra
tiếng Annam, hoặc dịch chữ quốc-
ngữ ra tiếng Tây. Còn hội thi dâng
lấy bằng trung-dâng học kèu là diplôme
d'études complémentaires, thi thi
bài viết có cho đặt một bài luận bằng
chữ quốc-ngữ; qua hạch miệng
mới thi một môn dịch chữ Tây ra
tiếng An nam; nhưng mà bài luận bằng chữ
quốc-ngữ giám-khảo cho bon (point)
rồi thi nhòn cho số 1 mà thôi, còn
toán-physics cũng là bài luận chữ Tây
lại nhòn cho tới số 3.

Bởi thể-lệ thi như vậy nên học-trò
không cần học chữ quốc-ngữ, bao lo
học chữ Tây, học toán và học mây
món khác dặng lấy bon (points) cho
niêu, miễn dù số ngô dận cho được
thi thôi. Nay nếu muốn cho học-trò lo học
chữ quốc-ngữ cũng như học mây mòn
khác vậy, thi nên xin với Nhà-nước
chế sá lè luật thi lại. Thi lấy bằng
sơ-dâng học thi làm một bài luận
bằng chữ quốc-ngữ (hoặc đặt một bài
tho, hoặc đặt một bài bám, hoặc một
tập) và chứng giám-khảo cho bon
rồi thi lấy số 2 mà nhòn, cũng như
hái luận chữ Tây vậy. Còn hội thi lấy
bằng trung-dâng học thi xin sửa một
chỗ này dâng dể dâng cao sần, mà
lại cũng dâng rât nứa.

tội vối Vua. Vua Túc-Tôn tha lỗi cho
sui, mà cũng không trách rẻ. Bởi sự
tinh nhây, nên đời nay mấy thày
nhão sụ, có dặt bài bài thơ nôm
như vậy :

QUÁCH-TÙ-NHÌ CHU TỘI;
Sản chàu cùi mào cùi tau qua;
Vi trẻ làm cho lỗi đến cha.
Còn dù phải mang đầu đám trách;
Cùi-trung xin tướng sủng sui già.

VUA TÚC-TÔN THA LỘI:
Có nghề ai-nết mách hóm-qua;
Lỗi ấy là con đầu phải cha.
Hoát miêng lùng lùng thi thay chà rẽ.
Mát ngoai tai diết phận ống-gia.

Như vậy là phải dạo sui-gia, biết
làm cha mẹ vợ, lựa thi chọn đức,
không luận chuyện sang hèn. Nếu có
lựa cho mòn dương bỏ đổi, mà gài
kén trai, trai súc gài thi sao? Còn gài
lựa sang, trai thi kén giò không
hòa hảo một nhà, lo tương châi làm
ân theo hằng chung bạn. Tục ngữ có
câu rằng: «Đông-vòng dâng chông tắc
biển đông cũng can » bê vụ chông
hòa thi giao mòn nèn, mà vụ chông
hòa thi mòn cưng vui vẻ. Như dâu
hiện là phure, rủi không hiện cũng
dày dò ngọt ngọt, nèn mà dến cung
dạy không dặng nói không nghe, cự
chẳng dâng mồi chia loang rẽ phung.
Như rieu là lùi hồn khôn, rieu rêu rêu
không lùi nhòn từ, chông thi thiện
mời gỏi thán thò yêu tặng. Minh dâu
hiện chọn rủi, con minh dâu trung đẹp
rủi, thi hai dâng lo gá cười, gá
cười rủi thi là vụ chông chòng
hòa hảo một nhà, lo tương châi làm
ân theo hằng chung bạn. Tục ngữ có
câu rằng: «Đông-vòng dâng chông tắc
biển đông cũng can » bê vụ chông

hòa thi giao mòn nèn, mà vụ chông
hòa thi mòn cưng vui vẻ. Như dâu
hiện là phure, rủi không hiện cũng
dày dò ngọt ngọt, nèn mà dến cung
dạy không dặng nói không nghe, cự
chẳng dâng mồi chia loang rẽ phung.
Như rieu là lùi hồn khôn, rieu rêu rêu

không lùi nhòn từ, chông thi thiện
mời gỏi thán thò yêu tặng. Minh dâu
hiện chọn rủi, con minh dâu trung đẹp
rủi, thi hai dâng lo gá cười, gá
cười rủi thi là vụ chông chòng
hòa hảo một nhà, lo tương châi làm
ân theo hằng chung bạn. Tục ngữ có
câu rằng: «Đông-vòng dâng chông tắc
biển đông cũng can » bê vụ chông

hòa thi giao mòn nèn, mà vụ chông
hòa thi mòn cưng vui vẻ. Như dâu
hiện là phure, rieu rêu rêu
không lùi nhòn từ, chông thi thiện
mời gỏi thán thò yêu tặng. Minh dâu
hiện chọn rủi, con minh dâu trung đẹp
rủi, thi hai dâng lo gá cười, gá
cười rủi thi là vụ chông chòng
hòa hảo một nhà, lo tương châi làm
ân theo hằng chung bạn. Tục ngữ có
câu rằng: «Đông-vòng dâng chông tắc
biển đông cũng can » bê vụ chông

hòa thi giao mòn nèn, mà vụ chông
hòa thi mòn cưng vui vẻ. Như dâu
hiện là phure, rieu rêu rêu

TAN TAN HIỆP THÀNH

Nhân hiệu có câu chửng tại Tòa

Ở lối đường Viêng số 40 ngay chỗ Saigon mới.

HUY NH VĂN NHUNG, kinh doanh

Marque déposée

Làm và bán đồ nữ trang theo kiểu, kiêm thời, làm dã, mua mà lại kheo, lát eo lát ở ăn trầu có chưng bằng đồng xi ni-kẽn (Nickel), qui-khách & Lục-châu nên cần dùng đồ làm tại tiệm tôi, xin viết thư thương nghị.

Đó làm rồi sẽ gởi lập tức Contre-Remboursement, nghĩa là đem tiền đến đóng cho nhà thợ mà lấy đồ.

HUY NH VĂN NHUNG, cẩn bách.

HOTEL D'ANNAM

NAM-VIỆT KHÁCH-LÀU

n° 72 à 80, BOULEVARD CHARNIER, — 10, QUAI LE MYRE DE VILERS
Đường Kinh-láp, đường Carabelli và đường mé-sóng
Le Myre de Vilars, SAIGON

HUY NH HUẾ-KÝ, Chủ tiệm

Kính cung Qui-khách rõ, tôi dọn một tiệm ngũ hiệu là HOTEL D'ANNAM (Nam-Việt Khách-Lau) phòng rộng mát và sạch sẽ làm, cũng có dọn phòng ở lầu dưới để được cẩn thận Qui-khách, xin Qui-khách thừa dịp di Saigon đến tiệm tôi mà nghỉ lấy làm thông thả làm.

Lời tôi mời mờ thêm một giài phòng ngành rất mát mẻ tại đường mé sông Le Myre de Vilars, lối trước ga xe lửa nhỏ, nhà số 10 Saigon

HUY NH HUẾ-KÝ, Cẩn bách.

Société anonyme Trung-Huê, Manufacture Cochinchinoise
de Tabacs, Cigares et CigarettesQuai de Belgique, n° 217 à 223, Saigon
(Nam-ký Trung-Huê yên thảo hưu hàng Công-ty)

煙香煙

煙香煙

Thuốc điếu hiệu CON Ô mỗi gói 20 điếu.

Thứ thuốc này tri danh dã lâu rồi ai ai cũng biết, thiệt là ngon gát, nhiều người tra thuốc thiệt ngon thì nói mấy đầu ngón tay hay còn thơm đặc, mấy ông không tra thuốc già, thì dùng thử này mà hít cũng vừa ý.

Chợ quán muôn ngài xem kỹ như ánh sáng là nấm sang danh sâm hàn vây nhám điện may xin chờ qua rát ướt.

Nguyễn Võ Bán Công-ty chẳng liếc số tiền trong phì nước thợ đánh lão bén Thuring-hai sang qua về trong mỳ nhon và tranh sơn thủy, mới bức đèn có đinh nguyệt phản biến hiện lịch tảo vải lanh tay, vải bún dày sẽ ra rất nhiều, nhưng mà không phải bán, bán Công-ty định cách tân cho chợ quán như vậy:

Ai có dù 20 cái bao thuốc Ngũ-sao thì dòi dặng 1 bức mỳ nhon và lichen.

Ai có dù 25 cái bao thuốc Cây-tre thì dòi dặng 1 tấm sơn thủy và lichen.

Ai có dù 20 cái bao thuốc Con-ô thì dòi dặng 1 tấm hình và lichen hoặc mỳ nhon hoặc sơn thủy.

Như ai có ba thứ dù 30 cái cũng dòi dặng 1 tấm hình và lichen hoặc mỳ nhon hoặc sơn thủy.

CHÒ ĐÒI HÌNH VÀ LỊCH :

Cholon.— Lương-phuoc-Sanh, Rue des Marins, n° 233.
Cholon.— Chau-ky-Lan, Rue Cândol, n° 66.

Vì ai có bao thuốc không mà nhận hiệu của hàng này Gì mau đem đến mấy hàng dã nói trên đây mà dòi thi dưng liền chẳng sao.

MUỐN CHO BẢNG DÈM MÀ:

Sáng sủa như bang ngày, thi hãy mua một cây đèn

III-EU INTENTS

Là đèn kiêu mới tạo chế, dốt bằng Dầu-Lửa, sáng 800 ngọn bạch-lập.

Có bán tại tiệm:

TRẦN-QUANG-NGHIÊM

Rue Espagne, số 29 (góc chợ mít), Saigon

DU'ONG-DIEN

Marchand de Meubles

Rue Calinal 109-111-113

SAIGON

Tiệm tôi có bán giường đồng chơn vuông, dù mộc nón bảng đồng ở bên Huế-ký mới lại,

Giường đồng sắt, cây, theo kiểu kim-thời.

Bàn ghế, tủ kiển, đà cầm-thach và các thứ ghế hiệu THONET lại có tủ, bàn, ghế đánh vernis tampon.

DUONG-DIEN

PHÒNG TRỒNG BẢNG THIỀN NGHỆ

HIỆU LÂM-QUANG-SI

N° 92, Boulevard Bonnard

Ngang nhà thuốc thi (chợ mít) Saigon

LÂM-NGOC-THACH

Trên lầu N° 58, Rue d'Adran

Ngang tên Tân-Đạo (chợ cũ) Saigon

LÂM-QUANG-SI

Kinh cửa

Kinh đồn

DÔNG-PHÁP-THỜI-BÁO

IMPRIMERIE DU CENTRE

Louis MINH

76, Boulevard Bonnard, Saigon, 76.

MÀU IN « IMPRIMERIE DU CENTRE »

CÓ DÙ CÁC THỦ CHỦ

TÂY, QUỐC-NGŨ, ANNAM LỚN NHỎ Đều CÓ

DÃ IN MAU MÀ GIÁ LẠI RẺ

TAI ĐẦY CÓ DÒNG SÁCH ĐỦ KIỂU VÀ BẢN GIẤY

THI-THO'

TIËM THỢ BẠC

NGUYEN-VAN-DAO, Bijouter

ancienne Maison NGUYEN-VAN-GIAO

13, rue Schneider, Saigon

Khiết cung quí Ông, qui hổng rõ: Ngày nay tóm này ngày trước là tóm của Nguyễn-van-Giao, là mìn phản rồi. Nay người cha là Nguyễn-van-Đao cũng hổn đồ nữ-trang theo kiết-kiêm-thời, nhưng là: trâm, chén, lèn, chuỗi, hổng lỗ, mứt áo, ván dài, kiết-cảng, neo Lòng, neo đầm, đồng chí, v. v. Dù thiều kiều theo kim thời như ngày trước vậy. Xin quí Ông, qui bà, muốn dùng món chi xin dòi gởi đến tiệm tôi, hay là viết thư mà gởi cho bồn hiệu thi tôi cũng hổn lồng làm theo ý. Quí Ông, qui bà dùng món chi thi tôi cũng hết, long càn thận mà gởi đều cho quí Ông qui bà đúng.

Kinh cáo
NGUYEN-VAN-DAO
Bijouter, 13, rue Schneider, 13—Saigon

XIN CHIẾU CÓ

Dưới thịnh trị thái bình, thi con người sành sỏi ra càng đông đảo hơn khi trước bối cảnh, bởi vậy tôi dòm thấy mồi khỉ Saigon có bầy chơi tè, hoặc là cuộc chơi v.v. thi tôi nghiệp cho qui-khách à lục-châu lén Saigon chơi, mà chẳng dò khách-san ngồi ngồi, làm sự vui thành ra buồn. Rồi vậy chúng tôi mới lấp ra dưới Tiệm-nhà-hàng NAM-TRUNG KHÁCH-SAN

tại đường Némésis N° 101-103 gần bên gốc Tiệm cầm đồ Saigon. Phía sau

phía theo mặt đường đi, rộng rãi mặt mề ta bờ vách tên, lại gần các môt đường xe lửa Cholon, đường giữa, đường mé sông, và xe Biên-hoa, xe Mytho, rất tiện cho qui-khách khi lèn xuống.

Cứ xin qui-khách tưởng tình đồng-bang giúp cho chàng tôi bền vững, thi ôn ấy ghi lại hàng ngày.

Quán-Lý :
HIỆP et THẮNG.

TIËM

HÀ-PHÚ-ÓC-SÀNH

Vinh-Phuoc-Sade

Một căng phố trùr dùi thủ thuộ

Tây-Tàu thân hiệu.

Đầu thom, giấy, viết, mực, dè

học trú đứng.

Một căng bến xe này và dã phu tùng, Rocon, Tây, rauu tàu, dã hộp và

dã dòi đang trong đám tặc.

Giày, nón, giáp, gót Bác-ký,

đang Bác, hông Tàu, lanh may y phục

Annam

Cũng có bến dùi thủ thuộ của tiệm

Nhị-thiên-Dương Cholon.

Tung trên bến có cho nướm

Phỏng-ug.

Tiệm này luôn bán chè chén và

đồ rauz iết; giá nồi hòn các nơi.

Nhin đồng-bang quang cõ, tôi

Lài lòng đội on.

Nay kính mít.

Còn chén, bát, đĩa, cốc, Sách.

KÝ-NGUYỄN

SỞ LÂM HỘNG HÀNG CIMENT

VÀ THẠCH-CAO

Ütrière gare xe lửa Xóm-dùi đường Route

Basse số 6 Cholon

Kinh trình cung Qui-đông dâng hào, tôi có

một sô bàng duc làm bằng Cement

Thach-cao dâng hào dùi thiền, như

bầu-cõi (chapiteaux) or-cira (clef de porte)

bóng nõa nhà (Tailière) Lang-cang (Balustrade)

binh (Vase) lòi cũng có làm dùi mõi, như

mõ-bia (Epiphore) khuôn nắp mõi.

Có dòi dùi bêton armé như là: ống-

cống từ hai tât lot long cho tòi 8 tât lot

long. Tru hàng rào, tru ranh đất, nắp dày

đóng lõi nhùn, ghép ngoài sần, ngoài

vòm, cung bằng bêton armé, lòi có làm

gạch Cement dòi mõi, gạch xây nhà bêton armé, bồn nuôi cá có kiến, lõi nhùn

đầu kêu, chậu trồng cây giả.

Nói Qui-khách muốn mua thử gì về bén, sẽ có lời nhieu

thời xin dòi gởi ngay bài tiệm Tang-khanh-Leng số nhà 10

đường Catelin và tiệm nhành Đông-cam-Mỹ số 30 đường

Bonnard; giá cả chúng tôi xin tính theo như ở Hanoi.

IMPRIMERIE DU CENTRE

Louis MINH

76, Boulevard Bonnard, Saigon, 76.

MÀU IN « IMPRIMERIE DU CENTRE »

CÓ DÙ CÁC THỦ CHỦ

TÂY, QUỐC-NGŨ, ANNAM LỚN NHỎ Đều CÓ

DÃ IN MAU MÀ GIÁ LẠI RẺ

TAI ĐẦY CÓ DÒNG SÁCH ĐỦ KIỂU VÀ BẢN GIẤY

NHI-THIEN-DƯƠNG

38, rue de Canton, Cholon

MIH-THIEN-DƯƠNG DƯỢC TÙ

(Thuốc rượu Nhị-Thiên-Dương)

Thuốc rượu của tiệm Nhị-Thiên-

Dương là một thứ thuốc rượu rất

quí, do nơi tiệm chính ở tại Quảng-

Đông tỉnh Thành-giai-lai; diện mien

trường-thoát, do tay hàn chỉ công-

xưa nay chưa có thuốc rượu nào mà

lấy đường-nhau-thần, điều hàn huyền

mạch-cường-tráng-tinh-thần cho hàng

thứ rượu-thuốc này, hè uống nó

thường là một mý-hồng-nhau-giả

trai già trẻ, bón-máu-dzeń-dùng-dược,

thật nó là bá-bá Thành-được, công

hiệu-như-thần.

Nếu uống nó cho thường thì tài

tiêu-trú-bá-tinh; tĩnh-thần-khong

kiến-vi, múa-me đều-dung-như da

món-mang, những người mà tiêu-thiên

bát-tíc, hàn-thiên-thiên-dâu, thì nên</

