

裴 儉

BÙI-KIỆM ĐẠM

PAR

NGUYỄN VĂN TRÒN

GOMMERCANT

VI NAM LIONG

IN LÀN THỦ TÙ



Giá: 0 \$ 06

TOUS DROITS RÉSERVÉS



Bùi-Kiệm



Nguyệt-Nga

Saigon, Imprimerie J. VIỆT

Juillet 1919

劍頭

MAC MELK-BUN

BÙI-KIỆM DẶM

VÀ BÀI CA.

Thôi thô anh Bùi-Kiệm bước vào nhà, thây nàng Nguyệt-Nga, lỗ tai chỉ đeo đôi bông nhện hột, cổ đeo dây kiền vàng chạm, bến cái áo lưỡng đoạn, đeo cái khăn lục-soạn, bận cái quần lanh lung rút, à khiền tâm bào anh Kiệm chêt té :

Hèn chi tôi ở trên kinh tôi nóng nảy bức bởi tôi lỗi tôi vẽ hay là ông Tơ bà Nguyệt xe má phàn dựa kề lại môi sòn.

Con hai mầy ăn ở không biết chịu lòn, năm nay thời bào lục chờ lúa còn bảy tám thiên.

Anh hùng sánh với thuyền quyên, dẫu mù ông Tơ bà Nguyệt có xô sập xô ngữa qua với bậu vó đó mới phi cái duyên ước nguyền.

Ăn chung để cho con bạn làm riêng, chờ bạn thờ làm chi bức tượng Văn-Tiên, đồ ma đồ qui ba mươi ngày bảy mươi bưa mà có linh thiêu đều gi;

Nga rằng : phận thiếp nũ nhi, tôi làm thân con gái chưa trinh chưa tiết chưa liệt là tôi phải ghi vào lòng.

Kiệm rằng : nàng nói vậy mà sao xong, chờ thuở bậu bay nhảy sao không bay nhảy, để chiêu đóng meo đóng mộc đóng bụi đóng bặm bỏ chôn loạn phòng mà lại vẫn hoe ;

Xé lại cho Kiệm nói nhỏ cho nàng nghe,

chờ lúc xuân xanh sao bậu không lặng lại để
bỏ xó hè mà lại ai thương :

Bậu không coi con Võ-Hậu đời Đường, một
đêm tối sáng nó xịt nó xát hơn trăm độ nó đứng
đường trường nó chêt không biết mày thây ;

Con Điều-Thuyền nó khôn dại không ai bi,
nó xẽ bên nây thằng Đồng-Trác nó xít bên kia
thằng Lũ-Bô quần nhiều áo nho nó bận vào nó
cũng phủ phê.

Muôn cho nữ xáng mà nam xuê, chí Túy-
Kiều chỉ đào dí ngoá nguê mai sau chỉ gấp anh
Tử-Hai cũng sướng nê cái đời.

Ngò-đồng chim phụng gấp thời, thuở bậu
còn sông sao bậu không cào, không câu, không
vẫu không xách đẽ hết đời bậu lại ra ma ;

Làm sao bậu không biết xét xa, mây đời ai lập
miếu ngôi tốt qui-tê đẽ mà thờ con ma kén
chồng ;

Bậu còn duyên kè ầm người bồng, bậu hêt
duyên như cây khô mắc nắng như cá mât nước
bậu kiêmặng thằng chồng mệt nhọc lám ôi ;

Bùi-ông ngon ngọt khen đời, có ai lịch sự
lịch sạ cho bằng Cử-Kiệm tao trên đời, có một
đuối đời, có một sao bậu không sánh đài mà nhò.

Bậu tới đây vồn thiệt tình cờ, chờ thuận,
buồm xui gió sao bậu đẽ cạng lóng nhóng mà
chờ ai cho cực mình ;

Nguyệt-Nga già dại làm thinh, rồi chỉ ngồi
chỉ nghĩ làm vầy, trước tôi thưa với bác sau
thưa cùng thây Cử cho tôi mượn một trăm

đồng bạc đặng tôi làm tuân làm tự cho phỉ cái
tinh anh Vân-Tiên;

Trước thời tôi trả nghĩa thuyền quyên, sau
lại tôi đột bức tượng Vân-Tiên tôi gội đâu.

Rồi tôi sưa sang má phân xức dầu, đặng trao
duyên cho mà thầy Cử lại mới an lòng nguyễn.

Kiệm rằng: nàng nói vậy qua chằng có phiền;
lật đặt chạy vô dở mỉnem lây xâu chia khoá
mở tủ sắt cái kẹt, lây đoi ba cái bàn khoán phóc
lên xe kiêm thẳng tới tiệm chà-và thê đoi ba trăm
đồng bạc cõi liền chị Nguyệt-Nga :

Bởi muôn cho đây đó một nhà, cái chuyện
làm vầy sao nàng không nói cho sớm phải nàng
nói sớm dầu Kiệm hêt trâu hêt ruộng hêt đất
hêt cửa hêt nhà Kiệm cũng ưng.

Cha con thẳng Bùi-Kiệm nó lòng mừng, chu
chạy rước thầy con chạy lại xóm mượn cổ đồ
bác bứu tâm chân quần bàn treo lên có tòng
có tuổi quyết làm bảy ngọ, mới ra giang, anh
Vân-Tiên ôi anh vô phước anh chết anh để vợ
lại cho tôi, tôi làm cái tuân cái tự chờ anh dầu
có tòn một đôi ngàn cũng chằng bao lầm;

Lây tình đài nghĩa tình thâm, cao tay thời
có tòn đoi trăm anh cũng chằng phiền,

Thầy Doan sưa soạn đặng đặng Nguyệt-Nga
xuông bút vài hàng câu thơ;

Dán lên trên cửa một tờ, rồi lại chừng ba giờ
khuya tôi bỏ tôi trốn tôi ra tôi đi lặng lẽ bờ
buổi sơn khê, tôi ngồi tôi nghĩ chĩnh ghê thiệt cha
con thẳng Bùi-Kiệm là bọn tồ máu dê trật đời;

Nguyệt-nga đi đă xa vời, chừng chu con
thẳng Bùi-Kiệm hay đặng chạy kiêm quanh,
kiêm quật lại có cười hở hinh.

Tưởng là phú quái cầu vịnh, thời ông Huế-
thượng ông còn tung kinh làm chi nữa tôi da
mắc phải con vợ tinh nó báo đời;

Ngời nhân nay đổi mai dời, tôi nghĩ lại tôi
nuôi bát cơm cho đây bát cá, bát cá cho đây bát
cơm nó ăn cho nó nó bỏ nó đi thiên hạ đêm xiểng
nhiều đều Kiệm nhứt xương;

Con hai mầy ăn ở phi thường, thiệt xáy đổ
đi đồ thã mèo đàng chó điêm, mầy ăn đàng
sóng mầy nói đàng gió, mầy hại cha con lao
bận nầy nghèo to;

Nợ tôi làm nở đẽ ai lo, rồi đây đổ của ai tôi
trả cho nấy trời hởi trời nó mệt đà té ho
cùng đường;

Rồi đây tôi xuống tinh tôi kiện ông tờ hồng,
ông xe không chắc, không chắc không chia
ông hại cha con tôi nợ ông phải, thời
thường lại đây.

BÙI-KIỆM NGỘ NGUYỆT-NGA (Tú đại)

Đâu bỗng đâu Bùi-Kiệm bước vào,
Thây Nga má núng trái đảo,
Thả dòng trùu bày lời thấp cao,
Mắt dê xem thấy ngọt ngào,
Khiên tâm bào trùu xóm chêt té.
Thây nàng càng mê,
Mới đứng xê lại gần,

Tô thiệt hơn

Bữa nay có chi bức bối,

Xui khiên Kiêm về,

Nay gặp khách thiên thai,

Phỉ tinh thay. —

Cà kêu kia bó cô hai,

Xích xích lai gần Kiêm phản nhỏ xiêu,

Chuuyên ở đồi em choán hiếu,

Hễ cắp Kiêm rồi trăm bể không thiều,

Việt chí muôn biếu anh nghe lời liền,

Kiem thấy tượng rõ ràng,

Anh ta khi ấy hồi nàng,

Có linh gì bức tượng ni,

Có sao em đeo hoài không suy,

Hiển linh chỉ Vân-Tiên bức tượng,

Bập rập thiệt kí,

Sao chẳng chịu bỏ đi.

Xin đừng tin —

Nguyệt-Nga mới biết đứa ngu si,

Thú dê xóm nó hay đua mì,

Mới kiêm đều phản phải quây.

Xin thấy đừng nói vậy,

Hè thân phận con gái chửi trinh làm đầu,

Kiem nghe nói cơ cầu,

Dê con khi ấy thèm rầu,

Chắc lười mà thở than,

Lúc xuân xanh chẳng lo đói bạn,

Chừng lung mồi gôi dùng.

Biết ai đờ ai nứng. —

Nàng coi con Võ-Hậu đời xưa.

Nó sâm thuyền cho rộng rãi,
Đặng mà độ người,
Khi Tông-Ngọc lúc Trường-Khanh,
Mặc tình yên anh.
Cũng vui một thú với đời,
Bùi-ông mới dì hơi,
Này hỏi hai ô,
Thắng Cử ở nhà nó bánh,
Sao nàng không đành,
Để lúc xuân xanh,
Ông bướm lạnh tanh.
Uống thay một chiếc hoàn tình.
Nga : Nguyệt-Nga đã dạng băng lòng,
Đợi tôi xứ nghĩa với chồng,
Trước làm chay Vân-Tiên trọn đạo.
Sau gội đầu rồi mới ưng.
Kiệm, cha con dọn đồ cắt rạp,
Kết tuội thấp đèn,
Cho phụng sánh với loan,
Bộ hân hoan.
Cha con Bùi-Kiệm lòng lang,
Nga gạt băng ngàn,
Thay vui thay một đám họ hàng,
Rước đèn nhau.
Xoản xoản về khan.

CHUNG

ZAD FOJ

1960

LỜI DẶN

Mây chữ đứng, thì đọc chậm chậm và ngâm
nga. Còn mây chữ xiêng thì phải đọc cho mau
nói cho dòn thi nghe ngộ và hay lắm.

