

A500/NX

AP  
45°  
V6  
T827++

1961

TU 80

Tâm Sửu

# CƠ SỞ BÁO CHÍ và XUẤT BẢN TỰ ĐỘ

*Trân trọng chúc mừng*

QUÍ VỊ THÂN CHỦ  
và ĐỘC GIẢ THÂN MẾN

MỘT NĂM MỚI  
HẠNH PHÚC  
và THẮNG LỢI



N.

AM ngoài nhân dịp Tết Canh Tý cũng trong mục này, Hiếu-Chân tôi có bài phiếm về năm « Con Chuột » và đã viện-dẫn sách Nhí Nhã để tiên đoán về năm Tý như sau : « Sách Nhí Nhã, thiên Tích Thiện có nói : thái tuế

tại Tý viết khôn đốn. Lý Tuần giải thích rằng câu này ý nói khi Dương khí còn hồn tạp chưa phân thì vạn vật mới nhú mầm cho nên gọi là khôn đốn. Khôn đốn có nghĩa là hỗn loạn... »

Cái năm Tý đó là năm hồn đốn mà lại ứng với con Chuột thì thật không có gì là khả-quan vì Chuột là giống vật sợ ánh sáng và tiếng động. Ấy thế mà năm Tý vừa qua lại là năm nhuận — hai tháng sáu — cho nên xảy ra nhiều chuyện chẳng lành, như thế kèn ra thuật số cũng không phải là một nghề vu khoát vậy !

Nay bình tĩnh mà xét lại thì thấy cái năm Tý vừa hết quả là một năm « khôn đốn » đúng như lời giải thích của Lý Tuần : về mặt quốc tế thì súng nổ rạng từ Phi Châu lan sang Á Châu, tình hình Congo, Ai Lao cũng như Cuba càng ngày càng thêm mù mịt đến nỗi các tay tồ trong Liên Hiệp Quốc cũng không hiểu ra sao. Hơn nữa, lại còn có những vụ biến cố cực kỳ quan trọng bộc phát như ở Á thì có cuộc cách mạng tháng tư (dương lịch) ở Nam Hán, ở Áo thì có cuộc đảo chính thành công ở Thủ Nhĩ Kỳ và ở Phi thì có cuộc đảo chính bất thành ở Ethiopia.

Còn về mặt quốc nội, thì... khỏi nói !

Nhưng những việc « khôn đốn » trong mười ba tháng qua, nay đã thuộc về dĩ-vãng : chúng ta đã bước sang một năm khác, năm Tân Sửu. Văn sách Nhí Nhã, thiên Tích Thiện có nói về chí Sửu như sau : « Thái Tuế tại Sửu viết xích-phản-nhược ». Lý Tuần giải nghĩa : « khi dương dâng cao, lan mạnh, vạn vật do đó mà hưng khởi, không vật nào là không thuận tình mà này nở cho nên gọi là xích-phản-nhược ; xích là dương sắc, phản là maу mạnh và nhược là thuận tình vậy ». (Dương khí phần tấn, vạn vật nở khôi, vô bất nhược kỵ tính, cõi việt xích phản nhược ; xích, dương sắc ; phản, tấn dâ ; nhược, thuận dâ).

Xét như vậy chúng ta có thể đoán rằng sang năm Sửu này tình thế sẽ sóng sả chứ không hồn đốn như năm qua. Lại nữa năm nay là Tân Sửu, trong mươi can thì Tân là rực rỡ như mặt trời, trong trèo như mặt trăng, lấp lánh như muôn sao. Sách Nhí Nhã lại nói : « thái tuế tại tân viết trùng quang » (năm dâng ở can tân gọi là trùng-quang). Sach xưa giải nghĩa « trùng-quang » là ánh sáng như mặt trời mặt trăng và muôn sao cùng chiếu vào mà thành ra rực rỡ. Đó là cái đức sán lạn của Văn Vương, Vũ Vương chiếu rọi vào vua dân vây. Từ mặt khu vực nhỏ bé không đầy

trăm dặm, Văn Vương diệt được vua Trà hâm mệt tàn bạo, thống nhất thiên hạ lập ra nhà Châu, sở dĩ được như vậy là nhờ ở cái đức : bởi thế gọi là trùng quang.

Lại xét đến tự đang, chúng ta thấy chữ sưu giống như hai tay người cầm nắm một vật gì, như thế lúc là Sưu tượng hình cho một cái thể vũng chắc hơn vậy. Theo sách Luận Hành Vật Thế thì năm Sửu thuộc con trâu (Thập nhị thuộc dĩ sưu vi ngưu).

Không cần đi sâu vào chi tiết của môn động vật học, ở đây Hiếu Chân tôi chỉ xin kể qua một vài đặc tính của con trâu, một con vật khá dĩ biến biếu cho Đức Linh cần cù nhẫn nại của các dân tộc Đông Nam Á chuyên sống về nông nghiệp. Xét về hình thù thì con trâu chẳng có gì là mỹ miều; thân nó dâ to lớn, nặng nề, bốn chân lại ngắn ngắn, kề gần nhau, lông hoặc đèn hoặc trắng; nhưng đặc biệt nhất có cái đầu tròn và rất dứt lợn với đít mẩy, cái móm và đôi sừng rất dài, cong vát mà nhọn hoắt. Chỗ thể mà lực ngử có câu « đầu trâu mặt ngựa » để chỉ những người hung ác, dữ tợn. Câu này lấy trong sách Phật như Lăng Nghiêm Kinh và Tri-Độ Luận, theo đó thì cái quý sứ ở chốn âm ty đĩa ngục đều có đầu trâu hoặc mặt ngựa lay cảm giác mác để lừa bắt các tội nhân chịu các cực hình. Tuy lực ngử nói thế nhưng thực ra trâu rất hiền lành mặc dù nó có cái tướng dữ. Có truyện cổ tích kể rằng trong thời ban sơ mọi vật trông thấy hình thù trâu to, dáng trâu dữ nên sợ nó lắm không dám đến gần. Nhưng sau rồi dần dần có con hổ mon men tới, dò dẫm ngón đẽ ra oai, rút cục thấy trâu không có thủ đoạn gì nên hổ bắt nạt rồi ăn thịt luôn. Trâu không dứt lợn nhưng sức nó khỏe lắm : khỏe không phải để đánh nhau mà là để làm việc. Chỗ thể mà dân quê ta thường nói « làm khỏe như trâu » và để nói về khí lực phượng cường của lùi trẻ, lực ngưu ta có câu : « con gái mười bảy, bè gầy sừng trâu ». Vì vậy ở nước ta con trâu tượng trưng cho sức cẩn lao, linh chiêu khỏe cũng như con lợn tượng trưng cho sự no đủ, nhàn hạ. Trâu làm việc cực nhọc nhưng hưởng thụ chẳng được là bao : ăn thì chỉ mớ rơm bô cỏ cồn uống thì thường thường chỉ ủc đầu vào vũng lầy. Do đó tục ngữ ta có câu : « trâu chậm uống nước cặn ». Có lẽ vì cái đức linh chiết ướm cõi nai lung ra làm mà không cần nghĩ đến sự hưởng thụ như thế cho nên lòng liên đoàn lao công Việt Nam đã lấy trâu làm biểu hiệu chăng ?

Tuy có nhiều đức linh như thế nhưng trâu có cái lật chém chém : chém chém mà chắc chắn. Đó có lẽ cũng lại là một điểm phù hợp với tính tình của người nông dân Việt Nam cho nên trong ca dao trâu là một con vật được nhắc đến với những lời lẽ thân mật nhất :

Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cầy với ta

Cầy cầy vốn nghiệp nông già...

Tuy nhiên nếu trâu chậm chém quá thì cũng

## NÓI HAY ĐỨNG

### Phiêm luận về

## THÂN TRÂU

là một sự phiền cho nhà nông. Vì, như ca dao đã nói :

Thứ nhất vợ dai trong nhà  
Thứ nhì trâu chậm, thứ ba rựa của

Trâu sở dĩ trở thành chậm chạp đến nỗi không thể dùng vào việc được là do hai nguyên nhân : hoặc là nó già quá không đủ sức, hoặc là vì nó quen ăn dung ở rái thành ra béo quá, lê thán đi không nổi. Xem thế dù biết cái giá trị của con trâu là ở sự làm việc : đã sinh ra kiếp trâu thì phải kéo cày, nếu không làm việc thì trâu chỉ là một vật thừa, k' có coi. Đến ngay việc mổ thịt trâu làm thức ăn, người ta cũng khen những con trâu nào đã có cầy rồi thì thịt mới ngọt. Theo kinh nghiệm của nông dân miền Bắc thì thịt trâu ngọt hơn thịt bò nhưng phải là trâu đã cầy một ou thì thịt nó mới ngọt và vừa mềm. Nếu là trâu già thịt tái dai cồn nghé nor chưa cầy qua một vụ thì thịt nhạt nếu nấu kỹ tắt ra nước hết. Bởi thế, ngoài Bắc có các kỳ lão có kè chuyện rằng khi quân Cố Đen kéo sang nước ta do sự cầu viện của vua Tư Đức để đánh Pháp thì họ nhung nhiễu dân rải khò : mỗi khi quân họ kéo đến đâu thì dân địa phương — nhất là dân mấy tỉnh Phú Thọ, Sơn Tây và Hà Đông — phát cung phục cho họ hai thá mà họ ưa nhất là gát nợ dòng và trâu non đã cầy một ou. Bởi thế dân chúng phần nhiều phải bỏ làng chạy trốn. Tất cả giá trị của con trâu là ở sự cẩn lao khổ cực ; bởi thế trong văn chương người ta thường dùng nó làm một biểu tượng cho sự khuất phục nhau nhện. Đề tả trạng huống bi đát của xã hội ta trong thời Pháp thuộc cụ Phan Bội Châu có câu : « Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu », còn trong truyện Kiều. Nguyễn Du cũng có câu : « Lâm thân trâu ngựa dến ngùi trúc mai ».

Trong các xã-hội Đông Á lấy nông nghiệp làm kinh tế căn bản, con trâu còn là tượng trưng cho đại chúng nhân dân. Cniển Quốc Sách chép truyện Ninh Thích và Lý Bá Hề xuất thân là những kẻ chăn trâu mà làm nên khanh tướng là có ý ghi lại những sự kiện diễn hình dân dã một biến chuyển lớn trong lịch sử Trung Quốc trong thời Xuân Thu : hệ thống chính trị quý tộc đã dần dần bị thủ tiêu để nhường chỗ cho một nền chính trị rộng rãi hơn, mở đường cho những phần tử ưu tú trong giới bình dân tham gia chính quyền. Quần chúng bình dân ấy được tượng trưng bằng con trâu.

Tuy vậy như trên đã nói, con trâu chỉ có giá trị khi nó làm việc : bắt nó làm việc quá sức thì không được mà để nó an nhàn quá cũng hỏng. Cứ xem chuyện Bá Lý Hề thì đủ rõ. Bá Lý Hề làm quan cho vua nước Ngu nhưng vì vua Ngu « ngu » quá không nghe lời khuyên can của Bá Lý Hề, làm của đút của nước Tân đến nỗi bị nước này lừa đánh mất nước.

Bá Lý phải trốn sang đất nước Sở. Người nước Sở nghe là quân gian bối trót, Bá Lý Hề nói :

— Tôi là người nước Ngu, vì mất nước nên phải trốn đến đây.

Người Sở hỏi :

— Nhà ngươi có biết nghề gì không ?

Bá Lý Hề nói :

— Tôi khéo nghề nuôi trâu.

Người Sở tha ra rồi đem về cho nuôi trâu, trâu chóng béo tốt lắm, tiếng đồn đến vua Sở. Vua nước Sở cho triệu vào hỏi :

— Cách nuôi trâu phải thế nào ?

Bá Lý Hề thưa :

— Cho ăn phải có điều độ, không nên bắt làm mệt nhọc quá mà cũng đừng nên đe cho nhàn qua, nhất là lúc nào trong lòng cũng nghĩ đến trâu.

Vua Sở khen :

— Nhà ngươi nói phải lắm ! Chẳng những nuôi trâu như thế, dầu cách nuôi ngựa cũng thế.

Rồi cho Bá Lý Hề làm chức ngũ-nhan. Về sau Tân Mục Công được biết tiếng Bá Lý Hề là người hiền, cho người dem năm bộ da để sang biếu vua Sở để đổi lấy Bá Lý Hề về Tân. Về sau quả nhiên Bá Lý Hề làm tướng quố và lập nhiều công lớn cho nước Tân.

Suy ra thì cái phép nuôi trâu mà Bá Lý Hề nói ra cũng chính là cái phép « mục dân, dưỡng dân » vậy, Chẳng qua vì vua Sở không hiều nỗi mà

# PHƯỢNG TIÊN

*Nguyên tác của BỒ TÙNG LINH — NGUYỄN HOẠT dịch*

**L**ƯU-XÍCH-THỦY, người Bình Lạc, tuổi tiêc mà đẹp đẽ sáng sủa. Năm mươi lăm dã thi được vào trường huyện. Cha mẹ sớm mất nên từ đó dâm ra du dâng hư hỏng. Tuy gia tư không được vào bực tung mà tinh lại thích làm dâng. Giường đậm quần áo nhất nhất đều phải sạch sẽ đẹp mắt. Một đêm được người ta mời đi uống rượu. Vội vã quên tắt đèn mà đi. Rượu được vài tuấn mới chợt nhớ ra, bèn hối tấp trở về. Nghe trong phòng có tiếng thì thầm, nấp dòn vào. Thấy một chàng trai tuổi ôm một người đẹp nằm trên giường. Nhà Lưu ở sát bên tòa nhà bỏ hoang của một nhà sang trọng miền, ở đây thường xảy ra nhiều chuyện quái dị nên trong bụng nghĩ là hồn. Nhưng cũng không sợ, xông thẳng vào mà lớn tiếng mắng rắng :

— Giường của người ta đâu có để cho các người nằm khèn mà ngày khè khè như thế được.

Tay đói giật mình kinh sợ, ôm vội quần áo rồi cù trần trường mà chạy. Trong lúc vội vàng đe rớt lại một cái quần dù lụa mầu đỏ tía. Trên chiếc dai lưng lại có một cái túi đựng đầy kim. Mừng quá.

qua Tần lại hiếu, cho nên mới cố lùm cách chuỗc cho kỳ được Bá Lý Hề.

Trong Chiến Quốc Sách còn có chuyện nuôi trâu nữa là chuyện Vương tử Đồi nhà Châu : ông này chỉ lo mìai hèn, lại có cái iật thích nuôi trâu, nuôi dê... làm cảnh chứ không phải để dùng vào việc. Ông nuôi tó mây trăm con trâu, hàng ngày đếm thán cho trâu ăn, uống, lại cho trâu mặc đồ gấm vóc. Trịnh thoảng đi chơi đâu cũng cho đàn trâu đi theo, tới đâu trâu giàm nát cà ruộng vườn nhà dân đến đây kiến dân gian ai cũng sợ mà không dám hé răng. Sau này Vương tử Đồi cướp ngôi của cháu là Châu Huệ Vương khiến Huệ Vương phai trốn sang nước Yên. Tuy đã lên làm vua nhưng Vương tử Đồi bị dân chán ghét nên chẳng bao lâu lại bị Huệ Vương viện quân chử hùn vè đánh. Ngày cơ đèn sau lưng rồi mà ông ta vẫn còn ham cho trâu ăn, không nghĩ gì đến việc đối phó. Đến khi tướng tá bị giết hết, Vương tử Đồi mới vội vã tìm đường chạy, nhưng lại sai người xua đàn trâu chạy trước đã. Trâu béo nồng quá, lắc lè đi không nổi nên rứt cục cả bọn đều bị quần đan theo tiau Vương bắt giết.

Xem thế dù biết trâu không phải là con vật đe làm cảnh : no khong ưa ăn khong nằm rồi.

Sóng ở đồng luợng, cười trâu cũng là một cái thí nhưng phải co cùng với trâu đồng cam cộng kinh thì nó mới đe co cười lên luợng mu lùn thời nay khong co tu Luơng dâ ta :

Được tiền thì mua rượu  
Rượu say rồi cười trâu  
Cười trâu thê mà vui  
Co ngà cũng không đau.

Trâu là vật hiền lành cho nên cười nó rất dễ, dù có xay chân ngã cũng không đau thật. Nhưng nếu cứ thấy nó làn mà làm quá tát cò ngay nó diễn lên mà hắt xuống xoặc chém cho thì... không những đau mà còn co thê mốt mang là khác.

Trong tục ngữ ta có câu "lành như con nghé" : con nghé tức là con trâu non chưa cày được. Iuy to xác nhưng với một dân nghé, thường thường chỉ cần một đứa trẻ trên dưới mười tuổi cắn dắt cũng được. Chư Hán gọi con nghé là "nhụ tử ngưu". Trong mỗi bài thơ lục trao, Lô Lán có hai câu :

Hành mi lanh dõi thiên phu chỉ  
Khú thù cam vi nhụ-tử-ngưu.

Ý nói : nếu cần phải đổi pho với kẻ địch với kẻ ác thì dù cho nàng ngón ngón tay chò vào mặt cũng không sợ nhung nếu ta trước việc tai nạn, trước việc ngưu ưu cam lam con nghé non cùi dâu mà man meo.

Tniết tưởng hai câu thơ này cũng có thể dùng để lóm tắt cái đặc tinh của dân tộc Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa, trải qua bao cuộc hưng phế, bao cảnh đời đời nhung van canh tồn tại cho đến ngày nay và mai mai, chí là nhở ở cái đức tính cùi dâu mà man meo.

HIEU-CHAN

Nhưng bụng sợ hổ trở lại lấy trộm mất nên dấu kín trong chăn mà khu khu ôm lấy. Tuoát khỏi bồng thầy một con hồn đầu bù tóc rủi, từ ngoài khe cửa di vào, đến trước mặt Lưu mà xin lại cái quần. Lưu cười dời phai chuộc. Con hồn xin đưa rượu đến. Không nghe. Lại xin tặng vàng đe chuộc. Cũng không nghe. Con hồn im im cười mà di ra. Một lát sau trở lại nói :

— Cô cả tôi hảo nếu như cậu trả lại thì xin lấy mối duyên đẹp đẽ nhất đe đèn ơn.

Lưu hỏi người đẹp là ai. Đáp :

— Nhà tôi họ Bì, cô Cá tiêu tự là Bát Tiên, người cùng ngủ với cô ấy lúc này là chàng họ Hồ ; cô Hai tự là Thủ Tiêu lấy chồng họ Dinh ở Phú Xuyên còn cô Ba là Phượng Tiên, so với hai cô kia còn đẹp hơn nhiều, nhưng chưa có ai xứng đáng vừa ý cô ta cả.

Lưu ngó ý sợ ai kia không giữ đúng lời hứa, con hồn xin chàng cứ ngồi chờ đe đợi. Rồi nó di một lúi lâu mới trở lại nói :

— Cô cả tôi nhân với quan-nhân rằng việc tốt lành đâu có thể vội vàng hối hapse được. Nếu nói ngay với cô ba trong lúc này khỏi sao bị cô ấy mắng cho. Vì vậy xin đe thư thả, mong quan-nhân vui lòng chờ. Nhà tôi không phải là nhà coi nhẹ lời hứa không biết giữ chữ tín đâu".

Lưu bèn đưa chiếc quần trả cho. Qua vài ngày vẫn bắt không tin tức. Một hôm, nhà nhem tối đi chơi về, Lưu đóng cửa vùng ngồi thì bồng thấy hai cánh cửa tự nhiên mở toang rồi có hai người cầm bốn góc một chiếc chăn, trên chăn có một nữ lang ngồi, di thẳng vào nói :

— Đã đưa cô dâu mới đến rồi đây !

Nói đoạn đặt luôn lên giường rồi đi ra. Tới gần xem thì thấy người đẹp còn như ngủ say chưa tỉnh, hơi thở thơm phức lắm hơi rượu, đôi má ửng hồng trong cái vẻ mặt cô gái say rượu lần đầu, dung mạo thật là nghiêm túc tuyệt thế. Lưu mừng quá nh. Liều vì nàng mà nắm lấy chăn lột vớ

iồi bể lên cởi nổi dậy lung. Trong khi ấy, nữ lang đã hơi tỉnh, mở mắt nhìn Lưu nhưng đường như không còn tự chủ được từ chi nữa, chỉ ân hận mà rắng :

— Chị Bát Tiên với con dâm tỳ đem ta bán mất rồi đây.

Lưu âu yếm ôm nàng vào lòng. Nữ lang thấy tay chàng lạnh, mỉm cười nói :

— Đêm nay là đêm gì mà ta lại gặp con người lạnh lẽo như thế này ? (1)

Lưu cũng cười nói :

— Minh ơi chờ minh ơi ! Kẻ lạnh lẽo này thế nào ? (2)

Bèo cùng nhau hoan ái. Xong rồi, nàng nói với Lưu :

— Cô ả rõ đe dáng đại hình : dã làm nhớ huốc giường đậm của người ta rồi lại còn nô dem em ra đe chuộc quần như thế này ru ! Thủ này tất phải báo mối được.

Tùy đó không đem nǎo không tội, keo sơn rất mực. Một bùa dằng lấy trong tay áo ra một chiếc xuyến vàng, đưa cho và nói :

— Vật này là của chị Bát Tiên đấy.

Lại vài ngày sau nàng thu trong bọc mang đến một dồi hài bằng gấm thêu có nạm minh châu trông thật tinh xảo, đẹp tuyệt vời. Lưu cứ mang ra phô trương cho mọi người biết. Lưu bèn nói khoe và mang ra cho khách thân xem, do đó vật lạ trở thành một móng hàng đắt khách, ai muốn xem đều

(1) Nguyên văn : « Kim tịch hà tịch, kiền thủ lương nhân » trong đó chữ lương có nghĩa là lạnh lẽo, cũng có nghĩa là bạc tình. Về theo cách phát âm nó còn có nghĩa là người chàng và chữ lương nhân là chàng đồng ái với chủ lương nhân là người lạnh lẽo, bạc bẽo.

Bởi vậy câu này có nhiều nghĩa mà lại là câu tên trong từ khác.

(2) Nguyên văn : « tử hè tử hè, thủ lương nhân hàn » lại còn có nghĩa là lời hót thâm người con gái mới oè nhà chồng, đực ỷ hót : « ới nàng, nàng hót i Anh chòng ẩy ra sao ? » cảng là lời của từ khúc.

phải có rượu mang đến làm lễ ra mắt. Một đêm nàng đến, bồng dung ngó lời từ biệt. Lưu lấy làm lạ hỏi. Đáp :

— Vì chuyện đói hãi nên chị; Cả giận em, muốn dem cả nhà di cư di thật xa, ý muốn cho đói ta phải cách tuyệt.

Lưu sợ quá, nguyên đem hời trao trả, nàng nói :

— Bất tất phải thế ! Kẻ kia đã lấy chuyện ấy để bắt bì em mà nay lại phải trả thì là trúng kế của y mất..

Lưu hỏi tại sao nàng không ở lại một mình. Đáp :

— Cha mẹ di xa, một nhà hon mười miệng ăn đều trông vào anh chàng họ Hồ xoay sở, nếu nay em không theo di chỉ sợ chị à làm mồm kia lại đặt điều ra thôi.

Từ đó không lại nữa. Hai năm ròng rã, Lưu trông nhớ khôn nguôi. Một hôm đang đi trên đường bồng gặp một cô gái khoan thai ngồi trên lưng ngựa dâng trước có một lão bộc đỡ cương, hai bên sát lưng nhau mà đi qua. Tới khi cô gái mở chiếc khăn che mặt ra, hai người bèn nhìn nhau, Lưu thấy nữ lang phong tư đẹp tuyệt. Thoát chốc một chàng thiếu niên từ sau di lên nói với Lưu :

— Cô nàng kia là ai, hình như đẹp lắm thì phải.



Lưu hết lời khen ngợi thì thiếu niên vòng ta, cười mà rắng :

— Anh khen hơi quá : người ấy chính là vợ của kẻ hèn này đó.

Lưu bàng hoàng ngượng ngập ngó lời xin lỗi, thiếu niên nói :

— Điều đó có ngai gì. Nhưng trong ba đóa hoa thơm đất Nam Dương anh đã được dão dẹp nhất rồi còn dão của kẻ hèn này thì có gì đáng kể.

Lưu nghe lời lấy làm ngỡ lầm, thiếu niên nói :

— Anh không nhận ra kẻ đã trộm ngủ nhờ trên giường anh năm nào ư ?

Lúc đó Lưu mới nhớ ra là chàng họ Hồ. Rồi lấy tình anh đồng hao hai người trò chuyện cười đùa rất vui. Người thiếu niên nói :

— Ông bà nhac di xa mới về nêu chúng tôi đến thăm, anh có muốn đi cùng không ?

Lưu mừng lắm, đi theo quanh co vào núi. Trên đỉnh núi vốn có một tòa nhà dân hàng huyện trước đây dựng lên trong hồi tị nạn. Đến đó, nữ lang xuống ngựa di vào trước. Một lát sau có mấy người ta dón rồi nói vọng vào :

— Lưu quan-nhân cũng tới kia rồi !

Vào nhà ra mắt hai ông bà, dã thấy một chàng trai tuổi nữa cũng đã có mặt ở đó ; người này đi hia, mặc áo bao trông rất choáng. Ông già nói :

— Đây là chàng rể họ Đinh ở Phú Xuyên.

Ba người chào nhau rồi cùng ngồi. Lại một lát rượu chà bày ra la liệt, cười nói rất hợp ý. Ông lão nói :

— Hôm nay ba anh rể cùng đến kè cũng là một sự hợp mặt đẹp đẽ. Xét ra không có ai là người lạ mặt, vậy khai cho gọi các con chúng nó ra đây cho vui để làm một tiệc đoàn viên.

Thoát thời, ba chị em đều ra mắt. Ông cụ cho phép ngồi vào tiệc, dồi nào vào dồi ấy. Thấy mặt Lưu, Bát Tiên chỉ che miệng cười. Phượng Tiên thỉnh thoảng lại nói dồn, còn Thủ Tiêu vè mặt hơi buồn mà nghiêm chỉnh kín đáo. Trong khi mọi người

(Xem tiếp trang 6)

LIÊU TRAI CHỈ DI

# PHƯỢNG-TIỀN

(Tiếp theo trang 5)

đều trò chuyện cười nói thì nàng chỉ cầm chén rượu chum chím cười. Lúc đó giày dép dưới bàn đã lỏn tộn, mùi lan xa sực nức, cuộc rượu đến lúc cực vui, Lưu nhìn lên đầu giường thấy có đồ âm nhạc dâng sẵn, chàng bèn cầm lấy ống sáo xin thời một khúc để chúc mừng ông nhạc. Ông lão mừng lắm truyền rằng ai thạo thứ gì thì cứ tự lấy nhạc khi đó mà chơi. Do đó cả nhà ai nấy đều đưa nhau phô diễn tài nghệ, duy có chàng họ Bình và Phượng Tiên là ngồi yên, không chọn thứ dàn nào. Bát Tiên nói :

Bình lang không thạo nhạc cái đó đã dànoh, còn mày mặt nào cũng chịu bó tay, không trò tài ? Nói rồi lấy cổ phách ném vào lòng Phượng Tiên. Lúc đó nàng mới góp dập dề hòe diệu vào bao nhiêu âm hưởng phồn tạp. Ông lão mừng mà rằng :

Nhà này âm nhạc thật là cực thịnh : các con sì nấy đều biết múa hát cờ sáo không dè mỗi người chơi ngón sở trường riêng của mình ?

Bát Tiên đứng lên thúc vào Thủy Tiên nói :

Tù trước tối giờ con Phượng Tiên nó vẫn giữ tiếng ca của nó như vàng như ngọc nên bây giờ không dám làm phiền nó. Vậy hai chúng ta hãy cùng ca khúc Lạc Phi nghe chơi.

Hai người múa hát vừa hết khúc thì con hồn bụng vào một chiếc mâm vàng đầy quả đưa lên, Lưu không biết là những thứ quả gì. Ông lão nói :

Đây là những thứ ta đem từ nước Chân Lạp về, chính là cái xứ mà người ta thường gọi là Điện Bà La đó.

Nói đoạn ông nhặt mấy trái đặt ở trước mặt Bình lang, Phượng Tiên thấy thế không vui nói :

Cùng là con rể há lại lấy sự giàu nghèo mà kệ yêu người ghét sao ?

Ông lão mỉm cười chưa đáp thì Bát Tiên đã nói :

Chẳng qua là cha thấy Bình lang là người khác huyện cho nên dại như khách đó thôi. Nếu như lấy tuổi mà nói thì dâu phải chỉ một mình em Phượng Tiên mới có chồng học trò nghèo !

Tuy vậy Phượng Tiên vẫn không vui bèn cởi bỏ hết đồ trang sức, cầm trống phách đưa cho con hồn rồi đứng lên ca khúc Phá Diêu, dội hàng lệ tuôn rơi theo tiếng hát. Ca xong, phái tay áo ra đi thẳng. Cả nhà đang vui vì thế mà té ngất. Bát Tiên than rằng :

Con ranh ấy vẫn còn có tính làm phách như xưa.

Bèn đuổi theo, nhưng không biết Phượng Tiên đã đi đâu mất. Lưu nguyeng quá không còn mắt vào ngõ lại cũng từ tạ ra về. Đến nửa đường thấy Phượng Tiên đang ngồi bên vệ đường, gọi chàng cùng ngồi xuống và nói :

Anh là một kẻ trượng phu hả lại không thể làm thế nào cho được đặc chí hả lòng dè thoát khỏi cảnh nghèo khổn vì quá mê chơi hay sao ? Bạc vàng dài các đều ở cả trong sách ấy, anh nên gắng sức.

Rồi nàng dơ chân cho Lưu xem và nói :

Lúc ra khỏi công hấp tấp em bị gai đâm rách mắt cả đôi hòn ròn, Cái vật em tặc trước kia, anh có mang theo đi đấy không ?

Lưu đưa đôi hòn ra, nàng cầm lấy mà đi vào Lưu xin lỗi đôi hòn nát, nàng nhoẻn miệng cười mà rằng :

Anh thật cũng là đồ bô không biết thận. Mới thấy cái vật nhỏ mọn trong chăn dợt; gối của người ta mà đã muôn vò lây dè ép ủ nồng nịu. Vì dù có lòng yêu nhau thì em xin có một vật khác dè tặng.

Bèn lấy ra một tấm gương đưa cho Lưu và nói :

Muốn thấy mặt em xin cứ tìm ở trong sách Không thể thì không biết dến bao giờ mới lại gặp nhau.

Nói đoạn không thấy nàng đâu nữa. Lưu ngần ngại luyến tiếc mà ra về. Nhìn vào tấm gương thì chỉ thấy Phượng Tiên quay lưng lại trông như người đang đi cách xa ngoài trăm bước. Nhớ lại lời nàng dặn, Lưu buông nản tạ khách dè học. Một bứa nhìn vào gương bỗng thấy bóng nàng hiện ra mặt quay lại, hồn hồn như mim cười. Vì thế càng yêu càng trọng tấm gương. Nhứng lúc vắng người lại đem ra soi. Được hơn một tháng ý chí nhụt dần, thường lại mải chơi quên về. Lúc về trông bóng người trong gương thấy sâu thẳm như muôn khóm. Cách một ngày nữa thì bóng nàng đã lại quay mặt đi như buồi ban đầu. Lúc đó mới tinh ngó là bô bế việc học. Bèn lại đóng cửa đọc sách, ngày đêm không sao nhãng. Hơn một tháng sau soi gương thấy hình nàng đã quay mặt lại. Từ đó nghiêm xem thì thấy cứ mỗi khi việc học bô phế tắt là nét mặt trong gương lại buồn rầu. Vài ngày

gắng cố gắng khó thì nét mặt lại tươi cười trở lại. Bởi thế chàng treo gương trước mặt, sớm tối nhìn vào mỗi khi đọc như học trò nhìn mặt ông thầy. Như thế trong hai năm, mới thi một kỳ đậu liền. Mừng rỡ tự nhủ :

Bây giờ ta có thể nhìn mặt Phượng Tiên được rồi đây !

Cầm chặt tấm gương mà nhìn thì thấy hàng mi cong vút, đôi hòn răng ngọc nhỏ như hạt bắp hé lộ, vẻ xinh tươi như đóa hoa đang đón tay người hái, dáng dấp uyên chuyển ngay trước mắt. Yêu quá, Lưu nhìn chăm chăm không chớp mắt. Bỗng người trong gương cười thành tiếng mà rằng :

Hỏi người yêu em qua ảnh ! Bây giờ thì khỏi cần phải ao ước về mặt trong tranh nữa rồi nhé !

Lưu kinh ngạc nhìn quanh. Thịt ra Phượng Tiên đã ở ngay sau lưng chỗ chàng ngồi. Nắm tay mà hỏi thăm xem cha mẹ nàng hiện ở đâu. Đáp :

Sau khi chia tay cùng anh, em không hề về qua nhà lần nào. Em vẫn trú ở hang núi dè mong chia sẻ nỗi khổ với anh.

Lưu được mời đi dự tiệc yến trong quán, nàng xin được đi cùng. Tay dôi bèn cùng cười ngựa mà đi. Mọi người ngồi đối mặt nàng mà không thấy. Tiệc xong cùng về. Nàng bần cùng Lưu già bộ là cười nàng từ trên quán. Khi nàng tới ra chào khách, nhận họ hàng rồi một tay cai quản việc gia chánh ai nấy đều kinh lạ khi thấy姿态 đẹp của nàng nhưng không ai biết nàng là hồn. Lưu nhớ bọn người nhà quan huyện Phú Xuyên tìm đến hỏi thăm.

Bình, Gặp mặt, Bình ân cần nhắn lời mời chàng đến chơi nhà. Đến nơi, khoản dãi rất hậu, nhân báo tin rằng : « Ông bà nhạc lại vừa sắp đi xa nên tôi cho nhà tôi nó về thăm có lẽ cũng sắp trở về. Đề tôi nhắn tin qua bên ấy rồi cả nhà sẽ cùng đến mừng ».

Lúc đầu Lưu nghĩ Bình lang cũng là hồn, tối khi xết kỹ họ hàng tôn tộc mới biết chàng là con một nhà buôn lớn ở huyện Phú Xuyên. Nguyên trước kia, một buôn chiêu, Bình ứa nhà riêng ở về, giữa đường gặp Thủy Tiên đi một mình. Thấy đẹp quá bèn liếc. Nàng xin đi nhờ ngựa dè về cùng đường. Bình mừng lắm, đưa luôn về phòng học rồi ngủ cùng. Sau thấy nàng có thể luôn qua khe cửa, chấn song mà ra vào được, mới biết là hồn. Nàng thưa :

Chàng đừng nghĩ ngại ! Thiếp thấy chàng tha thiết thực lòng yêu thiếp nên nguyện xin gửi thưa :

Bình yêu lắm cho nên từ đây cũng không nghĩ đến chuyện lấy vợ khác nữa.

Lưu về rồi, hỏi thuê một toà nhà rất rộng của một thế gia để sửa soạn nơi ăn chốn nằm cho khách. Quét dọn lau chùi sạch sẽ quang đãng xong lại lo nỗi không đủ chỗ màn cho khách. Qua một đêm, hôm sau đã thấy trần thiết dày dủ trong choáng cả mắt. Qua vài ngày, quả có hơn ba mươi người kéo đến, mang theo lụa là, gạo rượu vỗ số, xe ngựa ủn ủn, kéo qua, chặt cành lối xóm. Lưu ra vái lạy bố vợ rồi làm lễ chào đón hai chàng Bình và Hồ. Vào nhà khách, Phượng Tiên mời bà mẹ và hai chị vào phòng ngủ. Bát Tiên nói :

Con ranh này bây giờ đã nên bà rồi, có cần oán người mai nữa hay không ? Chiếc xuyễn với đôi hòn của tao liệu có còn giữ dây không.

Phượng Tiên tìm dưa ra nói :

Đôi hòn này còn dây nhưng đã bị hàng ngàn người nhìn thủng ra mất rồi.

Bát Tiên cầm hòn dập vào lưng nàng rồi nói :

Tao đánh mày dè gửi cho chàng Lưu đây !

Nói đoạn lấy hòn gửi vào đồng lửa rồi khẩn sảng :

Mỗi như hoa khai, cứ như hoa rữa, ta để dành hòn, có Hằng mượn đỡ.

Thủy Tiên khéo tideo :

Từng nồng chán ngoc, được bạn người khen, có Hằng mà thấy, linh lang lo phiển.

Phượng Tiên khơi đồng ướt cát khéo rằng :

Đêm đêm lên trời xanh, một sớm mai duyên lành, còn chút hình bê mọn, lưu lại chốn nhân sinh

Khác xong lây tay bốc tro dè lên một chiếc mâm tro tàn họp thắc dỗng cao hơn mười phân. Thoảng thấy Lưu đi vào, nàng nâng lên dè tặng dùa, Lưu trông lại thì thấy dày mâm toàn là hòn giam thêu gióng hệt dòn hòn xưa. Bát Tiên vội vã chạy đến hắt chiếc mâm rơi xuống đất. Trên mặt đất còn lại một vài chiếc, nàng ghé miệng thời tự nhiên biến đâu mất cả.

Ngày hôm sau, Bình lấy có đường xa nhà vắng nên vợ chồng xin phép về trước còn Bát Tiên tham luyến việc chơi dưa với cô em, ông cụ cùng Hổ lang phải nhiều lần dục dà nên đúng ngọ ngày hôm sau mới cùng cả nhà ra về. Lúc bọn khách mời tới, vì nghĩ về quá sang trọng nên người kéo đến xem đông như chợ. Trong số đó hai thằng cướp được thấy mặt người đẹp, hiền mè mẫn tâm thần. Do đó chúng bắn mưu doan đường bắt người cướp của. Khi thám thấy ca nón dâng ròn khòi, thòm bèn lén theo. Lúc còn cách không dây

một quãng tên bắn, chung cho ngựa chạy hết sức mà vẫn không đuổi kịp. Đến một quãng đường hẹp hai bắn có gò cao, xe di chậm lại nên chung theo kịp, múa dao hòng bắt xông vào. Mọi người chạy toán loạn. Hai đứa xuống ngựa mở rèm ra thì chỉ thấy một bà lão ngồi trong. Trong lúc chúng còn dang bàng hoàng nghĩ là đã cướp lầm xe bà mẹ, định di tìm xe người đẹp thì bỗng một tên bồ dâm trúng cánh tay phải rồi, trong chớp mắt đã bị trói. Nhìn kỹ lại thì ra hai tên không có gò Jống bao hết mà đó chỉ là công thành Bình Lạc còn người ngồi trong xe chính là mẹ quan nghè họ Lý từ trong làng đi ra quận thăm con. Tên cướp thứ hai vừa tới cũng bị chém vào châng ngựa rồi bị trói ở trước công thành. Quan nghè họ Lý cho giải đến quan thái thú.

Tra hỏi chúng nhận tội. Lúc đó đang có giặc cướp nỗi lén chưa dẹp yên. Khi hỏi kỹ mới biết tên đầu đảng giặc chúng là một trong hai đứa vậy. Sang xuân năm sau, Lưu thi lại đỗ nhưng Phượng Tiên sợ lại chuộc họ tên từ chối không dè cho họ hàng thân thích lễ mừng nữa. Từ đó Lưu cũng không lấy vợ khác. Đến khi làm đến chức thị lang mới mua thiếp sau đẻ được hai trai.

N.H. (dịch)

## TẾT CHƠI HOA

# BÔNG BẠCH-MAI

## HOÀNG-MAI VÀ HỒNG-MAI

### của miền NAM

của DUY VIỆT

**V**ào Miền Nam thời tiết nắng ấm cho nên đến Tết Nguyên Đán là thiếu mấy thứ hoa đẹp của Miền Bắc đón xuân và thưởng xuân. Ăn Tết trong Nam kém hoa đào tưới thảm, kém hoa thùy tiên nhị vàng cánh trắng khiến cho ta không có dịp ngắm cảnh mà thường thức hoa như lời thơ của các bậc tiền bối nói tới hoa đào hay hoa thùy tiên :

(HOA ĐÀO) — Xưa kia cửa đóng then cài

Ở trong nhường có bóng người mặt hoe  
Mặt hoa sánh với đào hoa  
Chủ nhân hồng sánh là kẽm tưới  
Bầu nay chẳng thấy bóng người  
Hoa đào khi trước còn cát gió đông.

(HOA THỦY TIÊN). — Nhị vàng bông trắng hương thơm nứa

Lá biếc thân trong vè nôn nà  
Đài ác phong lưu tra chuộng lá  
Phàm phu lục tử hối trong xa  
Có duyên có đức thường hay gấp  
Báo tin đồng quán sẽ lại ra.

Tuy nhiên, dù thiếu cảnh đào, kẽm chậu thùy tiên, nhưng trong rừng hoa của miền Nam cũng có hoa đẹp nở về dịp Tết, về tiết xuân. Ấy là hoa Mai, thậm chí chơi hoa mai đã thành một tập quán, một tục lệ của tết :

Thịt mờ Mai oàng đưa hồn đỡ

La-đe cùi kiện bánh tết xanh !

Mai đây không phải là Mai hoặc Mơ ngoài Bắc tuy gọi là mai : Đồng danh bất đồng tộc... Hoa mai Bắc sắc trắng hương thơm khép hàn hoa mai miền Nam, vì hoa mai Bắc thuộc họ hoa Hướng dương, còn như mai Nam thì thuộc hai họ : Thứ mai bông trắng hay bạch mai hương thơm, cây lớn như cây xoài thuộc về loại cây xoài, cây măng cụt, cây ù Mu, tên là họ *Guttiferae* và tên khoa học là *Ochroma* *Harmandii*. Ban Thái văn Kiêm và Đông Hồ thi sĩ đã nói nhiều đến thứ mai này khi tìm thấy mai ở núi Bà Đen gần Điện Bà tỉnh Tây Ninh, ở dãy Cây Mai Cholon, ở núi Lăng hay Bình San tỉnh Hà Tiên. Tuy gọi là mai nhưng chính thực chẳng phải là mai chính cống theo thảo mộc học.

Còn mai vàng mà hồn hết ai cũng chơi trong dịp Tết và khắp Trung, Nam Việt đều có thi,.. thiệp ra cũng chẳng phải là mai thực thụ trong khoa thảo mộc học. Mai vàng thuộc về loại ÔC-NA-XÊ (*Ochnaceae*), gồm Song-tử-diệp di-cô-ti-lê-dôn và tên khoa học là *Ochna* *Harmandii* H.L.

Cây mai vàng có lá xanh và cứng, mọc riêng biệt trên cành hoa nở từng chùm, có 5 cánh, nhiều nhị, thoạt nom thấy giống như bông hoa Đào hay hoa Mai Bắc. Tại miền Nam chỉ có giống mai *Ochna* ma thôi. Nhưng giống mai này có ba loại, khác nhau bởi màu sắc của bông hoa.

(Xem tiếp trang 8)

**C**

HUYỀN đang đến đoạn hay  
Tuấn cố gắng đọc nốt, nhưng không  
sao được nữa. Giọng người nữ ca  
sĩ vẫn lạnh lanh vang lên trong radio,  
kéo dài ra một cách đáng ghét làm  
anh khó chịu lại : « Than ôi ! em có

dè dâu anh lại phụ em mà... o... o... ! » Anh bức  
tức buông sách xô ghế vùng dậy. Hai thằng  
con lớn ngoái ngác nhìn anh giật lát lai cui xuống  
im lặng học bài. Giáng điệu cầu kính của người cha,  
chúng đã quen thuộc lắm rồi. Chúng khẽ liếc nhau  
và thầm trao đổi ý kiến bằng cách ngầm lấy  
chân khoeko nhau dưới gầm bàn. Trên cái ghế gần  
đây, một con mèo gầm lồng tiếng mượt dang ngồi  
lơ đãng nhìn con thạch thùng dưới theo con dán  
chung quanh ánh đèn yếu ớt. Nó bỗng nhảy tốt  
xuống gầm bàn quào quào lấy chân hai đứa trẻ rồi  
nằm lăn ra dùa nghịch làm thành tiếng động mạnh.  
Tuấn quay lại :

— Học đi, nghịch gì thế ? Cứ giờ hồn đáy !  
Hai đứa trẻ vội dụi chôn lại. Tuấn hầm hầm  
nhìn sang nhà bên cạnh. « Lần này thì nhất định !  
Phải cho họ biết mới được ». « Họ » đây là vợ chồng  
nhà anh Mười có cái radio ở sát ngay bên cạnh nhà  
anh. Nét mặt Tuấn cau có nom đèn buôn cười. Mắt  
anh dài duỗi ra, nhăn nhúm như trái thị héo. Mắt  
anh thì trổ, mõm nhúm lại dán nhau lại nhọn như  
ngón tay. Ngày xưa khi còn đi học, mỗi khi anh cầu kính, bạn  
bè lại được phen cười vỡ bụng. Lùi ban tinh quái ấy  
đã đặt cho anh cái biệt hiệu khá kỳ dị : « Bộ mặt  
inchéable ». Những mẩu chuyện bịa đặt, những mảnh  
giấy vẽ hài hước chế riết chung quanh cái mặt anh đã  
làm anh nhiều phen khổ sở. Cứ mỗi lần vừa nom thấy  
anh từ dãy xa đi lại, bạn bè đã reo lên :

— A ! « Inchéable » đã đến chúng may ơi ?

— Kia, nom thằng « Inchéable » nó nhai bánh  
tây kia !

Hoặc đôi khi gặp anh ngoài đường thì câu hỏi  
đầu tiên bạn anh thốt ra là :

— È, « inchéable » đi đâu đấy ?

Những lúc ấy giáng điệu anh bối rối ngượng  
ngùng một cách thảm hại. Một tay đưa lên rờ chiếc  
mũ phỏng chụp trên đầu, một tay lẩn nút áo dài, Tuấn  
ấp úng mấy câu chửi tục rồi bước đi ngay không bao  
giờ dám quay đầu lại. Thực ra anh cũng không hiểu  
tại sao anh phải mang cái tên quái gở ấy. Lần đầu tiên  
khi bị chế riết, anh thao thức cả đêm không ngủ.  
Anh nghĩ như thế này : « in » tiếng Pháp có nghĩa  
là « không », « ché » là « chè »... thời cũ tạm cho  
là không ché được, hay không thương được. Chắc  
hắn là khi cầu kính, mặt anh khó coi lắm. Có lẽ vậy.  
Ngay dạo đó, mỗi khi cha anh mang mặt anh cù làm  
lầm lì lì, đến nỗi cha anh phải quát lên :

— Thôi xéo đi ! Mắt kia ! Mắt gì mà dài như  
mặt ngựa ! Đâu thì như đầu b... !

Chả là dạo bê đầu anh cạo trọc. Cha anh bảo  
đầu trọc sạch và mát. Sạch và mát thì chưa thấy đâu,  
có điều chắc chắn là cha mẹ anh cõi lên đầu anh cái  
nào thì phải biết cứ là đau diesting người đi.

Có lần Tuấn thủ thỉ với một người bạn thân  
nhất. Anh này ngắm mặt Tuấn, thử người ra một  
lúc rồi cũng ngạc nhiên kêu lên :

— Ô mà trông mặt cậu buồn cười thật ! Mắt chò  
gi lại thế kia ! Cậu thử nhìn thẳng xem nào. Ô là  
quá, trông không thể thương được thật. Nó thế  
nào ấy !

« Nó thế nào ». Thị chính anh cũng chịu không  
biết « nó thế nào » là nó thế nào nữa.

Chị Tuấn ấm đón con mới bốn tháng. Thằng bé  
đang đùa với hai đứa nhỏ trên chiếc giường gỗ ợp  
ep đối diện với bàn học, ngay lối cửa ra vào. Hai  
thằng anh mỗi đứa nắm một chân em đặt dật. Thằng  
bé thích chí toát miếng ra cười, tay quờ quào ra  
đằng trước. Tuấn đang bức súc, gắt :

— Ra cả ngoài kia mà chơi. Âm lên thế này này.

Rồi anh bảo các con, có ý cho chị Mười nghe  
tiếng :

— Chúng mày lấy bóng nhét vào tai mà học.  
Người đâu chẳng biết nè gi. Chị Tuấn ấm với đứa  
nhỏ bước ra cửa. Hai đứa nhỏ, mỗi đứa túm một  
bóng bả thấp xuống thoáng nghe như một người vừa  
kêu to thoát bị bóp chết lay cõi họng. Rồi thản nhiên,  
chị quay lại cười với chị Tuấn. Hai người đàn bà  
chuyện trò thân mật với nhau.

Tuấn vẫn hầm hầm. Anh dời bàn lại nằm dài  
trên chiếc giường tre, tay vắt ngang trần. Chiếc  
giường này anh mua hồi chị Tuấn nằm cũ đưa con  
thứ tư nay đã lên ba. Trước kia thì dat giường  
bằng tre. Mua được ít lâu các thanh tre non  
lâu ngày bị mọt đục, cơ man nào là rệp sinh sản  
trong những lỗ nhỏ li ti ấy. Chả là trong này xú nóng  
mà ! Chúng đốt vợ con anh mẫn tịt cả người lên,  
nhất là đứa bé vì da nó non. Ngày ấy Tuấn khổ vì  
rệp. Vợ con anh cũng khổ vì anh giết rệp. Ngày hai  
buổi ở số về, và vội bắt con rồi xoay trần giết rệp,  
bò cả ngủ trưa. Vợ con anh cứ bắn lên thoi. Nào  
khiêng, nào rũ, nào dỗ dát giường, nước sôi, thuốc  
bột DDT, Flyx-tox, thời thì dùi cả. Con nào con nay  
cứ mòng mọng những máu. A ! máu vợ con anh dày  
mà, ăn biết bao giờ cho nó lại ! Tuấn càng già càng  
giết. Song cứ giết hết lớp này lại có ngay lớp khác.  
Sau anh nghỉ được một kẽ. Lập tức anh đi mua những  
thanh gỗ mõng rồi bi hục đóng chí cha chí chát.  
Vợ con Tuấn lại khổ một lèp nữa để chạy định  
chạy búa và dat nước cho Tuấn. Đến hai ngày mới  
xong. Anh bỏ hẳn dat giường cũ đi lấy cái mới  
thay vào. Cửa dáng tội cũng có đỡ rệp, song vì gỗ  
không bao lại đóng thưa nên nần lưng chí Tuấn đau  
như dán. Vì muốn khoe tài khéo chân khéo tay,  
Tuấn hí hoáy làm lấy, tinh ra đất gấp ba thuỷ tho.  
Đao mới làm xong, không ngày nào anh không dờ  
chiếu lên ngâm, đầu gật gật gật gù. Có đêm mẹ con chí  
Tuấn đang ngủ anh cũng lật ra xem, lấy tay rờ rờ  
vào những thanh gỗ ráp. Có lần chí ché :

— Năm đầu hóng quá anh à ! Giường phản gi  
mà như nằm trên sông trâu ấy ! Hay ta thuê bao đi  
một chút.

Tuấn trợn mắt :

— Chào ! Nhà này cứ vê chuyện. Năm lâu n  
nhận đi chứ ! Chỉ được voi đòi tiên. Nhà này còn  
nhớ năm xưa chay Tây ở làng không ? Suốt đêm n  
ngày đồng gỗ ghê thì chả thấy nhăn l

— Chuyện ! Nói như anh thì chán chết !

Anh gật gù :

— Giờ mà vở tôi các ông ấy thì phải biết.  
Cứ gọi là...

Tuấn dor một ngón tay ra hiệu. Ý anh muốn  
thuê thợ mộc thi mộc trám bạc.

Chị Tuấn lườm chòng trách yêu :

— Sao bây giờ anh chí thú thế ? Chả bù với  
đạo náo & Hải-phòng anh không tàn tiên thế cho,  
Chả là hối xua, mắng mẹ con chí Tuấn đi cư vào  
đây trước, anh còn phái ở lại Hải-phòng. Có một  
minh buôn anh đâm ra chơi bài nợ bết,

Nói vậy thôi chớ thật tình chí Tuấn thương  
chồng lắm. Có những buổi trưa hè gay gắt hay những  
chiều mưa gió tả tơi, đứng bể con nhín chòng gầy  
yếu, mệt nhọc dát chiếc xe đạp đi làm, lòng chí náo  
não thương mến. Chí tiếc những ngày sống dư dả  
trướ kia ở quê chồng. Cũng những buổi trưa hè gay  
gắt, những chiều mưa gió tả tơi, nhưng có bao giờ  
chị quên được hương vị thơm mát của bát canh rau  
đay mướp bốc khói ngút béo cạnh đĩa cà pháo  
trắng tinh hay mầu vàng nhạt của đĩa cháo chả cơm  
rang ròn. Cuộc đời thanh đạm ấy cũng biết bao. Và  
bây giờ... Chí lát đầu nhẹ như muỗi xua đuổi  
những ý nghĩ đang quay về dì vắng xa xôi. Chí v  
vẫn nhìn cây trưng cá tỏa những cánh lá mềm mại  
trước gió. Từ ngày già đình chí đi cư vào đây, cuộc  
đời có thay đổi nhiều.

Lương anh ít quá nên chí phải tần tiện đe sén,  
được cái lâu ngày nõi cũng qua đi: Phải chăng đó  
là đức tính cổ hưu và cũng là sắc thái riêng biệt của  
người dân cần cù xí Bắc ? Nhưng khi nhìn chồng gò  
lưng trên chiếc xe đạp cũ kỹ, chí thương chồng vò  
hận. Ba năm rồi, cha con vợ chồng chí chui rúc vào  
cái xóm lao động nghèo túng này, ôn ào hồn đòn với  
những tiếng radio, tiếng cười cung giọng nói lè nhè  
của những người dân xóm khi say sưa. Nhưng tất cả  
vẫn không bao giờ làm tắt ngấm được trong lòng chí  
nỗi buồn nhớ thương quê cũ. Ba năm rồi, cái nghèo  
túng theo sát già đình chí như bóng với hình. Các  
con cái cứ quặt quẹo lùn ấy. Được cái ở miền  
Nam này, chỗ nào cũng săn thuốc và săn nhà thương.  
Chị tội cái phải chen chúc chờ đợi thời. Nhiều lúc  
nhìn các bà mẹ chen nhau mõ hòi mõ kẽ nhè nhẹ,  
tay ấm con, tay cõi viu lát cái cổng sắt cửa nhà  
thương và mỗi lần ô-tô nhà binh chạy qua tung bụi  
mù lên thì chí lại liên tưởng tới ngay già đình chí  
mới hồi cư về thành. « Sóng có khúc, người có lúe  
chứ ». Chị thường tự an ủi thế. Được thế này cũng  
là tạm yên rồi. Chị nhớ lại hồi mới tái chiến, tản cư  
đến làng Mùa-Đồng, đứa con lớn — giờ đã 12 tuổi —  
đi ngoại ra mưu dòng dã ba tháng trời, vợ chồng chí

# HÀNG - XÓM

TRUYỆN NGẮN CỦA DÃ LAN

đành ôm con nuốt lệ thôm đái, vì thuốc tây hồi đó quý  
và đắt như vàng, tiền ăn còn chả đủ lấy đâu tiền mua  
thuốc. Dao ấy chỉ có hai vợ chồng, hai đứa con và  
một con bé giữ con cho chí chạy chợ, và thêm một  
con chó nữa, vay mà lâm bừa cả nhà phải húp cháo  
loãng nấu độn với lá bắp cải già để cầm hơi đầy.  
Giờ đây so với hồi chạy loạn đã tham vào đầu. Căn  
nhà tuy chả được rộng rãi lắm như ở quê nhà xưa  
kia, nhưng chí cho cũng là tạm đú, cùi phải hơi sinh  
ở chiếc lach con đây rắc xông lên lâm khi nhức cả  
mũi. Có lần Tuấn khóc hỏi :

— Dân xóm này người nào mũi cũng lớn hơn  
người vì ngửi sinh nhiều quá ! Không chừng mai kia  
minh về Bắc bà con khó lòng nhận được mặt !

Bây giờ thế là khá lầm đấy chứ. Theo lời bà  
con ở lâu nói chuyện thì mươi năm trước đây, hồi  
còn mồ ma Tây, xóm này toàn là hò ao, mùa mưa  
nước tràn cả vào trong nhà kéo theo luôn cả rác ruồi.  
Sau này dân xóm mới lắp dần đi. Lại còn cai nạn lính  
đốt nhà nữa kia. Hồi ấy hình như số tồn trong nước  
bi ứ đọng nhiều quá mới có chuyện một đêm cháy  
nhà ba bốn lần để bắt dân phải mua tờn. Dân nghèo  
ít lâm nhưng không dám hé răng, vì những chiếc xe  
con cõi bị bùng kín mít của nhà binh Pháp lúc nào  
cũng sẵn sàng đưa họ đi giữa đêm khuya. Lại còn  
nạn muỗi. Ôi chao ôi là muỗi ! Muỗi ngày. Muỗi  
đêm. Muỗi sáng. Muỗi chiều.

Đốt đau và buốt như đũa cắn. Chả trách ngày  
xưa cứ nghe đồn là « Muỗi Sài-gòn ». Các con  
Tuấn muốn học bài phải mặc quần dài, bít tất kéo lên  
đến quai đầu gối. Nhìn các con ngồi học, vợ chồng  
Tuấn không sao nín cười được, vì nom chúng cứ  
như lính tập cả một lú. Thật ra, già đình Tuấn vào  
được đây là may mắn, ở lại đến bảy giờ thì có gọi  
là... Trống gõ bà Chánh Ngót đây ! Trước kia  
bà giàu nhất nhì trong làng. Hồi Tây bà het ra lứa.  
Hồi thăm bà Chánh Ngót làng anh thì đứa trẻ lên  
năm nay cũng biết. Khi dat nước chia doi, bà nhắt  
định ở lại để « tiếp đón và thông cảm với nhân dân  
ta ». Ai khuyên bà chỉ mỉm cười lắc đầu :

— Các người thích đi thì cứ đi đi... Già này  
chẳng đi đâu sất. Bao nhiêu năm « dân an-nam minh »  
tranh đấu gian khổ nước nhà mới được độc lập nay  
lại bỏ đi, Rõ chán mờ doi ! Vào nước Nam-Kỳ để  
đem xương cho Pháp nó bón gốc cao xu à ?

Sau đó ít lâu, chí Tuấn bỗng nhiên lại gặp bà  
Chánh Ngót lang thang ở đường Cát dài Hải-  
Phòng. Trong bà thật thiếu náo, áo quần lôi thôi lèch  
thêch, mặt mũi thì ngõ ngác ngac, người nom  
già sụp hần đi. Vừa trông thấy chí, bà vồ lấy :

— Ôi giờ dat ôi ! mợ Tuấn đây ư ? Thật tôi  
không ngờ. Biết thế này thì...

Bây giờ thì bà Chánh Ngót lại lang thang ở  
Sài-gòn. Chưa ai thấy bà đem xương bon gốc cao su,  
người ta chỉ thấy bà nghèo, nghèo quá. Vài ít lâu sau,  
bà đi ở ấm em cho người bà con quen thuộc để đổi  
lấy vài lạng cơm trong ngày. Có ai hỏi, bà trả lời  
ráo horaphic :

— Nhà nó bẩn quá, nghĩ tội nghiệp tội giữ hộ.  
Thật là nể quá đi mất, chả nhẽ tình người làng người  
nước với nhau...



Giọng người nữ ca sĩ vẫn lạnh lanh vang lên  
bỗn loạn với tiếng đàn kìm, thập lục, hồ, nhị... Tuấn  
vội bít chặt tai lại. Buồn tinh, anh đập nhẹ nhẹ vào  
tai. Âm thanh lúc to lúc nhỏ, có khi vụt tắt nghe mơ  
hồ như ở thế giới xa xôi nào. « Uớc gì mình điếc  
thì hay quá ? » Anh bật cười chot nghĩ đến hai ông  
điếc ở làng ngày xưa: ông Xã Kịch và ông Trương  
Bướm. Một hôm, đúng vào phiên chợ làng, hai ông  
bạn già cùng gặp nhau ở « Giếng Ông », cạnh gốc  
đá. Ông Xã Kịch thấy ông Trương Bướm đi ở đầu  
làng về — nơi đang họp chợ — liền hỏi :

— Kìa ông Trương ra chợ về đấy à ?

Ông này trả lời :

— Không, tôi đi ra chợ về đây chứ.

— Ô thế mà tôi lại cứ tưởng ông đi ra chợ.  
Mấy đứa trẻ đánh kheng gần đây cười dộ lên  
với nhau. Về sau chúng đem câu chuyện đi kháo  
khắp làng.

Kể điếc thế cũng hơi phiền. Nhưng thật ra tiếng  
radio nho nhỏ của nhà chí Mười còn làm Tuấn  
phiền hơn. Sáng, trưa, tối, không lúc nào ngót tiếng

(Xem tiếp trang 8)

# HÀNG - XÓM

(Tiếp theo trang 7)

radio. Tối thứ Bảy và Chủ nhật, có khi 11 giờ Tuần mới đi ngủ được, vì có truyền thanh tuồng « Kim Chung », Anh gật gù : « minh mà làm kỹ sư radio thì phải biết ! Minh sẽ chế nút radio giống như bơm hơi ở cái đèn măng xông của nhà anh Bảy chập phô ấy. Nếu bơm quá cái gạch đỗ thì đèn sẽ nổ. Ông, thế mà hay đấy nhé, nếu mở quá số thì radio sẽ nổ tung ra. Xem có phải sợ không nào. Bất mỗi nhà phải dán trước máy tờ thông cáo « Yêu cầu mở nút đèn số... ai vi phạm sẽ... » A, Tuần khẽ kêu lên một cách thích thú. Chị Mười lại có thói quen dán mờ radio là phải mở hết cỡ kỳ người nhà chị hay chính chị khi nói chuyện phải gần như quát lên chị mới khoái. Có lẽ suốt ngày từ khi radio chị Mười được nằm yên lấy vài tiếng. Trừ hôm nào vợ chồng chị bắt hòa. Ngày nào cũng vậy, cái giọng « Thao ơi, nỉ non rầu rì cũng ra rả bên tai anh, như người sắp chết mà chưa chết hẳn. Chao ôi ! cái giọng buồn buồn nôn nuột ấy cứ than vãn bên tai Tuần, ngày này sang tháng khác. Có những lúc chẳng còn mục gi nữa, chị Mười mở cửa sang cả đài Anh, Pháp, Thái. Tầu... Một hôm Tuần hỏi chị :

— Vậy chị Mười, chị nghe radio suốt ngày không biết mệt à ? Tôi.. thì chịu.

Ý anh định nói « tôi thi khó chịu lắm ». Chị Mười trả lời bỗn nhiên :

— Không nghe nó buồn buồn thế nào ấy. Vả nó cũng quen tay anh à.

À ra chị Mười cũng quen tay như anh quen tay về thuốc láo vậy. Đã có lần mải vui câu chuyện với một người bạn, Tuần về thuốc hút bốn năm mồi liền, sau chợt nhớ ra mới thôi. Ngày ngày tan sở đạp xe về nhà Tuần lại kém vui. Tâm sự anh có lẽ chỉ có cái radio nhà chị Mười biết. Anh thường tượng như mình đang đi dàn vào trong một địa ngục nào, không phải cái địa ngục A Tỳ của Vua Diêm Vương, có những bầy quỷ đầu trâu mặt ngựa tay cầm đinh ba che rǎng tròn mắt như trong các vở tuồng anh được tem hối nhỏ, mà là cái địa ngục trong đó ấm i những tiếng radio đang quát tháo như chỉ dọi anh về để cầu xí tan nát tâm hồn anh ra. Anh đứng ngồi không yên đầu óc quay cuồng vì những giọng ca buồn thảm lúc nào cũng lải nhái như người đi ăn cơm no. Có lúc Tuần ngồi thử ra hàng giờ, vợ con hỏi chả buồn trả lời, có khi tự nhiên anh day tay mẩm miệng như sắp đánh ai. Hết thấy tiếng chị Mười là anh lại vẫn vo : « Đây ! lại sắp... » Bao giờ đi làm về, anh cũng liếc ánh sáng nhà chị Mười. Nếu thấy im tiếng radio và vắng bóng chị ta, anh mừng lắm. Tâm trạng Tuần giống hệt tâm trạng đứa trẻ được cha mẹ đi chơi vắng hay người từ vua được trả lại tự do. Từ đó đối với Tuần đây chỉ có nghĩa là tâm hồn anh được thoái thoát trong giây phút,

Thật ra Tuần cũng mê cái hương lầm chứ. Nhưng là hồi xưa hồi xưa kia. Chả là hồi nhỏ còn học trường huyện, tối nào Tuần cũng lẩn lén nhà Phụng — bạn anh — ở cách xa anh đến hơn cây số, để học ca vì cha mẹ Phụng có gánh hát rong tại huyện. Cố đêm già gáy sáng Tuần mới bò về để hôm sau vào lớp thi ngồi ngủ gật. Những lúc ấy, hai tay Tuần lấy che oang trán, đầu cúi xuống làm bộ như chăm chú vào bài. Thế mà ông giáo Vỹ, thầy giáo của Tuần, quý Tuần nhất lớp vì ít khi bắt gặp anh nói chuyện rì rầm với người bên cạnh. Nhưng bây giờ Tuần khác xưa nhiều lắm. Ông đã mồi tuổi một khán chín.

Tâm tính cùng nếp sống con người có bao giờ vĩnh cửu với thời gian. Lúc trẻ thương tra dồn dáng, ngoài bốn mươi thì ghét những cử chỉ lỏng lẻo, đến tầm chổng gậy con người lại hay ưa những chuyện gần bát sách. Thường tình, đang nghèn bồng nhiều giàu có thì cách sinh hoạt nhảy càng lên như con chơi chơi, kè đang hống hịch mà xuống dốc thì tiu oghiu khác nào chó to bị thiến ! Nhưng bây giờ Tuần ghét cay ghét dâng cái lương chảng phải vì tuổi tác trôi sụt bay hoàn cảnh đổi thay. Chỉ vì nghe mãi nó nhảm tai quá. Ngày nào cũng phải nghe cái giọng nỉ non khi chua khì nồng đèn è ẩm cả tâm hồn làm Tuần chán ngấy. Anh chợt nhớ đến ông lão hát sám ngày nào ở bên đờ Bình mà anh được nghe mỗi lần qua đờ, Tuần thuộc lầu nửng bài hát của ông lão đến nỗi ông lão mới dọn giọng anh đã biết ông ta sắp hát điều gì rồi.

Tuần lờ dảng nhìn ra lối xóm. Trước nhà, một bọn trẻ con trạc tuổi con anh, quần áo sơ bẩn, mặt mũi nhem nhuốc, đang chầu đầu vào nhau để chơi bầu của các cọp, tranh dành nhau và vắng những câu tục tĩu. Chúng bỏ mặc em chúng bò lè bò la dưới đất, bốc lối ngõ, bá mía, vò chuối cho vào miệng nuốt chửng bên cạnh đồng rác hôi ruồi nhặng bâu đầy. Nhung nét mặt quen thuộc của bao kẻ chung

quanh dồn dồn hiện ra từng người, từng người như một cuốn phim thời sự. Anh Tám xe ba gác, mặt lúc nào cũng lầm lì như chó ăn vụng bột. Vợ anh chết đi để lại cho anh bốn đứa con đà lớn. Không người dậy đỡ, cả ngày chúng tụ họp bê đàng đánh chửi nhau lộn bậy. Còn anh suốt ngày say xưa. Rượu vào thì ông trời cũng bé ! Đánh con cãi nhau với cả xóm. Khi mọi người đi làm thì anh đi ngủ, tối giờ họ ngủ thì anh đi nhậu rượu để, la ve say bì bõi, gặp ai cũng cà khịa. Lúc tỉnh rượu người ta trách nhẹ anh thi anh lại ngậm mủi kẽ khôn buôn vi vợ chết. Anh Tám buôn ném lây rượu giải buồn. Có lúc anh ta mặt lú ba chai la ve liền, rồi anh chèo lea chòi gác lửa, vạch quần dài xuống đất chơi !

— À, mày cầm ông dài hả ? Ông dài đường nhà nước, đứa nào có giỏi ra đây ông... dài vào mồm cho coi ! D... mẹ tụi bay, đừng có làm phách chó...

Tháng anh Tám xe ba gác cãi nhau với lối xóm đủ 25 ngày. Chỉ vì anh ưa say về đêm làm bà con mất giấc ngủ. Dì thưa linh. Anh Tám lèn boi ngủ ngon lành. Sáng hôm sau ra về lại hiền như cục đất. Rồi đến anh Tư Cò làm nghề hớt tóc. Con lúc nhúc như lợn. Có lẽ vợ chồng Tư Cò cho chúng ra đời chỉ để chúng xác bụng. Nhìn lú con Tư Cò, Tuần liền tưởng đến những nồi đất mà dân quê miền Bắc úp lên các cành cây ba chục cây bên những vại nước. Tiếp đến lão mèc cống.

Chả ai biết tên tuổi lão là gì. Bà con lối xóm chỉ quen gọi là ông lão mèc cống, theo đúng với nghề nghiệp mà lão đeo trên vai. Ấy là một cái thuôn sát tròn dài như súng mút cơ tông kiểu « Khieu mèo » hời Tây mới sang, với những dụng cụ lung củng bên thất lồng. Cũng không biết vợ lão còn hay mất, con cái mấy đứa. Hằng ngày, người ta thường gặp lão đầu hói trọc, trời mưa cũng như trời nắng đầu không bao giờ đội mũ. Lão mặc một chiếc áo tây cũ ráng thủng thít, nhам nhòi những miếng vás sắc sờ, còn quần của lão là chiếc áo thung dày lòn ngược đà bạt mầu bô sát lấy người lão và cổ áo — thay cho dùng quần — đã được khâu bí cẩn thận ! Trên đầu cái thuôn sát cơm gạo ấy có buộc một lá cờ tua rúi nhô mầu huyệt dụ. Chân lão mang một đôi giày sắng đá cũ đã bôm. Trong lão oai phong lầm liệt như một lão,, mèc cống ! Sau lưng lão treo một khung ảnh to, trong ló nhô những hình là bình: dàn ông, dàn bà, trẻ con,, ý hồn đó là nhung kẽ thân thích nhai đời của lão. Anh Sáu thợ bồ, ông già Miên chưa xe đạp.. Nhiều lầm không sao kể xiết.

Cái xã hội nhỏ bé ấy, dù hạng người, chui rúc trong những căn nhà lụp xụp hay nằm ngủ v.v. vật trên chiếc ghế bô rách được dựa nhô vào bên một mái hiên, một bưng tường. Dưới gầm ghế bô lủng củng đám ba món đồ : soong, dia, chén, bát, kim, búa... Tất cả, phần đông là lao động, sống ồn ào hồn đồn, còn sài bết nhện, chỉ cần ngày nay không biết ngày mai, ở trong xóm thì túm năm tụm ba la ve cùi liệu, chơi gà, chơi chim, đánh cãi nhau ầm ĩ bát lèo ngày đêm, ra đường thi ngang bướng, tranh đánh nhau cả từ lối nới lối đi. Đẹi khái như vậy. Tất cả ngay dốt vì thất học, vì kém giáo dục, sống bừa bãi xô bồ, đời sống vô tổ chức ấy hàng ngày diễn ra trước mặt Tuần. Có những ngày nghỉ đi chơi dây do, Tuần thường gặp những trẻ rách rưới lang thang là cả các rạp hát tiệm ăn, chia nhung bàn tay xương xơ nhô hè để xin ăn hoặc tụ họp nhau lại từng bọn để chơi đua đài dót: băm chuồn g điện rồi bô chạy, trộc chó nhà giàu, lấy que gậy múa kiếm đánh nhau..

\*

Tiếng cười nắc lèn của chị Mười làm Tuần khẽ nhíu cặp lông mày, bô dở ý nghĩ bón độn trong đầu. Anh lầm bầm : « Người không biết nể ai cả. Rồi anh hăm hăm nắm chặt hai tay lại, gần mặt nỗi că lên. Anh tiến lại phía bàn trước rit hồn hai mồi thõe lão một lúc. Anh hút không thấy ngọt, vì đầu óc anh đang quay cuồng những ý nghĩ hồn thù. Hai đứa lớn đã len lén làng đi từ lúc nào, vì chúng biết những lúc anh nóng giận & nhà chả phải đầu cung phai tai. Tuần đi di lại trong nhà đèn cả chục lượt. Anh nhòm qua cửa sổ nhìn chị Mười. Trong ngực anh đậm rộn ràng, tay anh run lên. Thế có nghĩa là gay go đầu nơi rồi đây ! Sắp quyết liệt đến nơi rồi đây ! Nhưng chị Mười vẫn ngồi kia, bên cạnh quầy hàng. Chị vẫn thản nhiên, lâu lâu lại cười nắc lèn vì những đoạn khôi hài trong vở tuồng. Chiếc máy vẫn nói ra rả chảng cần biết để.. anh đang cău kỉnh.

Tuần bước ra cửa, chị Tuần vừa ở bên hàng xóm dẫn con về. Anh lầm bầm :

— Lần này phải nói cho họ biết rồi muốn ra sao thì ra.

Vừa trông thấy anh, chị Tuần mím cười :

— Hơi đâu mà bức tức với họ. Tôi bảo chị ấy rồi. Chị ấy tưởng các con không học bài. Thời anh à ! Hàng xóm với nhau, lúc này còn có lục khác.

— Trường gì mà trường. Nếu họ biết điều thì

họ đã không thế. Chẳng hàng xóm thì đừng ! Tôi đã bảo nhà này đi tìm chỗ khác.

— Thị họ mờ khé đây chứ. Có lẽ tại điện mạnh quá.

Chị Tuần vốn hiền lành. Chị không bao giờ muốn to tiếng làm méch lòng ai. Y hệt như mẹ chồng vậy. Xưa kia còn bà cụ, có nhiều khi bà cụ phải rõ ràng mà họ cứ nói xa xả vào mặt làm các con giận lỗi lên. Thế mà bà cụ vẫn cười. Các con kêu lên : « Bà cụ như nhược thế chả trách họ bất nạt là phải ». Lúc ấy bà cụ lại dễ dàng khuyên các con : « Thời con à ! một sự nhịp là chín sự lành. Cho người ta hơn, mình ta đi đâu mà thiệt ».

Tiếng Tuần gắt làm chị giật mình :

— Thời im đi ! Đàn bà chẳng được tích sự gì !

— Anh cứ bảo đi tìm nhà. Thị cũng phải từ từ chứ. Anh còn chưa xong tiền đâu mà sang nhà. Vả lại đâu mà chả có radio. Có họa là lên chùa mà ở...

— Dừng nói nữa, chỉ được cái cái là giỏi. Ô, chào ! không phải thách ! Đây mà không vướng đòn con thì đây cũng bỏ nhà lên chùa từ lâu rồi !

— Ngũ anh nóng tính thế có mà & với ma ! Anh mà đi ở chùa thì tượng cũng phải bặt vía đi hết !...

Chị lải nhải nói. Anh bực mình đang cầm cái ly uống nước liền quẳng ra sân đến choang một cái. Thẳng bê con khóc thét lên nín chặt lấy mẹ nó. Chị Tuần sụt sít. Chị khóc ấm ức, tay bế con, tay quết ngang giòng nước mắt đang rơi vội xuống đồi gò mồ xương xương. Tuần mặc quần áo bước vội ra ngoài đường.

Và anh lầm bầm : « Rõ đàn bà ! chỉ được cái mưu nước mắt là không ai bằng ». Tuần ngước mắt lên nhìn trời. Một vài vì sao lấp lánh giữa bầu trời trong vắt. Anh vừa đi vừa đếm các vì sao. Thế là Tuần quên khuấy câu chuyện radio. Bên nhà chị Mười radio cũng tắt máy từ bao giờ. Có lẽ từ lúc hai vợ chồng Tuần to tiếng. Một lần gió đêm hè nhẹ nhẹ dâng lên. Trong một căn nhà nhỏ vắng vắng có tiếng người mẹ ru con. Tâm hồn Tuần lắng xuống dần dần. Lòng anh như êm dịu hẳn lại, tràn ngập niềm thương.

DÃ - LAN

## TẾT CHƠI HOA

(Tiếp theo trang 6)

1) MAI VÀNG hay Huỳnh Mai thông thường, sắc cánh, hoa vàng như nghệ mà ta kiếm dễ nhất.

2) MAI TRẮNG hay Bach Mai, giống như mai vàng nhưng cánh hoa sắc trắng như tuyết.

3) MAI ĐỎ hay Hồng Mai, thường gọi là Mai Tú quý ; mai này cũng giống như hai thứ trên, rát ngà lá dày và cứng hơn, có hai loại hoa cùng mọc trên -anh : Mọi thứ cánh vàng, còn một loại vàng và dài màu đỏ.

Mai trắng (Bach Mai) hiếm có, quý hơn mai vàng hay mai đỏ vì nó đẹp, lại có hương thơm. Mai đỏ (lứ quý) thường đổi để kiếm hoa và cũng khá được người ta ưa chuộng vì giống này ra hoa quanh năm.

Đây, tết miền Nam có những ba thứ bông mai để cho ta thường thức làm cho ta nhớ đến giọng hát trong trèo của cô thôn nữ nơi đồng lúa xanh rì, vừa làm cỏ vừa nhăn nhúi khách bộ hành đang rong ruổi trên đường cái quan, nึก về Thủ đô ánh sáng :

Ai đi đâu đâu hời ai,  
Hay là Trúc đã nhớ Mai dì làm ?

Tím em như thèm chim,  
Chim ăn đông nội đi tìm Đồng Mai.  
Đồng Mai có bông Mai vàng,  
Có Mai trắng, đó có làng định cư...

Và sáng mồng mốt tết, « ngồi ngâm cách mai, thường thức lý la ve, nhâm náp cù kiệu », ta không quên mây vân thơ của Cụ Mai Phoong — Nguyễn Diệu đã ca tụng bông Mai miền Nam thanh bình, tươi đẹp, khi đó trước Chúa Xuân...

Tháng ngày ăn mầu rừng xanh,  
Yêu hè cười cợt dường linh quê hương.

Buổi trưa không chán vẫn vương,

Bạn cùng bông tuyết giấu ngàn đầm trong.

Những mong vui thú thanh nhàn,

Tránh oòng tục lụy, đầu mảng lối danh.

Nhưng lòng nghĩ lại không danh,

Khắp nơi oanh hòi trên canh đón xuân.

Nhà nhà tiếp rước ăn cắn,

Người người trân trọng dâng mừng thiếu quang

Thương linh không nô phụ phàng,

Hương nồng nhuy thảm ánh sáng khoe tươi.

Vui xuân đón chén mặn ngọt,

Đêm mầm hanh phúc cho người hưởng chung.

DUY-VIỆT

Saigon Tết 1961

# Những Chuyện Tuyệt

**D**ÙNG đã chồn chồn, à lại dùng đánh cát bước trong bóng tối của rặng cây to rộng bên đường. Bóng chảo tráy à dám trúng một hòn đá, chiếc guốc gót cao tám phân ngã vật nghiêng ván chéo bàn chân à. Thốt lên một tiếng kêu đau đớn, à ngồi thụp xuống nắm lấy cổ chân. Lời chửi thề vừa buột ra khỏi cửa miệng, à mới nhớ ra là đá cối kiêng và kiêng được suốt từ đêm qua đến giờ. Thế là à bị rông rồi, rông cả năm. Nắn cổ chân cho bớt đau, à muốn ngồi ý ra đây. Nhưng rồi à cũng phải xuýt xoa đứng dậy. À lại tập tành bước đi, cái bót nhỏ bằng ni lông hai mảnh trắng và đỏ cầm chắc bên tay phải. Tới khoảng sáng từ một ngọn đèn đường chiếu xuống, à giờ tay trái xem đồng hồ. Tay mới giờ được sửa chừng, à mắt chưa kịp nhìn xuống, à đã nhô ra. Cái đồng hồ của à mới sáu bửa đầu tháng đã bị coi. Chín lít mít cùng với cái biển lãi từ sáng hôm ba mươi. Ở tiệm cầm đồ bình dân à, con Chín còn nem lại cho à được ba chục với mảnh giấy biên nhận của chủ tiệm. À cũng chẳng giận gì nó. Tới tối di bán nem nướng, kiểm hàng được bao nhiêu, lại một náu béo con nó cũng nợ sần nhiều. À có giận là giận cái thằng chồng nó. Lúc mới bỏ xứ lên đập xích lô tối tối nó đưa à đi rong ngoài đường kiếm mồi thì còn chị chị em em ngọt xót. May tháng nay nó học được cái nghề làm thịt bò viên dày xe di béo trông thấy à, cái mặt nó cứ vác lên mà dạng mồ miệng là nói xó nói xiên. Nó tưởng là cái nghề thịt bò viên ấy khó lắm đây hả. Các Chú người ta đã phải sang lại cho để người ta đi làm nghề thì chắc không phải là dễ hối bạc tặc. Thời thế này thì chẳng bao lâu cửa vợ chồng con cái nó cứ gọi là nuốt thịt bò viên từ bứa, mà có trả lại cái nghề xích lô cũng chẳng còn ai di. Quan bắt nhau! Nó mà có được cái vốn đẻ sang lại có thịt bò viên của bọn các Chú là cũng dày phaaS ở cái chỗ...

Ành đèn xe ở góc đường quẹo lại, tiến tới à quên phút thằng Chín. À bước nhanh vào vùng ánh sáng, phơi cho nồi bột tắm áo dài mầu tảng gốm chói và mạnh quấn xa-teng bóp nhảy. Sự vội vã khiến chân à lại đau, nhưng khập khùng là một điều tối kỵ. Khách đâu có biết chân à chỉ đau bên ngoài mà đau tận gáu dưới gót. Bốn bước di uyển chuyển trên đôi guốc gót cao à thời gian vừa đủ để à phát tín hiệu. Một bước tạt ngang và à lại biến vào bóng tối. Ành sáng đèn kia chiếu lại là ngọn đèn rọi của người thợ săn? Không! Mẫu áo, ánh quần và đường cong của thân hình à mới chính là ngọn đèn rọi mà ánh sáng bên tia chỉ là những tia phản chiếu trong mắt say của con mồi. Nhưng tại sao con mồi chỉ có một mắt? À hơi thất vọng. Một mắt tật không phải là xe hơi. Có lẽ là vét-pa.

À đã dừng lại, nhưng thân hình à chuyển động như đôi chân vẫn bước. Nơi à dừng là giới hạn bóng tối của cảnh lá buông xuống. Nửa bước nữa, ánh sáng phủ phảng瑟 tưới xuống mặt à, mà quay trở lại chẳng khác gì thả cho con mồi thoát đi. Dập dìu trong khoảng nửa sáng nửa tối: ẩy, à quyết không để cho con mồi nhìn di chỗ khác. À lóng tai nghe ngóng. Tiếng máy chạy zinchịch và đèn chiếu thật sáng soi rõ từ ngực à trở xuống. Thật đúng như à muốn. Rồi đèn bóng sáng dội lên horizon như tết vào mặt, à nghe rõ tiếng xe máy dồn. Chợt hiếu ra, à lạnh người. À không sợ, mà ngán. Quay sang, hai tay khoanh trước ngực, à vènh cầm đợi nghe lờiнатnộ của chú cảnh sát cuối xe máy dồn di tản. Cho nên khi chiếc xe máy dồn ngừng lại ngay trước mặt, à vẫn lơ đãng nhìn sang cửa sổ ngồi chờ lâu xé bao kia.

Hai ba giọng cười cất lên ya hơi rượu nồng đặc vào tận mặt à. Nhìn xuống, à nhận ra ba sinh lực lưỡng quần áo rắn rí như thau chứa bóng đèn đánh chặt vào nhau trên chiếc xe máy dầu chỉ có một nệm ngồi. À nhếch mép nhờ ba chiếc rặng bịt vàng làm duyên. Cả ba cùng nhìn à trừng trừng. Ành cảm lái bỗng nói :

— Điểm này điểm "độc", xà đâu có được! À cau mày nghiên răng giật lui một bước và chết lặng trong khi xe gần lên, vọt di lệ như súng bắn. Hừ! Điểm độc! À chưa từng nghe có đứa kêu à là điểm độc. Sao lại độc? Đề rồi bùa nào hói coi. Một cơn gió thoảng và à quen ngay. Chẳng có bao giờ à giận ai lâu. À lại dùng định bước đi. Trong bóng tối mà sóng mít à đưa đầy như ngọn đèo rợn gào trên trán người thợ săn.

Con đường cắt ngang phía trước mặt xe bộ đông nướm nướp mà chẳng mấy cái queo về ngả này. Có, một cái, nhưng vẫn chỉ một đèn chiếu ánh sáng vàng vọt. Một là áo xanh vẩy ở đuôi xe như muỗi che bớt tiếng máy nổ phanh phạch. À đưa mắt nhìn theo cõi ánh sáng nõi phanh phạch. À đưa mắt nhìn theo cõi ánh sáng nõi phanh phạch. À đợi cho hẳn lên tiếng trước. Có lẽ hẳn cũng vậy. Hắn đề tóc kiểu bờm chải. Nhiều sợi chiếu ánh bạc dưới ánh đèn hắn đã luống tuồng và dường như hắn chỉ hồn à bằng một mắt. À tiến thêm một bước nhìn thẳng vào mặt hắn. Đúng! Hắn già và chột. Tay chân hắn khẳng khái buông không xuống làm cho hắn càng giống

## Truyện của LÝ THẮNG

hội chiến thắng. Những đế già già xuống mặn đường nhựa khiến à giật mình ngoảng lại. Cả bốn xe gắn máy đào qua mặt à và tám cái viêng còn hai mùi sưa cùng hối hả chở ra :

— Đì chơi không em!

Chúng chỉ dám thở ra có bấy nhiêu rồi lại chạy biến như sự ở dưới theo nắm cù bắt di chơi thật. À nhăn mặt không phải vì lời chọc ghẹo của chúng mà vì luồng khói đặc và khét của bốn ống dầu xối ra. Bước mau qua đường, à nhầm phía bên tay. Đường trở lại: vắng và tối. Một anh xích lô đạp bằng một chân di ngược chiều với à. Nhìn nệm tựa bọc vài tráng tinh dại khách, à di men ra sát lề đường.

Hắn thò một tay xuống kéo cần thắng. Rồi hắn thả bập ra và lại kéo. Cứ như thế tay thắng phát ra những tín hiệu phanh phạch. À đứng lại, hắn cũng ngừng. Đôi béo nhìn nhau trong khoảng cách chừng ba thước. À đợi cho hẳn lên tiếng trước. Có lẽ hẳn cũng vậy. Hắn đề tóc kiểu bờm chải. Nhiều sợi chiếu ánh bạc dưới ánh đèn hắn đã luống tuồng và dường như hắn chỉ hồn à bằng một mắt. À tiến thêm một bước nhìn thẳng vào mặt hắn. Đúng! Hắn già và chột. Tay chân hắn khẳng khái buông không xuống làm cho hắn càng giống

(Xem tiếp trang 49)



# KIM VÀ GIANG

H

ÔM đó là cuối tháng, tôi còn nhớ rõ Chưa cuối tháng chúng tôi đã hết tiền tiêu, mà ngân phiếu của nhà gửi sang chưa nhận được nên cả hai chúng tôi nhất định hè tiệc. Và muốn tránh bộ mặt khó dăm dăm của bà chủ nợ, chúng tôi rủ nhau đi ăn ở một tiệm cơm dành riêng cho anh em lao động. Ở tiệm này, đặc biệt nhất ngoài lầu thêu và đồng người, chúng tôi có quyền chỉ ăn một món rồi đi, không cần "ăn ra, ăn vào" lôi thôi tốn kém; còn tráng miệng thì được coi như xa xỉ phẩm của riêng những nhà trọ phú. Còn một đặc điểm là khi ăn song không phải trả tiền hẫu bàn, chỉ lẳng lặng rút điếu thuốc ra châm mùi lửa là anh chàng hẫu sản đã thăm hiểu, khoan thai tới thâu tiền nhiều phao anh ta cũng chẳng kèm thêm đếm lại. Có ai đã từng sống đời sinh viên, qua những ngày cuối tháng mới thông cảm hết hương vị nghèo nàn của du học sinh ở Ba Lê. Tiền thì ít, nhà gửi sang chỉ có hạn nhưng anh nào anh ấy sống ngang tàng như những nghệ sĩ chuyên môn. Mấy hôm đầu tháng, súng sa, súng sinh mặc áo cỗ còn đi học, nhưng bao giờ con số trên tấm lịch càng tới gần ngày cuối tháng là trong người lại nao núng, mực sống xuống thấp dần. Giá có cách nào đổi lại thời gian, mỗi tháng chỉ hai mươi tám ngày như tháng hai tây thì cuộc đời hẳn thú vị hơn nhiều...

Giang, cái anh bạn chung chăn chung chiếu với tôi, rốc rắc cả túi ra được hơn ba trăm quan, đặt trên mặt bàn :

— Đây, tất cả giá tài nhà cửa tôi còn, tôi cho mảnh thêu.

Chúng tôi vì phản đối việc chém tiếng Pháp trong câu tiếng Việt nên gọi nhau bằng "mạnh" - để tránh hai chữ "tua, moa". Tôi lảng lặng cho tiền vào túi, nhưng muốn tránh hậu họa nên phải rao hẹn rõ ràng :

— Chỉ được một bát mì thôi đấy.

Giang nhún vai trông rất tây, tỏ ý khinh bỉ không thèm trả lời. Còn tôi, tôi chỉ mong gặp Huy ở tiệm cơm bình dân đó vì thú thật, tiền tôi cũng chẳng còn nhiều. Huy cũng như bọn tôi, vẫn thường ăn ở tiệm đó trong những ngày cuối tháng.

Tới rết cầm cầm, ánh trăng nhè nhẹ bao trùm tất cả ngoại ô Ba-lê và riêng sáng tỏ ngô hem nơi chúng tôi ở mà chúng tôi thường tự hào gọi dừa là ngô « quạ đen ».

Giang co ro trong chiếc áo ngủ hàn dày xù, vừa xuýt xoa, vừa than thở :

— Chưa thấy ai hèn bằng mạnh, trời rết thế này, không cho ăn dù no thì chỉ ho lao mà chết !

Đến lượt tôi nhún vai cũng như tây, không thèm đáp. Thế là trả thù được cái nhún vai của Giang khi này. Không thấy tôi nói năng gì, Giang như đắc thắng nói thêm :

— Thôi cho tôi vay thêm bát canh miến. Tôi thưa biết mạnh còn hơn hai ngàn quan dấu trong túi áo.

Tôi chột dạ :

— Sao mạnh biết ? Ai cho phép mạnh lực túi áo tôi.

Giang phá lèn cười, cái cười sung sướng, cái cười hả hê của con người đặc thang. Tôi tự nhủ thầm là từ nay phải cất tiền đi nơi khác kín đáo hơn.

Chúng tôi quen nhau từ lâu lắm, từ cái thuở còn là hai hướng đạo sinh với chiếc khăn quàng màu vàng xanh của đoàn Lạc Hồng. Tuy cùng trường mà khác lớp nhau, nhưng nhà cùng một khu phố, chúng một con đường, nên chúng tôi cùng rủ nhau đi học. Rồi tình cờ, mà cuộc đời chỉ là một chuỗi giải tình cờ, chúng tôi không hẹn mà cùng một chuyến tàu sang Pháp. Thân nhau có lẽ chỉ vì chung sống với nhau từ lâu lắm, biết rõ từng tính hay, từng tài xáu của nhau, nhưng còn tính nết thì thật hai thái cực. Nếu bạn tôi có những lúc ngồi hàng giờ kiểm một ván thơ hay, thường thức mót câu văn đẹp thì trái lại, không sao tôi có thể đọc hết một đoàn thiền dấu rằng của một ván sĩ trú danh nào. Con người mạnh khảnh ấy, nếu không dám dấu di học Luật thì chắc chắn đã trở nên thi sĩ từ lâu... Mà nói thật ra, tôi mến Giang không chỉ vì trong người Giang còn chút dư hưng Khòng học ; chẳng phải vì chàng có chút sĩ khí của cô nhân xua đê lại mà chỉ vì bạn tôi là một người yêu tình cảm mà xưa nay tôi chưa từng gặp. Giữa đất Ba Lê đó hội này, trong ánh điện u ám thấp sương rơ,

nhạc da đen quay cuồng diễn đảo thế mà Giang không ưa dinh đám, không thích hội hè. Giá không quen Giang từ thuở nhỏ, có thể cho chàng là lập dị. Phải qua những đêm mưa, ngồi bên cửa sổ, ngắm những hạt nước chổng lướt ngang đường, im lặng nghe Giang ngâm bài thơ cõi, hoặc nằm trong chăn ấm giữa ánh sáng thị hành lờ mờ lọt qua khe cửa, nghe chàng thủ thỉ kể chuyện tâm tình, họa may mối hiếu được lòng Giang chút nào chăng. Và những đêm như vậy, tôi lại càng cảm mến Giang thêm.

Chúng tôi ngồi chava nóng chỗ thì quả nhiên Huy tới. Gặp Huy ở tiệm cơm này, chúng tôi như những kẻ chờ một chuyến tàu : không chóng thì chầy, thế nào tàu cũng tới. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên nhất là thấy Huy cùng đi với một cô gái Việt Nam. Ở giữa kinh thành ánh sáng, gặp một thiếu nữ Việt đã là hiếm hoi, mà gặp Huy đi cùng một cô gái Việt Nam lại càng hiếm hoi hơn nữa. Không phải vì Huy ghét riêng phái yếu người tình mà Huy ghét chung tất cả phái yếu ! Tính phàn đối

em ruột nên Huy cùng tôi chỉ ngồi im nghe chuyện Giang và chuyện Kim ; thỉnh thoảng chúng tôi mới chém thêm một câu hoặc đề riếu Kim hoặc đề trêu Giang. May mắn mà tính nết Kim cũng hồn nhiên nên Kim hùa vào phe chúng tôi để cợt Giang thêm. Mỗi lần như vậy là Giang lại đỏ mặt vụng về chửa thận. Kim tính quái bão :

— Trông anh Giang mặt đỏ như Quan Công chẳng hiều tính nết có giống Tương Phi không, nếu giống thì nguy lắm.

Tôi chém thêm một câu :

— Cô Kim thế mà giỏi, sau một bữa cơm mà đã đoán được tính nết anh Giang rồi. Nhưng trêu anh ấy vừa vừa chứ, kéo anh ấy khùng lên thì nguy lắm.

Còn Huy thì dí dỏm :

— Cô không bênh anh ấy.., thì bao giờ mới tắt cạn bể Đông ?

Cả bọn phá lèn cười, chỉ có Kim là ngồi ngần không hiểu. Chắc nàng sang Pháp từ hồi còn nhỏ nên không biết hết ngữ mìn.

Tren đường về, trời càng về khuya, hơi lạnh càng giá, cái lạnh thấu xương da của những đêm tạnh ráo. Ánh trăng đêm khi mờ khi tỏ, chí hành như cô gái đương thời. Bóng bối chúng tôi lê thê kéo dài trên mặt đất làm linh động thêm cuộc bộ hành. Hè đường càng ngày càng nhỏ, chúng tôi chỉ đi được hàng đôi ; Kim và Giang đi trước; Huy cùng tôi chậm bước theo sau. Tiếng giày kêu va va



phụ nữ của Huy từng nổi tiếng, nhiều khi trước mặt họ, chẳng hiều vô tình hay hữu ý Huy cũng lớn tiếng đà kích. Thậm chí nhiều khi Huy lố mang tuyên bố : "Lấy vợ à ? thà chết còn hơn ! "

Nhưng cô Kim — mãi sau tôi mới biết tên, lúc giới thiệu Huy chỉ hờ hững nói là cô em họ — cô Kim có mái tóc đen huyền, đôi mắt long lanh, cặp môi tươi thắm biết đâu dã chằng chính phục nỗi lòng anh bạn cứng đầu cứng cổ của chúng tôi rồi !

Nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của chúng tôi, Huy đợi lúc cô em họ đang mải đọc thực đơn, lắc đầu như cái chính ; và sợ như vậy chưa đủ anh còn nhìn chúng tôi bĩu dài môi dù làm cho chúng tôi hiểu là anh vẫn còn chứng khinh mặt phụ nữ như xưa. Giang và tôi chỉ nhìn nhau lầm lũm cười như thăm hiểu : nói vậy nhưng tin là sao được !

Một câu chuyện múa nồng theo xã giao thường lệ chỉ làm tăng thêm bầu khênh khê hước sần cỏ, chúng tôi đâu sao cũng chỉ là thanh niên du học nên chẳng ngần ngại kể những tình lưới tật xấu của bạn và của ngay cả đến của chính mình.

Nói thật ra, đã từ lâu lắm, tôi không được sống những giây phút hồn nhiên như vậy. Sóng giữa sinh viên ngoại quốc tuy có cùng lo, cùng buồn nhưng đâu sao chăng nữa cũng thiểu chút ân tình thân mật. Mà cũng chưa bao giờ tôi thấy Giang nói chuyện đậm đà như dem hôm đó.

Đã hơn một lần tôi bắt quả tang Giang đang giơ tay nắm lại cõi áo. Vì yêu Giang như người

trên hè vắng mang lai trong lòng chúng tôi những bản nhạc du dương thuở thiếu thời. Có ai hay, giữa đêm trăng lạnh này đã có một người bạn nhỏ lòng dang tung bừng như một khúc nhạc mùa Xuân ? Chính trong lòng tôi cũng vang lên những niềm vui vô duyên có nhưng tôi với tự nhủ rằng trên đời bao giờ hạnh phúc chẳng mông manh.

Tới trước cửa nhà Kim, chúng tôi chia tay như những người bạn quen nhau thân lầm, Kim không ngăn ngại cho chúng tôi địa chỉ và số giày nói :

— Bữa nào các anh đi chơi đâu vui thì cứ gọi, nếu rồi xin đi ngay, nhưng cần nhất phải hẹn hai, ba hôm trước.

Và Kim vỗn éo nói tiếp :

— Mà cũng không nên gọi giày nói sớm quá vì, thứ nhất, em ngủ muộn buổi sáng ; thứ hai là... là không nên gọi giày nói luô...

Nói xong nàng cười ngọt ngào, chạy biến vào nhà.

Sau khi chào Kim, Huy bắt đầu bằng giọng mía mai :

— Mạnh Giang mài nói chuyện với cô Kim mà quên cả bạn này ; làm chúng tôi cứ phải leo dẽo theo sau. Lại phải theo xa xa đến là khô, ai dám lại gần, sợ làm huyền náo giày phút thần tiên của hai anh chị.

Giang bén lên chữa thận :

— Em mảnh, tôi phải hầu chuyện hộ, không cảm ơn còn trách móc gì ?

(Xem tiếp trang 12)

I

RONG TỔNG SỐ Việt kiều ở Âu châu, đồng bào hiện nay sống trên đất Pháp chiếm phần lớn : nhỏ nhón không kém 4 vạn người, kè cả nhũng người: đã ra khỏi quốc tịch Việt nhưng còn nhiều tinh thần

Việt-Nam. So với toàn dân ta, 4 vạn người không là bao, chỉ khoảng chừng 1/10 tổng số dân trong một năm ở quốc nội. Tuy ít về số, nhưng khác về phâm nêu có nhiều đặc điểm đáng chú ý :

1) Tương đối, tỉ số trí thức và kỹ thuật gia rất nhiều, a) hoặc họ là trí thức quốc nội xuất ngoại vì hoàn cảnh, hay các phần tử ưu tú quốc gia cho du học.

b) hoặc họ có may mắn sống trên đất Pháp giáo dục bắt buộc nên được học hành và chăm nom ngay từ nhỏ nhiều hơn ở nước nhà;

c) hoặc vì phải cạnh tranh sinh hoạt trên giài đất tân tiến, nhiều người tài giỏi nên phải cẩn tâm cố vượt đến siêu độ.

2) Họ còn có nhiều khả năng ngoại ngữ. Nếu chúng ta ví ngoại ngữ như ngoại tệ dùng để nhập cảng những hàng cần thiết tự nước ngoài, thì kho tàng ngoại tệ phong phú ở Pháp rất hữu ích để chuyên vận cái hay của người đem phồ biến nhanh chóng vào quẩn chúng nước nhà.

3) Số đông lại được diễm phúc nghe nhiều, thấy nhiều, chứng kiến nhiều cuộc thảo luận xây dựng ở các nước văn minh làm cho óc khách quan để này nở và đồng thời óc sáng kiến để hành trường đây là những yếu tố quan trọng trong việc tò churc đời sống quốc gia cho hợp lý trên bước đường tiến triển mai sau.

Nói tóm lại, toàn thể Việt Kiều ở Pháp thành một khối trù bị về kỹ thuật, về ngoại ngữ và sáng kiến có thực lực kiến thiết không nhỏ.

Nhưng khả năng tuy lớn, trong thực tế, còn tiềm ẩn và nhiều trở lực ngăn cản khai thác. Quả vậy, bao nhiêu thành kiên chặn đường thông cảm giữa đồng bào quốc nội và hải ngoại.

Anh em quốc nội còn trách Việt kiều tại Pháp nhiều lỗi.

1) Họ xem Việt kiều tại Pháp như bọn vong quốc : lấy vợ Pháp để con nối tiếng Pháp; ăn, ở, nghĩ như người Pháp khinh rẻ nước nhà còn lạc hậu, chẳng khác gì đứa con vong bần mới học được đòi chữ i tờ dã chê cha mẹ quê mùa, lạc hậu.

2) Có người cho Việt kiều tại Pháp quá chủ quan, đồng hóa mảnh bằng với tài năng; lén mặt tự kiêu, tự đại, dậy dời, nhưng lúc bắt tay vào công việc thực tế không bằng cán bộ hạ cấp ở nước nhà. Thấy báo chí ngoại quốc phê bình thảo luận, thường đâu là ý của mình và lên mặt chê bai, chửi đồng. Ai cũng tự phụ là chính trị gia đại tài, nhà tò churc thầu triết và khinh đồng bào quốc nội như éch ngồi đáy giếng.

3) Ai trong quốc nội có óc thiền tài lụi liệt Kiều bào tại Pháp vào hang tiêu tư sản, toàn con ông cháu cha, toàn bọn trưởng già học làm sang, loài nỗi giáo cho tư bản; họ lấy tính kiêu nạnh, lòng tự phụ, óc chia rẽ, tính ích kỷ để dâng chung; họ khinh dâng là phương chì bét đưa theo bằng cấp, theo phú quý, ru mộng no lủng ấm cật, lũ vô chính trị, thấy kẻ giàu mạnh, dù là cộng sản độc tài, hay tu ban oác lột là hùa theo.

4) Còn đồng bào nào ghét ta, thì gán cho Việt kiều tại Pháp nhân hiệu phản động, chỉ vì họ năng lực tốt quán cơm "Le Maubert", hay sửa soạn di xem kịch Tết của anh em Liên Việt thuộc cộng tò churc. Sẵn sỏi cho một lũ ranh con cõi trốn sang Pháp để chạy quân địch, để hú hí với dầm, rồi nói giáo cho giặc, quả là nuôi qóng tay áo, thà bỏ mặc còn hơn!

Anh em quốc nội còn trách nhiều nữa. Lắm pheo dâng công khai cho Việt kiều tại Pháp là hạng "quý sứ không nên trước về" (báo Tự Do số 1121) Bầu không khí giữa đồng bào quốc nội và hải ngoại: càng ngày càng kinh thô. Lãnh đậm đem lại thòi o, và ngòi vực chỉ sion lòng thù oán, nên đồng bào tại Pháp, thiểu số và không có quyền hành dâng phải đưa mình vào thụ động.

Anh em tại Pháp thành thật chịu lời chỉ trích của đồng bào quốc nội có đúng phần nào, nhưng chỉ áp dụng cho một vài cá nhân. Tính xấu của một vài cá nhân sao lại ảnh hưởng cả đồng bào được? Vì một vài người mà ta dành bô cả một số đồng chươn gia sao? Nhất là trong lúc nước nhà phải cầu cạnh khó khăn bao nhiêu chuyên viên ngoại quốc, hành vi ấy quả thật đáng tiếc! Và lại dùng chuyên viên ngoại quốc chỉ lợi được phần khả năng

# VIỆT-KIỀU TẠI PHÁP

B.S. LÊ-VĂN-HÙNG (Ba-Lê)

thì sao đồng bào quốc nội không thâu hiếu nỗi? Hay họ cho đây là phản ứng chốc lát của tình trạng vong bần liêng tục khi còn ở nước ngoài. Hay nói cho đúng, họ cho đây là hành vi tự đổi mình, hay lối giả cách để che mắt thế gian trong lúc mình có tội lỗi.

Đúng về mặt tâm lý, chỉ người tha hương mới thâu hiếu nhau nỗi. Và anh em quốc nội có nhầm chỉ vì họ sớm đồng hóa lòng yêu nước với cử chỉ hồi hương phục vụ. Theo họ, yêu nước phải quay về xứ sở; hơn nữa, phải phụng sự ngoan

kỹ thuật, còn dùng chuyên viên Việt Nam, ngoài khả năng kỹ thuật, còn có khả năng chuyên vận ngoại ngữ và khả năng tham gia tiếp xúc hân với quần chúng. Cái lợi tăng lên gấp ba, nhưng vì thiếu thông cảm, mà ta phải chịu mất. Và cũng vì thiếu thông cảm, mà một số chuyên viên ta quá yêu nghề dành sang phục vụ ở Phi châu hay Cận Đông hơn là quay về với xứ sở.

Hoàn cảnh nước nhà đặc biệt, nên chúng ta cần xét lại tâm lý của anh em hải ngoại, phân tách lại vấn đề cho rộng đường cộng tác ngày mai.

Vấn đề chính là tìm hiểu anh em hải ngoại có yêu nước không, và sau khi nhận xét tình trạng, cố tìm phương pháp để biểu hiện lòng ái quốc cho cả mọi giới, đồng thời định đường lồng thương nước trong lúc đa số đồng bào còn phải bắt buộc tha hương.

## I.— Tìm hiểu Việt kiều hải ngoại có yêu nước không

Qua những hành vi cũng như qua các câu chuyện qua lời cầu nguyện, trong bất cứ tình trạng hay giới nào, không ai phủ nhận lòng thương nhớ cố hương của người Việt hải ngoại. Không một tò churc công nhân hay sinh viên nào mà không nhắc nhớ đến nước nhà. Ai cũng cố tìm gặp nhau để nghe được lời nói, giọng hát tiếng mẹ đẻ, cùng nhau hồi nho bùa ăn đủ mùi vị quê hương. Một vài đại biểu sinh viên quốc nội sang công cao ở Ba Lê để nhận xét rõ lòng nhớ cố hương của anh em sinh viên tại Pháp; họ còn lấy làm ngạc nhiên lúc thấy anh em hải ngoại có những hành vi tò churc nhiều hơn da số anh em quốc nội nữa. Lê dĩ nhiên, khi để tha hương phải sống khó khăn và lạch léo trên một giài đất tuy tân tiến nhưng khác phong tục, lòng nhớ quê hương phải mạnh mẽ hơn người sống trên đất nước mới phải. Dân Việt vốn da său cảm, dù ở đâu cũng không quên nỗi quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt rốn, chôn cha mẹ mong chờ.

Nếu Việt kiều hải ngoại thật bụng yêu nước

ngоan ở nước nhà không kêu ca, không than thở, đặt đâu ngồi dãy như dãy vè nhà chông. Nghĩa yêu nước ấy quá hép. Lòng yêu nước còn có thể thực hiện dưới bao nhiêu hình thức khác. Vả lại, những người hiện sống trên đất nước không phải toàn là những người yêu nước cả, tất có kẻ đang bán nước theo nhiều tin báo chí.

Đúng về mặt thực tế, có nhiều tình trạng cần trả Việt kiều thực hiện hồi hương để tỏ lòng yêu nước. Việt kiều cũng chỉ là người và theo luật nhân tình thế thái thì dù yêu nước thực bụng đến đâu, mà không thể dứt bỏ được hải ngoại, chỉ vì, hoặc có giây ràng buộc gia đình, hoặc có thành kiến tinh thần còn mạnh hơn lòng muốn hồi hương.

A) Trở lực gia đình: Giây ràng buộc gia đình mạnh nhất. Người thanh niên Việt lúc ra đi du học, chỉ có tham vọng thâu hiếu ít kỹ thuật và kinh nghiệm nước ngoài rồi về phụng sự tò quốc. Khi đặt chân trên đất Pháp, tuổi vẫn còn non, chưa từng trải việc dời, trên lưng còn nặng trĩu cương thường Nho giáo cha ông truyền lại. Song ít lâu sống ở hải ngoại, trên đất người khôn của khó, phần sống tro troi một mình, phần không uy thế nài kiềm soát hành vi, phần tuổi dậy thì tinh thức, phần tám tranh xã hội chung quanh trưng bày nhiều cảnh khiêu dâm gợi tình, nêu người thanh niên Việt, dù nhiều ý chí đến đâu cũng bị sinh lý tình dục dâng dọa, lôi kéo, thúc dục bắt lương tri phải sa ngã.

Chung dung với thực tế phủ phàng, bô ngô bước từ một xã hội Khổng Mạnh nghiêm khắc buộc tinh dục vào phạm vi luân lý, qua tới một xã hội khác hẳn phân biệt: rõ ràng thú vật chất với đạo vợ chồng, người thanh niên Việt đồng hóa ngay sinh lý nhục dục với duyên nợ trăm năm. Mỗi phút say xưa cho xác thịt lại dưọm thêm hương vị cho tình yêu đầu. Chàng thanh niên óc bao cao thượng, tình cảm bao nồng thăm lại sẵn gánh gia đạo cho nhà dâ chơi hoa không nô vùi hoa nên

(Xem tiếp trang 14)

## THƯƠNG XUÂN Ở BA-LÊ



— Thể mới biết có sang tận chỗ mới hiếu thâu thế nào là (hội họa) lập thể với siêu nhiên.

# KIM VÀ GIANG

(Tiếp theo trang 10)

Hình như Giang sung sướng lâm, vè mặt bạn tôi  
hân hoan như người vừa chiến thắng. Riêng tôi, tôi  
thấy câu nói của Huy, nếu không có tính cách  
đỗ kỵ, thì hân cũng là câu nói không phải lúc;  
nhưng tôi chỉ lặng thính, thầm cầu nguyện hạnh  
phúc cho người bạn đang đờ hoa tiêu.

II

Đã bốn hôm nay, thời tiết thay đổi hẳn. Giữa tháng hai, đang mùa lạnh, mà mặt trời tèn thò cõi len lỏi qua áng mây mù như muôn xuôi đuôi cùa mèo Đông. Dân Ba Lè cho rằng nếu năm nay thay mùa đổi tiết sớm, chỉ tại mây trai bom nguyên tử. Tôi không tin như vậy và đề tự đổi lòng tôi doan chắc những ánh nắng nhất này chỉ là dư thừa của mùa xuân đất Việt. Lòng tôi phơi phới nở hoa, tưởng nhớ quê hương yêu dấu. Xa xôi, dưới trời tuyết trắng thông xanh, tranh nhớ hoa đào, pháo đài hòn ai can đảm dũng dung. Chung quanh tôi cuộc đời vẫn tuân tự đều quay, riêng tôi tản hồn bần rộn; Chỉ còn hồn hồn nữa thì Nguyễn Đán, tôi tự nhủ phải làm một việc phi thường để đánh dấu một năm qua.

Đứng chải đầu, nhìn bóng bạn trong gương,  
tôi ngừng tay, đề nghị:

— Phải ngủi học!

Thấy Giang chỉ ứ hứ, không có vẻ tán thành,  
tôi thắc vong nói thêm:

— Tháng Giang là tháng ăn chơi cơ mà.  
Không nghĩ cả tháng là may lâm rồi.

Giang không trả lời, bạn tôi lắng lắng cầm tờ báo vào giường nằm đọc. Mọi năm, Giang cũng như tôi, cả hai đều khắc mắc chờ ngày Xuân tới. Nếu không rượu ngọt, mứt ngọt, ít ra chúng tôi cũng có một cén trà thơm, một bài thơ đẹp Cháu nán, vì bạn dừng dừng tôi mặc quần áo tới thăm người anh họ.

Không hiểu vì đâu hôm nay Giang thay đổi hẳn thái độ. Xưa say vui vẻ hồn nhiên, bạn tôi trở nên ít nói, ít cười. Tôi định bụng khi nào vui câu chuyện sẽ hỏi thăm tôi cô Kim. Nhưng mỗi lần toan hỏi tôi thấy ngượng ngùng. Hầu như có mặt ước với nhau Giang tránh sang chuyện khác, tôi tự kiềm chế hiếu kỳ. Tâm lính báo trước một chuyện bất lành mà chuyện xe đinh mệnh từ từ chờ tôi, không một sức mạnh nào ngăn cản nổi. Tuy nhiên, cuộc đời báo nhiệt ở đê đô này thu hắp cả tâm hồn cùng thê chất, không cho ta phép bắn khoán với những chứng cứ viễn vọng.

Nguyễn Đán năm đó nhằm ngày thứ tư. Muốn cho buổi vui nhiều người hưởng ứng được, Việt kiều ở Pháp đông lồng mờ hội khieu vũ vào chiều thứ bảy để anh em lao động và sinh viên không phải vất vả giật sorm hôm sau. Cũng như thường lệ, tôi dù Giang đi dự dạ hội sinh viên. Bạn tôi muốn từ chối, nhưng như sơ tôi mắt vui nên cũng nhận lời.

Ánh đèn lấp lánh như sao sa, âm nhạc đặt điều chiu mèn, từng đôi sánh vai nhau là lượt tien chiếc sàn bóng lòn. Có những người bạn từ lâu không thấy may gặp mặt tình cờ, liệu ai không thể mừng vui. Thêm vào bầu không khí thân mật đó, tiếng lỵ và nhau chúc tụng, tiếng cười nói ồn ào; ai cũng tranh nhau nói lớn sợ người khác nói lớn hơn mình. Trong bầu không khí hỗn loạn đó duy chỉ mình Giang thản thờ như người mất trí. Không thấy Giang khieu vũ, tôi thúc dục:

— Kia Giang, sao mà ngồi đực mặt như vậy?

Giang khẽ nhún vai, cái nhún vai tỏ vẻ bất mãn nhưng bắt lực. Bạn tôi cúi đầu như tránh một quang cảnh khó coi. Tôi ngạc nhiên nhìn ra sân khấu. Kim đang gục đầu trên vai một thủy thủ người Âu. Người này hai tay ôm chặt vai Kim, còn dôi môi dang kiếm một trái hôn lợi dụng. Đầu xanh vẫn nhàn nhạt khieu dâm; Nhạc Jazz vẫn bừa bộn, quay cuồng. Tôi ngạc nhiên nhưng hiểu rất nhiều. Không ngoan hơn hết là dù Giang vè. Mà Giang thì cũng chỉ cùi mong như vậy.

Hai hôm liên dãy lạc thú thảng thanh như một giấc mộng lành. Sáng thứ hai tôi trả gạ với nỗi chán chường thường lệ, nhưng tự nhủ phải cõi đam vùng ra khỏi chiếc chân bong. Lờ than ám i cháy chảng dù sưởi ám căn phòng lạnh, quạnh hờ của hai người trẻ. Chợt nhớ là Giang không phải đi học sớm sáng hôm đó, tôi không dám thức bạn, ron rén sang phòng bên rửa mặt. Tôi thấy Giang quần quật trả miếng tôi: càng thận trọng, tranh và chạm lam Giang có thê thúc giắc. Tôi yên chí là dù Giang ngồi như vậy, tôi khi di thực hành ở nhà thương ra tôi sẽ đánh thức bạn, ăn nốt chiếc bánh chung nhà gửi sang. Vá tôi nhẹ nhàng knép cửa đi học.

Bên ngoài, mưa rơi trên khắp nẻo đường. Những hạt mưa mạnh làm tan tành vũng nước úng bùn non. Ba Lê buồi sớm buồn như thiêu

phú góa chồng mà những hàng mưa chỉ là hàng lệ thâm. Phố vắng đìu hiu chẳng một bóng người. Từ xa chiếc xe chở rác không lồ lò dò lè giữa phố phường như hết sức quét sạch nhôc nhơ của tâm hồn khà ô. Ngọn gió lạnh chàm vào mặt làm tôi tinh hồn. Tôi chợt nhớ đến Kim, đến Giang và bão khoán tìm một giải pháp cho hai người bạn nhỏ. Kim chỉ là một cô gái nhỏ đang tuổi dậy thì, lớn lên trong một xã hội mà trình độ khoái lạc vật chất quá cao.

Còn Giang chỉ là một gã thư sinh, đang tuổi hai mươi, chưa từng kinh nghiêm, không dám nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng. Nếu Kim dễ bị áu hoá bao nhiêu, trái lại Giang như có phần ứng tồn cõi trước một hạng người vong bần. Hai tâm hồn đó, nếu dung hoà được tạc thời cùng nhau, ngày mai đây thề nào cũng tan vỡ. Chỉ ai đã qua cầu mới hiểu hết nỗi đau lòng của người bạn nhỏ.

Tôi miễn man ngẫm nghĩ, quên cả những giọt nước mưa long lanh đang lạnh lung vương trên vai áo.

Tới trước cửa nhà thương Antoine, tận lúc cho tay vào túi áo kiểm chiếc chìa khóa phòng khám bệnh, mới chợt nhớ chiều qua tôi đã dùng chìa khóa đó để nạo rầu thuốc. Sau khi rửa song, tôi đã dề quên trên tay kính bén chậu rửa mặt. Vội vàng tôi rảo bước quay về nhà tro.

Nhè nhẹ quay qua đằng cửa phòng sop làm Giang tinh giác. Cửa hé mờ, mùi thát khít nồng nặc bay ra. Ngat thở tôi vội lùi mấy bước. Chợt nhớ tới Giang, tôi nhìn thở liều chạy vào phòng mờ tung cửa sổ. Một con gió mạnh may mắn lùa qua. Tôi lay Giang giật mà bạn tôi chẳng thèm ý ó. Đứng trước tai nạn bất ngờ của người bạn thân nhất, tôi lại càng bất lực nhất. Hãi hùng, tôi gọi điện thoại trợ ứng và hối hợp trông chờ.

Knoan, mau, tiếng còi xe cấp cứu hãi hùng; hồn nhíp, tim tôi đập mạnh. Tiếng còi thúc bách ấy xé tan cả một tâm hồn cay đắng.

Trong khi chờ bác sĩ chuyên môn tiếp dưỡng khinh khí cho bạn, tôi không khỏi không nghĩ tới Kim, tới cuộc khieu vũ hai hôm về trước và nhất là nghĩ đến bàn tay thô lỗ của người thủy thủ; bàn tay dày lông lá dò dang ghì chặt đùi vai nho nhỏ của Kim như muôn bop chết cõi lòng Giang. Tôi bắt giac kinh tởm. Điều thuốc trên mói tái ngâm tự bao giờ.

Tôi vè căn phòng trọ, thiêu bong người bạn thân giao, tôi thấy đợi trong trái lá thường. Mọi mình, tôi bão khoán tìm nguyên nhân câu chuyện nhưng cần phải đợi lượng mà quên hồn biến dạng vừa qua. Và tôi tự đổi lòng, cho Giang chỉ là nạn nhân của một hanh vi vô ý thức: vô ý thức vì đã lao dàc trong một ngõ hẻm, không lối thoát thân; vô ý thức vì đã chịu nhầm nơi gửi gắm cả một tấm lòng cao quý.

Tren mặt chiếc bàn con kê ở cạnh giường, chai thuốc dòi ngheo, mày viền thuốc ngủ còn lại trên ben chiếc bao thơ căng chặt dây tem. Bức thư gửi cho gia đình, bạn tôi cần thận đặt bên đóng sách. Đầu tôi mòi đầu tôi cũng không muốn dọc bức thư này. Và muôn tin rằng đó chỉ là một tai nạn rui ro nay đã thuộc hồn vê quá khứ xa xôi, tôi không bao giờ muôn nhắc lại.

Rồi sau muôn tránh tai cả hiếu kỳ, tôi xé vụn bức thư, chậm rãi ném từng mảnh giấy con vào chiếc lò than đà nguội. Mỗi lần như vậy, ngọn lửa lại bùng lên rồi tắt nguội dần, tắt dần như tắt cả mọi mẩu chuyện buồn vui của thời niên thiếu. Cho tới khi mảnh giấy cuối cùng dập hòn, tôi đứng dậy thử phao như vừa thoát cơ ác mộng.

Một cơn gió lùn lùn qua cửa sổ quên cài, làm bay tung tarp than giay rơi bời.

Phai nhiều thiện cảm làm mới có thể tự quả quyết với chính tôi rằng, vì bài cần nêu Giang toàn ngô nạn. Còn Kim, Kim chỉ là một người ngoại cuộc, vô trách nhiệm và nếu nhiều khoan hồng tôi chỉ có quyền ái ngại cho sang.

★

Bạn tôi, giờ này đang mãi vui với hai đứa con thơ, giữa cảnh hoa dào dạt Việt. Hắn Giang bận rộn với gia đình, thời giờ đầu nhô tới một mùa Xuân náo nức về trước. Phai chặng thời gian là một phương thuốc hiệu nghiệm iỏi non tái ca những kêu thuooc già truyền co mạch lực lam quen tat cả những mẩu chuyện vui buồn trên thê gian này.

Chiều nay, trong ánh xuân vè, mọi mình tôi tản bộ bao giang sông Seine. Đao Cát thon thon như một con tau mà ongong najp cầu là mai chèo buồng long. Con tàu do biep ba giao mơ vươt mìn ra tới đại dương, đưa tôi về quê hương hoa gam, hòn ôu cung người bạn cũ tôi: Âu?

Giang ơi! neu chuyen xưa quay về tri nhớ, bạn nêu doan chắc rằng bức thư bạn viết về Cao Lầu ngay xưa năm đó, tôi đã xé vụn để nhom ngọt lửa thời gian, thiêu đốt qua khói. Đầu không một lần bạn da dạng tơi thư xưa, tôi tưởng cũng cao biêp bạch, tuy thời gian và khoang gian đang làm cách trở dài.

NGUYỄN GIA-KHÁNH



UỒI chiều của một ngày cuối năm  
có vẻ mệt mỏi nhung có phần  
nhột nhạt. Những lo phiền của  
một thành phố lộng lẫy đã bắt  
đầu lảng xuống với hoàng hôn.  
Giờ này thì mọi lòng đều hân  
hoan chờ đợi một niềm vui trong khắc khoải.

Dường bị lẩn theo cái khắc khoải vô lý đó, dù rằng Dường vẫn tự nhủ không có liên quan gì với mọi sinh hoạt của một ngày tàn năm. Điều thuốc dòi lửa ở môi Dường trễ xuống, lừng lờ như ý nghĩ của Dường. Lửa dòi bén sát làn môi dưới, Dường đưa tay đón và búng ra phía trước. Điều thuốc lẩn tròn, tắt ngút dưới vũng nước đen ngòm.

Từ lâu rồi, Dường chưa thỏa mãn với chính Dường về mọi mặt. Hình như hoạt cảnh không liên quan gì đến cuộc sống của Dường. Những sinh vật trong lòng vũ trụ chỉ là một hình hài, một dung đưa trước mặt Dường mà không mang lại cho Dường một cảm giác gì. Thật vô lý, Dường nghĩ thế, tuy nhiên Dường không thể phủ nhận phần ảnh của những hình hài sống động ấy, đôi lúc, làm Dường phải suy nghĩ. Bởi thế con người Dường trở nên nặng nề, có độ đói khi yếm thế và già dối.

Dường tưởng như một bước chân có thể tảo đường vũ trụ. Cái thế giới này nhỏ hẹp quá, đối với Dường. Nhỏ đến nỗi Dường không thể nhìn thấy gì khác hơn là Dường. Càng ngày Dường càng thấy cách biệt với ngoại cảnh. Một đám cướp, một cảnh giết nhau vì ghen và căm căm chết ngọt ngạt của những kẻ thiểu số trong một xã hội đang lên, cũng chỉ là một sự việc không liên quan gì đến Dường.

Dường đi, đi mãi và đi trong lòng đường thênh thang. Dường ngừng lại là do sự chán đi — Dường nghĩ thế — không ai bắt được Dường dừng khi Dường còn muốn đi.

Không có mối liên quan nào giữa con người Dường và con người của cuộc sống. Cái chán chường ấy rôn lên với Dường như một ánh sáng hoàng hôn sắp tắt. Sáng rồi phải tối và tối qua rồi ánh sáng lại lên, cái tự nhiên ấy là cái tự nhiên như con người Dường.

Thành phố bắt đầu dầm mình trong bóng đêm. Đã đến lúc Dường muốn ngừng lại. Dường đảo mắt nhìn quanh một lúc. Mẫu đèn bắc lên từ phía bờ với cái cảm lảng của phó xá. Mọi tia sáng run rẩy từ ngọn đèn cao vút trên cột hắt xuống, hàn bong Dường trên mặt đường. Dường chép miệng:

— Minh với bóng... ừ chỉ có mình với bóng. Đúng thế, tất cả đều là cái bóng mà dưới chân Minh chỉ có mình. Cái bóng là khởi điểm và cũng cái bóng là chói đích. Ờ, bắt đầu bằng cái bóng và tôi nơi cũng với cái bóng. Nó giải ra rồi nó ngắn đi, rồi lại giải ra, và chung quy nó vẫn là cái bóng. Vô lý, vô lý thật, chỉ có cái bóng mà người ta cứ đâm đầu chạy theo để chỉ thấy cái bóng. I hật ngu xuẩn, điên rồ. Thoát xác từ một cái bóng để rồi lại đi tìm cái bóng. Tại sao thế nhỉ?

Dường bật tiếng cười, rồi tiếp bước.

— Cậu đi xe, cậu...  
— Đi xe à, được lắm, anh cho tôi đi khắp lòng đường thành phố nhé.

Gá đạp xe nhẹ răng cười. Dường bước lên xe, dựa lưng vào nệm.

— Cậu đi đâu?  
— À..đã bảo đi khắp lòng đường thành phố, ngắn ngủi lắm, nào có xa soi gì mà anh ngạc nhiên.

Gá đạp xe lại nhẹ răng cười, nhìn người khách để dãi. Bánh xe lăn trên đường nặng nề. Âm thanh của một thành phố vắng lặng trong lúc giao mùa không làm rộn lòng Dường. Gá đạp xe cũng có một vẻ trầm lặng. Xót quãng đường già không ai nói với ai. Đôi lúc, tiếng xích chít chít như tiếng chuột chù rúc.

— Nay anh xe,  
— Dạ.  
— Có bao giờ anh nghĩ về đêm giao mùa không nhỉ?

— Dạ, đêm giao thừa. Dạ vui lắm, đông lắm.

Dường quay đầu lại hỏi:  
— Cái gì mà đông mà vui?

— Dạ, cái đêm giao thừa.

Dường chặc lưỡi, dè chừng dứt câu chuyện không có đối tượng. Cái khung xe nhỏ bé như muôn bờ rào Dường với hiện tại, mà hiện tại ấy là cảm nghĩ của người phu xe qua câu hỏi của Dường.

Dường muốn vươn mình trong lòng xe bé nhỏ ấy cho thoải mái. Không ai hiểu Dường cả, chỉ có Dường hiểu được Dường, cho nên Dường không muôn tìm hiểu ai. Vì Dường vẫn cho rằng Dường không liên quan gì đến người khác và ngược lại.

Như vậy thì tìm hiểu để làm gì, tại sao lại phải cố sự mặt thiết với cuộc sống khi thấy không cần thiết

# LIÊN QUAN

VĂN HUYỀN

Lòng phổi như hép lại trong cái tối đậm đà. Ánh đèn điện nhíu lại qua khe mắt Đường, tiếp sức cho ý nghĩ rộng rãi thêm. Đường mạnh dạn vươn dài tay chạm cái mui xe Gá đạp xe giật mình, cái xe trôi nhanh hơn một chút.

— Trong người cậu mợ có ý?

— Bộ trông tôi bệnh hoạn lắm sao?

— Dạ không, dạ em có món hay lắm... muốn mời cậu...

Đường không đáp, nhưng vẫn nghĩ đến cái món hay lắm. Đã một lần người ta cũng giới thiệu với Đường cái món hay lắm ấy. Nhưng Đường đã bỏ qua vì một lý do riêng. Gá đạp xe vẫn luôn miêng "tả chân" món hàng của gá. Mỗi câu nói của gá là một tia nồng muỗi lách sâu vào trí óc Đường. Cái món hàng ấy không liên quan gì đến Đường, cũng như Đường không có liên quan gì đến gá đạp xe.

Cả trăm nghìn lần, Đường nghĩ thế. Hiện tại



bao giờ cũng là một chán chường. Đường lại nghĩ đến chuyện cái bóng. Bất quá cái món hay đó cũng chỉ là cái bóng dưới chân Đường. Gá đạp xe thường Đường đã thuận ý.

— Dạ hay lắm, em bảo đảm.

Đường bật cười tự nghĩ:

— Bảo đảm như thế nào, bằng giá nào? Ở đời này có ai dám mở miệng để bảo đảm một vấn đề gì đâu, kể cả những kẻ cầm đầu mệnh quốc gia. Cái giá trị của sự bảo đảm sẽ căn cứ vào yếu tố nào.

Gá đạp xe vẫn cương quyết:

— Em dám bảo đảm cho cậu mà...

Đường cười thành tiếng, cái cười đầy vẻ thương hại đối với một kẻ dám tỏ ra "tự tin" chỉ vì một miếng mồi, một quyền lợi cá nhân vụn nhỏ.

— Tôi tạm tin ở sự bảo đảm của anh, nhưng

nhô ra...

— Nhờ thế nào được, em đã bảo đảm cơ mà. Không biết do thế lực nào mà gá đạp xe ấy đã cương quyết như vậy. Đường hoài nghi chính cả Đường nữa, trước lời nói đây tin tưởng của gá đạp xe. Một việc làm mờ ám, một hành động đen tối, ngoài vòng pháp luật mà còn có kẻ dám bảo đảm một cách "chắc ăn" như vậy, huống hồ mọi việc khác. Đường cho rằng Đường đã nghĩ làm về cuộc sống. Cái bi quan đã dẫn dắt Đường đến chỗ tiêu cực chẳng? Chắc phải có nhiều mối liên quan giữa sự làm ăn của gá đạp xe và món hay ấy.

Đường làm bầm:

— Thứ một lần nữa xem sao.

Đã một lần Đường cố quên Đường để tìm hiểu sự việc quanh Đường, để cố níu một bắng chứng về mối liên quan, nhưng đã hơn một lần Đường không đạt được ý muốn. Đường dám ta chán nản, mất tin tưởng. Đường chỉ là một kẻ vô can hệ ở giữa cuộc đời bẩn rộn, xách túi không di lại trở về với túi không Gá đạp xe nhạc lại, lời chào mời có vẻ quyến rũ hơn:

— Đẹp, tiếc cậu a.

Đường gật đầu. Chiếc xe trôi nhanh hơn, nhanh hơn nữa và ngừng lại ở một cái hèn chót chót, chạy giặc xuống.

— Mời cậu.

Đường xuống xe, ngồi ngưỡng theo gá đạp xe. Chiều sâu âm u kia phải chẳng là dấu mối của sự liên quan. Một con vật nhỏ qua đường nhanh hơ

một cái bóng, nhưng lại chậm hơn cái nhìn của Đường. Có tiếng cười nào động trong suối cành nhà cuối ngõ, một ánh đèn đồ dại ngang lối đi, Đường vội qua như để dập một ngượng ngáp. Dêm dày đặc một tiếng đồng, một ánh sáng, dập vỡ qua trong chớp nhoáng, cũng đủ có một tác động nhẹ cảm trong tâm hồn. Đường chợt nhận ra như vậy và bắt đầu e dè.

Gá đạp xe dừng lại trước 1 cổng nhà. Sau câu chuyện rì rầm, cánh cửa hé mở và gá ra hiệu cho Đường bước vào. Ở đây ánh sáng như muốn cài biến khuôn mặt mọi người. Nhìn gá đạp xe, Đường thấy gá không còn vẻ trầm lặng nữa. Mụ dàn bà nói chuyện rì rầm với gá — loảng quăng nhìn Đường — đúng hệt một cảnh Đường đã được xem ở một màn ảnh nào đó. Không biết Đường có bị chỉ phoi bởi thứ ánh sáng sa dọa đó không, nhưng Đường cảm thấy hơi khác, hay đó là mặc cảm. Nhưng dù là mặc cảm hay không thì Đường cũng là khách của căn nhà này. Mụ dàn bà chạy ra, gá đạp xe ra theo.

Còn lại mình Đường trong bối rối. Căn nhà chỉ vừa đủ kê một cái giường trai nệm trắng. Đường nhìn lòng nệm hơi trũng xuống mà rung mình. Chiều trung của cái nệm đã nói lên nhiều hình ảnh của sa dọa. Đột nhiên Đường lại thấy bóng Đường hơi nghiêng xuống mặt nệm. Đường giật mình muốn đứng dậy.

— Thật vô lý.

Đường làm bầm. Đường đã đi quanh trái bưởi, cái quanh quẩn ấy chính là duyên có đưa Đường đến chỗ bắt tin mà Đường không biết. Ý nghĩ chưa kịp bộc lộ hết thì cánh cửa hé mở, một bóng người lách vào, cửa khép lại ngay. Đường cúi gầm mặt để dấu sự mất thăng bằng. Người vừa vào vỗ vai khẽ dứt Đường vào phía giường và cười thành tiếng:

Đường nín thở ngược mắt lên bắt gặp cặp mắt hơi lạnh của thiếu phụ, đồng thời với giọng nói hốt hoảng:

— Trời, lại ông.

Đường ngạc nhiên, nhưng không thể nhận ra đã gặp thiếu phụ ở đâu. Thiếu phụ toan dập cửa bước ra. Đường lưỡng lự, nhưng tính từ mà bắt Đường phải lên tiếng:

— Này.

Thiếu phụ dừng lại giữa hai động tác tiến thoái.

— Ông không "chê" như hôm nào chứ!

Câu trả lời bất vào tiềm thức Đường. Đường đã nhảy ra, cái bùa đó, cái bùa mà người ta giải thiệu món hay với Đường. Thiếu phụ đã bị Đường từ chối vì sự thay đổi đột ngột trong con người bất định của Đường, chứ không vì điều kiện vật chất của thiếu phụ.

Thì ra từ đạo ấy, Đường quên đi như đã quên tất cả những gấp gáp của ban đầu. Một hình ảnh đến rồi qua đi làm gì có rung cảm, cũng như không có sự quen thuộc nào dừng vững trong nội tâm Đường. Nhưng Đường lại cảm thấy có gì khác hơn đã xảy ra cho thiếu phụ với kiếp sống không thẹn thùng, tự ái ấy. Tiếng nói đầy uất hận của thiếu phụ át hẳn có duyên có, mà chắc phải phủ phàng đến cùng độ. Nhưng Đường lại nghĩ không thể có sự liên quan nào giữa thiếu phụ ấy và Đường.

Thiếu phụ vẫn đứng giữa hai động tác, chờ đợi thêm một tiếng nói. Đường khoát tay ra hiệu vào:

— Hãy ngồi đây đã, chê, thuận là chuyện thường, em đừng phiền hà.

— Em không sợ phiền, những năm sống dài dằng dặc này đã bắt em không có quyền phiền, nhất là đối với khách.

— Đường địu dàng hơn :

— Biết thế tại sao em lại bỏ đi khi gặp tôi.

Thiếu phụ không đáp, mặt cúi xuống trong giáng điệu buồn khổ đang thức giây với ký ức. Có nét rung động ở đôi bờ vai mềm yếu người thiếu phụ. Cái im lặng có một giá trị thật vọng đến sâu nỗi. Ánh đèn bệnh hoạn vẫn không thôi biến cải nét mặt của người trong phòng. Đường vừa nghĩ đến số phận của người dìa bà, một súc cảm như có một ý định cần bày tỏ.

Đường chờ đợi. Với Đường, có lẽ mỗi liên quan mới bắt đầu trong căn phòng sa dọa này. Nếu đúng thế thì những liên quan sẽ dẫn dắt con người dì đến chỗ tận cùng của tan vỡ. Ý nghĩ đó khiến Đường càng kiêu ngạo với những xét đoán, với những lánh đạm vẫn có ở trong Đường.

Lúc này Đường mới kịp nhận ra thiếu phụ thiếu sắc đẹp. Bộ mặt chán chường ấy hàn lên vài nét rắn cắn cỏi. Thiếu phụ ngừng mặt nhìn chói vào mắt Đường, đột ngột hỏi :

— Ông thấy thế nào?

— Đẹp lắm.

— Em không hỏi thế!

Đường lắc đầu để khỏi phải trả lời. Thiếu phụ hách miệng cười gần :

— Nhất định ông nói dối. Em biết. Ông là lồng thương hại em, em cũng biết. Từ cái hôm ông từ chối, em đã hiểu em hơn. Con người em đã đêm được tháng năm còn lại trên đầu ngón tay. Sự gượng mộ của khách một đêm chỉ còn là một thèm khát trong giây phút, một giải quyết. Ông đã giúp em nhận thức điều đó, em rất cảm ơn.

Đường ngây người như pho tượng vô tri. Thiếu phụ đã nói gì, hiểu gì về Đường. Sai lạc cả, lầm lẫn hết. Đường muốn hét lên hai chữ : *"ngu muội"*. Đường muốn nhòe vào mặt người dì bà ấy để bảo rằng : *"tao không có liên quan gì đến máy oà cả đến mọi sinh vật bên ta"*. Trên Đường nhú lại, tay vu tun, ngón siết vào lòng tay. Thiếu phụ vẫn nói như tiếng vọng.

—... Đúng vậy, em cảm thấy phải dừng chân trên, giặc vật chất thì thừa lúc. Chắc ông cũng khêu em như vậy em cảm ơn lầm. Đêm nay, đêm giao mùa và cũng là đêm giao cảm. Khó biết mấy khi lại gặp ông. Con người em không muốn ràng với "nghề nghiệp", nhưng những liên quan ấy đã trói em với số phận. Chối bỏ những liên quan ấy có những phản ứng.

Thiếu phụ nói rất nhiều, nhưng Đường chỉ hiểu được một phần. Đường hiểu rằng thiếu phụ nhắc đến sự "chước tú" của Đường là một chè bai về vật chất. Không đúng, đêm giờ này Đường mới ché ý đến sắc đẹp của thiếu phụ. Đường muốn nói lên ý nghĩ đó, nhưng thiếu phụ đã tiếp :

(Xem tiếp trang 47)

# VIỆT - KIỀU TẠI PHÁP

(Tiếp theo trang 11)

không từ chối chấp cánh uyên ương. Trong lúc dam mê anh chàng trưởng vọng như đời sống có đôi phần tiền hồn đời sống cô độc.

Trong những năm đầu âu yếm, ai mà chẳng quên mục đích mình du học qua Pháp, quên cả lời căn dặn thiết tha của cha mẹ, quên cả tiếng gọi tên quốc cẩn về phục vụ. Tiền bối mẹ cung cấp, nay không đủ nuôi mình và vợ dài; vì thiếu thốn, học hành ngày được ngày không. Đến ngày mun con ra đời, tình trạng càng quẫn bách, chàng thanh niên xưa nay đầy thiện chí, vốn nhiều dũng cảm, tìm đường phang ngang kiềm sinh kế bảo trợ gia đình. Cảnh ngộ này không riêng gì giới sinh viên, đến cả các công nhân đứng tuổi, đến cả các danh nhân vừa tốt nghiệp thành tài, hay cả các công chức ra hải ngoại bồ túc, nếu đã theo tiếng gọi sinh lý để dàng như trên đất Pháp, thì chóng tới chỗ thành lập gia đình, rồi sinh cơ lập nghiệp để vùi thân trên đất khách. Duyên có vì đâu? Chỉ vì nhục dục quá mạnh thắng ý chí, chỉ vì hủ quạnh ít gặp gường tốt để noi theo, chỉ vì không người hướng dẫn, dành cho vợ mà theo luật khôn sống mống chết ở nước người. Lỗi tại ai? Lỗi tại bố mẹ cho du học sao? Không, vì du học thuộc về quốc sự, nước nhà bắt buộc phải gửi thanh niên ra hải ngoại học hỏi. Lỗi tại du học sinh sao? Vâng, nhưng chỉ phần nhỏ vì ít ý chí. Lỗi lớn chính là không có hoàn cảnh thích hợp giúp cho họ phản ứng, tránh hưng tình, ngăn ngừa lập gia đình quá sớm để trở lại với bút nghiệp, đợi ngày công thành danh toại. Có hoàn cảnh, người thanh niên bớt tòm thố vật chất cho đến tuổi khôn hơn, phân biệt được tình dục cùng tình yêu và ý nghĩa vợ chồng.

Nhiều anh em quốc nội lại chất vấn: sao người thanh niên Việt, khi đã có vợ con, lại không trở về phục vụ với cả gia đình, mà còn ở lại nước ngoài? Người thanh niên không thể viện có vợ mình không hợp phong thuỷ, vì đã có nhiều gường người ngoại quốc sống ở nước nhà; và lại, tại sao người trai Việt có thể ở đâu Âu Châu, qua được phong thuỷ, mà người đàn bà Âu Châu lại sợ phong thuỷ Việt Nam. Muốn rõ nguyên cớ, ta cần biết một phong tục Âu châu. Khi đã kè vai gánh vác thế nhà, người đàn ông trong gia đình Âu không còn quyền bình nhiều như trong gia đình Á Đông nữa. Về mặt pháp luật, người vợ không đóng vai chủ yếu, nhưng trong thực tế họ nắm vai chính, nhất là khi có thêm vài mụn con. Người chồng phải tùy vợ và con họ sở thích mình. Vì thế, chàng thanh niên Việt khi độc thân chịu được phong thuỷ Pháp là chỉ muốn theo đuổi sở thích của mình muốn du học; còn người đàn bà Âu sau khi lấy chồng Việt, không có gì bắt buộc họ phải bỏ tiệc nghi của mình và con cái để theo ý nguyện chồng căn về Việt Nam. Một vài trường hợp đặc biệt có ở nước nhà chỉ là những gường hiếm có. Chúng ta thừa biết, trong phong tục Âu châu, không có thuyết tam tòng như ở xứ ta.

Khi nghĩ đến cùa bảo đảm thất nghiệp lúc không việc, bảo đảm xã hội lúc ốm đau, khi nhìn đến tiền đói sống hàng ngày, đến cơ sở văn hoá đầy đủ cho con cái, người đàn bà Âu có chồng Việt, bắt buộc vì con mà phải chọn lãnh thổ nào dù điều kiện cho tiền gia đình mình để đây nở phát. Đứng về phương diện làm chồng, cũng như về phương diện nhân tình, chúng ta không thể chê bai họ được, trừ khi xúi ta đã có một tò mò chê xã hội kinh tế dù cho toàn dân một mực sống gần ngang với các xứ Âu châu.

B.— Trở lực tình thần. Gia đình thành lập quá sớm quá là một trở lực lớn cho người thanh niên Việt xuất ngoại không thể trở về phục vụ dễ dàng; nhưng cũng chưa phải là trở lực độc nhất. Một số Việt kiều rời nước vì hoàn cảnh, rán & lại Pháp, sinh cơ lập nghiệp ở Pháp, hay vào quốc tịch Pháp vì nhiều lý tình thần. Phần nhiều họ tự liệt mình vào hạng tí nạn vì thời thế hay vì bất đồng chính kiến. Ở Pháp không thiếu gì người ngoại quốc đồng cảnh như họ. Họ yêu nước theo nghĩa của họ và họ đợi ngày tái đài sao dời. Ngoài vòng cương tỏa các chính quyền, họ không sợ khủng bố và lựa chọn đường lối theo sở thích. Dù họ thiên tả hay thiên hữu, ở hải ngoại họ chỉ làm chính trị được bằng tình thần, và họ thông minh thừa hiểu

thời làm cách mạng tự nước ngoài không tồn tại nữa. Cản trở họ hi vọng, ngăn cản họ là lòng yêu nước theo ý muốn ở chốn xa xăm, vừa khó lòng, vừa không giúp ta tiến thêm chút nào, và lại còn phí phạm tài lực và tốn hại cho cách tuyên truyền phương trâm tự do.

Ngoài giới người có gia đình phải lập nghiệp tại hải ngoại, ngoài số ít chính trị gia chuyên môn hết cách về nước, còn một giới kiều bào tình thần phục vụ còn nguyên vẹn theo nghĩa đồng bào quốc nội biếu, và giới anh em học sinh và sinh viên.

C) Anh em học sinh và sinh viên; Sinh viên và học sinh tòng học trong các trường Pháp không kém 6 ngàn người. Tình trạng họ đặc biệt.

a) Về mặt vật chất, họ chưa bị vợ con ràng buộc, tuổi họ còn non, chưa bị tình dục ám ảnh. Vì họ còn phụ thuộc gia đình trợ cấp cho tiền ăn học nên uy quyền cha mẹ vẫn còn to và họ sẵn sàng về nhà phục vụ quốc gia và đoàn tụ với cha mẹ họ hàng.

b) Về mặt tình thần, họ có cả tính xấu và tính tốt của tuổi thanh niên. Họ hoang toàng, vô tư lự, nóng tính quá tự tin, nông nỗi. Nhưng họ hăng hái, giàu lý tưởng, đầy thiện chí, yêu chuộng tự do vì chung dung sống lâu trên một xứ tự do. Họ ưa thảo luận, ghét độc tài hay đàn áp. Họ ưa chuộng những hành vi công bình, bác ái và cố tìm biện pháp để thực hiện. Họ nhiều lòng hi sinh và tin tưởng lực lượng của họ để cải tạo tương lai. Họ chưa có đường lối chính trị rõ rệt chỉ vui đùa hay đáy, nhưng chịu tập xét đoán đường ngay lẽ phải. Vì họ chưa có gánh nặng thiêng vui nêta còn thiêng hy vọng hướng họ về quê hương phục vụ sau khi tốt nghiệp. Nhưng nếu không tạo giúp họ một hoàn cảnh thích hợp, theo thời gian, e rằng họ sẽ nỗi gót bậc dân anh tại Pháp và chôn vùi thân thể ở nước ngoài.

## II.— Tìm giải pháp để biểu hiện và nuôi dưỡng lòng yêu nước của Việt - Kiều hải ngoại

Sau khi tìm hiểu để khỏi phủ nhận lòng ái quốc của kiều bào hải ngoại, chúng ta bước sang giai đoạn giúp kiều bào biểu hiện lòng mình dưới bất cứ hình thức nào, vừa để ích quốc lợi dân, vừa cho kiều bào trú được gánh nặng lương tâm. Đồng thời cố tạo cho anh em học sinh và sinh viên một hoàn cảnh lành mạnh cho họ yên trí học hành cho đến ngày thành đạt. Giải quyết sớm ngày nào thì quốc gia hưởng lợi sớm ngày ấy, vì vẫn để thu phục nhân tâm hải ngoại không bao giờ mất hẳn và chính sách gửi sinh viên ra ngoại quốc không thể để gián đoạn lâu ngày, như thế may ra nước ta mới thuận đường tiến chiêu kip người.

### A) Giúp cho kiều bào biểu hiện lòng ái quốc

I) Những tri thức hay kỹ thuật gia chưa thè

#### CẢNH XUÂN ĐÃ QUA



Tất cả cái gì yêu được ở nó, nó đem tiêu xài hết ở trường đua.

về nước được vì hoàn cảnh vật chất hay tinh thần, thửa dịp lúc còn ở nơi tân tiến, dù tài liệu nghiên cứu, sẵn lòng sưu tầm mọi vấn đề liên quan đến quốc nội. Họ có thể phiên dịch những sách ngoại quốc ích lợi cho nền kỹ thuật và đại học nước nhà. Nếu họ đủ phương tiện, và đồng thời cố gắng Việt hóa một phần lớn nền học văn quốc nội công việc của họ sẽ hữu dụng ngay và con đường họ đi sẽ đúng đắn với trào lưu. Một khi đã quen với tiếng mẹ đẻ, và thấy mình còn ích lợi cho tổ quốc, kiều bào càng cố gắng hơn và kiểm cách gân gùi thêm đồng bào quốc nội.

2) Bao nhiêu kiều bào hải ngoại, lại có công ăn việc làm hay đã có cơ nghiệp sẵn, hay cả đến thành niên, chỉ mong đi lại để đồng đê thăm viếng quê hương và cha mẹ họ hàng. Họ cần nhiều lần để quan sát sửa soạn phương tiện cho gia đình mình thuận thực sinh sống mai sau. Họ cũng cần nhiều dịp so sánh dần do chọn lựa nơi nào cạnh tranh sinh tồn dễ nhất: chắc chắn rằng, nếu có kỹ thuật trong tay tương đối họ sẽ thấy dễ sống trên đất nước hơn là tại Pháp. Muốn chọn lựa dễ dàng phải có tự do đi lại, phải có bảo đảm lúc về được phép đi. Nếu thấu hiểu tâm lý họ, cho gia đình họ đi về dễ dàng, sẽ giúp được bao nhiêu người trở lại lập nghiệp ở đất nước.

Về phần anh em Sinh viên hay học sinh, gần luôn được bố mẹ là điều cần thiết để giữ nền nếp con nhà và nghề lời giáo huấn. Đề họ xa nhà lâu ngày sợ lúc hồi hương, thuần phục khó khăn, làm họ có thể viện cớ mà rón ở lại hải ngoại thêm nữa.

Còn các chính trị gia muốn đi hay về cũng tùy theo ý nguyện: một khi họ cảm thấy bao không khí tự do tin cậy, thành kiến sẽ dồi dào. Nhiều khi chỉ một cử chỉ r้าย nhả cũng đủ hóa người thù địch ra kẻ đồng tâm.

3) Những người tốt nghiệp xong hay vừa tốt nghiệp cần có việc làm ngay để rút ngắn thời gian ở hải ngoại. Không từ chối ký giao kèo ngắn hạn với họ, và xong thời hạn sẽ tùy họ định liệu, muốn ở hay đi. Ta thăm nghĩ rằng, phải chắc họ sẽ ở hơn là đi, vì trong kỳ hạn sống trên đất nước, họ có thể thành lập gia đình, họ có thể có nhiều quyền lợi cần phải liên tục giữ. Lương bông cấp cho họ ít nhất cũng ngang với chuyên viên ngoại quốc, vì như ta đã xác định, ngoài khả năng kỹ thuật, người chuyên viên Việt còn có nhiều khả năng khác ích lợi cho quốc gia mà nhà chuyên viên ngoại quốc không có. Những người đã có gia đình rồi sẽ có ban xã hội chăm nom việc nhà cửa, tiêu nghỉ trong mấy tháng đầu cho con cái họ đỡ bõ ngõ và để thuần phục phong tục.

Một khi gia đình ổn định, thì người thanh niên Việt Nam không còn có để từ bỏ nước nhà ra đi nữa.

Những giải pháp trên thực hiện được hay không còn tùy theo ta tránh được vấn đề tị nạn và nếu ta không sợ tổn kém.

a) Muốn tránh tị nạn chỉ có cách cho sinh viên hay kỹ thuật gia nước nhà du học dễ dàng, vì ta còn cầu kiến thức khoa học ngoại quốc biết bao lâu nữa!

b) Việc phi phạm tài nguyên sẽ không thành vấn đề, nếu đồng nghĩ rằng:

— đã phi tốn cho Sinh viên du học bao năm, mà nay đến giờ chót lại không cố gắng thêm chút nữa để đẹp lòng cả hai bên.

c) Công việc kỹ thuật gia lúc tòng sự trong nước sẽ đáng giá hơn tiền tiêu cho họ.

— vì hoàn cảnh, vì yêu nghề; số người ở lại sẽ nhiều hơn số người ra đi.

d) Bầu không khí thông cảm tươi đẹp đem lại hậu quả không lường làm tiền phí tồn tại sẽ không thấm vào đâu.

B) Tạo cho anh em học sinh và sinh viên một hoàn cảnh thích hợp cho họ để phán đấu trong lúc tha hương

Người thanh niên Việt ở hải ngoại dễ sa ngã, dĩ nhiên là lỗi họ một phần; nhưng lỗi lớn chính là hoàn cảnh vật chất và tinh thần không thích hợp: người sinh viên thiếu thốn, tơ trời, không chốn tiêu khiển lành mạnh, thiếu người hướng dẫn và không có dung giới để tương trợ và đoàn kết cùng nhau.

I) Thiếu thốn của Sinh viên: Trong số 6 ngàn Sinh viên và học sinh thì chỉ chừng hơn 2 ngàn người được gia đình phụ cấp chayen ngắn, chừng 40 ngàn quan đê chi phí. Còn bốn ngàn người kia hoặc có cha mẹ tại chỗ phụ cấp, hoặc vừa học vừa kiếm ăn. Chỉ nói riêng những người được chayen ngắn, 40 ngàn khó đủ để tiêu pha. Trong ngân khoản tiền nhà đã choán từ 8 đến 20 ngàn tùy theo giá thuê chỗ ở rẻ hay đắt. Nhiều người ít tiền phải ở những nơi không sưởi ấm, aêu sinh ra bệnh tật, không mấy lúc phải bỏ học để dưỡng bệnh sa-ná. Về ăn uống, chỉ ai là Sinh viên mới được vào quán cơm đại học, mỗi bữa giá 100 quan. Những ai đã

(Xem tiếp trang 48)

## Khảo-cứu ngữ-học

# ĐẶC TÁNH CHỮ QUỐC-NGỮ

LÊ NGỌC TRU



ÀO khoảng tháng hai dương-lịch năm 1961, tôi đây, sau Tết Nguyên-dán, sẽ có cử hành lễ kỷ-niệm Đệ Tam bách-chu-niên ngày từ trần của giáo-sĩ Đức-Lộ, vì có công to-tát trong việc sáng lập chữ quốc ngữ. Chữ quốc ngữ này về sau được Đức Giám mục Pigneau de Behaine chính đón lại, và được thông dụng cho đến ngày nay.

Vậy nhỡ dịp này, chúng tôi xin trình bày đặc tính của chữ quốc ngữ, tuy dùng tự mẫu La-tinh, mà lối phát âm không giống hoàn toàn với « ảm » của mỗi chữ La-tinh dùng tiêu biểu. Hồi thế kỷ thứ XVII, mấy vị cố đạo Dòng Tân phan đồng là người Bồ Đào Nha, người Ý, người Pháp có học ngoại ngữ nên biết rành các giọng Hy-lạp, La-tinh, Romane..., vì vậy nên đã chọn lựa trong tự mẫu La-tinh chữ nào hoặc đọc theo giọng Bồ Đào Nha, hoặc đọc theo giọng Ý, hay theo giọng Hy-lạp, mà ứng với giọng Việt Nam, thì dùng để viết tiếng Việt Nam. Kết quả chữ quốc ngữ là tổng hợp của nhiều thứ chữ, của Bồ Đào Nha, Ý đại Lợi, La-tinh, Hy-lạp...

Lối chữ tiêu-ảm, theo Platon và Tacite, do người Ai cập đầu tiên chế ra. Về sau, người Hebrew trong khi giao thiệp với người Ai Cập mới mượn thứ chữ ảy để làm chữ của mình. Trong khi ấy, người Phénicien là dân chuyên nghề hàng hải và thương mại cũng thâu nhận thứ chữ tiêu-ảm ấy và du nhập nó vào xứ Hi-lạp. Theo cố truyền, thì chính người Phénicien tên Cadmus đem đến. Ban đầu các chữ đều dùng giọng như người Phénicien đã dùng; về sau, với thời gian lâu dài, các chữ ảy hoặc đã biến-ảm, hoặc đã đổi dạng. Tại miền đông Hy-lạp, thì nó trở thành chữ Hy-lạp; tại miền tây Hy-lạp thì nó đổi thành hình dạng khác và được truyền đến nước Ý đại Lợi và trở thành chữ Latinh.

Nếu đem so sánh ba lối chữ Hebrew, Hy-lạp và Latinh thì thấy gần giống nhau, và thứ tự các chữ ấy được áp dụng theo lối cố truyền, chứ không thể đổi nghĩa được lý do vì sao các nguyên-ảm và các phụ-ảm lần lữa kế tiếp nhau như vậy.

### CHỮ HEBREU

Tên chữ	Lối viết	Nghĩa của chữ
Aleph	A	Con bò, con voi
Beth	b, bh	Cái nhà
Guimel	g, gh	Con lạc đà
Daleth	d, dh	Cái cửa
Hé	h, e	Cái lỗ
Waw	w, v, w	Cây đình
Zain	z	Khi giberi
Khet	kh, ch, h	Hàng rào (thú)
Teth	T	Con rắn, nắm tay
Iod	I, Y	Tay
Caph	K, Kh	Lòng bàn tay
Lamed	L	Vai cõi (trâu bò)
Mim	M	Núbre
Nounn	N	Con cá
Samech	S	Chỗ dựa, chống đỡ
Ayn	O, ho	Con mắt
Phé	P, ph	Cái miệng
Tsad	Ts, ts	Đi săn, câu cá
Qof	Q, c, k	Cái ốc
Resch	R	Cái đầu
Schin, Sin	S, Sch	Răng
Tau	Th	dấu chữ Thập

### CHỮ HY-LẠP

### CHỮ LA-TINH

Alpha	a
Bêta	b
Gamma	c
Delta	d
Epsilon	e
Upsilon	u
Dzeta	z
Êta	h
Theta	th
Iota	i
Kappa	k
Lambda	l
Mu (đọc m)	m
Nu	n

### CHỮ HY-LẠP

Ksi	x
Sigma	s
Omicron	o
Pi	p
Rô	r
Tau	t
Phi	f
Khi	h
Psi	psi
Omega	omega

### CHỮ LA-TINH

chữ σ có dấu ngửa ở trên, nên phải tam mượn chữ á để thay thế, và dấu μ (μ) trong chữ á không có giá trị như dấu mũ trên chữ ó.

Dấu mũ (μ) trên chữ á, ó của chữ Việt là mượn theo lối chữ Bồ Đào Nha dùng ghi những nguyên âm hép é hép hơn e; ó hép hơn o.

Hai nguyên âm E và O của Việt « rộng », ứng với è, ô của chữ Pháp (dấu « huyền » dùng chỉ nguyên âm « rộng » của Pháp: è, ô) hai chữ E và O này, theo cố Alexandre de Rhodes, thì đọc như thường và rõ « và hai nguyên âm È và Ô thì « đọc hơi ảm và ngâm miệng lại. »

Còn lại hai nguyên âm σ và υ thì không có chữ tương ứng. Chữ Đức ghi âm σ bằng hai chấm trên chữ o: O; còn âm υ có hai chấm trên (υ) của Pháp thì không giống với υ Việt. U Pháp đọc túm môi, « Việt đọc nhách môi ra sau, cũng như e đọc hơi nhách môi, đối với o đọc hơi túm môi; có lẽ vì vậy mà mấy cố đạo mượn dấu râu (σ, υ) để chỉ môi nhách và luồng âm thoát ra. Nguyên-ảm γ (chữ grec) thì theo lối chữ Tây-Ban-Nha viết thế cho i.

Về phụ-ảm, ba thứ thanh-ảm, đọc có phi-hơi: ph, th, kh của Việt mượn bên tự mẫu grec. Tự mẫu Latinh tuy mượn chữ h ghép vào nhưng không đọc phi-hơi. Tiếng Latinh có ba thanh-tắc-ảm: p, t, c, khi ghi ba thứ thanh-ảm của Hy-lạp thì ghép thêm chữ h, thành: ph, th, ch. Về sau, giọng Hy-lạp đã biến-trại, thứ thanh-ảm lại trở thành sát-ảm, vì vậy khi giọng Anh, giọng Đức dùng chữ th, ch thì dùng theo ý giờ sát-ảm, chứ không còn là « tắc-ảm » phi-hơi-thờ » nữa.

Phụ-ảm qu mượn của La-tinh và Italien, đọc có bốn ảm-môi ở trước nguyên-ảm: qua, quə...

Với phụ-ảm e, g dùng trước nguyên-ảm a, e, u theo lối các tiếng romanes. Việt ghe, ghi thi theo lối của chữ Ý đại Lợi và viết ke, ki lại dùng theo chữ Hy-lạp và chữ các tiếng German, vì nếu viết ce ci như chữ Ý, thì lại phải đọc che, chi hoặc se, si.

Phụ-ảm ch thì mượn của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Phụ-ảm đ không giống với đ của tiếng Âu-châu vì là sát-ảm chứ không phải tắc-ảm, muốn ghi âm đ của tiếng Âu thì thêm trên chữ đ một gạch ngang để nhớ đến phụ-ảm t, vì đ (đ) là trọn-ảm của t. Nhưng hai phụ-ảm đ, t của Việt Nam lại không phải là âm răng (dentale), nghĩa là phát-ảm chạm chót lưỡi vào răng hàm trên, mà lại là âm nướu (alvéolaire) chót lưỡi chạm với cái nướu của hàm trên.

Phụ-ảm tr cũng không giống với tr tiếng Âu, vì khi phát-ảm phải cong lưỡi vào khum-cúa, nên cũng gọi là âm « khum-cúa » (cacuminal).

Còn âm gi thì mượn lối chữ của Bồ Đào Nha và của Pháp, vì lúc ấy chưa có chữ j.

(Xem tiếp trang 46)

### GẶP ĐỐI THỦ

Meo Vietnam



— Nói « không dâu » mới là nói tốt.  
— Thế sao thay mang « dâu » làm gì?

# DUY-LÝ LÀ VÔ-NHÂN

Khoa-học không duy-vật, chỉ người duy-vật thôi



Ở dịp Xuân về cứ mài lo chúc nhau. Trăm tuổi bạc đầu râu rồi cũng chán.

Riêng tôi, trong mỗi tiết xuân tôi đều bắt đầu làm một công chuyện gì như: Khởi thảo một vần đề, khảo về một học thuyết, làm những bài thi giải tăng hạn thán, hay như năm nay, có lẽ pháo sẽ hết nổ, được tương đối yên tĩnh, tôi định bụng mang các vần đề quan trọng về thuyết tiến hóa, văn minh khoa học, thuyết duy vật, nhất là vần đề giáo dục duy lý của xã hội hiện thời ra mà nghiên ngâm lại cùn dã nư, vì thời thường rồi sẽ được rành rang để làm việc này.

Theo tôi, điều đáng chú ý nhất của Thế giới văn minh là hiện thời chưa thấy có một căn bản giáo dục nào khả dĩ lập thể quân "nhồi dối" với agen cuồng phong duy vật mỗi iác mồi bẩm hù dữ tợn thêm lên.

Hình như hầu hết hoạt động văn hóa của các nước văn minh ngày nay chỉ nhằm về mỗi mục tiêu là phát triển kỹ thuật, đào tạo chuyên viên, cơ giới hóa triệt để mọi lĩnh vực của đời sống, luôn luôn tìm cách đẩy người di nhanh, chạy nhanh, làm nhanh, ăn nhanh, ở nhanh và có lẽ chết cũng nhanh.

Sự mâu thuẫn kỳ lạ không ở chỗ loài người lúc nào cũng khao khát hạnh phúc, nhưng luôn luôn cứ mài lao mình vào đau khổ tuyệt vọng mà lại ở nơi bao nhiêu kẻ được mệnh danh là tài bác, là khôn ngoan, nhưng lại rập nhau tìm đủ cách để đe dọa nhân loại vào con đường đau khổ.

Tất cả sự kiện ở đời đều có lý do, những mối mâu thuẫn lớn lao mà tôi mới nói trên tất cũng phải có cái nguyên cớ của nó.

Sau khi dõi chiếu các giáo lý ngàn xưa với các học thuyết hiện thời, tôi nghiệm thấy văn minh ngày nay đã đi lầm đường, hay nói cho đúng hơn, đang tiến đến một giai đoạn kinh nghiệm đau thương do hai lối:

Lẽ thứ nhất thay vì, trước hết phải lo tìm tòi học hỏi cho thật biết cái nội giới mâu nhiệm của con người, hay ít ra cũng phải cho nó có cái giá trị ngang hàng với hẳn ngoại giới là bản ngã với tất cả các thói quen và thi hiếu của nó, thì ta lại chụp ngay phần vật chất say mê với cái trước mắt, lụp chụp tự đồng hóa với những giác quan, yếu mềm chịu cajo thí dục thí hiếu đánh bại iú buỗi đầu, rồi công khai tuyên bố đúng về phe duy vật chủ quan chỉ còn thấy có sự hiếu biết trước mắt (connaissance de l'oeil) chứ không cần quan thiết đến những giác ngộ về tâm hồn (connaissance de coeur) là cái có thể định đoạt được số phận con người một cách vĩnh viễn:

Lẽ thứ nhì là giữa hai lý thuyết chỉ huy đã tiến của nhân loại xuyên qua các giai đoạn lịch sử, ta lại chọn thuyết tiến hóa của Herbert Spencer, là một lý thuyết tai hại mà kết quả đang diễn tiến một cách bi quan và báo diêm trước một giai đoạn mù mịt tuyệt vọng.

Herbert Spencer định nghĩa luật tiến hóa rằng: tiến hóa là một sự tuân tự triển triển tự trạng thái thuần chất (homogénéité) nhưng không nhất trí (incohérence) đến trạng thái thuần chất nhưng kết hợp (cohérence) của tất cả kết cấu tổ chức và cơ năng hiện hữu.

Theo ông, tiến hóa nghĩa là vạn hữu trước tiên giống nhau, nhưng, rồi rắc chia rẽ, lần lần tiến bộ đe dọa được một lúc nọ trở nên giống nhau trên một sự kết hợp chặt chẽ — nhưng kết hợp bằng tình thương hay bằng kỷ luật sắt thì ông không nói rõ.

Mới nghe ra, thuyết ông hình như hữu lý lắm; Tuy nhiên, sự thật từ thiên cổ dĩ lai đã chứng minh trái lại, đúng theo một phương trình khác, một tiêu đề khác mà giáo lý ngàn xưa đã ghi rõ trong lương thức của mỗi người.

Minh triết đã bảo rằng: trước tiên sự tiến hóa bắt đầu với trạng thái đồng chất, nhưng rồi rắc, đe rồi phải tiến đến trạng thái dị đồng chất (hétérogénéité) nhưng kết hợp nhau lại (cohérence).

Cũng như một đoàn dã thú hay một bộ lạc cõi nhau, tuy rằng tất cả phần tử đều sống chung với nhau do thói quen, di dân thì di từng đoàn, ở thì quần tụ nhau lại, nhưng mỗi phần tử chỉ lo riêng cho mình, thậm chí khi một đồng loại bị một ác thú khác dũng mãnh hơn sát hại thì những phần tử khác không biết sót thương nhau, chỉ thấy thế lầy làm sợ hãi cho riêng mình.

Đến khi tình cảm và trí khôn này nở, được đổi

Các chủ nghĩa độc tài ngày nay đều rập theo tiến hóa luận của Herbert Spencer một cách vô tâm hay hữu ý. Chúng phát triển dũng mãnh như một sức ép ngàn cân đe dọa, một khi kia, cái vỏ thép mà chúng đã tạo ra để bao bọc quanh mình bị phá vỡ do một phản động lực tương đương của luật nhân quả đưa đến.

Trái lại, theo minh triết ngàn xưa chủ trương, sự dị đồng giữa những cá thể là điều kiện rất yếu để mỗi phần tử được tự do phát triển, khởi đầu trong phạm vi duy vật để đưa đến cures cảnh trong giai đoạn tinh thần. Chính trong phạm vi này, lần lần mạnh nha triết tự, điều hòa và lòng vong ký duy tha.

Quan niệm văn minh căn cứ trên thuyết dị đồng nhưng kết hợp của ngàn xưa sẽ tạo ra một xã hội loài người rất công bằng ở chỗ không phải lúc nào ai ai cũng bị bắt buộc nhân nhượng nhau theo những luật lệ và giá biều rắc rối được oai quyền của vũ lực chèo chát đàn áp làm hậu thuẫn. Nơi đây, mọi kẻ có đủ lòng nhân đế tự động san bằng tất cả chênh lệch giữa sang hèn, vui khóc của nhau. Công bằng dày không do ai bắt buộc, mà cũng không vì lẽ nếu ta muốn được vui thì chẳng nên làm kẻ khác mất vui, mà là do lòng trắc ẩn tự nhiên cảm thấy được hạnh phúc khi thấy mình mang lại hạnh phúc cho kẻ khác.

Trong một xã hội như vậy, tất cả tiền bạc dùng để sửa soạn chiến tranh, hay để chiến tranh, sẽ được mang ra làm chuyện khác hữu ích hơn, và vô số kỹ thuật gia, chuyên viên, bác học sẽ khỏi bị biến thành một binh chủng ghê gớm như giữa bao nhiêu binh chủng khác chuyên lo giết hại loài người một cách tàn nhẫn.

Nếu hai quan niệm về tiến hóa đã làm động nhân cho hai trạng thái văn minh như thế, thì chúng cũng làm nguyên động lực cho hai trạng thái giáo dục như ta biết là giáo dục duy lý và giáo dục tri thức song quan.

Văn minh duy vật hiện nay là kết quả của nền giáo dục quá duy lý của Âu-Tây. Mà nền giáo dục duy lý đó do đâu mà ra? Phải chăng do khoa học duy vật ảnh hưởng?

Trước hết ta nên khảo xét kỹ càng để nhận thức rõ ràng vấn đề tối ư quan hệ này. Chọn nhân bản mới hay nhân bản cũ đều không quan hệ; chỉ quan hệ là phải tìm một cơ bản giáo dục hợp lý, nhiên hậu nhân bản và văn minh lý tưởng sẽ hiện đến sau. Cái cảng hiệu của quan niệm nhân bản và hiện tượng của nó là văn minh sẽ nói lên cái giá trị của nền giáo dục vậy.

Nói khoa học duy vật tức nói khoa học đã bị một số bác học già có khuynh hướng duy vật tự xưng tượng trưng cho nó. Sở dĩ họ làm vậy được là nhờ vó số tin đồ duy vật trong các giới khác đã ám ảnh nhiên thán thán hóa các nhà bác học duy vật đó. Sự thật, khoa học không duy vật mà cũng không duy tâm. Lúc nào nó cũng áp dụng nguyên tắc quan sát và thực nghiệm, đắn

(Xem tiếp trang 45)

## DUY VẬT LUẬN



**MAO CHỦ TỊC HỐI:  
“TA PHẢI BẮT CHƯỚC CÁI  
CƠM BỒ”**



— Minh văn ngờ rằng hình như trong sách bảo Tò loài người là con kh.. chết quên l.. năm mới l.. Giờ Mao chủ tịch lại nói thế. Thực chẳng biết đằng chó chết nào mà lòn.

# MỘT VÀI NGUYÊN-TẮC TRONG PHÉP TỰ HỌC



QC, cần phải biết *tuyển chọn*.  
*Tuyển chọn*, tức là phê phán, quyết định và lừa lọc trong mớ sách ngon ngang chồng chất trong các nhà sách, thư viện những sách nào hợp với mình và cần thiết cho nhu cầu hiện thời của mình. Không lựa chọn, đúng đâu đọc đó, là làm tản mác tinh thần mà cũng không hiệu quả vào đâu cả.

*Tuyển chọn* phải là công việc đầu tiên của người ham học. Chẳng những phải biết chọn riêng cho mình những sách mà mình thích nhất, lại cũng phải biết tuyển chọn trong một quyển sách những chương nào hay nhất để ta thích thoảng đọc đi đọc lại. *Tuyển chọn* cũng có nghĩa là tuyển lại một trang, một đoạn hay một câu nào hay nhất có thể là tinh hoa của cả một chương hay của một tiết để xem lại, hoặc để học thuộc lòng hay ghi nhớ trong tâm khảm. Phải có những tập trích tuyển các câu văn hay, những câu thơ đẹp hoặc những đoạn sách đặc sắc với những tư tưởng tân kỳ... cho riêng mình. Nhưng cũng phải

## THƠ

### GỬI MÌNH NĂM THỨ HAI MƯỜI

(Tân Sửu 1961)

Ngoảnh lại ô kia hai chục năm,  
Năm tay cùng kết mối đồng tâm.  
Bao phen bao táp không than thở,  
Mấy lúc chua cay há khóc thầm?  
Ta chẳng đổi thay khi tóc bạc  
Mình thời vẫn hệt thủa cài trâm  
Với năm con đó thêm thơ rượu  
Mình hãy nghe ta cất tiếng ngâm.

Ngâm rằng:

Tối thượng đa tình khanh dữ ngã  
Thầm âm tương thức thị chán tri...  
Ta với mình dù trải mấy thịnh suy  
Hai chục năm ấy đã có chi là đáng kẽ  
Còn bận rộn, còn thăng trầm, còn  
khó dẽ  
Chỉ nhìn nhau mà chẳng đẽ vướng tâm  
Cho đời thành một bài thơ...

DƯƠNG-CHÂN



## THU GIANG NGUYỄN DUY CẦN

có một cuốn tập riêng để tóm tắt, và phê bình những sách hay mà mình đã đọc. Ở đây mỗi người đều có một phương pháp riêng không thể bắt ai phải theo ai được.

Tập trích lục các đoạn văn hay nên sắp theo thứ tự văn đề và theo mẫu tự. Tôi thấy có nhiều người cho dán vào những quyền sô to luôn cả bài báo hay nữa. Thôi qua ấy rất hay, nhưng tôi vẫn phải biết sắp đặt cách nào để một khi ta muốn dùng đến là tìm ngay được lập tức. Có người chép lại hoặc tóm tắt lại những đoạn văn hay trên những tờ giấy rời, dĩ nhiên là chép trên một mặt thôi và bỏ chung vào trong một bao thư lớn có đề tựa.

Tóm lại, ta cần phải tuyển chọn những sách hay nhất trong những sách hay, những trang hay nhất trong những sách hay nhất. Phương pháp tuyển chọn ấy dĩ nhiên là có tính cách cá nhân, nhưng đó mới thật là phương pháp hay. Khi ta tìm ra được một trang sách hay là vì nó là tiếng dội của lòng ta và ta có thể nói: "đây là ý tưởng và cảm giác của tôi, và nếu tôi viết ra, tôi chỉ muốn viết được như thế, chỉ tiếc vì tôi không đủ tài hoa để mà miêu tả được thôi".

Ta nên dành riêng cho những sách ta đã tuyển chọn ấy một ngăn đặc biệt trong tủ sách ta, và có người lại khuyên ta nên "đem nó mà đóng lại, giấu nó đi, và đừng cho ai mượn cả, dù là bạn chí thân cũng vậy".

Sự tuyển chọn là một phương pháp hay để tự mình biết rõ cái chân tướng của mình. Cứ đọc những tập trích tuyển là đủ biết khuynh hướng và tâm hồn của người trích tuyển ấy: "đồng tình" mới "tương ứng" « đồng khí » mới "tương cảm".

Khi mình còn ít tuổi thì tánh khí mình chưa định, chưa biết tuyển chọn, nên sự kết giao rất là bừa bãi. Đến khi có tuổi, thì sự kết giao bắt đầu siết chặt lại vòng dây: ta bắt đầu tuyển chọn. Về việc học cũng thế.

Lúc mình còn trẻ, mình có nhiều cao vọng muốn hiểu biết tất cả, và nhớ tất cả. Vì vậy mà tuổi ấy là tuổi khó học nhất, vì chưa biết tuyển chọn.

Ngay khi viết sách cũng thế,

Có nhiều nhà văn trẻ, họ chưa biết "tự giới hạn văn đề", họ chưa biết tiết kiệm lời nói, họ thao thao bất tuyệt và giành hết quyền sáng tác của độc giả.

Có một văn hào đã nói: "Thế nào là quyền sách hay? Là quyền sách mà tác giả đã biết hạn chế văn đề, biết tiết kiệm lời nói. Trái lại, quyền sách đó là quyền sách mà trong đó tác giả đã không còn để thiếu sót cái gì cả, không để cho độc giả cùng bàn giao thêm được phần nào ý kiến của mình cả".

Cần nói nửa lời thôi, nhưng là những lời nói khêu gợi. Phải biết giúp cho người suy nghĩ, đừng có suy nghĩ thế cho người.

Sách hay, tức là sách bắt ta suy nghĩ, bắt ta thương xót, bắt ta hoài nghi và đặt lại vấn đề. Như vậy, những vở tuồng hay hoặc những truyện hay là những vở tuồng hoặc truyện như vở Rhasomon hay Địa ngục mèn của Nhật, hoặc những tiểu thuyết của André Gide trong đó tác giả chỉ trình bày và đặt vấn đề, chứ không giải quyết. Lối dạy học của Socrate cũng thế ấy: ông chỉ đặt câu hỏi. Đọc sách để mà suy nghĩ thì nên đọc những quyền sách ấy và sách như thế mới gọi là sách hay.

Người ta bảo Pascal chết sớm nên sự nghiệp văn chương của ông bị gián đoạn. Nhưng chính nhờ ông chết sớm mà sách vở của ông có tánh cách giáo dục nhiều hơn cả, bởi một lẽ rất giản dị là nó bị gián đoạn nên Pascal chưa kịp nói hết lời... Tiếng đời hay là hay ở dư âm... Lời nói hay là lời nói vẫn tắt mà hậu ý thâm trầm man mác...

(Trích trong quyền a TÔI TỰ HỌC  
sắp xuất bản)



## TÌNH XUÂN

Đem tưới nước thương lên cánh hoa  
Cho trời Xuân đẹp chẳng phôi-phai,  
Cho tình Xuân mới bừng hương-phấn  
Và nụ cười Xuân nở mọi nhà

Một năm Xuân đến bao nhiêu lần?  
« Thất khước quang âm vô xứ tầm...  
Ai đó? Vui Xuân đi kéo trê,  
Mai tàn cuộc, tất cả phai dần...»

Người ta đi phổ để tìm hương,  
Xem vạn sắc hoa nở dọc đường  
Tôi ở nhà nâng từng cánh cúc,  
Làm thơ kết đọng những tình thương:

Nước non say ngủ đến bao giờ?  
Không dậy mà vui nắng tự do?  
— Hay sợ? Hay buồn vì tủi phận?  
Mùa thương không ấm trọn đôi bờ?

Người yêu còn khóc nữa hay không?  
Thương nhớ bay lên phủ ngập phòng  
Xuân vẫn tha thiết mùi Hạ mộng...  
Tình thơm chưa đủ sưởi hai lòng

Từng sóng người đi hướng nhạc Xuân  
Mình tôi & lại để bâng-khuâng,  
Ngoài trời xuân nở màu xanh đỏ,  
Trong cõi lòng ai nhuộm tím vàng?

## HOÀI-DIỆU



# LOÀI HÀU, NGHỀ NUÔI HÀU VÀ THÚ THƯỞNG THỨC HÀU

**D**

U khách qua thăm Vinh Ccam Ranh, nhiều người còn nhớ hương vị của món hào Ba Ngòi.

I — Hào là một loài như thế (1) cùng họ với loài trai biển, hình dáng xù xì nhưng thịt rất ngọt, vỏ cứng có hai mảnh chắp lại với nhau như cái bia quyền sách, mảnh dưới bám chặt vào đá hoặc cành cây và định với mảnh trên bằng một sợi gân chằng khác gi cá bản lề. Nếu lấy mũi dao cắt dứt sợi gân này, ta có thể tách rời vỏ hào ra thành hai mảnh và thấy các bộ phận sau đây : a) một lớp da mỏng, màu trắng trắng bao bọc chung quanh con hào như cái áo tươi, động đến là co lại; b) bộ máy hào hắp ở hòn mít bên, màu xanh xanh gồm mấy lớp « hoa khé » (2) xếp lại — c) bộ máy tiêu hóa giàn dí với cái miệng hình ống, cái dạ dày nấm ngọt trong lá gan mầu nâu và khúc ruột ngắn, quanh eo, tận cùng là hậu môn — d) bộ máy tuần hoàn gồm có trái tim con con — g) và sau chót là một bắp thịt khá khỏe để khép chặt hai mảnh vỏ với nhau khi gặp hoàn cảnh bắt lợi.

Về mùa Xuân và mùa Thu, thức ăn có nhiều, hào rất béo, trong thân chứa đầy can đường tố (3) nên rất ngọt.

Về mùa Hạ, bộ phận sinh thực phát triển mạnh, choán gần hết chỗ, màu trắng như sữa. Hào có con đực, có con cái nhưng có con lưỡng tính nghĩa là mang trong mình cả hai bộ phận sinh-thực đực và cái. Điều rất lạ là trong mùa sinh-sản một con hào có thể biến tính, dang đực hóa ra cái hay ngược lại. Như vậy khỏi lo cái — thưa — đực — thiếu. Nếu loài người cũng vậy thì tiện biết bao !

Hào có nhiều giống khác nhau nhưng hào ăn được gồm có 2 thứ : hào dẹp (4) và hào dài (5).

Hào dẹp hình tròn tròn như cái đĩa, thịt rất ngọt, nhưng khó tính, thích ở chỗ biển nước trong, có dầu và nhiệt độ cũng như hàm độ (6) đều đều, ít biến đổi.

Hào dài, hình thù khúc khuỷu, tuy kém ngọt, nhưng dễ tính, không ngại chỗ biển bùn lầy, nhiệt độ cao, hàm độ thấp, mực thủy triều quá thay đổi.

Thức ăn của hào gồm các chất hữu cơ (7) thuộc giới thực vật hay động vật, rất nhỏ, lơ lửng trong nước như các loại vi ti hải tảo (8) : khuê tảo (9), tiêu mè trùng (10), trứng và ấu trùng (11) của ốc, cua, tôm, cá vv...

Hào được 4 năm, đến tuổi trưởng thành và bắt đầu sinh sản. Người ta ước lượng một con hào 8 tuổi (nghĩa là đang độ sinh sản mạnh) mỗi năm đẻ tới 2 triệu trứng rất nhỏ. Tuy nhiên thế nhưng đến lúc trưởng thành chỉ còn đẻ 5 sáu con là cùng phân lớn bị hại ngay từ lúc thợ ấu : nào thời tiết thay đổi, nào dòng nước cuốn đi, nào loài vật khác ăn thịt. Đó cũng là một trạng thái của cái « luật thừa trừ » vậy : sinh nhiều chết lắm, nếu không thì đẻ đâu cho hết ?...

Trứng nở ra về mùa hè khi gặp thời tiết thuận tiện. Ấu trùng phiêu lưu trong nước biển nhỏ có hàng lồng tự động, sống như thế độ 5-6 ngày rồi tìm chỗ « đóng đòn » ở một tảng đá, cành cây, vỏ ốc, mảnh san hô vv...

Hào sống lâu tới hai ba chục năm, nặng 3-4 kg, hào dẹp đe được gần 20 phần đường kính, hào dài gần 40 phân. Tại Viện Hải Học Nha-trang, phòng Nhu-thè có sưu-tầm được một mó vỏ hào không-lồ. Cũng như nhiều động vật khác, hào già, lớn con, thịt dai, ăn không ngọt. Ngon nhất là những hào « mới dạy thi » nghĩa là độ 4-5 tuổi, béo tráng, thịt mềm, hương thơm, vị ngọt, ăn với chút chanh cốt (12), tiêu bột thì thật là « tuyệt » !

Trong vịnh Nha-trang, ta thường thấy các tảng đá lấp ló mặt nước, tiếng xóa như voi. Đó là những con hào kết thành đám đông đảo, vỏ ý xéo phai, đứt chân liền, vì vỏ nó rất sắc (bén) như lưỡi dao. Loài hào này nhỏ con, chỉ bằng ngón tay cái hoặc chún cái thôi, nhưng thịt rất ngọt, đậm và phảng phất mùi dưa hấu.

Về tiết xuân, nếu các bạn có thời giờ, nên thuê thuyền gióng chơi trong vịnh Nha-trang, mặt biển phẳng như gương, xanh như lơ, gió thổi nhẹ nhẹ không đủ làm gợn sóng, các bạn nhớ đem theo ít chanh, hạt tiêu, « ba xi dế » và một bô duỗi rồi tìm một tảng đá có đóng nhiều hào, « đồ bộ » lên và lấy duỗi hờ một lượt lên đám hào ; bị nóng, các « chủ » đều phải há miệng ra ; các bạn chỉ việc vắt chanh, tra tiêu rồi lấy « cùi dừa » múc ăn, đưa cay chút « ba xi dế », vừa « nhậu » vừa « tán dóc », giữa cảnh trời xanh, nước biếc, ánh nắng vàng dịu, say mê quên đời, tưởng không còn gì thú cho bằng !

Loài hào, vì ngọt, nên làm kê sát hại : nào sso biển (13) nào cá đuối, nào cua, nào ốc khoan (14) nhưng ghê gớm nhất lại là loài người. Từ thương cō, khắp các nơi, ở Đông phương như Tầu, Nhật, ở Tây phương như La mã, Pháp, Anh, Bỉ, Hà Lan, Bồ đào nha, Mỹ quốc v.v.. số hào tiêu thụ hàng năm không thể tưởng tượng được ! Có nơi, bờ biển còn thấy những « núi » vỏ hào ! Và lâm vùng trước kia hào thiên nhiên đông đảo cả mấy trăm cây số vuông thế mà người ta « sỏi » hết, đến nỗi không sao tồn tại được !

Trước tình trạng đó, nhiều nước Âu-Tây như Pháp chẳng hạn đã phải nghĩ cách bảo vệ những « kho » hào thiên nhiên và cả một bộ luật lệ được đặt ra để định việc khai thác cho hợp lý và không tai hại cho loài hào.

II — Nghề nuôi hào.— Hào là một món hải vị quý giá, ai đã dùng qua đều không thể quên được. Hiện nay, các « kho » thiên nhiên không đủ cung ứng cho sự đòi hỏi của các tay săn ăn trên thế giới nên người ta đã phải tổ chức nuôi hào. Thực ra thì phương pháp nuôi hào không phải mới mẻ gì. Người Trung Hoa ngày xưa đã phát minh ra nó, rồi truyền qua các nước Ba Tư, Hy Lạp, La Mã đều các nước Tây Âu.

Nuôi hào ở nước Pháp đã trở nên một « đại kinh nghiệm » và là một nguồn lợi lớn cho quốc gia. Ta cứ lấy vài ví dụ như Cang can và gang via (15) trong hàng trăm địa điểm chuyên mua nuôi hào ở Pháp thì rõ : mỗi năm hai nơi nói trên đây sản xuất hàng trăm triệu con hào để đem bán ra nước ngoài. Ở các nước Âu-Tây, nghề nuôi hào rất hành tráng và phồn thịnh.

Nuôi hào chia ra làm 4 giai đoạn :

a) Giai đoạn thứ nhất : Trước hết là công việc di kiểm « hào non ». Như đã nói ở trên, hào đẻ về mùa Hạ, từ tháng Năm đến tháng Bảy dương lịch tùy theo thời tiết từng nơi. Hào đẻ trứng trong nước biển : gấp được tinh trùng của hào đực, trứng đó sẽ nở ra con, phiêu lưu trong nước biển một thời gian rồi tìm chỗ « định cư ». Người ta nhằm lúc này đem thả xuống biển những bó cành cây, hoặc những tảng ván hay những viên ngói đã quét một lớp vôi pha cát để hào non bám vào đó. Sau chín tháng hào đã lớn bằng ngón tay cái người ta dùng một con dao giỗng như cái bay của thợ nề, cạo lấy các con hào do một cách đẽ dàng nhờ có lớp vôi cát trên mảnh ván, hay viên ngói. Những con hào này sẽ được cho vào các « bè » (16) để nuôi cho lớn trong 3-4 năm.

Ngày xưa công việc đặt ngói hay cành cây đẽ « cầu non » chỉ dựa theo kinh nghiệm, không có chi là chuẩn đích cả, nên kết quả nhiều khi không được như ý muốn. Vì đặt sớm quá, ngói hay cành cây sẽ bị bùn, rong bám làm cản trở sự định cư của hào, còn nếu đặt muộn quá, hào đã đóng ở các nơi khác rồi, nên chẳng thu hoạch được gì.

Ngày nay, nhờ sự tìm tòi của các hải-học-gia, người ta đã biết rõ những điều kiện về thủy triều, luồng nước, thời tiết, nhiệt độ cũng như hàm độ của nước biển thuận tiện cho việc định cư của hào, nên đã lập ra những « ngư cuộc » (17) có nhiệm vụ thăm dò những điều kiện nói trên để loan báo cho các nhà chăn nuôi biệt trước 4 năm ngày mà sửa soạn dò ngư.

b) Giai đoạn thứ hai : việc chăn nuôi chính thức bắt đầu. Hào thâu lượm được, người ta đem

Bài của NGUYỄN VĂN CƠ

bỏ vào những cái « bè » để nuôi, mỗi thùng vuông chứa một số hào nhất định, dùng chật quá (lâu lớn) dùng rộng quá (phí chỗ). Bè đây là những ruộng muối cũ không dùng nữa hoặc những ruộng người ta mới thiết lập dọc theo bờ biển, cửa sông, có cổng dẫn nước triều vào ra. Hào mỗi năm một lần cần phải san-sé cho bớt chật-chội, càng lớn số hào trong mỗi thùng vuông càng phải giảm đi thì mới dù thừa ăn cho hào mau lớn. Trong thời kỳ này người ta phải săn-sóc dùng đẽ cho sao biển, cà-ghim (18) cá đuổi phá hoại.

c) Giai đoạn thứ ba : « việc » phì dưỡng. (19). Hào bỗu, năm tuổi có thể đẻ bán cho người ta ăn được : tuy nhiên vì còn gầy nên hương vị kém. Người ta phải đem « phì dưỡng » nghĩa là nuôi cho béo (mập) để tăng giá trị. Muốn vậy, người ta đề những con hào đã lớn vào những thùng riêng và có đặc điểm sau đây : nước mặn vừa vừa, có nhiều thức ăn, và chỉ ngập độ 35 phân thôi, mỗi thùng vuông chứa độ 5 đến 6 chục con là cùng. Nuôi như thế trong 8,9 tháng từ tháng 3 đến tháng 10 dương lịch là hào đã béo tráng, dày mỡ và có đường tố ăn rất ngọt. Ở vùng Maren (20) bên Pháp, những ruộng dùng để nuôi hào cho béo chiếm một diện tích gần 200 cây số vuông và hàng năm sản xuất tới 5 triệu con hào, một thứ hào ngọt có tiếng khắp hoàn cầu, màu xanh xanh vì nó ăn một loại rong sặc lam có rất nhiều ở nước biển miền này trong những tháng 8 tháng 9 dương lịch.

d) Giai đoạn thứ tư : công việc chuẩn bị gửi đi bán. Khi hào đã thục béo, sắp sửa đẻ bán, người ta phải để nó vào những cái bè đặc biệt, nước rất sạch, mỗi ngày tháo cạn trong mấy tiếng đồng hồ để cho hào tập ngậm miệng và giữ nước cho qua phòng khi đương đầu với hoàn cảnh di dưỡng trường. Sau 7-10 ngày, người ta có thể đóng vào bao, vào sọt thùng gỗ hay hộp bìa mà gửi đi bán không sợ hào chết khát ở đợt đường.

Hào có thể ăn sống hoặc nấu chín, nhưng ăn sống vẫn ngọt hơn. Nếu bắt được hay nuôi ở chỗ nước bẩn (như gần thành phố, cống rãnh đồ cát sỏi biển) hào có thể đem lại cho ta bệnh kiết lỵ, bệnh thương hàn rất là nguy hiểm. Vì thế, hào phải được

(Xem tiếp trang 44)

(1) Nhu-thè (mollusques) : động vật không xương sống như ốc, trai, sò, hến, mực vv..., mềm mềm.

(2) Hoa-khé (branchies) : bộ phận dùng để thở của cá, ốc vv... thay lá phổi.

(3) Cao-dường-lô (glycogene) : một chất đồng như chất bột lọc (amidon) có nhiều trong lá gan, bắp thịt.

(4) Hào dẹp (huître plate) : thứ hào vô hình tròn và dẹp.

(5) Hào dài (huître portugaise) : thứ hào có nhiều ở bờ biển Bồ-dào-nha tên khoa học là Ostrea angustia.

(6) Hào dại (huître portugaise) : thứ hào có nhiều ở bờ biển Bồ-dào-nha tên khoa học là Ostrea angustia.

(7) Chất bùn cơ (matières organiques) : các chất tạo nên cơ thể các động vật thực vật.

(8) Vi ti hải tảo (algues microscopiques) : các loài non biển rất nhỏ, dùng làm thức ăn cho các động vật.

(9) Khuê tảo (diatomées) : một loại vi tảo, vỏ cứng có chất « silice ».

(10) Lien mao trùng (flagellés) : động vật đơn bào mảnh có một sợi cơ để chuyển động.

(11) Ấu trùng (larve) : Cơ thể của động vật mới nở ở trứng ra.

(12) Chanh cõm (jeune citron) : Quả chanh còn non, mùi rất thơm.

(13) Sao biển (étoile de mer) : động vật không xương sống, ở biển, có năm hay nhiều cánh tòe ra hình ngôi sao.

(14) Ốc khoan (térebra) : thứ ốc có mài nhọn, khoan vào vỏ hào mà ăn thịt.

(15) Cang can (Cancale) và Gang via (Gravelle) : bờ biển diêm ở bờ biển phía tây Bắc nước Pháp.

(16) Bè (parc, bassin) : khoảng đất trũng có nước biển ra vào, tạo lập để nuôi hào.

(17) Ngu cuộc (office de pêche) : sở trống non về các vịnh để liên quan đến việc đánh cá, nuôi cá, nuôi trai, hào vv..

(18) Cà ghim (cassis) : động vật không xương sống, ở biển, mài có gai, trứng ăn rất ngọt, hay pha hạt các trái hào vv..

(19) Phì dưỡng (engraissement) : cách nuôi vỏ cho béo.

(20) Ma rea (Mareca) : lđi diêm nuôi hào ngọt có tiếng, ở bờ biển phía tây nước Pháp.





## NGÀY XUÂN LIÊN TƯỜNG

NGUYỄN GIA TƯỜNG

**D**ến ngày phải góp phần vào sổ báo « Xuân Tân Sửu ». Viết gì đây để công hiển độc giả ngày đầu xuân năm « con Trâu » ? Thanh Tâm, (huynh trưởng một gia đình Phật tử), ngồi nghĩ mãi chưa thấy cảm hứng gì. Thẳng Cuội chán con Trâu « đau khổ » chẳng ? Trâu no trong mo ngói đất chẳng ? Trâu bò húc nhau... chẳng ? Không được. Có lẽ tự nhiên hơn cả là : Con trâu cày ruộng. Bỗng như chợt nghĩ ra điều gì, chàng đứng phắt dậy : với tay lèn kệ sách rút ra : 4-5 cuốn nhỏ và mỏng, bìa vải nhiều màu, có hình Đức Phật thuyết Pháp.

(1) Mở một trang liếc mắt nhầm lại :

Quả nhiên từ thuở thiếu thời, trong các môn học tạp về văn khoa cũng như võ nghệ, ngài (thái tử Tất đạt Đa) đã tỏ ra một trí tuệ sáng suốt và những tài năng phi thường, khiến cho các danh sư giáo huấn ngài phải thán phục. Nhưng có một điều làm cho phụ vương lo ngại (sợ con bỏ đi tu), là đức hạnh từ bi của thái tử cũng phi thường. Chẳng hạn trước cảnh người nông phu cày ruộng, chẳng những thái tử thương người vất vả, dời bát mồ hôi lấy bát cơm; mà ngài thương cả con trâu kéo cày, thương cả con run bị lưỡi cày đao dưới đất lén. Run đang quằn quại thì cả đàn chim liệng xuống tranh nhau sâu xé. Chim evróp được mồi về nuối con,... để chim con lớn lên sẽ làm mồi cho thú dữ, cho thợ săn...

Thanh Tâm yên chí tự nhủ : thôi thế là được. Bây giờ chỉ cứ việc theo liên tưởng mà viết :

« Với tấm lòng từ bi phi thường đó, thái tử Tất đạt Đa nhận thấy đời sống của loài người cũng chẳng có gì sung sướng hơn đời thú dữ, chim chóc, trâu bò hay run bọ. Trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, tuy cũng là 1 giống người mà chia làm nhiều giai cấp : trên nhất là Bà la môn, thứ đến các vua chúa, rồi đến thường dân, và dưới cùng là « cùng định », hạng người phải chịu cực nhọc hơn cả. Lại xét về phần từng cá nhân thì ngay trong các giai cấp trên có thiếu gì những thèm muốn bất mãn, những cạnh tranh ác liệt, những ghen ghét oán thù, dà phá lẩn nhau ? Mà đâu sao cũng chẳng tránh khỏi cái tuổi già mắt lòa chân yếu, cái bệnh tật nó rày rò thâu thennie, cái chết nỗi khi đã đến thì cái xác thịt dầu cho có ai thương tiếc đến đâu cũng phải đem chôn cho mau... phó mặc cho bộ khoét run rẩy. Chung quy con người cũng như các sinh vật khác, chỉ cứ loanh quanh luẩn quẩn trong cái vòng « ăn lẩn nhau » và đau khổ... Cho nên thái tử quyết tâm từ bỏ ngai vàng để đi tìm một cái gì có nghĩa lý hơn theo lòng từ bi của ngài.

Sau trên dưới chục năm cam chịu mọi thiêng thốn về thèm xác để cho tâm trí được thành thori mà suy ngâm, nhất là sau cùng trong 49 ngày ngồi nhập định, hoàn

(1) Sách « Phật giáo thế gian » do Hạt V.N.P.G tặng.

tòn bỏ mặc thè xác và cho tâm trí lắng trong đến cực độ, thì ngài chứng nghiệm được cái mà ngài muốn tìm ra. Theo ngôn ngữ trần tục thì bảo là ngài đã « dắc Đạo Giác ngộ », ngài « thành Phật ». Từ đó trong gần nửa thế kỷ, ngài đem những điều xét ra cẩn thiết để giải thoát khỏi đau khổ mà giảng dạy cho người đời. Đệ tử ngài đã ghi chép lại được thành kinh sách, di truyền đến ngày nay.

Nay nhân dịp đầu năm, thiện nam tín nữ nô nức đi chùa lễ Phật, có lẽ nội những điều dạy trong kinh sách, hợp thời và nên nhắc lại nhất là mấy câu này :

« Phật vĩ Đạo Ngài đã chứng nghiệm như bồ được soi sáng trong đêm tối. Ngài nói : « Mỗi chúng sinh đều có sẵn trong tâm một bồ được » và khuyên : « Hãy tự thắp đuốc lên mà đi ».

Trước hết, tại sao Ngài lại vĩ Đạo Ngài như bồ được sáng trong đêm tối ? Liệu trong thời đại khoa học đang tiến mạnh này, cách so sánh đó có còn đúng nữa không ? Mặc dù những phát minh khoa học cứ liên tiếp được tuyên dương, nhưng có một sự thực hiển nhiên là cuộc đời của con người vẫn còn phần mờ mịt bí hiểm chẳng khác đêm tối vậy. Hãy lấy ngay « Hội nghị tối cao » kia của các đại cường quốc làm thí dụ. Tại sao chưa họp đã tan ? Trong số các người đứng ra tổ chức và tham dự chắc chẳng thiếu gì khoa học, văn học, triết lý, chính trị. Lại cũng chắc có một số nào thừa hiểu rằng cần phải đi tới sự cảm thông với nhau, bằng không sẽ có thèm đi tới chỗ tự sát cả. Vậy mà ai nấy cứ phải lẩn mò nhau bằng từng lời nói, từng cử chỉ, từng thái độ, chẳng khác ta lẩn mò trong đêm tối, mà vẫn là phỏng đoán cả, chưa ai dám chắc rõ được ý định của đối phương ? Hơn nữa, họ lại cũng lợi dụng tính cách bí hiểm của sự mù mờ mà tìm cách dọa nạt lẫn nhau như trong đêm tối. Nói chán, dọa chán, bỏ ra về. Ai cũng phải có cảm nghĩ : cuộc đời quá thực mịt mù và bí hiểm. Lại cũng chắc có người phải tự hỏi (theo lời Phật tử) : đời sống có quả thực cầu đến từng này « tham, sân, si, mạn » chẳng ?

Thứ là nêu đề ý : Phật không bảo chỉ có Ngài mới có được mà thôi. Trái lại, ngài dạy : « dã là người thì ai cũng sẵn có một bồ được trong tâm ». Ngài lại cũng không bảo : được của ta đã sáng thế này, ta đã trước dẫn lối, các đệ tử cứ việc theo sau là thoát khỏi đau khổ và được sung sướng. Mà ngài lại dạy : Ai này phải tự thắp đuốc của mình lên mà soi lấp đường đi. Trong kinh sách còn có chỗ nhấn mạnh vào điều đó, Ngài nói : « Chưa hiểu rõ mà dã vội theo là phản Đạo ». Tại sao lại có thèm gọi được là « phản Đạo » ? Bởi vì mới thấy có người tin dã vội bắt chước tin ngay, không chịu tìm hiểu chắc chắn, thì tất không tránh được những hành vi trái ngược hẳn với tinh thần Đạo. Những hành vi đó

khiến cho kẻ đứng ngoài có thể vì phát ngôn mà không muốn tìm Đạo nữa.

Thứ nữa là : nếu Đức Phật của Ngài như bỏ được sáng, mà lại khuyên đệ tử : "hãy tự thấp duoc lên", thì câu khuyên này còn ngụ ý là tất cả công việc học Đạo chỉ có thể thôi. Như vậy thì phàm những nghị thức tụng niệm cùng với những kinh sách di truyền chỉ là những phương pháp và tài liệu để cho tín đồ dùng mà học tập lấy cách "tự thấp duoc lên" mà thôi. Thấp được sáng lèo đến chừng nào là do nơi thành tâm và kiến chí của mình trong việc học tập, chứ không nên chỉ quan tâm về cái hình thức bề ngoài mà thôi. Lễ bái, tụng kinh, niệm Phật là cần, nhưng chỉ khi nào được cảm thấy "tâm minh, tinh kiết + hơn, ấy mới là « duoc châm đúng cách và bá: đầu sáng ».

Sau hết, tận cùng câu "Hãy tự thấp duoc lên + còn hai chữ mà đi". Hai chữ này quan hệ cho đời sống lâm. Đức Phật không bảo : hãy thấp duoc lên mà xem cuộc đời, nó đây đây những + tham sân ai mạn ; ngồi đây mà ngắm, ngắm cho đến phát chán rồi xuất gia tu hành thì mới sẽ thành Phật được. Hai chữ « mà đi » có nghĩa là khi « duoc » đã sáng lên phải biết nhờ ánh sáng đó mà soi con đường đời cho thấy được rõ những chướng ngại ngon ngọt và nguy hiểm, mà tìm cho được lối đi. Sống là phải tiến bước lên, mà tiến bước là phải vượt qua tất cả những chướng ngại đó. Có nhờ được ánh sáng của Đạo mà vượt qua thì mới đỡ tồn thương đến thê xác hoặc tâm hồn, từ là đỡ đau khổ. Còn như thiếu ánh sáng của Đạo, mà chỉ vì tham lam, mê hoặc, khiếp nhược hay kiêu hãnh mà cứ bước tràn, tất không thể tránh khỏi vấp ngã, chìm đắm, sa đọa.

Sa dọa nghĩa là, tuy vẫn còn hình tướng con người nhưng tâm hồn đã sa sút xuống thấp lầm, không ai còn dám tin. Đã không ai dám tin thì tất chỉ gặp được cách đối xử cũng chẳng đáng tin. Một cuộc đời mà không dám tin ai và cũng không ai dám tin, thì dầu bề ngoài có trắng lệ đến đâu, về nội tâm cũng chỉ là một thứ địa ngục ở trần gian.

Có thể nói rằng : trong câu « Hãy thấp duoc lên mà đi » của Đức Phật dậy có hai phần ; phần thấp duoc là cần thiết đã dành, nhưng cái phần biết nhờ ánh sáng của duoc mà giải quyết các vấn đề lớn nhỏ trong cuộc đời lại là quan hệ nhất về thực tế

Chắc theo quan điểm thực tế này cõi nhân mới có câu : "Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa". Phải lấy từ tâm mà hiểu là, theo các cụ, đi chùa lễ Phật chỉ mới là bước đầu trong việc tu, cần biết thực hành Đạo trong cách đối xử với mọi người và nhất là với gia đình, mới thực là quý. Cầu đó không có ý nghĩa bài xích việc tu học. Bởi vì tuy thực tế mà các cụ vẫn có thể rất thành tâm trong sự đi chùa lễ bái.

Có người cho rằng các cụ chỉ biết thành tâm + cầu phúc, ngụ ý chê như thế là dị doan. Cứ theo nghĩa câu Phật dậy kề trên, có thể hiểu được rằng mục đích theo Đạo gồm hai phần: « Cầu Tuệ » và « Cầu phúc ».

Mong thấp được duoc lên cho sáng, ấy là « cầu tuệ ». Mong nhờ duoc tuệ mà giải quyết được những vấn đề khó khăn há chẳng phải là « cầu phúc » + ? Nếu lại xét kỹ liên quan giữa hai phần đó tất sẽ nhận ra duoc tuệ càng sáng tỏ thì họa càng dễ tránh tức là phúc càng dễ cầu. Như vậy đi lễ cầu phúc không phải là để doan mà chỉ là thiểu sốt. Thiếu sốt là « quá phúc » không thể hoàn toàn được như ý sở cầu mà thôi.

Điều thiếu sót đó chắc mỗi ngày sẽ được bồ khuyết dần dần, với những kinh sách được diễn giảng càng ngày càng nhiều. Cố gắng tìm hiểu tất cả việc tu hành sẽ mời ngày thêm hoàn bì, Tuệ và Phúc sẽ song song cùng tăng tiến ».

Đến đây giòng « Liên tưởng » của Thanh Tâm kéo dài khá dài, chàng xin phép đọc giả chỉ thêm vài lời như để kết luận :

\* Với phong trào tu và học Đạo đang phát triển mạnh mẽ chẳng những ở xứ ta mà còn ở nhiều xứ khác, khắp thế giới, ngày xuân năm Tân Sửu đây là một dịp tốt lành cho Thập phương thiện hữu vãng cảnh Thiền monk, để được thăm nhuần thêm đạo hạnh của Đức Vô Lượng Từ Bi. Đối với dân tộc, ngày tết đi lễ chùa là một tục lệ đã thâm nhập tâm hồn chẳng khác thường lệ cứ đến ngày xuân là theo nhau tìm về nơi xây dựng tổ cù dã thăm nhau « tâm hồn » chìm yên vây.

Có lẽ có bạn thanh niên muốn hỏi các cụ đi lễ : « cầu phúc » là thế nào. Không chắc đã may ai giáng được cho vừa ý bạn. Nhưng nếu ưa suy luận, chúng ta có thể hiểu « cầu phúc » là mong nhóm lại cho sáng hơn cái ngõa « duoc lòng » mà vì quanh năm mãi việc đời đã có khi xao láng. Cần phải sửa sang cho nó sạch muội tàn và sáng tỏ lên mới được yên tâm. « An Lạc » hay yên tâm và vui vẻ sống theo Đạo lý, đó là hạnh phúc ở đời của người theo Đạo Phật.

## BÊM VIÊN PHƯƠNG

Khuynh ấy mưa rơi iu phô phường I  
Phòng trai, ta, bạn — khách tha hương  
Chym đầu trao ký câu tâm sự  
Mặc tiếng hàn ca buỗi gió sương.  
Bạn hát nghêu ngao câu Thái bạch  
Ta cười mai mỉa gái Tây phương.  
Cáo thơm bao gấp bao lần mở  
Thơ đọc vang vang loạn thịnh Đường.

II  
Thơ đọc vang vang loạn thịnh Đường  
Nhưng đâu trăng cũ thuở hoa hương ?  
Ngâm câu Triết liêu mơ người cũ,  
Ca điệu Thanh bình vọng cổ hương.  
Ô thước bay về sông Xích bích  
Tì bà gây nhớ tích Tầm dương.  
Mong manh hơi lạnh chùm đô thị,  
Chữ rối, giòng hoa, dạ sóng cồn.

III  
Chữ rối, giòng hoa, dạ sóng cồn I  
Lòng trai vắng vặc ớn thê lương.  
Sầu xây non biếc, buồn sâu biển,  
Tiếc héo hoa tươi, nhớ ngọt hồn.  
Người sống mê say đời lâng mạn  
Kẻ về gian díu nợ văn chương.  
Gió mưa thua kiếp đôi chàng trai  
Tinh chất lung trời, vạn văn vương.

IV  
Tinh chất lung trời, vạn văn vương.  
Đôi lòng giao cảm chút cô đơn.  
Mang mang sương dệt vàng mong nhớ  
Thánh thoát mưa thanh lệch chán chường.  
Say, dạ còn mê thời Đế Thục  
Tinh, lòng vẫn luyến chuyện Hoàng Lương...  
Trà thơm, tinh ngát eo phòng rộng  
Bạn với ta chung một đoạn trường.

V  
Bạn với ta chung một đoạn trường,  
Duy trì: điều thuốc nhớ già hương.  
Khói lơ lửng tràn hiên tro  
Tinh biếc băng băng dạ hí trường.  
Sự nghiệp phai mờ thời nguyệt lạc,  
Công danh tàn phá một trời hương.  
Ai hay trai tráng pha tình lụy  
Gió lộng mưa khuya lại thảng dương.

VI  
Gió lộng mưa khuya lại thảng dương,  
Lệ tròn khép mắt kẽ ly hương.  
Nửa đêm đối ảnh nao nao nhớ  
Một chén li tình thâm thức thương.  
Nặng chia bên vai lòng cố quên  
Nát tan trong dạ mộng yêu đương.  
Tình hương duyên nghiệp nơi trời lị  
Mộng khách thanh sam quán đại dương

VII  
Mộng khách thanh sam quán đại dương  
Nhưng quên sao chuyện gái thiên hương?  
Men duyên tình đắng còn mê mải,  
Mộng trước hâm cay vẫn tiếc thương I  
Tuổi chớm thanh xuân lung nặng tuyết,  
Danh vửa hé nụ tóc hoa sương I  
Hiên ngang thủng thỉnh qua ngõ quẹo  
Ta bạn chia đôi ánh ngợ dương.

VIII  
Ta bạn chia đôi ánh ngợ dương...  
Tôi ngay, tận tháng chuyện từ chương.

Tâm tình u uất mờ duyên thăm,  
Tắc dạ phôi pha nhạt nụ hưởng.  
Nửa kiếp ngang tàng chưa đạt vọng.  
Trọn đời đắm đuối với thê lương ?  
Yêu đương là đợi hồi niên thiêu  
Tư sự u buồn tựa tịch dương.

## IX

Tư sự u buồn tựa tịch dương.  
Đi tình thao thức rộn canh trường.  
Trang thơ thêu dệt, lời vương ngọc  
Võ lệ đan đà, ý đượm chương.  
Hoa thiêu mê say bẽ kiện tướng,  
Đầu xanh chim đầm hận yêu đương.  
Vinh hoa, duyên nghiệp lừa trai tráng  
Bạn riêu, ta cười chuyện nhiễu nhương.

V  
Bạn riêu, ta cười chuyện nhiễu nhương ;  
Muốn cười, muốn riêu cũng ta vương !  
Gió đêm tuyet, lạnh chùm ngang tĩnh,  
Đèn nhạt, tàn xanh giờ ngợp buồng ;  
Bờ ngỡ hoa niêm tìm lối mộng,  
Bông khuông sự nghiệp lạc mùa hương.  
— « Xuân thu hồn cộng sầu thiên hạ  
Liệu độ buồn ta đêm viễn phương ! »

## NGUYỄN-GIA-KHÁNH

Đặc phái viên của nhật báo Tự Do  
tại Ba Lê

## VŨ VÔ KIỀM TỎA

Còn mưa, còn mưa... Chưa ngót đâu I  
Mưa qua ngày trăng sang đêm nâu  
Đồng hồ như chạy băng hri nước,  
Chờ nắng Thời-gian vạn thuyền tàu.

Con mưa, còn mưa... Chưa dứt đâu I  
Mưa xuyên biển Á qua trời Âu.  
Không gian nồi loạn muôn hình thê  
Như chiếu vào gương lõm mặt cát.

Còn mưa, còn mưa... Chưa tanh đâu !  
Mưa trút bể cao vào bể sâu.  
Tư-duy chết đuối theo tiềm-thức,  
Mò hết thiên-tâm loang dịa-cầu,

Còn mưa, chưa biết đến bao giờ...  
Thôi hẳn sông Ngân nước vỡ bờ !  
Trái Đất tròn ra ngoài quỹ-dao  
Vẫn không vượt khỏi ngực từ mưa.

Còn mưa... Rời sê đến vô-cùng !  
Khỏi nước đê lên bể thủy-cung.  
Ngũ-dai-dương thành tên gọi hảo ;  
Năm châu vùi xuống đáy mõ chung.

Còn mưa... Chẳng một cõi Vô-thường,  
Mà cả tình-thiên, cả túy-hương  
Cũng đến giam trong kiềm-tỏa ấy ;  
Con-người thôi hết đất xưng Vương !

Trái-Nước thay vì Trái-Đất quay,  
Mưa, mưa ! Xiang-xich bốn bề vây.  
Họa chẳng nhờ phép Thần Non Tân  
Còn vùi Thi-Sơn một đinh này !

## VŨ-HOÀNG-CHƯƠNG 1960

(Trích thi-tập  
TRỜI MỘT PHƯƠNG  
sắp ấn hành)





## TẾT... KHÁNG-CHIẾN NAM - BỘ

Bài của TRẦN VIỆT SƠN

MÙNG hai Tết, năm Đinh-Hợi  
(1946).

Bộ đội An-Điền, — một trong những bộ đội kháng chiến Quốc Gia ở Nam-Bộ — đã băng đồng nhân dân tối trời miền Thủ Đức sang khu Bà-Quẹo, tỉnh chuyên mần ăn .. Miền Bà-Quẹo, đã từ vài tháng nay, được Pháp cho là tương đối yên-tịnh, nên những cuộc tấn công đồn lẻ chắc có phần dễ dàng. Cuộc di chuyển giữ hoàn toàn bí mật. Anh em đều nức chí, vì đã lâu chưa được đánh nhũng trận lớn, và nhất là, vừa ngày mồng một Tết hôm qua; bỗng nhiên được một món quà « mồ hàng » thú-vị, món quà ấy khiến ai nấy đều tin bộ đội sẽ gặp may trong năm mới.

Sáng Mùng Một Tết hôm qua, anh chỉ huy đã tập hợp anh em để chúc Tết. Mọi người nhận thấy, thiếu mất hai em nhỏ, Rật và Rô. Trong bộ đội, có đủ hàng người: một anh kỹ sư, hai anh giáo sư, mấy công chức, mấy học sinh, sinh viên, nông dân và công nhân nhiều hơn cả, và đặc biệt nhất là hai anh chuyên môn ăn trộm (ứng hành nghề tai Thủ Đức) và hai em nhỏ vừa nói trên, Rô và Rật. Rô mới 12 tuổi, Rật 10 tuổi, nhưng gió đồng miền Nam và mây tháng chiến đấu đã làm hai em lạnh lẽo, tháo vát và can đảm như người lớn. Giữa mồng một Tết mà thiếu mất hai em nhỏ ấy, thì thật là buồn. Chúng là hi vọng, là nguồn vui của bộ đội. Chỉ với những hành vi nhỏ nhặt mà chúng là cái gương cho mọi người. Trong một thoáng, anh em nhớ lại ngày hai em gia nhập bộ đội. Lúc đó là tháng 10 năm trước, một tiểu đội tuần tiễu địch, đi dọc theo đường xe điện Saigon—Gò Vấp để xem xét tình trạng đường ray. Ra khỏi Bà Chiểu một chút, họ dừng súng lại: có một ụ đất đắp chính inh ở đường ray. Ụ đất mới đắp vào hồi hôm, còn ướt. Linh sục vào các nhà lán cận, lôi ra được đám đàu nhỏ, đều trên dưới 10 tuổi. Mấy đứa nhỏ bị ném tóe, lôi ra túi dưới đường ray. Một tên lính sục sạo, lấy được mấy cái súng cuốc.

Một tên khác vừa la lớn, vừa cầm cái súng súc đất ra hiệu cho mấy đứa nhỏ phải phá cái ụ, bằng không sẽ bị bắn chết (vừa nói, vừa lấy đầu lưỡi lè thúc vào bụng thằng lợn nhất). Đoạn chúng đi tuần lện miệt Gò Vấp. Gần một giờ sau, chúng quay trở lại trên đường ray, bên cạnh cái ụ đất cũ, lại thêm một ụ đất thứ hai, nằm chính inh. Mấy tên địch lồng lẹn, như hổ dữ, đập cửa các nhà lán cận. Không thấy ai để trút cơn giận chúng nỗi lửa đốt. Bỗng thoáng thấy mấy đứa nhỏ đang xả, chúng lầm lìu rượt theo. Mấy đứa nhỏ co cẳng chạy. Một phát súng nổ vang.

Nhưng xa tăm quá, bắn khó trúng. Cả toán lại rượt. Mấy đứa nhỏ chạy biến vào trong rừng cao su. Bọn lính đuổi tối nữa. Nhưng bỗng một loạt tiểu lện từ rừng cao su bắn ra, đã làm chúng tháo lui vội vã. Trong đám em nhỏ, có 2 đứa lanh lợi nhất, mồ côi cha mẹ, đã nhất định xin theo bộ đội. Chúng là Rô và Rật. Từ đây, chúng là những chiến sĩ tí hon dắc lực. Sau mỗi trận chạm súng, chúng chạy tới chỗ quân Pháp từng núp bắn. Vì quân này bắn trả phi rất nhiều đạn, nên chúng lượm được rất nhiều « đui ».

Đủ các thứ « đui ». Đui 12 ly 7 cho FM, đui 9 ly cho tiểu liên. Chúng khé-né khéng về hàng túi rết đầy, bộ đội chỉ cần đặt hộp nổ và nhồi thuốc, đoạn đúc những viên đạn chỉ nhét vào, là lại có đạn để bắn.

Thế mà giữa lúc vui-về sáng mùng-một Tết, mà chúng lại đi mất! Anh Bảy lắc đầu, nói:

— Không chừng đến Tết, chúng nhớ làng xóm, nên tìm về làng chở chi.

Nhưng anh Phiết chỉ huy bảo:

— Không chắc đâu. Thế nào chúng cũng về đây mà...

Tron một ngày, chẳng thấy chúng đâu. Tối mịt, thì chúng về. Chúng khé-né mang về mồi đưa ba, bốn cây súng. Súng trường, tiểu liên, dù cả. Mọi

người trổ mắt ngạc nhiên và reo hò. Rật đã liền miệng kể lại :

— Chúng em tấn công mấy tên lính Chà, các anh ơi!

— Bảy làm vậy, lần sau chết uống mạng, nghe! Anh chỉ huy thận lời.

— Chết sao được anh? Chúng em chỉ tấn công có một xe đi lè thòi. Chờ mãi mới thấy một xe đi lè. Em nằm bên đường, già bộ bị đạn. Bọn Chà có mấy tên, tóm xe lại nhảy xuống, thì Rô từ trong bụi cây, chạy ra, la lớn: « Gioi tay đầu hàng ». Em cึง chổi day, Lựu đạn mồi kíp sẵn trong tay, chúng em giơ cao lên... Mấy tên lính Chà cười lớn, các anh à! Sao? Nhưng chúng cũng giơ tay. Chúng em đòi lấy súng. Thế rồi một tên khuân súng liêng trên đường. Và rồi chúng lén xe đi. Mà chúng cứ cười thòi, các anh à! Sao chúng cười, anh?

Anh chỉ huy bảo :

— Thế là chúng tặng các em súng đó. Nhưng đồng thời chúng cũng thầm phục gương can đảm của các em đây-

Mọi người reo hò, mấy anh chạy tới cõng keng Rô và Rật lên vai rồi chạy tung tung mấy vòng. Tất cả xúm lại điểm chiến lợi phẩm: toàn súng mới, và túi tân.

Được súng ngon lành như vậy giữa mồng một Tết, thì trọn năm phải hén rỗi. Đến đêm, bộ đội từ giã làng, sau khi cho hay sê lên miệt Biên Hòa.

Nhưng rồi, đi một đoạn đường dài, bộ đội được lệnh đi vòng trở lại, để xuống khu Bà-Quẹo. Anh Tân hỏi anh Phiết: Bộ anh sợ dân làng báo tin với Pháp sao, mà phải nói dối vậy?

Phiết lắc đầu :

— Không phải đâu, chú à! Anh chỉ sợ những phản ứng của Nguyễn-Binh báo tin với Tây thôi.

Đêm đó, tới Bà-Quẹo, bộ đội dừng lại ở một thửa bưng, phía Bắc ấp Tâm. Mặt Nam của bưng là đồng ruộng và làng, phía Tây là con đường lớn, phía Đông là một con lạch (kinh) nhỏ, con lạch này chảy bao lấy mặt phía Bắc bưng. Rừng cây thưa, không một bóng người. Lúc này, Tây chỉ tấn công bằng đường bộ vì chúng nhiều xe hơi và chỉ có ít xe đạp cho nên anh Phiết chọn nơi gần lạch để đóng binh, vừa có nước tắm, vừa xa đường lè, vừa ở sâu trong bưng và được an toàn. Mồng 2, mồng 3, vui vẻ cả. Rô và Rật lang bang trong miến di quan sát mồi đồn Tây.

Sáng sớm mồng 3, tiếng động cơ vang lên từ phía lạch.

— Xuống địch, anh em ơi.

— Mấy chiếc? anh Phiết hỏi.

— Một chiếc, Bắn không?

Anh Phiết quát vội.

— Không bắn. Nằm xuống hết, ăn mìn sau cây và lá. Đừng để lộ hình tích.

Chiếc súng tuân tiễn của địch châm rai đi qua. Đến chiều nó lại đi một lần nữa. Bộ đội đã được lệnh thận trọng và giữ mình cho khỏi bị lộ, để chờ lệnh đi đánh một đòn nào đó ở gần...

Đến sáng mồng 4, lại tiếng động cơ của chiếc xe vang vẳng. Tiếng động cơ lại gần rồi lại nhô dần và đi ra xa, về phía Nam, phía ấp 8. Bỗng tách-tach, một hồi tiễn liên, rồi pám-pám, súng mày lớn bắn như tưới. Đúng là đánh nhau rồi. Anh Phiết đứng lên, nghe ngóng. Anh em điểm lại các đội, thấy đủ người. Chỉ thiếu có Rô và Rật, đã đi thăm thính đồn địch từ sớm. Nhưng Rô và Rật làm chi eo tiêu liên? Đến một trái lựu đạn cũng không mang đi. Vậy thì ai bắn? Bộ đội kháng chiến nào tới gần đây? Tại sao họ lại bắn ngu дại như vậy?

Lát sau, đã thấy Rô, Rật chạy về:

— Bọn chỉ đội của Nguyễn-Binh cũng vào bưng các anh ơi. Tui chúng bắn xuống Tây đó.

Anh Phiết lắc đầu :

— Bọn Nguyễn-Binh lại biết tung tích anh em mình rồi. Hay thiệt chứ, mới có hai ngày mà họ đã kịp dâng kèm bên anh em mình rồi. Cái điều này là Nguyễn-Binh bắn xuống Tây để báo cho Tây hay rằng có quân kháng chiến trong bưng này. Bưa này thì không có sao, nhưng nỗi bùa mai là Tây đến bỗng và tấn công chúng mình cho coi. Vày chuẩn bị đòn nay lên đường. Nhưng phải canh chừng coi bện chỉ đội Nguyễn-Binh chuyên quân thế nào đã, rồi hãy quyết định hẳn.

Chi đội đi theo Nguyễn-Binh lúc ấy, vào khoảng 200 người. Bắn xuống rồi, họ không vội rút đi ngay. Họ lại vào bưng để đóng quân ở lại.

Thế là trong bưng, bộ đội An-Điền đóng phía Đông, bộ đội của Nguyễn-Binh đóng phía Tây cùng hướng về phía Nam để phòng quân địch tới. Riêng bộ đội Nguyễn-Binh còn phải phòng phía Tây, nơi có đường bộ lớn từ Sài-gòn lên. Pháp còn có thể dàn quân mặt đó :

Anh Phiết hỏi các anh em Tham-Mưu lại để bàn tính. Anh Bảy bảo :

— Nguyễn-Binh tới đây, hẳn là có chủ-dịch, và đã tính hại ngầm chúng ta mấy lần mà chưa được.

(Xem tiếp trang 35)



Năm mới, thêm 1 năm đau khổ cho miền Bắc, ta ôn lại câu chuyện cũ :

# CỘNG SẢN KHÔNG CẦN DÂN

Bút ký của TRỰC NGÔN

D

ÀU NĂM 1946, quân đội Trung Hoa, do tướng Lữ Hán chỉ huy, còn đóng ở Bắc Việt và phía Bắc Trung Quốc để giải giáp quân đội Nhật, nhưng đã có tin đồn rằng quân đội Pháp được

Đồng Minh cho phép trở lại Bắc Việt thay quân đội Trung Hoa trong nhiệm vụ trước khi giải quân đội Nhật.

Vì thái độ ngang ngược của Pháp, vì áp lực của quân đội Trung Hoa và vì sự đòi hỏi của nhân dân, nên chính phủ Cộng sản Hồ Chí Minh đã xoay chiều, miễn cưỡng lập một chính phủ Liên hiệp Quốc gia kháng chiến.

Ngày 2 tháng 3 năm 1946, Chính phủ Liên hiệp Quốc gia Kháng Chiến ra đời có các nhân sĩ sau đây giữ các trách vụ quan trọng: Chủ tịch HỒ CHÍ MINH, Phó chủ tịch NGUYỄN HẢI THẦN, Chủ tịch quân sự Uỷ viên hội (tức là Bộ Quốc phòng) : VÕ NGUYỄN GIÁP; Phó chủ tịch là VŨ HỒNG KHANH; Bộ trưởng ngoại giao là NGUYỄN TƯỜNG TÂM.

Chính phủ LIÊN HIỆP QUỐC GIA KHÁNG CHIẾN vừa ra đời được ba hôm thì tin Quân Pháp ném vào cửa bờ Hải phòng bắn rỉ ngày một dữ dội. Chính phủ ngầm thúc bách dân chúng tản cư để tránh chiến.

Nhưng đây chỉ là mưu mạo của Hồ Chí Minh và mọi việc đã thu xếp với Pháp từ trước rồi, mọi hành động chẳng qua chỉ để huyễn hoặc lừa dối quốc dân.

Cho nên tới ngày mồng 6 tháng 3 năm 1946, trong lúc Hồ Chí Minh nhận danh chính phủ Quốc gia Liên hiệp Kháng chiến lâm thời Việt Nam đang diễn định với Sainteny, đại diện Pháp, tại nhà Câu lạc bộ Pháp cũ ở cuối vườn hoa Paul Bert, cạnh nhà Kho bạc, thì quân Pháp kéo cờ tiến vào cửa bờ Hải phòng.

Nhưng đoàn quân này bị quân Tàu đóng ở Hải Phòng cản trở. Hai bên đánh nhau dữ dội, có dân Việt Nam và quân đội của Việt Nam Quốc Dân Đảng trợ lực quân Trung Hoa. Quân Pháp bị bắn đắm mất máy chiếc xuống nêu vội vàng kéo cờ trắng rút lui về các tàu của họ & ngoài khơi.

Ngay hôm mồng 6 tháng 3 ấy, đúng 4 giờ rưỡi, Hồ Chí Minh nhận danh chủ tịch Chính phủ Quốc Gia Liên hiệp Kháng Chiến Việt Nam với Sainteny, đại diện Cao Uỷ Pháp ở Đông Dương bàn định sơ bộ trước mặt các viên lãnh sự Mỹ O'Sullivan và Lãnh sự Anh.

Đồng thời Chính phủ Việt Nam phải KHUẤT DUY TIẾN, một lãnh tụ Cộng sản, Phó chủ tịch Uỷ Ban Hành chinh thành phố Hà Nội xuống Hải phòng diễn định để quân đội Trung Hoa và quân đội của Việt Nam Quốc Dân Đảng dừng cản trở cuộc đàm phán với quân Pháp, vì Hiệp Ước đã chính thức ký rồi.

Ký Hiệp định sơ bộ xong, HỒ CHÍ MINH có cho người ngay các báo ở Hanoi đến Bắc Bộ Phủ để tuyên bố.

Đại diện nhật báo "DÂN THANH", chúng tôi được tin đến ngay Bắc Bộ Phủ chờ đợi từ 4 giờ rưỡi. Vào khoảng năm giờ thì thầy HỒ CHÍ MINH vào về. Ở trên xe bước xuống, ông hấp tấp vào ngay phòng khách để tiếp các báo. Giờ hàn Hiệp định sơ bộ, chữ ký còn mới nguyên vừa ráo rực, HỒ CHÍ MINH tóm tắt mọi khoản cho các phóng viên ghi chép.

Bản Hiệp định sơ bộ nguyên văn như sau đây:

"Giữa hai bên kề sau đây :

"Một bên là Chính phủ Cộng hòa Pháp Quốc do ông Sainteny đại diện là đại biểu của ông Thượng Sứ Pháp, đã được ủy quyền hợp pháp của Phó Thủ Sứ Đô đốc Georges Thierry d'Argenlieu Thượng Sứ Pháp là người được Chính phủ Cộng hòa Pháp giao cho các quyền hành.

Một bên là chính phủ Dân Chủ Cộng hòa Việt Nam do Chủ tịch HỒ CHÍ MINH đại diện và

BÍNH TUẤT NIÊN, ĐẠI LOẠN QUÝ TÂY MA VẸM



Tên đây là bức tranh lịch sử đã được lưu truyền cách đây 15 năm (1945) ; nó được dán lên ở đâu là Việt Cộng lật đổ người bác sĩ. Tranh vẽ tại họa năm Bình Tuất : quý Tây, ma Vẹm, trong đó có con rơi là Trần huy Liệu, một đảng viên V.N.Q.D.Đ. phản động, được Vẹm cho làm bộ trưởng Thông Tin Tuyên Truyền ; con chó săn là Võ Nguyên Giáp, và Liệu và Giáp trước đây làm chỉ điểm cho mặt thảm Pháp Marty.

người đại diện đặc biệt của Hội Đồng Bộ Trưởng là ông VŨ HỒNG KHANH ..

Đã thỏa hiệp như sau đây :

ĐIỀU THÚ NHỰT.— Chính phủ Pháp thừa nhận nước Cộng hòa Việt Nam là một nước tự do có Chính phủ riêng. Quân đội riêng và tài chính riêng, ở trong Liên bang Đông Dương và trong khối Liên hiệp Pháp. Còn về việc thống nhất ba kỳ thì chính phủ cam đoan sẽ công nhận các quyết nghị của dân chúng do một cuộc đầu phiếu hối lộ của họ & ngoài khơi.

ĐIỀU THÚ HAI.— Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẵn sàng nhận một cách hòa hữu quân đội Pháp khi quân Pháp, theo như các điều thỏa thuận quốc tế, đến đây thay thế quân đội Trung Hoa. Một bản thỏa hiệp phụ vào bản hiệp định sơ bộ này sẽ ấn định các điều khoản về việc thay thế quân đội kè trên.

ĐIỀU THÚ BA.— Các điều ấn định trên đây sẽ thi hành ngay lập tức. Ngay sau khi đã trao đổi chữ ký, mỗi bên đều phải dùng mọi phương pháp để làm ngừng các cuộc xung đột, giữa quân đội & các vị trí đang đóng và gây một bầu không khí hòa bão cần cho sự mở ngay các cuộc đàm phán hữu nghị và thành thực.

Các cuộc đàm phán ấy sẽ về vấn đề ngoại giao của nước Việt Nam với các ngoại bang.

Nơi họp bàn sẽ là Hanoi, Saigon hay Paris.

Làm tại Hanoi, ngày 6-3-1946

HỒ CHÍ MINH. SAINTENY  
VŨ HỒNG KHANH,

Nghe xong bản Hiệp định sơ bộ, chúng tôi, các nhân viên nhà báo, rất lấy làm mừng rỡ và nhận thấy rằng, về quyền lợi, nước Việt Nam chưa được hưởng chút gì mà đã phải chịu một gánh nặng nề là: quân đội Pháp được trả lại đóng trên đất này.

Về điều này chúng tôi có gắng hỏi HỒ CHÍ MINH thì được trả lời :

"Ta không có điều gì đáng lo ngại cả, vì hai bên đã có một bản thỏa hiệp riêng về việc đóng quân: quân đội Pháp chỉ được đóng trên đất Việt Nam, từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc có 15.000 người và con số này cứ mỗi năm rút đi một phần 5 cho đến 5 năm thì rút hết. Ta chỉ cần có nền trong 5 Năm nữa là hoàn toàn độc lập."

Hồ còn nói thêm rằng :

"Nếu ta cứ cương quyết không cho quân Pháp vào tức là sẽ có chiến tranh, thì có khi trong 5 năm nữa kháng chiến xong ta mới có thể được độc lập, vừa hai người, hại của. Như thế này ta có thể tránh được điều đó và giữ lực lượng để kiến thiết".

Tuy nhiên, trước khi đứng dậy ra về, chúng tôi cảm ơn HỒ CHÍ MINH một câu :

"Ký kết với nước Pháp [bản Hiệp Định sơ bộ này, theo như ý của ta có lợi hay có hại cho nước]

Chúng tôi còn nhớ rõ ràng lời Hồ Chí Minh nói như sau đây, và dặn cẩn thận chúng tôi đừng công bố lên báo vì sợ hại cho nền ngoại giao.

"Có lợi lâm chúa ! Lời Hồ Chí Minh. Nước Tàu là một nước lớn nhất Á Đông. Nếu ta ký kết với Trung Hoa thì ta sẽ bị lôi cuốn trong vòng kiềm tỏa vì họ ở sát nách ta. Như thế không bao giờ ta được hoàn toàn độc lập. Nay ký kết với Pháp là một nước dân chủ ở tận Tây phương, cách ta quá xa. Một khi ta mạnh, ta có thể đòi được quyền độc lập của ta bằng dù mọi phương pháp và ta sẽ thắng lợi, ta sẽ đầy được người Pháp ra biển".

★

Tuyên bố rõ ràng như vậy và biết rằng ký kết với Trung Hoa tức là đưa dân tộc vào vòng nô lệ man kiếp, vậy mà qua năm 1950, sau khi Trung Cộng đã làm chủ lục địa Trung Hoa, Hồ Chí Minh đã lật ngửa sang Bắc Kinh xin thần phục.

Lịch sử sẽ phê phán về việc này.

Cộng sản không cần dân

Về mặt đối ngoại, chính phủ HỒ CHÍ MINH không thu được kết quả gì, nhưng sau khi ký kết Hiệp định sơ bộ, HỒ CHÍ MINH và các đồng chí Cộng Sản của ông đã dựa vào sự ám ngữ của quân đội Pháp và nhân quân Trung Hoa để rút khỏi đất Việt Nam bằng tay diệt trừ được các đảng Quốc gia.

Các người trong đảng Quốc gia như Cách Mạng Đồng Minh Hội, Việt Nam Quốc Dân đảng, mà ở trong khu vực do chính phủ HỒ CHÍ MINH cai quản đều bị dần dần trừ diệt bằng cách bắt bớ,

(Xem tiếp trang 34)

TRANG 23

# LÁNG GIỀNG

Đây là phòng khách của gia đình Triệu tập Nhu trên một căn gác, tại Hương Cảng.

Tường trong cùng, có kê một ghế sô pha dài, cách ghế, là cửa ăn thông vào nhà trong.

Về phía tả, đối diện với sô pha dài, có một ghế bàn và một bàn tròn, thấp.



Kéo m่าน lên, Triệu tập Nhu, mồm ngậm tẩu thuốc lá, đang ngồi ở ghế bàn và đọc báo. Triệu thái thái ngồi ở sô pha dài, bên cạnh có vò sô áo quần để gấp, xếp. Cậu con trai Triệu kiến Văn, đang ngồi ở dưới sàn, chân co, chân ruồi, mình tựa vào một đầu ghế sô pha, tay cầm một cuốn sách, đang nhảm đọc.

**TRIỆU THÁI THÁI.** Bảo con.— Kiến-Văn, sao con lại ngồi xếp xuống đây mà đọc sách, hả? Có lẽ ghế mà ngồi cho tử tế, không?

**KIẾN-VĂN.** từ từ vươn mình nhaoi lên, và ngồi lên sô-phá.— Má ạ, thế, thưa Má, tôi nay, có dì coi hát, không ạ?

**TRIỆU-THÁI-THÁI.** — Má cũng chẳng biết nữa, con hỏi Ba con, xem...

**TẬP-NHU,** ngang đầu lên, quay lại nói.— Hôm nay thấy nhức đầu, khó chịu, bà muốn đi đâu ạ.

**KIẾN-VĂN.** — O ạ, sáng ngày, Ba đã bằng lòng rồi thôi, Ba?

**TẬP-NHU.** — Sáng khác, bây giờ khác; sáng, Ba không nhức đầu... Vâng, nếu chẳng đi hôm nay, hôm khác đi, cũng thế, mà...

**KIẾN-VĂN,** phụng phịu.— Nhưng con cứ thích được đi hôm nay, kia.

**TẬP-NHU,** thở dài.— Thôi, để chốc nữa Ba xem.

**KIẾN-VĂN,** vẫn phụng phịu.— Để chốc nữa, rồi Ba lại quên mất, cho mà coi.

**TẬP-NHU.** — Không, Ba không quên đâu. Bỗng có tiếng kêu, gọi oai-oái: « Lầu dưới đóng nước lại! »

**TRIỆU THÁI THÁI.** để tai nghe rồi nói.— Gọi cái gì mới được chứ? Nào đã đến giờ đâu, mà cứ ồn lên!

**TẬP-NHU,** buông tờ báo ra và cởi giày để đi dép vào.— Thiệt là khó chịu, họ làm cái gì mà kêu lên oai oái như cháy đồi, ấy!

**TRIỆU THÁI THÁI.** — Họ coi nước như là vàng chằng bằng, lúc nào cũng norm nör sör người ta dùng mắt hết cả phần của họ, hay sao ấy. Cứa ngoài có chuông gõi.

**TẬP-NHU,** bảo vợ.— Minh dì ra xem xem, ai đến đây?

Triệu thái thái vừa đứng lên thì, một thiếu phụ, tay đặt một đứa con gái nhỏ, bước vào.

**TRIỆU THÁI THÁI,** vê giận dữ, vừa chỉ vào đứa bé, vừa nói.— Ông bà xem, chó nhà ông bà cần con tôi như thế này, đây này.

Cả hai vợ chồng nhà Triệu đều từ tốn đi đến bên đứa bé để xem vết thương ở đầu nó.

**TRIỆU THÁI THÁI.** ôn tồn.— Ô Ô, không việc gì đâu, chỗ da ở đầu em chỉ hơi sứt ra có một ty thôi mà.

**TRIỆU THÁI THÁI,** hơi lớn tiếng một tí.— Chết chửa, lót rằng chó sờ sờ như thế này, mà bảo không việc gì, để chứng để nó cần chết con nhà người ta, mới là việc gì, hay sao?

**TẬP-NHU,** vẫn ôn-tôn.— Dẫu sao, con chó của chúng tôi cũng đã được tiêm thuốc dự-phòng rồi, chắc chắn là sẽ không có chi nguy-hiem cả đâu ạ.

**TRIỆU THÁI THÁI.** — Tôi có hỏi ông về

## Kịch một đoạn

### CÁC VAI:

**TRẦN-TRƯỜNG-LÂM,** 36, 37 tuổi;

**TRẦN-THÁI-THÁI,** 34, 35 tuổi, vợ của Lâm;

**TRẦN-TIỀU-UYỄN,** 8, 9 tuổi con của Lâm;

**TRIỆU-TẬP-NHU,** ngoài 40 tuổi;

**TRIỆU-THÁI-THÁI,** chừng 39, 40 tuổi;

**TRIỆU-KIẾN-VĂN,** 11 tuổi, con của Nhu;

**A-LAN,** người làm công nhà Nhu.

« Bán anh em xa,  
« Mua láng-giềng gần ».  
Tục ngữ.

**Nguyên-tác** của HOÀNG-TU-THON

Bản dịch của VI HUYỀN ĐẶC

**TRƯỜNG LÂM.** — Phải, anh vừa về xong, à thế nào, anh nghe nói Tiểu-Uyễn nó bị chó cắn, có phải không, em?

**TRẦN THÁI THÁI.** — Đúng đấy, anh ạ, em đương thi thương lượng việc đó với Triệu tiên sinh đây.

**TRƯỜNG LÂM.** liền cúi xuống, xem vết thương ở đầu của con, đoán, ngẩng đầu lên nói với Triệu tập Nhu.— À, Triệu tiên sinh ạ, con chó của nhà ông dù quá đì thôi, có nhiều lần, tôi đi qua cửa đây, nó dám xổ ra, đuổi theo tôi, để cắn... Có một hôm, nó éo rách hần cả một bên ống quần của tôi, tôi nể ông bà, nên không hề nói, để ông bà rõ. Nhưng, nếu nó cứ cắn cắn như vậy mãi, thì thiệt là phiền quá!..

**TRẦN THÁI THÁI.** — cũng phụ họa với chồng.— Áy, em cũng vừa nói như thế với ông bà đây, đấy.

**TẬP NHU.** — Trần tiên sinh ạ, trước khi ông đến, chúng tôi đã tranh luận với nhau khá lâu về việc đó. Theo ý tôi, tôi thiết nghĩ, con chó con, nó lở cắn bậy, ta nên bỏ qua đi, là hơn, vì có đi thưa, đi trình, hay cãi lối với nhau, cũng chẳng đi tới đâu.

**TRƯỜNG LÂM.** — Triệu tiên sinh ạ, tuy rằng, chúng ta chưa có dịp để làm quen với nhau, nhưng, hàng ngày chúng ta hàng gặp nhau, chúng ta



không còn xa lạ nhau.. Nhân hôm nay, ta có cơ hội, tôi thiên nghỉ, ta nên thành thực giải bày với nhau, tất cả những mối thắc mắc, biền kỵ, thì hơn.

TẬP NHU, tò vò trì nghi, giơ tay xoa cằm, rồi, bỗng nhiên.— Vâng.. vâng.. tôi xin đồng ý... xin mời tiên sinh ngồi, để ta nói chuyện.

Hai vợ chồng Trần tiên sinh dắt con lại ngồi ở chiếc ghế sô-phá dài, Triệu tiên sinh cũng ngồi xuống ở một đầu ghế, còn Triệu-thái-thái có vẻ không bằng lòng, đứng ở bên cái bàn kê ở giữa phòng. Bỗng, lúc ấy lại nói lên tiếng gọi « Lầu dưới hãy đóng nước lại cho ! »

TRƯỜNG-LÂM, xoa hai tay vào nhau, ôn tồn, nói.— Triệu-tiên-sinh à, nhân tiện đây, có lẽ ta nên bàn ngay tới cái vấn đề « nước », cái đà.

TẬP NHU.— À, thưa vâng, vấn đề « nước »!

TRƯỜNG-LÂM.— Thường thường thì, ở lầu trên nhà chúng tôi, vẫn thiếu nước dùng hàng ngày, ấy thế mà, ở dưới này, thì nào giặt-dịt áo quần, lau chùi sàn gác; nào tắm cho chó, giội nước cho mắt.. xong các việc đó, còn phải lấy nước để chờ cho đầy ắp hai cái cống, rồi lấy nước vào bô, vào thùng, vào bình trà, vào ống phóng, vào chậu rửa mặt. Khi nghe ấy thúc xong xuôi, thời gian lấy nước tắt nhiên đã qua mất rồi.



TẬP NHU.— Cái đó là...

TRƯỜNG-LÂM, giơ tay làm hiệu rằng ông nói chưa hết lời.— Cứ theo người nhà chúng tôi nói nỗi lại, bao nhiêu nước lấy bừa trước, không dùng hết, đều đem đổ sạch đi, để hứng lấy nước mới! Với cái cách-thức đó, chúng tôi ở lầu trên, chẳng còn làm sao cho có nước, mà dùng nữa. Nói tóm lại, ở dưới này, thì có nước để dù một cách phí-phạm, mà ở lầu trên, vĩnh-viễn không có lấy một hột nước để dùng!

TẬP NHU.— Trần tiên sinh à, ông nói vậy, tôi cũng biết vậy, vì tôi không tiện phủ nhận lời ông, nhưng, xin ông nhớ cho rằng, trên thực tế, không có luật pháp nào cấm chỉ người ở lầu dưới, dùng quá nhiều nước.

TRƯỜNG-LÂM.— Chết nỗi, sao ông lại cứ viện luật pháp ra làm gì? Người ta ai chẳng rõ thế nào là lẽ phải, kia chứ! Lẽ phải bắt chúng ta, luôn luôn chú trọng tới công đức và lẽ nhượng. Tôi già, bắt cứ đối với mỗi việc, ta lại cứ đem luật pháp ra, để tự mình, trói buộc mình mà chơi, kia chứ?

TRIỆU-THÁI-THÁI, nói xen vào.— Mà, mà, Trần-tiên-sinh hẳn cũng nhớ, tiền thu lầu dưới, trả-ài trả những năm ngắn, mà lầu trên, chỉ có ba ngàn nó ài thôi; nếu chàng phải vì sự tiện lợi lên, xuống mè túi được dùng nhiều nước hơn, thì, ai dại gì mà ấy náo tết thêm mỗi tháng một ngàn năm trăm đồng? Đóng chả... N-THÁI-THÁI.— Nhưng, đó là bà làm độ giàn dù, tôi biết rõ, tiền nước vẫn là chia đều, sau này nêu? Tôi biết rõ, tiền nước vẫn là chia đều, tình thế thái, bão cá! Rồi lại gọi « lầu dưới đóng nước Thê rồi đến

lại cho rằng cái khóc lớn tiếng với mọi người chết đây, nếu người chết

TRƯỜNG-LÂM.— Đấy, ông bà xem, đèn giờ này mà chúng tôi cũng đã được lấy nước đâu? Cứ thế này, chúng tôi khó mà sống nổi!

TRẦN-THÁI-THÁI.— Mà dưới này đã lấy nước hàng nửa giờ đồng hồ rồi, còn gì?

TẬP NHU.— Quả tình, tôi chẳng là gì đối với những nỗi phiền-nhiều về việc lấy nước, vì chúng tôi cũng đã từng ở lầu trên. Một năm trước đây, thường thường, chúng tôi đều phải kéo nhau ra bờ bể, để tắm mát, chứ ở nhà, không làm sao bói ra đủ nước ngọt.

TRƯỜNG-LÂM.— Nếu Triệu-tiên-sinh đã thấu hiểu cái nỗi khổ của chúng tôi, xin tiên-sinh nhớ cho câu: « kỵ sở bất dục, vật thi ư nhân »...

TẬP NHU, tươi cười tiếp lời.— ... Vâ: « Kỵ sở dục giả, khă thi ư nhân ». (nói xong, ông đứng lên, gọi với vào nhà trong:) A-Lan!. A-Lan!.

Người nữ-dung A-Lan, vừa lau tay vào chiếc khăn vắt vai, vừa đi ra.

A-LAN.— Thưa ông gọi con à?

TẬP NHU.— Ủ, A-Lan hãy đi đóng nước lại ngay đi, để nhường cho lầu trên lấy một ít dù, cái đà.

A-LAN.— Nhưng thưa ông, còn tắm màn cửa

sự cố chấp của mình.— Thưa, lại còn cái này nữa, thường thường, cứ trong khi ở dưới này, chúng tôi ngủ trưa, trẻ nhỏ ở trên nhà, bầy ra chơi « bit mắt bắt đê », hay chơi « nhảy thửng », tiếng chân của trẻ cứ nện xuống thành-thình chúng tôi không còn thể nào nằm yên được nữa!

TRƯỜNG-LÂM.— Chết thật thôi! Thái-thái nói rất đúng, quả chúng tôi có ngõ đâu... Vâ, cái sán lầu không khác gì cái mặt của một chiếc trống, nếu vô ý, là tiếng động vang dội lên ngay. (Ông quay lại nhìn về phía bên kia, để gọi đứa con gái của ông, nó đương ngồi xếp những mảnh gỗ, chơi với cậu con trai nhà họ Triệu, ông gọi :) Tiểu-Uyển! Tiểu-Uyển, lại đây, Bà bảo!

TIỂU UYỄN, vội vã đứng lên và đi lại chỗ Trần-tiên-sinh.— Thưa Ba gọi con à?

TRƯỜNG-LÂM.— À, con đã làm quen với anh con Bác Triệu rồi, đấy hả?

TIỂU UYỄN.— Thưa Ba vâng.

TRƯỜNG-LÂM.— Thế thì tốt lắm. Hiện có một việc, Ba muốn nói cho con biết, (Ông chỉ tay về phía Triệu-thái-thái) Triệu Bá-mẫu kêu, trong giờ nghỉ trưa, con cứ chơi đùa, nhảy thửng và chạy đi, chạy lại rầm-rập, ở trên lầu, vậy, con nhớ, từ nay, thôi hẳn, không được làm như vậy nữa, nghe không con?

TIỂU UYỄN, gật đầu.— Thưa Ba vâng.

TRƯỜNG-LÂM.— Con nhớ đấy nhé! Con đã tự ý đáp ứng như thế, con chó có quên, nghe không con?

TIỂU UYỄN, lại gật đầu.— Thưa vâng.

TRIỆU-THÁI-THÁI, nghe chừng đã dùi dùi bà mỉm cười bảo với Tiểu-Uyển.— Tuy vậy, cháu à, không phải cảm cháu không được nhảy thửng hay chơi đùa, ngoài giờ nghỉ chả, cháu vẫn được chạy, nhảy, miễn là cháu để ý, đừng chạy nhảy một cách quá đáng, hoặc giả, lúc giờ nghỉ, cháu có thể xuống dưới đường mà dừa nghịch, cháu nhé!

TIỂU UYỄN, vừa nói, vừa đi về phía cậu Kiến-Vân.— Thưa Bá-mẫu vâng à.

TRƯỜNG-LÂM.— Thưa thế, Triệu-thái-thái còn có điều gì đáng than-phiền nữa không, kia à?

TRIỆU-THÁI-THÁI, cười cười.— Dạ, thưa còn.. Đã có nhiều lần, bọn dung nhân cái lây nhau kịch-liệt vì, ở phía gác sau, cứ có nước bắn chảy xuống nhà dưới, thành thử ra, bao nhiêu quần áo phơi đều bị nước bẩn nhão vào, dor dày quá chừng, họ lại phải đi giặt lại hết...

TRƯỜNG-LÂM.— Chết chửa, thế thì không được (quay hỏi vợ). Em à, liệu em có nghĩ ra, tại sao, lại có nước bắn rớt xuống nhà dưới thế, em nhỉ?

TRẦN-THÁI-THÁI, sau khi suy nghĩ.— Có lẽ cái thùng chứa nước bẩn nó bị rò, thi phải...

TRƯỜNG-LÂM.— Nếu vậy, em nên cho nó đi mua ngay một chiếc thùng mới, thay vào, chắc nó cũng chẳng dài là bao, em à.

TRẦN-THÁI-THÁI.— Vâng, em sẽ cho nó đi mua ngay, ngày hôm nay.

TẬP NHU, vừa lòng, đẹp ý.— Trần tiên sinh à, quả thiệt tình, tất cả chúng minh toàn là những người biết điều cả; chẳng qua, bấy nay, chúng ta cứ đe, ngăn ngại, không chịu tìm cơ hội, để tiếp xúc với nhau, nên nó mới sinh ra ngăn ấy « cờ sự ».

TRƯỜNG-LÂM, cười nói, hả hê.— Trần-tiên-sinh nói rất đúng, mấy lời đó thiệt là chí tình, chí lý!.. Nếu chúng ta làm quen với nhau sớm hơn, có phải chúng ta đã tránh được bao nỗi, hận hui, bất bình không! Nhưng, không hề gì, muộn, còn hơn không. Bây giờ, chúng ta đã hiểu nhau và thế tình cho nhau, từ nay mà đi, bắt cứ việc gì, dù lớn, dù nhỏ, ta nên nói thẳng ra, để ta cùng nhau, tìm phương phân giải.

TẬP NHU.— Mà, thưa, tôi tin chắc rằng, không có việc gì mà ta lại không cung nhau phân giải cho được ổn thỏa, thưa có phải thế không à?

TRẦN-THÁI-THÁI, ngập ngừng một tí rồi mới nói.— Thưa, chính tôi, tôi cũng còn có một điều này muốn thương-lượng với nhì vị.

TRIỆU-THÁI-THÁI.— Trần-thái-thái hà tất còn phải dẫn-đo, có điều gì xin thái-thái cứ nói.

TRẦN-THÁI-THÁI.— Thưa, nguyên-do thế này à... Cái phương thức sinh hoạt của nhà dưới này, có điều phần khác hẳn với cái phương thức của chúng tôi ở nhà trên, nhị vị, thời thường, đi ngủ sớm và trở dậy sớm, còn chúng tôi, thì trái hẳn. Chúng tôi vẫn quen đi ngủ muộn và dậy muộn, thành

(Xem tiếp trang 36)

TRIỆU-THÁI-THÁI, cười cười để bảo chửa

1961

TRANG 25

# GHÉ HẠ-UY-DI

T  
Ô I dời Cựu kim Sơn, bến chót trên  
lục địa Mỹ Châu, một buổi trưa  
đầu tháng tám, bay về Hạ-uy-di  
trên đường trở lại Á Châu.

Chiếc máy bay phản lực của hãng  
Pan American phì khói ra phía  
đuôi và tung mình vút lên mây trắng. Kinh thành  
Cựu kim Sơn trắng xóa với chiếc cầu đồ vật qua  
một giải đại dương thu hẹp lại và khuất dần. Thái  
bình dương thân mến xanh rờn, mây nước giao  
nhau thật đẹp.

Lòng tôi rộn ràng vui khi nghĩ đến bến bờ  
đại dương là quê hương Việt Nam nhỏ xíu của  
minh, bé bỏng vô cùng, nhưng thương yêu biết đến  
bao nhiêu. Ngó qua khung cửa máy bay, tự nhiên  
mình muốn bắt chước một gã si tình xưa thả một  
chiếc lá thăm gửi sóng đại dương mang về quê  
hương cho má bày trẻ của mình.

Còn đương mong mị thì cô bé chiều dài tóc  
tàng ngọc ngà trình bày cách xử dụng chiếc phao  
cá nhân phòng gặp khai máy bay nhào đại xuống biển.  
Buồn thay và cũng liều thay cho cái kiếp bồng bếnh! Tôi  
ngẩng đôi tay gầy của tôi và nghĩ đến một đàn  
cá mập cáu tiết vì cái enh nhà giáo Việt Nam bốn  
chục kí này không dù đẽ cho chúng lót lòng.

Mây vẫn cuộn cuộn trời. Một nắng chiều dài  
riền mắt biếc khác mang rượu ra mời khách, dù thứ  
rượu bốn phương. Tôi chọn một ly « saké », mường  
tượng đến hoa đào và Kimono huyền ảo. Máy bay  
thật êm, không một tiếng động nhỏ, ly rượu để  
bên không xóng xánh, và nhạc thật êm, du khách là  
đè say, tưởng như mình đương ở trên cánh hạc tìm  
bay về Nguyệt điện.

Còn nữa giờ nữa tối Hạ uy di. Chặng đường  
hơn bốn ngàn cây số, chiếc phản lực vượt không  
đầy bến tiếng. Máy bay lượn, về một đường dài  
trên mây. Tôi nghĩ đến một anh bạn học gấp ở một

trường sư phạm miền Texas, hồi còn làm phi công,  
đã một phen tỏ tình với người yêu bằng cách vẽ  
trên nền trời bằng khói máy bay phản lực hàng chữ  
“ I love you ” (Anh yêu em). Chắc rồi mai đây,  
với đà tiến của khoa học mới, thiên hạ còn nhiều  
kiểu biểu lộ tình yêu sôi nổi hơn nhiều.

Nhạc Hạ uy-di trong khoang máy bay đặt-dùi  
với tiếng đàn « Guitare » thánh thót thỏ than. Bữa  
ăn nhỏ được dọn trên máy bay với một chiếc hoa Hạ  
uy-di tím trên khay, và trên ve áo những nàng chiều  
dài viên thoắt, xiêm y bó chẽn tắm thân ngà.

Nước biển vẫn quanh đảo tạo thành ba vệt  
nhạt thẳm đậm nồng đậm là lùng. Những nếp nhà  
chen nhau ven núi. Những hàng dừa là nụon lồng  
lo. Máy chiều lồng lộng gió. Máy bay hạ cánh  
xuống phi trường Honolulu. Trời nóng khắc hẳn thời  
tiết Cựu-kim-son. Hàng chữ Aloha nô nát trên dài  
khí tượng vách bằng tre xanh. Phi trường tấp nập  
người.

Vừa dời khỏi máy bay, đã thấy một anh chàng  
dân đảo thật cao lớn, mặc quần áo màu sắc, cầm  
chiếc lao dài, đội mũ chúa đảo, cúi đầu chào du  
khách. Và những nàng thiếu nữ Hạ uy di tròn lẳn,  
xiêm áo là lối, múa hoa và ca hát nhịp nhàng. Tiếng  
“ Aloha ” xen với tiếng rì rào của sóng biển và gió  
đại dương. Những đại diện các khách sạn đưa nhau  
chào đón và quàng vào cổ du khách những vòng  
hoa Hạ uy di tím có kèm theo địa chỉ  
khách sạn với lời chào “ Welcome ! ». Máy ảnh  
chụp tới tấp lóe mắt mọi người. Một thiếu nữ da  
triển thật trẻ, mặc quần áo tắm nai nịt rất hở hênh,  
với một chiếc « nơ » con bướm màu hồng đính trên  
một khúc dài non, tươi cười ra đứng với mỗi du  
khách chụp bộ iếm hình. Anh chàng phó nháy,  
mỗi khi nháy xong một cái, lại trao một tấm  
« carte postale » đẹp đẽ sau có ghi giá tiền cùng  
địa chỉ iếm hình, ai muốn lấy ảnh xinとり trong sáu  
tiếng sau.

Nắng chiều vẫn dài những bóng  
dừa nghiêng trên cát trắng. Tiếng nói  
cười ríu rít trên xe buýt đưa khách vào  
khu phố Honolulu. Qua một xưởng mía  
đóng dừa hộp, mùi dừa bốc nồng nàn.  
Đây là kỹ nghệ chính của Hạ uy di,  
tiêu bang trẻ nhất nước Huê kỳ. Thật  
ra ngành kỹ nghệ đương phát triển mạnh  
nhất ở đây là ngành du lịch với những  
khách sạn dài tiễn, những quán ăn, tiệm  
bán đồ kỷ niệm. Du khách từ Mỹ,  
Úc, Âu châu và từ khắp bốn phương tìm  
đến Hạ uy di để hưởng chút gió mặn  
giữa Thái Bình Dương, ngả mình trên  
cát mịn, nghe tiếng đàn Hạ uy di thánh  
thot nơ mang, tìm những bông hoa lạ  
muôn màu, kè cả những bông hoa bằng  
da thịt gốc gác từ khắp mọi nơi. Thật  
vậy, dân bà Hạ uy di gồm Jù mọi giống  
người. Bờ vai trắng của người thiểu số  
lấy phương bén những nụi ngực tròn  
dầy của người gái đảo tóc mướt. Cặp mắt  
bồ câu Trung Hoa bên dái mắt Phù  
Lang mè mỉ. Nước da bánh mật Phi  
luật Tân voi lan da mịn Nau Dương da  
dòn. Bao nhiêu dị biệt, bấy nhiêu tình.  
Và trước sau, vẫn chỉ chết cái túi  
tiền của những gã giang hồ ham của lợ.

Bãi biển Waikiki là nơi đông khách  
và nồi tiếng nhất trong quần đảo Hạ uy di.  
Những khách sạn dù kiêu dực theo bờ  
biển xanh rờn. Có những khách sạn

cao vút với hàng hiên phơi ra phía biển cả. Có những  
khách sạn dù mọi tiện nghi, kè cả vò tuyến truyền  
hình, nhưng mãi lại lợp tranh cho có chút phong vị  
tân kỳ. Những bè bơi nước ngọt kề ngay sát biển.  
Những hàng ghế nem tiếp nhau dưới những chiếc dù  
vải muôn màu. Sóng biển tung vào bờ trắng xoá.  
Trai gái, trẻ già rôm rả vui tươi. Xe za, những  
chiếc phao gỗ phóng vun vút lao vào phía bái với  
những chàng thanh niên rắn rỏi đứng trên; đó là  
môn thể thao thật là của Hạ uy di.

Núi xa còn vương chút nắng đào. Gió mát lồng  
lộng thổi trên đường phố, tung bay những tấm áo  
“ muu muu ”, một thứ xiêm y rộng thùng thình  
choàng từ ngực dài xuông chân tha thoát, một kiểu  
áo thật phóng khoáng cho những tấm thân thèm  
khát tự do. Phụ nữ tối Hạ uy di đa số thích mặc kiểu  
“ áo giải phóng ” này. Tiệm nào cũng đầy nhóc áo  
“ muu muu ” sặc sỡ, đủ cỡ nhỏ to cho trẻ già lớn  
bé, kè từ cô gái tám, chín tuổi cho tới bà lão tám  
tuổi tư. Một số thiếu nữ dạo chơi trên hè phố với  
những bộ áo tắm nhỏ xíu bó chẽn lấy thân, thắt cửa  
cho lùi đàm ông no dồi con mắt. Và hầu hết ai  
cũng đi dắt, không biết có phải đề có chút  
cảm tưởng được ngự trị trên cái thế gian này như  
một ông khoa trưởng nước nhà tuyên bố không.

Dọc hai bên đường, dù mọi cửa tiệm : tiệm  
hình, tiệm ăn, tiệm áo, quán nhảy, khách sạn, đại lý  
các hãng máy bay. Trên lề đường, đầy những xấp  
bán hoa và đồ kỷ niệm, nhất là những vật trang sức  
cho đàn bà, cái giới nhiều rắc rối nhất trong lịch sử  
loài người. Những cô gái dào bán hàng, nói tiếng  
Anh rất thạo, tóc xõa trên vai trần, đổi mắt huyền  
thắm thâm như đại dương.

Đêm xuống, phố biển Waikiki càng thêm tấp  
nập, nhất là khu « Waikiki International Market »  
(khu chợ quốc tế Waikiki) với dù các thứ hàng,  
các món ăn, các bộ môn giải trí dù cả lành mạnh lẫn  
yếu đuối. Ánh đèn màu chập chờn trên những khuôn  
mặt say xưa. Nhạc mới rập rình theo những vũ điệu  
lá dà. Tiếng đàn Hạ uy-di ní non tinh sự vui đầy.  
“ Aloha ! Aloha ! » lời của yêu đương, hò hẹn,  
mừng vui; cũng là lời của ly biệt, âu sầu. Aloha : ta vui được gặp nàng. Aloha : ta sầu, ta thương  
nhớ. Thật là một từ ngữ nhiệm mầu.

Đêm dần khuya, tiếng đàn Aloha càng thêm  
thánh thót. Trong những vườn khách sạn bập bùng  
ánh đuốc, thiên hạ ngồi mơ màng nghe sáo rì rào.  
Trên những hiên lầu, bên những tấm bàn nhỏ, những  
cặp tình nhân kề bên nhau, ly rượu lung linh dưới  
nhìn chập chờn.

Phía dưới, trong phòng khiêu vũ, từng đôi lội  
từng đôi nhíp nhàng, những nhạc công đệm dàn violin  
vừa dạo theo từng đôi vừa tấu nhạc. Một gáo  
sóng chiếu rõ hai tấm cửa, một tấm với hàng chữ  
“ Kings » (các ông vua) một tấm với hàng chữ  
“ Queens » (các bà chúa) : đây là nơi bài viết của  
đàn ông và đàn bà, các « vua chúa ». Dĩ nhiên vua  
chúa khi đã bước vào “ ngai vàng ” là tốn kém lắm :  
khoản « pourboire » (tiền diêm thuốc) ở Hạ uy di  
được coi là tốn kém nhất trên thế giới.

Những cuộc vui thâu canh khiến Hạ uy-di càng  
quýn rũ và dài tiền, nhất là từ ngày du khách Mỹ  
châu không còn đường lai vãng sang Havana, kinh  
đô đảo Cuba iao ức với những nàng thiếu nữ sôi  
sục dòng máu Espagnol.

Tôi dời Hạ uy di bay về Đông Kinh cũng vào  
một buổi chiều, nhớ những hàng dừa lả ngọn sỏi  
bóng xuống đại dương và vương vương khúc hái  
Aloha dù-dặt mu-màng.

BÔNG LAN



**K**UÂN VỀ, ai cũng mừng xuân,  
Bộ mặt xuân tự nhiên của trời  
đất sầm sặc, dã có cái vẻ mĩ  
miều, duyên dáng, vậy mà người  
ta không ai không lo sợ, sủa  
éo quắn, trang hoàng nhà cửa để  
tô điểm thêm cho xuân. Người ta rất sợ những  
cái gờ, phải nghe thấy trong dịp xuân, cho nên  
đã phải cõi lo sao cho xuân rực rỡ. Tham vọng một  
năm đầy hạnh phúc không phải riêng có ở lòng dạ  
của một số người mà ở cả trong lòng mọi  
người. Bởi vậy đêm cuối năm người ta gọi là  
đêm trù tết (1); trù tết cũng gần gần như trù cựu  
người ta dụng ý muốn bỏ đi tất cả những cái cũ,  
dù cái cũ ấy có chút tươi đẹp, người ta cũng muốn  
bỏ phẳng nó để bước lấy những cái mới tươi đẹp  
hơn, cứ thế mà tươi đẹp mãi hơn lên.

Bên cạnh những chậu hoa hồng, hoa huệ, thược  
được, vạn thảo... người ta đã uống trà, uống rượu,  
uống nước ngọt... ăn dưa hành, bánh chưng, kẹo mứt  
và chúc tụng nhau những câu ngập tràn hy vọng, phúc  
duyên... cho một năm. Có người dồi dào thi từ, đã  
ngâm lên những vần thơ vịnh xuân, cảm xuân, chúc  
xân.. nội dung hâm mộp những cái sáng rực, may  
mắn nhất cho mình lẫn cho người vv...

Tuy nhiên, sự kiện trên dời vẫn có ngoại lệ. Vẫn  
biết mọi người ai cũng muốn xuân đến là phải mang  
cái quý, cái đẹp đến cho mình, nhưng vẫn còn có một  
hạng người, suốt đời hiến thân cho nước, đã lâm khi  
quen mắt di những cái vui xuân, đã dám nói lên  
những câu "nói giờ", đã bỗn hẳn những ước muôn  
hạnh phúc riêng mình mà chỉ ước muôn  
những hạnh phúc chung. Vì thế, họ đã từng  
cả tiếng, trong ngày xuân, ngâm lên những  
vần thơ tết trong mọi cảnh: « Tết ta, tết  
lấy, tết quê nhà, tết hải ngoại, tết trong vòng tù tội,  
tết ngoài lề pháp luật bốn ngay điện ». Về trong  
những vần thơ tết đó, bốn nước vấp vương lênh  
làng mà hạnh phúc riêng tây của họ thì cơ hồ lặng  
ngâm tý bao giờ...

Hạng người ấy, trong lịch sử cách mạng Việt  
Nam không ít, và những vần thơ thế ấy, các nhà  
cầm bút cũng đã nhắc tới khá nhiều lần. Cho nên  
ở những dòng này, tôi chỉ muốn ghi lại những bài  
thơ xuân của một nhà ái quốc, chưa từng thấy ai  
công bố mà thôi.

Nhà ái quốc mà tôi muốn nói tới đó là cụ  
Nguyễn Quang-Diêu. Trên mặt báo Bách Khoa (2)  
tôi đã có lầu viết về đời cụ, Cụ quê tại Cao Lãnh  
(Kiến Phong Nam Việt), thuở nhỏ theo học với cụ  
Lú Tiễn-Hữu-Thường ở Phú-Thuận, rất hay ghi  
và giỏi thơ nôm. Năm 30 tuổi, nhằm 1913, cụ thôi  
hoc, chính thức hoạt động cách mạng. Đường lối  
cụ bấy giờ là hướng về phong trào Đông-du. Cụ đã  
xoá ngoại đế hoạt động, đã bị bắt tại Hồng Kông  
bi giải về Hà Nội và bị đưa sang Nam Mỹ.

¶

Dòng đời của cụ là một thiên lịch sử gian  
truân, vậy nên những ngày đối với cụ phần nhiều là  
những ngày xót chua bực dọc, không mấy lúc được  
văn òa vui vầy

Xuân gần đến, ai ai cũng đều dự bị trước xuân,  
người ta tịnh trọng dưa Ông Táo về trời với những  
chè xôi, vàng hương và kèm theo những lời cầu xin  
tha thiết; cụ thì không thể, cụ đã lén giặng bông  
đứa. Piật Táo với mấy vần chúa chan hòa nước  
để giặc tinh mọi người như sau:

Công đức chí chí bất phải thờ,  
Nào ai có rước lại hòng đưa?  
Hương hôm chè sớm luôn không ngồi,  
Nước mắt nhà tan mắt chẳng thưa.  
Đó thể nói quang lòi huân hoắc,  
Chầu trời truyền hào chuyện au oè  
Xưa nay hiếm (3) kẻ mê-tìn cụ,  
Hỏi có ai mà được phuoc chưa?

Ai dưa Táo thì cứ dưa, riêng cụ, cụ cho là  
Không rước thì không cần dưa và hương hôm chè  
sớm công đồng khêng ngót mà nước mắt nhà tan  
Táo lại vẫn không lo thì dưa rước mà chỉ!

Trước đây bốn năm mươi năm, trong hồi nhiều  
người còn say sưa trong lùi tục, mà cụ có được  
hứng nhận xét đó, kè cũng đã tiến bộ thật. Bây giờ  
hồi đó, thời gian cách nhau đã xa lắc, vậy  
mạng bao cụ vẫn còn có nhiều kẽ rước dưa  
Ấy n giờ mà bao cụ có thiêng, chắc cụ cũng bao  
động nhì!  
độ giận

sau này là ký chép: « Trù tết đặt đáo bát miến vị chi  
tinh thế tu trù tết suýt sáng vẫn không ngủ, để gọi là  
bão cả! »

Thế rồi trên Bách Khoa số 86 oà 87, ngày 1-8  
lại cho rằng cái

chết dây, nếu người cũ

# HỒN NƯỚC TRONG NHỮNG BÀI THƠ XUÂN CỦA MỘT NHÀ ÁI QUỐC

NGUYỄN VĂN HÀU

Ngày xuân, thấy đưa Táo cụ đã chướng mắt,  
tuy nhiên cụ vẫn chưa chướng bằng khi thấy những  
ngon cõi ngoại quốc phết phới trên nước-nas nhà.  
Đây, lời cụ :

Đọc ngang cõi Pháp với cõi Tàu,  
Üa l lá cõi ta hăng ôi đâu ?  
Trông thế lực người tôi máu sắt,  
Nghĩ danh giá nước thận mày râu.  
Non sông vĩ nay xưng Hồng Lac,  
Mặt mũi nào còn ngó Mỹ-Áu !  
Vinh nhục chung nhau ai cũng thế,  
Thương nhau ta phải liệu sao nhau ?

Bài trên, chính cụ đặt cho nó cái tiêu đề là  
« Ngày Xuân, thấy cõi cầm tác »; ta thấy mỗi  
câu của cụ ở đây rất mực sầu sắc nồng nàn, lời  
« gọi nhau » của cụ cũng rất chân thành thanh mảnh  
không khác lời một mẹ hiền, rót nhẹ chuyện lồng  
vào tai đứa con.

¶

Trong năm Quý Sửu (1913), cụ và phái đoàn  
Nam Kỳ sang Hồng Kông để vận động vũ khí và  
lính, chỉ tết tín phiếu (4); chuyện bại lộ, bị cảnh  
sát Anh ở Hồng Kông bắt giam và sau giải về cho  
Pháp tại Hà Nội. Trong lao tù, nghe thấy người ta  
ở ngoài rãnh rộ vui đón tết Tây, cụ sửa giọng ngâm  
những câu đùa gọi là « ăn hùn vui gượng ». Mời  
bạn lắng nghe cái vui rơi nước mắt của cụ.

Vừa khóc Du đê (5) đến tết Tây,  
Góm ghê máy leo lè lang xê !  
Trông ra thành phố, cây cõi p' ất,  
Ngôn lại non sông, nước mắt đầy !  
Vui sướng thiếu gì ai nấy đó,  
Đảng cay chỉ có lú mình đây !  
Rau xanh vời dĩa, cơm vớt bát,  
Cũng gọi là vui cái tết nấy.

Thẩm thia quá, lời của nhà ái quốc; và tủi cực  
thay, dân nước Việt lúc bấy giờ !

Cũng có cái xuân phải trốn lánh thực dân, thu  
thuỷ một mình giữa dòng không nội quanh. Trong  
lúc hồn nước chập chờn, sầu vương không bền, cụ  
tiếp được thư một người bạn, thấy bạn thù lòi tâm  
tình trong thư, cụ đáp lời ngay và không quên tặng  
bạn hai chữ ái quắn để nhắc bạn nhiệm vụ người  
dân vong quốc.

Mãi nhớ mong gì nước mắt rưng (6)  
May thay tiếp được nhánh mai xuân.  
Phong thư thiết-thiết tay vừa mở,  
Ngọn lửa tư tư dạ bót hừng.  
Thấy nát hàn huyên càng khổ khít,  
Nỗi niềm tâm sự xiết bít khuang !  
Thương nhau chẳng biết dùng chí lóng,  
Chỉ lặng cho nhau chử ái quắn v.

Lại cũng có cái xuân khác nữa, nhớ thay hình  
đạng mà tạm sống yên, tuy nhiên cụ cứ vẫn buồn,  
vẫn ăn ríu cầm chừng cho lấy có chứ không chút  
gì vui thú.

Trông vớt cây cõi đượm màu xuân,  
Doát lại non sông bất dừng dừng !  
Điển khí (7) một dây treo lõi cõi,  
Đòi lõi (8) đòi chén uống cầm chừng !  
Trắng đèn đòi khác trang râu tóc,  
Điều đòi g nguyễn lú áo quắn.  
Cùng một trời chung xuân vẫn một,  
Kì sao buồn nghĩ, kỉ reo mừng ?

Cái buồn của cụ, như chúng ta biết, đâu phải  
buồn vì ngập tiền của, hay vì xa cách vợ con. Nhớ  
lại hôm nào xưa trước, lúc sắp sửa lên đường xuất  
ngoại, cụ đã gọi cho cụ bà một bài thơ già biệt dã  
lâm ly nhưng vô cùng cương quyết:

Sông cũng khát khao, đá cũng mòn,  
Cùng ai lạc một tấm lòng son.  
Trăm năm ngồi đứng trong trót-dắt,  
Một kiếp thê ghi vót nước-nas.  
Hương-hòa trước mong duyên mãi-mãi.  
Tang-bồng nay há nợ con-con (9).  
Ai ôi ! hây ném mùi ly-biép,  
Có ném rồi ra mới biết ngon !

Và trong cảnh nghèo, cụ vẫn bền gan, luôn  
luôn đặt tin tưởng nơi ngày mai chứ không nản chí.  
Ta hãy nghe lời than nghèo chúa đầy hy vọng của cụ  
trong một cái tết nghèo kiết xác :

Lớp tết Việt Nam lớp tết Tây,  
Mùa màng (10) thắt mắc linh saa đầy ♫  
Chẳng cần con ợp thôi thì chờ,  
Bỏ cảng ông bà thật cũng gay !  
Còn áo một thân bể chưa tiễn.  
Cơ đèn ba bùa chuyện thêm rầy !  
Xuân nay đầu lõi còn xuân nưa,  
Xuân nưa rồi ta mặc súc say !

Vậy cái buồn của cụ là cái buồn chưa đạt  
được chí lớn, cái buồn chưa gõ được gõng xiêng nô  
lệ của thực dân trong thời bị thuộc mà thôi.

Trong lúc tuổi xanh sức khoẻ còn nhiều, sự  
hăng hái hoạt động và lòng tin tưởng mãnh liệt của  
cụ Nguyễn Quang Diêu như vậy đã biết đáng quý  
nhưng cũng là thường, cái đáng quý nhất là lúc trở  
về già, cụ vẫn ra sức vây vùng và chí mạo hiềm  
không hề thối nản. Cụ đã say sưa việc nước đến đổi  
quen già, và khi già đi này ra biết mình tuồi lớn, cụ  
vẫn thề quyết hoạt động đến hơi thở cuối cùng.  
Trong bài « Thấy tết nhớ mình già », cụ đã phát  
đương ẩn ẩn cái nhiệt tình đó !

Nghé người gọi bác kẽ kêu ống,  
Sức nhở, ở ta vốn tuổi Rồng (11)  
Vẫn biết tấm lòng hùng tạ lửa,  
Nào dè mái tóc bạc dường bông.  
Ny đời trả được chưa nhiều li,  
Thê thو xem ra đã chập chong.  
Còn một lắc hơi nguyên cung thê,  
Còn gì ngày tháng đợi ta không !

Tuy nói « không cần ngày tháng đợi », nhưng  
mỗi khi thấy hình ảnh thế giới biến thiên thì lòng cụ  
lại sáng lên, hoặc thấy xuân về rực rỡ thì cụ lại liên  
tưởng đến buổi vinh quang đất nước; cho nên có lần  
cụ mong mỏi được lâu già để đợi chờ cơ hội tái :

Tết Tây tháng trước đã vừa qua,  
Mới đó giờ ra tết nưa a ?  
Mừng thay non sông đều đồi mới,  
Buồn xem râu tóc đã mau già.  
Nghé ông bộc trước (12) ăn đưa cụ.  
Gọi bác thiểu quang (13) nán đợi ta.  
Dẫu lõi xuân nay, xuân khác liệu,  
Hắn rằng xuân khác chẳng bao xa !

Chính vì những kiên nhẫn vô bờ trong người  
cụ mà hết xuân này, cụ kéo dài hy vọng đến xuân  
khác, rồi từ xuân khác, lại miên man hy vọng sang  
xuân khác nữa...

Thời cuộc khoảng 1928 trở đi, ở Trung Hoa  
có cuộc Bắc phạt thành công, Quốc dân đảng lập  
thành chính phủ thống nhất, khiến cụ Nguyễn Quang  
Diêu càng nuôi nhiều hy vọng.

Cá, Tết năm Kỷ Tỵ (1930), cụ đã nếm mươi  
tuổi, sức chưa yếu nhưng sắc diện đã già đi theo cái  
bụi giang hồ, tuy nhiên lõi ống cụ còn phản khởi lâm.  
Từ biên thùy Miền - Việt, cụ lên về Cao Lãnh,  
ngầm tổ chức lại hệ thống liên lạc cũ và tuyên truyền  
kêu gọi đồng bào bằng bài Xuân cảm sau:

(Xem tiếp trang 34)

# TÔI ĐÃ TỪNG ĂN HỐI LỘ

(bài viết để bô tát tạp "SAI-GÒN NĂM XƯA")

VƯƠNG HỒNG SEN

**JM**

Ô T đời tôi làm công chức, tuy không hay ho gì, nhưng nhãm không tệ mấy. Hay sao được đồ làm mọi Tây; còn tệ thì chưa tệ lắm, vì ngọt hai mươi năm ăn lương Pháp, nhưng TÔI CHƯA ĂN HỐI LỘ LẦN NÀO. Nay về già, cầm sô hưu trí non trong tay, mà cái kiếp sạch làm trâu ngựa khiến phải trả vò làm ăn công nhặt nứa. Đây là cǎn kiếp, và cũng tại hoàn cảnh. Đến nhà ai nấy sáng, chuyên chén cơm nồi gạo, nói ỉnh gi, chỉ tồn bụi oáp.

Ăn hối lộ, không bị bắt tại trận, gọi là may mắn. Nhưng sự ô nhục tự làm hèn phẩm giá, từ trong lương tâm ẩn tàng đời đời kiếp kiếp, chết đem theo, làm sao gội rửa cho sạch?

Không ăn hối lộ thì nhở. Ai tra ai khảo mà hỏng phanh phui? Chưa chắc gì khỏi ăn: khi nhận một thùng gạo thơm dầu mì của một đứa học trò con nhà giàu, khi từ chối chẳng được một chút hột gà so, thì đó là nhận của đết rồi chứ gì? Và cũng có nhiều cách, có thể tha thứ được. Một đứa trẻ khác ôm một giỏ đi chín đến tặng thầy giáo mà rằng: "Má tôi sai tôi đem cho thầy mờ ở đây, vì ở nhà heo nái cũng ché!" Thì theo tôi thầy giáo không nên ché vậy!

Duyên do cũng vì ba ngày xuân-nhật, ngứa ngày cũng có, mà muốn kiếm thêm tiền xài Tết cũng có. Xét ra, bây giờ chuyện gì đem ra nói cũng đều có dụng chạm. Chỉ bằng cứ chuyện mình biết mình nói, đều không ai tin, nhảm nói được nó cũng hả hoi ít nhiều. Sự thật tôi tự xét lấy tôi thì tôi không hay gì hơn ai mà vẫn cũng như ai: bụng ghét hối lộ thì ai lại không ghét? Mà nếu có người đến dâng của hối, ắt sẽ ai chối từ. Ghét bời đó là việc xấu, còn tra là vì ai cũng có tách ham tiền. Trước khi chê bai việc người làm, hãy tự xem mình thật quả trong sạch, khi ấy sẽ phỉ nhão vào người. Bằng như vẫn cũng là bọn ăn khoét, ăn đục của dân, đứa rủi bị bắt thì ngồi tù, đứa may chưa bị thì ngồi nhà nghỉ ngố, thế thôi!

Riêng tôi, đến tuổi hưu mà chưa tắp được, có lẽ tại buồm đó tôi là con điểm làm cao, không ai với tôi; và bộ mặt của tôi buồm đó không khác mặt gái giang hồ làm choanh, kịp khi già mà chưa ăn khách đó thôi. Cho ít sợ tôi là, cho chiêu thì người ngáo!



Đây có phải là hối lộ chẳng? — Nay giờ, nói nghe mạnh miệng, chờ nếu đã ăn hối lộ thì làm sao chạy án? Nhưng tôi không chối cãi. Năm ấy, 1923, tôi đậu bằng brevet élémentaire tháng bảy, kế đậu luôn bằng thành chung, ra thi thơ ký định thương thơ, lấy mười sáu người, tôi đậu số 3. Anh số 1, ngày nay là triệu phú, bác phim ảnh tại đường Nguyễn Huệ. Anh số 2, tôi không rõ tên tích. Đến lượt bồ nhiệm tôi, phòng nhân viên gọi tôi đến, đòi tôi nạp tờ khai sanh. Ông phán N.T.L, có cảm tình cho tôi hay có thè bồ tôi vào văn phòng KHÁM LỚN SAIGON, thè theo lời tôi xin làm tại kinh đô.

Tôi dạ dạ ngoài miệng mà ngao ngán trong lòng quá đỗi; về nhà tôi bàn với Ba tôi định xin học thêm ngoài Hà Nội và không nạp khai sanh làm gì.

Một tuần sau, thấy giấy ra bồ số 4 làm tại Khám lớn, tôi an ủi một phần nào. Ba tôi nhứt định ép tôi ra làm việc, tôi bèn nạp khai sanh. Nạp rồi, chơi bài trường chưa dã thì có giấy thép vàng gởi về tinh mời tôi lên nhậm chức. Tôi được bồ làm thơ ký tại văn phòng ông đốc học trường máy đường Đỗ Hữu Vị.

Tười hối trời! Tôi nghe ngóng kỹ càng biết chắc tại văn phòng Thống đốc còn khuyết một chỗ thợ kỹ kia mà. Té ra chỗ ấy phải có thể lực, nhiều kim tiền mới được cho. Tay trắng chém rồi như minh, thoát khỏi làm tại khám thì phải chịu đỡ làm nơi trường máy... Tôi lại nghe ông đốc trường cầm



mấy thầy ảo bận đồ tốt, sợ học trò thầy gương bắt chước. Ép lòng, tôi đi sắm ít bộ đồ phết-mê(fermé); đứng cho thợ do mà thái ruột. Ai đời, ưa diện ưa chung như mình mà mặc đồ tây sáu nút, em út coi sao cho được? Tôi đặt riêng một bộ tussor để chiều ngồi nhà hàng...

Cuối tháng chín, tôi lánh lương dư bến ngày tháng tám vì tôi khởi đi làm mới vào ngày 27 Aout 1923, nay còn nhớ rõ. Đến tiền trong túi xọc xách lối sáu mươi chín đồng lẻ mấy cắc, vì họ trừ mấy xu con niêm. Công với một trăm ngoài tiền Ba tôi cho thì cũng gần hai trăm đồng, giàu húm. Mừng mừng, tủi tủi. Mừng vì đây là lần thứ nhất, thô bỗng lộc của chánh phủ cấp cho.

Tuần ấy, thời ấy, cũng chưa biết phân biệt chánh phủ nào với chánh phủ nào, duy biết theo lối văn chương thập chuch, đây cũng tạm là "phao nước on vua" rồi đó! Mừng rồi lại tủi, vì bình sanh muốn lừa nghề thanh cao, làm lương y, làm giáo sư, té ra lại trở nên một thợ kỹ quèn cho Tây. Cái số đứng đường: dón, đưa, di khách, không sao tránh được! Mặc kiếp!

Có tiền trong túi, nhớ anh số 4, cùng nhau mấy tháng trước, là bạn đồng song trưởng Chasseloup. Tôi mặc bộ tussor đi ngay đường Lagrandière, định xin vào khám thăm anh N.V.L.

Đến cửa khám thấy người bu đồng nghẹt, vì ngày ấy cho vào thăm tội nhơn. Một cô gái Tàu ăn mặc sang trọng đứng gần một chiếc ô-tô bóng lộn, thấy tôi như muôn tò chuyện gì. Tôi bước lại, cố cầm một gói đồ và cất nghĩa muôn gói nó vô cho cha chồng, ngại cô không giấy phép. Tôi lanh mang dại, vì có đẹp quá, và chuyện chi chó chuyền gánh bao đúc mướn là tôi giỏi nhất. Thấy bộ giò của tôi và nghe tôi nói vào thăm thợ kỹ ông chúa ngạc, viên đợi tay lật đật mở cửa không xét không tra. Nhưng tôi vừa qua khỏi ngạch, viên đợi khóa cửa lại hai vòng, tôi nao nao trong lòng, vừa toan thói bộ thi viên tay nhoèn miệng cười như ý nói "không sao đâu rồi người ta mở cửa cho mà về". Việc làm đầu tiên khi tôi gặp L. là xin L. trao gói đồ cho người thừa lanh. L. niềm nở bao nhiêu thì tôi lật đật bấy nhiêu, vì nồng bão cho người đẹp sứ mạng đã xong! Cô gái Tàu cảm ơn liều lo nhưng tôi nhớ mãi cô có hỏi địa chỉ và số của tôi làm.

Vài ngày kể đó, tôi được người mời ra khám phòng trường máy đề nói chuyện. Đó là một bác tài xe vận Âu phục chỉnh tề, trao tôi một bức thư chữ Pháp, ký tên là chủ nhơn một đại dược phòng trong Chợ-lớn, cám ơn tôi giúp "tận tình" - thân nhơn y trong khám đường bừa trước, và ân cần mời tôi thử bảy tuần sau, sao sao cũng đến cùng y dùng một bữa cơm Tàu tại túu lầu Thoại Quỳnh Sâm, trong thơ lại dặn kỹ, gạch đít mấy chữ "mời tất cả quý uyển cùng dự" (nguyên văn câu Phap "avec toute votre famille").

Đã nói tôi có tánh bếp-xếp và mau mắn trong mọi chuyện nên việc làm đầu tiên khi được thiệp là rêu rao khoe khoang trong sở, lại còn làm tài khôn chạy lên phòng nhì định. Thượng thợ mời mọc bao nhiêu bao bè: "muốn ăn cơm tàu không tốn tiền hãy nhớ ra dón "qua" tại ga xe lửa Chợ Bé-Thanh, thứ bảy tuần sau, bao nhiêu người "qua" cũng dài thọ nồi!"

Đúng ngày hẹn, sáu giờ chiều tôi ra ga thấy một nhóm "chết đói" trên mười người vừa già vừa trẻ, vừa bạn năm xưa vừa bạn mới quen, tôi biết tôi lỡ lời thì đã muộn! Kéo nhau đến đường Đà Nẵng Ngon, trong bụng tôi đánh thót vì chưa chi nghe tiếng kèn tiếng trống diếc tai thêm ngay cửa sổ đại khách đường tung nhứt, có treo một cây cờ chữ lớn rõ là hiệu kỳ của nhà đại dược phòng. Tôi rờ bόp biết chắc hai trăm bạc của tôi cũng còn gần đủ, nay nếu vì danh dự vì thè diện, dâng hết cho bọn này thì cũng dành! Tôi mạnh dạn kéo rốc lên thang. Đến tung nhứt, thấy cách dọn dẹp trang hoàng quá, tôi phát sợ khan, vừa nghĩ đó là chốn dâng tiệc cưới hay tiệc mừng tân quan, vừa sợ nếu ăn nơi đây ắt tốn kém nhiều, chỉ cho bằng kéo cả lũ nó lên từng bình dân trên lầu ba có lẽ tiện hơn! Chúng tôi rần rộ kéo lên như nhóm lính đi xét nhà, đi chesa dâu tới dâu thì có một Ba Tàu ăn vận theo người giúp việc trong túu lầu lễ phép theo hỏi tôi đi chuyện gì mà đông thế? — Tôi đáp là ăn tiệc do thợ mời của ông.. Cầu thận tôi rút thiếp chia cho xem, Ba Tàu nhoèn cười đưa hai hàm răng vàng rồi chỉ tay mời xuống chỗ có cây đại kỷ treo cửa sổ.

Tám giờゴ, kiến cǎn bụng từ lâu, anh em đòi ăn như giặc. Tôi già lờ làm tĩnh kêu "mì", cho đỡ tốn. Nghe tiếng dạ rân, giây lát bụng lên mười hai tó mì, mỗi tó có dội-dội, gân nai, vi cá, giờ heo Bắc thảo. Tôi sợ cho hai trăm đồng bạc của tôi mà nuốt không vỏ. Tôi giận thăm đến người thầu xáng, hế kêu mì thì đem thứ mì "đoàn thè" - một tó xòn-xen tiết kiệm giùm cho người ta, ai cầu vē viên cách vật làm chi cho thêm báo đòn!

Chờ đến chín giờ cũng chưa thấy ông chủ đại dược phòng đến. Mẹ ơi! Nếu ông không đến là ông có ý khinh miệt rồi. Nên giận chăng? Giận lây sày cùi, đừng giận mà khốn. Thầm vái giây lát ông đến là mọi việc sẽ được quên.

Chín giờ mười lăm, anh em thúc: "Ăn bậy cái gì rồi về". Tôi kêu hai đĩa cơm rang, đã ăn mau no thêm không ngoái số tiền hai trăm đồng mình có. Cơm đem lên ăn nửa chừng, thì có ông chủ Thoại Quỳnh Lân đi chơi vē, ghé chào khách quí ăn tiệc phòng sang! Ông thấy toàn mười hai tên Ở Năm đành, tuy vậy ông niềm nở bắt tay từng người và hỏi sao bừa tiệc không thấy hào hứng? Tôi tố thật, phiền vì người chủ mời mà không có mặt khiến khách mất vui. Ông chủ tiệm nghe chưa dứt lời, vụt cười xòa, sai bạn bè dẹp hai đĩa cơm rang và cất nghĩa: "Theo phong tục Tàu, nó (chủ đại dược phòng) không đến đâu, đừng chờ thất công. Nó đến, sợ có mặt nó, mấy ông ăn uống không tận tình. Nó không đến là kính trọng khách đó! Ăn nhiều nhiều đi! Kêu dội thức ăn nữa đi! Ăn ít như vậy, tôi lỗ vốn chết đi còn gì! Ăn đi mà! Ăn chết chia hết gia tài, nó cũng không nói, sợ cái gì?"

Tuy không thanh, nhưng mấy lời ấy là mười hai cái mặt nở mười hai bộ cười to chén!

L. Khám-Lớn trách tôi dại dột mì, kêu cơm rang, nay đã no cành, nữa!

(Xem tiếp)



AU chuyện cười khóc của người đời đã được nhiều nhà văn đề cập đến và tồn tại khá nhiều giấy mực. Tuy nhiên mỗi khi nhắc lại vẫn thấy có một khía cạnh mới khiến ta thích thú muốn nhèch mãi, dù

thật trong lòng chưa sẵn để cười.

Vậy khi nhèch mãi để tạo ra cái cười hình thức, ta muốn mệnh danh cho nó "không phải là cười" - cũng không được vì người ngoài nhìn cái khóc mãi ấy vẫn bảo như thế là cười.

Thôi dành cười vậy !

Ba cười mà chỉ có một khóc. Các bạn cho như thế muôn ám chỉ việc gì ? Xin mời các bạn dự đoán và biện luận. Chắc chắn rằng sau khi cho ý kiến...

### Các bạn đều đúng hết !

Thật thế, các bạn sẽ đúng hết dù các bạn có quan niệm tương phản nhau, có ý tưởng chống đối nhau về nghĩa của "ba cười một khóc" !

Nếu bạn cho rằng đó là tương trưng của cả một kiếp người khi mới đẻ là một bý sụ, vậy đáng cho một cười. Khi nhén lấp vợ lại một bý sụ nữa, cũng cho một cười.

Khi đẻ con đẻ nỗi giòi tòng đường, đẻ truyền sinh mệnh mình vào thời gian không gian vô biên dâng dặc, đẻ bắt tử cung lại là một bý sụ đáng ghi nhớ, như vậy cũng đáng cho một cười nữa.

Rồi khi mình chết, tức là lúc kết thúc quãng đường di của kiếp sống, đẻ lại bao nhiêu người thân ở trên dương thế, và đau đớn hơn cả là bao nhiêu của cải, bao nhiêu danh vọng, bao nhiêu xây dựng, mất bao nhiêu công lao, bao nhiêu nước mắt, nhất đán phải đẻ lại, muốn nấm muôn kéo cũng không được, muốn giờ hai tay ôm cả vào lòng, căn chặt ở miệng cũng không được, lúc ra đi là một "sen bí thâm" vậy cho nó là một khóc.

Bạn cho ba cười một khóc là như thế, đúng ở quan điểm phác thực, hợp với tâm lý chung, nhận định của bạn thật là chân xác !

Nhưng có bạn lại gán cho nó những ý nghĩa khác, chẳng hạn :

Để ra làm người là một sự khổ, đến Phật cũng còn nói thế vậy sung sướng gì đâu mà cười. Cái cười đó chỉ là một cái cười chế riết của một kẻ biết thừa cay đắng mà không thể làm khác được, dành cười...

*Thảo nào khi mới chôn rau  
Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra !*

Đứa trẻ thơ thì khóc, mà người già kinh nghiệm thấy đứa trẻ ra đời thì cười. Cười vì lại thấy có một nghiệp chướng sắp sửa ra làm từ hẽm trên đài dương thế !

Cái cười đầu tiên gán cho việc ấy !

Thế rồi đứa trẻ nhón lên lấy vợ, nó tự đưa cõi nó vào gông, đưa chân nó vào xích, thế là lại một trò đùa dột nữa, bạn lại cười... Cười vì nét mặt hoan hỷ khi làm chủ rề khi làm cõi dâu sẽ chẳng có mãi ở trên môi đương sụ, mà chẳng bao lâu nét mặt hoan hỷ kia sẽ biến thành chiêu dâm hoặc cău kính, cái sự đổi thay ấy đã khiến cho bạn phì cười !

Đến khi sinh con đẻ cái, bý sụ mà người đời vẫn thường chúc tụng nhau ở ngày Tết, đối với bạn nó cũng lại là một trò khôi hài nữa. Bố mẹ đứa trẻ tíu tít chăm nuôi nó, quên ăn quên ngủ vì nó đẻ đến khi nó nhón lại xẩy ra những chuyện cha mẹ từ con, hoặc con đánh đấm cha mẹ. Những việc ấy nào có hiền gì ở thời đại này ! Thấy những hành động chăm chút lúc ban đầu biến sang thái độ giận dữ, bô khống tiếc, đánh không thương của sau này nên các bạn lại phì cười ! Cười cho nhân tình thế thái, tháo thiết như cha con mà cũng chỉ là bão cá !

Thế rồi đến khi hết đẻ, cái chết đó đến, bạn lại cho rằng cái khóc đó chỉ là cái khóc hình thức để lớn tiếng với mọi người rằng xót thương người chết đây, nếu người chết cho ta tháo hường nhiều

# BA CƯỜI, MỘT KHÓC

**TRẦN ĐÌNH KHÁI**

gia tài thì sự khóc lóc càng thiêng náo càng thảm thảia, vì vậy người ngoài khóc mà chính lòng họ lại cười, còn người chết thường được chúc là "ngậm cười no chín suối" lại chính là đang khóc, nếu còn có thể khóc được—khóc trong sáu tăm !

Quan niệm cười, khóc của bạn về cuộc đời như thế, hoàn toàn trái ngược với ban trước, nhưng cũng không thể bảo là sai được. Nó đúng, đúng ở quan điểm của những tấm lòng quá tha thiết với đời mà đời chẳng cho tha thiết nên đã thành cay đắng bi quan !

Lại có bạn chẳng muốn gán cho "ba cười một khóc" cái ý nghĩa của cả cuộc đời làm gì, nó xa vời viễn vông quá, triết lý quá, bạn đó muốn có chí định có một việc thôi, mà bất cứ một việc gì có cười thì phải có khóc, chẳng hạn việc về tình ái, về công danh, về tham vọng, lúc mới thì cười, thế rồi cái cười ấy lại cười thêm nữa, cười khi thấy mờ cho một đường lối, rồi đường lối leo núi đó đến quang nữa chừng lại khiếu cho mình cười vì khoái cảm say sưa của người đang chiến thắng, lên đến đỉnh của sự nghiệp lại cười nữa vì nhìn xuống thấy mọi người chỉ nhỏ lì nhí mà riêng mình thì thật cao. Đứng ở quang ấy, giờ phả

Câu truyện được mô tả dưới ngòi bút họ La như sau :

"Trong trận Xích Bích, Chu Du dùng hỏa công đốt hết chiến thuyền của Tào Tháo, khiến Tháo phải bỏ thuyền chạy lên bộ tìm đường lùi thoát về Hứa Đô.

Người xưa khi nhắc đến trận Xích Bích có câu thơ rằng :

*Ngụy, Ngô tranh đấu quyết thư hùng  
Xích Bích lâu thuyền nhất tảo không  
Liệt hỏa sơ trương chiếu vân hải  
Chu Lang tăng thủ phá Tào Công.*

Tạm dịch

*Ngụy, Ngô giao đấu kinh hồn.  
Ngàn thuyền Xích Bích chẳng còn một hòn...  
Lửa bùng chiếu rực sông dài  
Tào Công một trại khiếp tài Chu Lang !*

Với 80 vạn quân hùng hổ ra đi, khi chạy về lèo đeo còn có vài trăm người theo, cái thua ấy thật là cay đắng.

Sau khi chạy thoát những chỗ quân Ngụy phục binh, Tháo dẫn tàn quân hướng về phía Di Lăng chạy đi.

Suốt một đêm chiến đấu, bây giờ đã canh năm, nhìn lại thấy quang đường chạy được dã khà xa, Tháo mới yên tâm quay hồi tă hưu :

— Đây là đâu ?

Đáp :

— Đây là phía Tây rừng Ô Lâm, phía Bắc Nghi Đô. Tháo ngắm nghĩa địa thế thay rừng cây rậm rạp, núi vực cheo leo, rồi lại nhìn đến tướng tá và quân lính của mình thấy mọi người vừa tiêu tụ vừa thua thot, bèn bật lên tiếng cười ha hả.

Mọi người lấy làm ngạc nhiên. Giữa lúc khốn cực như thế, điều đứng như thế mà có sao Thừa tướng lại còn có thể cười được ?

Như đoán được ý mọi người, Tháo giải thích:

— Thế mà thiên hạ vẫn ca ngợi Gia Cát là bậc trí giả, Chu Du là tay da mưu, theo như ta ở chỗ này cho một chi binh mai phục thì

liệu bọn ta có thoát đê về được đến Hứa Đô không ? Quả bọn chúng là hưu danh vô thực !

Thừa tướng chưa nói dứt câu thì bỗng thấy ngay bọn hưu danh vô thực trả lời :

Đó là một hòn trống trận rêu lèn ở một cành đèo. Rồi lại một hòn nữa ở đèo đối diện. Thế là trống vang ầm từ phía, tiếng hò reo tiếp lục. Tháo Kinh hoàng suýt ngã ngựa. Một đám quân ở trong rừng hiện ra, đi đầu một tướng cười ngựa cầm ngang ngọn giáo, rất nhã nhặn :

— Tôi được lệnh quân sự chờ Ngài ở đất này, bì danh Triệu Tử Long !

Nghé đến tên chàng chiến sỹ đã từng đơn thân độc mã, bụng lại còn ôm tiểu thơ, mà xông pha như vào chỗ không người trong trận Đương Dương, Tào Công lại càng hết via.

Từ Hoảng và Trương Cáp xông ra chiến đấu với Triệu Tử Long để nhường đường cho Tào Tháo chạy.

Khi Tháo chạy đã xa, Hoảng và Cáp cũng tìm đường tháo nốt. Triệu Tử Long không đuổi chỉ cho quân nhặt cờ xí, binh khí của bọn tàn quân bỏ lại.

Trời lúc đó đã tang tàng sáng, nhưng mây đèn còn bao phủ trời, gió đông tung cơn cào thổi vong lai. Tháo tất tưởi chạy, tướng lá quân sĩ theo sau. Bóng cờ múa như trút nước đổ xuống, mọi người quần áo ướt sạch, rét ngắt thấu xương. Vừa

(Xem tiếp trang 32)



bay tung mái tóc, dang hai tay ra, ngửa mặt đê đón mọi ánh sáng từ ngàn phương chiếu rơi ai mà nhịn cười đắc chí cho được.

Nhưng đến lúc bò xuống mới là lúc náo lòng người.

Nếu được từ từ rón rén mà xuống còn đỡ khó cự, nếu chẳng may ngã lăn, rồi tuồn tuột xuống thì lúc đó cái thảm náo, có lẽ khóc cũng chưa đủ mà còn phải hồn khóc cửa !

Quan niệm cười khóc của quý bạn ấy cũng lại đúng nữa ! Đúng ở tầm mắt sâu sắc nhưng thực tế, nhận định cái khóc của mỗi việc là tất yếu nếu việc đó đưa lại cho mình cái cười. Cười đầu ba lần, khóc chỉ một lần, nhưng một lần cũng đủ chát gan chát ruột !

Vậy thì các bạn có những ý tưởng đúng hết, xin miễn tranh luận ai là chính xác.

Yêu chí là đúng như thế để khôi gai sóng gió, khôi gai xích mích và nhất là để vui vẻ cả.

Các bạn vui, tôi vui, mà ông La Quán Trung cũng vui nữa. Vui vì các bạn đúng, tôi đúng, (đầu tôi chẳng có quan niệm gì về "ba cười một khóc") và ông La-quán-Trung cũng đúng.

### Cái dũng của La Quán Trung

La Quán Trung là một danh sỹ Trung Hoa, tác giả bộ Tam Quốc.

Trong bộ truyện bắt hủ đó ông có đề cập đến một trường hợp cười khóc khà dí có thể trình bày một khía cạnh đặc thù để góp với quan niệm của các bạn.

# MỘNG VÀNG BẤT TUYỆT

## VÀ DÒNG SÔNG MÁU

DOAN QUOC SY



**1** Có cái gì day dứt nhân loại  
lúc thức cũng như lúc ngủ. Tựa  
hồ tiếng kêu của một lũy thù  
bị lốc biển cuốn từ boong tàu xuống  
vực sóng, con tàu trong tràn cỏ vượt  
khỏi trung tâm của phong ba rồi ra khỏi  
khoảng bờ biển sóng gợn nồng vàng, nhưng  
tiếng kêu của người thủy thủ xấu số kia  
còn ám ảnh mãi mãi những người trên  
tàu, tiếng kêu mà nồng khồng làm nhả  
đi, gió không thôi mới đi, phong ba  
cuồng nộ từ đó về sau không làm át đi.

**2** Vẫn có những ánh đèn pha  
trên các bờ biển, trên các hải  
đảo, hình ảnh của đất liền  
vững chắc, có nước ngọt có hoa quả  
và cá sạch.  
Ánh đèn pha sürüt ấm và sôi sùng.  
Chưa phải là đại hồng thủy! Đất liền  
chưa bị tràn ngập hết, chưa bị tàn phá  
hết, chưa đến nỗi kíp nơi chỉ là  
nước... nước mênh mang cuộn  
sóng, nước rập rình phản bộ luôn luôn  
tùm cách lật ngược con tàu.

**3** Cứ mỗi lần người gục ngủ  
là một lần máu bị nát đi.  
Máu được tích trữ đầy một  
hồ cao trên miệng một ngọn núi lửa đã  
tắt. Máu từ miệng ngọn núi lửa đó  
khởi động xuống hòa với suối vòi sông  
và chảy vào các sông đào. Một người  
lèn nhà trên hòn đảo dòng nước. Mỗi  
lần mệt mỏi muốn quy xuông trên luồng  
đất họ lại cố bò ra để gục mặt vào dòng  
nước hốp đón lấy từng ngụm nước  
tanh tanh thật thuộc, thân thuộc vì là  
máu của họ. Họ lỉnh lanh hốt... ngang  
nhìn mặt trời đỏ ối chìm vào hư vô.  
Một ngày đã hết!

**4** Có bao người giăng lưới bờ  
vây để chụp các con thú, đôi  
khi có những chú nai vàng thản  
nhien đi vào vùng lưới như hòn nhien  
đi vào đồng cỏ.  
Có nhiều lần lưới không chụp,  
không phải vì lưới mắc kẹt mà vì kẻ  
cầm đầu giây súng sở mốt hổ khích  
thích trước thái độ thản nhiên của chú  
nai vàng. Có nhiều lần lưới chụp xuống  
ở kẽ giật lưới như cái mồi tự động.  
Nhưng bắt được nai vàng mà chưa

phải là chiếm hữu. Hãy nhìn nai vàng thản nhien đi vào vùng bầy đê rồi bị  
chub dưới lưới. Cát lưới sao mà thưa, người kéo lưới sao mà thưa, sự xue  
duỗi, rồn ép, bó trí sao mà thưa, thưa như một tiếng cười bỉ ổi vang lên trong  
cái yên lặng thơ ngây.

Hình ảnh nai vàng thản nhien vào vùng lưới như thản nhien vào đồng đê  
đã đi thẳng vào trái tim của nhân loại và sống mãi trong trái tim của nhân loại.

**5** Có người sởi đãi giồng cây,  
cây ruộng gieo lúa. Cây táo  
cho quả táo, cây lê cho quả  
lê, tết mùa gặt thì lúa chín vàng thơm  
phúc. Người cung mệt mỏi và nhiều  
lần ngồi sưởi trên luống cây, rồi  
gắng bò lê lại bờ sông hốp đón lấy vài  
ngụm nước. Khi đã phần nào lại sức,  
người đứng lên hướng về hồ máu trên  
miệng núi cao. Hồ máu trên miệng  
núi cao chảy xuống suối, suối chảy vào  
sông, sông phân chia nước vào các sông  
đào trước khi chảy ra biển. Nhưng người nghỉ máu rõ tận là vẫn tru đền  
hành, bốn mùa đổi thay, máu luân lưu là những cây táo cho quả táo, những  
cây lê cho quả lê, tết mùa gặt thì lúa chín vàng và thơm phúc.

**6** Ý thức lớn mạnh vươn tới  
đồng nghiệp với hồn nhiên.  
Tựa như dưới bêng lá, bóng  
lê, trên cánh đồng lúa bên những khóm  
cúc dài có thêm con nai vàng đi đứng  
đè trang trí.  
Khu rừng lân cận ôm lấy cánh  
đồng bằng một đờng viền xanh thẳm.  
Khu rừng ngả nghiêng rào rạt như rủ  
rề cánh đồng thơ ngây trong một mối  
linh quyền luyến.  
Người đi vào một giấc mộng vàng  
bất tuyệt.

**7** Hồ máu — Suối — Sông  
lớn — Sông đào — Biển-Máu  
thoát ra biển tụ lại thành dòng  
nguồn nguồn chảy ngược triều biển về  
một hòn đảo cẩm cơ. Từ trên cao nhìn  
xuống dòng máu nguồn đó như  
con rắn đỏ bơi trong nước xanh.  
Chiều xuống  
Trăng lên  
Những bàn tay yêu tinh vút xuống  
thả thuê.  
Vết máu loang dưới ánh trăng.  
Con rắn máu quấn quại cùng sông  
nước loang loáng.  
Rồi những bàn tay máu nhảy máu  
Sóng nước nhảy máu.



## Hàng chế tạo Sơn DURCICO

Văn Phòng  
90, Hàm Nghi SAIGON  
Điện thoại 21.156

Sản - Xuất :

- DUREX CELLULOSIQUE : Sơn Xe hơi
- DUREX SYNTHETIQUE : Sơn Xe hơi
- OLYMPIA GLYCEROPHTALIQUE : Sơn Kỹ Nghệ và Công Nghệ
- SUPERLAC, Laqué : Sơn Trang Hoàng
- DURCICO 58, Sơn Dầu : Sơn Nhà cửa phò thông

(Và các thứ sơn đặc biệt khác)

Nhà Máy  
Tân-Sơn-Hòa GIA-BINH  
Điện Thoại SG.178

Q.N, ngày... tháng... năm...

Anh,

Anh hỏi từ ngày anh đi Q.N. có gì thay đổi không? — Có, anh à.

Hôm anh đi ở Q.N. đang còn nắng, nay thì là mùa mưa ở đây rồi. Nhà mình thấp và tối; tuy em đã xây một cái bờ con lợn để chặn lại nhưng gặp con mưa lớn nước ở sân sau cũng cứ tràn vào bếp. Nước đã vào đến bếp thì rất lâu khô, và rất muộn rán rén bờ lợn vào trong buồng, vào dưới tủ, dưới đất tìn gạo, thăm ướt các đôi dép dừa dưới giường và mấy tấm thảm chùi chân... Mưa gió rắn rỏi của mùa đông không tự biết rằng mình bẩn tiện như vậy. Những cái nhỏ nhẹ ấy làm cho em rầu rĩ lắm.

Em thích nằm trên ghế xích đu đắp mền đọc truyện, không dám bỏ chân xuống đất. Trong lúc ấy, bà cũ hay dắt đèn cầy di lèn quanh trong buồng, cắt cái này xong một lái liền thấp đèn để tìm xem lại cái kia.

Vậy thì nếu anh có ở nhà và cũng nằm queo như em, chắc thế nào anh cũng chú ý tới mấy chuyện quan trọng đó: nước rỉ lép hép dưới nền, ánh đèn cầy của bà, và mưa ầm-ì trên mái ngói cứ như chó nài vỗ cửa lợn với mèo.

Khi nào dứt tiếng mưa thì học trò lại lui tới tụ tập ở ao bên nhà bác Lại, qua trước cửa nhà ta, và hát. Em quên không rõ hồi anh còn ở đây họ hay hát bài gì, bây giờ thì thịnh nhất là "Ngày tạm biệt" và "Mây độ thu về". Nhưng bài "Ngày tạm biệt" thì gần như sắp bị đào thải, để rồi xem bài gì thay thế nó em sẽ báo tin anh hay.

Sân nhà ta hối mồi tráng xí mang chưa khô đã bị một trận mưa xối lũng mẩy lỗ, thành thử bấy giờ những khi rút con mua liền có tiếng nứa nhỏ giọt "chóc chóc" xuống những cái lỗ con đó. Tiếng nước "chóc chóc" và tiếng hát vài câu "Mây độ thu về", như thế tức là ngoài đường có ánh nắng, và những hoạt động buôn bán trở lại bắt đầu.

Nghề bán dạo ở Q.N. mới thêm một kẻ rao hàng rất đông dài. Chú ta cõi chiếc xe đạp trành di cúi kít, bỗng dừng lại ở đầu phố vênh mặt la lèn: "Lại động đất ở A-ga-dia, số người thiệt mạng lên tới... Xung đột lớn ở Phi Châu, chiến tranh thứ ba có thể bùng nổ... Quốc hội họp bàn phiên bắt thường..." Nếu tất cả những cái đó không làm ai hoảng hốt cả, nếu những người đang ngồi ăn phở, đang ngồi cao ráo, ngồi khau giày, những người qua đường xung quanh vẫn tiếp tục công việc, thì chủ ta lại đạp chiếc xe trành cúi kít đi tới đầu phố khác. Thầy Tánh vừa ở trong Nam dời ra chịu rằng lối bán báo ở Q.N. ta đặc đáo lắm, cho nên em tưởng nên kề lại với anh để anh hàn diện. Ngoài ra em nghĩ ở thành phố chúng ta không có sự thay đổi quan trọng hơn.

Còn về sinh hoạt trong gia đình thì anh đi nhà ta buôn trống thấy. Đêm nào cũng tắt đèn ngay từ chín giờ tối. Tiết con ngủ sớm. Ông bà thì lên gác nằm kè chuyện "mọi lần", thù thì thủ thi. Anh có biết chuyện "mọi lần" không? "Mọi lần" là những ngày xưa, hồi ông bà còn trẻ, hồi còn trai con gái ở nhà quê mười bốn mươi lăm tuổi cởi truồng cát sa vừa dính trống thôi kèn vừa khiêng ruốc áo quần về, lôi ông hương này kiện với bà bà hộ kia, hồi ông cố đau cái nhợt ở lưng, bà cao bị ngã sụng bầm ở đầu gối, hồi ông chánh tòng nọ cưới cô vợ bé kia v.v.. Bà nhắc lại, ông "ờ ờ" nhớ ra kè thêm; ông kè ra, bà "ờ ờ" nhớ lại thuật tiếp. Chuyện "mọi lần" dài lắm, anh không tưởng tượng nổi đâu.

Em giật mình, nghĩ rằng mỗi ngày chúng ta đang sống dây trôi qua một cái là nó được nhập bọn ngay vào cái quá khứ mènh mông đó. Em lo mai sau từ trong khoảng hầm tối bất tận của "mọi lần" ấy chúng nó sẽ hội họp lại đồng dào và lên tiếng gọi kêu minh leo nhéo trên gác tối như thế thâu đêm. Mắt ngủ nhiều, hại thần kinh lắm.

Anh nghĩ sao nếu bà đi tu? Em nghe rằng bà đang muốn tu lâm đầy. Có nhiều triều chứng rõ ràng. Những ngày gần đây em đã ý tất cả mọi tình cảm như lo lắng, ngạc nhiên, buồn giận, sợ hãi v.v... của bà đều dịu xuống, lôi phớt, và đều chỉ cần đến một cách diễn tả chung. Chẳng hạn, buổi chiều ông đi dạo ngoài biển vắng, bà hỏi: "Ông đi biển không mặc áo ấm sao ông?" Ông đáp: "Không!" Bà: "Mô Phật!" Như thế là thần mật khen ông giỏi chịu lạnh. Lại chẳng hạn em đi học về trễ, bà hỏi: "Sao trưa nay về muộn vậy con?" Em trả lời: "Ông thầy nãy hăng lắm, giang dài lầm, bài trống rồi cứ giang mãi." Bà: "Mô Phật!" Như thế lại là ngạc nhiên phiền uach đó.

Bà lại mỗi ngày mỗi cần thận thêm. Tháng trước nghe có vụ xe xích lô húc vào xe chở hàng hóa của hàng Tân Thành ngoài phố Gia Long, từ đó

# THƯ NHÀ

## VÕ PHIẾN

Còn anh thì tùy ý, anh muốn viết về chuyện gì cũng được. Nhưng mà anh cần phải viết thư về nhà ngay, gia đình trong thư anh lâm. Theo em thì điều mà ông bà và cả nhà cần biết là anh có "bình an" không, vậy thôi. Nhưng điều đó thì em biết: chắc anh vẫn bình an.

Tuy vậy phải chính là do anh nói, bằng thư.

TOAI



Mạnh ngăn ngữ một lúc lâu, chịu rằng đứa em nói đúng: anh không nghĩ ra phải viết thêm cái gì ngoài chuyện bình an. Mà anh thì cứ bình an mãi, thành thử viết thư thật chán.

Ờ, mà tại sao anh lại không thè cho gia đình biết cảm tưởng của mình ra sao trong cảnh sống mới? Ông bà bóp bụng đe cho anh bỏ gia đình ra đi, bây giờ anh có vừa lòng không? Anh đã gặp một cảnh sống ra sao?

Cái đó cần phải kiêm điềm. Nhiều lúc anh đã có cảm tưởng băng lồng. Anh có căm gác nhỏ ở Đakao, có năm ba người bạn, có vài tờ báo chịu đe cho anh "cộng tác". Anh tha hồ làm văn nghệ ngày nào mà anh tự thấy còn bình an. Như thế thú quá rồi còn gì.

Bạn của anh nhiều người vẫn tiếp tục truyền cho anh cái say xưa trong lối sống của họ. Hà thì gầy nhưng lại cao lớn dênh dang nên đi tới đâu là nêu cao nỗi bật cái gầy tới đó. Khuôn mặt to mà má hóp,



bát cơm bà lại lấy mảnh bánh tráng dậy lên chỗ khuyết trên vun cơm, sợ cơm bay hơi, nguội đi. Bọn em cũng phải tập cho qua như thế.

Những sự chu đáo nhỏ nhặt ấy làm bọn em cực khỏe. Nhưng mà nhiều lần trông thấy bà nhai miếng cơm khó khăn gân cò nồi cao lên, quai hàm trêu trào làm mèo cả mặt mày, em thương quá. Sợ sống ở bà mong manh quá, bà phải làm hết cách để lưu giữ nó lại. Tính bà lại cần thận thế, nên em tưởng nếu bà có ý lo tính để xếp đặt cho có chắc chắn một chỗ dành trước ở Nát bàn thì chắc bà sống được an toàn hơn. Bởi vậy mỗi lần bà tỏ ý ngưỡng mộ Phật, em cho rằng bà có tu lục này cũng phải. Tuy có vất và thèm cho bà một chút, nhưng cần tắc thế thì được vững bụng thêm.

Con cháu Bé nay đã nói được những câu dài năm sáu tiếng. Tối hôm qua, dạo phố, trông thấy một đôi guốc nhỏ xíu thật xinh, quai nhện trong có kết cái hoa hai màu, em mua về cho nó. Nó khoai lâm. Nhưng chưa kịp mang guốc bao lâu thì nó đã buồn ngủ, nó đòi mang cà guốc để ngủ. Hai chân nó co lên dựng đứng cho guốc áp xuống mặt chiếu. Chị phải ngồi bên cạnh đê đỡ, vì cứ mỗi lúc nó trêu thù thì chân lại ngã ra, và nó giật mình thức dậy. Cuối cùng nó băng lòng cho gỡ guốc ra, lấy sợi dây buộc xau lại cho nó ôm mà ngủ.

Khi em viết thư cho anh, chị dặn dì dặn lại thế nào cũng phải kể đầy đủ câu chuyện ấy.

Em chỉ thuật lại vài chuyện anh hỏi và một chuyện chị dặn, thế mà là tầu dà dài đến thế này. Em không ngờ.

mắt trũng sâu, khô hạch, đẽ sờ. Cồ thì dài lẳng ngang. Chân tay lêu khêu vụng về. Những lúc ngồi bên nhau chuyện trò, tình cờ mà Mạnh có nắm đến cánh tay gầy đét dùn da của Hà, thế nào Hà cũng tìm ra cơ hội phát biểu một quan niệm về thiên tài:

"Thiên tài không hay ở trong thịt. Nó chán ghét mồ. Những kẻ béo sị không có tài đâu, mua cam đoán". Nghệ sĩ Hà có lối thể hiện hàm súc, cõi động. Hà không nói dài, chàng dừng lại ở đó, nhưng ta có thể tiếp tục nghĩ nốt là thiên tài rất mến mộ món xương, và hay rúc vào trong xương.

Tuy vậy tiền bạc Hà kiếm ra bao nhiêu chàng chỉ tiêu vào hai chuyện: sách và thuốc. Thuốc, chàng kín đáo nhờ người y tá trợ ở cái gác đối diện với gác chàng tiêm cho. Hình thoảng mới có người bạn bắt gặp được cái cảnh Hà cúi chiếc đầu bờm xóm xuống mặt bàn, nhắm mắt lại, há miệng ra toang hoắc như kêu không thành tiếng, ngoảnh mặt nếp về một phía, nhăn nhíu, trong khi giơ tay cho người y tá chích thuốc.

Tính Hà rất ghê sợ cảnh kim đâm vào thịt. Lâu lâu gặp một dạo thăm thuốc, da thịt tươi tắn hồng hào, có người khen ngợi, Hà hớn hở đi tìm chọn mua một cái cà vạt mới: như thế là cách thức biểu lộ tư tưởng yêu đời của chàng.

Ngoài ra chàng chỉ thích có những tác phẩm lớn mà trời chỉ mê có chúng nó, chỉ hết tiền vì chúng nó. Chàng có cái lòng hâm mộ rất thiên lệch đối với văn chương.

(Xem tiếp trang 40)

# BA CƯỜI, MỘT KHÓC

(Tiếp theo trang 29)

đói vừa rét, ai nấy đều mệt nhói. Tháo dành cho quân sĩ vào trong thôn xóm lán cận cướp nhặt thức ăn, gạo cùi. Đang sắp thời cơm nấu nước, bỗng có một đội quân đuổi theo. Tháo hoảng sợ, thì may thay quân đó lại là quân nhà do Lý Điền, Hứa Chử, hắc bộ bọn mưu sĩ chạy thoát vòng vây theo kịp.

Tháo tạm yên tâm, ăn xong cho quân từ từ tiến. Đến một nơi thấy đường chẽ ra làm hai lối. Tháo hỏi ta hữu nơi đó là đâu?

Chung thưa :

— Một bên đi về Nam Di Lăng theo đường lớn, còn một bên đi về Bắc Di Lăng theo đường núi.

Tháo hỏi :

— Đường nào về Nam Quân, Giang Lăng gần?

Tà hưu đáp :

— Theo Nam Di Lăng đi đường lớn rất gần và tiện.

— Tháo ra lệnh cho quân đi đường Nam Di Lăng.

Đoàn quân đi đến Hồ Lô Khâu xem chừng đã mệt mỏi và đói, người ngựa đều không muốn cất bước, nhiều người mệt quá ngã lăn ra đất. Tháo dành cho quân tạm nghỉ, lấy nồi niêu ra thời cơm ăn tạm cho đỡ đói.

Quân lính được nghỉ ngơi, kẻ thì cởi áo ướt ra hong cho khô, kẻ thì đi kiếm nước, kẻ thì dắt ngựa đi ăn cỏ, tháo yên cương cho ngựa được thoái mái đổi chút.

Tháo ngồi ở trong rừng thưa, đưa mắt quan sát từ phía, bông ngựa mặt lên trời cười sảng sặc.

Thấy vẻ thích thú của chủ tướng một cách quá đột ngột nhất là không thích hợp với tình trạng và hoàn cảnh, mọi người hỏi :

— Vừa rồi Tháo Tướng mới cưới Chu Du và Gia Cát Lượng thì bỗng có Triệu Tử Long hiện ra, khiến cho quân sỹ tan thương một số lớn, chẳng hay vì lý do gì mà bây giờ Tháo Tướng lại có thể vui thích được như thế?

Tháo đáp :

— Ta cưới Chu Du và Gia Cát, trí mưu cùn thấp, nếu vào tay ta dùng binh, ở quang đường này đặt sẵn một toán quân dùng thế \* Dĩ dật dài lao \* thì bọn ta như cá vào lưới hết.

Đang vui vẻ trò chuyện bỗng quân sỹ kêu ầm lên, thì ra họ dùng thế \* Dĩ dật dài lao \* thật.

Tháo cuống cuồng nhảy lên ngựa, chăng kíp yên cương, chăng kíp khỏi giáp. Tướng tá quân sỹ cũng thế, dội chua kíp ăn, áo phoi chua kíp khô, ngựa chua kíp thẳng yên cương, mạnh ai nấy chạy.

Nhin ra từ bê lừa cháy, một tướng cầm ngang mâu cầm đầu một toán quân ngã lõi, héo lớn :

— Bờ Tào Tháo, bạn người định chạy đi đường nào? ta là Trương Dực Đức, chờ bọn người ở đây từ lâu rồi!

Mọi người vang thay Trương Phi, mắt tròn xoe xâu vèn ngực, khí thế hung mãnh vô cùng, đều sợ xanh mặt.

Hứa Chử cười ngựa không yên cương, xông ra đầu với Trương Phi.

Trương Liêu và Từ Hoàng cũng xông ra đánh giáp.

Riêng Tháo quái ngựa chạy thẳng.

Mọi người lục tục chạy theo, chẳng ai còn nghĩ đến chuyện chống đỡ nữa, cầu thoát thân là may.

Trương Phi đuổi một đoạn rồi mới quay lại.

Bọn Tháo như chó cùp đuôi, như chim sợ đạn chạy bắn súng bắn chết.

Chạy một đỗi xa, Tháo nhìn lại thấy tướng tá quân sỹ đều không nhiều thì ít, bị thương cả.

Tay bấy quân đuổi đã xa, mọi người tạm dừng lại để kiềm diêm nhân số, sau đó lại từ từ kết thành đoàn để chạy.

Đến một nơi, bỗng quân sỹ bầm tím :

— Hàng trước có hai đường, xin Tháo Tướng ta chỉ thị cho biết theo đường nào?

Tháo hỏi :

— Đường nào về gần?

Chung thưa :

— Đường lớn phẳng, dễ đi, nhưng xa hơn 50 dặm, đường nhỏ lách vào lối Hoa Dung, gần được 50 dặm, song lối đi ngoái ngoéo hiểm trở, nhiều bỗn nhieu vực, rất khó khăn đi lại.

Tháo sai tiễn lên núi cao ngắm nghĩa xem có gì lạ xuống bao.

Quân sỹ tuân mệnh. Một lát sau về thưa đường nhỏ qua Hoa Dung có nhiều chỗ thay có khói bốc và cỏ cấm, còn đường lớn thì êm ái không thay động tĩnh gì cả.

Tháo ra lệnh cho quân đi theo đường nhỏ.

Chung mưu sĩ vội can ngăn :

— Theo binh thư thì chỗ nào có phục binh tất đề lô hình tích khói lửa, huống hồ đường nhỏ cheo leo càng dễ bị thao túng, vậy Tháo tướng cho quân đi về đường nhỏ có đề gập phục binh sao?

Tháo giảng :

— Các ông đọc binh thư nhưng còn nê ở sách, các ông há không nhớ nguyên tắc \* hư tắc thực chí, chí, thực tắc hư chí \* đó sao? Không Minh là kẻ xảo trá, nhất định bày mưu lửa ta, biết ta đi đến đây mệt, thế nào cũng muốn tìm đường gần để về cho chóng, nên bày ra nghi binh để khiến ta sợ không đi nữa. Nhưng nếu ta đi đường rộng mà xa lại chính xác phải phục binh của hắn!

Chu tướng đều bái phục :

— Tháo tướng thật là bậc thần cơ diệu toán, không ai bì kịp.

Quân sỹ bèn theo đường nhỏ tiến phát.

Khi đó người ngựa đều đói mệt, vừa mới chạy khỏi đám lửa nên kẻ thì còn bị bỗng, kẻ thì cháy tóc, kẻ thì chổng gáy, kẻ thì bị thương, mũi tên còn cắm ở người chưa kịp lấy ra, đều phải miễn cưỡng lè chân bước.

Lại gấp phải tiết đông giá buốt, áo thì ướt, giáp thì rách, sọt xa sọt xéch, cò xi chung buồn cầm, ngã nghiêng hồn độn.

Bỗng thấy quân lính dừng lại không tiến, Tháo hỏi duyên cớ, thì ra trời mới mưa, lầy lội đường đi, hổ vực vừa ướt vừa trơn ngáng cả lối.

Tháo nói giận :

— Quân tiền phong có bốn phận gấp núi thi phá đường, gấp sông thi bắc cầu, lẽ nào lại nói vì ngang tró mà không tiếp được.

Tháo bèn cho những kẻ già yếu đi lùi lại sau cùn bao nhiêu người trẻ đều phải tiến lên hết để sửa đường. Ai này đều phải xuống ngựa gep lực để bắc cầu, phá đường cho quân đi.

Quân lính đều phải tuần tự vịn cây rẽ lối mà đi, qua cầu treo, vì mệt, vì đói, vì run sợ nên ngã xuống vực không biế bao nhiêu mà kề.

Mọi người, không khóc thì cũng ta thán, tiếng phàn nán kêu than ôm ào cả lên.

Tháo quát :

— Sóng chết có số mệnh, khóc mà làm gì. Kẻ nào còn khóc làm rõa quâa tâu sẽ bị giết chết.

Quân sỹ chia làm ba phần, một phần lạc lại ở sau, một phần ngã xuống hố, vàn vẹa chỉ còn một phần theo kíp Tào Tháo.

Cảnh tượng lúc ấy thật là khôn cực không bút nào tả xiết.

Qua được chỗ đường cheo leo hiểm hóc, đường đá hơi dễ đi. Tháo quay lại nhìn lùi lòng chỉ còn độ ba trăm người, không đủ ngựa, kẻ nào kề nấy chẳng ra hồn người.

Tháo ra lệnh đi cố mưu về Kinh Châu sẽ nhanh chóng.

Đi được vài dặm, Tháo ngang lèn nhìn sườn núi cheo leo, lối đi hiểm trở, một bên thì vực thẳm một bên thì núi đá rùng cây, bỗng lại bật lên tiếng cười ha ha.

Mọi người lấy làm lạ.

Tháo nói :

— Chỗ địa thế hiểm uẩn như thế này, nếu có một tốp quân ở đây mai phục thì bọn ta chỉ còn có cách giơ tay chịu trói mà thôi. Chu Du và Gia Cát tính vẫn chưa sát nước!

Nói chưa rứt lời, một tiếng pháo ống lệnh nổ ầm trong núi, hai bên hẻm bỗng xuất hiện 500 tên dao thù, đầu đao là một vị tướng, mặt đao râu dài, mắt xéch, tay cầm thanh long dao đứng án ngữ. Chính là Quan-vân-Trường.

Quân Tháo trông thấy, hồn phách thăng thiên, kinh thần tảng沱, mặt mày nhìn nhau sợ không khóc lên được nữa.

Tháo nói :

— Đã đến nước này thì cũng đành liều xông ra đánh một trận rồi chết cũng cam, chứ còn biết làm sao nữa.

Các tướng thưa :

— Đã đánh người đâu không sợ, nhưng ngựa không còn sức nữa, đánh làm sao được.

Mưu sĩ Trinh Dực tiến lên thưa với Tháo :

— Tôi vốn biết Quan Vân Trường là bậc đại lượng, ngạo với kẻ trên nhưng không tàn nhẫn với kẻ dưới, khinh miệt kẻ khoé mà không ăn hiếp kẻ yếu, ân oán phân minh, tín nghĩa rõ rệt, Tháo Tướng khi trước có ân với y, bây giờ đánh nói khó một chút, chắc có thể thoát được nạn.

Tháo đánh phải nghe theo, giật cương cho ngựa tiến lên cui mình thi lễ.

— Tướng Quân từ khi chia tay đến giờ vẫn được mạnh luôn?

Vân Trường cũng cúi mình đáp lễ :

— Quan mỗ theo tướng lệnh của Quận sư chờ Tháo Tướng ở đây đã lâu rồi.

Tháo nói luô :

— Tháo ngày nay thua trận thế nguy, đến đây là cung đường, mong Tướng Quân nghĩ lại giao tình khi xưa...

Quan Vân Trường nghiêm trang đáp :

— Trước kia Quan mỗ tuy được Tháo Tướng già ân thâm hậu, nhưng đã giết Nhàn Lương, chém Văn Xú, giải nguy ở thành Bạch Mã để phụng bảo. Công việc ngày nay, lẽ nào dám vì tư tình mà bỏ nghĩa công, huống hồ trước khi ta đi đã từng viết quân lệnh trạng với Quận sư dem thân mệnh ra bảo chứng, vậy xin Tháo Tướng đề cho Quan mỗ được thi hành phận sự.

Tháo trình bày :

— Khi Tướng Quân qua năm cửa quan chém sáu tướng, Tướng quân là bậc đại trượng phu lẫy (Xem tiếp trang 38)

## TÔI ĐÃ TỪNG ĂN HỐI-LỘ

(Tiếp theo trang 28)

Phán Th. Trường Máy chạy xuống lầu đi gõ cửa từng nhà bạn học cũ, đứa nào có co-angi trong phố, đều bị đánh thức, mời đi tiếp tay ăn một bữa cho Ba Tàu kiêng oai và cũng cho lại gan với chủ tiệm thuốc lớn. Nhưng đã mười giờ hơn, nhà nào như nấy đã làm một giấc, không đưa nào khứng đóng vai đạo binh hậu-tập.

Ông chủ tiệm gọi thầu xáng, sai lấy nước nóng cho chúng tôi rửa mặt, sai gọi gấp hai tên tần-quách để sửa \* gà \* đá chồng độ khác, thiếu một điều, nói xin lỗi trước, ông muốn chúng tôi chọc cò trả mì trả cơm, đề dạ dày lại mới, làm việc cho bao tử như lúc chưa ăn!

Ông bày biện dù điều mà chúng tôi vẫn ăn uống uể oải, hai bàn hai mâm vỉ vèo mà thức ăn còn è chè, không sút mè. Chủ tiệm lắc đầu chắc lưỡi than lỗ liền miệng, rồi ông sai bưng lên hai mâm đèn đặt trên hai bộ ván, ông gọi hai chị \* á-múi \* làm thuốc mời mọc : \* hút chơi ít điều cho mau tiêu ! \*

Mười hai giờ, chúng tôi đưa nhau xuống lầu. Chủ tiệm cầm nón lại, đứng gõ bà toàn lắc cờ roi lắc đầu, đưa tay mời trở lên như cũ. Ông sai dọn nắp bàn mới, triệt hết ly chén, lấy trà thơm chén sứ ra, dâng khăn nóng lau mặt, dạy đem hai ống sành ra, trong ống có một mót tre dẹp dẹp giống như thê xin xâm các chòi Tàu. Ông mời tôi rút bốn thè, mỗi ống lấy ra hai thè. Tôi không hiểu chuyện chi, mảng chán chờ, ông cắt nghĩa đây là cách mời \* hoa biết nói \* khôi sự sự tranh dành, A-Má cũng vui mà các phì phà chảy cũng không cự ngay. Tôi rút trúng bốn cô mại mại như cô Nhứt-chi-mai, Quế Anh, Trâm hương và A Núi (à-nú). Giấy lát có hai cô là phòng tay ôm môi có một cây \* hổ diệp cầm \*. Hai cô gái nhỏ hờn, trên đầu thắt bím, lên tiếp theo, đi tay không. Các cô chào khách đằng hoàng rồi ngồi xuống lênh đênh thay phiên kè kè đòn người ca, hết tốp này sang tốp kia. Chúng tôi ngồi nghe như vịt nghe sấm, trổ mắt như chú Mán đi chờ Tết: L. Khám Lớn lim dim ngồi ngủ gà. Th. Trường Máy năm kéo ống vỗ và táo nhạt định đem về nhà. Tôi khó nhịn thèm lại gần một á-múi, vừa cười vừa dung nhẹ vào mình. Tôi nghe một tiếng \* ái \*, như con búp-bê có lò xo, hay như ai bị điện giật, co hết hồn, tôi cũng hết hồn theo không dám sờ tới.

Tôi vui cho mấy cũng không thể kéo dài mãi. Hai giờ khuya chúng tôi nán nỉ ông chủ tiệm xin về. Ông lắc đầu trả, cười rộn rã cho biết bữa tiệc chỉ tồn bày trầu sáu chục đồng, nún óc sám sắn mồi người mồi chài li: đầu thơm và một hộp xi-gà, ông mời tôi chúc tôi cảm vè, đề ông tính lại với ông chủ đại được phòng chán một ghim bạc!

Một tuần sau tôi mới thấy mặt ông chủ nhà thuốc. Ông còn trẻ, tánh tình rất nhã nhặn. Tôi trách ông quá lanh đạm, mới quen nhau mà đã khinh thường. Ông sửa nét mặt tạ lỗi. Ông thú thật trong gói đồ tôi đưa vô khám lợn có kèm một bức thư khá quan trọng, và như vậy công của tôi một tiệc quà: như hôm đó có nghĩa lý gì đâu. Ông hẹn tôi để huyền huyền ông sẽ cùng tôi lên Đà-lạt ở chơi một tuần hay nửa tháng!

Tôi nghe ông nói mà hú hồn. Té ra vì chuyện vò khám thăm bạn học cũ mà phạm hai tội tày trời: hối-lộ và bán đứng một người bạn ngọc.

# TẾT TÔ - CÁCH - LAN

**LỜI NGƯỜI VIẾT :** Những câu tiếng Anh dùng trong bài hoàn toàn là theo nguyên văn giọng đặc của người Tô cách Lan bởi vậy rất khác với tiếng Anh của sách vở. Mong bạn đọc thông cảm dùm.

Từ Âu sang Á, từ Á sang Phi nơi nào cũng có Tết. Đại loại cái Tết nào cũng chỉ là một dịp để chạy sấp chạy ngửa lo cho có dù vật dụng xài trong ba ngày Tết. Cái Tết nào cũng gồm có ba ngày ăn hút lu bù. Tết Anh cũng không thoát khỏi cái công lệ đó. Bởi vậy nếu kể chuyện dân Anh ăn Tết cho số Xuân Tự Do thì độc giả ở nhà đọc đau mắt mà không thấy hứng thú kỳ quái gì cả.

Kịp tối khi nhận được thư thúc bài của chủ bút, Thạch Công tôi vừa thiếu đề tài, vừa cạn nguồn cảm hứng, viết không ra chữ mà có ra chữ thì không thành văn, thành cú chì cợt.

Vừa buồn vừa lo ! Chẳng nhẽ lại viết những bài sao như : « Tết nơi đất khách », « Xuân Tha Hương », « Tết du Học » v.v. là những đề tài cũ rích. Nếu viết những bài như : « những mảnh tinh xuân lưu lạc », « Xuân nhớ nhà » v.v. lòng thòng chầy nước mắt thì độc giả còn vui mà ăn Tết sao được ?

Bởi thế, suy di tính lại Thach Công tôi phải xác va ly lên Edinburgh — Thủ phủ của xứ Tô Cách Lan xa hơn Luân Đôn cả ngàn cây số để xem dân Tô cách Lan ăn Tết ra sao mà liệu viết bài. Ở cái xứ mà Tây thi mặc váy, cầm mặc quần chắc cái Tết của họ phải ngược đời, khác thường lắm.

## Đường lên xứ Bắc

Trước khi đi tôi đã không quên đánh điện tín báo cho người bạn Tô Cách Lan ở Edinburgh biết là tôi nhận lời ăn Tết năm 1961 với gia đình anh, mặc dầu sự mời mọc của anh đã có từ 3 năm nay rồi nhưng vì xa xôi cách trở năm nào tôi cũng phải kiêng cữ từ chối.

Bước chân lên tàu từ 10 giờ tối 30 Tết. Ở cái xứ Anh mà vẫn minh cơ giới đã tới đà tột bức, chiếc xe lửa tôi đi lứa đó vẫn chỉ là một chiếc tàu lửa chạy bằng... hơi nước mệnh danh là THE EDINBURGH EXPRESS(Edinburgh tốc hành!). Biết là chỉ EXPRESS cửa miệng thôi nên kịp khi leo lên xe lửa tôi liền đánh một giấc ngủ để còn có hơi sức mà ăn Tết ở xứ Tây mặc váy !

Chiếc xe đó tu túi ngủ cho tôi kinh trời chẳng vang sáng. Con tàu lúc này càng tiến gần về phía bắc nước Anh thì cảnh vật chung quanh càng thay đổi, khí lạnh của miền Cao Nguyên càng thâm mạnh vào da tay. Kịp tối khi trời sáng hẳn, nhòm ra tàu chạy với tốc độ 60 cây số một giờ con mắt tôi được thưởng ngoạn cái đẹp của xứ Bắc ! Những dải núi trùng trùng diệp diệp, những hồ nước trong veo, phảng lặng với những làn sương mù mờ lan phủ khắp cảnh vật chung quanh làm tăng thêm cái vẻ đẹp hùng vĩ, tuyệt đối của Tạo Hóa ! Xa xa, ở dãy Đông, ánh nắng ban mai đang le lói chiếu rọi vào những lượn tuyêt trắng xóa bao phủ trên những chỏm núi. Nếu không có những tiếng Anh xì xào bên tai tôi thì tôi còn ngờ là hiện đang chiêm bao thấy cảnh Chapala. Ba Vì của miền Bắc yêu dấu xưa kia !

Gần 9 giờ sáng thì thành phố Edinburgh với chiếc lâu đài tròn trĩnh nằm trên một ngọn đồi hiện ra trước mắt. Bóng Tây mặc váy và cầm mặc quần không còn là một cảnh tượng trái mắt như ở dưới Luân Đôn nữa. Trái lại, những váy những quần này đều làm bằng hàng Tartan xanh đỏ tím vàng khiến khách lạ rất ưa nhìn.

## Macfeat và Macwee

Tàu kéo vào nhà ga. Bước chân xuống tàu, còn đang ngạc nhiên chung quanh thì thấy có tiếng gọi tên tôi. Quay lại thì nhận ra là Charles Macfeat, người bạn Tô cách Lan của tôi. Theo chát anh ta là cả gia đình anh, người nào người nấy đều to lớn vạm vỡ quá khổ. Sau hồi giới thiệu vui vẻ với mọi người, cha của Charles thấy tôi thân hình bé nhỏ và vì thấy tên tôi khó đọc bèn đặt cho tôi một tên hoàn Toàn Tô cách Lan là Mac Wee (Mac bé nhỏ). Mọi người phả lên cười. Tên của người Tô cách Lan nào cũng đều có đậm bằng chữ « Mac » cả. Điều này đã được chứng tỏ là trong lúc ở Edinburgh khi tôi buộm miệng gọi :

— Hey ! Mac (này ! Mac ơi ! )

## HOÀNG THẠCH CÔNG

Mến tặng các em tôi và Charles

Thì lập tức có 5, 6 cái đầu quay lại về mặt ngoác sừng sot và rồi đồng thanh hỏi tôi !

— « Are ye Callin' Me ? (Ông gọi tôi đây à ?)

Vì nhà Macfeat ở gần nhà ga nên chúng tôi đi bộ về. Vừa đi họ vừa ríu rít nói một thứ tiếng Anh mà sau một hồi nghe ngóng tôi kết luận là họ nói giọng khá năng nang và dè dặt. Họ lại thường rắn mạnh ở những chữ có R tựa như chữ ROUND họ đọc là RRRROUND thành ra làm giọng họ nặng hơn.

**HAGGIS, bánh chưng Tô Cách Lan ?**

Về đến nhà thoảng trong qua là biết ngay cái không khí Tết đã lan tràn khắp nhà Macfeat. Với một lối kiến trúc kỳ dị của nhà này, muốn qua phòng khách thì phải qua nhà bếp trước đã. Do đó, tôi được hân hạnh trông thấy những vật thon thỉnh qua bầu mầu trắng nhè nhẹ treo la liệt trên sợi giây

## TÚI SPORRAN



thép của nhà bếp. Sau này do hỏi tôi mới được biết những « quả bầu » đó là Haggis, một thứ giòi làm bằng thịt cừu hun khói bọc bằng da lợn và chỉ dùng trong những ngày Tết mà thôi.

Bánh chưng và Haggis ! Tết Việt và Tết Tô Cách Lan đã gặp nhau ở điểm này tuy rằng nhân và chất dùng có khác nhau nhưng cùng bị... treo lơ lửng cả ! Ngoài Haggis ra, các đồ bánh trái cùng lương thực như chim quay, ngỗng quay, bánh mì đen đã bày la liệt khắp nhà bếp.

## Đức hiếu khách và phép xã giao Tô Cách Lan

Vào đến phòng khách, qua những câu chuyện, tôi được biết gia đình Macfeat rất hiếu khách, rất rộng rãi hào phóng chứ không hà tiện như trong những câu chuyện hời huệ mà tôi được nghe từ trước. Họ thường cho tôi một căn phòng ấm áp rộng rãi nhất nhà. Họ châm nom tôi từng ly từng tí.

Cá nhà đều lịch thiệp. Lối xã giao của họ không lạnh lùng như người Anh, không quá nồng nhiệt châm bập lúc đầu rồi sau cứ lảng chém xuống cho tôi đó... lạnh toát như người Mỹ. Trái lại lối xã giao của người Tô cách Lan cứ ấm đầm một tình độ nếu người khách là một người mà họ ưa thích. Đối với họ sự lịch thiệp phát ra tự đáy lòng

chứ không có hồi hộp ở ngoài hay chỉ vồ vập trong chốc lát mà thôi.

## Rượu Whisky... tam tú đại !

Chuyện trò được một chập thì bố của Charles sai con đi lấy vò rượu ra để mời tôi. Xưa nay lượng của tôi vốn là một con số không to tướng. Kịp tối khi vừa nhấp có một ngụm nhỏ hơi, vị nồng nặc của Whisky đã xông lên mũi và rồi khi uống xuống dạ dày để lại một cảm giác nóng cháy lưỡi, cổ và họng ! Biết không phải là thứ Whisky thường bán ở hiệu tôi hỏi gia chủ.

Vốn bản tính lịch thiệp và rất sợ phạt lòng khách, nghe câu hỏi của tôi, ông chưa trả lời mà gặng tôi :

— « WHY ? IS IT NO GUDE ? »

(Tại sao ? Rượu không ngon à ?)

Tôi đáp : « Ngon nhưng mạnh quá Whisky thường ». Nghe xong, gia chủ phá lén cười và ẽ à kè sự tích vò rượu Whisky của ông cho nghe.

Thứ rượu này là rượu cất lấy theo phương pháp riêng từ đời ông cố ông sơ của gia đình Macfeat này. Tôi đời ông tam đại của nhà Macfeat thì sau khi nấu xong một chum to, ông tam đại đó vì không muốn cho con cháu da mang chất cay nên dốt luôn cái công thức nấu rượu Whisky này. Uống chưa hết hai vò thì ông tam đại đó qua đời. Chum rượu lại rai truyền từ đời đó đến nay.



tính đã được hơn 200 năm và hiện giờ còn có gần ba vò nêu chỉ đem ra mời khách quý trong những dịp đại lễ như Tết thôi.

Sau khi bị ép uống cạn ly thấy gia chủ còn định mời nữa tôi sợ hãi men của thứ WHISKY... TAM ĐẠI này làm hỏng mất đại sự viết bài Tết nên với xin kiểu và rất tiếc là ký giả Hiếu-Chân không có ở đây để giúp tôi một... hơi.

## HOGMANAY

Còn nước buổi chiều xong thì không khí HOGMANAY (tên Tết Nguyên Đán, Tô Cách Lan không ai biết rõ xuất xứ của cái tên này chỉ biết là HOGMANAY bắt đầu từ đêm 31 tháng chạp Dương Lịch cho tới 3, 4 ngày sau) đã lan tràn khắp mọi nơi, ở trong nhà cũng như ngoài đường phố.

Chập tối trù tịch — 31 Tết — Charles và tôi ra phố chính : Princes Street, một phố thương mại « de luxe » kiều đường Tự Do ở Saigon. Đầu đâu cũng đều thấy bóng ông Tây mặc váy chỉnh iề đầu đội mũ beret khoác tay bà đầm cũng mặc váy Tartan cùng một màu. Thỉnh thoảng cũng có những bà đầm mặc quần Tartan khoác tay ông Tây mặc váy đội mũ chào mào có tua xanh đỏ vừa di vừa nói liu lo những tiếng (Xem tiếp trang 42)

# CỘNG-SẢN không cần dân

(Tiếp theo trang 23)

cầm tù, ám sát, hoặc bằng cách đem đi au trả hay bầy đặt giao cho một tội ác để « tiêu » đi.

Các phần tử Quốc gia nào còn chiếm giữ, hùng cứ một khu vực như Quốc dân Đảng chiếm Vĩnh Yên, Yên Bái, Lào Kay, Đồng Minh Hội giữ Lạng Sơn, đều bị chính phủ cho quân đánh tiến trừ. Ngoài ra các phần tử trung lập, nhưng ái quốc, nếu ai ra mặt phản đối đều bị Chính phủ ném cách bài trừ.

Tại các thành phố như Hà Nội — Hải Phòng cùng một vài tỉnh lỵ có đảng nợ, phải kia, thì sự buynh đệ huých trường xảy ra hàng ngày. Bao nhiêu tâm trí của đảng viên chuyên chú cả vào các sự lực dụng ấy. Trong khi đó, thì ở các vùng quê và các tỉnh nhỏ cuộc đảo lộn trật tự đã tiến hành một cách rất nhanh chóng : ông hóa ra thẳng, thẳng hóa ra ông. Người ta vỗ ngực tự xưng là « cách mệnh », là người của « mặt trận ». Rồi thì anh phu kíp ở ga nhảy lên làm chủ tịch Tỉnh Bắc Ninh, anh Khán, anh Mô nhảy lên làm Chủ tịch huyện, chủ tịch phủ. Còn ở các làng thì Chủ tịch Quân sự, Hành Chính, Kinh Tế, Thành Niên v.v... mọc ra như nấm, phản động là kẻ thành tích bất hảo xông ra làm việc, nắm lấy quyền hành, trong lúc những người thức giả hay có tâm huyết còn bờ ngõ vì sự thay đổi quá đột ngột của thời cuộc.

Những « quan cách mệnh Cộng Sản » này trước kia mạt sát bọn quan lại báu lương, bóp hầu bóp cõi dân, xu nịnh người trên đến lúc nắm quyền hành trong tay, lại theo vết xe cũ của bọn quan lại, có khi lại quá hơn nữa, ăn cắp công khai, bóp uốn một cách ngang nhiên, như việc xảy ra ở tỉnh Hưng Yên đến nỗi Bắc Bộ Phủ không chịu được sự bình phẩm, ta thán của dân, phải gọi viên Chủ tịch về giám lồng ở Hà Nội, không giao cho một công tác gì nữa. Ông chủ tịch Hưng Yên là một anh trước kia có chân trong đảng Cộng Sản, bị Pháp bắt đày tù tội và thuộc tội bằng cách tố cáo các đồng chí, sau cùng lại làm chì diềm cho sờ Mật thám Pháp nên mới được ứng dụng sống ở Hưng Yên. Sau cuộc cách mạng Việt Minh, anh được làm chủ tịch và đã ăn cắp vàng của dân quyền.

Cuộc đảo lộn xã hội, không những mất cả tôn ty, trật tự trong nước, mà còn mang theo biết bao sự tham nhũng, biết bao sự oán hận, vu oan giả họa.

Tiếng dân kêu đã vang dội trời đất. Người ta nói đến tai các nhân viên cao cấp trong chính phủ, nói đến tai Tòng Bộ Việt Minh. Nhưng cũng chẳng thấy có sự thay đổi gì. Bởi thế, trong dân chúng có tiếng nói rằng : « Nếu không để cho các đồng chí tự do « hành động thì lấy ai là người hưởng ứng phong trào ! ».

Có người đã đến trình bày với VÔ NGUYỄN GIÁP về các chuyện nhũng lạm, các việc úc hiếp dân chúng của các người thừa hành công vụ có chân trong « Mặt trận », thì được Giáp trả lời rằng : « Các bạn ấy quen làm cách mạng, nay bước chân vào việc hành chính nên chưa được thạo việc, phải có sự lâm lở ».

Với một việc có bằng cớ hẳn hoi trong sự thủ tiêu người vô tội VÔ NGUYỄN GIÁP đã trả lời : « Một người Cộng sản là quý, đã trót làm lỡ, chẳng lẽ bây giờ bắt đền tội chết hay tội nặng, không nghĩ đến công lao vào sinh ra tử của người ta ! Và lại một người cáo bộ cản hòn hàng nghìn người dân. Ta có thể hy sinh một trăm người dân để bảo vệ một cáo bộ ! ».

Ngày nay, ngồi nghĩ lại chuyện cũ trong lúc một năm cũ (năm Canh Tý) sắp qua, ta đã nhận thấy rằng: đầu năm 1946 HỒ CHÍ MINH ký kết với Pháp thì cuối năm 1946 nhân dân ở Hà Nội và hầu khắp các tỉnh lỵ Bắc Việt, phải ăn một cái Tết diệu lanh hoang tàn : 99 phần 100 các nhà trong thành phố bị phá phách, bị vỡ vét sạch nhão, nhân dân thất tán di tán cư.

Và tính tới năm nay, Tân Sửu 1961, HỒ CHÍ MINH đã ký kết với Trung Cộng được chẵn 10 năm, đưa nhân dân miền Bắc vào cái gông cùm bắt diệt của Trung Cộng, khó mong có ngày dập tháo ra được vì Trung Cộng đã coi Bắc Việt như một xứ « ghê tởm » của Trung Hoa lục địa..

Mà những việc làm ấy họ có cần đến sự bằng lòng hay không bằng lòng của nhân dân đâu ?!..

TRỰC NGÔN

# HỒN NƯỚC TRONG NHỮNG BÀI THƠ XUÂN CỦA MỘT NHÀ ÁI QUỐC

(Tiếp theo trang 27)

Bước trước nhút thình trù cựu,  
Đào phèo vạn hộ cánh lán (14)  
Thiếu xuân mà dở khóc dở cười,  
Có tay lính năm mươi tuổi chấn.  
Sức nhớ nỗi lòng dài năm vẫn,  
Góm ghè thay ngày tháng chẳng chờ ta.  
Trông dài gương râu tóc thêm già,  
Mà trách phận không ra gì cả !  
Còn nghĩ nỗi xuân này đã qua,  
Rời xuân kia giục già đến ngay.  
Thôi đừng ngồi đây khoanh tay,  
Mau chờ dậy nhảy bay kín tiết.  
Mình tự hổ giỗng nói Nam Việt,  
Đã mang danh đê liệt toàn cầu.  
Khô bùn than trải mấy nhiêu lâu,  
Giờ gặp hội lê dâu ngồi ngô.  
Kìa chẳng thấy Trung Hoa đâu đó,  
Lắm xuê xang áo đỏ quần điếu.  
Non sông đường tranh vẽ gấm thùa,  
Bao xiết thú trời Nghieu đất Thuần.  
Nào đốt pháo kéo cờ chờ đủ mừng (15)  
Ngó lại mình mà đứng đứng đứng.  
Ôi ! ta đây cũng nước cũng dân.  
Sao người lâm thường xuân mà thế ?  
Trách con tạo ở ăn rất tệ,  
Bây giờ chỉ đát đê chẳng công bình.  
Kẻ trót năm trà chén mãi ngông nghẽn,  
Người bá bá, áo không lính cơm chẳng đủ.  
Dù gì cũng rửa trù cho sạch cũ,  
Đề phòng khỉ rước Cụ kip thi (16).  
Bàu canh-lân yêm-trần k'ẩn tam-ký,  
Pháo trù địch (17) ầm-ỳ vang tứ hướng.  
Người hăng-hái ta lê nào ngo-ngần,  
Tính sao đây kéo trễ mắt neo giờ ?  
Rúo đỡ-lô ôn mượn chúa kinh khò,  
May chẳng (18) khôi sống say chết mờ.  
Mấy xuân trước đã đành làm-lở.  
Đến xuân này bỏ dở nứa sao ?  
Mấy lời cung-kỷ đồng bào,  
Mừng cho gặp hội (19) phong-trào Duy-Tân.  
Người đời đế có mấy xuân !



Năm ngoái, khi có dịp trình bày về thi ca và cuộc đời của cụ Nguyễn Quang Diêu, tôi đã viết : « Hầu hết thơ văn còn lại của cụ, đều đề dù từ các tâ ca hay vịnh trăng vịnh rượu, cụ đều ký thác tâm hồn ưu ái nước non, kêu gào cảnh tan phẩn đấu, hoặc nói lên cái bần khoán thắc mắc của người dân vong quốc trước thời cuộc ». Bây giờ tôi xin phép được nói thêm : nhất là trong những bài thơ

xuân của cụ, hồn nước dựng chứa thực dồi dào, khiến nên những người có chung tâm huyết, khi đọc tới, cho dấu dỏi khi có chỗ không vừa lòng về âm diện, cũng phải mến cụ về cái hồn khí bốc dậy trong thơ và rồi phải cùng cụ mà oán than, mà bứt rứt cái oán than, cái bứt rứt chung của dân tộc thuở trước.

Cụ Hứa Nhơn Thọ, một ban đồng song của Nguyễn Quang Diêu, trong một cuộc hội ngộ, sau khi nghe cụ Diêu kể lại đoạn đời gian truân cùng đưa cho xem những bài thơ đánh dấu phiêu lưu trong mấy mươi năm bôn tần, cụ Nhơn Thọ bắt giác xúc động, đã dặn tặng cụ Diêu một đôi câu đối mà ở đoạn đầu bài này, tôi đã dẫn qua một câu :

— Tết ta, tết tay, tết quê nhà, tết hải ngoại,  
tết trong vòng tù tại, tết ngoài lề pháp luật bốn  
nguy diệu ;

— Thơ nôm, thơ Hán, thơ vịnh cảnh, thơ tả  
tinh, thơ thăm vị nào nồng, thơ lộ nét tình thân  
xung chánh kít.

Lời cụ Hứa-Nhơn-Thọ, xét kỹ không phải là quá.



Ngày Tết, ngâm lại những vần thơ Tết của người xưa để bồi ra đôi phút giây hình hương hoài niệm người xưa, tưởng chắc ai cũng đồng ý mà không cho là vô bồ.

NGUYỄN-VĂN-HẦU

(3) Hiếm : nhiều. Do chữ hiếm hiệm là không thiếu gì, nhiều lắm, mà ra. Không phải như chữ hiếm trong chữ hiếm hỏi là ít ỏi, không thường có. Nghĩa trên của chữ hiếm, đã thông dụng ở miền Nam.

(4) Chi tệ tin phiếu là một thứ giấy bạc do chính phủ lâm thời Việt-Nam (thành lập tại Quảng-Đông, hồi tháng năm, năm 1912) phát hành để dùng vào công cuộc giải-phóng dân tộc.

(5) Chi lẻ Cách-mạng Pháp, ngày 14 tháng 7 d.l.

(6) Cố bắn chép : Vừa nhớ mong ai trước mắt tàng.

(7) Chử dùng gọi một thứ pháo đài rất nhạy lửa.

(8) Tên mại thứ rúou, tưống-truyền là một phương thuốc của Hoa-Đà, dùng uống trong ngày xuân để trừ tà-khí.

(9) Cố bắn chép : Hương-hòa đã mong duyên mãi-nối.

Fang-bông hả phải nợ con-con.

(10) Cố nghĩa bóng là những công-tác cách-mạng mà cụ đã hoạt động.

(11) Lười Rồng tức tuổi Thìn. Cụ Nguyễn - Quang Diêu sinh năm Canh-Thìn (1880) và mất năm Bính-tí (1936).

(12) Cát pháo tre.

(13) Giảm : xinh đẹp ; Quang : sáng sủa. Chỉ mùa xuân, ot mua xuân sáng sủa xinh đẹp.

(14) Pháo tre một tiếng trù cũ ; bùa đeo muôn cửa rúou mới. Chỉ lè-thái đón xuân ngày xưa.

(15) Chỉ sự thành-công của Quốc-dân-dảng Trung Hoa ở những cuộc oai-chí ăn mừng trong ngày xuân của dân-chứng nước ãy.

(16) Hy-vọng sự mưu-cầu ngoại viễn thành-công của Kỳ-Nguyên-Hầu Cường-Đế.

(17) Cố bắn chép : Trù cựu.

(18) May chẳng cúng như may chẳng, ý nói may mà được.

(19) Hết là coi-hội, chó không phải hội phong-trào.

Kính chúc Thân Chủ Toàn quốc và Hải ngoại sang năm  
Tân Sửu (1961) được thêm Hạnh phúc và Lộc Tài

Giao sư **NGUYỄN-VĂN-SANH**  
tự SANTASINGH

41 VÕ TÁNH SAIGON

Chuyên về Tướng Số Á-Đông

COI CHỈ TAY — BÓI BÀI

và CHỮ KÝ

Đá tùng khao cứu tại Lào  
và Siam về ăn quyết Nhà Phật



At lợn đập về Công-Danh & Sự-Nghiệp & Thương-Trường &  
At trắc-trò về Tình-Duyên & Đầu-khỏ-về Gia-Đao &  
At muốn tránh-ở Tai-Nạn, Rủi-Do. Muốn biết-rõ-ở Văn-Mạng & Xin-mạng & Xin-mời-lại 41 Võ

Tánh-hay là olết-thu-lại sẽ được phúc-dập-rèn-mach-và-mau-chóng.

# TẾT... KHÁNG-CHIẾN NAM BỘ

(Tiếp theo trang 22)

tất nhiên lần này, chúng ta phải đề-phòng. Chắc và biết ta ở đây nên mới đến. Chắc và biết ta ở đây nên mới bắn xuống Pháp, để Pháp tới bắn ta. Nhưng ta hán lại cũng vào bung để chờ chịu đạn?

Anh Năm bảo :

— Nếu Nguyễn-Binh tới rồi lại kéo quân đi ngay, thì chúng ta cũng ngờ mà kéo quân đi ngay rồi còn chi. Vậy nên và còn đóng binh lại đây, để chúng ta khỏi nghĩ mà còn ở lại. Vậy chắc và tính một mưu khác. Miễn là Nguyễn-Binh còn ở trong bung, là chúng ta còn yên chí ở lại đây.

Anh em đồngтан thành điều đó. Anh Phiệt liền quyết định phái người luôn luôn canh phòng bộ đội Nguyễn-Binh ngày và đêm, thấy Nguyễn-Binh dời binh là bèn bộ đội này cũng dời binh liền. Ai nấy phải chuẩn bị để sẵn sàng lên đường bắt cứ giờ phút nào.

Trên ngày mùng 4, Nguyễn-Binh không dời quân. Đến mùng 4 cũng vậy. Qua sáng sớm mùng 5, hàng đoàn cam nhồng Pháp đã rải binh suốt dọc con đường Chợ Lớn — Bà Quẹo rồi tiến vào khu cánh đồng rộng ấp Tám, để mở đường vào khu bung đánh quân kháng chiến.

Nguyễn-Binh cho liên lạc sang bên anh Phiệt bảo :



BẢN ĐỒ 1.— Trận Ấp Tám (giai đoạn I)  
1.— Nơi xuống Pháp bị bắn hôm trước.  
2.— Đường tấn công của Pháp vào bung.  
3.— Bộ đội An Dien nghênh chiến.  
4.— Vị trí đao binh Nguyễn-Binh.  
5.— Nguyễn-Binh lùi binh bắt ngõ.  
6.— Vị trí Pháp lùi vào bung.



BẢN ĐỒ 2.— Trận Ấp Tám  
1.— Vũ Đức tấn công mặt hông Pháp.  
2.— Quân Pháp tháo lui, bao ra ngoài.  
3.— Bộ đội An Dien tấn công ra.  
4.— Quân Vũ Đức triệt thoái để bao vây vòng ngoài.  
5.— Quân Pháp triệt thoái định bao lùn nữa.  
6.— Quân Vũ Đức hành binh bao vây phía ngoài.  
7.— Quân Pháp lui hàn.

— Chúng ta nhất định đánh. Pháp bao mặt Bắc từ xa xa, và sẽ đánh mặt Nam và mặt Tây. Chúng tôi giữ mặt Tây và Đông-Nam. Các anh giữ mặt Nam. Phải liều mệt phen.

Lúc này không phải lúc lùi nữa. Anh em với vâ-rái quân ngoài lề rừng. Mօ-cé-ché dịch đã liên-niên cầu trái phá vào bung, Anh Phiệt ra một lệnh táo-bạo :

— Anh em rời bung, tiến ra phía trước, nấp & mẩy cẩn nhà bên ngoài đồng ruộng.

Trái phá cứ nhầm chỗ rìa bung mà rót xuống, anh em nhảy lên phía trước mà thoát trận bắn phả dọn đường ấy. Nhưng quân Tây đã tới gần

và ào ào tấn công lên. Chúng không ngờ quân An-Dien từ trong những căn nhà bắn ra ào-ạt. Quân địch vội vã tháo lui để lại nhiều xác chết.

Năm phút sau, trái phá ào ào rót xuống khu nhà. Nhưng anh Phiệt đã liệu trước rồi. Ngay sau loạt bắn đầu tiên và cuộc rút lui cấp tốc của quân Pháp, anh em đã được lệnh rút lui vào bung. Quân Pháp tiến lên lần nữa và chiếm mấy căn nhà đã đổ rụi và bốc cháy. Anh em kháng chiến từ bung đánh ra. Quân Pháp lui lần nữa và rót trái phá tối. Anh em lui vào bung và lần này, nấp xuống các hố cá nhân. Dịch quân lại tiến lên. Súng nổ rền trời. Quân sỹ say sưa trong khói súng, khí thế hăng hái lạ thường.

Bỗng liên lạc chạy về :

— Chết rồi! anh oi! Nguyễn-Binh rút binh rồi!

— Trời oi! Tức chết! Lại cái mừng đó! Anh Phiệt vừa nói, vừa dậm chân xuống đất. Chỉ tại ta hanh đánh quá mà ở lại.

— Anh cho lệnh chi bay giờ?

— Phải đánh tiếp rồi liệu sau. Nếu lui binh ngay, chúng sẽ đánh tối. Nguyễn-Binh lui binh, là để chúng ta hở mặt Tây và Đông-Nam đây. Quân địch thè nòi cũng tiến từ khu phía Tây lại đây. Anh Bảy và anh Phong đem hai đội trấn ngay phía Tây đi. Nếu thua, cùng rút cả về « con đường trâu » rồi sẽ có lệnh.

Dịch quân đương chạy tới. Anh Phiệt nghiên rông lia một loat F.M, nổ vang trời. Dịch rập xuống rồi lui. Được thở xả hơi, anh nói với Tú — một tay cảm tử — trong lúc nạp băng đạn mới!

— Tú còn nhớ vụ Nguyễn-Binh tiêu diệt binh đội Tổng-công. Đoàn không?

— Nhớ. Bùa đó, binh sĩ kháng chiến Tổng-công đoàn Nam Bộ trấn một đầu rừng, còn binh Nguyễn-Binh trấn một đầu bên kia, hai bên làm thế y-dốc, chống lại quân Pháp từ hai đầu đánh tối. Không ngờ giữa lúc đánh nhau đương hăng, Nguyễn-Binh đem quân băng ngang rừng chạy mất, để cho binh Tổng-công đoàn bị hai mặt vây đánh, thành ra bị tiêu diệt gần hết.

— Nguyễn-Binh đã mượn tay Pháp để tiêu diệt những bộ đội Quốc gia. Giờ lại dùng cái mừng rút lui nữa chừng, hấn mượn tay Pháp tiêu diệt chúng mình đây. Tú có thấy mình bị nguy không?

— Thầy.

Nhưng còn cõi cứu vân, nếu có liên lạc hỏa tốc sang cõi cứu vũ Đức. Bằng qua con đường Bà Quẹo là tối. Không chừng chỉ đội Vũ Đức nghe tiếng súng cũng đã chuẩn bị rồi. Ai liên lạc được bày giờ.

— Rồi đi được không?

— Được. Bão y cần thận.

Tú lui bước bao Rò. Rò lao mình chạy như bay theo ven bung. Bỗng anh Phiệt kêu lên :

— Trời oi!

Rồi vội quay mũi F.M qua phía tâ, anh bắn lia lịa vào trận tuyến Pháp. Thẳng nhô liều mạng, đã băng qua một khúc đồng trắng. Chắc chắn quân địch sẽ bắn, nên anh phải quay mũi súng bắn bảo vệ cho Rò. Bỗng đứa nhỏ té sấp, và không dậy nữa.

Phiệt gào lên. Anh em không cầm được lòng, nước mắt đau xót và cảm hồn trào ra. Bỗng Rật lao mình chạy. Phiệt gọi với :

— Rò chết rồi, cứu nó vòITCH. Ra cứu nó là chết đó.

Rật cứ lao mình chạy. Em này đã được cái kinh nghiệm trước. Nó cũng khôn lanh mà đi cầu viện chứ không phải đi cứu thẳng Rò, mặc dù tình hìn chí thiêt. Nó cứ dọc bung mà chạy, lẩn sau các thân cây, chứ không băng đồng. Qua phía Đông, nó vòng ngược lên phía Bắc cho xa nơi súng nổ, rồi mới băng đường lộ. Kế nó chạy miết về phía Tây.

Anh Phiệt thở một hơi dài.

— Thoát rồi. Mọi việc chưa chu, thì chỉ hơn nửa giờ nữa là binh Vũ Đức xuất hiện. Rồi anh hô lớn:

— Ráng đi, anh em, Ráng nửa giờ nữa thôi.

Vòng qua phía Tây, anh dừng lại ở khu anh Bảy và anh Phong. Anh bảo Bảy :

— Tôi với anh ra hạ chiếc xe cẩn cầu. Nửa giờ nữa, anh Vũ Đức tới. Nếu để chiếc xe cẩn cầu, chúng báo tin đi kèu viện binh là mình sẽ hỏng trận này.

Trong từ ngữ kháng chiến, chiếc xe cẩn cầu là xe vò tuyến điện có cái ăng-ten dài lèu đều như cái cẩn cầu.

Lom khom lẩn ra ven rừng, anh Phiệt, và anh Bảy đi trước với cây F.M, anh Phong đi sau, cùng với một cây F.M.

Phiệt bảo Phong :

— Ông mà bảo vệ cho hai đứa này nhé.

Rồi anh lao mình chạy tới một căn nhà ngoài ruộng cùng với Bảy. Từ chò này, anh trông thẳng ra

chỗ xe cần cầu đậu, và không còn bị vướng bụi cây nữa. Anh xả súng bén như tưới, cho hết cả băng đạn, trong lúc Phong mở lớn con mắt bắn túi vào những chỗ nấp của quân Pháp. Đoạn anh xách súng chạy trở lại, yên lành. Ba anh anh hồn hồn về bung : chiếc xe vò tuyến đã nát bấy.

Nhưng tình hình trở nên nguy kịch. Quân địch bắn như mưa và tiến lên. Chịu không nổi, cánh quân phía Tây phải lui sâu trong bung. Cánh quân phía Nam cũng phải lui. Mọi người gặp nhau ở dọc con đường trâu đi, phỏng tuyền cuối cùng trước khi phải lui mang chạy trốn. Bờ đất khá cao, nên chỗ nấp thật đáng hoàng, lại nhờ được một khoảng trống ở trước mặt chừng dăm chục thước, nên anh em khá yên chí cầm cự được vài giờ. Con đường trâu đi, vốn là đường trâu kéo xe lúa, thứ xe chỉ có càng và nẹp mà không có bánh, nên lần lần ăn sâu xuống đất, đào thành một rãnh sâu và rộng.

Liefs chết bám lấy đây, anh em chiến đấu như đàn sói lúc đã bị vây kín. Dao găm đã rút ra cầm ngay phía trước mặt để chờ địch xung phong là anh em hieu chết giáp lá cà. Bỗng súng nổ rào rào đằng xa. Qua một chỗ bung thưa, anh em trông thấy ở ngoài lề lón những mụ AFAT chạy muôn treo cǎ chán, rót cǎ vây. Một tiếng reo nỗi lên, vang dội cǎ cánh bung. Quân anh Vũ Đức đã tới kia rồi. Trong bung, ai nấy nức lòng cầm cự, chờ lúc vụt đuổi theo quân địch.

Rồi rồi! chúng bắt đầu tháo lui. Anh em ủa rǎn theo. Một chẽ của cánh quân Vũ-Đức bắn liên hồi vào đám quân đương tìm đường rút. Nhưng coi chừng : chúng rút cũng « có nghề » lắm, chúng rút về phía đông để tránh chủ lực của Vũ-Đức từ phía Đông đánh tới. Cuộc rút binh là một cuộc tháo chạy rất mau trong khi có những toán binh khác bao vây. Quân địch thoát khỏi gọng kim rồi lại chạy vòng quanh ấp Tám để ra đường cái lớn.

Thấy thế, anh Vũ-Đức cũng le làng triệt binh sang phía Tây và trở ra đường cái để rồi lại đánh trả vào bằng một vòng vây rộng lớn hơn. Trận đánh gồm những cuộc vận chui, tên quân đội dài qui mô. Ba lần lửa miếng như thế, thì quân Pháp bỏ cuộc. Trận đánh đã xảy ra suốt từ sáng sớm cho đến chiều tối mới thắt chấm dứt.

Nhô Rật đã chạy vào bung từ lâu. Anh Phiệt ôm lấy nó, và anh em xúm quanh reo hò... Nhô đến bạn, Rật gõ ra, vùng chạy ra ngoài, tới ôm thầy Rò mà khóc. Dịch thân anh Phiệt đi theo và hồng Rò trên tay để đưa về bung. Đến tối, hành quân xong, anh Vũ-Đức vào bung, để cùng ngâm ngùi với anh em bộ đội An-Dien trước bờ Rò anh dung.

Luc nửa đêm, đoàn binh lại lên đường, không kịp ở lại để chờ hôm sau, xem viện binh địch tới ấp Tám rất đông để lượm xác... Cuộc đời của người kháng chiến cứ tiếp tục rộn ràng và âm thầm trôi. Một ngày sau đó, anh Phiệt đã dừng binh làm lễ truy điệu anh Vũ-Đức. Anh vừa hay tin Vũ-Đức được Chính phủ Hồ-chí-Minh kêu ra Bắc thăng-chức và khen



thưởng, nhưng mới đi đến Vinh thì bị bắt và giết luôn. Người chỉ huy nổi tiếng nhất ở Nam Bộ đã chết tối-tâm, nhưng đã càng tung chi cho anh em kháng chiến Quốc-Gia chiến đấu bền gan bón nữa.

TRẦN-VIỆT-SƠN thuật

TRANG 35

# LÁNG GIỀNG

(Tiếp theo trang 25)

thứ ra, có nhiều lần, vì máy thu âm vặt quá lớn, chúng tôi bị mất ngủ.

TRIỆU-THÁI-THÁI.— Mùa, trai lại, đêm khuya rồi, mà trên lầu mờ máy thu âm chúng tôi cũng không sao ngủ được...

TRƯỜNG-LÂM.— Thiết tình, hôm nay, cả hai gia đình đã cùng nhau « dốc hết bầu tâm-sự », chúng ta phải ghi nhớ mãi-mãi lấy cái ngày tốt lành này, mới phải. Người ta thường nói : « bán anh em xa, để mua lấy láng giềng gần », thiệt là đát tình, lý, vậy... Nói đến cái máy thu âm thì chính tôi, máy tay mà mờ, chửi, vốn dĩ, chúng tôi cũng chẳng ưa nghe.. Nếu quả nó làm phiền hai Bác, chúng tôi rất có thể thôi không mờ nữa, hoặc, bỏ hẳn nó đi, cũng được.

TẬP-NHU.— Ấy chết, ai lại làm thế? Đó là một sự hy sinh quá đáng, chúng tôi đâu dám đòi hỏi nhiều thế!

TRẦN-THÁI-THÁI, chợt nhớ ra.— Còn cái việc con chó con kia, ta phải tìm lấy một giải pháp chứ?

TẬP-NHU.— Vâng, vâng, mà tốt hơn hết là chúng tôi đem nhốt nó ở phía nhà sau, nhất định không cho nó chạy ra ngoài nữa.

TRIỆU-THÁI-THÁI.— Còn cái việc con cháu bé bị con chó nó cắn phải, có lẽ cho đây là cần-thần, chúng tôi sẽ nhờ chú em chúng tôi làm y-sinh, nhà cũng ở gần đây, tiêm cho cháu mấy mũi thuốc cho yên-tâm.

TRẦN-THÁI-THÁI.— Thời, bác ạ, chính bác trai nhà chẳng đã vừa nói, con chó của hai bác đã được tiêm thuốc dự-phòng rồi, như vậy, chẳng có gì nguy-hiểm nữa, ta không nên quấy rầy vì y-sinh đó làm gì.

TRƯỜNG-LÂM.— Đến cái việc lấy nước, tôi xin dùng cái biện pháp này : trước giờ và sau giờ mờ nước, chúng tôi xin nhường nhà dưới, và chúng tôi sẽ chỉ lấy nước vào cái quãng thời gian ở giữa, nó ước độ một nửa giờ đồng hồ, là đủ lắm rồi.

TẬP-NHU.— Thưa vâng. Chúng tôi sẽ xin nhường người nhà, từ sáu giờ rưỡi tối bảy giờ, phải đóng vòi nước.

TRƯỜNG-LÂM.— Hai gia đình ở gần nhau bấy lâu, mà chẳng ai hiểu ai cả! Quả thiệt, hôm nay, chúng tôi mới nhận thấy rõ, các bác, không những rất đời là biết điều mà lại còn có từ-tâm, thiện-chí nữa. Chúng tôi lấy làm mừng lòng được người láng-cư như hai Bác.

TẬP-NHU.— Xin lão-buynh chờ quá lời khoa-tưởng chúng tôi.

TRIỆU-THÁI-THÁI.— Nào, thế bây giờ hai nhà chúng ta còn có việc gì để phân-tranh nữa không nhỉ.

TẬP-NHU, ngẫm nghĩ một tí rồi nói.— Kể ra, chúng tôi cũng còn có một việc này yêu cầu hai Bác, chẳng biết hai Bác có sẵn lòng giúp cho không?

TRƯỜNG-LÂM.— Ô, miễn là chúng tôi có thể làm được, không khi nào chúng tôi dám từ-nan; thưa, là việc gì kia ạ?

TẬP-NHU.— Thưa, có gì đâu, mỗi sáng, tôi đưa thẳng cháu nhỏ đến trường học, tôi cũng đều thấy bác trai cũng đưa cháu bé trên nhà đi học, cùng một lối, ý tôi muốn nhờ bác có xe nhà, bác làm ơn cho thẳng cháu nhà tôi, cùng đi với...

TRƯỜNG-LÂM.— Tưởng việc gì kia, chứ việc đó, tôi xin vui lòng đáp ứng; và tính tôi, tôi vẫn rất chịu mến các trẻ em.

TẬP-NHU, quay lại tim cậu con trai.— Kiến-Văn! con lại đây Ba bảo.

KIẾN-VĂN, đứng lên và đi đến trước mặt cha.— Thưa ba bảo gì con ạ?

TẬP-NHU.— Ba vừa thưa với Bác Trần, để Bác cho phép con, mỗi buổi đi đến trường, thì ngồi cùng xe với Bác, con nghe ta chưa?

KIẾN-VĂN.— Thưa Ba vâng...

TẬP-NHU.— Vậy con ra cảm-ân Bác đi!

KIẾN-VĂN, cúi đầu.— Con xin tạ-ân Bác ạ!

TRƯỜNG-LÂM.— Thời được... không có gì mà phải đa iê như vậy.

Trần - trường - Lâm và Trần - thái - thái đều đứng lên.

TẬP-NHU.— Ô kia! Hai Bác định ra về rồi hay sao?

TRIỆU-THÁI-THÁI, nói với chồng.— Chúng mình rõ thật là sơ-ý quá đi thì thôi, ai lại từ nãy tối giờ, chẳng nghĩ gì tới việc pha trà mời hai Bác.

TRẦN-THÁI-THÁI.— Đó là lỗi tại câu chuyện nó quá u « đầu cơ », ai cũng đều nở lòng, hả dạ cả.., thôi, xin để lần khác, không sao...

TRIỆU-THÁI-THÁI.— Thưa hai Bác, để tạ lỗi với hai Bác về sự sơ-thất hôm nay, tôi mai, xin mời hai Bác xuống dùng vân-phận với chúng tôi, để anh chị em ta có nhiều thời giờ hơn, mà sướng đàm với nhau.

TẬP-NHU, phụ họa với vợ.— Và cũng là dịp, để bù lại những ngày ta xa-lạ nhau, xin hai Bác chờ chổi từ, chúng tôi tâm-thành...

TRƯỜNG-LÂM.— Hai Bác đã nói như vậy, chúng tôi phải chân thành xin linh-ý, nhưng, xin hai Bác chờ bấy véc, hai Bác cứ cho dùng tiện-phận thôi... Và, nếu hai Bác cho phép, chúng tôi cũng xin có một điều kiện...

TẬP-NHU, cười cười.— Bác vừa nhân lời xong, lại ra điều kiện nữa, nếu vậy, chúng ta lại lâm vào chỗ khách kí rồi...

TRƯỜNG-LÂM.— Xin Bác chờ với trách, có điều phải có lại, điều kiện của chúng tôi là : đến chủ nhật này, xin mời hai Bác đi chơi về mạn « xa hà », và, sau đó, ta cùng nhau đi ăn cơm ở ngoài.

TRIỆU-THÁI-THÁI.— Bác quả là một người hết sức chu đáo..

TẬP-NHU, tiếp lời vợ.— Bởi vậy, chúng tôi chẳng còn dám viện lẽ gì để từ-chối, các bác đã thành tâm, chúng tôi cũng xin lấy tâm-thành, đổi lại.

TRƯỜNG-LÂM.— Ấy tính tôi xưa nay vẫn cố-quái như vậy, ai xúi tú-tế với tôi, bảo tôi nhảy vào lửa, tôi cũng tình nguyện nhảy vào ngay, mà trái lại, ai mà xúi tê với tôi, tôi cũng « trả đũa » ngay tức khắc!

TẬP-NHU.— Ấy chính tôi cũng thế đấy bác ạ... Người ta thường nói: « đồng-loại tương-tập, ... »

TRƯỜNG-LÂM.— và « đồng-thanh tương-ứng » ! (Hai người đều cười vang lên và bắt tay nhau).

TRIỆU-THÁI-THÁI, hướng về phía Trần-thái-thái niềm-nở.— Dầu trời sinh ra thế, chỗ hàng-xóm, láng-giềng với nhau, sớm tối thấy nhau, mà lại...

TRẦN-THÁI-THÁI.— ... và, khi tắt lửa, tối đèn cũng đều có nhau, kia mà...

TẬP-NHU.— Chúng ta biết hòa-mục với nhau, đó chẳng là một mĩ đức hay sao!

Màn từ từ hạ

Dịch xong ngày 17-12-60

Tại HOÀNG MAI HIỀN (Gia Định)

**Cung Chúc Tân Xuân**  
**HONG-KONG**  
**LƯƠNG-TẾ-THỜI**  
**Hải Cầu Hoàn**

THÂN HUYẾT  
OC

CÓ BẢN TẠI  
CÁC NƠI HIỆU THUỐC

香港  
深灣時海藥舖

# BÁT PHỞ TẾT

**ĐỖ LINH HOAN**

**6** I ÁO SƯ vừa gấp cuốn sách lại, Trương đã nhảy ra khỏi cửa giảng đường. Chưa hôm nào chàng thấy bài giảng dài như hôm nay. Nhìn giáo sư nói, Trương thấy như không bao giờ hết. Thái

ra, chàng cũng chẳng nghe nữa. Bao nhiêu tâm tri  
hướng cả về đất nước, ngập màu đỏ của xác pháo và  
cành đào, rộn ràng dão Xuân sang. Ngắm các bạn  
cầm cùi biên chép, Trương mỉm cười thương hại, nghĩ  
bụng hôm nay ba mươi Tết rồi mà còn vất vả như  
thế, có khi rông cả năm thì nguy. Chàng cũng chẳng  
chờ các bạn như thường ngày để bàn về bài giảng  
vừa xong.

Từ hai tháng nay, dành dụm từng xu, định làm  
một bữa ăn thật xứng đáng để đánh dấu một năm  
mà chàng có thể gọi là vất vả, nhưng đã đem lại  
cho Trương những kết quả khả quan. Tối Saint  
Sylvestre, chàng đã hi sinh giữ trẻ em cho một gia  
đình. Trong lúc cả Ba Lê ầm ĩ đón tân niên, Trương  
đã thành một người mẹ  
đàn, pha sữa, thay tã,  
nặng đưa nhỏ. Phải  
may mắn lắm mới được  
giữ những trẻ dưới một  
năm. Xong công việc, có  
thể ngồi đọc sách hay làm  
bài nhà trường. Không  
như văm vữa qua, trong  
đêm Giáng Sinh, chàng  
đã giữ hai đứa trẻ nghịch  
hơn quí sứ, làm tình  
lành tội suốt một đêm.  
Nào chúng bắt Trương  
già làm thú dữ trong  
một rạp xiếc.

Nhận những nhát roi  
tعن mông, Trương thấy  
đời thật chua chát, nghĩ  
bụng miếng ăn là miếng  
nhục; hai giờ sáng,  
chàng đã thiu thiu chùng  
lấy thùng trống Trương  
lại, rồi lấy súng bắn nước  
vào mặt. Cứ thế suốt đêm.  
Sáng hôm sau hai vợ  
chồng ông chủ về, hân  
hoan hưởng một đêm  
khoái lạc, nắm chặt tay  
chàng cảm ơn. Trong  
thấy hai đứa trẻ nằm  
ngáy khò khò trên  
giường, bà chủ sung  
sướng nói với chồng:  
"Ông Trương thật là số  
đỏ. Thường ngày chúng  
nghịch vô cùng mà hôm nay sao trông ngoan  
tệ". Trương cũng chẳng muốn cãi chính nữa.

Về tối phòng trọ, thấy bộ mặt bơ phờ của  
chàng, bà chủ nhảy mắt một cách đồng lõa, làm  
Trương bức mình bị nghi oan.

Gió mạnh nồi lên. Những ngọn đèn hẫu như  
sáng thêm trong khí lạnh của Ba Lê. Trên đại lộ  
Thánh Michel, Trương có cảm tưởng như ai cũng  
vội vã về nơi tò ấm, sửa soạn đón năm mới. Chàng  
thầm nghĩ giá Tết Việt Nam được quốc tế hóa nhỉ?  
Trương kéo cò áo, bước nhanh về phía chợ Maubert

★  
Về tối phòng, chàng cần thận đặt chai cồn vào

một chỗ. Hôm nay, hơn hôm nào hết, phải cần  
thận, đồ vỡ thì nguy lắm. Không phải Trương ngại  
xuống bầy túng lầu, nhưng lên xuống có thể làm  
loãng cả cái đệm quí hóa này.

Chàng đóng vội cửa sổ lại, rồi nhóm chiếc bếp  
còn, đốt nồi nước luộc bún. Việc này có lẽ quan  
trọng nhất trong đêm hôm nay. Bún nát thì cả bữa  
ăn hỏng hết. Luộc bún không khó nhưng phải luôn  
luôn ném, nghĩa là trong lúc đó không làm được  
việc gì hết.

Chỉ quá tí lửa là bún mất ngon vì thế Trương  
không rời mắt một phút nào cả. Bún phải vừa mềm  
vừa ròn. Trương cũng định mua thêm nửa chiếc  
bánh chưng với ít mứt sen hàng bà tư Mô, để cái  
đêm cuối năm có thêm chút hương vị, nhưng tối  
phút cuối cùng, kiềm lại ngân quỹ, Trương thấy  
không được tiêu quá năm trăm, nên chàng phải hạn



chế biến chờ lại.

Xong bún tối nồi nước dùng. Với số dụng cụ  
tối thiểu như Trương có, nghĩa là với một cái xoong  
phai có tinh thần tổ chức lǎm mới chạy được. Trong  
lúc nồi nước dùng ấm ỉ, Trương thận trọng lấy  
riêng thịt ra, đặt trên góc bàn mà Trương dùng  
riêng làm thớt. Ngâm nghĩa miếng thịt bò hồng đỏ,  
chàng không khỏi kiêu hãnh đã được anh em gán  
cho chử: "thợ thái thịt". Thịt phải thái ngang thớ  
to bản và mỏng, để khi đặt vào miệng, ta có cảm  
tưởng miếng thịt tan trên lưỡi.

Hôm nay, Trương đe hết thì giờ vào việc làm  
bếp. Nấu bát phở với tất cả tinh vi của giải phẫu  
gia. Chàng không khỏi lắc đầu nghĩ tối những buổi  
chiều đông, tan trường, chạy vội xếp hàng trước

nhiều quán ăn sinh viên để được xong sớm còn vào  
thư viện học. Thư viện mướt giờ đúng đóng cửa rồi  
mà về nhà thì không sao học được vì phòng lạnh  
quá. Chỉ kịp chui vào giường, kéo chăn chùm kín,  
người co lại như con tôm trong năm sáu phút rồi  
mới có can đảm ruồi từ từ chân ra. Sáu năm nay, sống  
tự túc, mộng của Trương là khi nào khà già tìm một  
căn phòng có sưởi ấm. Không vè được nhà đọc sách,  
Trương vẫn tự vi mình như chim không tổ.

Tuy vậy Trương vẫn thích mùa đông. Gió lạnh  
nhắc chàng những buổi chiều bị phạt, đạp xe một  
mình trên đê Cồ Ngư, lạnh và buồn như một bài  
thơ Hàn-Mặc-Tử. Có những phút Trương thấy cần  
phải sống một mình, để quên những khó khăn của thực  
tại trầm mình trong hiu quạnh, tìm cái đẹp của sự  
sống. Trương thấy hơi vô lý nhưng chịu không hiểu  
tại sao. Tim chỗ khuất gió, bên gốc cồ thụ, gần chùa  
Trần Quốc dọc may trang Zarathoustra của Nietzsche  
là cái thú độc nhất của Trương trước khi về nhà.

★  
Chiếc bát mầu ông Thiếu. Trương thận trọng  
mang từ bên nhà sang, chỉ được dùng một, hai  
lần mỗi năm. Một nghệ sĩ trình bày một tác  
phẩm có lẽ cũng không khó khăn bằng Trương

trình bày bát phở của  
mình. Bát phở hôm nay  
là cả cái Tết Việt Nam  
trên quê người.

Trương kính cần đặt  
trên bàn. Khói nhẹ tỏa  
trên nước dùng trong như  
đòng suối mạch, chấm  
phá mẩy ngồi sao vàng  
cuối thu, làm nồi bật  
những nét xanh tượng  
ý trên mầu trắng ảo  
huyền của chiếc bát sứ.  
Những miếng thịt tái  
hồng như má người  
trinh nữ nằm già trên  
những sợi bún vàng,  
óng như lụa tằm vừa  
nhả. Máy thái hành,  
xanh như mầu thời gian,  
kẽ bén những miếng ớt  
đỏ và gai như mặt trời  
mùa hạ.

Trương thành kính  
nâng bát phở lên miệng.  
Đồng hồ vừa điểm mươi  
đêm. Cảm thấy chất nóng  
và ngọt như nguồn sống  
đang lên chàng nhảm  
nắt lại, tận hưởng cái  
phút thần tiên này.

Ăn xong bát phở,  
Trương thấy sinh lực tràn  
ngập trong người. Cái  
tử mạng của người du  
hoc chàng deo nặng bên mình, sau những năm trên  
đất lạ, hôm nay chàng thấy nhẹ hẳn đi.

Trương chậm diết thuốc, dừng dậy, mở rộng  
cửa sổ, hít khí lạnh vào đầy phổi. Dưới đường,  
khách bộ hành dà vắng, máy chiếc xe hơi, máy nổ  
như tiếng pháo ran trong đêm giao thừa. Trương  
thấy ấm lòng một cách lạ, khe khẽ ngâm mấy câu  
thơ của Thế Lữ:

Hôm nay tạm nghỉ bước gian nan  
Trong lúc gần xa pháo nổ ran...

Ba Lê, một ngày cuối năm Canh Tý

CUNG CHÚC TÂN - XUÂN

## Nhà Bánh BÁO-VINH

Chuyên môn làm BÁNH – MÚT – KẸO.

Đặc biệt trong dịp Tết MÚT SEN – KẸO LẠC.

31 THỦ-KHOA-HUÂN

SAIGON

# BA CƯỜI, MỘT KHÓC

(Tiếp theo trang 32)

tín nghĩa làm trọng, lại thâu triệt nghĩa Xuân Thu, chẳng lẽ lại không nhớ tích Dù-Công-Chi-Tư dưới Tứ-Trắc-Nhụ-Tử hay sao?

Vân-Trường vốn là người coi điều nghĩa nặng như núi, hối trêng lại tình cảnh khi trước, Tào Tháo đối xử biết bao ân nghĩa, sau lại quá quan tráu trưởng mà Tháo vẫn một niềm kính mến, tự nhiên thấy động tâm, nhất là hiện thời con người tri kỷ của mình lại ở trong một tình trạng vô cùng bi đát chỉ những hoảng hốt sợ sệt muốn khóc.

Trong lòng thấy bất nhẫn, Quan vân Trường bèn giặt giũ cương quay đầu ngựa lại ra lệnh cho quân sĩ mở đường.

Rõ ràng là hành động tha cho Tào Tháo chạy.

Khi Tháo đã chạy khỏi, Vân Trường hé lèn một tiếng, các tướng tá và quân sỹ còn lại đều sợ run phủ phục cùi xuống đất.

Trong thấy cỗ tri Trương Liêu, Từ Hoảng tiến đến toàn là những bậc nghĩa sỹ cả, Quan vân Trường lại không nỡ bắt ai dành cho di thoát chết.

Chạy khỏi đường Hoa Dung, Tháo quay lại chỉ thấy vỏn vẹn gần 30 người ngựa đi theo.

Đến Nam Quận quân sỹ vào cả trong thành an nghỉ. Khi đó mới thật là thoát nạn.

Tào Nhân cho dọn tiệc để giải muộn. Tay nâng cốc mời chủ tướng cùng uống, lúc đó Tháo mới ngửa mặt lên trời khóc rất thảm thiết.



Lúc hoạn nạn thì cười và lúc bình yên thì khóc! Kè cũng kỳ.

Khách quan và bình tĩnh ta thấy là kỳ, riêng người trong cuộc đâu có thấy là kỳ!

Nhất là cười song hoạn nạn mới xẩy ra thành ra cái kỳ đó lại càng không kỳ nữa đối với họ.

Họ La sử dụng ngồi bút, từ tăm trạng Tào Tháo từ trước đến sau trong trận Xích Bích, từ khi mới bắt đầu với 83 vạn quân đến khi kết thúc với

27 người ngựa, không lúc nào quên một điểm chủ chốt làm nỗi cốt cho sự thảm bại. Đó là lòng kiêu ngạo, tự đắc, sinh tài của Tào Tháo.

Khi sắp giao tranh, quân uy cực thịnh, nhìn đàn muỗi tép Chu Du, Khổng Minh với một đám quân dám bày vạn, Tào Tháo tin chắc sự thành công chỉ là một việc tất nhiên, nên cầm ngang ngón đáo, uống rượu say trên thuyền, đắc chí ca vang:

Đốt lửa dương ca,

Nhân sinh kỷ hàn

Chu Công thò bộ

Thiên hạ quy tâm

Vì mình như Chu Công chiêu hiền dài nắng, thấy hiền kỹ đến, đang nhai cơm với nhô ra đê đón khách, khiến cả thiên hạ đều quý phụ, thái độ ấy của Tào Tháo trong lúc đó quả là ngang tàng bão phu.

Thế rồi đến khi bị đốt thuyền chạy bắn sống bắn chết vẫn còn sợ mất thề điện với chúng tướng nên gặp dịp nào có thể tò rằng mình vẫn am tường binh thư, vẫn thâu triệt đạo dùng binh, Tháo không hề bỏ qua bao giờ.

Mỗi lần lại điềm cho nó một trận cười dù tan, dù gây tò mò cho chúng tướng và dù có dịp giải thích khiến chúng trống lại:

— Quả Thừa tướng là bậc thần cơ diệu toán, không ai bì kịp!

Nhưng sau mỗi câu "thần cơ diệu toán" ấy lại kết thúc bằng một trận dâng cay, khiến mang Thừa tướng cheo leo như cái tơ cái tóc!

Mà ác hại thay ba lần cười của Tào Tháo, mỗi lần cười khoái trá hơn lần thì lại gặp một thảm bại thiêu rụi hơn lần!

Lần thứ nhất cười một cái thì gặp Triệu Tử Long. Quân lú đớn thương đối còn khá, và cũng chưa mệt lắm, hai bên còn đánh còn đỡ.

Lần thứ hai cười một cái nữa, khoái hơn lần trước chê người không biết áp dụng mục "Dĩ

dật dại lao" trong sách Tô-Tử thì lại biến ra Trương Phi. Ông tướng này hung hán hơn ông tướng trước, mà quân lính của mình lại mệt hơn lần trước, cho nên Tháo chỉ còn biết cố chạy mà chẳng dám nghĩ đến chống đỡ nữa.

Nhưng đến lần thứ ba, cười lớn hơn cả hai lần trước cười vì đây chỉ có mình mới thật hiền và mới biết áp dụng linh động nguyên tắc "hư tặc thực chí, thực chí hư tặc" còn những kẻ khác chỉ là một sách thì lại biến ra ông tướng Quan Văn Trường. Ông tướng này chẳng những lạnh lùng nghiêm trọng. Công việc chẳng coi làm chuyện dùa, mà ông còn viết quân lệnh trạng không đe họ Tào chạy thoát. Cái cười lớn của Tháo đã dẫn Tháo đến tình trạng khum núm cầu xin, mắt rung rung muối khóc...

Nhẽ ra cái cười ấy phải kết thúc đời Tháo, nhưng dã nhờ được tấm lòng rộng lượng của người khác mà nhóm tàn quân chỉ chờ một tiếng hét là phủ phục xuống hết đe chịu tội, đã trở về được đến cẩn cứ.

Ba cười của Tháo đe dẫn đến một cái khóc thực sự, một cái khóc thống thiết.

Cái khóc của người tình, biết mình biết người, nhận định được đúng giá trị đau đớn của sự thua...

Đến lúc khóc ấy Tháo mới thật phô bày tâm trạng cùng chủ tướng, mới nói thật giá trị và tài dùng binh của mình :

Giá trị và tài ấy chỉ đáng "khóc" mà thôi!

Có lẽ nếu chẳng cười thì khóc cũng chẳng đến, nhưng đã chót cười một mà chưa chịu khóc ngay thì lần sau phải cười to hơn.

Cười to hơn vẫn chưa chịu khóc, thì lần sau cười phải cố cười to hơn nữa.

Ba cười cộng lại để kết thúc bằng một khóc thì khóc ấy hẳn là phải ghê gớm. Khóc đến cạn nước mắt, đến sưng mắt đến choáng óc rúc đầu, đến đầm ngực đầm chân, e vẫn chưa đủ đe trả nợ cười!

Nhưng may thay cho Tháo, nhờ ở con khóc ấy mà sau này Tháo không bao giờ phải khóc đau đớn như thế nữa, và lẽ tất nhiên cũng không có cái cười "lịch sử" liên tiếp ba bận đe nhà văn La Quán Trung lại có dịp góp ý kiến cùng quý bạn về vấn đề "Ba cười, một khóc" !

## Ăn được, ngủ được, là tiên...

### MUỐN VẬY, NÊN DÙNG :

# ICH-KI-NA

(Viện Pasteur đã phân chất)



ICH-KI-NA làm bằng : 1) Nếp cẩm (nếp than, nếp quạ), một thứ gạo có nhiều "SINH-TỐ B 1" và chất "MAGNÉSIUM" (ma-nhê-di-um).

SINH-TỐ B 1 làm cho khỏi nhức mỏi, tê-bại, những chứng bệnh mà các sản-phụ cũng như các cụ già thường mắc phải.

Chất "MAGNÉSIUM" (ma-nhê-di-um) làm cho tế-bào sinh-sản mau-lẹ, khí-huyết tăng cường, vi thô :

— Sản-phụ sẽ nhiều sữa, da và tóc tốt tươi ;

— Các cụ già sẽ khoan-khoái, dễ chịu, sắc-diện hồng-hào.

2) Hoa cúc làm khí-huyết lưu-thông, kinh-nguyệt điều hòa và minh mạc (sáng con mắt).

3) Ngũ-gia-bì làm cho : khỏi phong-thấp, khỏe gân-cốt, bò ngù-tạng và thông khí-huyết.

4) Canh-ki-na, cà-phê, quế, hồi đều giúp cho tì-vị mạnh-mẽ, tiêu-hóa dễ-dàng.

Vì vậy, dùng hàng ngày, ICH-KI-NA sẽ làm cho :

## - ĂN NGON - NGỦ KHỎE - MAU LẠI SỨC.

Đó là một thứ rượu bò đặc-biệt của mọi người nhất là các cụ già và sản-phụ.

Một chai ICH-KI-NA bằng ba té thuốc bò.

CẦN ĐẠI-LÝ TẠI CÁC TỈNH : Xin liên-lạc với ICH-KI-NA, 144 Pasteur, Saigon.

ICH-KI-NA : Món quà Tết, vừa lịch-sự vừa hữu-ich, giá chỉ có 59d.



**L**E O lên toa xe lửa, việc đầu tiên của Hữu là kiểm xem giường ngủ của mình ở chỗ nào. Việc đó không khó khăn gì mấy, chỉ có mấy bước anh đã tìm thấy tên anh yết ngay ngoài cửa khoang số ba. Tâm giây trống bỗng bàn tay có ghi danh tách ba người. Đọc ở đây Hữu biết cùng chung với mình khoang tàu còn có một người đàn bà và một người đàn ông nữa.

Trong mỗi khoang thường có bốn giường nằm. Chuyến tàu hôm ấy khoang số ba chỉ có ba giường được trải nệm, đặt gối, giường còn lại bỏ trống vì vắng khách.

Hữu đặt va ly lên giường mình rồi ra đứng ngoài lối đi, nhìn qua cửa sổ xuống sân ga. Cảnh ga Đà Lạt vào chuyến tàu đêm, không nhộn nhịp mấy. Có lẽ con đường Đà Lạt — Sài Gòn có nhiều phương tiện giao thông nhanh chóng hơn nên ít hành khách ra ngồi xe lửa.

Dưới sân ga, trong ánh nắng hoàng hôn úa nhạt hành khách thưa thớt đứng đợi giờ khởi hành. Dẫn ba người đàn bà đứng mặc cả mua bánh, thỉnh thoảng lại nhón nhác gọi những đứa trẻ đang chạy nghịch dưới hàng hiên. Mấy người dàn ông đứng nhìn toa tàu, dõi mắt theo một nhân viên sở hoả xa dương gó bút kiêm soát lại đầu óc ở các bách xe. Một tu sĩ đi đi lại lại đọc theo cẩn, mắt nhìn vào cuốn sách nguyên mờ trên tay, đôi lúc lại ngừng bước mím cười với những đứa trẻ chạy quanh vào chân. Chiếc áo chùng thảm của ông điểm một vết sám giữa những tà áo tưới màu của đám phụ nữ.

Hữu nhìn xuống đám người ấy, thử tìm xem lát nữa ai sẽ lên chung với mình một khoang. Anh lưu ý trước tiên đám phụ nữ, thấy họ không có gì đặc sắc. Họ nói nhiều, cười nhiều, nếu không thì sau có đáng ghét. Vài người đàn bà còn trẻ nhưng vô duyên cứ muốn tạo ra những dáng điệu không mấy tự nhiên. Phía dàn ông Hữu không chú ý lắm. Có lẽ đây là những ông chồng sống thảm niên bên cạnh các bà vợ, được dịp du hành thưa lúc con tàu chưa chuyên bánh, đứng tách rời người hồn phôi ra một lái để lặng ngắm những toa xe nối đuôi nhau mà nhớ đến một chấn trời xưa cũ. Một ngày kia rồi Hữu cũng sẽ có dịp đứng ngắm con tàu và có chung một tâm sự như họ. Nhưng hiện thời Hữu chỉ như vài người đàn ông trẻ tuổi khác đứng nồng lòng chờ giờ tàu chạy. Một chuyến đi dài ngắn người hay đã qua, đến giờ khởi hành cũng vẫn gây được chút ít xúc cảm. Nếu không có gì để lưu thương, lưu nhớ ít là cũng vẫn thích thú được biết mình đang xê dịch. Từ lúc con tàu chuyên bánh ra khỏi nhà ga, đến lúc băng mành trên con đường sắt sao chép có chút nôn nao trong lòng? Sau đây, Hữu định bụng sẽ giữ một thái độ im lặng, lãnh đạm với những người chung quanh, để thăm hưởng trọn vẹn những ru êm cảm giác của con tàu, và sẽ thiếp vào cõi mộng lung của giấc ngủ.

Tuy nhiên Hữu vẫn còn thắc mắc về người đàn bà, người bạn đồng hành xa lạ. Anh liếc nhìn tấm giấy trống gài bên mép cửa, nhâm nhã đọc lại tên: Nguyễn tuyết Trinh. Cái tên cũng khá đẹp, chẳng biết con người có thanh tao như thế không? Hữu thầm nghĩ như thế và anh mỉm cười ngầm lại những khéo người na giọng đứng dưới sân. Anh thầm mong Nguyễn tuyết Trinh không có mặt ở đó. Nàng sẽ đến chậm, hoặc còn lang bbang đâu đây, cho tới khi tàu chuyên bánh mới xuất hiện ở cửa toa, hơi hoảng hốt, nhưng duyên dáng. Hữu sẽ đỡ hộ nàng hành lý và đưa nàng về chỗ. Điều mong ước có mẫu lảng man làm Hữu tự cười thầm. Có thể Hữu e ngại hưng vì biết đâu Tuyết Trinh lại chẳng lên tàu cùng với chồng? Trên giấy còn ghi tên một người đàn ông nữa, họ Lê.

Lần này Hữu mới đọc kỹ tên anh ta. Trường hợp hai người ấy là vợ chồng, thì cũng như Hữu có tấm vé số được biết mình không trúng. Tấm vé đã hết gãy hy vọng, người mua không còn tiếc rẻ gì nữa thản nhiên gạt bỏ áo mộng đi, để quay về thực tại. Hữu vẫn ngại cuộc du hành của mình kém thứ vị nên anh lại ước ao: nếu Tuyết Trinh đi cùng với chồng thì cuộc du hành của nàng là để hưởng tuần trăng mật. Họ phải là đôi vợ chồng trẻ tương xứng cả về ngoại diện lẫn tâm tình. Người chồng cởi mở dễ gây thiện cảm, còn người vợ dịu hiền và ý nhị, lúi lúi bên nhau như một đôi chim câu mà không làm người bên cạnh chướng mắt. Trái lại, Hữu sẽ vui thích được hưởng lấy cái hạnh phúc ươi trè của họ, và trở về di vắng của mình. Những kỷ niệm êm đềm ngày xưa, tuy chưa lâu lắc gì nhưng đã qua đi, được ôn lại trong giây lát vẫn làm ta thắc vì thấy mình được hạnh phúc qua hạnh phúc của người khác.

Một hồi còi rút lên dưới sân ga. Mọi hành khách hùa nhau lên toa. Con tàu

## TRUYỆN NGẮN

# Chuyến tàu đêm

của HÀ-CHÂU

nhưng chính anh lại dần đó chưa biết nói tiếp ra sao. Anh nói bâng quơ về ông khách cùng phòng.

— Hình như còn một người nữa ngồi chung trong phòng này, có nhỉ!

Tuyết Trinh gật đầu:

— Vâng, ông Hữu!

Hữu mỉm cười:

— Không phải, vì Hữu là tên tôi!

Tuyết Trinh cười ngặt nghẽo:

— Thế mà từ nay tới giờ tôi cứ yêu

chí ông là ông kia!

Nàng chỉ vào tấm giấy trên cửa:

— Vì thấy tên ông ta ghi ngay trên đầu.

Hữu cười theo:

— Có lẽ ông ta đứng đầu đây thôi...

— Không, ông ta chưa lên tàu!

— Nghĩa là ông ta bị nhốt...

Tuyết Trinh lắc đầu:

— Lỗi 11 giờ khuya ông ấy mới lên ở ga Thành

Chàm.

Hữu buột miệng:

— Sao cô biết rõ thế?

Nàng lạnh lùng đáp:

— Tại tôi đã hỏi trước ở ga khi mua vé. Lần

tàu chưa chạy có một vị Linh mục ở phòng bêa nay

muốn xin tôi đổi chỗ cho, nhưng tôi thoái thác...

— Chắc vì bên ấy có đàn bà nên nhà tu hành

thấy có điều bất tiện!

— Vâng. Nhưng tôi cũng rất ngại các bà ấy...

— Và nàng thản nhiên tiếp.

— Tôi thích ngồi với các ông hơn!



Hữu không tỏ thái độ. Anh muốn câu chuyện được nối tiếp để dàng, ngờ nghĩnh như thế.

Một hồi còi hoét lên báo hiệu con tàu sắp đến một ga xe.

— Tới Dran rồi!

Con tàu phì phò, tiến chậm chạp rồi ngừng lại. Tiếng rao quà lah lanh chèo kéo hai bên thauli tàu. Tuyết Trinh vươn người qua cửa gọi mua một chùm ngô luộc, với mấy chiếc bánh khoai. Nàng đem vào phòng đặt trên mặt tẩm ván nhỏ tạm dừng làm bàn cho hành khách, tươi cười gọi:

— Ông... ông Hữu!

Hữu đương mải ngoài nhìn hình dáng những người thôn nữ tay xách đèn, tay cầm thùng quà còng (Xem tiếp trang 41)

# THƯ NHÀ

(Tiếp theo trang 31)

Khi nào gặp được một tác giả có tài, một quen tách hay, chàng mê mẩn cuồng lên, cho rằng không có ai tài hơn, không có sách nào hay hơn được nữa. Những tác giả ấy và tác phẩm ấy lớn ngập mù trời đất, chàng muốn bạn bè ai nấy cũng phải nhận thấy như thế. Ai không chịu nhận, chàng tức giận nhăn nhó kêu lên rằng, " Tại sao không thấy được hở ? Tại sao thế hè ? Nò lớn sừng sững như thế, lớn kinh khủng như thế, không trông thấy chỉ có thể là vì mày nhảm con mắt mày lại rói dây ". Theo kiều đó, có những tác giả lớn ngập mù Châu Âu, có những tác giả lớn ngập Châu Á, ngập thế giới v.v... Và hôm nay chàng này nhảm con mắt, mai thằng kia lại nhảm con mắt, mài vùa mua sách đọc, vừa hăng hái hênh vực các tác giả, vừa tức giận nhũng dứa bạn không chịu mở mắt... cuộc đời chàng dồn dập những say mê như thế không kịp hở cho chàng chút thì giờ để yêu đương và xây dựng gia đình. Chàng sống độc thân.

Nhiều đêm Mạnh sang nhà Hà ngủ lại, được chàng nhường cho cái gối mềm n勒o n勒o, bé gặp lại nhết dưới đầu một lúc làn mà còn cảm thấy lạnh lạnh dưới gáy rất khó chịu. Hà thì lấy một mớ tạp chí dùng dây buộc chữ thập, kê làm gối. Hà hút thuốc, Mạnh thì không; thỉnh thoảng trong lúc hăng nói Hà quay mặt sát vào mặt bạn, phà khói thuốc ngập mù, và Mạnh phất tay kêu oai oái. Vì vậy Hà hút thuốc một cách khô sờ, lúc thì quay sang bên này lúc quay sang bên kia, lúc chồm người ra ngoài nhà nước miếng, cứ phải trả mình mải mải è ẩm ạch. Và cứ như thế, hai anh em bạn nói chuyện vẫn thương, bàn tính về việc thường thức và sáng tác m những tác phẩm lớn ngập mù trời đất.

Hà có giấc ngủ dễ dàng. Nói đang hăng, ngừng lại một lúc đã có thể nghe tiếng chàng ngáy khò khò. Mạnh một mình thức nằm bên cạnh, đưa mắt nhìn, trong ánh sáng lò mờ của các ngọn đèn từ ngoài đường chiếu vào, những cái áo sơ mi của bạn treo rủ xuống rải rác dọc theo vách ván.

Chán rồi anh nghiêm túc mà nhìn qua lỗ hổ của sập gác, trông thấy người chủ nhà ở tầng dưới, một người đàn ông xấp xỉ năm mươi, mập mạp, tóc « cu » mèo, mặc cái quần dài rộng thõng thõng và dài tới đầu gối, nắm ôm đứa con nhỏ ngủ trên chiếc đệm văng, tay không rời chiếc quạt giấy thõng thõng được phết một cái để dưới mao. (Đèn ở nhà tầng dưới vẫn sáng vì ông chủ nhà có người con trai thường học khuya, chán bị thi trung học năm nay). Có lúc Mạnh nằm yên nghe tiếng xe chạy rầm rầm trên khắp các lô đường đô thành, nghe như thế rất lâu.

Những đêm đó Mạnh yêu mến cái sinh hoạt căn bản có vẻ ngoan ngoãn của Đô thành, anh mến ưa xe cộ rẽm tem, mèn sự sống vẫn tĩnh thức luân lưu đều đều khắp nơi cho tới khuya khuya khuya. Và bên cạnh Hà, anh có cảm tưởng mình ngất ngưởng vượt lên trên cái sinh hoạt ấy, dựa vào một sự say mê day tự tin, thấy lờ mờ bằng lòng về thái độ « lâm liệt » của Hà. Lâm liệt cả cuộc sống tro tro trong gian

phòng trống trơ, với những chiếc áo sơ-mi nhôp nhúp treo tòn ten trên những cái đinh đóng dọc vách ván.

Anh băng lòng về Hà. Anh cũng băng lòng về Luân. Chàng thi sĩ này có vợ, có con từng dần, lúc nào cũng quấn quít với con mà lúc nào cũng quanh co che dấu cảnh gia đình dùm đỡ. Mạnh tới nhà có khi gặp chàng mặc py-gia-ma nằm cong như tôm trên giường úm con, lấy tay kê làm gối cho nó ngủ, có khi trông thấy chàng ngồi hút thuốc láo, xung quanh bình diệu những đứa con bé nhất chụm vào đèn ba lỗ cái đầu, có khi gặp chàng dang nằm ngừa trên vông, hai tay xốc nách thẳng con trai non hai tuổi cho nó nhảy lên nhảy xuống trên bụng chàng, cha con toát mồ hôi cười sảng sặc, lại có khi bắt gặp chàng dang tiều lèn cái thang tre cũ kỹ dâng mòn bong lén ở những chỗ nắc thang và tay vịc, để cảm may que hương, dâng hoa, và thỉnh lit tiếng cùi xuống trước cái trang thờ Phật đặt tận trên cao... Thế nhưng bạn vào nhà met chử là chàng liền rủ đi ngay. Chàng không muốn cho bạn bè cung kiến cảnh sống gia đình của mình, chàng cho rằng dưới mái nhà của chàng không có chỗ dành cho những cuộc chuyện trò về văn chương. Chàng hay kê khò gia đình, cho rằng tại nòi mà kha năng sáng tác của chàng bế tắc. Chàng co cảm tưởng những người bạn tang tác không thu chàng nữa, họ xa lánh chàng. Vì thế mỗi lần có một người bạn sang tác « toi chui », chàng nứng rờ, kéo họ đi suốt buổi, vừa nói chuyện thơ vừa phản tranh về gia đình. Chàng thích kéo họ vào uống cà phê ở những quán nước của người lao động, vừa rẽ tiều vừa co thê tự do ngồi xếp chân trên ghe nói chuyện to tiếng, chàng cuag thích kéo « Lạn sang tác » đi leu lói vào những con đường hẻm ngoan ngoéo. Trong truong hợp này chàng thường gặp những đoạn dương nhịp nhau, thỉnh thoảng gặp một dòng rac bốc hơi leu leu hám hay một ngô cùi hèt lối đi : chàng cười, lôi người bạn sang tác « quay ngược trở lại trong lúc ở các nhà na bến đường có nhiều người dân bà to mò nhìn qua cửa sổ theo dõi » về ngạc nhiên.

Luân có hai điều canh cánh bên lòng. Về con thi vị chàng để liên tiếp nứt rứt câu nợ tiếp câu kia trong thơ trang thiên lieu vận. Về thơ thì chàng lại bế tắc : da bón nám rồi chàng vẫn loay hoay xung quanh vài dè tài cù, cho đến từ ngữ chàng dung cũng deo đuôi theo chàng từ năm nay qua năm kia (trắng hạn mày năm nay nay gẫu như trong bài thơ nòi của chàng cũng có chữ mùa : mùa chiến thắng, mùa vina quang, mùa yêu đương, mùa ân ái, mùa thông cảm, mùa hoa sang mùa... Mùa nòi kế tiếp mùa kia, duy có cái mùa bế tắc là vẫn kéo dài không dứt. Luân không phải là một nghệ sĩ đặc sắc, nhưng Luân đặc sắc vì cái lòng mệt tua với văn nghệ.

Mạnh không ghét Lụé, lúc nào cũng chọn rộng, thật ca vát, mặc vết tông, ra vò các, cơ quan, giao thiệp lóng xóng, vận động xin một khoản trợ cấp để xuâ: bảo tac pham này, xin mua giúp tac pham kia, xin iúp tac pi. ầu nò v.v..

Anh cũng không ghét Thoại giàn giàn, nói ba hoa mà chẳng chịu viết lách bao lâu. Anh cũng không hề ghét lụa, nò cười toe toét, bá gi viết nay, coi việc trước tac như dùa giốn, bán buôn...

Mỗi người trong đám bạn bè ấy có cái tốt cái xấu của họ. Những cuộc họp mặt gặp gỡ nhau ở nhà người này hay người kia hay ở tòa soạn các

tờ báo có khi làm anh bức tức, cũng có khi làm anh hăng hái tin tưởng.

Lại cũng có những khi hoàn toàn vô vị : họ xúm nhau tìm những câu trêu đùa một người bạn gái, và lúc người ấy ra về rồi thì Hà chê cô ta có cái mũi ngắn. Thoại chê cái môi mỏng. Tuế phàn nản dáng đi xấu, về phần Mạnh, anh cũng thấy cần phải hùa theo chỉ trích mó tóc cô ta uốn vụng. Thố rồi về sau thỉnh thoảng Mạnh bắt gặp trong một vở kịch của Hà vài câu nói dễ thương mà anh nhớ mang máng giống như là của cô bạn hờ: ấy, trong bài thơ của Thoại: « vài câu rất đẹp ca tung dồi môi mà anh cho là vẫn không khác xa với môi cô bạn ấy bao nhiêu. Mạnh giật mình tự xem mình, và vừa kịp chừa lại dề mó tóc một nữ nhân vật trong truyện mà khỏi giống hệt cô bạn.

Đối với tất cả những người bạn ấy (lối lạc có, tăm thường có), đối với tất cả cái sinh hoạt ấy (với những khía cạnh tốt có xấu có), cảm tưởng chung của Mạnh có lẽ là sự biêt on. Cứ mỗi lần anh ngồi vực, lưỡng lự, phân vân về những điều minh dâ làm và định làm, về sự định hướng cuộc đời của mình, anh sắp sửa hoang mang ngắn ngại, mỗi lần như thế anh sợ nhớ tới một số bạn bè đang say mê cuồng nhiệt xung quanh mình là anh lại có thể tạm thời yên tâm tự thấy được yên ủi nâng đỡ. Bao giờ cái sinh hoạt ấy còn diễn ra chậm ron, anh còn có thể thỉnh thoảng ngoảnh lại nó, hy vọng tìm thấy lý do cát nghĩa sự quyết định chọn lựa của mình, anh còn có thể tự nhủ rằng sự có mặt của mình ở đây không đến nổi là một sự vật vương vô nghĩa lý.



Phải chi lúc nào anh cũng giữ được một cảm tưởng ấy đối với cảnh sống của mình ! Đáng nay rất nhiều khi ngược xuôi quanh quèo trong sự sinh hoạt hàng ngày anh đã xa lìa mắt hít cai làm liệt của những người bạn như Hà lúc nào không hay.

Anh viết thế nào để đưa em trai rõ được tâm trạng mình những buổi trưa như trưa nay, anh đập chiếc xe chen giữa trâm nghìn chiếc xe khác, vượt qua đường này, dừng lại ở ngã tư kia, len lách về tới nhà, ăn với miếng cơm rồi lại sửa soạn dắt xe ra đi ? Trong cái túi hủ miệng deo sau booc-ba-ga có mấy tờ tuấn báu hình bìa dò xanh loè loẹt phơi ra hở hênh. Và trong trí anh lộn xộn những ý nghĩ rối rắm về năm bảy sự việc linh tinh : mưới trang báu vỗ cắn phải chữa gấp để giao cho nhà in, một cái giường mùng của người bạn thân vừa dời đi Nha Trang nhờ chờ di tìm chỗ gửi ngay trước khi trả nhà thuê lại cho chủ, bức thư hờn dỗi của cô bạn gái ở Đà Lạt vừa gửi về, một cái thùng phuy cát mướn để chúa nước mua mà ưa dùng cho khói phai dùng nước hối phèo v.v... Dưới nắng trưa chàng chàng, Mạnh dừng xe ở một ngã tư chờ dẫu hiệu của người cảnh binh, trước mặt anh một chiếc xích lô máy phun khói ra mù-mịt, sát bên cạnh anh bàn tay một người đàn ông rung ruong trên tay nắm cửa chiếc xe gắn máy, bên mặt bên trái phía trước phia sau anh tràn ngập những xe là xe, tất cả máy đều nô, tất cả tay chân sắt thép xung quanh anh đều như mấp máy rung rinh, tất cả sỏi lèo trong sự đợi chờ nồng nàn một hiệu lệnh. Cái đám đông hỗn độn giậm giật đó thở hưng hực ra khói : khói đèn pha

(Xem tiếp trang 42)

## CÁC SÁCH GIÁO-KHOA TRƯỜNG ANH-NGỮ ZIEN-HỒNG ĐÃ XUẤT-BẢN

(80/8 ĐƯỜNG BÀ HUYỆN THANH QUAN — SAIGON)

TỰ-DIỄN ANH-VIỆT VIỆT-ANH, L.B.Khang và Kông . . . . .	180.00
TỰ-DIỄN ANH-VIỆT Lê-Ba-Kong . . . . .	88.00
TỰ-DIỄN VIỆT-ANH Le-Ba-Khang và Kông . . . . .	70.00
TỰ-DIỄN ANH-VIỆT (bút ký) Lê-Ba-Kong . . . . .	32.00
TỰ-DIỄN VIỆT-ANH (bút ký) Lê-Ba-Kong . . . . .	25.00
TỰ-DIỄN QUÂN-SỰ PHAP-ANH-VIỆT Đại-Úy Đô-Thiếu-Liệt . . . . .	120.00
Toàn Bộ VĂN-PHẠM ANH-VIỆT (Có phần sửa 150 bài tập) Le-Ba-Kong . . . . .	70.00
NGỮ-VỰNG ANH-VĂN Đệ VII, VI, V . . . . .	
(Co chua phién-âm Quốc-tế và phién-âm Ziên-Hồng — thêm nhiều từ ngữ)	
VĂN-PHẠM và LUYỆN-DỊCH ANH-VĂN, Lớp Đệ-Thất, Lục, Ngũ —	
Giảng rõ ràng, thêm nhiều bài tập có giải đáp — Lê-Ba-Kong	
BÀI DỊCH ANH-VIỆT I Lớp Đệ-Thất, Lục, Ngũ — Lê-Ba-Kong.	
(Các cuốn sách trên đã được chính-thức công-nhận để dùng với các cuốn	
* l'Anglais Vivant Cl. de 6e, 5e bleue et beige *)	22.00
ANH-VĂN — Lớp Đệ IV Lê-Ba-Kong . . . . .	
Bài dịch VIỆT-ANH và ANH-VIỆT (cho thí sinh T.H.D.N.C. và C.K.) Le-Ba-Khang . . . . .	25.00
Bản dịch DAVID COPPERFIELD — Lê-Ba-Kong và Nguyễn-Duy-Diễn . . . . .	25.00
TỰC-NGỦ ANH-PHÁP-VIỆT — Nguyễn-gia-Liên . . . . .	25.00
THÀNH-NGỦ VIỆT-ANH-PHÁP (Vietnamese-English-French Idioms)	
Lê-Ba-Kong và Vũ-ngọc-Ánh . . . . .	62.00
LҮYẾN-DỊCH VIỆT-ANH (T.H.D.N.C. và C.K.) Lê-Ba-Kong . . . . .	32.00
ANH-NGỮ THỰC-HÀNH Lê-Ba-Kong . . . . .	70.00
CÁC TRUYỀN HAY (viết bằng Anh-Viết) Lê-Ba-Kong . . . . .	44.00

LUYỆN KHẢO SÁT ANH-VĂN. Gồm 57 bài Anh-vă trich-diễm, có dẫn giải các câu hỏi « khảo sát ». Đang chương trình mới.	
SYNTAX, PARSING ANALYSIS (Cú pháp, Phân tích Tự-logic và Mệnh-dề), tức là phân bố tức cho cuốn Văn-phạm Anh-vă do giáo-sư Lê-ba-Kong soạn trước đây. Đây 192 trang cỡ lớn — có phần sửa 86 bài tập.	150.00
TRUYỀN KIỆU CHÚ GIẢI — Văn-Hoè . . . . .	35.00
VIỆT-VĂN DIỄN-GIÀNG (Kim, Cô-vă) — Đệ VII . . . . .	
VIỆT-VĂN DIỄN-GIÀNG (Kim, Cô-vă) — Đệ VI	
TÌC-NCÚ LUẬC-GIẢI — Văn-Hoè . . . . .	32.00
PHÁP-VĂN — Lớp Đệ Ngũ — Phan-văn-Phụng . . . . .	52.00
QUANG-HỌC — Lớp Đệ Nhị — Đoàn Luyện . . . . .	62.00
LUYỆN-THI ĐẠI-SỐ — T.H.D.N.C. — Đoàn Luyện . . . . .	52.00
LUYỆN-THI HÌNH-HỌC T.H.D.N.C. — Nguyễn-thanh-Sơn . . . . .	52.00
LÁ THƯ HÈ (Lettres de Mon Moulin) nguyên-tác của Alp Daudet — Nguyễn-xuân-Hiếu và Tr.-Mộng-Chu dịch đối chiếu . . . . .	42.00

## Học Báo « TRAU-GIỚI ANH-NGỮ »

Giám Đốc : G. s. LÊ-BÁ-KÔNG.

Đoạn ray đã hoàn tất Toàn Bộ, gồm 50 số báo, chia làm 5 Tập I, II, III IV và V đồng bìa percaline, chữ mạ vàng, rất mỹ thuật.  
In đẹp, bài viết rất công phu với các mục thường xuyên : Grammar, Vocabulary, Essays, Idioms, Press Article, Dịch Việt-Anh, Short Stories v.v... Học-báo có nhiều dọc giả nhất. Giá mỗi số : 7d.

# CHUYẾN TÀU ĐÊM

(Tiếp theo trang 39)

cố đuổi theo con tàu đang từ từ rời ga, nài nỉ bắn thêm chỗ hàng còn lại, và nghĩ đến sự cần cù chịu khó của lớp người âm thầm nơi đồng bãi.

Nghé tiếng Tuyết Trinh gọi, Hữu bỏ dở ý định quay vào.

— Mời ông xoi quà với tôi !

Hữu ngồi xuống mép giường đối diện với giường của Tuyết Trinh. Nàng lật vỏ những bắp ngô còn nóng :

— Ngô luộc và bánh khoai ở đây ngon lắm.

Mời ông dùng thử !

Hữu muốn từ chối, ngại phải nhai ngôm ngoàm trước mặt người thiếu nữ, nhưng Tuyết Trinh đã chọn một bắp ngô mọng hạt đặt vào tay Hữu :

— Ông ăn chơi ít đỡ đói, vì từ đây tới Tháp Chàm phải chờ nối tàu Nha Trang mới có toa hàng ăn.

— Có có vẻ thành thạo con đường này lắm ah ?

Tuyết Trinh vừa ăn ngon lành vừa thù lò cho Hữu biết năm nào nàng cũng đi về con đường này vài ba lần. Nàng là con một ông chủ ruộng mía ở Bình Dương, lên theo học trên Đà Lạt, cứ mỗi kỳ nghỉ hè, nghỉ Tết lại về Saigon chơi.

Tuyết Trinh nói chuyện rất có duyên, bày tỏ ý nghĩ một cách bạo dạn, đôi khi làm Hữu ngạc nhiên về một vài quan niệm mà anh cho là kỳ dị. Cỗng luộc và bánh khoai đã vội. Nàng gom gop phần lá ném ra ngoài cửa và mở túi hành trang lấy mấy trái cam mời Hữu. Thấy trong túi ló ra mấy cuốn sách.

Hữu hỏi :

— Có có mang theo sách để đọc ?  
Nàng nhéo miệng, trao mấy cuốn sách cho Hữu.

— Mấy cuốn tiểu thuyết của Françoise Sagan đấy ông à. Tôi đã đọc hết cả, giờ mang theo xem đỡ buồn và đem về Saigon cho mấy đứa bạn mượn. Ông đã đọc tiểu thuyết của Sagan chưa ?

Hữu thú thật :

— Tôi mới đọc có một cuốn !

— Cuốn nào ?

— Bonjour tristesse !

Hữu liếc nhìn Tuyết Trinh, phân vân nhiều ý nghĩ. Nàng tiếp :

— Co người cứ chê bai nó kia, rằng tiểu thuyết của Sagan là vô lý, nhưng tôi đọc, thấy không có gì, chỉ là thường tình...

Tự nhiên Hữu nhớ đến những cô thôn nữ dem qua lèn bán ở ga Dran và anh ngầm Tuyết Trinh ngồi chán co chân duỗi với một điệu chèn mảng ở uốn giường. Anh muốn nói rõ ý nghĩ của mình ra,嗽 thì tháo luận rõ ràng, thế mà không hiểu tại sao Hữu lại, ngồi im, lững lờ phác một cử chỉ.

Có lẽ tâm lý người dân ông thường không muốn làm phật ý người dân bà, hay đó chỉ là do cá tính trần mặc của Hữu, mà miết với ý nghĩ riêng và bỏ ngoài những điều người khác làm mình trái ý ? Có điều Hữu thấy mình đã tự dơi lòng trước người thiếu nữ đi cùng một chuyến tàu, muốn nịnh theo cô ta hơn là nói thật những ý nghĩ có thể làm eo ta phật ý. Và hình như Hữu cũng chỉ muốn yên thân, hướng cho tiện vận cái thú của cuộc hành trình.

Tuyết Trinh niềm nở tiếp :

— Tôi cho là hay nên đọc đi đọc lại mấy lần rồi không thấy chán.

Hữu nín cười trao trả mấy cuốn sách. Anh bỗng thấy thèm huốc la nên ra đứng hút ngoài hành lang. Con tàu vẫn rầm rộ vụt trong khoang bao la và lận của đêm tối. Hữu hét hành khách trên toa đều đã đi nằm. Ngoài hành lang chỉ có mình Hữu đứng. Ánh lửa ở đầu điệu thuốc lập loè trong cửa kính. Mỗi lần dốc thuốc loè lên Hữu lại thấy trong cửa kính phản chiếu lò mờ bóng dáng Tuyết Trinh đang tựa lưng cửa sổ, nửa nằm đọc sách. Cuốn sách không dày làm chủ yếu độ hơi tắm trang nhưng có ác dụng như liệu thuốc mạnh kích thích mọi cách nguy hại cảm giác của người đọc. Hữu biết như thế, biết người thiếu nữ đương dùng liều thuốc do và anh vẫn thận nhiệm kéo dài nhưng hơi thuốc lá. Khói thuốc thơm dùm như thăm thia hồn ương lan gió lạnh.

Chợt có tiếng Tuyết Trinh nói bên cạnh :

— Ông ra đây hút thuốc !

Hữu cười đáp :

— Trong lúc có đọc sách thì tôi ra đây tìm cái thú trong khói thuốc, Cố co chân vì hơi thuốc là không ?

Nàng cũng cười, nhỏ nhẹ tiếp :

— Ông cứ tự nhiên. Năm trên tàu đọc sách thấy mỏi mệt nên tôi ra đứng chờ đây một lát...

Hai người lặng yên nhìn ra khoang mit mù ở bên ngoài. Tuyết Trinh dõi theo một vị sao, mờ

mông. Hữu nhả khói thuốc lá lên trần, lắng nghe nhịp chuyển động đều hoà của con tàu đang chạy. Tiếng bánh xe xiết nhanh trên đường sắt bỗng rít lên ken két, rồi vang dội ầm ầm Khói than nồng nặc, tua tua những bụi lửa như hoa cải, toả vào hành lang.

Tuyết Trinh khẽ kêu :

— Đi vào mau ! Tàu đang chui vào hầm !

Và nàng dùng phái Hữu ở cửa phòng. Hữu băng hoàng thấy Tuyết Trinh nép luồn vào người anh, mặt nàng úp trên ngực như muốn tránh những tàn lửa quẩn trong tàu.

Hữu đứng làm diêm lửa cho Tuyết Trinh trong một thế đứng thực bất tiện. Một tay anh bám chặt vào khung cửa, một tay buông thõng, hai chân trống cúng trên sàn chỉ sợ mãi thăng bằng, vì người Tuyết Trinh cứ xiêu nặng dǎo. Mái tóc nàng thoảng một mùi thơm ngây ngất.

Hữu cố duron người đứng thẳng, muốn đặt tay lên bờ vai của nàng cho vững chán, nhưng nếu anh làm thế nàng sẽ ngã đầu trên vòng tay của anh, và điều không tránh được. Hữu biết như thế, mai anh sẽ chạm môi nàng. Có lẽ Tuyết Trinh đang chờ cùi đồng ấy, đón đợi thứ cảm giác làm nàng bấn loạn. Hữu nghe trái tim mình kêu reo. Anh nghĩ ngay đến những nhân vật hoang tang trong tiểu thuyết của Sagan, những con người chỉ muốn thu xếp cho mình được hưởng nhận những cảm giác mới lạ, thỏa thuận với nhau để trao đổi những cảm giác mâu ly.

Dường như Tuyết Trinh có sự thỏa thuận ấy khi nép mình vào thân Hữu. Nàng vẫn đứng nguyên, chờ đợi, và Hữu không làm gì cả. Anh chỉ lẳng nhẽ xuống mái tóc óng mượt của nàng. Mái tóc giống như của người em gái Hữu. Đó có lắc en, kái anh nép người vào ngực anh như thô uỵ, khi nàng gấp phải một chuyên buồn phiền. Lúc ấy Hữu cảm thấy nao nao một niềm yêu thương pha trộn của tình cảm lòn tình thân, tình thương ngọt ngào, âu yếm của người anh thương em gái. Cảm giác êm ái đó được nhớ lại với hình bóng của người em gái làm Hữu bâng khuâng... Cho đến khi con tàu thoát ra khỏi quãng sân u, bâng binh dưới vòm trời cao rộng, anh mới thở ra nhẹ nhõm. Nhưng vì không khí thành thoáng trở lại và cũng vì Tuyết Trinh vừa rời khỏi người anh. Nàng sửa lại mái tóc, ngượng nghẹn nói :

— Láu qua hầm rồi !

Mái nàng thoáng nhìn Hữu rồi quay đi, vê chán nản, thở or bô và giường nằm và lặng lẽ lật giờ những trang sách. Nàng giũ thái độ xa cách từ đó, như chưa từng nói truyện với Hữu bao giờ.

Hữu đoán có lẽ Tuyết Trinh không bằng lòng !

Hay nàng sướng sùng về việc vừa xảy ra, cương cứng như cô gái làm một cử chỉ vô duyên không được người khác hưởng ứng !

Mái Tuyết Trinh vẫn không rời cuốn sách. Chẳng biết nàng có đọc hay chỉ giả bộ chăm chú để kêu phải thay Hữu. I thực ra nàng không cần đọc, chỉ nhìn vào trang sách cũng dù hình dung được những cảnh tá trong đó mà nàng đã đọc đi đọc lại mấy lần rồi. Các hảo sang đang vướng tơ đến cảnh cô gái Cécile với anh chàng Cyril ôm nhau khắng khít ở trong rừng, trao đổi nhau những cái hôn nồng nàn, những cảm giác mê loạn. Hay những cảnh lạc túu của cô à Dominique bêu cạnh một gã đàn ông đã có vợ, ở ngoài bài biển.

Nhớ lại giây phút con tàu chui qua hầm, Hữu tự cười thầm nhủ bụng về dồn dập. Cảnh tượng bị người đẹp khinh chê làm anh thèm ngợng. Anh nhún vai phác mọi cử chỉ và lanh bộ thai thiện từ vể chồm. Chiếc giường treo trong khoang rộng vừa mọi lúng. Hữu nắm tay gác ngửa mặt nhìn lên, muôn không bận tâm đến ngời thêu nút bên cạnh mía mà không sao được. Hai kẻ đồng hành cùng chung một khoang tàu sao cho khói người bay thay sự hiện diện của người kia. Hữu thán bao :

— Tôi nói, thay kệ ! eo ngu di mặt giàe !

Đè khói lông mì khi tìm giàe ngu. Hữu nhớ đến người em gái, đến đứa con của anh sau này sẽ lưu lén, mà trong ngứa ra nhiều điều tươi đẹp.

Rồi giùm cái mieu man của tam túi chui voi trong nhịp rung chu, đèn đều đều của con tàu trưa nhanh trong đêm khuya thanh vắng. Hữu ngửi thiếp di, không rõ hương hau khách họ Le leu tau từ hồi nào.

\*

Tàu vượt khói ga Biên Hòa, Hữu mới bừng mắt tỉnh dậy. Giường của Tuyết Trinh đã vòi trong. Giường bêu trên, oug knæn ga ihap Chàm vân yên, sion nằm dài, đầu gối lèn chiếc cặp da, vanh mū coi dây úp trên mặt. Hữu trở dậy, sửa lại áo quần ra đúng ngâm canh ngoài hành lang. Hình khach trên tàu lục lục, ra khỏi phòng, đèn chờ trước phòng cửa mặt, hoặc dùng ngap dài bên cửa sổ.

Hữu đoán Tuyết Trinh đang tuy đồi y phục trong phòng cửa mặt. Mọi lát sau vang ra, tha thướt

trong tấm áo dài màu hồng. Trông nàng tươi đẹp hơn hôm trước. Cố lè tại nàng vừa trang điểm xong, và chiếc áo dài màu hồng rất hợp với khò người vàn lắn, cắn dối của nàng. Tuyết Trinh đến tý tay bén thành cửa sổ, nhìn về phía chân trời hừng sáng. Giá sém ban mai phân phát lướt qua nứa nhíu muốn quyền đi chút ít hương thơm.

Hữu mỉm cười, nhô lại mũi thơm trên mai tóc Tuyết Trinh. Anh muốn nói với nàng vài câu mà không biết nói gì. Về xà lát của nàng làm anh cụt hứng. Anh bần thần nhìn những tia nắng hồng đang lèn, rực rỡ chiếu trên các cánh đồng lâm với, tươi rói hoa màu. Bóng người nồng dân thủng thỉnh bến con trâu cày, nồi bật giữa mèu cỏ xanh, hoặc soi beng dưới lán nước bao long lanh, và trên các con đường đất đỏ những người dân bì vai gánh nặng đi tong tâ d rãi hàng dừa. Cảnh vật như bừng sống dưới ánh nắng huy hoàng của bình minh.

Còn tàu, sau một đêm trường mệt nhọc xuyn qua hàng rẫm cây số, cũng như vội vã mong về tới cùi. Hữu thấy quang đường còn lại rát ngắn thực nhanh. Anh bồi hồi nghĩ đến cuộc hành trình sắp chấm dứt, tối lúc đặt chân xuống sân ga, trở về với cái náo nhiệt của Đô Thành.

Thú Đức, Gò Vấp, rồi Saigon ! Ông hành khách họ Lê vùng dậy, ngoác ngó ra, khi tàu lùi dùi đỗ lại :

— Đến nơi rồi à, các ông các bà ?

Hữu mỉm cười gật đầu :

— Đến nơi rồi !

Hình khách dàn nhau xuống ga. Tuyết Trinh và Hữu xuyn cùng mồi lượt. Giảm ra đến cửa, Hữu tiến lại chào nàng trước khi chia tay.

— Thời, chào cõi nhé !

Tuyết Trinh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi lơ là quay đi. Hữu nhìn theo là áo nàng phai phói qua cửa chờ Bến Thành rồi lẩn vào trong đám người do hỏi trên đầu đường Lê Lợi. Bỗng nhiên anh có cảm tưởng như vừa đê mắt một thứ gì thực mong manh, và bâng khuâng hối tiếc đã đê mãi đi thứ đó. Có một chút tình thương nhẹ nhàng len lỏi trong Hữu, thí tình thương bâng qua khi người ta nghe tin một cô gái đẹp quên biết gấp phải điều ngang trái. Hữu giật mình uổg lại. Người phu xích lô hỏi :

— Thầy về đâu ?

Hữu leo lên xe :

— Cho qua bên Thị Nghè !

Chiếc xích lô vòng qua công trường nối vào giồng xe dương chạy trên đại lộ. Đô thành rơn ánh nắng, rưng hưng, nhộn nhịp. Ngoài trên xe Hữu gặp lại những tòa nhà quen thuộc; những khách sạn, những phòng trà, những cửa hàng lớn, và những rạp chiếu bóng xe cộ đông ứ trên các ngã tư đại lộ và hai bên hè ono dắc nghệ những người.

Hữu thấy vui vui trên đường về nhà. Anh nghĩ đến đứa con đang chơi mừng iới thiay bố, và mẹ nó tươi cười chạy ra. Người vợ thường chỉ được nhớ đến khi người chồng bết mình sấp uỷ. Trong suốt cuộc hành trình vừa qua hình như Hữu đã quên mất người bạn đồng hành này, người bạn đồng hành của suốt một cuộc đời. Nhưng bây giờ nhớ đến, anh thấy lòng rộn ràng thỏa thích. Trong tâm trạng ấy, anh thấy Đô thành như tung bừng hơn, trời trong sáng và mát dịu. Anh mỉm cười thia của các cô thiếu nữ tươi rực len. Và những cô thiếu nữ mang là áo đùi, cõi nào cũng đẹp đẽ, dáng yêu, dáng được trời ban cho hạnh phúc cả. Những con người yêu kiều ấy, kẽ cõi Tuyết Trinh trong đùi nứa, sinh ra là để hưởng hạnh phúc và gày hạnh phúc. Sau đòn lựu Hữu phải cầu mong cho nó. Nhưng...

— Rê ngà nào thầy ?

Hữu giật mình, nhận ra xe đã tới ngã ba gần nhà. Anh chỉ tay báo :

— Đì ngà này !

Và anh vẫn vờ nghĩ tiếp ý nghĩ vừa bị gián đoạn :

— Miễn là đừng ai đi tìm hạnh phúc trong khoai lạc, vì lạc trú chẳng bao giờ đem lại hạnh phúc...

HÀ-CHÂU

CUNG CHỨC TÂN XUÂN

NGUYỄN - OANH

do, đương Nguyễn-Oanh, Saigon  
(Cạnh ngã tư Catinat cũ) tr. 145

Chuyên bán đủ đồ tặng phẩm sơn mài, đồ đeo-môi, ngà, bạc, đồ sứ lau và Nhựt.

Nhiều hàng mỹ-thuật, tinh kỵ, giá hời.

# THƯ NHÀ

(Tiếp theo trang 40)

nhưng dám cùi xích lô máy cũ, khói xanh phun phốt mỏng mảnh của xe hơi mới. Khói xanh trong măng chổi chang, khói lò mờ, chờn vờn, cựa động khắp bốn bề.

Ngoài trên chiếc yên xe nhỏ bé, một chân giậm xuống đất, một chân gác hờ lên bàn đạp trong thế chuẩn bị. Mạnh cảm thấy bị lút đi giữa cái sinh hoạt tần tật, dữ dội, mãnh liệt ; trong trí anh leáng thoáng chuyện bức thư hòn dồi, cái thùng phuy, mười trang tần cảo, chiếc giường mùng v.v... những chuyện ấy tưởng như cũng bị xé tan ra thành khói bay chờn vờn tan nát trong óc mình.

Và trong lúc Mạnh bị ngập mực, vô nghĩa, như thế giữa những ngả tư sinh hoạt của cuộc đời, thì chút ảo tưởng mãnh liệt của anh cũng tan tác như hơi abu khói. Anh viết cả điều đó trong thư gửi cho đứa em trai sao ?

Tiếng bức thư gửi cho đứa em trai, Mạnh lại biết viết thế nào về những buổi tối đi lăng nhăng công kia việc nọ, tình cờ gặp con mua, dừng lại ở một chỗ cây xanh vào một giờ khuya khoắt, thu mình nép trên via hè, buồn buồn nhìn những chiếc xe hơi thưa thớt, rồi di loang loáng êm ru giữa đường rộng vắng vẻ, nhìn những ngọn đèn pha to tát soi sáng những hạt mưa tua tua rơi tới tấp như hàng triệu con phù du nhão vỡ ánh sáng... Anh biết viết thế nào về những buổi tối dừng lại trước một rạp chiếu bóng vắng khách, nghe những giọng nước nặng nhèo từ trên ô vắng xán xoóng mặt nền xi măng những tiếng lách chách gay gắt, nhìn theo người khách xuềnh xoàng ghê mua vài đồng thịt bò viên của anh chêt, chân cứ ghêch lên kẹp chiếc yên xe đạp dưới háng, ghim thịt chẩm lên ngon lành và nghiêng đầu nhíu mũi búp chén nước nóng cõi lên hơi, vẻ khoái trá...

Những đêm như thế, trở về nhà một mình nằm mãi không ngủ, lần qua trở lại trong bóng tối, bực mình vì bàn tay thỉnh thoảng lại đung nhầm một ít bông gòn lòi ra ngoài tẩm nệm sô đường chỉ.

Hay là anh viết về những buổi sáng chủ nhật đẹp trời, hấp dẫn bởi cái sức sống mãnh liệt của một thành phố đông bao mà tiếng xe cộ rền rền như thác đổ lôi cuốn người vào sự hoạt động ngày ngát, những buổi sáng mà anh không thể nằm yên trong nhà mặc dù mấy lần cầm quyền sách trên tay cố đọc cho hết một vài chương ? Đất xe ra đường, không biết đi đâu, anh đạp hoặc tới một tòa soạn quen biết hoặc tới nhà một người bạn (lại Hà, lại Luân, lại Thoại...) Hèm có tiền thì rủ đi xem chiếu bóng, ăn mì, hôm tung thiếu uống vài ly "xao-xáo", nói cười bậy bạ, mách với nhau chuyện câu gác người này thuê đất, cái xe cũ người kia bán iết, dự trù những chuyến đi các tuần sau : Long Hải, Biên Hòa, Đà Lạt..., xáo trộn chuyện Cuba, Ai Lao, với chuyện Saigon, Lobolbrigida v.v... Lại có hôm đến tòa soạn không gặp ai, đến nhà bạn vắng bạn, anh đạp xe đi lang thang, mỏi chân, ngừng lại ở một khoảng đường dẫu rộng và mát, dưới bóng những hàng cây nhạc nhẹ hay núc nác, anh đứng lơ hời lâu nhìn lúi trèi con đường dạo xum nhau xung quanh một xe hàng thịt bò khô, nhìn một người đạp xe ba gác chờ kinh càng những giây phút đi qua, nhìn mầu thuốc ngắn mà một người ngồi trên chiếc xe tắc xi vừa lướt qua vứt xuống lề đường, làn khói oanh oèo tỏa sà sà trên mặt đường một lúc lâu...

Mạnh do dự. Anh sẽ viết gì cho đứa em trai ngoài chuyện bình an, để cho nó có thể thuật lại với gia đình ? Kiểm điểm lại tất cả những cái « lâm liệt » và « không lâm liệt » lộn xộn trong cuộc đời anh đang sống, Mạnh cố gắng cho có được một cảm tưởng chung. Thị hình như cảm tưởng chung là cuộc đời anh tiêu mòn sa sút nhanh chóng trong thấy !

Những dự định sáng tác say mê, không thực hiện nổi, những cuộc chạy quanh dười theo cuộc sống mòn ràng, những buổi trưa dười nắng giữa ngã tư đường, những buổi tối dười mưa trước rạp hát, những việc gửi chiếc giường của người bạn trai, bao cái túi gương của cô bạn gái, những kỷ niệm sinh hoạt lang baoi mạc đó dày : Phú nhuận, Dakao, Khánh Hội, Gia Định, Thị Nghè v.v.., những buổi mai dừng lại bên đường, dưới bóng cây, trông theo chiếc xe ba gác đi qua, kèn kèn cảng chậm chạp, những buổi chiều buôn bã trong sở thú dừng báu tay rào mặt lưới sắt nghe tiếng một con già - dây khua mỏ lop-cop như ai gõ vào nhau hai mành tro khô... dà Mạnh e mình không rời thoát được cuộc sống ấy, anh sẽ thảm thia cái thi vị hấp dẫn của một cuộc sống tăm thường khiêm tốn lẫn đi giữa sự mènh mong của Đô Thành đông đảo như thế. Đóng

# TẾT TÔ CÁCH LAN

(Tiếp theo trang 33)

Celt hay Gael (tiếng thô ám của dân Tô Cách Lan và Ái Nhĩ Lan).

Càng gần giờ giao thừa, phố xá càng đông đảo huyên náo và dám dông thuyền dần xuống chân ngọn đồi tối một diềm gọi là Tron Kirk (công viên Tròn) vẫn chiếc đồng hồ to như Big Ben ở dưới Luân Đôn, với 4 mặt kính chỉ thời khắc.

Bagpipes : kèn đám ma ?

Tron Kirk 11 giờ đêm đã đồng nghĩ những người và người. Tiếng cười, tiếng nói và tiếng Bagpipes (thú kèn đặc biệt trông giống một cái túi to với 3, 4 ống sao thòi lèn kêu ò e í e u u... như tiếng kèn của phường đám ma ở nhà) càng làm khong khí của Tron Kirk thêm phần huyền náo.

Đây đó, vài dám người khoác tay nhau nhảy theo những điệu nhạc « Sotland cao trường », « Mackenzie » của làng Fairburn, « Loudon Braes », « Gillies Cullum » do tiếng kèn Bagpipes của quân đội thuộc đơn vị Gordon hướng dẫn.

Charles và tôi cũng bị lôi kéo vào vòng nhảy mặc dầu tôi không biết nhảy chi cả. Thỉnh thoảng, những người cùng nhảy với tôi ngừng lại và móc ở chiếc túi da (Sporran) deo lủng lẳng trước váy, một bình rượu nhỏ và tu một hộp. Thấy tôi không có túi và rượu, người đứng cạnh chia bình ra cho tôi :

— Hey Mac ! Have a swig

(Này Mac ! làm một ngụm !)

Không từ chối được tôi phải làm một hộp và nhận thấy thứ rượu này cũng thuộc vào loại Whisky tam tú đại, tôi bèn lỉnh ra chỗ khác.

Còn độ mười phú nữa là tối « the Chappin' O' the twal » (giờ diêm giao thừa), chúng quanh tôi ai nấy mặt đều đỏ rực, tôi càng cảm thấy chấn hưng quên cả cái khí lạnh của đêm trừ tịch ở miền Cao Nguyên.

Rồi thì « the Chappin' O' Twal » bắt đầu vang lên từ chiếc đồng hồ lớn ở Tron Kirk, tiếng kèn dâ... ghê rợn bị rút bất bình linh nén lại phát ra những tiếng ghê rợn hơn vì trong túi kèn hagy còn hơi ! Mọi người ngừng nhảy. Bài « Auld Lang Syne » được mọi người cùng hát vang lên chia tay với năm cũ và chào giờ phút đầu tiên của năm mới ! Khi hết bài Auld Lang Syne thì mọi người dù không quen không biết nhau đều bắt tay chúc tụng lẫn nhau về nhà trả lại Tron Kirk cái tình mịch của những đêm thường.

thời anh nghe cuộc đời anh tiêu mòn tan đi trong cái mènh mông to lớn ấy như một mảnh nước đá nhỏ hoà tan trong thau nước lớn, như chút khói thuốc mỏng mảnh bay vật vờ một lát trên ngọn cỏ bên lề đường rồi tan mờ vô nghĩa...

Ở Q.N. trong bốn năm năm liền cứ mỗi lần đến ngày mồng một tết, Mạnh tới chúc mừng một người bạn già lại gặp ông ta đi vắng, và dừng ngắn ngủi trước cửa anh lại nghe chiếc đồng hồ ODO treo trên tường thông thả buông mươi tiếng chuông trong căn nhà mát mẻ, y như những năm trước. Anh đã giật mình rời bỏ Q.N. như rời bỏ những ngày hôm nay giống như dè chừng đi tìm một ngày mai. Nhưng chẳng may người ta không thể đi tới cái ngày mai của mình được. Ngó tuy gẩn nhưng vốn thực xa xôi. Sở tay với tưởng có thể dụng nhầm mà quả quặng mài không sao bắt được.

Lần này, ở đây, anh tự thấy không đủ sức chạy tìm ngày mai nữa, mà chỉ chấp nhận trong sự chờ đợi mơ hồ. Cho đến một ngày nào đó những bước chân lắc lắc rối loạn của anh trong cảnh sinh hoạt ngược xuôi sẽ không đưa anh đến ngày mai mà đưa lột anh xuống mờ. Anh sẽ rời xuống đó với sự luyến tiếc nhẹ nhàng cái thi-vị nghèo nàn dễ thương trong cuộc sống mìn mòn trai qua, và với tất cả cái hoang hốt ngạc nhiên vì sự trơ trọi trần trụi bất lực của mình trước cửa huyệt, trong tay không có một chút khả năng tự vệ, sau lưng không có một chút tin tưởng nào để bấu víu...

Mạnh tự kiểm điểm cuộc sống của mình và cảnh sống ở gia đình, ở nơi do ông bà anh dèm dẻm kè cột uyển « mọi lão » trên gác, và con cháu Bé ôm dài guốc mỏi ngù trước chén giờ tối. Tưởng không nên làm kinh động giấc ngủ của con cháu Bé và những câu chuyện « mọi lão » của ông bà, Mạnh quyết định cni viết thư báo tin bình an.

Anh cứ bình an mãi, hôm nay cũng bình an y như những ngày hôm qua !

VÕ PHIẾN

First Footing : Xông Đất !

Đọc đường, Charles dặn tôi là về nhà thì tôi phải vào nhà trước vì má anh khen tôi nhanh nhẹn vui vẻ có thể « First Footing » thì cả năm gia đình Macfeat sẽ làm ăn phát đạt... Càng đi sâu vào cái Tết Tô Cách Lan tôi càng thấy cái Tết này không ngược đời như tôi tưởng. Trái lại, nó giống cái Tết Việt Nam quá xá, làm tôi càng nhớ nhà khôn cùng.

Được trao cho cái trọng trách đó, tôi sắp sẵn trong đầu óc những lời chúc tụng và chuẩn bị tái diễn để lì xì cho các em của Charles. Bước chân vào nhà, với một giọng hoàn toàn Tô Cách Lan học được trong mấy giờ vừa qua, tôi cất tiếng chúc :

— « A Gude New Year To Ane And A ».  
(Chúc ông và cả nhà một năm tốt lành)

Ngạc nhiên vì giọng tôi, má Charles xác luon cái hũ rượu Whisky... Tam Đại ra vừa rót vừa chúc tôi bằng một giọng rất là « Ấng Lê » nghe rất dễ hiểu lắm.

— « A Happy New Year to You ».

(Chúc cậu một năm sung sướng !)

Không muốn đề cà gia đình Macfeat bị xúi quầy, tôi gượng gạo đưa ly rượu uống cạn và còn bị ép uống tới 4,5 ly nữa. Càng uống bụng càng khốn thèm xin thèm Lưu Linh ra tay ra sức giúp tôi có say thì say xưa vừa thôi. Từ ly này qua ly khác cho tới khi say mèm tôi cũng quên cả việc lì xì (mà cũng may cho tôi xúi Tô cách Lan không có lệ lì xì nữa nếu mà còn tỉnh thì át là tôi đã bị một mè bẽ bàng khi bị từ chối không nhận tiền lì xì).

Rượu và rượu

Gần trưa hôm sau tôi mới chợt tỉnh dậy. Đầu óc lúc này nặng chúa, nhức nhối nhưng vì đã mang cái trọng trách xông đất cùng nhận rõ là người Tô cách Lan coi trọng ngày đầu năm, tôi phải gắng gượng dậy, mở bộ mặt tươi như hoa mà chúc tụng lung tung mọi người một chập nữa.

Sau đó, cơm thịt soapan được bày ra. Cái món HAGGIS được trình trọng để giữa bàn. Vì biết rõ tửu lượng của tôi nên không ai bắt ép tôi uống rượu mừng Xuân Tô Cách Lan nữa.

Tưởng đã thoát được nợ rượu tôi đã mừng, nhưng tôi nhầm to.

Cơm nước xong, gia đình Macfeat dẫn tôi đi xông đất họ hàng, hàng xóm của nhà Macfeat. Đến đầu năm tôi cũng được bố của Charles giới thiệu là :

— « Đây là Mac wee ở mãi từ xứ Việt Nam sang ăn Tết với chúng tôi ! »

Ở nơi nào đi nữa cũng trổ mắt ra nhìn tôi. Nhìn chán thì họ xúm lại hỏi han về Việt Nam, về dân Việt Nam ăn Tết như thế nào. Họ tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi nói lối ăn Tết của dân Việt giống hệt như lối ăn Tết của họ.

Đến đầu năm tôi cũng bị mời uống dù các thứ rượu là như « Whisky tam tú đại » « Gin », « Edinburgh Ale Punch » (một thứ rượu thập cẩm chế bằng rượu bia pha với rượu Rrum, rượu Gin, đường, quế, vỏ chanh, vỏ cam) « Wassail Bowl » (rượu gia vị gồm có rượu bồ đào, rượu anh đào, đồ gia vị như đinh hương, tiêu hồi, đường và hot gá đánh cho nồi bột lên ; rượu luôn luôn được hâm trên lò và uống lúc còn nóng).

Vì lè độ nêu ở nơi nào tôi cũng phải nhấp qua loйт nhất là một ly.

Cho tới khi tôi nghe thấy má Charles nói với bố Charles là :

— « The Poor wee one is drunk agin »  
« Tôi thằng khờ lại bị say nữa rồi ! »

là vừa đúng lúc tôi nằm xoài trước thềm nhà Macfeat, không còn cất nhắc nỗi chán tay nữa. Lưu Linh cũng chỉ say như tôi hôm đó là cùng.

Tết Tân

Mùng ba Tết, sau 2 ngày chờ chén say xưa vui nhộn, không khí Tết đã loáng dần.

Tôi từ giã gia đình Macfeat để trở về Luân Đôn mặc dầu cả nhà khàn khoản, kéo giữ tôi ở lại thăm tỉnh Edinburgh và các miền lân cận trong vài ngày nữa và mặc dầu cả gia đình hứa sẽ không ép tôi uống rượu gi ráo nữa, tôi vẫn phải nại cớ là quá bận việc ở dưới Luân Đôn để cáo từ họ mà ra đi. Trên tay với đầu óc hối cùa nặng trịch trịch. Nhưng bông tuyết trắng xóa như bông gòn bắt đầu rơi lòa tòe như những cánh hoa bạch mai rơi khi Xuân sắp tàn.

Con tàu chayera bách...

Cả gia đình Macfeat đưa tay vẩy, bén tai tôi còn vang vang tiếng của Má Charles :

— « Do come back agin next year, will ye ! »  
(Sang năm hây cố trở lại đây cậu nhé !)

HOÀNG THẠCH CỘNG

# BÀ LÊ PHI

## NỮ TRẠNG NGUYÊN của VIỆT NAM



Ã N học sử nước nhà thường nhắc đến bà Hồ Xuân Hương, bà huyện Thanh Quan, bà Đoàn Thị Điểm, ít khi thấy nhắc đến danh hiệu bà Lê Phi một vị nữ trang nguyên dời

nàng Mạc.

Bà là người làng Kiệt đặc, huyện Chi Lăng, tỉnh Hải Dương họ Nguyễn tên Chử Thiên. Ông thân sinh ra bà là một quan nghè triều Mạc-dâng Doanh, sau nhà Lê trung hưng lên về chiếm Thăng Long thì Triệu đình nhà Mạc chạy lên chiếm cứ Cao Bằng và mấy tỉnh miền đông bắc nước ta còn thuộc quyền Mạc triều cai trị.

Trong khi thất thế phải bỏ Thủ đô chạy lên Cao Bằng, vua nhà Mạc cũng được các sĩ phu đương thời chạy theo trong đó có quan nghè Nguyễn, nhân phụ bà Lê Phi.

Bà là người thông tuệ khác người, sách sử học đâu nhở dấy. Mỗi khi nghe ai đọc một bài thơ, chỉ một lượt đã nhập tâm ngay, vì vậy quan nghè Nguyễn mới cho ảo mär già trai ngay từ khi mới 5 tuổi.

Khi theo cha chạy nạn lên Cao Bằng bà mới 18 tuổi, bà nộp quyền ứng thí. Khi vào thi Hội, tên bà được đứng đầu bảng. Khi vào dự yến do vua nhà Mạc thiết, Mạc chúa nhìn đồng phan và cử chỉ giống như con gái. Nhà chúa ghen hờn, bà phải tâu thực. Mạc chúa bèn nạp vào hậu cung, giao cho quyền bính coi về Văn phòng sở sách, một đôi khi cũng được dự bàn về quốc sự.

Sau nhà Lê tiến quân lên đánh, quân nhà Mạc bị thua, chúa Mạc bị bắt. Bà phải trốn vào trong hang núi ẩn tránh. Nhưng quân nhà Lê sau cũng tìm được nơi bà ẩn nấp, quan quân vây níu rồi bắt được bà và bọn cung phi của Mạc chúa.

Quân nhà Lê có vẻ hách dịch, định đổi xử với bà như các hạng tù tội. Bà nghiêm nghị mắng lại:

— Lũ người đã bắt được ta, phải đem ta về trước mặt chúa các ngươi, chứ các ngươi không được vỗ lỗ.

Quân sĩ thấy bà doan trang nghiêm nghị, đem lòng kính mến rồi đưa bà về nộp với Lê Hoàng.

Vua Lê thấy bà là người có nhan sắc lại kiêm học vấn uyên bác, đem lòng yêu mến, lưu ý uong cung coi như một vị thứ phi.

Trong khi ngô biến tòng quyền, bà phải vâng mệnh vua mới sống ở hậu cung, tuy sống uôn nhung hực song bà vẫn muộn hai câu thơ của cố nhân để tỏ ý mình:

Đông đảo nhược phùng tương thức vẫn

Thanh bào kim đĩ ngô nho sinh

(nghĩa là nếu ở quê cũ xú động kia có gặp những bạn quen biết cũ hồi thì xin trà lời họ rằng: chỉ vì cái áo bào màu xanh màu tía nó đã làm lố lầm dối người học trò).

Năm bốn mươi bà xin được ra tu ở chùa Láng.

Bà xuất gia được mấy năm, vua Lê thăng hà, Tân quản lên kế nghiệp, muốn tìm một nữ học sĩ để dạy các cung phi và công chúa. Các quan tâu xin triệu bà về cung giữ chức đó. Vua Lê nghe theo bèn xuống chiếu vời bà về làm cung trung giáo thụ.

### Các Bà Mẹ tương-lai

Nếu thực hành phương pháp dễ không đau, dễ không sợ, dễ tự nhiên, xem cuốn

### CHUẨN BỊ ĐỂ KHÔNG SỢ

của LEPAGE và LANGEVIN DROGUET

Dịch giả: B.S. NGUYỄN-GIA-QUÝNH

Một phương pháp tập-luyện hùng thủ, dàn dị, giải thoát sành để khỏi su lo sợ và trao trả cho sao để tất cả nguồn phong phú tình cảm sẵn có

Tổng phát hành tại nhà Thống Nhất  
329 Trần-hưng-Đạo Saigon.

— "Văn của tôi cả triều chưa chắc đã ai suốt hết được nghĩa. Nếu có suốt hết họ chẳng có chí họ tôi là bà Lê phi. Thì ra quả như thế thật".

Không những bà là một người tuế cao học rộng. Bà lại còn có đức độ hơn đời nứa.

Như truyện khi bà theo cha lên Cao Bằng, anh bà là Nguyễn Nghiêm & làng bị tên La Thạc giết hại. Khi bà trở về cố hương, hiền quí có thừa, mà bà không nghĩ đến cách báo oán. Vì vậy mà ai cũng khâm phục bà có độ lượng hiếu sinh.

Bà sống được tám mươi tuổi, trong thời gian làm quan, khi bị bắt, rồi lại được tuyển vào làm cung phi. Bà trước tác rất nhiều thơ phú và có một bài "Lịch tự kỷ sự" kẽ nồng nỗi thân thế bà.

Văn chương bà làm ra phần nhiều tác phẩm là quốc âm. Chỉ tiếc rằng vì loạn lạc mà thất lạc mất thực cung đáng tiếc.

Trong bài "Lịch tự kỷ sự" của bà có câu:

"Hiem vi một chút đáo diên,

Song le Bac hieu vohn duyên Hán thien,

và :

Nữ nhi dù đặng có lẽ

Ất là tay thiếp kẽo gì trạng nguyên.

Theo lời tục truyền của các bô lão làng Kiệt đặc thi: "Tôi tiên được kiều đất" - Nhát kính chiêu tam vương" do thày rau đề nên sinh được bà là người thông minh, dỗ trang với nhà Mạc, sau về thờ bà Lê trai bà đời vua, đều được sủng ái và kính nể.

Thuật truyện này, không ngoài mục đích giúp các sứ giả có thêm tài liệu và cũng để nhắc nhớ với quốc dân rằng: Anh thư cứu quốc có hai bà Trưng, rồi bà Triệu. Văn Chương uyên bác có các bà Huyền Thanh Quan, Hồ Xuân Hương v.v. Cách mạng phục quốc như cô Giang, cô Bắc, đã được sử sách ghi rõ rệt còn biết bao các bậc tài nữ, kỳ nữ nữa bị mai một tinh danh vì ta không chịu sưu tầm ở nơi thảo trách.

### CUNG CHÚC TÂN XUÂN

#### NHÀ MAY

#### BOÀN-THÀNH-LỰC

Số cũ 317 Đội lợ Vé Di Nguy

281 Phố Nhuận

— Là nơi được tín nhiệm nhất Thủ Đô luôn luôn có sẵn đủ các loại hàng Âu Mỹ tuyệt đẹp.

— Năm mới thành kính chúc quý vị thân chủ một năm đầy Hạnh Phúc và Vui Tươi.

### Cung Chúc Tân Xuân

*Giải lao, bổ khỏe, rẻ tiền!*

# NƯỚC NGỌT CON CỘP

*Khắp miền đèn ưa!*

Với hoa xuân tươi thắm, năng xuân rực rỡ, la-vé và nước ngọt CON COP đem lại cho quý Ngài những ngày Xuân rực rỡ như Y Xuân trung và Tình Xuân manh - đẹp. Quý Ngài hãy mở rộng cõi lòng cho các em - phiền thiê - mắc tiêu tan trong men rượu đậm đà của la-vé, hương vị dịu ngọt của nước ngọt CON COP, tăng thêm kỹ thu bởi nước da KIM CƯƠNG.

Trong những ngày đầu xuân tung bừng, bà hết la-sú, bà mệt nhọc, quý Ngài hãy trả nén Vui mành với những nhấp la-vé, phẩy khòi, yêu đời với những ly nước ngọt CON COP, thơm ngọt, tính khết và bù đờng, nguồn mạch của Sức-Khỏe, Trí-Trung và Vui-Tươi, đặc tính của Mùa Xuân mướt thuỷ.

THU CẨM  
« VỌNG CÓ NHÂN »

Hoạ nguyên vạn của Thi-sí Vũ-Hoàng-Chương trong thi-tập « Rừng Phong »

Thúy rẽ uyên chia cách một phuong.  
Khỏi mờ trăng lạnh bóng vân hương !  
Khó ngăn lè thảm hồn u uất,  
Nhưng chưa hòn cầm họa khâu nhương !  
Nhìn mồi Thước-Kiều tình Chúc-Nữ,  
Trong với Ngung-Bích cảnh Kiều-nương.  
Thu tâm ai ghép « sầu » nền chử ?  
Mộng đến Liêu-tây, mộng thất thường !

Mộng đến Liêu-tây, mộng thất thường.  
Vì đâu Nam Bắc nghen đồi đường !  
Đêm ghê nỗi dẻ ngân-nga đậu,  
Ngày ngắn cho hoa ủ rũ thường !  
Thìn quốc lè loi trời Bắc phố.  
Xác ve vò vò gác Đông sương.  
Cầu Hoàng-Diệu ấy còn ghi nhớ.  
Vắng vắng đâu đây khát đoạn trường !

Vắng vắng đâu đây khát đoạn trường !  
Gót dõi cẩm cảnh gót phong sương.  
Nước non đó nặng vai hoảng gánh,  
Son phấn dây sầu dáng thìn gương !  
Oanh chĩa đến Xuân cầm hàn giọng.  
Trầm mà xa lừa có gì hương ?  
Hô Gươm trăng liễu còn tro đỏ.  
Đâu dễ quên thề ? để lấp thương !

Đâu dễ quên thề ? để lấp thương.  
Ngày qua dâng đặc lại đêm trường !  
Hữu duyên mà hóa, duyên ôi hồn,  
Tương ái dành thời, ái bắt thương.  
Nghệ thuật say ai bần chảng đồi,  
Quan hoài riêng thiếp mãi còn thương !  
Chim chưa học nói, mai chưa chiếu,  
Hay hẹn chờ sang vận thái dương.

Hay hẹn chờ sang vận thái dương,  
Chùa rơi hoen trúc bến dòng Tương.  
Nhìn mây thu rồi, tâm càng tốt,  
Như sợi tơ lụa hương, kiếp đã hương.  
Tụ tán chén ghê cơn loạn lạc.  
Thịnh bình mài đợi khúc ca đường.  
Bóng huynh hiu hắt phong khuê lạnh.  
Biếng thường hiên ngoài cúc rực hương !

Biếng thường hiên ngoài cúc rực hương !  
Trinh-tùng lơ vắng sà già sương !  
Tiếc hoa dại sớm ngồi bên chậu,  
Thương nguyệt chong đêm dâng tựa  
giường.  
Biết đến khi nào vùi lấp hận ?  
Tìm đâu mảnh cũ lấp tròn giường !  
Hồ Tây khói sóng hoàng hôn rủ,  
Trần-vũ chuông ngàn vắng mọi phuong !

Trần-vũ chuông ngàn vắng mọi phuong,  
Thu mờ cây khói, lá gieo sương,  
Dẹt ván Tô Huệ ai dùm chước ?  
Niệm phật Quan Âm dâ sắn phuong !  
Rặng liễu trường đình bờ vân thảm,  
Vân thơ lưu biệt chữ còn hương !  
Sao doi vật đồi ghê thu nhỉ ?  
Vòi voi trời mây chêt náo thường !

Vòi voi trời mây chêt náo thường.  
Phòng khuê tè tái ngọt thu lương !  
Chiêu-Quân mộng diệp mơ Cung Hán ;  
Đỗ-Phi bí thư giá thịnh Đương !  
Mê giấc gặp hơn khi tỉnh giấc,  
Cuối Tương ngán nỗi kẽ dâu Tương !  
Ba thu đậm lại ngày dâng dâng.  
Nặng gánh lương-tư nhí lẩn thương !

Nặng gánh lương-tư nhí lẩn thương,  
Uyên vỉ đâu phải cách xaƯơng ?  
Giang hồ chúc dù nên cơ nghiệp,  
Băng tuyêt nzymen dây vắng lập thường.  
Tiết liệt dinh ninh gương Thị Thuần,  
Anh phon rạng rỡ gái Trung-Vương,  
Vút rùa lồng ngổn ngàn xưa hận,  
Trường đoạn ghê hồn sà Thực-Dương !

Trường đoạn ghê hồn sà Thực Dương,  
Gìn trong như ngọc, sáng như gương.  
Nặng thơ khi biệt từng bày lối.  
Vân-lịch men phai chí lạc đường.  
Lời cung ý quê diệu thỉ nói,  
Tình xa lòng cách, nhện còn vương !  
Tháu chán Hoàng hồn « Kham tâm sự ».  
Biết đến chừng bao lứa bén hương.

(Thu Cảnh Tý)  
**HOÀNG HOA** Nữ Sĩ  
Cẩm thành, Thu xá  
**DOÀN - HY - TÔ** sao lỵ

CUNG CHỨC TÂN XUÂN

NHÀ KIẾN THUỐC QUÉ-THANH

**FOTO-OPTIC**

TRẦN - QUÉ - THANH

(Opticien diplômé E.S.O. Paris)

125 Đại lộ Nguyễn - Huệ SAIGON

NGÀY XUÂN, NÓI TRUYỀN VỀ:

**LOÀI HÀU, NGHE NUÔI HÀU**  
và thú thường thức chàu

(Tiếp theo trang 18)

nuôi ở chỗ nước sạch, và các cơ quan Y tế kiểm soát chặt chẽ trước khi cho phép bán để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu thụ (21).

III.— Công dụng của loài hào. — Nếu đem phân chất và so sánh hào với sữa bò, ta sẽ thấy bằng dối chiểu sau đây :

Hàu	85%	7%	2%	4%	2%
Sữa bò	87	3	4	5	1

Xem thế dù biết hào bò gấp đôi sữa bò. Ngoài những chất nói trên, người ta còn tìm thấy ở loài hào : chất vôi, chất iốt (22) (i-ốt ở đây nhiều gấp 200 lần hơn ở sữa bò), chất noãn hoàng tố (23) và các sinh tố A.C.D. v.v... Thực là món ăn hoàn toàn, đầy đủ chất bò, rất thích hợp cho những người thiếu máu, yếu gan, đau ruột, yếu tì vị, lao hạch, lao xương v.v. những người ở biển quả quyết rằng « ăn hào sảng mắt », cái đó có lẽ đúng vì hào có sinh tố A rất cần cho nhãn quan. Vì có cả chất iốt, chất vôi và sinh tố D, nên người bị lao xương, lao hạch (tràng nhạc) dùng nó rất tốt.

Hào rất dễ tiêu. Người ta kể lại rằng ngày xưa có một vị thương khách đến chơi nhà bạn, trong khi chờ đợi « bầy bò », ông khách quí « khai vị » sơ sót 40 tá hào thực béo, thế rồi, khi nhập tiệc, vẫn ung dung làm tròn phần sự, từ đầu đến cuối, chẳng bỏ qua món nào !

Hào là một món bò; vị rất quí, đã từng được vua chúa sủng ái. (Ngày xưa, vua Nê rồng (24) của La Mã (25), một tay saoňa ãn có tiếng lúc nào cũng có sẵn những bát súp hào để hàng ngày thưởng thức hương vị tuyệt vời của món ăn để vương áy). Tiếc thay người Việt mình chưa mấy ai biết dùng. Vì thế nghệ nuôi hào ở nước ta không được đề ý và khuyến khích. Hồi trước, một vài người Pháp, thấy địa điểm Ba ngòi (26), gần Cam ranh, có điều kiện thuận tiện nên đã tổ chức sở nuôi hào. Nhưng vì sự tiêu thụ ở đây ít quá (chỉ có một số người Pháp và ngoại kiều biết dùng) nên nghề đó không phát triển được. Thực đáng tiếc ! Mong sao mọi ngày gần đây chúng ta cung ham chuộng món hào như món sữa bò, để nghệ nuôi hào có thể phát triển mạnh mẽ như ở các nước Âu-Tây, đó cũng là một nguồn lợi lớn cho quốc gia và một phương tiện hiện hứa để giải quyết vấn đề thiếu thực phẩm về chất đạm cho người Việt chúng ta.

N. V. C.

(21) Ta nên chú ý: có nhà hàng không hiểu đem ngâm xuống nước biển gần bờ (chỗ người ta có thể phỏng uổng dò rát ruột) để cho bầu khói chét vì bát chém. Như vậy thì dầu có mò được hay nuôi ở chỗ nước sạch cũng vô ích, bao giờ vẫn có thể truyền cho người dùng những bệnh nguy hiểm như thường bò, kiết lỵ v.v.

(22) I-ốt (iodine) : dora chất, có nhiều trong các hải sản, rất cần để trị bệnh lao hạch lao xương.

(23) Noãn hoàng tố (lécithines) : hợp chất có & trong lòng đỏ trứng, rất bồi cho thần kinh bộ.

(24) Nê rồng (Néron) : một vị hoàng đế La Mã, & thử kỹ thứ nhất.

(25) La Mã (Rome) : Kinh đô nước Ý, ngày xưa là thủ phủ một đế quốc hùng mạnh.

(26) Ba ngòi : nơi ba con sông nhỏ dồn ra biển, gần Cam ranh ở Việt Nam, dọc theo bờ biển, còn nhiều địa điểm thuận lợi cho việc nuôi hào.

# SƠN DẦU HOÀNG - TỬ

Một loại sơn bền chịu nắng  
mưa, mau khô rẻ tiền do :

**CÔNG-TY SƠN DẦU BẠCH-TUYẾT CHẾ TẠO**

# DUY-LÝ LÀ VÔ-NHÂN

## Khoa-học không duy-vật, chỉ người duy-vật thôi

(Tiếp theo trang 16)

tại lĩnh vực tương đối hay lĩnh vực siêu hình. Khi nó còn trong lĩnh vực tầm thường thì những giác quan với các phương pháp vật chất sẽ là những phương tiện thích hợp nhất. Đến khi khoa học tiến vào cõi siêu hình, dầu muôn dầu không, dầu tinh hay không tinh, các phương tiện cũng phải siêu hình mới thích hợp. Và trong hai trường hợp, luôn luôn cũng vẫn còn là quan sát với thực nghiệm. Mà thực nghiệm không có nghĩa là duy vật, là chỉ sự tinh quan sát trong phòng thí nghiệm với bao nhiêu dụng cụ máy móc kia. Người ta còn có thể thực nghiệm được bằng các huyền năng trắc tuyệt những hiện tượng tinh hồn, những hiện tượng siêu hình trong vũ trụ, trên những cảnh giới mà khoa học còn duì mù. Cũng như toán học không tiến nỗi đến siêu hình, nhưng luôn luôn siêu-hình-học giả có thể ý niệm được các tuyệt diệu của toán học để nhận thức trình độ tiềm tàng của nó đã đến đâu.

Sở dĩ khoa học phải mang tiếng duy vật là vì thái độ đị thường của các nhà bác học như Tyndall, cố gắng làm cho người ta tưởng khoa học phải là duy vật. Nhưng, còn bao nhiêu nhà thông thái khác xứng với danh nghĩa của mình như Butlerop, Lange, du Bois Raymond, Kanada (Ấn Độ), Leucippe và Démocrit (Hy Lạp), Stallo và Crookes thì lại có một thái độ rất đúng đắn. Nhờ họ ta thấy rằng khoa học có một con đường tiến lên vô cực; nó không có một khuynh hướng nào, và không phải làm nô lệ cho một lĩnh vực nào.

Tyndall nói: "nhà bác học sẽ tự tuyệt tất cả những gì không được chứng minh — tự nhiên dưới cặp mắt thịt của ông — (le savant repousse tout ce qui ne lui est pas prouvé)". Nghe ông nói người ta tưởng chừng như nhà bác học là Đức Thượng đế ngồi đê pháo xét cuối cùng theo những định luật bắt đê bắt đít. Sự thật, khoa học ngày nay chỉ mới có vài trăm tuổi thôi, đối với những khoa học khác của các nền văn minh xưa kia được thành hành trong thời kỳ mấy ngàn năm, và riêng khoa học ngàn xưa (sciences mystérieuses millénaires) đã già trong vạn tài rồi thì có thâm vào đâu. Hơn nữa, khoa học bây giờ chỉ vừa biết dù đê giết hại người thật nhiều, tập cho người biết mê man với sự huy hoàng của vật chất, làm cho người ta tưởng sống là phải cảnh tránh, ngoài ra không giải đáp được gì về bài toán đố về con người đê biết cái chân giá trị của đời sống làm người.

Bây giờ ta phải trả lại xem các luận thuyết của khoa học đê biết thái độ chân chính của nhà bác học phải ra sao?

Đúng về phương diện duy vật, căn nguyên của tạo hữu đều được quy về vật chất. Vũ trụ toàn thê được cấu thành do hai nguyên tố là nguyên tử với khoảng trống (vide).

Ta không cần phải cõi thuyết duy vật bằng câu hỏi: hư không, khoảng trống là gì? Ta chỉ hỏi nguyên tử là gì?

Trong những bức thư về khoa học (scientific letters) của giáo sư Butlerop có viết rằng:

"Nguyên tử là một phần có định giới của bản chất, là một phần cực vi bất khả phân chia của vật chất. Nhận có thể phân chia nguyên tử được có nghĩa là chấp thuận có thể phân chia bản chất được đến vô cùng, nghĩa là có thể đưa bản chất đến hư vô, đến không, không...".

Chỉ với dụng ý tự bảo tồn, thuyết duy vật không nhận là phân chia vật chất được đến vô cùng. Bảo chia được mãi mãi tức là thuyết ấy tự lén án tử hình.

Nơi đây Buchner, nhân vật vĩ đại và cực đoan duy vật, tiếp lời và thú nhận: "bảo phân chia được đến vô cùng là phi lý và cũng như đảm ra hoài nghi cả sự hiện tồn của vật chất". Mà cái gì không thể phân chia được nữa tức không còn là vật chất nữa. Như vậy ta thấy còn gì đâu thuần bằng! Phương pháp sử dụng nguyên tử năng và những bước tiến của nó sau này sẽ nói ngược lại với Buchner, với thuyết duy vật, và cũng âm thầm giết nó lần mòi nếu cái lòng sẵn duy vật của con người không tiếp tế sinh lực cho nó.

Chưa hết! Trong quyền «Những quan niệm về vật lý học tối tân» của Fresnel ta thấy: "Một số nguyên tử bất biến không thể là một kết hợp của những thể chất pha lẩn nhau, bất đồng và bất khả xâm phạm trong nồi chay kim (creuset), trong báu pha lê thí nghiệm (cuvette) khi nó có thành

phần trong một từ thạch hay trong một chiếc điện tri Clamond. Dĩ thái (Ether) vũ trụ không thể mềm hay di động để chịu ý các nhà bác học và đeo dang đê làm hài lòng các nhà vật lý, nó không thể bất đoạn (continu) dưới mệnh lệnh của Sir William Thomson và gián đoạn theo sự yêu cầu của Cauchy hay Fresnel". Nguyên tử là vật siêu hình nhứt của tạo hóa.

Theo như trên ta thấy, khoa học một khi đã tiến đến cái mức chót của giác quan thì nó phải ngưng lại đó đê chờ có dịp tiến sang lĩnh vực trên. Chỉ những nhà học giả, các bác học già, hoặc ngoan cố kiêu dắt, hoặc khát lớn và sảng suốt, tuyê bỗ thuận đê đê có lợi cho hậuERN hay đại ngôn bướng bỉnh làm cho thế nhân tia tìn tưởng quay.

Dè chứng minh rõ hơn, tôi xin giới thiệu ông M.S. Laing và quyền sách trú danh được xem như gương mẫu khoa học của ông nhan đê "Khoa học hiện đại và tư tưởng hiện đại". Trong sách ấy, theo báo "Times", ông M.S. Laing đã ca tụng một cách hùng hồn những phát minh vĩ đại của khoa học, và cũng trong đó ta đọc thấy những câu vắn đáp như sau :

HỎI: Vũ trụ vật chất cấu thành bằng những gì?

TRẢ LỜI: bằng dĩ-thái (ether), vật chất (matière) và năng lực (énergie).

HỎI: Dĩ thái là gì?

TRẢ LỜI: Thật ra khoa học chưa có chứng cứ gì về chất dĩ thái, nhưng khoa học phải mượn nó (của Huyền môn) đê có thể giải các hiện tượng về yếng sáng và sức nóng(ch. III về vật chất).

Đến ông Huxley. Khi hỏi ông vật chất là gì? Ông có biết vấn đê ấy rõ ràng hơn không? Về chất dĩ thái được ức thuyết kia, ông có ý kiến gì khác không?

TRẢ LỜI: Thật ra chưa bao giờ những sun tinh hóa học đã cho ta những kết quả trực tiếp giải rõ thành phần kết cấu của vật chất sống động và... sự thật chúng ta cũng chưa bao giờ được biết rõ sự cấu hợp của bất cứ một hoá chất nào. (Trong bài diễn văn về nguyên hình chất của Huxley).

HỎI: Về năng lực, chẳng hay ông có thể định nghĩa nó theo đê tam phân thân của Thượng đế (3ème personne de la Trinité) của vũ trụ hữu hình của ta không?

Trả lời: Ta có thể tìm câu trả lời trong bất cứ tác phẩm nào về vật lý học. Năng lực là vật mà ta chỉ có thể biết những hiệu năng của nó thôi.

Về nguyên nhân hai năng lực tương đối là phần tử dẫn lực (attraction moléculaire) thì ông trả lời gọn: "Không biết chúng là gì". Ông bảo: "Võn là một cái bóng trống rỗng trong sự trường tương của tôi". (trong quyền). Những căn bản vật lý của đời sống" của Huxley.

Tôi có thể kể ra rất nhiều trường hợp khác nữa đê chứng minh rằng khoa học đã tiến tới ngưỡng cửa siêu hình rồi, bị khung lại đó. Từ bên ngoài trông vào, với cặp mắt đầy tràn ai bụi bặm, nhà bác học chỉ thấy cái gì ám u huyền ảo, xem lâu thấy lanh trong người.

Đức Cha Félix đã bảo khoa học sẽ không thoát khỏi huyền học vì là định mạng của nó.

Phản tôi xin nói: Hóa học sẽ tương hội với huyền học trước tiên, và có thể một ngày kia biến giá trị đời sống con người sẽ hoàn toàn đổi mới. Khi người ta chưa biết chắc có Thiên đường hay Địa ngục thì người ta bám vào vật chất. Khi hóa học đã giải được nguyên nhân của nguyên tử, của vận động (mouvement) và nhất là của dĩ thái thì người ta sẽ biết được rằng mình có linh hồn, nhiên hậu hiếu được rằng thiên lương của con người không phải chỉ là một nguyên lý, một lý tánh, một cái gì chỉ là lý thôi, mà là một nguồn sống linh động, thiêng liêng và vĩnh cửu.

Vật lý hiện đại đã mượn lý thuyết nguyên tử của Huyền môn, nhưng còn sói một điểm quan hệ mà các nhà hiền triết xưa như Anaxagore, Epicure, Lucièce cho đê Galilée đều biết, nên chí, thuyết ấy hiện thời chỉ là cái vỏ không hồn. Giáo lý bí truyền biết nguyên tử là một đơn tử có sự sống động chó không như khoa học cho nguyên tử là một phần không thể phân chia được nữa của vật chất mộc mạc.

Ngoài ra, quan niệm về dĩ thái (ether) cũng mượn của cõi học. Chữ Ether do AEther mà ra. Cái lẽ nhứt là chữ Akash, một danh từ rất huyền môn, có nghĩa như AEther (Ether), cũng được khoa học mượn đê bót đê chữ a sau cùng, phần còn lại là Akash và được khoa học nêu ra làm một trong mười điều vĩ đại nhứt mà khoa học chưa giải quyết đứt khoát được.

Như thế ta thấy rằng khoa học mỗi lúc vẫn cải hó tự tân đê tiến lên, tiến mãi cho đến cái mức phải tạm ngừng đê chờ đợi. Mỗi khi ta thấy nói đến trừu tượng toán học (abstraction mathématique) là ta biết ngay khoa học đang đầu với huyền học. Ta có thể nói khoa học đối với huyền học, còn như môt thiếu nữ muốn lấy chồng nhưng chưa chịu về nhà chồng vì lòng tự ái.

Khi khoa học tiến đến các vấn đê như Ether, hay AEther hay Akash... thì chỉ còn môt cái ngã mình tới trước nữa là dã thuộc về siêu hình là nơi người ta có thể biết được ý thức là gì; thần lực, từ khí, từ điện, điện khí, sinh khí là gì; sinh hồn, giác hồn, linh hồn là gì... Nghĩa là khoa học sẽ tiến từ phạm vi nhân loại sang phạm vi siêu nhân loại.

Chỉ có phải duy vật mới bảo: "linh hồn là một sự kết hợp của bao nhiêu chấn động (vibrations) của vật chất hữu hình mà ra". Hơn nữa, phải bảo: "mỗi linh hồn là một tạo vật mới sinh khi hồn nỗi chào đời, mang theo bao nhiêu khuynh hướng tốt hay xấu, khôn hay ngu, do một quyền lực sáng tạo chuyên chế và bất thường". Với luận điệu duy vật đáng ghét nầy ta không còn thấy gì tốt tăm hơn nữa.

Nhà đại thống thái Sir Humphrey Davy về vật lý đã phải nói con phản ứng khi nghe một nhà bác học khác về sinh lý của phái duy vật giảng giải về sự tuần tự phân tiết của vật chất (sécrétion graduelle de la matière). Với thuyết nầy, lý trí (tri khôn) cũng do sự kích thích cảm ứng (irritabilité) mà ra.

Như thế ta thấy rõ rằng giáo dục nên chọn con đường duy vật, duy lý hay phải đứng về phe đạo đức, lấy thiên lương con người làm gốc, trở về với nguyên tắc khai nguyên là cho con người có linh hồn, nhưng được miễn có thái độ dứt khoát về quan điểm linh hồn thuộc phái da thầu hay phái độc thần, vì mỗi khi nói đê độc hay da thầu, cùng một lúc, giáo dục phải bị hạn chế ít nhiều do đê đoán của ngoại đê tôn giáo.

Hiên thời nhân loại đang phân vân giữa những vấn đê song quan như hai quan niệm tiến hóa, hai trạng thái văn minh, khoa học duy vật hay người duy vật? Phái duy vật đúng hay phái duy tâm đúng? Giáo dục nên duy lý theo duy vật hay giáo dục phải là tri đức song quan?

Cái điều mà ta cần biết rõ hiện thời là giáo dục, tuy không ly khai dứt khoát với đạo đức, nhưng thiên về duy vật rất nhiều vì giáo dục đặt trọng tâm công tác của mình ở chỗ lo đào tạo thái thanh và thật nhiều chuyên viên về các ngành kỹ thuật duy vật. Đành rằng thực tế bắt buộc thế, nhưng hạnh phúc và hòa bình buộc con người phải ý thức rõ ràng rằng con người có linh hồn vì sự thật là như vậy, và luật quả báo (destin, nécessité, cause-lieu) hằng cứu luân luân òa định cái mảnh bằng do tự do ý chí (libre arbitre) của con người tạo ra để từ từ dà đến cứu cánh là hoan thiện của Thiên ý (Providence).

Từ xưa đến nay, khi nói giáo dục tức ngay nói đê đạo đức, nói linh hồn, nói vị tha, nói bác ái, vì đạo đức đặt đê ra giáo dục chuyên lo uốn nắn lòng người cho hợp với luật điều hòa trong vạn vật, vì rằng nơi nào có bất hòa, có vô trật tự, có chiến đấu hỗn loạn tức có đau khổ dày dặn.

Đời này giáo dục cũng đê cập đến đạo đức, nhưng một cách gượng gạo đê lấy lệ. Khi người ta bảo nhau kẻ kia mất dạy, kẻ nọ vô giáo dục, người ta ngầm bảo rằng kẻ kia thiếu những thói quen mà thành kiêng cho là lịch sử được tạo ra do mọi hang người trưởng giả nào đó, hay do những thúc lệ gò bó của một tập quán thanh kỷ và phiêu toái của một địa phương nhứt định. Người có giáo dục bày giờ không có nghĩa là người có đức hạnh. Người đức hạnh phải có một đời sống tinh thần có tiêu chuẩn là lòng bác ái.

Người xưa nói nhân-chính tức nói một chính thể lấy lòng bác ái làm gốc. Một khi nhân phẩm con người đê cõi cùi vào ý nghĩa chử nhân của Khổng Tử hay bác ái của Đức Christ thì nhân-chính tự nhiên hiện đến trước mắt mọi người và cái tương đối ác hại do phi nhân nghĩa cũng không còn lấy gì che đậy được nữa.

Khi văn minh duy vật chưa bắt đầu, giáo dục căn cứ trên sự nhận thức có những đối tượng vui và những đối tượng buồn luân luân xung đột nhau đê tranh ách hưởng trong

(Xem tiếp trang 46)

TRANG 45

# ĐẶC TÁNH CHỮ QUỐC NGỮ

(Tiếp theo trang 15)

Phụ âm *S* đọc có cong lưỡi thì mượn của chữ Tây Ban Nha. Còn *x*, thì mượn của Bồ-Đào-Nha, đọc không cong lưỡi mà nghe có gió. Chữ *x* của latinoh thì dùng ghi giọng *se*.

Phụ âm *V* thì theo chữ latinoh, vì chữ latinoh không phân biệt *V* với *u*, nên trong tự-vị Việt, Bồ-La của cố Alexandre de Rhodes cũng xen lẫn những tiếng viết với *V* và *u* khởi đầu. Để phân biệt âm *V*, *khinh thắn-âm* với âm *b* miền Nam, trong *thắn-âm*, chữ quốc ngữ thời đầu tiên, trong tự-vị cố Alexandre de Rhodes có ghi bằng phụ-âm *b* thêm “vòng cong” *b*: như *bedo, bua*. Phụ-âm *Ng* thì cách đọc như chữ “ngain” tiếng Do-thái. Phụ-âm *Nh* thì mượn của Bồ-Đào-Nha.

Còn phụ âm *Ng cuối*, như *song, cung* thì giáo sĩ Đắc Lộ mượn dấu *tilde* (~) của Bồ-Đào-Nha thay vào: *são, cù*.

Về sau, lối của Pigneau de Behaine và Taberd là lối ta viết thông dụng ngày nay đã bỏ chữ *b* (*by*) mền Nam và dùng “*ng cuối*” thay cho dấu *tilde* (~) của Bồ-Đào-Nha.

“Chữ *R* thì dùng đơn như tiếng Ý đại-lợi, mà không bao giờ dùng kép như trong lối tiếng Bồ-Đào-Nha *R* dùng sau *T*, nhưng phải đọc mềm chứ không đọc gióng *y* như *R*; *Tr*, chẳng qua là một thứ chữ *T*, nhưng khi đọc đầu lưỡi rít lên sát *ly*, thí dụ chữ *Tra*, người ta hay lắn *Tr* với *Tl*” (1).

Về tinh, theo cố Alexandre de Rhodes thì bốn

## DUY-LÝ LÀ VÔ-NHÂN

(Tiếp theo trang 45)

lòng người. Chính nhờ sự thiết lập liên hệ một cách có ý thức giữa hai sự kiện (những đối tượng vui và buồn) ấy mà lịch trình tiến hóa của con người mới trở nên thiết yếu, và quan niệm về Ngã và Phi Ngã mới được sáng tỏ ra. Vậy thì tiến hóa riêng về phần con người, là một sự kinh nghiệm liên tục của cái Ta có ý thức giữa những bao nhiêu khoái cảm và khổ cảm được cái Ta nhận thức mỗi thi mỗi lúc.

Cảm giác thấy khổ hay sướng hoàn toàn tùy thuộc ở thái độ của cái Ta nhận thức. Dạy cho cái Ta có một thái độ cao thượng, tự chủ minh triết biết tránh tự đồng hóa với ta; cả mạnh mẽ biến chuyen dau khô bên ngoài là thiêna tước của giáo dục uí đức song quan.

Ta nên tự kiềm điềm lại để sửa đổi cho kịp thi. Ta chờ trách thành thiếu niên mất dạy; ta nên bắt đầu dặt lại vấn đề để biết đoàn trưởng niên có sứ mạng cầm cán cân giáo dục đã được giáo dục theo thứ lệ nào? Câu trả lời trong lương thức sẽ cho ta biết ta đang ở vào tình trạng nào.

Saigon, ngày 14 tháng 12 năm 1960

dấu *huyền, nặng, ngã, sắc* mượn lối chữ của người Hy-lạp, còn dấu hỏi thì mượn cái dấu chấm câu ở cuối câu hỏi trong lối chữ latinoh.

Giáo sĩ viết: “Tổng Việt Nam có sáu giọng ăn với giọng đơn của ta làm...

“.. Giọng thứ nhất là giọng trầm, họ phát ra mà hạ giọng, như người ta xuống giọng thấp trong điệu đơn, và chúng tôi ghi bằng dấu *huyền* của chữ grec, như tiếng *đò* là “đò bầy”.

Giọng thứ nhì cũng như giọng trầm, hoặc gần giọng giọng trầm, họ phát ra có hơi rán, như “rút” từ trong ngực ra; và chúng tôi ghi bằng một chấm ở dưới nguyên âm, như lối người Hy-lạp viết ở dưới chữ *iota* của họ vậy, như tiếng *rẽ* là “rẽ cây”.

Giọng thứ ba là giọng ủy khúc và chìm, mà họ nói có gây giọng và hơi rán trong ngực, chúng tôi ghi nó bằng dấu *circomplexe* của người Hy-lạp, như tiếng *mĩ* là tên của một “họ sang trọng” trong xứ. (Nguyên cái dấu *circomplexe* trong clx grec, hình nó lên rồi xuống, gần như dấu (翫) mà mà ở sau dưới cong hơi lèu một chút, nên mượn nó để ghi giọng *ngã* (2).

Giọng thứ tư là giọng bằng, họ nói bằng giọng ngang, không có lên xuống, nên chúng tôi cũng không dùng dấu, như tiếng *fa*, hoặc đúng hơn, *pha*, là “pha tròn”, bởi vì tiếng Việt không có âm *f*, là âm không phì hơi; âm *ph* có phì hơi”.

Giọng thứ năm cũng giọng ủy-khúc mà điệu hơn, họ phát ra như ta hát tiếng hoi, và chúng tôi cũng ghi bằng dấu chấm câu hỏi của lối chữ latinoh, như tiếng *sô* là “sô bộ”.

Giọng thứ sáu, cao và gắt, họ phát ra cao gắt, như một người nói mà giọng hơi giận, và chúng tôi ghi với dấu “*sắc*” của chữ Grec, như tiếng *lú*.

“Và như thế sáu giọng ấy (như tôi đã nói) có thể ứng với sáu giọng của nhạc ta: *đò, rẽ, mĩ, pha, sô, lú* (3).



Tóm lại, theo sự giải thích dẫn trên, chữ quốc ngữ chỉ mượn trong tự mẫu latinoh những chữ mà “âm mồi

NHÀ MAY

## PHẠM-HIẾU

CUNG CẤU CỦA TÂN XUÂN

Số 175C Lê-văn-Duyệt Saigon

Xuân 61

TERGAL DE LUX thượng phẩm đầm may

Âu phục

Đủ các loại Daron mới nhất.

Đủ các loại Popeline quốc tế.

Học sinh trừ 10%

Chủ nhân kính mời

PHẠM-HIẾU



## NHÀ UỐN TÓC MỸ - LẠC - CUNG

- 261B HAI BÀ TRƯNG - SAIGON -

Xin trân trọng cảm ơn tất cả Quý Bà Quý Cô đã tới uốn tóc và làm đầu tại hiệu chúng tôi.  
Nhân dịp Đầu Xuân chúng tôi toàn thể chủ và thợ gửi lời Kính chúc Quý Bà và Quý Cô một năm đầy Hạnh Phúc và vui tươi.

Nhân dịp này tôi xin Quý Bà và Quý Cô cũng lưu ý cho chúng tôi mấy lời dưới đây: Tôi tên là YEN-OUE-ISOI Chủ phòng uốn tóc lấy hiệu ‘Mỹ Lạc Cung’ luôn luôn vẫn ở chỗ cũ, và chỉ có một phòng uốn tóc Mỹ Lạc Cung tại địa chỉ trên đây mà thôi, chứ không có mờ chi ngách nơi nào khác cả.

Và chúng tôi đang nhờ Tiệm Sú Truy Tố trước phép định kể đã ngoan cố lạm dụng bồn hiệu Mỹ Lạc Cung.

Kính chúc — MỸ LẠC CUNG — Nhà uốn tóc danh tiếng SAIGON

tiếng Romane “thích ứng với âm tiếng Việt, như vậy tự mẫu quốc ngữ là tổng hợp những chữ của Bồ-Đào-Nha, Ý đại Lợi, Pháp, La, Hy..”

Về tiếng Việt, cố Alexandre de Rhodes trong bài tựa quyền tự-vị Việt-Bồ-La (1651) viết như vậy: “Tiếng Bắc-Kỳ có hết các chữ như tiếng “chúng ta chỉ thiểu có chữ Z. Thực ra, họ không có chữ F của chúng ta mà chỉ có chữ PH, hay đúng hơn là như Phi Hy-lạp. Tuy vậy, chúng tôi cứ dùng chữ PH cho dễ dàng hơn và tiện lợi & họ cần sao tránh được sự hiểu lầm lộn. Ngoài ra còn phải thêm bốn chữ mới để phát âm mấy tiếng riêng biệt mà tiếng Âu châu không có. Bốn chữ đó là hai chữ nguyên âm *ə* và *ɯ* và hai chữ phụ *ə̄* & *B (bj)* và *đ*” (4)

LÊ-NGỌC-TRỤ

(1) Xem: “Các chữ và các văn cấu tạo của tiếng trong quyền tự-Viet-Bồ-La của giáo sĩ Đắc-Lộ. Giáo-sư Thanh-Láng.” Biêu-nhâ: lâm văn học cận đại.

(2) Lời chú thích của Phan-vân-Hum, trong bài “Đầu bối, đầu ngã”. — Phụ-tập Tân Văn, số 231 ngày 26-7-1934

(3) Phòng dịch chương “Des tons et des accents de la Langue vulgaire du Royaume d'Annam” trong *Histoire du Royaume de Tonquin* của Alexandre de Rhodes-Revue-Indochinoise, số 89-90, 15 — 30-9-1908, tr. 439.

(4) Phòng theo tài liệu bài “L'origine des particularités de l'alphabet Vietnamien”, của A.G. Haudricourt (Đại Việt Nam số 3, Aout 1949) và bản của giáo sư Thanh-Láng dịch phản. “Tiêu lược về tiếng Annam hay tiếng Bắc-Kỳ”, trong quyền tự-Viet-Bồ-La của giáo sĩ Đắc-Lộ (Biêu-nhâ: lâm văn học cận đại.)

# LIÊN QUAN

(Tiếp theo trang 13)

— Cái đêm đó, sau cái vầy tay \* chê bài \* của ông, em đã bị một nguyên rùa, một hắt hủi của "nhà" em và sau cùng là một sự trả thù. Lúc đó em mới biết em là một mồi chanh đã hối nước. Khôn nogn, thật khốn nạn và bi thảm khi lại gặp ông nữa. Em sống trong cái thời rùa của cuộc đời và muôn chét luôn trong cái thời rùa ấy. Có lẽ là định luật mà em thì không thể vượt qua được định luật. Giá như em đừng gặp ông hôm nay thì có lẽ câu chuyện sẽ không vào đì vắng. Lạ thật, đúng là định mệnh dẫn đến, quên đi mà không được. Cái đau khổ nhất lại khởi lên ở đêm tàn năm này. Có bao nhiêu chuyện đi, bấy nhiêu kỷ niệm, nhưng những zé dịch nhung chuyện động đậy xô đẩy được những kỷ niệm ấy, đều không gặp lại. Có phải không ông?

Dưỡng bùi ngùi, đôi bờ mắt thiếu phụ long lanh một hình ảnh hối hận. Dưỡng đã hiểu rõ trạng người đàn bà ấy dù họ có ý nghĩ sai lầm về thái độ của Dưỡng đêm nay. Thị ra mỗi hành động là một tác dụng của rung cảm, mà Dưỡng nào có biết. Dưỡng chỉ nhìn sự việc với con mắt băng quang ích kỷ và dỗi khi vò vú nữa. Một cái khoát tay tự nhiên của Dưỡng có thể gây đau khổ cho một người. Dưỡng thấy lấp ở đìem ấy. Cái khoát tay có giá trị gì sau khi cánh tay đã hạ xuống. Nó chỉ là một hành động rồi thôi, nó không nói gì cả, không muốn diễn tả gì cả. Nhưng người ta đã hiểu nó lèn lạc. Dưỡng bắn khoán với sự dẫn giải của thiếu phụ. Dưỡng không thể ngờ được sau cái khoát tay, cuộc sống của thiếu phụ lại bị đe dọa đến cực đìem, đến bất mãn và chán chường. Mọi hành động vụn vặt ấy lại liên quan cùa đến kiếp sống của một người, không, của nhiều người. Nếu vậy con người Dưỡng phải bao gồm nhiều mối liên quan. Dưỡng không tin thế để từ bỏ tháng năm triều miên rồi.

Thiếu phụ nói trong hơi thở:

— Thật vậy ông ạ, "nhà" em đã hắt vào mặt em những lời vô cùng tàn nhẫn. Em biết làm, khi mà anh sáu đã tàn phai...

Thiếu phụ dừng lại. Dưỡng móc túi lấy thuốc hút để tránh cái nhìn súc cảm. Ánh lửa sáng lên làm đỏ thêm đôi mắt thiếu phụ. Dưỡng hút từng hơi giàn phè khỏi lèn trán nhà, khỏi cuộn cuộn rồi tan đi. Thiếu phụ thở dài:

— Nếu đời em là hơi khói, được tan vào hư không nà!

Dưỡng muốn tìm lời an ủi, nhưng nói gì khuyên gì khi chính Dưỡng cũng còn chờ đợi một, giải đáp, một thử thách, một niềm tin. Thiếu phụ tiếp tục. Từng câu, từng câu đều là một tiếng than khóc nhẹ. Dưỡng nghe như chính Dưỡng là thủ phạm đang chịu lùi uyên áo. Một hành động mập mờ có một tác dụng nguy hại cho người nhận định rõ ràng. Nếu, đêm ấy, Dưỡng nói thẳng sự thay đổi đột ngột của Dưỡng thì chắc câu chuyện đã đổi chiều. Người "chồng" đã không tưởng vợ đến ngày lui tàn nhau sắc và, người "vợ" cũng không tin rằng minh chỉ còn là cánh hoa tàn đã làm rầu lòng khách.

Khi Dưỡng đi rồi, người chồng ấy — chính là kẻ đã nói cho Dưỡng — đã hét lời sỉ và thiếu phụ, rào nhẫn dến cùng đọ. Dưỡng không tưởng có sự liên quan nào ghê gớm như vậy, đã buộc ép thiếu phụ phải hạ mình làm một sự trao đổi cuối "chồng". Rồi chuyện mực chủ dẫn vặt thiếu phụ chỉ vì cách cửa buồng mở ra mà không khớp lại. Rồi việc rinh tập hụt của một viên bảo tặc và kết cục là một trận hành hạ vù phu... Tất cả những liên quan ấy bắt nguồn ở Dưỡng, ở cái khoát tay úp mở của Dưỡng. I hật tội lỗi, Dưỡng chỉ bỏ tội lỗi ấy.

Khói thuốc liên tiếp bay làm loang lanh ánh sáng vàng bích của căn phòng. Dưỡng thấy như tự hỏi mình trong cái bẩn khoán ngọt này để chia sẻ rày vò của lý trí. Dưỡng muốn thoát ra khỏi sự ràng buộc của thiếu phụ qua câu chuyện vừa kể.

Thiếu phụ ngừng nhìn Dưỡng để chờ đợi, chờ mọc chán chường:

— Khuynh rồi ông nhỉ.

Tiếng nói cộc lốc ấy lớn như một tiếng chuông sấm hối, rung mãi lên trong óc Dưỡng, kêu động các giây thần kinh và thúc đẩy các tế bào. Dưỡng muốn vùng dậy, nhưng tay chân Dưỡng đã té liệt cả. Dưỡng muốn nói, nhưng hàm Dưỡng không cử

động. Dưỡng nhìn thiếu phụ, nàng cũng sững sờ nhòn lại, đôi mắt như chưa chan lời van xin: Dưỡng khoát tay như hôm nào nữa, khô cực lắm rồi...

Trong hoang mang giao động, Dưỡng thấy thiếu phụ lớn dần, tiến về phía Dưỡng, hai tay mở rộng muốn siết chặt lấy Dưỡng. Dưỡng hốt hoảng, mang toàn lực để có một cú đòn chống đối, và Dưỡng đã cú đòn được. Nhưng thiếu phụ vẫn ngoan ngoãn ngồi nèp phía đầu giường như lúc mới gặp Dưỡng, và mặt ảo nảo.

Dưỡng bàng hoàng như vừa thoát một cơn mê kinh khủng. Dưỡng bâng giây và, với một giáng đòn ăn năn, dứt vào tay thiếu phụ 2 tay bạc.

— Tôi về...

— Ông về... không...

— Cám ơn, thời thế đủ rồi...

Dưỡng bước vội ra khỏi cửa như chạy chốn.

Cái cầu gỗ rung rinh dưới sức nặng vôi vã của Dưỡng thành tiếng dong át tiếng gọi của thiếu phụ. Trong cái đèn tối nặng nề, Dưỡng cảm thấy thoải mái.

— Cậu về, em đưa cậu về.

Dưỡng giật mình, tiếng nói không biết vang từ gốc nào lại. Ông không đáp, vẫn lùi lùi đi. Bóng đèn nặng trên hai giây nhà gỗ, ôm lấy lối đi. Dưỡng lần từng bước dè khỏi sa chân vào các khoảng không gác ván.

— Cậu về, em đưa cậu về.

Gã đạp xe hiện lên trước mặt Dưỡng với ánh lửa của que diêm đè soi đường. Hèm răng gã nhẹ ra tỏa ra vẻ thông cảm. Dưỡng :xem nhỏ đèn móng gã dẫn đường của gã. Sau khi trả tiền, gã đạp xe quay trở lại, quẳng đường lại chìm trong bóng tối.



## PHÁT HÀNH

## KHẮP NƠI

### Biểu Nhạc Lâm Văn Học Cận Đại

Biên khảo của THANH LÂNG — 40đ

### Mưa Đêm Cuối Năm

Truyện ngắn thời đại của VÔ PHIÊN — 22đ.

### Quan Bièmes về Mây Văn đê Văn Hóa

Tiểu luận của PHẠM VIỆT TUYỀN — 30đ.

### Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Nguyên tác của Ngô thời Chí,  
bản dịch của NGÔ TẤT TỐ — 55đ.

### Đi Ma

Truyện dài của ĐỖ THÚC VĨNH — 40đ.

### Trước Vành Móng Ngựa

Phóng sự của HOÀNG ĐẠO — 40đ.

### Lieu Trai Chí Dị

Nguyên tác của Bồ tăng Linh  
bản dịch của NGUYỄN HOẠT — 40đ.

### Luân Lý Chức Nghiệp

Biên khảo của cụ NGUYỄN GIA TƯỜNG — 20đ.

### Dòng Sông Định Mệnh

Truyện dài của DOANH QUỐC SỸ — 22đ.

### Người Xưa

của TRẦN ĐÌNH KHẢI,  
giải thưởng Văn chương 1957 — 40đ.

### Mười Điều Tâm Niệm

Tiểu luận của HOÀNG ĐẠO — 12đ.

### Kim Tiền

Kịch của VI HUỲNH ĐẮC.  
giải thưởng Tự Lực Văn Đoàn — 20đ.

### Anh Hoa

Tập thơ đầu tay của PHẠM MẠNH VIỆN,  
giải thưởng thi ca .N. 57 — 20đ.

### Giai Nhân và Chân Lý

Tiểu thuyết của LA VĂN THU.  
tựa của Phan oô Ky — 40đ.

### Tử Tinh Văn đê Con Người

Biên khảo về khoa học của NGUYỄN TUẤN — 40đ.

### Nhập Độ Thành

Kịch thơ lịch sử của HOÀNG LY — 20đ.

### Bún Lèo Nước Đọng

của HOÀNG ĐẠO, cuốn sách đã bị  
tịch thu khi xuất bản lần thứ nhất — 20đ.

### Nhạc Sỹ Danh Tiếng Hiện Đại

của LÊ HOÀNG LONG, cuốn sách phê bình

âm nhạc đầu tiên tại VN. — 40đ.

### Phương Ðịnh Ðư Ðịa chí

của NGÔ-MẠNH-NGHINH — 40đ.

### Ác mộng

Truyện dài của NGÔ-XUÂN-PHỤNG — 25đ.

### Nhật Bản Sử Lược

của Châm Vũ NGUYỄN-VĂN-TÂN — 60đ.

### Những lối thông thường trong

Thuật Viết Văn

của NGUYỄN VĂN HẦU — 40đ.

CƠ SỞ BÁO CHÍ VÀ XUẤT BẢN TỰ DO

Giám-Đốc: PHẠM-VIỆT-TUYỀN

VĂN HUYỀN

# VIỆT-KIỀU TẠI PHÁP

(Tiếp theo trang 14)

Sóng đời Sinh viên, đã ăn quán cơm đại học mỗi ngày đều hiều cơm công cộng cháo ngày thế nào. Sinh viên Pháp thường có gia đình hay bà con săn sóc nên chỉ ăn bữa trưa, còn bữa chiều đã có thức ăn theo sở thích tại nhà; hay nếu Sinh viên xa nhà, đã có ngày nghỉ lễ về nhà được chiều dài. Họ tránh được các chán chường những bữa cơm khó khăn, hay thức ăn không thay đổi mấy. Còn sinh viên Việt Nam, vì hoàn cảnh, không được lựa chọn. Nhiều lúc quá ngấy chán, họ ăn mất ngủ không mồi dồn, tai hại cho học vấn và tương lai. Đã ăn tiệm lại rất đắt đỏ, dù cơm Tây hay Việt, ít nhất cũng không kém sáu bát trăm quan — Rồi tháng tháng, ăn tiệm năm hay sáu bát cũng đủ hao hụt ngân quỹ. Phải kè cà tiền ăn sáng, tiền cà phê trưa uống cho lùn táo, hè tiện lâm, tiền ăn không cũng phải mót từ 15 đến 20 nghìn, dù đã có vé sinh viên ăn quán cơm đại học. Nếu tính thêm tiền xe pháo, tiền học, tiền giấy bút, sách vở, giặt giũ, báo chí, tiền du lịch thăm, tiền chè thuốc, tiền vặt vãnh, tiền thầy thuốc lúc ốm đau, tiền mua thuốc chữa bệnh, tiền sửa đổi giấy, mang cái áo, chắc hẵn 40 ngàn không tiêu được bao nhiêu. 40 ngàn đối với nước nhà ngang lương ông Phan, nhưng trên đất Pháp đắt đỏ, không thấm là bao. Cho nên đời sinh viên nhiều tự lực. Người sinh viên được trợ cấp còn ối ứ đứng, huống gì người vừa đi làm vừa học còn khôn dồn biếng bao; da có người nhieu phen vì vật chất thiếu thốn mà lúc thi hỏng lên hỏng xuống, sinh cay đắng với đời, hờn rủa hoàn cảnh, bắt buộc phải tìm yêu đương nương náu lòng mình.

2) Người Sinh viên trả trả về vật chất cũng như về tình thần.

Người sinh viên thường sống một mình, ngày đến trường hay thư viện học hành, khảo cứu, còn đêm về thuỷ thủ với bốn bức tường trơ. Cái buồn của người tha hương đã gợi bao nhiêu thi cảm, nhưng cũng đem lại bao nhiêu cái nguy tai cho người sinh viên hải ngoại. Cô đơn nêu để động tình, nêu bài cử giải nhau nào minh gặp trong lúc lẻ loi cũng cho là duyên nợ và gần bỏ mặn mà tuém.

Tinh thần người sinh viên cũng trơ trọi. Sống một mình giữa người xa lạ, họ không ai hỏi han, san san dễ chia tay cùng vui. Hầu như hoàn cảnh không hiều họ, họ phải đi tìm bạn tri âm cho khuynh khôn nổi lòng. Bạn tri âm, đâu bằng người bạn gái, dãy ray trên đường phố, trên ghế đại học dương. Nhiều cô bán hàng có nụ cười tươi thắm, nụ cười có trai ký có mái tóc vàng ánh sán sàng đón tiếp người trai ta của một giống nòi có tiếng là chung un.

3) Người Sinh viên không trả tiễn khiên. Trừ thư viện ngoại khac, trừ mấy nhà hát bóng ở quèo Latinh, may niêm nhảy đầm quen thuộc, mấy quán cà phê đông nghịt ngoại quốc, họ không biết tìm tiễn khiên ở đâu và với ai. Đầu cũng phai tiễn, sờ đèn túi da ép kẹp. Thôi dành tìm bạn gái nào để tán chuyện, vừa sau sẽ được nỗi lòng, vừa qua được thời khac.

4) Người Sinh viên không người hướng dẫn: Lúc sống tại quốc nội, thanh niên Việt có bố mẹ, họ hàng chỉ đường, v.v. Trên đất Pháp, trừ việc học hành có thầy và bạn, nhưng còn xử thế, lay ai hỏi han, răn bảo. Nhất là về tình dục và tình duyên trên mảnh đất đầy cạm bẫy như đất Pháp, nếu không ai giáo huấn về dục tình (éducation sexuelle) ini có ngày phải lâm vào cảnh chồng đại vợ đại bò cả học hành và bò cả tương lai. Về phương diện kỹ thuật, khi muốn chọn con đường chuyên mo, không ai thấu hiểu nhu cầu quốc gia để hướng mình vào ngành học hữu ích cho hiện tại; làm nganh nhiều người học quá còn các ngành khác tuy cao co trong nước mà không ai tìm học đến.

5) Người Sinh viên không có dung giới để long doan kết: Tình thần đoàn kết kiều bào, trong một năm nay đã khá cao; tuy nhiên vẫn còn nhiều nỗi lực tâm lý. Kiều bào vẫn chưa dám thân nhau, chưa dám thô lô ý tưởng cho nhau. Biết ai là cộng sản hay tư bản; biết ai là Việt gian hay yêu nước. Họ nghĩ kỹ chau đến nỗi gặp nhau là quay mặt đi, tránh nhau như tránh hủi. Nói câu gì hay làm việc gì, chỉ sợ tướng có mắt vách có tai. Sóng ở trước tự do, mà họ vẫn sợ sệt, sợ người này nọ, sợ người khùng bố phê bình, sợ

thay cho bố mẹ tại nhà. Đi họp dăm bảy người để nói câu chuyện vui, bằng tiếng mẹ đẻ, để sửa soạn cùng nhau bữa cơm có tính cách Á Đông đã có người phao tin làm chính trị, sắp mìn cướp chính quyền. Trên đất Pháp, cứ ghét là phao cho người ấy làm chính trị. Người đi béo tă, thì đã hên hưu, và ngược lại; họ chuyên môn thiên dệt cho có vẻ khách quan, họ tâu bẩm về quốc nội cho là đặc kế. Mỗi lần có hội sinh viên bị giải tán, kiều bào lại khiếp vía, cố thu tâm trí vào phạm vi rất nhỏ để khỏi mang tiếng lây. Vì tình trạng khẩn bối ấy mà sinh viên lần tránh đồng bào mình và tìm cách thông cảm với người ngoại quốc, nhất là cái bì đầm, vừa duyên dáng vừa vờ vui. Vì sao có tình trạng ấy? Vì ta nuôi óc ngòi vực nhau, vì ta quá tôn sùng lý tưởng mà quên con người, vì ta khùng bố hay xuyên tạc những cuộc hội họp kiều bào cho họ muốn chống lại mình, vì ta không tạo những chỗ tự họp công cộng có tính cách trung lập cho kiều bào đến tiêu khiển, đọc sách hay thảo luận tự do.

Nhận xét được tình trạng sinh viên và học sinh, kiểm giải pháp để trau giồi không còn khó nữa.

1) Về mặt vật chất, nếu không thể tăng phụ cấp cho sinh viên thì xin cho họ ít hiệu vật tại chỗ vừa đỡ tốn vừa tiện việc cho kiều bào gấp gáp.



a) Nhà cửa hiện nay ở Pháp, không đủ cho số sinh viên tòng học. Cư xá Đồng dương và ký túc xá Antony của Chính phủ Pháp dùng được hơn 100 người. Còn tư gia như linh mục Rosoux, và viện Việt Pháp nhận chừng 100 người nữa. Ngoài ra sinh viên tùy túi tiền, tùy tài bỗn lầu mà kiếm chỗ nương thân, có khi không đủ tiền nghỉ và rất xa trường học. Việt kiều chỉ mong có nhiều ký túc xá quốc gia xây dựng cho đỡ phải lo lắng, khỏi hụt vào thời giờ học hành và ngân quỹ. Mỗi lần ngang qua cư xá Cao miên ở đại học xá Ba-Lê, anh em sinh viên lại rõ rệt thèm thuồng. Anh em tự nghĩ, có lẽ vì dân Cao miên ít hơ ta, và nước Cao miên nghèo hơ ta mà sinh viên họ có diễm phúc: nhiều hơ ta.

b) Quán cơm bình dân Việt nam hiện rất ít và rất nhỏ, chỉ chứa chừng 80 người mỗi lần. Cách hàn bàn còn thô sơ và bệ vệ nên mất thời giờ cho người đến ăn. Vả lại trong số 80 người mỗi lần, hơn nửa là người ngoại quốc, phần nhiều là Phi châu, họ muốn nếm mùi cơm Việt ở quán vừa túi tiền mình hơn, thành thử bữa cơm tương đối có rẻ (250 hay 300 quan) nhưng người Sinh viên Việt không thấy lợi thời giờ cho mình lui tới. Sinh viên cần mua mờ rộng quán và tổ chức theo lối tự dịch (self Service) như các quán cơm đại học Âu có lẽ giào tiện và nhanh chóng hơn.

c) Tiền sách vở học rất đắt đỏ, học luật cần 35 ngàn một năm, trường chính trị 45 ngàn, trường y dược và kỹ thuật còn cao nhiều nữa. Nhiều người

không có khả năng để mua dù số phai vào thư viện làm duỗi hàng giờ mà nhiều khi cũng sôi hóng bong không. Phương tiện học hành đã không có, thì lấy đâu mà đỗ đạt. Sinh viên chỉ cần có tủ sách cho mượn ký quỹ hay có điều kiện mua sách được trừ tiền, hay hơn nữa có phòng thư viện đủ sách học thường xuyên để khỏi phải làm duỗi trong các thư viện đại học.

Hiện nay, ở Pháp cũng thiếu phòng đọc sách rộng rãi gần khu Latinh, có đủ sách báo quốc nội cho đồng bào học hỏi. Còn phòng giải trí thì tuy nhiên không có, hình như ai nấy đều sự Sinh viên quá chơi mà sao nhăng học hành.

Tóm lại mua nhiều ký túc xá hay khách sạn, đặt một quán cơm rộng rãi hơn, đặt một phòng đọc sách và thư viện tạm dãy đủ những sách học, tạo một phòng du hí giúp cho sinh viên tìm tiêu khiển lành mạnh, đây là tất cả yếu tố cần cho sinh viên đỡ trơ trọi, cho họ gặp gỡ nhau luôn để tình đoàn kết này nở.

2) Về phương diện tinh thần, chốn ăn, ở, tiêu khiển đã giải quyết được phần nào; nhưng cũng cần khuyến khích kiều bào họp mặt, bắt cứ ở đâu, đừng cố tâm chi phối hay khùng bố. Cuộc thảo luận nào có liên hệ đến nước nhà cũng có tính cách xây dựng và mở trí cho sinh viên giác ngộ tình thế, hiếu trách nhiệm mình lúc nào còn ở hải ngoại. Nếu chỉ muốn hướng họ theo con đường nhất định, ta sẽ gặp thất bại vì số đông sẽ thụ động và cá nhân ngòi vực, rất hại cho tinh thần đoàn kết và lòng cộng tác chặt chẽ. Kiều bào hải ngoại chưa phải là chim lồng cá chậu đì vội đuổi bắt, làm như thế họ sẽ xa hồn mình và tự bão: ở hải ngoại còn bị đàn áp, huống gì ở quốc nội, còn bị khùng bố đến đâu! Phải đề mă: họ lựa chọn; họ đã có đủ trí thức để nhận xét thế nào là chế độ tự do tinh thần và dân chủ kinh tế, họ cần phải thảo luận để có kinh nghiệm ngõ hầu mai sau hành sự đỡ bô ngô.

Về mặt người hướng dẫn, đây là công cuộc của các tổ chức xã hội: công và tư gia của người Việt tại hải ngoại. Cần nhất, cha mẹ du học sinh phải giao thiệp luân với người đỡ đầu tại Pháp, cho họ uy quyền và kiểm soát tiền tài. Việc trông nom thanh niên hải ngoại có trách nhiệm nặng nề nên người đỡ đầu cần các tổ chức hải ngoại hay quốc aici giúp đỡ, và hơn nữa họ cần có dung giới thích hợp để cho người thanh niên không có dịp sa ngã lúi bái buộc phải cõi đơn.

Tóm lại muốn tạo dung giới thích hợp cho học sinh và sinh viên cần:

- 1) Nhiều cư xá chứa ít nhất hơn nửa sinh viên,
- 2) Quán cơm rộng rãi, tổ chức theo lối tự dịch cho nhanh chóng,
- 3) Quý cho mua sách hay cách mua rẻ tiền,
- 4) Phòng đọc sách và phòng tiêu khiển gần trường học và có tánh cách trung lập,
- 5) Nhiều tổ chức hướng dẫn cho sinh viên,
- 6) Và nhất là tạo tác một bầu không khí thân mật không hau ý, mặc con thao nia gắp gỡ thảo luận

Quá thể, phương sách giúp và nuôi lòng ái quốc kiều bào hải ngoại không thiếu ít, tổ chức nhiều công phu. Muốn thực hiện, cần có tin cẩn lẫn nhau, cần thực bụng và phương pháp tổ chức chu đáo khoa học.

Năm nay, năm Tân Sửu, cũng như mọi lần xuân sang, kiều bào tại Pháp, lại hi vọng và cầu lòng thông cảm giữa đồng bào quốc nội và hải ngoại phả huy được trở lực ngai ngòi,

— cầu biến thùy nước nhà mở rộng cho kiều bào di lại dễ dàng, vừa để phục vụ tại nước nhà, vừa thuận tiện đường thuận phu phong tục cho vợ con, — và cầu bầu không khí tinh thần và vật chất tạo cho Việt kiều hải ngoại càng thêm lành mạnh, đây dù, để con em vững dạ học hành cho đến kỳ hạn phải trở về với cố hương.

## TẾT TÂN SỬU.



# ANH ƠI, CHỌN EM ĐI

(Tiếp theo trang 9)

một con vượn đã thành tinh. Bộ vó đết đe kia chắc chắn không thể giúp hắn kiếm ăn nòi. Nghè của hắn phải là đi lòng những người như à. Cũng như à, hắn đang đợi mỗi, hắn là đôi bên có thể bắt cặp. Hắn vẫn nhìn à, có lẽ là để đánh giá. À mỉm cười, ánh đèn chiếu hắt sau lưng à soi vào mặt hắn. Cả với hắn, à cũng không nên để cho hắn nhìn rõ mặt quá. Nhưng à tự biết, giọng nói của à còn trẻ lắm, rất trẻ. Vì thế, à không ngần ngại lên tiếng trước :

— Mấy giờ rồi anh Hai?

— Mười hai giờ thiếu hai mươi.

Giọng nói rẽ rẽ của người ghiền lâu năm ấy chứng tỏ hắn thừa tư cách bắt cặp với à. Không bỏ lỡ cơ hội, à lại nói :

— Rước được mối nào chưa, anh Hai?

— Mối nào đâu! Nhậu đã rồi ngồi một giấc vừa dậy đây. Em Tám ở ngã nào tối mà bữa nay qua mới gặp.

À cười thầm. Con đường này à đi dã mòn cả ngàn bao giỗ, bữa nay mới thấy hắn mà chưa chỉ hắn đã phách lối. Xung qua đè kêu à bằng em, lại hạ xuống hàng thứ tam, bộ hắn muốn lãnh đạo? À quyết không chịu vậy :

— Bộ anh Hai muốn rốn sao! Con đường này đường của tôi mà.

Hắn cười khẽ đậm ngực bịch bịch :

— Ngó quái ta! Con đường này qua thủ lâm mấy mươi năm nè. Qua đâu có say, em Tám.

À cười ròn chẽ nhạo. Biết không qua mắt được à, hắn nói thẳng chuyện tiền nong :

— Lấy nhiêu? Chia nhiêu? Nói liền đi em Tám, tốn hoài!

Nhưng à vẫn chưa chịu :

— Anh ngó thẳng mặt tôi nè, coi tôi phải con Tám nhà anh không? Anh nói điều đó rước mối đâu có nỗi mà hỏi nhiêu! Kêu tôi là Cô Ba, vậy mới làm giá được với khách chó.

Hắn cười, hai mép căng thẳng đè lộ hàm răng khuyết quá nửa :

— Cũng được đi! Vậy Cô Ba lấy nhiêu,chia tôi nhiêu?

— Năm trăm, anh hai tôi ba. Ngoài quốc thi một ngàn, anh bốn tôi sáu. Hơn bao nhiêu anh lấy. Vậy tôi mới kêu anh là anh Hai mà tôi là Cô Ba. Anh mới vô nghĩa sao mà chưa hiểu lối đó!

Hắn lại cười lắp liếm, đưa một tay xoa đầu :

— Chà! Cô Ba dù qua ta. Đòi nhiều vậy khó kiềm mồi quá đi.

— Đầu có nhiêu. Tôi lấy vây là đi suốt sáng. Anh cũng chỉ cần mỗi tối trước cho tôi một mối là hút đã đời.

— Rồi! Lên đi. Cô Ba hay quá ta.

Tiến hai bước dắc thẳng, à múa vạt áo sau đè lên xe, giáng điệu hệt như những bà lớn diễm đầm chiều thử bầy.

— Ngã nào đây?

— Anh trả lại quẹo trái thả theo con đường lớn. Ngã đó nhiều khách ngoại quốc.

Thật ra con đường lớn là đường nhiều ánh sáng nhất mà dã từ lâu lắm à không dám lai vãng. Đêm nay được anh già nghiên này đi lòng, à tin rằng vận hên dã trở lại nên à mới dám thử lại con đường này. Cả đến bốn ngoại quốc cũng vậy, chúng nó dã ngán à từ lâu. Cố gắng dã bảo nhau nên trông thấy à không dứt nào nhìn lâu.

Lúc khép cửa ra đi, nòi à có còn nghĩ đến bọn ngoại quốc. Chúng nó chỉ chuộng cái gì mới. Xem kiểu xe hơi của chúng nó thì biết. Đòi xưa chúng nó không chịu, có biết đâu đồ mới chỉ được cái mà bên ngoài. Mà kiêm được tiền của chúng nó cũng không phải chuyện dễ. À từng gặp những đứa đã trao tiền rồi còn đòi lại. Đứa kêu bị lừa, đứa nói không đáng. Lại có đứa sừng xỏ dọa nạt. Nhưng à nạt lại, à dọa là lăng nước, nó sợ chuyện đồ bê nó mặc cõi, bèn thôi. Lần nào à cũng thắng. Nhưng đứa lợ lõi bảo nhau tay chay à. Không những chỉ tin ở vận hên, à còn biết một điều khác. Tự ngoại quốc đòi phiền luộn, thắng này đi đứa kia đến. Đòi với thắng mới còn lạ nước lạ cái, à có dây là tiện hơn cả, nó khôi phái nhọc xác tìm kiém đâu xa, tốn hơi làm giá. Cứ nhập phao hàng như vậy, à vẫn kiếm chắc được.

Sau lưng à, anh nghiên đi lòng vừa đậm vừa lòi nhòi, giọng rẽ như lon bể. À gõ móng tay xuống thành xe làm nhịp cho hắn theo. Suốt một dọc đường dài sáng trưng ánh điện không một bóng người thả bộ. Lâu lâu một xe hơi phóng bay biến như chồn chờ vợ đi nhà hội sanh.

Bỗng hắn ngừng hò và nói :

— Thấy bóng thắng nào đâu!

— Xi-nê chưa ra mà.

Hắn lại hò. À không ngờ hắn tự xưng là thủ lãnh xóm này mà dể bảo đến thế. Cứ như vậy, à có thể dùng hắn đi lòng mãi. Được. Có lẽ gấp được hắn, mới chính là cái hên của à. Lúc này như à kiêm được một người chịu đi lòng thật là khó, khó hơn cả việc cầu khứa vào cuối kỳ lương. Chỉ có những đứa như thằng Chín mới ở xúi lên chưa thạo nghề mà dã lo hối bac.

Nhưng chẳng đứa nào chịu theo à lâu. Thạo nghè rồi, chúng nó lên nước không coi à vào đầu, cho à là một món đồ cũ xuống giá dè chúng nó đi lòng

người mới. Âm bình nát thay pháp là thế. Thuần là một giông bão nhân!

— Ngã nào đây cô Ba? Quẹo tay trái nghe!

— Phải đó, anh Hai. Ngã đó xi nê ra đông, nhiều mối lầm đó. Mọi đêm giờ này không khi nào tôi, về không.

À lại cười thầm. Dù không gặp mối, à cũng chưa thiệt gì. Hắn cũng vậy. Ngày nào có ai kiêm xe đâu. Hắn vẫn hờ nhơ nhở. Điều gì khiến hắn vui vẻ vậy? Người nghiên chỉ dể tính khi no thuốc. À gặp hên thì hắn sẽ no mãi, hắn hãy cứ kiên nhẫn đi lòng cho à. Một ngã tư rồi hai ngã tư. Những cửa tiệm sòng trọng đèn vẫn dè đèn chiếu sáng những ủ hàng lồng lẫy. Rạp xi nê đầu tiên kia rồi, xe hơi đồ mội dọc dài, xích lô chen vào từng dốc cũng có cả chục. Dì ngang một dồng nghiệp đang nằm ngủ trên nệm phì phèo điếu thuốc thơm lừng, hắn ngừng đậm, hỏi :

— Ra chưa dó anh?

— Cũng sắp.

Gã kia ngó đầu ngó à trên trống. À bỗng có cảm giác cái nhìn quen thuộc của gã làm tan biến cái hén vừa đến của à. Chiếc xe lại trôi chậm chậm. Cố tiếng gọi của gã :

— Biểu này!

Hắn ngoanh cò lại:

— Kêu tôi hả?

— Lại đây nói chuyện chút chơi.

Hắn kéo tay thẳng ghé xe vào lề đường sau một xe hơi rồi nhảy xuống trở lại với bạn đồng nghiệp. À vẫn ngồi yên, mặt hơi cúi xuống dè tránh ánh đèn số sáng ròr xuông từ một bảng hiệu. Sau lưng à gã kia nói bô bô :

— Câu khứa hả? Thứ đó tôi biết quá mà, câu chi được! Buông đi cho khỏi mất công. Đợi đây chút có mối tụi tôi chia sót cho.

Hắn đáp nhò nhô à không nghe ra câu gì. Gã kia lại nói :

— Thật đó! Tự nó hời chục đứa, hời này tại tôi chòi đến đây nè. Tự nó bảo tự tôi ráng đợi đây rước lui nó đi. Mon này sơ sơ cũng được ba tờ mối mạng.

À hiểu ngay. À thản nhiên xuống xe, lững thững đi sát vào những mặt kính tủ hàng. Cái hén của à chỉ có bấy nhiêu. Và à chợt hiểu ý nghĩa lời nói của ba anh lực lượng quần áo rắn ri cưỡi xe máy đâu. Đọc có nghĩa là à chỉ có thể đi kim mồi lẻ một mình. Tới góc đường à tại nhanh bên phải. Một luồng sáng màu phớt hồng nó tỏa từ một ủ kính giữ à đứng lại. Trong ủ, những tấm hình chụp dù kiều dù cổ và dù giông người bày la liệt giờ thiệu trình độ nghệ thuật của nhà nhiếp ảnh Phó-tô. À yêu ánh sáng màu phớt hồng nó tỏa cho à xuân sắc trở lại. À thích ngắm những hình người đẹp mà à biết chắc mỗi bức hình đó chỉ mượn được một đôi nét trên khuôn mặt kiều diễm của chính à xưa kia. Duyệt những tấm hình phóng đại từ dưới lên trên, bỗng à giật mình nhận ra chính à.

Tấm hình tó mào ngự trị chính giữa tủ kính có ai ngờ được là của à chụp từ hơn năm trước? Chắc chắn không ai có thể ngờ, nói ra cũng không ai có thể tin. Bao rằng chữ ký nguêch ngoạc cùng với lời dè iặng cho nhà nhiếp ảnh đại tài kia là nét bút của à, người nghe sẽ cho là à mất trí. Hoặc chăng bây giờ à trúng gió dồn quay ra chết, nhân viên lực lượng xem cẩn cước và lấy dấu mười dấu ngón tay rồi báo chí đăng ầm lên, mọi người mới dám tin. À nhêch mép như muôn chép nhao tẩm ành của người đẹp đã được người lớn, trẻ con, dà ông dà bà trong khắp nước biết đến ấy. À khẽ gật đầu như để xác nhận sự nỗi tiếng đến cùng tội ấy.

Một trăm hai mươi bảy bài phóng sự, điều tra cam đoan trăm phần xác thật về tai nạn của à, cắt ra của mười tờ báo hàng ngày và bảy tờ hàng tuần chứng tỏ điều đó. Nhưng bài báo ấy, à đã cắt lại giữ dù và buộc thành một bó cất kỹ trong đáy rương. Khi nhà nhiếp ảnh Phó-tô được à cho phép trưng

bày tấm hình kia, hắn đã phải quỳ giữa vũ trường đồ cá một chai dầu bông Chanel số 5 cớ lớn nhất để rửa chân cho à. Tấm hình ấy chụp lúc à chưa lấy gì làm nỗi tiếng cho lâm. Nói cho đúng hơn, chỉ có người trong một giới biêt tiếng à. Hora năm năm trước, người ta xưng tụng à là hoàng hậu, bà hoàng của vũ trường, các sân khấu kịch nhạc, các cuộc thi sắc đẹp. Rồi nhiều đứa ghen tức với à, cho rằng vì à mà khuynh giá bại sản, mất chồng, bỏ vợ, lia con, chúng nó đã thuỷ côn đồ tưới át xít vào mặt, vào bụng à. Nhan sắc bị tàn phá, những đường quyền rẽ tiêu tan, à hoàn toàn thất thế chẳng còn sai bảo được ai để trả thù lại chúng nó. Những quan hầu đầy tớ của à vừa mấy tháng trước đó ném à từ đường đường sang nhà nuôi kẻ du mù cảm diếc của các dì phuoc. Nhưng à đâu có chịu. Còn dù mải dè trống, dù tai dè nghe, dù miệng lười dè nே, dù các cửa quý, trời cho, à nhất quyết tự mình lập lại cuộc đời. À từ giã tấm hình hài cù và à lại rún rảy cắt bước, hành diện không thua năm năm trước lúc à dãi bàn tay hờ hững trên năm tay nóng rãy của kẻ vừa trúng canh bạc lớn nhất để tiến ra vũ trường.

Dến một ngã tư à lại quẹo sang một con đường mờ tối. Có lẽ nửa đêm qua đã khá lâu mà xi nê vào chưa tan. Tới khoảng giữa hai đầu đường, à chợt nghe tiếng máy xích lô, xe hơi nô dội len. Giờ của à đã dè. À rảo bước đi men ra sá lề đường, là áo dò chói pháp phòi giữ những gốc cây. Đường này xe đi một chiều xuôi theo chiều à đang đi. À còn dù thời giờ dè tới đầu đường rồi đi ngược trở lại. Nếu à đi xuôi, người ngồi xe khó nhéo ra bóng dáng à mà phần à càng không thể phát tín hiệu.

Đèn xe hơi chớp chớp lóa lóa phía sau là lúc à quay trở lại. À đi sau những hàng cây, cố ý tránh những luồng sáng gay gắt tố cáo khuôn mặt bị hủy hoại nứa chừng. Hàng chục xe hơi dù kiều lướt nhanh qua mặt à lại có những chiếc chạy chậm chậm với một cái đầu thò ra. Không cần nhìn à cũng biết đó không phải là những cái đầu tóc uốn. À đã đứng hẳn lại, đậm đinh trong chỗ nửa sáng nửa tối. Có lẽ xe hơi đã qua hết, đường trở lại vắng ngắt. Nhưng kia một xe khác vừa quẹo sang. Xe kiều lòn sơn hai màu đen trắng bò thật chậm. Có lẽ là khứa ngoại quốc. À nhô ra rồi lại thụt vào. Đến bật lên thật sáng chiếu rõ toàn thân à vừa lúc à nhô ra. À lùi lại, nép vào một thân cây lớn chờ đợi. Đến lòn vụt tắt chỉ dè lại hai diểm sáng vừa dù soi tó lề đường. Thế là dù, à có thể bắt đầu tính toán những món tiền ngày mai. Trước hết, à phải mua một lô kem. Thiếu kem, phần nhồi bao nhiêu cũng không đủ lấp những hang hốc ẩn sâu trên mặt à. Thứ đến là một ống son. Còn thiếu những thứ gì à có thể đợi đến đêm mai tính nốt.

Nghe tiếng bánh xe lăn lạo xạo mà chưa nghe tiếng máy, à càng chắc chắn là câu được khứa ngoại quốc. Cái đầu xe dài thông đưa ra trước mặt à, máy thở khẽ như tiếng nói thầm. Rồi đến cái cửa xe với một cái đầu tóc hót ngắn thò ra một nửa cùng với cánh tay trùng trực buông thõng. Dày đồng hồ vàng lóa sáng khi bàn tay vẩy à tới. Từ bóng tối, à nhô ra và ghé sát mặt vào cửa xe. À cố tránh ánh sáng của ngọn đèn đường được phần nào hay phần ấy. Nhưng khứa dã với tay bắt ngón đèn gần ở mui xe. À nhận ra khứa chẳng phải người ngoại quốc. Mặt à sá vào mặt khứa khiếu khứa phải người vào trong để nhìn à cho rõ. À với vâ dùng đến giọng nói hay còn trong trẻo :

— Em lên nhé!

Khứa vẫn chăm chú nhìn à. Rồi khứa lắc đầu từ từ và nói giọng dầy thương hại :

— Em già quá, lứa quá rồi. Có biết em nào khác, chỉ cho anh chọn, anh cho một trăm đi xe về.

À vội vàng, chưa từng bao giờ à vội vàng đến thế :

— Anh chọn em đi, có còn ai nữa đâu, chọn em đi!

Khứa lắc đầu quả quyết :

— Không chọn em được. Kiếm nghề khác mà sống. Buông ra!

À đầy mạn thành xe cho người bặt trở lại. Chiếc xe vọt đi hơi phun từ ống khói thoát ra như tiếng thở dài. Đằng xa một xe khác chớp đèn phóng tới. À lại nhấp nhô phát tín hiệu. Khứa bảo rằng à già rồi, lứa rồi, à không chịu. Trăm thằng đàn ông đi đêm còn cà trát lè một thằng lầm lết nhìn à thì à vẫn chưa phải dỗi nghề. À tio chắc à sẽ được chọn. Niềm tin của à bao la như bể dâng. Kìa chiếc xe đã tắt đèn lớn, bốn bánh lăn nhẹ nhẹ. Những đứa khác vắng mặt hết. Trong đêm tăm tối riêng mình à ngủ trại.

LÝ THẮNG

TRANG 49

NĂM CANH TÝ ĐÃ QUA, NGẮM LẠI MỚI THẤY RỒ RÀNG  
BAO NHIÊU CHUYỆN KẾT CỤC... KIỀU ĐUÔI CHUỘT

TRANH VÀ LỜI CỦA NGUYỄN-HỮU-PHÓT



... Như Pháp: nào thử bom N.T.  
nào dồn tiếp Kút-Xếp, ngoại giao khéo  
léo lại cả trưng cầu dân ý nữa...



đề đưa vụ chiến tranh An-Dê-Ri tới  
đâu? Lại « một giải-pháp Bảo Đại »  
cũ rích, chẳng đánh lừa được ai.



Hội-Nghị Tối-Cao, sau tất cả  
những chiến dịch ngoại giao cảm-tình  
rầm rộ, chưa hộp đã tan vỡ...



Nga sang phá thổi tận Đại-hội LHQ.  
Tuy nhiên giấc mộng Sông Chung Hoa  
Bình của thế giới vẫn lai rai vất vưởng.



Sau 300 năm làm mài-nô và khai  
thác Công-Gô tràn-trộn tàn bạo,  
Thực-Dân đột ngột bỏ chạy...



... Tuần trăng mật cũng không  
được trọn vẹn: đương cuộc phải  
sắp ngựa dắt nhau về.



« Cha đẻ của Độc Lập Nam Hàn » 80  
năm Cách Mạng, 8 năm chấp chính,  
kết cục an tri dời tan trên đảo vắng.



Tổng-thống Menderes nước Thổ kết  
liễu mọi thời độc tài tan tan, trên  
ghế bị cáo, giữa hai cảnh binh, như  
một tên trộm cướp thường.



« Hội-Đồng Cách-mạng » ngày 11-11  
ở Việt-Nam, Hội-Đồng chuột  
chính công.



Vụ Lào, một ca diễn-hình và sự  
chung-lung đồng-tác của Thực-  
Cộng, được đem giải-pháp.



Hiệp-Uớc Gieo Neo giữa Thực và  
Cộng từ 1954, đã bị chính Chủ  
tịch Hội-Nghị Gieo Neo xé tan...

1954 - 1961  
ỦY HỘI QUỐC TẾ



Người ta tưởng Ủy-Hội Quốc-Tế  
ICC đến đây hết lý do tồn tại. Vậy  
mà vẫn còn thấy nó tháp-thò ở  
Sài-gòn. Thế mới buồn cười chứ?