

TỰ DO

Asie
ANX
AP
95
V6
T877
+
1962



XUÂN NĂM
HÀM
DÂN 1962

PHÁT HÀNH KHẮP NƠI

Biểu Nhất Lãm Văn Học Cận Đại

Biên khảo của THANH-LĂNG — 40đ.

Mưa Đêm Cuối Năm

Truyện ngắn thời đại của VÕ-PHIẾN
giải thưởng văn chương 1960 — 22đ.

Quan điểm về mây vần đề văn hóa

Tiêu luận của PHẠM-VIỆT-TUYỀN — 30đ.

Hoàng Lê nhất thống chí

Nguyên tác của Ngô-thời-Chí
bản dịch của NGÔ-TẤT-TỐ — 55đ.

Dì Mơ

Truyện dài của ĐỖ-THÚC-VỊNH — 40đ.

Trước vành móng ngựa

Phóng sự của HOÀNG-ĐẠO — 40đ

Liêu Trai chí dị

Nguyên tác của Bồ-tùng-Linh
bản dịch của NGUYỄN-HOẠT — 40đ.

Luân Lý Chức nghiệp

Biên khảo của cụ NGUYỄN-GIA-TƯỜNG — 20đ.

Dòng sông Định Mệnh

Truyện dài của DOANH-QUỐC-SỸ — 22đ.

Người Xưa

Của TRẦN-BÌNH-KHẢI giải thưởng văn chương V.N. 57 — 40đ.

Mười điều tâm niệm

Tiêu luận của HOÀNG-ĐẠO — 12đ.

Kim Tiền

Kịch của VI-HUỲNH-ĐÁC giải thưởng Tự Lực Văn Đoàn — 20đ.

Anh Hoa

Tập thơ đầu tay của PHẠM-MẠNH-VIỆN
giải thưởng thi ca V.N. 57 — 20đ.

Nhập Đô thành

Kịch thơ lịch sử của HOÀNG-LÝ — 20đ.

Giai Nhân và Chân Lý

Tiểu thuyết của LA-VĂN-THU
tựa của Phan-vô-Ký — 40đ.

Tử Tinh vân đến Con người

Biên khảo về khoa học của NGUYỄN-TUẤN — 40đ.

Bùn Lầy nước đọng

của HOÀNG-ĐẠO
cuốn sách đã bị tịch thu khi xuất bản lần thứ nhất — 20đ.

Nhạc sỹ danh tiếng hiện đại

của LÊ-HOÀNG-LONG
cuốn sách phê bình âm nhạc đầu tiên tại V.N. — 40đ.

Phương đình dư địa chí

của NGÔ-MẠNH-NGHINH — 40đ.

Ác Mộng

Truyện dài của NGÔ-XUÂN-PHỤNG — 25đ.

Nhật Bản Sử lược

của Châm Vũ NGUYỄN-VĂN-TÂN — 60đ.

Những lỗi thông thường

trong Thuật viết văn

của NGUYỄN-VĂN-HÀU — 40đ.

Saigon năm xưa

của VƯƠNG-HỒNG-SỀN — 50đ.

Liêu Trai chí dị (tập 2)

Nguyên tác của Bồ-tùng-Linh
bản dịch của NGUYỄN-HOẠT — 50đ.

Mấy người con trai Vương Long

Nguyên tác của Pearl S. Buck
bản dịch của NGUYỄN-THẾ-VĨNH — 60đ.

Thú chơi sách

của VƯƠNG-HỒNG-SENTE — 40đ.

CƠ SỞ BÁO CHÍ và XUẤT BẢN TỰ DO

Giám-đốc : PHẠM-VIỆT-TUYỀN

NHỮNG LỜI CẦU CHÚC

T

RONG buổi bình minh năm 1962, cũng là buổi hoàng hôn năm Tân Sửu, rùng núi Trường Sơn trùng điệp và sóng gió Thái Bình Dương mênh mông dường như đang vang dội những lời cầu chúc.

Các thế hệ tiền bối ở trong lịch sử đang cầu nguyện cho Việt Nam những gì? Và các dân tộc bạn hữu ở trên khắp thế giới đang chúc tụng những gì cho Việt Nam?

Đối với dân tộc Việt Nam lúc này, một dân tộc đang phải hao mòn vì cuộc chiến tranh đánh độc lập đã kéo dài từ năm 1945 cho đến nay và chưa biết tới bao giờ mới chấm dứt trong vinh quang, thiết tưởng những điều ước vọng không lấy gì làm lẩn lao, phết tạp, cao xa, mà rút lại chỉ là những khao khát nhỏ bé nhất, đơn sơ nhất, thiết thực nhất.

*

Điều nguyện ước đầu tiên của dân chúng Việt Nam hiện nay, từ Cà Mau tới Ái Bác, là sự an ninh, một nền an ninh dù chỉ có tánh cách tương đối!

Bồng bát miền Bắc không muốn biến thành những tên nô lệ trong đoàn hòng quân xâm lược, phục dịch dưới ngọn cờ đỏ vô thần, sống khốn khổ với mối hòn vong quốc, chết oan uổng trong cảnh nỗi da xáo thịt! Trong cuộc chiến tranh do Trung cộng đang cầm đầu nhằm mục đích, đô hộ toàn cõi Việt Nam, đồng bào tại miền Nam này ai lại nỡ lòng từ chối những sự hy sinh cần thiết vì nền độc lập của Tổ quốc, vì sự tự do của Dân tộc?

Ước gì hết thảy những người đang sử dụng vũ khí — dù là gậy gộc, gươm Dao, hay súng đạn, dù đứng trong hàng ngũ chống cự để cứu vãn nền độc lập cho quốc gia, hoặc bị tống sáu áp bức xô đẩy vào con đường phản bội dân tộc — ước gì hết thảy mọi người đang sử dụng vũ khí trên toàn cõi Việt Nam hiện thời có dịp được ngừng tay tạm nghỉ trong đêm giao thừa sắp tới, để có thể suy nghĩ trong giây lát về công dụng của vũ khí đối với chính nghĩa của dân tộc và đối với lương tâm của con người. Lại ước gì, sang năm Nhâm Dần, không khi nào còn thấy xảy ra những vụ ông già bà cả bị chặt đầu trong lúc nằm ngủ, những vụ trẻ em thơ dại phải chết yểu vì bom rơi đạn lạc vô tình!

*

Dân chúng Việt Nam, từ năm 1945 cho đến nay, đã phải bao phen thót vọng vì những danh từ tốt đẹp, như: độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, hòa bình! Chín năm trời kháng chiến đã đem lại cho đồng bào miền Bắc một chế độ công sản độc tài và tàn bạo, ở trong đó linh hồn con người phải tháo loạn vì những kẻ mện danh là « công an », còn thè xác thi bị tê liệt kiệt quệ dưới áp lực muôn hình vạn trạng của « bô đài nhân dân »! Tám năm trời xây dựng chính thể Cộng Hòa hứa tập nòi cho đồng bào miền Nam có đủ tinh thần và khả năng để gánh vác lấy nhiệm vụ lịch sử của mình?

Những kẻ cầm quyền ở miền Bắc, dù thực tế đã phản bội dân tộc, dù thực tình không muốn có chế độ dân chủ, mà đã bao lần phải công khai nhận nhện các sai lầm, công khai thực hiện sự súu đồi, nhất là sau mấy cuộc khởi nghĩa vô trang như cuộc Quỳnh Lưu, hoặc sau mấy vụ chống đối ôn hòa như vụ Nhân Văn — Giải Phóng. Còn ở miền Nam này, những người hoạt động chính trị từ trước tới sau vẫn tẩm niêm đường lối dân chủ, vẫn thiết tha mong muốn phụng sự dân tộc, tại sao chúng ta lại chưa có thè quật khởi hùng cường để mưu toan công cuộc tái thống nhất đất nước? Ước gì sang năm Nhâm Dần hết thảy mọi người tại miền Nam chúng ta đều may mắn gặp cơ hội và có điều kiện làm được một việc nhỏ mọn nào đó để góp phần vào công cuộc chiến thắng công sản, để thúc đẩy dân tộc tiến bước trên con đường dân chủ, để xây dựng nền hòa bình cho nhân loại ở trên bán đảo chữ S này.

*

Trong công đồng nhân loại, Việt Nam là một trong những nước chậm tiến về đường khoa học, kỹ thuật và kinh tế. Giường máy kính tế ở miền Bắc, mặc dù điều kiện chất chẽ, vẫn trực trắc hoài vì thiếu dầu mỏ của tinh thần tự do kinh doanh. Nền kinh tế ở miền Nam, dù có sự giúp đỡ khá dồi dào của các cường quốc thân hữu, chỉ có thè liên phát nếu chúng ta cương quyết từ bỏ những thói quen « gá quê ăn quản cối xay », « bóc thi ngắn mả cán lại dài »...

Riêng ở miền Nam, ước gì sang năm Nhâm Dần không còn một ai tin ở thuyết lừa giảo trong chốc lát, không còn một ai nghĩ rằng có nhân họ, gia đình họ, bè phái của họ có thè sung sướng lè lói giữa những nỗi thằng khờ, giữa cái cảnh diệu đứng của thiên hạ. Ước gì tới khi bén về ngân sách năm 1962, Quốc Hội không còn phải than phiền về những chuyện đại khái như có tới 2.000 tấn kí-náp ứ đọng, có tới 300 sở chuyên ngón mả làm hụt mất 180 triệu quan v.v...

*

Gần hai chục năm trời chiến tranh đánh độc lập, ngoài những thiệt hại cụ thể về sinh mạng và tài sản, đã tạo ra một bùn không khí dày đặc trắc lở và gây nên chẳng biệt lò bao nhiêu đảo lộn, xáo trộn trong đời sống xã hội. Ở miền Bắc, bao nhiêu thuần phong mỹ tục đã bị thay thế bằng những

lẽ lối dị kỳ nhập cảng từ Nga Xô hoặc Trung Cộng. Ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, cháu chắt, bạn bè, thân thích, không còn thèm ở nhau, đối xử với nhau nhiều khi đã mon như thù địch, như súc vật. Tại một số thôn xóm hẻo lánh ở miền Nam hiện thời, công sản đã bắt đầu thi hành những cuộc đấu tố! Còn tại những nơi mà ảnh hưởng cộng sản chưa trực tiếp lan tràn tới, nhất là nơi các đô thị đông đúc, nhiều người như đang xô đẩy nhau vào một cuộc sống vật lộn, hỗn độn, đảo điên vì những dục vọng bì bì. Báo chí hòng ngày, dù muôn dù không, đều không thể không phản ánh một phần những thảm trạng xã hội ấy.

Sang năm Nhâm Dần, ước gì các thứ « chợ đen » không còn lòm met đến lao lực các tầng lớp nhân viên cảnh sát, không còn làm bận quá đáng các cơ quan tư pháp. Ước gì chiến sĩ, thương binh giải ngũ, hoặc thanh niên cưỡng tráng, thiếu nữ thông minh mà làm cảnh thất nghiệp, cũng sẽ được phân nào an ủi vì nếp sinh hoạt khác khéo của các viên chức nhà nước. Ước gì những người trẻ tuổi tưởng như sáp dán thân vào nèo du dăng sẽ tìm ra chỗ dùng cái sức phượng cương của họ. Ước gì 3.000 vũ nữ sáp có thè bị giải nghệ sẽ tìm thấy một đường sống, dù con đường ấy chẳng phải là thiếu chồng gai trác trả... Đề lành mạnh hóa xã hội và, trong một phần nào đó, cũng là đề cải thiện đời sống chung về các mặt chính trị và kinh tế, lúc này toàn dân Việt Nam cần phải sống theo một nếp sống mới: nếp sống giản dị.

*

An ninh là điều kiện sống chét của mỗi một cá nhân chúng ta, trước khi là điều kiện tồn vong của chính thể, điều kiện hưng suy của quốc gia, điều kiện tiến thoái của dân tộc. Kinh tế là căn bản của cuộc chiến tranh toàn diện đánh độc lập, cũng là căn bản của hai cuộc cách mạng chính trị cùng xã hội mà chúng ta đang theo đuổi. Nhưng, dù thiếu thốn khò cục đến đâu, chúng ta cũng còn có thè chịu đựng được, dù gian nguy hiểm nghèo đến đâu, chúng ta cũng vẫn còn có cơ hội vượt thẳng; miễn là chúng ta còn giữ vững được tinh thần cầu tiến, tinh thần chủ thẳng. Mà cái gì có thè nuôi dưỡng được tinh thần chủ thẳng và đầu óc cầu tiến, nếu không phải là văn hóa?

Người ngoại quốc tôi quan sát miền Bắc trong mấy năm sau này đã từng cảm tưởng rằng đất Bắc thân yêu của chúng ta sắp biến thành một lịnh của Trung cộng. Trung cộng quyết nhuộm đỏ từ vật chất tới tinh thần một nửa dân tộc ta. Nhưng, người Việt Nam chúng ta vẫn vững tin rằng: dân tộc chúng ta, mặc dù có vẻ ngoan ngoãn bất buộc, không dễ gì đã để tiêu ma mất cái tinh thần bát khuất đã từng hàn dường trong hàng ngàn năm Bắc thuộc, đã từng tu luyện trong h้อง trâm năm Pháp thuộc.

Còn ở miền Nam, chuyển từ giai đoạn Pháp thuộc sang giai đoạn độc lập và dân chủ, ngọn đuốc văn hóa dân tộc đã được đốt lên như thế nào? Đã được nuôi dưỡng như thế nào? Trong thế giới ngày mai, một nền chính trị liên lập, một nền quân sự liên minh, một nền kinh tế liên kết, rất có thè sẽ dần dần thay thế cho nền chính trị độc lập, nền quân sự tự chủ, nền kinh tế tự túc hiều theo nghĩa cũ. Nhưng, trong vườn văn hóa nhân loại có ít nhiều tính cách quốc tế, sắc địa phương và hương cá biệt mà mắt dì thi văn hóa nhân loại sẽ nghèo nàn và tè nhạt biết chừng nào? Điều kiện tiên quyết cho sự phát triển văn hóa dân tộc hay, nói gọn hơn, cho sự phát triển văn hóa: đó là tinh thần tự do, đó là chè độ dân chủ. Ước gì, sang năm Nhâm Dần, các nhân vật chính trị của nước ta sẽ không còn phải lén tiếng thanh minh về chè độ tự do tư tưởng, tự do ngôn luận ở nước nhà nua. Ước gì, trong những cuộc thảo luận nơi Quốc Hội sau này, các dân biểu sẽ không còn phải thắc mắc đặt ra câu hỏi: « Hiện nay báo chí có bị kiểm duyệt hay không? ». Ước gì những tờ chức quốc tế như Hội Báo Chí Quốc Tế sẽ mở rộng cửa đón mới các cơ quan thông tấn và báo chí Việt Nam. Ước gì khi báo chí Việt Nam lên tiếng công kích một nhân vật quốc tế, một chính phủ ngoại quốc, một sự kiện ở trên thế giới, không còn một ai có thè nghĩ ngờ rằng đó không phải là ý kiến thực của một ký giả hay của một tờ báo. Ước gì dư luận công nhiên sẽ phá tan mọi tin vặt của « đội phát thanh Catinat » và mọi luồng điện xuyen lặc của « đội bá ôm Mặt trận giải phóng miền Nam » hay của các đội bá ôm Hanoi, Bắc kinh v.v...

*

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố từ mấy tháng nay. Sau cuộc trao đổi: diệp văn giữa Tổng thống Ngô-đinh-Diệm và Tổng thống J. F. Kennedy, lại mới có bản thông cáo chung của hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ về các biện pháp kinh tế — xã hội. Vào dịp cuối năm 1961, mười sáu luật về thuế đã được công bố để thi hành ngay từ ngày 1-1-1962.

Chúng ta đang sống trong một tình trạng kiềm nguy đài hỏi, nhiều nỗ lực của hết thảy mọi người ở trong và ở ngoài Chính Quyền.

Một tình trạng kiềm nguy chỉ có thè giải gỡ nhờ những biện pháp hữu hiệu. Một những biện pháp tự nó dù có tính cách hữu hiệu cũng chỉ thực sự trở thành hữu hiệu ở trong xã hội loài người, khi các biện pháp ấy được thi hành và hưởng ứng với một lòng tin mãnh liệt.

Cho nên, sau mấy năm trời luôn luôn nhắc nhở bạn đọc thân mến rằng chúng ta đương phải đối phó với một cuộc chiến tranh toàn diện, hôm nay, nhân dịp năm cũ sắp qua bước sang năm mới, nhật báo Tự Do thành kính cầu chúc BAN ĐỌC BẢN PHƯƠNG một năm tin tưởng mãnh liệt và hành động hữu hiệu.

BÀI DIỄN VĂN ỦNG KHẨU CỦA ÔNG ĐẠI BIỂU

(Một câu chuyện tưởng tượng, không có ý ám chỉ ai.
Danh từ « Đại biểu » dùng chung cho tất cả các giới).

SÁNG hôm ấy cả thành phố rộn rịp. Người ta đã thu dọn rất sạch sẽ khu đất ở chợ vì trong thành phố chỉ có nơi này là rộng rãi, bằng phẳng có thể chứa đựng được nhiều người đến dự thính. Ngoài ra khu ấy còn là trung thành phố, tiện cho sự di dời của nhân dân.

Quanh công trường, muốn cho có vẻ oai nghiêm, người ta trồng bốn hàng cột cờ, và treo những lá cờ dài, cuốn theo chiều gió... Giữa công trường kê một bức trại đặt 2 cái mâm vi âm mạc kín sáng loáng.

Người dân bán hàng phải nghỉ một buổi chợ.

Người phụ trách tổ chức lẵn sẵn chạy đi chạy lại, thử máy vi âm, kê mâm và hàng khép cho các thính giả đặc biệt vào hang quan chức cao cấp.

Người dân công tư chức tĩnh già, tuy gấp ngày chủ nhật nghỉ, nhưng ủng không được thành thạo, phải « do » thì giờ buỗi sang cũng không kém gì các buỗi di làm, để đến nghe diễn thuyết cho đúng giờ.

Người dân buôn bán hay công kỹ nghệ cũng được ăn cắn chuyện cao đến uge vì là một buổi quan trọng cho đời sống của họ. Theo lời những người di cò động thi đây là một dịp may có một không hai, đối với giới thương mại kỹ nghệ, nó sẽ làm sáng rạng danh vinh danh từ của nhân dân mà không ai có thể bỏ qua được. Nước giàu dân mạnh trong cà vào đây kia mà !

— Việc gì mà long trọng dữ vậy ?

— Thưa : Buổi diễn thuyết của ông Đại biểu.

Sương thu buỗi sáng còn lờ mờ bao phủ núi rừng Cao Nguyên, mặc dầu ta sáng mặt trời lúc tam giờ sáng chiếu xuống đã khá mạnh. Sương với nắng giao hòa khiến mọi người còn thấy ấm áp trong các bộ quần áo đậm màu của tháng cuối Thu.

Mọi người đều lo làm việc bồn phận. Trước khi lửng tiếng đèn công trường, người ta không ai bao giờ, đã nghĩ đến việc làm cho ấm bụng đã. Các hàng quà sáng tấp nập tiếp đón khách vào ra không ngớt.

Người thính giả chú ý làm tròn phận sự thì ông Đại biểu, buỗi sáng hôm ấy, cũng lo lắng, bận rộn ghe góm, ông lo lắng không phải chỉ có ở buổi sáng ấy, mà ông lo da từ hàng tuần lễ trước.

Để tài bài diễn văn là cả một ván đề hóc búa, ông chưa từng nghiên cứu, chưa hề học hỏi, vậy thì ăn làm sao, nói làm sao cho lọt tai thiên hạ, chứ đừng nói là làm cho thính giả say mê !

Công việc phải làm, ông vẫn cứ thản nhiên làm

TRỰC NGÔN

Việc làm của ông cũng dễ dàng hơn người khác. Ông không giải đáp được đề tài thì đã có người khác giải đáp ho. Dưới tay ông có nhiều kẻ tài ba lối lạc, vậy thì ông chỉ có việc nhờ khéo họ thảo luận bài diễn văn, vì ông bận quá không có đủ thời giờ viết. Cái



gánh nặng ông đã trút đi cho một nhà chuyên môn, như vậy ông chỉ còn đợi ngày giờ ra mắt công chúng để giải thích đề « dạy bảo » cho quần chúng biết và nghe theo về một ván đề sống còn của đất nước.

Trong một tuần lễ, nhà chuyên môn tra cứu sách

vở, sưu tầm tài liệu Đông, Tây, thảo xong một bài diễn văn khá dày dù về các nguyên tắc, định luật của ván đề kinh tế. Các phương pháp kinh tế chỉ huy, hay Tự do mậu dịch v.v. được nhà chuyên môn kể cứu rất rõ ràng.

Bài diễn văn hoàn tất, dày 10 trang giấy đánh máy đã được đưa trình ông Đại biểu. Nhưng ông bận quá, công vụ cũng lầm mờ tư vụ cũng nhiều, và lại một ván đề hóc búa, khô khan như ván đề kinh tế, ông đâu có thể chịu khó ngồi đọc lâu như vậy.

Cầm tập giấy đánh máy hỏi nhà chuyên môn :

— Nhiều dữ a ! Nói những gì vậy ! Thời giờ

dâu đọc hết được. Nói qua lại cho tôi nghe.

Trong 15 phút, nhà chuyên môn nói sơ lược lại cho ông nghe thế nào là kinh tế chỉ huy, thế nào là Tự do mậu dịch và một vài phương pháp mà các nước tiên tiến đã thi hành để làm cho nước giàu dân mạnh, người dân được no ấm, sung túc, gây cảnh vui vẻ trong gia đình và ngoài xã hội.

Nghe xong ông Đại biểu gật gù nói :

— Được lắm ! Được rồi.

Xong ông đê tập diễn văn vào cặp da, vẻ mặt mẫn-nghẹn lầm.

Đến ngày diễn thuyết, trong cảnh nhộn nhịp và tấp nập của dân chúng đi nghe ông Đại biểu diễn thuyết thì ông lại không được thanh thà để đợi giờ lên diễn đàn. Ông bận chủ tọa một phiên hội đồng khẩn cấp vào hồi 8 giờ rưỡi sáng.

Ra đi trong lúc sương thu buỗi sáng còn bàng bạc trên thành phố, hơi sương lạnh, ông bận cái quần màu sám với cái áo nỉ màu xanh sẫm.

Biết rằng không đủ thời giờ trở về bàn giấy, nên ông đã cầm thận chờ tập hồ sơ, lấy bài diễn văn gấp làm tư bỏ vào túi áo nỉ.

Trong hội đồng có nhiều vấn đề gay go ông phải thắc luận kỹ càng, nên suốt trong hơn 1 giờ đồng hồ, ông làm việc mệt mỏi. Kịp đến lúc hội đồng kết thúc, bước chân ra ngoài thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng, chiếu xuống chói lọi. Thấy có vẻ bưng bức và sợ rằng

đứng ngoài trời diễn thuyết dưới ánh nắng, với chiếc áo nỉ dày thì có thể đồ mồ hôi và nóng nực khó chịu, nên ông cầm thận về qua nhà thay áo.

Thì giờ rất gấp, lúc ấy còn có 10 phút thì đứng 10 giờ, giờ lên diễn đàn. Xe của ông chạy rất nhanh, về tới nhà ông chỉ kịp thay chiếc áo rồi lại ra xe đi ngay.

Đến công trường thì đã đông nghẹt người dù các cấp dân quân chính.

Ông lấy làm mẫn nguyện lầm. Xuống xe, đưa mắt nhìn bao quát một lượt, ông bắt tay chào hỏi các người ra đón ông.

Ngồi ở hàng ghế danh dự nói vài câu chuyện với người các giới thì nhân viên tổ chức đã tới mời ông đại biểu lên diễn đàn.

Ông Đại biểu mím cười đứng dậy tiến lên diễn đàn, đi bên cạnh có một nhân viên sẽ giữ nhiệm vụ giới thiệu diễn giả.

Yên chí như một ông tướng ra trận cầm chắc sự đặc thắng trong tay, ông bước lên chiếc bục của diễn đàn, giữa tiếng vỗ tay vang dội của quần chúng theo với tiếng hô trong máy phóng thanh: Hoan hô diễn giả !

Ông đại biểu gật gù cái đầu, dờ thảng tay lên trời vẩy vẩy vài cái chào lại quần chúng.

Sau lời giới thiệu rất cung kính và nồng nhiệt của nhân viên giới thiệu, ông Đại biểu nghiêm chỉnh đứng trước máy vi âm, dạng háng vài tiếng rồi bắt đầu nói mấy câu mào dẫu :

Thưa anh em đồng bào,

• Tôi rất cảm ơn đồng bào các giới đã đến đông đủ hôm nay để nghe tôi nói chuyện, tôi rất lấy làm cảm động...

Qua các lời giới thiệu giản dị và nói rất tròn trịa, ông thò tay vào túi để rút bài diễn văn thì... ông hơi giật mình... : Túi áo bên tay phải không thấy gì.

(Xem tiếp trang 6)



NÓI HAY ĐỪNG

TÂN NIÊN TẠP CẨM

HIEU CHAN



Ôi ngày nào rộn rã sô soạn
cho số Tết cho năm Tân
Sửu sau những ngày biến cố
kinh hoàng, thăm thoát báy

giờ đã lại hết một năm. Việc ra báo đặc biệt số Xuân hầu như đã thành một cái lệ cho báo giới, nhất là báo hàng ngày: đối với báo hàng ngày, người ta phải làm thế có lẽ là để cố giữ sự liên lạc mật thiết với độc giả! Bởi lẽ trong suốt một năm trời hàng ngày tờ báo đến tay độc giả với một sắc diện luôn luôn mới lạ, thế mà đột nhiên nghỉ băng di hàng tuần lẻ — mà trong tuần lẻ đó, cuộc sống xã hội đột nhiên vui tươi hẳn lên, tâm trạng cá nhân cũng đột nhiên biến cải, lại thêm bao nhiêu của ngon vật lạ, tiếng chúc cầu cười và nhất là bánh chưng thịt mỡ, mứt ngọt rượu thơm thì khỏi sao con người không quên cái món ăn tinh thần hàng ngày trong năm là tờ báo? Chính vì muôn giờ lại trong óc mỗi độc giả một ấn tượng lâu dài về tờ báo của mình nên các nhật báo, báo nào cũng muốn cống hiến độc giả một số Xuân thật đầy đủ, thật đặc sắc để họ vong tranh giành ánh hào quang với thịt mỡ, dưa hành, bánh trưng và rượu mứt ngày Tết. Nhưng làm lúi riêng tôi tự hỏi không biết việc đó có nên chăng? Vì, quanh năm ngày tháng con người đã phải nhọc xác bận tâm bởi bao nhiêu vấn đề chính trị (chính trị quốc tế, chính trị quốc nội) và kinh tế (kinh tế xã hội, kinh tế gia đình) cùng bao nhiêu chuyện phim tạp khác, chỉ còn có mấy ngày Tết để sống thư thái trong hy vọng, trong khoái lạc thì hèn cõi lại còn nhồi thêm vào đầu óc người ta những mòn nặng chình chịch, khó tiêu hơn cả bánh chưng thịt mỡ, như những chuyện về văn chương triết lý, khoa học và những vấn đề thời cuộc? Bởi nghệ thuật năm nay, Hiếu Chân tôi đã định bụng không viết Nói Hay Đừng nữa: giữa buổi đầu năm, trong khi mọi người ai nấy đều tìm lời lẽ văn hoa mỹ lệ để chúc tụng nhau những điều hạnh phúc mà mình lại ấp úng thò ra cái diệu "nói hay đừng" nửa nạc nửa mỡ thì khỏi sao làm vần đục cái cảm giác "phồn hoa mản nhãn" cái không khí hưng phấn, đầm say của tiết xuân quang? Khốn nỗi mấy ông bạn chủ nhiệm và chủ bút của tôi tuy tuổi còn trẻ mà bản tính lại thù cựu hơn cả các cụ trong hội Không Học, cứ khăng khăng bắt tôi phải có bài. Ý hẳn họ cho rằng một số báo Xuân cũng phải như một mâm cỗ ngày Tết, thiếu một món là không được và mục "Nói hay Đừng" này cũng vì như món dưa hành, cần phải có cái chất hăng háing, chua chua của nó để làm tăng giá trị cho cái chát béo ngọt thơm ngon của thịt cá chăng? Dù sao thì a cảm bút rồi tôi phải viết vì những năm trước a viết mà năm nay không viết e thiên hạ sẽ hiểu lầm mà gán cho sự oai lực của mình một ý nghĩa nào khác chăng? Nhưng tuy viết kê hèn này vẫn bị am ảnh bởi một cảm giác ngại ngùng. Còn nhớ hồi nhỏ, cứ đến Tết, từ sau lễ giao thừa trở đi là tôi lại ngồi ngay: tuy bị hấp dẫn bởi không khí tưng bừng của ngày Tết nhưng không lúc nào là tôi không sợ bị đánh mắng. Chả là ngay xưa các cụ có tục kiêng rải ngát tì dụ như trong ba ngày Tết, không được quiet nhà, không được xin lửa hoặc cho lửa và nhất là không được nói ra những lời xui điêu gở, đến cả những tiếng tục tĩu, gắt giòn cúng không được phát ra mà trong những tiếng đó thì hai tiếng "con khỉ" bị cấm ngặt. Tuy về ra lệnh kiêng kỵ như thế nhưng các cụ không định rõ những câu nào cần phải kiêng cho nên, là một đứa trẻ trên dưới mười tuổi đầu hối ôm tôi aúu có thể nhận biết mà ký huý cho hết được? Do đó không năm nào là tôi không khỏi bị cha mẹ nuối tiếc mắng hoặc vì aú nói ra những câu mà các cụ cho là cùn, là gở. Bây giờ đã già nửa đời, người rồi mà năm nay khi cảm bút viết số Xuân tôi lại có cảm giác ròn ròn như sắp bị ám một cái tát vì nói ra điều... phạm húy. Àu là tôi hối tìm một câu chuyện nào xét ra vô hại để hẫu các bạn trong năm mới! Năm nay là năm Nhâm Dần, tức là năm con hổ, vậy tôi xin nói về chuyện hổ. Hổ không phải là khỉ, cũng không phải là chuột, vậy chắc là không phải kiêng: nói được!

(Xem tiếp trang 41)

BÓNG VỚI HÌNH



Ở lúc ba tháng thanh niên đầu bờm còn nghênh ngang dưới ánh điện sáng rực ở đầu đường, hẳn đã mong chờ chúng nó vào đây.

Hắn thật hả khi thấy chúng nó đang chán bõi tới những cái ghế đầu và buông người rơi xuống. Có kẻ nó ngời kia, không ai buồn chú ý đến hắn. Nhưng rồi cứ phải ngồi mãi một chỗ để nghe chúng nó đâu hot không biết chán với con bé bán hàng, hắn lại thấy tức. Cười tí với cả ba đứa nhưng đôi lúc con bé vẫn không quên liếc cặp mắt gian xảo về phía bà cô nước mia ép mà bọn kia chưa động tới. Nước dá đậm nhò để làm lạnh nước mia đã tan gần hết khiến cho khối nước trong mồi cối phản hắn làm hai từng. Chất nước hoe và đục lờ đóng lại ở từng dưới ướt chừng gần một phần ba cốc đã tố cáo thói bán hàng điệu toa của con bé.

Phan hắn, ngồi dậy với những cảm xúc mừng giận lộn lộn, hắn cũng như con bé, không quên nghe ngóng như tiếng đồng đưa sang từ phía trong công lớn bên kia đường. Hắn đợi một tiếng xập cửa của xe ôtô. Chiếc xe ôtô sơn đen mang số hiệu B.E. của Nhà Nước năm bến đường đi vào của khu nhà ở tập thể dành cho nhân viên cấp bức chủ nhiệm. Gió tay phai một con thiêu thân mà hắn trưởng tƣợng ra, nan ngoan mặt nhìn về sau lưng. Chiếc xe m.tô của hắn, cũng mang số hiệu B.E. vẫn nằm im lìm trong ngõ tối, cửa bị lùi trề con tinh nghịch khám phá thấy. Đồng hồ ở cổ tay hắn chỉ 8 giờ 15.

Ciắc là thằng con cơm nước đã xong và sắp sửa lai xe đi, cũng như hôm qua, cũng như hôm kia. Hắn nang cốc nước mia của hắn, uống thêm một hớp và lại dài xuống. Đã hèn hắn lạnh và chỉ còn lại đúng một phần ba cốc mà nước mia vẫn nhạt theo. Đang là nước mia pha nước lá như các báo đã nhiều lần iô cao xin liệt. Hắn móc túi ngực rút ra một miếng thuốc lá sợi vàng và cầm tay mân mê. Hắn cố nhín để khỏi đặt miếng thuốc lên môi. Nếu đầu miếng ướt, thế nào hắn cũng phải dốt. Hắn chỉ đưa ngang ien mũi để bắt mùi của chua ngọt ngọt của miếng ướt. Trong túi chỉ có đúng ba miếng mà mãi đến trưa mai hắn mới dược lấp lấp. Mỗi miếng thuốc của hắn đã được pha công ràng mặn. Miếng thứ nhất giữ công tác bẻ mạc cu cùi chòi mát cùng với thằng con kia, miếng thứ hai trắng miếng sau bùa quả sang mai và miếng cuối cùng yêm hộ cao việc viết bô cáo nẹp lên thương cắp và dòn tiền iuơng mot tué.

Hắn rút bao diêm ra và xóc xóc để khêu gợi sự chú ý của oa unang b.m. Nhưng hắn bỗng dừng tay. Hắn vừa nghe có tiếng sáp cửa xe ôtô. Cứ ên nốt bao diêm sang tay trái, nan làm bộ lờ dông cam lây cỏ: nước. Đến ngay cuối cùng này hắn mới thấy có vị nho thoả thảo ở cao lầu,лан tin dão bô điều thuốc vào bao trong túi ngực và xoay người móc túi sau quẩn đê lấy tiền ra tra.

Thật ra việc chính của hắn là nhìn chiếc xe ôtô. Đến cùi cõi sau đã bắt. Hắn không nói. Thằng con phải cho xe chạy vòng theo đường ai ra. Trong lúc ấy hắn còn chưa thời giờ để tra tiền, dẹp cho xe m.tô nay may và lèn yên. Hắn xia tiền cho con bé kèm thêm một cái nhìn tràn đầy ghen tức. Tương dã hiều ý nghĩa cái nhìn ấy nên con bé cũng đáp lại bằng một cái ngút d.l: the Ba thằng oimb cung nhím nhảy nau một cách rất khoái kia. Thế là việc ngày trang của hắn ho n to n trang lợi. Với chiến thuật trông cay sì, hắn còn có thể ngồi hàng giờ bên cái xe nước mia này và trước công khu noà tập tè kia hết ngày ấy sang ngày khác mà không sợ bị lò hình tinh.

Hai ống khói xe m.tô của hắn vừa thôi phì phè với một nhịp rất đều thì hai bóng sáng trang của đèn ôtô mờ mịt rơi ra, chia ra từ công khu. Hắn bắt đèn xe mình, mờ nắc nhò nhát và khẽ ăn gót chân xuống cùi sang số. Cố tay phai hắn xoay nhẹ, bàn tay trái nói dồn ra, chiếc xe moto bỗ xuồng mặt đường, tiếng máy nổ êm như những tiếng thi thào của đôi trai g.i. Hắn cuo xe cao sát lè đường bên phải, sau xe ôtô chừng trăm thước. Phía trước, thằng cha vẫn lái xe theo kiểu bó cùi như mọi ngày.

Nó cho tốc độ tăng lên chậm chạp và cao sang số khi đà máy cuay da thật sự thừa sức kéo. Kè ra thằng con cung biếp điệu. Thằng con đã trên dưới năm mươi rồi, hơi sưa đầu dè qua nòi với những tay lái mới ba chục tuổi: nhí hắc. Nếu trong mọi hành động khác, thằng cha cũng bỏ can nát việc lái xe thi nó thông đồng biết oao! Vừa ngi i the, hắn tự cười mình ngay. Nếu không có những ke mua dây buộc mình noay thằng cha xin lỗi puon uân làm gì được

Truyện ngắn LÝ THẮNG

giao công tác này, làm gì hắn có được một nghiệp vụ mới, có bảo đảm hơn, có đường tiến thân rộng hơn, xa hơn cái nghiệp ngồi đầu đường đợi các anh đi qua các chị đi lại ghé vào khi xe đạp bị nồ llop, đứt xích hoặc tuột con cá trong ô llop.

Chiếc xe ôtô chạy chậm lại khi sắp ra tới đường lớn khiến hắn cũng phải dừng mô tơ. Bóng máy ôtô rú lên và bốn bánh nghiên ken két trên mặt đường nhựa đê rẽ nhanh sang bên trái. Hắn xuống số mạnh cho xe mình vọt lên. Lao ra đến đường lớn, hắn đã bị xe trước bỏ xa tới hơn hai trăm thước. Hắn bối rối tự hỏi vì sao mà tối nay thằng cha bông đồi tính? Có thể vì thằng cha biết có hắn bám theo chăng? Lại có thể vì thằng cha có việc quan trọng chăng? Gió đêm thổi vù vù bên tai hắn. Kim đồng hồ do tốc độ chỉ năm mươi, rồi lén ngay sau m.tô cây số một giờ.

Hắn không được phép suy nghĩ gì nữa. Chạy xe đêm trong thành phố với tốc độ ấy mà lại không được bật đèn lớn, hắn đê hết tinh thần vào khúc đường phía trước mắt. Ngay từ phút đầu này, hắn đã thấy trước rằng bản báo cáo của hắn lần này sẽ có những khám phá rất quan trọng.

Kim đồng hồ tốc độ nhúc nhích ở số 70. Hắn bắt đầu thấy lạnh ở xương sống. Nhưng cảm giác ấy chỉ theo kịp hắn trong dăm phút rồi bị bỏ lại. Đã vào đến khu trung tâm thành phố, thằng con bắt buộc phải cho xe chạy với tốc độ bình thường. Thằng cha rẽ bên phải lại rẽ bên trái rồi đỗ xe ở một góc hai đường nhỏ. Lên kính và khóa cửa xe cần thận, thằng cha di bộ ngược trở lại để bước vào một cửa hàng giải khát. Vừa đi tìm chỗ giải xe m.tô, hắn vừa nón lại một đoạn bài học trong khóa huấn luyện nghiệp vụ. Nhưng nơi công cộng tập họp đông người nứa rạp hát hiệu ănn quan giải khát, bên iau xe thường là tràm liên lạc bắt thường của bọn gian poi. Khi thì chúng đón nhau ở những chỗ ấy rồi đưa nhau đi chỗ khác hội họp. Khi thì chúng treo dòn ăm nệm hoặc tin tức thư từ cáo nhau ở những chỗ ấy. Một cửa hàng dọc, một cửa hàng giải khát, kè này châm lửa ở diều thuốc của người kia, coi đầu oa nứa anh ong lay vé hộ hoặc hỏi giờ những cùn xe chạy, đó là những cùi chí rất thường của những người lương thiện nhưng rất khogg thường của những quan gian poi mà người quan sat dâ biết rõ tung tích....

Như một ngời oai đạo mat, hắn chấp hai tay sau lưng lững lờ từ từ nón nhà của thằng cha khiến hắn bối rối. Hắn dần cắt bước. Rồi han nhận ra rằng nón pô trước của hắn quá mau đổi với mặt người di đạo mat. So sánh thái độ của thằng con với thái độ của chính mình, hắn bỗng tim thấy ngay chân tướng của đối phương. Sự bình tĩnh b.c ngoài của quân gian pô bao giờ cũng là cái màn che giấu nửng thủ đoạn cực kỳ deo tối sáp thi hành. Đúng như thế! Thằng con uống cà phê để trán tĩnh tinh thần đang bị dao động. Hắn nón lại nhằm lại diều đó cho khôi quen. Báo cáo của hắn lần này nhất định sẽ làm cho th. rong cấp phải thấy là quan trọng và giá trị ngay từ cầu m.y đầu. Hắn trả về chỗ dựng xe m.tô và ngồi xóm trong vùng bóng tối của một gốc cây lớn ở góc đường.

Mạng làm nham hán bài học lùm được của bọn học trò trọ ở nhà trước cửa, nhưng trong óc hắn nghĩ đến chuyện khác. Thằng con kia đã tốt số đến thế mà không biết hờn tòi thật là ngu. Nếu cái được xem phiêu ghi thành tích công vụ của thằng cha mà không được b.c để đền hò sơ m.tô thì ai mà dám không kính nè thằng cha. Công khai mà xét thì thằng cha vẫn chẳng ăn lương chủ nhiệm tòng cục dày ur, mặc dù chẳng có công tác nào rõ rệt cả. Bằng cấp to bằng cái nòng, địa vị xã hội đồ sộ như cái đình, lại tham gia đoàn thể từ khi còn trong bóng tối, được cái nhắc tới hàng giờ trên chóp đình của bộ máy nhà nước ngay khi đoàn thể giành được chính quyền, thế mà bỗng dung lại muôn giờ que. Hắn gán bát cười thành tiếng khi nhớ lại lời de loi của anh tò trường :

(Xem tiếp trang 41)



DỊCH ÂM

Ngẫu cảm

Lương dân đồ thán kỷ kinh thu,
Nhụ khò hàm tân tiêu quốc thù.
Biên xứ thùy năng vi lý Nguyễn (1) ?
Song tiền an đắc học Y Chu (2) !
Tịnh quan thiên hạ vô cùng sự
Động, tác sơn hà bách trưởng phu (3)
Nghiêu Thuần dữ nhân đồng nhất nhì !
Kham ta thư nội lão kỳ khu !

HÀ-THƯỢNG-NHÂN

DỊCH NGHĨA

Lương dân mẩy độ lầm than,
Nuốt cay ngậm đắng liều gan đuối thù.
Ngoài biên Lý, Nguyễn ai chờ ?
Trước song sao dế Y Chu học đài ?
Khi buồn thế sự xem chơi,
Loạn ly súng đạn kíp rờ! ải xa.
Thuần Nghiêu thì cúng người ta,
Làm con mợt sách đến già ưởng công ?

Tác giả phỏng dịch

BÀI DIỄN VĂN ỦNG KHẨU CỦA ÔNG ĐẠI BIỂU

(Tiếp theo trang 4)
ông móc sang túi tay trái... cũng không thấy gì, rồi
đến túi trong áo và hai túi quần cũng vậy.

Ông ngạc nhiên lai phia sau, trong lúc
thính giả hàng ngàn người đang nghiêm cõ chờ đợi...

Ông nhìn lại phia sau gọi khẽ người thư ký
hầu cận :

— Năm... mày...

Ông định hỏi bài diễn văn, thì trông lại chiếc
áo, ông chợt nhớ ra : trong lúc vội vã thay áo nỉ, ông
quên không móc bài diễn văn đè ở túi áo.

Việc đến nước này thì đã lỡ trớn quá rồi,
không thể bắt hàng ngàn thính giả đứng đợi để ông
sai thư ký về nhà lấy diễn văn được, ông đành...
nói tiếp :

— « Diễn văn bỏ quên mất ở nhà rồi ! ». Thính
giả ò... một tiếng, nhưng không ai dám cười !

— Diễn văn bỏ quên ở nhà, ông nói tiếp, nhưng
thôi không sao cả ! Hôm nay nói chuyện về vấn đề
kinh tế đây mà. Thời được, tôi nói cũng được, nó
cũng chẳng có gì là khó. Vấn đề kinh tế, thì khắp
các nước trên thế giới, dù to dù nhỏ đều phải có kinh
tế cả. Kinh tế là buôn bán mà, là xuất nhập cảng,
là bán hàng cho dân tiêu thụ.

Người làm ruộng thì bán gạo lúa, ngô khoai,
người thợ thì bán đồ hàng mành sản xuất... »

Sau khi nói lai rai về việc mua bán hàng hóa giá
cao giá hạ, tích trữ dầu cát, câu chuyện rất dẫu Ngô
mình Sở, và ông đã thấy bí, ông chợt nhớ đến mấy
câu mà nhà chuyên môn đã tóm tắt cho ông nghe khi
dưa trình bài diễn văn : « kinh tế chỉ huy và tự do
mậu dịch ».

Ông bèn nói :

— Tôi đã nói nhiều về việc buôn bán, vấn đề
kinh tế ở nước nhà, nay tôi nói đến kinh tế của các
nước văn minh tiên tiến. Những nước văn minh tiên
tiến người ta dân đông, đất rộng, làm việc nhiều,
nền buôn bán cũng lớn ! Buôn bán lớn thì người ta
xuất nhập cảng nhiều. Việc buôn bán sinh thêm
nhiều vấn đề phiền phức có khi làm lúng đoạn cả thị
trường trong nước, vì vậy người ta nhiều lúc phải
đặt ra phương pháp kinh tế chỉ huy. Kinh tế chỉ
huy là nhà nước, là Chính phủ trông coi, chỉ bảo,
phân phối tất cả mọi sự buôn bán, xuất nhập cảng !
Cảm như cái đã nói đã thông thông ông tiếp :



Say

Nói gì đây ? Viết gì đây ?
Ở xuân ! Rượu có còn say chúng mình ?
Đô hoa ánh điện đô-thành,
Nhớ làm chi bái dâu xanh đường mòn ?
Sát-son ? Thôi kệ sát-son,
Chưa vui, gọi cả Saigon cùng vui.
Ở đâu rộn-rã tiếng cười,
Ở đâu tìm lại con người ngày xưa ?
Nhiều đêm trời gối nghe mưa,
Dẫu không rượu đắng vẫn thừa lòng đau
Áo cơm lầm-lở mãi nhau,
Văn-chương chung một mối sầu cỏ kim.
Nhìn ta bóng những lặng im,
Khó trong bợt rượu đánh chìm nhớ-thương.

HOÀNG-TRINH
cuối 1961

Bài ca tình yêu

Tặng Nicole Astoria (Belgique)

Ta đứng trên cầu sông Thames (1)
Nước sông Thames lặng lờ xuôi chảy,
Mai mối giữa Saigon nồng cháy,
Nhớ mình, nhớ cả Luân-dôn.
Ngày tháng qua đi, nước vẫn vỡ nguồn,
Và dì-văng vẫn còn trong trí-nhớ.
Tóc kém xanh nhung lòng anh vẫn đó,
Em ơi em ! trè mõi với mùa xuân !
Có bao giờ mình thiếu bóng giai nhân,
Thiếu tuổi trẻ mắt ngời tia lửa ấm ?
Anh hé miệng cầm sâu vào trái cẩm,
Bỗng tự dung Tội-lỗi nở thành hoa.
Trăng vẫn lung linh chiếu khắp gần xa,
Môi gợi sóng, tình yêu chan chứa vậy !
Nghìn năm trước nước sông Thames vẫn
chảy,

Hai bên bờ nhà cửa xiết vòng vây !
Chúng ta đây chúng ta có đôi tay,
Có sức mạnh lay thành, nhào núi !
Em hãy đến Rotterdam (2), em hỡi !
Nhìn bàn tay đầy sóng dữ trùng dương.
Nhìn Chúng-Ta-Nhân-Loại đẹp phi thường
Tớ kể tiếp ông cha ta sống mõi,
Ta vẫn sống vì con người tồn tại.
Núi sông nào bền vững được hơn Em ?
Ôi ! mùa xuân ! Anh bỗng tự dung thèm,
Giọt nước mắt người yêu khi tiễn biệt.
Ta chỉ bơ-vơ nếu ta mất hết,
Mắt sầu thương là mắt cả Tin- yêu.
Nước sông Thames xanh muộn bóng mây
chiều.

London tháng 9-1961
Saigon tháng 1-1962

HOÀNG-TRINH

(1) Tiếng Pháp gọi là sông Tamise.
(2) Một thành phố thuộc Hà Lan, ở đó có những con
đê ngắn nước bờ rất kiên cố.

VÔ THỨC TẬP HỢP

trong triết thuyết của CARL JUNG

B.s. Carl Jung.

Carl Jung là một nhà tâm lý học người Đức, danh tiếng vào bậc nhất của thời đại. Trong nửa thế kỷ vừa qua, nhau chuyên trị bệnh thần kinh, ông có dịp nghiên cứu sâu xa khoa Tâm lý và đã cùng với Freud xướng khởi khoa « Phân tâm học », tức là phân giải tâm lý học (Psychanalyse). Phần đóng góp của C.Jung là nêu lên thuyết « Inconscient collectif » tam dịch là « Vô thức tập hợp »; nhờ đó mà khoa « Phân tâm học » phát triển mau lẹ và càng được Y-giới áp dụng nhiều hơn trong việc trị bệnh thần kinh, bệnh thắc loạn tinh thần. Một ngày không xa có lẽ thuyết « Vô thức tập hợp » sẽ ảnh hưởng chẳng ít đến khoa Sư phạm Âu Mỹ.

Tiềm thức và sinh hoạt của tiềm thức

Có lẽ ai cũng từng nhận thấy, đôi khi ta gặp một người rất « quen mặt » mà không nhớ tên là gì đã gặp ở đâu, nhân cơ hội nào. Cố nhớ lại không thấy gì, dành bỏ qua. Thế rồi một vài hôm sau, có khi lâu hơn nữa, đội nhiên lại nhớ thấy rõ ràng, chẳng những tên tuổi người ấy mà còn nhiều chi tiết về mối quen biết của mình.

Hiện tượng đó có thể giải thích thế này : mỗi quen biết đó trước kia đã để lại cho ý thức của ta một số ấn tượng nào đó. Với thời gian qua, những ấn tượng này chìm vào một nơi tối tăm gọi là « tiềm thức », chẳng khác những vật dụng cũ kỹ được vứt vào một kho chứa. Tuy nhiên những ấn tượng cũ vẫn có sự sinh hoạt riêng của nó. Nó nhắc cho ta một bối cảnh điện mạo « quen quen » lúc ta muốn huy động nó cho nỗi hồn lén ánh sáng của ý thức, nó không lên, mà rồi nhăng đi thì tự nó lại nỗi lên. Sự nỗi lên này có thể cũng phần nào do ta vận dụng « trí nhớ », nhưng chắc là cách vận dụng ta thường làm không hiện nghiệm lắm. Như vậy có thể nói rằng tiềm thức có một sự sinh hoạt hẫu như riêng biệt, ta không biết nó thế nào.

Trường hợp b.s. Jung Ghi được thực đặc biệt rõ ràng : « Tôi có quen một chuyên viên kế toán; một lần ông đã mất nhiều công phu tra xét sổ sách để tìm manh mối một vụ phá sản nghi là giả tạo. Một hôm cạm cuội đến quá nửa đêm cũng vô hiệu quả, dành để dậy đi ngủ. Nhưng vào khoảng 3 giờ sáng, vợ ông nghe thấy chồng trở dậy ra ngồi bàn viết. Lén theo dõi ông chăm chú biên chép một hồi, rồi độ 15 phút lại đi ngủ. Sáng dậy ông không nhớ gì cả. Ra bàn làm việc thì thấy một loạt chữ và con số chính tay minh đã ghi chép. Và kỳ hơn nữa là nhớ những gì đã ghi chép đó mà thấy ngay ra đều mới của sự gian trá trong vụ phá sản ».

Ở đây ta được thấy sự sinh hoạt của tiềm thức mãnh liệt đến thế nào, và lại có phần khôn ngoan, sáng suốt hơn cả phần ý thức. Nghĩa là trong cái gọi là tiềm thức, chẳng phải chỉ có những gì ý thức đã bỏ vào đây mà còn có cái trong khi thức ta chưa từng nghĩ ra. Đây là một phần ứng vô thức hoàn toàn.

Trong « vô thức » có những gì ?

Đã gọi là « vô thức » làm sao có thể tìm hiểu được trong đó có những gì ? B.S. Jung kẽ cho ta một kinh nghiệm nhà nghề : « Bệnh nhân của tôi là một thanh niên sĩ quan, 27 tuổi. Chàng bị những cơn đau nhức trong lòng ngực, nơi trái tim ; thỉnh thoảng có cảm giác nghẹt thở như có cục gì làm tắc cống họng và thấy nhức nhói ở gót chân trái. Những cơn đau khởi sự từ hai tháng trước, có lúc không thể đi lại được, nên chàng đã phải nghỉ việc. Chàng không có một ý niệm gì về căn nguyên bệnh.

Theo tôi nhận thấy thì chàng có một tâm hồn tinh tế, hơi phù phiếm, hơi thích diệu bộ, thuộc loại « không dễ gì chẩn đoán đâu nhé ». Lịch trình sức khỏe không cho biết gì hơn, tôi bèn dò hỏi về đường lối « tâm sự ». Tôi được thấy ngay căn nguyên của bệnh. Ngay trước khi bệnh phát, chàng bị người yêu từ hôn, dì lấy người khác. Từ trước chưa nói đến là vì chàng cho việc đó chẳng quan hệ gì. « Một thiếu nữ ngốc, hụt người đó mất một tim ngay được mười, một gã như ta chẳng thè bận tâm ». Đó là cách anh đối phó với sự thất vọng và một nỗi đau lòng có thực.

Trong những buổi tiếp xúc với tôi về sau, nói « bạn tâm » mà anh đã cố ý vùi sâu xuống kia, được khêu gợi cho nỗi lòng dần dần ; nhờ vậy những cơn đau ngực biến hối ; rồi đến khi anh rõ được mấy hạt nước mắt thì cõi họng cũng không còn thấy nghẹn nữa ».

Biên khảo của NGUYỄN GIA TƯỜNG

Cho hay cái « vết thương lòng », trường chỉ là một « Thành ngũ thơ mộng », mà hóa ra một sự thực hiển nhiên ; chỉ vì tính tự trọng của người thanh niên không cho phép nghĩ đến. Cái hòn kẹt nơi cõi họng chẳng có gì khác cái nghẹt cõi thường vẫn nỗi lên mỗi khi ta muốn khóc mà không khóc được. Những cái đó đã bị ý thức của thanh niên bỏ rơi cho khỏi bận tâm ; nhưng theo cái đã tiến triển của chúng, chúng cứ sinh hoạt riêng biệt, rồi xuất hiện vào tần ý thức bằng những chứng bệnh thực sự. Thực là những diễn biến rất đỗi hiếu.

Còn cái chứng bệnh thứ ba, nơi gót chân, nó không thuyên giảm chút nào, nó đứng ngoài cảnh tượng vừa mô tả trên. Trái tim không liên quan gì với gót chân, nỗi đau lòng đâu có phát lộ được ở nơi gót chân ? Đúng lý không tài nào hiểu được tại sao hai chứng bệnh kia lại chưa dù phát lộ hết nỗi đau lòng. Bình thường một khi đã ý thức được cõi riêng biệt, rồi xuất hiện vào tần ý thức bằng những chứng bệnh thực sự. Thực là những diễn biến rất đỗi hiếu.

Vô thức cá nhân và vô thức tập hợp

Tâm trí bệnh nhân không cho biết thêm gì nữa, về bệnh đau chân dành lại phải quay về mộng mê xem có gì hơn chẳng. Thì ra về « mộng thực sự », bệnh nhân đã có lần nằm mê thấy bị rắn cắn nơi gót chân. Cái mộng đó có thể cho phép giải thích rằng vì nằm mộng thấy rắn cắn nén chân đau. Nhưng con rắn kia có liên quan gì với vết thương lòng ? Lý trí không làm sao hiểu được. Bệnh nhân vơ van với ý nghĩ : thương tích rắn cắn trong mộng mà lại thành đau thực được sao ?

Vậy con rắn là một « nội dung » của mộng không biết từ đâu lọt vào « cảnh giới mộng », là một cảnh giới âm u của tiềm thức ? Hoặc già là từ một cảnh giới sâu thẳm hơn nữa, từ một cảnh giới mà không một tia lý trí nào có thể rơi tới chẳng ? Cảnh tượng tự nhất với sự mù mịt ấy là tâm trạng của người mắc bệnh uất (hysterie). Khi từ chối anh chàng, thiếu nữ kia đã dáng cho anh một « vỗ » làm tê liệt tâm hồn mà chàng không ý thức được tầm quan trọng. Phân tích mộng mê thêm nữa, b.s. được biết một mảnh tâm hồn bí ẩn nữa của anh. Nguyên anh có bà mẹ hơi có bệnh uất (đồng bóng), ưa nuông chiều anh quá độ. Vì mẹ quá « cưng », trong thời còn đi học chàng bao giờ anh theo kịp bạn, với cái tâm tính ẻo lả như con gái. Sau đó anh nhập quân đội, dột nhiên phải sống một đời trắng trợn mạnh mẽ : anh dành cả dầu cải như nhược nội tâm dưới một điều kiện ngang. Thành thử chính mẹ anh cũng đã làm anh te liệt phần nào từ thuở nhỏ.

Như thế con rắn kia dường như là con « rắn thần thoại » rất quen thuộc với bà E-và, Cựu ước kinh có nói : « Mày đánh nó vào đầu thì nó sẽ cắn mày vào gót chân ». Câu đó lại cũng chỉ là nhắc lại lời một bài kệ Cồ Hy Lạp, vẫn được đọc « phù chú » cho kẻ bị rắn cắn. Trình độ hiểu biết về Kinh thánh của bệnh nhân rất kém. Có thể anh đã thoáng nghe truyện « rắn cắn gót chân » mà quên ngay đi, chàng bao giờ đã ý. Nhưng có cái gì âm u trong anh nó đã được nghe và không quên, rồi đến lúc cần thì nhớ lại và nó diễn tả lại theo lời thần thoại.

Vậy mà theo Văn Minh có Sứ, có trình độ tâm trí nào và diễn tả bằng ngôn ngữ, bằng ảnh hưởng theo lời thần thoại ? Chỉ có tâm trí con người tôi cõi, ngôn ngữ không có tiếng trừu tượng, chỉ biết dùng hình ảnh so sánh mà miêu tả cái hiền nhiên và cái siêu nhiên. Tâm trí cõi kính đó xác cách tâm trí người năm mộng chẳng khác một con « Bò sát không lò » thời địa chất II xa cách con ngựa ta cõi ngày nay. Bởi thế cái mộng con rắn tiết lộ một khía cạnh hoạt tâm hồn không thấy có liên quan gì với tâm hồn cá nhân của kẻ năm mộng. Sự sinh hoạt đó tất phải diễn ở một tầng lớp sâu xa nào mà chỉ có một đoạn kết thúc của nó nỗi lòng và lọt vào tiềm thức của giấc mộng. Sự sinh hoạt ở nơi sâu xa đó cách biệt lớp trên của mộng mê, cũng như lớp mộng mê cách biệt cảnh giới ý thức trong lúc tỉnh. Cho nên, cũng giống như muôn kiếp mộng mê phải biết đường lối phân tích, ở đây muôn năm được ý nghĩa sự sinh hoạt ở nơi tầng lớp sâu xa kia, tất cần phải nghiên cứu Thần thoại.

Cái « nội dung » con rắn trong mộng chắc hẳn không phải là một tài liệu do cá nhân người năm mộng đã gộp nhặt. Nhiều người sinh trưởng ở thành thị chưa từng trông thấy « rắn thực » bao giờ cũng

nằm mộng thấy rắn. Tuy nhiên người ta có thể bảo rằng chưa được thấy « rắn thực » nhưng có thể đã được thấy « rắn vẽ », « rắn trên màn ảnh », được nhẹ nói « độc như rắn », « xảo quyệt như rắn ». Bởi vậy cần phải tìm ra một trường hợp cái « nội dung » trong mộng có tính cách thần thoại mà lại không phải là một ẩn tượng người nằm mộng đã « mất thấy tai nghe » rồi quên đi. Cái trường hợp như thế làm bằng chứng cản lầm, bởi vì nó sẽ chứng minh rằng: cái tiềm thức chứa đựng những « nội dung » đã từng ý thức rồi lại quên đi, chỉ là cái lớp tiềm thức nông cạn trên mặt thôi; sâu xuống dưới còn có những lớp mịt mù, hoàn toàn vô thức biệt lập, không một tia lý trí nào lọt vào được. Đây là cái thế giới vô thức không phải riêng của cá nhân nào, mà là chung của cả nhân loại, của tất cả sinh vật, kể từ ngàn xưa, từ thuở đời sống cộng u minh minh, mịt mù. Cái vô thức đó gọi là « vô thức tập hợp » để phân biệt cái « vô thức cá nhân » trong đổi của từng người.

Trước khi đi tìm cái bằng chứng ấy, b.s tạm giải thích cho biết về căn bệnh đau chân : « Dường như với những lớp mù mịt già thuyết kia, cái thương tích do con rắn gây nên là những kinh nghiệm đau đớn mà bệnh nhân đã từng trải với người đàn bà, theo như ý nghĩa chuyên thần thoại. Thực là lờ mờ. Nhưng y khoa có cái nguyên lý này : là phản triệu chứng của một bệnh, đồng thời cũng là những cõi gắng của cơ thể để tự chữa lấy bệnh. Những cơn đau tim và nghẹt cổ đều là những cõi gắng để nói uất ức nỗi tung ra được cho thoát. Tất cả những bất mãn, bức tức, thất vọng, chẳng những do người yêu của chàng gây nên, mà còn do cả người mẹ vô ý khiến cho chàng bất lực ở nhà thường và ngoài đời, đều kết thúc thành một thương tích ở gót chân dường như thế có thể làm dịu được phản nỗi nói đau đớn tâm hồn ».

Vô thức tập hợp và Thần thoại

Nhưng có thực có chẳng, ở nơi âm u vô thức tuyệt đối kia, có sự hoạt động của tâm hồn tràn ra ngoài phạm vi cá nhân, liên hệ cả với Thần thoại ngàn xưa ? C.Jung trả lời : « Tôi chưa dám ra được bằng chứng thỏa mãn dù mọi đòi hỏi. Tôi muốn dẫn ra đây bằng một thí dụ cụ thể. Đây là một bệnh nhân loạn ốc, trạc 30 tuổi. Chàng lâm bệnh từ hồi mới ngoài 20. Tâm trí chàng là một hỗn hợp đầy cả những ý nghĩ sáng xuất lần những tưởng quái dị mê sảng. Với sự nghiệp thư ký tầm thường tại một sứ quán, có lẽ để bù vào một cuộc đời thấp kém, chàng nuôi một mọt tòng hay hoàng : chàng tự cho mình là một « Đảng Cứu thế ». Trong những hồi bình tĩnh chàng được phép đi lại nơi ngoài phòng nhà thường. Chính ở nơi đây một hôm tôi gặp hắn đang néo mặt nhìn mặt trời, đầu lắc đi lắc lại. Hắn kéo tay tôi và chỉ dẫn bảo tôi cứ việc néo mắt nhìn như hắn thì được thấy « bô sinh dục » của mặt trời ; nếu tôi lắc đầu bên này qua bên kia thì « bô sinh dục » của mặt trời cũng sẽ chuyển theo, đó là nguồn gốc của gió thổi.

Bấy giờ vào khoảng 1906. Đến năm 1910, trong khi đang nghiên cứu về thần thoại, tôi kiếm được một quyển sách của học giả Dieterich, trong đó một phần là Lễ thức thời Cồ Hy Lạp. Lễ thức có đoạn dịch đúng nguyên văn thế này : « Cũng như thế được thấy ống nguồn gió thổi. Bởi vì có một ống từ mặt trời buông xuống. Và thổi về phương Tây như một luồng gió Đông vô tận. Mà nếu số phận rơi vào gió bên kia thì lại thổi về Đông khi mất cũng hướng về phương ấy ».

Áo ảnh của người diên tôi kẽ lại là từ năm 1906. Mãi đến 1910, bốn năm sau, Lễ thức bằng chữ Hy Lạp dịch ra mới được xuất bản, thì không thể nói là người diên đã được đọc, hay chính tôi đã được biết mà tâm truyền cho hắn. Vậy mà sự đăng đối giữa áo ảnh của bệnh nhân với cảnh tượng diễn tả trong Kinh thực là rõ ràng. Vả lại, trong những tác phẩm mỹ thuật, văn nghệ, triết lý, thời Trung cổ cũng thấy rải rác những di tích về cái quan niệm « hướng gió là do thần linh định đoạt » và « tri tuệ của con người là qua mặt trời mà dâng xuống trần gian ».

C.Jung nhấn mạnh : Tôi không thể cho rằng đây chỉ là những sự ngẫu nhiên, mà phải tin rằng những quan trọng đó là một sự tái diễn của những khả năng diễn tả vẫn có từ ngàn xưa rồi thành thường lại được tâm trí của người đời lập lại, bất luận vào thời kỳ lịch sử nào.

Sở dĩ tôi phải đi sâu vào trường hợp người diên như thế là muốn cụ thể hóa được sự hoạt động của tâm hồn ở cái miền mịt mù vô thức công cộng của loài người. Tóm lại, phải nêu lên ba khu vực trong tâm hồn của con người :

- 1) Cái cảnh giới ý thức được của mỗi người;
- 2) Cái cảnh giới không ý thức được của từng cá nhân. Nó gồm những quan trọng đã trở thành vô thức vì phai lạt đi, bị bỏ quên, hoặc vì nó khó

(Xem tiếp trang 36)

NHỮNG KẺ SUNG SƯỜNG



Ở lúc chiều xuống là Vĩnh bắt đầu sốt. Mặt Vĩnh bừng bừng như phai lửa. Tay chân Vĩnh rật rật buồn buông như không thể cử động nổi.

Vĩnh bắt đầu lo. Nếu ngày mai Vĩnh không dậy nổi, nếu ngày mai Vĩnh sốt nhiều hơn và nếu ngày mai năm liệt giường... Biết bao nhiêu chữ nếu nứa mà Vĩnh không dám nghĩ tới. Vĩnh bắt đầu run. Trời tối hẳn, Vĩnh không bao giờ chịu nằm trong bóng tối nếu biết rằng chưa ngủ được. Vĩnh muốn vùng dậy để bắt đèn.

Đến lúc này Vĩnh mới hối hận đã không chịu làm cái «num bài» ở ngay đầu giường, theo lời cô gái cùng nhà trợ. Vĩnh gương chông một khuỷu tay, nhưng Vĩnh không thể ngóc đầu dậy, mắt Vĩnh hoa hen, đầu Vĩnh như một tần dã. Vĩnh không nhìn thấy gì nữa và gục xuống, Vĩnh bắt đầu yên và cảm thấy lạnh. Anh cố kéo cái chăn chùm khỏi đầu. Tất cả chấn tung động cùng một nhấp.

Vĩnh nằm như vậy không biết bao nhiêu lâu nữa. Lúc tỉnh giật vân thấy trời tối râm. Miệng anh khô cằn như muỗi bóc từng mảng da mỏng ở lèm moi. Vĩnh cảm thấy mệt, mệt thật sự. Nhìn ánh đèn quang của chiếc đồng hồ, Vĩnh mới biết anh nằm đã gần 4 tiếng đồng hồ. Giờ này chắc chưa ai về. Nhà trợ chỉ có mình Vĩnh là cầm ông, buồng bên trái là một vú nǚ còn trẻ sống độc thân, hướng bên phải, một thiếu phụ nụ cười nhưng còn dẹp mà Vĩnh không hiểu ngần ngại nghiệp của bà ta. Căn gác chỉ có bà buồng, mỗi buồng vừa kê dù một cái giường và một cái tủ. Vĩnh không cần tủ, anh chỉ kê một cái bàn viết nhỏ, quần áo sạch Vĩnh nhét trong ngăn hộc, quần áo bẩn thì cho dưới nệm.

Vĩnh thấy khát anh tung chăn vùng giây chênh choang ra phía bần rót nước. Tiện tay, Vĩnh bắt đèn. Ánh sáng của ngọn đèn 40 nến làm Vĩnh hoa mắt, anh phải đứng một lúc lâu mới quen với ánh sáng đó làm ấy.

Vĩnh lại trở về giường, nằm vật xuống, nhìn lên trần nhà. Hai con mồi đuổi nhau kêu tặc tặc rồi lẩn mắt sau cái khe nứt của mành ván trần. Vô tình Vĩnh nhìn thấy tấm lịch lạch lác treo ở vách ván phía chân giường. Phải mắt nhiều ngày giờ làm Vĩnh với tim thấy chỗ treo lịch mà anh cho là vừa ý nhất,

Vĩnh cho rằng một khi nằm xuống là mắt đã nhìn thấy rõ ngày tháng. Thời gian đối với Vĩnh rất cần thiết.

Nhin lịch, Vĩnh giật mình lầm bầm :

— «Sắp hết năm, mau quá». Mới hôm nào... có tiếng chân quen thuộc phía cửa ra vào. Tiếng khóa mở lách cách, Vĩnh đoán biết người trở về, quen thuộc cả từ lối mở khóa, từ giờ giấc.

Bà chủ nhà thật tế nhị, đã tìm được bốn cái chìa khóa, không để mắt sự tự do của một ai, kể cả sự tự do của bà ta nữa.

Đúng như Vĩnh đoán, thiếu phụ nụ cười đã về. Muốn vào phòng, bà ta phải đi qua cửa buồng Vĩnh, vừa đi vừa hát nho nhỏ. Vĩnh cố nghe nhưng chỉ lởm bóm vài tiếng, cũng đủ để Vĩnh biết xuất xứ của bài ca. Ít khi Vĩnh tờ mờ đê biết đời tư của người khác. Nhưng ở đây Vĩnh bị buộc phải hiểu một cách tường tận. Thiếu phụ là vợ lẽ của một công chức nợ. Nói là vợ cho nó lịch sự đôi chút — nói theo lời bà chủ nhà — và bà ta chỉ gặp ông chồng một ngày duy nhất trong tuần. Người chồng này đến rất đúng giờ và về cũng đúng giờ. Không bao giờ thấy ông ta dùng cơm hay đi song dối với thiếu phụ. Chỉ có Vĩnh được biết tường tận chuyện đó vì cũng giờ đó Vĩnh không thể bước chân ra khỏi phòng. Có lẽ cũng vì thế Vĩnh không được thiếu phụ có cảm tình nhiều lắm.

Qua phòng Vĩnh, thiếu phụ thấy cửa mở — vì Vĩnh không mở cửa phòng bao giờ — dừng lại nhìn, buột miệng nói :

— Ông Vĩnh quên đóng cửa phòng, ông có cần tôi đóng dùm hộ không?

Vĩnh quay mặt ra :

— Dạ cảm ơn bà, tôi vừa rút cơn sốt rét mệt quá quên cả đóng cửa.

— Ông Vĩnh sốt à.

— Dạ.

— Tôi quá, đã thuốc men gì chưa?

— Dạ chưa, nhưng có lẽ không cần nứa. Thiếu phụ khép cửa bộ Vĩnh và tiếp tục lời ca. Vĩnh lại quay mặt về chỗ cũ, hai tay vòng sau gáy. Tiếng nói của thiếu phụ vọng qua vách ván.

— Ông Vĩnh xem dùm hộ mấy giờ rồi?

— 10 giờ đúng.

— Chắc cô Mai chưa về đâu? Thế ông

VĂN HUYỀN

Vĩnh chưa nghĩ gì đến Tết à?

Vĩnh tờ ra khó chịu, nhưng Vĩnh cũng không khỏi ngạc nhiên về sự mâu thuẫn của thiếu phụ. Chưa kịp đáp thì thiếu phụ tiếp :

— Tôi tính mai rủ cô Mai đi chợ Tết, vui đáo đẽ đấy. Chập tối tôi có rẽ qua, đông quá thế, ông có gửi mua gì thì gửi.

— Cảm ơn bà, tôi tính không mua gì cả, cũng như năm ngoái thôi.

Năm ngoái Vĩnh bỏ đi chơi suốt ba ngày Tết gặp đầu ăn đó. Ngày Tết là ngày nghỉ thực sự của Vĩnh, Vĩnh không về, Vĩnh không cầm bút và cũng không cầm palette đầy màu. Ngày Tết Vĩnh dành để đi tìm hứng khởi. Không bao giờ con người lại hân hoan và thoái mái bằng ngày Tết, Vĩnh nghĩ như vậy, bởi vì tất cả con người đều mới, có lẽ cả về thể xác lẫn tinh thần đều là già tạo. Vĩnh đã ghi nhận được tất cả sự thật ấy.



Ánh đèn phòng bên đã tắt. Trong chốc lát đã nghe tiếng ngay đều đều của thiếu phụ. Có lẽ bà ta là kẻ sung sướng nhất trong bốn người, Vĩnh vẫn nghĩ thế từ khi thuê phòng trọ này.

Chưa bao giờ Vĩnh thấy bà ta phản nản kể cả những ngày cuối tháng. Bà chủ nhà bảo rằng bà ta đánh bạc suốt ngày, thua lớn mà cũng được lớn. Câu chuyện ấy Vĩnh nghe được khi bà ta kè lèle với Mai. Vĩnh còn biết ông chồng thiếu phụ «bao» mỗi tháng 5.000đ.

— Chào ôi! 5.000đ. mỗi tháng làm gì chẳng dư tiền đánh bạc.

Mai đáp lại như vậy. Nhưng bà chủ nhà đã chép miệng.

— Còn nứa chứ, bà ta còn kiếm thêm.. nứa chứ...

Tự nhiên Vĩnh thấy tóc mäch quá, anh bỏ đi để khôi phái nghe lời giải thích rõ rệt về chữ «kiếm thêm» của bà chủ nhà. Nhiều lúc Vĩnh tự nhủ phải rời bỏ căn nhà trọ này, nhưng chắc gì Vĩnh đã tìm được chỗ «kin đáo» và im lặng hơn mà giá lại phải chăng hơn. Nghĩ thế nên Vĩnh không dám rời đi nơi khác.

Thế rồi Vĩnh thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh giật thì ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ hắt vào phòng. Môi Vĩnh se lại, miệng đắng. Vĩnh cố nhớ lại chuyện đêm qua :

Hình như trước khi ngủ Vĩnh chưa tắt đèn, và bây giờ đèn đã hết cháy. «Chắc là thiếu phụ» đã tắt họ. «Đúng». Vĩnh không nghĩ nữa. Đột nhiên cánh cửa hé mở. Mai nghiêng đầu nhìn vào. Vĩnh ngạc nhiên, anh vờ nhảm mắt nằm im, Mai lại khép cửa và trở ra.

— Cô Mai...

Thiếu nữ giật mình, đẩy cửa bước vào.

— Ông gọi, tôi ngớ ông còn ngủ say. Ông đã hết sốt chưa?

— Ai bảo cô tôi sốt?

— Bà «Phán».

— Thế ra cô tắt đèn dùm tôi đêm qua.

— Dạ.

— Cảm ơn cô, phiền cô quá.

— Có gì đâu, đêm qua tôi rờ đầu ông thấy nóng quá, tôi có xoa dầu «cù là» cho ông dậy. Bà Phán bảo ông sốt rét từ từ phải xoa dầu khắp mình cho nóng. Ông dùng nước không, tôi có nước trà nóng, để tôi về lấy.

Mai ra rồi, Vĩnh hay còn ngồi ngang. Vĩnh lật chǎn ra và thấy khuy áo còn chưa cài nút. Đêm qua Mai đã làm gì. Bằng cách nào Mai có thể cởi khuy áo để xoa dầu...

Vĩnh chưa kịp tìm hiểu nốt thì Mai đã sang, dem theo cốc nước trà còn hơi khói.

— Tôi pha đường nữa đấy. Tôi thấy nói người mệt uống nước đường mau lai sức.

— Ai bảo cô vậy?

— Ba má tôi, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

— Nghĩa là song thân cô đã mất.

— Chưa đúng hẳn ông à. Má tôi mất, ba tôi từ tôi và bây giờ không hiểu người sống chết ra sao và ở đâu?

Vĩnh đỡ lấy cốc nước. Mai ngồi xuống thành giường và nâng đầu Vĩnh giây. Nước nóng làm Vĩnh toát mồ hôi, Vĩnh cảm thấy khoan khoái vô cùng. Mai đặt Vĩnh xuống và khẽ rút tay ở sau gáy

Vĩnh ra. Vĩnh nắm tay nàng :

— Cô Mai...

— Dạ...

Vĩnh úp hai tay kẹp lấy tay Mai.

— Nếu cô cho phép.

Mai không đáp và cũng không rút tay về.

— Bà Phán có nhắc từ cô đi chợ Tết, cô có thể cho tôi gửi mua gì thức được không?

Mai bén lên :

— Dạ được. Sao năm ngoái tôi không thấy ông mua gì cả và hình như ông đi suốt ngày ấy.

— Đây là truyện năm ngoái, vì tôi chưa quen biết cô Mai...

— Năm ngoái tôi cũng ăn Tết ở đây mà.

— Đúng, nhưng tôi không biết Mai, đúng hơn là tôi không muốn biết Mai với lốt người vũ nữ và lại tôi không thấy tôi có dộc. Tôi sống cho tôi, cho lý tưởng của tôi mà không muốn ai xen kẽ.

Mai gõ tay ra khỏi tay Vĩnh :

— Thôi xin phép ông, tôi phải sửa soạn đi chợ. Bà Phán hẹn tôi 10 giờ, bây giờ đã 9 giờ 45 rồi.

— Cô Mai.

— Dạ.

— Thế nào, cô nghĩ gì về ý kiến của tôi?

— Tôi không nghĩ gì cả, tôi chỉ cho rằng việc làm của tôi chỉ là việc làm của người hàng xóm. Tôi có thể hành động như vậy với người hàng xóm khác nếu họ gặp trường hợp như ông.

— Mai không thật, ít ra Mai cũng đã có ý nghĩ khác về tôi.

— Sao ông biết?

— Tôi đọc thấy những ý nghĩ ấy trên đôi mắt Mai...

Có tiếng chân quen thuộc. Mai vội vã cháo Vĩnh rồi bước ra. Bà Phán dầm cửa ngoài bước vào.

— Thế nào cô Mai, sửa soạn rồi chưa.

(Xem tiếp trang 37)

Xuân áng túc cảnh (tú thû) (Hữu kù phât)

(Hữu kỳ nhất)

Thanh sơn tam diện đoạn hoàn liên
Trung hữu sơn thôn tạp thủy điện
Phác dã dân phong tồn cõi nghị
Doanh dư cốc thực, lũ phong niên
Trúc đồng phụ thủy phan tăng đặng
Phạn khóa khu lê săn hiều yên
Độc đối thủy vi ngạo viên điếu
Ngẫu nhân tị địa đặc lâm tuyền.

Túc cảnh xuân áng (bốn bài)

Núi xanh ba mặt bùa không liền,
Giữa : « bản », « buôn » nằm, ruộng
nước xen.

Dân, thói lè xưa, quen chất phác ;
Lúa chiêm mùa tốt, sống no yên.
Ông bương đeo nước, sưởn non víu,
Cơm gói lúa trâu, đợt khói lên.
Ngó vươn, xem chìm bên đỉnh biếc :
Tản cư mà được thú lâm tuyển.

客望盈上坐子窮
未底成龍村成羣
礪角青嶂涿同白
林火景晉烽分外紅
耕罿村翁錦亨月
涉歸犬綈叟梳
風牽山俯揖水通
家便於携家老
此中

風堂午夜或聞鶴
報曉鳴聲，古有者
故吹示明擬蛙
在陰晴更迷任猿
啼，彷徐猱北東西
欲飛猿猱急從同因
寐飛棲響空白
雲依

春蚕詩四首

青山三面野還連
中含山村雜水田
様望民風存古道
贏得穀名度寒年

(Hàu kỳ Nhị)

Thương bích doanh doanh vọng bối cùng
Hòa ma thành lũng thù thành tùng
Khoáng toàn thanh chướng lưu gian bạch
lâm hỏa hoàng hôn phận ngoại hồng
Canh bối thôn ống sứ hạ nguyệt
Dực quy thiếu phụ phát xơ phong
Quần sơn phủ áp như yêu khách
Tiện dực huề gia lão thủ trung

Xum xê làn biếc vút chân mây,
Nương lúa, nương gai, lẩn khóm cây.
Lạch mỏ lưng non xanh dát bạc;
Lửa rừng chập tối đỏ hơn ngày.
Tắm về gió thổi bà hong tóc;
Việc nghỉ trăng theo lão vác cày.
Chòm núi nghiêng đầu như đón rước,
Muốn đem nhà cửa đường già đây.

(Hiru-kù tam)

U hoàng ngọ dạ hoặc văn kê
Báo hiêu ca thanh bách điều tề
Cò súy bình minh triệt oa tấu
Âm tình cảnh diệt nhậm viên đè
Vu từ sát độc đông tây mẫu
Đoạn tục tiêu ca thượng hạ khê
Quần động hốt nhiên đồng khuých tịch
Phi cơ huống xứ bạch vân đê,

三

— TRANG 10

(Xem tiếp trang 40)
TỰ DO XUÂN NHÂM DĂN 1962

VÀI KỶ NIỆM VUI BUỒN TRONG ĐỜI VIẾT BÁO

TÔI bước vào nghề báo, giữa một năm ly loạn, dè rồi thấy ngay rằng nghề đó lý thú nhất, lý thú hơn tất cả các nghề khác, kể cả nghề dạy học và nghề công chức mà tôi đã có trải qua. Nghề báo đem lại cho người viết sự mỉa mai thay đổi hàng ngày, và do đấy, nó không hề gây ra chút buồn nản nào, kể cả trong những trường hợp mình bị « hổ ». Vì cái « hổ » cũng có sự lý thú của nó. Kể viết báo trọn một ngày trãi qua biết bao nhiêu cái vui, cái buồn, cái giận, cái mừng, kể tiếp nhau không ngừng.

Ngoài ra, nghề báo còn đem lại hai cái thích thú: cái thích được biết trước những sự việc và biến cố xảy ra, kể cả những điều bí mật, những điều cấm, những cái bí hiểm trong những hành vi giảo quyệt; và cái thích được trình bày những điều ấy với bạn đọc, hoặc trình bày huyễn tết, hoặc trình bày lát léo dè tránh mũi gươm luôn kè cõi... (nói đúng đắn ! Vì sẩy bút một chút là chết dẽ như chổi), hay thường thường là dè tránh mũi kéo của « bà Kiêm Duyệt ».

Hồi ấy, năm 1940 — người Nhật vừa dǎm chân lên xứ Đông Pháp. Dân Việt chịu đựng hai chủ một lượt, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy những tia hi vọng để thoát vòng nô lệ. Thời cuộc xáo trộn, thì làng báo càng sôi nổi. Người đọc hàng ngày nóng ruột chờ tờ báo, thì mình hàng ngày cũng nóng lên Tòa soạn để kiềm những tin từ bốn phương bay tới, những tin đăng được cung như những tin không đăng được. Rồi, mỗi lần, dè thấy cả Tòa soạn sôi sục lên xào nấu tin tức. Hồi trước, khi chưa vào nghề, mình có 2 quan niệm đối chọi nhau về báo: đối lúc, mình tưởng nhà phóng viên, nhà báo là một tay trinh thám đại tài, một vị thần trong các vị thần, có hành tung xuất quỷ nhập thần và được người người mến phục; nhưng đôi lúc khác, mình lại nghĩ rằng làm báo là viết tin tức, thì cũng chẳng có chí là khó. Những công trình tìm tòi trong sách vở, những bài học hàm thụ về nghề báo đã cho mình những ấn tượng khá hay hay về báo chí mà mình tưởng sẽ có ích cho mình lúc bước vào nghề thật sự. Nhưng từ ngày sống trong Tòa Soạn, mới thấy mọi sách vở và bài học chỉ là thuyết mơ hồ.

Trong những cơn sôi sục của Tòa Soạn để sào nǎu tin tức hàng ngày kia, trí não người viết báo lúc nào cũng căng thẳng. Chủ bù đầu đọc thư độc giả, tìm hướng đi hàng ngày, là chuyện dĩ nhiên rồi. Thư ký Tòa Soạn lo canh chừng bài vở dài ngắn, vả ráp, nối dài, cắt ngắn, tìm tít cho hay cho lợ, cũng bù đầu là phải. Nhưng cái ông chuyên về tin tức hàng ngày trong thành phố và ở các tỉnh kia mới lại càng bù đầu hơn ai hết. Chẳng ai có phép thần thông, chỉ hết. Công việc đại dẽ thế mà lại khó!

Ra bót Cảnh sát chép, ra Tòa nghe, lên Tòa Tỉnh Trưởng, là biết hết. Ấy thế mà ai cũng lại cần phép thần thông: phép viết. Một chữ hạ xuống tờ giấy trắng, là đến hôm sau đã tung ra khắp chợ cùng quê, khắp hang cùng ngõ hẻm, động chạm đến ông này bà nọ. Cái tin là cái tin nhưng nói dò cho họ thì họ chẳng chịu, mà nói hay cho họ có khi họ cũng chẳng ưng. Có ông dè lừa phải vác mặt ra trước vành móng ngựa rồi, mà vẫn đòi nhà báo cái chánh rằng ông hoàn toàn trong sạch. Có bà bị chồng bắt quả tang ngủ với nhân tình, vẫn đến cà khịa rằng nhà báo nói ầu.

Bởi thế mà cái ông viết tin hàng ngày, vừa một vì viết tin phải cân nhắc, vừa một vì tiếp khách đến cái chánh hay đến cái lận. Phải sáng suốt, phải cứng rắn, phải khéo léo, như một ông Bộ trưởng ngoại giao vậy. Khó mà dẽ, dẽ mà khó là thế.

Tờ báo lêu khuôn rồi, ai nấy, tòa soạn cũng như anh em nhà chử, thờ đánh khù, khoan khoái. Nhưng rồi ai nấy lại dǎm chiêu, lo tim hiếu tờ báo mình hơn báo người cái gì, thuỷ kém người ở tin tức nào, và với đặt ngay hướng đi cho ngày hôm sau. Đời làm báo là đời căng thẳng ! Vui là ở đấy !

Những ngày Đức Quốc Xã phá tan nước Pháp, xưa quân chiếm đất Nga, là những ngày lịch sử ánh hưởng cả đến nhà báo — lúc ấy đặt tại phố Hàng Gai, Hà Nội. Tấm cửa sắt nhiều phen bị trẻ em bán báo phá tung ra để tranh mua báo sớm. Tòa soạn nhộn nhịp như một cái máy dệt: những cây bút

TRẦN VIỆT SƠN

dịch liên hồi, chạy sào sào trên giấy, những chú nhỏ tùy phái chạy dura bài như con thoi, trong khi trẻ em la hét đòi báo sớm. Cuối cùng thì tờ báo xếp chữ xong. Nhưng nào đã xong ! Vì còn phải đưa kiêm duyệt.

Cái khôn tâm nhất của người viết báo, là vấp phải bà kiêm duyệt. (gọi là bà — nhưng thật ra là một ông tây người Pháp, rất tinh khôn, giỏi tiếng Việt hơn là người Việt !) Tuy nhiên, cái thú của người viết báo, cũng lại là được bà Kiêm Duyệt ngồi ốp bên cạnh. Không có bà Kiêm Duyệt mới thấy nhớ làm sao ! Cũng như thế người ta ăn cay, đồ cả nước mắt nước mũi, lười như muốn cụt mất, thế mà vẫn cứ muốn ăn cay như vậy.

Ông tây Kiêm Duyệt thời đó rất tinh khôn, và nhà báo lấy làm khó chịu về cái tính khôn của ông ta lắm, lẽ cõi nhiên. Tuy nhiên, ông ta lại nắm vững trách nhiệm trong tay, nghĩa là ông ta không sợ trách nhiệm. Nói thế có nghĩa là bài nào ông ta muôn cho đi thoát, là ông ta cương quyết cho đi, không sợ xếp của ông ta rầy. Vì không sợ xếp nên không bỏ. Nhiều lúc về sau tờ báo bị xóa nát vì những ông Kiêm Duyệt khác sợ lụy đến thân, mình mới thấy rằng « nhà báo, thà rằng gấp ông Kiêm Duyệt khôn ngoan mà không sợ xếp, còn hơn là gấp một ông

Họ thấy ngay là tin đúng đắn. Cứ tin cái chánh là tin có thật ! Không lừa, sao có khói ? Mình có dũng tin cái chánh là mình vượt qua mặt kiềm duyệt và độc giả hiền lành.

Quả nhiên đúng !

Trong việc Kiêm Duyệt, nhà cầm quyền nhiều khi động lòng một cách lỗ bích. Năm đó là 1943. Một cuốn phim được chiếu ở rạp Philharmonique (Hà Nội) dưới tiêu đề « L'Amiral mène la danse » (Đô đốc hướng dẫn cuộc khêu vũ). Hôm sau, dồn quảng cáo trên các báo cũng bị sisa lại, chỉ vì người cầm quyền tối cao hối đó là một ông đô đốc : Đô đốc Đơ Cu (Decoux). Ít năm sau, một ông bộ trưởng Thông tin đã bỏ luôn cả một tin ngoại quốc ở một nước rất xa xôi, tại Nam Mỹ, tin ấy báo rằng « ông Bộ trưởng Thông tin ở nước họ đã « ăn hối lộ ». Có lẽ ông Bộ trưởng có tội giật mình.

Một ông tây Kiêm Duyệt khác, ý chừng làm mặt khôn, mà lại thành ra dại. Ông bỏ một cái túi lớn, nhưng không bò bài, dè thiên hạ khỏi chú ý. Không ngờ thấy một hàng tát bò trắng, thiên hạ vồ lấy tờ báo, đọc mê mải trong bài, không sót một chữ. Lần khác, cái tựa « 10.000 quân Đồng Minh dò bờ Bắc Pháp » ông sợ con số 10.000 quân gây xúc động, nên bỏ luôn. Cái chỗ trống ở chỗ 10.000, được đặc già hiền là 1 triệu ! — và cái chỗ trống ấy gây xúc động không biết bao nhiêu lần nhiều hơn.

Cái thú của người cầm bút là lừa được ông Kiêm Duyệt, và đây là cái hi vọng duy nhất của người viết báo trong những chế độ Kiêm duyệt — cái thú ấy không có nghĩa là nhà báo mong được đặc biệt.

Trong đời làm báo của tôi, chỉ được biết có một trường hợp: một ông chủ báo vỗ dùi đánh đét một cái và mừng húm rằng: « chế độ kiêm duyệt thành lập rồi ». Ông là một chủ báo chuyên làm tiền, không tra đấu tranh. Còn ngoài ra, dã cầm bút



Kiêm Duyệt ngu dại mà sợ trách nhiệm ! Vì ngu dại mà sợ trách nhiệm, thì ông ta bỏ tất, hơi nghi ngờ là bò, là xoa, luôn cả những bài có lợi cho đường lối mà ông bảo vệ.

Cái thú của nhà báo là lừa được ông kiêm duyệt tinh khôn.

Cầm bản tin mệt trên tay, mình thấy không biết bao nhiêu là tin hay, nhưng chắc chắn là không đăng được. Những tin như Đức rút lui, Nhật thua xiêng liêng, Đồng Minh tiến như vũ bão, Tòng trưởng trong chánh phủ Pé-Tanh bị du kích bắt cóc, thế nào cũng sẽ bị Kéo Kiêm Duyệt cắt. Bèn bảo với ông anh :

- Đăng được những tin này mới lý thú.
- Thị cứ đăng ra, có sao.
- Nhưng thoát sao khỏi kéo kiêm duyệt.
- Phải lừa nó mà đi qua. Nay đây những tin bại trận của Nhật ! Mình đăng ra rồi dưới mình để là tin không được xác nhận. Nay đây là những tin Đồng Minh hăm Nhật. Mình cứ đăng ra rồi mình để là Nhật bắt cần ! Là đĩ thoát !
- Sợ độc giả hiền lành ?
- Độc giả khôn lầm mà !

thì phải có đấu tranh cho ngôi viết được tự do, cho lời mình nói đến tai bạn đọc.

Tuy thế mà trong mấy chục năm qua, có một thời người cầm viết được hoàn toàn tự do viết, thế mà lại là thời kỳ bi đát nhất trong lịch sử cận đại.

Thời cuộc và công việc thúc đẩy tôi vào Nam từ 1944. Năm 1945, Saigon trải qua dù thứ biến cố, và rồi cuộc kháng chiến bắt đầu sau khi Pháp chiếm lại Saigon. Từ đây, báo chí lục tục xuất bản ở Saigon, ra nhiều gấp mấy bảy giờ. Tuy phải xin phép mới ra được, nhưng để xin lầm. Và mỗi sáng, trên bìa chục tờ báo khác nhau bày ra đầy đường, mỗi người dân ra đọc qua những hàng tit, rồi bỏ tiền mua cả chục tờ báo để về coi. Thật là thời kỳ vàng của báo chí, chưa từng thấy ở Việt Nam, và đến nay cũng chưa thấy lại (năm 1946).

Người dân mua báo là vì đương say sưa kháng chiến và báo chí Saigon, xuất bản ở miếng đất thuộc Pháp, lại được tự do viết vì không có kiêm duyệt, và vì thế mà cứ phóng bút muôn năm Hồ Chủ Tịch ! Tướng Nguyễn Bình được tả như vị thần từ trời bay xuống ! Cứ mỗi trận đánh xàm ra, là báo chí

(Xem tiếp trang 12)

THƠ

XUÂN MỚI

Ra đi chẳng nhớ tự đêm nào.
Đến đây không biết đây là đâu.
Ngang đầu : khuôn chữ mới;
Vàng sao ngậm chát nghĩa thiên-thú.



Cút xuống dò thăm, mạch đia-tù :
La-bàn kim chết đúng...
Thời-gian bước hăng
Ra ngoài Hiện-Hữu rồi chẳng ?



Không-gian cũng vẫn mình ;
Cả ba chiều gãy thăng-băng.
Trượt qua diềm uốn,
Hệ Thái-Dương vừa đồi dẫu Âm.



Kỷ niệm mang-mang tràn về tâm hồn...
Trăng đứng ra làm định-tinh.
Hoa từ nay có mặt nhưng vô hình ;
Nắng tím đốt không phai, chỉ là bóng !
Chỉ là hương, gió hái mỏi rời tay !



Bức tranh « Võ trụ hồi nguyên »
Phá hết khung phương hướng
Nét thủy hình kim chen cài thô mộc
Ánh lén màu hỏa thành Thơ...



Lật ngược Càn-Khôn tìm đáy túi
Bắt được Mùa Xuân tình cờ.

VŨ-HOÀNG-CHƯƠNG

SAIGON — 1962

(Trích thi-tập TRỜI MỘT PHƯƠNG)

VÀI KỶ NIỆM VUI BUỒN TRONG ĐỜI VIẾT BÁO

(Tiếp theo trang 11)

lại đua nhau đăng tin tức, hình ảnh, toàn tài liệu tối mật, và rất lợi cho kháng chiến !

Cái phong trào tự do báo chí ấy nay nở ở đất Saigon thuộc Pháp, như đầm vào mặt thực dân Pháp. Ai cũng khen nhà báo can đảm tuyệt vời ! Cái bi đát là ở chỗ đó.

Phong trào nịnh cụ Hồ bắt nguồn từ một bài báo của tờ Caravelle, cơ quan chính thức của quân đội Viễn Chinh Pháp. Bài báo nhan đề : « L'homme du jour : Hồ chí Minh » và tà « Hồ chí Minh là con người kỳ tài, mắt sáng như đèn điện, là cánh tay phải của Xít Ta Lin, là đàn anh của Mao trach Đông, là bậc thầy của Thorez ». Báo Việt Nam đua nhau dịch. Rồi đua nhau ca tụng, để tin rằng Hồ Chí Minh đã là thầy của Thorez, thì đảng C.S. mạnh nhất ở Pháp hồi ấy thế nào cũng giúp Việt Nam, và Xít Ta Lin thế nào cũng diệt đ>rợc các thực dân, để quốc đế đưa Hồ Chí Minh đến chỗ thắng trận hoàn toàn.

Tất nhiên cuộc kháng chiến của toàn dân được nhấn mạnh là do Cộng sản lãnh đạo một cách... rất sáng suốt, rất đúng đường lối. Chủ nghĩa Cộng sản được phô biến công khai trên mặt mày báo ở Saigon. Những trận đánh trong đó Nguyễn Bình tiêu diệt kháng chiến Quốc gia (bộ đội An Điền, lực lượng Tòng Công Đoàn, Cao Đài, Hòa Hảo vv...) được trình bày như những kỳ công của Cộng sản để tiêu diệt bọn phản động. Cộng sản muôn năm ! Hồ Chí Minh muôn năm !

Hàng ngày, báo chí ở đất Saigon đăng luân cả những tin tức trong các thông cáo Việt Minh nữa. Tùy phái Việt Minh đạp xe đến tòa Báo đưa thông cáo và báo bí mật, hàng ngày. Mà chẳng bao giờ bị bắt. Nguyễn Bình triệu tập Hội nghị Văn hóa Cứu quốc, một số nhà báo có tên tuổi di dự, ở bụng, gần Gò Vấp. Một tờ báo đăng huych tết tên các người đã di dự hội ở bụng và đã về Saigon ! Ai cũng chờ đợi những người đó bị bắt ! nhưng không ai bị lính kín quấy rầy chút xíu nào !

Thật quá giờ ! Người Pháp tôn trọng tự do dân chủ đến thế là cùng ! Nhưng cái bi đát lại là ở chỗ tự do dân chủ ấy. Vì, hàng ngày, các tờ báo Saigon được tự do ăn nói, và sặc mùi Cộng sản, được dí vào mũi các đại diện Mỹ ở Saigon, với những bài ca tụng Xít-Ta-Lin, những thơ của Tổ Hữu, những thuyết của Các Mác, những giọng đả đảo Đế quốc Tư Bản Mỹ-Pháp, những đề tựa thần thánh hóa Hồ Chí Minh, những lời hiệu triệu dò lòm của những Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp — tất cả những cái đó được dí vào mũi những người Mỹ ở Saigon và Hoa thịnh Đốn với những lời lẽ chắc là tương tự như thế này :

— Nay ! giúp cho nhiều bom napalm và tiền bạc, mau mau lên, không có chết đấy. Chúng nó chính công Cộng sản, cứ coi báo Saigon thì biết ! Toàn dân Việt Nam đã dò hết rồi !

Làng báo Saigon đã gặp một thời bi đát nhất. Nhưng nói gì làng báo Saigon ! Đến chánh quyền Mỹ và các ngoại trưởng Acheson, Foster Dulles cũng bị ăn đòn thực dân đê mang tiếng là thực dân luôn, họa chặng là chánh quyền sau ở Mỹ mới có thể rửa được cái tiếng đó bằng cách thẳng thắn công nhận lỗi lầm.

Trong khi ấy, chánh quyền Pháp lâu lâu lại rắn rắn đóng cửa báo Saigon (cho câu chuyện thêm mắm muối và trời chay) — nhưng dè rồi lại lục tục cho ra lại. Chỉ có những tờ báo thật sự Quốc Gia, như Quần chúng, Quốc Việt, khi bị đóng cửa, là chết luôn.

Thời thế vẫn xoay vần. Đến đầu 1957, kẻ cầm viết này dừng lại ở... bến Tự Do, Tự Do ! Báo chí mà kỵ ! Khó khan số một ! Tit lì nhí ! Đọc không vô !

— Ấy cứ ngược đời thế đấy ! (tưởng trẻ Như Phong bảo vậy). Đời ua uột, thì mình cứ khô. Đời ua tí giật gân, mình cứ sự thật mà kẽ và chỉ ở trong sự thật thôi. Thết rồi, đời sẽ bảo rằng mình không nói sàm, và điều nào mình nói ra thì đời sẽ tin.

— Nhưng cũng phải bầy hàng ra cho sặc sốt mới ăn khách chứ.

— Không ! Khách hàng ăn Tự Do một cách nhần nhá, đọc từng giòng chữ để tìm ra cái thú. Vì cái thú ở từng giòng, đâu phải ở cái tit. Con người

quý ở cái da thịt, cái đầu óc, hay ở cái áo tết ni co lo ?

Thế là chết một cửa cho kẻ viết, đấy ! Anh chàng Như Phong giờ vấn đề trách nhiệm ra đấy. Nghĩa là : muốn bình phẩm một biến cố trên thế giới, mình phải kiểm đọc đủ các thứ báo quốc tế nhận xét đủ thứ lập trường, tìm tòi mọi khía cạnh, từ mục đích bê ngoài vỏ bồ dẽo mưu tính thâm kín của những kẻ chủ động tạo ra lịch sử. Một tin giật gân phùng lên, làm bờ vía kẻ cầm viết ? Khoan ! Phải đi tìm nguồn gốc, tìm những sự xác nhận, chứng nào thấy đúng hãy đăng. Đừng sợ ai cướp mất tin ấy trước. Vì thà rằng thiếu một tin còn hơn đăng một tin lừa dối già rồi lại phải cải chính.

— Mình chất vấn lại :

— Nhưng có khi tin đúng mà sợ rằng thiên hạ không tin đấy.

— Thí dụ ?

— Thị « Tin miền Bắc » đấy, ai tin ? Nếu Cô Thanh không trưng ra đủ bằng cớ.

— Thí dụ bằng cớ ?

— Những nguồn tin của mình, những phép thuật lấy tin, những tài liệu... Đành rằng nhà báo phải bảo vệ nguồn tin, nhưng ít ra mình phải chứng minh phần nào mình có tin đúng.

— Khỏi ! những tin đúng tự nhiên là được xác nhận. Thí dụ : « Nhiều tin đoc trong số khai tử » miền Bắc đã được chính thân nhân và sau ngạc nhiên là đúng, vì sau đó đã được tin. Vâ chặng, những tin miền Bắc đâu có chỉ lị, đúng chủ thuyết CS mà. Với lại, khi cần, đã có những hình ảnh trưng bài báo miền Bắc đấy thôi !

Giòng đời kẻ cầm viết vẫn cứ trôi trong sự sôi nổi, it nữa cũng sôi nổi trong tâm can. Ở bên mình, hàng ngày, vẫn có những kẻ cầm viết khác sôi nổi bộ lô cã ra cùi chỉ : anh Phạm Việt Truyền đi sục sạo từng tài liệu nhỏ cho thật dày dỗ rồi mới chịu cầm bút viết, anh Hiếu Chân cay cú từng chữ đem ra chơi và chửi đồng khi thấy to mình nhà ra không được đem lên máy in vì những lý do ngoài ý muốn, anh Cô Thanh khoái tì đi khoe những sự thật mới nhất vừa xảy ra ở Hà Nội, anh Trực Ngôn lớn tiếng chửi những cái dáng chửi lối ra trong tin tức, anh Hà Thương Nhân viết như máy những lời chanh chua nhất mà thật ra anh rất hiền hòa đứng đắn, anh Văn Huyền thúc dem viết bài đề bao ngày quan sát các quái vật thời đại, anh Văn Thành luôn luôn bầu chật vào những ý tưởng của mình, anh Thu Giang đi khoe những ý tưởng táo bạo trong bài độc giả, anh Vũ Bình không sợ súng (diếc mà) chỉ ham đi những chỗ không ai ham lúc này, và hai anh Ty Bái, Khói Sóng thách nhau giải, và dèo, mặc dù đã chiếm kỷ lục thế giới về dèo và giải.

T.V.S.



— Nhà tôi bảo đến xin ông chủ
cho vay một tháng lương trước ăn
Tết !

— Để tôi cũng phải thăm dò ý
kiến nhà tôi mới được.

XUÂN NHÂM DẦN 1962

CÁI NGHIỆP SỢ VỢ

(GIANG THÀNH)

Nguyên tác của BỒ TÙNG LINH

CAO SINH tên Phiên, người Lâm Giang, thông minh từ nhỏ, dung mạo lại đẹp đẽ. Năm mười bốn tuổi đã đậu vào học trường huyện; các nhà giàu trong miền tranh nhau dạm gả con gái cho nhưng chàng kén chọn rất nghiệt ngã. Bởi vậy đã nhiều lần khăng khăng không chịu vâng theo mệnh cha. Cha là Trọng Hồng, tuổi đã sáu mươi mà chỉ có chàng là con một nên thương yêu rất mực, không nỡ để con phật ý bao giờ. Nguyên trước ở thôn Đông có ông già họ Phàn đem gia quyến đến thuê nhà của cha Cao Sinh để mở trường dạy võ lòng cho trẻ trong phố huyện. Phàn ông có một cô con gái, tiều tú là Giang Thành, cùng tuổi với Cao. Năm đó, cả hai mới lên tám lẻ chín chơi với nhau rất tương đắc, ngày ngày cùng nhau đùa nghịch. Về sau Phàn ông dọn nhà đi nơi khác, tính ra đã bốn, năm năm không hề nhận được tin tức. Một ngày kia, Sinh đang đi trong một ngõ hẻm bỗng thấy một nữ lang diễm lệ tuyệt trần, theo sau có 1 con hầu chừng lén sáu lén bảy. Chàng không dám quay mặt lại nhìn, chỉ trông ngang liếc trộm, thiếu nữ đứng dừng lại nhìn chàng rồi ngập ngừng như có điều muốn nói. Cao nhìn kỹ lại: thì là Giang Thành vậy. Vừa mừng vừa sợ, cả hai đều không nói nửa lời chỉ đứng sững nhìn nhau một lát rồi cất bước, nét mặt thần thở quyền luyến. Sinh bèn cố ý để rơi chiếc khăn hông xuống đất mà đi. Con hầu trông thấy vẻ nhặt lấy, mừng rộ đưa cho thiếp nữ. Nàng cũng ngầm rút trong túi ra chiếc khăn của mình để đánh tráo vào khăn của Sinh rồi giấu vờ bảo con hầu rằng:

— Cậu tú họ Cao không phải ai xa lạ, chờ nén nhặt của roi của cậu ấy làm gì. Mày hãy chạy theo trả lại khăn cho người ta. Quả nhiên con hầu không nhận ra với và đuổi theo trả khăn cho Sinh. Chàng được khăn mừng lắm. Về nhà tìm gặp mẹ để bàn chuyện cầu hôn, bà mẹ nói:

— Nhà ấy không có lấy nữa gian đê ở, nay Nam mai Bắc, nòi trời vô định, mày lấy sao được?

Sinh đáp:

— Đó là điều tự lòng con muốn, mai sau dù có thế nào, con cũng xin chịu không dám hỏi tiếc.

Bà mẹ thấy thế ử hử không quyết định chờ bàn với chồng. Trọng Hồng nhất quyết không ưng. Sinh nghe chuyện, buồn phiền bỏ cả ăn. Bà mẹ lo quá, bảo với con rằng:

— Họ Phàn tuy nghèo nhưng xét ra cũng không phải là thường vô lại gian ngoan, dẫu đường só chọ. Vậy để mẹ qua thăm nhà xem sao, nếu người con gái ấy quả xứng đáng như lời con nói thì lấy cũng được, nào có hại gì?

Cao mừng quá vâng vâng dạ dạ. Bà mẹ mượn cớ đến lễ ở miếu Hắc Đế tạt vào nhà họ Phàn chơi. Thấy cô gái rạng ngời ngọc rõ ràng là một trang tuyệt sắc nên trong lòng yêu thích lắm. Bèn lấy vàng lụa ra biếu rất hậu rồi ngó ý cầu hôn cho con.

Bà họ Phàn trước còn ngó lời nhún nhường nhưng sau cũng nhận lời định ước. Về nhà, bà mẹ thuật rõ sự tình lúc ấy Cao sinh mới tưới nét mặt mà cười. Sang năm mới, chọn ngày lành làm lễ đón dâu, vợ chồng rất tương đắc bên nhau lắm. Nhưng cô vợ phải cài tinh cà giận, động một tí là nguyễn nguyễn làm mặt người dữ. Rồi dần dần đòi ra điều nặng tiếng nhẹ, mỉ mai rìa rỏi, rúc lắc diếc cả tai. Anh chồng vì yêu vợ nên phải nín nhịn. Cha mẹ chồng dần dần biết chuyện, trong lòng không vui, ngầm gọi con trai đến trách mắng. Nàng nghe thấy thế, giận lắm càng mắng chửi chồng không tiếc lời. Sinh mon men thử đổi lời thì nàng càng tức giận, xông vào tái đánh đuổi chồng ra khỏi phòng, đóng tịt cửa lại. Sinh cứ lập cập ở ngoài không dám gó cửa, sau cùng phải ngồi bó gối mà ngủ ở ngoài hè. Từ đó nàng coi Sinh như quân thù. Lúc đầu thấy anh chàng quỳ dài kêu xin nàng còn giận mà tha cho; nhưng dần dần cả việc quỳ gối cũng không linh nghiệm nữa, bởi thế dâng trọng phu càng thấy khổ. Cha mẹ chồng cho gọi nàng dâu đến lấy lời lẽ nhẹ nhàng trách mắng, nàng cãi lại miếng một, không cùi coi ai ra gì. Ông bà Cao tức

— Thật quá tôi không rõ điều đó! Cháu nó đã thương yêu vợ nó như thế thì có lẽ đâu một mình tôi oán ghét con dâu làm gì.

Phàn ông đi rồi, Cao ông mới gọi con đến mắng nhiếc thậm tệ. Chàng chỉ cúi đầu không dám ho he. Giữa lúc này, Phàn ông đã dẫn con gái đến. Cao ông nói:

— Tôi đã không thể chịu đựng được sự quá đà quá đỗi của một đứa nữ nhi thì chỉ bằng ai ở nhà người ấy: ngay giờ đây xin ông đừng chủ đề chứng kiến cho việc vợ chồng tôi ra ở riêng!

Phàn ông hối lỗi khuyên can nhưng Cao ông không nghe. Bèn dọn ra một tòa nhà riêng để ở, khiến một con hầu ở lại để phục vụ con trai và con dâu.

Như thế được hơn một tháng tình hình êm ái, hai ông bà cũng mừng thầm. Nhưng chẳng bao lâu nàng dâu chứng nào lại tật ấy: trên mặt Cao sinh không lúc nào là không có vết móng tay cào cấu. Cha mẹ biết rõ chuyện nhưng cũng nén lòng làm lơ không thèm hỏi đến. Một bữa, Cao sinh không chịu nổi đòn vợ, vội chạy trốn sang nhà cha mẹ bơ phờ hoảng hốt như chim sẻ bị chim cắt đuôi đánh. Ông bà lấy làm lạ vừa căi tiếng hỏi thì nàng dâu đã cầm ngang roi xông vào. Anh chàng vội đứng tránh cạnh bồ; nàng sấn đến mà lôi ra, quát đánh túi bụi. Cha mẹ chồng tức giận ngùn ngụt, chửi mắng om sòm nhưng nàng dường như không thèm đe ý đến.

Đánh đến mấy chục roi xong mới hậm hầm bỏ đi. Cao ông đuổi con trai ra mà mắng rắng:

— Tao chỉ muốn tránh cảnh um sùm nghịch mắt nên mới phải ra ở riêng như thế này. Còn mày, mày đã thích được con vợ như thế thì sao còn phải chạy trốn đến đây làm gì?

Sinh bị đuổi ra khỏi nhà cha loanh quanh không biết tìm đến đâu để nhờ cậy. Cao ông nghĩ lại, sợ con bị vợ đánh đau quá đến nỗi uất ức mà chết nên bảo chàng ra ở riêng một mình rồi ngày ngày chu cấp cho ăn uống. Lại cho gọi Phàn ông bao

(Xem tiếp trang 14)



CÁI NGHIỆP SỢ VỢ

(Tiếp theo trang 13)

đến mà dạy con. Phàn ông vào nhà, lấy hết lời khuyên như nhung rất cục như nước đồ đầu vịt: nàng đã không nghe lại còn dùng lời sâu cay hồn xược đổi đáp lại. Phàn ông đành phất tay áo mà về, thè từ giờ không thèm nhìn mặt nữa. Không bao lâu Phàn ông uất ức sinh bệnh rồi cả hai vợ chồng theo nhau mà chết. Giang Thành tuy trong lòng hối hận nhưng cũng không chịu về khóc cha mẹ lấy một tiếng, ngày ngày chỉ việc đứng cách trường mà chửi cạn chửi khoé, cố ý cho cha mẹ chồng nghe thấy. Cao Ông đành phải làm thỉnh vì biết rằng nói ra cũng vô ích.

Từ ngày Cao Sinh ra ở một mình cảm thấy khan khoái như tránh xa được nước sôi lửa bùng nhưng rồi cảm thấy lạnh lẽo buồn bã nên ngầm đem tiền đưa cho một mụ mõi là Lý thị mướn gác dì đêm về phòng, cứ đêm thì đến, chưa sáng đã ra đi. Lâu dần, nàng mong manh biết chuyện tìm đến tận phòng riêng của Sinh mà chửi mắng. Sinh cố biện bạch là không có chuyện ấy, sau cùng phải chỉ trời vạch đất mà thề nàng mới chịu ra về.

Từ đó, ngày ngày ngồi rình qua khe cửa trông sang phòng Sinh. Một hôm mụ Lý từ trong phòng Sinh đi ra, chẳng may bị nàng bắt gặp, gọi giật lại. Mụ Lý mặt biến sắc nên nàng càng nghi. Bảo mụ rằng :

— Mụ làm gì phải nói rõ cho ta biết thì ta còn tha tội cho, ví bằng còn ăn dấu, ta lột da lóc thịt cho biết tay ?

Mụ Lý run lẩy bẩy mà thưa rằng :

— Từ một tháng nay thật quá chỉ có Lý Văn Nương ở chốn kỵ viện sang dây hai lần thôi. Chả là công tử nói với tôi đã gặp nàng mấy lần trên núi Ngọc Tú, ở nhà mụ họ Đào. Công tử yêu đời chân của nàng lắm. Bởi vậy nhờ tôi mời lại. Cô à tuy không còn là gái trinh nhưng cũng không phải là hàng gái dìêm cho nên câu chuyện thành hay không là điều chưa dám chắc.

Giang Thành cho là mụ Lý nói thực nên cũng tha cho. Mụ định đi thì bị nàng ngăn lại. Lúc ấy trời đã nhá nhem, nàng nói thăm với mụ rằng :

— Bà hãy đi lên trước vào nhà tắt đèn đi rồi nói giọng lên hộ tôi một câu rằng người nhà họ Đào đã đến, xong dè mặc tôi.

Mụ đành phải làm theo. Nàng lên vào, Sinh mừng quỳnh như được của báu, kéo tay lôi ngồi xuống và bầy tỏ nỗi lòng mong ước khát khao, Nàng im lặng không nói một lời. Trong bóng tối, Sinh sờ soạng vào chân nàng mà rằng .

— Từ khi ở trên núi trộm liếc tiên dung, tôi sở dĩ phải ấp ú ớ mỗi luyến ái trong lòng chỉ vì đôi gót sen này mà thôi.

Nhưng người đẹp vẫn không mở miệng. Sinh lại nói :

— Lòng nguyệt ước từ bao lâu giờ đây đã toại, có sao giáp mặt nhau mà làm như không quen thế. Nói đoạn tự tay châm lửa mà soi. Thì là Giang Thành vậy. Hết quá mặt thất sắc, đè rơi cả cây nến xuống đất rồi quỳ ngay xuống, run cầm cập, như dao kè cõi. Nàng kéo tai lôi sênh sênh về nhà, lấy kim châm khắp cả hai bên dùi rồi bắt nمام ngay dưới chân giường, mỗi khi nàng tinh dậy lại chửi cho vài câu. Sinh đã sợ nàng như hồ sỏi nên cho rằng hoặc già nàng chính là hồ lang mượn nhan sắc người, dù trên chăn gối nhưng những khi cơn giận nỗi lên thì không còn là người nữa. Nàng và vào mặt mà mắng đuổi đi. Từ đó càng ghét bỏ không coi ra gì. Vì thế, ngày ngày Sinh sống trong chốn lán xá mà không khác gì một tên tù trong ngục lúc nào cũng phải ngừa mặt nom nớp nhìn người cai ngục.

Giang Thành có hai người chị đều lấy chồng học trò. Người chị cả tính vốn hiền lành ít nói nên thường không hợp ý với nàng ; chị thứ hai lấy chồng họ Cát là người giao hoạt, thông minh lại có tài ăn nói hay làm dáng nhưng dung mạo không được bằng Giang Thành. Tuy nhiên về cái đức ghen và tính ngô ngược thì thật ngang nhau. Mỗi khi hai chị em gặp nhau đều không có chuyện gì khác ngoài việc đem chuyện bắt nạt chồng ra khoe với nhau cho là việc đặc ý. Bởi thế hai người đi lại với nhau thân lâm. Mỗi khi Sinh đến chơi nhà bạn bè thân thích nào là nàng hầm hầm mắng như tát nước, duy có đến nhà Cát sinh thì nàng không cấm. Một hôm đến uống rượu ở nhà Cát, hai người đã ngã say, Cát hỏi dùa Cao rằng :

— Tại sao chú lại sợ dùi ấy quá như vậy ?
Cao cười đáp :

— Trong thiên hạ có nhiều việc không sao cắt

nghĩa được. Tôi sợ là sợ cái sắc đẹp của nó. Nhưng có người, vợ không đẹp như vợ tôi mà cũng sợ chẳng kém gì tôi, như thế mới là quá.

Cát thẹn quá không biết đối đáp ra sao. Con ở nghe chuyện vào nhà mách với vợ Cát. Nàng cả giận vó luôn gậy đuổi Cao ra cửa. Cao sinh thấy vẻ mặt hung dữ của người chị vợ vội sò giày toan chạy. Nhưng gậy đã đơ lên, đánh trúng lưng Cao. Ba gậy, ba lần quay, Sinh không dám dọc. Một gậy nữa trúng so, máu tuôn lên lênh láng, chị Hai mới bỏ đi. Cao Sinh liền tắp tênh ra về. Giang Thành trông thấy kinh sợ hãi. Thoạt đầu chỉ nói là có chuyện lôi thôi với chị Hai chứ không dám nói rõ. Nàng vẫn hỏi ba lần, Sinh mới thuật rõ đầu đuôi câu chuyện. Nàng liền lấy vải buộc vết thương ở đầu cho chồng rồi tức nói:

— Chồng nhà người ta việc gì đến nó mà nó phải đánh hộ ?

Nói đoạn sắn quần, sắn áo, thủ một chiếc chày trong bọc rồi gọi con hầu cùng hăm hở ra đi.

Đến nhà họ Cát, chị Hai tưới cát ra đón. Nàng lảng lặng không đáp, rút chày ra đập túi bụi cho đến khi người chị ngã gục rồi xé tan cả quần không còn một mảnh. Vừa xé vừa đánh đến nỗi cô chị gầy cả răng, rách cả môi, vải cứt vải dài, nàng mới bỏ ra về. Chị Hai vừa thẹn vừa phẫn, sai chồng đến mách với Cao sinh. Sinh vội chạy ra, thành thực ngỏ lời an ủi, hối tiếc nhưng Cát sinh rỉ tai bảo chàng :

— Tôi bất đắc dĩ mà phải đến đây chứ thực ra con vợ tôi ngô ngược bất nhân nay nhờ tay em gái nô trí cho một trận như thế là may lắm, có hiềm gì đến hai thằng mình.

Giang Thành nghe biết, vội xông ra chỉ vào mặt người anh rể mà mắng rằng :

— Quân hèn hạ khốn kiếp kia ! Vợ bị khờ nhục mà còn tham thút xác mặt đến nói lời giao hảo, cái hang chưởng như thế không đánh chết đẽ làm gì ?

Rồi lớn tiếng gọi con hầu tím gậy. Cát sinh quẩn quá phả cửa chạy mất. Từ đó, Sinh không còn biết đến chơi nhà ai được nữa. Một hôm có bạn đồng học là Vương Tử Nhã đi qua, chàng khéo léo mời lưu lại uống rượu. Trong bữa rượu, hai người đem chuyện dàn bà ra nói dùa nhau, câu chuyện có hơi chót nhả. Nàng nhìn trộm khách, lén nghe được hết, liền ngầm lấy bột ba đậu cho vào canh để đưa ra mời khách. Chốc lát Vương nôn mửa không chịu được, nhợt nhạt như sắp tắt thở. Lúc đó àng mới sai con hầu ra hỏi khách rằng :

— Còn dám vô lễ nữa thôi ?

Vương ben tinh ngộ vì có gì mình phát chứng như thế, chỉ còn biết kêu rên xin tha cho. Nàng sai lấy nước đậu xanh đã làm sẵn mang ra cho khách uống. Uống xong thì khỏi. Từ đó, các bạn bè quen thuộc bao nhau không còn ai dám đến chơi nhà Cao sinh nữa. Vương có một tiệm bán rượu. Nhân trong tiệm có nhiều rượu hổng mei, chàng bèn thết tiệc mời đồng đội bạn hữu. Cao sinh lấy cổ cung trong làng vẫn, bầm bạch với vợ để dì dự tiệc. Uống rượu đến xâm xẩm tối, ai nấy đều đã say, Vương sinh nói :

— Hôm nay may có một tay danh ký ở Nam Xương vừa tới lưu ngự nơi đây, ta cho mời lại cùng uống cho vui có nên chăng ?

Ai nấy đều vui mừng tán thành, duy có Cao sinh đứng dậy xin kiếu từ. Chúng bạn kéo ngồi lại nói :

— Đàn bà nhà anh tai mắt tuy dài cũng không thể nghe thấu trông rõ được đến tận đây.

Rồi họ đều thề rằng sẽ giữ kín miếng, lúc ấy Sinh mới ngồi lại. Một lát sau, người kỹ nữ ra mắt, tuổi chừng mười bảy, mười tám, vàng đeo ngọc đắt, tóc mây uốn gọn. Hồi tên họ. Nàng thưa : « Họ Tạ, tên Phương Lan ! » lời lẽ giọng điệu cực kỳ phong nhã. Cùa tọa như cuồng săn dón quanh nàng nhưng Phương Lan chỉ chú ý đến Cao sinh, nhiều lần tỏ ra trong đầu mày cuối mắt. Về sau, mọi người đều nhận biết bèn cõi kéo hai người ngồi sánh vai nhau. Phương Lan cầm lấy tay Sinh, lấy ngón tay viết vào bàn tay chàng chữ « túc » có ý hẹn hò gập nhau trong đêm nay. Lúc ấy, Sinh lòng đinh bòi mà không dànheim, muốn ở lại, lại không dám, tâm sự rối như tơ vò, không biết nói sao. Nghiêng đầu ghé tai thủ thi, vẻ say lại càng thêm như ngày như dại khiến anh chàng quên phát cả hình bóng con cọp mặt hoa da phấn nằm trên giường hôm nay. Chốc lát, nghe giọt đồng đà diêm canh khuya, trong tiệm, khách uống rượu đã vắng, xa xa chỉ thấy một chàng trai tuổi mặt đẹp như con gái ngồi uống rượu một mình, bên cạnh có đứa tiều đồng nâng khăn đứng hầu. Bọn khách của Vương còn ngồi lại, ai nấy đều thầm khen chàng trai về người thanh nhã. Một lát sau, chàng trai tuổi uống xong đặt chén đứng dậy đi ra cửa tiệm

còn tên tiều đồng quay lưng đi vào, đến gần chỗ Sinh nói nhỏ :

— Chủ tôi đói ông đẽ có câu chuyện muốn nói.

Cùa tọa đều không biết là ai. Chỉ thấy Cao Sinh mặt biến sắc trông thật thảm hại, rồi lật đật đứng lên cáo biệt. Thì ra chàng trẻ tuổi vào tiệm uống rượu một mình chính là Giang Thành, còn thằng tiều đồng là con hầu trong nhà Sinh vậy. Sinh theo về đến nhà năm phúc xuống chịu đòn. Từ đó càng bị cấm cố, mọi đám hiếu hỷ tiệc tùng đều không được đi. Gặp khi học quan trên tỉnh về khám trường, Sinh vì giang lâm nghĩa sách nên bị giáng xuống hàng chán trang. Một ngày kia chàng đang nói chuyện với con hầu bị Giang Thành nghĩ là có tư tình, nàng liền lấy vò rượu chụp vào đầu con hầu mà đánh. Đánh chán lại đem trái chồng vào với con hầu, lấy kéo cắt thịt bụng của người nő đập sang cho người kia rồi cởi trói ra bắt nỗi người phải tự buộc lấy vết thương. Hơn một tháng chờ vết thương mới lành. Thường thường nàng lai còn đi châm dắt xéo lên bánh rồi vứt xuống đất bắt. Sinh phải nhặt ăn kệ hết. Những việc đại loại như thế xảy ra là thường.

Một hôm bà mẹ Sinh sang thăm con thấy con trai gầy đét như que củi nên khóc lóc thảm thiết muốn chết. Đêm ấy bà cụ nắm mộng thấy một ông lão hiện ra bảo rằng :

— Bà chờ lo phiền ! Đấy chẳng qua là cái nhân của kiếp trước mà thôi. Giang Thành xưa vốn là một con chuột quý của Tĩnh Nghiệp hòa thượng cùa công tử nhà bà tiền thân là một nhô sĩ. Một hôm người nhô sĩ đến chơi chùa vô ý đâm chết con chuột, bởi vậy ngày nay mới có chuyện ác báo ra như thế ; việc này không thể lấy sức người mà làm hết được. Từ giờ mỗi sáng bà cứ dậy thát sớm dổi lòng tung một trán lăn bài chủ Quán Âm thì tất có hiệu quả !

Cao bà tinh dây thuật lại cho chồng nghe. Trọng Hồng lấy làm lạ. Cả hai ông bà đều nghe lời thần nhân trong mộng. Như thế được hơn hai tháng mà cùa con dâu vẫn ngang ngược như trước, có phần còn quá quắt hơn. Hết cứ nghe ngoài công có tiếng chiêng trống là nàng xồ tóc chạy ra, vẻ mặt ngây dộn ngơ ngác khiến trâm ngàn người cùng chỉ trỏ mà vẫn đứng đong. Ông bà Cao đều lấy thế làm xấu hổ nhưng cũng không thể cấm được, chỉ buồn phiền trong lòng. Bỗng một hôm có một vị sư già đến thuyết pháp ở ngay ngoài công nhà Cao sinh, người đến xem đông đặc như tường dát. Vị sư già cầm dùi đánh lên trên mặt trống bắt chước tiếng bò kêu, nàng cũng chạy ra xem. Thấy người đông không có chỗ chen chân, nàng sai con hầu vể khiêng luân chiếc giường ra rồi leo lên xem. Đám đông thấy thế dòi cả mắt về phía nàng nhưng nàng vẫn làm lơ. Được một lát, lão tăng diễn trò dà xong liền lấy ra một chén nước trong, hướng về phía Giang Thành mà hó to lên rằng :

Hỡi ai cần phun nước !

Nước Phật tò nhiệm mầu

Kiếp trước đã không « già »

Kiếp này phải « chán » dâu !

Ó... ơi ! Chuột kia rụt đầu chạy

Đứng đẽ mèo vồ, mau !

Đọc xong câu trú, lão tăng ngâm nước đầy miệng rồi phun vọt vào mặt Giang Thành, mặt phản ướt dầm nước rò rỉ chả xuống cả vạt áo. Đám đông há hốc, chắc mầm thê nào nàng cũng nói giận. Nhưng lạ thay, nàng không hề nói một lời chỉ lặng lẽ lau mặt mà về. Vị sư già cũng thối lui.

Giang Thành về đến nhà, ngần mặt ngồi ngay. ủ rũ như mất hết hồn phách, cả ngày không ăn uống gì rồi quét giường nằm vật xuống.

Đến nửa đêm bỗng gọi Sinh dậy. Sinh tưởng là nàng định đi tiều tiệc với vâ bưng cậu vào. Nàng gạt đi, trong bóng tối ôm lấy vai chồng rồi kéo nàng vào chăn. Sinh dàn hành làm theo nhưng chân tay run lẩy bẩy như kẻ sỉ nhặt được chiếu vua vời.

Nàng cảm động nói rằng :

— Làm cho anh đến nỗi này em còn mặt mũi nào dâng sống làm người cho được.

Nói rồi lấy tay vuốt ve toàn thân chồng, mỗi khi sờ đến những vết sẹo, vết lacer trên người Sinh, nàng lại khóc nước nở rồi lấy móng tay cẩu vào mặt mình, hận rằng sao không chết đi. Sinh thấy thế, không dâng tẩm, bèn kiêm lời ngọt ngào đẽ an ủi. Nàng nói :

— Em cho rằng vị hòa thượng lúc ban ngày chính là đức Bồ Tát hóa thân cho nên nước trong vú tưới vào là em thấy như ruột gan được đòi mới hết cả. Bây giờ nhớ lại những việc làm trước kia đều thấy như trong kiếp trước. Rõ ràng là từ xưa tới nay em không phải là con người : có vợ có chồng mà không yêu đương nhau ; có cha mẹ chồng mà không phụng dưỡng như thế thì là lòng dạ nào ? Ngày mai chúng ta phải dọn nhà di chỗ khác đẽ được cùng cha mẹ chung sống, đẽ em tiễn hồn thăm tối viếng anh nhé !

(Xem tiếp trang 31)



Ôi khi nói tới người Anh thì hình ảnh một người cao lêu nghêu, đầu đội mũ quà dưa, tay cầm dù, quần áo màu rất đậm — thường thường là màu đen — hiện ra trong đầu óc chúng ta, Kéo thêm giòng tưởng tượng ra một chút nữa thì trong đầu óc chúng ta vẽ thêm hình ảnh của một kẻ khinh khỉnh, lạnh lùng, thâm trầm, đạo đức giả, kín đáo, kỳ thị chủng tộc, ích kỷ, nghi ngờ người ngoại quốc, lè độ với người ngoại quốc, kiêu căng, quâc cảm.

Viết bài biên khảo này tôi không có ý định thanh minh cho người Anh về những tính tình xấu, tốt kẽ trên mà chỉ trình bày với các bạn đọc những điều mắt thấy tai nghe để bạn đọc trọng dịp Xuân sang hiểu thêm đôi chút về người Anh.

Tính tình người Anh

Emerson trong một cuốn sách viết về người Anh, đã mở đầu bằng một câu : « Nước Anh là một hòn đảo lớn mà trong đó mỗi người Anh là một hòn đảo nhỏ ! » Thật chí lý thay nếu câu này đúng đẽ chỉ vào tính tình người Anh. Năm mươi ba triệu người là 53 triệu hòn đảo nhỏ, mỗi người thích sống biệt lập, không ưa dung chạm với nhau, chăm lo đẽ ý tới công việc của mình mà không tò mò đẽ ý tới công việc của người khác. Sống như thế không phải là họ thích sống một cuộc đời ích kỷ, chia rẽ. Trái lại, đối với họ, lối sống đó tượng trưng cho sự tôn trọng tự do cá nhân.

Chính cũng vì sự tôn trọng tự do cá nhân mà người Anh được gán cho tính lạnh lùng, phớt tinh. Phớt tinh đây có nghĩa là làm điều chí lỗ lảng, có những hành động không đẹp, họ làm ngơ như không trông thấy hay không biết tới. Phớt tinh diễn hình bằng thí dụ như sau: Trong một toa tàu dành riêng cho những người không hút thuốc, rủi xó người nào quên không đẽ ý mà vô tình cù hút thuốc thì những người trong toa tàu đó không nói năng chi cả, chỉ việc mở cửa kính của toa tàu và rồi lặng yên ngồi ngắm lán khỏi thuốc bay lơ lửng. Khỏi phải nói, hành khách vô tình đó hút chưa đầy hai hơi đã phải vội vội di chuyển dù và không quên buông ra hai chữ ! Xin lỗi !

Lạnh lùng không có nghĩa là khi gặp người quen, họ không chào hỏi. Trái lại, họ chào hỏi, trò chuyện đàng hoàng đầy nhưng trong câu chuyện, trong lời nói thiêu vẻ châm bập và luôn luôn dượm vẻ xa cách vì người Anh mỗi khi gặp nhau ít nói chuyện hay đi sâu vào đời sống tư của nhau.

Nhưng phớt tinh và lạnh lùng không có nghĩa là nếu gặp ai lở lạc đường, sa cơ lỡ bước mà họ bỏ mặc. Trái lại, họ không ngăn ngại giúp đỡ kẻ sa cơ lỡ bước, người lạ lạc đường đến tận nơi tận chốn.

VÀI NÉT VỀ NGƯỜI DÂN ANH

Người dân Anh lại không bao giờ đề tình cảm và lý trí xáo trộn vào với nhau như một nỗi cảm lợn. Trái lại, đối với họ, « business is business », tình là tình mà việc là việc ! Bởi vậy, ta không lấy làm lạ khi đọc báo Anh thấy bố vợ cho con rể thuê nhà, nếu con rể không trả tiền nhà sòng phẳng vẫn bị bố vợ đem ra tòa là thường, mặc dầu khi cưới xin bố vợ đã từng cho hai vợ chồng một chiếc xe hơi mới tình hào đẽ làm quà cưới !

Người dân Anh lại thật thà như đẽ. Vào nhà hàng, mua món đồ mà quên không lấy tiền trả lại, người bán hàng thế nào cũng gọi người mua lại và đưa trả tiền đầy đủ. Ngoài hè phố, báo chí đề khắp các góc đường, ai mua cứ việc bỏ ba xu vào hộp đẽ gán đó và điểm nhiên liệu tờ báo mang đi. Do ở tính thật thà này mà người dân Anh nghi kỵ tất cả người ngoại quốc.

Sự nghi kỵ người ngoại quốc là một điều dễ hiểu: Dân Anh từ ngàn xưa sống ở hòn đảo nhỏ bé, xa đất liền, ít có cơ hội trực tiếp giao thiệp và hiểu biết người ngoại quốc. Do đó, khi gặp người ngoại quốc thì mỗi người đã nỗi lên ở trong đầu óc người Anh rồi ! Từ nghĩ ngờ tới sự cảm thấy giữa họ và người ngoại quốc có nhiều quan điểm dị đồng, đầy tương phản thì tới sự kỳ thị chủng tộc không xa nhau lắm. Họ kỳ thị chủng tộc chỉ vì họ cảm thấy lối sống của họ khác với lối sống của dân tộc khác màu da, nhất là dân da đen.

Họ không muốn chung dung với dân khác màu da là bởi vì người dân khác màu da đó đã không tự trọng hay đã có một nếp sống khác biệt. Hơn nữa, sự kỳ thị chủng tộc của người Anh có lẽ đã bắt nguồn gốc từ thời ông cha họ đã từng tung hoành, thống trị khắp năm châu bồn bã nên họ coi họ là kẻ cản và khinh rẻ các dân tộc đã bị ông cha họ thống trị ! Nhưng phải lấy công bằng mà nói thì trong xã hội Anh ngày nay, sự kỳ thị chủng tộc đã giảm bớt đi rất nhiều do ở sự chịu đựng, do ở sự hiểu biết nhau hơn. Ngày nay ta chỉ thấy sự kỳ thị chủng tộc này thường xảy ra ở trong đầu óc những người Anh có kiến thức hẹp hòi, mà đa số là những bà chủ, ông chủ có nhà cho thuê ! Người dân Anh không ưa cãi cọ hay gây gổ đánh nhau như những dân miền nhiệt đới.

Biên khảo của HOÀNG THẠCH CÔNG

Trái lại, trong mọi chuyện gay cấn xảy ra hàng ngày họ cố tránh cho sự đụng chạm khỏi đẽ tới độ sứt đầu mẻ tai. Đối với họ, không có sự đụng chạm nào mà không có thể giải quyết bằng lời nói hay bằng sự can thiệp của pháp đình cả.

Nói tới pháp đình thì phải nói tới sự tôn trọng luật pháp của dân Anh. Người dân Anh tự hán diện là một dân tộc tự do nhất hoàn cầu: tự do ăn nói, tự do đi lại, tự do hôn thú, tự do hội họp và lập hội kè cả sự tự do lập nghiệp đoàn. Họ lại còn được tự do sở hữu và hưởng thụ những vật sở hữu. Họ còn có quyền hưởng sự riêng tay, kín đáo về đời tư. Họ biết là quyền sinh sống của họ được pháp luật che chở. Bởi thế không vì sự tự do mà họ đi quá mức tới độ làm đảo lộn cả sự tôn ti trật tự trong xã hội của họ. Và đẽ giữ vững các quyền tự do kẽ trên, người dân Anh triệt đẽ tuân theo pháp luật, luôn luôn tôn trọng giúp đỡ những người thi hành pháp luật.

Tình cảm

Nước Anh vốn nằm ở vùng ôn đới với khí hậu âm u lạnh lẽo do đó, về mặt tình cảm của người dân Anh cũng âm u lạnh lẽo không kém. Trong sự giao thiệp thân hay sơ, người Anh luôn luôn có một thái độ lạnh lùng xa cách. Tình cảm không bao giờ được biểu lộ một cách cuồng nhiệt trừ phái nam nữ trẻ trung Anh ra. Với phái trẻ, có lẽ vì trong tiềm lực họ luôn luôn có thừa năng lực đẽ biểu lộ sức sống của phái trẻ nên tình cảm được biểu lộ một cách bồng bột nếu không phải là điên cuồng. Nhờ ở sự Bồng bột của phái trẻ mà những ca sỹ « rock and roll » như Cliff Richard, Adam Faith, Bill Fury mới hái ra tiền. Nhờ ở sự bồng bột của tuổi trẻ, một tuổi luôn luôn biểu lộ sự bất bình, lòng bất mãn về những hành động « cồ lỗ » của phái già mà xã hội Anh trong khoảng mười năm trở lại đây mới đẽ ra những Teddy Boys (đồng chí của những « du dăng » ở nhà) và lớp thanh niên bất mãn như John Osborn, Colin Wilson là những người luôn luôn tuyên bố, đả kích, bài bác hệ thống làm việc của phái già, của nhà cầm quyền.

Nhưng rồi phái trẻ lớn lên, già dần thì lại trở thành những người kín đáo, những người với mói tình cảm khô khan.

Về yêu đương người Anh cũng kín đáo, ít tỏ lệ ra ngoài. Do đó, ở khắp các nẻo đường cái cảnh « bắt mèo », « săn mèo » ngoan mục thường thấy ở các đô thị lớn như Ba Lê, La Mã, tuyệt nhiên không thấy xuất hiện ở Luân Đôn hay bất cứ đô thị nào của Anh.

Tuy vậy, không nên vì thấy sự kín đáo của người Anh trong lãnh vực tình cảm mà khinh thường. Vì nếu bạn không tin thì hãy thử đụng chạm tới quốc thè của họ, tới Nữ Hoàng của họ, hay đập chó mèo của họ mà coi, bạn sẽ thấy một phản ứng mãnh liệt nỗi lên tới độ bất ngờ !

Đời sống xã hội của người Anh

Đám cưới

Sau một cuộc trao đổi tâm tình, sau một hồi tìm hiểu nhau một cách kín đáo thì cặp trai gái Anh đi tới đẽ đính hôn. Sau lễ đính hôn và sau khi xét ra có thể đủ sún lập nỗi một tiêu gia đình đẽ ăn đòn ôi kiếp với nhau là tới lúc đám cưới phải được cử hành.

Đám cưới ở Anh là một nghi lễ cử hành trọng thè hay không đêu do ở sự giàu, nghèo.

Đám cưới của phái thượng lưu, trưởng giả, tai mắt xá xôi thì bao giờ cũng được cử hành một cách rất là trọng thè và rất là ngoan mục ! Thường thường hôn lễ được cử hành ở nhà thờ. Sau đó, hàng trăm quan khách của hai họ được mời tới dự tiệc sâm banh ở một đại khách sạn có tên tuổi như Claridge's hay Dorchester.

Đám cưới ở Anh thường được cử hành vào ngày cuối tuần, nhất là ngày thứ bảy. Những chiếc xe hoa trắng một sợi băng trắng ở mũi xe chạy đi chạy lại trong ngày thứ bảy như bướm bướm múa hè vậy. Nếu hôn lễ cử hành ở nhà thờ thì quan khách hai họ cùng chú rể tới nhà thờ từ nửa giờ trước buổi lễ.

(Xem tiếp trang 16)



(Tiếp theo trang 15)

Đúng giờ — thường thường thì không bao giờ đúng giờ cả — xe cô dâu với sợi băng trắng đỗ xích trước cửa nhà thờ. Trong nhà thờ bắt đầu cất bản nhạc « Đây cô dâu đã tới » của Handel, mắt các quan khách đã dồn cả vào cô dâu trong bộ áo cưới trắng toát với vạt áo dài lòe xoé.

Chú rể cùng cô dâu tiến tới bàn thờ và rời khỏi lễ cử hành. ... For better or for worse, for richer or poorer thou shalt... till death do us part... (Dù tốt hơn hay xấu hơn... dù giàu hơn hay nghèo hơn, cô (hay cậu) vẫn yêu mến nhau... Tới chết mới rời nhau...) giọng của vị chủ tế cứ đều đều như vậy. Rồi nhẫn được trao cho nhau, rồi cô dâu và chú rể ký số hôn thú và chậm rãi bước ra nhà thờ. Tới cửa nhà thờ, cô dâu chú rể được hưởng một trận mưa gạo và hoa giấy (confetti) và dừng lại để các bác phó nhὸn chụp một bức ảnh kỷ niệm. Đoạn cắp tân hôn lên xe hoa và quan khách trở về khách sạn dự tiệc sâm banh. Tiệc xong, dưới một trận mưa gạo và hoa giấy nữa, cô dâu và chú rể lên đường hưởng tuần trăng mật để tìm hiểu nhau thêm, để tính toán việc xây dựng tổ ấm !

Đó là đám cưới nhà giàu, đám cưới xa hoa. Còn đám cưới nhà nghèo, lễ cưới được giản dị hóa đi nhiều lắm. Đám cưới này cũng có xe hoa, cũng có tham nhὸn của cô dâu chú rể nhưng thay vì lễ cử hành ở nhà thờ thì lại được cử hành ở phòng hộ tịch của tòa đồ chính sở tại. Xe hoa tối nay không kèn không trống, sau cuộc lễ chớp nhoáng không đầy năm phút, cô dâu, chú rể cùng nhân chứng ký số hộ tịch và chú rể móc túi trả tiền số phí giấy tờ doan cùng cô dâu lên xe về nhà dự tiệc cưới nhỏ nhὸn và rời đi hưởng tuần trăng mật 3 ngày !

Sau đó, chàng và nàng trở về với cuộc sống thực tại, lo làm lo ăn sao dư dả để xây dựng tiêu gia đình.

Sinh nở

Nước Anh là lòn đảo nhỏ bé chật chội vì dân cư đông đúc. Cũng như Nhật Bản Trung Hoa lục địa và Ấn Độ, nạn nhân mẫn ở Anh là một mối họa đáng lẽ nhà cầm quyền Anh lo ngại. Bởi thế chính phủ Anh luôn luôn khuyến khích dân Anh — nhất là những thường dân Anh — hạn chế sự sinh nở bằng cách dùng thuốc tránh thai. Ở đây, cũng có các đại lý bán thuốc tránh thai với biển hiệu khó hiểu nếu không đọc rõ sẽ là « Vệ Sinh », « Đồ cao xu dụng trong gia đình ». Thậm chí sự khuyến khích nồng nhiệt tới độ là các hiệu tho cao cung có bầy bẩn những đồ dùng cao xu này !

Nhưng dù muốn dù không, mỗi năm dân số ở Anh cũng tăng từ một phần trăm rưỡi tới hai phần trăm rưỡi.

Và tuy cõi vô, khuyên khích sự hạn chế sinh nở nhưng chính phủ Anh với chính sách xã hội hóa, cũng chăm lo cho các bà mẹ mang bầu một cách rất là chu đáo. Từ khi mang bầu tới khi sinh hạ, các bà mẹ trong lai này được cấp phát thuốc bồ, được các y sỹ thăm thai luôn luôn và được dành riêng một giường ở nhà thương hay nhà hộ sinh.

Tới khi sinh hạ rồi, đứa bé sơ sinh cũng được chính phủ Anh cấp dưỡng từ tết nào là thuốc bồ, sữa tươi, nước cam cho tới độ hay ăn chóng lớn để họ đỡ rát lồn lén di làm và đóng thuế đều dẫn đẽ chính phủ Anh còn có đủ ngân đẽ cấp dưỡng cho lứa trẻ sơ sinh khác nữa.

Bệnh tật

Với sự xã hội hóa quốc gia, người dân Anh ngày nay không lo sự thiếu kiêng kỵ thuốc men khi họ lâm bệnh vì tất cả người dân Anh bắt luận giàu nghèo mồi khi ốm đau nặng đều được vào nhà thương chữa bệnh mà không phải trả một đồng xu nào.

Nhưng sự giao thiệp giữa các y sỹ với con bệnh đều ở trong một trạng thái bí ẩn, ly kỳ khiến người ngoại quốc nhìn vào phải lắc đầu, chịu không hiểu nổi : Nếu bệnh nhân kêu ốm đau, y sỹ khám bệnh, chẩn đoán bệnh trạng, doan kẽ đơn nhưng tuyệt nhiên không cho con bệnh biết là họ bị bệnh gì. Nếu gắng hỏi thì được y sỹ trả lời bằng một câu rất là lờ mờ. Cầm đơn thuốc ra tiệm thuốc và bắt luận

CUNG CHỨC TÂN XUÂN

Nhà sách VĂN NGHỆ

51, Phạm Ngũ Lão — Saigon (Trước chợ Bến Thành)

NHẬP CẢNG :

Sách, Báo Pháp—Anh—Mỹ.

CUNG CẤP :

Đủ sách học từ Tiểu Học
đến Đại Học

VÀI NÉT VỀ NGƯỜI DÂN ANH

là thuốc gì, con bệnh chỉ phải trả có hai hào bạc (20\$V.N). Ngoài hộp thuốc hay lọ thuốc được sỹ chỉ viết qua loa : Nếu là thuốc viên thì chỉ có hàng chữ I « Thuốc viên, uống ngày ba lần, mỗi lần một viên ; nếu là thuốc nước thì « Thuốc nước, uống ngày hai lần mỗi lần một muỗng cà phê ! » Nếu là thuốc xoa thì ! « Thuốc xoa, xoa mỗi ngày ba lần vào chỗ đau ! »

Nếu con bệnh là người ngoại quốc tò mò muốn tìm hiểu căn bệnh của mình, trước sự bí mật đó cũng đành bó tay mà lặng lẽ uống thuốc ! Con bệnh Anh thì coi sự bí mật này là thường. Họ chẳng buồn lo lắng tìm hiểu mất công làm gì cho mệt thêm. Họ lặng lẽ tiếp nhận sự bí mật này và điềm nhiên uống thuốc !

Và sự bí mật này không phải là vì y sỹ Anh muốn giữ bí mật nhὸn nghè, hay là sợ lộ tay sự dã chấn đoán nhὸn bệnh mà chính là đẽ con bệnh khỏi lo lắng, nghĩ ngợi buồn phiền mà làm cho bệnh trạng có cơ tăng thêm chăng ? Hoặc giả có trường hợp y sỹ biết bệnh nhân của mình chỉ có một thứ bệnh gọi là bệnh tưởn nhưng không nói nổi thẳng ra là ông (hay bà) không có bệnh gì cả, mà chỉ kẽ luôn thuốc bồ hay nước bồ và bệnh nhân hối lòng hối dạ mang thuốc về uống mà không cần biết là thuốc đó có công hiệu hay không, có chữa được bệnh tưởn hay không.

Hơn nữa, người dân Anh có một đặc tính là không bao giờ tự nhận là mình ốm cả. Vì họ có quan niệm tự nhận là ốm yếu tức là tỏ ra yếu ớt. Trong cái xã hội mà chỉ có những người lành mạnh thôi thì những kẻ yếu ớt là đẽ bỏ đi. Do đó, ta ít thấy người Anh kêu ca về bệnh tưởn của họ. Hoặc giả nếu có kêu ca, kẽ lè hay nói chuyện về sức khỏe thì họ chỉ kẽ hay nói lại cái ngày họ bị bệnh sưng phổi hay cái n-rav mà họ phải nằm nhà thương mất mươi bốn đẽ mồ khóc ruột thừa ra !

Tang chẽ

Không có gì buồn thàm bằng cái chết !

Đối với người Anh, chẽ chết ít khi được dùng tới. Họ thường dùng chữ « qua đời », từ già cỗi trần », « sang bên kia thế giới », « trở về với Chúa » để thay thế cho chẽ chết và đồng thời đẽ chẽ ngử sự đau thương. Họ không kêu la, khóc lóc rên rỉ, trái lại họ tiếp nhận sự chẽ chết một cách bình thản. Vì nếu kêu la, khóc lóc rên rỉ là tỏ ra yếu ớt, không có can đảm !

Đám tang thường được cử hành rất đơn giản : một đoàn 3, 4 chiếc xe hơi di sau chiếc xe Rolls Royce chờ chiếc linh cữu của người quá cố với những vòng hoa được chất trên nóc xe. Thường thường chỉ có thân nhân và những người bạn rất thân mới được mời di đưa linh hồn quá cố về chôn nghỉ ngàn năm.

Hòa táng là một phong tục vẫn được tồn tại ở Anh. Sau khi thiêu hủy thi hài xong, nắm tro tàn một là được bỏ vào hũ đem chôn hai là được rải rác lên một chỗ nào, một tinh hay một bèle nào tùy theo di chúc của người chẽ.

Người dân Anh không ưa đẽ tang. Vì theo họ đẽ tang tức là tỏ lộ sự đau thương ra ngoài một cách quá rõ rệt. Nhưng theo tục lệ thì dù là tiều hay đại tang họ cũng chỉ đẽ tang 9 tháng là nhiêu.

Ăn

Dân Anh sống một cuộc đời vội vã, một cuộc đời mà giờ là tiền bạc nên họ không có thời giờ đẽ ăn. Do đó, nghệ thuật nấu nướng của họ không có gì là đáng kẽ. Món ăn « nồi tiếng » của họ là Roast beef — thịt bò bồ lò nhưng trước khi bò lò thịt đã bị luộc một chập rồi — và fish and chips (cá và khoai chiên) còn những thứ khác họ không biết làm gì hơn là tống vào một thứ bánh gọi là Pie (bánh nhân thịt).

Trong những gia đình phú quý trường già thi thỉnh thoảng trong bữa cơm thịnh soạn có vài món « trường già » như chim trĩ quay, tôm hùm nướng, ngỗng quay. Người dân Anh ngày nay sống nhờ vào đồ hộp nhiều hơn cả. Vì không gì tiện cho bằng trước mỗi bữa cơm mờ phẳng vài hộp thịt, vài hộp đậu, một hộp súp hâm lên độ 15 phút là bữa cơm « thịnh soạn » đã xong rồi !

Người Anh ăn một ngày ba bữa. Bữa điem tâm rất nhiều và thường thường là món bacon and

egg » (thịt lợn trộn muối chiên và trứng chiên) bánh mỳ với mứt và trà ! Bữa trưa thường đối ít hơn cả vì họ thường thường bận công việc làm. Bữa này gồm có vài miếng bánh sắng-đuých làm sẵn hồi sáng và vài ly trà. Bữa tối thường thường là đồ hộp hâm lại hay « fish and chips » hay roast beef hay là sú lách (nếu nhâm mùa nóng nực) với Pie.

Đồ ăn chính của Anh là khoai.

Thoảng hoặc một đói khi họ muốn cho đói lè hương, hay chán cảnh khui đồ hộp, hay muốn thử các món ăn xa lạ, hay đẽ ăn mừng một dịp gì đó thì họ kéo nhau đi ăn tiệm !

Uống

Nói tới đồ uống ở Anh thì phải nói tới trà ! Dân Anh uống trà nhiều hơn ăn, mỗi ngày mỗi người dân Anh uống trung bình ít nhất là Tám lần trà ! Trà lúc vừa bành mắt trời dậy, trà trong bữa điem tâm trà lúc 11 giờ sáng, trà trong bữa cơm trưa, trà hối 4 giờ chiều, trà trước bữa cơm tối, trong bữa cơm tối và trà trước khi chui lên giường đi ngủ. Trà và trà ! Tính ra mỗi năm mỗi người dân Anh uống ít nhất là hai ngàn năm trăm ly trà. Mỗi năm nước Anh tiêu thụ trên dưới ba ngàn tấn trà !

Không có trà, người dân Anh không làm việc được ! Giữa buổi làm việc phải có mười phút nghỉ giải lao đẽ uống trà. Sự nghỉ này là sự phải có, không có không được. Trong năm 1961 vừa qua trà đã là nguyên do của bao nhiêu vụ đình công của thuyền. Chỉ vì giới chủ tính nhầm thấy ngày hai buổi mỗi buổi phải đẽ ra mất 10 phút cho thuyền uống trà mà trong xưởng có trên dưới 15 ngàn người thuyền, là vì chỉ mỗi ngày mất đẽ trên dưới 5 ngàn giờ làm việc thì họ phải xót ruột mà xin giới tho ngừng uống trà hay có uống thì uống phiêu phiêu trong một hay hai phút thôi. Nhưng tục lệ nghỉ ngơi uống trà này là một tục lè ăn sâu tới ciô rẽ của người Anh và xâm phạm tới tục lè này tức là xâm phạm tới một trong những cơ chế của Anh. Do đó, thuyền đình công phản đối giới chủ ! Rốt cuộc, giới chủ đành thở dài và nhường bộ !

Không riêng gì giới tho mà ngay ở các công sở, các hằng buôn, cứ tới 11 giờ sáng và 3 giờ rưỡi hay 4 giờ trưa ai di qua các nơi này đều được nghe thâu bản « trà tầu » giữa ấm trà châm vào ly và của nước trà được khuấy leng keng trong ly nghe thật chảng mê ly du dương chút nào ! Tục lệ uống trà này ăn sâu vào lòng dân Anh tới nỗi là mỗi công ty sở dù to dù nhỏ cũng phải nuôi một bà già ngày ngày chỉ chuyên có một việc pha trà đẽ các công ty chức soi !

Cách thức pha trà của dân Anh không giống cách thức pha trà của chúng ta. Trà của Anh là thứ trà cánh đèn hay đỗ, nhập cảng từ Tích Lan (hồi năm 1959, V.N có bón cho Anh được 200 tấn trà !). Mùa nước trà là một màu đỗ xám, càng xám tức là càng đặc, càng tốt ! Họ uống trà với sữa tươi và đuros vì uống không thì đắng và chát xít ! Cách pha trà như sau : Một đùm trà được bỏ vào bình, nước sôi đỗ vào. Năm phút sau trà đã ngâm rồi, một chút sữa tươi được đổ vào ly, trà được rót vào ly, khuấy lên, bỏ vào đỗ 2 thia đuros. Khuấy lên một chập nữa và rồi thì ly trà nóng hổi được uống một cách rất là... ngưu ầm ! Đặc biệt là trong khi ăn uống thức ăn thức uống dù nóng tới đâu cũng không có sự nhai nhὸn nhὸm, uống xùm xup. Vì nhai tóp tép, uống xùm xup không phải là Ăng lê chút nào (Đốc già nào sáp sang Anh, nên đẽ ý tới điều khoản trên, rất quan trọng trong phép xã giao Anh) Bao nhiêu thế kỷ nay trà đã được uống trong thời bình cũng như thời loạn, khi đau khổ cũng như lúc vui mừng. Trà quả là một thần được đối với người Anh. Dân Việt ta, xúi tròng trà, hây còn thua sút dân Anh trong sự dùng trà nhiều lắm. Cà phê không được dân Anh dùng mấy tuy trong khoảng 7, 8 năm nay, cà phê được các chủ hằng máy cà phê Espresso quảng cáo thúc đẩy, khuyến khích dân Anh « ly đị » trà và « cà phê » cà phê. Nhưng trà đã ăn nhập vào xương tủy của 53 triệu dân Anh rồi nên cà phê đối với họ chỉ là một thứ đồ uống chơi bời sau bữa cơm thịnh soạn hay ở hiệu ăn dắt tiền mà thôi !

(Xem tiếp trang 31)

TIỆM VÀNG

MỸ - THỊNH

348 Hai Bà Trưng Tân-Định

CUNG CHỨC TÂN XUÂN

CÁ NƯỚC CHIM TRỜI

KỊCH MỘT ĐOẠN

Bỗng không, cá nước, chim trời, « gấp » nhau !



DÂY là một gian phòng kiều cũ. Trong cùng có cửa ăn thông vào nhà trong. Hai bên tường phía ta, phía hữu đều có cửa ăn sang các phòng bên. Ở giữa phòng có bày một chiếc bàn vuông, chung quanh có bốn chiếc ghế tựa. Mặt bàn có trải khăn trắng và có một cây đèn dầu hỏa với một bộ ấm, chén, cùng bình trà.

Về góc ngoài, phía ta, có chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế đầu. Bên phía hữu, có dề một chiếc ghế hành, trên tựa, có vát một cái áo che mưa và dựng vào thành tay, có một chiếc cặp da.

Nơi sau chiếc ghế hành, cách độ dăm bước, có kê một chiếc bàn đẽ rứa mặt, có gương soi, một bên mặt bàn, có một lọ cẩm hoa, và một cái đồng hồ báo thức.

Tren tường cũng treo lưa thưa, vài bức tranh câu đối.

Toàn thể, có một vẻ đơn giản, cũ kỹ.



Kéo mìn lên, một người đàn ông bận áo phục, mang giày ủng, đang ngồi ở phía bàn nhỏ, phì phò hắt ống diều thuốc lá.

Vú già đứng ở ngưỡng cửa, giơ bàn tay ra ngoài trời, dè xem, có còn mưa hay không ?

VÚ GIÀ, vừa đi trở vào trong phòng, vừa nói : Trời đã tạnh mưa rồi, mà sao cũng chẳng thấy về cho ? (Nói xong, Vú nhắc bình trà ở bàn lớn, dì lại phía bàn nhỏ, chỗ người khách đàn ông ngồi chờ vào chén dè mời khách).

NGƯỜI ĐÀN ÔNG thản nhiên, đứng dậy :— Nay, Vú già có cái gì, đem ra đây cho tôi ăn, có được không, Vú ?

VÚ GIÀ.— Thưa, thíc ăn có đấy, nhưng phải đợi Bà cháu về cái đã.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Kìa, tôi ăn cái gì một chút, cũng phải đợi Bà cháu sao ?

VÚ GIÀ, thở dài.— Thưa vâng, ăn cái gì cũng phải đợi Bà cháu, mà cho cả cái việc thuê nhà, cũng phải đợi Bà cháu, mới được.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Thời được, đợi Bà cháu thì đợi, không sao. Duy còn cái việc cho thuê

nhà, Bà ấy muốn tráo trác, thì, cho dẫu bà ấy có tráo về hay không, cũng vẫn vậy, mà thôi. (lại ngồi xuống ghế).

VÚ GIÀ, gật gật đầu.— Cứ xem như thế, bình như bà cháu không ưng ý cho thuê đâu.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Ủ, không ưng cho tôi thuê thì sao lại di lấy tiền đặt cọc của tôi, mới được chứ ?

VÚ GIÀ.— Đúng thế, đó chỉ là tại tiều thư nhà cháu làm liều... Nhưng, khốn nỗi, chính Bà cháu cũng kỳ quái lắm cơ ! Cứ như ông đây, thì việc gì phải dán do, kia chứ ? Nửa đêm gà gáy, trong nhà, trong cửa, mà có một người đàn ông, vẫn yên tâm biết bao, chứ lị.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Thế, trước đây, đã có ai hỏi thuê chưa, hả Vú ?

VÚ GIÀ.— Ấy, có để đến hơn một năm trời nay, chẳng cho ai thuê sốt cả đâu đấy.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Cái phòng này coi bộ chẳng đến nổi nào, thế mà sao lại không có người muốn thuê nhỉ, Vú nhỉ ?

VÚ GIÀ.— Ai bảo ông, không có người muốn thuê ? Ông có biết không, ai đến xem, cũng đều khen cả và cũng ưng ý thuê nó ngay. Ngày nay, ông xem, cách phòng vừa sạch sẽ, vừa sáng sủa, thế rồi, ở dâng trước lại có cả một cái vườn hoa nữa.

CÁC VAI :
Người đàn ông
Người đàn bà
Bà chủ cho thuê nhà
Người vú già
Lính tuần-cảnh

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Ủ, cái gì cũng hoàn-hảo như lời Vú vừa nói, thì vì lẽ gì, mà hơn một năm nay, lại không cho thuê được chứ ?

VÚ GIÀ.— Kè ra, bây giờ ông cũng như người trong nhà rồi, cháu mới dám nói, đê ông rõ đầu đuôi. Chẳng nói dẫu gì ông, Bà cháu rất ưa thích đánh bài, suốt ngày vắng nhà nên trong khi đó, thì chỉ có tiều thư cháu và cháu ở nhà thôi. Có ai đến xem phòng chỉ có tiều thư cháu tiếp người ta thôi ; bởi vậy, hễ người ta nói rằng có vợ có con nhỏ, là y như tiều thư cháu chối từ, không cho thuê. Ai không có gia quyến, tiều thư cháu mới ưng thuận, nhưng, đến khi Bà cháu về, nghe thấy nói người thuê chỉ độc troi có một thân, một mình, thì y như lại đến lượt Bà cháu từ chối. Ông tính xem, cứ như vậy thì chẳng cứ gì một năm, mà mười năm nữa, cũng chẳng có ma nào thuê nỗi.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— À mà, có sự zậy ra như vậy, dã mày lần rồi, hả Vú ?

VÚ GIÀ.— Ôi, cháu cũng chẳng nhớ bao nhiêu bạn rồi. Cháu chỉ nhớ, mỗi bạn xậy ra như thế, là y như Tiều thư cháu và Bà cháu, lại điều nợ, tiếng kia, ngày ngà nhau. Còn như cái việc nhận tiền đặt cọc của ông thì, lần này là lần đầu tiên đấy thôi, vì, thường thường, tiều thư cháu không dám vượt quyền Bà cháu, bao giờ cả.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Ấy, giá vĩ thử tiều thư nhà Vú sớm sớm tác chủ, có lẽ may căn phòng này đã cho thuê được từ lâu rồi, chứ chả không đâu, Vú nhỉ ?

**VĂN PHÒNG KẾ TOÁN
THƯƠNG MẠI, KÝ NGHỆ**

DUONG-DUY-QUYEN

34/6, Trần-khánh-Dư

SAIGON

Nguyên tác của ĐINH TÂY LÂM

Bản dịch của VI HUYỀN ĐẮC

VÚ GIÀ.— Thưa ông, đứng thế, dãy a. Nhưng, mọi bận trước, hễ người thuê nhà họ nghe thấy nói, không bằng lòng cho họ thuê, là họ thôi ngay và bỏ đi, chứ, họ không có vật nài, vật ní như ông...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Kỳ quái thật, có phải không, hả Vú ? Bà chủ nhà Vú thiệt là kỳ quái, mà chính cả tôi nữa, tôi cũng kỳ quái, chẳng kém ! Có lẽ, cũng vì hai cái tính khí kỳ quái « vấp » phải nhau, cho nên cơ sự mới di tới chỗ khó xử. Sở dĩ, tôi phải vật nài, là vì mấy căn phòng vừa phong quang sạch sẽ, và hơn nữa, lại còn có cả cái vườn nhỏ nữa.

VÚ GIÀ.— Nhà cháu cứ xem cái vẻ đậm đà chững chạc của ông, nhà cháu cũng nhân thấy ngay là ông ưa những nơi yên tĩnh, sạch sẽ. Thưa ông chúa, ở đây, từ sáng tối chiều, chả bao giờ nohe thấy một tiếng ồn ào, rộn rịp, nào cả ; thế rồi theo như lời ông nói, ở đây tối sớm làm của ông, lại cũng gần, bởi vậy, cháu đã nghĩ hộ ông một cách...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— À, à ! Vú đã có nghĩ cách giúp tôi, vậy chứ cách gì, hả Vú ?

VÚ GIÀ.— ... Thưa, cháu nghĩ rằng : ông cứ nhận « bùa » đi, là ông có gia quyến và dăm bùa, nửa tháng, gia quyến của ông thu xếp xong việc nhà rồi, mới sẽ đến sau. Ông cứ nói như vậy, là mấy, Bà cháu cũng bằng lòng cho ông thuê nhà « ngay ngày ngay » !

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Được lắm, nhưng Vú ơi, ít lâu sau, không có gia quyến đến, thì rồi tính sao, mới được cơ chứ ?

VÚ GIÀ.— Miễn là Bà cháu cho ông thuê ; ông ở đây một ít lâu, Bà cháu nhân thấy ông là người hiền lành, tử tế, lúc ấy Bà cháu chả nỡ kiểm chuyện ông đâu.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Không được Vú a. Không thè nào, chỉ vì không gia quyến, mà, một người chẳng hề phạm tội, lại không thè nào thuê nỗi một cái nhà, đê ở, là lẽ làm sao ?

VÚ GIÀ.— Ồ, chẳng qua nhà cháu thấy ông rất ưng ý cái nếp nhà này, ấy thế mà ông không thuê xong, nhà cháu thấy nó chẳng dành lòng một tí nào cả, nên nhà cháu cũng cứ bận liều với ông như thế vậy thôi, còn ông cho là không được, xin ông bỏ ngoài tai, vì, chính ra, nhà cháu quê mùa, dốt nát, có hiềm lý lẽ gì đâu !... À, thưa ông, cháu nghe, hình như Bà cháu dã về đây, thì phải... (Vú chạy ra phía cửa sau rồi, hỏi to). Thưa, có phải Bà dã về đấy, không a ? (ở bên kia có lời đáp vọng vào). Phải, tôi ở trong này. (Vú chạy ra phía cửa vào nhà trong. Người đàn ông cũng vừa đứng lên. Một lát sau, Bà chủ nhà ở nhà trong bước ra, có Vú già đi theo sau).

BÀ CHỦ.— Thiết là không phải, ai lại đê ông đợi quá lâu.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Chính ra, tôi phải xin lỗi Bà, mới đúng, vì tôi cứ đến quấy rầy Bà mãi. Tôi chưa kịp bảo nhà Vú già chờ vào gọi Bà, làm phiền Bà, nhưng Vú ấy đã chạy vào nhà trong lúc nào ấy.

BÀ CHỦ.— Không, thưa không hề gì cả... À, thưa ông, đây là số tiền ông đã đặt cọc (vừa nói, vừa lấy ở cái bao cầm tay ra một tấm phiếu) xin ông hãy thu về cho.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Ô, thưa Bà, tôi xin lỗi Bà, hôm nay, tôi tới đây, là đê dọn lại ở đây, ngay từ bây giờ, chứ không phải đê xin lại Bà số tiền đặt a.

BÀ CHỦ.— Thưa, thế nào ? Tôi hôm qua, tôi đã chẳng nói rõ đê ông biết rằng, tôi không thè cho ông thuê căn nhà đó được, mà.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Dạ, thưa đúng thế a, Bà dã có nói rõ hẳn hoi.

(Xem tiếp trang 18)

CÁ NƯỚC CHIM TRỜI

(Tiếp theo trang 17)

BÀ CHỦ. — Vâng, thế thì sao, hôm nay, ông lại còn cho người mang hành lý lại, là ý làm sao, kia ạ ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Tôi vè rất đỗi là cao hứng : Thưa bà, nguyên do, cái lời bảo tôi : « chớ có dọn lại », vốn là lời của Bà nói ra, chứ không phải lời của tôi. Và lại, lúc đó, tôi không có hề nhận lời với Bà rằng tôi sẽ không dọn lại, thưa, có đúng như thế không a ?

BÀ CHỦ. — dần dần tôi ý không được vừa lòng, dẹp ý : Ông dạy ra làm sao, thiệt tôi chẳng hiểu ra sao cả, có lẽ, theo ý ông, việc cho thuê nhà này, là do ông định đoạt và cho thuê hay không cho thuê, đều tùy nơi ông, có phải như vậy không a ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Thưa bà, không phải như vậy đâu a. Cái nhà đó, cho thuê, hoặc không cho thuê, lẽ tự nhiên là do Bà, ưng hay không ưng.

Nhưng, thưa Bà, một khi Bà đã cho tôi thuê, thì, thế tất, ở lại hay dọn đi, là do nơi tôi, định đoạt. Và, thưa Bà, về cái việc thuê căn nhà này, hiện tại, tất cả vẫn để không phải ở chỗ, cho thuê hay không cho thuê, mà, chính là ở chỗ, dọn đi hay không dọn đi, kia, thưa Bà.

BÀ CHỦ. — dần dần, thấy rất đỗi bức bối. — Ông, thưa ông, thế căn nhà đó, tôi đã cho ông thuê từ bao giờ, kia ạ ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Thưa, một khi Bà đã nhận tiền đặt, tức là Bà đã cho tôi thuê nhà rồi, chứ còn gì nữa !

BÀ CHỦ. — Thiệt chẳng khác gì, đi đêm gặp ma ! Chính mặt ông và mặt tôi, tôi đã nhận tiền đặt của ông bao giờ ? Đó là con tôi, nó nhận liều, nhận lịnh đầy chửi; khốn nỗi, nó có hiều công việc cho thuê, cho mướn gì ở đâu !

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Bà bảo sao ? Cô con bà không hiểu gì ư ? Nhưng, thưa Bà, tôi thiền nghĩ, cô ấy có phải dứa trẻ lên năm, lên mười dâu, mà Bà lại nói thế ?

BÀ CHỦ. — Ôi thôi, có lẽ ta chẳng nên kéo dài mãi câu chuyện dằng dai ấy làm gì, cho mất thời giờ. Tôi xin nhắc lại với ông một lần nữa rằng ; cái nếp nhà đó, không phải là không muốn cho thuê, nhưng có một điều, là tôi chỉ cho một người nào có gia quyền thuê, mà thôi. Như qua ông có gia quyền cùng đến ở đây với ông, tôi xin vui lòng để ông thuê, chỉ có thể thôi, tôi không muốn nói gì hơn nữa.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Những lời Bà vừa nói thật chẳng hợp tình, hợp lý một tí nào cả. Tôi xin hỏi Bà, lúc cho thuê nhà, có ai nói đến việc người thuê phải có gia quyền đâu ! Vả, tôi có tìm cách lừa dối gì Bà đâu !

BÀ CHỦ. — đồi giọng, dành theo một phương pháp hòa hoãn vậy.— Vâng, thưa ông, tuy không có nói tôi điều kiện đó, nhưng ngay hôm qua, tôi đã có thưa đề ông rõ mà. Vâng, vốn dĩ, trong nhà chúng tôi không có một người đàn ông, con trai nào cả.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Vậy ngắt lời bà ta.— Ấy, ấy, thưa Bà, tôi xin hỏi bà, vậy chứ, lúc tôi lại hỏi thuê nhà, trong nhà bà Bà, có đàn ông, con trai hay không ? Vâng, thế, tại sao bây giờ Bà lại dìu nghĩ tới việc đó, làm gì, kia chứ ?

BÀ CHỦ. — Thiệt, khó nói chuyện với nhà ông quá, ông chẳng chịu để tâm một tí nào tới lẽ phai, tôi chẳng có hơi súc nào, dì cãi lý mãi với ông đâu.

VÚ GIÀ. — muốn xen vào để giảng hòa.

— À mà, thưa Bà, bây giờ cũng đã khuya rồi,

trời lại lắc-rắc mưa, ấy thế mà, bây giờ bắt ông ấy đi tìm phòng khác, đỡ tro thì thật là bất tiện, hay thôi xin Bà hãy cho ông ấy nghỉ tạm đây đêm nay rồi, sáng mai, sẽ hay, thưa Bà ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Ưng nganh, cố chấp.— Không, không phải tính như thế mà xong được ! Nếu tôi không thuê được nhà này, tôi đi ngay lập tức. Nhưng, tôi chỉ biết có một điều, khi đã nhận tiền đặt của tôi, dấu sao, cũng phải cho tôi thuê nhà, không cho, không được!

BÀ CHỦ. — Tôi xin nói ông rõ, đêm nay, ông không thể ở lại đây được.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — cười khẩy : Ư hy. (ông ta ngồi xuống ghế).

BÀ CHỦ. — đứng lên và đi tới trước mặt nhau ông ta : — Thế, ông có đi bay không ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Tôi chẳng đi đâu cả !

BÀ CHỦ. — Vú già ! Vú đi gọi ngay tuần cảnh lại đây, cho tôi.

VÚ GIÀ. — Ấy, nhưng, thưa Bà...

BÀ CHỦ. — Tôi bảo Vú đi gọi tuần cảnh cho tôi, mà !

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Tuần cảnh lại thì làm cái gì ? Tuần cảnh liệu có giáng ra cho lê được chăng ?

VÚ GIÀ. — Thưa Bà, nhà cháu thường rắng...

BÀ CHỦ. — Tôi bảo Vú đi gọi tuần-cảnh. Vú có nghe thấy không ? — Liệu Vú có đi hay không, hử ?

VÚ GIÀ. — Vâng, vâng, nhà cháu xin đi ạ. (Vú đi ra, lối cửa sau)

BÀ CHỦ. — vừa quay vào đề đi theo Vú già, vừa nói.— Vú mới ông ấy lại ngay tức khắc cho, đấy nhé ! (Bà đóng cửa đánh « xầm » một cái, sau khi bước ra khỏi phòng).

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — không biết làm thế nào hơn, là móc túi lấy bao thuốc và cái lầu thuốc lá ra, nhưng bao vừa hết thuốc, ông liền mở cặp da, lấy một hộp thuốc mới ra. Ông móc thuốc cho vào đầy bao và tra vào đầy lầu. Ông vừa chực châm lầu để hút thuốc thì bỗng, có tiếng gõ, ở phía cửa ra vào. Ông cao giọng nói :

— Xin cứ vào ! (Nhưng ông vẫn đứng xoay lưng về phía cửa).

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — mở cửa, nhẹ nhàng bước vào, trên mình mặc áo mưa, một tay mang sác da nhỏ, một tay cầm ô. Cô ta vừa vào, vừa nói.— A ! xin lỗi ông, thật là thí không phải. (Người đàn ông, lúc ấy mới quay lại và mới nhận ra người đó) Tôi quá đường đột, ông bồ quá đì cho, nhân tôi thấy cửa ngoài bô ngoà, tôi gọi mấy lần, chẳng có ai thưa, nên tôi cứ bước vào thẳng dây...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — tuy chưa hết hồi hộp nhưng cũng không quên bỏ chiếc lầu thuốc ở miệng ra và đặt nó xuống mặt bàn.

— Thưa cô, cô muốn hỏi gì ?

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Tôi... nguyên do, tôi đến nhận việc làm ở công ty Đại Thành, ở gần đây... Hôm nay, tôi ở mãi tận Bắc kinh tối đây, căn chiều nay, tôi khởi hành từ ba giờ, mai tối 6 giờ mới đến nơi, những chín mươi dặm đường trường; thế rồi, tôi di loanh quanh hơn một tiếng đồng hồ, để tìm một căn nhà để trú túc; ở ngoài ga xe lửa, tôi có hỏi thăm được mấy cái địa chỉ, tôi liền đi khắp cả ba bốn nhà đó, nhưng chẳng được nơi nào vừa ý cả. Sau, có người bảo, ở đây, có mấy căn phòng còn bô không...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — gấp được đối phương. — À, thế ra, cô đến thuê nhà ?

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Thưa vâng. Thưa ông, thế căn nhà đây, đã cho ai thuê chưa, kia ạ ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — dùng mánh khóe để trả lời — Thiết là không may cho cô, căn nhà này vừa vừa mới cho thuê xong, mất rồi !

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Nếu ông bảo tôi không gặp may, quả tình, thiệt là đúng, quá ! Tôi chẳng hề gặp một chút may mắn nào từ khi tôi đặt chân lên đất Kinh kỳ này. Ông xem : trời mưa như thế này, đường đi thì lầy lội, tôi bị ướt, suýt từ đầu tới chân. Hai chân tôi nó cứ đau nhức ra, như dần (cô ta thở dài) à à ! Xin ông cho tôi mượn ông chiếc ghế, tôi ngồi nghỉ tạm một lát, có được không a ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Chết nỗi, tôi sơ ý, xin lỗi cô ngồi. (vẫn ngượng nghịu, không yên).

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Đề chiếc sác cầm tay xuống mặt bàn và dựng cái lê ở một bên.

— Cầm ơn ông. (rồi ngồi xuống một chiếc ghế ở bên cái bàn con. Cô đưa mắt nhìn mọi loat quanh phòng).

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — tò vè cao hứng, cũng ngồi xuống, bên chiếc bàn vuông.

— À, thưa cô, lúc nãy, cô có nói, cô đến nhận việc ở công ty Đại Thành; vậy chó, thưa cô, chẳng hay, cô nhận công việc gì ở sở ấy, đấy à ?... có lẽ cô không khỏi không cho là tôi quá u thóc-mách ; tôi không nên hỏi cô như vậy mới phải, thưa cô ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Ông hỏi như vậy thì có làm sao đâu ? Vâ lại, đó không phải là một điều, cần phải giấu giếm gì ca. Nhân, hai tuần lễ trước đây, họ có đăng báo để tìm một người thư ký, hình như họ đã đăng cái quảng cáo đó, trên nhiều tờ báo, nhất định, ông cũng đã có đọc thấy, thì phải ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — không đáp, chỉ gật gật đầu.

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Thế rồi, hôm thứ sáu, tuần vừa rồi, họ lại đăng một mầu khai sự như vầy : « Công ty chúng tôi có đăng tìm một viên thư ký, hiện, đã tìm được rồi, vậy, từ nay, xin các thân hữu chó gửi thư tiền cù nữa, và xin thứ lỗi, nếu chúng tôi không nhất, nhất, phúc đáp bằng thư riêng được ». Thế, thưa ông, ông có đọc qua lời khai sự đó không, kia ạ ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — lại gật đầu, không đáp. (Xem tiếp trang 27)



CUNG CHỨC TÂN XUÂN

Nhà sách **TỰ LỰC**

92, Đại lộ Lê Lợi — Saigon Điện thoại : 20.267

— Đầu đủ dụng cụ văn phòng và học sinh.
— Sách Việt Anh Pháp.
— Các loại bút máy danh tiếng.

Đã được tín nhiệm xưa nay.

C

Ở một trạng thái tâm hồn, muốn vứt bỏ đi mà không vứt bỏ được, muốn quên đi mà nó cứ lảng dâng theo hoài, nó làm kinh người ta rất mực, nó giằng kéo tâm tư, khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên, khiến người ta, nhiều khi ngay giữa bữa cơm phải ngừng miệng nhai, phải thòi tay gấp, ngẩng mặt, đưa mắt vào cõi không, dâm chiêu suy nghĩ, nhiều khi đương nura dêm bừng thức giấc, trống mắt nhìn đình mẫn, tưởng như nhìn vào đáy sét hiện ra tất cả phim ảnh của một sự thật thật, đang khao khát trong chờ, nhưng với tâm trạng hiện hữu làm sao sự thật có thể hiện ra được, vì dấu sự có hiện ra đúng là sự thật, ta vẫn chẳng chịu cho là sự thật mà ta vẫn cứ thấy ngờ, thấy ngờ...

Bệnh ngờ là bệnh của thời đại.

Anh ngờ, tôi ngờ, nó ngờ... nghĩa là mọi người đều ngờ hết. Ngờ người rồi ngờ chính cả mình.

Người ngày nay ngờ người ngày nay, rồi dám ra ngờ cả người ngày xưa và chắc chắn sẽ ngờ cả người ngày sau.

Người từ vợ con, anh em, cha mẹ trong nhà đến bè bạn đến tất cả những người chung quanh, người trên, người dưới, người gần, người xa...

Ngờ từ người thường đến Thần, Phật và riêng tôi, tôi còn ngờ cả đến vị Thánh và vị Á Thánh nữa.

Tôi ngờ Đức Không Từ và ông Nhan Hồi.



Đọc hết cuốn Luận Ngữ, rồi nghe tất cả những lời dạy bảo của các bậc tiên nho, học hỏi những câu truyền thụ của các bậc túc nho, lại đọc các bài, các tác phẩm trong các sách, trong các báo, trong các tạp san, ta đều thấy một luận điệu: «đề cao ông Nhan Hồi», «ông Nhan Hồi được xếp vào bậc Á Thánh», «ông Nhan Hồi là một bậc đạo đức trọn vẹn», «một gương mẫu độc nhất vô nhị», ông Nhan Hồi thế này, ông Nhan Hồi thế nọ, mọi hành động, mọi cử chỉ, mọi ý nghĩ của ông Nhan Hồi đều là tận thiện, tận mỹ cả...

Đến đây điều ngờ phát sinh.

Có thật ông Nhan Hồi quả là gương mẫu chói lợi thật sự chẳng ? Những hành động nào của ông Nhan Hồi chứng tỏ cho ta việc ấy !

Một số người sẽ hâm hâm quát :

— Giờ Luận Ngữ ra mà đọc chứ còn hỏi gì nữa. Thời giờ Luận Ngữ.

Trong Luận Ngữ có 16 chỗ để cập tới Nhan Hồi mà dại da số là những lời của Không Từ nhắc lại để ca ngợi.

Nào là khen Hồi không ngu lại còn thông minh nữa.

— Ta cùng Hồi thảo luận với nhau suốt ngày, Hồi không hề phản đối ta, tựa như người si vây, nhưng Hồi tự xét nét kiềm điềm lấy mình nên phát minh được chân lý, vì vậy Hồi chẳng phải là kẻ ngu.

Nào là khen Hồi hiểu học diêm tĩnh nhưng chết non :

— Nhan Hồi là kẻ hiếu học, không hề giận cá chém thớt không hề tái phạm lỗi, chẳng may mệnh yêu...

Ta thì hết khen là không dời tâm làm điều Nhân trong ba tháng ròng, lại còn chê những học trò khác, những người khác, chỉ làm được điều Nhân rat là bất thường, kẻ thì hàng tháng, kẻ thì lâu lâu mới làm được một việc hợp với điều Nhân.

Đã hết đâu, lại còn khen Nhan Hồi là hiền sỹ nữa, ăn uống khâm khổ đến thế nào cũng vui vui :

— Hiền hay Nhan Hồi, một đũa cơm, một bát

VỌNG NGÔN CHI

MỐI NGỜ CỦA TÔI

nước, ở thì trong hang cùng ngõ hẻm, người khác chẳng chịu nói, thế mà cái vui của Hồi không hề xuy giảm !

Toàn thấy khen là khen, mà toàn là những lời thốt ở miệng Không Từ ra cả.

Vậy có thật Nhan Hồi đúng như lời Không Từ không, hay là những lời khen ấy được phát lộ đúng lúc, đúng thời, do tính toán cần nhắc dè nhằm một cách dụng nào đó.

Người đọc sách khỏi sao không tự đặt câu hỏi vì thật ra Nhan Hồi đã giúp được ích gì cụ thể cho đời mà dè Không Từ phải suy tôn đến mức ấy.

Bất quá chàng thư sinh Nhan Hồi là một người, nếu đúng sự mô tả của thầy Không, chỉ chăm chỉ học hành, bồi dưỡng tư duy cho mình dè được ca ngợi, dè được khen thưởng, thì cũng dã làm được công nghiệp gì bồ ích cho nhân寰 xã hội, cho người đương thời được nhớ cậy, cho kẻ hậu thế phải ngưỡng mộ ?

Vậy thầy Không khen lao làm gì quá thế, dè bao nhiêu học trò của Thầy vì nè thầy cũng phải bắt chước khen lao, dè bao nhiêu kẻ hâm mộ học vì miếng cơm manh áo, cần phải chiếm đoạt bằng vàng chói mũi dùi vào phô kinh bộ sử, cũng phải nhất luật giữ một luận điệu là khen, khen, khen...

Thế mà tất cả lời khen chỉ thấy dộc phát xuất ở một miệng thầy, thầy nói ra không có ai làm chứng, không có giấy tờ gì ký kết dè làm bằng, không có thừa phái lại xuất trình vi bằng, kèm chứng, không có giấy in đầu, không có dấu son đóng, không có cả dè chỉ và chữ ký, vậy thì cầm người ta ngờ là sao cho được.

Ngờ rằng :

Thầy Không đã tạo ra một con người diền hình, gán con người diền hình ấy vào một hình tượng sống, cho nó sống động linh hoạt, dè những bài học khô khan về luân lý của Thầy có dân chủng cụ thể ngay trước mắt, học trò cho những lời của thầy dậy không khó theo nữa, không vu khoát nữa, và sẵn sàng tin tưởng ở Thầy.

Ta thừa hiểu một ông Thầy được học trò tin theo thì sẽ có ích lợi gì, kẽ cẩn thận lẩn vật chất.

Ta lại ngờ rằng Thầy muốn nặn ra một bậc Thánh chí tôn chí kính, nhưng chẳng nhẽ Thầy lại tự nặn Thầy, nghĩa là không thể nào hàng ngày cứ như máy phóng thanh, Thầy nhét vào tai trò những câu dè tự ca ngợi mình, rằng mình tài cao như thế này, đức rộng như thế nọ... Dù quả tài đức thầy có thật nhưng chính thầy tự nói ra thì ta vẫn có quyền ngờ.

Để tránh cái ngờ gần ấy, nên đáng lẽ thầy nặn chính Thầy thành ông Thánh, Thầy dã không nặn, và chỉ nặn một bậc Á Thánh thôi. Vì Á Thánh ấy là học trò Thầy. Người ta tin phục vị Á Thánh bao nhiêu thì tất nhiên phải tin phục Thầy của vị Á Thánh ấy bấy nhiêu, nghĩa là Thầy đã làm cho người ta phải tin phục Thầy bằng một biện pháp giản tiếp rất khoa học, rất tâm lý...

Lại nữa ta còn ngờ thêm, ngờ rằng Thầy cũng khao khát như bắt cứ ai, khao khát những lời khen ngợi thân phục. Từ ngàn xưa, tự Đông chí Tây, từ mọi rợ đến văn minh, ta đã từng thấy có ai chỉ ưa những câu chê trách, chỉ tiếc nhận những lời bài. Sắc mà không hề động tâm may may vì những lời khen tặng dù những lời ấy chính đáng ? Không, không làm gì có, ta suy bụng ta, ta biết chắc như thế, vậy thì khen Nhan Hồi là một cái tauat của thầy Không, cũng như người đời nay tung quả bóng đi dè chờ nó nảy trở về, cũng như người thời xưa tung hòn chì đi dè chờ hòn vàng được ném trả lại, cũng như những ai có tài xoay sở, tha vò quýt dè chờ ăn mâm ngũi, thầy Không khen Nhan Hồi là một bậc Á Thánh dè chờ bậc Á Thánh sẽ knen trả lại. Và chac rằng lời khen trả lại này sẽ vò cùng nồng nhiệt, vò cùng trán thiết.

Quả thế. Thị đây, những lời khen tặng lại của vị Á Thánh dành riêng cho vị Thánh.

Lời khen dã được biều lộ với một nét mặt trang trọng dượn vẻ buồn và thót ra với một giọng đầy vẻ thần tích.

— Đạo của Phu tử thật là vô cùng uyên áo, ngửa lén trong càng cao, cố tìm cách thăm nhập càng cao, đang ngâm ở dâng trước, bỗng dã thấy ở dâng sau, thế mà Phu tử lại khéo dâng dụ từ từ cho ta hiểu, giảng cho ta rộng kiến văn, tri cõi, đạt kim, rồi mới dâng điều Lễ ra dè

TRẦN ĐÌNH KHẢI

giữ gìn cho ta khỏi vượt ra ngoài vòng chính dao, khiến ta phải tôn trọng những điều đã nghe, thi hành những điều đã biết như kẻ dì xa trở về nhà, như kẻ đang ăn muôn ăn cho đến no, muốn thời không thời được. Đến trình độ đó ta mới nhận thấy những lập thuyết của Phu tử thật vững vàng sáng tỏ, ta phải cố gắng theo đuổi, mới đạt tới địa vị ấy được.

Khen đến như thế, thật là khen hết lời.

Khen mà hoan hỷ, mà cười cợt thì không thảm thinh, không sâu xa bằng khen với một nét mặt trang trọng một giọng nói tiếc than !

Có thể nói lời khen ấy là tuyệt đỉnh của sự khen vây.

Hết thầy khen trò rồi đến trò khen Thầy, chỉ những bậc Thánh hiếu nỗi nhau, mới biết khen nhau không tiếc lời đến thế.

Ta hãy thử tạm đặt một câu chuyện giả tưởng : Không Từ và Nhan Hồi, hai người ngồi bàn chuyện kín với nhau, tìm một biện pháp để tuyên truyền cho học thuyết của mình, dè thu nạp đông học trò, dè có tiếng vang trên liệt quốc và dè cho các vị chư hầu nghe thấy danh tiếng phải dồn rước mời mọc...

Hai người đó bàn nhau kế hoạch những gì ta không rõ, chỉ biết sau khi đó, Không Từ hết sức ca ngợi Nhan Hồi, dè rồi Nhan Hồi lại hết sức ca ngợi Không Từ.

Đến một ngày nào đó, muốn thử xem ảnh hưởng sách lược của mình đã thâm thúi sâu rộng chưa, Không Từ mới thả một «quả bóng dò đường» vào đám học trò của mình để xem phản ứng ra sao.

Thầy Không gọi Tử Cống ra hỏi rằng.

— Thế nào, anh so với Nhan Hồi ai hơn ai kém ?

Tử Cống vội vàng trả lời.

— Từ này khi nào dám đem ra so sánh với Nhan Hồi.

Nhan Hồi nghe một biết mươi, Tử Cống nghe một biết hai.

Luận điệu «nghe một biết mươi» chẳng biết có phải Tử Cống đã nghe được do miệng Không Từ từng nói ra, hay Tử Cống nói ra thế chỉ vì đã quá khâm phục Nhan Hồi do tuyên truyền.

Đề xác nhận ý kiến ấy của Tử Cống và đồng thời dè làm cho bền chặt hơn, Không Từ dã thêm một câu :

— Đúng đấy, nhà người không bằng đâu, ta và nhà người đều không bằng cả.



Khi đã cố bụng ngờ, nhìn bằng con mắt ngờ, thì sẽ giống như ai kia mắt búa, ngờ cho dứa con nhà láng giềng lấy trộm.

Anh ta trông giáng nó đi, rõ dứa ăn trộm búa, nhì vể mặt nó, rõ ra dứa ăn trộm búa, thấy nó cát nhắc hành động, nhất nhât dêu thấy đúng là dứa ăn trộm búa.

Nếu nó run sợ thì cho rằng vì nó có tội nén rõ sợ.

Nếu nó không run sợ lại cho rằng đúng vì nó ăn trộm nên nó phải làm ra vẻ thản nhiên vô tình như vậy.

Tình ta sẵn một bụng ngờ dè nhìn nên chỉ chọn những điều đáng ngờ dè chú ý.

Đem cái tâm thuật buôn bán, già dối, tham lợi ích kỷ của con người thời đại ra mà nhìn Không Từ thì làm gì không tạo tác ra được những điều dè ngờ.

Ta ngờ Không Từ với Nhan Hồi, bợ đỡ nhau, người tung kẽ hở dè mưu cầu, nhưng ta đã quên một điều không dè cập tới là mối giao tình của hai thầy trò họ đối với nhau.

Khi Nhan Hồi chết, Không Từ dã rất mực thương khóc :

— Trời giết ta, trời giết ta !

Và thàm thiết đến nỗi, tự mình không biết là thàm thiết đến mực ấy nữa, phải chờ học trò nhắc cho biết mới thốt ra :

— Thế ư ? Ta đã khóc thàm thiết đến vậy sao ? Con ngời như thế chết đi mà không khóc thàm thiết thì còn khóc ai nữa.

(Xem tiếp trang 24)

Để sống một
đời sống Tự do
Hàng ngày các bạn hãy đọc
Nhật báo

TỰ DO

Tiếng nói của người Việt tự do

C

Ôi ba mươi tết năm ngoái, vừa bước ra khỏi Café Tùng Đà Lạt, bỗng có một bàn tay dập mạnh vào vai, tôi giật mình quay lại té ra anh Khôi một người ban thiết xa nhau vừa đúng mươi năm trời riêng với tưởng như mình đang chiêm bao, tôi khẽ thốt lên : Khôi phải không ?

— Đúng Khôi đây.

Tôi mừng rỡ năm chật hai cánh tay Khôi vừa lắc vừa nói : — Tôi cứ tưởng anh bị cop tha rồi còn gì nữa ?

— Ai bảo anh thế ?

— Ngày ấy ai mà nghĩ rằng anh còn sống ?

— Tôi cứ định ninh rằng anh chết rồi, nên hôm nay mới bờ ngõ tưởng hồn anh hiện về.

— Thôi chuyện dài lắm, đành về nhà nói chuyện tiên hơn. Chúng tôi vừa đi vừa hàn huyên, chuyện gần chuyện xa, đọc theo con đường Võ Tánh, rẽ xuống con dốc đi về Tây Hồ nơi nhà tôi thuê tạm trong thời gian thụ huấn tại một Quân Trường thuộc Đà Lạt.

Về tối đầu thôn, nhà tôi đã bồng con chạy ra mùng rã, thấy Khôi ngã mũ chào, nhà tôi đương tròn hai mắt lùi lại sau như sợ hãi : ủa ; Bác Khôi, mới trông thấy Bác tôi hết hồn lên, tưởng như ma hiện hình. Chưa kịp trả lời nhà tôi đã hỏi tiếp :

— Thế sao họ bảo rằng Bác chết thật rồi mà ?

— Chị ngày thơ quá, nếu tôi chết thật rồi, sao còn sống nhẫn rằng ra đây ?

Chúng tôi đều cười, nhà tôi nhanh nhều chạy vào trong nhà pha nước nóng rửa mặt và cẩn thận người nhà :

— Chị phải chọn cho tôi con gà thật béo nghe. À nhớ mua cá lắc rang nữa nhé, Bác Khôi hay uống rượu với lắc lầm.

— Góm chị nhớ quá thôi nhỉ ? hơn mươi năm trời còn gì ?

— Bác thì lẩn lẩn, nay đây mai đó nên quên được, chứ tôi thì chỉ có ngày trông nom hai bữa và săn sóc các cháu làm gì mà không nhớ.

Khôi với tôi là bạn học cùng lớp ở Trường Bưởi Hà Nội, sau lại cùng nhau vào sinh ra từ trong chiến trận, chúng tôi tưởng không rời nhau ra được, nhưng vì tai nạn của anh cũng như vì hoàn cảnh chiến tranh nên đã mươi năm nay biệt vô âm tin.

Khôi rất vui tính, khỏe mạnh, chàng có cái cầm vuông, hàm râu quai nón và đôi mắt sáng đầy quả cảm. Chúng tôi sở dĩ thân thiêng với nhau là ở cái tình thích phóng khoáng, và những cuộc săn nguy hiểm, nhất là săn cop.

Tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong, chúng tôi ngồi quây quần chung quanh bếp lò, Đà Lạt hồi này lạnh nhiều, thông reo vi vút, Khôi hơ hai tay lên bếp lò, khoan khoái, chàng gõ cái dọc tầu vào chân ghế nói :

— Trời lạnh như thế này, ngồi trong phòng nói chuyện mồi thích thú mà lại được tri kỷ với bạn cũ thì còn gì bằng ?

Tôi với tay lấy gói chè Tam hì đè trên bàn, bóc một dûm bô vào chiếc đàm của tôi, chỉ dùng đàm để bạn thân, ấm nước trên bếp lò reo vui vui, Khôi bắt đầu kể chuyện :

— Chắc anh còn nhớ, trước khi đi tôi có viết thư đe lại cho anh rằng : chỉ trong vòng ba hôm là sẽ về.

— Có.

— Về sau có người lượm được khẩu súng và cái mũ của tôi vể đưa cho anh thì hắn anh tin tôi đã chết ?

— Ừ phải, cũng vì thế mà chúng tôi chán cảnh núi rừng và bỏ vào nội thành.

— Tôi đã xin lỗi cầu hồn cho anh — nhà tôi nói sen vào.

Khôi cười ngất : cảm ơn anh chị lo cho tôi nhiều quá, và cuộc hội ngộ hôm nay là ngày tái sinh của tôi phải không anh ? Chúng tôi cười biếu đồng tình. Khôi kẽ tiếp :

— Tôi còn nhớ rõ tôi hôm ấy trời cũng lạnh như thế này, chừng độ 3 giờ chiều, đang ngồi lau khẩu súng Colt, chợt thấy lão lý Trường Bản Lóng hót hải đến thưa :

— « Thưa thầy, « cop ông » lại về bàn, chiều hôm qua nó tha mất một bà lão, sáng nay nó lại vào lăng vật chết hai con trâu, xin mời thầy sang ngay kèo dân chúng con không làm ăn gì được.



CỘP NÚI THẠCH - LA

« Một chuyện săn cop có thật xảy ra
tại Hòa Bình (B.V.) cuối năm 1949 »

NGUYỄN TUẤN

theo thói thường thì cop trước khi tấn công cung gầm lên hoặc và người xong thì tha dì dàng này nó lùi liền, mình định di tấn công nó, nó đánh mình trước.

Ngừng một lát anh kẽ tiếp : Tôi dự tính thế này từ từ già về thời phái qua cái khe núi ấy, vì núi đá ở đây anh đã biết, dựng đứng như bức vách, chúng tôi ra núp ở đầu khe, khe này rộng chừng 150 thước và dài 200 thước, sát đầu khe ấy có một giòng suối rộng, muốn vào rừng già Cop phải lội qua giòng suối này. Chúng tôi sẽ bắn nó dễ dàng khi nó đang vượt qua suối. Kế hoạch của tôi là thế.

Anh nghỉ một chút, chăm diệu thuở khác, nhìn chiếc đồng hồ lúc này đã chỉ đúng 11 giờ đêm.

— Anh nhớ rằng lúc ấy trời đã tối hẳn, tuy mới có 7 giờ nhưng vì mùa đông nên mặt trời lặn sớm. Chập tối thường cop đã lảng vắng ngoài bãi lau đê rình trâu bò trong thôn. Tôi di khôi thôn một lúc thì Lý Trường, tu họp dân chúng đốt đuốc, đánh thanh la nào bạt và đốt pháo để xua cop về khe. Chúng ấy nó sẽ chết với tôi dễ dàng, hoặc giả nếu nó còn bận « làm ăn » gì nơi khác chửa xuống bãi được thì khi nó vượt suối tôi càng dễ bắn nó hơn vì đầu nó chiếu thẳng hướng mình.

— Anh xem kế hoạch của tôi đặt ra có sát không ? Thế mà sự thèl lại xảy ra khác hẳn : Trong khi mình di tìm nó, thì tình cờ hay do sự tính toán của nó không biết, nó lại tấn công mình ở giữa khe. Thật là quái ác !

Tôi hỏi :

— Thế sao anh không đề phòng ?

— Có chứ, tôi tiến vào khe rất đe dặt, tai tôi luôn đe ý mọi tiếng động, và nhất là mũi tôi đánh hơi rất tài, hơn nữa những con ngựa của chúng tôi rất tinh, đánh hơi thấy Cop là chúng dứt chán lại liền, không chịu đi. Chính vì nó không ngó rình tôi từ đằng xa, khi thấy chúng tôi di qua rồi thì nó mới lao mình chạy tới tấn công người di cuối cùng khi ấy gió lại thổi ngược chiều nên không ai thấy hơi cop.

— Thế còn người thiện xạ ấy có việc gì không ?

— Cũng bị thương khá nặng, nhưng không việc gì, bị bay mất một miếng thịt ở bả vai. Sau đó, tôi cho hai người thiện xạ khiêng về còn một người theo tôi thừa lúc tôi buộc lại thắng ngựa cũng trốn theo những người kia nốt.

Tôi nghĩ bụng : họ hèn nhát thật, mình cũng chẳng cần họ mấy, có họ càng thêm bận. Thế là một mình một ngựa tôi phi một mạch ra phía đầu khe tìm chỗ cao để quan sát.

— Thế bọn họ không sợ cop đuổi à ?

— Vì họ sợ bắn cop hơn là chạy trốn, vừa chạy họ vừa đốt hỏa pháo và bắn chỉ thiên, trái với kỷ (Xem tiếp trang 24)

CAO - LÃNH

VƯƠNG HỒNG SEN



GÀ Y nay, người mới cũng
như người cũ, không ai còn
xa lì gì với danh từ « Cao-Lãnh »

Có danh nhứt, ai ai cũng công

nhận, là : gà Cao-Lãnh, có tài đá hay đâm lệ : đòn
đá dữ thèm cưa rất nhạy, mỗi cú đá đều có máu rơi;
nói về nhân-vật thì đặc-tính của đàn ông Cao-Lãnh
là vừa bí mật gan lì, thèm rết ưa làm quốc sự; Xưa
đời Tây đến đến Tây đi, dân Cao-Lãnh ngồi tù ra
khám như ăn cơm bữa...

Nhưng nói gì thì nói, dến như danh từ « my-pham-de-nhứt-hảo-hạng » thì phải dành riêng để tặng
đàn bà Cao-Lãnh. Gái Cao Lãnh giỏi tài đâm đang
tháo vác, thèm được tình vóc diành mai, tuy mảnh
mai nhưng chàng trai xứ lạ chớ khinh mà lầm. Quanh
năm sinh sống trên Sông Cái, buông tay giãm bắt tay
chèo, sống trong nước ngọt mà chờ, thêm cha mẹ vốn
nhà đầu óc, Cao Lãnh có miếu thờ Khòng Từ lại
cũng có thầy dạy nghề vỗ, cho nên gái Cao Lãnh,
Trời phú cho một sắc đẹp thiên nhiên, thêm cô nào
cô này đều « có miếng » tùy thân, nói cho mà biết !
Trước khi mất hạnh, mất bù-câu vào đây, làm
gi céc cô nước mặn làm cho lại cô nước ngọt.
Miệt Cà mau, Sốc trăng, ruộng nước phèn ăn
chum nứt nẻ, các cô ở đây phải có thật nhiều
giấy xăng, giấy năm trăm, đề đắp lên trên dấu
vết hè ăn. Nói chính đáng, làm trai sao khỏi
tánh hiếu sắc ! Trai Miền Nam luôn luôn ao ước muôn
kén vợ Cao Lãnh, Nha Mân. Tuy vậy hể trời sanh voi thi
sanh cỏ dám khuyên các cô « bị hè ăn chun » khoan vội
giận tôi, tội nghiệp, và nêu nhớ : đời nay người ta
có mắt nhung, mũi dọc dừa, chưa chắc gì hơn lúa
bồ, muối dù.

Gót son thì mặc gót son,

Giấy bạc cuốn tròn, đuôi gót chạy ngay !



Bấy lâu quen dùng danh từ « Cao Lãnh » rồi
nhàm tai. Đời là đời tranh đấu, cũng không ai hơi
đầu tim tôi cẩn cỏi những danh từ ấy làm chi cho
mệt. Công hay tội, báo Xuân báo hại, cứ châm tiền
giả khiến phái diện đấu chạy cho ra bài nap cho họ
mới được yên thân. Và bài dành cho báo Xuân
Tự-Do năm Nhâm-Dần (1962) là gốc tích
« Chợ Cao-Lãnh ».



Ông Cao Lãnh, tên thiệt là Đỗ Công Tường.
Không biết quê quán của ông ở xứ nào, duy biết
vào đời vua Minh-Mạng (1821-1840), ông nhận
lãnh làm Cao-đương làng Mỹ-Trà trước thuộc
tổng Phong-Thạnh, tỉnh An-Giang (Sa-dec).

Lạ thay, có nhiều danh từ xét ra chưa hơn
trăm năm mà đã cũ kỹ xa xôi. Lâu ngày không dùng
trò nên lạt tai, mỗi khi nhắc đến, khiến người vô
tâm cười hinh mũi, và tai hại thay, lại còn hiểu sầm
lì khêc. Dốt không chịu dốt, nghĩ oan cho người,
cái mới bậy dở ! Tỷ dụ như mới đây tôi than phiền
với một ông bạn Bắc Hà, rằng đường Võ Tánh có
một ngôi mộ của một người tử vì đạo mà không ai
bảo tồn, đề cho nhà cửa tân tạo xây cất gần che bít.
Trong câu tôi nói, tôi dùng hai chữ « Lái Gầm »,
chưa chỉ ông bạn tôi đã xưa tay giãy này, trách tôi
sao xắc xược, dám phạm thượng, nhẹ một vị Á-
Thánh của đạo Da Tô mà gán cho nghè « lái nọ mồi
ki ». Tôi phải cầu cứu với ông Huỳnh tịnh Của,
lật bộ « Đại Nam Quốc-Âm Tự-vi », gí vào tận mắt
ban tôi, khi ấy bạn tôi mới chịu nhẹ rằng cười mà
dẹc lén với tôi :

« Lái : ..., người làm chủ dưới thuyền ; nhà
nghề ».

« Ông Lái : người làm chủ dưới ghe buôn »,
« Lái buôn : người đi buôn thuyền, buôn bộ »
« Lái phụ : người giúp cho chánh lái buôn ;
người làm việc coi tài ».

(Đại-Nam Quốc-Âm Tự-vi Huỳnh-tịnh Của).

Tờ lại, và để tìm hiểu danh từ « Cao-Lãnh »
thì xét ra thuở trước, dùng :

« Câu » : lanh lầy, gánh lầy ».

« Câu đương » : chức việc làng coi sóc các việc
trong làng ».

« Câu họ », nguyên là câu đương họ đạo, chức
thứ hai coi việc trong họ (nói về dao Thiêng Chúa).
(Đại-Nam Quốc-Âm Tự-vi Huỳnh-tịnh Của).

Như vậy, Cao Lãnh là ông hương chức làng có
tên như vậy, và bởi huy trọng tên người, nên gọi
ông bằng chức.

Theo lời một vị cố lão, nay đã khuất, thuật lại

với tôi lối ba mươi năm về trước, may nhờ lúc ấy
tôi đã có tật ghi chép, đến nay giấy má còn đây, dạy
rằng : « khoảng năm Mậu Dần triều vua Gia Long
(1818) có hai vợ chồng ông Đỗ Công Tường tự xuất
của nhà tao lập ra một nhà dài để cho bà con trong
xóm có chỗ ấm cúng tụ tập mua bán, khởi lo lắng
nắng tấp mưa sa.

Lâu ngày chợ thêm sung-túc, làng xã đặt tên
« Mỹ-Trà » như nay còn nghe thấy, nhưng làm gì
thì làm, cái tên nôm - na « Chợ Cao-Lãnh » dân
không bù và vẫn tiếp tục dùng mãi với nhau cho đến
bây giờ. Đã nói ấy là vì quen miệng, cũng như thiên
hạ, đến nay, trong xóm quê, quen nói « ngày An-nam »
hoặc văn hoa chút nữa thì nói : « ngày theo âm
lịch », chớ ít nghe ai gọi « ngày Việt Nam » ! Tính ra
đó non một trăm năm chục năm (1818-1961), thì Mỹ-
Trà còn hoang-vu, dân cư thưa thớt, nhà cửa lèo-hèo
đem không hết hai bàn tay, vì đất tuy mầu-mỡ và
vốn là đất phù-sa béo tốt không đất nào bì kịp,
nhưng thâm một nỗi nhơm-công tay cày tay cấy không
đủ chống với nạn nước lớn, nạn rắn rết trộm cướp
cũng như nạn sọ ma đất hoang đồng vắng. May sao
vợ chồng ông Cao Lãnh ra gương tốt, thí thân,
xuất của tu, khai phá hoang-dịa mở mang thành
khoanh, lập nên chợ búa, dáng mặt « tiên hiền », vì
vậy dân trong thôn-xã, tôn lên làm chức câu-đương
nên gọi là ông Cao-Lãnh.

Xóm vừa đông đúc, chợ nhóm vừa có mồi
thạnh vượng, tính từ năm Mậu Dần (1818) đến
năm Canh Thìn (1820), bỗng trong xú bị nhộn. Mà
thuở ấy, thuốc men làm gì cụ nồi với giặc trời (thiên
tai), Bình dịch lệ, ôn hoàng, thiên hoa trái trời, đều
rất sợ, sợ đến cữ tên không dám nói và gặp đến thì
cho rằng « đụng », « trời kêu ai này dạ », đó là
thiên tai, vô phương cứu chữa. Mỗi khi trong xóm
bi nhộn, thì chỉ biếc vái van, ở hiền gấp lành, thành
tâm khấn nguyện, làm lễ lồng ôn tống gió, làm tàu
kết bè chuối cúng tam sênh dâng đầu heo, « đưa chúa
Ôn » di chố khắc, hoặc cầu xin nơi dâng thiêng liêng
phù hộ phò trì... Dịch khí năm 1820 hoành hành
chợ Cao Lãnh, báo hại trong xóm người hao hòn
phin nứa, thiên hạ náo động, nhרג đều thúc thủ
vô sách. Giữa lúc nhộn đèn kính tẩm tản dorm
ấy, tôi nghiệp vợ chồng ông Cao Lãnh lo lắng
nhieu hơn ai hết. Thấy đồng bào hao quá nhiều,
cầm lòng không daju, vợ chồng bèn đặt bàn
giữa trời, ngay sân chợ, cầu xin thế tử cho
nhơn dân bùn xã, miễn sao giặc Trời sớm dứt,
mau mau yên ổn trong xóm trong làng. Khấn nguyện
như vậy rồi, bắt đầu từ bùa do, vợ chồng trường

trại. Lòng thành tất nhiên hưu cảm : vái nguyện
ngày mồng sáu, dêm được ngày mồng bảy rồi mồng
tám... Bước qua ngày mồng chín, bà dụng giặc Trời
buổi sáng, đến mười giờ tối đêm đó thì bà tắt
hơi. Trong nhà lo việc tân liệm chưa xong,
thì đến lượt ông Cao cũng ớn mình, tay bắt
chim - chim, qua mồng mười khoảng hai giờ
sáng, cũng tắt thở theo bà trót thè. Khi cắt đám
đưa hai ông bà ra đồng an táng, trở về làng lạ thay
cũng giờ ấy bình dịch dứt tiệc, bá tánh được bình
yên như cũ. Mọi người như một đều qui công cho
vợ chồng ông Cao Lãnh cho rằng nhở sự hy sinh
cao cả của ông bà mà nhơn dân được mạnh lành.
Ơn của hai ông bà xết ra rất lớn và để tưởng
niệm công đức của nhị vị cứu tinh này, dân
chúng từ ấy đều gọi chợ này là Chợ Cao Lãnh, tuy trong giấy tờ sớ tấu chạy lên quan,
thì dùng ba chữ « Mỹ-Trà thôn ».

Nhưng cũng ác nghiệt thay, miệng người dân
Miền Nam ăn mắm ăn muối đã quên, nên có tật rất
lớn là « tát nói đốt » hay nói không sửa giọng, đúng
giọng. Vì lười cõi, để tránh « khò đốt » khó nói
cũng có, vì tưởng như vậy là « theo người theo ta »
cũng có, hay vì nhiều nguyên do bí ẩn tôi
xin chịu dốt, mà người miền Nam phát âm ít
khi đúng giọng đúng chữ, và thường nói trại
ra : thay vì « Cao Lãnh », húy kỵ thét rồi gọi « Cao
Lãnh » cho đến như nay đã thành danh, dầu muốn
sửa sai cũng muộn rất khó.

☆

Năm tôi còn ở Sa-dec, tôi có lần Cao Lãnh chơi,
lối 1928-1932, thì thấy tại Mỹ-Trà có miếu thờ
người, không biết nay còn chẳng hay đã bị đốt
phá mấy năm tao loạn mất rồi. Theo tài liệu tôi còn giữ
được hình như miếu ấy tạo lập vào năm Đinh Mùi (1907)
do lòng thiện tâm của hai ông Huỳnh kim Ngưu quen
gọi « hội đồng Ngưu » (nghị viễn địa-hạt) và ông Bùi
Hữu Giang, hương-chủ Mỹ-Trà thuở đó, kẻ hăng tâm
người hăng sán, quyền tiêu, xin phép, mua đất lập
nên miếu-vô thờ ông Đỗ Công Tường, tục danh
ông Cao Lãnh. Miếu xây trên bờ kinh Quản Khanh
trò qua sông Cái Sao, cách chợ Cao Lãnh không xa,
và sau miếu có ngói mộ chung của hai ông bà mất
năm xưa cách nhau không mấy ngày.

Câu liền trước cửa miếu, tôi còn chép năm xưa
là :

Mỹ kiềng Cao-Đương, hưu chí lập thành sanh
bửu cuộc,

Trà giang Lãnh thị, triêm ân thương mai
nhực vinh ba.

Vì tài liệu viết tay, không sao cầu chữ Hán,
nên không dám viết lại bằng Hán-Tự, để tránh lỗi
lầm. Lại nữa, vì dốt chữ, nên không dám lên mặt
lâm tàng.

(Viết tại Gia Định,
số 5 đường Nguyễn-thiện-Thuật,
ngày 5 tháng 11 d.l. năm 1961)

TẶNG MÃY BẢN THẤT NGHIỆP



— Xia rằng ông xuốt mẩy năm, giờ mới có bồng đầy !



CỔ TÍCH NHẬT BẢN

QUẢ LÊ

Lời người dịch

TRONG công cuộc nghiên cứu chính văn
đề giới thiệu văn học Nhật Bản, ngoài bộ
Nhật Bản Sử Lược hiện đương biên khảo và
tiếp tục xuất bản, chúng tôi lưu những cốt truyện
đi gần với tâm hồn người Việt mình hơn cả đề
dịch thuật. Truyện « QUẢ LÊ » này, nếu chúng
tôi không lầm thời cũng giống như truyện
« TRÁI ĐÀO TIỀN » trong Liêu Trai Chí
Dị của họ Bồ. Theo biên khảo của ông Hiếu
Chân thời Bồ Tùng Linh sống vào khoảng đầu thế
kỷ thứ XVIII, còn Tiêu Sơn Nội Huân thời
chúng tôi chưa kể cứu được tiều sứ, nên chưa rõ,
giữa hai truyện cũng đề tài này, phía sau Trung
Quốc hay của Nhật Bản, đằng nào ra đời trước.
Dù trước hay sau, nó không quan hệ, điều chính
là chúng tôi đưa mình chung, do gốc tự Nho,
Lão, Hán. Phật Học mà văn học, phong tục cùng
lẽ nghi Việt-Nhật có nhiều điểm tương đồng. Lại
cũng là dịp để quý độc giả so sánh bút pháp của
Bồ Tùng Linh với Tiêu Sơn Nội Huân, một đằng
rất gọn, chỉ cần lấy ý đề rắn đời hoặc mía đời,
một đằng tuy cũng rắn đời nhưng chài chuốt lời
văn cho ý thêm mầu sắc.

TỰC quê tôi, năm nào cũng vậy, ăn
Tết Nguyên Đán (1) xong thì làng
lại làm lễ Khai Xuân ở ngoài dinh
thờ Thần Hoàng.

Tôi vẫn nhớ dinh ninh, hỏi: tôi lên tết hay chín
tuổi, cả vùng tôi được mùa to nên đặc biệt ở lần mò
cửa đình Thần Hoàng năm ấy, làng tôi kéo dài hội
khánh hạ trong mấy ngày liền.

Ở đó thi náo nhiệt thời không kè, chứ nơi
thôn quê heo hút dồi sống bình thường và phẳng
lặng quanh năm với gốc ruộng mà nói đến kéo hội
thì lòng người nao nức lắm, ai cũng sắm sửa quần
áo mới và dành dụm ít tiền để chờ đợi. Tôi cũng thế,
dù còn nhỏ, đến ngày chính hội, thấy xóm làng
xênh xang kéo nhau ra ngoài đình, tôi vội vãnh nhú
máu kỵ đến bà phải đưa tôi đi xem.

Chà !!! Cảnh hội đông vui quá. Thay vì ngồi
định cõi âm thầm trên khu đất trống thường lệ,
hom nay là cõi, là phướn muôn màu tươi cười
lượn mò theo chiều gió với muôn sắc áo quần của
muôn người; lồng tôi và vùng lân cận nỗi cản nhau
đi chày nón. Phía trước đình, các hàng bánh kẹo tiếp
khách không ngừng tay; nhất là loại bánh ngọt hấp
than, ăn nóng, cái thực « Tsubo Yaki » ấy mà người
nông thôn có dịp được thưởng thức thì người mua
lại chen chân không lọt. Cả đèn cao ống lang cao,
dan, hoàn, tần, cũng không bờ lối cơ hội mà từ
phương nào phương nào, đem đến trưng
bầy và khống miệng quang cao, tự cho món
thuộc của mình là tiên dược. Vé trò về lạ mắt cung
dù thứ; thói thí khỉ deo râu, đội mũ làm tuồng;
chim di dí nhặt tiền, bói quẻ. Lại còn những nhà
máu rối bầy ra cảnh thiền đường, cịa ngực, có những
hình nộm y hệt như quý sú, có may tự động, dè nát
nó người. Tất cả những người từ cao sang thấp
đến cõm vào túi tiền của dân quê chà; pozec này, nọ
đang uống quán tạm, trong tay mà cui nọ nói cái
kia, xan xat như một giây pooc moe.

Nhú-Máu đặt tôi đi ngâm hết gian này đến gian
khác, lần lần chung tôi đã quann ra sau dinh lầu nào

Nguyên tác nhan đề « NASHI NO MI » của Osanay Kaoru (Tiêu-Sơn Nội-Huân)

Bản dịch của CHÂM VŨ

lên trên ấy, hái trộm lấy mấy quả lê, mang về để các
ngài dâng dùng ».

Nhưng, thằng bé khóc dấy lên: — « Cháu van
ông... Tôi nghiệp cháu quá... Leo lên trên ấy, nhỡ
ngang chừng, thửng dứt thì cháu nát xương ra, còn
gì... ? »

Mặc cho thằng nhóc khóc lóc, van xin mấy, ông
cụ cũng không nghe, quát mắng kỳ nó phải vâng lời,
tuy vẫn khóc sướt mướt, nhưng dành nắm lấy dây
mà leo, leo dần, lên mãi; lên mãi, kỳ dến mất hút vào
trong mây đặc của trời đông. Bây giờ, thì người kéo
đến xem trùng trùng điệp điệp, cơ hồ nhir không còn
một ai thiết gì đến dấy phò mới ở trước đình nữa.

Trong lúc mọi người đều há miệng, ngừa mặt
lên giờ, tâm hồn như đồ hét vào việc của thằng bé, có
lẽ nó dương loay hoay hái trộm lê của Ngọc Hoàng,
thì dột nhiên, chao ơi, một quả lê to quá là to, từ
trên thượng tầng mây rớt xuống trước mặt ông cụ.
Bình sinh, chưa ai từng trông thấy quả lê lớn đến
như thế bao giờ, lớn bằng quả dưa hấu.

Về hàn hoan hiện trên mặt, ông cụ cúi xuống,
hai tay ôm quả lê, dor ra mời người đứng xem gần
nearer: — « Mời ngài, mời ngài, thử ném một
miếng tiên lê, xem có khác lê trần gian ». Nhưng nào
đã kịp ném niếc gì đâu, chiếc thửng đã tún tụt, tún
tụt rơi dần xuống, lù lù thành một đống tảng trước
mặt ông cụ, ông ta ngạc nhiên: — « Thửng xuống
hết... Còn cháu tôi đâu... ? Cháu tôi đâu? Sao cháu
tôi không thấy xuống thế này... ? »

Ông cụ nói vừa rút lời, có tiếng gì như tiếng đồng,
tiếng sat va nhau ở trên không, tiếp một vật gì tròn tròn,
den den, vun vút, vun vút lao mạnh, rơi bộp xuống trát
mặt ông cụ. Trời... ! Thị ra cái đầu của thằng bé
cháu. Ông cụ cốt tiếng khóc ầm: — « Thực là khổ
khổ cho cháu tôi. Cháu ơi!!! Cháu hái trộm lê nên
bi! Thiên Đình Viên Sư — (quan coi vườn của trời) —
chặt đầu cháu đây mà... »

Ông cụ bù lu bù loa hơn nữa: — « Sao tôi
lại bắt cháu tôi dấn thân vào nơi nguy hiểm đến thế
mạng thế này... ? Phải chẳng thì chiêu ý các ngài
mà tôi làm khô cháu tôi... Tương hại cho cháu quá
cháu ơi... ? »

Quả lê đã biến đầu mất rồi, chỉ thấy ông cụ ôm
thủ cấp của cháu mà khóc lóc, kè kè lè những điều
thương tâm dài giòng, thế rồi, tiếp một
cánh tay, hai cánh tay, một chân, hai
chân của thằng bé bị chặt đứt từng khúc, kè nhau
với xương, cùi đầu như vat cao, không sai lệch,
ngay trước mặt ông cụ. Cuối cùng là thán thang bé,
nặng nề rời xuống nốt,

(Xem tiếp trang 26)

(1) Hiện tại, người Nhật ăn cả hai Tết, dương lịch và
âm lịch. Người thành thị, ai theo lối duy lâm của Minh
Trị I.H. nên ăn Tết theo d.l. Người nông夫, ai theo
hướng của lối tiết đến mua màng nên vẫn ăn Tết theo d.l.
Tác giả kè Tết Nguyên Đán đây là theo d.l.

(2) OSAKA YAKA NO OMI: « Con Yếu natal Đất
Giang Sơn ».

(3) ASHI GARA YAMA NO KUMA: « Con Gấu
nát lùn Biển Sứ ». Một truyện cổ tích trên thoát được
truyền lại từ nhiều nhà văn, tên tuổi và sách vở Nhật Bản,
kè nát con yêu để tạo và để cao tinh thần và đức của phái
Võ-Sỹ. Ở đây, ông già lùn áo thuật lây hại con yêu linh
này ra khoe trước thiên hạ, ta đều ta đây càng tát bùi tát
bực, làm được những việc phi thường. Phải là người nói khoe.

TUO

BIÊN

Tôi tự kinh kỳ khát vọng lay,
Bịt trong hồn cuốn, ghé nơi đây.
Lang thang, tôi nhuộm tim bồng nồng,
Phơi lơi niềm tin với gió mây,
Dưới : nước, trên : trời, vui gấp gỡ,
Thơ tôi bồng sóng, mộng tôi đầy,
Trống tinh cát sỏi, long lanh mắt,
Mặn muối yêu đời, tôi đã say...

PHẠM-MẠNH-VIỆN
1961

NHỮNG KẺ KHÔNG CÚI BẦU

Kính tặng đồng bào di cư 1954

Họ không cúi đầu, họ ngang tàng đứng
sững
Cô đơn nhìn trùng điệp lũ buôn dân
Liêm gót nhau lên một công thần
Coi sông núi như quân cờ, lá bạc.



Họ đi đâu ? bỏ ruộng vàng sông bạc,
Bỏ cả xóm làng, bỏ cả tờ tiền ;
Họ đi đâu ? dữ dội giữa lòng đêm,
Mắt loè máu, miệng reo hò, tim thồn thức ;
Họ đi đâu ? những người còn khổ rách,
Trái bao đời bám chặt lối quê hương.
Sóng hiền lành, sông thanh thả, sông yêu
thương.
Chung nhẫn nại, góp mồ hôi, cùng khổ
não ;

Họ đi đâu ? ai hung tàn ? ai ma đạo ?
Ai ? ai ? ai ? mà vọn nêu xô nhau ;
Họ đi đâu ? mà vui nhả, lớn sầu,
Họ đi đâu ? mà bồng rùng, tắt núi,
Họ đi đâu ? mà rụng hàng, thưa lối,
Họ đi đâu ? mà súng duỗi, bom lan,
Họ đi đâu ? mà uất khí ngút ngàn,
Họ đi đâu ?

— Họ đi tìm đất đứng.

PHẠM-MẠNH-VIỆN



LÁ THƯ ĐÔNG KINH

NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN TẾT Ở NHẬT

6

UNG như các dân tộc Á châu
được hấp thụ nền tư tưởng của
Khổng Mạnh, dân tộc Nhật bản
xem Tết là một ngày lễ thiêng
liêng trọng đại. Tết ở đây không

nhưng chỉ là dịp đánh dấu chuỗi ngày qua và mở
dấu cho một năm sắp đến ; cũng không những chỉ là
dịp để gia đình đoàn viên xum họp, mà còn có ý
nghĩa để nhắc nhở cho con cháu nhớ lại ông bà tổ
tiến, một cuộc gặp gỡ giữa tròn gian và âm thế. Hơn
nữa, Tết cũng không phải chỉ là dịp để mọi người
được nghỉ ngơi, thanh toán những việc cũ, dù trù
những kế hoạch mới, mà nó còn hàm súc những ý
nghĩa sâu xa, hòa hợp bối tinh thần của dân tộc và nền
văn hóa Đông phương cổ truyền trên mảnh đất Phù
tang này. Vì thế mặc dù người Nhật ăn Tết theo
ngày Dương lịch (bắt đầu từ thời Minh Trị duy
tân trở đi), nhưng những truyền thống từ
nghìn xưa dè lại vẫn được thật hàn huyên trong
các gia đình Nhật - Bản mỗi khi Tết về.

Những tâm trạng khác nhau
đối với ngày Tết

Tết là một dịp không một người Nhật nào
không trông mong chờ đợi. Trẻ con mong Tết về để
được mặc áo quần mới, nhận tiền mừng tuổi từ cha
mẹ anh chị, học sinh mong Tết về để được nghỉ
học, trở về thăm viếng đoàn tụ với gia đình ; những
công chức thư thuyền mong Tết về để được lãnh
“ bonus ” mà sắm sửa cho gia đình vợ con ; các cô
gái mong Tết về để có dịp mặc chiếc áo Kimono lộng
lẫy đi thăm viếng bà con họ hàng ; những ông già bà
lão mong Tết về để được nhìn cảnh con cháu xum
vầy, gia đình tụ họp ; những người buôn bán thương
mại mong Tết về để có dịp mua may bán đắt... Và
còn nhiều nữa, bao nhiêu hạng người bấy nhiêu tâm
trạng khác nhau. Nhưng kết cuộc hạng người nào
cũng mong Tết về ca.

Chuẩn bị đón mừng ngày Tết

Để sửa soạn cho ngày Tết, kể từ ngày 20 tháng
chạp, các trường học lần lượt đóng cửa, học sinh
được nghỉ học về chung sống với gia đình. Các công
sở tư sở cũng sắp sửa tổ chức những buổi tiệc cuối
năm, gọi là Bonenkai để khao thường chúc mừng
nhau sau những ngày nhọc nhằn lao khổ. Khác với
cái vắng vẻ quạnh hiu ở các trường học, các
tiệm bán áo quần, tiệm bán thức ăn, tiệm bán
hoa, bán trà, tiệm bán bánh kẹo, tiệm may vv... thì
lại đông đặc cả khach hàng. Các nhà hàng chuyên
món bán đồ Tết cũng đua nhau chen chúc mọc lên
như nấm. Người ta đi mua bán đồ Tết đông đúc tấp
nập trên các nẻo đường. Đến đâu cũng thấy cả
Tết là Tết. Thật là một sự thay đổi lớn lao từ lòng
người đến ngoại cảnh.

Ở các tiệm bán bánh kẹo lại càng đông đúc rộn
rít hơn cả. Ngoài Nhật thường có tập quán : mỗi
khi Tết sắp về là họ di biểu cho nhau những món
quà Bonen (qua tết) để tỏ lòng bết ơn với
những người đã giúp đỡ trong năm. Nhưng cũng có
người không theo tục lệ này, họ thường mang quà
di biểu ở mấy ngày đầu năm để mong cầu những sự
giúp đỡ trong năm sẽ đến. Món quà đầu năm thì
gọi là Nenga (qua năm mới). Cung nến nhỏ rằng :
những món quà này không cần phải của ngon vật
lạ hay những phẩm vật đặt cỏ, mà chỉ một bó hoa,
một chai trà, một hộp bánh với ý nghĩa “ của ít lòng
nhiều ” là được. Vì thế nó khác với ý nghĩa chạy
chiết đút lót như người ta thường thường làm.

Từ khoảng ngày 25 trở đi thì ở trước các cửa
biên buôn bán, trên các nẻo đường, khắp các nơi
chùa dinh am miếu, cung điện ở các từ giá, hầu hết
đều trang trí những cây tùng, cây trúc xanh, có dính
theo những cành hoa cỏ. Những cây này thường gọi
là Kadomatsu. Cây tùng dù gặp mùa Đông cũng
không đổi màu rụng lá, cây trúc với nhựa sống tràn
dày, vuơn cao vút mạnh lên không trung ; đó là hai
thứ cây tượng trưng cho sức sống hùng mạnh. Người
Nhật trồng cây tùng cây trúc trước cửa nhà mỗi khi

DOAN VĂN AN

Tết đến là đề chúc nguyện cho mình và mọi người
trong gia đình được yên vui tươi khỏe mạnh trong
năm đến. Cũng vì thế nên nó khác xa với tục lệ tròng
“ cây nêu ” bên ta.

Với một vẻ tung bừng náo nhiệt bên ngoài,
về với những niềm vui mừng hoan hỷ bên trong,
người Nhật chuẩn bị đón Tết từ 20 tháng chạp. Từ
ngày 25 trở đi thì về Tết lại càng được hiên lộ rõ
ràng hơn. Tất cả sự bận rộn vội vàng của họ đều
được diễn ra nơi cách ăn nói, nơi bộ đi đứng, bởi
vì họ còn phải đi mua sắm đồ đạc, sơn quét nhà cửa
và trang hoàng trang đón mọi thứ cho có vẻ mỹ quan
để nghênh đón Xuân xé. Ngoài ra, họ cũng còn
phải viết hàng trăm lá thư chúc Tết để gửi đi cho
những người quen thân, bạn bè. Cũng vì lẽ ấy nên
cứ đến sáng mồng một Tết, mỗi người Nhật thường
nhận được hàng trăm lá thư chúc Tết từ 4 phương
gởi lại, và họ rất sung sướng vui thích đọc những
lời chúc tụng tốt đẹp đầu năm này. (Loại thư chúc
Tết này thường viết trên một mặt giấy khổ nhỏ, đền
trên không có bì và có đóng dấu tem sẵn, mỗi cái chỉ
5 yen, tức là 0,50 V.N. mà thôi).

Dòn giao thura trong niêm tín ngưỡng

Đè đón Xuân về, ở đầm ba mươi sáu mồng
một Tết người Nhật rất ít ngủ. Vì họ phải bận rộn
sửa soạn để làm lễ ở các Đền các Chùa trong giờ
phút giao thura. Ở thủ đô Tokyo nơi có đền thờ vua
Minh Trị, từ lúc 9 giờ tối, đã đông đặc cả những
người đi lễ. Người Nhật thường quan niệm rằng :
Minh Trị Tuần Hoàng là một ông Vua, cũng là một
vị cùi tính của dân tộc Nhật Bản, đền thờ của người
có những cảm ứng rất linh thiêng nhiệm mầu. Vì thế
hàng năm cứ đến tối ba mươi Tết là có cả hàng mấy
vạn người, từng đoàn từng lũ kéo nhau đi lễ Đền,
đóng đúc chen chúc nhau như thác chảy. Buổi lễ
chính thức được cử hành vào lúc 12 giờ khuya, giờ
phút giao thura, nhưng suốt cả đêm ấy và đến cả 3
ngày Tết người ta chiếm bái cũng chưa ngớt.

Ngoài các đền thờ Thần, ở các chùa từ thành
thị đến hòn que dứng vào lúc 12 giờ khuya đêm ấy
cũng thong thả đánh lên 108 tiếng chuông và long
trọng cử hành lễ Giao thura với sự tham dự của các
tín đồ Phật giáo. Chuông chùa ngân vang trong đêm
vắng, hòa nhịp với gió quyện và hương bay, người
Nhật xem giờ phút giao thura là một giờ phút thiêng
liêng cao cả. Khi 108 tiếng chuông chùa chấm dứt,
108 phiên náo hẫu như rỗ sạch, lòng vui phơi phới
hồn nhẹ làng lâng, họ sung sướng thấp đèn đốt
hương cúng dường Phật Thánh và khấn nguyện
với tổ tiên. Tiếp đến là mừng tuổi cha mẹ.
Những câu chuyện cảm ứng của Phật Thánh,
những gương sáng của ông bà tổ tiên
cũng được nhắc nhở lại trong dịp này. Cảnh chén
trà thơm, ben mâm-banh mứt, họ trò chuyện cùng
nhau trong vẻ ấm cúng của gia đình, và trong tình
thân yêu của những người cùng huyết thống đe dọi
sang vè.

Người Nhật thường có tục lệ : sau buổi lễ giao
thura, ca già đình con cái chúc thọ cho nhau, cùng
nhau ăn thử bún gọi là bún Toshikoshi-Soba (bún
vượt năm). Sợi bún này nhỏ và dài tượng trưng
cho ý nghĩa : liên tục từng sát na, kéo dài qua năm
tháng để kết thành một chuỗi sống tròn năm trường
thọ. Đây cũng là một tục lệ đưa vào truyền thuyết
của tôn giáo tư tưởng ở Nhật Bản.

Những lời chúc tụng đầu năm

Sáng mồng một Tết người Nhật thường ăn
diêm tôm bông thử canh gọi là Zoni ; canh này
nau bông thử bánh Mo hi và những thử giá vị phô
thông kh. c. Bánh Mochi là một thử bánh dẻo và
mềm, là một thử bánh đặc biệt dày ý nghĩa chúc Tết
của người Nhật Bản. Bánh này chỉ dành riêng cho
ngày Tết, cung giỗ như thử bánh tết ở Huế,
bánh chưng ở Bắc. Vì thế nếu
không được thưởng thức bánh Mochi trong
những ngày Tết thì người Nhật xem đó là
(Xem tiếp trang 26)

VỌNG NGÔN CHI

MỐI NGỜ CỦA TÔI

(Tiếp theo trang 19)

Đè dõi lại với mối tình chân thiết tối mực ấy, lúc sinh thời Nhan Hồi đã có một dịp biếu lô mối chân tình của mình đối với một vị Thầy vừa kính trọng vừa thân mến.

Khi Khổng Tử bị uy hiếp ở Khuông, nhìn lại thầy Nhan Hồi leo dèo ở phía sau, mừng quá, tưởng rằng Nhan Hồi đã theo toán xung phong tiến lên phía trước, mới thốt ra câu hỏi :

— Ta cứ tưởng nhà ngươi bị chết rồi !

Hồi thưa :

— Thầy còn sống, Hồi này khi nào dám vội chết trước !

Với nghĩa sự đệ, với tình thầy trò, lại thêm mối giao tình mật thiết giữa hai người như cha con, sự lo lắng của Khổng Tử, câu trả lời của Nhan Hồi đã nói lên tất cả cái gì thiêng liêng cao đẹp của một mối tình chân thiết mà lui hợp đạo nghĩa.

Đến đây, nếu ta lại ngờ cả mối chân tình ấy cũng vị lợi nỗi, cũng do tác dụng thúc đẩy, Khổng Tử khóc Nhan Hồi vì mất người cộng sự đặc lực trong việc thực hiện kế hoạch, Nhan Hồi leo dèo theo sau là cốt bão toàn thân mệnh, lại còn uốn ba tắc lưỡi nói điều nhân nghĩa... nếu ta còn ngờ như thế thì bệnh ngờ của ta đã thâm nhập vào đến tận tâm can tỳ phế, không thuốc nào cứu khỏi không cách nào tẩy sạch, con người đã bị đầu độc tới mực ấy đành phải chịu sống với tất cả mọi giày vò, mọi ma chiết cho đến hết kiếp, để xứng đáng với nghiệp chướng của con người thời đại, tạo tác nên oan hận thì phải chịu lấy hậu quả của oan hận...



Nhưng không, ta không muốn khóc cực tối mực ấy, ta không đến nỗi xấu xa bần thiểu, đe thành da nghe như Tào Tháo, con người mà cả một cuộc đời không tin ai bằng lòng tin thật, bụi phóng xạ bao vây thế giới tuy có phần nào ngấm vào người ta, nhưng ta quyết không biến thành nguồn phóng xạ...

Ta không muốn đặt đe lòng ngờ vào những diêm cực sáng, vào những tâm hồn từ bi bác ái cực rộng rãi, cực vị tha là Phật, là Chúa, là Thánh là A Thánh.

Không, ta không muốn mù đe không trông thấy những ánh sáng dịu hiền kia.

Vậy ta làm sao bây giờ để khỏi phải ngờ vực cái miệng cười tươi như hoa của cô thiêu nữ, của bà mệnh phụ, đe khỏi phải ngờ vực những gì chứa chắt trong trái tim tráng tréo phảng phiu của ông thầy, ông giáo sư, của nhà văn hóa, của bao nhiêu trí giả, văn nhân, tài tử, đe khỏi phải ngờ vực những bần ván có chữ ký đằng hoàng, những lời tuyên cáo của những vĩ nhân hiện tại trên thế giới ?

Biết làm sao đây cho tâm tư thanh thản, đe vui sống, đe hoan hỷ làm việc, đe nhìn tất cả mọi người, không thấy ghét, không thấy chán, không phải thở dài ?

Lòng ngờ sẽ đưa cá nhân con người đến địa ngục của trần gian.

Bệnh ngờ đang hoành hành trên thế giới sẽ đưa nhân loại tiến diệt vong, đưa thế giới đến ly loạn đến tan vỡ.

Vậy chỉ có một cách là phải biết phục hồi lòng tin, dù thế nào cũng cùi tin, dù làm sao cũng dám tin. Tin một cách ngày thơ dại dột, tin không tính toán, không thắc mắc, không dắn đo

Dù ai cho là ta ngây ngốc, ta cũng lấy làm mừng thầm đã được ngây ngốc tới mực dám tin đại Dù ai cho ta không khôn lanh, ta cũng lấy làm tự hào đã biết không khôn đe nuôi dưỡng lòng tin.

Thà chết yên trong tin đại còn hơn sống loạn trong ngờ khôn.

Mot cơn gió lành của tin yêu thổi sạch mọi xú vể trong tâm tưởng, làm cho mắt ta sáng ngời tươi đẹp như nở hoa, ta tin ta, ta tin mọi người, ta tin Phật, Chúa, Thánh, Thần, lòng ta lâng lâng, trong tâm ta lấp lánh một chữ TIN thần diệu.

Chỉ có biết Tin, dám Tin, muốn Tin mới cứu nổi ta, cứu nỗi nhân loại trong giải đoạn mà thế giới đang đâm cuảm trong bụi phóng xạ mù mịt này mà thôi !

CỘP NÚI THẠCH-LA

(Tiếp theo trang 20)

luật thiện xá, nhưng xét ra họ cũng đáng thương hại, đã có vợ con cả rồi, ai cũng lo xá và nhút nhát hơn những thằng chưa vợ như tôi. Như anh chẳng hạn, trước kia anh xông pha gan góc lắm, mà khi lấy vợ có con rồi thì... như ngày nay, chẳng còn liều lĩnh được ?

Tôi khẽ gật đầu đồng ý với anh. Khôi kè tiếp :— gần đây không có cây lớn, chỉ toàn lau sậy, tìm được 2 mỏ đá lớn nằm kề nhau dưới chân khe, tôi buộc ngực dâng sau, lắng tai nghe động tĩnh. Lúc bấy giờ đã 8 giờ 30 tối, ngồi chờ một lúc lâu không thấy gì, tôi sút ruột leo lên một hòn núi khá cao nhìn ra từ phía, thấy rừng núi trùng trùng diệp diệp, dân bản Lóng đang đốt đuốc và bắn hỏa pháo trông như ngày hội. Tôi nhìn về phía thung lũng nơi chúng ta ở, lòng tôi rao nao, mong cho chóng về gặp anh chị. Tôi không hề nghĩ : đó là cái nhìn cuối cùng của tôi về nơi thân yêu ấy. Bỗng tôi nghe thấy một mùi hôi hôi. Hứng là Cọp. Khẩu Colt-12 lên đạn sẵn, cầm chặt trong tay, ngọn đèn pha loang loáng chiếu khắp bốn chung quanh, không thấy gì, hình như con cọp nó cũng dè dặt đối với tôi. Chốc chốc tôi lại phảng phất nghe thấy mùi hôi và nghe thấy vài tiếng động gác nén bởi những loài chồn cáo nghe thấy hơi cọp chạy trốn, hay chính con cọp dã man phải cành cây khô kêu rền rắc. Tôi biết ngay con cọp này đang bao vây tôi, nó lượn khi bên phải, khi bên trái, khi dâng trước hay dâng sau chờ cơ hội tôi vô ý là xông vào tấn công. Vì không có cây to nên tôi cứ phải đứng, dựa lưng vào tảng đá lớn, giữ thế phía sau để phòng địch thủ chơi tập hậu. Qua ánh đèn thỉnh thoảng tôi trông thấy mình nó ngoahn ngoặt lượn vào bụi lau, nom thật dẻo; tôi men sướn núi dâng gần chỗ nấp thì bỗng con ngựa của tôi...

— 11 giờ hơn rồi, anh chưa ngủ à, đe bá

Khôi kè nghỉ kéo mệt.

— Em đừng phả đám, anh đang nói chuyện, xa nhau mấy năm nay chúng tôi thức cả đêm, sáng mai ngủ bù có sao ?

— Thế em đi nấu cháo gà đe anh và bác Khôi kè cho lại sức.

— À phải đấy, em cho nấu ngay đi, anh cũng thấy đói.

Khôi ngồi nhòm dãy, nói với : — Giá chị có cà phê thì cho tôi một ly uống cho tỉnh táo.

— Nhà có sẵn bác ạ.

Khôi hất hàm hỏi tôi : — À tôi kè đến đâu rồi nhỉ ?

— Đến đoạn con ngựa của anh...

— Vâng, tôi đãng trí quá... con ngựa của tôi bỗng hí vang lên, tôi thấy con cọp đang gầm gừ chọc tấn công. Tôi chạy bay lại, lựa thế không có chỗ phạm đe bắn, tôi nhặt hòn đá ném mạnh về phía nó giật mình quay lại, nó nhìn tôi chừng chừng, duoi nó ngoặt sang phải, ngoai sang trái sau con mèo săp sửa vô con chuột. Khau súng của tôi thăng chiếu mặt nó, ngọn đèn pha chiếu vào mặt nó, tự nhiên nó nhảm một mặt lại, chỉ đe một mặt mở ra nhìn tôi. Tôi lừa lừa dì ngang về phía bờ suối, chỗ đó cũng có một tảng đá lớn có thê làm bàn tựa cho tôi tấn công. Só dì tôi đi ngang là đe con Cọp xoay đầu theo chiếc đèn pha, khi bị dạn nó có nhảy cũng không tuân nhảy thẳng vào mình được.

— Anh có thấy tại sao nó nhảm một mặt lại không ?

— Vì sợ bị loá mắt nên nó nhảm một bên lại chứ gì ?

— Đúng, nếu nó ăn đèn cả hai mắt thì mình cứ nhảm vào chính giữa hai mắt mà bắn, ít khi sai, đàng này nó rất khôn, nhảm một mắt lại mình khó mà nhảm trúng, hơn nữa sau khi bị ánh đèn pha làm lóa một mắt, mắt kia vẫn tinh tao.

Lim-dim cặp mắt, như đe sống lại một dĩ vãng xa xôi, bỗng anh ngồi bật giật, về vào dùi tôi nói lớn :

— Hình như con cọp già này đoán được ý định của mình sẽ đến mỏ đá diêm txa, do nên nó phản ứng ngay, dâu nó là thấp xuống, chậm chạp từng bước một nó tiến lên, lúc này giữa tôi và nó chỉ còn cách nhau 30 thước. Đồng thời tôi cũng lùi dần ra mỏ đá. Bỗng nó dừng dừng lại, lông gay dựng ngược lên. Tôi biết là nó sắp sửa tấn công mà chưa dám bắn. Lúc ấy tôi cảm thấy bình tĩnh lại, không sợ hãi chút nào.

mà chỉ mong nó nhảy chồm tới cho mình nồ súng. Cũng vì sự bình tĩnh ấy nên luồng từ lực của tôi mạnh, con cọp cũng không dám nhảy tới. Tôi cố tình thôi miên nó để nó quay ngang là tôi bắn, bắn thế này ít nguy hiểm hơn, nhưng con này thật ghê gớm, nó không hề sợ hãi mà mỗi lúc một tiến lại gần hơn. Cuối cùng tôi đã lùi tới mỏ đá, diêm txa của tôi. Con cọp đã tới gần, ngón tay chỉ của tôi lăm le nồ cò, quyết định sống mái với nó phen này. Bỗng tôi bị một con cù cuồng dốt vào cù, đau diesting người, tuy nhiên tôi vẫn giữ được nòng súng chiếu thẳng vào mặt nó, nhưng luồng từ lực của tôi bị gián đoạn. Cọp quất đuôi chồm đến, tôi...

— Mời bác soi Càphê.

— Vâng, phiền chị quá.

Mùi cà phê bốc lên thơm phức anh uống một ngụm rồi khoan khoái kè tiếp :

— Tôi chỉ đợi nó lúc này là nồ cò, đáng lẽ như mọi con khác, bị tôi thôi miên nó phải né ra và quay đi, nhưng tôi không thể ngự được con này nên phải chờ nó nhảy lên vỗ mình là nhảm vào nách mới bắn chết được, còn nhảm vào trán mà không trúng thì chết ngay với nó nên tôi phải chọn nước này mới hòng thắng nó.

Tôi bấm cò : doanh ? doanh ? hai phát đạn nồ liên tiếp, rồi quăng súng lẩn dì mẩy vòng. Cọp bị trúng đạn ngay nách, nó chỉ mất dà ngã chui dì một vòng nhưng vẫn còn đủ sức chồm đến tôi. Tôi vội rút dao găm đâm vào cù nó một nhát, đồng thời bị nó và một cái vào đầu, may nhờ cái mũ nhựa không thì chết rồi, tôi chỉ bị cào rách một mảnh da sầu gáy và mất một tai trái. Vừa cười anh vừa dơ cái tai già băng cao su cho tôi xem, tôi giật mình sờ cái tai già mà nếu anh không nói thì tôi cứ tưởng là tai thật.

Khôi đứng lên, sửa lại chiếc cravate, chàng chậm rãi châm diếu thuốc hút. Tôi sút ruột hỏi :

— Thế rồi sao nữa anh ?

— Lúc ấy tôi choáng váng và ngất lịm đì không biết gì nữa. Cũng may mà con Cọp già này sau khi đem hết tàn lực và tôi một cái thì nó ngã lăn ra chết ngay, nếu không thì tôi chẳng còn sống đến hôm nay.

Khôi bóp trán suy nghĩ... rồi như bị kích thích bởi những kỷ niệm đau buồn vừa thoáng hiện trong ký ức, chàng nắm chặt vai tôi nói : — Thật là may mà cũng là rủi cho tôi anh ạ ? Khi tôi tỉnh dậy thì thấy đang ở trong một khoang thuyền, hởi ra mới biết có một toán dân công chờ lùa qua do thấy tôi nằm chết giấc bên giòng suối, họ không hiểu nguyên do làm sao liền vực tôi lên thuyền cấp cứu. Ông Hậu phuơng ngày ấy tìm được một y viện trật rất khó, tôi phải theo họ tới Kim Bảng (Hà nam) mới có một y viện, điều trị tại đây 2 tháng tôi bình phục trở về bản Lóng tìm anh thì thấy nhà cửa làng mạc cháy rụi, tôi liền sang thôn bên cạnh hỏi thăm, được biết anh bị Tây lúa về Thành cùng với các gia đình tản cư trong bản.

Tiếng pháo giao thưa lác đác nồ trong thôn, nhắc nhở chúng tôi gần đến Giao thưa. Cuộc gặp gỡ trong đêm trù tịch này làm chúng tôi liên tưởng đến những ngày khói lửa đằng tràn quê hương đang cầm dǎn trong đĩ vang.

Bà con trong xóm đang tập nập lên chùa « Diệu Đế » hái lộc, chũng túi bước ra vườn mận hoa nở trang tinh, dòn lòn gió mát lịm của giờ phút đầu năm Tân Sửu.

N. T.



NGÀNH HẢI HỌC

VỚI DÂN TỘC VIỆT-NAM



ÀNG NĂM, cứ đến Tết Nguyên-Dán, du-khách mọi nơi tấp nập kéo đến Nha-Trang để thưởng ngoạn cảnh núi cao biển cả, khí hậu mát-mẻ, êm-dềm...

Họ hẹn nhau bi chơi Hòn Chồng, Tháp Bà; họ dua nhau đi thăm Cầu Đá, Sở Cá. Phải Sở Cá với những cái hồ nước phun trăng xoa, với những đèn cá đủ kiều đủ màu, xanh xanh đỏ đỏ đang nhơnh nhơ bơi lượn phô trọi dưới ánh sáng mờ hờ huyền ảo... Họ chỉ biết Sở Cá có thể, không ngờ rằng đó chỉ là cái « phu », cái « bè ngoài », còn cái « chính » cái « cốt-tử » lại là những căn phòng trang nghiêm, lặng lẽ, ẩn nấp sau những bức rèm kín đáo. — Người ta làm gì trong những căn phòng bí mật ấy vậy? — Thưa rằng người ta đang « mài rùa » những cái « chùi khóa vàng » để mở những kho tàng vô tận của biển khơi... Thực vậy, ở đây, cần cù, nhẫn nại, các nhà chuyên môn ngày ngày cặm cụi nghiên cứu những vấn đề Hải học. — Nhưng « Hải học » là cái gì? — Hải học là khoa học chuyên tìm hiểu những hiện tượng ở biển và những mối tương quan giữa những hiện tượng đó với đời sống của chúng ta, nói một cách khác « Hải học » có mục đích thỏa mãn sự tò mò của con người trước những bí mật của biển cả và có nhiệm vụ nâng cao mức sống của chúng ta nhờ sự khám phá những nguồn lợi thiên nhiên dưới lầu sóng biếc.

Vậy trong biển có gì? — Thưa có cá, có cua, có tôm, có ốc, có rong, có rêu v.v..., nghĩa là những động vật và những thực vật, tóm lại là những sinh vật. Vì thế Hải học phải gồm có khoa Tự nhiên học (Sciences naturelles) để sưu tầm, nghiên cứu, định giống, xếp đặt cho có thứ tự ngần nắp các sinh vật sống trong biển khơi. Nhưng nói đến sinh vật là nói đến sự sống (la vie) cũng là những hiện tượng của nó, vì thế Hải học lại kiêm cả khoa Sinh vật học (Biologie) nữa.

Sự sống có được là nhờ những điều kiện vật chất chung quanh: nào nhiệt độ, hàm độ, thám độ, thành phần của nước biển, nào hải lưu, nào thủy triều, nào sóng, nào gió, nào ánh sáng mặt trời, nào sức hút mặt trăng, nào thê chất của bờ biển cũng là của đáy biển v.v... Muốn thấu triệt các vấn đề đó tất phải cần đến các khoa Lý, Hoá, Thiên văn, Khí Tượng, Địa chất học.

Nhờ các « hóa thạch » (fossiles) tìm thấy các hài vật, Hải học còn tìm hiểu được các biến chuyển của vỏ Quả Đất qua các thời đại... Và muốn thực hiện các cuộc thám hiểm ngoài khơi, cần phải có tàu bè hoặc máy bay và am hiểu cách đi biển. Thế là lại thêm khoa Cố học (Archéologie) và khoa Hàng hải (Navigation). Gần đây, có nhà Bá học còn muốn có sự cộng tác của các vệ tinh nhân tạo vào việc nghiên cứu và tìm hiểu Ánh độ dương nay mai. Nhìn qua như vậy, ta đã thấy khoa Hải học là rộng lớn, là mênh mông, mênh mông như biển cả, vì nó bao gồm hoặc liên quan đến hầu hết các ngành hoạt động khoa học hiện hữu.

Trên đây là khía cạnh khoa học thuần túy của môn Hải học. Về phương diện thực tế, ta lại càng thấy Hải học là quan trọng vì nó giúp ta khai thác và sử dụng biển khơi một cách hợp lý và hiệu quả. Từ cõi kim, biển vẫn đóng một vai trò quyết định trong đời sống con người. So với nguồn lợi của đất thì nguồn lợi của biển nhiều gấp cả ngàn lần! Thực vậy biển có một diện tích tổng cộng gấp 3 lần diện tích của đất nồi và một bể sâu trung bình vào khoảng 4 cây số. Nếu nguồn lợi của đất gồm các cây, cỏ và động vật sống trong một lớp dày trung bình độ 10m thì ở biển khối sinh vật đó chiếm một lớp dày 4.000m nghĩa là dày gấp 400 lần và rộng gấp 3 lần, tóm lại là $400 \times 3 = 1.200$ lần hơn lên. Nếu đất có các mỏ quặng thì dưới đáy biển cũng chẳng thiếu gì và chúng có là người ta đã khai được những mỏ dầu ở sâu hàng mấy trăm thước dưới lầu nước biếc!

Ấy là ta chưa kể đến số muối (chlorure de sodium), số diêm (sels divers) không lồ chứa trong 1.250.000.000.000. m³ nước biển cũng là số « Hyd - ro » nặng (hydrogène lourd) số « trọng thủy » (eau lourde) gần như vô tận và rất cần cho kỹ nghệ về năng lực nguyên tử và khinh khí (éner-

nghệ lớn lao, đem lại cho Nhật Bản rất nhiều « ngoại tệ quý giá ».

Ở những nước như Na uy, Thụy Điển, Hải học đã giúp người ta thí nghiệm nuôi cá biển trong những cửa sông kín đáo với các chất bón nhân tạo.

Ở Pháp, Ý, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Hoa nghề nuôi hàu (ostréiculture) theo phương pháp khoa học đã trở nên rất thịnh vượng và đem lại cho người ta một món ăn vừa ngon vừa bù.

Nghề đánh cá thu, cá chích cũng được cải thiện nhờ những khám phá của Hải học: chẳng hạn, cá chích (sardines) ưa ăn một loại tôm nhỏ màu đỏ, tên khoa học là « copépodes », thuộc nhóm phiêu sinh vật (plankton). Hải học đã tìm hiểu những điều kiện lý hóa phù hợp cho sự xuất hiện của giống « capépodes » để giúp nghề đánh cá chích thu hoạch được nhiều hơn trước kia.

Vào khoảng 1935-36, Hải học viện Nha Trang đã giúp Cao Môn thoát khỏi một tai nạn lớn về cá ở Biển Hồ. Ta biết rằng cá ở Biển Hồ nhiều vô kể và là một trong những nguồn lợi chính của xứ Chùa Tháp. Bỗng nhiên, vào dịp nói trên, cá biển dâu mát, làm cho ngư phủ lâm nguy. Những nhà Hải học Nha Trang được mời đến và nhờ « vén » bộ tẩm mìn bí mật khủng khiếp. Sau mấy tháng trời nghiên cứu, những nhà chuyên môn đã tìm ra manh mối của tai họa. Thực vậy, chung quanh Biển Hồ xưa kia có những rừng cây rậm rạp, cứ đến mùa nước lũ là ngập lụt. Cây đó vừa là chỗ dựa cho cá để vừa tiết ra một chất nhựa nhầy nhày làm thức ăn cho côn trùng và phiêu sinh vật cũng như lá cây rụng xuống thối rữa thành một thứ đồ bón thiên nhiên rất tốt. Côn trùng và phiêu sinh vật là thức ăn phong phú cho cá maul lớn và sinh sản nhiều. Nhưng vì rừng cây đó bị « hạ » nhiều để lấy gỗ làm nhà, đóng đồ, làm cùi, một cách vô ý thức, cá không có chỗ dựa để đẻ, không có thức ăn để lớn, nên đâm ra khan hiếm. Thêm vào đó, sự đánh cá bừa bãi, phí phạm, những chủ thầu tham lam thiến cận, ham cái lời nhỏ trước mắt quên cái lợi lớn xa xôi, dùng những lưới mắt nhỏ, « quay » tắt cả cá lớn cá con; hèn chi mà chẳng gây ra tai họa khan hiếm nói trên. Biết rõ nguyên nhân, các nhà chuyên môn đề nghị một chương trình « nhị diêm » : 1) Cấm ngặt phá rừng ngập (forêts inondées). 2) hạn chế mắt lưới để chỉ dành được cá lớn, lưu lại cá con để dành cho những năm sau. Nhờ thực hiện chu đáo chương trình đó, người ta đã cứu vãn được Biển Hồ khỏi cảnh hoang tàn thảm. Vài năm sau, Biển Hồ lại lúc-nhúc những cá lớn, cá con và được coi là một trong những kho thực phẩm quý giá vào bậc nhất của nhân loại.

(Xem tiếp trang 26)



— Bá coi, người ta dân chủ thế này: một thằng bé chăn bò mà rồi lên làm đến Tổng thống!

— Thời buổi chuyên môn mà! Thế mới biết: nhất nghệ tinh nhất thân vinh.

NGÀNH HẢI HỌC với dân tộc Việt Nam

(Tiếp theo trang 25)

Nói đến vấn đề bảo vệ hải vật, chúng ta thấy còn nhiều việc đáng làm và cần phải làm. Chẳng hạn nhiều loại cá đi chuyên tung múa từ nơi này qua nơi khác, có khi cách nhau rất xa, để kiểm săn hoặc sinh đẻ. Nếu đánh cá khi chúng rủ nhau đi kiếm mồi thì chẳng có chỉ là hại cá, trái lại còn được lợi lớn vì cá béo mập, ăn ngon, giá cao. Nhưng nếu bắt những đàn cá đang đi dê thì thực là tai hại vô cùng! Một con cá đi dê mang trong mình cả vạn cái trứng, nếu thí dụ, lưới được một triệu con, ta sẽ thấy mất đi một số không lồ về cá con...

Cách đây không bao lâu, 3,4 chục năm về trước, sông Nha Trang có rất nhiều cá thuộc loại cá chồi, cá chè. Theo các cụ già kể lại, hồi ấy cứ đến mùa nước lên, các loài cá đó rủ nhau đi dê, con nào cũng đầy những trứng. Cá nhiều như thế « bã mía » và rất dễ bắt vì mang tảng nên chậm chạp. Người ta tha hồ đánh cá, có nhà bắt được nhiều quả ăn không hết bán không ai mua, phải đem phơi khô để dành, trứng cá muối cỏ vại! Người ta đợi đợi cứ ăn « lúa mới có đồng cỏ » như thế, thết rồi đến nay không còn thấy bóng dáng các loài cá đó trên dòng sông Nha Trang nữa. Đây là một vụ diệt hình về sự đánh cá bừa bãi, bất hợp lý và sự thiếu bảo vệ của nguồn lợi thiên nhiên...

Muốn bảo vệ các hải vật, cần phải có sự cống hiến quốc tế và cần phải xác định một chương trình hẳn hoi. Thực vậy, nếu một nước muốn bảo vệ một loài cá mà nước láng giềng cứ tiếp tục đánh bắt thì chẳng đi đến đâu, vì những bầy cá, bầy mực có khi di chuyển rất xa và rất đông đảo. Gần đây các nước hình như đã nhìn thấy sự cần thiết về sự hợp tác nói trên. « Năm Địa cầu học » vừa qua là một bằng chứng cụ thể, hữu ích, đáng mừng. Nếu người ta cứ tiếp tục « chung lưng đấu cật » để tìm tòi và khai thác các kho tàng thiên nhiên vô tận của biển khơi thì một nửa nhân loại sẽ không đến nổi: khổ như hiện nay.

Nước Việt Nam với trên 2 ngàn cây số bờ biển thực là ở vào một địa vị rất ưu đãi. Vì thế Viện Hải học Nha Trang (mà người ta quen gọi là « Sở Cá ») ra đời cách đây trên ba chục năm. Người sáng lập ra nó, B. S. A. Krenicki, đã khôn ngoan khéo chọn địa điểm Cầu Đá, nằm trong Vịnh Nha-Trang, một khung cảnh rất tốt, rất đẹp, yên tĩnh và kín đáo sau mây hòn đảo lớn án ngữ như một cái bình phong, nước biển xanh lơ, ít biến đổi, dày biển không sâu quá 50m, chò cát, chò cát, cát cát, cát bùn, bờ biển thuộc nhiều loại: nát bát cát thoai thoái, nát vách đá cheo leo.

Hơn nữa Nha Trang như cái bao lợn nhìn ra biển cả trên Thái Bình Dương lớn nhất hoàn cầu. Khí hậu Nha Trang quanh năm mát mẻ, rất thích hợp cho công việc tìm tòi khảo cứu khoa học. Có một điều đáng buồn và rất mỉa mai là Viện Hải học Nha Trang được nhiều người ở ngoại quốc biết tiếng mà tại Việt Nam đồng bào ta gan như không thèm để ý tới hoặc giả có biết chẳng nữa thì cũng chỉ qua mấy con cá xanh đỏ bơi lượn trong hồ nước bạc! Thực đáng tiếc! Hơn nữa, ngay cả các bạn thanh niên trí thức cung tỏ thái độ thờ ơ với ngành Hải học, chỉ đua nhau chen chúc vào những ngành học văn không lối thoát, quên hẳn rằng biển cả đang chờ đón các bạn, mở cửa các bạn những chân trời mới lạ, huy hoàng, tạo cho các bạn những cuộc đời phóng khoáng, đầy hào hứng nhất là đối với aiưa hoạt động, thích mạo hiểm, ham tìm hiểu, coi thường gian lao thử thách, tóm lại là có tâm hồn « hồ hải » bốn phương vắng vùng...

« Rừng vàng biển bạc », các cụ xưa kia nói rất đúng. Nếu rừng, với những lâm sản phong phú, là nguồn lợi quan trọng đối với nước Việt Nam thì biển khơi với trên 2 ngàn cây số duyên hải là những kho tàng báu vật! Muốn khai thác, cần phải biết rõ trong kho ấy có gì? Khoa Hải học sẽ cho ta chìa khóa vàng để mở những kho tàng đó!

NGUYỄN-VĂN-CƠ

Ngày Xuân nói chuyện Tết ở Nhật

(Tiếp theo trang 23)

một bất hạnh, một túi nhục cho gia đình và bản thân.

Sau khi ăn tiệc tết xong, để đón mừng ngày Nguyên đán, tất cả mọi người đều ở trong một sắc phục đẹp đẽ mới mẻ; tay cầm hương hoa hoặc lè vặt, họ vui vẻ tung bùng dần nhau đi lễ Phật Thánh đầu năm ở các đền chùa. Với một nụ cười hoan hỷ nở sẵn trên môi, họ gặp nhau là chào hỏi thân mật, chúc nhau an lành may mắn. Cầu « Shinnen Omedeto Gozaimasu » (chúc mừng năm mới) luôn luôn nhắc nhở trên môi mọi người trong những ngày Tết; nó biểu hiện tình thân mật, sự giao tế lịch thiệp của người Nhật.

Cũng trong dịp đi lễ bái đền chùa này, họ thường đi lễ cúng ở các ngôi mộ của ông bà tổ tiên. Khi xong việc lễ bái họ mới bắt đầu đi thăm viếng bạn bè quyền thuộc. Những câu chúc mừng năm mới, những tràng vỗ tay vui, những chai rượu mùi, cùng những thức ăn đặc biệt của ngày Tết đều được đem ra chưng bày thử tại trong những cuộc thăm viếng này. Vào giờ tết không bao giờ quên mời nhau những thứ rượu Toso (rượu ngọt ngâm hoa), nước trà Fukucha (trà iệu chử phrôc) để chúc phúc cho nhau trong dịp tết xuân này.

Những cuộc vui trong ngày Tết

Tết là một dịp vui chơi thường thức của người Nhật. Ở khắp trên các ngả đường, ở các vườn hoa, cũng như ở những nơi có khoảng đất rộng, hầu hết đều có tổ chức những cuộc vui công cộng. Trên không, những con diều làm bằng giấy xanh đỏ, dù các cờ lớn nhỏ, tới tấp bay lượn theo chiều gió. Đến tối lại thì có những loạt pháo thăng thiên thỉnh thoảng vụt hiện trên không trung, làm sang tỏa một góc trời với những tia sáng xanh, đỏ, tím, vàng trong rực rỡ nắt. Đây là các trò chơi của thanh niên và trẻ con ở Nhật trong những ngày Tết.

Các thiếu nữ Nhật thì có một trò chơi đặc biệt hơn và người ta cảm tưởng như đó là trò chơi để khoe sắc áo. Thật vậy, gối mình trong chiếc áo Kimono với những màu sắc lộng lẫy sặc sỡ, các cô thiếu nữ ấy mời người cầm một miếng gỗ céo hình rết quạt có kẻ nhiều màu sắc, từng hai người một

dánh Hane với nhau (chơi kiểu này cũng như đánh kiện bằng tay bên ta). Nhịp nhàng theo chiều cử động, hòa lẫn với tiếng cười trong thanh, tay áo rộng, tà áo dài, cùng với những khăn quàng cổ thêu nhiều hoa bướm, phát phổi nhẹ nhàng tung bay... Nhìn xem cảnh tượng này không ai khỏi hình dung lại những bức họa màu trong những bức tranh linh động của Phù Tang,

Trong ngày Nguyên đán các tiệm buôn bán cũng như các tư gia hầu hết đều đóng cửa. Lá quốc kỳ được mọc lên, tối tấp tung bay khắp từ hàng cùng ngõ hẻm. Gặp khi trời tối thì đèn tối lại thường có những cuộc dạ hành, đèn duỗi sáng trưng; những trò chơi vui như đốt pháo bông, múa thiên cầu, múa rồng tiên vv.. được tổ chức khắp các chỗ. Cũng vì thế nên đi đâu cũng nghe cả kèn trống, đèn dầu cũng thấy cả người là người. Thật là một ngày vui tung bùng náo nhiệt, một trọng lễ của dân tộc Nhật Bản.

Ngoài ra, vì được rảnh rang trong dịp nghỉ Tết, nên một số rất đông người Nhật đều tham dự tổ chức những cuộc di trượt tuyết. Vì chính mùa này là mùa tuyết rơi và đóng dày nhất ở các dồi núi, thung lũng. Trượt tuyết gồm cả 2 loại skating và skiing là một trò chơi rất phổ biến và thú vị cho phái trẻ, nhất là những thanh niên thiếu nữ ham chuộng thể thao thề dục.

Niềm hy vọng đầu xuân

Những điều kể trên chứng tỏ cho ta thấy rằng: Tết là một dịp đoàn tụ, nghỉ lễ, nghỉ ngơi và thư giãn. Tết đến trong sự chờ đợi của lòng người và đi trong niềm hy vọng của một tương lai đầy sinh lực đầy nhựa sống của con người và vũ trụ. Tết là mùa hoa anh đào nở, cũng là dịp để khởi sáng triền vọng đầu xuân.

Ở Nhật Bản, Tết được chấm dứt vào ngày mồng 4 tháng giêng và bắt đầu từ ngày này mọi người đều trở về với thiên tính với cẩn lao nhẫn nại trong công việc làm ăn hằng ngày để hy vọng chờ đợi một cái Tết khác lại trở về trong khoảng mùa Xuân năm đến.

ĐOÀN VĂN AN

chỉ lầm, quanh năm không giám bỏ ra lấy một đồng ăn quà, thế mà có bao nhiêu trong túi (thú túi đựng tiền riêng của phụ nữ, khâu bằng vải có dây thắt miệng, bỏ vào trong thắt lưng bao) cũng đồ ra ủng hộ ông lão cả.

Khi đã điềm hết mặt người đứng xem, nghe chừng không thiếu mặt nào là không cho tiền nữa rồi, khi bao nhiêu là tiền đã dồn đầy vào bao, quấn kỹ vào người rồi, dột nhiên, ông cụ dạ lén một tiếng to, quỳ gối xuống đất, mặt ngang lên trời mà vái vái khom trung. Vái xong, đứng lên rồi, ông cụ nói với khách đứng quanh: — « Các ngài có thấy gì không? Tôi xin lỗi phu vừa từ Bắc Hải Đảo (4) dâng vân qua đây. Người thương tình lão phu hiếm muộn và thẳng cháu bị hàn oan nên thân đi nói với Thiên Đinh Viên Sư chiêu tình mà toàn mệnh tái sinh cho cháu nó đấy.. Được hay không, lát nữa sẽ biết ».

Ông cụ quấn lại bó thừng, buộc biếc xong thì vừa hay trong hòm đựng cụ có tiếng lục đục. Ông cụ vác quấn thừng dến cạnh hòm, gó gó vào nắp mà rằng: — « Cháu ơi!!! Cháu ơi, nếu Thiên Đinh Viên Sư đã hoàn mệnh cho cháu thì cháu ra đi, ra đây, cho các ngài đây và ông được mừng cho cháu ».

Thế là thẳng cháu băng xương băng thịt hàn hoi, tự dầy nóc hòm bước ra, vẫn với nước da ngăm nắng và bộ mặt hóm hỉnh ấy. Ông cụ tươi cười rất mực và mừng lúy quỳnh, vỗ vai thẳng nhỏ, chỉ vào tay ngài đứng quanh mà bảo: — « Cháu có biết gì không? Vừa rồi, các ngài đây đã hết lòng thương cháu mà bố thí cho đấy. Cháu cảm ơn các ngài đã, cảm ơn nhiều vào. Rồi ông còn phải đưa cháu đi Bắc Hải Đảo để tạ ân ơn sự đã vất và di can thiệp để toàn mệnh cho cháu ».

Trong khi thẳng bé cúi đầu vái lạy tú tung thì ông già xếp thửng vào hòm, buộc nắp, quàng lên vai rồi cười, rồi vai chào khách xem một lần nữa và dắt thẳng bê đi, đi rất nhanh, ý chừng như vội vã để mau đến Bắc Hải Đảo của nhà ông cụ, nên chỉ thoáng cái là đã mất hút.

Còn người làng tôi, người vùng lân cận, ai nấy đều chạy túi, chẳng còn lấy một đồng mua quà về cho người coi nhà, nhường phần mình đi... coi hộ.

(4) — BẮC HẢI ĐẢO — (Hokkai Shima) — nay là đảo Bắc Hải Đảo — (Hokkai Do) — ở cực Bắc Nhật Bản, giáp với Sakhaline của Nga.

QUÁ LÊ

(Tiếp theo trang 22)

Phần tôi, ngay từ lúc đầu lầu thằng bé bắt đầu rót xuồng, tôi, đã hái sơ thắt thắn, nín cả thở, chỉ có cách bám chặt, ghì chặt lấy vai nhũn mầu, nẹp đầu vào vai bà. Còn mấy ngàn người đứng xem thảy đều thắt sáu, lo sợ và ngậm ngùi, im phắc như tượng gỗ cả.

Ông cụ vẫn không ngớt lời kêu khóc, vừa lom khom cuối nhật trước hể là hai dùi rồi hai tay, đến thân và đầu thằng bé, thứ tự xếp cả vào hòm đựng dụng cụ. Đãy nắp hòm xong xuôi, nước mắt ông cụ càng lá châ hơn nữa, bèn hướng về các gười đứng xem mà thồn thút, mà nghẹn ngào, rằng:

— « Thưa các ngài, đây là thằng cháu duy nhất của lão phu dè trong cày lục già, nắng mưa bát trắc. Lão phu di đâu cũng phải có cháu nó theo kèm... Nhưng nay, thời thì thoi rồi, số lão phu đã hiem muộn, lai trở về với kiếp cõi thìn. Không có cháu nó, lão phu dành xếp xó tài nghè, không thể thi thoảng gì được nữa... »

« Duy có một điều, làm thế nào cho thân nghèo nay có đủ tiền để mua được xác cháu về dفن quê nhà, an táng phí tốn chay yên phận của cháu... cõi rồi lão phu di kiêm một hang núi sâu nào đó cho qua những ngày tàn... Tuy là số kiếp của cháu nó phải sớm thiệt phận, nhưng là vì chiêu ý các ngài mà cháu nó phải chịu gánh tội mình. Thời thì, da thiêu, xin các ngài nghĩ đến số kiếp cháu nó và phận lão phu mà già tám tết giúp cho lão phu có đủ tang phí để hàn vong hồn đưa trả dưới suối vàng... ».

Trong khi ông lão còn dương thòn thúc, náo cả kẽ hở lối đầu mà tất cả phụ nữ đứng xem, đều đã xui xùi mếu ở mào, như thi đua nhau mà tuôn lệ vắn, dài.

Toan thở dứt lời, vẫn giữ nguyên vẻ mặt đau thương cực độ, ông cụ chia hai tay ra, đến trước mặt từng người, từng người mà quyền tiến. Tiên dầy tay thì nhét vào bao, dầy tay rồi lại nhét vào bao vì hàng mấy ngàn người, ai ai cũng bị khích động bởi cảnh bi ai mà trút hết từ tâm, dốc ngực vì liền len dè dài ông cụ. Nghĩ cũng thương hại cho nhũn mầu tôi, bà là người lão tiện cơ

CÁ NƯỚC CHIM TRỜI

(Tiếp theo trang 17)

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Thưa, cái viên thư ký mà họ đã tìm được đó, chính là tôi. Có lẽ, ông không ngờ tôi đâu đây nhỉ? Mà có lẽ, ông cũng chẳng ngờ, viên thư ký đó, lại là một người đàn bà?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Thưa vâng, quả tôi không ngờ thật.

NGƯỜI ĐÀN BÀ, tôi vè rất đặc ý.

— Không biết, bây giờ làm thế nào? Xin ông thử nghĩ giúp tôi xem, chứ, sáng mai đây, tôi đã phải đến công ty để nhận việc rồi, ấy vậy mà, tối giờ này, tôi cũng chưa tìm được chỗ ở! Suốt từ sáu giờ rưỡi chiều tới bây giờ, tôi chẳng hề được dừng chân. Tôi không dám nói giấu gì ông, cả cơm tối, tôi cũng chưa được ăn nữa! (cô dừng dậy vuốt lại nếp áo, rồi đi lại chỗ bàn gương để soi gương).

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Tò vè ái ngại thay cho cô. — Chết chúa, cô chưa xơi cơm hay sao? Thế mới thiệt là r้าย rắt, bây giờ biết làm sao được kia chứ, mà tôi cũng chẳng biết tính thế nào để giúp cô đây! (Ông ta đứng lên, rót cho cô một chén nước trà.)

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Xin da tạ ông, tôi nói qua, để ông rõ thế vây thôi, chứ có phải tôi đến đây để vòi bữa cơm đâu.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Thiệt là quá ư sơ thắc đối với cô, nhưng thôi, hãy xin cô xơi chén trà này, cái đã.

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Xin da tạ ông. (Cô lại ngồi lại chỗ cũ).

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Móc túi áo, lấy ra một hộp thuốc lá: — Thưa, cô có xơi một điều thuốc không ạ?

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Không ạ, tôi không biết hút thuốc, tuy nhiên, tôi không phản đối ai hút thuốc ở bên tôi đâu (cô uống một ngụm nước trà).

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Cảm ơn cô. (Thu hộp thuốc lá về, nhắc tầu thuốc lên, quay dì và châm lửa, hút).

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Giơ tay xoa xoa hai chân. — Trời ơi, chân tôi! Ông coi xem, hai cái chân tôi nó lấm lem không khác gì chân ma, một nước?...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG, vội xoay lại. — Thưa, sao thế ạ?

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Thưa, cô phải chỉ những nước mưa mà thôi đâu, bùn, đất gì gì, tôi cũng cứ bước trần đì!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG, tò vè ân cần. — Thế thì dor bần thật! Cô có muốn thay bít-tát cho khỏi ướt chân không? Nếu cô muốn thay, tôi sẽ xin đi ra ngoài, để cô thay.

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Không, thưa không ạ, tôi không muốn thay bít-tát, cảm ơn ông. Mới lại, thay bít-tát, thì can gì phải bắt ông đi ra ngoài, mới được, kia chứ!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Nếu cô không có mang theo bít-tát, để thay, tôi có thể dưa một đôi, để cô dùng tạm,

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Xin da tạ tẩm lòng hảo tâm của ông, nhưng, dấu tôi có thay cũng vô ích, vì, rồi đây, tôi lại còn sẽ phải lội bùn, lội nước, kia mà...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Thưa, tại sao lại cứ phải lội bùn, lội nước, kia chứ?

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Không lội bùn, lội nước làm sao cho được kia ạ? Trời tối đèn như mực, bước chân ra tối đường, tôi không còn làm thế nào, phân biệt nổi, chỗ nào là đường khô, chỗ nào là vùng bùn, vùng nước!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Tò vè suy nghĩ,

CUNG CHÚC TÂN XUÂN
MỘT NĂM ĐẦY HẠNH PHÚC

TƯ ÂM HOÀN

Chuyên trị về phổi, nóng, Ho khan, Ho đờm, Ho ran ngực, Ho ra máu, Đàn bà Ho són, lúc đi ngủ, hoặc gần sáng ho liên miên. Tìm ngay TƯ ÂM HOÀN, sẽ mau lành bệnh.

Đông Dược Sí HUỲNH-QUYỀN

131 đường Võ dì Nguy — Phá Nhuận
* Các tiệm Việt Hoa đều có bán.

131 đường Võ dì Nguy — Phá Nhuận

* Các tiệm Việt Hoa đều có bán.

131 đường Võ dì Nguy — Phá Nhuận

* Các tiệm Việt Hoa đều có bán.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Ba gian phòng này thiệt là dù tiện nghi, ấy thế mà, chỉ có năm trăm, mỗi tháng thôi!

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Thưa, kề ra, nhà thì thực tươm, giá lại phải chăng, không có đắt đỏ gì (suy nghĩ một lát) Thế, thưa ông, nhà này có thể nhường lại cho tôi thuê thiệt đấy chứ ạ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Thưa vâng. Ai lại dì nói gạt cô kia chứ.

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Có điều, nếu đến ở ngay tối nay, có lẽ bất tiện chăng?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Thưa, tiện, tiện, lâm a, quả, không có gì gọi là bất tiện cả. (Bỗng, ông ta to vè vừa chợt nghĩ tới một việc gì). Nhưng, thưa cô... cô đã kết hôn chưa, kia ạ?

NGƯỜI ĐÀN BÀ, giật bắn mình lên, ngồi ngay lên và nhanh dỗi lồng máy lại. — Thế, là thế nào?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG, ý muốn bồ túc thêm một câu. — Thưa, tôi muốn hỏi cô, cô đã kết hôn chưa?

NGƯỜI ĐÀN BÀ, giận dữ. — Sao ông lại dì hỏi tôi một cách thậm chí vô lý như vậy!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Thậm chí vô lý?

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Không những vô lý, mà còn là hối nhục nữa!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Mỉm cười, rất đỗi cao hứng. — «Hối nhục», có lẽ đúng, chẳng sai chút nào, chính tôi, tôi cũng bảo thế, nhưng thưa cô, cái điều kiện quái ác đó, là do người chủ cho thuê nhà xưởng xuất ra, họ cần phải biết, cô đã kết hôn chưa?

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Tôi đã kết hôn hay chưa, có can dự gì tới ông, mới được kia chứ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Thì đúng thế. Ngay như tôi đây, chẳng hạn, tôi đã kết hôn hay chưa, cũng có can dự gì tới nhà bà chủ nhà đâu? Ấy thế mà, bà ta cứ quá quyết hỏi tôi như vậy đấy, cô xem có kỳ quái, hay không?

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Thiệt tình, tôi chẳng làm sao mà hiểu nổi ý chí của ông nữa.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Nào tôi có bảo rằng cô đã hiểu. Lẽ tự nhiên là, cô chẳng hiểu gì cả. Nhưng xin cô chờ nóng nảy, để tôi xin nói cô nghe, rồi cô sẽ hiểu hết, mà rồi, cô có nói, cô đến làm việc ở công ty Đại Thành, có phải thế không ạ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Có lẽ, ông không có một tý ký ức lực nào gọi là có, vắng, bắt cứ điều gì vừa nói xong, là ông đã quên rồi!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Xin cô chờ nóng giận. Chẳng qua, tôi hỏi lại cô như vậy là vì, chính tôi, tôi cũng đến bên công ty Đại Thành, để làm việc mà.

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Chính ông, ông cũng đến Đại Thành làm việc à?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Đúng thế. Có lẽ cô cũng không ngờ đâu, đây nhỉ?

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Thưa ông, thế ông đến Đại Thành để nhận công việc gì, kia ạ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Thưa, tôi đến đây làm, với tư cách một công trình sư.

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — À, thế ra ông không phải là ông chủ cho thuê nhà sao?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Ai bảo cô, tôi là chủ nhà? Chính tôi, tôi có hể nói với cô như vậy không? Cô cứ xem cái bộ dạng của tôi, liệu tôi có vẻ già là vê một ông chủ cao thue nnà, khong?

NGƯỜI ĐÀN BÀ. — Cắt ngang. — À, tôi hiểu ra rồi! Thưa, cô phải, chính ông, ông là người đã thuê được ba gian buồng này, và, bây giờ, ông nhận ra nó không vừa ý, nên ông muốn rời ra sau gì?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG. — Muốn tuồi ra, ai bảo cô, tôi muốn rời ra?

(Xem tiếp trang 33)

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Hiệu Sơn Mài

NGUYỄN - OANH

Chuyên bán đồ đồ tặng phẩm quý nhứt.
Sơn mài, đồ cẩn ốc, đồng-mồi, bạc, ngà, đồ sứ.

Nhiều kiều mỹ-thuật, bền, kỹ.

86, Nguyễn Văn Thành
(đ/c Ông may cũ)

Điện thoại: Số 145
SAIGON

NGƯỜI DŨNG SĨ MIỀN NÔNG CỐNG



RỜI súng chưa rõ mặt người,
Gió đông rét như cắt từng trận lùa qua,
lại thêm sương muối trắng
đục bao phủ cả một bầu trời Nông
Cống tỉnh Thanh Hóa.

Trong công đường các bìa phụ lão đương run
lật bát, có người hai hàm răng lập cập va vào nhau
nghe rõ mồn mòn.

Trên phủ đường, Nguyễn Thành con trai
Nguyễn Văn Thái một phản thần nhà Lê đang chém
chết ngồi đối diện với viên tri phủ tuyên đòi tờ chiếu
của vua Lê bị áp bức nhường ngôi cho Mạc Đăng
Dung.

Tuy chưa có chúc trước gì của tân trào nhưng ý
về uy quyền của cha, Nguyễn Thành hiện là kẻ
năm quyền sinh sét trong tay. Dân miền Nông Cống
hết ấy thường gọi Thành là : Cậu Ấm Thành • cậu
Ấm con quan quận Thái • có tài hiếu sắc nên những
thiếu nữ vùng Nông Cống người nào sạch nước cành
là ý như bị bọn tay chân của Thành bắt cóc về dâng.

Trong buổi hiếu dụ hôm đó, qian Phủ chỉ ngồi
làm vì, còn Nguyễn Thành thì khua môi múa mép
tán dương Mạc Đăng Dung và không tiếc lời nói
xấu các bậc cựu thần nhà Lê như Nguyễn thái Bạt,
Lê Tuấn Mậu, Lại kim Bàng người thì đã chết bởi
người thì nhỏ vào mặt Đăng Dung khi hắn ép các
quan ký vào tờ chiếu nhường ngôi.

Trong số các vị phụ lão đi họp súng hôm đó, có
một vị họ Nguyễn tên Nhu Sơn. Nghe lời Nguyễn
Thành, uất khí bốc lên, về đến nhà ông lẩn ra
giường ngất đi.

Con trai Nhu Sơn là Nguyễn như Hải thấy vậy
vội đi lấy gừng và rượu thoa bít hắc lầu, cụ mới
tỉnh rồi cầm tay Nhu Hải, úa nước mắt mà rằng :

— Cõng nghiệp đức Thái Tô đầy rẫy trong
dàn gian, sống ngồi trong sứ sách mà nay con cháu
bi Mạc Đăng Dung cướp ngôi. Cha không có chân gót
trong chốn miếu đường, nên không dám nói đến
việc khôi phục cơ nghiệp nhà Lê là việc lắp bắp vớ trời.
Nhưng dân Nông Cống ta có tội gì mà một thằng
Nguyễn Thành lại giám ý thế làm càn. Cha già rồi
không là nòi được việc theo ý muốn, vậy trước khi chết
của có lời cậy con, chẳng hay con có dám làm không?

Nhu Hải úa nước mắt nghẹn ngào hỏi ?

— Cha có điều gì uất ức, xin cha cứ truyền
dù cho có phải nhảy vào lửa con cũng cam tâm.

Cha chỉ muốn con giết cho kỳ được thắng
Nguyễn Thành, con trai thằng quận công Nguyễn Thai
đề ưu hại cho dân là cha ngâm cười nơi chín suối.

Nói xong sau khi nắc lén mấy tiếng, cụ Nhu Sơn
hồn lìa khỏi xác.

Chôn cất cho cha xong, Nhu Hải đêm đêm lẩn
mò đi nghe ngóng xem Nguyễn Thành ở đâu.

Đêm ấy biết chắc Thành đang ở trong tư dinh
vì chập tối bọn tay sai của Ấm Thành vừa bắt được
một cô gái xinh đẹp ở cuối phố phủ về dâng.

Nhu Hải chờ đúng cảnh hai, mới bò sát đến
bên tường phủ, truyền qua cần nhân vào được ben
trong nhẹ gót bước qua mấy hàng cây cảnh. Đến một

căn phòng Như Hải nghe có tiếng kêu khóc từ trong
vọng ra. Dũng là tiếng cô gái bị bắt cóc từ chiếu,
hiện đang bị ép liều nài hoa nhưng nàng không bằng
lòng nên kêu khóc để mong có người đến cứu.

Nhu Hải lúng túng không biết tìm cách nào để
vào phòng, thi chợt thấy từ phía nhà bếp có tiếng
chân người dầm trên lá khô sot soat di lên. Rồi có
tiếng một người dặn với :

— Mày đem cuộn thửng ấy lên, cậu lại không
chửi cho mục mà ấy à ? Sao không nói với cậu là cứ
trái nó bằng chiếc dây lưng của cô à đem qua có
hơn không ?

Có tiếng đáp lại :

— Con này nó khỏe lắm, dây lưng nó rất đứt
phẳng cả, nên cậu mới sai tac xuống lấy thửng chứ.

Nhu Hải rút gươm lăm lăm cầm tay, đứng nấp
hển cột cái. Bóng đèn vừa tối, chỉ một luồng pháp là
đầu ten cây tờ dã lìn khỏi cõ.

Nhanh như cắt, Nhu Hải chạy đến cửa
phòng gọi :

— Túra cậu, thửng đây a.

Cửa phòng vừa mở ra, Nhu Hải vung gươm
chém một nhát, thân Ấm Thành dứt làm hai đoạn.

Trả gươm vào vỏ, Nhu Hải bước vào thấy cô
gái đầu tóc rủ tu quo đang ngồi co ro trong gầm giường.

Người con gái trông thấy Nhu Hải, vội bò ra
phục xuống van lạy như té sao. Nhu Hải nói với :

— Tôi đến đây giết thằng hại dân, con dứa
phản quốc. Sáng mai nếu quan nhà có đến hỏi về vụ
án mạng này thì co cử báo chúng đọc mấy giờ đồng chừ
trên tường này. Nói xong Nhu Hải xé áo của Ấm
Thành lấy một mảnh vải vo tròn lại tham vào máu
viết như sau :

- * Sát Nguyễn Thành già.
- * Tôi ngã nhất nhẫn
- * Quan nhà bút đắc
- * Nhiều hại lương dân

Viết xong, Nhu Hải theo lối cũ truyền cành
cây qua tường về nhà, thay vội quần áo rồi tính
chuyển đảo tàu.

Góc biển chân trời

Thu xếp hành lý xong rồi Nhu Hải nói nhỏ sự
thề với may mắn của ông, uyên thục. Trước khi rời

HẢI ẨU TỬ thuật theo
TANG THƯƠNG NGÃU LỤC

khỏi nơi chôn rau cắt rốn, Như Hải không quên ra
trước mộ cha khóc lạy mà khấn rằng :

— Con vâng di mệnh cha, đã trừ được thằng
giặc hại dân, con dứa phản thần. Nay con đến lạy
biệt vong linh cha để lánh mình di nơi khác. Khán
xong chàng bới đất bẩn mõm vui thanh gươm dính
mau xuống rồi thẳng đường đi ra trấn Sơn Nam.

Đi được bầy ngày đêm đến xã Thiên Bản thì
tiền lung dã cạn. Gặp bước đường cùng anh hùng
chẳng quản gãy thận mặt, Như Hải liền xin vào ở mùa
cho một phú ông trong xã.

Phú ông có cô gái lớn năm ấy vừa 19 tuổi, tuy
không vào bậc say hoa đâm nguyệt, nhưng cũng đã
được lăng trên chạ dưới nhiều cậu trai mê như điếu dồ.

Đã nhiều nơi mượn người bắn tin manh mối,
song phú ông chưa nhận gả cho ai.

Từ ngày Như Hải vào làm, phú ông thấy người
tuần tú khói ngô lại được tính cẩm chỉ cần thận
nên rất yêu mến.

Nhiều lúc vắng vẻ, ông thường nói với bà :

— Tháng Hai Trâu (tên mới của Như Hải)
chẳng biết tông tích ở đâu chừ, giả được biết nguồn
nguồn của nó mình gả con Phong (tên cô gái) cho
nó kè cung tốt đời đấy.

— Ông chỉ được cái tính nhắng. Nhà mình nhà
người cây mít, tiền chôn thóc tích, bao nhiêu nơi có
gia ban hỏi ông chẳng gả, nay lại định gả con cho
một thằng đi ở mùa bao giờ.

Ông sảng giọng cãi :

— Trọn người gửi của, trông mặt đặt tên,
tưởng thằng Hai Trâu không phải là hạng tặc
thông dâu. Bà không đi học nên không biết, ngày
xưa Bá Lý Hè, Hán Tín lúc chưa gặp thời cũng đều
nhà bắc khanh tướng chư có vừa đâu !

Câu chuyện 2 ông bà nói riêng với nhau, không
ngờ lọt vào tai cô Phong lúc ấy đương cho tắm ăn
trong buồng.

Từ bùa đó, cô dám ra tư lỵ đánh đòn : cô đem
so sánh Hai Trâu với tất cả các cậu trai trong vùng



nhì quả thay Hai Trâu như con phượng mà các chàng trai kia chỉ như mấy chú gà lốm lông đuôi.

Năm ấy trời làm hanh hán, một mảnh mây của phủ ông bị khô cạn. Một đêm Hai Trâu và cô Phong phải ra gánh nước tưới mạ. Cảnh khuya đồng vắng, tự nhiên cô Phong cất giọng hát, không biết vô tình hay hữu ý; hát rằng :

Gánh nặng mà đi đường dài
Ai mà gánh đỡ một vai nên chồng

Đêm khuya canh vắng, giọng cô thôn nữ ngân vang khiến vũ trụ cũng muôn trở mình nữa là anh Hai Trâu cường tráng.

Hai Trâu cũng liền cất tiếng hát đáp :

Vì lờ cho cá mắc dỗng

Vì em anh phải đi giăng về mờ.

Vì dỗng cho cá mắc lờ

Vì anh em phải đi mờ về giăng

Sự trao duyên qua mấy câu hát khiến cả hai xúc động, hơn nữa cảnh gió mát trăng thanh, trai tài gái sắc, dưới mái chiếc quán vắng giữa đồng đồi người bạn trẻ đã cùng nhau hòa điệu yêu đương rõ ràng là « thiên tài chi hợp ».

Được ít lâu có Phong thấy trong mình khang khác liền nói cho Hai Trâu biết. Hai Trâu sợ vợ chồng phú ông họ Quách thì ít, nhưng sợ lè lang khoán xóm xã Thiên Bàn thì nhiều nên dàn biến lại tên tuổi quê quán mình trao cho cô Phong rồi đêm đó thừa dịp không ai để ý chàng trốn biệt.

Chợ An Dương tỉnh Bồng (Hải Dương) có người lái buôn họ Đào lúc ấy đang buồn rầu vì có chàng rẽ vừa bị chết non. Ông Đào cho người đi tìm đến nhờ mấy cụ Đồ, cụ Khóa gần chợ nghịch hộ đổi câu đối « bỗ vợ khóc chàng rẽ ». Với cái đầu dẽ các cô nghịch cảnh ấy các cụ đồ, cụ khóa không nghĩ được, nhưng các cụ không dám nói thẳng ra là « khó mà lại dỗ cho là « câu đối nghịch cảnh » ấy viết ra sợ sái nên không viết.

Đương bì và buồn bực thì có một người đội nón chớp sơn, áo the màu nước điêu đến đứng trước cửa tự xưng là kè « lợ dộ đường » xin chu cấp.

Ông Đào hỏi rõ biết là người có học liền ra điều kiện :

— Nhà chàng trong khôi ngô tuấn tú thế kia tất là hay chữ, nay lão có thằng rẽ nó vẫn số, lão mượn mấy ông đồ nghịch hộ đổi câu đối mà chàng ai nghịch giúp, nếu nhà thày nghịch được lão sẽ nuôi ở đây dạy học.

Người đó chính là Nguyễn Như Hải, tức Hai Trâu. Chàng lể phép thưa :

— Nếu lão trưng sai khiếu thì dù dốt chau cũng xin múa rìu qua mắt thợ, còn việc dạy học thì cháu chả dám, e có tội với các cụ đồ ở đây là đánh tiếng qua cửa nhà sấm.

Ông Đào lấy bút mực và vài trang ra, Như Hải không cần nghĩ ngợi viết liền :

* Tế tử thừa long ; chính lứ đoàn viên kim nhật hội.

* Tài ông thất mã, thùy tri kỷ trưng tại trung co

Đổi câu đối đưa đến nhà đám, các cụ Nghè cụ Cử đều khen là hay, đáng là tay « Văn từ xuất chúng ».

Như Hải từ đó nghiêm nhiên trở thành ông đồ trong nhà Đào lão. Đào lão thương cảm cảnh anh đồ lờ bờ không có vợ khác gì ở tù nên cho phép con gái sau khi đoạn tang chồng về kết nghĩa với thày đồ.

Nhưng trời trêu thay ! Sau khi sinh hạ được một trai, cô đồ cậy mình là gái nhà giàu nên nhiều khi có chuyện sô sát với chồng. Như Hải thấy thế chịu không nổi lại lảng lặng viết tên tuổi quê quán mình vào một phong thơ trao cho vợ rồi phương trời rộng ruộng. Tin đó đến tai làng xóm ai cũng chê cô đồ bằng câu vè :

Đồng nát lại về Cầu Nôm.
Con gái lầm mõm về ở với cha.

Sau khi ở nhà Đào lão ra đi, Như Hải lại lần mò lên trấn Kinh Bắc, ở huyện Lan Tài rồi tục bùi với một cô gái họ Đỗ. Được vài năm, Đỗ thị cũng lại sanh được một đứa con trai khôi ngô. Nhưng tạo vật có oán, tông tích của Như Hải bị lộ, bọn hương hào dương tính mò tra xét lý lịch xem con rể nhà họ Đỗ có phải là Nguyễn như Hải ở Nông Cống thì bắt đem nộp Nguyễn Thái để lấy thường.

Thế là Như Hải lại một lần nữa đem chuyện thực nói với vợ rồi cao bay xa chạy.



Vùng Thạch Thất (Sơn Tây) lúc ấy có một người rất giỏi về nghề bói toán, người ta thường gọi là « thày bói sáng » hoặc « thày ». Khi bói phong bì đến xem đồng như chư. Vợ ông thày bói bán nước chè tươi còn chồng xem bói « dch », cách sinh nhai hàng ngày dư dả, lại thêm có thằng con khôi ngô khinh nên ai ai cũng khen là có hàng nước tốt phúc lấp lánh được ông chồng vân nhô tình nghệ đích lý.

Nhưng xum họa được ba năm thày tướng bị



thủy thần bắt phục, nay ôm mai đau, sau dành từ giã vợ con, rồi về kinh kỳ sinh nhai bằng nghề làm thuê làm mướn.

Sau mươi năm ở chốn Kinh kỳ khi gồng thuê gánh mướn, khi viết sớ đoán thể trong dịp dân Xuân tại bến Bồ Đề, Nhị Giang (tên mới của Như Hải) hồi ấy đã 80 tuổi, không còn sức lực xông pha nữa, dành ngôi nhà trước quán nhà anh bán nước ở bến đò Bồ Đề xem bái chữ, đoán cảng già dộ nhật.

Vợ chồng anh hàng nước tuy nghèo túng mồng tơi, nhưng có lòng trọng tuối, anh cụ Nhị Giang dù có tiền hay không, vợ chồng anh cũng cung phụng đủ ngày hai bữa, tuy chỉ là cơm dưa muối.

Rồi một hôm chủ Hai Trâu bị bệnh thập tử nhất sinh. Thím Hai phải xuống van nài bác Trưởng Vạn dưới bến đê vay vài chục quan về thuốc thang cho chồng.

Trưởng Vạn là một tay kiêm ăn trên sông nước xưa nay vẫn ỷ mình với Nguyễn-tiêu-Nhị trong truyền Thủy Hử. Vì thế từ khi chú nghịch đến nhân nghĩa, chỉ việc gì có lợi là làm. Gặp thời được cai quản cả một bến đò, nên lòng hiếu sắc của Trưởng Vạn càng tăng thêm. Hết thấy đàn bà con gái có chút nhau sắc là như mèo thấy mõ.

Thím Hai Trâu đã được Trưởng Vạn đền ý từ lâu, nhưng một lần ngỏ lời tán tỉnh chú bị mắng như tát nước vào mặt. Nay dột nhiên Thím Hai lại dẫn xúi xuống thuyền chúc hời vay tiền, Trưởng Vạn liền gật :

— Nhớ lại những lần bị thím mắng như mắng ăn mày thì mày tôi cũng chả cho vay. Nhưng xét lại thím có lòng tốt chạy chữa cho chồng tôi cũng cố quên chuyện cũ mà giúp thím. Nhưng có một điều này thím có bằng lòng tôi mới cho vay.

— Bác Trưởng dạy Lão điêu gì xin cứ nói cho em biết.

Về mặt trai lợ, miệng cười đều già Trưởng Vạn nói cả bằng miệng lẫn bằng mắt :

— Nhìn nhà tôi và trẻ lên bờ cá, vậy thím có ưng làm vợ tôi một lúc, chỉ lúc này thôi thì tôi mới cho vay.

Hai má dỗ ừng, Thím Hai đành im lặng vì tự mình dẫn thân xuống thuyền hẵn, bây giờ to tiếng thì chẳng gì mình cũng mang tiếng rồi. Chẳng thà chịu đi để có tiền về chạy chữa cho chồng.

Sau cuộc mây mưa, Trưởng Vạn lại trở giọng tán :

— Người nhan sắc như mình tội gì mà cứ bám lấy cái thằng người thừa ấy. Thời cũ đê vay cho nó om chết đi rồi về ăn ở hẳn với tôi.

Thím Hai dỗi ba phen năn nỉ, nhưng Trưởng Vạn vẫn không đưa tiền chỉ tán làng.

Biết là mắc hẹn, vợ Hai Trâu đành gạt nước mắt bước lên khỏi đò. Về đến nhà thím Hai ấm ức mãi, nửa đêm thất cõi tự tử.

Cụ Nhị Giang như đã đoán được trước câu chuyện vội ra cản lại kịp rồi hết lời khuyên nhủ. Chủ Hai cố lết ra hỏi duyên cõi.

Thím Hai nức nở thú tội cùng chồng và cụ Nhị Giang. Cụ cười bảo :

— Giúp việc ấy đối với thằng Trưởng Vạn thì thường làm. Đè lão trả thù cho.

Đoạn cụ ghé tai dặn thím Hai, rồi lại quay ra bảo chủ Hai cứ như thế... như thế.

Sau đó cụ lấy trong bọc ra hai đĩnh bạc đưa cho thím Hai và nói :

— Tiên này lão đành dạm đê mua cổ « hậu sự » đây. Nay cứ đem đi mà lấy thuốc : cứu bệnh như cứu hỏa.

Còn nửa tháng sau, chủ Hai Trâu lại mạnh như trước.

Từ ngày lửa được vợ Hai Trâu, Trưởng Vạn tự cho mình là Gia Cát tái sinh. Đoi khi Thím Hai qua đò sang Thăng Long đi thuyền hẵn, bắn vẫn ngâm nga trêu cợt bằng những câu như :

* Tiếc thay con ngựa trắng lại tháng cái già cương thiêng.

* Tiếc thay con người ngọc lại ôm lưng cái anh « quân » nghèo.

hoặc :

* Hoài hồng ngâm cho chuột vọc, hoài người ngọc cho ma vây ».

Nhưng vợ Hai Trâu chỉ túm tím cười rồi mắt liếc rãnh từ khẽ nói :

— Phải giò ! Im cõi mõm đi kéo nó biết nó giết cả đồi.

Chú Trưởng Vạn lại đắc ý cười hênh hênh mà rằng :

— Đây thì chấp cả vợ lẫn chồng ! Chỗ chồn đực mấy hột thịt, cái mõi troi gà không nỗi thì giết được ai ?

Một hôm, chủ Hai Trâu cũng qua đò mua một cổ « eo quan » bằng vàng tẩm rồi thuê chờ qua sông về nhà.

Các bạn trong phường van hỏi :

Sao vợ chồng đương thì sinh đẻ, chủ lại đi sắm cái « của nợ » ấy làm gì cho sái quầy.

Chú Hai giọng thành thật thưa :

— Vợ chồng tôi lo xa nên mua về để vợ chết trước thì chồng chôn mà chồng chết trước thì vợ chôn, việc ấy là thường, có gì là gõ !

Sáng sau, Hai Trâu và cụ Nhị Giang cùng qua đò, Trưởng Vạn hỏi bồi di đâu, Hai Trâu đáp :

— Lên làng Vẽ xem đất đê vải hêm mới về.

Trưởng Vạn thuận miệng tán :

— Đất lìa Giàn, quan iè Vẽ, Cụ cố tìm cho chủ Hai dây kiều đất nào « dinh tài lưỡng vượng » ấy cụ nhé.

Cụ Nhị Giang vuốt râu cười đáp :

— Tiên tích đức hậu tam long, có đức mới mong được đất tốt chứ. Có phải ai cũng tìm được huyệt ngay đâu.

Sau đó một lúc lâu, thím Hai Trâu trên vai quay đồi thủng xuống bến gánh nước. Thím cố trùng trình chờ cho được Trưởng Vạn ra đầu thuyền rồi khẽ dặn :

— Tối nay « nó » đi vắng, « nhà » nhớ lên chơi nhé !

Trưởng Vạn gật lấy gật đê,

23

Trưởng Vạn đang ngồi cười cợt chót nhà trên cổ quan tài thì từ ngoài ngó có tiếng chú Hai gọi công. Tiếp đó có tiếng cười nói của nhiều người là nứa.

Trưởng Vạn mặt cắt không còn hêt máu hỏi Thím Hai :

— Ai như « nó » về đây hả ?

— Ủ, mà hình như lại có một tụi thầy dạy vỗ của nó nứa đấy.

— Toé mình bảo tôi trốn vào đâu bây giờ ?

Gitra lúc ấy ngoài công tiếng chú Hai hối thúc mở công mỗi lúc một gấp.

Thím Hai bèn mò nắp quan tài bảo Trưởng Vạn :

(Xem tiếp trang 30)

NGƯỜI DŨNG SĨ MIỀN NÔNG CỘNG

(Tiếp theo trang 29)

— Nó vè cé cả bạn hữu theo thì chỉ chốc lát rồi lại kéo nhau đi chứ không ở nhà đâu. Minh hãy tạm chui vào ẩn trong cỗ quan tài này, khi nào nó đi ăn khói tôi lại mở ra, nếu không nó bắt được, thì chết cả đôi.

Bí kíp, Trường Vạn danh chui vào và dặn với:

— Có dậy thì kê cái gì cho thông hơi chứ đừng dậy kín mà chết ngạt người ta đấy!

Đây nắp quan tài xong, thím Hai ra mở cửa. Vào đến nhà, Hai Trà cùng bốn, năm người bạn, mang rượu ra chè chén rồi chú nói:

— Mấy năm trước ăn không nên làm không ra, tôi mới mua cỗ quan tài này để vợ chồng tổng tống cho nhau. Ngày nay làm ăn cũng đã khá, để đây chỉ tò chệt cả nhà, vậy anh em chén xong khiêng dùm tôi đem ra hờ ngâm.

Trường Vạn nằm trong nghe thấy lạnh cả gáy. Giúp lúc đó Thím Hai lén xuống bếp gọi vợ Trường Vạn ra kề lại đầu đuôi câu chuyện và dọa:

— Bác muốn cho chuyện êm đẹp mà lại cứu được bác giai, chỉ có cách lên mà van lạy mua lại cỗ quan tài là xong.

Vợ Trường Vạn nghe lời, lên hỏi Hai Trà mua lại cỗ áo quan tài. Chú Hai sắc nhẽ mùi rượu, sắc mặt dữ tợn như ông Ác lè nhè nói:

— Bác mua hả? Năm ngàn quan, kém một đồng đừng có hỏi mà nhớ. Vợ Trường Vạn về bán cả thuyền và đồ đặc vét voi được có ba ngàn rưỡi quan lén khóa lòc van lạy xin Chú Hai bán lại cho.

Chú Hai giả tình giả say kéo chị Trường Vạn lên ngồi vào lòng mình ở ngay đầu quan tài cột nhà:

— Chà bà Trường hàng vạn đẹp như tiên thế này, bà có chịu làm vợ tôi? Một lát không.

Vợ Trường Vạn nuốt tủi đắng:

— Nếu có muốn làm vợ chồng cũng phải chờ lúc vàng về, chứ trước mặt mọi người thế này em không dám!

Chú Hai đầy ra và nói:

— Nói chuyện mà chơi, chứ đây không thèm những hạng gái như chị đâu. Nói xong nhận tiền rồi cho vợ Trường Vạn về để gọi người lên khiêng áo quan.

Khi được người mở áo quan cho ra, Trường Vạn vừa tức vừa thẹn, thân hình tiêu tụt không khác gì một cái thây ma.

Trường Vạn biết là cụ Nhị Giang bầy mưu cho vợ chồng Hai Trà bèn lập tâm trả thù.

Một hôm nó cho người lên mượn cụ Nhị Giang sao lại bộ một đơn thuốc trong đơn toàn những vị độc.

Cụ vô tình sao hộ xong người nó mang về, Trường Vạn liền nắm lấy rồi đi bốc thuốc về cho người dì ghê uống đã. Nguyên bà này có nhiều của mà không con nên ý Trường Vạn muốn nhân chuyện này làm một công việc. Quá nhiên bà cụ uống thuốc xong thì chết.

Trường Vạn liền làm đơn thưa cụ Nhị Giang là đầu độc « mẹ ghê » của hắn. Việc được đưa ra cho Ngự Sứ Đài xét.

Bấy giờ bốn người con cụ Nguyễn như Hải đều đã thi đậu và cùng làm quan ở đài Ngự Sứ.

Người con ở Thiên Bàn hiện làm chức Đô đốc.

Người con ở An Dương hiện làm phó Đô đốc.

Người con ở Lang Tái hiện làm Thiêm Đề Uý.

Người con ở Thạch Thất hiện làm Giám sát.

Cả bốn người cùng ra công đường thăm vấn. Bốn vị đường quan thấy ông lão Nhị Giang có tướng khôi ngô quắc thước chắc không phải là người nô tam hạ thủ đầu độc ai nêu bàn nhau cho mời ông lão lên hỏi:

— Lão năm nay bao nhiêu tuổi? Trước đây sinh nhai bằng nghề gì?

Cụ đáp:

— Lão năm nay đúng 80, lúc nhỏ giang hồ phiêu bạt, có đi chui du bốn trấn, lấy vợ để được bốn con trai, rồi từ đó lão không lần nào về thăm được, chà hiều chúng ra sao, còn sống hay đã chết.

Bốn vị đường quan đều toát mồ hôi đồng thanh hỏi:

— Lão ông có còn nhớ lấy vợ ở làng nào, con cái sinh năm nào không?

Ông Lão kè rồ quê quán họ tên từng người vợ và ngày sinh của các con.

Nghe xong bốn quan ngự sứ đều nhảy xô xuống ôm ông già vừa khóc vừa nói:

— Đây đúng là cha chúng con rồi!

Cha con nhận nhau xong, bốn quan ngự sứ đem sự悲哀 tâu lên vua Mạc.

Mạc chúa cho là sự lạ, mời vào thiết yến, rồi phong cho cụ Nhị Giang chức đối hạm Tam phàn.

Bấy giờ Quận công Nguyễn Thái đã chết, nên cái tội giết người của Nguyễn như Hải cũng đã bị bãi bỏ, không còn ai nhắc đến.

Tương truyền rằng: do tích Trường Vạn và Hai Trà kể trên mà sau Tổ Như tiên sinh đã lấy làm diền dũng trong mấy câu văn bắt hủ trong Đoạn trường Tân Thanh:

Làm cho nhìn chẳng được nhau,
Làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên
Làm cho trông thấy nhỡ tiên
Cho người « thăm ván bán thuyền » biết
tay.

Chẳng rõ lời tương truyền này có đúng thế hay không?

HẢI-ÂU-TỬ
(thuật theo Tang Thương Ngẫu Lục)

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

TRẦN KIM

Trường dạy lái xe hơi

Thành lập năm 1949

144 đường Võ Tánh (Frère Louis cũ Saigon)

Dạy kỹ thi mau.

Bảo đảm đậu, cấp bằng giao liền.

Trường có nội trú.

NGUYỄN-VĂN-TÂN

ĐÓNG-Y DƯỢC-SI

Hàng Thuốc — Hàng Trà

KIM - TÂN

311, Hai Bà Trưng Đ.T : 648

TÂN-ĐỊNH — SAIGON

MỸ VIỆN UỐN TÓC

TÂN TÂN MỸ HÓA

Do ông HẢI và ông SẶP
đứng cột, điều khiển và đảm nhiệm

Bồn Hiệu Kính mời

Số 550-552 Phan đình Phùng SAIGON

THANH TUYẾN RADIO

17 Võ Tánh (ngã Sáu) SAIGON

* Ráp — Sửa — Bán các loại máy thu thanh.

* Nơi đào tạo thợ chuyên môn cho ngành V.T.D.

Mỗi đầu tháng đều có nhận khóa mới.

Sau nhiều lần kinh nghiệm
TÔI ĐÃ CHỌN :



**TRỊ DỨT: CẢM SỐT. NÓNG LẠNH. NHÚC ĐẦU
NHÚC RĂNG. ĐAU MÌNH**

CÔNG HIỆU NHANH CHÓNG

VÀI NÉT VỀ NGƯỜI DÂN ANH

(Tiếp theo trang 16)

Ngoài trà ra, dân Anh uống rất nhiều bia. Bia của họ là một thứ bia đậm và nặng hơn la-de ở nhà. Trung bình mỗi năm mỗi người Anh lớn tuổi uống trên dưới 70 lít bia ! Sức tiêu thụ rượu chất và rượu mạnh của dân Anh rất kém không phải là vì dân Anh không biết uống rượu mạnh mà chỉ vì mắc tiền quá họ không kham nổi !

Nhưng dù là rượu bia hay rượu mạnh người Anh không bao giờ uống rượu với nước đá vì họ cho là làm như thế tức là giảm sức mạnh của rượu đi !

Hút

Dân Anh ăn ít, uống nhiều và hút rất khỏe ! Theo bảng thống kê của các hãng chế tạo thuốc điều thì ba phần tư tông số dân Anh từ cờ choai chói cho tới cờ ông già lụ khí 92 và nửa tông số phụ nữ từ cờ 18 xuân xanh tới cờ bà già 90, đều hút thuốc điều hết cả ! Phụ nữ Anh, để tỏ ra bình quyền với Nam giới, đã hút thuốc rất ngang nhiên, không một chút e lệ như quý bà quý cô ở nhà trót * nghiên * thử thuốc điều này.

Hiếm họa ung thư vì thuốc điều, sưu cao thuế nặng đánh vào thuốc lá (ở bên Anh này tất cả thuốc điều giá trung bình là 43đ, một bao 20 điều trong đó chính phủ * soi * mất gần 30đ. V. N. tiền thuế) không làm dân Anh ngừng hút thuốc lá vì theo họ thuốc lá giúp họ tập trung tư - vong (?) để xúc tiến công việc và là nguồn giải buồn vô tận của họ !

Xã giao

Dân Anh không ưa giao thiệp mấy vì bản tính tôn trọng tự do cá nhân. Bởi vậy, sự trả chuyện đối với người dân Anh là một sự làm cho khỏi tắc trách Nghề thuật trò chuyện của người Anh là nói thật nhiều, thật dài nhưng đề rời tới khi chia tay hai người đều thừa biết là họ đã không nói gì mấy cả ! Quả thật các nhà ngoại giao cũng chỉ giỏi giao thiệp bằng người Anh là cùng !

Người Anh còn có lối nói hiếu nghec nghĩa là nói một dâng nhưng ý lại ở một nêu khác. Tỷ dụ như :

* Ông ấy không đều lầm ! * (nếu thoảng nghe thì hiểu là ông ấy không đều túc là tốt nhưng nghĩ kỹ lại thì thật ra họ muốn nói là lão ấy tuy không đều lầm nhưng có đều !)

* I'm afraid so ! * không có nghĩa là tôi sợ là (việc ấy, sự ấy xảy ra) như thế mà thật họ muốn nói là :

Tôi bảo ông (việc ấy, sự ấy xảy ra) như thế đấy (ông muốn tình sao thì tính)

* ALL RIGHT * * RIGHTO * cả hai đều không có nghĩa là * được rồi * * xong rồi * mà có nghĩa là * thế là xong rồi, được rồi (không còn nói đi lại gì nữa) *

I KNOW I SEE không có nghĩa là * tôi hiểu rồi *, * tôi biết rồi * mà có nghĩa là ông làm tôi ngạc nhiên lầm vì tôi chẳng hiểu, chẳng biết ông định nói gì cả !

* AS YOU KNOW * không có nghĩa là * như ông biết * mà có nghĩa là * ông chẳng biết gì cả ! *

* I MAY BE WRONG * không có nghĩa là * Có lẽ tôi nhầm mà chính thâm tâm người đó muốn nói là * TÔI BIẾT THỬA di là tôi không nhầm một chút nào hết * * TO SAVE THE Argument * không có nghĩa là đề cứu vớt cuộc bàn cãi mà có nghĩa là đề chấm rứt cuộc bàn cãi này vì cuộc bàn cãi này chẳng đi đến đâu hay là vì ông sắp thua cuộc rồi nên ta bỏ cuộc bàn cãi này đi cho êm.

Và sau mỗi khi gặp nhau thay vì buông suối 2 chữ Good Bye thì họ nói : * Chúng ta phải gặp nhau lần nữa để nói chuyện nhiều * Đây là hình thức nói Good Bye một cách lè dè ! Vì sau đó thì * Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. *

Tại sao người Anh phải dùng lối nói này ? Có lẽ tại vì không ưa làm phật ý hay mất lòng ai, có lẽ vì lè dè mà người Anh dùng lối nói chuyện kiêu biêu ngầm này chẳng ?

Ngoài lối nói chuyện kiêu đặc biệt Anh kè trên ra còn có lối châm biếm hài hước sói ốc người bị trêu trọc, còn có lối dẫn giọng ra ở từng chữ một để sự giận dữ, bức minh. Và ngoài tất cả các lối nói kè trên ra còn có lối nói * văn hoa, mâu mè, em tai, em nhí * không kém gì lối nói văn chương cửa chợ, máy nước

Cái nghiệp sơ vợ

(Tiếp theo trang 14)

Vợ chồng thử thi thâu đêm, chẳng khác gì cách biệt nhau đã mười năm trời nay mới lại gặp. Vừa tảng sáng nàng đã trở dậy xép nếp quần áo, dọn dẹp cửa nhà: con hồn mang sot đồ đạc còn nàng thắn gấp chăn chiếu, thúc dục Sinh đi trước đến gõ cửa nhà cha mẹ.

Bà mẹ ra kinh lạy hỏi; Sinh nói rõ ý vợ. Bà mẹ tần ngần e ngại chưa kịp đáp thì nàng đã giặt con hồn đi vào. Bà mẹ cũng dàn hình theo vào.

Vừa đến nơi nàng phục xuống đất khóc lóc rất thảm chí cầu xin bố mẹ tha cho tội chết. Bà mẹ xem thấy ý quả là thành thực nên cũng khóc mà rằng : — Con ta tại sao lại thay đổi chóng đến thế này ?

Sinh liền thuật lại đầu đuôi sự trạng đã xảy ra, lúc ấy hai ông bà mới nhận thấy cái mộng ngày trước là linh nghiệm. Mừng lắm. Bèn gọi bọn dãy tớ đến bão phá bỏ căn nhà cũ của vợ chồng Sinh di. Từ đó, nàng rất mực nâng niu, triều chuộng cha mẹ chồng, cách cư xử quá người con hiếu. Hết thấy ai lạ đến nhà là bén lén như cô dâu mới về nhà chồng. Hoặc có kẻ muốn dùa kè lại những chuyện đã qua, tất nàng dỗ bừng đôi má. Đã thế lại được thêm đức tính cần kiệm và khéo đường súc tích nên trong ba năm, hai ông bà không cần hỏi đến việc làm ăn mà nhà đã trở thành giàu có, kè hàng chục vạn. Năm ấy Sinh đỗ kỳ thi hương. Nàng thường bão chàng rằng :

— Ngày trước em được thấy mặt Phương Lan một lần mà đến bây giờ hây còn nhớ,

Sinh cười đáp rằng :

— Cô ta không bị đánh thuốc độc thì cũng là may cho tôi lâm rồi đâu còn dám này ra vọng niệm nào nữa.

Rồi chỉ ừ ào cho qua chuyện. Nhân khi Sinh vào kinh ứng thí, mấy tháng sau mới về, vừa vào phòng đã thấy Phương Lan đang cùng Giang Thành ngồi đánh cờ. Chàng kinh lạy hỏi. Thì ra nàng đã bỏ ra mấy trăm tiền vàng để chuộc Phương Lan về.

Chuyện này nhân khi qua miền Thiệu Hưng tỉnh Triết Giang chính ta được Vương Tử Nhã thuật lại cho nghe xuất một đêm nên biết trường tận mà chep ta đây.

Đi sứ thị bàn rằng :

Về cái nghiệp quả của kiếp người, đến miếng ăn miếng uống cũng còn có báo ứng. Nhưng chỉ có sự quả báo trong tình chồng vợ, ngay chốn phòng the thì thật là như cái ưng ngọt ngay cạnh xương choen sự dột hại của nó lại càng thảm. Bởi thế mỗi chi thấy trong thiên hạ trong mười người vợ thì họ hoàn chỉ được một người hiền cùn chín người là ác lộc hung hán, ta mới nhận ra rằng người đời biết tuồi thiên nghiệp thì ít lâm vậy. Nếu cho rằng đó là lo cái súc tự nguyện rộng lớn của chúng sinh mà ra i tại sao không lấy ngay cái thứ nước nhiệm mầu ong chén mà vầy cho khắp đại thiên thế giới ? Cái hồn của kiếp trước là cái báo của kiếp này, điều đó thường trong chỗ cha con, chồng vợ, Nhưng có nem không giống nhau là do sự phân biệt, cân nhắc hiện ác vậy. Không có nhân thì không có báo: cái * vô nhân * dù cầu cũng chẳng được mà cái * hưu báo * có đến cũng chỉ cam thuận theo không thể rút bò đi được. Anh chàng họ Cao cố cưỡng lời cha, kén chọn thật nghiêm mà rồi vớ phải Giang Thành: tay ôm đùi thườn nhỏ không có gì trái ý nhau, thế rồi lớn lên cũng quấn quít nhau. Khăn hồng lén dồi, vàng lụa kết thê, vợ chồng mỹ mãn như thế sao dám bảo là trời không chiều người ?

Thế rồi cái kiêu dể ra cái giận, cái sợ nắm sẵn trong cái yêu: lúc đầu còn đóng kín cửa phòng không cho vào, kể dò đến bước quỳ gối cùi đầu cũng không ăn thua, sô sát đến cả cha mẹ chồng, chửi bới đến cả cha mẹ đẻ. Sống trong chốn phản hương bến người dẹp mà coi tựa ngục tù, được chum vương chum phung làm bạn mà sợ như chim ưng chim cắt, sợ dí như thế chính là cái duyên nghiệp của thiên yết rồi nghiệp yêu biến thành nghiệp giận. Nếu không có Bồ Tát báo mộng, biết đâu chẳng cho rằng cái việc con người mệt hoa biến thành hổ dữ là việc vô nhân; còn chuyện cậu con trai yêu trẻ thành gầy dèt như que củi há chẳng là chuyện tự lòng công tử thích thế ru ! Một chén nước trong như dài sem mờ rộng: chuột nhô rứt đầu, da soa bò lốt, có như thế mới biết câu * nhân sinh nghiệp quả * đã là chúng sinh khó mà tránh thoát. Dù bé nhỏ như sè con chuột nhất cũng chẳng nên két ác duyên để đến nỗi báo cùu qua mấy kiếp. Việc nhò cùu thế huống hồ những kẻ làm chuyện dai sur ru !

NGUYỄN HOẠT (dịch)

TRANG 31

HOÀNG-THẠCH-CÔNG

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

MỘT NĂM ĐẦY HẠNH PHÚC

ĐIỀU KINH BẠCH ĐÁI HƯỜNG

Đem lại Quý Bà, Quý Cà, đầy đủ hạnh phúc, quanh năm.

Các bà các cô cần mẫn huyệt làm trọng, để lưu thông điều hòa cho thân thể, con người, nhớ tim ngay.

ĐIỀU KINH BẠCH ĐÁI HƯỜNG

Đặng Y Được Sĩ TRẦN THÁI ĐƯƠNG ché 150

Số 612/141/2 hẻm Phan Đình Phùng Saigon

MỘT TÍNH CÁCH ĐẶC BIỆT NHẤT

của nền văn hoá cõi điền Đông Phương

THU GIANG - NGUYỄN DUY CẦN

L'ambition de l'Occidental est d'être compris,
l'ambition de l'Oriental est d'être vrai,

Cao vọng của người Tây Phương là để được hiểu,
còn cao vọng của người Đông Phương là để được đúng với sự thật.

MATGIOI.

DIỀU khó khăn nhất của những học giả Tây phương hay của những học giả Đông phương chịu ảnh hưởng quá nhiều văn hóa Tây phương là không thể chịu được, nếu không nói là không thể hiểu được tư tưởng quá lù-mù, quá lung chừng của các hệ thống tư tưởng Đông phương. Trước sự rõ ràng, sáng suốt của văn từ cùng cách phô diễn của người Tây phương, người chúng ta ngày nay chịu ảnh hưởng rất sâu nặng văn hóa Tây Phương rất lấy làm bất mãn..., và từ bất mãn đó đến sự xem thường cũng là lẽ dĩ nhiên vậy.

Phản động học giả Tây phương, ngay những học giả có một vốn hán ngữ hay ăn ngữ sâu nhất, cũng tỏ ra chỉ có một ý niệm rất mơ màng về Văn hóa của người Trung Hoa và Án Độ cõi điền. Tôi không tin rằng vì sự bất lực bất tài của họ, mà lại tin rằng có lẽ vì cái thế chất uyên chuyền thiên hình khó nắm được của tư tưởng Án Độ và Trung Hoa. Riêng tôi, một người Việt Nam chính thống, thế mà tôi cũng đã phải rất nhiều vất và mới tìm hiểu được tư tưởng của người Đông Phương: có lẽ vì một coen đời khá dài tôi đã chịu ảnh hưởng lè lối suy nghĩ và biểu diễn của văn từ Tây phương, nó sáng suốt rõ ràng là thế nào!

Cách biểu diễn và trình bày tư tưởng của người Tây phương rất liên lạc hệ thống; cái gì họ nói ra là nói rất minh bạch, trắng lá trăng, mà đen là đen, không thể lẫn lộn được. Nhưng với người Đông phương thì không như vậy được. Trong Dịch Kinh, có thể xem là nền tảng của triết học Trung Hoa, ngay những nguyên lý đầu tiên ở Hệ từ cũng đã nói: "nhất âm nhất dương chi vi Đạo". Âm Dương có xát nhau, chống đối nhau, mài giũa nhau, mới có cái Động, mới có sự sanh tồn, chống đối nhau mà không bao giờ có thể rời nhau được. Từ một vật cực tiêu cho đến một vật cực đại, luật âm dương mâu thuẫn vẫn như nhau. Vì vậy, tư tưởng của Đông phương không chịu sự phân tích, sự chia xé, càng không thể hệ thống hóa và đặt sau danh từ "duy" gì cả, duy tâm hay duy vật... Và vì thế, nó không thể dùng đến lý trí mà suy luận được nữa.

Một nhà học giả Tây phương rất tinh thâm tinh thần tư trong Đông phương là Jean Hervet (1) cũng nhận thấy rằng: "Tay phương có xu hướng thích phân chia sự vật thành từng khu vực, thành từng van để riêng biệt. Nào là van đề "ngã" và "phi ngã", tôn giáo và triết học, luân lý đạo đức và đời sống thực tế... Giữa Thượng đế và con người, giữa con người và loài vật cùng thiên nhiên đều có một giới hạn không thể vượt qua... khiến cho người Tây phương rất công phẩn mòi khi họ cảm thấy không làm sao sắp đặt một yếu tố nào vào một hạng loại đã định sẵn một cách phân minh.

"Dĩ nhiên, sự phân tích là cần thiết trước khi tổng hợp, và biết phân tích kỹ càng trước khi hành động là một tính tự nhiên và cần thiết của tư tưởng loài người. Nhưng nếu sau cuộc phân tích ấy, lại không biết chăm lo tổng hợp lại, tổng hợp bên ngoài luôn ca bên trong, thì còn có lợi ích gì. Vì, dù sao, con người là một "toute être" (un tout) cũng như chiếc may bay hay chiếc máy thu thanh: mỗi yếu tố về thế chất, về tình cảm, về trí năng, về ưa thích,

về đạo đức, vân vân..., chỉ có lợi ích về giá trị là khi nào các yếu tố ấy phụ họa vào toàn thể, và nó sẽ có thể hiểu được và dùng được khi nào tất cả yếu tố phụ thuộc rời rạc kia chung sức lại để phục vụ toàn thể. Tây phương mà càng lo phân chia ngăn cách mãi, thì chỉ sẽ đi đến rời rạc và hỗn loạn.

* Còn lập trường tư tưởng của Đông phương thì lại có thể tóm tắt vào hai câu này của hai văn hào Đông phương: Sir Mohamed Iqbal và Rabindranath Tagore.

* Bàn về triết học, Sir Mohamed Iqbal nói: "Cái lẽ hợp nhất của tất cả mọi vật hiện hữu thật đã quá rõ ràng khiến cho tôi dám tin chắc rằng nếu ta châm cây kim vào cánh hoa hồng, cánh hoa sẽ nhỏ ra một giọt máu người.

* Còn R. Tagore, thì chỉ cho ta phương pháp "thực hiện bằng con đường hồn hợp điều hòa với vạn sự vạn vật". Đối với người Đông phương, người ta không thể bao giờ nhận được rằng một lời nói có giá trị xác thực về khoa học mà lại có thể trái ngược lại với tôn giáo; và cũng không thể bao giờ tưởng tượng được rằng người ta chỉ cần dành riêng vài giờ trong tuần lễ để cầu nguyện là đã đầy đủ bồn phận đối với Thượng đế rồi; và cũng không thể bao giờ tưởng tượng được rằng người ta lại có thể chuyên tâm chế tạo các khí cụ mảnh liệt mà không hề lưu ý đến mục đích dùng khí cụ ấy (...)

* Quan niệm về sự Tông quán và Toàn thể ấy, dĩ nhiên lại dẫn người Đ.P. đến một ý niệm khác là ý niệm về sự liên tục giữa các sự vật, mà không thể nhận có được những điều "cắt xén nhân tạo" sự vật ra từng mảnh mún do lý trí tạo ra để dùng vào những mục đích thực tiễn... Phân biệt không khí với thương tăng không khí, phân biệt óc thông minh và linh tinh, phân biệt màu da đen với màu da trắng... có lẽ rất hữu ích cho các nhà bác học đây, nhưng Tây phương thường ngày thường nghĩ rằng những danh từ ấy tích ứng và biến hiệu cho những vật thực tại cách biệt rành rẽ, và do đó mới có sự làm lộn những bản lược đồ (schéma) với sự thật (la réalité). Các triết đồ Phật giáo và Án độ giáo lại còn đi xa hơn nữa trong ý niệm liên tục này và cho rằng không có sự phân chia cách biệt gì cả, dừng nói là có sự gian đoạn giữa Thượng đế, linh hồn con người, loài vật và các loài vật vô tri: thay đổi là Một.

Vì vậy, tư tưởng của người Đông Phương bao giờ cũng có cái hình dung mập mờ, huyền ảo... thiếu sự rõ ràng đứt khoát của những chân lý một chiều và quả quyết.

Xem ngay tư tưởng trong Nho học và Lão học, tuy khác nhau, nhưng cũng có nguồn gốc siêu hình đầu tiên của triết học Trung Hoa mà ra, vẫn đều có một tinh thần chung là lưu động bao trùm và mâu thuẫn.

Học thuyết của Khổng tử có tinh thần thực tế hơn nét rất dễ miêu tả với người Tây phương và đã được học giả T.P bàn đến rất nhiều, thế mà, thực sự người Tây phương họ đã hiểu như thế nào, hay là phản ứng của tư tưởng mâu thuẫn rõ một ông Khổng tử thủ cựu, tuy thời một chúa trị già và một nhà tư tưởng tam thương có cao vọng chíết trong dung hòa cả mọi việc mà không có một cái gì là tàn kỷ cả? Sau lưng ông Khổng tử thủ cựu "Tô thuật Nghieu Thuần, hiến chương Văn Vũ" ấy, một cao tri gia tam thương do, còn có một ông Khổng tử "vô y, vô tư, vô cõi, vô ngã", một

ông Khổng tử "vô khả vô bắt khả" mà tư tưởng lưu động bao trùm muôn mặt, một ông Khổng tử tâm lý già sâu sắc, một đạo đức già tế nhị, một biện chứng già rắn rỏi, đã thoát ra câu: "Thệ giả như tư phủ, bất xá tru dại..." Ta phải lấy ông Khổng tử thứ hai làm cơ sở cho ông Khổng tử kia — Đức cao nhất của Khổng giáo phải chẳng là đức Nhân? Nhân là gì, nếu không phải là sự "chánh tâm", "thành ý", sự điều hòa của những mối mâu thuẫn đầu tiên giữa người và ta, tượng trưng trong hai nét ngang và chữ nhơn đứng (2)? Khổng tử không thể định nghĩa chữ ấy theo một chiều và vì vậy tùy theo trình độ của mỗi người để từ ông miễn cưỡng tạm trả lời và định nghĩa. "Tùy thời chí nghĩa, đại hỷ tai!" Như vậy, ta thấy tư tưởng thiêng thực nhất là tư tưởng của Nho gia, cũng chưa phải có một định nghĩa rõ ràng được, mà nó có tinh cách lưu động, thiên hìn, vô cùng lưu chuyển.

Tư tưởng mà càng lưu chuyển biến hóa không sao nắm được là tư tưởng siêu hình của Lão giáo. Theo Sử ký Tư Mã Thiên, thì chính Khổng Tử còn phải nhìn nhận rằng: "Lão Tử như con Rồng!" Cố kẽ con rồng lời nói đây của Khổng Tử có ý chê Lão Tử là người hão huyền, lý thuyết của ông là không tưởng. Người ta đã quên rằng Rồng trong Kinh Dịch là tượng trưng sự biến hóa hay là dịch hoa. Tư tưởng của Lão rất uyên chuyền. Không bao giờ có thể định nghĩa một chiều, thường biến diệu bằng những danh từ cường dụng hai chiều. Đến đối chính ông còn bảo: "tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri". và "Đạo khả dao, phai thường Đạo". Đạo tư tưởng Lão từ mà cứ hiểu theo nghĩa một chiều, rõ ràng đứt khoát và hạn định của danh từ là không làm gì nhiều đúng được loại tư tưởng đó.—Ông bảo "không làm" mà "không có gì là không làm" (vô vi nhì vô bất vi), ông bảo "không tranh" mà "thắng" (vô tranh nhì thiện thắng). Có đúng với câu này trong Kyaucon: "Tout est double, (...) toutes les vérités ne sont que des demi-vérités, tous les paradoxes peuvent être conciliés" (Thày đều có hai cực đoan, (...) tất cả những chân lý chỉ là những ban chân lý, tất cả những nghịch thuyết đều có thể dung hòa). Tư tưởng của Lão đều một thể cả... Cho nên, như Okakura Kakuzo nói: "Bậc thánh trí ngày xưa (ở Đông Phương) không bao giờ trình bày học thuyết mình bằng sự quả quyết một chiều. Họ nói toàn bằng giọng nghị luận, mâu thuẫn... là vì họ sợ đưa ra những cao lý nữa chừng..."

Bat đắc dĩ mà phải nói, thì chỉ nói một cách mơ mang thôi, một cách hết sức là miễn cưỡng và người đọc cần phải nhận thấy một cách tinh tế nhưng gì gọi là "ý tại ngôn ngoại" bởi "thơ bất tận ngôn, ngôn bất tận ý". Khổng Tử còn than: "đứa dục vo ngôn" và "thien ha ngôn lai!" thay

Đến Phật Giáo phái Thiền tông thì lại còn đi quá xa trong 4 câu kệ căn bản của Giáo lý: "giáo ngoại diệt truyền, bát lập văn tự, trực chỉ nhơn tam, tiên tánh thanh Phật". Bởi vậy, người triết gia Đông phương không phải chỉ là một triết gia suông, mà phần nhiều đều là những hiền giả và thi sĩ với cái nghĩa sâu xa của nó. Hiền giả là người sống với cái triết lý của họ, thi sĩ là người dã "huyền đồng" với thiên nhiên với tạo hóa. Ông Nguyễn Đăng Thực, gần đây trong một bài diễn văn nói về "Triết học Đông Phương với truyền thống dân tộc", nhận thấy rất đúng cai tính cách không thể chia lui của đạo đức và triết học, cai tính cách bao trùm mọi ngành hoạt động tinh thần và vật chất trong sự "Triết học hợp nhất" có nói: "Triết học Đ.P.vốn là một Đạo học hơn là một triết học. Ở Á châu, như tại một học giả Pháp, không có triết gia, mà chỉ có những "hiền giả và thi nhân". — Ở Đông Phương không có quan niệm chia xe sự thật ra từng khu vực cách biệt ngay trong một học thuyết.

(Xem tiếp trang 35)

(1) Ce que l'Occident peut apprendre de l'Orient (Synthèse, Bruxelles).

(2) Cahier de l'Etoile : số Jan — Fév 1929.
(15, Avenue de la Bourdonnais, Paris 7e).

Tủ Sách Hoa THYM

đã phát hành lần thứ 2 cuốn

- HỌC NÓI TIẾNG NHẬT sắp ra.
- VIỆT NHẬT đàm thoại có văn phạm phụ lục và
- TỰ ĐIỂN VIỆT NHẬT có nhiều ví dụ.

Các sách do G.S. DUY-MINH biên soạn.

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

TRUNG HỌC TƯ THỰC

HUỲNH - THỊ - NGÀ

510 Trần Nhật Duật, Tân Định Saigon Đ.T. 23.170

● Một tư liệu kỹ lưỡng, kết quả rái khai quan, do toàn bộ Giáo sư danh tiếng, tận tâm và nhiều kinh nghiệm dày dặn.

● Đầu các lớp SÁNG — CHIỀU và TỐI (Anh, Pháp học riêng) Tư liệu giáo cho đến Đề Nhị A-B.

Có lớp luyện thi T.H.Đ.N.C. Luyện thi Đề thất trường công và kỹ thuật. Nhập Nghiêm nội trú.

Ký luật nghiêm minh.

Nhà thuốc

CỰ THẤT

287, Gia Long Saigon

Đông Y Sĩ NGUYỄN-HUY-THẤT

— Chuyên chữa gãy xương, bong gân, lệch khớp xương.

— Các bệnh phong thấp, nhức mỏi đau lưng đau xương, đau gân, đau minh, đau bắp thịt bắp chân bắp tay, tê bại suối, mèo móm, đau bao tử.

RẤT THẦN HIỆU I

Có bán các thứ thuốc:

PHONG THẤP, TÉ BAI XUƠI.

CÁ NƯỚC CHIM TRỜI

(Tiếp theo trang 27)

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Thịt ông chẳng dã nói, ông muốn nhường nó lại cho tôi, thôi?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Đúng, nhưng chỉ có chuyện nhường chứ không phải chuyện ruồi ra đậu, cô à.

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Tôi vẫn không hiểu, nếu, ông không có ý ruồi ra sao, lại dì nhường lại, làm chi?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Cô không hiểu thật à.

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Tôi thiệt không hiểu! (cô ngồi xuống).

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Đầu, đuôi, là tại thế này, cô ơi, bà chủ nhà, bà ta không ưng cho tôi thuê.

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Vì lẽ gì?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Ấy cũng vì vẫn đề hôn nhân... Nguyên do, một tuần lễ trước đây, tôi tới nhà này, để hỏi thuê, nhưng lúc đó, tôi chỉ giáp mặt có cô con gái của bà chủ nhà thôi. Thấy tôi, cô liền hỏi sáu, hỏi dồn, xem tôi đã có vợ chưa, có con chưa, có anh em, chị em không? Đến khi, tôi cứ thực tình khai ra rằng, tôi chưa hề kết hôn, thì cô tỏ ra rất hài lòng, mãn-ý. Ngay tối giá cả, cô cũng chỉ nói qua, và có bàng lòng cho tôi thuê nhà ngay tức khắc.

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Ông có hiểu không? Nhà cô ta được rõ, ông là một công-trình-sư, nên cô ta muốn làm người nâng đỡ, sửa túi cho ông chứ gì!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Thiết thế a? Quả tình, tôi chẳng hề nghĩ tới việc đó. Ấy thế rồi, chiều hôm qua, khi tôi đến đây, bà cụ thân mẫu cô ấy mới bảo cho tôi hay, nếu tôi không có gia quyến, bà ấy nhất định không cho tôi thuê nhà! Làm gì bà ấy chẳng đã biết rằng: tôi chẳng có vợ, con, gì cả, bởi vậy, bà ấy đem cái điều kiện đó ra, để ức hiếp tôi, cô thử xem, có thiệt là ác hay không?

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Tại sao, không có gia quyến cùng đến với mình, lại không cho thuê nhà, là nghĩa làm sao?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Nào, tôi có biết tại sao, kia chứ? Bà ấy còn viện lý, là nhà bà ấy không có dàn ông.

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Nói dùa hay sao chứ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Thiết là một sự hối nhục, có phải không, thưa cô?

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Đúng thế, à mà, rồi sau, ra sao, thưa ông?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Rồi sau, tôi bèn cho bà ấy một bài học đích đáng!

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Thế bà ta đã nhận ra lẽ phải chưa?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Nhận ra lẽ phải như Trời ơi, với một người dã ngoài bốn chục tuổi, đầu óc họ đã đặc biệt những lý lẽ hù bại, lạc hậu, thì còn làm sao có dâu chòi dề tiếc thụ những điều hay lẽ phải tân tiến, kia chứ?

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Thế, bây giờ ra sao?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Bây giờ, ấy như, bây giờ, tôi nhất quyết cứ ở lỳ nơi đây, tôi chẳng đi đâu cả.

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Thế bà ta có phản ứng gì không?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Bà ta cho đi gọi tuần cảnh!

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Gọi tuần cảnh? Gọi tuần cảnh đến, thì làm cái « thá » gì?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Ý bà ta cho đi gọi tuần cảnh đến, là dè đuổi tôi đi, mà.

CUNG CHỨC TÂN XUÂN

THỂ - LONG SPORTS

Xản xuất dụng cụ Thể Thao
Đấu thầu— Cung cấp các Nha, Sở

127 Gia-Long Saigon D.T. 281 Sg.

TU DO XUÂN NHÂM DẦN 1962

vào, theo sau, có vú già và bà chủ nhà. Hai thày trò chủ nhà, chợt nhìn thấy người đàn bà, thì tỏ vẻ hết sức kinh ngạc. Còn người đàn bà, khi thấy họ vào, liền đứng lên, cúi đầu chào, một cách rất lễ phép, Viên tuần cảnh dè chiếc đèn lên mặt bà lớn, nhìn người đàn ông, gật đầu.

TUẦN CẢNH.— Quý tính là gì à?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG, vẻ hơi khiếm nhã.

— Tôi họ Ngô.

TUẦN CẢNH, gật đầu.— Nhà ông ở đâu?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Nhà tôi ấy như?

Tôi không có nhà!

NGƯỜI ĐÀN BÀ, lâm ra vẻ mặt bà vợ uất ức.— À, thế ra anh cố tình, không nhân nhà cửa, gia đình, gì nữa, phải không, anh nói tôi nghe?

TUẦN CẢNH, lắng nghe người đàn bà vừa nói đó, rồi quay hỏi người đàn ông.

— Người đó... quý tính là gì vậy?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG, chẳng biết đáp ra sao, chỉ dương mắt nhìn người đàn bà, người này hình như đã sẵn sàng gõ sự khó khăn cho ông ta. Biết thế, người đàn ông lại làm ra bộ một người chồng dương cao kinh.— Tôi không biết. Ông hỏi người ta thì rõ.

TUẦN CẢNH, liền xoay về phía người đàn bà, dè hỏi.— Quý tính là gì?

NGƯỜI ĐÀN BÀ, tờ vê vỗ cùng cao hứng. Tôi?... Tôi?... thì tôi cũng họ Ngô.

TUẦN CẢNH.— Á, cô cũng họ Ngô?

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Thưa vâng.

TUẦN CẢNH, có vẻ muốn hỏi gì thêm mà tìm không ra, sau dành lại hỏi.— Nhà cô ở đâu?

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Nhà tôi ư? nhà tôi ở Bắc kinh về phía thành tây, từ bài lâu, Thái Bình hồ đồng đối diện với Quan đê miếu, nhà số 375, điện thoại Tây cục 4.692. Có lẽ ông phải lấy sô tay mà biên, chứ nhớ sao nỗi, chỉ tí nữa, là quên mất ngay, còn gì.

TUẦN CẢNH, lấy sô tay ra biên— Bắc Kinh..

NGƯỜI ĐÀN BÀ.—..., thành tây, từ bài lâu, Thái Bình hồ đồng (đối cho viên Tuần Cảnh) đối diện với Quan đê miếu...

TUẦN CẢNH.—... nhà số gì?

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— ...375... điện thoại Tây cục... 4 nghìn... 6 trăm... 92.

TUẦN CẢNH, viết xong.— Cảm ơn cô. (gấp sô, bỏ túi, rồi quay hỏi người đàn ông). À, ông lại nơi đây, dè thuê nhà, phải không?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG.— Không phải dè thuê, mà dè ở, vì, nhà này, tôi đã thuê hẳn hồi rồi ma.

TUẦN CẢNH, tờ vê khó nghĩ, dành quay hỏi người đàn bà.— Còn cô, cô lại đây, có việc gì?

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Tôi! Tôi lại đây dè, dè tìm người nhà.

BÀ CHỦ NHÀ, không nhẫn nại nói.— Cô đến đây dè tìm ai?

NGƯỜI ĐÀN BÀ, lể phép cỏi đầu chào. Bà chủ nhà.— Thưa Bà, tôi đến đây dè tìm « nhà tôi ».

BÀ CHỦ NHÀ.— Cô đến tìm ông ấy nhà cô Vây chứ ông chồng cô là ai vậy?

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Kìa, tôi tưởng Bà đã rời, thì phải? Bà đã nhận cho nhà tôi thuê nhà rồi thôi.

BÀ CHỦ NHÀ.— Thế nào? Cô nói thế nào? Ông này là chồng cô sao?

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Thưa, tôi cũng chẳng biết nữa. Bà thử hỏi nhà ông ta xem, ông ta có thừa nhận hay không?

VŨ GIÁ, cũng không thể nhẫn nại được lâu hơn nữa, nói với bà chủ nhà.— Đây thưa Bà, nhà cháu đã chà nói với Bà rằng, cái nhà ông này, nhất định, ông ấy đã có vợ rồi, mà Bà chà chưa nghe lời nhà cháu...

(Xem tiếp trang 34)

HIỆU SÁCH

VIỆT - BẮNG

Số 78 Đại lộ Lê Lợi Saigon Điện thoại 20.192

SÁCH : Giáo Khoa — Khảo Cứu — Chuyển ngữ Việt-Anh-Pháp.

ĐẦY ĐỦ : Dụng cụ văn phòng.

TRANG 33

CÁ NƯỚC CHIM TRỜI

(Tiếp theo trang 33)

TUẤN CÀNH, chẳng còn hiếu ra sao nữa.— Thế là thế nào ? Lúc nay các người bảo rằng, cái nhà ông này chẳng có gia quyến gì cả, thế sao bây giờ nhà ông ấy lại có gia quyến ?

VŨ GIÀ.— Thì, khốn nỗi, lúc đó, vợ nhà ông ta chưa có đến đây, thì chúng tôi làm sao mà biết được ông ấy đã có vợ rồi. Thiệt là khổ cho nhà cháu, già nhà bà vợ ông ta đến sớm cho một tí, thì có phải, đỡ cho nhà cháu, khỏi phải dầm mưa, đi tìm thấy Tuấn Cảnh.

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Thiệt là không phải quá, nhưng, xin hiểu cho, mà đừng trách tôi. Tôi phải ngồi trên xe lừa mất năm tiếng đồng hồ, rồi, mãi tối sáu giờ rưỡi, mới tới được nơi đây !

VŨ GIÀ.— Thưa cô, cô chỉ phải đề tâm làm chi. Tôi cũng nói qua như vậy thôi.

TUẤN CÀNH.— Đối với cái việc này ta cần phải làm làm sao, cho hắc bạch phân minh, mới được ! Bà chủ nhà mời tôi lại đây, để phân xử việc nhà ông này thuê ba gian buồng, mà chỉ có mỗi một mình ông ấy ở thôi, thì không tiện, nhưng hiện nay, ông ấy có cả thái thái cùng đến ở, thì thế là ổn thỏa cả rồi. Trừ phi vị thái thái của ông ấy không chịu đến ở đây, thì lại là cần phải....

VŨ GIÀ.— Thưa, chẳng còn cần phải nói nồng gi nữa ! Thái thái của ông đây nhất định đến đây cùng ở với ông ấy rồi. Chung quy, chỉ tại, có một việc nhỏ bắt hòa gì đó, nên mới xảy ra cớ sự nhường này. Bát đĩa cũng, còn có khi "xô" nữa là ! Thái thái không đến đây ở thì còn ở đâu nữa, cơ chứ ? Thầy Tuấn Cảnh à, thế là công việc của thầy đã xong rồi, xin mời thầy về bopal gác, đánh bài l (miệng nói tay nhắc chiếc đèn bao, đưa cho viên tuần Cảnh.) Vâng, xin mời thầy về cho....

TUẤN CÀNH.— Phải, như vậy là ổn thỏa cả, thôi, chào cả nhà, tôi về.

NGƯỜI ĐÀN BÀ.— Chào thầy. Thầy cứ yên tâm, hễ khi nào, tôi không ở đây, tôi sẽ xin báo đê thầy rõ.

TUẤN CÀNH.— Vâng, chào tất cả mấy ông, mấy bà...

Viên Tuần Cảnh đi ra khỏi phòng. Vũ-già coi bộ rất đặc ý, vú cầm bình trà đi vào nhà trong. Bà chủ nhà, xem ra, bắt đặc dì phải thừa nhận sự thất bại của mình. Bà ta nhìn hai người khách thuê nhà của bà, bằng một cặp mắt đầy hán học, tức bức, đoán, bà ngoắt đi vào nhà trong.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG, sau khi di khép cửa lại và có vẻ lâm-le như có một điều gì cần phải hỏi đối phương của mình cho ra lẽ, nhưng không sao thoát được nêu lời. Bỗng, ông ta quay lại, vội hỏi.— À nhưng, thưa cô, cô họ gì đấy nhỉ ?

NGƯỜI ĐÀN BÀ, luồng cuồng.— O...o... thưa tôi... họ...

Màn từ từ hạ.

Hoàng-mai-hiên, ngày 25

Tháng 11 năm 1961

HOA-SAN THU QUÁN

—Đủ loại sách báo Việt ngữ và ngoại ngữ.
—Vật dụng văn phòng và học sinh.

10 đại lộ Lê Lợi, Saigon

D.T. 20.705

CUNG CHỨC TÂN XUÂN

BĂNG - VĂN - CHÀ

Giám - Đốc

Nhà Xuất-Bản NAM-CƯỜNG

CUNG CHỨC TÂN XUÂN

185, Nguyễn-thái-Học
SAIGON

D.T. 23.867
SAIGON



QUAN THỜI LOẠN

CAO HOÀN

IỀN THỪA ỦY CÀNH VŨ ở huyện Thanh Ba, còn trẻ tuổi, vốn chân vô cử xuất thân, là một kẻ mă thượng giang hồ, nên lúc nào cũng lấy làm bất mãn về công

việc kiềm điếm lương thảo quanh năm ngồi bó cẳng nơi văn phòng kiềm tỏa, hoặc vào các kho lầm mà kiểm tra.

Cành thường ao ước được một phen tung hoành nơi trán mạc, đê thỏa chí nam nhi. Viên tri huyện Thanh Ba có người con gái đã quá tuổi lấy chồng, ý muốn gả cho Cảnh, nhưng Cảnh ngạo nghê nói bẩn tin từ chối :

— Kê nam nhi nếu chưa được toại nguyện bình sinh, xông pha giữa chốn ba quân, thì sao mong lập nên công danh lừng lẫy để có vợ đẹp như nàng Tây Thi được ? Ta sao cam tâm giữ chức thừa úy, đê làm rè một kẻ tầm thường ư ?

Trí huyện nghe nói ngông cuồng, trong lòng rất căm giận, chỉ chờ có dịp là tống khứ Cảnh đi cho khuất mắt.

Bấy giờ suốt miền Sơn Nam Hạ, từ Hà Nam đến Ninh Bình, tình hình rất nhiễu nhương, trộm cướp nỗi lên như ong, đốt phá làng mạc, hâm hiếp phụ nữ, gây nên cảnh rối loạn khấp xú.

Triều-dình lo sợ, vội cử viên quan võ Phạm Cao trấn nhậm toàn hạt, giữ chức Tòng đốc, thống lĩnh binh đội mây trấn, lập thành một đạo quân tiến phỉ hung hậu.

Phạm xưa kia là một vũ sư danh tiếng, ngang dọc giang hồ, khí phách kiêu hùng. Tuy theo về triều đình, nhưng vẫn nuôi chí cao, không chịu cành luôn cùi an thân. Phạm mới chấp chưởng binh quyền đã ha liên tiếp được mấy dám giáp cướp lợi hại trong vùng, nên chúng nghe danh đã sợ. Nhưng vì trong quân khố số lượng mě dư trữ không đủ dùng, nên Phạm phải tạm đình việc tiểu trừ, chờ các trấn đem quân lương đến góp. Cho quân kỳ bài hỏa tốc đến quận, huyện thời thúc, đòi dù số thuế khiêm khuyết.

Viên tri huyện Thanh Ba tiếp được công văn, lập tức cho gọi Cảnh-Vũ đến, cười bảo :

— Nhà ngươi thường ao ước được một phen tung hoành trong thiên hạ đê lập công. Bây giờ đã có dịp tốt tiến thân rồi đấy.

Nói xong, trao cho xem chỉ bài đòi thuế, ngồi rung dùi, thích trí. Tường Cảnh quen thói khoác lác, dám nói mà không dám làm, không ngờ Cảnh hết sức mừng rỡ, tình nguyện đi ngay. Lại thỉnh cầu tri huyện đê bat cho theo viên tòng đốc Phạm Cao trong quân lữ, đê dẹp giặc lập công. Trí huyện không lẽ chối từ, cho là tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ, nên làm giấy tờ và trao dù thuế cho Cảnh Vũ đem nộp.

Đường tự huyện Thanh Ba đến thành Sơn

Nam Hạ thật đầy hiểm nguy, nhưng Cảnh cũng coi thường, cứ việc ngày đi, đêm nghỉ, một đoàn người, ngựa rồng ruồi, bắt chấp cả giặc cướp tình rập. Cảnh đang thời trai trẻ, sức mạnh có dư, bấy lâu bị gò bó trong chốn văn phòng, nay được rộng bước bay nhảy, nên trong lòng khoan khoái, không kẽ dến sự vất vả đọc đường.

Vừa đi ngang núi, bỗng thấy một hào hán cưỡi ngựa, dǎn lùi la ra chặn đường. Từ xa, Cảnh tuy biết là gấp cướp, nhưng lại có ý mừng, vì có dịp trả tài vũ dũng. Liền không cẩn đê nói, thúc ngựa, áp lại đánh ngay. Mới giao đấu vài hiệp, tướng cướp cả thua, vội tháo chạy. Cảnh cười ha ha, quát mắng vang lừng : — Đè chuột bọ không bô làm bần tay ta. Đì học võ nghệ thêm vài năm nữa, hãy nên ăn cướp.

Tướng cướp bén lén dǎn lâu la chạy chối chết. Cảnh tự cho là thiên hạ khó có người địch nổi. Lại ngầm nghĩ trường hợp của viên Tòng đốc Phạm Cao lấy đông quân mà thắng, chưa chắc võ nghệ đã cao siêu như mình.

Còn đang đặc chí, ung dung ngồi trên mìn ngựa, ngao nghê ngắm nhìn núi rừng như muốn thách đố các sự hiềm nguy, thì bỗng lai nghe tiếng người reo ngựa hý vang lừng, thoát chốc tướng cướp lúc trước đã dǎn thêm một gã hảo-hán nữa áp lại đánh. Cảnh cà cười, ra sức quyết chiến. Nhưng rồi Cảnh hết cười, mồ hôi tháo ra như tắm, cố dở gạt chạy tháo thân không nỗi, đã bị đánh ngã ngựa. Lâu lâu tới, trói ké tay chân, hất ngay vào bụi rậm bên đường, tước đoạt hết số quân lương, kéo nhau lên núi mất dạng.

Nửa đêm, Cảnh gõ được giây trói, buồn bã cắt bước ra đi. Chàng đã đê mất hết thóc thuế cùng vàng bạc, nên không dám đến Sơn Nam Hạ nữa, đành bỏ trốn. Cũng không tính trở lại huyện Thanh Ba, sợ viên tri huyện săn có ác cảm, không dung tha. Một mình lầm lũi, đắt khách quê người, một đồng một chữ không có độ thân, Cảnh sinh bực trĩ, nhân đang lúc nhiễu loạn, liền cung bắt chước phường lụ lâm thảo khấu, dồn đường cướp bóc cho qua ngày, chờ dịp thuận tiện sau. Nhưng không muốn đê lộ hình tích vì cũng còn e lúi sờ hờ bị quan quân tra ra vụ đê mất thuế, nên thay hình đổi dạng, ngày đêm núp chỗ vắng, chờ khách thương qua lại mà ra tay. Trong liền mấy tháng, cũng được như ý, tuy không giết hại người nào, nhưng hành vi bắt chính đã dồn vang, khiến mọi người đều ghê sợ thủ đoạn cướp cạn.

Một bùa đang muôn trồ nghẽ, lại gấp một toán đồng do một hảo hán làm đầu, hùng nòi đi tới. Biết cùng bọn thao khấu, nên không muốn dàn mặt, lững thingo bỏ đi. Nhưng hảo hán đã xốc lại muốn chém. Bất đắc dĩ Cảnh phải đổi phó, vung gươm đở gạt, vừa định giao

chiến, bỗng nhận ra viên tri huyện Thanh Ba ngày trước. Lạ lùng, không hiểu tại sao, nhưng biết là y không thể nhận nỗi mình. Thầm nghĩ, nếu bắt được tri huyện dem nộp cho viên Tông đốc Phạm Cao dè chuộc tội đánh mất thuế thì chắc được tha, nên dùng miếng quyết liệt, trồ hét tài hay, áp đảo đối thủ thật cắp bách. Bất chợt từ tay bắt sống được viên tri huyện, cắp chặt vào nách, phi ngựa dem đi. Dám lâu la thấy mẩy chủ tướng, cũng rùng rùng bỏ chạy hết. Đến chỗ vắng, Cảnh mới ra mặt, cười hỏi :

— Quan huyện, hận ra viên thừa-ý Cảnh-Vũ chưa?

Tri-huyện thất kinh, vừa tức vừa sợ, chỉ mặt Cảnh nói :

— Cũng tại mi làm mất thuế bô trốn, khiến ta bị mất quan, nghèo khó phải đi ăn cướp. Bây giờ mi định giết ta nữa sao? Cảnh thở dài, ngán ngẩm. Trường bắt tri huyện dè gờ tội, dè dâu chính mình gây nên phong-ba làm y bị thiệt-nại, dến nỗi đang đường đường là một vị quan phụ-mẫu dân, bỗng trở nên phuờng đạo tặc hai dân. Lưỡng-lự đã muốn tha đi, thi tri-huyện cười, bảo :

— Người bây giờ tính đường nào cũng không xong. Chỉ bằng hợp lực với ta cùng làm Đại Vương chốn rừng xanh, rồi sẽ tinh sau. Cảnh cũng cho là phải, bèn dắt nhau đi. Nghe nói viên Tông đốc cho lùng bắt cả hai người ráo riết, nên càng sợ. Bàn nhau bắt chợt dem lâu la đến cướp ngay dinh y là thượng sách. Nếu thắng thì chỉ một chuyến làm nén, còn hơn dè y bùa lưới bắt giết. Liền tụ họp thủ hạ, nhân dêm tối trời, từ rùng kéo thẳng đến dinh Tông đốc, nhất tê phong hoa, vây chặt cửa ngõ rồi ù vào chém giết tung bừng. Tri huyện cùng Cảnh Vũ quyết tìm Phạm Cao hạ thủ, xông thẳng vào hậu dinh. Quả gấp Phạm hốt hải tú trong phòng vợ chạy ra. Cảnh Vũ thất kinh, tưởng ai chẳng hóa ra trưởng cướp đã đánh bại Cảnh mà cướp hết thóc thuế cùng vàng bạc ngày trước. Phạm thất thế không kịp giao đấu đã bị hai người bắt được. Liền hạ lệnh đốt phá dinh thự, tóm thầu hết vàng bạc châu báu, rồi dẫn Phạm Cao đi theo. Đến rùng hỏi truyện, thi Phạm thản nhiên bảo :

— Các ngươi vì hoàn cảnh mà đang làm ông quan, bỗng trở nên thằng kè cướp. Còn ta, đang ở chốn giang hồ đã quen, bỗng dung làm quan, rồi lại muôn trở về nghiệp cũ, cũng không hiểu tại sao. Có lẽ tại thời buồn loạn lạc, muôn nhân thè làm nên sự nghiệp chăng?

Tri huyện và Cảnh Vũ nghe nói, không biết nên xử trí thế nào. Ngẫm nghĩ lại hỏi :

— Tại sao ngươi cũng là kè cướp, còn hạ lệnh nã bắt hai ta ngặt nghèo đến thế?

Phạm cười :

— Đây là viên Tông đốc Phạm Cao thi hành nhiệm vụ, chứ đâu phải tướng giặc Phạm Cao hạ lệnh bắt đồng bọn. Nhưng các ngươi thì thật tình đã cướp và bắt một viên Tông đốc của triều đình, là một hành động trái luật pháp rõ ràng, còn hỏi ta làm chi?

Cảnh Vũ ngẫm nghĩ hoàn cảnh thật trớ trêu. Chàng xưa kia một thời tung hoành ngang dọc, đã tới chốn văn phòng an nhàn, lại cầu dấn thân vào cuộc đời chông gai dao búa, mong lập nên công trạng, không ngờ trường đời xô đẩy, bỗng thành một tên cướp lợi hại. Viên tri huyện Thanh Ba vốn rứt rát, mong sao yên thân làm quan, sống cuộc đời nhàn tàn, cũng bị lôi kéo, bắt đắc dĩ thành kè cướp. Nhưng đến như viên Tông đốc Phạm Cao thật chí rất lạ. Đang làm kè lục lâm cường đạo, được trời nên quan cao chức trọng, con danh dâng đến tận bực lại muốn trở về bước đường giang hồ mă thương.

Còn đang do dự, Phạm Cao đã như đọc được ý nghĩ của hai người, nên cười bảo :

— Hiện thời việc xảy ra, ai cũng biết là hai tên cướp cạn bắt một viên Tông-dốc và đốt phá dinh-thự, chứ không biết việc tên cướp Phạm-Cao đã cướp số quân lương của viên thừa-ý Cảnh-Vũ, và cách chúc viên tri-huyện Thanh-Ba, vì đây là việc làm của Tông-dốc họ Phạm. Cướp bắt được quan, có bao giờ tha không? Các anh việc gì phải nghĩ-ngoi nữa? Nếu Tông-dốc bắt được hai anh, thê-tất phải ghép vào trọng tội, chứ khi nào tha đi?

Nhưng tri-huyện vùng cười xoà, nói :

— Viên Tông đốc Phạm Cao thi ta không tha, nhưng tha cho tên cướp Phạm Cao đồng bọn với ta. Thôi, người hãy đi cho khuất mắt.

Phạm cũng cười, ung dung đáp:

— Trái tai, ta vui lòng tha bồng cho viên tri huyện Thanh Ba và viên thừa úy Cảnh Vũ, nhưng nhất định phải làm tội hai tên cướp cạn dâng bắt Tông đốc. Các người nghĩ sao?

Tri huyện cùng Cảnh Vũ nghe nói chỉ cười, ngồi nhìn Phạm Cao lâm lùi đi về dinh Tông đốc.

10-1961

MỘT TÍNH CÁCH ĐẶC BIỆT NHẤT

của nền văn hoá cổ điền Đông Phương

(Tiếp theo trang 32)

Trước những điều có thể cảm mà không thể nói ra được, người hiền giả cũng như thi sĩ Đông phương rất thích tượng trưng ý tưởng minh bắng nghệ thuật, một thứ nghệ thuật khêu gợi, bao trùm về những nét đại cương mà không muốn đề ý đến những chi tiết, không muốn nói rõ ràng một khía cạnh nào cho rõ ràng dứt khoát cả. Xem ngay nghệ thuật hội họa của người Trung hoa và Nhật bản, những bức hội họa bằng thủy mặc, ta thấy ngay, có một cái gì không thể nói ra được mà mờ ảo ảo, chỉ có thể ngụ ý mà thông cảm hiểu biết thôi.

Trong một bài đề đăng trên một nhật báo, với số trang hạn định tôi không thể trình bày được hết nhận xét của mình về tất cả mọi ngành nghệ thuật Đông phương nói chung và hội họa, thi văn và âm nhạc Đ.P. nói riêng. Hẹn sẽ nói đến ở một khi khác và nơi khác nếu có cơ hội thuận tiện. Tôi chỉ khái quát một vài nét đơn sơ để có một ý niệm chung mà thôi về tính cách đặc biệt mờ ảo của tư tưởng Đông phương. Theo ông Shuko Kuki, trong bài « *l'Expression de l'Infini dans l'art japonais* » (3) có viết rất đúng : « Ở Đông Phương, chính tôn giáo Ấn Độ là Phật giáo và triết học Trung hoa của học phái Lão Trang chỉ định con đường di của văn minh Á Châu... Mà Phật Giáo và Lão giáo phải chăng đều là biểu hiệu của một kinh nghiệm thuần túy tâm linh, một mặt về tôn giáo, một mặt về triết lý cái ý thức vượt thời gian và không gian (2)? Lý tưởng của Phật giáo là Niết Bàn.—Bồ Đề Đạt Ma, người sáng lập giáo phái Thiền tông, đã phải tĩnh tọa 9 năm trời, mặt ngó vào vách, Người ta thuật rằng, vì ngồi mãi mà ông đã phải bị bại liệt hai chân, nhưng nhờ sự thiền tọa ấy, nhờ sự trầm tư mạc tưởng ấy mà ông đặc được trạng thái Niết Bàn, nơi đó tất cả hiện hữu tan vào cõi Hu Vô (...) Chân lý là hư vô, mà niết bàn tức là Phật vậy. Ngày kia Thích Ca Mâu Ni cầm hành hoa và im lặng. Đệ tử Nâì là Ca Diếp mím cười : ông đã hiểu thế nào là niết bàn và hốt nhiên thành Phật. Muốn di đến mức thông hiểu huyền vi của tạo hóa không cần phải dùng đến lời nói... đó là tất cả mật pháp của Thiền tông.

Về Lão Trang cũng một thế : « *Đạo thường, vô danh* » Nó vừa là cái cực đại mà cũng là cái cực tiểu. Đạo là Có mà cũng là Không. « *Đại phương vô ngung, đại âm hi thính* » (Vuông lớn không góc... Âm lớn, tiếng nhỏ) (41). Trang tử thì chiêm bao mộng thấy mình là hồ diệp, tự hỏi « hồ diệp là Trang Châu, hay Trang Châu là hồ diệp? » Nghệ thuật của Nhật bản bành trướng phát huy dưới ánh hường của cái học tâm linh Ấn Độ và triết lý siêu hình của Lão Trang (...) Người phương Tây rất ít người hiểu được nghệ thuật thuần túy của Nhật Bản.

Đối với phần đông phải chăng nghệ thuật Nhật bản chỉ quanh quẩn bên những bức họa dàn bà, những bức tranh rực rỡ và những bộ đồ trà bàng xú muôn màu? Còn về những tuyệt phẩm về nghệ thuật thi thường không được mấy ai thường thức nói... Những bức họa hay nhất là những bức họa mờ ảo nhất, hư ảo nhất, mà cũng là khêu gợi nhất bằng những cái không thể diễn tả được một ch rõ ràng bằng nét vẽ. Về thi văn cũng thế, những bài thi hay là những bài Haikai, Tanka như của thi hào Bashō chẳng hạn. Ta thấy trong những bài thi ấy phần nhiều chỉ có 3 hàng hay 4 hàng và mỗi hàng chỉ có 5, 3 chữ là cùng.. Không phải là những bài thơ trường giang dài dài... chất chứa lời và lời mà không có bao nhiêu là ý tưởng của ngày nay... Tất cả, trong một vài hình ảnh đơn sơ khêu gợi cho ta một cái gì « không thể miêu tả được bằng lời nói ». Nó có một sức khêu gợi mãnh liệt làm rung cảm cả tâm hồn trí não của ta... Công dụng của chữ Hu-Vô trong Phật Lão, thật hiển nhiên.

đó là cái công dụng của sự *gợi cảm* trong thi ca, hội họa và âm nhạc của Đông phương nói chung vậy.

Trong quyền « *Tâm Tinh Người Đẹp* » của Vũ hoàng Chương có trích dăng ít bài thi của nữ thi sĩ Simone Kubben de la Coevillerie theo điệu Haikai và Tanka của Nhật Bản. Những bài thi này có một hấp dẫn mới lạ, làm rung cảm lòng ta... và khêu gợi nơi lòng ta một cái gì vô tận... Tuy vậy, trong một vài bài nữ thi sĩ cũng chưa thoát được cái ý niệm Tây phương là kết luận cho được rõ ràng ý tưởng của mình, như trong bài:

*Un rosier... trois roses.
L'une d'elle est pour l'autel,
L'autre pour la tombe,
Et celle-ci pour l'hymen
Un même rosier... trois roses.*

Dịch :

*Một cây hồng ha bông hồng
Một bông thì để bày trong điện thờ
Bông kia để đặt trên mộ
Còn bông này để dành cho động phòng
Ba bông cùng một cây hồng*

. Lầm sao bài ấy sánh kíp sứ khêu gợi bằng bài.

*Hier une armée
Ne me faisait pas peur
Ce soir je crains mon ombre.*

Dịch

*Ngày qua một đạo binh
Chẳng làm tôi sợ.
Chiều nay tôi hãi bóng mình.*

Dù sao, sự cố gắng đem vào thi ca một mối hứng khêu gợi theo hồn thơ Á Đông, quyền « *Tâm Tinh người đẹp* » của Vũ hoàng Chương đã thành công được một phần nào trong một số ít những bài đã in trong tác phẩm ấy.

* Vì những lẽ nói trên đây, ta không thể trách vì sao tư tưởng, ngôn ngữ, cách lập luận và trước thô lập ngôn của người Đông phương kém mảnh lắc, kém sự sáng sủa của tư tưởng, ngôn ngữ, cách lập luận và trước thô lập ngôn của người Tây phương. Mỗi bên đều có chỗ sở trường sở đoản của nó. Đạo học Đông phương cũng như Khoa học Tây phương, dung cụ phát huy bành trướng tư tưởng của mỗi bên phải có khác.—Vì đã nhận thức sai lầm sự mang của hai thứ văn hóa, ấy mà người T. P. cũng như người Đ.P đã vô tình xuyên tạc công kích lẫn nhau, điều mà một thíc giả ngày nay nên lưu ý lánh đi.

Nhà văn Matgioi có nói một câu mà tôi cảm thấy rất giàn dí và rõ ràng dè tạm kết luận bài tiêu luận còn rất nhiều thiếu sót này :

« *L'Ambition de l'Occidental est d'être compris, l'Ambition de l'Oriental est d'être vrai* ».

(Cao vọng của người Tây phương trong khi phô bày tư tưởng là dè được hiểu, còn cao vọng của người Đông phương là dè được nói đúng ý sự thật).

T.G NGUYỄN DUY CẦN

(3) *L'affranchissement du Temps et de l'Espace*

CA-PHÊ BUỒI SÁNG

Sản xuất và Telsing phát hành

E= NET & CAFÉ

Chuyên buôn Cà-phê sống chín
và đủ thứ thực - phàm Âu-Á

Số 50, đại lộ Đồng Khánh CHỢ-LỚN V.N.

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

TRƯỜNG HIỀN-MÃU
DẠY CẮT MAY

Âu Phúc - Việt Phúc và Đồ Đầm

Phương pháp của Giáo sư Nguyễn Đức Minh

Tối nghiệp ưu hạng tại Việt Nam và Ba Lai

Số 83A Phat Diệm

SAIGON

VÔ THỨC TẬP HỢP

(Tiếp theo trang 7)

chịu mà ta có ý quên đi; và cả những quan tượng tuy có ch' định ý thức nhưng yếu ớt quá, hầu như vô thức mà vẫn lot vào tâm hồn được.

3) Cái cảnh giới vô ý thức không riêng của một cá nhân, mà là những khả năng diễn tả chung của cả nhân loại, của tất cả sinh viên vật; và nó là cái nền tảng chung do đó được mọc lên những tâm hồn cá nhân.

Thì thức cẩn tạo tâm hồn như thế thực là phù hợp với cơ thể. Cơ thể con người có những nét sai biệt cá nhân: mỗi người có một tâm hồn khác nhau. Ngoài cái tiêu diệt, lại có cái đại đồng chung cho cả loài người. Cơ thể loài người trong sự phát triển và cải tạo của nó từ bão Thai, vẫn chưa dừng còn sống nguyên những yếu tố liên hệ với các loài: «không xương sống», với cả những loài «nguyên sinh vật». Theo lý thuyết, từ cái vô thức chung cho cả các sinh vật, có thể tách ra được cả cái tâm lý của con sâu, của tùng tể bào.

Theo chỗ chúng ta có thể tìm hiểu được thì «vô thức tập hợp» dường như được cấu tạo bằng những ẩn tượng thần thoại hoặc những hình ảnh cùng loại đó, cho nên những chuyện thần thoại của một dân tộc chính là những di tích vô thức chung của dân tộc ấy. Toàn thể Thần thoại chỉ là phản ánh của vô thức cá nhân loại. Bằng chứng rõ rệt nhất là trên nền trời kia, đêm đến hiện ra hàng hà sa số những điểm sáng ly tyほn dộn, thế mà không biết từ bao giờ, (cả Đông phương lẫn Tây phương), những hình tượng thần thoại chiếu vào thành những vỉ tinh tú đầu ra đây, lại có cả những đặc tính uy quyền cat hung, ánh hào quang dường như vận mệnh con người như theo «tử vi» hay «Chiêm tinh học», mà ngày nay cũng vẫn còn được coi là linh nghiệm. Những hình ảnh tương tự cũng được chiếu vào đời sống mỗi dân tộc thành những chuyện thần thoại hoặc những nhân vật lịch sử của dân tộc.

Thần thoại trong đời người cõi lỗ

Ta có thể tự hỏi tại sao với tính cách tưởng tượng của nó mà thần thoại đối với tâm hồn người thương cõi lại quan hệ như thế? Nếu tự đặt được mình vào tâm hồn đó thì có thể hiểu được ngay. Họ sống trong một thế giới với một «khuyễn hướng thần bí» nặng nỗi nỗi hẫu như không phân biệt ngoại cảnh với nội giới của tâm hồn. Cái gì xảy ra ở bên ngoài thì cũng cùng ý nghĩa như ở bên trong, và cái gì xảy ra ở bên trong thì cũng cùng ý nghĩa như ở bên ngoài. C. Jung kể: Tôi được thấy một trường hợp rất rõ trong khi trú ngụ với dân Elgonis, bên Tây Phi Châu. Hàng ngày, khi mặt trời rạng Đông, người mọi nhà nước miếng vào bàn tay, gác lên hướng về phía mặt trời, như một nghi lễ tôn giáo. Danh từ adhista của họ vừa có nghĩa là «thần» vừa có nghĩa là «mặt trời». Một buổi trưa, khi mặt trời tới đỉnh đầu, tôi hỏi: «Mặt trời kia có phải thần không?» Họ đều bật cười, như câu hỏi của tôi ngớ ngẩn không thể được. Tôi chỉ mặt trời và nói: «Mặt trời ở đây không phải là «thần» thê sao khi nó ở dâng kia (hướng Đông)

nó lại là «thần»? Một sự im lặng ngượng nghịch, rồi một lúc, một vị lão trưởng giải thích: «Như thế đấy. Chính thực khi mặt trời ở đỉnh đầu thì không phải là thần mà khi mặt trời ở dâng kia thì là thần». Lý của tôi: đúng hay lý của ông già đúng? đó là một điều hoàn toàn không quan hệ gì đối với tâm hồn của người cõi lỗ.

Nên hiểu rằng: Trời rạng Đông với cái cảm nghĩ giải thoát khỏi bóng tối ban đêm là một hiện tượng «thần linh», cũng như đêm tối không có gì khác với những cảm tưởng bất an, lo ngại về ban đêm, của tâm hồn người cõi lỗ. Những cảm kích trong tâm hồn, đối với họ, «gần» hơn là hiện tượng vật lý bên ngoài. Đối với họ, đêm có nghĩa là rắn rết, là thú dữ, là đe dọa của quái ác trong mịt mù; bình minh trái lại là sự xuất hiện của thần mặt trời, hết sức tốt đẹp và yên lành.

Những điều kiện của hoàn cảnh thực tế tác động vào tâm lý dĩ nhiên phải để lại trong tâm hồn mỗi người những di tích giống nhau, về phong diện thần thoại. Những tình trạng nguy nan cho tính mạng hay cho tâm tình, đều gây những cảm kích bối rối, ưu tư, và bởi nó thường tái diễn nên sinh ra những ẩn tượng giống nhau và đã có từ thương cõi. Do đó C. Jung dùng danh từ «Cõi ẩn tượng» (Archetypes) để chỉ chung những sắc tướng thần thoại.

Vô thức trong đời sống văn minh.

Trong đời sống văn minh ngày nay, trí thức được tôn sùng đến tận bắc, nhưng cái vô thức vẫn

uyên nhiên tự tại. Nó tự tại bởi vì nó là toàn thể những cõi ẩn tượng mà nhân loại đã tích lũy từ nguồn gốc mịt mù của đời sống cho đến ngày nay. Nó lại không phải là những vật liệu đã chết, vứt bỏ đi ở một nơi hoang phế. Trái lại nó là cả một hệ thống những phản ứng và tiềm lực, vẫn chi phối đời sống cá nhân, theo những ngõ ngách vô hình, và chính vì thế lại càng hiệu nghiệm. (Ai mà chẳng có dịp được thấy cái tốt đẹp rõ ràng của luận thuyết, và cái không tốt đẹp ẩn hiện của thực hành, cách xa nhau thế nào?)

Là vì cái vô thức chẳng phải chỉ là những thành kiến vĩ đại mà thôi, nó lại còn là nguồn gốc những «bản năng» của con người. Những «cõi ẩn tượng» chẳng phải gì khác là những thề thức mà «bản năng» đã thể hiện từ thời tối cổ. Vậy mà cũng chính từ nguồn gốc «bản năng» ta thấy tất cả những gì là sáng tác, là tạo thành. Cho nên vô thức chẳng phải chỉ là những giai đoạn trong quá trình tiến triển của nhân loại, mà nó còn là cái sức thúc đẩy nhân loại vượt qua các giai đoạn đó.

Người thương cõi đứng trước một hoàn cảnh thực tế, lúc thuận tiện cho họ, lúc trở nghịch với họ. Có những cái trở ngại nhỏ họ dùng lý trí giải quyết được, nhưng cũng có những vấn đề bản năng bức bối.

(Xem tiếp trang 38)

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

HẠNH PHÚC DỒI DÀO

KIÊN THÂN TỐ RỒNG BAY

Bảo vệ Quý Ngài quanh năm được đầy hạnh phúc

KIỀN MỸ TỐ RỒNG BAY

Đem lại quý báu quý cõi khỏe mạnh vui tươi mãi mãi

KHOÁI LẠC THỦY RỒNG BAY

Luôn luôn giúp cho trẻ em ăn chơi mai lòn vui vẻ sáng trí. Cố bát khắp nơi.

BÔNG Y Được Sĩ HUỲNH QUANG

Số 646 đường Phan Thành Giản SAIGON

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

TRƯỜNG DẠY CÁT MAY

CHÍ - THÀNH

Tin nhiệm nhật Thủ-Đô Dạy Âu và Việt phục
thực hành liền trên vải
88, Võ-Di-Nguỵ Phá-Nhuận - Saigon

Đã chiếm kỷ lục thi cát may khéo nhất năm 1958,
giải 1959, giải 1960, và giải thưởng năm 1961.

Thi cát may ÁO DÀI KHÉO, ngày Lễ hai Bà Trưng, kỳ thi này là thi những người THỢ KHÉO, không phải thi những học trò. Riêng trường CHÍ-THÀNH dám cho học viên thi thi, và năm nào cũng đậu. Trường còn dạy áo tây (VESTON) dù kiêu do ông Hiện Trường có bằng cấp (NAPOLITANO) tại Ba-Lê hướng dẫn theo phương pháp mới. Từ tay học viên do cát may ngay trên vải, mèo, chí, và vải do nhà trường cung cấp, bao dám 2 tháng thành nghề, khắp học ngày nào cũng được, có nội trú riêng nam và nữ không tính tiền.

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Trường dạy nghề

Á-CHÂU CHUYÊN NGHIỆP

TỰ THỰC

257-259 Trần Hưng Đạo D.T.: 695.
(Trước rạp hát Hưng Đạo)

Mỗi đầu tháng đều có khai giảng các lớp mới.
Máy xe hơi — Đầu cầu — Xe gắn máy — Vespa
Thợ điện — Vô tuyến điện — Cát may
Trùm được viên — Y tá học viên — Vệ sinh thường thức.

Kính chúc Thần Chủ Toàn quốc và Hải ngoại sang năm
Nhâm Dần (1962) được thêm Hạnh phúc và Lộc Tài

Giáo sư NGUYỄN-VĂN-SANH

tự SANTASINGH

170 HIỀN VƯƠNG (MAYER cũ) SAIGON

Chuyên về Tường Số Á-Đông

COI CHỈ TAY — BÓI BÀI

và CHỮ KÝ

Đã từng khao cứu tại Lào
và Siam về ấn quyết Nhà Phật



Ai lận đận về Công Danh? Sự Nghiệp? Thương Trường?

AI trắc trở về Tình Duyên? Đầu khò về Gia Đạo?

AI muốn tránh về Tai Nạn Rủi Do. Muốn biết rõ về Vận Mạng? Xin mời lại 170

Hiền Vương hay là viết thư lại sẽ được phúc đáp nhanh mạch và mau chóng?

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

THANH - LỊCH

Phòng Hớt tóc Máy lạnh 15\$00
228, Võ-Di-Nguỵ - Phá-Nhuận

Phòng rộng rãi, sạch sẽ, trang trí thanh nhã, âm nhạc êm dịu, máy lạnh tối tần. Đặc biệt: Gội đầu bằng máy nước nóng, chanh. Là nơi tập chung một số anh em thư tú tú của Thủ Đô. Nguyễn xin đón hết nghệ thuật phục vụ quý vị những mái tóc tinh kỳ và duyên dáng, nhân dịp xuân về. Chuyên: Uốn, Ép, Nhuộm, Gội, Xây Công việc làm xin bảo đảm. Chúc quý vị một năm đầy Hạnh Phúc.

Cung Chúc Tân Xuân

NHÀ BÁNH BÁO - VINH

Chuyên môn làm BÁNH CỐM - BÁNH DẺO - MÚT SEN - KẸO LẠC

* 31 THỦ KHOA HUÂN * CỬA BẮC CHỢ SAIGON *

NHỮNG KẺ SUNG SƯỜNG

(Tiếp theo trang 8)

Mai lúng túng chưa biết nói sao thì Vĩnh đã nói vọng ra :

— Bà Phán, hôm qua tôi không có ý định nhờ bà mua hàng Tết dùm, nhưng hôm nay tôi đòi ý, phiền bà đây.

— Ông Vĩnh hết mệt rồi chứ.

— Dạ, cảm ơn bà Phán, tôi khỏe nhiều cũng nhờ bà...

— Thấy khoẻ là mừng rồi, Tết nhất mà năm đấy thì thật chán chết. Tôi cứ lo dùm cho ông. Thể bây giờ ông gửi mua gì nào?

— Gà, bánh trưng, dưa hấu...

— Cô Mai nhận dùm tiền đi.

— Bao nhiêu cô Mai nhỉ?

— Tôi chắc chừng hai trăm là đủ.

Vĩnh đưa tiền cho Mai, nàng xèo tay, Vĩnh nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt Vĩnh sáng hàn lên :

— Cô Mai nhớ dùm nhé...

Bà Phán quay lại cười thành tiếng :

— Có gì mà chẳng nhớ, rõ thật là...

Bà Phán cầm cái lòn lớn, Mai xách theo cái lòn nhỏ. Cả hai cùng thủng thỉnh di, bà Phán nói một mình :

— Ông nhà tôi hẹn trưa này tới...

Hai người đi khá xa, Vĩnh vẫn chưa rời khỏi giường. Vĩnh còn mệt, nhưng thật ra Vĩnh muốn nằm yên nghỉ đến Mai, người con gái khác thường ấy. Nghề nghiệp nàng thật sôi nổi và mạnh dạn nhưng con người nàng không thế. Hơi lạ.

Bà chủ nhà lép kẹp từ phía dưới lên. Bà nhìn vào phòng Vĩnh, thói quen của bà ta, thấy Vĩnh còn nằm ở giường bà cười :

— Ông Vĩnh chưa đi đâu à?

— Chưa, tôi còn mệt lắm.

— Ông có đi đâu nhớ khóa cửa dùm nhé, tôi phải đi có chút việc, bà Phán, cô Mai cũng đi cả rồi. Đến bây giờ mà tại nó chưa chịu trả nợ cho mình có giận không. Rồi còn phải đi chợ nữa chứ.

— Bà chủ cứ yên chí đi đi. Có lẽ hôm nay tôi cần ở nhà để dưỡng sức.

— Ông cần mua gì không?

— Thôi cảm ơn bà, tôi đã nhờ bà Phán và cô Mai rồi.

— Vậy à.

— Hôm nay nghe nói chồng bà Phán lại đến chắc là có tiền. Sướng thật.

Cảm nghĩ của bà chủ nhà về cuộc sống khiến

Thuốc lào ba số 888

Ông kia đã bỏ thuốc lào
Thay ba số 888 với dạo điếu lén.

Tổng
phát-
hành

VĨNH-PHÁT

Hút thuốc lào 888 quý ngài sẽ thấy êm giọng,
ngọt khói, thơm và say.

Mua thuốc bánh thật ngọt thượng hạng xin mời lại :
VĨNH-PHÁT, 175 Võ-dì-Ngu 175 — Phú-Nhuận

Vĩnh thấy chính bà ta mới là kẻ hưởng thụ cái sướng dễ dàng nhất

Bà chủ di rời Vĩnh vẫn còn nghe thấy bà làm bầm : « Sướng thật... sướng thật... » Cảnh cửa ngoài khép lại, nghe đến rầm một cái. Còn lại mình Vĩnh trong cái vắng lặng của buổi sáng. Chỉ có Vĩnh là không bận rộn. Chính có lần bà chủ nhà đã khen Vĩnh là kẻ sung sướng, kẻ không bận rộn vì công việc bao giờ. Lúc nào cũng thấy Vĩnh thong thả, đi hay về cũng vậy.

Vĩnh còn nhớ khi đến trợ được vài tháng. Bà chủ nhà đã thân thiện hỏi Vĩnh : « Ông có vợ chưa? ». Vĩnh đáp : chưa. Bà chủ nhà cười hô hố mà rằng : Thời buổi này mà con trai lớn như ông chưa có vợ thì cũng phải có nhân tình chứ, nhân tình thì đỡ thiệt thời cho đàn ông hơn, có phải không ông Vĩnh?

Sau này Vĩnh mới biết, qua bà Phán, bà chủ nhà đã có tới ba đời chồng. Người cuối cùng vừa mới bỏ bà ta cũng không lâu. Bà Phán bảo rằng người chồng đó « chịu » không nổi. Vĩnh không hiểu rõ nghĩa của chữ « chịu », nhưng cũng không muốn tọc mạch đe hỏi thêm. Chỉ còn Mai là Vĩnh chưa rõ tung tích nàng cho lắm. Có lẽ vì cuộc sống khác biệt giữa nàng và Vĩnh. Anh chỉ có thể gấp Mai đúng lúc anh ở xưởng trở về. Lúc đó Mai đã sửa soạn đi làm. Bà chủ nhà cũng ít nhắc đến đời tư Mai.

Nếu có thì chỉ khen « cô bé ấy thế mà ngoan ». Cái tiếng « ấy » ám chỉ nghề nghiệp của nàng. Vĩnh đoán thế vì Vĩnh đã biết nàng là cô gái nhảy. Chỉ còn Vĩnh là chưa ai biết rõ đời sống của anh. Vĩnh rất ít bạn và chỉ toàn bạn trai. Những người này không giúp thêm gì cho bà chủ nhà khi bà muốn đi sâu vào cuộc sống của Vĩnh.

Có tiếng động ở phía cửa ngoài. Vĩnh đoán họ đã đi chợ về. Nhưng không, cánh cửa mở rất nhẹ. Tiếng chân người cũng rất nhẹ đặt tiễn dần tới phía buồng. Vĩnh đứng lên rón rén bước ra khẽ làm bầm :

— Ông Phán.

Vĩnh dâng hàng. Ông Phán giật mình cùi đầu chào, Vĩnh lúng túng :

— Thưa, bà nhà vừa đi chợ, ông ngồi chơi một chút, chắc cũng sắp về.

MẸ ĐẸP CON NGOAN...

MỸ NHAN-LỘ KIM-SƠN: Phụ nữ kinh kỳ trôi sụt mỗi khi kinh nguyệt đến thường hay đau bụng ngực, hoặc đau trên da dưới hay là ra rì rả nhiều ít không chừng, vàng đât, lúu ngay, hoặc khí huyết suy, gầy ốm xanh xao, uống MỸ NHAN-LỘ KIM-SƠN bồ huyệt, diệp kinh, thay mao sùi đổi tính thắn trở lại, da mặt hồng hào tươi đẹp.

AN NINH THỦY « KIM-SƠN »

Thuốc trị HO Trẻ em, ho gió, ho đàm, ho khò khè trong cổ, ho gà, ho gốc ban chưa đứt, ho đem, ho ngày, ho ái sún, ngứ không yên, cho uống thuốc AN-NINH THỦY KIM-SƠN trẻ em sẽ đứt ho, ngủ yên. Nhà thuốc KIM-SƠN ở số 24 đường Hậu-Giang CHOLON.

Đóng được sý LA-HƯƠNG bào chế.

— Dạ, thôi để tôi ra ngoài đợi cũng được. Vĩnh lại trở vào, nằm xuống giường.

Một lát sau, có tiếng chán của nhiều người. Mai đi trước và về buồng nàng. Bà Phán cung ông Phán lướt nhanh qua buồng Vĩnh. Bà Phán cười nói nhiều hơn mọi khi.

Cánh cửa buồng đóng lại hơi nặng nề. Chỉ thấy tiếng bà Phán cười rúc rịch. Ông Phán thầm thì :

— Tôi đưa mình 5000đ, không kè vào tiền tháng này nghe chưa. Tiền mình tiêu tết đấy.

— Em biết mà, em cưng mình lắm.

Có tiếng hồn chút chít, rồi tiếng động như vật lộn. Vĩnh nằm im không dám động đậy. Cái vách ván mỏng tuy dán giấy hoa nhưng hays còn hở henh quá. Vĩnh sợ gây tiếng động sẽ làm người trong cuộc thẹn thùng. Năm yên thì Vĩnh không chịu nổi. Vĩnh dành rón rón bước ra khỏi phòng và tự nghĩ : họ là những kẻ đang hưởng thụ sự sung sướng, cần được sự yên lặng. Ra khỏi buồng Vĩnh lại thấy lúng túng hơn, không lẽ giờ này ra đường đứng.

— Ông Vĩnh.

— Cô gọi tôi.

— Ông hết mệt rồi chứ.

— Hết rồi cô a. Cô đang làm gì đấy, tôi giúp cô được không?

— Không phải việc của đàn ông các ông.

— Nhưng tôi cũng thao bếp nước lấm.

Vĩnh bước vào phòng Mai. Nàng đang dọn dẹp đồ đạc và sắp xếp các thức ăn vào rồ.

— Cô dè tôi giúp cho.

Mai không đáp, vẫn ngồi xệp dưới đất. Vĩnh cúi xuống, cái vòng cong của thân hình anh chụp xuống đầu Mai. Vĩnh nắm chặt lấy tay Mai kéo về phía anh :

— Em Mai...

Đôi mắt Mai mờ rỗng ngạc nhiên. Rồi cánh cửa phòng khép lại. Tất cả căn nhà đều im lặng.

Cho đến lúc cánh cửa phía ngoài kêu ken két. Bà chủ nhà đã về, bà ta cười từ ngoài cửa cười vào, cười thích thú và làm bầm :

— Ai dè họ tra nợ sòng phẳng quá. Cả nhà đâu rồi... đâu rồi...

Nhưng bà chủ nhà đã ngạc nhiên không thấy tiếng đáp lại. Qua phòng Mai, cửa đóng kín, qua phòng Vĩnh cửa mờ nhưng vẫn Vĩnh và dĩ nhiên phòng bà Phán cũng không mờ.

Bà chủ nhà mỉm cười gật gù, bà hỏi bằng quơ nhưng rất khẽ :

— Ông Vĩnh đi đâu rồi nhỉ? Quái lạ!

Trong này Mai đưa tay lên bịt miệng Vĩnh. Bà chủ lại cười hênh hênh và lặng lẽ bước về phòng riêng.

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

LỚP TOÁN LÝ HÓA : TRƯỜNG - SƠN

129 Lê-văn-Duyệt

SAIGON

NHÀ UỐN TÓC MỸ - LẠC - CUNG

— 261B HAI BÀ TRƯNG — SAIGON —

Xin trân trọng cảm ơn tất cả Quý Bà Quý Cô đã tới uốn tóc và làm đầu tại hiệu chúng tôi.

Nhân dịp Đầu Xuân chúng tôi toàn thể chủ và thợ gửi lời Kính chúc Quý Bà và Quý Cô một năm đầy Hạnh Phúc và vui tươi.

Nhân dịp này tôi xin Quý Bà và Quý Cô cũng lưu ý cho chúng tôi mấy lời dưới đây: Tôi tên là YEN-OU-TSOI Chủ phòng uốn tóc lấp hiệu « Mỹ Lạc Cung » luôn luôn vẫn ở chỗ cũ, và chỉ có một phòng uốn tóc Mỹ Lạc Cung tại địa chỉ trên đây mà thôi, chờ không có mở chi ngách nơi nào khác cả.

Và chúng tôi đang nhờ Trang Sư Truy Tố trước pháp đình kể dã ngoan cố lạm dụng bồn hiệu Mỹ Lạc Cung.

Kính chúc — MỸ LẠC CUNG — Nhà uốn tóc danh tiếng SAIGON



VO THỨC TẬP HỢP

(Tiếp theo trang 36)

* phù phép * của pháp sư. Tới một trình độ văn minh cao hơn, con người phải nhớ đến tôn giáo, và những thuyết triết lý cứ lần lượt được nêu lên. Cứ mỗi khi một hệ thống tâm tư đề thích ứng với hoàn cảnh mà không còn thỏa mãn được cái vô thức thì trong lòng người tất sinh ra một sự bất an khó chịu. Lại phải cố gắng đi tìm một thế thức thích nghi mới, khả dĩ vừa đối phó được với hoàn cảnh bên ngoài, vừa thỏa mãn được vô thức bên trong.

Đến đây C. Jung tự nhận rằng tất cả những điều đó thực là xa xôi đối với tư tưởng của thời đại. Khi tôi nói đến lực lượng của hâu trường tâm hồn, của cái vô thức, và đem đối chiếu với cái thế giới hữu hình, tôi thường được thấy một nụ cười hoài nghi. Xin mạn phép hỏi, trong cái thế giới văn minh này, có còn ai tin những thuyết thần linh nữa chẳng? Hay còn bao nhiêu triệu những Khoa học Cơ Đốc giáo đồ, (Christian-scientistes) và tín đồ Thần bí học (spirites) ? Chẳng cần thêm nữa, bấy nhiêu cũng đủ rồi là vấn đề sinh hoạt tâm hồn vẫn còn khẩn thiết chẳng kém xưa vậy.

Và B.S. tóm tắt đề kết luận : « Vô thức tập hợp là một khối tâm hồn vĩ đại đã truyền trong quá trình diễn biến của Nhân loại; nó tái sinh vào cơ cấu thần kinh của mỗi cá nhân. Ý thức là một hiện tượng tạm thời, dùng để đối phó nhất thời, cho nên có thể coi nhiệm vụ của nó như để tìm hướng đi trong không gian. Vô thức trái lại là cả một tiềm lực kích thích tâm hồn, với những kinh nghiệm đã truyền gọi là cõi ẩn tượng ; phần những tư tưởng, những cảm kích mãnh liệt nhất của Nhân loại đều phát nguyên từ cõi ẩn tượng. Điều đó rõ rệt nhất với những ẩn tượng tôn giáo. Những khái niệm chủ chốt về khoa học, về triết lý, về luân lý cũng không vượt ra ngoài lề đó.

Tất cả những khoa học, triết lý hay tôn giáo dưới thời thức hiện tại của chúng ta chỉ là những thèm hiện ý thức nguyên thủy mà lý trí đem thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Bởi vì cái nhiệm vụ của ý thức chẳng phải chỉ thoả mãn ai nấy đều cảm kích như nhau, đều ý thức cảnh tượng in như nhau, đều có những phản ứng phù hợp với nhau ? Sự cảm thông được với nhau chẳng phải dễ dàng.

Vài nhận xét nên chăng

Sau khi cố gắng lược dịch tư tưởng của B.S. Jung về vô thức tập hợp như trên, dịch giảxin mạo trình bày mấy nhận xét sơ sài sau đây :

1) Nếu đem so sánh quan điểm của C. Jung với Duy-thức học của Phật giáo chúng ta có thể nhận thấy C. Jung đã cụ thể hóa được rõ ràng mấy khái niệm rất trừu tượng của Duy-thức. Nguyên theo Duy-thức học, sinh hoạt của tam trí gồm 8 thức. Năm

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Bói quẻ đầu năm

Sang năm mới, Quý ngài muốn biết rõ. Tình-Tài, Danh-Mạng ra sao ? Xin mời đến

Nhà tướng số HUỲNH-LIÊN

số rõ. Què cầu tài 50d.

Văn phòng tại 632 Phan thanh Giản (Vườn Bà Lớn) — SAIGON —

CUNG CHÚC TÂN XUÂN



Quý bà, quý cô
muốn có mái tóc
đẹp, xin mời lại
nhà Uốn Tóc
New HOLLYWOOD
23, Ngõ Sáu, Võ
Tánh — Saigon do
chính Năm - Mập
phụ trách. Quý bà
quý cô sẽ được
hái lồng với màu
tóc đen mượt và
tự nhiên là do sự
tận tâm hành nghề
và dùng toàn thuốc
sửa La Noulin. Có
giá đặc biệt của
học sinh.

NĂM MẬP
kính mời,

MUA SÁCH CŨ, BÁN, ĐỔI SÁCH CŨ VÀ MỚI

* Ai thừa sách,

cứ đem bán cho QUỐC-HƯƠNG được giá cao, hoặc đổi sách cũ lấy sách khác cần dùng và mới nguyên cũng được. Nếu có nhiều sách báo giá trị lưu tồn lâu năm, xin cho địa chỉ sẽ có người tới mua tận nhà với giá đặc biệt. Ở xa liên lạc bằng thư, xin kê rõ tên các sách báo muốn bán và giá tiền cả món hay từng thứ.

* Ai thiếu sách,

cứ tới QUỐC-HƯƠNG mua sách cũ được giá hạ. Dùng sách xong lại đem bán cho QUỐC-HƯƠNG được giá cao. Sách quý, xin liên lạc với QUỐC-HƯƠNG sớm muộn sẽ được vừa lòng.

* Ai muốn lập tủ sách gia đình,

xin giao dịch thường-xuyên với QUỐC-HƯƠNG sẽ sưu tầm và cung cấp đủ sách báo Đông Tây kim cương giá trị để làm tủ sách.

Có xe luých, nhà bự, vợ sang mà không có tủ sách trong nhà tức là mình so với đời mới chạy đua được về mặt vật chất, còn tinh thần thì chưa có lợi khí gì để biểu dương.

**Nói đến « sách cũ »
là phải nhớ đến**

212, LÝ-THÁI-TÔ NGÃ BẦY — SAIGON

Nơi tin cậy của độc-giả trí thức xa gần

QUỐC-HƯƠNG

chúng, chẳng những là môi trường dẫn đến cảm thông, mà còn là sinh lực tinh thần của dân tộc. Cho nên niềm cảm thông trong một dân tộc mà suy sút thì tinh thần dân tộc sẽ không dù điều kiện mà phát triển lên được.

3) Một chính quyền thống trị có thể hướng dẫn dân tộc bị trị theo đường lối của mình bằng cách tạo ra một hoàn cảnh xã hội khá dí chi phổi mạnh mẽ ý thức và tiềm thức của cá nhân. Trong những tầng lớp lân cận nhất, người ta có thể vì quyền lợi cá nhân mà theo quyền lợi thống trị một cách dễ dàng. Nhưng những cá nhân này phải vùi xuống sâu những cõi ẩn tượng của dân tộc bản lai. Cho nên đối với họ, niềm cảm thông với dân tộc mình yếu dần đi mà trong thâm tâm không tìm được cái an ninh của kẻ thống trị vì thiếu những cõi ẩn tượng mà mình không sao có được.

Còn những cõi ẩn tượng bị vùi xuống sâu kia sẽ ra sao ? Chúng sẽ do một đường lối ý thức khác mà biểu thị ra ngoại cảnh bằng những thèm thức « bí mật », nhưng cũng có ngày sẽ bùng lên. Bởi thế lịch sử đầy đầy những cuộc nổi dậy của các dân tộc đã từ hàng trăm, hàng ngàn năm bị trị cũng bùng lên phô diễn thế lực dô hộ ngoại bang.

Một nền giáo dục muôn tránh rối loạn tinh thần và mưu hạnh phúc cho dân tộc cũng như cho cá nhân cần lưu ý đến « vô thức tập hợp » của dân tộc cũng như đối với « ý thức » của cá nhân. Nhiệm vụ của ý thức là đối phó với ngoại cảnh, nhưng đồng thời nó cũng phải phát lộ được bằng sáng tác phát huy ra ngoài những gì là tiến hóa đặc thù trong cảnh giới nội tâm của dân tộc. Chỉ thiên về ý thức mà sao lâng vô thức là một lối lầm chưa đầy bất hạnh cho dân tộc cũng như cho từng cá nhân. Bởi vì như thế sẽ không có được sự hanh thông trong các tầng lớp tâm hồn của con người.

Mong sao mấy nhận xét nhỏ sơ đó có thể góp được phần nào vào công cuộc cải tạo nền giáo dục quốc gia hiện thời.

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

TRẦN-NGUYỄN-CÁT

234, Trần-hưng-Đạo

SAIGON

Những đặc điểm khiến quý Vị
đến Phòng Hớt tóc máy lạnh :

VIỆT - ANH

- 47, DL. Lê-Lợi Saigon — ĐT. 21.455.
- Phòng mát mẻ, thanh lịch nhất Thủ đô, trang bị toàn dụng cụ tối tân, Âu, Mỹ chưa có ở Việt Nam.
- Sức khỏe của quý Khách được bảo đảm vì : trước khi tiếp mỗi Vị, các đồ dùng đều được khử trùng bằng thuốc Barbicide (đã được Bộ Y tế Huê ký công nhận); những may duy nhất ở Việt Nam tự động làm thành số bông cao sầu riêng phản tiêng cho mỗi Vị cho không dùng chung chà như phương pháp cũ diễn, thiếu vệ sinh vẫn dùng từ xưa đến nay...
- Thợ diều luyện, hàng trăm kiếp tóc ở Huê Ký và Pháp giỏi về đúc tuy quý khách lựa chọn.
- Nhạc chọn lọc, âm thanh nồi thật sự bằng mặt dàn 6 loa phóng thanh.
- Giá bình dân.

CỘP TRƯỜNG QUÝ

B

A tôi tuy không phải nhà nho khoa bảng, nhưng rất theo xưa : thuở sanh tiền, ông giữ đúng phong tục « ông bà », nhứt là những tập tục ngày Tết.

Mỗi năm, khi xong lễ « tảo mộ » hăm lăm tháng chạp, thì ông lo coi sóc việc « quét nhà ». Nhà vườn kiều xưa, ba căn hai chái, vách bồ kho; không có trân nhà, có bốn hàng cột nhà trước, nhà giữa và nhà sau, với ba bàn thờ. Trừ khi dám tiệc, đến gần Tết mới « quét nhà ». Quét nhà đây có nghĩa quét dọn toàn diện, quét vôi tường, sơn dầu cửa song, đánh bóng cột trong cột ngoài, ba bàn thờ cần, với « chùi lú », nhứt là dùng chổi cán dài mà quét bụi và vắng nhện tận dưới nóc nhà.

Đầu dó xong xuôi, nhà thấy có vẻ Tết, lối hầm tắm, hầm chín, ba tôi lo rọc giấy hồng đơn mua từ hôm « đưa Ông Táo » để viết liễn đối ; chúng tôi bé nhỏ theo hầu mài mực và phơi lến. Ông có dù bộ đồ nghiên bút và mực thứ thiệt tốt ; bút lông dù hạng, có cây to như cây « cọ », mỗi khi ông viết chữ « Thần » dài tự choán nguyên tờ giấy, với nét sờ thẳng tắp, thì ngòi bút lông tươm mượt đèn huyền, linh động, như chạy nhẹ trên trang giấy thăm. Ngoài năm đôi liễn, lối chân tự gân guốc có thần, ông còn vẽ bùa « tú tung ngũ hoành » để cúng « dựng nêu » lúc giao thừa. Ông không quên viết những tờ vuông nhỏ, một tờ một chữ, như : đông, thành, tây, tru, tư, sinh, viên, mân... để dán trên mỗi cây trong vườn, khi cúng « tết vườn » mồng ba. Ngoài ra, ba tôi còn viết bốn chữ « Thần Thủ » « Uất Lũy » trên hai tờ giấy vuông, xếp theo chiều hình thoi. Trong bốn chữ ấy, có một chữ « rậm ri » khó nhớ làm sao ! Chúng tôi hỏi nghĩa thử ông giảng là tên hai vị thần, viết để dán hai cánh cửa ngõ dặng trừ tà ma quỷ quái. Nhà tôi có dược hai cây đào-tiên cồ-thụ, một cây gân cửa ngõ, mỗi năm gần Tết, bông rụng đỗ tui, trông rất đẹp mắt ; ba tôi thường nói là loại đào tiên êm quý của hai vị thần nói trên. Đè trừ tà, ông còn mua pháo tre dốt vào lề « giao-thứa », có cây pháo to bằng cái thố vuông, mà ông gọi là « bộc trúc nhứt thịnh trừ cựu tuế » (pháo tre một tiếng trù năm cũ).

Ý-nghĩa phong tục hay dở thế nào, trừ tà có linh-ứng cùng không chẳng biết, chờ anh em chúng tôi, vào tuổi lên tám, lên mười hai rất lấy làm thích-thú mỗi dịp Tết đến, với cảnh nhà vui tươi, ba dòng bàn thờ đèn dán sáng trưng, tiền bàn hiến đổi đồ chói, pháo tre pháo tiêu nô giòn, nhứt là với cảnh gia-dinh đoàn tụ hỉ hả trong ba ngày xuân ấm áp.



Tên hai vị thần trừ quỷ, mà ba tôi đọc là « Thần Thủ » « Uất Lũy », thấy trong quyển *Việt Nam phong tục*, ông Phan Kế Bính viết là « Thần Thủ » « Uất Lũy », có lẽ vì chữ « dò » hơi giống chữ « trà » mà đọc như thế chăng ? Trong quyển *Recherches sur les superstitions en Chine* (Nghiên cứu về tục mê tín ở Trung Hoa) ông H. DORÉ bảo phải đọc là « Thần Thủ » « Uất Luật » ; có lẽ vì chữ « Thủ » cũng đọc là « Thủ », nên ba tôi đọc là « Thần Thủ ».

Ông H. DORÉ dẫn tích về tục viết bốn chữ « Thần Thủ Uất Luật » dán cửa ngõ, để trừ quỷ, theo sách *Phong tục thông nghĩa* như vầy :

Cô tích ghi trong sách dời Hoàng đế (khoảng 2600 năm trước Công nguyên). Thuở xưa tại núi Độ Sóc có một cây đào tien cao lớn dì thường, cành lá phủ che một vùng rộng ba ngàn dặm. Nhungen cành đào thấp ở phí Đông bắc hợp thành cái cửa, do cửa đó cả muôn ngàn quỷ qua lại. Có hai vị thần anh em ruột tên là Thần Thủ, Uất Luật trấn tại gốc cây đào ấy và được lệnh cai quản đoàn quỷ vùng đó. Hết quỷ nào không lo trọng phận sự, làm hại nhân gian, tức thì bị hai ông bắt trói lại và đem quăng cho cop phản thùy. Vì vậy, dời dời Hoàng Đế, vua nghe tích này, mới dạy về hình hai vị thần trên vẫn băng cày đào

LỄ NGỌC TRÙ THUẬT THEO TÀI LIỆU XƯA

và treo trước cửa nhà, để ác quỷ thấy mà không dám đến gần phá khuấy.

Vịn vào tích quý sợ hai vị « Thần Thủ » « Uất Luật » dâ cai quản chúng, cây đào tien là nơi hai vị thần ở, và mảnh hồ phản thay loài ác quỷ, nên dân gian có tục đến ngày Tết :

— viết tên hai vị thần dán cửa ngõ, gọi là *môn thần* :

— dán hình mảnh hồ ngay giữa nhà để tránh quỷ, nếu không có cảnh đào tien treo trước cửa ngõ.

Theo tài liệu của ông H. Doré, chiều ngày cuối năm, tại cửa các nhà sờ, ty niết, người Trung Hoa còn giữ tục « treo hình nộm bằng gỗ đào tien, » cùng với mảnh hồ dê trán quỷ trừ tà. *

Vì cop là giống mảnh-thú hung-bạo, người và quỷ đều sợ, nên người Trung-Hoa tôn thành thần



Trần trach (gió nhà), để trừ tà ma ác-quái. Họ dán lá bùa có vẽ hình thần-hồ với bài thi « Trần trach van hưng thành » như vầy :

- Trần trach thần hồ ha sơn cương.
- Bảo hưu nhân-gian vo tai-trong.
- Trào nha hào ty tràm-là-kiem,
- Nhị mục đam-dam yêu-quái mang.
- Thịt yêu vạn quái giải viễn thoại.
- Nhất già lão thiền thô nhí khang.
- Hữu nhân mại đặc thử hồ khú,
- Tài nguyên mâu-thanh đạt Tam-giang.

Thoát dịch : (Thần hồ xuống núi coi giữ nhà ; bảo vệ nhân gian khỏi tai họa ; Nanh vú bén như gươm chém quỷ ; cặp mắt đậm nhìn yêu quái sơ ; ngàn yêu muôn quái thảy lánh xa ; lão bé cả nhà đều vui mạnh ; ai người mua được thử cop này ; thanh mâu như nguồn ba sông Lớn (Hoàng-hà, Dương-tử, Châu-giang), tài của ngày ngày dồi nở ra).



Cop dũng mãnh, lanh lẹ, tàn bạo, hay ăn thịt người và « phản thân quỷ », và quỷ cũng hay làm hại người, nhưng cũng có khi cop lại sợ người và người cũng không sợ quỷ, vì người ấy có định thần.

Nên sách có nói : « Quỷ thần không sợ người dũng mãnh mà sợ người quá cảm ».

Nhưng « quỷ » là gì ? Tự điển Trung Hoa giải : « quỷ » là « quỷ » là « vè », « ma trời » « tinh thần » « quỷ », bởi người chết rồi, tinh thần thê phách trời về trời đất. (Tinh thần ly hình các quỷ kỳ chán, cổ vị chí quỷ; quỷ quỷ dã, quỷ kỳ chán trach).

Ông Kỳ Xuyên NGUYỄN THỐNG, có dự vào việc khảo dại bộ *Khâm định Việt sử thông giám cương mục*, do cụ Phan Thành Giản làm tòng tài, trong bài *Nhượng Quỷ thuyết*, cũng giải thích theo thuyết của tự điển Trung Hoa nói trên. Bài ấy, ông N.X. dịch và đăng trong *Đại Việt tạp chí số 4*, ngày 16-11-1942, xin lược đăng nguyên văn như sau:

Chuyện ếm Quỷ

Mùa thu năm Tân Vị (1871), đêm 16 tháng Tám, Trần Tử dương ngồi đọc sách. Bóng trăng vặc vặt, đèn hạnh lờ mờ. Chùa-gia xay nghe có quỷ tới tinh nhà, tầng hìn, ẩn mặt, biến hóa trăm chiêu, tiếng ván nghe mà hình chẳng thấy. Trần kinh sợ,

xếp sách ngồi lo ; một mồi thu thuỷ ngù, bỗng thấy một người tự xưng là « Bồng Lai Võ Khách ». Trần tiếp khách nơi nhà trước, khách nói :

— Nghe ngài bị nạn quỷ, tôi vì đó mà tới đây. Ngài hãy mua cho giấy vàng bạc, đồ hành trang, thửa lùm đêm thanh trang rạng, tôi lên tận thiên đình, tôi với các thiên tôn nhờ người trừ quỷ.

Trần Tử trả lời : « Được như lời, tôi xin thỉnh mang ».

Võ Khách vừa bước ra, bỗng nghe tiếng cười dài từ chái nhà phía bắc dì lại. Xem ra từ át chí mặt, thấy hai đầu, bốn mắt, đầu đội mao, mặt lắp lánh hào quang, rồng lộ chém chém, minh măc áo gai, chém mang giày cỏ, lưng rộng mẩy vững, thân cao trượng rưỡi, xưng hiệu là « Đà quỷ tử ».

Trần dương lo nạn quỷ, vừa nghe đến tên người, lòng mừng tò le cẩu khàn. Đà quỷ tử nói : « Thương hại thay ! Võ Khách dỗi người. Tôi từng nghe : từ đất lên trời cách xa một ức một vạn sáu ngàn ba trăm năm mươi dặm.

« Phải cõi cù long mà đi, lại mỗi ngày đi không được bao nhiêu đường ; huống chi đường đi phải trải qua Tích mộc, vượt sông Ngân hà, Thước Kiều, mênh mang tùy theo sóng gió. May mà tôi được, còn phải trải qua chín ải, ba tòa, mới vào tới

cửa Trời. Chẳng may, trụ đất dứt, cõi trời long, trời mà dỗ, thân còn biết gởi vào đâu ! Cùng bước, mất tiền, muốn về cũng không còn đường lối có đầu nối được với các vị thiên tôn dẽ nhờ người trừ quỷ ! »

Trần Tử buồn bực, ân hận việc đã qua.

— Chớ nên lo beon, Đà quỷ nói, hãy nghe kể ta đây, không tổn phí một đồng, mà sau bùa cõi mai, sẽ được tin lành.

— Phải làm thế nào ?

— Cắt giấy làm cõi, bện cõi làm binh, phù chú khói lèn, tướng binh rắn rỏi như sám, như chép, như khói bùa, như múa tuôn, gió mưa u ám, trăm loài dữ thần kinh hoàng ! Nhưng tướng dối binh mệt, không thể tảo trừ cuẩn giác được. Vậy phải xôi đầy mâm, rượu đầy bầu, thịt quay thật béo, ăn uống xong, di tận chăn trời, bắt loài quỷ dữ, xé thịt ra ăn, lột da ra nǎm ! Vậy nhà người hay rán lấy ! Đà quỷ dứt lời biến mất.

Trần Tử mội mệt, thức giấc dậy thì trống đã trờ cảnh tui.

Rạng ngày tối thuật câu chuyện cho Nam-Nông tiên sanh. Tiên sanh nói : « Anh Võ Khách nói càng, cậu Đà quỷ cũng bướng binh ». Ta thường nghe : ngരời chết hóa ra quỷ ; quỷ là « vè » : tinh hồn, thê phách người chết trời về trời đất, thê rồi, do đường hô hấp, khí phách ấy thâm nhập vào cơ thể người sống. Thành thử con người hiện đó là quỷ mà quỷ cũng chính là người.

« Vày nên con người tâm chánh là thần minh hiện đó ; trời lại, những kẻ tà-tăm, chính vì quỷ-mị ám vào. Hết quỷ ám nhập vào thì thần minh không giữ lại được nữa, rồi trăm điều kỳ quái, hỗn loạn nảy sanh ra trong tâm người. Nhà người cứ lo sợ con quỷ rình mò chốn gia thất, mà không lo sợ con quỷ đương ám ảnh tân cõi lồng, cứ lo sợ con quỷ vì lai mà quên để phòng con quỷ hiện tại. Ở đời đâu có thế vây được.

« Nhưng thời buổi này, than ôi ! Có kẻ múa diễn-lè, giosta pháp-luật, nương theo đường quấy, bồi-bác tinh-tanh, sống làm chết, chết làm sống, mang danh là quỷ hám hình chánh.

« Có kẻ muốn người cao thấp cũng tự lòng mình, muốn phù - tro, đỡ nâng người cũng tự ý mình, vàng tòng phả tan tư cách, của bia bác cà lợ

(Xem tiếp trang 40)

Danh tiếng Bắc-Việt

HAI KÝ MÌ GIA

112-114, Nguyễn-Trí-Phuong

CHOLON

CHI NGÁNH

14, Cõ Giang SAIGON

Cop trù Quỷ

(Tiếp theo trang 39)
thường, mang danh là quỷ hám bộ.
Có kẻ buôn bút-mực, bán văn-chương, nô-nức
như mây tuôn, khói bùa, tó tía nhuộm hồng, bôi mặt
hiền, che mắt thánh, mang danh là quỷ hám học
đường.

* Có kẻ che-lắp thất-bại, nêu cao thành-công,
lầm lỵ cố xít ra nhiều, dâng vàng cho quân giặc, kè
chi hại nước, miễn được lợi nhà, mang danh là quỷ
hám biến thùy.

* Có kẻ trau giài xe hư dối làm xe tốt, treu
giòi áo vải, khéo dối dược chút phàm hèm, lại dòn
giòi vào hàng lè tướng, mang danh là quỷ hám danh.

* Có kẻ mượn gian thêu mờ mắt người, chính
là con lồng xanh làm rối loạn tai người, con diều
hâu bay lượn trên vịnh đồ, con khỉ dột ôm múa trù
cột quốc gia, mang danh là quỷ hám quyền.

* Sáu loài quỷ ấy, tự tâm con người xuất hiện
ra, lờ mờ ào hóa, muôn trạng ngàn hình. Vua
Võ không thể tượng hình nó được, ông Khiết không
thể đặt tên nó được, con người không thể dùng trí
mà tên nó đì dí ợc, cũng không thể dùng sức mà
cự dương với nó được.

* Nhà người sợ quỷ rình rập từ thất người, có
chỉ bằng người tự chánh tâm, tự an chí người,
lòng giữ đậm bắc, chí không mưu tính chí, nhiên
hậu nan quỷ rình rập sẽ dứt. Chớ nên nghe lời
người, dùng quỷ mà trừ quỷ.

Trần Tứ nghe lời Nam Nông tiên sanh. Ba
tháng sau, nan quỷ diệt.

(Bài: * Nhương quỷ thuyết * rút trong * Kỳ
Xuyên văn sao *, quyển III của Kỳ Xuyên
Nhuynh Thông (1).

Các phong tục đầu hay đầu dở đều là phản
ảnh cuộc sống xã hội thời xưa. Chuyện quỷ thần
ma quái, tuy là chuyện có thật, nhưng nên kinh
nhị viên chí *, và tục trù tà ếm quỷ, vốn dè ngăn
ngừa ác quỷ hung thần lảng vảng bên ngoài, mà
cung dè nhắc nhở người nhớ trấn át loại * lục quỷ *
đang ánh tận cõi lòng mình,

Một phần ba thế kỷ qua, một thế hệ hầu tàn,
biết bao cuộc thê dỗi thay dẽ lẩn theo kip trào lưu
tiến hóa, những dấu vết cõi tục về * thần hồn trấn
trận *, * thần linh trừ tà * thật không còn thấy nữa,
loại ác quỷ ta ma bên ngoài như đã trừ được, nhưng
bị h * tam bành *, * lục quỷ * của mỗi người thì cõi
hồn như nan trí vậy.

(1) Nguyễn Thông (1827—1894) tự Hi Phan, hiệu
Kỳ Xuyên, ôi hiên Đặng Ám, người tinh Giảnh (Nam
Việt) dỗ cù nhân năm 1849, làm quan vè đất Tự Đức đến
chứa bộ chính, tác phẩm Hán văn: Ngoài du sao thi van tap
Kỳ Xuyên văn sao, Đặng Ám văn tập.

6 BÀI THƠ PHAN KHÔI

為玉飛梭喚夢
解時危國難竟
身輕乍泣爲危難
遠逸出女向千峰
記安行游涉未竟
莫解鶯老倦隱淪
終負平生此雲淪
詠成獨自傾
張春兔究空鑿
潘瓌

(Tiếp theo trang 10)

Vị hữu phi cơ hoán mông tĩnh
Thời nguy quốc nạn giác thân khinh
Sợ tòng vọn pháo oanh dao xuất
Hụt hướng thiên phong loạn xú hành
Du trắc (1) vị vong hiềm lão quyền
Ân luân chung giác phụ bình sinh
Sơn linh mạc giải cơ nhân ý
Trọc túi thi thành độc tự khuynh.

Nhất cửu tú bất — Nhất-Nhị.
Trương xuân Miễn Tiên Sinh Giám
PHAN-KHÔI

Có tiếng phi cơ băng thúc giặc,
Thời nguy, nước biển chiếc thân khinh.
Xa tăm súng giặc, xô ra thoát,
Nhambi phía non hoang lại bước nhanh.
Leo lội chưa quên, già yếu chịu,
Náu nương mà sống, nòi trôi đành.
Núi thiêng không hiểu lòng cơ lữ,
Rượu gạn nên thơ, uống một mình.

2 - 1 - 1948

Gửi TRƯƠNG-XUÂN-MIỄN
Tiên Sinh

PHAN-KHÔI

Lược dịch của GIÀN-CHI (bốn bài)
11 - 11 - 61

MỘT SẢN-PHẨM MỚI XUẤT-HIỆN trên thị-trường Việt-Nam

Đó là MỸ-PHẨM CRÈME THORAKAO, một sản phẩm mới nhất vừa xuất hiện
đã được da số phụ nữ Việt-Nam hoàn toàn
tín nhiệm.

CRÈME THORAKAO là 1 MỸ-PHẨM
do người Việt-Nam sáng chế với nhiều phâm
chất tốt hợp với khí hậu Đông phương, da giết
sắc lep cho nữ giới và nam giới. Dung Crème
THORAKAO sẽ thấy kết quả rõ rệt, hết
NÁM, MUN, SẢN NHAN, TÂN NHAN.
Dung Crème THORAKAO sẽ giữ da mặt
không khô và tăng thêm vẻ đẹp.

CRÈME THORAKAO là một sản phẩm
hiếm có trên thị trường Việt-Nam, chàng những
thay thế cho hàng ngoại quốc mà con hợp với
tất cả của mọi người trong khi chỉ em phụ nữ
bằng ngày phải dùng đến Crème để bôi dưỡng
da mặt được xinh tươi và trẻ trung mãi mãi.
Crème THORAKAO còn được Viện Pasteur
nhìn nhận là: một Mỹ-Phẩm toàn hảo, cấp giấy
phép số 421/H.A ngày 31-5-1961.

Nhân dịp Xuân về, gió Xuân thăm lạnh,
anh nắng Xuân làm cho da mặt cảm cold, vì thế

càng cần thiết hơn lúc nào hết, phải dùng
Crème THORAKAO mới chung lat được nắng
gió làm hư da mặt của ta. Xuân sắp về,
mọi người đang nhộn nhịp đến Xuân, ta còn
chưa chờ gì nữa mà không tìm mua Mỹ-Phẩm
Crème THORAKAO để to diêm cho da mặt
được mịn màng, cho hương thơm bay tỏa muôn
phương, cho da già đình thêm hạnh phúc, cho
ta yêu thêm đậm đà lưu luyến.

Dùng Crème THORAKAO làm quà tặng
ba-be để kỷ niệm mua lì xì a-nor, và ta
biết chọn một món quà lịch sự xứng đáng, ghi
nhớ trong lòng nhau mãi mãi.

Dùng Crème THORAKAO sẽ thay lớp
da mặt cũ có thành lớp da non, sạch hết chất
nhơm, mịn da mặt, sẽ xinh tươi như hoa Xuân
mới.

Crème THORAKAO có bán tại các
Bazaar MỸ-PHẨM và các nhà thuốc tây.

Tổng phát hành tại hiệu THIỀN-HƯNG
số 11 đường Nguyễn-thai-Học (cầu Ông Lãnh)
Saigon.

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

NƠI CHỮA MẮT TAI	ĐÃ ĐƯỢC TÍN NHIỆM
---------------------------	----------------------------

Rộn niềm vui đến Xuân sang
Đông Hải xin cõi vùi hàng nhẫn at
Đường Lê Văn Duyệt nối dài
Số nhà bám bón mà ai chẳng thường
Biết oao thân chủ bón phương
Đã từng khen ngợi về phương thuốc
thần

Gởi ai đau mắt xa gần
Xin đến Đông Hải! hết phần lo âu
Xuân về m có đổi cầu
Kính chúc thuận chủ sòng lâu gìn
khoa.



Phòng mạch Đông Y-Sĩ

ĐÔNG-HẢI

Chuyên chữa Mắt và Tai
TẠI SỐ 34 LÊ-VĂN-DUYỆT nối dài
(gần ngã ba Ông Tạ)

TỰ DO XUÂN NHÂM DẦN 1962

NÓI HAY ĐỪNG

TÂN NIÊN TẠP CẨM

(Tiếp theo trang 5)

Đối với các dân tộc Á Đông thì hồ là một con thú nỗi tiếng nhất vì nó là chúa sơn lâm, nó có thể ăn thịt được tất cả mọi loài. Sau này lớn lên đi học tôi biết rằng còn có một loài dũng mãnh hơn hồ: đó là sư tử. Tuy nhiên sư tử chỉ có ở Phi Châu và chỉ nổi tiếng ở phía trời tây. Chứ đối với người dân Việt Nam thì sư tử là một giống xa lạ, thằng hoặc chỉ có một số ít người được thấy tận mắt khi qua thăm sở thú. Nhưng dù dũng mãnh hào hùng đến đâu mà đã bị nhốt vào cũi thì con người cũng chỉ còn là một thứ "đồ chơi huống hồ con vật". Cảnh huống này đã được nhà thơ Thé Lúz mô tả trong một bài thơ nói về con hồ trong vườn Bách Thú, không mấy ai là không biết. Về sự tích con hồ thì trong truyền thuyết bình dân cũng như trong sử sách có nói đến nhiều lắm, nhưng Hiếu Chân tôi chỉ nhớ nhất câu chuyện cổ tích của người Mán nói về lai lịch những vết lẩn đèn trên da hồ: chuyện này tôi đã được ông chủ tịch động Mán Sơn Đầu trên núi Ba Vì kể cho nghe trong một đêm đông một năm kháng chiến như sau:

"Hồi ông Trời mới sinh vạn vật thì loài người cùng mọi loài côn trùng sống chung với nhau ở trong rừng, đều nói chung một thứ tiếng. Một hôm con người, con hồ và con gấu gặp nhau ở một khu rừng lầu, cả ba đều khoe là mình tài giỏi nhất. Dĩ nhiên là một cuộc tranh luận như thế không đưa đến đâu, cuối cùng ba đồng vật "tay tò" đó đồng ý một cuộc thử tài. Thoại đầu con gấu gầm gừ, nhe nanh đe vuốt dờ ra đủ mọi thủ đoạn khiến cầy, cáo chìm muông đều phải tát tán. Đến lượt con hồ trổ tài, gầm thét chuyền cả một khu rừng rồi vươn mình quát duỗi chom lèn như muốn nuốt sống cả vạn vật: mọi loài từ chim muông cho đến hươu nai và cả đến hai đốt thủ là con người và con gau cũng run sợ: hồ ta những trường mìn ăn chắc cái ngô chúa tè muôn loài. Con hồ diệu vỗ dương oai xong đến lượt con người: trái hẳn với gau và hồ, hẳn không hùm hè, nhe nanh đe vuốt gì ráo (vì dù có làm cũng chẳng ai sợ!). Hắn bao với Hồ và Gấu rằng:

"Hai bác muốn xem tôi trỗi tài thì phải đứng nẹp vào rừng lầu già vì nếu tôi dà dò thử đòn ra thì hai bác phải chết khiếp. Muốn cao dà sờ hai bác cứ nhảm mắt lại rồi sau hãy từ từ hé ra mà xem."

Hai con vật nghe nói lấy làm lạ nhưng cũng cứ nghe theo. Khi chúng vừa đứng nấp vào rừng lầu và nhảm mắt lại thì Thằng Người đánh á á lấy lửa đốt luôn cả khu rừng rồi bỏ chạy lên núi cao. Lửa bén vào lầu sập và cây rừng bắt cháy: các giỗng cành thưa phá cháy trôi chảy trong khỉ Hồ và Gấu vẫn nhảm mắt đe chờ. Lửa cháy đến bên mình chúng mới hoảng hốt mở mắt ra thì đã thấy bốn bề lửa bốc rừng rực mà không thấy con Người đâu cả, lúc đó cả hai mới lao mình qua bắc lửa tàu thoát. Con gấu chậm chạp nên bị cháy lồng đèn thiui cả, còn con hồ vì nhanh chân hơn nên chỉ bị cháy lõm đõm hoặc thành vần đen. Vì thế nên con gấu mới có bộ lồng đèn còn con cọp mới có bộ lồng đèn vẫn vàng. Và, cũng do chuyện này mà từ đó hễ cứ trong thây thằng người là hồ và gấu hoảng hốt bỏ chạy.

Câu chuyện cổ tích Mán Sơn Đầu này kể cũng lý thú: nó chứng tỏ cái óc tinh quái, nực cười của Con Người. Nếu câu chuyện qua cổ thư thì Thằng Người trong chuyện chắc là tờ sứ của các nhà chính trị!

Nghe chuyện cổ tích này, Hiếu Chân tôi thấy nó giống như mọi chuyện đã nọc qua trong quyền tay dọc lớp Dư Bị, chuyện nói về mánh khôi của con người nói lừa con nó để trói nó lại rồi lây dòn gánh đánh đến chết mà bảo rằng: "trí khôn



- ĐẠI LÝ : Đầu các loại máy: chụp ảnh—quay film—chiếu film.
- SỬA CHỮA : Các loại máy ảnh—quay film—chiếu film—ống nhòm.
- PHOTOCOPY : In lại tài liệu—văn bằng trong một phút xong.
- CHUYÊN MÔN : Chụp ảnh—quay film—trắng film—rửa ảnh đen trắng và màu Kodachrome—Ektachrome.

tao ở đây! • Con hồ — như trên đã nói — là tượng trưng cho sự dũng mãnh, oai hùng, cho nên có lẽ vì thế mà một số các bà các cô hay thờ con hồ chăng? Về chuyện thờ hồ, tôi lại nhớ đến một bức tranh hì họa của anh bạn Nguyễn gia Tri trên báo Phong Hóa hồi xưa, tranh vẽ một bà vợ danh dã, dù tự vào loại Giang Thành trong truyện Liêu Trai (1) đang ngồi cút rạp đầu lạy trước bức tranh con hồ ở dưới có chú thích câu: "sư tử lê hồ". Vì hồ là tượng trưng cho sự oai hùng cho nên trong đời có nhiều kẻ muốn mượn cái hình thức của con hồ để bắt nạt thiên hạ: dè chừng nhưng kẻ đó tục ngữ có câu: "cáo đòi lột hồ" ý nghĩa đại khái cũng giống như bài thơ ngũ ngôn "con lừa đòi iết sư tử" của La Fontaine vậy. Lại có kè, lúc đầu là một thiên hạ thì uy nghi dũng mãnh khiến ai nấy đều kính phục nhưng dần dà nhưng tình xấu, nhưng nhược điêm thò ra đến nỗi rút cục thiên hạ thay đổi kính ghét: nhưng kẻ đó tục ngữ Trung Hoa gọi là "hồ dắc xà vĩ" nghĩa là đau hồ đuổi rắn.

Người ta thường nói hồ hay ăn thịt người nhưng theo lời đồng bào thiểu số ở miền thượng du Bắc Việt thì cái việc ăn thịt người là việc bắt đắc dĩ của hồ: đói quá, không bắt được con vật nào khác thì nó phải ăn đến thịt người. Phản nhiêu nhưng người bị hồ vỗ đều chết vì bị nó tái phổi phan trong trường hợp tự vệ, chứ thực ra khi thoát trong thây người thường thường bao giờ hồ cũng chạy trước, aiêu nay, muốn biết co áng không xin hỏi ở các vị thạo nghệ săn bắn như ông Huỳnh Văn Lang. Cũng về nạn hồ ăn thịt người, sách Nu có chép chuyện đại khái như sau:

Một hôm các Không Tử cùng học trò vào chơi núi, gặp một người già bà mặc áo tang đang vad vã khóc lóc trước nấm mồ mới dập. Đức Không nói thì người đàn bà đáp:

"Bố chồng tôi trước đây chết vì bị hồ vỗ; chồng tôi cũng chết vì bị hồ vỗ; bây giờ đến con trai tôi cũng chết vì bị hồ vỗ, con nít tôi khóc."

Không Tử hỏi: "Đã thế sao không dọn nhà đi ở nơi khác? Người đàn bà đáp: Không dọn đi chỗ khác vì ở đây quan lại công sang liêm kheit con ở cao ráo thì quan lại tham nhũng, sưu cao thuế nặng."

Đức Không nghe thấy vậy quay lại bảo học trò ghi lùy câu chuyện và treo câu két: "quau lại tam nung con sang sơ non nò uú."

Vẫn về chuyện hồ ăn thịt người tặc truyền rằng người nào bị hồ ăn thịt thì non người đó phải lùn luôn ai theo con hồ để cho nó sai khiến, như thế gọi là "ma trana". Ma tránh phải nhập vào người khác, làm cho ốm ai, đưa ốm sang lối đến cho nó ăn thịt; nếu hồ ăn thịt được một người nữa rồi thì hồn của ma trana mri được giải phóng để đâu thai làm kiếp khác. Và lối aén lượt hồn người mới bị hồ ốm aén lượt lại hóa làm ma trana, cứ thế mà luân hồi. Không biết câu chuyện đị đoán này căn cứ vào đâu và có bao nam một ý nghĩa chuyện trùng nảo không, nhưng nếu thật như thế thì kè ra làm kiếp "ma trana" cũng khô thật: hồn ma lương thiện mà cứ phải lèo aéo theo loài hồ dữ đe oí nó sai khiến làm nhung việc ác độc, giết hại đồng loại có như thế mới được thoát ra làm kiếp khác, ở vào hoàn cảnh như thế thử hỏi còn cái khô nào bằng?

Tuy nhiên nếu chịu khó suy nghĩ cho kỹ chúng ta sẽ thấy không thiếu gì loại "ma trana" trong đám người uang sống chung quanh ta: đã trot aén lượt linh hồn theo loài hồ dữ rồi, họ muốn thoát ra cũng không được nữa. Mặc dù biếng rưng nhưng hành vi của họ là trái lương tâm, là có hại cho đồng loại nhưng họ vẫn cứ phải nhung tay vào đe mung một ngay nào đó thoát kiếp "ma trana".

Và xem trọng ra thì trong mười lăm năm qua nghĩa là từ 1945, khi chế độ độc tài đảng trị bắt đầu xuất hiện trên đất nước, tại cả dân tộc ta đã lẳng lặng dâng kéo dài cái kiếp "ma trana" để cho loài nòi dài sai khiến.

Mong rằng trong năm Hồ này, con đường giải thoát sẽ mở ra cho hơn hai chục triệu người Việt được trả lại với "Tình Đồng Loại".

HIEU CHAN

(!) Xin xem chuyện "Cái nghiệp sự và đăng trong tập này."

BÓNG VỚI HÌNH

(Tiếp theo trang 5)

Còn không thèm ăn lại còn muốn nuốt cái của gi nữa? Tôi đến thế là cùng chứ còn muốn te đến đâu. Công lao của nó, nó còn không iếc thì công lao của anh em ta nó cui ra cái thà gì. Được! Cứ cưa cho khỏe vào, đến lúc sa vào tay chúng ông rồi thế nào cũng được ném. Đã muốn ta thì ông đã giành sẵn cho tôi bài thật to.

Nói của dâng tôi, ngay từ hôm hắn được giao công tác này, nếu không có những lời động viên ấy của anh tôi trưởng thì hắn cũng thấy ròn rợn. Chỉ so sánh bên ngoài thì ngay đến thương cắp của hắn cũng chẳng tham vào đâu với địa vị của thằng cha. Nghĩ cho cùng hắn thay lời nói của anh tôi trưởng thật có lý. Dũng nói gì đến anh tôi trưởng quên xuất thân là tay bán dầu bạc hà trên xe lửa, nếu âm mưu của thằng cha và bè lũ không sớm bị phá vỡ thì ngay đến thương cắp của hắn cũng di dứt. Thương cắp của hắn chính là tấm gương sáng cho cả bọn hắn soi chung. Từ một chân loong toong ra cui vào vài những ông quan lớn quan bé của đế quốc thời xưa, thương cắp của hắn đã leo lên tới địa vị ngày nay sau hơn mười năm cố gắng công tác. Nếu không có lãnh tụ, không có đoàn thể, nếu chế độ đế quốc phong kiến không bị đánh đổ thì có dời kiếp nào mọi dân áo ngàn người được lên tới ghế chủ nhiệm sở. Ngay chính hắn cũng thế, nếu không nhờ có bà con dê bại cho hắn vào cơ quan và chiêu cỗ tiêu dở hẵn ba tháng lương đầu tiên thì ngày hôm nay hắn còn lè la đầu dường xó cao. Rồi mai kia, nếu hắn cứ dốc mặt lòng một dạ trong kiến phục vụ lãnh tụ kinh mén và đoàn thể tiên tiến thì biết đâu hắn chẳng theo cao được thương cắp. Vậy thì tại sao lại có những đứa lòng lang dạ thú những lầm le xì xo ném trại tự mời dây hưa hẹn này?

Mộng đẹp của hắn dứt quãng vì tiếng chân bước nhẹ nhè ở sau lưng. Hắn nghiêng đầu nhìn qua vai. Một đứa trẻ quần áo rách rưới, vai deo bị, tay cầm xiên sắt láng vàng cách hắn chừng năm步. Hắn gườm gườm nhìn thẳng bé. Như muỗi coi thường hắn, thẳng bé sán lại gan nứa và dùng xiên xoc vào một mảnh giấy nằm trên mặt đất. Nó gác cai xiên lên và dùng tay kia gõ lấy mảnh giấy để ném vào bị. Rồi nó tật ngang nhưng không rời xa hắn. Vẽ rãnh mõ của thẳng bé khiến hắn nồi giận. Cố đe nó tương rang nan ngồi xồm ở chỗ tôi này để làm cái việc mất vệ sinh và nó chầu sán để hòng dồn tiệm may mán giày vựa nứa chắc! Là người biết ton trọng pháp luật nhà nước và có nhiệm vụ bảo vệ trật tự và lợi ích công cộng, không khí nào han có thể làm cai việc bày bá ấy. Hắn nhòm người lên, vung hai tay về phía thẳng bé và xùy một tiếng toát lớn. Cung không vừa, nó khạc như người lớn rồi mới bò dậy. Cái xiên sắt kéo lê trên mặt đất dập vào nứa nòn da phát ra những tiếng kêu leng keng.

Lại coi tiếng giày bước mạnh ở phía sau. Hắn ghé mắt nhìn. Thằng con đã đứng bên cửa xe oto. Cảnh era mờ ra rồi sập mạnh vào. Thằng con vẫn cai ui có một mì mì. Không biết thẳng cha có trao đổi am hiểu gì với đứa nào trong hàng, giải thoát kia chẳng? Hắn tay đinh chò nhỏ nứa. Ánh lửa lóe lên trong xe oto. Thằng cha chàm thuốc lá. Nó tiêu hoang quá. Hắn là nó đang có điều gì vừa ý lắm. May điện quay xanh xanh mới cho may xe nó. Koi đèn trước đắt sảng, may gầm lên và bốn bánh lăn vùi dì. Gian lao mình trong bóng tối đèn bên chiếc xe môt. Phai qap đèn cao天涯 da may mới nó. Hắn dã

(Xem tiếp trang 42)

Nhà sách

VIỆT - TRÍ

256 Hai Bà Trưng Tân Định

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Tứ quán KHÓM-TRE

Giờ mở cửa: từ 16 giờ đến 24 giờ
(Ngã tư Đại lộ Ngô đình Khởi — Nguyễn-minh-Chí) 253-255 đường Nguyễn-minh-Chí Phủ Nhuận

Không tìm ra! Các thức ăn bản lối thiền. Nơi tập trung nhiều tay bếp thiện nghệ. Có dưa, Lươn — É-h — Cua — Tôm — Bò — Gà — Cá. Nhậu... đến Khóm Tre. Họp bạn... đến Khóm Tre. Tiệc cưới... đặt tại Khóm Tre. Liên hoan... xin viếng Khóm Tre. Tiếp tay nồng hậu, với tay tay khung cảnh đẹp giá bình dân.

KHÓM TRE kính mời

BÓNG VỚI HÌNH

(Tiếp theo trang 41)

quên không mở khóa xăng ngay từ đầu. Chiếc xe hai bánh của hắn lao nhanh như tên bắn theo hút hai cái châm dò ở mãi cuối đường.

Thắng cha cho xe chạy vào một con đường mới mờ tông thênh thang. Hắn theo sau, mắt đảo hai bên để kiềm điếm xem nhận xét của hắn có sai lầm chăng. Hắn không làm. Đúng là con đường vào khu quân sự. Mất đường trái đã rãm, vắng lặng và mờ tối. Những ngọn đèn báo vệ vàng vọt mắc rái rác trong những doanh trại hai bên giao vào lòng hắn một mối lo ngại mỗi phút một tăng. Hắn phải lao tới bảy mươi cây số một giờ mới khỏi bị thắng cha bỏ rơi. Tiếng còi hiệu bắt hắn dừng lại có thể rúi lên bất cứ lúc nào. Nếu phải hắn cho xe dừng lại kịp thời, hắn rất có thể bị đâm xe quật đập sọ, trái lại không hắn kịp hắn sẽ được nghe tiếng súng lệnh. Lá bùa hộ mệnh đặc nhất của hắn lúc này tấm biển ghi số hiệu cơ quan ở trước và sau xe. Chỉ mới ước lượng chứng ấy gian nguy hắn cũng thấy cảm giận thắng cha đến cùng tội. Đó là chưa kể đến việc thắng cha có thể biết rằng có hắn đi theo mà hai nhau chơi một vở. Thắng cha chỉ cần tắt đèn hầm máy và dừng xe lại, hắn cũng có thể tan mày vỡ mặt. Bởi vậy hắn không lúc nào rời mắt khỏi hai ngọn đèn đó sau xe của thắng cha. Quả nhiên, đèn đỗ bỗng rực lên liền mấy cái. Hắn chớm hầm cả hai bánh cùng lúc theo nhịp ánh chớp dò ở phía trước mặt. Đèn rọi của xe thắng cha quét một đường vòng cung từ phải sang trái.

Nhớ mang máng như ngà đó rẽ vào công chính của doanh trại, hắn không dám cho xe chạy mau thêm. Lúc hắn lượn theo ngà ấy thì cây cัน chắn ngang công doanh trại cũng vừa được hạ xuống. Ánh đèn xe của thắng cha đã mất hút ở phía trong. Vài đội viên trực nghiêm ngó nhìn ánh đèn xe của hắn. Không lâu được nữa, hắn dần dần cho xe chạy tới. Ánh đèn bám chói lửa rọi vào giữa mặt hắn bắt hắn phải dừng xe lại lúc còn cách cây can ngoài năm thước. A! Anh em mà đối xử với nhau tàn tệ thật. Cùng là công xa cả mà xe bốn bánh thì không xét hỏi cũng vẫn cho vào mà xe hai bánh thì không. Hắn muốn tìm cách chỉnh những đội viên trực kia về sự thiếu sót trong tinh thần canh giác để phòng gian phi gián điệp. Nháy mắt cho đỡ chói, hắn đọc danh hiệu đơn vị trên tấm bảng lớn đồng ngang công doanh trại.ńska khóa mở dương lắp sẵn ở cầu lông, hắn chống xe và bước tới giáp mặt đội viên trực. Hắn giơ tay chào và nói rất trưa:

— Xin phép anh em cho tôi vào gặp Thượng Tá chỉ huy trưởng.

— Có việc gì?

— Tôi là người làng, đến nhắc Thượng Tá đi họp đồng hương tuần tới, nhận tiền hời thăm sức khỏe Thượng Tá một thề.

— Cứ để giấy mời họp lại đây rồi chúng tôi trình

CUNG CHỨC TÂN XUÂN

VŨ DƯƠNG HÒE

CHỦ NHÂN

NHÀ THUỐC THANH-XA

26, Ngõ tùng Châu

SAIGON

MUỐN GIỎI ANH-NGỮ – MUỐN ĐẬU CÁC KỲ THI – MUỐN THÀNH DỊCH GIẢ CÁC VĂN-PHẨM, BÁO CHÍ ANH NGỮ.

Quý bạn cần có trong tủ sách các tác phẩm dưới đây:

TỰ ĐIỂN ANH-VIỆT VIỆT-ANH (loại mới, toàn bộ dày hơn 1.000 trang, loại mới có thêm nhiều chữ. Phiên âm Quốc Tế và Ziêng Hồng, bìa da, chữ mạ vàng. Bộ Tự điển đầu tiên của Việt-Nam được nhà xuất bản lớn bậc nhất Mỹ quốc:

Giá US\$ 8.50. Giá VN\$ 180.

VĂN PHẨM ANH-VĂN toàn bộ dày gần 400 trang, có cả phần sửa 150 bài tập chia thành nhiều đề mục

Bộ Văn-phẩm giảng bằng Anh-Việt ngữ công phu và rõ ràng nhất từ trước tới nay — Tái bản lần thứ 7 70đ.

SYNTAX, PARSING, ANALYSIS (Cú pháp, Phân tích Tự loại và Mệnh đề). Cuốn sách giảng giải văn tốt và rõ ràng, rất cần cho các bạn muốn viết văn Anh-ngữ đúng và hay.

TOÀN BỘ HỌC BÁO TRAU GIỎI ANH NGỮ (gồm 50 số, hơn 2100 trang tài liệu — đóng thành 5 tập bìa da, chữ mạ vàng) Bộ Học Báo công phu nhất từ trước tới nay, kết quả của 10 giáo sư kinh nghiệm biên soạn gần 3 năm trời.

Ngoài ra còn nhiều sách báo hữu ích khác. Xin liên lạc với Văn phòng Trường Anh-ngữ ZIEN-HÔNG — Số 6+8 Đường 44 Saigon hỏi bén Tự Học Anh Ngữ và Thư Mục ZIEN-HÔNG (xin gửi kèm 2đ tem).

vào. Thượng Tá có lệnh không tiếp khách ban đêm. Hắn nghĩ rằng đã đến lúc phải chỉnh cậu này. Hắn nói :

— Tôi vừa thấy một xe ô tô, cũng mang số B.E. của cơ quan như xe mô tô của tôi, vượt lên và đi thẳng vào doanh trại mà không thấy anh em xét hỏi gì cả dấy thôi.

Hỏi trộn, đội viên trực nhìn hắn với một vẻ dò xét. Hắn trả lời :

— Xe hai bánh thì chặn lại mà bốn bánh được dề cho ra vào tự nhiên, có lệnh như thế không anh?

Đội viên trực dẫu dử :

— Người anh em đứng hiếu lâm. Tôi thứ năm nǎo mà các ông ấy chẳng đến dấu cờ tướng với Thượng Tá. Những lúc ấy thì đứng có cậu nặc vào báo cáo dám dò mà dài. Nhất là tối nay lại có mấy ông cố vấn ăn tiệc xong ở lại dự kiến.

Hắn nắm chặt tuy đẽ hâm tiếng reo vui. Đội viên trực vừa vỗ tinh tiết lộ một điều cực kỳ quan trọng. Tim đập thình thịch theo nhịp báo động, hắn gai thêm :

— Liệu tôi có đợi được không? Độ mấy giờ thì mǎn cuộc dẫu? Chà là sáng mai tôi đã phải đi sớm không trở lại được.

— Mọi khi có vài người thì chỉ độ mười một giờ là cùng. Hôm nay có những bầy ông tất cả, loại nhau chắc lâu hơn.

Biết được bấy nhiêu cũng đã là quá đủ, nhưng hắn cho rằng rút lui ngay thì quá lộ liêu. Hắn nói vuốt đuôi :

— Sáng mai tôi gọi điện thoại đến lúc trước tám giờ có được không anh?

— Thượng Tá làm việc từ bảy giờ sáng.

Hắn chào đội viên trực và quay gót thật nhanh. Hắn chỉ khẽ đáp là máy nò ngay. Chiếc xe cũng như chia vui với hắn! Hai đứa công nhau biến nhanh như gió.

Hắn ngửa mặt cười với ánh sao. Đố mà cậu đội viên trực có dám báo cáo với cấp trên về việc hắn đến hỏi thăm. Không dòi xem chứng minh thư hay giấy giới thiệu mà miệng đã toang toác như với bạn cùng tôi, hắn cu cậu phai là lính mới tờ te. Hắn muốn nỗi kèn dẽ ăn mừng thắng lợi. Nhưng đang đêm, lại ở giữa khu quân sự, hắn không dám. Hắn chỉ mờ đèn thật sáng để chạy cho khoái. Trong giây phút xe và hắn đã bay tới ngã ba đầu con đường mới. Hắn còn ít nhất là hai giờ nữa để đợi thắng cha lái xe về qua. Hắn biết làm gì cho qua khoảng thời gian dài dằng dẳng ấy?

Chống xe ngay dưới ngọn đèn đường, hắn rút ra một cái dẽ từ dưới dép ngồi và hì hục lau chùi bát đũa từ những bộ phận mạ kẽm. Vừa lau dông hắn vừa xếp đặt trong óc bàn báo cáo có một không hai. Có thể hắn sẽ được thượng cấp đê bại cho vào biên chế hưởng dù lương và phụ cấp. Chưa biết chừng nhờ diêm lung long mạch mà hắn còn được nhảy luôn một lúc ba bực trên thang lương.

Tiền đồ của hắn sáng bóng như hai cái ống khói xe mô tô mạ kẽm xanh phản chiếu ánh đèn. Ngủ tối số phận u ám của bạn giàn phi mà chính hắn có dự phần quyết định, hắn tẩy trắng phần phúc lợi bao giờ cũng phải thuộc về những người con trung thành của lãnh tụ và của đoàn thể.

Một giọt dầu den ngóm và nóng rãy từ dưới ống khói nhỏ xuống mu bàn tay hắn. Cuối vội vét đèn ấy di những hàn bóng thấy cự hùng. Điểm nóng rãt trên mu bàn tay nháu hàn phải thận trọng hơn. Hắn đang tính toán việc gì nhỉ? A! Bản báo cáo. Nói rằng cứ mỗi tối thứ năm trong tuần thắng cha cùng phe đang lại đến hội họp bí mật với một Thượng Tá ngay trong bộ chỉ huy của một doanh trại có phải là một điều bịa đặt quá sức tưởng tượng chẳng? Nhưng quả thật là thắng cha có chạy tốt và doanh trại cơ mà.

Hắn nắm vững bằng chứng trong tay. Không những thế còn có cả những cỗ vấn đề kiện cuộc đấu cờ tướng. Hắn cười gằn. Đầu cờ tướng là một hình thức nguy trang quá ngày nay, chỉ có thể che mắt những cậu lính mới tờ te. Sự khám phá của hắn to lớn quá khiến hắn dâm sør. Có lẽ hắn nên hỏi ý kiến anh tờ trưởng. Nhưng lỡ ra anh ta phồng tay trên công lao của hắn thì sao? Biết đâu đấy! Tối hơn hết là hắn cứ nộp thẳng báo cáo loại tối-cực-mật này lên thượng cấp. Nên hay không nên mờ tông diện điều tra là tùy sự xét đoán của các ông to. Nếu thế lực của phe thắng cha có quá mạnh đến độ các ông to cũng không trị nổi thì hắn cũng chẳng bị bắt lôi mà sợ. May mà trúng thì hắn cũng không bị bắt lôi mà sợ. Thì thân phận bé mon của hắn cũng chẳng hề hấn gì. Lần này trong giò dêm mắt rực rỡ hàn nghe rõ mồn một giọng gắt gòn của thượng cấp nói về những bản báo cáo đầu tiên của hắn :

— Báo cáo thế này thì ai mà chẳng làm nổi, cần gì phải có nghiệp vụ quen sát. Đứng ngoài cho nên không biết những việc xảy ra bên trong à? Ông cho nên không nhìn rõ, không nghe thủng à? Thị phải cố gắng hết sức mà tìm hiểu chứ! Anh đã biết khuyễn hướng tư tưởng của thắng cha và bè đảng chúng nó thì anh phải lẩn ra đầu mối chứ! Anh tường tôi cho anh di bám sát thắng cha là chỉ có đẽ ghi giờ giấc và địa chỉ những chỗ đến của thắng cha bay sao! Lỗi làm việc ấy lạc hậu quá rồi. Tôi cần có những nhân viên thông minh, biết làm việc theo phương pháp hiện đại, biết lập báo cáo theo một phương hướng đã định. Có như thế thi thượng cấp của anh mới đủ bằng chứng để có thể tiến hành thuận lợi công cuộc nghiên cứu và di đến một kết luận cụ thể.

Bằng một cú chỉ quả quyết, hắn gấp cái đẽ lại và nhét xuống dưới dép xe. Rút điếu thuốc, đặt lên môi, hắn chậm lửa và thả bước ra giữa đường. Hắn xếp đặt câu mờ đầu của bản báo cáo ghê gớm. Dừng lại ở diêm chính giữa ngã ba đường, hắn lại khám phá thêm một diêm mà xạ nay người ta chỉ truyền tụng chư chưa từng ai được mắt thấy. Đứng giữa ba ngọn đèn từ ba phía chiếu lại hắn chạm trán với một thằng người ba đầu sáu tay. Chính là hắn đấy. Nhưng là hắn với sự ủy quyền của thượng cấp dưới ánh sáng của đèn trời soi xuống.

L.T.

Làm ơn mách dùm

Một Đông y sĩ lão luyện, trải 39 năm kinh nghiệm, chữa đủ các bệnh NAM, PHỤ, LÃO, ẤU bát luận NỘI THƯƠNG hay NGOẠI KHOA. Ngoài ra còn chuyên chữa các bệnh ĐAU MẮT đã cứu chữa hàng ngàn案例 mệt mỏi khỏi nạn mù lòa. Chính phủ và các giới Y-TẾ trong và ngoài nước đã cấp 19 bằng Y-KHOA THỰC-NHIỆM. Hiện Bộ Y tế công nhận là Đông y sĩ Hạng A. Có dùng phương pháp CHÂM CỨU để chữa các bệnh ngặt nghèo.

459 — Tương minh Giảng — SAIGON
Khám bệnh không lấy tiền, nồng dở bệnh nhân nghèo.
Hồi Xuân đông y sĩ NGUYỄN-MÃN

CUNG CHỨC TÂN XUÂN

AI đương thắc mắc về công danh, gia đình, tình duyên, phối hợp và hiến-muội xin mời lại :

THẦN-CỐC-TỬ

Nhà tướng số lâu năm kinh nghiệm người Quảng Đông sẽ được giải đáp tướng túc. Tiếp khách trong giờ làm việc, ngay lẻ và cả ngày Chủ nhật.

126 Võ Tánh (Ngã sáu) SAIGON



CÔNG-TY KHAI-THÁC
và XUẤT-CẢNG CÁT TRẮNG

CATRACO

SILICA SAND EXPLOITATION &
EXPORTATION CORPORATION

KHAI-THÁC CÁT TRẮNG THỦY-TRIỀU CAM-RANH
CUNG-CẤP CHO NỘI-ĐỊA và XUẤT-CẢNG

TRỤ SỞ T.U.

177 Hai Bà Trưng
Điện tín CATRACO SAIGON
Điện thoại 25.418

CHI NHÁNH

78 Độc Lập NHA-TRANG

MỎ CÁT THỦY TRIỀU

CAM-RANH NHA-TRANG
NAM-Ồ ĐÀ-NẴNG

TÂN CÔNG-TÁC VÀ KHUẾCH-TRƯƠNG
KỸ-NGHỆ CÔNG-TY

NECIDE CO

NEW CONSTRUCTION AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT CORPORATION

VỐN : 6.000.000\$00

TRỤ SỞ

177, đường Hai Bà Trưng, SAIGON

Điện tín :

TACOTA — SAIGON

Điện thoại :

20.236 — 24.565

TỰ DO CƯỜI NĂM CŨ

TIỀN TRI HẬU




— Giá dầu năm mà nước lên to thế này thì chắc là phát tài. Phải cái lại là cuối năm thành ra đúng là lụt.

LÀNH MẠNH HÓA



NĂM TÂN SỬU ĐÔNG-TÂY ĐÀM PHÁN



— Nói chuyện với anh như dàn cầm gầy tai trâu.

PHÒNG VĂN



— Thị suốt năm kéo cầy chứ còn chuyện chi nữa ?

NGƯỜI PHỤ NỮ HOÀN TOÀN



— Bán nội trợ, bán quân sự...

TỰ DO CƯỜI NĂM MỚI

TRANH KHÔNG LÒI



Đầu năm Dần đi chụp hình



Chính thè nhân rắn

Lê Khắc Tạo
Lê Khắc Tạo

Năm Nhâm Dần nhiều lảnh tụ dân tộc phải coi chừng có thể bị ở thế

CƯỜI HỒ



Hàng chế tạo Sơn DURCICO

Văn Phòng

90, Hàm Nghi SAIGON
Điện thoại 21.156

Nhà Máy

Tân-Sơn-Hòa GIA-ĐỊNH
Điện thoại SG. 178

Sản - Xuất :

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|
| — DUREX CELLULOSIQUE | : | Sơn Xe hơi |
| — DUREX SYNTHETIQUE | : | Sơn Xe hơi |
| — OLYMPIA GLYCEROPHTALIQUE | : | Sơn Kỹ Nghệ và Công Nghệ |
| — SUPERLAC, Laqué | : | Sơn Trang Hoàng |
| — DURCICO 58, Sơn Dầu | : | Sơn Nhà cửa phò thông |

(Và các thứ sơn đặc biệt khác)

CÁC DỊCH PHẨM GIÁ TRỊ DO BAN TU-THƯ ZIÊN-HỒNG XUẤT BẢN

KẾ HOẠCH HÒA BÌNH (The Strategy of Peace của T.T. John F. Kennedy) Lê-hùng-Tâm dịch	36 đ.
DƯỚI BÓNG VẠN LÝ (My Several Worlds của Nữ văn hào Pearl S. Buck) Lê Bá König và V.P. Minh dịch	45 đ.
CÁC NHÂN VẬT QUANH T.T. KENNEDY (The Kennedy Circle) Tài liệu giá trị cho 14 ký giả xuất sắc viết LESTER TANZER hiệu dính Lê Bá König dịch thuật	44 đ.
BĂNG SƠN BẮC CỤC (Surface at the Pole của Trung Tá James Calvert) Nguyễn gia Liên dịch	18 đ.
ĐƯỚC THIỀNG TRONG SA MẠC (Death Comes For the Archbishop) của Nữ văn sĩ Willa Cather L.B.K. dịch	42 đ.
ĐÊ VÍT CÓP-PO-PHIN Nguyên tác của văn hào Charles Dickens — Lê Bá König và N. Duy Diễn dịch	25 đ.
CÁC TRUYỆN HAY gồm 20 truyện ngắn hay bằng Anh-ngữ của các văn gia ngoại quốc. Bản dịch đối chiếu của L.B.K.	44 đ.
THOÁT LY HỎA NGỤC (Deliver Us from Evil)	cả ba tác phẩm này đều của cố Bácsĩ
LÀO QUỐC ĐÈO HEO (The Edge of Tomorrow).	Thomas A. Dooley.
LỬA RỪNG ĐÊM (The Night They Burned the mountain)	Lê Hùng Tâm và Vũ Phương Minh dịch thuật.



BẠI - HẠ PHƯỚC - LỘC - THỌ TƯU - GIA

107 Đồng Khánh (lầu Hai số 1)

Nhà hàng lâu năm danh tiếng nhất

ĐẶC BIỆT : BÒ CÂU ĐÚC BEURRE. CUA SÀO MUỐI TIÊU

Thức ăn tùy ý Hải-Yến Thọ-Yến

Thức ăn ngon, giá tiền phải chăng. Chỗ ngồi mát mẻ, rộng rãi thanh tịnh.
Chiêu đãi lê độ, Chu Đáo. Quý ngài đặt tiệc Đãi Khách không đâu bằng.

MỖI BÀN 12 QUÝ VỊ

Hạng 790d. :

- 1) Măng tây nấu thịt cua
- 2) Bào Ngư Bích Lộc
- 3) Gà quay hương sauce pâté
- 4) Tôm sào Tam Đồng
- 5) Vịt hầm cải ấp trắng
- 6) Cá chiên sauce chua
- 7) Chung bí tiêm tú bửu
- 8) Cơm rang Dương Châu
- 9) Tráng miệng trái cây tươi

Hạng 990d. :

- 1) Thức nguội Bát Bửu
- 2) Vi cá măng tây nấu thịt cua
- 3) Bào ngư um sauce dầu hào
- 4) Da gà quay hương
- 5) Vịt bầm Bá Tử
- 6) Cá chiên dồn sauce chua
- 7) Canh tiêm bò cầu hoài kỳ
- 8) Cơm rang Dương Châu
- 9) Tráng miệng đậu hũ hạnh nhân

Hạng 1.090d. :

- 1) Bốn thức khai vị Thượng hảo
- 2) Thanh yến măng tây nấu thịt cua
- 3) Bào ngư sauce nấm tây
- 4) Vịt quay « Quạt Quỳ »
- 5) Thịt trừu un nấu Đông Cô
- 6) Gà quay sauce cay
- 7) Canh long cải tiêm ngrou bối
- 8) Tơ gà um mì
- 9) Tráng miệng đậu hũ hạnh nhân
Hoặc trái cây.

Nhà May

PHẠM - HIẾU

175C, Lê - Văn - Duyệt Saigon

HÀNG TỐT

GIÁ RẺ

ĐÚNG HẸN

LÀM KỲ

NHÀ IN

CHINH LÂM

NHÀ XUẤT - BẢN

IN BAO SÁCH

offset
Cypo

VÀ CÁC LOẠI GIẤY TỜ

6 ĐƯỜNG ĐẶNG - ĐỨC - SIÊU SAIGON

SÁCH HAY, IN ĐẸP, GIÁ RẺ :

hỏi Cơ sở Báo chí và Xuất bản Tự Do

Để sống một đời sống Tự do
hàng ngày các bạn
hãy đọc Nhật Báo.

TỰ DO

TIẾNG Nói của Người VIỆT TỰ-DO



Các Em đọc

MANG NON

Mỗi tuần ra 2 lần

Thứ Ba và Thứ Bảy



IN TẠI NHÀ IN RIÊNG CỦA TỰ DO, 25 — 27 — 29 VÕ TÁNH SAIGON

Quản-nhiệm : KIỀU-VĂN-LÂN — Hộp thư số : 653 — Điện-thoại : 25.521

GIA 26*

PHỤ BẢN KÈM THEO