

ASA
B 5 D
1977
24
1968

Tự Do

ẤU CƠ

mÂU

THÂN



CHỢ TẾT (Tranh Sơn Dầu)

BÁO-TẠP RIÊNG CỦA TÁC GIẢ

NGUYỄN - VĂN - PHƯƠNG

1968

TỪ THÀNH THỊ tới NÔNG THÔN, HÃY CHỖI DÂY HỒI NHỮNG AI YÊU NƯỚC THƯƠNG NỘI !

ASIA
AP
95
v6
T777
++
1968

Hiện nay, dân tộc chúng ta đang phải sống những ngày tháng chết chóc, đau thương, khốn cực, lo buồn... Tù Cà Mau tới Ai Bắc, vũ khí súng đạn, súng xuất từ Nga Xô, qua Trung Cộng, cho đến Hoa Kỳ, đang ngày đêm giao rắc tang tóc đau khổ trên đất nước thân yêu của chúng ta. Ở miền Bắc, đồng bào chúng ta chẳng những bị thiên nhiên

wang đối đai mà thường xuyên phải đối mặt, lại còn bị đảng VC (do đảng Trung Cộng sai khiến) hành hạ từ thề xác đến tẩm hồn bằng một chế độ độc tài tàn bạo và cưỡng bách phải tận tâm kiệt lực phục dịch cho những kế hoạch xâm lấn VNCH, xâm chiếm Ai Lao, xâm nhập Thái Lan v.v... Ở miền Nam này, chẳng những phải chịu đựng những cảnh khói lửa tàn khốc do CS gây ra mà đồng bào còn bị hành hành quấy nhiễu bởi nạn CS ném bom vùng nông thôn, nạn lụt mặn đe dọa thành thị, nạn thối nát thảm nhũng và nạn đói đói thiếu thốn...

Đã dàn những thảm cảnh mà dân tộc chúng ta đang phải chịu một phần rất lớn là do ở các sai lầm hư hỏng chung của nhân loại mà thực dân và CS là hai hiện tượng kết tinh điển hình nhất. Nhưng cũng có một phần khác là bởi những sai lầm hoặc hư hỏng của chính chúng ta ở trong quá khứ cũng như ở trong hiện tại.

Hôm nay, trước thêm năm Mậu Thân, trước bàn thờ Tò Quốc, trước hồn thiêng của các thế hệ anh hùng liệt nữ đã đổ mồ hôi để xây dựng và đỡ đầu để bảo vệ đất nước thân yêu, chúng ta hãy thử cùng nhau nhận định về túi mang hiện thời của thế hệ chúng ta — nhất là những người đang sống ở miền Nam này — đối với Tò Quốc và Dân Tộc.



Đảng VC đã vì tham vọng của một đảng mà nó hi sinh cuộc kháng chiến cho toàn dân để chấp nhận việc chia đôi đất nước năm 1954, nhận sự đỡ đầu của đảng TC ở miền Bắc và giao miền Nam cho phe thực dân Pháp, chế độ VC lại đã nghe theo sự xúi giục của chế độ TC mà nó nhân tâm xô đẩy lôi cuốn toàn dân vào cuộc chiến tranh khốc liệt thời, một cuộc chiến tranh tàn phá đất nước và tiêu diệt dân tộc, biến đất nước thân yêu của chúng ta thành bãy chiến trường cho Nga Xô, Trung Cộng, Hoa Kỳ, tiêu thụ hay thí nghiệm vũ khí... Trên hoàn cầu ngày nay, đã có nhiều nước bị chia đôi như Đức, Trung Hoa, Đại Hàn, nhưng Đức Cộng, Trung Cộng, Hàn Cộng đều có gãy chiến-lon với Tây Đức, Đại Loan, Nam Hàn, để xô đẩy lôi cuốn đồng bào đồng chủng của họ vào cảnh máu lửa chết chóc ? Trái lại, hiện thời ngày đêm đang có biết bao nhiêu đồng bào VN, dân miền Bắc cũng như dân miền Nam, phải chết oan u枉 vì những chính sách sai lầm của đảng và chế độ VC ! Nếu những người hữu trách ở Hà Nội hiện nay còn chút lương tâm nào đối với Tò Quốc và Dân Tộc thì họ hãy tìm mọi cách để chấm dứt hoặc ít nhất là để đòi hỏi Trung Cộng hãy di chuyển cuộc chiến tranh này ra ngoài đất nước của chúng ta.

Ở miền Nam này, do nỗ lực của Dân chúng và của Quân đội, chúng ta đã đòi hỏi được người Pháp triệt thoái quân đội thực dân, rồi với sự đồng tình của Hoa Kỳ và các đồng minh khác đã thiết lập nên nền đệ nhất Cộng Hòa năm 1956. Nhưng những sai lầm và hư hỏng về sau đã đưa Cộng Hòa Việt Nam tái tình trạng hỗn loạn mà phải đợi mãi đến những cuộc bầu cử năm 1967 mới bắt đầu lắng dịu, đã gần như khuyến khích VC càng thêm háng háng nghe theo mệnh lệnh của TC để mưu toan xâm chiếm và nhuộm đỏ đất miền Nam này, khiến cho quân đội Đồng minh phải ẩn nấp kín đáo để cứu nguy chúng ta, nhưng đồng thời, dù muốn dù không, cũng lại gây thêm cho chúng ta rất nhiều khó khăn rắc rối do sự có mặt đồng đảo của họ.

Ngày nay, dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã có một Chính quyền dân chủ với một bên là Tòng Thống, một bên là Thủ tướng và Hạ nghị viện. Trách nhiệm lãnh đạo nền đệ nhất Cộng Hòa dĩ nhiên là đồ trên đầu quý vị đương kim Tòng Thống Phó TT, nghị sĩ và dân biểu. Quý vị có trách nhiệm phải hướng dẫn dân tộc chúng ta tiến từ chiến tranh tới hòa bình, tiến từ hỗn loạn tới ổn định, diệt trừ thói lưu manh ở thành thị cũng như lối cường hào ác bá ở nông thôn triết để bài trừ tham nhũng thối nát, tích cực xây dựng dân chủ cai trị xã hội, khuyếch trương kinh tế phát triển văn hóa, khôn khéo liên kết với các đồng minh cũng như giao thiệp với các nước khác và với ngay cả các đối phương nữu... Dĩ nhiên là tất cả những công cuộc lớn lao hoặc tinh nitty nội trên không tài nào có thể xúi tiến, thực hiện nổi trong các hoàn cảnh phức tạp khó khăn hiện nay, nếu không có sự hưởng ứng của hết thảy những người yêu nước thương nội ở trong mọi tầng lớp dân chúng, hưởng ứng và hợp tác ở thế **liên kết**, ở thế **độc lập** hay ở thế **đối lập** với chính quyền.

Theo thiên kiến, trong hoàn cảnh đặc biệt của nước nhà hiện nay, những người cầm quyền hành pháp không nên hoạt động chính trị đảng phái mới mong được sự hưởng ứng của toàn dân; còn những chính khách hay lãnh tụ đoàn thể ở ngoài chính quyền muốn được sự hưởng ứng sâu xa rộng rãi của dân chúng thì lại cần phải có thái độ độc lập hay đối lập xây dựng, tức là tuy có chỉ trích hay chống đối chính quyền nhưng vẫn hợp tác với chính quyền trong từng công việc, trong

từng vấn đề, trong từng chương trình, những công việc, những vấn đề, những chương trình ấy tất nhiên là phải ích quốc lợi dân.

Đã đến lúc chúng ta cần phải chấm dứt cái thái độ ấu trĩ :

*Yêu nhau yêu cả đường đi,
 Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.*

Đã đến lúc chúng ta phải sống một cách trưởng thành, với tinh thần phân công và hợp tác với tấm lòng tha thiết quý yêu các tự do và quyền lợi của ta, nhưng cũng bao dung, tôn trọng các tự do và quyền lợi của người khác: người cầm quyền dám can đảm nhận lấy trách nhiệm trước dân chúng (kè cả những người đối lập) và đảng khác lại tự lực tinh quý trọng những người độc lập và những người đối lập; các tư nhân cần hành động với tư cách độc lập hay đối lập của cá nhân hay đảng phái, đoàn thể mình, mà đồng thời cũng cần hiên ngang hợp tác hoặc thi đua với chính quyền trong các công việc ích quốc lợi dân.

Ở nước ta hiện nay, tư nhân thường ít có phương tiện để làm những việc ích quốc lợi dân, nhất là trong lãnh vực chính trị. Nhưng, những cố gắng nhỏ của một đảng phái chính trị độc lập nhiều khi lại có giá trị hơn là những thành công lớn của chính quyền, đối với lịch sử cũng như trước dư luận dân chúng. Riêng về điểm này, đã đến lúc những người lãnh đạo Hành Pháp như Tòng Thống hay Phó T.T. và các nhân vật được ủy nhiệm trong CP phải tìm mọi cách để cỗ vũ và giúp đỡ cho các đảng phái đối lập hay các đoàn thể tư nhân độc lập có thêm phương tiện hoạt động, **cỗ vũ một cách công nhiên và giúp đỡ một cách công khai**, ai phần nào chỉ trích mặc ai, những người hữu trách cứ việc làm theo lương tâm và lương tri của mình cho đến khi hết nhiệm kỳ đã được ủy nhiệm.

Dĩ nhiên là những dư luận của nghị sĩ hoặc dân biểu (trong lương vien hiện nay đang có những cá nhân hoặc những nhóm độc lập hay đối lập với chính quyền) phải được tôn trọng hơn là các luận điệu đòn dối vu vờ hay lén lút của những kẻ hoặc những bè phái vô trách nhiệm. Những cá nhân hoặc đoàn thể, đảng phái độc lập hay đối lập cần phải thi đua hoặc hợp tác với chính quyền trong những việc ích quốc lợi dân thì tới khi chỉ trích, chống đối mới lại càng có quyền chỉ trích, chống đối một cách mạnh mẽ hơn và càng có thể thu hút được nhiều hơn lòng tin nhiệm và sức hưởng ứng của dân chúng ngay từ bây giờ, nhất là trong những cuộc bầu cử về sau.

Với các nhà cầm quyền hiện nay cũng như với các nhà lãnh đạo ở trong khắp các khu vực tư, chúng tôi đặc biệt yêu cầu quý vị lưu tâm tới một điều nữa: xã hội chúng ta đang biến chuyển, đất nước chúng ta đang thay đổi, dân tộc chúng ta đang tiến triển, dù muôn dù không chúng ta không thể dứt bỏ mọi căn bản truyền thống của dân tộc mà cũng không thể tách rời khỏi mọi liên hệ ảnh hưởng của thế giới liên hành tinh ngày hôm nay. Chúng ta phải đồng thời chú trọng tới nông thôn là căn bản lâu đời của quốc gia và nhà máy xưởng thép là nền tảng mới của xã hội đang dần dần thành thị-hóa. Đề đồng thời cũng cố gắng phát triển các giá trị truyền thống và đổi mới quốc gia, trẻ trung hóa dân tộc, làm cho xã hội sống mạnh và tiến mau, chúng ta cần phải trông cậy vào tất cả các tế bào như đoàn thể tôn giáo, đảng phái chính trị, tổ chức nghề nghiệp, hội đoàn văn hóa, cơ sở xã hội, phong trào thanh niên thể thao v.v...

Tất cả những đoàn thể, đảng phái, tổ chức, hội đoàn, cơ sở, phong trào như thế đều là môi trường hoạt động cho hết thảy những người yêu nước thương nội thi đua tranh đấu cấp thời hoặc xây dựng lâu dài, đều là những trường huấn luyện đời sống công dân cho mọi người thuộc mọi giới ở mọi trình độ, đều là những lò đào tạo ra các nhà lãnh đạo tương lai ở những cấp bậc từ thấp đến cao trong các khu vực công cũng như tư của đời sống quốc gia dân tộc.



Riêng xét về cuộc chiến tranh toàn diện để tranh thủ cho nền độc lập của Tò Quốc trước âm mưu xâm lược của Trung Cộng cũng như trước các áp lực quốc tế khác, thì vai trò của những đoàn thể, đảng phái, tổ chức, hội đoàn, cơ sở, phong trào nói trên cũng quan trọng chẳng kém gì nhiệm vụ vô cùng trọng đại cao quý của binh sĩ các ngành các cấp trong mặt trận quân sự.

Muốn chấm dứt chiến tranh, phải chuẩn bị hòa bình. Muốn đổi phong tiến tới hòa đàm, phải hùng mạnh, nhất là về chính trị và văn hóa. Muốn Đồng Minh và các nước khác vị nề chúng ta trong chuyện thương thuyết cũng như trong các vấn đề khác, chúng ta cần phải tìm ra một phương thức sinh hoạt và phân công hợp tác trong nội bộ Cộng Hòa Việt Nam của chúng ta.

Sau khi đã bị quan nhận định về các thực trạng đau buồn của quốc gia dân tộc, hết thảy những người yêu nước thương ở nơi thành thị cũng như nông thôn từ Cà Mau với Ai Bắc hay, tùy khả năng và hoàn cảnh, hăng hái khởi dậy để lạc quan hành động ! Tương lai Tò Quốc và Dân Tộc chắc chắn trong một phần khá lớn sẽ tùy thuộc ở sức sống và hoạt động của từng người trong toàn thể thế hệ chúng ta.

ĐOÁN QUÈ ĐẦU NĂM

Vận mạng của Quý Bạn
trong năm Mậu Thân

MÃY LỐI NÓI ĐẦU — Đoán một lá số iúi vì cho thật là đúng, đã là cả một chuyện khó — và dĩ nhiên không một ông thầy nào, đầu giờ đến đâu, dám tư hào đoán đúng 100 phần 100. Ấy là các ông thầy Tú Vi có được dù các yếu tố để đoán: năm, tháng, ngày, giờ sinh — đã lấy một lá số trọn vẹo. Như vậy thì đoán một lá số trọn vẹo, Như vậy thì, đoán số theo tuổi, chỉ kê năm sinh và không lý lẽ ngày tháng giờ sinh — không thể nào đoán chính xác được, mà chỉ có thể đoán tương đối mà thôi. Dĩ nhiên như vậy lý lẽ đúng cũng phải giám kén. Một lý do để quý bạn đề hiểu: người ta thường sợ gặp hạn sao Thái Bạch (Thái Bạch bắt sạch cửa nhà) hoặc là năm gặp Lục Hầu, cứ gặp Kế đà. Gặp những hạn đó, thì có nhiều chuyện bực mình, ôm đau, tai nạn, làm ăn hư hại. Tuy nhiên không phải ai cũng như vậy, vì cũng có những người được hung vượng ở các hạn ấy — bởi vì những người ấy của có những yếu tố khác, những sao tốt mà vì không biết bít ngày, tháng, giờ sinh tức là không biết hết các yếu tố, cho nên không thể nào chính xác được.

Vậy nên quý bạn xem các què sau đây, xin đừng với mừng khi thấy vận niên của mình tốt cung xin đừng với lo khi thấy vận niên xấu của mình xấu. Tốt hay xấu cũng còn tùy ở những yếu tố khác, như những sao giảm và nhất là còn tùy ở hành động lành và tinh lành của mình.

Tất cả những người doan què đều nắm chí có thể nói đại cương mà thôi.

(TRẦN VIỆT SƠN)

TUỔI TÝ :

Nói chung được hạnh thông trong vận mạng của mình và được vui vẻ cửa nhà, có được những sự bộc phát bất ngờ do ảnh hưởng của cấp Thiên Khúc Thiên hú ở Ngo. Tuy nhiên, nên phòng tật bệnh và tang thương (có Tang, diếu Bạch hú, Hư, Khúc) được giải đi thì chỉ chỉ là tang nhỏ và xa. **Nam mạng**: gặp những thành công bất ngờ. **Nữ mạng**: có thể di xa, thay đổi chỗ ở, thay đổi việc làm (Thiên Mã).

MÃU TÝ 25 tuổi mạng Hỏa, Nam gặp cung Hỏa là bình Nữ gặp cung Mộc là tốt. Tài lộc khá, có những tin mừng, phát nhỏ chứ không phát lớn.

BÌNH TÝ : 33 tuổi, mạng THỦY, Nam gặp cung HỎA, nữ gặp cung MỘC, bình thường. Công việc làm ăn bình thường, có phát nhỏ, nhưng cần nhẫn nhืน và thận trọng. Phòng đau ốm, phòng tán tài.

GIÁP TÝ : 45 tuổi, mạng KIM, Nam gặp cung HỎA là xấu, nữ gặp MỘC là bình thường. Nhưng nhờ các ảnh hưởng khác mà cũng khá, trong nhà yên vui. Phòng đau ốm.

NHÃM TÝ : 57 tuổi, mạng MỘC Nam gặp cung HỎA, bình thường nữ gặp cung MỘC, hòa. Các sự bình thường, có những phát nhỏ, gia cảnh yên vui.

CANH TÝ : 69 tuổi, mạng THỒ moi việc bình thường.

TUỔI DẦN

Nói chung, Nam Nữ, gặp một năm gặp nhiều bất ngờ, có những may mắn thành công, nhưng cũng cái rủi ro bất ngờ như va mieng, tang thương nhẹ, hoặc những bức mìn do ảnh hưởng của Tang Môn, Bạch hú, Thái tuế. Nhưng cũng có mấy tuổi được đặc biệt khâ và yên vui, như chỉ tiết sau đây.

CANH DẦN 19 tuổi, mạng MỘC may mắn và thành công khá, nam nữ cùng nhờ ảnh hưởng Quốc Án. Khôi Việt nhưng phải phòng chuyện bực mìn đến bất ngờ.

MÃU DẦN 31 tuổi, mạng THỒ nam nữ cùng ở cung THỒ là hòa, mọi sự tiến thành hòa vui, nhưng phòng ảnh hưởng Kinh Đà, chuyện bực mìn đến bất ngờ. Phòng kẻ gian ghét nên nhẫn nhืน.

BÌNH DẦN 43 tuổi mạng HOÀ, nam nữ cùng ở cung THỒ là hòa mọi sự tiến hành hòa vui, nhưng cũng phòng ảnh hưởng Kinh Đà, chuyện bực mìn đến bất ngờ. Phòng kẻ gian ghét nên nhẫn nhืน.

GIÁP DẦN 55 tuổi, mạng Thủy, moi chuyện hòa vui thêm tài lộc và may mắn nam nữ cùng nhờ ảnh hưởng của Quốc Án Lộc tồn và cùng được những thành công.

NHÂN DẦN 67 tuổi mạng Kim được cung Thồ là tốt có sự hòa vui bình thường trong năm, nhưng phải phòng bệnh tật, tai ương.

TUỔI THÌN

Nói chung, nam nữ được ảnh hưởng tốt do Long Trì, Phượng các, và bò Mả, Khúc. Khách cùng với Hoa Cái nên nhiều may mắn, có những thành công tốt đẹp, nhưng phải phòng đau yếu, tang thương do ảnh hưởng Tang Môn Khúc, Hư, Diểu khách.

NHÃM THÌN, 17 tuổi, mạng Thủy, Nam, nhập cung Mộc, học hành tấn tới; thi đậu. Nữ nhập cung Hỏa gặp Kinh Đà, nhưng có Thiên phúc Giải thần chế ngự, phải phòng thêm đau yếu, chuyện bực mìn nhỏ tuy vẫn gặp nhiều may.

CANH THÌN 29 tuổi, mạng KIM nam nhập cung Mộc, được thêm Khôi Việt, Bộc tồn, hưởng một năm rực rỡ, nhiều may mắn và thành công tâm trí an lạc; nữ nhập cung Hỏa, bị khắc, phải phòng yếu đau và những chuyện bực mìn, tuy vẫn được những may mắn và thành công.

MÃU THÌN, 41 tuổi mạng MỘC, nam nhập cung MỘC nữ nhập cung HỎA Nam nữ cùng nên giữ gìn, không nên gây gổ và làm chuyện phiêu lưu, phải phòng các chuyện bực mìn.

BÌNH THÌN 53 tuổi, mạng THỒ, gặp những may mắn, thêm tài lộc, nhưng phải giữ gìn, đừng gây gổ, có thể gặp những chuyện bực mìn.

GIÁP THÌN 65 tuổi, mạng hỏa, nam nhập cung Mộc được tốt, nữ nhập cung HỎA được hòa, Nam Nữ cùng được thêm Lộc Tồn Quốc Án, được những may mắn, tài lộc, thành công — nhưng vẫn phải giữ gìn, phòng các việc bực mìn xảy đến bất ngờ.

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Kính chúc quý khán giả an nhàn sang năm MẬU THÂN ngập tràn
« NHƯ HỰC — THỊNH VƯỢNG »

TUỔI SỬU

Nói chung, một năm tốt đẹp cho cả Nam cũng như Nữ, tuy vẫn phải phòng những chuyện bực mìn bất ngờ. Nên tránh sự cạnh tranh quá đáng và gây gổ, Cả Nam và Nữ ở tuổi thành hôn là gặp vận lập gia đình trong năm Thân (có Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Hỉ), **Nam mạng**: nên phòng những sự ám hại, sự mất trộm, và nếu làm lớn thì phòng sự giáng chức. **Nữ mạng**: yên lành.

KỶ SỬU 20 tuổi, Nữ mạng Hỏa gặp cung Thủ, phòng những bực mìn hoặc đau ốm, không nên gây gổ, — ngoài ra có việc tốt bất ngờ, may mắn thành công, nhớ Khôi, Việt, Lộc tồn. Nữ mạng Hỏa gặp cung Mộc, được nhiều thành công, may mắn Quốc Án, Lộc tồn.

ĐINH SỬU 32 tuổi, mạng Thủy, nam nữ có nhiều may mắn, có vận tốt bất ngờ. Giống y như KYSƯU nhưng ít ngại các chuyện đau ốm bực mìn.

ẤT SỬU 44 tuổi, mạng Kim, Nam Nữ gặp những may mắn, thành công, nhưng vận chung cũng bình thường hoặc chỉ phát nhỏ.

QUÝ SỬU 56 tuổi, mạng Mộc, Nam gặp cung Mộc, nữ gặp cung Thủ, được tốt, gặp nhiều may mắn vui vẻ, riêng Nữ được tài lộc khá.

TÂN SỬU 68 tuổi, mạng Thủ, phòng có may có rủi, có phát tài lại có tán tài. Phòng đau ốm.

TUỔI MÃO

Nói chung là một năm sáng sủa của cả Nam và Nữ. Đây là năm thành lập gia đình của nam nữ tuổi Mão (Mẹo) 18 tuổi và 30 tuổi do ảnh hưởng của Đào hoa, Hồng loan, Thiên hỉ. Có những bức mìn tai ương, nhưng được các sao tốt Thiên đức Phúc đức, nguyệt đức giải đi, nhưng vẫn phải phòng những cái rủi như mất trộm tài sản, đau yếu.

TÂN MÃO : 18 tuổi mạng Mộc Nam nhập Cung Hỏa phòng yếu đau, nhưng có thể có tin mừng thi đậu nhờ ảnh hưởng Khôi Việt, Đào Hồng, Nữ nhập cung Kim có kiếp sát hay gặp trắc trở nhưng già cảnh được bình yên.

KỶ MÃO : 30 tuổi, mạng THỒ, Nam nhập cung Hỏa, được Lộc tồn, Quốc Án, nhiều may mắn; Nữ nhập cung KIM, được Khôi Việt, Quốc Án nhưng gặp Triệt, có gặp trắc trở nhưng có thành công trong nhiều chuyện. Nam nữ nhiều hiền đạt, tâm an nhàn.

ĐINH MÃO : 42 tuổi, mạng HỎA, được bình thường an vui, nhưng các việc tính toán không thành, và phải phòng kẻ ám hại, phòng những chuyện bực mìn (như mất của). Riêng tuổi Nam được vượng tài và may mắn.

ẤT MÃO : 54 tuổi mạng Thủ, Nữ đồng cung Kim là tốt, Nam đồng cung Hỏa là hòa, mọi sự hanh thông, vui vẻ, gặp nhiều may mắn, đặc tài lộc.

QUÝ MÃO : 66 tuổi mạng Kim, Nữ nhập cung Kim là hòa, nam nhập cung Hỏa bị khắc. Một năm có vận mạng điều hòa, không có phát lớn, chỉ có phát nhỏ, — nhưng phòng tiêu nhân ám hại, phòng bệnh tật (nhất là tuổi Nam).

TUỔI TÝ :

Nói chung, đối với cả Nam Nữ ở tuổi thành hôn mà chưa thành gia thất (tuổi 16-28-40) thì năm Thân có thể là năm các bạn đỡ lập gia đình vì ảnh hưởng của Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên hỉ. Một năm trung bình của các bạn có những cái bực mìn nhỏ.

QUÝ TÝ : 16 tuổi, mạng Thủ nam nữ cùng nhập cung Thủ là khắc tuy sự học được tấn tới, may mắn và có những thành công — nhưng phải phòng đau yếu và những chuyện bực mìn. Không nên gây gổ và làm việc bậy.

TÂN TÝ : 28 tuổi, mạng KIM, cả Nam Nữ cùng nhập cung Thủ là tốt, già đình êm ấm, được nhiều may mắn, tài lộc, thành công tốt đẹp, nhất là về phía Nữ. Về phía Nam, phải phòng ảnh hưởng Kinh Đà, không nên gây gổ và làm việc bậy, mà gặp những chuyện bực mìn.

ĐINH TÝ : 52 tuổi, mạng Thủ, Nam Nữ cùng nhập cung Thủ là hòa, tuổi Nam bình thường, tâm trí an vui, tuổi Nữ nhiều may mắn và tài lộc. Nhưng cả hai tuổi cùng phải phòng những chuyện bực mìn xảy đến.

ẤT TÝ : 64 tuổi, mạng HỎA. Nam Nữ cùng nhập cung Thủ là tốt, Nam được Khôi, Việt chiếu, có những may mắn và thắng lợi về công danh. Nữ được những may mắn, nhưng phải phòng những bực mìn nhỏ.

THANH NGA, NGỌC GIÀU, NGỌC NUÔI, KIM GIÁC, HỮU PHƯỚC,
THÀNH ĐƯỢC, HOÀNG GIANG, VIỆT HÙNG, BẢO QUỐC,
THÀNH THANH HOA, NAM HÙNG, TRƯƠNG ÁNH LOAN, THÀNH SANG,
CÔ NGUYỆT, LOAN THẢO, TRẦN ĐÌNH, NHỊ KIỀU, TÁM VÂN,

QUAN NIỆM CỦA MỘT THI BÁ ĐỐI VỚI
« LÊ THÙA, TRỪ », HAY LÀ CÂU CHUYỆN...

DÂN HUYỆN HẢI-AN « RƯỚC XUÂN » TÂN-ĐÀ NGUYỄN KHẮC HIẾU

Đời người chẳng qua chỉ là một chuỗi những « giấc mộng lớn » nhưng « giấc mộng còn » nỗi duối nhau tiếp diễn cho tới khi hết hạn ba vạn sáu ngàn ngày. Đóng khung trong một thời gian nhất định như vậy, cuộc sống ở đời quá không hơn nỗi một giấc hoàng lương »

Đây là quan niệm của Tân Đà Nguyễn khắc Hiếu về cuộc đời sau khi đã trải qua nhiều phen bát nhủ ý, đã từng chứng kiến bao cuộc tan thương biến cải giữa nhân dân, trong tờ quốc và cũng do đẩy nên nhà thi bá núi Tân sông Đà đã tự tạo ra những mộng cảnh để làm lê sống riêng của mình — một lê sống khác hẳn với thế nhân và thực tại,

Ông tự cho mình là một vị Tiên bị giáng xuống trần, nên luôn luôn mờ Cảnh non Bồng nước Nhược, nhiều khi óc tượng trong quá hăng say, dám viết thư lên hỏi.., Trời xem có cô con gái nào

Giữ lấy mùa Xuân

Thơ TRẦN ĐÌNH THUYỀN

Nước Việt Nam chặng ta
Hai ngàn dặm quan hờ
Bốn ngàn năm lập quốc
Tâm thiện đạt hùng ca.

Nước Việt Nam chặng ta
Có Trường sơn hùng vĩ
Có Nam Hải bao la
Có cao nguyên huyền bí
Có Đèng thấp mặn mà.

Giang sơn mảnh dây liên cơ thè
Đông giang ngàn năm kết một nhà.

Người Việt nam chặng ta
Với sợi khí quốc gia
Từng khai sơn phô thạch,
Từng thẳng giặc can qua.
Bốn mươi thế kỷ lừng danh tiếng
Một gốc trời Đông rực sáng lòa.

Người Việt Nam chặng ta
Kè từ khi dựng nước
Vẫn hiên ngang tiên hức
Hàng hàng lớp lớp kế trước người sau
Mỗi hòn tròn lấp mầu đón
Biển rìng thành rường, biển ao thành nhà
Biển xanh giắc ra phà sa
Biển xanh súng giặc hỏa ra lướt tay
Dù trong nỗ lực dồn dày
Đã tranh vẫn đấu tranh hối không ngưng
Bao nhiêu chiến sự oai lừng ấy
Là bấy hào quang tỏa khí hùng !

Vào thê hè chặng ta.
Hòn hả mươi năm khởi lửa
Số tát, quý dữ loan cuồng
Nước nhân mây, trăng tái mặt
Gió mây thản thức sâu thương !
Rung rướng loang mây
Rừng nát phơi xương
Quần quại phô phường
Hoang tàn thán xóm
Lung trời long tiếng nồ
Mặt đất lở đan bom...
Dân tộc chặng ta
— Vợ truyền thống của ông cha —
Dù ưa chuộng thái hòa
Vẫn lao vào chiến đấu !
Sa Tăng, ác quỷ kinh hồn
Giận cướp, vong nô khiếp đám.
Vợ tình thân quyết thắng,
Vợ ý chí cõng cường.
Chặng ta làm lịch sử
Chặng ta dựng mùa xuân.
Chặng ta có Thích ca, Giê-su, Chánh nghĩa
Chặng lối điết eo tảng, áo quỷ, bao tàn !
Cho Xuân vè trên vành môi thiên phụ
Cho Xuân vè trong ánh mắt mẹ già
Cho Xuân vè với má hồng thôn nô
Cho Xuân vè bằng tiếng tiếc é
Cho Xuân vè lợn song là của nguc
Cho Xuân vè khát mồi môi nhè
Cho Xuân vè đùi trai, đưa, pháo, mứt
Cho Xuân vè vui tiếng hát lời ca
Cho Xuân vè giữa áng cõi ngòi bát
Cho Xuân vè đẹp cánh bướm cánh hoa !

Nước Việt Nam chặng ta
Sé sang khúc khải hoàn ca
Oán thù tên két...
A hả ! Nam Trung Bắc một nhà !
A hả !

TRẦN ĐÌNH THUYỀN
(Xuân Mậu Thân - 1968)

gả cho ông một cô dâu cùng với ông sống vui nơi trần thế.

Quá say Tiên cảnh nên ngay từ lúc thiếu thời đã có lần « Tân Đà Trích Tiên » quyết tịch cốc để sớm lánh cảnh trần gian.

Chết một nội, cái tên « Nguyễn khắc Hiếu » dẫn VN ở Địa cầu » lại cũng có vợ con như bọn thế tục, còn hơn người vì được ngôi đất... «đa đình»(9 đứa) nên nghiệp tràn nặng nợ, dù nhà thơ có phép đảng vẫn tất cũng bị cầm tiền từ nứu chén mà lôi xuống, huống chi ông chỉ mới gọi là ... tạt qua vào làng tịch cốc !

* Bài của TAM-LANG

Gia đình nặng gánh như vậy mà mưu sinh lại chỉ trông vào có việc văn thơ, nên sự túng thiếu là truyện chí thường đồng tiền vì vậy, khi có, khi không, lúc nhiều lúc ít, như chuyện rủi may. Nhà thơ lại là tay hào phóng có bao nhiêu cũng coi là ít, không hề tính toán, lo xa dành dụm bao giờ.

Đồng tiền để chi dùng vào việc ăn tiêu đã có lúc làm ông phải phàn nán :

Đời người như giấc chiêm bao
Mà trong mộng áo lai sao không nhàn
Đã sinh ra ở nhân寰
Lao tâm, lao lực, một đoàn khác chi
Người « ông lớn » đứa « cu li »
Nhọc lòng nhọc xác cũng vì cái ăn...

Gia đình đông, sinh kế vất vưởng, mọi sự trông cậy vào mình, trong trường hợp đó, mấy ai dám tính chuyện xa nhà để ngao du đây đó: thế mà Tân Đà, trái lại: luôn luôn xê dịch, vào Nam, ra Bắc, đi khắp đó đây về việc báo chí văn thơ, nhiều khi cắt công ra đi để chẳng nên công truyện gì nhúy.

Có lần ông xâm nǎm đi tìm Nguyễn Công Hoan tác giả tiêu thuyết Kép Tư Bèn, hỏi đó đang dạy học tại một trường huyện thuộc tỉnh Hải Dương. Đến Hải Dương, ông thuê xe tay bao người phu xe kéo ông đến trường, còn ông thì ngồi trên xe ngủ thằng mèo: mèo khi bừng mắt dậy đã thấy Hoan đứng ngay trước mặt, lúc đó mới chợt biết rằng xe đã tới giữa sân trường.

Suốt 2 ngày ông ở chơi với Hoan, chỉ những.. khai luận, phiên luận về thế sự nhân tình và « đánh chén » rồi nắng mập đòi về. Mai lối lúc chia tay, ông mới cho Hoan biết mục đích cần thiết đã khiến mình phải cắt công đi :

— Ấy, định xuống bàn với bác việc cho tucban tờ « An Nam Tạp chí » nhưng thôi, để bận khác. Đại khái, những chuyến đi như vậy là rất thường. Phong cảnh đẹp, rượu ngon và chuyện thơ văn với những bạn tâm đầu ý hợp đối với Tân Đà có hiệu lực như những bùa thiêng bá độc, mà chúng « tra xé » lại là có tật khôn chừa.

Chúng ta thử nghe ông tự ca ngợi cái chứng « tra đi » của ông :

Còn trót, còn nước, còn non
Tiền trình vạn lý, anh còn chói xa
Chơi cho biết mặt son hà
Cho son hà biết ai là mặt chơi

Hồi mò nhà « Hà lạc Tướng số » ở đường Bại Mai Hà Nội, có lần Tân Đà bỏ nhà đi hàng tháng, ngay cả vợ con nhà cũng không ai hay biết tung tích.

Lúc về, tay xách va li, tay cầm ô, bước vào nhà ông thấy cả đoàn thênh linh nhiên không một ai ra vẻ chào mừng đón hỏi.

Đà Tân Đà thì.., mặt sa chữ « nại », lạnh nhạt với ông như đối với khách qua đường lú trè nhỏ linh linh như... chó phải dùi, tim nai làng tránh đè qua « cơn bão táp ».

Trước cảnh đó, nhà thơ tròn con mắt tỏ dấu khinh thường, tưởng vợ con một lú như tuồng hồn rợ...

Xếp hành trang vào mé cuối giường nằm, Tân Đà lên tiếng thét « tiều đồng » (một cháu trai) quạt lò pha nước uống.

Quái lạ ! Đầu cháu hết dạ, lại vắng, đã hàng giờ rồi mà ông vẫn chưa thấy nước.

Thì ra, vì ông vắng mặt quá lâu ngày nên ở nhà già đình đã làm vào cảnh gạo hết, trà không, đến cui dùn cũng nhân sạch... Trước hôm ông về,

(Xem tiếp trang 32)

NHỚ AI MÀ THÀNH HÔN ?

Truyện vui đầu Xuân của TIỀN-LỢI



RONG khi các nhà bác học hữu danh trên thế giới lo tìm kiếm, chế hóa, để có thể đưa ra biện pháp, một công thức gì đó giúp cho những loại tránh được nạn thiếu ăn trầm trọng hoặc các chánh khách, phó khách đang lo mệt trí tìm những giải pháp để cho con chim Hòa Bình của quâ dia cầu khỏi bị...rối vì lừa bom nguyên tử, bom quỹ đạo thì riêng đối với cặp Lan và Đẹt việc trọng đại của họ không kém (hay còn quan trọng hơn) những việc kể trên, ấy là chuyện hôn nhơn của cặp này.



Đè khói có sự ngộ nhận, trùng tên gì đó, người kể truyện xin nói rõ thêm là người ta vẫn gọi là Lan B.B và chàng là Đẹt Lê, Đẹt Lê thì chỉ vì cặp mắt của chàng hơi lè một chút, nhưng nhờ cái « hơi chút đinh » đó mà duyên dáng đáo đẽ ! Còn nàng tuy có chữ BB ở sau tên không phải vì nàng có thân hình như nữ minh tinh điện ảnh Brigitte Bardot của Pháp, mà chỉ vì nàng ưa thích những món...bánh bèo. Vậy nếu gọi nhỏ là Lan Bánh Bèo tất nhiên kém đi phần nào mỹ cảm tốt hơn gọi nàng là Lan BB cho có vẻ nghệ thuật một chút.

Chàng và nàng yêu nhau thì cũng không khác gì những trai tài gái sắc tự cõi kim, từ đông sang tây, đã thương yêu vì « tiếng sét ái tình » hay vì « hụt nhau » sao đó nên khó mà lấy lý trí đẽ.. « chiếu bít » ái tình!

Và cũng gần như một định luật : con đường ái tình của những cặp nam nữ ít có khi nào tốt đẹp như xa lối Biển Hòa mà thường gặp trớ ngai không ít thi nhiều.

Tớ ngai của cặp này phải để cặp đến từng.., vị trí : mà nàng thì chè con rể tương lai của bà vóc người hơi ốm, nếu ốm như vậy thì có thể « ràng thi là » bị... lao. Cha nàng thì muốn gả nàng cho con trai một người bạn thân đẽ..., làm sút giá chơi che vui, chứ không muốn gả cho con một anh sút mà ông chưa quen biết.

Phía già đình chàng thủ kiêm chỗ.., chê rằng : nàng hơn chàng hai tuổi ; nữa cưới nhau về, sanh con « năm lửa » vài lần, thì ra đường người ta tưởng là hai chị em đi với nhau chó không phải là đôi uyên ương ! Vả lại, lòng này trai thiểu gái thừa, việc gì mà nhào vô một chỗ khó khăn như thế, hãy kiêm chỗ khác kém chàng hơn năm, ba tuổi là vừa !

Ấy đấy, nhiều khi ý kiến của những « người bên lề » cứ rồng rồng đúng hơn cả ý kiến của hasidong sự. Tuy nhiên, chính hai người trong cuộc thì vẫn cương quyết theo đuổi mục đích và gắng tìm cách để giàn xếp cho... thành công.

Về phần hai bên người lớn, hè nghe tụi trẻ mờ hơi đến chuyện xin cưới thì đều đưa ra một câu trả lời : « Thùng thẳng tính coi dã » và cho rằng hổ đê lâu thì thế nào « tại nó » sẽ nản lòng, rồi mỗi người mỗi ngã.

Ông già của Lan B.B thì những lúc nhà vắng, dạy con :

(Xem tiếp trang 34)

XUÂN TUỔI THƠ — XUÂN TUỔI THƠ — XUÂN TUỔI THƠ

MÙA XUÂN CỦA VΥ

(Xin tặng anh Thanh và các bạn trong gia đình T.T.)

VΥ lóng trước cửa như đang chờ đợi ai, một hống người thấp thoáng ở đầu ngõ cũng làm cho tim VΥ ngùng dập trống giật lát. Cứ thế, đến khờ bầu trời đã sầm tối thì sự chờ đợi của VΥ không còn nữa. Cờ bέ sắn dầu, mǎi rơm tóm quay vào trong, căn nhà tối tăm có tiếng mui vo ve làm cho VΥ ngao ngán thêm. VΥ ngóe mắt nhìn lên tām lịch; đã 28 ta rồi! chỉ còn bai hôm nàia là Tết mà chủ Hái của VΥ mãi không về. VΥ uất oải ngồi phịch xuống ghế, bóng tối như vậy quanh lấp VΥ. VΥ ngồi yên lặng để yên cho mǎi con muỗi doi báu vào chén. Tiếng muỗi vo ve hòa tấu như tu buồ VΥ thêm.

— VΥ ơi! VΥ... có ở nhà không? khóng bắt đèn leo thê này bà con?

Tiếng Mε Vy sang sang ở cửa lò VΥ phai mlob, tay VΥ vụng vè động mạnh mội chiếc ly thủy tinh à mép bέ, tiếng thủy tinh vỡ loáng xoảng, âm thanh chát chúa như tiếng đong lồng cho VΥ iung minh, mǎi VΥ như chờ đón bời anh sảng của chiếc đèn néon vừa được bật.

— Nhao nhì di VΥ ơi! re đỡ bέ me tay... ơi chào di chờ mǎi dù cá người.

VΥ mờ cửa, dở giò đưa hǒu trên tay me. Mε Vy đang cười nói thấy gượng mặt đàm đàm của VΥ thì kêu lên:

— Ô hay! con sao thế?

VΥ cười, lắc đầu với vā :

— Không, hình như con mới khóc p'ái không?

Mε Vy quét giọt nước mắt còn đang nói ma VΥ hỏi với giọng ái ngại VΥ uất tay me nức leó.

— Chủ Hái.. Mε ơi! sao chủ Hái chưa vέ? Mai me Vy sụp buồ tay Mε Vy xoa nhẹ lên vai VΥ

Ú oh, con không nuốt me cũng quen, mọi khi giờ nay em tài da vέ dày!

Chủ Hái là em Bố VΥ a định it bέ bằng nέo VΥ yêu cao Hái lâm Mε Vy coi chủ như em ruột, mǎi bέ VΥ ché trách gi' chủ tài bài

Mά con VΥ lại bέn chủ châm cháp lǎm lúc Bố VΥ cung phát tức lén mǎi rắng:

— Góm khép! Chưa bao giờ tao nghe con VΥ bệnh vực tao đến nứa lói lúc tau bị me mày ché nέo. Vá với me VΥ:

— Còn Mε, chưa bao giờ tôi nghe me khen tôi bằng mǎi phần mέu chủ nέo.

Nhưng lúc bέ sắn vέy là VΥ biết bέ rui lám. Bố hánh điện có người em như chủ Hái ghé lám. Chủ Hái của VΥ là lính, chủ VΥ làm chức nhó obang chủ VΥ oai lán cờ, mǎi lán chủ Hái vέ phép đến ở nhà VΥ là mǎy tháng nhók trong ngó nhà VΥ cù bám lấp chung nó khen chủ Hái oai và hach như ông tướng.

THANH-THỦY

VΥ phòng mǎi nghe chúng nói thê, VΥ té lại cho chủ ege, chủ xuđau VΥ và cười:

— Cây tām tre của chủ khόng sý chủ phỏng mǎi tāi bằng tra i ca chua à?

VΥ súng nứa lắc dầu, VΥ ghét shai ai ché VΥ gầy nhung đổi với chủ Hái tài khác hǎn, VΥ thích nghe chủ gọi: VΥ là cái tām tre' vi chủ thường bao 'cái tām tre' của chủ đέ yêu lám.' Chủ Hái vẫn bảo chủ yêu VΥ nhó, chủ coi già đình VΥ như già đình chủ. Chủ oai nhiêu lám, VΥ thích nghe chủ nói như thế, vā mǎi lán như vậy VΥ lại hồn thường thu một cái.

Từ dạo VΥ quyến luyễn mέo yêu chủ thi oán oão cũng vậy cứ rao khόng gǎo hέ iay gǎn tết là VΥ lìi ngoong ngoóng mōng chủ, Lán náo vέ phép chủ Hái cũng khόng quen mang vέ cho VΥ chung mōu qua abu abó, rát le.

Nhưng mǎo qua đó, VΥ ròi cát gǔ lám ký niêm ở trong hộp: Ký hέ trước, chủ Hái đã hứa Tết náy vέ chủ sẽ cho VΥ một mǎo quá đep nhất, mon qua lέ dời nhát mέ VΥ khόng bao giờ ago tói. VΥ bέch

hỏi thê nǎo chủ Hái cung khόng nói vέ VΥ ché từ hôm chủ báu đến rắng:

Nghỉ đến nǎm nay Tết khόng có chủ Hái ở bên cạnh. VΥ ưa nước mắt. Mε VΥ lắc đầu xép lại mǎy hợp mít ở trong giò vέ mua ra báu. VΥ nhó đồng hồ đã gần bảy giờ rồi VΥ đến bên cạnh Mε;

— Bố di đâu mέ từ sáng đến giờ chưa vέ thê bέ Mε? Mε VΥ quay lại.

— Mέ khόng!

VΥ lǎo ngǎn nhón mǎy chiếc áo mǎi xép trong tủ kinh, cháo nǎm bέ lán lǎu.

VΥ tinh dέ saugic ngó khá dài nhó nhung mōu quá Chủ Hái cho dào trước báu báu nǎm cao mít. VΥ lìi khé khé thê dài. Chá thít! lết nhát đến nơi rồi sao VΥ chéng thay vui thú tí náo, chéng bέ với tết nǎm ngoi VΥ. Đí chéi tết từ hôm 25, chủ Hái dẫn VΥ di chéi suốt 24, mět thít mět nhung VΥ vui vέ cùng, Chéi Bố VΥ cung phái nói chủ Hái là người đex vui vέ đến cho cά gia đình VΥ. VΥ uất oai nǎm lại giuong mέ oai nhó lán oac mán tảng xó a ngoi mět cách ló dóng.

Trong khόng khé lóng yé do, VΥ chéi nghe có tiéo ồn ào ở dưới nhó. Tiếng me VΥ nghe ago, bέ nhó nέo VΥ khόng nghe rõ. Cá tiéo bέ VΥ thér mōn mót cách tách tót. VΥ trót dέ tóng iay bέ mít mít dang cái abau abuzug VΥ biết mít lám ngay vé nghe giòng ngó/ thủ ba ồn báu, obó obé. VΥ chí nghe tiéo đéng, tiéo mát. Giòng nōi có vέ me hó obang qua tát la. VΥ obay tát xuđong dat, thò dat nhin xuđong abé dưới. Người khach lέ quay long ra phia VΥ, tay ống ta chéng nəo.

Dáng người gày vέ thaob thanh đó. VΥ thay quen quen. VΥ cón dang tǎo ngǎn, giúp báu thang thi nghe tiéo bέ goi:

— VΥ VΥ ơi! xuđong dέ cao!

Người khach lέ ván chéa quay lại, VΥ lóng thóng hóer xuđong bέ thanh, mít ván khόng doi ngóri khach lέ Mε VΥ vay VΥ lại bέ mít chéi lung ngó khach :

— Cón biết ai dây khόng?

Trong lúc VΥ cón chéa bέ ago ngac thi ngó khach lέ quay lại. cung khuoan mít xuđong xuđong vέ sý cuoi luon oò róng tréo mót ấy, quen thuoc quá mít mít mót léc VΥ mót kêu lén:

— Chủ Hái...

Một tay giu nément, một bay ché Hái giang ra dón VΥ, VΥ chép mít tung lai trong giày lác rót vā la lén khoc. Cá tiéo chan với tiéo nōg léc céc dến bén VΥ. Bán tay rót ché, xem deo của chủ Hái đai abé lén tót VΥ. VΥ cung khoc to hoa, tiéo khoc có ám vang dang tót tót mót cái gí. Chủ Hái obé abang bέ:

— Nín dí cháo, cờ gí mà cháo phái khoc?

VΥ nén mao c.i cai cháo qué của chủ Hái lác dâu cuit hēi tui:

— Ô! dóng iê... hau phái báu diệu vi chủ uê gúp ico cho báu nhá chủ :

Nhung roi lém sao dáo cháo di chéi đéng? tóng cuoi của chủ Hái bao giờ cùa, tóng vέ thub thub:

Chú ván di đéng cơ mít cháo olil cây tām tre của abu bay khoc qua?

VΥ súng nứa xá vào lóng cháo.

— Chủ khόng khoc náa... qué cháo dâu cháo?

— Cút! Chủ quéo.

VΥ ba cō cháo, tay VΥ mán mít cō

eo uá biot đe bac mít vé sương

gió cuu VΥ báu len gó mít xuđong

xuong của abu vé ibi tham.

— Cuu chéng cùa quá dâu cháo

cùa cháo... Nhuie tóng tóng rót rát

vang len VΥ thá, dương như mít

xuu vúu dâu lát trước abu VΥ.

THANH THỦY

(V.B.T.I.)

CHÚC CÁC EM TUỔI THƠ MỘT MÙA
XUÂN VUI TƯƠI VÀ MỘT NĂM MỚI
HẠNH PHÚC, THÀNH CÔNG RỰC RỠ

Anh Thanh

TẠP VĂN

NÓI VỚI QUÊ HƯƠNG

● của VTH. HOÀNG-ANH-TRANG

Trích mén véc em: HOA-CÔ-MAY.

ĐÚA con bé nhỏ thật là bé
nhỏ! Tóc cón xanh, dài ban
tay yêu đuối nhưng tội nghiệp
tâm hồn nó như đại dương -
càng bé nhỏ càng buồn hơn ai

Vì tương lai của nó năm
trong quê hương, bón phận của
nó từ nơi quê hương. Sóng với quê hương
Việt Nam của nó... với những
nỗi lo âu không bờ bến. Nó
chỉ là đứa học trò nhỏ có đôi
mắt to, đôi bàn tay trắng còn
cầm bút nhưng tâm hồn xao
xác như một người già cau côi.
Không một vần thơ than vắn,
kêu khóc mà âm thầm chịu đựng.
Lâm khi nó muốn tung
minh di khắp nơi trong lòng
quê hương để thoát vào tai mọi
người rằng quê hương đã mệt
mỏi lâm rót, quê hương oán
oai rên siết đã bao năm, quê
hương đang kêu gào mấy chục
triệu đứa con cầm tay nhau vέ
cứu lấy quê hương. Nhưng
không một ai chẳng biết, chẳng
nghe lời kêu gào. Thiếu gì ai
đó dânh lòng thương xót
quê hương, hàng bao người
chiến sĩ và con dân đã bỏ
mình vì bom đạn chiến tranh
mà quê hương vẫn mỗi ngày
thêm mòn mỏi.

Lòng đứa con nhỏ tan tác
vì xúc động xâm chiếm quá
quá nhiều, lo âu vương mang quá
nặng. Tại sao quê hương của
nó đau thương hoài vέ? Mỗi
đêm vέ, chỉ cần dè ý một chút
thôi cũng khiến nó băn khoăn
vì tiéo động cơ máy bay
à ú àm vang trên không nghe
rung rợn xé tan màn không
khí an lành và như muốn biến
tất cả thôn làng, dô thị thành
hỏa ngục, như tiéo thét của
con quái diều cay cú. Cũng
đêm vέ, nó lại thấy hoài hàng
chục trái hóa cháo soi sáng cả
vùng trời như như những vết
lửa rò xuđong, khiến quê hương
mang thương tích vì những vết
phỏng khép mít. Nó túi thân
hèn hạ, đứa con bé nhỏ khốn
nạn, biết làm sao dè hóng
những vết hàn rướm máu đó?

Càng buồn bá, nó càng yên
phản, không than ván mít lời.
Nó dàn hất cả nghị lực cho tâm
hồn, phát hiện hành động đến
đôi bàn tay. Buồn có ích lợi gì?
kêu ca có được gì? Chán nán sẽ
ra sao? Không thể buồn! không
được chán nán! Nó dặn lòng
như thế. Khi đã tìm được lý
tưởng, hướng di cho cuộc đời
thì nó đã có mối lo âu khác để
hành động, nỗi buồn quê hương
lắng dịu dần.

Quê hương ơi! Quê hương
diệu tàn hán đã đau đớn ngò
ngàng. Quê hương dâ, dang và
sẽ vùi chôn trong lòng không
biết bao nhiêu thi hài con dân
Việt. Quê hương càng cắn cối
nhục nhẫn với những đứa trẻ
mới lớn số hỷ hòng. Tôi nghiệp
cho thế hệ trẻ mà nó là một
trong số những đứa bé bắt hành
đó..

Xuân dâ vέ với quê hương
hôm nay. Quê hương có vui
biết đòi nhiều quá, hốc hác gày
guộc. Đứa con của quê hương
đã khó nhiều vì quê hương
luôn luôn nguyên cầu hòa bình
cho quê hương, thịnh vượng
an lành sớm vέ với dân tộc...

VTH HOÀNG ANH TRANG

XUÂN NGUYỄN CẦU

Xuân lai đến, ngõ-ngàng xuân lai đến,
Chốn biên thùy vùng chiến tuyến xa-xôi.
Trường Sơn ơi! xuân trở lại đây rồi,
Nơi-biên ải, chốn núi dồi hòn quanh,

Xuân trở lại nơi đây-vùng chiến-tuyến,
Đón xuân vέ súng nér giữa rừng hoang.
Mùa xuân rơi, từng hạt nhẹ êm đềm,
Gieo tươi thắm, thanh-bình cho nhân-loại.

Kia, xuân đến nơi đây-vùng giới tuyến
Đón xuân vέ cánh bướm lượn rừng hoang.
Khi xuân sang tôi chào đón êm thầm,
Rồi lại nhớ, tiếc mùa xuân năm ấy.

Xuân năm ấy, tung bừng nêu đất Việt,
Cánh mai vàng đưa nér dưới trời xuân
Đón em thơ không vướng một bâng-khuâng.
Vui tươi hát: Kia nàng xuân trở lại.

Mà giờ đây chiến chinh sầu đất Mẹ,
Nước Việt buồn tràn ngập những binh-đao,
Có những đêm tôi cầu nguyện trời cao,
Mong soi xét thanh-bình mau trả lại.

TUYỂN LINH
(Hoa Muôn Phương)

NGỌC HƯƠNG, THU AN, PHƯỚC HẬU, HÀ BỬU TÂN, HOÀNG KIM BẮNG

BÀY XÉ, HÈ MNH, BO BO HOÀNG, NGỌC LAN, LÊ TRÍ,

HÀ ANH PHƯƠNG, LÊ ĐÀNG, THÀNH TỐN,

HUỲNH MAI, BẠCH LIÊN, BẠCH LÊ,



AU khi cụ chủ nhiệm nhắc nhở
anh em nhớ đưa bài Xuân sớm
sớm để còn trao cho anh họa sĩ
Chi Mai, vẽ thêm rồng thêm
phượng, làm đẹp cho tờ báo, cụ
Tuyền cũng không quên nhắc

khéo Lan Nhi :

— Cà trang Phụ Nữ nữa nhé, cô Lan Nhi.
Báo Xuân Tư Do bán được hay không là nhờ bàn
tay khéo léo của phụ nữ rất nhiều đấy.

Tuy biết rằng, đó chỉ là một câu nói cho đẹp
“Lòng nhân thế” của cụ chủ Nhiệm nhưng vì
bản tính ưa nịnh của đàn bà con gái nói chung, và
của Lan Nhi nói riêng, đã ăn sâu vào từng mạch
máu, từng thớ thịt, cho nên Lan Nhi dù đang bị
đè tài, chưa biết phải viết gì cho báo Xuân, cũng
thấy lòng phấn khởi và vui thú lạ lùng. Thế rồi Lan
Nhi đứng lên, đi ra phía cửa sổ tìm nguồn thi hứng.

Trời sáng nay hình như đẹp hơn, trong xanh
hơn vànhững cơn gió thoảng nhẹ cũng mát lạnh hơn,
gây cho những con người xa quê hương một cảm
giác buồn bã. Nhị bỗng thấy dĩ vắng của một
thuở xa đẹp nào hiện ra rực rỡ huy hoàng Nhị giờ
tay vuốt mặt như muốn xóa tan những hình ảnh quê
hương vừa chợt loé lên trong trí nhớ kia. Miền Bắc
trong những giáp Tết sao mà lạnh thế! Lạnh đến cong
cả chân tay.

Rét căm căm. Người nào cũng co ro như muốn
thu mình bé nhỏ lại trước ngọn gió đông lạnh lẽo,
lạnh đến nỗi hai hàm răng đập lặp vào nhau. Ấy
là ai cũng đã mặc hai ba lán áo ấm dày bằng da hay
bông. Thế mà cũng không ngăn nổi được nững cơn
gió giá lạnh. Bây giờ...Nhì rùng mình khi nghĩ đến
những cái lạnh đến buốt da thịt, của những con
người không đủ sức chịu đựng, không đủ cơm ăn
đủ mặc.

Dưới mắt Nhị hiện giờ mọi người đang nô nức
đón xuân sang. Từ trẻ đến già. Từ thành thị đến
thôn quê, ai ai cũng thấy lòng reo vui trong tiết ấm
mùa xuân, đâu đâu cũng tung bừng, nhộn nhịp trong
cánh cửa sổan chào đón Nàng Xuân. Xuân về trên
mỗi hoa khoe sắc thắm trên những ngọn cây đậm
thời này lối sau những ngày giá rét cần cỏi. Xuân về
trong tiếng hát trẻ thơ trong ánh mắt tình trẻ tràn
dầy hy vọng của thiếu nữ mơn mởn dào to trong
nụ cười mỉm nhẹ của các cụ già đầu râu tóc
bạc. Xuân về đêm tưới vui hạnh phúc xuống
cho muôn nhà. Từng tiếng pháo đì đẹt nổ, làm giật
mình những khách qua đường đã khiến tụi trẻ con
vui thú cười rộn rã. Người lũ lượt đi mua sắm. Ké
nhéo, người ít. Người nào cũng rạng rỡ nét mặt.
Nào chòi cây, nào bánh kẹo hạt dưa, nào đồ chơi...
Đủ thứ đủ loại. Trong mà không chán mắt. Đầu đâu
cũng tấp nập người mua bán.



Nhì đã quá cái tuổi mong mỏi Tết đến để
được nhiều tiền lì xì, được nhiều đồ chơi búp bê
và nhất là được mặc áo đẹp, áo mới. Hình ảnh cô
bé khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to ngơ ngác, tóc
ngắn, tung tăng trong chiếc áo nhung kèn mới màu đỏ
cài chiếc cắp tóc hình con bướm trên mái tóc đều
huyền chi cần trong ký ức mà thôi. Nhì cũng chưa
đến lứa tuổi phải lo lắng khi Tết đến.

Lo mua biếu kẻ này, tặng kẻ nọ hay đến thăm
nhau khách sáo nói những lời tốt đẹp ngoài môi
ngoài mép mà trong lòng chưa một lần nghĩ đến.
Đối với Nhì, cái ước mơ duy nhất vẫn là được
nghỉ xả hơi mấy ngày Tết ở Đà Lạt, để tượng nhớ và
sống lại cái hương vị ngày Tết của miền Bắc trong
tiết trời giá lạnh của những ngày đầu Xuân. Nhưng,
chưa bao giờ Nhì được hưởng trọn vẹn một mùa
Xuân theo đúng với niềm mơ ước.

GIÁC MỘNG XUÂN

Không biết đến bao giờ Nhì mới thực hiện
được cái ước muôn bé nhỏ đó. Hay ước mơ chỉ mơ
trong cuộc đời, mỗi khi nhìn Xuân về trên vạn
vật. Và Đà Lạt lạnh giá trong sương mù, có núi đồi
chập chùng, có mimosa nở vàng灿灿, có hoa đào
khoe sắc tươi rực rỡ trước gió chỉ là những giấy
mộng ngắn ngủi trong tưởng tượng.

Những tiếng pháo nổ liên tiếp làm tan giấc mộng
Xuân. Nhì quay trở lại bàn. Chưa một ý tưởng mới
mè vào leo lên trong đầu óc để chọn làm đề
tài viết cho báo Xuân. Mùa Xuân đổi với Nhì
không còn những nét rạng rỡ huy hoàng tươi vui
như, mà cũng chỉ bình thản, lặng lẽ như những tháng
ngày của mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Mùa nào
cũng đáng yêu đáng nhớ bởi mùa nào cũng ghi đầy
kỷ niệm. Nhì không náo nức với những ngày sắp
tới mà chỉ muốn tiếc những tháng ngày đã qua.

HỒNG VŨ LAN-NHI

Nhì rất thích giữ kỷ niệm chỉ một khoé
mắt, một nụ cười, một lời nói chân thành cũng làm
Nhì khó phai quên. Những lá thư năm atan trong
những chiếc hộp thật đẹp, được cất kỹ mà lâu lâu
mới được Nhì lôi ra xem lại. Gia tài Nhì không có
gì cả, ngoài những hộp thư bốn phương, những
quyển nhật ký, những kỷ vật... có những lần thu từ
Nhì đã quyết định bỏ đi một ít những gì không
cần thiết. Nhưng sau một hồi thử xem, Nhì chả vội
đi được tí gì, dù chỉ một mảnh giấy con, ghi vài
lời nhắn nhủ.

Ít lâu nay, trời bỗng trở lạnh. Nhì đóng kín
cửa phòng, rồi tắt đèn nằm nghe nhạc. Thật không
điều gì thú vị bằng. Cái mơ ước được sống ở Đà Lạt lại
vùng lên. Một căn nhà có cửa kính, có rideau đỏ, có
ánh điện mờ ào, có tiếng dương cầm thành thót, nằm
trên ngọn đồi nhìn ra hồ... Và mỗi chiếc xe Renault
lùi màu trắng... Chỉ thế thôi Lan Nhì có thể sống cô
độc một mình đến già. Nhưng giấc mộng Xuân lớn
quá mà có lẽ sao cuộc đời Nhì cũng không sao
thực hiện được. Vì thế, mỗi tuần Nhì yêu nhất ngày
thứ ba, ngày mờ sương. Và có lẽ phải trùng vào lần
độc đáo mới thực ra được đúng mộng ước thật buồn.
Và những mơ ước tại vẫn chỉ là những ước mơ
trong đời. Cũng như, không biết nói với ai, than
thở với ai, tâm sự với ai, thì lại một mình ngồi ghi
đấy vào nhật ký. Không gì thành thật bằng tiếng
lòng Nói mà không sợ ai nghe. Viết mà không cho
ai đọc. Nghĩ thế nào viết vậy. Không dấu diếm
Không che dày. Yêu thì nói rằng yêu. Ghét thì bác
là ghét.

Rồi cũng với những mơ ước đó, ai cảm thấy
không là vua chúa, không là hoàng hậu, hoặc không
là một người nghèo nàn, sống trong một tình yêu đầy
ngang trái đau khổ. Bao nhiêu điều không thực hiện
được trong cuộc sống, thì gói ghém vào trong giấc mơ.
Bao nhiêu nghẹn ngào, uất ức, không nói được,
thì nói thầm với mình trong đêm.

Những đêm trăng sáng vắng vặc. Một mình
ngồi trên bờ hồ tắm, có ánh trăng xuyên qua lá tre.
cuộc đời chỉ chờ mộng co thế, và cũng chỉ thu hẹp
co thế. Mỗi mùa trăng nhắc lại một dĩ vãng của
một năm qua.

Lân lâm Nhì không giờ lại những hộp thư cũ.
Vì không có thì giờ cũng có mà tai lười cũng có.
Nhưng trong những ngày nghỉ rảnh rỗi này lại thêm
tiết trời lạnh lạnh gây nhung nhớ...

Những hộp thư được lôi ra đọc. Nhiều trang,
Nhì chưa đọc được một lần bước chân tới, nhưng Nhì
được biết qua lời thư, qua tấm ảnh. Nào là Quảng
Ngãi, Qui Nhơn, Phan Thiết, nào là Long Xuyên,
Ba Xuyên, Bạc Liêu, An Giang, Cần Thơ thời thi
đủ hết, gần như các tỉnh của miền Trung, miền Nam
đều nằm trong chiếc hộp hình chữ nhật có hình
người hoặc có hoa hồng đính kèm.

Không gì an ủi bằng những lời thư của các em
hồn phương gửi về. Từ những lời âu yếm, thương
yêu, đến những lời trách móc... giận dỗi... tất cả
đều lấp ló hiện ra trong trí nhớ, từ một hình ảnh
quen thuộc vẫn thường gặp ở tòa soạn đến khuôn mặt

chỉ được nhìn qua anh... và nhất là rất nhiều khuôn
mặt, rất nhiều bóng dáng chưa được một lần bắt
gặp, rất xa lạ qua bóng hình nhưng lại gần gũi qua
lời thư... qua nét chữ.

Một chồng thư của các em và đặc giáxà gần gửi
đến Chúc Xuân, chưa kịp xé bì, Nhì vội vàng mở
ra xem. Toàn những lời Chúc tốt đẹp. Nhì bỗng
nhớ đến câu thơ của chính mình làm cách đây cũng
đã nhiều năm.

Tiền anh mừng tuổi em còn giữ
Cả lời anh chúc cũng không quên
Ước gì cầu Chúc đầu Xuân ấy
Thực hiện cho đời vui sướng thêm...

Bây giờ cũng vậy. Nếu những lời chúc này ứng
hiện dần dần trong năm, thì trời ơi! I không biết là
cuộc đời Nhì sẽ sung sướng và hạnh phúc đến thế
nào.

Có người hỏi Nhì nghĩ gì về Xuân? Nhì thì chỉ
có một điều mơ ước duy nhất chưa thành đà nói ở
trên, và một cái lo là làm sao đưa bài Xuân cho kịp.
Những buổi sáng trời lạnh Nhì muốn buông giấy bút
langu thang trên khắp nẻo đường học một mình phỏng
xe trên những con đường hun hút, không biết từ đâu
lại và sẽ tới đâu mênh mang như cuộc đời ôi cuộc
đời của những con người đã một lần dang dở vì
tình yêu không trọn vẹn.

Biết bao người đã dùng lời thơ tiếng nhạc để
ca tụng mối tình dang dở đẹp ngàn đời bằng những
tiếng thờ dài xa vắng, bằng những lời kè kè chân
thành...

Tìm đến với nhau
Cho quên hận sâu
Ngày đó lừa dối
Mơ duyên tình đầu
Mộng ước tan rời
Đè buồm mai sau

(Chép lời ca trong bản nhạc Duyên thề của
Thanh Trang)

Chính vì những nỗi sầu mênh mang đó mà mỗi
người cầu tìm nguồn an ủi cho riêng mình. Nhì đã
tìm thấy nguồn an ủi đó trong những ngày giữ mục
Phu Nữ suốt những năm qua, Nhì đã từng mỗi buổi
sáng đến Tòa soạn tìm vui trong những lá thư hay
sự gặp mặt của độc giả. Nghề nào cũng có, vinh có
nhục. Nhất là cái nghiệp làm báo lại càng lầm khen,
chiêu ché, lầm trách móc nhưng cũng nhiều an ủi,

Mà cái an ủi nhiều nhất, là trang Phụ Nữ ngoài sự
đóng góp đồng đảo của Phụ Nữ, của thành viên lại
còn có cả sự tham dự của một vài cụ già yêu chuộng
văn nghệ, không nể hà đường xá xa xôi, đã thân
chinh di đến Tòa soạn, leo lên thang gác, gấp tận mảnh
Lan Nhì rồi mới trao bài. Rất tiếc các cụ ấy không
cho phép Lan Nhì giới thiệu tên tuổi hoặc bút hiệu
để độc giả Tư Do biết rõ tính danh. Mặc dù có
một số bài đã được chọn đăng trong báo Xuân
và một số bài đăng trong dịp Giáng Sinh

Thật là một khích lệ vô biên đối với Lan Nhì
người phụ trách mục Phụ Nữ Một lần nữa. Lan
Nghi nghiêm minh kính cẩn trước cử chỉ cao đẹp
và đầy khêu khích của các cụ. Ngoài ra Lan Nhì
cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả các độc giả xa gần
các bạn các em văn nghệ, đã cùng Lan Nhì vun
xôi và tô điểm cho Trang Phụ Nữ được thêm nhiều
bóng hoa quý, nhiều trái la...

Trong sự giao tiếp hàng ngày Lan Nhì chắc
rằng không thể nào tránh được những sự phiền lòng,
hiểu lầm đã xảy ra dù đó chỉ là những điều ngoài ý
muốn. Do đó Lan Nhì mong được thông cảm trọng
vẹn.

Trước khi ngưng lời Lan Nhì xin dành những
những lời chúc tốt đẹp nhất để gửi đến độc giả
xa gần, các bạn và các em văn nghệ và xin Thương
Để hãy ban xuống nhiều phúc lành cho độc giả TD
để trong lòng mỗi người mãi mãi vẫn là những mùa
Xuân như ý và bất tận.

HỒNG VŨ LAN NHÌ

TRANG 7

DỰA VÀO SÁM KÝ VÀ TỬ VI, LUẬN VỀ:
**SỐ PHẬN Ô. HỒ - CHÍ - MINH
VÀ VÂN - MẠNG NƯỚC NHÀ**

★ NƯỚC NHÀ SẮP HÒA BÌNH HAY CHƯA ?

❖ Những người di cư có hy vọng trở về giải phóng quê hương không?

NHÀ TƯỚNG SỐ ĐÔNG NAM Á KHẢO LUẬN

Và cảm nghĩ cùng bạn đọc

Hôm nay trên số Xuân năm Mậu thân, lần đầu tiên báo Tư Do đăng loạt bài luận về sâm ký.

Chúng tôi là nhữug người di cư rời bỏ quê hương tò ấm ra di tìm ánh sáng Tự Do, có bồn phan lo nghĩ và cầu mong ngày thanh bình trở về với đất nước, để cho các người tha hương này được trở về nơi chôn nhau cắt rốn, trồng lại lùy tre xanh, các nơi thờ tự thiêng liêng hẫu như đã ăn sâu vào tâm khảm của giòng giông Lạc Hồng.

Vì những nỗi băn khoăn, nhớ quê nên cứ mỗi
độ xuân về, lại như nhắc nhở thúc dục những con
người di cư ấy phải mưu toan, tìm kiếm sao cho
được một giải pháp chiến thắng chế độ Cộng sản
vớm chừng nào hay chừng ấy.

Bao nhiêu mùa xuân hy vọng thanh bình đã
trôi qua, kéo theo cảnh «sương phơi đồng nội» «mưa
chảy dọc sông» mà chiến cuộc vẫn còn diễn tiếp với
tầm «mở rộng» thêm trán tuyên. Bom đạn vẫn rơi
như mưa ngoài Bắc Việt. Trong Nam khói lửa vẫn
lan tràn hầu hết mọi làng xã khắp đồng ruộng không
thiếu gì các mảnh bom vỏ đạn đóng sâu xuống lòng
đất Mè.

Cũng vì mọi mối tương quan trong xã hội có liên hệ chịu ảnh hưởng của chiến tranh nên càng bắt buộc chúng ta có một giải pháp hòa bình một giải pháp từ lâu đã được nhiều vị lãnh đạo của các cường quốc nhắc nhở bàn luận đến. Nhưng viễn ảnh Hòa bình trong tương lai hẫu như vẫn còn lẩn tránh.

Vấn đề chiến hay hòa của nước nhà vì có nhiều tính chất phức tạp do ảnh hưởng của quốc tế, nên không mấy ai lượng đoán được phần nào chân xác về diễn tiến của nó. Do đó mà chúng tôi thử đặt vấn đề Thời cuộc dem bình giải bằng sám ký "đề xem có điểm nào khả dĩ dung với mọi suy tư luận đoán về Hòa bình, một vấn đề đã làm cho dân tộc ta hàng ngày vẫn mong ước. Dem Sám ký để luận đoán thời cơ, vận nước chắc không khỏi làm các bạn "cười thầm". Và có cảm nghĩ rằng: Thời đại con người đánh giết nhau bằng mọi thứ khi giới tối tăm, bên nào hơn về vũ khí thì nắm phần thắng lợi mạnh được yếu thua làm một định luật muôn thuở đã có từ bao ngàn năm trước. Còn người xưa cũng đã công nhận như vậy rồi kể nào di tin theo Sám Ký để tìm Hòa bình thực chẳng khác người "mè trăng đáy bè bắt cá non cây".

Quan niệm như trên, chính chúng tôi xưa kia cũng đã xếp mọi câu chuyện của các lão tiền bối vào

Cái thuở tré trai đẽ trái đào, hay đẽ chôm, cõi
đeo chiếc vòng bạc, mặc quần vàng áo nâu dài *thúr
vài sợi to* trông rất cục mịch, nhưng lại được liệt
vào hàng con nhà khá giả, khi các bộ đồ *nâu sòng
mới tranh được phô trong các dịp tết nhất hội hè
đinh đám.

Đối với các ông già thường xưa (cách đây 500 năm) thì ba ngày tết có một vẻ thiêng liêng quan trọng lắm. Tôi nghĩ thế. Vì thường những ngày đầu xuân, tôi thấy các ông già đàm luận về vận độ năm đó như để ý xem sáu nǎo vào khoảng thời gian nào để lấy thời khắc áy định chuyện đổi nǎo.

Nếu tiếng sấm khai thanh vào sầm tối, hoặc
gặp ngày mưa mà có sấm sét trong những giờ Dần
(5 giờ sáng), giờ Ngọ (12 giờ), giờ Thân (17 giờ),
các cụ già ấy sẽ vui nét mặt rồi đoán chắc nịch rằng:
Năm nay được mùa. Trái lại các tiếng sấm nồ vào
nửa đêm hay gần sáng, mà có vẻ dữ dội (nồ to) đều
là mối lo cho các cụ. Các quan niệm này đã khiến
tôi buồn cười, nhưng chuyên đáng làm tôi buồn
và có nhiều cảm tưởng khinh thường các cụ hơn là
vào những lúc các cụ ngồi uống rượu đón xuân,
lúc ngã say, đem các câu sấm ký ra luận đoán.

Mỗi câu Sấm ký được nói đi nói lại khiến cho tôi nhớ hơn bài "học trò lồng" ở nhà trường. Mặc dầu tôi không cần đề ý và còn coi mọi câu Sấm ấy có tinh chất hoang đường và phi lý.

Nhưng Sám kỵ đã thăm dặm trong trí nhớ của tôi, vì thế sau này tôi ôn ngâm lại và tôi đã đề tài tim hiểu. Tôi tin làm sao được vào những lời của các cụ nói :

Bao giờ trúc mọc quanh thành
cha con nhà Nguyễn tan tành như tro

Câu đồng dao này, người ta đã đoán : Nhà Nguyễn sẽ bị nước Tây Trúc thốn tị, về phế ngôi vua ; cũng có những ông già đoán : Thành Huế sẽ bị số trại trúc mọc đầy, nên kinh đô sẽ không còn, và cha con nhà Nguyễn sẽ di cư sang Tây Trúc để dưỡng mình cửa Phật.

Tuy còn nhiều lý lẽ đoán câu sấm trên chúng tôi không đề ý, ghi lòng làm gì, vì cả hai qua năm luận đoán như trên, tôi đều đã coi như những điều



- Chữ **古** chắp chắp **月** thành chữ **胡**

天子瑞神而仲吳

DÒI DÒNG, VÀI NÉT ÔN LẠI NHỮNG ĐẶC ĐIỂM

SINH-HOẠT CÁI-LƯƠNG NĂM BÌNH-MÙI (1967)

- * Có những gì đáng ghi nhận từ các đoàn hát đèn tuồng tích, từ soạn già, đèn giới nghệ sĩ?
- * Ngành cải lương thăng hay trầm trong hoàn cảnh chung của đất nước?



INH hình sân khấu cải lương miền Nam, nhìn chung suốt năm Bình Mùi (1967) vừa qua, gồm có những gì?

Về mọi chi tiết lắc nhắc chí lý, tuồng khó mà kẽ xiết, vì

mỗi hoạt cá năm của ngành ca kịch, tính ra, thật là

sướm rà, thật là « lâm chuyện ».

Ở đây, chúng tôi xin chỉ nhắc lại những đặc điểm những cảnh khía chánh mà thôi. Dù vậy vẫn thử để thể hiện « một năm cải lương có đầu có đuôi ».

Tức là: khi cần lèn lượt cùng nhau kiêm diễn những cảnh khía chánh ấy, tin rằng trong ký ức bạn đọc sẽ tự nhiên tuân tự nỗi lên các chi tiết nọ kia trên...

Và để dòi tên nhiều thì giờ quí báu của bạn đọc, bài này chúng tôi xin trình bày theo lối văn cũ, gọn gàng: như những dòng ghi chú trong mây trang số tay vây!

Đây, chúng ta cùng ôn lại:

Hoàn Cảnh Chung

Năm trong tình thế đặc biệt của đất nước, dù không muốn giới ca kịch cũng không tránh khỏi sự chia phái bất lợi chung;

○ Địa bàn hoạt động sinh nhai bị rút hẹp lần quanh trong các thành thị, các đoàn hát cứ phải « dùn cục » lại, dung túng nhau luôn, chia xẻ đến mức chót số khán giả!

○ Đường sá lưu thông vận chuyển khó khăn, dễ gặp trời ngai bất thường, khiến máy đại ban chẳng mấy khi dám ló ra xá. Sài Gòn. Còn các gánh nào nếu đã làm ăn ở một lưu vực sông Cửu Long, thì không tiện lưu diễn lên miền Đông và, ngược lại, các đoàn nào hát ở miền Đông, cũng chẳng mạnh dạn mạo neon xuống miền Tây. Thỉnh thoảng, vài ba gánh di Trung, nếu không vướng trời ngai vận chuyển thì cũng dụng bất lợi dụng đầu hàng chục gánh đã mắc kẹt ngoài Trung từ mấy năm qua.

○ Tình trạng giới nghiêm tuy dần dà đã buộc nghệ cải lương phải cố mà thích ứng bằng cách hát sớm và vân trước 24g khuya, nhưng cho đến nay vẫn còn không ít khán giả ở xa dành... ngưng ủng hộ cải lương. Đó là chưa kể các trường hợp giới nghiêm ở một số tỉnh lỵ: lai rai gánh nô gánh kia bắt thốn dụng phai giới nghiêm trước 10g đêm, là dành không sao mở màn được, hoặc vừa mới dọn sỏi đã phải dời đi.

○ Từ ngày thêm « cải lương TV » số đoàn hát.. tên như bông vì đêm nào TV có « cải lương » là cẩm bảng ở rạp hát... thưa khán giả thấy rõ.

○ Sân khấu cải lương bớt dấu một số kép trẻ tên tuổi (vì di quân dịch); báo hiệu trước rồi đây, các đoàn sẽ thiếu kép hoặc dùng toàn kép già!

CÁC ĐOÀN HÁT

○ Toàn miền Nam, từ Thủ đô đến các tỉnh từ thành thị chí thôn quê, trong năm nay, đếm được cả thảy 81 đoàn hát dù hạng lớn nhỏ và gồm đa số là hát cải lương một số ít hoặc hát Hồ quang hoặc hát bài.

○ Mấy gánh lớn được liệt vào hàng đại ban: Thanh Minh Thanh Nga, Đà Lộ Hương, Kim Chương, Hương Mùa Thu, Kim Chung 1, Kim Chung 6 đều tương đối giữ được bờ thê đại ban tuy cũng có xê chuyên đổi chút nhưng cai tạm thời. Tron năm, mấy đại ban này thường hát tại Sài Gòn hơn là lưu diễn, hoặc chỉ lưu diễn mấy tinh lính lớn mà thôi.

○ Nói rõ hơn về sự « xê xuyên » ở đây ba đại ban vừa kẽ trên, Một Thanh Minh Thanh Nga, vì phải chia xé nhiều lo lắng cho đoàn đàn em Đà Minh Châu mà có một dạo làm như hơi « xuống sắc » dù thế đã cố gắng canh cài, lại khôi sắc như thường.

○ Một kim Chương mất dần ba cô đào Thanh Nguyệt, Phượng Liên, Tương Ánh Loan thành thử hơi giảm đi sức hấp dẫn, tuy vậy, người leo lái đã kịp thời bồi sung bằng ưu thế khác, lại Vững trở lại. Một Hương Mùa Thu liên tiếp rủ ro xui xẻo,

thình lình « đầu tàu » Thu An lâm nạn, khiến đoàn HMT lung lay tinh thần suốt thời gian Thu An vắng mặt; Kế Thu An trở về, nhưng đoàn thiếu tuồng mới, rồi lại bớt luôn kép chánh Hữu Phước,.. đoàn gượng lên mãi mà chưa phục hồi phong độ năm ngoái, đang tiếp tục canh cài, hy vọng từ Tết Mậu Thân này sẽ bắt đầu vượt hẳn lên luôn.

● Do TRIỀU SINH kiêm điểm

○ DaLý Hương gấp năm đầy may mắn, chuyên minh hùng hổ, đáng khen là « ăn khách » vô địch hiện tại. Song le, qua mấy vở tuồng lăng nhăng dạo tháng 9-10, người ta không khỏi lo ngại: nếu cứ chọn tuồng bừa bãi, ý thời vàng son, khinh khán già kiêu dò nữa, chắc chắn DLH sẽ tuột dốc mau lẹ.

○ Kim Chung 1 vẫn tròn tin nhiệm đối với khán giả trong nền nếp thường trực tại rạp Olympic. Nếu đoàn này mà chấn chỉnh được mấy điểm: Tập tuồng kỹ hơn, giàn cảnh chu đáo hơn! chấn dứt tệ trạng lủng đoạn, độc chiếm tuồng tích (vừa bộc lộ từ nửa năm nay) Itat

(Xem tiếp trang 27)



THANH HẢI đã thâ diễn vứng chắc trong vai Quách Tĩnh qua tuồng « Lưới Tình » của Hoài son Diệp, nên đoàn KC-1 ăn khách rất mạnh trong chuyên trung du. Riêng anh, nhờ vai này mà anh tin tưởng phong độ cũ đã phục hồi nguyên vẹn.

CHUYỆN THĂNG TRẦM CỦA NGHỆ-SĨ

TRONG NĂM MÙI QUA CÁC SÂN KHẤU

* CUỘC ĐUA NƯỚC RÚT ĐI VÀO GTT MÙA 67.



EO dèo rồi mới năm qua thật mau.

Hết năm con Dê,.., dè mùng năm con Khi chung ta thử phết qua, diêm lại, coi sự tết thoái của giới nghệ sĩ như thế nào? Trước tiên phải đến bộ « tam xén » HÙNG CƯỜNG — BẠCH TUYẾT — DŨNG THANH LÂM đã hợp tài súc đưa bàng hiệu Dạ lý Hương của ông bầu Xuân Lên

bằng « dịch ăn khách » năm 1967.

— Đào Bạch Tuyết « ngô » kép Hùng Cường đám diễn hết gas.., tên càng lên mạnh — dù hơi ca của « cải lương » bị bảo » vẫn ngọt như hối náo.

— Kép HÙNG CƯỜNG từ bao nhiêu năm diễn với « dão lớn » Kim Chung Bich Hợp nêu bị « chai »; Gặp được BT xứng đôi vừa lứa nêu anh rất hưng ca diễn hết mìn, và anh khán lâm lắm.

— Kép đẹp DŨNG THANH LÂM vẫn là anh kép tốt mĩ. Từ lâu chưa gặp đất tốt nêu bị kẹt, làm anh mất hứng. Về bàng hiệu DLH anh phẫn khóc ca, diễu lèn quá rõ.

Bộ ba Tuyết — Cường — Lâm còn được sự hộ trợ của quái kiệt BA VÂN và mĩ nghệ thuật nêu giờ đây thành những « gương mặt lòe » đã giúp cho ông bầu Xuân Lên tiết kiệm triệu khán giả, trọn năm Mùi.

Diễn « bội » bật trong năm là kép VĂN CHUNG bỗng trở nên một cây cối duyên dáng và kép tré xa lìa HỮU TÂI bỗng dưng đám đùi vải lòi vải chánh Hùng Cường, làm ngạc nhiên cho những người biền biếc ra sân khấu.

Kim Loan — Bảo Quốc cung vot...

— Đào tré HCV-63 từ ngày « cát » cái tên KIM LOAN dời ra thành sáng MỘNG TUYỀN coi bộ làm lis được ra phết!

Hoạt động tân nhạc cũng mạnh, trở thành minh tinh điện ảnh khi đóng vai cuốn phim do ngoại quốc quay, cuối cùng nhớ dịp dạo tài danh Thanh Nga tạm nghỉ xã hội trên sân khấu « me » TM-TN mà KL-MT đã về trào chỗ nay.

Rồi cũng thêm cơ hội tốt cho cô « bội » tên tuổi hoa hậu, ấy nhỡ đóng một vai khai hay trong tuồng « Đời nhân tình khùng » của Hà Triều. Phản ứng thật nhanh vẫn đẹp thê chí cẩn ca cho thật hay nêu là KL MT sẽ chiếm được địa vị vững vàng dào chanh sâu khán lớn.

— Kép tré BẢO QUỐC vào năm Mùi... bỗng dậy thi » nổi dậy Anh lòn như thời Anh đang ở lứa tuổi dậy nhẹn » sống, ham hố.

Những tháng đầu năm anh còn lách lách nghịch nghiệp Chừng 3 tháng cuối năm BQ đi avec rủ mảnh liệt, Anh đã thành công liên tiếp nhiều vai trang « Bợt biến 2 », « Hiệp sĩ mù » và « Những đứa con lai ».

Sau khi di bác sĩ DTT chữa hết bệnh cuồng họng giờ đây hơi ca BQ có đường lên, ngọt. Bà bầu lão rất tin tưởng nơi trong lòi đưa con trai út này.

Riêng về những hạt gạo cội THÀNH ĐƯỢC, HÓA PHƯỚC, NGỌC GIÀU, HOÀNG GIANG, VIỆT HÙNG, vẫn là những « cây nghệ » cặp dao tré THỦY LAN TRANG BỊCH LIÊU và kép tré PHƯƠNG THANH lèn hương thấy rõ...

* Bài của NGỌC-BÌNH

Thanh Hải nhấn ga... Tân Tài cố gắng

— Danh ca « Gánh hưới Biển Hồ » vẫn là của kép chánh THANH HẢI. Anh có lâm hơi của UTÔ 2.

Bắt lão từ sân khấu Thủ Đô. Về Kim Chương 2 năm anh lèn thêm một mỏ nghề nghiệp nữa, sau đó, anh là anh kép Nam cao giá già đầu tiên và hợp tác dưới bàng hiệu — thời đoàn này chưa có nhiều gánh. Anh « Chinh đồng.., chinh tây... » sang đoàn 3, và đoàn 4, rồi cuộc rẽ tuỗi Thanh Hải bị chìm lìm luô.

Tường đầu anh đã chịu chết đi rồi.

Song chừng vẻ đênh KC, đóng cặp với đàn tré Lê Thúy, Thanh Hải đã từ từ hưng khởi trở lại.

Chết nhút, trong dịp vải ba tháng cuối năm De... Thanh Hải « rúng mổi » 2 tuồng cùng là của ngồi bút múa Hoài son Diệp: Lưới Tình và Người Về Đêm Hoa Chủ thuộc loại tuồng chưởng, tuồng Tàu nên tuồng sở thường cõi sở.

Vai Quách Tĩnh và Mạc thái Diên đã giúp Thanh Hải lấy lại phong độ của ngày nào. Anh nhấn ga « vét mảnh » vào những ngày cuối năm.

— LÀN hơi ngọt lịm ngày nay phải kè là kép TÂN TÀI một HCV-GTT 1963.

Trước kia Tân Tài chỉ hay có câu vô Vọng cõi song gần trọn 1 năm qua Tân Tài ca diều luyện là leot, dòn dao. Địa agb thanh rái nhieu và bắn chạy ngang ngửa với tài danh l'hau Đức.

Tuy nhiên vì bận việc « quân binh », thế nên nghệ nghiệp Tân Tài hơi 2 năm qua luôn bị gián đoạn. Dù vậy anh vẫn cố gắng và cố gắng không ngừng để lên tuổi minh den giờ này còn được vững vàng. Kẹt... phản sỹ, một quái sốn, thế mà Tân Tài còn lây công tra báu Long bạc triệu..

Đã nhất danh ca miền Nam ỦY TRA ÔN hây dây đê phong độ — dù à tuổi đời đã cao nghệ. Những kép ca tuỗi U.T.Ô đều di về vườn. Ich mới biết làu hơi anh kẽ như rẽ đích.

(Xem tiếp trang 27)

TỰ DO trên trường vận động

do QUỐC-OAI phụ trách

THỂ THAO TRƯỚC THỜI CUỘC

TINH THẦN VÀ THỂ CHẤT trong không khí mới của chế độ hiện tại !

* QUỐC-OAI *



UA rồi những ngày mưa buồn
âm đạm. Chúng ta đang sống
dưới ánh nắng chói chang và
đon mảnh để chuyển sang
những ngày tươi đẹp. Người
thanh niên thời đại thêm sinh
lực, một nguồn sinh lực thứ yếu trong công cuộc
kiến tạo quê hương xứ sở.

Nhưng thanh niên Việt Nam đang hướng về
đâu? Và đang nhằm vào công tác gì để dày mạnh
sinh lực quốc gia?

Đây là trách vụ, là bổn phận của mỗi người,
của các đoàn thể có nhiệm vụ hướng dẫn thanh
niên trên con đường kiến quốc.

Những yếu tố cấu tạo người thanh niên tron
nên phần tử ưu tú của quốc gia không phải chỉ bao
gồm trong phẩm sự người công dân thường nhật,
mà cần phải có một phương châm, một phương pháp,
hơn nữa, là một lý tưởng.

Ấy, chúng tôi muốn nói: Sông cho ra sông.
Muốn sống cho ra sống, người thanh niên
không thể bám lấy nếp sống phóng túng, bừa bãi,
tàng tích bao thế hệ phong kiến, thực dân, mà
người thanh niên cần phải trai luyện tinh thần và
thể chất trong không khí mới của chế độ hiện tại.

Người thanh niên mới phải khỏe và mạnh.
Người thanh niên mới phải có lý tưởng chon
thành

Người thanh niên mới nên xa lánh những lòn
sóng xa hoa truy lạc.

Người thanh niên mới phải tận dụng khả năng
phục vụ cho chán, thiện mĩ cõi dãy mảnh công tác
thường xuyên.

Người thanh niên mới nhất định không
đi đến dắt vào con đường bi quan yêm thê.

Cáí đẹp của trời tuân niên hiện đại không
chỉ bao gồm trong một thân thể lực sỹ.

Cáí đẹp của người thanh niên hiện đại còn phải
có tư chất đạo đức, một bản năng quả cảm, sẵn sàng
gánh vác nhiệm vụ khi quốc gia cần đến.

Ngay từ bây giờ, chúng tôi tưởng, người
thanh niên nên tạo ngay cho mình cũng như cho
đoàn thể mình một năng lực khác hẳn năng lực thời
qua. Năng lực ở đây, chúng tôi muốn nói, là cả
một tác phong vừa dạo đức vừa cường tráng để
phục vụ quốc gia, dân tộc.

Chúng ta hãy cố gắng gội rửa những quan niệm
và thành kiến sai lầm, chúng ta triệt để tự giác.

Những ý kiến bốn phương se vạch trần những
cạm bẫy sa đọa thanh niên của những người vô
trách nhiệm, vô liêm sỉ, những con chiên ghen của
xã hội.

Hãy lật tẩy và khai trừ một số thành niêntay
sai và phá hoại, dâng diếm, bình hoạn, cản bả của
tập thể. Hãy chính đón hàng ngũ, đoàn kết, nói lên
tiếng nói của mình:

Sông cho ra sông.

PHÒNG TRUNG BÀY XE

NGUYỄN - HỮU

2A Phan Văn Trị 2A GIADINH

Mua-Bán-Đổi-Gòi bán đủ các loại xe mới cũ

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Giám Đốc

NGUYỄN HỮU SỬ

ĐỂ KÍNH TẶNG HƯƠNG HÒN MỘT TIỂU THUYẾT GIA TÊN TUỔI:

CU HỒ-BIỀU-CHÁNH

MỘT CHIẾN SĨ TIỀN PHONG TRONG CUỘC CÁCH-MẠNG THỂ-THAO THỜI PHÁP THUỘC

Cách đây có những 40 năm trời, lúc bấy giờ
phong trào banh tròn ở miền Nam nước Việt đang
hồi sinh mạnh và tất cả các đội banh từ giàn đến
chợt khôn, từ Saigon đến tỉnh, đều hoàn toàn
“năm” dưới sự chỉ huy của Tổng cuộc Túc cầu
Nam kỳ (F.C.F.A.)

Ban quản trị Tổng cuộc Túc cầu Nam kỳ gồm
thành phần hầu hết là người Pháp. do đó, họ mặc
tình thao túng, không một đội cầu nào muốn hoạt
động mà không chịu đặt mình trong điều lệ khuôn
khó của họ nêu ra.

Nếu có một hội toan đứng ngoài hệ thống điều
khiển tòng cuộc túc cầu Nam kỳ, thì hội ấy sớm
muộn gì cũng phải sa lối vì bị gắn cho là chống đối.
Thời bấy giờ nói đến chống đối không khác tự gầy
và vào thân, sự trùng phạt sẽ tiếp theo sau đó khó
lường nổi.

Hội Giadinh, một hội kỳ cựu nhất của người
Việt Nam cũng không thoát khỏi ràng buộc bắt nhau
thất đức ấy.

Là một thành phần hầu hết thuộc giới có học,
đoàn Giadinh có cần rằng chịu đựng.

Nhưng, ở đời, bất cứ ở địa hạt nào, con
người ta cũng chỉ “chịu” có giới hạn mà thôi.
Thế nên, cái gì phải đến đã đến.

SÂN VƯỜN ÔNG THƯỢNG VÀO MỘT CHIỀU

Vào một chiều nọ, sân banh vườn Ông
Thượng (Tao Đàn) lôi cuốn một số khán giả rất
đông vì hôm nay có cuộc gặp gỡ giữa Giadinh và
Cercle Sportif Saigonais.

Trận đấu vô cùng gay cấn và không tránh được
đụng chạm và đáng kể nhất là sự dụng chạm
về tinh thần. Thế rồi sau cuộc gặp gỡ này, hội Giadinh
có thái độ cương quyết khoác áo ra đi từ giàn ban
quản trị túc cầu Nam kỳ.

Hưởng ứng tinh thần của đoàn Giadinh, nhiều
đoàn khác cũng khẩn gói tách khỏi hệ thống đàn áp
kia để sau đó thành lập một Tổng cuộc khác lấy tên
là Tổng cuộc Thể thao Annam (CLA) trụ sở đặt ở
sân Mayer.

* ANH-VIỆT *

DO ĐẦU CÓ SỰ DỨT KHÓA TÁCH RỜI ?

Chúng tôi xin nói mau rằng lúc bấy giờ nhà
văn Hồ Biểu Chánh, một tiểu thuyết gia tên tuổi,
đang cầm vận mạng hội Giadinh. Chính cù Hồ
Biểu Chánh là người đầu tiên chủ trương sự dứt
khóa và tách khỏi Tổng cuộc túc cầu Nam Kỳ.
Hưởng ứng ý kiến của cụ, có những ông Trần Văn
Khá, Nguyễn Đình Trị, Lê Văn Thơ, Huỳnh Minh
Châu.v.v...

Những bước đầu gặp nhiều trở ngại, tưởng
đầu đã thất bại làm hư cả bao nhiêu ước vọng của
giới ham mê phần uất, nhưng với lòng nhiệt thành
chiều quyết, Tổng cuộc Thể thao An nam càng
lúc càng vững nhứt là sau khi được sự gia nhập

(Xem tiếp trang 31)

THÁNG 5-1930 · TÀU ANDRÉ LEBON TÁCH BÊN SAIGON MANG THEO MỘT PHÁI ĐOÀN XE ĐẠP VIỆT-NAM GỒM 10 TAY ĐUA NHẤM THƯỢNG - HÃI TRỰC CHỈ

☆ Việt Nam thâu hoạch thành tích tốt đẹp trên vòng chảo trước danh tài
các nước Ý, Nhật, Triều Tiên, Trung Quốc.

☆ Saigon giờ đây còn thiếu một vòng chảo là đáng buồn thật!

Phong trào xe đạp xá này đã trải qua nhiều giai đoạn. Ở mỗi một giai đoạn là một “hạng” người
lèo lái. Ở đó, sự liên bộ hay thối bộ đều, một phần lớn, do ở “tinh thần” hạng người kè trên.
Nếu hàng lèo lái thuộc thành phần am hiểu xe đạp, có thiện chí thì phong trào sống mạnh, ngược lại;
thì bết bát. Hoặc nhiều mà động it. Tất cả sự thật là vậy đó.

III ĐẠO HẠNH

Nguyễn Văn Nò giải nghệ từ lâu. Nguyễn Văn
Còn thi siêng đạp lám, chỉ tiếc xưa kia anh Tư Còn
hiện ngang bao nhiêu, bây giờ anh... ngoài hiên
bấy nhiêu. Anh sống nghề sửa xe đạp và dắt dùng
võ của anh là vía hè của thành phố, ngay từ Nguyễn
Tử Tứ và Pasteur (Saigon).

TẠI SAO KHÔNG VÒNG CHẢO?

Anh Tư Còn thường nói: tại sao Saigon không
có một vòng chảo đua xe đạp?

Vòng chảo dễ dược mặc đầu tay đua cần gan
ly và đầu óc.

Khán giả xem đua trên vòng chảo mới thích
và từ thích sẽ tìm hiểu xe đạp nhiều hơn. Rồi càng
hiểu thì càng hoan nghênh ủng hộ.

Anh Tư Còn giải thích bằng say khiến một
anh nữa cũng thường được gọi là Tư Còn nhưng tên
thật Nguyễn Thành Long, hưởng ứng và tha thiết
phải chi Sài Gòn có một vòng chảo để anh em múa
tinh bay lượn.

Nhưng là trong tình trạng chiến tranh của nước
nhà, anh em đi dượt bên ngoài xe cộ các loài đồng
nghệ, khó chạy, và khó nhấn mạnh bàn đạp
theo ý muốn.

Lại nữa ở những cuộc đua tranh vô địch các
hạng hoặc lão tướng, thường tay đua bị kẹt và phải
“nhọn” nên lâm lúc kết quả chung cuộc sai bét.

Đua trong vòng chảo, Tổng cuộc còn có dịp
bán vé vào cửa dễ dàng, tay đua do đó cũng “anh
hưởng” ít nhiều, mầm non cũng đông và mầm già như
Nguyễn Thành Long, đã từng đoạt chức vô địch lão
tướng, lại càng dễ bề lôi cuốn thêm những lão tướng
khác. Già trẻ khỏe mạnh.

PHÙ NHÂN MÙA XUÂN



ÀN em nhỏ của tôi như bầy chim gặp bắc tuồi thơ ngày của chúng bị chiến tranh cuốn hút vào đau thương, bị bom đạn vùi lấp trong biển máu. Tôi vẫn gói hành trang lên thăm nhà, chay đến ôm hết đứa này qua đứa khác. Một năm rồi như đoán tuyệt quê hương, bây giờ tôi mới gặp lại những kè thân yêu còn sống sót.

Tôi véo thật đau vào gò má mộng sưa của em Trọng, cảm mạnh lên vành tai của em Phước đến khi nào chúng là hoàng mới bớt thương. Tháng Trinh lớn cõi lèn mệt bức, tết này là nó đã dù mười lăm tuổi rồi đó. Tôi nghiệp, nó sinh ra để biết cảm thụ, để nghe mùi da thịt cháy. Chưa bao giờ thấy hòa bình phải không em? Mẹ tôi cất gói hành trang vào phía sau bàn thờ rồi trở ra ngồi phết xuống khung cửa mếu máo khóc. Mẹ tôi già quá rồi, già hơn tôi tưởng từ lâu nay.

Tôi quên hết thành phố, tí óc tôi không trờ lại được một chút đèn xanh đèn đỏ nào cả, tôi nằm dài lèn tấm phản thơm mùi mộc àm quê hương. Một vài năm xa cách, bây giờ tôi lại thấy thương yêu vô tận. Tôi thương hết tất cả, thương từ những cái hè bếp dì, thương những mái tranh tan nát vì bom, thương nắng, thương mưa, thương cha, thương mẹ... không còn gì mà tôi không thấy thương. Tôi nằm ngửa, hai chân thẳng xuông dài chao qua chao lại, hai tay giang rộng thoải mái trên pháo gõ. Nhé nhõm vô cùng. Mẹ tôi kể chuyện này qua chuyện khác cười có mà khóc cũng có. May đưa con tôi rit chạy loáng quoăng, ch襌 lùi chúng chén và mẩu chuyện nghè vui vui nhưng cũng thật buồn thương tôi định.

— Tết này con về được mấy ngày? Mẹ tôi hỏi như van lơn. Tôi không biết trả lời ra sao. Từ khi chiến tranh bắt đầu bùng dậy, mặt trận diệu cao nhất đã tràn qua quê tôi.

Vùng giới tuyến ngập lúa từ Trung lương Gio linh đến vùng biển Triệu Phong. Hải lăng ngủ ngút chay. Địch dù vẫn được đánh tốc lèn thành phố, phía bên kia kháng cự đánh trả lui. Tháng hay bại người dân đều đau khổ, gia đình tôi theo chủ bác bỏ làng chạy tản cư. Tôi cũng thua em Phước tháng Trinh công em Trọng cha mẹ tôi tái đỗ lặt vặt. Chị tôi mới lấy chồng, anh tôi chết trong trận Đồng Tháp trước đây.

Bước từng bước tiến từng đoạn đoàn người tản cư cùi tap mìn lòn dưới vùng rào gai của tử ly. Thoát khỏi miền khô khốc, gia đình tôi lên tinh ở tạm với nhà chí Phúc con bác ruột. May ngày đầu không lâm, hy vọng rồi sau này sẽ đỡ hơn.

Mẹ tôi bắt đầu đi gánh nước thuê, cha tôi đi làm phu sở Mỹ, tôi tiếp tục học và dạy cho mấy đứa em nén người. Có đồng ra đồng vào, gia đình tôi thấy tạm ổn trốn thân. Nhưng, bất ngờ đêm gần cuối năm 1964, dịch pháo kích thị xã, cha tôi chết thảm thương trước cổng sở làm vì đêm đó đến phiên ông trực cửa!

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

NHÀ BUÔN MÁY MAY

ĐẠT - THÀNH

668 Pétrus Ký bến xe Minh Trung Saigon - Đà Lạt

KÍNH CHÚC QUÝ VI
MỘT NĂM ĐẦY HẠNH PHÚC

NHÀ SÁCH LAM-SƠN

144, đại lộ ĐỘC LẬP - ĐÀ LẠT

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Khi mặt trời trờ lại, tôi vui xác cha tôi về giữa đường phố có nhiều tiếng là khác. Mẹ tôi xác hai chân gấp gối của cha tôi và bò lết ở đàng sau người chồng cảm nín. Nhìn cảnh đó, bon em tôi khóc hết nước mắt. Chúng bưng mặt bối tình rồi trở thành phó phác như những kẻ mất hồn từ muôn năm sống lại.

Chiều ba mươi, tôi tài xác cha về bằng khoang thuyền trán truật. Cha tôi dập chiếc chiếu nằm ở giữa, mẹ tôi và hai đứa em ngồi phía dưới chân. Mắt cha tôi đã hơi phù lên, màu da tim sẫm lại. Tôi cà đồ đạc cha tôi khẽ xác tần cu trước đây nay tôi lại chó vê tiết. Chú Khôn chèo sau lái, tôi trước mũi. Thuyền lướt rái khó nhoc vì mưa và gió tại ngược chiều. Giới tuyễn về mùa rét không chịu nổi, cái lạnh cắt từ trong xương cắt dần ra da thịt. Có mặc bao nhiêu lớp áo rồi cũng thế, hai hàm răng vẫn đánh vào nhau lớp cộp như thường.

HUYỀN ANH

Cây thánh giá vẫn giữ nguyên vị thế cũ ở trên đầu cha tôi. Hai cây nến trắng đã bị gió thổi tắt từ lâu.

Còn sông Thạch hàn về mùa mưa nước dâng lai táng. Tôi mê là người nhưng vẫn cố gắng lèi mái cheo đều theo nhịp chèo Khôn. Ngày mai đây là mùa Xuân rồi mà luôn nay đông tàn chưa hết. Mưa gió tiếp gió mưa, trời Quảng Trị không khí đặc thù vui lên được.



Tôi ngoái cổ nhìn lại đằng sau, mẹ tôi vẫn gục đầu lên xác cha tôi. Tháng Trinh lấy tấm nylon gói che hai em Trọng và Phước. Thấy chúng nó run tôi thương quá, nhất là em Trọng nếu cầm bành thi khốn. Quỳnh qua mây doan sống đọc bò thon đầu kênh. Đại Lộc, con thuyền chở xác đang đi vào khúc quen thuộc nhất. Ngã rẽ vào quê tôi đó. Đoạn sông này trước đây tôi vẫn ở trường tắm với bọn thằng Dũng, thằng Phiếm. Chúng tôi moi đất tết tảo dày vè bắt chim từ huỷ thời suối ngày.

Sau này thấy xe tăng thiết giáp về càn dịch, thằng Phiếm có bắt một chiếc na ná gần giống, nhưng tôi với hắn treo lèn mán xối phơi chưa khô thì phải chay giặc.

Thuyền cập bến Dương từ chung vạng tối, nhưng do mèn gần khuya thi xác cha tôi mới được khênh vào nhà. Bà con xóm làng đến thăm không được mấy người vì phần thi khuya khát sọ giặc, phần thi le Tết le dứt nứa.

Cha tôi nằm thẳng tắp đọc tấm phào ở căn giữa. Thời kháng chiến, ông nội tôi bị Việt Minh chém đứt đầu cũng nằm chính giữa này. Cái đầu được lắp lại sát xác cõi rồi dập vải lên cũng giống như cha tôi bây giờ. Chiến tranh không biết đâu yên, đâu loạn. Nếu cha tôi chịu nghe lời mẹ tôi đưa gia đình về quê từ lâu thì có lẽ cha tôi đâu có chết? Lòng xóm kéo nhau về cả rồi, nhưng cha tôi không chịu trở về.

Ông nói về làng mít an ninh và lai khé làm ăn. Ông trên nay làm thuê làm mướn gì cũng được cho qua ngày và lại có trường mạt cho mấy đứa em tôi theo học.

Rồi trong khoảnh khắc, xác cha tôi vẫn nằm đó thì Tết đến rồi thật. Mẹ tôi ú ớ ngồi tư lung vào cõi nhà, hai đứa em tôi ngủ yên từ bao giờ. Tiếng súng của đơn vị Nghĩa quân đóng ở xóm trên nõi ròn rã, tôi biết họ thay pháo giao thừa. Giao thừa, giao thừa là cái khỉ mẹ gi?

Thời buổi này mà vẫn có Tết à? May đưa em tôi rết căm rắng, áo quần rách trơm hết, phản đối, phản lành mà cũng bắt nó mừng Xuân à? Và cha tôi, ông có nghe gì không? Tiếng nõi đó, cái tiếng động giết ông bấy giờ người ta đem ra dề chào mừng sự sống. Tôi quay mặt ra đêm trù tịch, cố không nhìn vào đồng thịt sắp sửa thôi của cha tôi để chống mặt tim nàng Xuân đến.

Có gì đâu? Có gì đâu. Xuân là gì? Quê hương tôi đâu cần Xuân đến, dân chúng tôi cần ăn no, cần mặc dù, cần yên ổn hanh phúc già dinh tôi, anh em tôi, bà con cô bác tôi đều cần tự do hơn cần Xuân, cần mè hơn cần mâu. Xuân ơi, Tết ơi, xác cha tôi đó, các em tôi năm kia và quê hương tôi đây, tất cả chúng tôi đều phủ nhận mùa xuân. Hãy đi đi vè những miền có người da vàng mâu đó nhưng không biết Việt Nam đau thương.

Và mùa Xuân đi thật, dám táng cha tôi đưa vào ngày mồng Ba Tết. Nghĩ cũng may phước cho mấy đứa em tôi, nhỏ sự ra đi vĩnh viễn này của cha tôi mà chúng nó được bộ áo quần mới đón Xuân. Tháng Trinh không nói gì, nhưng con Trọng và Phước có lẽ khaoi tỵ lầm. Bọc hán kéo vặt trước đó vật sau, sờ sờ tay lên vàng khăn suối cà buồm cầu kinh. Ình nhất chúng cùng khói mang mặc cảm như sú với bạn bè đồng tuổi.

Con Bạch, con Đằng và mấy đứa con cháu Định đều có áo mới cả. Chúng nó tung tăng chạy đi mừng túi từ khói sáng. Ngày trước khi tôi còn nhỏ, suốt đêm nằm chờ sáng mồng một để đi mừng ruồi quanh lăng. Vào nhà nào, vòng tay thát tròn trước ngực rồi nói: "Con mừng tuổi bác a!" Đi nói một vát như vậy thì thế nào cũng có tiền bò túi. Cái lè dò truyền từ đời trước đến đời sau ở vùng quê tôi như vậy.

Hồi anh tôi chưa chết, anh tôi kè ngày nhô của anh tôi người ta cho tiền đồng tiền xu nhiều quá xâu từng chuỗi xác đến dứt hơi lận! Lúc này hầu hết vì chiến tranh, nhà nào cũng nghèo túng nên mấy cuít lì xì cho bọn trẻ.

Nắng Xuân chừ lên ấm rồi cái rét mùa Đông đã chìm về hỏa ngục. Quê tôi bắt đầu sống dậy mahn liệt hơn, trai tráng trong làng họp nhau thành lực lượng, già trẻ nam nữ cùng bắt tay đứng dậy.

Thôn Dương đã vươn lên trong đau khổ bênh xích xiềng của sự hãi, dân đồn tre lèn rào, đào hầm xây phòng sự chiến đấu. Lần này mà thua thì muôn đời nô lệ! Song phương với việc bảo vệ an ninh áp, vẫn dễ giáo dục cũng được đầy mạnh. May

(Xem tiếp trang 12)



— Qua đề nghị một giải pháp hòa bình là cứ chửi «Bố» đứa nào làm súng đạn và «lát tít» lên...

PHÚ NHẬN MÙA XUÂN

(Tiếp theo trang 11)

đứa em tôi trở lại kiếm chữ trường lang. Thế là đỡ cho tôi một gánh nặng !

Buổi sáng cùng đi với anh em Dân quân tư vệ Lèn Quân lảng súng, tôi gặp bác Ngọc.

Bác bảo rằng giờ trong giòng tộc chỉ còn tôi hiểu biết, nếu tôi viện cớ này lẽ nô đê ở nhà bỏ bê sự học thì chẳng những thiệt thân mà còn bắt hiếu với cha ông nữa. Thật ra bác Ngọc không hiểu rõ hoàn cảnh tôi, ban đêm đi gác giặc, ban ngày tôi vừa đi học vừa đi dạy từ nuôi mẹ và các em khôn lớn. Thời vận như thế này thì biết làm sao. Mà nếu đi học, tiền đâu ? Cha tôi chết không có cái hòm nén thân, các em tôi ngày Xuân rách rưới ! Vì mẹ tôi... và mẹ tôi... nước mắt tôi chảy ra khi tôi nhìn bác Ngọc.

Sau chừng vài tháng, bác Ngọc từ Saigon gửi ra hai lá thư liên tiếp bảo tôi vào bác nuôi ăn học. Tôi bị rỉa với mẹ già và em dại không thể đi được Quê tôi đây, có chiến tranh, có chết chóc và cừu hận, có muôn ngàn nỗi thống khổ lao lung, nhưng tôi không thể xa nó dù một giây một phút, tôi không thể bỏ lại đồng sau bờ tre, quên đi giếng ngọt.

Mẹ tôi, các em tôi, mồ mả cha ông tôi, tháp tang đường kia... tất cả để u quyết buộc vào gót chân tôi. Tôi học lên nữa để làm gì ? Chiến tranh, ở đâu là sống, đâu là chết ! Sau hai bận dịch vụ bắt thanh niên vùng an già, mẹ tôi thương tôi nhưng vẫn ép tôi đi. Làm sao tôi xa thôn Dương được. Làm sao tôi bỏ hòn nơi đây khi nỗi khó là kẻ đồng hành thiết mến trong cuộc sống của tôi ?

Lại bạc phước cho gia đình tôi, anh Huy chồng chị tôi bị chết trong trận đánh vùng của gần quảng tri Chị tôi mới sinh được bé Quí chưa đầy năm tháng Ngày đưa xác anh Huy chỉ có tôi đi thăm được vì đường sá khó khăn lắm, VC phá đường đặt minh bắn hành khách thường xuyên nên mẹ tôi không thể đi theo. Nếu đi đồng chí có mèn hẻ nắc thì sao ? Sau khi đơn vị I-6 mồ mả cho anh Huy rồi chỉ tôi bắn trả cửa, thu xếp về quê ve

Anh Huy người Bắc di cư một mình nên khi anh chết chị tôi không còn ai nương tựa ngoài mẹ tôi và anh em chúng tôi. Trước đây cha mẹ tôi được gã chị cho anh Diết người làng kế cận nhưng chị tôi bảo không chịu nỗi cảnh làm dâu. Nay lấy anh Huy rồi làm vào cảnh này, chị tôi bồng cháu Quí về thật tội nghiệp ! Suốt đêm gặp nhau, mẹ và chị tôi ôm nhau khóc cho đến khuya lán mồi thòi ấm ức phiền muộn.

Mẹ tôi già đi rất nhanh, nay có chị tôi včn nên bà đỡ đi một phần. Ngày ngày bế cháu ngoại ra ngõ đứng nhìn tàu bay phản lực bắn ở thôn trên, mẹ tôi thở ra rồi lại nưng cháu cho đỡ buồn. Bé Quí cười tít mắt nhưng không có một cái răng nào để làm dáng. Những ngày lo sợ cứ pháp phòng đến rồi đi, đến rồi đi. Những thôn gần nhất đã bị địch včc cướp phá, chém giết. Còn thôn tôi ? Mẹ tôi lo cho tôi lắm, nhưng biết tính sao bầy giờ !

Và địch včt thật, chúng tấn công thôn Dương Lê Văn, xối xả quét dọn vào thôn chúng tôi. Từng tràng oai pháo kích chớp nỗi. Bêm kinh hoàng đến thật sự rồi đó. Mẹ tôi lòn sập dưới phản gỗ cầu nguyện, mấy đứa em tôi khóc run. Tháng Trinh đánh mồ báo động và tiếp dọn cho tôi. Nhờ ý chí kiên thủ đó, thôn chúng tôi đã đầy địch ta vòng loại đe nhở pháo binh Quận và Trung đoàn tiêu diệt. Tôi bắt đầu sáng, tôi ném khẩu Carbine xuống đất bung mặt nhó đến cha tôi ! — Mẹ tôi ôm tôi khóc, khóc thật nien ! Không ai chết cả anh em chúng tôi mừng và vung chỉ hồn. Ngày trưa đó Tôi chỉ huy một số thanh niên sira lại mấy dây rào chiến lược bị địch đốt thì thư của Bác Ngọc lại đến. Như con vật đà một lần sa lưới, mẹ tôi sợ lâm bả nǎm vào cơ hội này để cố gắng xuất tôi đi. Mẹ bảo dâ có chị tôi giúp việc nhà rồi, và lại tiền từ tuất cả anh Huy vừa lãnh được nên khỏi đòi khát. Mẹ sẽ lo việc lặt vặt, giữ cháu Quí ; chị tôi buôn bán Cồn tôi, điều, mẹ mong muốn là tôi phải đi ngay !

NHÀ IN

NHĨA - AN
Printing Office

29. Phan Chu Trinh
Street Đà Nẵng

Nhận in giấy tờ,
sách báo cung cấp
ấn phẩm và
Văn Phòng phẩm.

★ CHÚC MỪNG
NĂM MỚI ★

Lần đầu tiên ghé Saigon, tôi như con thú lạc rừng. Giữa đô thành hoa lệ đó, tôi ôm niềm thương nỗi nhớ về một quê hương lùa khói mịt mù. Tôi không quen ai, không biết ai. Cuộc sống của những người chung quanh tôi đều xa lạ, tôi nhìn họ như không phải thú người cùng giống. Úm mà cũng giống sao được khi họ không biết thế nào là chiến tranh ? Có những thẳng nói với tôi nên tim biết Saigon, nên ăn chơi nên nhảy nhót nên làm chyện tình ái vì nghĩ làm gì đến chiến tranh, nó là của Mỹ và Cộng sản ! Tôi nghĩ đến Cha tôi nằm trong khoan thuyền gió lồng, tôi nghĩ đến mẹ tôi gục đầu trong khiếp đầm, tôi nghĩ đến em tôi chỉ mười mấy tuổi đã ôm súng thay ở ngoài kia bên giới tuyến. Họ đều là người Việt Nam tại sao nhung vào vòng chiến ? Bây giờ tôi lạc loài và đáng tởm. Đời chó má thế đấy, có những lớp người nặn máu tim mình viết chữ an ninh hạnh phúc cho thẳng khác dọc đè cười.

Tại sao Thượng đế bắt đất nước tôi đau thương ? Tôi đặt những nghi vấn cho mình trả lời những lần thấy đơn độc. Nhưng câu trả lời chưa có đoạn kết thì cuộc thế cuồn trôi tôi vào giòng lam lũ. Những vụ chính lý, đấu tranh thay đổi thế chế lan ra mãi mãi. Không bao giờ thấy yên vui. Bác Ngọc tôi không hiểu có tham gia cái gì đó nên đã bị bắt. Tôi nghĩ nếu cho rằng đất nước này cần phải có một nền dân chủ chân chính thì cũng nên chấp nhận những kẻ đối lập như iám gương xét soi kết quả hành động mình Việt Nam này đó : hỏi rất nhiều bàn tay góp lại, bàn tay khởi từ nhiều khuyuh hướng, nhiều tư tưởng khác nhau nhưng cùng đi đến một mục đích cuối là chấm dứt chiến tranh. Tôi đã nghe nhiều thư người đọc tuyễn ngôn, tôi đã thấy những thẳng ngồi trên nhung gấm than thòi sự khòi ai của đồng bào Chúng nó là ai có biết không ? Mẹ tôi có biết không, em tôi có biết không ? Làng xóm tôi, những cuộc di cư vi dai những lần ra đi biển biệt kia làm sao bọn người đó biết ?

Nghèo đói, rùng quắn, đau buồn, tôi mất bác Ngọc nên phải từ sống một mình. Đã mấy năm rồi tôi làm dù nghè nghiệp. Tôi gác cồng vũ trường, trực điện thoại tư sò, dạy kèm trẻ em, rồi theo nghề cầm bút. Tôi chết đi một phần tương lai và mất đi một kho tang rung cam. Có lúc tôi cầm thù ca tôi sau khi cầm thù tất cả. Bấy giờ, với nghề cầm bút tôi viết gì nói gì đây ? Bất lực !

Nói lên những bất công xã hội chăng ? Vô ích vì phải chấp nhận phi lý, nếu không có phi lý sẽ không có cuộc đời. Tôi ngup lán với trùng trùng túi nhục để kêu hánh từ thay minh lớn lên trong nỗi thống khổ VN. Có lẽ nhỏ nó, tôi được kết hợp với nỗi khốn cùng của cha tôi, của mẹ tôi, của anh em làng xóm tôi.

Cuộc chiến thảm khốc còn kéo mãi, những thẳng Đoan thẳng Hạng chết cả rồi, và hôm nay tôi nhận lệnh động viên.

Tôi đưa tay ký không cần dẫn do. Hãy liều cái chết để giữ lấy được sự sống, tôi nghĩ thế và tôi phải làm thế khi còn ở quê chúng tôi ; đã nghĩ đến cái chết mới được sống an sau bao lần tưởng như hấp hối. Tôi biết ở đâu rồi cũng có phi lý dù vũ trường hay quân trường. Nhưng lúc này không phải để nghĩ đến phi lý của cuộc đời mà tôi phải nghĩ đến việc trở lại thăm quê

Mẹ tôi, em tôi, những bờ tre giếng mây, những thân ái xa xưa sống lại. Và cha tôi... ngày Tết rồi đó, tôi trở về không mong gì tìm thấy con đòi đưa xác, không mong gì nghe những trân cuồng phong, nhưng để sống lại một lần nữa

Và bấy giờ tôi nắm dây trên tay phản gỗ ngày trước cha tôi năm này để nghe mẹ tôi kể chuyện quê hương. Tháng Trinh, tháng Ngái, chú Phương cậu Luyện đều chết cả rồi

Lúc này khò lâm con a. Trung lương, Gio Linh di cư lên vùng Cam lồ hết. Làng mình bị nó nhòm ngó hăm he luôn. Tháng Trinh xác ta mây xâu lưu đạn, mây qua mìn định hướng. Bài học hằng ngày của hán đó. Nô bảo tôi đến trình diện Bác Hướng, thôn trưởng, để nhận súng chia phiên gác

Tất cả mọi người trong thôn tôi lúc này đều có bồn phân giữ an ninh. Khách đến thôn phải nhận vũ khí chiến đấu, nhận phiên gác để thấy đêm là kẻ thù trước hết. Ở đây mỗi lần tắt mặt trời, dân làng thấy bóng đêm đáng tởm quá vì nó đang tung với Cộng Sản từ thù. Trong lúc đó ở Saigon người ta nhìn những con đường có nhiều bóng đèn là vùng của tình ái, của yêu đương

Chiều cuối năm đồ xuống rồi thật, tôi leo lên tháp canh nhìn cảnh tàn đông trên vùng trời có hai miền tủi nhục của quê hương tôi.



Qua khòi cánh đồng thôn Gia độ là đến Trung lương. Dưới kia xa xa là dồi cát trắng dọc bờ biển Hội an chạy suốt đến cửa Tùng, Gio Linh. Bờ Bắc ở bên kia, tôi thấy rõ lắm. Trước đây tôi có thể đứng ở đó cak nầy nhận ra lá cờ hai miền bay trên cầu bến Hải, nhưng nay tan rã rồi. Trung lương và Gio linh trở thành biển lửa. Mười mấy ngàn người bồng bế nhau tìm miến dá sói vùng thung lũng Cam Lô để định cư chui rúc như bầy chuột đồng, sống néo nhóc với bao nhiêu bệnh tật. Những trận mưa nắng khốn cùng không làm hochay lòng bằng thương nhớ quê hương. Khi còn ở Đại lộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi, agoi trong những vú trường tôi mong về quê tôi, nhưng bây giờ đứng đây, nhìn những đoàn B52, những chiếc pháo lựu nhúc lén nhúc xuống trước mặt, tôi mo ginaura? Khỏi lén ngùn ngút che cả một khoảnh trời mây gió. Rồi ngoài tên nữa những dồi 45, những Cồn tiên, những dồi 183 ! Tôi nghe được tiếng chuối dài pháo kích tap thề. Tiếng đạn từ phương đó vọng về lạy động cờ cẩn gác chờ canh tôi đang đứng.

Mặt trời ối đó cả một vùng cấm địa tôi huc xuông nhìn từng hàng dài chiến lũy, ở đây tái cờ mực người đều tham chiến.

Mẹ tôi giữ kíp nò cứu hai quả mìn định hướng diều khien bằng điện. Tháng Trinh khầu гарант và bon kia, mỗi thẳng canh chứng mỏi hướng. Đám ba mươi xô cửa, tôi co ro ôm súng ngồi cố tìm một đốm sao. Tuyet nhiên không thấy có. Mẹ tôi và mấy đứa em bịt kín cây đèn dầu lửa nhét vào góc tường để đọc kinh cầu nguyện cho cha tôi. Đêm vùng quê tôi không có ánh sáng, người ta cầm thù bóng đèn nhưng phải chấp nhận nó để làm đường tàu thoát.

Đèn trong nhà phải vặn rất mờ hoặc che kín chung quanh chỉ chừa lòm ánh chiếu thẳng lên mái nhà phản xuông. Một trái hỏa châu sau nhà chủ Hoàng bắn lên, giao thừa rồi đó ! Tôi cố nhìn để nuối vệt ánh sáng kia vào trí não, nhưng đóm sáng bể bóng tượng trưng sự bùng dậy này vút lên rồi cũng chot tắt biến. Tôi trao phiên gác lại cho thẳng Phiêm rồi trở vào nhà. Mẹ tôi vẫn còn khóc. Mấy đứa con tôi quì sầu trước tượng Đức Mẹ. Tôi bước đến móc gói hành trang lấy ra ba bộ áo quần mới trao cho chúng. — Bất ngờ quá phải không các em ? Tôi đã được nỗi mừng trên từng nét mài của mấy đứa em tôi. Bọn trong tôi chiến đấu với tôi ngồi nhòm dậy nhìn quần áo mới của em tôi. Mắt nó cũng sáng lên nhưng rồi dịu xuống. Chủ Định, tôi một Nghĩa quân, nói với tôi : — Tết này con chúa không có cái xe nào nguyên dề mặc cả. Mình thì sao cũng được, chứ mấy đứa nhỏ, buồn lắm !

Tôi nhìn ra bóng đêm, em tôi cũng nhìn ra bóng đêm. Chúng nghĩ gì đó ? Ngày mai các em sẽ mặc áo mới đến thánh đường nhưng các em sẽ trở thành loài trú lợ cho người ta quan sát. Các em sẽ thấy lạc lõng chờ vò giữa rất nhiều khuôn mặt trẻ thơ hốc hác, áo quần vắn thó. Ối mùa Xuân, mùa Xuân bấy giờ ở quê hương tôi ! Tết là gì, Xuân là gì ? Có ai muốn nó đến lúc này đâu ! Hãy đi di, di thật xa Xuân a. Không ai chấp nhận sự có mặt của mây trên phản đất sát giới tuyến này cả.

HUYỀN-ANH

29-11-1967

TỰ DO XUÂN MẬU THÂN 1968

NHỮNG NĂM THÂN TRONG LỊCH-SỬ VIỆT-NAM

K

È TỪ khi quốc tổ HÙNG VƯƠNG dựng nước đến năm MẬU THÂN này, dân tộc VIỆT NAM đã sống qua 4867 mùa xuân. Trong khoảng thời gian đó, lịch sử nước nhà đã trải qua nhiều thăng trầm và biến cố về dù mọi khía cạnh văn hóa, xã hội, chính trị, quân sự, kinh tế, tài chính...

Những năm THÂN đã giữ một vài trào quan trọng trong lịch sử về vang nước nhà: hoặc là đánh dấu những biến chuyển lớn lao giữa cảnh tươi thắm, thanh bình, hoặc là ghi chép những sự nghiệp vĩ đại giữa cảnh diệu tàn, khói lửa.

Lại một mùa xuân mới! Các thứ hoa dào, cúc, vạn thế, thùy tiên... lại có dịp đua nở, phô sắc, gieo hương cùng vạn vật. Trong lúc mọi người đều ước nguyện một mùa xuân HOÀ-BÌNH, chúng tôi muốn lần giờ những trang sử cũ, ôn lại các việc canh hệ về lịch sử trong năm THÂN để cùng nhau ngưỡng mộ công nghiệp của tiền nhân đã vùi bao xương trắng, máu đào trong lòng đất mẹ VIỆT NAM chạy dài từ ái Nam Quan đến mũi Cá-Mâu, ngũ hàn vững lòng tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng, huy hoàng sắp sửa đến với dân ta...

Vậy nhân dịp xuân MẬU THÂN, chúng tôi thử lưu tâm tài liệu này để cống hiến quý bạn bè bốn phương một vài chi tiết về các năm THÂN để vang bóng một thời trường cũng không phải là điều vô vị!

CANH THÂN (181 trước D.L.): Đời vua Triệu Vũ Vương. Vua Hán nước Tàu phái quân sang đánh Việt Nam nhưng bị thảm bại.

GIÁP THÂN (264 sau D.L.): Vua Ngô phản đất nước ta ra làm nhiều thị trấn để việc cai trị dễ dàng và canh phòng được chu đáo.

GIÁP THÂN (864): Nhà Đường bén Tầu sai tướng Cao Biền sang đánh phá xứ Nam Chiếu thuộc quận Giao Châu.

NHÂM THÂN (972): Tống triều sai sứ sang phong chức cho vua nước ta là Giao-Chi Quận Vương.

GIÁP THÂN (1044): Vua Lý Thái Tôn ngự giá đánh Chiêm-Thành, phá tan quân Chiêm ở sông Ngũ-Bồ, cầm tù được hơn năm ngàn quân sĩ. Chiêm phải thua phục ta và cống hiến theo lề Chữ-hầu.

GIÁP THÂN (1104): Vua Lý nhân Tôn sai mãnh tướng Lý thường Kiệt mang quân sang đánh phá Chiêm Thành. Bị đại bại, vua Chiêm là Chế Ma Ni phải dâng đất cầu hòa và triều cống hàng năm.

GIÁP THÂN (1164): Vua nhà Tống đòi tên Giao-chi Quận thành An Nam Quốc. Nước ta thành tên AN NAM khởi đầu từ đây.

MẬU THÂN (1244): Vua Trần thái Tông khởi công đắp Đinh Nhị Đê và đặt ra chức Hà Đê Chinh Phó Sứ để châm nom để đời.

NHÂM THÂN (1272): Đời vua Trần Nhân Tông, sứ-gia Lê Văn Hưu hoàn thành bộ «Đại Việt

Sử Ký» gồm 30 cuốn, đầy đủ tài liệu rất giá trị ghi chép từ đời vua Triệu Võ Vương đến nay vương Lý Chiêu Hoàng. Nước ta bắt đầu có quốc sử từ đây.

GIÁP THÂN (1284): Tháng tám, Trần Quốc Tuấn (Hưng-Đạo-Đại-Vương) triệu tập các vương-hầu và quân-sĩ tại bến sông Bồ-Đầu bàn kế chống đối giặc Nguyên do tướng Thoát Hoan chỉ huy hơn năm trăm ngàn tinh binh sang xâm chiếm nước ta.

MẬU THÂN (1308): Thái thượng Hoàng Trần Nhân Tông mất trong khi đang trụ trì chùa Yên Tử.

CANH THÂN (1380): Vua Chiêm Thành sang đánh phá đất Thanh Hóa, Nghệ An nhưng bị Lê Quý Ly đánh đuổi thua xiểng liềng.

* VÔ - LANG *

BÌNH THÂN (1416): Nhà Minh tái lập nền đô hộ ở nước ta. Bon chó săn, chim mồi, vọng ngoại (Nguyễn Huân, Lương Nhữ Hốt, Đỗ Duy Trung...) đều tiếp tay với quan thày MINH để bóc lột đồng bào đến xương tủy, làm giàu phi pháp trên xương máu chiến sĩ và những lạm, hè hiếp, bạo tàn trong dù mọi khía cạnh... khiến dân chúng vô cùng phẫn uất vì quá khứ ái, lầm than!

MẬU THÂN (1428): BÌNH ĐỊNH

VƯƠNG LÊ LỢI lên ngôi vua, lấy niên hiệu Thái-Tồ, quốc hiệu Đại Việt.

MẬU THÂN (1788): Ngày 25 tháng Chạp BẮC BÌNH VƯƠNG Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, niên hiệu Quang Trung rồi đem quân ra Bắc Hà diệt quân Thanh đang xâm chiếm nước ta.

CANH THÂN (1860): Hồi tháng bảy, lão tướng Nguyễn Tri Phương khởi công xây đập đòn kỵ Hòa (Chí Hòa) trong tỉnh Gia-Định để cõi thủ và chống nhau với quân Pháp xâm lăng.

GIÁP THÂN (1884): — Trung Hoa và Pháp ký hòa ước Thiên - Tân: vua nhà Thanh thoả hiệp không can thiệp về việc Pháp xâm lăng Việt Nam với mong chiếm đoạt đất đai và chủ quyền.

— Việt Nam và Pháp ký hòa ước Patenôtre: vua Tự Đức phải nhượng bộ Pháp về việc cắt đất Nam Kỳ làm thuộc địa và đặt Bắc - Kỳ và Trung Kỳ dưới sự bảo hộ của quân xâm lăng.

GIÁP THÂN (1944): — Ngày 29-11-GT (12-1-1945), chiến hạm Lamotte-Picquet, một đơn vị hùng mạnh nhất của hải quân Pháp ở Đông Dương bị phi cơ Mỹ bắn chìm trong Hải phận Việt Nam. Hai phi cơ Mỹ oanh tạc thủ đô Saigon bị súng cao xạ bắn rót.

— Ngày 18-12-GT (30-1-45) học giả Trần Văn Giáp, chuyên viên Trường Viễn Đông Bác Cố diễn thuyết tại Viện Bảo tàng Finot ở HANOI bằng tiếng Pháp với đầu đề: Les principales Sectes du Bouddhisme annamite (Các Tông Phái Phật Giáo VN)

— Ngày 25-12-GT (7-2-45) Saigon Chợ Lớn bị phi cơ Đồng Minh oanh tạc dữ dội: 151 người chết (31 người Âu) và 54 người bị thương (6 người Âu). Nam Vang thủ đô Cas-Mênh cũng bị ném bom: 100 người chết 250 người bị thương.

— Ngày 28-12-GT (10-2-45), nhân dân VN vẫn rộn rịp sửa soạn ăn Tết Ất HẬU như không hề có chuyện chi xảy ra. Nhà văn Hán Thu-Nguyễn-Tiến Lâng (con rể Thượng Thư Phạm Quỳnh) ở Huế cho tái bản lần thứ ba cuốn tiểu thuyết pháp ngữ «Indochine la Douce» (Đông Dương dịu ngọt)

BÌNH THÂN (1956): — Tết Nguyên đán Bính Thân (12-2-1956), dân chúng được phép đốt pháo liền trong ba ngày Tết và họ cũng liên hoan tung bừng về việc đã truất phế Bảo Đại (23-10-1955), suy tôn Ngô Đình Diệm lên ngôi Tổng thống nền đế I Cộng Hòa VN.

— Ngày 21-3-BT (1-5-56): Phong trào di cư chấm dứt với tổng số dân tị nạn cộng sản là 887.890. Trong số có 596.031 người về lập nghiệp tại trại định cư (156 trại ở Nam phần, 65 ở Trung phần và 34 ở Cao nguyên) Số còn lại (291.859 người) sống rải rác ở khắp mọi nơi: gia đình binh sĩ, công chức...

— Ngày 25-6-BT (1-8-56): Sau khi họp bàn đã chấm thi Quốc kỳ và Quốc ca nhưng không chọn lọc được đề tài nào xứng đáng, Quốc hội bèn quyết định gia hạn dự thi về Quốc kỳ và Quốc ca tới ngày 15-9-56.



— Ngày 23-9-BT (26-10-56): Trong nghị lễ ban hành Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Ngô Đình Diệm long trọng tuyên bố:

“Tôi tin ở năng lực quật khởi của dân tộc. Tôi tin rằng trong giờ phút nghiêm trọng này, toàn thể đồng bào sẽ đồng tâm hiệp lực xết chặt hàng ngũ, cùng theo một kỷ luật chung, gắn bó thành một khối duy nhất để bảo toàn di sản quý giá của tiền nhân và làm sống lại những trang sử oai hùng của Dân Tộc.”

Dân chúng được miễn thuế chợ ngày 23 và được phép đốt pháo trong ba ngày 23-24-25 tháng Chín Bính Thân.



MẬU THÂN (1968): Xuân Mậu lại đến với toàn dân VN trong sự cuồng nhiệt hân hoan và tràn trề hy vọng với các vị tân Tổng Thống và Phó Tổng Thống, với các vị đại diện nhân dân trong lưỡng Viện: Thương và Hợp mới tinh khôi!

Sau hơn hai mươi năm quằn quại vùng lầy do sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, toàn thể nhân dân VN thành khrente hy vọng rằng với mùa xuân mới các vị lãnh đạo mới và Chính phủ mới sẽ đem lại luồng gió mới để nỗ lực san bằng mọi bất công cải tạo xã hội, đoàn kết mọi tầng lớp ngõ hẻu lèo lái con thuyền VN tới HOÀ BÌNH—phải là Hòa bình trong danh dự! — và đem lại Độc lập Tự do Hạnh phúc thực sự cho toàn dân.

VÔ LANG

THÁNG TẾT

Với người Nhật Bản, nói đến hai tiếng "Tháng Tết" là như nhắc nhở mọi người đều phải đồng thời giải quyết cho xong hai công việc : kết toán năm cũ và chuẩn bị đầy đủ cho lễ-nghi đầu năm mới.

Tháng Tết. Ai ai cũng bận rộn, nhưng đặc biệt là với giới thương-mại. Thời thi kho tàng, sổ sách, hàng cũ, hàng mới, chi, thu, xuất, nhập, nhất nhát đều phải kết-toán chu-tắt trước giờ cho mọi người về nghỉ Tết. Ngoài ra, với những loại mặt hàng Tết, phải lo làm sao cho có đủ để cung ứng mà giữ lấy khách, nhưng lại phải liệu bán sao cho hết trước Tết để khỏi bị kẹt vốn cũng là cả một ván-dề.

Lại còn phải theo-tập quán từ xưa cõi di lưu, là gửi biếu là nhận, là đáp lại bằng tặng vật cho thân quyến bằng hữu, bạn hàng, và nhât là với những ai đã từng giúp đỡ cửa hàng mình trong suốt năm rồi. Tập quán thù lao, đáp trả bằng tặng phẩm vào dịp cuối năm như thế này, không riêng gì đâu giới thương-gia phải làm, mà là một thứ nghi lễ phổ thông tại khắp dân gian, nên các nhà buôn cuộc đều phải nhận mỗi ngày hàng đống những gói nho nhỏ rời phân phôi mau chóng đi cho kịp đến khắp bốn phương trong nước. Ai cũng phải mua, phải sắm, nên vẫn phòng các Quý-Tiết-Kiệm cứ là rối rít tít mù vì tiếp dãi khách đua nhau đến rút bớt số trữ ngân của mình.

Từ ngày 20 tháng chạp, các tiệm bánh dày mới bắt đầu nhận khách đến đặt bánh -(1)-. Trước kia thì nhà nào cũng tự giài lấy bánh dày mà dùng, nhưng bây giờ thời nếp sống đô thị thiếu phuong tiện nên dân gian phải đặt ở tiệm. Công nghệ giài bánh dày cũng ngày sinh từ đây, nhưng là thủ công nghệ dày khó khăn và nhọc nhằn, bởi bánh chỉ được giao sớm lâm cũng chỉ hai ngày trước Tết, mà người đặt thời nhiều, bánh lại chỉ giài được bằng cối tay và dùng toàn nhân lực. Giáp Tết mới lại phải đi sắm tre tươi và cành thông để trang trí món Kadō-Matsu (Mòn Tùng) ở trước cửa ra vào.

Cây thông và cây tre đều bắt cháp tuyêt sương giá rét, mùa nào cũng giữ mầu sanh tươi thắm; hòn nứa, cây tre bao giờ cũng hiện ngang, cang cường vươn thẳng, nên cắm tre và thông ở trước cửa trong dịp Tân Xuân là nguy ý thịnh cầu cho toàn gia được khỏe mạnh về thân thể và dùng cường về ý chí tiến thủ trong năm tới. Tùng, trúc, lai cũng biểu chưng cho này nở và trường cửu, nên cả giới thương mại công-kỷ nghệ cũng trưng bày ở trước cửa hàng, cửa xưởng để thịnh nguyện sự vượng đạt. Cho nên, ở mấy ngày nguyên-dần, mầu thông tre xanh la liệt trước các cửa hàng, lấp với các sắc tươi vui của quắn áo cùng... cùng hoạt động lắp nập của bán mua nô phô bầy cáy đặc thù của súc sống mãnh liệt của mọi giai tầng xã hội trong dịp chuẩn bị tổng-cửu nghinh-tân.

Cũng ở mấy ngày trước Tết, tùy tiện-nghỉ: mà từ doanh-tai đến công-tư-sở, dầu dầu cũng tổ chức Bō-Nen Kai-(Vong-niên Hội)- thật thịnh soan do công-quý hay chū Hāng dài-tho để thết đãi từ quan-sy đến công-tư-chức thợ-thuyền, rồi mới về nghỉ Tết Sô di tiệc Tat-Niên mà gọi Vong-Niên Hội là có nghĩa từ Chính-Phủ đến tư-doanh đều mời những người đã vất và quanh năm xây-dập cho công cuộc chung, cùng tập hợp hân hoan với nhau một bùa để ủy-lạo cho cùng quên nỗi nhọc nhằn trong năm qua và đặt ý chí tin tưởng vào việc làm ở năm tới.



— Đầu năm khai... cái gì bây giờ đây.

Ô SHÔ GATSU

CHÂM-VŨ dịch theo nguyên văn bài giới thiệu phong tục Nhật Bản với người ngoại quốc, từ Trang 127, Tập 3, trong bộ NIHON-GO DOKU-HON (Nhật Ngữ Độc Bản)

VÀI LỜI TRƯỚC KHI VÀO PHẦN DỊCH :

Hoa Anh Đào nở rộ là tượng trưng cho Nguyên-Dán và Tết Tân Xuân của Nhật Bản.

Tuy nhiên, đã từ 1 thế kỷ nay, khi dân tộc này đã ngược lại thời tiết của Đông Phương mà ăn Tết theo dương lịch thời cái thú thường ngoan Hoa Anh Đào nở (Ô Hana Mi) cũng như cái vui ngâm vịnh hoa mai, hoa đào (Momo No Sekku) nhân dịp Nguyên-Dán Tân Xuân không còn nữa, bởi Tết Dương Lịch mới vào tiết trong đông, rét lạnh căm căm, sương tuyết dày trời của phương trời này thời mấy loại tên hoa kia đều đã có nó. Phải chờ đến tiết Dương Xuân, nghĩa là khoảng tháng giêng âm lịch thời anh đào, mai, đào, mèo cùng mòn khai, nhưng bây giờ đó là vào tháng 2 Dương lịch rồi, người Nhật Bản đều có còn được dịp nghỉ Tết để đi ngắm hoa nở. Đành rằng, vào ngày Chủ Nhật thời vẫn còn người cùng vui mừng trong khi trời đậm ám của những ngày Nguyên-Dán âm lịch thời đó mãi đi trên quan đao vẫn được mệnh danh là Xứ Anh Đào ấy rồi. Để ngắm hoa đẹp là phải vào những buổi nhàn tản ung dung, khi dương xuân đậm ám, rạng sớm, rạng trưa cũng được, lan man lo cả qua rừng nay dội khác, tôi đến thời vào thường xuân trong một tờ điện hoa trong hoa viên một danh tự mà đám đao xưởng hoa bên cạnh mấy bể rượu hâm nóng để rồi ngày mai lái tiếp tục đà thường đèn mâm nhán mới không phai lòng hoa. Nay được mỗi ngày chủ nhật, sáng với đường đi, lướt qua vòi hàng cây rồi qua trưa đá vội tranh lối chuyen tàu mà sẽ che ngày mai kịp buồi làm thời còn gì là thà vì của việc dù xuân thường hoa nở.

Nghỉ cũng kì cho người Nhật Bản, so nhiều việc cải cách đến quá lố, Ứ thi từ như Việt Nam chúng ta, công vẫn giữ tờ giao-dịch và công-tư-nhập thời dương lịch, còn nghỉ lễ cầu đại-tết Nguyên-Dán vẫn cứ theo thời tiết của vú-máu mà tổ chức theo âm lịch, nô-cố sau đó. Cho nên, tại bài Ô Shô Gatsu (Tháng Tết) mà chẳng tài dich công hiến dưới đây, tuy là câu chuyện do chính người Nhật kể lại cho chúng ta nghe về phong tục Tết nơi đất thiêng của họ, nhưng vẫn thiếu mất điểm chính là cái thú thường hoa trong những ngày nguyên-dần của một xứ vẫn thường tự hào là thủ phủ của Anh đào Chùa hoa. Duy môt điểm về sinh hoạt xã hội trong tháng Tết, tất cả công-tư-chức, quân-nhân, lao động làm thuê đều đã được hưởng lương tháng Mười ba rồi mà còn thêm cả Bōnen Kai nữa.

Vậy, Bōnen Kai là gì? Xin cho chúng tôi vào phần dịch để công hiến bạn đọc.

- CHÂM VŨ -

Ngày Ba Mươi Tết, nồng cồn giời bùôn bán bận bùi từ sáng sớm đến chiều tối, khí thiêng-hà dânh nhânh nành nành nay cũng quay quần quanh mâm cỗ dồn Tân Xuân dưới ánh đèn rồi mới đến lượt mình đóng cửa hàng, hỏi hả quét trước don dẹp cho kịp giao-thứa. Trước giờ Giao-Thứa, Trước giờ Giao-Thứa, các chùa chiền trên toàn quốc đều nhất loạt thỉnh lán lán dịp một, một trăm lẻ tám tiếng chuông. Mỗi tiếng ngân vang đi là như một lần tiến đưa thời gian lùi về năm cũ và đây năm mới nichch lai gần. Sở dĩ, nhà Chùa gióng lên 108 tiếng chuông, là bởi nhân loại đều vướng phải 108 nghiệt chướng sân si khò nǎo;này mỗi tiếng chuông ngân nga thông thả cũng là một lần nhắc nhở nhân tâm tự giải thoát lấy một nghiệt căn đề rủ sạch khò đau mà hưởng hạnh phúc ở năm tới. Khi tiếng chuông một trăm lẻ tám vừa vang lên, ấy là khởi điểm của thời gian Nguyên-Dán Tân Xuân vậy.

Sáng sớm mồng một Tết.

Sự yên lặng toàn diện càng làm nỗi bật những hồi chuông lẻ trang nghiêm. Mầu sắc của sương mờ bao phủ những lá cờ nền trắng khoeon dò với những khóm tùng trúc xanh tươi trước khắp mọi nhà. Trời lạnh căm căm. Hơi thở của mọi người, dầu nhẹ nhàng, khi bay ra cũng liền bốc thành hơi trắng. Máy thâu thanh phát ra những bản nhạc chúc Tết và mừng Xuân tươi trẻ. Không một ai là không lô ve hân hoan. Nhân viên buôn điện xông đất từng nhà, phát những bùi thiệp chúc Tết từ các nơi gửi

đến. Đón nhận thiếp mừng xong mới xuất hành; Những tiếng chúc tụng lanh vang vang khắp các nẽo đường. Các cụ già giặt hàng đoàn cháu nhỏ tới các Đền, Chùa, lέ cầu phúc thọ.

Nam-giới thời âu-phục, nữ-giới thời ki-mono, mới và sang trọng. Thường nhật, nữ-giới đều theo âu-phục, nhưng riêng tại những đại-lễ trang trọng như nguyên-dần này là đều mặc quốc-phục ki-mono, mỗi bộ mỗi diêm xuyết hàng chục mầu tươi thắm khác nhau: ống tay dài rộng như cánh bướm, dì lai phe phát trông đẽ là ngoạn mục. Tà áo mới của hàng đoàn phụ-nữ cung sot soat pha lán với giọng cười nói thê thốt của người dân-bà Nhật-Bản tạo thành thứ nhạc-diệu vui vui riêng của ngày Tết. Trẻ trai thi nhau thả diều, làm theo nhiều kiểu khác nhau và phất bằng giấy dù moi màu.

Ngày Nguyên-Dán

Ngày thiêng liêng đến độ, còn ai tha thiết với đồng tiền bùn giời thương mại, ấy thế mà cũng đồng cửa hàng, từ chối người đến mua với bít-cứ giá nào. Ban ngày, thiên hạ thời vui với lễ bái, vui với giao-tế chúc tung-chieu đến đều trở về nhà, hân hoan với món O-zō-Ni-(2)- do các bà nội trợ chủ tẩm nấu thực ngon lành để công hiến cha mẹ, chồng con, trong cái ngày gọi là đầu xuân thiên thủ như thế này. Đêm đến, mọi người trong gia đình mới quần thử vận niêm bung cõi bài Karuta (3), chơi mãi đến khuya.

Việc chúc Tết liên tục đến Mùng Ba Tứ Mùng Bốn, công-tư-sở đều đã bắt đầu mờ cửa hoạt động.

Với người Nhật Bản, những ngày Nguyên-Dán có hai ý nghĩa: vui vẻ và nghiêm-nghi. Vui vẻ là cùng mừng đón một mùa Xuân mới, nghiêm-nghi là lấy dây làm cái mực quyết chí tiến thủ hơn năm qua.

CHÂM-VŨ dịch.

Saigon, 28-11-1967

Cuối tháng Mười Đông Đinh-Mùi

— (1) Biểu-chung cho thực-phẩm ngày Tết của Việt-Nam là bún-chung, của Nhật-Bản là bánh dày,

— (2) O-Zō-Ni (Món tết-chù) —, Món canh đặc-biệt chỉ nấu trong dịp nguyên-dần, lõi cá thịt, cá nấm, dương, miến và nhất là bánh dày. Không bánh dày thời không thành O-Zō-Ni được.

3) Karuta (cõi bài), — Lõi bài voi, gồm 1 quyển có ghi 100 bài thơ hay, chọn lọc qua các thời代 cõi kim với 100 con bài, trên mỗi con cõi là một trong những bài thơ trong quyển « cài ». Đem trao lõi 100 con bài, bầy ngựa hồn dồn bẽ mặt cõi thi ngựa lên trên. Mọi người cầm sach, xuống lõi bài cõi bài thi náo, ai nhanh mắt nhất được bài thi ấy trước là thắng ván bài.

Ai thắng nhanh ván thi mà sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới. Chúng tôi cần trình bày thêm, trên thế giới Nhật Bản còn di trước hơn cả các quốc gia cộng sản Yê việt triết dẽ cảm dỗ bắc, dà là « giải-trí-gia-dinh » cũng không được. Người đánh bạc đều bị kén-ki-tù, chứ không có lỗ phạt tiền.

HẾT

C

IÚA đêm 30 Tết của cái năm
đó một trận mưa lũ phủ phàng
trút xuống miền Cao Nguyên
Darlac núi đồi trùng điệp. Gió
ngàn gào thét, đậm vùi lộc non,

mỗi gãy những cành cây mền yếu.

Thỉnh thoảng một vài tia chớp lèo sáng soi
sô những căn nhà cây cao cẳng nấp trong
hung hổ từ bờ rừng núi bao quanh.

Đó là "buôn" Đa Prong, cách tỉnh lỵ Ban Mê
Thuột chừng non Hai chục cây số ngắn về phía Bắc.

Không một tiếng côn trùng và cọp cũng thôi
gầm trong hốc đá, rừng sâu...

Vạn vật như run sợ trước con bão rừng quái
gãy đèn không đúng mùa.

Tuy vậy, trên con đường mon đất đỏ trơn
như mè, thoai thoải dốc từ trong khu rừng rậm
bò ra, một thanh niên Thượng mìn vội áo ngắn,
tay tay, mèn sặc sỡ, phía dưới quấn khố, tay cầm
sou dae ta bản, đang rào cảng bước về "buôn".
Đường như anh không để ý đến mưa gió đang quất
đi hỏi lên người. Thỉnh thoảng anh lại nhô nước
miếng vào tay rồi đưa lên thoa vào nhung con vát
nhảy nhảy, béo lẳn, lạnh buốt đang bám chặt
đa cát sao và thán nhiên dứt từng con một vứt
nhau xuống đất.

Thanh niên lội qua lạch suối bước men theo
những rãy sỏi đè vào "buôn".

Không một tiếng chó sủa.

Bên trước căn nhà sàn thấp lèo ở cuối "buôn"
thanh niên cúi khom lưng tựa đôi giày trận cao cồn
không cột giây vót súng và bé bết những bùn đỏ.
đoạn bước lên thang tre. Anh mờ mạnh cánh liếp
nhà.

— Sao về trễ thế Y Srot ? Cháo bắp nguội
hết rồi !

Người vừa hỏi anh là một ông già đang ngồi
nhìn thuốc bên bếp lửa, cạnh hủ rượu "cần", đầu
đồng ceng vòng còn ướt. Ông không thèm ngừng
đầu nhìn anh mà cũng chẳng cần đợi câu trả lời
tác anh.

Ông già đó là cha Y Srot.

Y Srot im lặng. Nhưng đôi mắt anh hơi nhíu
mặt. Trong 1 giây, cặp mắt anh thoáng đưa một
lát khắp căn nhà. Vẫn cái khung cảnh nghèo nàn
quen thuộc, nơi anh đã ra đời và sống cho đến
ngày nay : 2 manh cói trại trên sàn cây dùng làm
chiếc lều nát cung buông mùng nâu ám khói gần
biển thành màu đen, cái tranh đẽ bát đùa op ep.
tổn chiếc ghế tre thấp vứt lồng chỏng quanh bếp
lửa ở chính giữa nhà; vài con dao lưỡi cong, chuôi
đài lê thê đặt bên vách gần cái ná dâ "lên nước"
đen bóng, fit cái lu nhỏ đựng nước kê ngay cạnh
tủ ra vào...

Bỗng Y Srot nhéch môi cười. Nụ cười chán
nản, chua chát...

Anh bước lại góc nhà kéo chiếc màn vải dệt
may, đường chỉ sặc sỡ, quây kín thành căn phòng
nhỏ rít lồng lộng thay áo, khố, trong khi bà ngoại
anh bày thức ăn trên một thùng gỗ thay bàn.

Nghe tiếng thưa chạm vào bát, Y Srot vội nói
vợng ra :

— Con không ăn đâu bà ơi...

Bà cụ thở dài. Không nói một tiếng, bà lại lui
lái cắt thức ăn vào tran.

Bên ngoài, mưa gió vẫn rít lên ghê rợn, mỗi
giờ một tăng.

Và có lẽ chẳng một ai trong "buôn" Đa Prong
đêm đó nghĩ rằng vài tiếng đồng hồ nữa là tối

CƠN BÃO BẤT THƯỜNG ĐÊM CUỐI NĂM...

của CHÀNG-PHI

Giao Thừa đã bước sang một năm mới, cái Tết
dầu năm âm lịch rất tha thiết đối với người Việt...

...

Ngoi bó gối bên bếp lửa, Y Srot thầm đoán
rằng có lẽ lúc này người thiếu nữ Việt dò dang
lo sợ ghê lâm. Và cái ý nghĩ này ám ảnh anh từ
lúc anh bỏ nàng trong lán nhà lá hèo lánh cát
sơ sài giữa rừng.

Nét mặt anh cau lại dần dời cương quyết.

Định mệnh đã cho anh gặp gỡ một thiếu nữ
người Việt lạc lõng trong rừng suối nước chẩy ra
sông Ea Krông thuộc vùng Krong Buk nỗi tiếng
nhieu thử dứ.

Anh không còn nhớ gì nữa, ngoài khuôn mặt
trắng nhợt nhạt nhưng đẹp một cách lạ và cái
thân hình mảnh mai, thon thon, mềm mại của nàng
mà anh đã che chở trong tay dè chóng lại với bão
tập trong khi dìu nàng vào căn chờ lá bỏ trống
của những người thợ săn ở giữa rừng.

Y Srot sống lại cái phút thần tiên đó, cái
phút mà hơi nóng của thiếu nữ truyền sang người
anh làm cho anh ngây ngất.

Máu bốc lên đầu khiến hai gò má anh nóng
bừng, đôi mắt long lanh quắc sáng hán lên.

Cha anh hít một hơi thuốc, liếc nhìn anh rồi
lại hướng cặp mắt vào những ngọn lửa chập chờn
trên bếp, nét mặt ông trầm ngâm như đang mải
suy nghĩ lung lắc lâm. Kỳ thật ông chẳng nghĩ gì
ngoài cái bát to tướng ông mang ở cõi.

Y Srot thở dài. Đời sống trong gia đình anh
không bao giờ thay đổi cả. Mới hồi chiều đây anh
còn bằng lòng với cuộc sống ấm lạng đó.

Cái cảnh cha anh ngồi hút thuốc, mút rượu
cần bên bếp; bà ngoại anh lo dọn dẹp bát đĩa hay
chè cùi đối với anh là cảnh thân yêu, quen thuộc.
Nhưng đêm nay anh bỗng thấy chán nản, không
muốn nhìn nó nữa.

Anh muốn có một cuộc sống khác. Tuy không
hiểu nghĩa 2 tiếng "cách mạng" là gì, nhưng sự
thật lòng anh lúc này đang ao ước làm một cuộc
cách mạng đời sống.

Anh một thanh niên không hề có tham vọng và
chỉ thích sống một cách bình dị !

Mưa vẫn quất trời bởi và gió vẫn gào thét tàn
phá vạn vật.

Căn nhà sàn bằng cây và tre rung lèn dưới
sức mạnh của những trận gió ào àt thôi.

Gió lùa qua kẽ vách quạt lửa trên bếp cháy
bung bùng.

Cả người cha lẫn người con đều không nhúc
nhích. Hình như họ đã quá quen với những trận
mưa gió phủ phàng như thế rồi. Họ không biết sợ
là gì nữa.

Y Srot cau nét mặt, cầm lấy mồi dưới làm nồi
bật đường gân trên trán. Anh có một vẻ đẹp rất
man dại, khhe mạnh và đôi mắt sáng ngời của anh
lộ những tia nhìn thông minh, chân thành,

Gió bão không làm cho anh sợ hãi, nhưng ý
nhị thiếu nữ Việt nọ đang lâm nguy khiến anh lo
ngại.



TỰ DO XUÂN MẬU THÂN 1968

— Chưa đi ngủ sao, Y Srot ? Bà ngoại hỏi
anh. Y Srot rùng mình. Anh nhìn són xác quanh
mình, và, như vừa thoát khỏi một giấc chiêm bao
hãi hùng, anh trả lời cộc lốc :

— Chưa !

— Mưa gió như thế này nếu kéo dài chừng
vài bữa nữa thì ngô khoai tróc gốc tróc rề hết.
Và Tết năm nay ở ngoài tỉnh hẳn mất vui như mọi
năm. Nhưng mai vào rừng tha hồ nhất xác chết
loài thú đem về nướng ướp muối để dành ăn...
không biết ngày mai bảo có thể dứt được không hả?

Không một ai đáp lời bà lão, bởi không ai
nghe bà nói gì cả.

Y Srot cảm thấy bối rối quá. Lần thứ nhất
trong đời anh, trái tim anh dập mạnh vì một người
con gái. Anh cố tìm hiểu xem tại sao trái tim mình
dập mạnh và tâm hồn lại thác loạn khi đứng trước
mặt nàng. Nàng là một thiếu nữ xa lạ và anh không
hay biết gì về nàng hết ngoài cái sự nàng là người
Việt, có lẽ người miền Trung. Điều này anh đoán
biết được liền, trước hết là cách phục sức,
lối dè tóc dài, và sau là cách ăn nói mềm dẻo vẫn
hoa, lịch sự của người thiếu nữ.



— Chưa đi ngủ sao Y Srot ? Bà ngoại hỏi
thắc lại câu hỏi hối này.

Y Srot hơi cau mặt, gắt :

— Tôi đã bảo chưa mà!

Cha anh xem vào.

— Bà cứ để kệ nó. Nếu nó còn muốn thế
thì bà giục nó làm gì ?

Bà lão nhìn cháu thở dài :

— Bà xem con có vẻ buồn lắm... Có chuyện
thế Y Srot ?

— Không ! Y Srot đáp.

Cha anh lùi mắt nhìn anh :

— Mày hồn lầm đó, Y Srot ! Mày trả lời bà
ngoại thế hả ?

Y Srot đứng dậy, dìu lại bên trán, mở lối ra
khúc bách ngô tròn gao và miếng thịt trâu muối
khô dết, gói tất cả vào mành giấy cù đoạn khoác áo
mưa rộng phùng phình di ra cửa.

Một luồng gió lạnh buốt ập vào nhà, thổi tung
tro trên bếp và bứt tung chùm bồ hóng rơi lả tả
khắp sân nhà.

Người cha cũng không buồn hỏi xem con ông
đi đâu giữa lúc mưa gió như vậy. Ông chụm thêm
cùi vào bếp rồi lặng lẽ quấn thuốc hút...

★

Thiếu nữ người Việt vẫn còn đó, trong căn
chòi lá hèo lánh giữa rừng. Nàng nằm thiếp trên
đống lá rừng dùng làm nệm bên dưới lửa dã giàn
tàn.

Y Srot cởi áo mưa vắt lên chiếc xà tháp đoạn
són rén bước lại bên ó lá, đưa tay nhẹ đặt lên trán
thiếu nữ. Anh nghe ngóng một lát rồi cúi xuống
quay mày, cầm cây khô dặt lên đống than âm ỷ,
thôi cho bùng cháy trở lại.

Anh ngồi xuống cạnh thiếu nữ và quay đầu
nhìn nàng bằng cặp mắt triu mến nhưng ái ngại.
Nàng vẫn ngủ thiếp.

Nàng đẹp quá ! Y Srot chưa hề thấy một cô gái
thượng nào đẹp bằng nàng. Anh đưa tay sở lưng
nàng xem áo đã khô chưa.

Người anh bỗng lại rạo rực. Anh bừng bần
nhập dã bắt đầu yêu thiếu nữ người Việt.

(Xem tiếp trang 22)



NĂM KHỈ NÓI CHUYỆN KHỈ

Trở về chuyện khỉ

Hong Kong, Thượng Hải gì đó. Nhưng từ khi lão Darwin trình làng cái thuyết « sinh vật biến hóa » (évolution des espèces) thì giống người lại càng có ác cảm tột tối với giống khỉ — hay nói đúng hơn là có một số người nào đó không ưa gì sự hiện diện của giống khỉ trên trái đất. Đầu đuôi chỉ vì cụ Darwin nhà ta tuyên bố thẳng thừng rằng thì thủy tổ của giống người là khỉ. Điều đó đã đưa đến những vụ đấu khẩu kịch liệt.

Đại văn hào Voltaire của nước Pháp xưa kia đã căm lắc đầu nguầy nguậy mà tuyên bố.

— « Không được ! không thể nào mà cánh tay ngà ngọc của một bà hẫu trước lại là di tích biến hóa của một con khỉ » (Nếu ghi chú rằng chữ « hẫu » có nghĩa là « khỉ » theo chữ Nho thì về mặt ngữ học hai chữ « nử hẫu trước » và « khỉ » quả là có tương quan mật thiết.)

VÔ THƯỜNG ĐẠO NHÂN

Nhưng mặt khác, khoa học gia Jean Rostand, hiện có chân trong hàn lâm biện pháp, đã có viết trong cuốn « Darwin » do ông biên soạn rằng : « Về phần tôi thì thà tôi tiên tôi là giống khỉ biết liều mình cứu nhau còn hơn là một giống người man rợ chỉ biết đồng loại như ngóe hoặc đem đồng loại ra làm con sinh trong các cuộc tế thần dã man và khanda ».



Nếu đã chẳng được giống người kính trọng gí, về mặt vật chất này nọ thì về mặt huyền bí, cũng để loài người bày ra, con khỉ cũng chẳng hay ho gì. Trong khoa Tử vi thì tuổi con khỉ là cái tuổi bả chìm bảy nồi chín lênh đènh vào bậc nhất nếu người đó là bà bà con gái. Nói một cách通俗 thì những bà những cô nào vướng phải cái tuổi Thân là kè như « đi doong » về đường chồng con

Thế nhưng mà xưa nay nhân định thắng thiên cũng hơi nhiều.

Ai cũng biết rằng thi là cái tuổi mà giới đàn bà con gái nó là một cái rất co giàn.

Một người đàn ông bốn mươi tuổi thì chắc chắn là hắn ta bốn mươi tuổi. Nhưng một người đàn bà bốn mươi tuổi thì không nhất thiết đã là bốn mươi tuổi. Ấy đấy ! Ai mà không hiểu cái sự trang tẽ nhí nhố túc là chẳng hiểu cái khỉ khô giề đà bà con gái.

Cũng vì thế mà một người đàn bà bốn mươi tuổi thì chắc chắn là mới có hai mươi lăm tuổi. Về một cô gái hai mươi lăm tuổi thì chắc chắn là mới có mươi chín tuổi. Chỉ những người đàn ông có vợ hoặc tình tể lâm thì mới hiểu được cái bí mật trời đất đó.

Hóa cho nên, nếu một người đàn bà con gái mà vướng phải cái tuổi Thân thì chắc chắn họ chỉ thuộc vào tuổi Mùi

(và tình cờ cũng là một trong các tuổi tốt nhất) hoặc tuổi mão. Kết luận : không thể nào có đàn bà con gái tuổi Thân. Do đó mà chắc chắn là không có quý bà quý cô nào có số lận đận về đường chồng con. Nếu già dạo bất an hoặc đức ông chồng nửa chừng xuân thoát gầy cành thiên hương, thì chắc chắn đó là do cái số bê bối của hắn ta chắc chắn là cái cung phúc đức của hắn ta bị sao quẩn ta nó ám nén mọi « đi doong » như thế. Đàn bà con gái không bao giờ có lỗi mà cũng chẳng bao giờ có số xấu.

Nhân năm con khỉ, danh nhân tài tử nào có ý tưởng lấy vợ thì xin nhớ năm lòng nguyên tắc căn bản đó.

Và đã chọn rồi thì sao đó chó than van, khiếu nại. Chó có bắt chước anh chàng tường chọn được vợ ngoan nhưng đến đêm tân hôn động phòng hoa chúc thì mới ngã ngửa ra mà kêu rằng : khỉ ơi là khỉ !

VÔ THƯỜNG ĐẠO NHÂN



Ai phải ai trái, ai có lý ai không có lý thì mỗi người đều có quyền rút lấy một kết luận riêng, chỉ cần biết là cái giống người uy cõi kim tên có cái tin thích dỗ lối cho kẻ khác.

Dân Do Thái có cái lệ tổng cõi một con dê đực vào sa mạc để cho nó gánh chịu hết mọi tội lỗi của mình trước thương đế. Chứ Pháp gọi con dê đó là « Boucémisseaire ».

Đối với khỉ thì giống người — hay đúng hơn là dân Việt Nam lại dỗ lối cho nó theo kiểu khác.

Làm một điều gì sai lầm, người ta vội kêu : « Lầm thế này thì khỉ quá ! Phàm có đứa diễn trò lố lăng, múa rối thì thế nào cũng có kẻ mắng chúng bây làm cái trò gì vậy ? ».

(Tiếng Pháp có câu « Jaire des singeries » (làm trò khỉ) Tiếng Anh cũng có chữ : « Monkey business » (chuyện mờ ám).

Câu thông dụng nhất là : « rõ khỉ » !

Nhung khỉ đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn người là người. Đại đê thì nó cũng như khi người ta vội kẽ hén hạ với giống khuyễn m้า, trâu ngựa. Xét cho cùng thì khỉ nhìn ra ngoài đời, người ta không khỏi nghĩ rằng một số người nào đó mà bằng được lũ súc vật đó thì dã là khá. Nhưng đây lại là chuyện khác!

— Năm mới ! Anh chúc em hết... đen

Có một thứ tối kỵ đối với dân nước bốn nghìn năm văn hiến trong những ngày đầu xuân. Đó là cái con khỉ. Nói về khỉ thì đây là một trong các giống sinh vật được dân xứ mình biết

mặt biết tên kỹ nhất. Nhưng trước hết cũng phải xác định cho rõ ràng minh bạch về lý lịch của loại khỉ mà chúng ta sẽ đem ra bàn nhân đầu năm khỉ.

Ngôn ngữ Việt Nam có nói về bốn (4) loại khỉ

1) Khỉ. 2) Khỉ gió. 3) Khỉ khô. 4) Khỉ uớt.

Giống khỉ thứ nhất có tính cách bình dân và phè thông nhất vì có thể nhận diện nó một cách chính xác, chỉ có 3 thứ « khỉ gió », « khỉ khô » và « khỉ uớt » thì hơi có phần tê nhí.

Trước hết, nói về hai chữ « KHỈ GIÓ ». Trong thực tế thì chưa có ma nào biết dung nhan nó ra sao.

Đại đê nó cũng như ma quý thánh thần, chỉ nghe nói thôi chứ kỳ thực thì tự cõi kim chưa ai chụp được một bức ảnh trắng đen hoặc ảnh màu để đem trình bà con xem chơi cho cõi bằng chứng cụ thể. Nhưng nếu xét theo khía cạnh ngữ học thì giống « khỉ gió » chẳng đâu xa lạ, khỉ gió tức là... Xin xác định thêm đó là người đàn ông coi trai. Cái ông (hoặc anh) khỉ gió này làm người ta hết hồn « Ấy đấy ! Sự thực đỗi lúc phu phàng nhưng biết làm thế nào ? »

Bây giờ đến cái giống « khỉ khô ».

Nếu khỉ gió là người thì khỉ khô lại là một sự vật vô hình vô ảnh. Chẳng hạn, người ta than : « Trời ơi ! làm ăn thế này thì còn ra cái khỉ khô gì nữa ! »

Và cùng làm khai hai chữ khỉ khô được dùng để nói con khỉ dã hồn lia khòi xác nhưng được phơi khô để làm thuốc gia truyền (chứa bệnh chi thì không được rõ).

còn như giống khỉ uớt thì trong pho truyện « hán sô tranh hùng » có đoạn ghi Hạng Võ bị kẻ thù ché là « khỉ » khỉ uớt dỗi mao » (vì hạng võ làm vua)

Như thế tức là xong phần kiểm tra lý lịch của giống khỉ.

Bây giờ mới thực sự vào đề

Trong các loài sinh vật trên quả đất thì có lẽ chỉ có cái giống khỉ là nó khiến cho giống người cảm thấy phiền phức nhất.

Phiền phức không phải vì nó làm hại chi loài người, mà phiền ở cái chỗ là nó trông hao hao giống con người quá cố ! Cũng hai chân hai tay — tay cũng năm năm ngón, chân cũng năm ngón. Cũng ngón cái và ngón phụ. Cũng móng miếc như nhau. Mắt trông cũng na ná như mắt người, mũi trông cũng dài, khaki như mũi người; tai và răng cũng thế. Đã vậy giống Chimpanzé thỉnh thoảng lại còn nổi hứng nhẹ răng, nhẹ mắt cười một phát — thế mới phiền.

Chỉ có điều khác biệt nhất giữa khỉ và người là cái đuôi. Dĩ nhiên đây chỉ bàn đến phần hình dáng. Về mặt tinh thần, học vấn thì chắc chắn là người phải hơn khỉ — Xin ai nấy cứ việc an tâm ! Và cái bằng chứng hiển nhiên nhất sự thông minh của loại người so với giống khỉ là ở chỗ chỉ có người mới bắt được khỉ bỏ vào chuồng và cũng chỉ có người mới chặt được đuôi khỉ để uống máu (nghe nói bồ lâm) hoặc là trói gô cánh khỉ cu cậu ki và đập vỏ đầu múa óc nhúng dấm ăn chơi như ở



RƠI ĐẤT, hồi đó tôi cung tác với một số nhà báo tên tuổi của chúng tôi vui vẻ cơ. Chúng tôi làm việc ở trên lầu, bàn ghế kê sát, mỗi buổi sáng các nhà văn, nhà thơ, nhà họa sĩ, nhà hài hước, nhà phóng viên nhà thành viên nhà phụ nữ, nhà dân ông, nhà dân bà... thôi thì đã thấy rõ rệt việc viết lách rầm rầm lão um cả lầu phòng kính tháng.

Đi mà không khí tòa nhà, Vắng, phải nói là mới đúng là bùa vào bản công việc hằng ngày gặp anh em được, tai buồm ngang hít muôn làm gì,

Tôi chuyện với về tiêu thuyết còn bên cạnh tôi là 1 nhà thơ tài, Hán tên Kim Thành Hoài, Sự thực, tuy chơi chán với nhau, nhiều khi tinh tinh rồi leo nhau ra quán cà phê ngồi, là cả hàng giờ nhưng thơ của hắn tôi chỉ thuộc lóm bóm vài bài hay, còn thi hán mǎn ảo, sang tác ra sao tôi không hiểu. Có 1 điều tôi phải công nhận là hắn có lâm bồ. Ông thời, thư từ ngày nào cũng xuống với hắn như bướm蝴蝶 và thiên hạ đến thăm từng bừng từ sáng đến trưa từ trưa đến tối không lúc nào ngớt.

Càng được hâm mộ, anh chàng thi sĩ nhà ta càng hay bướm. Hắn kho với tôi rằng hắn có hàng trăm cô bạn, lúc nào thích hàn sê - bô trí - cho tôi tí teo để lấy vòi viết văn. Ô kẽ! Cái gì chứ vẫn dễ dàng tôi chịu liền là cái chắc. Từ khi con người hiện diện trên trái đất này, một mái tóc, một nụ cười, một ánh mắt đã chẳng phải là nguồn cảm hứng gom của các nhà nghệ sĩ đó sao?

Hơn nữa, bởi lý do hắn có cái sự và mực tiêu của tôi hỏi nhiều thì phải cho nên hắn rất từ tốn với tôi. Hắn nói lúi lút bạn gái hắn đến thăm mà hắn đi vắng tôi cứ mực tên «đại thi hào» Kim Thành Hoài của hắn dè bẽn cho đổi tên hương. Ủa! Tân thi tao chờ, tôi đâu có nghe!

Trái với Kim Thành Hoài, cách bén tôi không xa, nơi xã của Buya-rô Chủ Nhiệm là bến giáp của ba Khanh Ibuane một người chuyên lo về sao phu nữ như giải đáp thắc mắc gõ iỏi từ lòng v.v.

Bà Thuần rất kiêm. Tính bà diễn dạm nhà nhảm khêu tên tê nhì.. nghĩa là thâm gòm tất cả những đức tính tốt nhất trong cuộc đời này. Đúng! Tôi nghĩ đám tôi lão đầu. Một bàng chưng xác đang nhát là không tôi tại sao mới khi tự tay tạo ra bá bè tên cho mực tiêu và tên mực tiêu đó quâ khô! Lại tôi bén quên không nhắc tới thi bà cũng bo que. Thương lè tôi kêu bà là bà xứng chau song vào khoảng cuối tháng thị lý tôi coi bà như cha mẹ già kêu bà là bà xứng con cho tiêu.

Thầy tôi tiêu xá hơi... rộng rãi bà Thuần ra hỏi tôi: Ông tiêu gì dữ vậy! Tôi phải bê đê dẫum tiêu chử! Tôi xáu bảy bả không nên. Tôi cười, bê bê. «Để tự on đọc thao múa múa», «Đọc thao thì đọc thao!». Bị ông tinh dọc toas suốt đời sao. Tôi nói thật, đây ông hoang phi con gái họ thợ xe. Tôi với vang sáu hòn vàng vàng dạ và bứa với bà là chỉ mực dở bà tiếc lán này thôi ít nữa có lường sẽ hoàn lại bà, dù bao nhiêu nhat định, bỏ ông cưới vợ. Bà Khanh Thuần cười «ông già! Các ông bỏ ý bà cái niêm nhay, phòng trà thì co ấy».

Tôi nhăn nhó khó sờ: «Má nói oan cho tựa con! Con biết khó ha.. Thiệu! I Bao giờ có vợ con để đánh nó tên của này, con mua biếu vợ con mực chục dồi giày cao gót này một là Mimi Jupes oây...». Tôi chưa nói hết lời bà Ibuane đã gật đi: «Thôi nói! Con nhà già giờ ai người ta mặc Mimi Jupes! Ông mà giờ giọng đó ra là hỏng, hỏng hết; Tôi có có cháu gái, năm nay nó học Duyet...».

Thế là bà mẹ, bà thím bà bác bà cô bà dì chỉ do đảng kính dâng mèo dâng để lén bẩn thòi lạy 4 lạy của chúng tôi bắt đầu kẽ và ca tụng cho tôi nghe về cô cháu cung. Ông khai bà tiết lộ bí mật rằng cô tên Tú, sinh viên trường Duyet, đẹp kinh lòi ngoài nết na thùy mị dâu dàng.. Chào ai, mỗi lối cũa bà nói ra sao mà hấp dẫn đến thế! Nó ngọt như mía, mồ hôi như sương mây mùa lạnh, trong sáng như khúc hát áo tinh, thoa mía như áo cưới anh mài con ga, thuỷ mót chập chùng biết yêu. Tôi era móm cốt, chỉ một chút xíu là tôi đã dở mặn ngay nhưng xin thử thật tôi báu đầu «cám dỗ» rồ. g. Bị tôi tưống dỗ một người con gái thiêu thân có móm tóc là lướt, co béo tay ngọt ngà co thâm binh mảnh mai uyên chuyễn và mảnh dẻ có tam hồn. Vâng tam hồn, tinh cảm..

Thật vậy, tôi dám cam đoan rằng cuộc đời này chả ra sao quái gỉ bết cả chúng ta đều đau khổ, sự đau khổ ấy gây mến bối chúng ta là những kẻ đang khát khao trên sa mạc chúng ta thiếu tình thương, như thế đê nhảm chúng ta cần một tám bón một tinh cảm để rồi sẽ đến với nhau, sẽ yêu thương nhau và chúng thủy chung trọn kiếp trọn đời. Gõe gõe! Ưa mợ nghe moi má để luồng vực định you unles quá quá! quá quá!

Tôi ngồi đi nghĩ lại một hồi quả nhiên tự thấy mình quê thực và tôi che đầu sự quê một cục » đó bằng cách túm tim cười giả bộ ngây thơ hỏi bà tôi (ý chết) Tôi tạm nhận cho đê xung hô vây thổi chử sự thực tôi chưa biết bà Khanh Thuần liền quas ra sau dõi với dáng chào gái đẹp nhất trên đời của bà:

— Ủa! «Chán» xia lỗi! Thổ ra con gái trường được thi hóng có mặc mójupes phái không thưa...?

Tôi ấp úng một hồi nhưng chẳng tìm thấy danh từ nào kịp che sự xí phản về mình hiện tại. Bà Thuần Khanh bật cười.

— Gõm! L cái ông này nhà văn nhà viết có khác chua gât đã bày đặt..

Tôi mím mỉ gõi đầu gõi tai nán ní :

— Dạ, thưa cháu đang tuổi con cháu xin bà đừng kêu con cháu bằng ông tôi nghiệp. Bà cứ kêu cháu là cháu dặng cháu mùng...

Thầy tôi van nây ký quâ bà Khanh Thuần đồng ý :

— Ủa! Tôi kêu ông bằng cháu chịu chưa?

Tôi vui vang dê tay lên ngực phía có trái tim đang cảm động, lim hồn di trong câu trả lời ngoan như chưa bao giờ nghe thê:

— Dạ chịu..

★

It lâu sau thì tôi phải rời Saigon đi xa làm ăn, Từ miến thô, mỗi buổi chiều khi hoàng hôn nhạt nắng bay khói chiều giăng giăng trên nền trời xanh thấp, tự nhiên tôi nhớ lòng tôi bằng giá, hồn tôi thỉnh thoảng, sâu vơi và tiếc nhớ bao quâ.

Về sau tôi nhớ Saigon, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhất là nhớ bầu không khí vui vẻ hiền trong ồn ào sôi náo, những buổi sôi gió nhiều, đứng tựa sô nói phòng giáo sư khéo ra kh้อง trong ngoài kia với hàng dừa chạy dài thâm thẳm, tôi chợt nhớ đơn côi tựa lợn sao mình lại ở đây? Trời sinh ra tôi có hai bàn tay có tình cảm co trĩ óc, tôi muốn khác - vì tôi không mang danh lợi thế mà chung quanh tôi người ta hâm hèn hảm hảm từ miến coi nhau chẳng khác kệ thử.

Họ thâm hiểm. Họ tàn nhẫn. Họ khôn ngoan. Cứa tôi từ khi sinh ra cho tôi lắc lõi lên tôi vẫn chỉ là đứa con nôi, say mê, ruột đất ngoai da. Tám bốn tôi như già biến, cuộn dời tôi như cỏ hoang, và tôi sinh ra tôi có hai bàn tay tôi chỉ xin được sống để dâng báu đêm hai bàn tay ấy viết nên bài thơ ca ngợi tình ngót.

Chat-a-briand đã từng nói rằng một cây mìn với súng kéo mìn khi nó bị đe dọa và tống voi đồng bằng mặt dầu đồng bao đùi mìn phi nhiên thì tôi đang sống trong hoàn cảnh trời voi bò o nhát giò vào lồng Mồi trường của tôi không phải là nơi mà thiêng hồn trinh gian. Bụi bè tôi không thể là những vị đạo đức bao ngoài tên hồn bén trong Dì nhiệm ở đâu cũng có người xấu kẽ tôi nhưng nếu tôi được sống với tiếng nói tòa soạn, nếu tôi được coi là tâm linh cùng những kẻ cũng say mê, ruột dê ngoài da như tôi vẫn trách họ.

Một nhà văn trinh thám chuyên nói chuyện trên đài Duyet biến Nhật Bản luring hoa súng chàng sau là ông cụ tôi ngày hot thuốc lá mít thi sĩ con của Kim thanh Hoài hai tay thọc túi xuông gập sít cũng dài ra quẩn và phết một bà Khanh Thuần thỉnh thoảng lai kẽ chuyện cháu gái trưởng Duyet... Vắng tôi ua những người ây và dâ bao nhiêu buổi chiều qua rồi tôi thấy lòng ôi nhớ tiếc mang mang. Đông trời cũng từ sự nhớ thương ray rứt ấy tôi nghe hình như tim tôi đã tháp lồng một nút roc dài một vụ cười e ấp! Tôi đã tháp lồng một nút roc dài một vụ cười e ấp!

Đường xá mỗi ngày mệt kinh khung thêm sáo do là sự phô hoại về tinh thần của những kẽ vòn sít coi thường văn chương Việt Nam xé độc giả, xé bao bì, ở đây tôi rất khó làm việc vì không tìm thấy «gõ» anh em nào dê tiếp tục viết lách như ngày xưa, lôi dâm uas. Sự mệt mỏi chao đảo ấy khiến tôi hoa lười và tôi đã bô dê dang cuoca tiêu thụ mà tôi mang nhiều by trọng oblong đầu dâu bị coi như thất bại.

★

CUỐI năm đó, nhân dịp ngõi Tết tôi trở về Saigon. Mặc dù vì ty hiệu mìn mìn anh bô bối có lối với dẹp già, mặc tôi với anh em như là anh gõ ông Chu nhiệm thì lại càng kinh khủng.., chung vùa tôi Saigon tôi bao trước tảng sỏi bùa sau tôi đã lò dò lên Tòa soạn.

Tại bát mỳ mừng, gặp tôi anh em ai nấy đều vui vẻ, kẽ cả bà Khanh Thuần. Bà nhìn tôi thật lâu bằng ánh mắt triu mến rồi cười hồn hồn.

CHÚ THÍCH: (I) Xin đón đọc MÁY CHIẾU TÍNH NHỎ sáng tác mới nhất của Thái Phương sẽ đăng nay mai trên nhật báo TU DO.

Truyện ngắn THÁI PHƯƠNG

— Thế nào, ông nhà văn đi xa và không mua quà gì sao?

Tôi với vang biếu diễn l đường gõi đầu gõi tai :

— Dạ thưa bà cháu oõi, nhưng khô quá, hồn này bị đánh nhau tối tối, dưới ấy vè dây chung chán phải dì mè chuyen lối xinh lối lây hết 1 ngày đó bà. Chán thèm mèo biếu bà vài ký nhãm với ít tua bè mà không mang nái, Xie bà đê cho kỵ khác vậy...

Tôi đang định khua môi múa mép ca tụng «Nhân vật Caca biếu đặc biệt» của xứ tôi thì ô ng Nhâ Nhịem ở trong Bura rô nghe tiếng lao xao chảy ra. Thấy tôi, ông sao hồn :

— Anh 1 ..

— Dạ, chào ông a.

Hai bàn tay vừa nắm chặt, ông Chà nhiệm cũng nhẹ chót nhau tối cooco tiêu thayết của tôi bị bò dê. Mắt mèo đang tưống bỗng sa sầm, ông lạnh lùng :

Mời anh vào trong nây! Tôi muốn thưa với anh một câu chuyện.

Tôi đê thật khẽ giọng yếu xiu. Trước khi theo ông Chà nhiệm vào cầu phòng, tôi còn có lối lắc lắc nhau bê Khanh Thuần ôi ý thật trọng. Bà túm tóm cười nãy như tưng bừng hồn hồn, bà vui vẻ nói với tôi ngõi ghê ông nhà nhiệm đê hết lớn :

— Thật anh giết chúng tôi! Anh giết tòn sao giết anh anh em.., giết hết giết tất cả.., anh làm cho dẹp già chot tôi họ bao là tôi không biết trong nom tờ báo! Tôi chưa từng thấy một người nào bê bối như anh! Truyền quan trọng như đầu phai trò chơi mà hùng thì anh viết nhảm thê anh muôn nghe lúi náo là ngõi. Anh phải biếu mèo ngày hàng mây vao người theo dõi tờ báo cũ chúng ta sự cầm thê anh anh khâm họ bêt mèo nhưng họ không chửi anh họ nhâp chung tôi.

Càng hét, ông chà nhiệm càng giàn. Mắt ông đê hùng Ánh mắt ông rực lửa. Ông là lòi đèn dê chí của thiên đài muôn dập bát dập ghê hoặc cát giấy mè sô sach nâm râm mặt ôi nã. Ông nã, nhiều chừ nhiều, bao theo bắt myet, có dâu co cuối chảng khác mèo nhâp hùng biện lối lèu nhâp thế giới tự do đang báu vê vao dê chiến tranh tiêu diệt nhâp nhâp.

Lúy nhâp hùng biện thì khó, chui bói thi dê, hồn vây bài diệu văn của ông Chà nhiệm coi bộ lèi cảng tưống hùng náo nhiệt hơn.

Nhưng, dừng trước phong cảnh cop gầm hổ rồng «suốt thay bay tro» ấy, tôi chỉ nhẹ rãng ra.. cười. Cái ey cười của tôi làm ông Chà nhiệm càng cau tiết. Ông hét to hơn :

— Igi suo aúi cười? Bộ anh suo là tôi sei dàn hâ?

— Dạ, thưa không, lú ngày hợp tác với tòa báo, tôi chưa thấy ông chủ anh cười.

— Vậy tại sao anh cười?

Tôi đê ngón tay agoa nãu che miệng khẽ khẽ : — Thưa.., bị tinh túi hay cười.., hê bê.., Tôi đê tinh bát.., ôi dưng dì khò khâa, « drix ay tôi gởi bài lên không kịp Ông chà nhiệm thử tướng tuyet nãu tôi cũng làm việc quan quát từ sáng đến tối vè lèi phai ngồi việt suối dem, 5 giờ sáng bô sao bao dem gửi xe dê hết 2004, nhưng hòn này đương bị pha, bưu điện không nhận, xe không chạy tôi lòi dâu phai i ôi?

Mỗi tờ báo không có bài của mìn iỏi rãu mèo chửi tôi co sung sướng giái đầu, song chà lèi tôi lại khóc mèu khóc dyc già họ cung chảng ughe thấy..

Ông Chà nhiệm là người an úi tinh binh trong agora Biết tôi nói thật cho anh ông dacob nuôi bao bò qua. Cảnh cũng Ông hỏi tôi :

— Bay giờ anh tinh sao?

— Thưa tinh cái gi co?

— Vé vân đê cuoca tiêu thayết của anh!

Tôi rút một diều thuốc lá gõ leu mót :

— Vâng, ông đê tôi liệu sẽ trả lời sau châ hồn

tôi hơi mệt. Tôi daeg sít bi lae..

— Còn báo xgân đê nay anh cũng chưa có bài. Xin anh gấp kêu nhà io họ chờ, muôn lâm là mười giờ trưa mèo

— Được & Bao Xuân thi đê, tôi nay tôi viết chán mèo

Ông Chà nhiệm lại cười xiêm no bát tay cảm ơn.

Tôi bước ra bà Khanh Thuần ngùng lên nhà tôi đê xét và kéo phê mót tôi ngồi. Tôi xéc hai bàn tay nhau và

— Giê qu.. ba oi! Ông vừa sít và chau vi dai vng



Do C hàng tí trên chắc hẳn độc giả không khỏi sững sốt pha lẫn thích thú khi được tin một ký giả Tự Do trúng số độc đặc 2 triệu đồng.

Một ký giả đã «rách» rồi, một ký giả Tự Do lại vào hàng «rách» hơn, ấy thế mà nay ký giả «còn» đó lại trúng 1 số độc đặc thì còn gì lạ hơn nữa. Nô chảng khác gì những câu chuyện thần tiên kiều «Cô bé lò lem» hay «Tấm Cám» thuở xưa.

Nhưng xin quý vị độc giả hãy bình tĩnh. Quý vị hẵn cũng thấy tin trên không dăng ở trên báo hằng ngày mà lại dăng ở một tờ đặc san thì chắc chắn đó là một loại tin có tính cách «giả tưởng», một loại tin «vít» một trăm phần trăm.

Thực ra, câu truyện hôm nay đến tay độc giả cũng là do một sự tình cờ.

Só là trong một cuộc «đấu lão» ở tòa soạn giữa các anh em ký giả—cũng xin mở một dấu ngoặc là tòa soạn Tự Do có một tục lệ, vừa viết bài vừa tán nhảm—nhân bản đến chuyện số số kiến thiết tác giả bài này mới đặt ra một câu hỏi có tính cách đột ngột: «giả thử Anh trúng số độc đặc 2 triệu đồng, anh sẽ làm gì?»

Vì câu hỏi được đặt ra một cách bất ngờ khiến người bị phỏng vấn bối rối không kém, vì thế câu trả lời hết sức lý thú. Không những nó diễn tả tất cả tâm trạng của người trả lời mà còn cho thấy những niềm ước muôn thâm kín nhất tha thiết nhất của mỗi người, một niềm ước muôn nhiều khi có vẻ khống tưởng.

Thấy «trò chơi» này có vẻ hứng thú và ngộ nghĩnh, tác giả liền làm một vòng phỏng vấn tất cả anh em trong tòa soạn và cả một vài nhân viên ban trị sự và ban văn hóa nữa.

Càng đi sâu vào cuộc phỏng vấn tác giả lại càng tìm thấy nơi những câu trả lời tâm trạng của từng lớp người. Những câu trả lời đó khác nhau tùy theo từng lớp tuổi, tùy theo tình trạng gia đình độc thân hay đã có đôi bạn,—tùy theo cá tính của mỗi người—mơ mộng, bay bướm, thực tế. Về một khám phá đặc biệt nhất là khi phỏng vấn tới người thứ 10, tác giả đã có thể dự đoán trước câu trả lời của người đối thoại; và, kỳ diệu thay lời đoán đó đã trúng phong phác.

Có điều cần lưu ý quý vị độc giả là những người được phỏng vấn toàn là những người thuộc loại «rách» kinh niên những người chưa bao giờ cầm trong tay 100 ngàn đồng chử chưa uổi là 2 triệu đồng.

Và sau đây mời quý vị độc giả theo dõi cuộc phỏng vấn kỳ thú đó.

CHI MAI

Người đầu tiên khai mào cho cuộc phỏng vấn này là Chi Mai, anh chàng họa sĩ nhiều bay-bướm tính mà quý vị độc giả có dịp theo dõi qua các tranh họa trên nhật báo Tự Do.

Khi câu hỏi được đặt ra Chi Mai đã trả lời không nghĩ ngợi:

— Việc đầu tiên tôi sẽ làm là dẫn «em bé» đi nhận 1 cháu thật đã dời rồi sau sẽ tính...

Cả tòa soạn phả lên cười vì câu trả lời hết sức «thành thật» và «hồn nhiên» này.

GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ: Chi Mai tuy «rách» nhưng tính tình lại «bay bướm» một cây kè chuyên «tiêu lâm» của tòa báo.

Chàng Phi

Đến lượt Chàng Phi chuyên viên về «diện ảnh và loại truyện «toát mồ hôi lạnh» cũng trả lời không lường lui:

— Sẽ kiểm một cô gái thật đẹp..

Một lần nữa tòa soạn lại có dịp phá lên cười.

GHI CHÚ: cũng như Chi Mai, chàng Phi cũng thuộc loại «rách», lúc nào cũng than vãn về cảnh khốn của gia đình và uất hận về nỗi các «người đẹp» chạy theo đỡ la mà bỏ rơi các anh hùng phượng «mùi tết da vàng». Tuy vậy, C P vẫn nói tiếng là «bay bướm» và rất mực yêu thương bà xã cùng các cháu ở nhà.

Thanh Nguyễn

Sau một phút suy nghĩ, Thanh Nguyễn trả lời: «sẽ mua một cái đàn piano và 1 tủ sách thật đầy đủ. Ghi chú: Thanh Nguyễn tương đối rõ «rách» hơn các anh em khác. Lương Tự Do của anh chàng chỉ để phụ thêm vào mục ăn sáng cà phê thuốc lá.

Gã Kéo Màn

Đến lượt Gã Kéo Màn, anh chàng phát ngôn một cách rất trịnh trọng:

«Nếu tôi trúng độc đặc à? Việc đầu tiên là tôi đến một xóm lao động nào đó, tìm xem những gia đình nào nghèo để biểu mô gia đình một ít tiền.

GKM vừa dứt lời, tất cả anh em tòa soạn đều nhao nhao phản đối vì cho rằng tư tưởng của GKM có vẻ «lý tưởng» quá thiếu thực tế. Anh em lý luận rằng bây giờ chưa có tiền thì nghỉ thế, nhưng sự

KÝ-GIÀ-TU'-DO

TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẶC

đến khi thành «triệu phú» rồi, ít khi có chuyện đem phát tiền cho dân nghèo...

Nhưng GKM cứ vẫn điềm nhiên không trả lời mà cũng không thay đổi lập trường. Có điều sau đó đế tỏ ra «bay bướm» hơn một chút, anh chàng thêm một câu.

— Và sau đó, tôi sẽ mua một cái lồng gà bằng vàng để nhốt con gà mà «người yêu» vừa tặng.

GHI CHÚ: GKM thuộc loại «rách» nhất của tòa soạn. Tuy nhiên ít khi thấy GKM than thở về cái «rách» của mình...

Cô Hồng Vũ Lan Nhi

Khi cô Lan Nhi, người «đẹp» độc nhất của tòa soạn, phụ trách trang phụ nữ, phát biểu thì cả tòa soạn lắng tai nghe ngóng xem quan điểm của phái nữ ra sao.

CHÍNH THANH

Cô Lan Nhi cũng trả lời không nghĩ ngợi :

— Tôi sẽ mua 1 chiếc xe Fiat loại sport và sẽ lái 1 mình trên cõi đường... vô định!

Anh em tòa soạn hơi thắc mắc về cái việc «lái 1 mình», tại sao lại không «2 mình»? Nhưng người đẹp nhất định không thèm trả lời và giữ câu trả lời cho riêng mình.



Độc giả muốn hiểu, có lẽ phải đọc lại loạt bài «tâm sự» mới đây của cô Lan Nhi về «tâm sự» của những cô gái ở lứa tuổi 30.

GHI CHÚ: Cô Lan Nhi thuộc loại tương đối «khá già» so sánh với các anh em tòa soạn khác.

Anh Trần Việt Sơn

Bằng một giọng trầm tĩnh, anh Trần Việt Sơn trả lời :

— Tôi đã có một chương trình rõ rệt...

Anh em gần hỏi mãi, Anh mới tiết lộ :

— Cái mơ ước từ lâu của tôi, ngay từ hồi còn trẻ là lập một nhà in, một nhà xuất bản sách báo. Nhưng cho tới nay đã gần 50 tuổi đầu vẫn chưa thực hiện được cái mộng đó.

GHI CHÚ: Anh Trần Việt Sơn, một nhà báo kỳ cựu, anh đã bắt đầu viết báo trên 20 năm nay. Điểm đặc biệt ở Anh là Anh rất ít nói, nhưng đã nói ra là như «danh đóng cột» và pha trò thì thật là dí dỏm.

Anh Thành

Anh Thành, đang trường đảng «tuổi thơ» trả lời:

— Tôi sẽ tổ chức một bữa nhậu lớn mời tất cả các em trong đảng «Tuổi thơ», tối dự sau đó sẽ mở một tờ tuần báo thiếu nhi thật nhiều truyện tranh vui báu với giá rất rẻ.

Ghi Chú: Anh Thành cũng thuộc loại ký giả «rách». Tuy nhiên anh chàng có vẻ «yêu đời» và tự an ủi bằng những bức thư những bài văn hồn nhiên, đơn sơ của các em Tuổi thơ.

Nguyễn Trọng

Anh chàng Tông thư ký, kiêm tân Chủ tịch nghiệp đoàn ký giả VN, tuyên bố một cách triết lý như Anh vẫn thường tuyên bố.

— Tôi sẽ mua một căn nhà.

Câu trả lời của Anh TTK khiến tất cả anh em tòa soạn phải ngạc nhiên không ít vì xưa nay anh vẫn nói tiếng là «hào hoa» và «tếu» nữa.

Sau một hồi suy nghĩ, Anh em mới tìm ra được câu giải đáp chí lý: «còn người «bay bướm» đó vừa... cưới vợ. Không trách lập trường có vẻ «xây dựng» quá.

Anh Xếp Ti Pô

Anh Thiệt, xếp ti pô trả lời :

— Tôi sẽ mua một nhà in để in mướn sách báo. Giác mơ của anh cũng dễ hiểu vì đó là thuộc phạm vi nghề nghiệp của Anh.

Ông Phan

Ông Phan, một nhân viên thuộc ban trị sự, chuyên viên sửa bài và liên lạc với Thông tin về việc kiêm duyệt, trả lời :

— Tôi sẽ mua một căn trại trên Đà Lạt để dưỡng già.

GHI CHÚ: Ông Phan năm nay chừng ngoài tứ tuần, cũng «rách» như anh em ký giả.

Cụ Vy

Cụ Vy, cũng là nhân viên trị sự, người cai quản kho báu cũ, mà anh em tòa soạn gọi dùa là «cụ già chịu chơi», vì những câu tuyên bố «này lừa» của cụ về những vần đề ái tình làm cảm, Cụ Vy trả lời một cách thẳng thắn, không có cười :

— Thị còn làm gì nữa. Trước hết tôi sẽ mua 1 căn nhà, sau đó sẽ... lấy vợ.

Câu trả lời của cụ làm tất cả anh em tòa soạn phả ra cười nhất là về cái điềm cụ ngóng muôn «lấy vợ».

Tìm hiểu mãi mới hay cụ chỉ muốn «nói» dùa một phát. Thực ra cụ đã có vợ, và rất mực thương yêu bà xã ở nhà...

Anh Bích

Anh Bích chuyên viên «đánh máy» của tòa báo trả lời :

— Sẽ mua 1 xe sport hạng luých để chiều chiều đi chơi là rồi...

GHI CHÚ: Anh Bích còn trẻ lắm, chỉ chừng 24 tuổi, suốt ngày cắm cuì bên cạnh chiếc máy chủ.

Lê Thành Khôi

Lê Thành Khôi một ký giả trẻ, kiêm nghề gõ đầu tré, một cây «đầu hót» của tòa báo, tuyên bố :

— Tôi sẽ thôi không lĩnh lương Tự Do và chỉ nhận mỗi tháng 1 đồng danh dự. Ngoài ra tôi sẽ phát thưởng đều đặn, mỗi giờ một lần, cho các em học sinh. Cứ em nào thuộc bài lại phát cho 50tl.

Câu trả lời của LT Khôi được anh em tòa soạn tán thưởng cho là rất ư «độc đáo», nhất về cái điềm lãnh lương 1 tì danh dự.

Phạm Gia Pháp

Phạm Gia Pháp là 1 nhà giáo. Tuy anh không phải là 1 ký giả thường xuyên của Nhật báo Tự Do nhưng có chán trong Tự Do Văn Đoàn và lâu lâu có bài xuất hiện trên trang đặt biệt của Tự Do Văn Đoàn.

Anh Pháp trả lời :

— Mọi sẽ tạm bỏ nghề dạy học và nghỉ luôn 2 năm. Mỗi sáng từ 7 giờ đến 10 giờ tầu bay, sang Nhân Lào 1 tách cà phê. Buổi chiều đi xin rỗnghau dai rồi... ngủ.

GHI CHÚ: Anh Pháp là 1 nhà giáo cõm trẻ, chán dây 30 Xuất thân từ Văn Khoa năm Anh thường hay có tư tưởng «yếm thế» trước thời đại coi «đô la» là trọng. Và để giải khuây anh vẫn thường là khách hàng trung thành của hàng la de BGI.

Tiến Lợi

Trước khi phỏng vấn T.L anh Trần Việt Sơn và tác giả đã thử đố nhau về câu trả lời. Anh Trần Việt Sơn tiên đoán là Tiến Lợi sẽ trả lời là lập một nhà in, nhà xuất bản. Quả đúng như lời tiên đoán của anh T.V Sơn Tiến Lợi trả lời câu hỏi không đắn đo :

(Xem tiếp trang 21)

HAI MÙA XUÂN



Ú A con gái của Thanh lấy hai bàn tay vỗ nhăn tờ giấy bạc mới mà tôi đã mừng trôi cho nó.

Đường như chưa thỏa mãn với trò chơi, đứa bé chợt khóc thét lên. Mẹ nó bế nó đỡ dành, tim tôi nhói đau. Tự nhiên tôi đặt câu hỏi : « Ngày mai khi khôn lớn nó có coi rẻ tiền bạc như độ nào nó còn bé không ? Hay lại chạy theo địa vị vàng son như muôn ngàn cô gái thời đại ?

Tôi cúi đầu thở hoi dài, Thanh cảm thông tôi bằng ánh mắt đượm buồn. Khung trời rực rỡ bóng Xuân trở về trong tôi sưởi ấm linh hồn tuyêt giả.

Hồi nhỏ hai đứa học chung trường, năm 12 Thanh thi đậu vào Gia Long — 19 tuổi nàng theo học y khoa. Tôi say mê hoạt động văn nghệ, chối bỏ sự hành. Chúng tôi quen và yêu nhau tha thiết. Nhưng mẹ nàng không chấp nhận cho nàng yêu « nhà thơ » bà hứa gả Thanh cho một người con trai giàu sang.

Từ đó mỗi lần gặp Thanh tôi mỗi lần trông nàng khóc. Hôm đám cưới Thanh gầy hắc đi. Thanh gượng vui và thường tránh khi tôi raxot nhìn nàng.

Mỗi tình đầu tan vỡ khiến tôi tuyệt vọng, chán ghét tình yêu — Tôi trở nên băng lạnh và căm thù con gái..



Tháng ngày thương nhớ trôi qua Uyên. Ban Mai của Thanh đều cho tôi hay Thanh đã có con.

Nàng nói, mặc dù Thanh có chồng, Thanh vẫn còn yêu tôi. Tôi dừng đứng trước lối tâm sự của Uyên và cảm thấy kinh Thanh là lùng.

Uyên giã từ và trao ho tôi là thư của Thanh. Tôi định không xem nhưng rồi lại dò ra đọc :

Huy anh

« Em vui lên chứ » Vui lên chứ
Ai đợi chờ ai ? Ai thủy chung ?

Hai câu thơ của anh mừng em trong ngày cưới em còn nhớ.

Riêng em, đời mệt vui khi đã lấy chồng tình em đối với anh thế nào hẳn anh đã rõ. Em mang tiếng phụ bạc anh bởi mẹ em. Em thương mẹ em — Xin anh tha thứ, hiều cho hoàn cảnh, nỗi khổ tâm của em và coi em như em gái của anh.

Em thú thật với anh một câu chuyện sau đây Uyên, người con gái đến trao anh lá thư của em đã yêu anh từ lâu. Chắc anh ngạc nhiên ? Phải ! Uyên yêu anh trong thăm lảng chỉ riêng em biết vì Uyên là bạn thân nhất của em.

Anh hãy gấp lại tình Uyên đừng để Uyên thất vọng Uyên sẽ không lấy ai ngoài anh

Em mong rằng ở Uyên anh sẽ tìm được niềm yêu mới, Uyên thu mong hiền ngoan hơn nhiều

Tôi trả lời : em gái chúc anh và Uyên hạnh phúc

THANH

Cầm lá thư của Thanh mười ngón tay tôi bỗng cõi đơn di thường.

— Đời già di thể sao em ? Tôi mỉm cười. Nu cười nở muộn như ánh nắng chiếu hiu hắt

Tôi đưa Uyên đi dưới hai hàng cây rủ bóng, giòng sông xanh nước lững lờ xuôi chảy. Tôi áo

Ký giả Tự Do trúng Độc Đắc

(Tiếp theo trang 20)

— Mộng của tôi là lập một nhà in, nhà xuất bản.

GHI CHÚ : Tiết lời năm nay chừng ngoài tú tuần và cũng là một ký giả kỳ cựu, vào nghề báo cả 20 năm nay. Dĩ nhiên là cho đến nay anh vẫn là một ký giả « rách » như các anh em khác.

Đến đây, tác giả định chấm dứt cuộc phỏng vấn « vĩ đại » vì đã gần hết người. Nhưng bỗng nhiên cụ Hoàng Hạc dẫn xác lù lù tới. Chắc độc giả chưa quên nhà đại lý số Hoàng Hạc, trước đây đã nòi danh qua mục « tôi đi coi bói ».

Về sau trước đồng thư hồi tưởng số mỗi ngày mỗi chất cao cụ « ôn xương sống » quá nên đã tròn lên núi ăn mìn lâu lâu mới về thăm anh em tòa soan.

Gặp được Cụ Hoàng Hạc, tác giả mừng quất liền phòng vấn liền.

Trái với dự đoán của anh em, cụ Hoàng Hạc trả lời với một dạng cương quyết :

— Làm sao lại có thể có chuyện vô lý thế được. Không bao giờ tôi đặt vấn đề trúng số đó ra vì lý do giàn đì là tôi không có số trúng số và mặt khác tôi cũng không bao giờ mua... vé số.

Cụ Hoàng Hạc, không kịp để anh em có phản ứng lại nói tiếp bằng một dòng gay gắt.

— Những gì do chính bàn tay tôi làm ra, tôi mới thấy thích hưởng, còn những cái từ đâu tới, tôi không thèm.

Câu trả lời của cụ Hoàng Hạc làm anh em phải suy nghĩ và khiếu cho tác giả cuộc phỏng vấn này cũng « mất hứng » luôn, không muốn phỏng vấn thêm ai nữa. Và lại cũng thấy rằng cho đến đây cũng đã tạm đủ.

Thực hiện xong cuộc phỏng vấn tác giả cảm thấy hết sức thích thú và rút tia ra được nhiều kết luận hay. Tuy nhiên tác giả cũng cảm thấy buồn, buồn một cách thầm thia.

Tác giả thấy rằng hầu hết trong đầu óc của mỗi người đều có một ước mơ, một thứ ước mơ ở ngoài tầm tay với của mình. Đối với những người có thừa tiền của, thì những ước mơ đó quả là quá già dì và dễ dàng.

Nhưng đối với những người « rách » kinh niên suốt đời không có cơ hội cầm trong tay một món tiền lớn, nghĩa là không khi nào có thể trở thành triệu phú, thì những ước mơ đó vẫn chỉ là những ước mơ lớn lao khó có thể thực hiện nỗi trừ khi nào Trời ban cho dịp may bằng vàng là trúng số độc đắc.

Chắc hẳn độc giả cũng có kết luận riêng của mình. Và nếu độc giả tự làm một cuộc phỏng vấn, nhất là trong dịp đầu xuân này, biết đâu lại chả tìm thấy những kết luận hết sức thích thú.

CHÍNH THANH

năm trong chuyến bay oanh tạc Hải Dương. Mẹ em cũng mất rồi.

Tin chồng Thanh chết, tôi đọc báo được biết nhưng vẫn tờ ra vô tình như mới hay.

Những nét ngày thơ của cô nữ sinh viên ở Thanh ngày nào nay không còn nữa. Dung nhan người thiếu phụ có vẻ mặn mà, dài các hơn.

Tôi lập lại thế ngồi sát bên nàng :

— Thanh.. em còn yêu anh không ?

Đôi cánh môi hồng rung động, Thanh nói giọng muôn khóc :

— Huy.. em van anh ! Em không xứng đáng với tình cảm anh dành cho em...

Tôi dam mê như một nhà hiền triết :

— Em hãy gạt bỏ mặc cảm. Giả chồng em còn sống anh không bao giờ khơi lại đì vắng. Phần hai đưa như vậy. Dù bây giờ em đã có con anh vẫn yêu em như thuở ban đầu. Đừng để anh kéo dài thêm chuỗi ngày chờ đợi đơn côi. Anh sẽ thương con em như con chúng mình ! Thanh xúc động cầm nín ngả đầu trong vòng tay tôi thòn thúc.

Dừng chân trước ngôi mộ của Uyên Thanh cầm bó huệ trắng vào chiếc bình hoa trước bức ảnh tươi vui của Uyên. Thắp vài nén nhang, tôi gom lá khô rụng quanh mộ Quyên Đốt, hương khói bay nghi ngút.

Chúng tôi ngâm ngù rời nghĩa trang khi ánh nắng đã lên cao. Thành phố mùa Xuân tha thoát với những tà ác màu rực rỡ, lú tuột bóng người.

Tôi thấy mùa Xuân trong mắt Thanh, đám cưới trong trời mây ngồi hương.

Chú rẽ và cô dâu đi trên xác pháo hồng.

Hai đứa sánh bước bên nhau trong khu vườn có những đóa mai vàng khoe sắc thắm.

Xuân một chín sáu tam

HUYỀN LINH VŨ

(Tác giả Trung Dương)

HƯƠNG TRÀ MÙA XUÂN

(Tiếp theo trang 19)

— Tôi làm... Phó Chủ nhiệm... Trong một lần báo Ông Chủ Nhiệm lứa nhất tôi đến Tông thư ký, các nhà văn nhỏ thơ, phóng viên, thư ký và v.v.v., cuối cùng mới đến Phó Chủ nhiệm.

— Tại sao ông Chủ nhiệm lứa nhút ông Phó lại sốt?

— Tại tại này trè quá đi « Pas des phases pour les Jeunes gens » tôi được làm Phó chủ nhiệm là quý làm tôi: còn đòi hỏi gì nữa.

Sau đó tôi đến chức vụ Phó chủ nhiệm của tôi là dồn bối như điện ba hoa chích chờ để cả tay lên thành ghế của khách vẫn không biết. Mãi tôi khách dường dại cáo biệt này mình vì chợt nhận thấy bà Khánh Thuần đã ngồi ở phòng Quản lý từ ban giờ!

Trái với lob vui vẻ thường lệ khi tôi chào bà bà chỉ gật đầu chào lại thật khách sáo đầy vẻ lạnh nhạt:

— Không dám!

Bà nhìn theo người con gái bằng cặp mắt khó hiểu

sau đó bà nói với tôi:

— Ông Thái Phương có cô bạn quýabi!

Tôi hơi chột dạ:

— Thưa bà có ấy là bạn của Kim thanh Hoài đây chứ

Bà Khánh Thuần nhìn máy:

— Ban này tôi lên gần thấy hai người chuyện trò kẽ

quá chiếm cả chỗ làm việc của tôi, tôi phải rút lui xuống dưới

đang tính đi về bao ông Hoài sau được!

Tôi chưa kịp nói gì thì cụ Quản lý mập thủ lù ở phía

trong đã cười rung sườn dập tay xuống bao phê biubu mật câu

hở aguy hiểm:

— Đó bây giờ bà mới biết nhé! Tôi nói mấy ông nhà văn nhà viết họ... ghê, gớm lắm bà theo ông Phương

béo, lanh nhảm đi. Chắc hiểu bà nghĩ sao chứ tôi

giá thừa coi gái tôi cũng không thèm gá cho mấy ông...

Cụ Quản lý rất vui tươi, trong lúc chuyện trò cụ thuật

một câu phát biểu ý kiến, vây thời chờ tái sự hơi

nghe rõ ngang, mặt cụ hoài... khó nhả, cụ đâu biết tôi vừa

thằng cháu nhảm nhí đang tính háo vò lâm can cái bù

Thħħħħ. Bởi thế mỗi lời nói của cụ chẳng khác gì những giao

như lệnh đồ lão đều tôi và tôi nghe bà mẹ vợ kể á.

— Đúng đây cụ à! Thật, hết chỗ che...

Một mình mình làm sao cài nổi các « dâng » nhiều

toidi giùp thành kiểu? Càng đứng lâu càng to thành cái

dinh đê thiêu bả... pháo kích, tôi với vùng chúa em lèo lèo

với bắn tình ca. Thời đứng lâu lèo lèo vùng « vòi » râu thai: ướt

Chợt nhớ mình sắp phải về thăm mảnh ẩn, lúi tan sis tôi mua

mua lại vòi « làm quen » hẫu thay đổi tư tưởng bà Thuần.

— Da, thưa bà mai một cháu xuống trường chưa biế

bao giờ mới được gặp bà. Cháu tính xin phép tối thăm ông

bà trước khi đi

— Bà Thuần im lặng suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu:

— Thời cảm ơn ông Năm moi chúc ông di đường biế

ng chửi chửng tôi cũng chẳng dám phiền ông chiểu. Nhà nêu

người, chén Tú mộc học hành lhi cũ, sự cháu không dâ

bản linh bắt chước các cô « đợi sống mới » làm khò se iội

nghiệp!

Thế là hết! Thế là hết, hết tất cả, hết trưa hết trai

xui que! Xu! Quá! Vừa nói dẫu năm dã bị vòi lèo lèo

chịu biến di hàn kiều này thì chết mất thôi! Tôi cần tăng từ

giá bà Thuần và toàn thè anh em trong tòa soạn. Nhiều người

ngạc nhiên hỏi tôi sao di sớm vậy tôi: mỉm cười và vẫn không

đam trả lời.

Ngay ngày hôm sau, tôi lặng lẽ rời Saigon với chiếc va

lì nhỏ, với hai bàn tay đơn côi với hình ảnh mờ hổ của

người con gái trường Dược đã mặt buồm vào đời.

Tôi kéo lè kiếp sống đau thương cuối tiếc với tình

phò này như người đi trên sa mạc. Vắng dung thể. Tình

của tôi gần biến gió nhiều. Một lứa nắng ráo dã chót mưa

bơi đất xông lèo, người mài đất nồng tònghe buông với voi vò

nghe rợt băng qua. Hoặc cũng có đêm trời lạnh phổi

mặc áo len nhà ai cuối xóm vắng tiếng Tây ban zầm mó

môi tập hay tiếng xe jeep chạy khuya rồi tắt lịm trong khoảng

thanh tịnh không dèa, hồn tôi băng giá; tôi thấy mình bị b

quen như diều thuốc cháy dở thu hình mộc meo dưới đáy

chiếc gat lè.

Ở đây tôi có học trò. Nhưng học trò con trai thì

nhịch ngay, học trò con gái thì hơi kém thông minh và

lại dại các lớp di thi, suốt ngày hò hét « Học di, Học di »

lâm như nhất định bắt chúng đậu cho bằng được mới yên

tâm.

Tôi đã từng nói với học trò rằng quê hương này không

phải quê hương xú sú tôi, xú sú sú không phải xú sú

tôi, iuy nhiêu, tót mang gánh nặng nghề nghiệp, dù ở đây

hay bắt tay vào điều gì nó vẫn mến quê hương này như

nơi chốn au cắt rốn và xú sú này obr mài ôm già dính cõ

má tôi mông mồi từng ngày.

Còn gì với hoa sau mỗi kỳ thi coi bằng đậu thầy học

trò mình dò hỏi? Song le, muốn đánh dồi lạy niêm vui ấy,

chung tôi dã khô sô không phải là it.

Mỗi năm, khi hoa phượng bắt đầu nở, phai trên vùng

trời tinh khòi cây phượng dát dâu dám chồi cho ra

những đợt lá cuối bả, với mảnh băng Tu Tài phao Hải là

chim non khờ dại của chúng tôi chào thay lào cuoi và bay d

không bao giờ trở lại. Chỉ có thể thoi chí có thể khói,

chóng tối bắt đầu quay về dào tạo thế hệ mới đang

lên cao lây vò từ nơi chúng tôi một phao súc khỏe

dè rồi dập xong ta bay đi không bao giờ trở lại. Trong

ngày nay, Nàng nè quá! Một mây nấm trời mà tôi ugh

won trong lòng ngực đau thương,

Cho đến giữa năm ấy thì tôi ngã bệnh. Béob oburg

vẫn dạy. Vừa dạy vừa chờ khán mũi soa vào mộng cho đỡ

hở lỗ leib. Trước tôi bài ngày, anh Giao Ly Hôa ugagiea

lớp học buổi chiều tan trường tôi vòi thăm. Tình dày sau

bao tôi.

Chắc tôi phải nằm nhà thương tới một tuần. Anh dậy giùm

các lớp dè, nhất học ôn phản Đang lực và bùm sữa khòi

tôi sẽ cho tinh thi...

Tôi vòi ho vừa túm túm cười buồn :

— Tôi mình o dây ài uống kem, anh oéo tinh dưng

chứ cứ lo ba mòi hi cứ thi bài hét! Phai chí à Saigon miêu

liệu hinh thao úng được!

SAIGON! SAIGON! Nơi xa xôi ấy có mẹ tôi châm

lo cho tôi tung miêng cơm mành áo. Nơi ấy có mây tóp hò

tôi cộng tác và cũng chia sẻ với ấy, tôi đã ghi khát vào

tìn hình ảnh người con gái có nét đẹp mơ hồ. Tạo vòi cõi

tôi triết minh trong con việc nặng nề mà sao vẫn không quên

Hai bóm sau thi tôi năm dí một xô bô cà cơm nước

không sao dậy nổi. Bọn tôi toàn con trai độc thân sự

viếng của bộ mảng tinh cách an úi nhiều hơn là său soc. thay

tôi bị tạng quâ báu nhau dem tôi vòi nhâ thương như dâ

dém iải nhiều đứa khác. Họ lý luận:

— Phai cho mây vòi chòi tựi tao mặc di day dae cõ

thoi gio tông nom thuôc: thang cho mây?

— Khỏi cần thuôc. Đura áo ta phô kiem giuo tao mây

bep Antigripaux le du. Tao không chiet da...

— Chết thê chò oao được. Nếu chet da khé tui lai

sâm... shan dòi mòi dau!

A, tôi quên rò kẽ, ngoài các đồng nghiệp kè trên

tôi còn một người bạn làm Phó Quận ở đây tên Hưng.

Chị Hưng iết tôi, i háy tôi năm dí

và chao dem qua và cho người làm giặt dù giúp quao áo.

Tôi khai tôi: gân binh phục, chị thủ thi bảo tôi:

— Cơ lèn anh nè lập gia đình di thi hoa. Đái khé

quê người thiêu báu tay người dâu bà tại lâm

dâu cháo cúng chảng có ma ám chửi dưng nói gí ba thứ vă

vanh khác...

Tiếp theo chị Hưng vui miệng « ea tuong » sự sung sướng

của ông xã bà chi bùu buu: sang hồn được sống cù-phu

(Xem tiếp trang 24)

CƠN BÃO BẤT THƯỜNG ĐÊM CUỐI NĂM...

của CHÀNG-PHI

(Tiếp theo trang 15)

Bỗng một tiếng sét đánh xuống khu rừng làm thiếu nữ giật mình thức giấc. Nàng mở to mắt nhìn Y Srot và ngồi nhòm dậy, sợ hãi,

Người thanh niên Thượng với vóc vàng chấn an nàng bằng tiếng Việt không được sờ mày. Giọng anh hơi run run :

— Cô... đừng sợ... Cô đòi cái bụng không?

Có muôn ăn cái bánh cho no cái bụng không hả?

Anh mờ gói giấy trao bánh ngọt và miếng thịt trâu khô cho thiếu nữ. Nàng lắc đầu và nhìn anh chăm chập. Đôi mắt thảng thốt của nàng díu hẳn lại

Nàng hơi nhè nhẹ, phác một nét cười tin cậy, se se đáp :

— Cám ơn anh, tôi không dỗi.

Lát sau nàng díu dằng thêm :

— Tôi đã tường anh không trở lại... Tôi mua gió thế này sao anh không ở nhà? Tôi làm phiền anh quá...

Y Srot cười :

— Tôi cứ sợ cái bụng cô dối đấy. Ăn đi cô!

Thiếu nữ mím cười, lắc đầu.

— Tôi chưa thấy dỗi. Đề lát nữa tôi sẽ ăn.

Nàng dòi lấy gói bánh ngọt đặt xuống ô lá.

Y Srot ngồi nhích sang một bên, bèn lén nói :

— Gió thổi rét quá, Cô ngồi gần lại đây dè lừa làm ấm cho.

Thiếu nữ ngoan ngoãn vắng lời anh. Y Srot nhíu mày như cố tìm những danh từ tiếng Việt mà anh đã học được để diễn tả điều anh đang muốn nói. Nhìn nghiêm, khuôn mặt thanh niên

Thượng cứng cỏi trong nét suy tư nom đẹp cách lạ. Anh không có nụ cười duyên, bè rạc và hèn nhất

của đám thanh niên truy lạc ngụp lặn trong ánh đèn mầu bandêm của thành thị khi mặt trời tắt ánh nắng. Anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ,

Đàn Ngang Cung

MÙA XUÂN gửi những người bạn VĂN NGHỆ MIỀN BẮC

Mỗi lần Tết đến nhớ miền Bắc,
Chợt nhớ các anh thường tự đặc,
Sinh ra cốt nhục lai nòi tình,
Chẳng đòi gì hòn đồi thanh sác.

Thanh sác tìm đâu hờ Nguyễn Tuân?
Tim trong tiếng thét của ba quan?
Tim trong thanh toán, trong lửa dão?
Chủ nghĩa Lê-Nin đã thám nhuần?

Quê minh, quê cả tuổi thanh niên.
Những sáng Rừng Thông, tối Hậu hiên.
Ta chợt thấy ta còn Tò Quốc,
Chỉ lo mình chưa được trung kiên.

Ta đuổi quân thù, cứu núi sông,
Trường kỳ không chiến sẽ thành công.
Người ta chỉ dạy ta yêu đồng,
Người Đồng yêu gi cung vien vong!

Ngã ba lâm lũi bước ba vơ,
Tâm thù tay sai nộp dưới cờ!
Yêu nước té ra là phản đồng,
Hiểu rỗi mà vẫn bị dồn cơ!

Công luôn ngàn sao sẽ phàm bình,
Viết theo chí thi của Trường Chinh.

Các anh nói giáo cho quân giặc,

Tinh giác đêm đêm có giật mình?

Yêu nước dẫu ngờ lại giết dân.

Thé nao là Thiên? Thé nao Chân?

Thé nao là Mỹ? Lá Văn nghệ?

Bao những niềm tin cứ lụi dần!

Xuân Diệu còn yêu? Còn thiết tha?

Còn say mê viết khúc tình ca?

Thâm Tâm, Nguyễn Bình không còn nữa,

Mái tóc hoa râm khắc khoải giờ!

Hôm mây năm trường một giấc mơ,
Bắc Nam ai đó có trong chò?

Chúng mình ngày trước từng tăm sọ,
Vô cõi giò dây hối kẽ thù!

Ta lại thù ta hờ các anh?

Sợ khai phải nói tên chấn thành?

Những người thưa áy, người ván áy,

Giờ tấm lòng son đã nguội tanh?

Nói sao cho hết? Viết sao vừa?

Ôi những ngày xưa, những chuyện xưa!

Bám sâu phô phương mua rác bụi.

Nói bao nhiêu nữa cũng bằng thừa!

Tôi gửi gì đây đến chúng ta?

Tren ngón cây số có bao xa!

Cùng chung Tò quốc, hai biên giới,

Yêu nước từng chung một thiết tha!

HÀ THƯỢNG NHÂN

Dựng nêu

Nửa đêm gõ gõ gõ thấy chim kêu,
vội vội vàng vàng dậy dựng nêu.
Toạc căng, da tay lấm phận sự,
lèn gòn, quỳ gối giữ đứng siêu,
Khi trông, lúc cảm sao cho vui,
lúc ngoái, khi buông phái lựa chiêu.
Tục lệ ông bà thời chàng được l

Nhạc nhản, vất vả có bao nhiêu?

GIÁO SỸ HỘI



NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ MÙA XUÂN



ÍO heo hút chạy trên mặt đất.
Vùng trời đêm sâu thăm thẳm
còn mỗi mình tôi ngồi trước quầy hàng. Cốc bia đã với quá nửa. Ánh đèn điện yếu ớt du đưa trên vách tường loang lổ màu đất. Người con gái ngồi sau quầy hàng mải đan áo, đôi mắt lặng lẽ suy nghĩ. Câu truyện giữa tôi và nàng đã trôi qua từ lâu, tôi chẳng biết nên nói gì thêm với nàng nữa. Những lúc ngôn ngữ ngừng lại thì chẳng những cảm nghĩ nỗi dậy, vươn lên tự đáy sâu tâm hồn.

Phía sau, tiếng dầu gảy đậm vào những quả bì da nghe chát chúa, lạnh lẽo trong chiều sâu của đêm. Giờ này không khí tĩnh lý thật buồn, nhat, nhưng tôi không yêu, không ghét mà vẫn chịu đựng được. Sự chịu đựng đã trở thành một thói quen. Nghĩ đến đất, đến rừng, đến tất cả những gì hoang dã còn ngự trị trên mảnh đất sát vùng biên giới này, tôi không hiểu vì sao người con gái lại có mặt ở đây. Cũng như tôi, vì sao tôi lại có mặt ở đây? Thật khó mà cắt nghĩa nổi.

— Tâm à, coi không còn ai thi đóng cửa nhà.

— Dạ, má cứ ngủ đi.

Người con gái đáp vọng vào phía trong nhà. Nàng nhìn tôi hỏi:

— Anh dùng đá nữa không?

— Phải cảm ơn. Lạnh quá rồi. Đêm nay có

cũng thức khuya như vậy sao?

Truyện của NGUYỄN ÁI LŨ

Người con gái khẽ gật đầu. Nàng nói:

— Thức khuya nó quen đi. Ngủ sớm cũng không được.

Tôi uống cạn bia. Hơi đá lạnh thoát ra ngoài chiếc ly làm những ngón tay tôi tê buốt. Người con gái ngừng đan nhín ra ngoài đêm. Đột nhiên tôi nhớ đến câu nàng nói với tôi trong đêm đầu tiên: "Những người mới đến tinh này có một xa cách và những cái nhìn lạ lùng". Tôi không hiểu đến lúc này mình có còn xa lạ với nàng nữa không?

Có thể rằng tôi vẫn là một thế giới hoàn toàn xa cách và lạ lùng trước mặt nàng. Thời gian chưa giúp tôi đến gần nàng. Nhưng một điều tôi được giúp rõ rệt là trong căn nhà này chỉ có hai mẹ con nàng ở đây từ lâu. Người mẹ đã được tòa án cho phép ly dị chồng. Bà ta ít khi xuất hiện trước mọi người. Thỉnh thoảng bà về Saigon chơi vài ngày, đi viếng thăm những người quen rồi lại lên. Một cuộc đời bay nhảy như thế có rất nhiều điều để bàn tán, thêu dệt, thế mà cùng ít người được biết đến những chuyện của bà.

Đêm nay nghe chừng yên. Ngoài xa, không thấy ồn ào tiếng súng và ánh lửa hòa chầu sáng rực. Đôi má người con gái mịn màng dưới ánh đèn. Đêm đã thật khuya. Nhưng người chơi bi da cuối cùng lẩn lượt ra về.

Tôi chậm diều thuốc hút, toan dừng dậy thì người con gái nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi:

— Anh có biết Hải không?

— Biết, anh ấy là ở Tiểu khu chứ gì?

— Gần hai tuần nay không hiểu Hải đi đâu mà chẳng thấy tin tức gì cả.

— Hải đi hành quân sắp về rồi.

Mắt người con gái hạ thấp xuống suy nghĩ. Tôi đoán nàng đang mong đợi, nôn nóng. Tôi không muốn nói thêm cho nàng biết những cuộc hành quân ở đây có thể kéo dài ba bốn tuần lễ, và ông Tiểu khu Trường lại là con người liều lĩnh bấy thường, luôn luôn thay đổi ý kiến. Lần này ông ấy đã hơi lâu nên tôi cũng đã chuẩn bị một chương trình văn nghệ tại tinh để giải trí cho binh sĩ của ông ta sau những ngày lặn lội trong rừng. Ở miền đất đồi heo hút, khô khan này, chỉ còn tiếng hát, nụ cười của các cô gái và tình người là đáng kể. Ngoài ra, tất cả đều bị lôi cuốn bởi cái hoang dã thâm u, sự phản trắc của con người và cầm thú.

— Có muốn nhắn gì với Hải không?

Tôi bắt chợt hỏi người con gái. Nàng bối rối: — Tân không muốn nhắn gì hết. Có nhiều người vẫn thường lại đây chơi, lâu ngày không thấy mặt Tân lại hỏi thăm. À chừng nào đoàn văn nghệ của anh lại ra mắt?

— Vài ngày nữa. Cô nghĩ thế nào về đoàn văn nghệ này?

— Khó nói quá. Nhưng có được một đoàn văn

nhệ ở đây còn hơn là không có anh à.

Tiếng nói cuối cùng của người con gái chìm tắt.

Tôi thấy một sự trống rỗng theo sau. Ngay lúc ấy tôi bước ra khỏi quán. Những cột đèn điện bằng gỗ

dứng trơ trên hai bên đường. Căn nhà tôi mướt cách đó vài trăm thước, trong khu vực định cư hành chính của tỉnh có ngọn tháp vút lên nền trời cao lấp lánh ánh sao. Nhiều lúc tôi nghĩ đó là một ngôi giáo đường có một tháp chuông kiều Tây phương. Cố đem tôi đã được thấy người ta đặt khâu súng liên thanh ở trên tháp cao đó để đợi các biển cờ đột ngột xẩy ra.

Nhà kiến trúc muôn tạo nên một ào trường giữa một thực tế luộn luộn biến dạng, u uất. Lúc về đến nhà trọ, tôi thấy đèn vẫn còn sáng. Thằng bạn ở phòng bên chưa ngủ. Nó đang rên quấn với con sốt hoành hành trong cơ thể. Chiếc chân dày cộm trùm kín người mà nó vẫn còn rét, còn run lẩy cập thầm hãi. Tôi lay người nó, một khối thịt mềm yếu ớt.

— Đã ăn uống gì chưa mà cứ nằm dài như thế này?

— Đau quá ăn không được. Sáng mai lo cho tao về Saigon chữa bệnh. Ông đây không có bác sĩ.

— Được rồi, để tao nói với Tiểu khu. Cả Tinh mà không có một bác sĩ, chỉ có một ông Cảnh sự Y tế. Hay là vẫn ông bác sĩ nào đó không chịu lên đây chứ gì?

— Ủ Ủ. Cái đất này ái mà thèm lên.

— Thôi chịu khó nằm sáng mai hay hay.

Tôi bước vào phòng, vật mình xuống giường nằm. Tôi nghĩ đến Tâm, đến Hải, đến thằng bạn nằm rên ở phòng bên cạnh. Tôi đã khó ngủ trong đêm hôm ấy, một đêm dài bao vây lấy mình như một con số không. Nhìn cái vỏ đạn lớn được dùng làm bình cầm máy cành hoa ni long, tôi thấy bị ám ảnh lạ lùng.

Tôi đã nhìn thấy nó từ những ngày còn mấy chú lính Tây thuộc địa, những ngày童年 đội Phù tang lê gót trên các đường phố Hà Nội và những ngày không chiến xa vắng. Bấy giờ thì nó ở đây, trước mặt tôi, hoàn toàn cảm nín hiền hậu trong vai trò trang trí mỹ thuật sau khi đã được sử dụng bởi những bàn tay pháo thủ. Cuộc sống tuy chán ghét nó thật nhưng vẫn còn cần đến nó. Con người thật là yếu đuối, như những con cá vàng bé bỏng bơi lội vồn quanh đám rong trong cái chậu xanh để gần cửa sổ.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước khi mặt trời mọc. Thấy thằng bạn ngủ yên, tôi không muốn hối nó. Tôi đi ăn sáng rồi đến Tiểu khu xin cho nó về Cộng Hòa năm. Buổi chiều mới có máy bay chờ nó đi. Và căn nhà trọ của tôi như rộng mãi ra sau khi hình bóng nó đã rời khỏi nơi đây.

Sau những đêm trình diễn văn nghệ cho binh sĩ mới di hành quân về, đoàn văn nghệ bắt đầu đi vào các thôn ấp. Tôi đã đi theo đoàn văn nghệ dừng lại ở các ấp, trình diễn ngay ngoài trời, trước mặt các em nhỏ và các công nhân đồn điền cao su. Bằng dây đàn, chiếc trống nhỏ, chiếc khâu cầm, một vài ca sĩ nam nữ không lấy gì xuất sắc lắm, nhưng ngắn ấy thứ cũng đã khuấy động cái không khí trầm lắng lâu ngày của ấp. Các em nhỏ và ngay cả những người lớn không hiểu lời ca, tiếng nhạc có ý nghĩa gì. Nhưng họ đã vui lên trong chốc lát và muốn nghe nhiều hơn. Hình như chưa bao giờ tiếng hát từ con người đi sâu vào lòng họ. Chỉ có tiếng súng nổ rền quanh ấp, trong những buổi tối nặng nề ám ảnh giấc ngủ của mọi người.

— Ở lại đây với chúng tôi vài ngày. Tiếng hát của anh em quá thật, nhưng sự có mặt của anh em ở chỗ này còn quá hơn.

Câu nói của một ông già trong ấp làm cho tôi suy nghĩ mông lung. Tôi dành nói với các anh em trong đoàn ở lại ấp một tuần lễ. Buổi tối chúng tôi vào dồn ca hát cho các anh nghĩa quân, rồi ngủ luôn tại đó. Sáng ra lại đi các nơi lân cận trình diễn. Mùa đất đỏ, ánh nắng thiêu đốt, những mái nhà tranh thấp lụp sụp, những khuôn mặt khô cằn của dân chúng, không còn những hình ảnh nào nổi bật hơn. Chỉ với những vườn ruộng, lúa chín, quê hương thể hiện trong tiếng hát mới không phản lại những thực tế sót sót xa ấy.

Dân nghèo, tiếng hát nghèo. Lồng ngực tôi như muôn rạn vỡ đau đớn...

Đoàn văn nghệ trở về tinh theo đoàn xe của quân đội Lào đi lắn vể lúc nào cũng có hộ tống. Con đường không còn yên ổn nữa. Một tuần sống với dân không nhọc nhằn bằng những lúc di chuyển. Về đến tinh cả đoàn được nghỉ hai ngày. Thằng bạn tôi vẫn chưa trở lại. Có lẽ nó không còn trở lại nữa. Tôi hoàn toàn cô đơn trong căn nhà trọ.

(Xem tiếp trang 25)

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ MÙA XUÂN

(Tiếp theo trang 25)

Buổi chiều hôm ấy có tiếng gõ cửa. Tôi vội dập điều thuốc cháy gần hết, bước ra gần cánh cửa, hồi hộp nghe tiếng đồng bên ngoài. Rồi không đợi hỏi ai, tôi nắm quanh cửa soay một vòng. Tâm đã dột ngọt xuất hiện trước mắt tôi mà nhàng ừng hồng lên.

— Có lẽ anh ngạc nhiên lắm phải không?
— Ngạc nhiên lắm chứ, Nhưng mới Tâm cứ vào.

— Hôm nay Tâm mới thong thả đi chơi đấy nhé.

— Thì cuộc sống cũng có lúc cần thay đổi. Đóng khung mãi được sao?

Tôi kéo ghế mời Tâm ngồi. Ánh nắng chiều còn đong trên khung cửa sổ. Mấy con cá vàng bơi nhởn nhơ. Mùi thơm toát ra từ mái tóc Tâm, một mùi thơm quyến rũ xa lạ. Hôm nay tôi mới nhận rõ khuôn mặt nàng, trong thử ánh sáng vàng đặc từ ngoài dội vào căn phòng.

— Nghe nói anh vừa đi công tác về, có gì lạ không?

— Mệt, nhưng mà vui Tâm à.

Lúc ấy tôi tạm quên cái tình ly nhỏ bé mình đang ở. Tôi nghĩ Tâm sẽ nói với tôi rất nhiều truyện hoặc hỏi tôi những câu hỏi bất ngờ. Nhưng không. Nàng đứng dậy đi ra ngắm mấy con cá vàng, thần tiên nói.

— Những con cá này xinh quá. Anh kiếm được ở đâu thế?

— Tôi mang từ Saigon lên.

— Anh chịu khó mang cả những vật này đi theo

Tâm ngán người nhìn tôi, im lặng suy nghĩ. Nàng như nhớ cái thành phố ở xa hàng trăm cây số. Một thành phố quay cuồng vật lộn, với những hình ảnh thác loạn ban đêm trong các tiệm nhảy, các hộp đêm và mờ kỵ niệm úa héo còn ghi sâu trong tâm hồn nàng. Một thành phố đã làm nàng thất vọng, trong mỗi tình đầu trên của nàng khi còn là học trò. nàng đã chạy trốn nó. Nàng lại gặp một sự đơn độc ghê rợn hơn. Tâm ngồi nhich lại gần tôi. Nàng cảm quyền truyện dề trên bàn lát lát vài trang. Mùi giấy mới tỏa ra hăng hắc. Những ngón tay nàng thon dẹp địu dàng.

— Anh cũng thích đọc truyện à?

— Thịnh thoảng lúc nào buồn thì đọc.

Tôi cuối xuống nhìn vào gương mặt nàng. Nàng không để ý đến tôi và tiếp tục đọc. Người tôi nồng ran lên vì một sự quyến rủ mãnh liệt là lùng. Tôi muốn tò thám độ với nàng. Tôi muốn nắm tay nàng để dàng như cầm lấy quyền sách ở trước mặt và muốn ôm hôn nàng. Có lẽ nàng chẳng phản đối thái độ yêu đương đó của tôi. Nàng như chờ đợi và không nói gì. Nhưng tôi lúng túng ngượng ngáp, đi tìm một điều thuốc hút. Tôi thấy khó tâm vì biến chứng này, trước mặt một người con gái quen thân.

Ước muôn của tôi đã bị thực tế cản lại. Tôi lảng lờ hít từng hơi thuốc vào phổi. Bão tố qua đi. Tôi đã lấy lại được thăng bằng, chăm chú nhìn Tâm như lúc nàng mới bước vào căn phòng này.

Tâm ngừng đầu lên, thở rát sát bên tai tôi. Hơi thở của nàng ấm áp. Rồi nàng mỉm cười hỏi tôi:

— Sao anh ít nói thế? Mọi khi anh nói nhiều mà? Tôi cười, không biết trả lời thế nào. Cái nhìn của tôi như yếu hẳn đi. Đôi mắt Tâm trong sáng không chớp. Cố mà nàng hơi ứng hòng.

Tôi hiểu nàng đang nghĩ gì về tôi. Thật tình tôi vung về đối với nàng. Chỉ cần nói một tiếng, bộc lộ một cử chỉ, tôi sẽ dòn nhân được tình cảm của nàng. Lúc ấy tôi đoán nàng có vẻ khó chịu. Cặp lông mày rung lên và nàng từ từ đứng dậy, ngó ra ngoài cửa. Tôi theo nàng bước ra. Buổi chiều đã hạ thật thấp. Những ánh nắng chỉ còn thoi thóp trên ngọn cây. Chúng tôi đi theo con đường vắng, nghe rõ tiếng lá khô rơi xuống mặt đất. Hơi lam đã tỏa mờ các chung lũng quanh tôi. Những hiện tượng này hôm nay mang một mầu sắc khác biệt, không tầm thường như những lúc trước. Tâm vẫn để tôi đi bên cạnh. Nàng bắt ngòi hòi tôi một câu.

— Ở đây có thác Mơ, anh đã tới chưa?

— Tôi rồi Tâm à.

— Anh thấy nó đẹp không?

Tôi đi một mình nên không thấy đẹp. Hôm nay Tâm dẫn tôi đi một lần nữa nhé.

Tâm khẽ gật đầu không nói. Đến gần dãy phố thấp chìm trong mầu xám, Tâm ngập ngừng bảo tôi:

— Đè em về một mình được rồi.

Tôi quay trở lại căn nhà trọ với những ý tưởng vụn vặt. Sư xuất hiện đột ngột của Tâm, ở đây như một ánh vừa tan vỡ.

Tôi nhớ lại lâu nay tôi không đến quán bi da nữa. Tôi bán đi công tác và hướng dẫn các nhân viên trong đoàn văn nghệ tập dượt những tiết mục mới để sửa soạn chuyến công tác. Công việc luôn luân dời hỏi có gắng và óc sáng tạo. Nên không yêu thích công việc dù trình diễn văn nghệ cho những

đối tượng phức tạp ở những vùng xa xôi hẻo lánh, có lẽ nhiều anh em đã muôn bô cuộc, tìm về đời sống ở đô thị. Tiếng hát đã bị vào tận cùng của thôn ấp. Tiếng hát còn cắn dí vào nhiều hơn nữa sâu hơn nữa để cho cuộc sống của con người được vui ngay trong cái đau khổ của họ.

Một buổi sáng chủ nhật tôi dậy thật sớm. Mát trời chưa thức dậy ngoài cửa sổ. Những con cá biển đã qua bay tự vào ngọn đèn điện bầy giờ phơi xác trên nền nhà, những chiếc cá đã rời rung khỏi thân. Tôi tránh không dám lên những vật mất hồn đó, ta khỏi nhà đi đến nhà thờ, ngôi nhà thờ độc nhất của Tỉnh. Ở đây đã có mặt một nhóm người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Chiếc quan tài mộc mac mà tôi đoán là mới làm vì những thớ gỗ còn tươi đặt ở giữa lối đi, đầu quay vào bàn thờ có hình ảnh Chúa cuộc tội ở trên cao. Tôi nghe tiếng cầu nguyện râm ran như từ một hành tinh nào vang lại. Ở đầu dày ghế sát với quan tài, tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt Tâm và cả mẹ nàng.

Hôm nay tôi thấy mẹ nàng xuất hiện trong đám đông. Đó là một người dàn bà trung bình, sức sống còn tạo lực trên gương mặt. Tâm đứng yên lặng cầu nguyện. Nàng không thấy tôi đứng ở phía sau. Lúc ấy tôi không xác định được tình cảm đối với nàng đối với người chết. Tức cười hay thương xót, tôi cũng không phân biệt được nữa. Tôi chỉ cảm thấy một nỗi buồn mênh mông dâng ngập tâm hồn. Người chết lại là Hải, cái tên mà tôi đã nghe Tâm nhắc đến một lần trong quán bi da. Hắn không có ai thân thuộc ở đây. Xác của hắn đã được chuyển từ trong rừng y hệt một lữ khách cạn sicc giữa đường. Mọi người đã le cho hắn đi đến chỗ ước hẹn. Lúc nghe tin hắn chết tôi đã không khỏi bàng hoàng xúc động. Bây giờ xú động đã qua đi và hình bóng Hải đã đi dần vào ký niệm của tôi.

Sau khi tan lễ, chiếc quan tài được chuyển lên một chiếc xe bốn bánh đợi bên ngoài. Những vòng hoa tưởng niệm phủ kín quan tài và cả hai bên thành xe. Tâm nhìn thấp tôi, nàng bước lại gần nói:

— Tôi nghiệp cho Hải. Thế Hải không còn ai thân thích nữa sao?

— Không, không còn ai ngoài chúng mình ra. Nhưng như thế là yên hơn cả. Một thân một mình không còn vướng mắc gì hết. Tâm cúi đầu lặng thinh Tôi nói dứt với nàng:

— Biết đâu mai mối Tâm lại được dựa cánh này khi đến lượt tôi. Tránh làm sao khôi?

— Đừng có nói nhảm.

Tâm trừng mắt nhìn tôi thật lâu. Mẹ nàng bỏ ra về từ lúc nào tôi cũng không để ý. Chỉ còn tôi với Tâm và một vài người bạn theo chiếc xe đến nghĩa địa. Hai bên đường dựng lên những vách rào cao. Từ thăm thẳm. Mùi đất trộn với xác lá vừa hăng hoác.

Tiếng máy xe tèn hậm hực khi từ từ leo lên dốc cao như một người già lên cơn suyễn. Máy đưa trê trong ắp chạy ra lè đường, ngàn ngoi ngoi chiếc xe băng qua. Cầm đến sân bay chiếc xe chạy vào một con đường nhỏ.

Nghĩa địa nằm ở ngay đó nhưng chẳng ai nhận ra. Những lùm cây mọc lan man như một cánh rừng đang hối sinh sau một cuộc đốt phá tàn nhẫn. Lúc chiếc quan tài được chuyển xuống huyệt tôi chợt thấy mắt Tâm đỏ hoe. Nàng làm dấu trên ngực một lần chót rồi đứng lại gần tôi.

Ngày lên cao dần với nhiệt độ gia tăng. Mồ hôi bắt đầu chảy trên gò má Tâm. Tôi kéo nàng vào một hóng nhìn những lát xép vội vàng trút đất xuống huyệt. Lúc trở về Tỉnh, trong không khí bỗn chồn của một sáng chủ nhật sắp qua đi, tôi thêm viết một cái gì cho Hải, cho chính bản thân mình một chữ, một câu về cái chết có đơn, buồn tủi mà tôi vừa đưa tiền.

Nhưng loay hoay mãi tôi cũng chẳng viết được gì ngày lúc ấy.



Triền bắt đầu lạnh. Đất khô cứng. Những gác mùa Đông chỉ chậm lả. Mấy ngày nay tôi chờ đợi đi chuyề di một nơi thật xa, không có chương trình phải làm.

Tôi sẽ từ giã những cái để sống và đang sống: đoàn văn nghệ, hình dáng của Tâm, những kỷ niệm vụn vặt khác.

Cái ngày đáng ghi nhớ nhất — Tâm đã dẫn tôi đến thăm thác Mơ, giữa khi trời còn nắng ấm. Con đường vào rừng sâu hút, âm u, dẫn đến một thác lớn. Sự phung phả của ngày tháng, không gian đã khoét sâu lòng con suối. Ngọn nước ấy đổ từ trên cao xuống một vực thẳm rồi lèn lèn chảy qua những phiến đá già bị soi mòn. Búng giữa thiên nhiên hoang dại vây hâm, tôi thấy Tâm nhỏ dại — cần ấp ủ. Nàng kéo tôi đến sát bên, chỉ cho tôi những con số hé bóng bám vào các sườn đá. Những con ốc không

muốn trôi theo giòng nước tàn nhẫn. Bàn tay nàng níu chặt cánh tay tôi, Hai người di chon những phiến đá ngồi, nhìn nước chảy và những lò lói ở xung quanh.

Tôi thấy sự sống loáng hẳn ra, nhập vào cái tận cùng của vũ trụ và kích thước con người thu hẹp lại. Tâm như muốn nói với tôi điều gì mới, một điều mà nàng còn do dự. Nàng muốn nhóm cho tôi ngón lửa để rôi hai đứa sẽ thấy tro tàn. Tôi như bị thu hút, xô đẩy bởi những cảm xúc mãnh liệt ấy. Tự dung Tâm gục đầu vào vai tôi, hai mắt nhìn xuống, nét mặt đầm chiểu. Nàng có vẻ ngập ngừng:

— Em hỏi anh một điều nhỉ?

— Điều gì, Tâm cứ nói.

— Anh có thực yêu Tâm không.

Tôi không khỏi xao xuyến trước câu hỏi tự nhiên của Tâm. Và tôi cũng không muốn nói ra điều mình đang suy nghĩ. Tôi muốn để Tâm hiểu thế nào cũng được.

— Chuyện đó, Tâm thử đoán coi. Chắc là Tâm đoán rất giỏi.

Nàng nắm chặt lấy vai tôi, mắt ngắn lè, không nói. Tôi nhìn vào môi nàng uất mộng:

— Vì sao Tâm khóc?

— Em không biết. Tự nhiên em muốn khóc, anh à.

Toàn thân nàng bừng nóng. Tôi nghe thấy sự rạo rực chuyền lên những ngón tay nàng trên vai tôi; tôi đã không trả lời nàng rõ rệt. Cho đến bây giờ, sau những ngày đi qua, tôi vẫn nhớ rõ câu hỏi của nàng, nhớ rõ cái nhìn buồn đọng trên khuôn mặt nàng. Tôi quay cuồng với những ý nghĩ đến gấp nàng, nói cho nàng biết tôi sắp đòi đi chỗ khác, xa hân nàng, có lẽ không bao giờ còn gặp nàng nữa. Nàng sẽ ở lại đây với những thay đổi bất ngờ, với chiến tranh kéo dài, lan tràn cả đến con suối mà nàng đã đưa tôi tới đó cách đây ít ngày. Nhưng tôi không đủ can đảm để nói điều đó với nàng. Tôi sẽ lặng lẽ đi khỏi mảnh đất gai lửa này, như bao nhiêu người khác đã ra đi một cách âm thầm,

Buổi tối hôm ấy, sau bữa cơm chiều ở ngoài phố, tôi trở về nhà trọ, định viết cho Tâm một lá thư. Nhưng tôi chợt nghe thấy tiếng guốc ở ngoài cửa và Tâm xuất hiện trước mặt tôi. Nàng như hoàn toàn đổi mới. Thấy tôi, nàng hỏi trước:

— Anh định làm gì đây?

— Định viết thư cho Tâm.

— Sao lại viết thư cho Tâm? Cứ làm như bạn mình xa cách nhau quá chừng. Nhưng có chuyện gì thế?

Tâm ngồi vào ghế bên cạnh tôi. Gió hơi lạnh. Mấy sợi tóc trên trán nàng lay chuyển. Tôi ngắm nàng nói:

— Có nhiều chuyện muốn viết cho Tâm hơn là nói ra, nhất là nói ở chỗ đồng người phúc tạp.

Tôi đứng dậy đóng cánh cửa sổ cho ấm cúng. Tâm nhìn tôi với Sự Vụ Lệnh của tôi ở trên mặt bàn. Nàng quay lại hỏi tôi, giọng kinh ngạc:

— Anh lại đòi đi à? Cứ đi hoài, các anh như những cánh chim trời chẳng dừng đâu được lâu, Tôi trả lại ngồi bên nàng nói tiếp:

— Chỉ có dắt và cậy cỏ ở lại. Tâm uống cà phê nhẹ.

— Dạ, đẽ em pha cho.

— Tâm cứ ngồi yên. Anh pha rất nhanh. Tâm cũng đứng dậy theo tôi. Tôi rót nước vào hai cái tách, xé gói cà phê bột đồ vào, rồi bỏ thêm đường. Chỉ teng chốc lát cà phê đã tan, nồi mầu nâu sầm trong lòng chiếc tách men trắng.

— Đây là thứ cà phê chớp nhoáng, không phải đợi pha lâu như cà phê thường, mà vẫn ngọt.

Tâm mím cười nhìn tôi khuấy đường cho tan. Nàng kéo tôi ngồi xuống ghế, da thịt nàng mát dịu. Tôi biết nàng định nói câu gì. Nàng đưa tách cà phê lên môi, mi mắt dài không chớp. Ở nàng toát ra một vẻ đẹp, một sức quyến rũ và một tâm sự buồn man mác. Tôi nghĩ rằng tôi nay mình sẽ phải trả lời câu hỏi của nàng hôm trước. Và cũng chỉ còn tôi nay. Ngày mai, ngày mai tôi không biết mình sẽ ra sao. Trước khi hiện hữu làm người, mình cũng chẳng rõ vì sao mà có. Cho đến hiện tại mình vẫn còn tra hỏi băn khoăn. Thân phận này xuất hiện trên một thế giới quá xưa chằng ai cắt nghĩa nổi. Đành sống, sống và chấp nhận.

— Tâm uống cà phê này có được không?

— Được, nhưng hơi lạ giọng.

Tôi châm một điếu thuốc. Những cuộn khói trôi bay lơ lửng lên trần nhà. Tâm lấy tờ báo đọc qua những hàng tít lớn.

— Nghe tin má Tâm sắp đi khói dây. Có thật không?

Sau một lát ngập ngừng, Tâm đáp:

— Hiện giờ má em chưa nhất định, nhưng đến một ngày nào đó bà cũng sẽ làm lại cuộc đời.

— Còn Tâm. Bây giờ đã nghĩ gì đến tương lai chưa?

— Nghĩ làm gì cho met. Ít lâu nữa em sẽ về Saigon với mấy đứa bạn. Chúng nó vẫn thường

(Xem tiếp trang 28)

HƯƠNG TRÀ MÙA XUÂN

(Tiếp theo trang 24)

Đêm Giao thừa, lì xì các cháu mới dừa trâm bắc kong, tôi xách ghế xích du ra ngồi ngoài sân hắt thuốc vặt. Lú chau coi TV chau, buôn ngủ, chung leo lên giường thấp thòm dàn chủ gối dậy sớm ăn Tết. Trong nhà, có tiếng anh tôi sợ.

— Ngủ đi dùm chủ nghỉ. Mai dừa nào dậy muộn bắt tết rắng chịu.

Tui nhỏ nho khé. Tôi nghỉ thăm : « Chỉ riêng một miếng mìn, dù thức suốt đêm cũng hết tết mứt rồi ! »

Gần hai giờ sáng, tiếng pháo dừa dập.

Me tôi ngáp ngừng muôn nỗi gi nheo lại thôi. Bà bồi qua loa vài câu về nếp sống ở tỉnh,

— Kỳ cồn thức dậy bù :

— Dạ.

— Sao chưa đi ngủ đi con ?

— Dạ, được ạ, Me cứ mặc con.

Me tôi ngáp ngừng muôn nỗi gi nheo lại thôi. Bà bồi qua loa vài câu về nếp sống ở tỉnh,

A, thì ra bà cụ sợ tôi lôi thời tình cảm nó kia nho nhỏ thương bầy bà. Trời đất ! Phải chi nêu yêu được đỡ đỡ yêu để thương, đỡ đỡ để đợi. Tôi nghỉ tôi người con gái trưởng. Được đỡ đỡ láy chồng và tôi có nín không dám thờ dài. Sự im lặng đó khiến mẹ tôi thêm lo. Tôi nghe bà nói về lễ hội rộn ràng của anh Dương với người vợ nữ giáo sư mới tốt nghiệp. Sau đó bà bảo tôi :

● Truyện ngắn THÁI PHƯƠNG

— Chỉ nhà bách lai súng sướng, con cái khôn ngoan chả phải lo lắng gì cả.

Tôi mím cười nghĩ thăm rằng tích yêu dân cao su khôn ngoan. Yêu nhau thì lấy nhau, không yêu không lấy nhau cuộc đời giàn tiện có bấy nhiêu phải dùng lý trí làm cẩn cho thêm mệt. Cái khó là ở chỗ làm sao gặp được người

mình yêu và khi yêu rồi thì tăng giữ dùng ego đến độ ham mê nhớ nhớ dù mắt vợ thế thôi ! ...

Sáng hôm sau, mồng một tết, lú chau nhỏ theo ba má đi mừng tuổi hai họ, lú chau lớn ở nhà, tôi kéo chúng quay quần lại rủ bắt. Hà bà; được dịp « tăm thít » chủ thi lui tiê khoái lâm. Chúng « chiến đấu » rất có kỷ luật, vài đòn đánh rất khoa học, vài đòn xung phong giữ cửa, mấy đòn khích rinh rinh cửa nǎo lên thì đòn kế cửa nào dữ chúng chỉ đánh cầm chừng 1 đồng 2 đồng rồi đem « chiến lợi phẩm » chia chau là hét ôm tôi. Kết cuộc tai bị đai bài.

— Tự bây kỳ quá ! Phải đặt đều đùi chờ, bộ muôn mộc hết tiêu của chủ hờ ?

Lú nhỏ khóc khisch cười có vẻ khoái lối uấn cù cưa dò lầm.

Giữa lúc ấy thì di tôi tới. Chủ tôi làm Thẩm phán ở Tòa án, nhà giàu, có xe hơi, nhưng cà dì lão chủ đều vui tính nên chúng tôi rất quý mến và kính trọng di.

— Lạy chủ ạ ! Lạy di ạ ! .. Năm mới mới chủ mày di vào chơi..

Bọn trẻ rầm rắp khoanh tai, Thằng Bét mèo nhanh chót chạy xổng gọi bi.

Mẹ tôi lên.

— Lạy chí ạ ! .. Năm mới chúc chí mạnh khoẻ, làm ăn

phát đạt..

— Không dám. Năm mới chúc chủ chúc di... Mẹ tôi kéo ghế mời khách. Tôi lảng xảng thay hộp mứt khác, lấy bài dưa, rót rượu để me tôi rồi ngồi xuống một phiếu gốc sấp. Chủ tôi chậm rãi hỏi vài ba câu về việc làm ăn của tôi & tình:

Riêng di tôi thi khác. Di nói rất nhiều, chuyện tết đàu như phao. Sau đó di nhìn tôi thật lâu và hạ thấp giọng

— Chủ Ký năm nay bao nhiêu tuổi chí nhỉ ? Lau

quá em quên...

— Hèn như cháu 26. Cơm nào . Tý, Sứu, Dần, Mão.

Thia...

— Mẹ tôi vừa lão bành tinh toàn vừa bẩm đốt ngón tay Cảnh nhà thành bạch cùng việc nhiều bà không còn thi giờ

để ý iỏi ngày sinh tháng đẻ của con cái.

Di tôi tiếp :

— Cháu cố di làm lão lão rồi, ông già ông giàe

chó bộ ! Sao chí chưa kiêm chỗ nào...

— Ấy, cũng đang lo đó di, Nhưng khó quá di nhâ

nhà nghèo chán lại cũ muôn chọn người đẹp.

Mà đã đẹp là họ phải lão chồ giàu.

— Chủ ? Tôi buổi này chí còn phân biệt giàu

ngheo. Liệu bà là của người sau 1.. Nếu chí không lõi được

để em lo cho !

Me tôi cười. Qua những lão đám hỏi đám cưới của

các anh các chị tôi, bà đã mệt mỏi nhiều rồi, bây giờ được

em gái xuox phong đỡ đỡ gánh hối hả còn gì đang mừng hoa?

Bởi vậy mà tôi nhả lời liền :

— Vâng, theo thi quý nhất di ! Đây cháu di đây, cháu

với di nhằm đám náo nô bằng lòng ngay lập tức. Di đã chọ

cú gọi là không ché o o đầu chí dung aoi...

Di tôi lắc :

— Không phải em. Bị ông bạn tháo áo đến chơi nhà

em ông ấy có hai người con gái, có lão vừa lây một ông Bắc

sĩ cách đây bốn năm tháng gi đở. Còn có bé, nhà em khen

hoài não là ngon ngoan, nết na, thùy mị, con nhà tú tít..

Đến lúc đó chủ tôi mới lên tiếng :

— Vâng, Năm trước em nói dưa với ông định nhặt phiền

cho cháu Ký, ông có vẻ chịu. Gia đình người ta để dát lát

chí a. Chí đừng lo, để có crung em !

Vậy là « số phận » của tôi bị định đoạt. Trong cuộc

tình duyên sắp tối tôi không phát biểu chí hết ict y như

quan sát viên ngô inh hành Chính trị VN đang được Quốc

tế mờ xé. Minh là nhân vật chính song lại đóng vai phụ thế

mời dâu ! Tuy nhiên dù sao tôi cũng chưa dám bằng các bậc

ý thức VN. Bởi vì khi lão bón Hồi nghỉ nước lõa lõa

sao nước nhỏ phải chịu cái rụp khôn lõn xon, người ta

tống cõi ra ngoài. Cõi cõi ít nhất tôi cũng có quyền « Out

ou No » ở giai đoạn chót.

Hơn nữa, uộc đời tôi béo bở nhiều rẽ, đang dà

nhiều rẽ. Một giọng ai cũng nêu sau bức màn trước. Một

nhó móm cảm tình của người con gái mộng mơ trao về người

người ta. Một tề ảo hông. Một bàn tay trưởng Duyet. Một

mái tóc. Một nụ cười...

Tôi đã đánh mất những thứ đó. Đánh mất để rồi

chẳng bao giờ còn hy vọng tìm thấy thì trái tim này

tâm hồn oai dav, tôi dám dám mong mỏi chí nhiều người sự

muối làm vừa lòng mẹ, lòng em long lanh di !

Nói ra sợ hãi hãi trời mình sao « eyen » quá vây

người ta lo lắng dẫu ngậm miệng ngồi đó vang vang dạ dạ

gà chát. Đò hèn nhất !

Nhưng, tôi không phải con nít. Tôi không áu trĩ ngày

thơ, ham gáy ham chơi đến đó vừa mới bị chạm đến đã gá

cõi lòn cái. Thị hây cùi cặp mặt « biêu hả » xem sao rồi

hây bay. Chưa chì dà lâm om xóm là bậy, là... Cao kh

vô giao dục dâng dâm bô vò trại Tế bao !

It lâu nay, xã hội nhâm nhố, tao giáo nhâm nhố.

Chính trị nhâm nhố, học đường nhâm nhố sự nhâm

nhó dò triều vào cù trong già dinh khiêm

người ta tường lâm rồng chí mệ, chí bá, chí, chí cù

nhâm nhố, cũng bị lung lay, hết cù quyền hành đổi với

cõi cõi. Song, không ! Không thể thế được. Tôn giáo nhâm

(Xem tiếp trang 28)

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Phụ Nữ Da mặt xanh xao, yêu duối mao giài guyễn
do vi màu xanh kinh nguyệt không dấu
bã, h daid nhiêu, đau từ cung và giày chàng

NÊN DÙNG NGAY :

KIỆN - MỸ - TỐ « RỒNG BAY »

Để giúp sức Quí Bà, Quí Cô mạnh khỏe voi tươi mài.

Có bán khắp nơi, K.N.B.Y.T. số 601 ngày
18-1-63 và số 666 ngày 16-1-64

SINH-HOẠT CÁI-LƯƠNG NĂM ĐỊNH-MÙI 67

(Tiếp theo trang 19)

bảng hiệu «Tiếng chuông vàng Thủ đô» Càng sóng chói hơn.. Kim chung 6 chiếc quần quẩn :đại ban hưu diễn «ăn khách» nhút nhát năm Con Dê ;hứa hẹn sang năm Con khỉ cũng sẽ tiếp tục như vậy.

○ Trung ban Trăng Mùa Thu tự hạ bảng từ tháng 8 để thay đổi người lèo lái và cùng đổi thay bảng hiệu mới :Ca Kịch đoàn Hà Triều ;được chỉnh sửa nhiều, đã khai trương hôm 27-11-67. Bước đầu đầy hy vọng.

○ Một trung ban nữa, đoàn Sao Ngàn Phương từ Trung trở về Sài Gòn, chịu lò lăp năng một trận suýt «ra mè»! Cúng còn may là người lèo lái tri chỉ biết «các ca các cùm» làm ăn, đoàn còn lại rai sòng được!

○ Mấy đoàn nhỏ và vừa vừa này làm nguy trong năm : Tiếng Dân Ca rã ! Mây Tân suy sụp trầm trọng, mặc kệ ngoài Đà Nẵng ! Kim Chung 3 tự giải tán.

Hương Hoa Lan bị một phen sập rạp, cũng mặc kệ ngoài Trung ! Nghĩa Hiệp (hát bài pha cải lương) lùng cung nội bộ, sa sút đáng ngại ! Ánh Chiêu Dương cố gắng kịch liệt, vẫn ngã quy vó phuong cứu ván !

○ Như cựu lệ, hè gần Tết là các gánh đều tràn trề hy vọng : đậu giàn các xuất hát đầu năm. Nên gánh nào cũng lo tạp trước từ tháng bảy, tháng tám, Nhứt là các đại ban, chen nhau «xí phần» tạp tại Sài Gòn. Như Tết Con Khỉ này, mấy đại ban chia nhau các tạp : Hương Mùa Thu tại Nguyễn Văn Hào; Dạ lý hương tại H. Đạo; Thanh Minh tại Quốc Thành; Kim Chung 1 tại Olympic Kim Chương tại Thủ Đức..

TƯỞNG TÍCH

○ Đầu nhau tung ra tuồng xã hội Và hể tuồng xã hội là y như rằng mà khoác vào cái nhân thời đại.

○ Thực ra cái xã hội với «thờ» đại chi lần quan nói về... gai bắn bat, nhảy đầm, làm dì.. Và dào kép có mày kẽ lợi dụng nhân hiệu tuồng xã hội thời đại để tha hồ ăn mặc hở hang, khoe ngực khoe đùi và ôm nhau hun trên sân khấu. Chém !....

○ Đáng kẽ vài ba vở xã hội có giá trị như : Trường kịch 20 năm (Hoàng Khâm), Bọt Biển 3 (Nguyễn Phương). Đột tình nhân khùng (Hà T. Tiều Lưu Thủy), Đêm kinh hoàng (Thu An).

○ Năm Con Dê, cả một «phong trào»... hết tuồng cũ mèm không hẹn mà ủn ùn lên khắp các đoàn. Kèm theo, lại thêm một «phong trào» nữa : đặt tuồng nói số 1, 2, 3.., mặc dầu tuồng 2 chẳng hề nói theo tuồng 1 máy may : câu khán giả ? À thì cũng cứ được dù, miễn tuồng khá khá idang này, có vài soạn giả nhẹ lợi dụng mày nhẫn vật Hoa Mộc Lan hoặc Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài mà.. đó àu nǎo là con trai, con gái của Chúc Anh Đài ;nǎo lǎ.. chau ngoại của Hoa Mộc Lan, lǎng nhách!..

○ Giải Thanh Tâm về tuồng hay nhút năm coi bộ có bôn bùng tuồng dự định thảm dư, chứng tỏ uy tín Giải Thanh Tâm về tuồng hay khá cao vậy

○ Tuồng «chưởng» năm năm nay dành nhường bước xã hội, vì tuồng xã hội rầm rộ quá ! Tuy vậy, hầu hết mấy tuồng «chưởng» tung ra trong năm đều tương đối lành mạnh và «ăn khách» như thường

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

HẠNH - PHÚC KỸ - NGHỆ

Giường Ghế Bàn và Tủ Sắt

254, đường Nguyễn Trãi

CHOLON

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Mỹ viện MY HOA CO

- HÀNH NGHỀ LÂU NĂM tại GIABINH
- NHIỀU KIỀU TỐC MỚI
- BẢO ĐẢM HỢP Y.

số 49 đường Hiena Vương

Saigon

Chuyện thăng trầm của nghệ sĩ

(Tiếp theo trang 19)

Tiền 1 năm tôi cộng tác với KC-6, UT.Ô đứng soái song với kép trẻ Út Hiền một cách ngoan lanh. Từ là một kép ca đơn thuần, UT.Ô càng về khuya càng diễn xuất diễn luyên. Nếu Út Hiền được cái trắc, cái ngắt bập quyea và của 6 câu, thì UT.Ô được cái giọng ca băng vàng.. amba và các vũ và truyền cảm.

Thế nên 2 thê hè danh ca, kép chính Út Hiền và Ông vua còn chia chưa đồng jeuse premier » người tuồng cây, người tuồng khác. UT.Ô và KC 6 vẫn chưa nổi bật như thuở tréo sân khấu HMT. Dù vậy anh chờ dịp có tuồng bay, có vai hay để mà tiếp vợt.

Riêng về UT.Ô đã năm được 2 vai trong 2 vở

- * Dốc sương mù * của Nguyễn Thảo và * Giải nhân và kiêm sĩ mù * của Võ An đê đảm bảo tài nghệ anh bay cao và hanh thang *.

Giói vai trô kép ba trên KC 6 là Út Hậu Hồi ca anh đang đà dừng lại trong khi ấy tài nghệ diễn xuất đang chuyển lấn về phía kép diệu.

Những cô đào trẻ đáng kể

— Đào PHƯƠNG ÁNH của DLH vào đây nét duyên dáng KIM NGỌC — HỒNG NGA ca diễn tiêu luyện cũng trên sân khấu này.

Bà bồng hoa thuộc vào hàng đào đẹp của sân khấu cải lương như TÔ KIM HỒNG (KC-6) và TRANG KIM NGA (Kim Chương) và KIỀU HOA (SNP) đang gìn giữ tốt để mà vươn lên một cách tố tết.

Đào diễn ca đều đặng ca THANH NGUYỆT BOBO HOÀNG, KIỀU LỆ TÂM, họa năm rồi không có gì là nổi bật, sòng chơi thêm nữa.

Đào có tên lớn như : THANH THANH HOA, TRƯỜNG ÁNH LOAN, NHƯ NGỌC đều hay cao đứng vững sân khấu để «lấn bắc» cho lớp tiếp hat.

Đào chính mù thuộc hàng chúng đỡ sân khấu thuộc ca lúp NGỌC HƯƠNG (HMT) THANH NGA, NGỌC GIÀU, DIỆU HIỀN, PHƯƠNG LIÊN vẫn hay cao là những cô đào chính đương thời của các đoàn hát lớn song chưa tạo thêm những gì đáng kể sang chói hơn lão.

Đào trẻ đáng tên hương

— Giữa LỆ THỦY và MÝ CHÂU cũng là đào chính rất trẻ của 2 gánh Kim Chung ? trong khi ấy thì Lê Thủys là một cô đào ca đơn phuơng, bảy giờ diễn cũng rắc nhung chạc, có nét..

Phan Mỹ Châu có tên lớn ăn khách mệnh chii nhờ vào cao hơi bay bướm.. kêu ca..

Tui nhiêu nâng Lolita này đang kè «cây dinh» thu hút của đoàn KC-2 từ mây xanh này.

— Đào trẻ THANH KIM LỆ trên múa qua được bà bầu «nhà nghề» Kim Chương uốn săn đến với tên quá mâu lẹ. Từ trong bóng tối, tên tuổi, khiêm nhượng, bồng dung giữ vai tuồng đào chính, lối cao được khau già, giữ vững bông biện Kim Chương gìn suốt năm Mùi.

— Đào đệ tử iết của đệ nhất danh ca UT.Ô là NGỌC BÌCH vẫn được coi là viên ngọc bích sáng ngời của đoàn KC-6 chỉ lão đào tiền bát tuồng và hội, với vở «Tuyệt tình» của Hoa Phượng - Ngọc Diệp, mà người sành diễn thấy NB thủ diễn vai Bà Cố Quận chín một cách qua.. điệu nghệ.

Tu ca diễn NB đều đặng, tròn vẹo, duyên dáng, qua khòi một đào ra sao bi nỗi...

Số kép trẻ đang sáng chói

— Kép PHƯƠNG QUANG tuy bấy cáo triề mắng thê mà sau đã bước lên dài dano vọng sorm với chiếc Huynh Vàng GTG 66.

Đều nay, PQ cango tiến xa về hai mặt ca, diễn. Một kép chính tiề vững vàng.

— Cặp kép tiề cùng dùng chung với nhau trên một sân khấu, cùng chia chau nắm kép chính người phụ là PHƯƠNG BÌNH và MINH PHUNG. Hai chàng kép có hai sắc thái ca diễn riêng rẽ. Một dáng ca «xó» diệu mượt, còn một chút hặt, ca diệu nghệ. Cả hai đều có số khao già riêng biệt để kéo khao già hồn nǎi iỏi ủng hộ bằng biện toàn tết KC-2.

Trước vài tháng cuối năm, trong dịp KC-2 vđ thay thê KC-1 lâu ngày dài thủ đô, người ta nhận thấy kép trẻ hai được một vai Cô già Tương Long và Gio giao Mùa của Ngọc Diệp khá xuất sắc.

— Cặp kép trẻ HÀ HỮU TÂN và PHƯỚC HẬU vđ sân khấu - Hương Mùa Thu - trong khi đoàn này khuyết một lỗ trọng quan trọng là tài danh Hữu Phước qua 2 luồng - Đêm Kinh Hoàng - và «Cô già rừng mà» của TA người ta đều thấy rõ sức cõi gồng mãnh liệt của 2 chàng - tên binh - này.

Riêng vđ HBT có lần hơi đẻ cầm theo kiện kép Út Hiền, Phan Phước Hữu phao vào ca đền, xác véc.. ném cung dày tréo vọng.

Những nghệ sĩ rường cột

Tuổi tiên, chúng tôi phải thành thật khen ngợi một số kép diệu HOÀN CƠM KIM BẮNG, Đoàn HMT và 2 lão ca di của 2 kép lớn như Út Hiền và Hữu Phước, vđ mà ta được bầu Thu An đón leo thê xác vai chính khé tròn

(Xem tiếp trang 31)

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

BỆNH HO

AI Ho từ 5 ngày trở đi, các bà bị Ho sán hậu các cụ già, hay ho về đêm, nên dùng.

BỒ PHÒI TƯ ÂM HOÀN

rất chống lành bệnh

Nhà thuốc : QUANG-SANH-HOA
131 đường Võ di Ngay Phu Nhuan
và có bán khắp các hiệu thuốc Việt Hoa.

KN số 853 - ngày 19-5-64

TRIỀU SINH

HƯƠNG TRÀ MÙA XUÂN

(Tiếp theo trang 26)

không kệ mè lòn giảo Xã hội nhảm nhí mè xác xã hội. Con người và gia đình của nó tạo ra tàn giáo tạo ra xã hội chứ không phải tôn giáo xã hội tạo ra gia đình. Gia đình Việt Nam rất hay Chứng ta nên bảo vệ nền tảng gia đình và kỷ luật gia đình càng được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Với quan niệm trên hơn nữa tự nghĩ phải chỉ người ta có tình yêu người ta tránh nhau cho tình yêu là đúng. Còn tôi ta có khi khờ gì đâu. Đời tôi » tôi » tôi. Ủa hέo,

Ú dở...

Phương ngôn Mỹ có câu : « Kissing doesn't last, cooking does » tạm giải thích : « Lời cảm là ấm nước Yên nhau trước có người dẫn dì, Lấy nhau nó rồi dần dần Chính xác nóng đó mới vui vẻ bén » Vậy thì tôi thứ thời vẫn một phao xem sao...

Mồng Năm tết...

Tôi ngồi thư binh gõ lõi trên băng trước cửa chủ tôi, dâng sau là dì tôi và mẹ tôi. Chủ tôi mặc bộ Compleet màu đậm đồng màu với y phục của tôi. Thực ra tôi chỉ có một bộ vest. Nhưng tự nghĩ ít nhurtle làm sao đó cũng đủ

mang những kỷ niệm nào đó, dù kỷ niệm tàn phai song lòng tôi còn vương vấn nhiều tôi không nỡ lại dùng nó trong sự đổi thay này. Bởi vậy trước khi đi coi mặt thiền hạ tôi mượn tạm áo của anh tôi.

Hôm tôi mang mang, tôi muộn kêu lên Tú oi, Tú oi, xin em hiểu cho anh Em đi lấy chồng, anh không còn gì cả ngoài trừ chút kỷ niệm nhỏ bé mà anh mặc áo đẹp, thật cravat Bosse, mà em mỉm cười cắp sau tay rùm thưa. Một ngày quen nhau là một lần đe buôn chia kiếp. Anh sẽ nàng nứa mãi kỷ niệm đó. Anh có thể dầm xéo lên cuộc đời anh, trong lai anh song với em, anh không phụ em. Thế là đủ, Dù em đã có chồng..»

Thấy tôi trầm ngâm chú tôi vừa trông về phía trước lái xe vừa an ủi.

— Thanh niên thời đại này người ta thường ghét lối « coi mặt vợ » như hồi xưa. Riêng chủ, chủ nghĩ mỗi cái có cái hay riêng. Yêu nhau trước mà không lấy được nhau thì khổ còn lấy nhau trước, yêu nhau sau thì hạnh phúc. Hết, nhau đâu phải chỉ giận giận bằng một chữ « yêu » như người ta tưởng. Nó phức tạp lắm, thương vợ, thương con. Chắc đồng ý với chủ chủ.

Tôi khẽ da. Khô, đồng ý hay chẳng đồng ý tôi cũng mắt Tú rồi ! Mắt rồi thì thôi. Bay giờ chủ tôi bắt lấy mặt vợ hay dến mười vợ tôi vẫn cứ bắng lồng như thường.

Àm đam quá ! Não nát quá..

Chiếc xe qua Ngã Bảy rồi từ từ hướng về phía trại xã Minh Mạng. Cư xã Minh Mạng ! Trời ơi, kỷ niệm dày, cuốc dồi dào. Tôi cần róng cố nén tiếng thở dài...

— Nhưng, ôi kia ! Tôi sao ?

Tôi còn đang ngạc nhiên thì chủ tôi đã ngừng lại trước cửa căn nhà xinh xắn của gia đình bà Khách Thuần. Hay là

— Bây giờ không đi ?

— Dạ. Mời chị ô.

Ông bà Thuần chạy ra đón khách. Hành như họ đã chuẩn bị sẵn sàng song khi nhận ra tôi bà Thuần cũng không khỏi ngạc nhiên. Bà » À » một tiếng rên lại im. Ông Thuần chẳng biết chi hết, ông vui vẻ mời mọi người vào phòng khách.

Chúng tôi lần lượt giới thiệu, đến tôi. Ông nói thêm :

— Cháu đang đọc học dưới Bác liêu.

Ông Thuần Sững sót :

— Bác liêu ?

— Dạ thưa vâng

— Bác liêu ơi, nghe qua qua. À tôi nhớ rồi. Cậu giáo dạy dỗ tôi có biết Thái Phương không nỗi ?

Tôi » ôi mặt lóng lánh chàng áo női ra sao thì bà Khách Thuần dỗ lời chàng.

— Ông Thái Phương dạy chủ si. Tôi năm ngoài ông ấy có lại chơi nhưng mình đã vắng.

Ông Thuần ngồi tôi thật lâu, cười lớn rồi đứng dậy đưa tay bắt tay tôi một lần nữa :

— Hân hạnh ! Tôi nghe bà tôi với các em vẫn nói chuyện về ông không ngờ !

Me tôi hỏi bà Thuần :

— Thưa bà ra cháu đã được biết ông bà đã đẻ a ?

Bà Thuần vẫn tái kẽm lại cuộc gặp gỡ. Sau đó bà xin phép vào trong kêu con gái lấy nước. Lúc mọi người cùng im lặng chờ « Thiên Thần » xuất hiện tôi nghe có tiếng mảnh trúc xao động rồi tiếng chát rật rật, lật, người con gái lấp ló chào khách và nghênh minh đặt từng tách nước có chiếc đĩa nhỏ trước mặt mọi người. Một mái tóc óng à.

Một bàn tay đẹp như ngọc, cổ tay đeo chiếc vòng huyền. Tà áo lụa màu hồng cắt theo kiểu mới của những con nhà nòi nếp. Một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất, trong lành... chỉ có vậy thôi. Tôi vẫn chưa dám ngo. Mãi tới lúc nàng ứng hồn gò má, run run quay sang tôi ý mời tôi tôi mới ngừng lên và tôi buột miệng kêu :

— Tú ?

Người con gái cầm mồi chớp chớp mắt nhìn tôi thật nhanh khẽ gật đầu tỏ ý thông cảm tôi với vang rát lui.

(Xem tiếp trang 30)

NHỮNG NGƯỜI không có mùa Xuân

(Tiếp theo trang 25)

lên dây rũ em về. Nhưng em chưa muốn về với vì dời sống dưới đó quay cuồng què, nghĩ mà chóng cả mặt. Ở đây vẫn có một sự thích thú riêng.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tâm. Nàng duỗi tay trên thành ghế, mắt lò dò suy nghĩ.

Đêm hôm ấy, đêm cuối cùng, Tâm ở lại với tôi, Nàng nằm bên cạnh tôi nói chuyện lan man. Tiếng súng vang lèn giữa đêm tối, nhưng chúng tôi không để ý tới. Tôi nghĩ mình không có quyền làm Tâm đau khổ thêm, nhưng cũng không thể từ chối tình yêu của nàng. Tôi vẫn sống trong những mâu thuẫn vụn vặt ấy vì dời sống thật sự đã có quá nhiều mâu thuẫn. Trong người tôi như muôn boc cháy với những thèm muốn xác thịt. Tôi rung rưng nhìn ánh mắt Tâm, trong đêm tối còn dù sáng và lẳng lặng. Tôi đã tự lửa dõi bằng những ý nghĩ dần do. Mỗi cú Tâm kẽ sát môi tôi. Một hương vị đậm thảm của da thịt con người truyền mạnh vào dây sâu tâm hồn tôi. Một nguồn giao cảm bén khát, da diết nỗi dậy từ sự va chạm giữa hai thân xác.

Tôi lịm đi trong vòng tay người con gái, Nàng đã ngừng nói từ lâu để nghe những tiếng tim đập của tôi và của chính nàng. Tôi nghĩ đến những vết máu đã vẩy khô bên hàng rào dây kẽm gai, trên những con đường mòn dán sầu vào trong rừng. Những vết máu loang lổ, vung vãi đến lạnh mình. Trong giây phút ấy, tôi cảm giác cánh tay Tâm quá mềm như một mớ bông áp vào lòn da chai đá.

Sáng hôm sau tinh dậy, Tâm âu yếm bảo tôi : — Tôi cà phê của anh làm cho em mất ngủ đó. Tôi cười. Tâm hoảng hồn nhìn những tia nắng lọt vào. Nàng vội vàng đến trước cái tủ gương, vuốt lại mái tóc dài tơ lại đôi môi rồi ngán tôi bảo :

— Em vẽ nhẹ, chúc anh đi bình yên. Tiểu Tâm ra cửa, tôi thấy lòng bàng hoàng, mắt mát một cái gì. Lúc quay lại sira soạn hành lý, qua ánh nắng chiếu xiên trên mặt chiếc gối bông, tôi thoáng thấy vài sợi tóc của Tâm còn vương mắc lại.

Những sợi tóc dài, óng mượt, mềm mại, lắc lõng trong ánh nắng một buổi mai còn giá lạnh.

NGUYỄN ÁI LŨ.

XI-RÔ TRỰ-SINH SỮA TRẮNG

PANAMYCINE

Đặc biệt
Không tăng



Bao-ché băng
nguyên-liệu
CHLORAMPHENICOL
của Ý-đại-lợi

nên em nhớ
rất dễ uống



TRỰ-SINH

Kết các chứng : SỐT THƯƠNG-HÂN
BAN CUA
BAN TRẮNG
SUNG PHÔI

BẢN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

OIBC/BYT/21-7-67

PHONG-PHÓ

DOÁN QUÉ ĐẦU NĂM

TUỔI NGỌ

Nói chung, là một năm trung bình cho Nam và Nữ: một năm êm ái, gia đình yên vui, có những may mắn nhỏ, và may mắn hơn rủi. Nhưng các tai rủi chỉ thoáng qua, vì có những sao tốt giải trừ.

GIÁP NGỌ: 15 tuổi mạng Kim, Nam nhập cung Hỏa là bị khắc, cần đề phòng bệnh tật và những kẻ ghen ghét phao vu gây những chuyện bực mình. Không nên gây gổ. Tuổi Nữ chấp cung Mộc nhẹ hơn, nhưng cũng phải giữ gìn. Ngoài ra, học hành điều hòa, tiến tới nhò ánh hưởng Lộc tốn Quốc ấn.

NHÂM NGỌ 27 tuổi, mạng Mộc, Nam nhập cung Hỏa là bị tiết, lại bị Kinh, Đà, tuy gặp vận tốt, nhà cửa vui vẻ, nhiều tài lộc, nhiều sự may mắn, nhưng cũng vẫn phải phòng một cái họa xấu. Số nữ được tốt đẹp, nhiều may mắn, có thái lộc, có thể thay đổi công việc làm ăn, hoặc đổi nhà cửa, đổi nơi ở, hoặc đi xa.

CANH NGỌ 39 tuổi, mạng Thổ, Nam nhập cung Hỏa là tốt. lại được Khôi, Việt nên hưởng 1 năm hanh thông, có công danh nhiều may mắn, thăng tiến vui vẻ. Còn Nữ nhập cung Mộc là bị khắc, tuy có Khôi, Việt, Lộc tốn, được tài lợi và may mắn, nhưng phải phòng ốm đau và chuyện bực nhõ.

MẬU NGỌ, 51 tuổi, mạng Hỏa, nam nhập cung Hỏa là Hỏa làm ăn khâm khă, điều hòa, có những may mắn. Nữ nhập cung Mộc, được tốt, hưởng nhiều sự may mắn, vui vẻ, được tài lộc, gia đình yên vui.

BÌNH NGỌ, 63 tuổi, mạng Thủy, nam nhập cung Hỏa, nữ nhập cung Mộc, làm ăn bình thường, có những may mắn nhỏ, nhưng phòng những chuyện bực mình, chẳng nên gây gổ với ai.

TUỔI THÂN

Nói chung tuổi Thân trong năm Thân phần được hưởng những công danh tài lộc, phần phải chịu những chuyện bực mình, trong đó có chuyện tang thương, được may mắn giải trừ thì chỉ là tang xa. Ngoài ra, cũng phải phòng tai nạn, và tán tài, mất của. Được Hoa Cái và Mã, Khúc Khách chủ về sự tiến phát, nhưng lại sợ ánh hưởng của Tanger, Môn, Bạch Hổ, Khúc, Hu...

BÌNH THÂN: 13 tuổi, mạng Hỏa, nam nữ cùng nhập cung Thổ, lại bị Kinh Đà, phòng bệnh tật. Mọi việc điều hòa.

GIÁP THÂN 25 tuổi, mạng Thủy, nam nữ nhập cung Thổ là bị khắc, nhưng cũng được hưởng Quốc ấn, Lộc tốn. Làm ăn được nhiều may mắn và tài lộc, nhà cửa đượ vui vẻ.

NHÂM THÂN 37 tuổi mạng Kim nam nữ cùng nhập cung Thổ là tốt được Thiên quan Thiên Phúc tốt lành làm ăn có tài lợi may mắn. Nhưng tài họa được giải đi. Bị mất của nhưng lại được dần bù về tiền bạc.

CANH THÂN, 49 tuổi mạng MỘC nam nữ cùng nhập cung THỔ có nhiều sự vui mừng tiến phát, nhưng phải phòng các chuyện khó khăn, tai nạn hoặc chuyện bực mình đưa tới bất ngờ. Tuy nhiên mà các sự thành công và may mắn được khá, nhất là về công danh, nhờ ánh hưởng Quốc ấn và Khôi, Việt.

MẬU THÂN, 61 tuổi, mạng Thổ, nam nữ cùng vào cung THỔ là hòa gấp Kinh Đà tuy vẫn làm ăn tản phát, nhưng phải phòng nạn nhiều hơn. Nên tránh gây gổ và phải cẩn nhắc các việc làm cho cẩn thận.

TUỔI TUẤT

Nói chung, năm Thân rất đặc lợi cho tuổi Tuất, cả Nam và cả Nữ. Phát tài lộc, thăng tiến về chức vụ, nhiều sự may mắn, vui mừng, tâm trí được an lạc hơn. Tuổi Nam được Thiên mã, Thiên khốc. Điều khách chính chiến rất tốt, nhưng phòng khẩu thiệt. Tuổi nữ được Long, Phương cung tốt và cũng phải phòng khẩu thiệt.

BÌNH TUẤT: 23 tuổi Thổ, nam nhập cung Mộc bị khắc, nữ nhập cung Hỏa rất tốt. Tuổi nữ được nhiều tài lộc, công danh, tài lộc dẹp. Tuổi nam bị giảm kém hơn, nhưng cũng được khá hơn.

GIÁP TUẤT: 35 tuổi, mạng Hỏa, nam nhập cung Mộc rất tốt, nữ nhập cung Hỏa được hòa, nam nữ cùng được thêm Lộc tốn. Quốc ấn thật là vui vẻ, tài lộc, nhiều may mắn, tài lộc, công danh, gia đình hòa vui.

NHÂM TUẤT 47 tuổi, mạng Thủy, nam nhập cung Mộc bị tiết gián mứ nhập cung Hỏa. Nam được thêm mứ sao lành còn nữ bị Kinh, Đà. Cho nên chỉ phát tài lộc ít thôi, nhưng tâm trí được an lạc. Còn nữ tuy phát tài lộc nhưng cũng phải phòng ngừa các chuyện bực mình và nên tránh sự gây gổ.

CANH TUẤT 59 tuổi, mạng Kim, nam nhập cung Mộc là hòa, còn nữ nhập cung Hỏa là bị khắc. Nhưng Nam được Khôi, Việt, Lộc tốn và nữ được những sao giải đi. Cho nên đây là một năm êm ám vui vẻ cho cả nam và nữ với tài lộc phát lên phần nào.

TUỔI MÙI

Nói chung, nam nữ ở tuổi này (26,38) mà chưa thành hôn, thì đây là năm có thể thành lập gia đình do ảnh hưởng của các sao Đào hoa, Hồng loan Thiên hỉ. Một năm đẹp đẽ cho cả Nam và Nữ, được hưởng nhiều tài lộc, may mắn, có công danh — riêng tuổi Kỷ Mùi phải tránh các cuộc gây gổ để khỏi tạo những chuyện bực mình.

ẤT MÙI 14 tuổi, mạng Kim, nam nhập cung Mộc còn nữ nhập cung Thủy là bị giảm học hành, tốn kém có sức khỏe.

QUÝ MÙI: 26 tuổi, mạng Mộc nam nhập Mộc là hòa nữ nhập thủy là rất tốt — cả nam và nữ cùng vào năm lập gia đình các việc làm tốt, thi cử có lợi, nhờ ánh hưởng Quốc ấn.

TÂN MÙI: 38 tuổi, mạng Thổ nam nhập Mộc là bị khắc nữ nhập Thủy là giảm Nam được khôi việt nhưng bị kinh Đà Vận của nam sỏi nồi hơn được những đặc lợi, có công danh, nhưng phải phòng những sự đau ốm, có kẻ lâm hại. Nên tránh gây gổ Vận của Nữ được điều hòa...

KỶ MÙI: 50 tuổi, mạng Hỏa, Nam được vào cung MỘC là tốt, Nữ vào cung Thủy bị khắc. Vận của Nam khảm hơn các năm trước; có tài lợi, có việc làm mới, nhờ thêm Quốc ấn, Lộc tốn, nhưng phải tránh gây gổ, phòng chuyện bực mình. Nữ được điều hòa, nhưng phải phòng ốm đau; nữ cũng thêm may mắn và công danh nhờ Khôi Việt và Lộc tốn.

ĐINH MÙI: 62 tuổi, mạng Thủy, Nam nhập cung Mộc, là bị tiết, Nữ nhập cung Thủy, là hòa, tay được Lộc tốn, Quốc ấn, nhưng các may mắn và tài lộc cũng bị giảm phần nào.

TUỔI DẬU

Nói chung, tuổi Dậu qua một năm bình thường, có vui buồn lẫn lộn — khéo hành động và không gây gổ thì tránh được bớt những chuyện bực mình. Ở các tuổi chưa thành gia thất (24-36) thì năm Dậu này là năm có hỉ tin tức là năm thành hôn (có Đào, Hồng, Thiên Thị).

ẤT DẬU 24 tuổi, mạng THỒ, Nam nhập cung HỎA, tốt, nữ nhập cung KIM bị tiết giảm. Cả tuổi Nam và Nữ cùng báo vui đường công danh, tâm trí an nhàn Cá chuyện vui.

QUÝ DẬU: 36 tuổi, mạng Kim, nam nhập cung Hỏa bị khắc, nữ nhập cung Kim được hòa. Những chuyện may mắn vui mừng đến với cả nam và nữ, nhà cửa vui vẻ, nhưng riêng tuổi nam phải đề phòng những chuyện bực mình, lo lắng — bị bệnh hoặc có kẻ hại ngầm. Tuổi nữ được may mắn và công danh nhiều hơn.

TÂN DẬU 48 tuổi, mạng Mộc, nam nhập cung Hỏa bị tiết giảm, nữ nhập cung KIM bị khắc. Tuổi Nam được khôi-Việt nên có phát vể công danh và may mắn, còn tuổi nữ thì bình thường. Cả nam và nữ có vui, cũng có buồn có tài lợi nhưng lại cũng có tan tát.

KỶ DẬU 60 tuổi, mạng THỒ, Nam vào cung Hỏa rất tốt, Nữ vào cung Kim bị tiết giảm, nhưng nhờ Lộc tốn, Khôi, Việt, Quốc ấn Nam Nữ cùng được những may mắn, tài lộc, danh tiếng, cả vể công danh nữa.

TUỔI HỢI

Nói chung, năm này đặc lợi cho các tuổi Hợi, nhưng các tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi phải cẩn thận tránh mọi chuyện không hay để khỏi gặp các chuyện khó khăn, bực mình xảy đến, Ngoài ra Nữ có Hồng Lan, Đào Hoa, Thiên hỉ, Nam cũng có Hồng Loan Thiên hỉ nên nam nữ tuổi Hợi chưa thành lập gia đình có thể thành lập gia đình vào năm này.

ĐINH HỢI 22 tuổi, mạng THỒ nữ vào cung THỒ được hòa, nam cũng vậy cũng được thăng tiến, có tài lộc công danh nhất là tuổi nam có thêm Lộc Tồn Quốc ấn nhưng phải đề đặt giao thiệp, tránh gây gổ, hành động thận trọng để khỏi bị những chuyện bực mình và khó khăn.

ẤT HỢI 34 tuổi, mạng HỎA, nam nữ cùng nhập cung Thổ, là bị tiết giảm. Làm ăn có nhiều sự may mắn và tài lộc, nhưng phải nhất thiết không gây gổ, không ghen đua quá sức những lo âu khó khăn.

QUÝ HỢI 46 tuổi, mạng Thủy, vào cung Thổ, nữ được Lộc tốn Quốc ấn. Được một năm đặc ý, có nhiều tài lộc, tốt đẹp, có công danh gia đình êm ám thân tâm nhàn.

TÂN HỢI 58 tuổi, mạng Kim vào cung Thổ, được đắt tốt, hưởng một năm có nhiều may mắn sung sướng, nhiều tài lộc gia đình êm ám thân tâm nhàn.

HÙNG CƯỜNG, BẠCH TUYẾT, DŨNG THANH LÂM, BA VÂN, VĂN CHUNG, KIM NGỌC, PHƯƠNG QUANG, TRƯỜNG XUÂN, DIỆP LANG, PHƯỢNG LIÊN, KIM HƯƠNG, QUỐC TRẦM, HỮU TÀI VIỄN HÙNG, THANH CAO

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Kính chúc quý vị khán giả ôn nhân sang năm MẬU THÂN ngập tràn « HẠNH PHÚC — THỊNH VƯỢNG »

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

BÊN THÈM NĂM MẬU THÂN

Kính gửi đến Đồng bào và Thành hữu toàn quốc
— Một Năm dõi dài sức khỏe.

— Một Năm thành công trên mọi lãnh vực

— Một Năm hòa bình, tự do trong sự thống nhất lão thành

Các Nghị Sĩ Thương Nghị Viết

Hoàng Xuân Tứ

Nguyễn Văn Ngãi

Phạm Nam Sach

Trần Huệ Minh

Võ Văn Truyền

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

ĐĂNG CHÂN NAM

hàng rượu Vĩnh Sanh Hòa

122 Tân thát Đạt Saigon DT 91,820

xưởng rượu Đức-Ký

40, Mạnh Tử Cholon DT 37 044

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

XƯỞNG MÁY LÂM ĐỒ MỘC

LÂM - HỒNG

sản xuất đủ kiểu Baguette, Lambiris, cầy Thao Lao dùng để trang trí cửa hàng, văn phòng, nhà phố v.v.

537-539 Đại lộ Pétrus Ký
(tại Ngã Bảy)

SAIGON

HƯƠNG TRÀ MÙA XUÂN

(Tiếp theo trang 28)

Mẹ tôi băng lồng lâm. Bà trống theo thật lâu vì hình như chính bà cũng bị « nhau xác » tưởng. Được » làm cho ngày ngất.

— Thưa thế này không phải nhưng cô đây...?

— Vâng, thưa cháu nhà bà ôm. Các anh cháu ra trường cũ rồi, nhà có hai chị em cùng tên Tú, cháu Thành Tú mới lập gia đình năm ngoái, cháu này là Thủy Tú.

Mẹ tôi tấm tắc :

— Thành Tú, Thủy Tú, ông bà đặt tên các cô khéo quá!

Nhân lúc mọi người vui vẻ dùng bánh, dì tôi thay lời mẹ tôi ngó ý muôn xin » có bé trưởng Được cho tôi, tôi » bay về mặt bà Thuần có vẻ lưỡng lự. Bà trả lời rằng cháu còn nhỏ, chỉ nó mới đi lấy chồng, xin thử thà để chúng tôi do tôi » cháu thế nào. « Nếu cháu băng lồng chúng tôi cũng băng lồng.

Thôi khô rồi ! Chắc bà Thuần lại nhớ đến câu chuyện nhau nh子里 của tôi » năm ngoái. Con nhà người ta cảnh vắng nhau nh子里 của tôi » một lúc mà người ta sẵn sàng thi bồ cho cái thằng » trốn đánh không chết này ».

Phải làm thế nào bây giờ ? Phải làm thế nào bây giờ ?

Lo quá ! Lo quá ! Lo qua » cù chán » chờ kiêu » chiến tranh » iới hạn » chấn dỗi di dùng mãi thôi... Nàng ngồi trong kia, mái tóc và vai áo lồng thấp thoáng nhìn bức màn mông.

Nếu được gặp nàng Nàng được gặp nàng tôi sẽ uốn ba tặc lưới nỗi nỗi khiên nàng cảm động rồi nàng sẽ gật đầu. Nhưng

nhưng làm thế nào để gặp nàng bây giờ. Tôi dắt ơi, phải chi tôi có phép tăng hinh bầy giờ ? Tôi dắt ơi phải chi tôi có phép tăng hinh biến thành con ruồi tôi sẽ bay về đậu lên vai vang và kẽ cho nàng nghe tất cả tình yêu của tôi. Nàng

để cảm động. Nàng sẽ khóc

Song le, tôi là không có phép tăng hinh. Tôi ngồi đây lù lù một đồng cửa bánh vừa lo mắt ».

A, bánh bánh ! Tôi chẹt nghỉ được một kẽ lều. Nhết

định phải liều chí của cách duy nhất này ma thai.

Nghĩ sao làm vậy. Nhìn mọi người không dè ý tôi bèn bè đón mítց bánh, chém dou sang hai tay đầu cho

nhau nh子里. Phải khéo rất khéo kéo bà Thuần kêu người nhà mang khăn lau tay là hư hết. Tôi lừa lục họp thời nhất

bèn xoè tay ra xin phép » vừa mặt.

Bà Thuần nghe người nhà hai tay tôi như I có giao để tính nhín vết mực có ý tến áo dứa học tời tiob nghịch Lợi dụng vải giây lóng tự dò tôi dứng dậy dym bước vào nhà trong. Bà Thuần hơi chực luối. Võn đã làm tại tòa bao bà không lẽ gí thoi » ài gian » cù máy vng nghịch si.

Họ có thể dùng bắt cứ phương tiện nào để đạt tới mục đích, như thế đối với tôi, tôi chỉ bắt chước mưu kế bao bì

phong viên khi muốn vượt hàng rào cầu sat để sò phong

vào một chính trị gia tâm tieng vậy thôi.

Thủy Tú đang ngồi » học. Thủy lôi vào nàng ogang

lên vừa nghe chiêu, vừa c thao. Khuôn mặt đẹp cùi giam.

Hàng mi cong dạng lại không dám chớp. Nhưng ngón tay nhỏ

đi trên mặt bàn...

Đã trot phong lao phát theo lao, tôi thu hết cao đậm

ung chí thoát ra được một tiếng yêu tưởng :

— Tôi !

Người con gái mím môi. Chờ đợi,

— Tôi, tôi di rửa tay.

Tôi xép hai tay dính dầy mờ. Thủy Tú vẫn cùi

mặt nhưng cặp mắt den lay hơi nhìn lên và thoang co nét tươi. Nàng ueng dày diob di lấy khăn vót, tôi theo sát nút

Vẫn vè chiêu khàn mặt thêu chữ » Thủy » cho nhò trong

tay, tôi ngáp ngùng chưa chịu vát lên dây.

— Cố tú... tôi... tôi muốn nói với cô vài câu...

Người con gái lảng tai nghe nhưng vẫn nhò vè phía

khác. Đợi mãi không thấy tôi nói gì, nàng chẹt quay lại, có

lý giọng từ chiêu :

— Thưa... hỏi nọ chị Thành lập gia đình. Thủy gửi

thiệp xuống Bạc liêu nhà có nhận được không ạ ?

Tôi tum tum cười gật gáu đầu :

— Cố.

— Cố sao anh không trả lời ?

Cáu hỏi kéo dài, thật nhò, thật ngọt, thật nồng nịu.

— Mẹ tôi anh dù lầm, ở tòa soạn anh quên quên

các co...

— Vì thế Tú nghe theo lời mẹ định di lấy chồng ?

Người con gái ứng hồng gò má bao iay che miệng chỉ

đã lèi môi :

— Thủy.. Thủy hỏi đoán là anh !

— Đoan là tôi ?

— Dạ Bà nói nôi Bạc, dạy học dưới Bạc liêu,

lên khong quên ai o Bạc liêu het.

— Thôi không ?

Biết là tôi nói móc, Thủy Tú đỏ mặt, hàng mi

chớp nhau.

Lý hiểu không thể chả chờ được nữa, tôi di thẳng vào

văn phòng :

— Bây giờ biết rõ là anh rồi, Tú tính sao ?

Người con gái làm bộ ngơ ngác.

— Linh cái gì cơ ạ ?

— Các cụ xưa ngõ lời cho » tại nõ lấy nhau », mẹ

lời dè tuy y kiến chác aco » chau » băng lồng chúng tôi cũng

băng lồng... Còn iú ?

Có bé trưởng Được. Tôi hạ thấp giọng :

— Tuy chung miano mời gặp nhau làa này là lần thứ

hai, nhưng chắc iú biếu anh. Anh chỉ là một giao sư tinh

nhỏ, ngòi nón, tăm tuu, vè Saigon thích nghịch ogum,

tham nhở. Song anh » men » Tú, mea ngay từ buổi gặp gỡ

dau tiem...»

Thủy Tú không quá » lệ như tôi tưởng lầm. Nàng

hình hình ngắt lời :

— Anh chỉ » men » Thủy thôi ạ ? Thế thi .. xa quá;

Kèm theo câu nói là một cái lắc đầu nhẹ nhẹ lôi với

vàng bao chúa :

— Iub anh it ua dùng chử lúa Anh by vong se được

nói lea (eng ay kí) (tôi vè ngoài tay áp út lâm hiệu

deo nhin cuoi); Xin Tú tio anh Xin Tú cho anh một dip

may cuối cùng trong đời... Tú băng lồng she. Gạt đầu di

— Khong gat duoc...

— Sao vay ?

Thủy Tú nhâm mật nhâm mùi khè rùi vui lòi » Sợ ghe

góm lâm», » theo ghe gom lâm». Nàng gục lòi :

— Anh lea di keo my tay.

— Cùi Tú ?

— Chua biết.. Nhà vân thiên gi các cô !...

— Nhưng anh chỉ yêu một cô thôi. Trả lời di Tú. Nếu

im lặng anh coi như Tú băng lồng ạ.

— Không im lặng.

— Không im lặng thì ừ đỉ.

— Không ừ.

— Không ừ anh cứ đứng đây hoài mơ rày rango chịu.

— Vâng, xin mời anh cứ đứng. Thủy lên..

Nói xong nàng quay gót định bước. Tôi lách theo

sau, cùi nhau :

— Tú đã biếu anh mà còn phải suy nghĩ nữa sao ?

Một là một, hai là hai, tính toán là dở. Anh đã nói

anh nghèo nàn, tăm thường, không danh, không lợi. Con

gái ua tính toán...

— Thủy đâu có tính toán ..

— Không tính toán sao mất vài ngày mới trả lời ?

— Khỏi cần vài ngày.. Chưa trả lời là chưa là lời.

Chết rồi, Cố béc này mặc mưu tôi rồi. Vừa bị nói một

chut đât tự ái » khôi cần vài ngày » thì còn gì bằng nữa.

Tôi tảo càng luô :

— Thời vây, nếu Tú mặc có không dám trả lời thì anh

con trai nhà chị đây ư ? Tách của chị em mình khác, tách

cháu Kỳ nó bò đầy nhóc, coi bộ có cậu thương nhau lâu rồi

thiphai mà nó không dám nói với chị..

Mẹ tôi chợt hiểu, bà tóm túi khen ngợi. Riêng cha

tôi đây là lần đầu tiên ông chưởng tay qua vai tôi một cách

thân mật. Ông bảo :

— May hè lâm cháu ạ ! Nếu không có di với cháu

cháu đó may lấy được cô vợ như thế !..

Vâng chà tôi nói đúng. Sau ngày Thủy Tú về nhà tôi

ngồi tò là ra là I người vợ đảm đang hiền淑. Hiện tại chúng

tôi đã có hai cháu trong tàng lai chắc chắn sẽ có.. hâm

một đứa nữa cho vui và tôi chuẩn bị viết vè nàng băng loạt bài

vợ tôi con tôi...»

lúc đó tôi nghe tiếng bà Thuần kêu :

— Cùi tách này nữa, sao con không láng cho nó trong

Úa, mà con bô thêm chè mới đây à ?

Tách trà đó thuộc về phau tôi, Dì tôi rất tinh mắt.

Bà đoán cùi bê trưởng Được có cảm tình

sao đó với tôi từ trước nên bô thêm chè vì biếu tinh tôi

tra uống nước tè.

Lúc vè, di cười cười nói đùa :

— Chị kiếm lè hỏi lè cười cho các cháu di là vừa chí

ạ. Nén không dù, chúng em chạy..

Me tôi lo lắng :

— Liệu theo ý đì họ có băng lồng không ?

Tôi trả lời bô xinh quá !

Dì tôi hỏi lại :

— Ủa ! Chi khong dà ý tách trà » người ta» mèi ông

con trai nhà chị đây ư ? Tách của chị em mình khác, tách

cháu Kỳ nó bò đầy nhóc, coi bộ có cậu thương nhau lâu rồi

thiphai mà nó không dám nói với chị..

Mẹ tôi chợt hiểu, bà tóm túi khen ngợi. Riêng cha

tôi đây là lần đầu tiên ông chưởng tay qua vai tôi một cách

thân mật. Ông bảo :

— May hè lâm cháu ạ ! Nếu không có di với cháu

cháu đó may lấy được cô vợ như thế !..

Vâng chà tôi nói đúng. Sau ngày Thủy Tú về nhà tôi

ngồi tò là ra là I người vợ đảm đang hiền淑. Hiện tại chúng

tôi đã có hai cháu trong tàng lai chắc chắn sẽ có.. hâm

một đứa nữa cho vui và tôi chuẩn bị viết vè nàng băng loạt bài

vợ tôi con tôi...»

SAIGON một ngày sắp sang Xuân

THÁI PHƯƠNG

PHONG-PHÚ

midol

NHỮNG ĐÓA HOA ĐẦU MÙA CỦA: «VƯỜN XUÂN VĂN-VĨ»

* Một lớp đào tạo mầm non đồng nhứt, nhiều uy tín nhứt tại Thủ Đô !



Nhạc sĩ Văn Vĩ (mang khăn đen) đang huấn luyện học viên và cô NGỌC THẠCH (người đàn bà bồi đầu) đang phát bài bản cho học viên tại lò cờ nhạc « Văn Vĩ ».

Các em đang tập duyệt bài bản để chuẩn bị làm ca khúc lè « Cung chúc tân xuân » mừng năm mới Mậu Thân.

Phong trào cờ nhạc, những lớp đào tạo mầm non ca kịch mọc lên như nấm... tại trung tâm Saigon.
Lớp nhỏ có, lớp lớn có, Nhạc sĩ hứa danh đứng ra điều khiển, chăm sóc, hướng dẫn bằng tấm, bằng chục học viên hể hông trong các « lò đào tạo, hẫu luyện lụa nhứt lòn » hơi dày bì vọng che mai sau, cho vươn ca kịch bước nhảy.
Làm nghề cần phải có uy tín nghề này, để được lòng tin của các bậc phụ huynh, mới tránh khỏi rủi ro công. Đến nay mà còn tránh sự lỗ là tiêu bài.

Chuyện thăng trầm của nghệ sĩ

(Tiếp theo trang 9)

... Kè ra trong số kếp ở lứa tuổi HKB muốn làm một « cao đao pha » như anh đều phải để...
Số diễn viên lớn vào lớp vào lớp « tài » lượng đồng...
phai nhỏ dèo nhứt : TRƯỜNG XUÂN, HOANG GIANG, VIỆT HÙNG, NAM HÙNG, CHI HIẾU và
phai hè làm sao quên được những « cây cối » như : KIM QUANG, BÁY XÉ HÈ MINH trên sân khấu Kim Chung, Thành Minh Thành Nga, Hương mù Thu.

Bây giờ những nghệ sĩ này thường làm điểm tựa cho nhóm trẻ « ăn tiền »...

Điểm danh số mầm non

Số nghệ sĩ mầm non đang lóc lèo nhứt gì gọi là
trong lò tưới tàng, đồng kè, HÀ MÝ XUÂN, DIỆP TUYẾT ANH, TRANG BÍCH LIÊU, KIM HƯƠNG, ĐAN THANH, BÍCH HẠNH, BẠCH LÈ, DIỆU NGA, KIỀU TIỀN KIỀU MAI LÝ.

Về phía kếp lai tai với ba cầu như : MINH VƯƠNG (khỏi nguyên vong cờ), HUỲNH THÁI DŨNG, PHƯƠNG THANH đều có tương lai dày hứa hẹn.

Cuộc chạy đua vào GTT-67

Không khí chấn bị cho GTT đang vào năm lên 10
vẫn còn có phần tạm rã, hoạt động mạnh hơn bao nhiêu
năm khác.

Việc làm này ảnh hưởng nhiều trong giới nghệ sĩ, giới
tâm môt kịch trường. Một cuộc họp đóng vào ngày cuối năm
(31-12-67) đã thành lập xong ban tuyển chọn cho 2 giải « Diệp
viet xuôi sáu » và « Nghệ sĩ triều vong ».

Thành phần BTC gồm có 14 ký giả phê bình ca
kịch nghệ sau đây : TRẦN TÙ VĂN, TRIỀU SINH
HOÀI NGỌC, CAM THỊ PHÙNG MÃU, SONG LANG
THÀNH ĐẠM, THIỀN HƯƠNG, TINH THIỆT,
PHI SƠN, HOÀNG SƠN VIỆT, HUY TRƯỜNG TN
NGUYỄN VĂN VÀ NGỌC ĐÌNH.

Vào sáng 14-1-68, GTT khởi đầu chấm giải cho mùa
67 của GTT tại Hội quán « Hội nghệ sĩ ái hữu và tượng tế
trên đường Cố Bác ».

Các cử nhân dự luận của giới theo dõi nhiều về sân
khấu cải lương, những nghệ sĩ nhiều bì vọng « láh mè
đai vàng » gồm có : HÙNG CƯỜNG THÀNH HẢI,
ÚT TRÀ ÔN, HOÀNG GIANG, ÚT HIỀN, NGỌC
HƯƠNG, NGỌC GIÀU VỀ giải diễn xuất sắc. Về phía
triều vong..., như : NGỌC BÍCH, MÝ CHÂU, THANH
KIM LỆ, PHƯƠNG BÌNH, BÁO QUỐC, PHƯỚC
HẬU, MINH PHỤNG.

Tính thi tính vậy, bàn thi cứ bàn, song le với 14 là
phiếu, mỗi người ô nhận xét riêng hảo cung nên e rằng
Rất có thể có trường hợp ngược uể ngược cho mà xem!
NB

Mấy năm qua, chúng tôi nhận thấy có 2 lò mầm non ca
kịch có cơ sở qui mô, có số học viên đám bảo. Lò « Út
Trong » do nhạc sĩ Út Trong là một, và lò « Văn Vĩ » do
danh cầm lục bryan cầm khét tiếng Văn Vĩ là hai. Tuy
nhưng gần đây nhạc sĩ Út như bận rộn với bao nhiêu
công việc khác làm không có thời gian để làm
(hợp tác với Xuân Phát làm ti vi và khai thác đinh Minh
Phụng nhằm một rap hát lò) thế nên anh đã buông lời
phản đối lò Văn Vĩ.

Lò Văn Vĩ số một

Dù thiếu ánh sáng, song với cái tên Văn Vĩ, với ui
mê mẩn chờ đợi của khán giả là chí NGỌC THẠCH (nghe
danh trước là « giáo viên ») hướng dẫn các em học tập, đồng
thời với một lớp học rộng rãi và dày đủ tiện nghi, như vào
các kiệu nôi bài hoa bao nhiêu lớp cờ nhạc khác, mà
giờ đây lò Văn Vĩ đã là vô địch !

* Bài của SƠN-NGỌC

Sau biết mấy khóa cho « ta lò », giờ đây với số 80 học
viên nam nữ đang theo học chương trình tại lò này. Các em
gồm có : Diệp anh Đầu, Mai trang Hương, Phượng hồng Hải
Phượng Hồng Nhung, Phượng yến Hồng, Hà ma Liên,
Thúy Hương, Mỹ Trang, Mai Ánh, Ngọc Thiên, Thành
Băng Tâm, Ngọc Thiết, Bách Lưu, Phương Cúc, Tuyết Ánh
Khoa mộng Liên, Ngọc Sương, Phương Chi, Thủ Dương Kim
Dung, Thủ Hà, Trang ngọc Sương, Trang kiều Dung, Trang
hoài Dung, Cẩm Vân, Mỹ Văn Lao, Thành Thúy Trang mỳ
Lý, Thủ Thủ, Mai Cúc, Hà my Tân Nguyệt
Ánh, Trang Thảo, Trang thủy Hồng, Bích Liên, Trang hồng Liên, Hồng Lao, Trang thu Hương, Trang thu Hồng, Trang thu Trang, Mich Phượng, Ngọc Dương, Mộng Lanh, Ngọc Tuyết, Thủ Ngọc, Tuyết Ngà, Hoàn như Mai, Lan Hoa, Ngọc Liên, Mỹ Thịnh, Trang
tuyết Ngà, Trang tuyết Mai, Anh Phi, Thủ Ba, Song Ngân
Kim Dung, Văn Táo, Văn Đức, Phước Thọ, Phương Hùng
Hùng, Phượng Phượng, Thành Hùng, Phương Điều, Hoài
Thanh, Hồng Đức, Hoài Điều, Ngọc Thành, Tán Phước,
Quốc Thành, Văn Bé, Duy Chức, Thái Thương, Văn Tố
Văn Dũng, Hùng tuấn Linh, Văn Hạnh, Phù Quốc, Trang
Đài Thủ Huệ.

Với 80 học viên mầm non được chia ra nhiều lớp để
dạy hẫu tránh sự đồng đúc, mục nỗi... ngoài ra, trường còn
tổ chức chu đáo do một nhóm hướng dẫn học tập : 1- Nhạc
sĩ Văn Vĩ, 2- Cô Ngọc Trinch, 3- Giáo sư tài nhạc Trọng
Đanh, 4- Nhạc sĩ Diệp Thảo, 5- Soạn giả Văn Giai, 6-
Đinh Sơn.

Nhìn chung, sự thành công của lớp VV quả thật xứng
đáng với lòng tin cậy của các bậc phụ huynh học viên
cờ nhạc này.

SƠN NGỌC

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Hàng TÂN HƯNG

ĐẠI LÝ BÚT MÁY ĐỊA CÀU
CỦA NHẬT BẢN

334 Đại lộ Đông Khanh Cholon

LỜI CHÀO NĂM MỚI

NĂM ĐỊNH MÙI CÓ GẮNG

NĂM MẬU THÂN QUYẾT KHỎI SẮC !

Với tinh thần liên lèn mãi... để phục vụ nghệ thuật,
để xây dựng sân khấu ca kịch tiến bộ, chàng tôi nhóm
kịch trường « Tự Do » xin gửi đến quý bạn đọc, anh chị em
nghệ sĩ, các ban chuyên viên và công nhân sân khấu; quý
ông bà Giám đốc các đoàn hát lời chúc mừng đầu năm :
Sức khỏe dồi dào, yêu vui hạnh phúc, làm ăn thuận
vượng, hầu tay nắm tay đầy mạnh mẽ ca kịch nước
nhà rực rỡ, tốt đẹp hơn lên !

«Nhóm KT-TD»

**NGỌC ĐÌNH, TRIỀU SINH
HOÀNG SƠN VIỆT, NHỨT HỒ
TRIỀU NGỌC, THẠCH SƠN**

CỤ HỒ-BIÊU-CHÁNH

(Tiếp theo trang 10)

của nhiều đoàn tên tuổi như Victoria, Commerce
sports, Anciens Enfants de troupe, v.v.

Tiêu biểu tinh thần bắt khuất trong một công
việc có thể nói vĩ đại, cụ Hồ biều Chánh
đã tỏ ra xứng đáng một chiến sĩ tiên phong trong
cuộc cách mạng thể thao thời Pháp thuộc. Trước cụ
có mấy ai dám làm ?

Tông cuộc thể thao Annam hoạt động rất
mạnh, nhờ thế, tiếng tăm càng ngày càng vang dội,
đem lại nhiều ảnh hưởng vô cùng tốt đẹp trên địa
hiện trường.

Những đội banh tên tuổi ở ngoại quốc :
Lạc hòa, Cường hòa, Nam Hoa (Hương
cảng) Cumberlan (Anh quốc)
một khi đặt chân lên Sài Gòn thì nhứt định phải có
cuộc gặp gỡ với hội Gia Định trên sân Mayer,

Đầu óc như thể mà ác !

Suốt thời kỳ lô xây dựng hội Gia Định, cụ Hồ
biểu Chánh luôn luôn hăng say với trách vụ của
mình, nhưng đã hăng say bao nhiêu, cụ càng
nghiêm khắc bấy nhiêu.

Cụ nghiêm khắc, cầm các con trai của cụ già
nhập vào hội. Cụ thường khuyên con, thứ nhứt cậu
Hồ văn Minh Cảnh, là không nên xuất hiện ở cầu
trường để tránh tài đoạt giải.

Nế phụ thân, cậu Hồ văn Minh Cảnh mặc dầu
không thi đấu được, song vẫn mãi mãi ngồi ngoài làm
khán giả suốt thời kỳ cụ Hồ biều Chánh ở chức vụ
hội trưởng hội Gia Định.

Nhưng, sau ngày lập gia đình và quê vợ ở tận
Trà Vinh (Vĩnh Bình), cậu Hồ văn Minh Cảnh,
một phần thoát khỏi tay ông già, một phần có
bốn phận làm vừa lòng bà xã ở nơi chôn
nhau cắt rún của bà, cậu Hồ văn Minh Cảnh bèn
mang giày ra sân trong vai trung phong xuất
sắc phá lưới.

Giờ đây, cụ Hồ biều Chánh không còn nữa,
cụ đã sang bên kia thế giới và cả cậu Hồ văn Minh
Cảnh cũng nối gót theo phụ thân, viết những hàng
này, nhơn dịp xuân về, chúng tôi không mong gì
hơn sưởi lại một tấm lòng, vì cang cường, không
ngai đứng lên dần dắt, chỉ huy cuộc cách mạng thể
thao vào thời Pháp thuộc.

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Ăn ngon ngủ khoẻ cũng nhớ thuốc bò thận

SÂM-NHUNG DƯỢC-TỊNH

hỗn Ông-Gia, trà bón khắp nơi

VIENN ĐÔNG DƯỢC HÀNG

H5, đường Phùng Hưng Cholon
K.N. số 673/BYT ngày 17-1-64

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Kính chúc quý vị khán giả ân nhân sang năm MẬU THÂN ngập tràn
« HẠNH PHÚC — THỊNH VƯỢNG »

TÂN TÀI, THANH HẢI, LÊ THÙY, NHƯ NGỌC, ÚT TRÀ ÔN, NGỌC BÍCH,
PHƯƠNG BÌNH, MÝ CHÂU, TÔ KIM HỒNG, THANH NGUYỆT
MỘC LINH, NGỌC ĐIỆP, YÊN TRANG, YÊN LANG,
NGUYỄN THẢO, VẠN LÝ.

Dân Huyện Hải-An « Rước Xuân » Tân-Đà

(Tiếp theo trang 5)

bà vợ đã phải cho con vác đá chạy bộ từ cuối phố Phach Đai lên tận Hàng Cà Chợ Hôm để nhờ người bà con giúp đỡ bữa gạo.

Khi biết rõ chuyện, ông mới thấy sự tức giận cối với vợ con của ông là vô lý. Còn oán ai nữa, một khi ông đã tự buộc mình :

Bước ván chuong, chẳng nợ thì duyên
Ma đưa lối, quý dân đường
Chỉ tìm nhangs lối đoạn trường mà đi...

Ít ngày sau, nhân cùng đổi âm, thấy ông có vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ hai mắt như soi vào cổi hư vô huyền ảo, gật gật, gù gù, tự rót, tự uống, chốc chốc lại thốt nên vài lời : « Tạo hóa chí công ! Thế mới biết cái Lé Thura Trù qua là vi diệu », tôi không hiểu nỗi ông đang nghĩ gì, nhưng vì kính trọng lưỡng tư tưởng của thi nhân nên dành chờ ông tám giặc mộng hồn để được biết vì đâu mà ông khen cái Lé Thura Trù của Tạo hóa.

Ông mờ đầu bằng cái tên Đoàn Rạng. Chính là ông Đoàn Rạng đã có lần làm Bộ trưởng Bộ Thông Tin trước đây.

Đoàn Rạng trong thời gian giao du với ông « ẩn hiếu » có tình cách một văn nhân trong rừng nho sá và đang nhâm chúc Tri Huyện Hải-An

thuộc tỉnh Kiến An miền duyên hải Bắc Việt.

Vốn hâm mộ nhân cách và thi tài của Tân Đà trong cảnh quạnh hiu của buổi Tân Xuân ở nơi huyện lẻ, huyện quan họ Đoàn đã trân trọng mời ông bạn hàn mạc qua chơi để cùng vui xướng hoa.

Tân Đà, theo ngày hẹn ra đi.

Tới địa đầu hạt Hải-An, ông không ngờ đã thấy đồng nào hào chức dịch túc trực, lễ phục chỉnh tề cùng với bọn gia đình xếp bầy tần quạt vồng long đứng nghi lễ chốn đình trung, dân hàng dòn rước, làm ông bỗng ch襍 hóa ra vị Thần linh.

Thật là vô cùng khoái trá cho con người thuộc vào loại « ngông » bao nhất ở đời, con người đã từng có lúc lầm le định làm rẽ. Cụ Trời con người đã từng có lúc dám kéo cờ tự xưng Vương xung Đế, ngay cửa Tòa báo của mình giữa nơi « ngàn năm văn vật » trong 3 ngày Tết.

Thế rồi cái dám kỳ hào chức dịch và tráng định ấy cũng với những đồ thần tự kết thành một đám rước hân hoa, tiền hô hậu ứng, nhã nhạc vang lừng, quạt và tan vang xum xít che trước dò sau, kè bưng lô hương, người tay gurom nách thước cờ ngũ phượng dẵn lộp đường, tiếng trống khẩu cầm trịch cho vồng đào tiến bước...

Họ rước « Thi sĩ Linh thần » vào huyện lì.

Trong việc này, ông Huyện Đoàn Rạng đã tỏ ra người thấu triết được cái « tâm tật » của Tân Đà và cũng được kề là một người tâm giao xứng đối với Thi sĩ, nên đã dùng đủ cách chiều được hết cái « ngông » của ông Ấm Hiếu.

Về tối huyện lì, con người mà « khấp bốn phương trời không tắt đất » nhưng lại doi « dia cầu nhưng muôn ghé bên vai » bước xuống vồng đảo, cầm tay Đoàn Rạng, cà cười như đề nói : « cái ngông đã để mấy ai biết mình »

Đoàn Rạng đã đem lại cho Tân Đà những thú vui ngoài sự tưởng tượng, hết cả ý nghĩa của sự « ngông » trong lúc thi nhân không hề mơ tưởng tới vi hoàn cảnh gia đình và sự mưu sinh bó buộc.

Từ ngày ở Hải-An về cho tới mấy tháng sau đây, hàng ngày nhà thơ núi Tân Sông Đà thường nhắc đến cái « Lé Thura Trù » chịu Tạo hóa là chủ công chí chính.

Ông cho chỉ tại mình đã dám tận hưởng lạc thú theo dục vọng thái quá của mình nên Tạo hóa mới bảy ra cảnh túng thiếu của vợ con để quan bình cho hợp lẽ. Ông lại còn cho rằng mình chưa đến nổi quả bạc đức nên cái « Lé Thura Trù » mới đến nhanh chóng như vậy để cho mình kịp tính ngộ.

Bình luận về sự kiện này đa số vẫn hữu cho đây là ý tưởng của những người già đã từng trải nhiều thất bại đau đớn, đã từng thấu rõ nhê hơn thiệt thành bại của cuộc đời nên mới nhận biết cái « phải chăng » đó được.

Nhưng lại cũng có người cho ý tưởng đó nhuốm tinh thần đạo học đối với xã hội VN trong thời vong quốc mà sự sa hoa kiêu hanh của thiên hạ đã khiến cuộc đời của đại chúng bị chênh lệch quá mức, không phuơng cứu chữa — một tinh thần thoái quâ chỉ còn biết trông vào tay Tạo hóa giải cứu dùm. Thoái hóa, hay Đạo tâm ? Với một người như Tân Đà, cả một cuộc đời thường tỏ ra thắc mắc lo âu cho đồng bào, tờ quốc, tâm trạng đó tản mát trong khi vẫn của ông rất nhiều, như vậy thì tư tưởng như trên cũng không có gì là khác lạ để phải dài dòng bàn luận.

Đây là một bài khai bút đầu Xuân vào năm cuối cùng của ông, trong lúc vừa có tin quân Nhật bao lấy Việt Nam chiếm đóng :

Trăm năm trọn đời người

Sáu mươi nhân thế, thế mà thôi
Tâm Sáu năm nay thiếu một rồi
Thế tục thiện thư đường van lý
Gia đình, xã hội gánh hai vai
Đầu Xuân đã thấy lホi đưa én
Cuối chụp vừa xem tuyêt diêm mai
Hồi khách da lanh ai dỗ ta.
Cuộc cờ năm mới, tinh sao ? ai

Lú sinh thời Tân Đà được dân huyện Hải-An trước đón linh đình như đối với một Linh thần vậy mà, khi ông chết đám tang tuy rất đông, dài ngót một cây số người đưa tiễn nhưng thật là một thảm cảnh vì đám quá nghèo nàn.

Một nhà nho, Sót tinh văn hữu, đã có bài sau đây khóc ông :

Tân Đà thi sĩ, thê thoit !
Văn chương rủ sạch nợ rồi, còn đâu dán.
Đời quan, bác từ lâu đã chán.
Rượu, ngày đêm mượn tạm làm vui
Tho suông dài với đất trời
Khởi tình đêm gởi cho người « nước non »
Thân ngoại vật tưởng còn nán lại
Kiếp phù sinh, dùn cái, thành khong !
Bác vờ thot thế cung xong
Nhưng tôi trách bác chết không phải hì.
Bác chẳng đợi đến khi vinh Quy

Như những ai trước vĩ cao sang
Chen vai ở hồn Miếu đường
Ngày đêm giữ nóc nhà vương phu trì
Bác chẳng đợi đến khi giàu có
Như những ông phu hộ hiện thot

Ở lâu đẹp diện xe hơi
Không từng biết giọt nước mồ hôi là gì
Bác chẳng đợi đến khi con cái
Như những ai, trai gái nên người
Gái khôn nên được bà rồi
Trai khôn biết nói chuyện đời ba hoa...

Rồi bác hãy về già có phải
Sướng đời không ? Bác dài vô chàng
Chết chí trong cảnh cố cùng
Một gian quán tro ở vùng ngoại ô
Chết trong cảnh con thơ vợ dai

Quay đầu không, Tiền lai cũng không
Gia tài ; Sách nát mây chồng
Gáy con, một vợ, trong vòng góa, cõi
Đã đem cái sống mia đời
Còn đem cái chết chửi ai tận từ
Nhà Nho... thâm đến thế ư ! ?

TAM LANG

chép theo lời thuật của Quang Ché
một bài văn của Tân Đà

Các viên thuốc GẠCH CHỮ THẬP MÀU VÀNG trẻ em



Etymine

1 TRU-SINH + 3 KHÁNG SINH

- ĐƯỢC BỌC KÍN TRONG GIẤY
NHỰA MÀU VÀNG
- ĐỂ THUỐC GÌN GIỮ ĐƯỢC LÂU
VÀ KHÔNG GIẢM SỰ CÔNG HIỆU



GHẾ LÒ BAN NÓNG CẨM HO CÁC CHÚNG NHIÊM TRÙNG CỦA TRẺ EM

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

PHONG - PHÚ

SỐ PHẬN ÔNG HỒ - CHÍ - MINH

và VẬN MẠNG NƯỚC NHÀ

(Tiếp theo trang 8)

nhambi nhì, phi lý, và không có một ý nghĩa chi khà dì tạm gọi là nghe lợt lò tai.

Nhưng thời cuộc nước nhà đã diễn ra năm Ất Mùi (1955) cụ Ngô Đình Diệm mở cuộc trưng cầu dân ý trong lúc ông Bảo Đại lẩn tẩn nước ngoài; ăn chơi thỏa thích Tác phong của ông Bảo Đại là một tội nặng đối với Tổ Quốc cho nên ông đã bị truất phế,

Chế độ CH khai nguyên và cụ Ngô được dân bầu lên làm Tổng thống.

Ông Diệm đã lấy khóm trúc để điều thi quyền oai; Khóm trúc được dùng làm cờ giặc đóng trong các công văn

Cây Trúc đã mọc trên khắp lanh thổ miền Nam khu vực do cụ Ngô lãnh đạo đã có những khóm trúc ria lò xò, và nhà Nguyễn đã các chung chiengai vàng bị phế.

Phải chăng «câu chuyện» ngẫu nhiên về hoàn cảnh nước nhà năm 1955 đã phù hợp với câu đồng dao cách đây kề cả trăm năm rồi, vậy?

Có thể là ngẫu nhiên trong 1 vài trường hợp như chúng ta vẫn đã thường được chứng kiến vì thế câu đồng dao: «Trúc mọc cuanh thành cha con nhà Nguyễn tan tành như tro, Không dù để cho những con người có bần tâm đi tìm chân thực tế» công nhận.

Những người nông nô, thường hay chấp nhận vội vàng. Còn sự tham dò tìm hiểu mỗi văn đề cho thực dịch đáng, phải trải qua nhiều lần thí nghiệm, có kết quả xác đáng, không sai lệch, thì mới gây niềm tin để ta theo đuổi cho tới đích.

Vì mấy lý do tam trình bày như trên chúng tôi lại «thử» đẽ câu đồng dao cũng đã phổ biến trong «toute quốc» cách đây gần trăm năm (bây giờ còn các ông già ở khoảng bảy tám tuổi mới được biết), Câu đó như sau :

Ai ôi chờ voi làm giàu
Thằng lây nó lêch, thằng tàu nó sang

Thật là phi lý, trái ngược cả với thời cuộc, sự phi lý ở chỗ «khuyên người đời đừng vội làm giàu, vì sợ rằng : Tây ra đi, thì Tàu sẽ sang lột hết của cái !

Trái với thời cuộc trong khoảng 1945 trở về trước, nước Tàu còn phải mất đất cho ông Tây.

Người Tàu chỉ mong ông Tây trả lại các tông tấp đất để ông Tàu cai quản lấy đất của mình, được như vậy cũng đã may mắn cho ông Tàu nhiều quá rồi.

Vậy mà Đồng Dao dám tiên đoán : Tàu sang đất nước Việt Nam thì quả là lời tiên tri đầy vẻ hoang đường, phi lý, phản thực tại.

Nhưng chúng ta thử ngẫm nghĩ lại việc đầu tố các nhà giàu (1945-1959...) và quân Tàu đang làm cố vấn bên cạnh ông Hồ, (theo tin tức của báo chí) và các sự việc đó có đáng để cho chúng ta tin rằng Sấm ký có hữu hiệu không? Nhưng vì nó quá ẩn tàng mờ le huyền vi huyền ảo, cho nên chỉ có những nhà thông hiểu Thiên cơ mới sưu tầm và khám phá nỗi phẫn uất.

Tuy còn nhiều câu Sấm ký của Trang Trinh, Chúa Liễu Hạnh, Tân viên Sơn v.v... nhưng chưa trình giải, vì phạm vi của tập Xuân Mậu Thân có hạn. Chúng tôi sẽ luận giải sau khi có cơ hội.

Đem mấy câu Đồng Dao đẽ làm minh chứng cho vấn đề Sấm ký như ở đoạn trên, chúng tôi cũng biết còn nhiều thiếu sót hoặc khác biệt với các quan niệm của một số bạn đọc. Chúng tôi mong chư vị nếu có cao ý hoặc tài liệu gì trong phạm vi Sấm ngữ xin đóng góp! Tưởng cũng là một việc làm nhằm sáng tỏ môn cõi học, và biện minh đẽ dã phá những lý thuyết duy vật sai lầm: Đó cũng là đẽ phục hồi tinh thần Dân Việt vậy.

Bài giảng bút ở đèn Sòng

Nay nói về Bài Giảng Bút ở đèn Sòng (chúa Liễu Hạnh) do Đặng thái Mai, Nguyễn Sơn v.v... cầu xin vào năm 1947 đã được báo Minh Tân (do ông Lê Phục Thiện) đăng tải.

Chúng tôi xin trích đăng và bình giải ở đây đẽ gọi là đóng góp một phần vào vấn đề tìm Hòa bình cho dân tộc bằng Sấm Ký.

Bài giảng Bút như sau :

Đại Nam Ngũ (5)Đàm(4)Phúc(3)Sơn(2)cò(1) chiêu
Đông Bắc khiêm vô tự nhì nguyệt vân
Thi Cung tâm ngon Thân Tầng Kim mộc
Giới tường thời xú thiên ngọc nhân vũ
Hiếu đê biệt hồn bối thâm mồi biếu
Hà phú phản phi mạc nan diều hà
Phương quý lương B thi chương Kiến A mang thường

Giảng nghĩa chính như sau :

Sáng mây chiếu mưa thất thường làm
Trắng xưa người mỏi thèm hoang mang da.
Núi đem giấu ngọc, khó tìm thấy
Phúc không còn giữ, sẽ den tối thêm
Nói mà không có tiếng, khác gì hồn phách bay mất
Gặp không thực lòng, là lũ bát lương
Nam bắc đều ngay nga tráng lệ
Đại đồng thế giới tan dì đâu mất

Nếu giảng nghĩa theo chính từng chữ trong bài giảng bút, chúng ta thấy không có gì đáng để luận đoán, và cũng không hiểu trong bài thơ nói dài ý gì về vận nước cả.

Nhưng từ xưa tới nay, thơ giáng bút ở đèn Sòng nếu là chữ nôm (tiếng mẹ đẻ) thì nghĩa rất rõ ràng (như bài giáng bút cho vua Thành Thái (số trinh giáng sau). Còn như thơ chữ nho, thì phân triết (cắt) hay hợp (ghép) một hai chữ vào nhau, để tìm ý nghĩa của mỗi câu.

Cứ theo phép triết và hợp một số chữ trong bài thơ Ta thấy có những trường hợp như sau :

Câu hai «Cõi nguyệt kim nhân mồi diều mang. Chữ cõi đứng với chữ nguyệt thành chữ Hồ, chắc chắn là «áp chí» vào cuộc đời ông Hồ.

Câu thứ ba: Sơn nhí tàng ngọc thâm nan kiến
Chữ Sơn đứng với chữ Nhí và chữ Ngọc thành chữ Thủy, y nói về ông Bảo Đại sau khó tìm thấy lai «chiếc ngai vàng».

Hai câu trên, ông Lê Phục Thiện đã giảng trong báo Minh Tân vào năm 1962, Chúng tôi cũng đồng ý giống như vậy là đúng.

Riêng theo ý chúng tôi, trong câu 2, chữ mang do các chữ Nhí, Tám và Vong hợp lại, thì có thể là lời tiên tri về vận số của ông Hồ được 23 năm (?) mà năm 1968 là năm thứ 23. Chúng ta thử suy ngẫm xem có gì biến đổi? ngoài Bắc trong năm mới này chăng?

Câu thứ tư: Phúc tự thân thiên hối mạc
chương Chữ Phúc, bỏ bên ghép chữ Thân vào thành chữ Thần, phải chăng chỉ về cuộc Phật giáo đấu tranh năm 1963?

Câu thứ Năm: chữ Đàm bỏ chữ Ngôn, Thanh chữ Viêm, và còn có Âm đọc là Diệm. Phải chăng chỉ về cuộc đời của «Cõi Tòng Thống» Ngô Đình Diệm

Câu thứ Sáu: chữ Ngõ, bỏ chấm dấu, là chữ Ngõ còn hai chữ Phòn lương nếu lật ngược lại (soi ngược mặt giấy coi bên sau) ta thấy thành hai chữ Trắc Hán Nghĩa là Thân. Thế bị đồ «nghiêng».

Còn hai câu 7, và 8, chúng tôi đã thấy rõ nghĩa quả nhưng xin dành để các quý vị suy ngẫm có điều làm chúng tôi hơi ngạc nhiên về chữ Đại Đồng. Thế là danh từ câu khách của VM lại biến đẽ đâu mất?

Ba chữ trên, phải chăng đẽ làm cho các ông trùm Cộng sản không ưng, và dẫu nhẹm bài sám này không đem phò biến cho đại chúng chăng?

Ngày Xuân đến các bạn còn nhiều vấn đề lâm dư tình. Vậy chúng tôi xin tạm kết thúc bài này ở nơi đây.

(Đồng thời chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn ông Lê Phục Thiện, vì nhờ có bài sám này, đẽ chúng tôi mới luận giải thêm mọi câu thơ).

Xét đoán theo bài thơ trên, chúng tôi, chưa thấy trong đó chỉ đích danh vào khoảng thời gian nào, thì Hòa bình xuất hiện. Cũng như mọi cuộc tranh đành ánh hưởng trên lập trường quốc tế, sự thành bại về đâu.

Một vấn đề khúc mắc, chưa đựng nhiều bí ẩn về cuộc sống thanh bình cho nhân loại nói chung và nước nhà nói riêng, tất phải thu góp nhiều tài liệu nghiên cứu mới dám quyết đoán, thì họa chăng mới khỏi sai lầm.

Chúng tôi hi vọng sẽ có dịp trình giải tất cả mọi câu sấm ký mà trong đó chứa đựng rất nhiều sự kỳ lạ đẽ là sáng tỏ vấn đề này...

Tiền đây, đẽ có một tài liệu khác có thể giúp vào việc đoán giải vận nước, tôi xin nói đến lá số tử vi của ông Hồ Chí Minh.

Giải đoán số Tử vi của ông Hồ, đẽ thâm hợp cùng Sấm ký

Tính đại cương về vận độ lá số Tử vi của ông Hồ, có mấy cách «đẹp xấu» như sau :

I) Tử vi Thiên tướng gấp Thiên không ở Thiên túc là «xung thiên» chí cách. Vì vậy nên ông Hồ đã «lên» nhớ vào thời ly loạn.

2) Thiên cư ở Thiên Di tại cung Tuất, giao Phá quân sao này đã có luận «Trai bắt nhân». Phá quân Thiên Tuất. Tính luận theo quan niệm về Tướng số, thì việc làm của mỗi con người dù đẹp hay xấu, là sự mặc nhiên vì thế cõi nhân có nói rằng Đề tiếng Thom hay Tiếng thời lại trăm ngàn năm sau cũng khó có mấy kẻ làm được bởi cái nghiệp của mỗi con người vậy.

Cung Qua Lộc.

Toàn thể hung tinh chiếu về như Hình, Kiếp Thiên Địa Không v.v là một báo hiệu cho bước đường danh nghiệp của số này có rất nhiều tai biến, trở ngại.

Mọi báo hiệu đã ứng hiện thì lúc ông mới lên nắm chánh quyền, chúng ta thử ôn lại mọi biến cố đã qua như

Năm 1945 bão lụt tiếp theo đại hạn nước sông Nhị Cạn Khô. Điểm sông Hết nước ấy nếu theo số nhân định luận thì đó là một triệu chứng rất không tốt.

. Năm 1946, Bình định định Kỳ hành hành, tồn hao khá nhiều sinh mạng.

Mùa Đông 1946) Mây Thành cuộc chiến tranh Pháp kiệt bùng nổ.

Chinh chiến lan tràn khắp nước, nhà cửa tan hoang nhân dân dỗi thán trong 10 năm.

Hiệp định giờ nோ nđời 1954 chia đôi đất nước. Chính quyền VM vđ tiếp thu vào mùa Thu (1954) lại bị hạn hán toàn cõi Bắc Việt không đủ nước đẽ cấy lúa (chỉ một số ít nơi thấp cấy được). Một triệu người di cư vào Nam, vì sợ về chánh sách của ông Hồ.

Dân chúng VN chưa kịp xả hơi vì chiến cuộc trước thì lại bầy ra chuyên giải phóng miền Nam. Thế là chiến tranh tiếp diễn cho đến tận ngày nay.

Hơn 20 năm tranh chiến, bom đạn tuối vào một nước nhỏ nhõn này, cũng dù tưởng tượng mà biết rằng: «nhà cửa tan hoang người chết như rạ»

Nếu có thực số của ông Hồ «không mất» về chính quyền mà lời sám cũng như theo số Tử vi đã báo hiệu về vận độ «cho» ông được ở ngôi «Vua», 23 năm, thì năm 1968 hoặc sang mùa Xuân năm 1969 là hết hạn, đẽ ông về cõi cá.

Vì năm 1968 là năm Mậu Thân, Đại vận của ông Hồ đóng ở Nô Béc cung tại Dậu vđ chính diệu. Tiều vận ở Phú Đức cõi sao Tuần Không, tối kỵ cùng Tử Tướng, Sát Phá, Tham.

Cung Dậu là Kim, mệnh Tân Mão thuộc Mộc sự tương khắc nguy hiểm này, e rằng cuộc đời của số Tân Mão sẽ sắp cáo chung

Mọi điều luận giải sơ ở trên, xin chờ thời gian sau đẽ tìm thấy chuyện thực hư của vận số.

Nếu chuyện đổi thay người lãnh đạo có liên hệ với vận độ của xã hội thì trường hợp mai đài, khi có người nào đó «thay thế» ông Hồ tắt sẽ có nhiều yếu tố đẽ chúng ta bình luận và quyết định về hai chữ Hòa bình của nước nhà.

NHÀ TƯỚNG SỐ :

ĐÔNG-NAM-Á

Chi cần một tấm hình (4 x 6) và
ba con số (Thí dụ: 013...) Là đoán nòi
vận mạng của mọi người, kèm 200Đ.

Bưu phiếu đẽ : Ô. PHẠM - HUY - GIANG

31/33B Minh Mạng (Cholon-Saigon)

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

BẢO SẢN AN THÁI HOÀN

Trị đản bà có thai khí huyết kém
chóng mặt bần thần

Nhà thuốc TRẦN-THÁI-BƯỜNG Nhân hiệu Bông-
Sen chế hoàn tán

284, đường Thoại Ngọc Hầu Gia Định.

K.N. 166 ngày 30-5-63

NHỜ AI MÀ THÀNH HÔN?

(Tiếp theo trang 5)

— Lan à ! Con cũng nên biết sự lo âu của ba chó. Con gái lớn rồi phải lo gá chồng chờ dề ở nhà mãi cho... chật nhè ra à. Nhưng trong lúc tuổi trẻ không tránh khỏi sự bồng bột, nên không ngoảnh ra sát thực tế, cứ tưởng rằng nhà tranh với trái tim vàng là dù nhưng nếu nhà dột, cột xiêu, thì chừng đó đến trái tim bằng bạch kim cũng phải mang đến tiệm cầm đồ mà gửi chờ dùng nỗi trái tim bằng thịt trong lồng ngực mà nói vẫn vẻ rạng bằng vàng ! Cái chỗ của ba nhầm cho con, nó có sẵn tiền bạc, sẵn nhà dề ở, có phải... gọn không ?

Công đầu mà con deo đuổi một việc... còn chưa chắc vào đâu. "Thắng" của con nó còn phải dang vùi đầu học dề cuối năm mới xót được cấp bằng tốt nghiệp nè. Rồi còn nhầm lấy bằng cấp ấy làm căn cứ com nè !

Đẹp, con nghĩ lại coi. Rồi con nuối nò coi hay nó nuôi con ? Hôn nhơn là một bài toán, nếu không biết tính thì lồ mồ lồ... trọn đời ! Như ba đây không, trong các vụ thầu, hễ vụ nào không chắc ăn là ba không thầu ! Con hãy suy nghĩ cho kỹ đi !

Phản ứng già của Đẹt Lê cũng giải thích chuyện dời cho con trai rằng :

— Con mới lớn lên, con cứ tưởng mỗi tình đầu là... thiêng liêng lắm, phải không ? Cho nên con vẫn cứ tha thiết với mỗi tình đầu và tưởng rằng ngoài mỗi tình đầu không còn có thể có được mỗi tình thứ hai, thứ ba, thứ tư nào... khác nữa, chớ gì ! Không phải đầu nhả. Thực tế trên đời, phu phòng hơn nhiều. Trước kia, hồi ba còn bằng tuổi con, ba cũng quan niệm như con, và ông nội con cũng giải thích cho ba nghe như những lời ba nói với con bây giờ đó.

Lúc ấy, ba không tin những lời của ông nội con nói cũng như bây giờ con đang không tin những lời của ba vậy. Nhưng rồi sau, kinh nghiệm dường dời rõ cuộc cung phái tùy theo... định mệnh !

Và trong nhiều trường hợp, ái tình chỉ nay nở sau cuộc hôn nhân. Ngược lại, cũng nhiều cuộc hôn nhơn vì ái tình mà bị hao bớt bội... Con nên bằng lòng nơi mà ba đã thấy xa cho con và lựa chọn cho con. Bên ấy đã cho hay nếu cưới rồi thì người ta sẵn sàng giúp... nhiều phương tiện cho nứa, vì người ta tính « thương con... ngon tè », nên đổi với rẽ sẽ rất điều.



50, Đại lộ Lê Lợi Saigon

Đ.T. 23.561

(Đóng cửa ngày thứ Hai)



CÓ MÁY LẠNH
MÁY ĐIỆN RIÊNG
MÁY DIỆT TRÙNG DỤNG CỤ

MỸ-VIỆN

* Phòng Uốn Tóc : (từng trệt) do một nhóm thợ chuyên nghiệp danh tiếng Thủ Đô đảm nhiệm (**HỒN-HỒN-LINH-THƯỜNG-KÝ-CÓ-NAM** và **CÔ QUYỀN CÔ LAN**). Trên 40 người phục vụ quý bà : uốn đẹp, chải khéo. Nhận sửa lại tóc các tiệm khác uốn cháy.

* Phòng Sắc Bép : (Lầu 2) do hai chủ nhân tốt nghiệp tại Ba Lê và tu nghiệp tại Nhật Bản đảm nhiệm. Độc quyền phương pháp, **«BIO PEELING MEDICAL»** lột da sâu làm mất các vết rỗ, tàn nhang, các làn nhăn như cải lão hoàn đồng.

Áp dụng **«PEELING LEGER»** và **«PEELING FORT»** để thay lớp da nám cũ thành da non mới. Trị các loại mụn, hút sạch nhờn da, làm cho da mịn màng nhờ các máy **VAPOSTAR, GALVANODERM, THERMOSUDOR, ASPIRATEUR, SEPASPIR, RAYONS X, CARBODOUCHE, ULTRA VIOLET v.v.** Xoa nán cho ngực nở nang, săn chắc và thon hình đều đặn cân đối với phương pháp : *bain de vapeur, bain de parafine, bain mousse và slimline massage và các máy như ROUATHERMIQUE, NEMECTRON, HYDROMASSEUR, VIBRATEURSEINS, ELECTRODES DE POITRINE, v.v...*

Trang điểm cô dâu, dạ hội và hóa trang sân khấu, vô tuyến truyền hình, điện ảnh (chủ nhân đã giúp việc T.V. Luxembourg Paris và Studio IDHEC PARIS).

* Phòng May : (Lầu 1) chuyên may áo phục phụ nữ, các áo cưới, dạ hội, v.v.... Sáng tác theo báo mới nhất từ Ba Lê gửi sang những kiểu mới lạ hợp thời trang với mọi vóc người.

VẠN-KIM TRUYỀN-HÌNH

124, GIA-LONG SAIGON

**THƯƠNG ĐIỂM ĐẶC BIỆT CHUYÊN NGHIỆP
NGÀNH VÔ TUYỀN TRUYỀN HÌNH**

THÀNH THẬT CẢM TẠ KHÁCH HÀNG KHẮP BỐN PHƯƠNG ĐÃ ỦNG HỘ
VẠN KIM TRUYỀN HÌNH
ĐƯỢC NHƯ NGÀY NAY, VÀ XIN CẦU CHÚC QUÝ KHÁCH 1 NĂM YÊN LÀNH.

PHỤNG SỰ

MINH - ĐẠO

244 D, TRẦN-HƯNG-ĐẠO – SAIGON

**THƯƠNG MẠI – KỸ NGHỆ
TẠO TÁC – CƠ KHÍ – ĐIỆN LẠNH.**

**XE GẮN MÁY NHẬT :
HONDA – SUZUKI – YAMAHA**

– CẢM TẠ QUÝ KHÁCH BỐN PHƯƠNG ĐÃ ỦNG HỘ «MINH-ĐẠO»
ĐƯỢC NHƯ NGÀY NAY – NGUYỄN THÊM CỐ GẮNG MÃI MÃI ĐỀ ĐỀN ĐÁP.

• Cầu chúc quý khách một năm Yên Lành — Thịnh Vượng •

PHỤNG SỰ

VIỆT NAM THUYỀN VẬN CÔNG TY

SOCIÉTÉ VIETNAMIENNE
DE TRANSPORT ET D'ACCONAGE
(SOVITA)

Công ty trách nhiệm hữu hạn Vốn 3.720.000\$VN

TRỤ SỞ : Số 14 đường Bạch Đằng — Đà Nẵng
Điện thoại số : 2.114 — Điện tín : SOVITA — Đà Nẵng
Số Quốc Gia Danh Bộ ; 58/834/45/101
Thành lập từ năm 1958

Công ty Việt Nam hoàn toàn do
Vốn người Việt Nam đóng góp
và do người Việt Nam điều khiển.

HOẠT ĐỘNG TẠI THƯƠNG CẢNG ĐÀ NẴNG :

- LÃNH CẤT HÀNG HÓA CHO CÁC TÀU CẬN DUYÊN,
- NHẬN BỐC DỠ HÀNG HÓA CHO CÁC TÀU VIỄN DƯƠNG
- NHẬN KÉO THUÊ XÀ LAN, GHE THUYỀN,
- CHO THUÊ XÀ LAN, TÀU KÉO, CA NÔ MÁY,
- CHO THUÊ XE CẦN TRỤC (GRUE AUTOMOBILE) XE
NÂNG HÀNG (ÉLEVATEURS).
- LÃNH SƠN SỬA CHO CÁC LOẠI TÀU BÈ.

Kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm. Nhân viên chuyên môn và tàu bè,
khi mảnh, dụng cụ đầy đủ. Thực hành công tác lanh chong.

Lo lắng cho tàu bè khỏi bị chậm trễ. Giữ gìn săn sóc bảo vệ hàng hóa
khỏi hư hao. Phục vụ khách hàng bất cứ lúc nào cần đến.

LYLY

photo

46, ĐỒNG - KHÁNH — ĐÀ NẴNG



CUNG CHỨC TÂN XUÂN

Công Ty

ĐẠI - HIỆP

(dahico)

32, THÀNH THÁI — ĐÀ NẴNG D.T. : 2224

- Xe và phụ tùng nhập cảng trực tiếp về bến Đà Nẵng.
- **Dành giá sỉ và nhiều quyền lợi khác cho nhà buôn lẽ tại vùng I Chiến Thuật.**

NGUYỄN - GIA - THỤY

ĐẠI DIỆN
CÔNG TY KỸ NGHỆ BÔNG VẢI VIỆT NAM
PHÂN PHỐI CHỈ SƠI TOÀN QUỐC

Văn phòng và kho hàng Đà Nẵng
16, đường KHẢI ĐỊNH — Điện Thoại 2.066

Văn phòng và kho hàng Saigon
237, đường LỤC TỈNH — CHỢ LỚN

Phân phối chỉ sợi và cùi trực tay cho những nhà Tiểu Kỹ-Nghệ, Tiểu Công Nghệ Dệt, Xưởng hò chỉ sợi toàn quốc và các Thương Gia

XIN MỜI TỚI ĐỊA CHỈ GHI TRÊN

Nhà in

ĐÔNG-NAM-Á

49 - 59, THÁI - LẬP - THÀNH - SAIGON

Đ.T. 91.874



Nhận in đủ các loại ấn phẩm bằng TYPO và OFFSET



TRUNG - TÂM THƯƠNG MẠI ĐẠI - HÀN KÍNH - CHÚC

Quý vị Doanh Thương tại Việt Nam
một năm MẬU THÂN thịnh vượng phát đạt

NĂM MỚI MẬU THÂN SẼ ĐÁNH DẤU MỘT
Kỳ nguyên hợp tác Kỳ Nghệ Thương Mại tốt đẹp, bền vững
giữa VIỆT-NAM và ĐẠI-HÀN

- HÀNG HÓA MÁY MÓC của Đại Hàn nhập cảng vào Việt Nam, vừa rẻ, vừa bền, vừa tốt sẽ đem lại thịnh vượng cho quý vị Doanh Thương tại Việt Nam.
- KHO HÀNG THEO CHẾ ĐỘ HU KHÔ (entrepôt fictif) trưng bày sẵn các sản phẩm và máy móc của Đại Hàn sẽ giúp quý vị chọn hàng và lấy hàng nhanh chóng, thời gian chờ chuyển tàu chờ qua.
- TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐẠI HÀN hân hạnh đón tiếp quý vị và sẵn sàng chỉ dẫn, giới thiệu quý vị muôn giao thương với Đại Hàn, xin liên lạc nơi :

TRUNG-TÂM THƯƠNG-MẠI ĐẠI-HÀN
CƠ QUAN KHUẾCH TRƯỞNG THƯƠNG MẠI CỦA
CHÍNH PHỦ ĐẠI HÀN TẠI VIỆT NAM
(KOREA TRADE CENTER IN VIETNAM, KOTRA V.)

đ/c 135 Nguyễn Huệ, thương xá Tax, lầu nhất, phòng 224
Điện thoại 91.605 Điện tín KOTRA SAIGON

CUNG CHỨC TÂN XUÂN

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

BAT - DAT
HOÀN TOÀN MÁY LẠNH

239-244 Đồng Khánh Cholon
ĐT 36.493-37.262



NHÀ - HÀNG :

TRANG TRÍ HỢP THỜI NHẤT CÓ ÂM NHẠC
THOẢI MÁI TINH THẦN.

Đầu bếp hữu danh :

QUÀNG ĐÔNG, TÚ XUYÊN,
THƯỢNG HẢI đậm nhạt.

KHÁCH - SẠN :

ĐÂY ĐƯU TIỆN NGHI VỪA LÒNG MỌI GIỚI
NHẤT LÀ DU KHÁCH NGOẠI QUỐC
NƠI NGƯ THÍCH HỢP NHẤT
TIẾP ĐẠI ÂN CẦN — GIÁ TIỀN PHẢI CHẶNG

TẾT

Mậu Thân
1968



☆ Cung Chúc Tân Xuân ☆

ĐOÀN CAI LƯƠNG TÂN TIẾN NHẤT :

HƯƠNG MÙA THU

của THU-AN NGỌC-HƯƠNG

TẠI NGUYỄN-VĂN-HẢO

từ mùng 1 tới mùng 7 Tết

- VỚI MỘT CHƯƠNG TRÌNH PHONG PHÚ NHẤT.
- VỚI HAI VÔ TUỒNG XUẤT SẮC NHỨT !

ĐẶC BIỆT MỖI XUẤT
CÓ 2 MÀN PHỤ DIỄN



VŨ KHÚC MỪNG
XUÂN MẬU THÂN

BÌNH LAN XUÂN

Soạn phẩm vĩ đại của THU AN

SÓNG ĐẦU GÀNH

Vở tuồng lớn lao nhất của :
HÀ ANH PHƯƠNG

Tất cả âm thanh huyền diệu êm đềm nhứt của
mùa Xuân đều hội về Nguyễn Văn Hảo trên sân khấu
HƯƠNG MÙA THU và trong vở **BÌNH LAN**
XUÂN từ 3 giờ chiều mùng 1 Tết tới mùng 7 —
Các vở hát hay được chọn lọc sẽ trình diễn
vào các xuất ban ngày.



MÀN ẢO THUẬT LẠ MẮT DO ẢO
THUẬT GIA TRÚ DANH NGUYỄN
KHUYẾN (ĐẠI DIỆN CHÁNH THỨC
TẠI VN CỦA 2 HỘI ẢO THUẬT
HOA KỲ VÀ PARIS)

CHƯƠNG TRÌNH HÁT TẾT :

Mùng 1 : diễn 2 xuất (3 giờ chiều, 8 giờ tối)
Mùng 2 : — 3 xuất (8g sáng, 3g chiều, 8g tối).
Mùng 3 : — 3 xuất (8g sáng, 3g chiều, 8g tối).
Mùng 4 : — 3 xuất (8g sáng, 3g chiều, 8g tối).
Mùng 5 : — 2 xuất (3g chiều, 8g tối).
Mùng 6 : — 2 xuất (3g chiều, 8g tối).
Mùng 7 : — 2 xuất (3g chiều, 8g tối).

Chú ý : Vé có bán từ 9g sáng ngày 26
Tết tại rạp : NGUYỄN VĂN HẢO

Đoàn Ca Kịch

THANH-MINH THANH-NGA

CHỦ NHƠN :

Nguyễn-thị-Thơ

Tết Nguyên Đán Mậu Thân (1968) TRÌNH DIỄN
TẠI RẠP: HƯNG ĐẠO

từ Mùng 1 đến 20 tháng Giêng âm lịch (30-1-68 đến 18-2-68)



— Với một chương trình đặc biệt gồm các soạn phẩm mới nhất, đẹp về hình thức, hay về nội dung ; được lồng
trong những cảnh trí tuyệt mỹ do Họa sĩ LOKA thực hiện.

— Đặc biệt, nghệ sĩ THANH NGA sau khi xuất ngoại, tìm hiểu thêm về ngành sân khấu tại các Quốc gia : Nhật Bản
Phi Luật Tân, Trung Hoa v.v... sẽ cùng hợp diễn với những người sáu sáng chói khác như :

- NGỌC GIÀU, TRANG BÍCH LIỄU, THỦY LAN, NGỌC NUÔI, KIM GIÁC,
- HỮU PHƯỚC, THÀNH ĐƯỢC, VIỆT HÙNG, HOÀNG GIANG, BẢO QUỐC, PHƯƠNG THANH
TÂM VÂN, MINH ĐIỀN, KIM QUANG, CHÍ HIẾU...
- Vũ đoàn THANH MINH THANH NGA sẽ trình bày một vũ khúc mừng Xuân và cùng ngoại mục da 2 Vũ sư
VĂN KHÁNH—VŨ BÌNH sáng tác và điều khiển luyện tập.

Ngoài những xuất tái thường lệ liên tiếp 3 tuần lễ, đoàn sẽ trình diễn thêm các xuất đặc biệt như :

- MÙNG 1 ĐẾN MÙNG 6 : Thêm xuất 3g15 chiều.
- MÙNG 2, 3, 4, 5 : Thêm xuất 9g sáng và 3g15 chiều.

VÉ BÁN TRƯỚC TẠI : Văn Phòng rạp Hưng Đạo từ 20 tháng Chạp âm lịch.

Chủ nhơn, Soạn giả, Nghệ sĩ, Chuyên viên, Công nhân đoàn THANH MINH THANH NGA
kính chúc quý vị KHANG AN và PHÁT ĐẠT

TẾT XONG ! MỘT NĂM MỚI VỪA BẮT ĐẦU !

Một quyết chí mới. Nhất định tiễn bộ về : ANH NGỮ !

(TỨC MÒNG 6 TẾT MỘT NGÀY SAU KỶ NIỆM CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA),

Bạn hãy rủ nhau tới trau dồi ANH-NGỮ để giúp ích suốt đời bạn sau này :
lên Đại Học, Du Học, Giao Tế, Buôn Bán, Tu Nghiep, Dịch Sách Báo v.v...

tại trường ANH-NGỮ

5-2-1968



80/6-8 đường Bà Huyện Thanh Quan – SAIGON

Hiệu trưởng : LÊ-BÁ-KÔNG

D.t. : 24.059

Giám đốc : LÊ-BÁ-KHANH

Sê mở 10 lớp Sơ Học Anh Ngữ (English For Today – Book One), 25 lớp Trung Cấp (Học EFT, Book 2-5), và nhiều lớp Văn Phẩm Tổng Quát và Dịch, Anh Ngữ Thực Hành, Luyện Dịch Văn Chương và Báo Chí, Luyện Thi Tú Tài I và II (ban A,B và C Sinh Ngữ I, Anh Ngữ). Nếu đã học Anh Ngữ không tiến bộ,

bạn hãy tới học thử ít lâu tại trường ZIEN-HỒNG kết quả chắc chắn làm bạn hài lòng.

Bản TU THU ZIEN HỒNG đã phát hành English For Today, Book 1-5 (sắp in xong Book 6); Anh Ngữ Thực Dụng cấp 1-5, Tự Điển Anh Việt và Việt-Anh (ba loại: Tiêu Chuẩn, Đàm Thoại và Bỏ Túi); Văn Phẩm Anh Văn (Toàn bộ) Anh Ngữ Thực Hành (Phương Pháp Tự Học), 48 Dịch Phẩm, 9 cuốn Truyền Anh Việt Đối Chiếu (từ dễ tới khó)...
CHÚ Ý: Bạn nào ở Quận 2 và 5 hãy ghi tên học tại THANH THƯƠNG HỘI, 387 Võ Tánh Saigon, cũng Ban Giáo Sư ZIEN HỒNG, có 200 học bông.

RAUDIO - T.V. **SHARP**

Máy Thâu Thanh kiểu tối tân 1968



13 TRANSISTOR 4-BAND
WITH COLOR INDICATOR
MODEL BZ-23

VỚI MÁY THÂU THANH SHARP
bạn có thể du lịch vòng quanh Thế Giới qua làn sóng điện
với những âm thanh huyền ảo và trung thực.
HÃY TÌM MUA CHO ĐƯỢC MÁY THÂU THANH HIỆU SHARP



**SHARPVISION
DELUXE HI FI**

MÁY VÔ TUYẾN THÂU HÌNH VÔ ĐỊCH 1968

Kỹ thuật độc đáo với Sharpvision
Âm thanh nồi-Hình ảnh rõ ràng và ấn định
Trình bày vô cùng mỹ thuật
với cánh cửa kéo bằng gỗ quý và khóa



19. CONSOLR TELEVISION
kiểu 19D2S CÓ CỬA

Nhập cảng, điều chỉnh và sửa máy
Xin liên lạc với HÀNG :

ĐĂNG - THI - HIỀN
90 đường Hiền Vương Saigon
Điện thoại 21.714

KHÔNG CÓ MÁY



KHÔNG CÓ MÙA XUÂN

CÔNG TY KỸ NGHỆ BÓNG VẢI VIỆT NAM **SICOVINA**

Hội Công Tụ Hợp Doanh — Vốn : 240.000.000\$VN

Hội Sò và Tòng Cuộc : số 4, đại lộ Lê - Lợi — SAIGON

5 nhà máy của SICOVINA :

- 1) NHÀ MÁY CHỈ SỢI KHÁNH-HỘI (1957) 2, TÔN-THẤT-THUYẾT SAIGON
- 2) NHÀ MÁY HỒ NHUỘM AN-NHƠN (1959) AN-NHƠN XÃ, GÒ-VẤP GIA ĐỊNH
- 3) NHÀ MÁY CHỈ MAY VINAFIL (1960) 2, TÔN-THẤT-THUYẾT SAIGON
- 4) NHÀ MÁY SỢI VÀ DỆT HÒA THỌ (1961) XÃ HÒA-THỌ, QUẬN HÒA-VĂNG QUẢNG NAM
- 5) NHÀ MÁY SỢI DỆT VÀ HỒ NHUỘM PHONG-PHÚ (1964) THỦ ĐỨC-GIA ĐỊNH

XUẤT PHẨM : Sợi đủ cỡ, Vải đủ loại, Chỉ đủ màu
ĐẶC BIỆT : Vải đen «Chent'Claer» và «Perfect Chent'Claer»

SICOVINA HÒA - THỌ

NHÀ MÁY KÉO SỢI VÀ DỆT VẢI TỐI TÂN
MỘT CƠ SỞ KỸ NGHỆ TO LỚN VÀ QUAN TRỌNG BỨC NHẤT CỦA MIỀN TRUNG

TRANG BỊ :

20.000 SUỐT NGÀNH SỢI
400 MÁY DỆT TỰ ĐỘNG

Địa chỉ nhà máy :

xã Hòa Thọ, quận Hòa Vang—Q.Nam

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC

số 9, đường Thái Phiên—Đà Nẵng

ĐIỆN THOẠI :

Văn phòng liên lạc tại Đà Nẵng : số 2326
Nhà máy Hòa Thọ : số 2028

Điện Tín :

SINCOVINA DANANG

Hộp Thư :

số 32 ĐÀ NẴNG



Chuyên sản xuất :

- CÁC LOẠI SỢI
- CÁC LOẠI VẢI
- CÁC LOẠI TRỰC HỒ

theo nhu cầu của khách hàng

Sản xuất hàng năm :

2.400 TẤN CHỈ SỢI
9.000.000 THƯỚC VẢI



LƯỚI VỀ (Tranh Sơn Dầu)

VĂN ĐEN

HỌA PHẨM ĐÃ THAM-DỰ

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT ESSO 1967

SUU-TẬP CHÂU-KIM-DÍNH



Thân chúc Bạn và Quý Quyến
một năm Mậu Thân đầy Hạnh phúc