

NGƯỜI VIỆT

Tự Do



Cưới  
Xuân

(ĐINH-DẬU 1957)



Hu  
ANX  
AP  
AS  
V6  
T877  
1937

MÃC - THU  
Chủ - trương

CÓ MÃI TRÂM, NGỌI SAO SÁNG CỦA MÀN ẢNH VIỆT-NAM

Giá 20\$

## ĐỊNH CHÍNH VỀ VIỆC PHÁT-HÀNH SÁCH CỦA NGƯỜI VIỆT TỰ-DO

Nhà Xuất-bản Người Việt Tự-Do có nói 3 cuốn sách: Bồ-Tùng-Linh, Hồ-Xuân-Hương, Thành-Cát Tu-Hán từ nay sẽ do chính nhà Xuất-bản phát-hành lấy. (Trang 26, quảng-cáo của N.V.T.D. trong số Xuân này). Nay vì đã có sự thỏa-thuận giữa nhà Nam-Cường và nhà Xuất-bản N.V.T.D. nên mảng cuốn sách nói trên vẫn do nhà Tòng-phát-hành Nam-Cường phát-hành.

Các đại-lý sách muôn mua thêm những sách nói trên xin giao-dịch thẳng với nhà Nam-Cường theo thường-lệ, tại số 185, đại-lộ Nguyễn-Thái-Học Saigon.

Nhà xuất-bản NGƯỜI VIỆT TỰ-DO

## DAI-LA FILM CORP., (Thành-lập năm 1955)

\* SẢN-XUẤT PHIM VIỆT-NAM CÁC LOẠI  
\* HỢP-TÁC SẢN-XUẤT PHIM VỚI NGOAI-QUỐC

TRỤ-SỞ: 76, HIỀN-VƯƠNG — SAIGON

Số Thương-mại:  
3464-A SAIGON

Địa-chỉ điện-tin:  
«DAIFILM SAIGON»

## Về những bức hình chắp, vẽ của Ban Hợp-ca Thăng-Long

đang trong tập Xuân này, là do thiện-ý của chúng tôi muốn đề-cao một ban Hợp-ca được nhiều người mến-chuộng, và in xong trước khi vụ án đáng tiếc xảy ra. Chúng tôi xin thanh-minh để bạn đọc được rõ rằng chúng tôi không hề có ý khai-thác gì về vụ án ấy.

NGƯỜI VIỆT TỰ-DO CƯỜI XUÂN

Đón đọc:

## NHẬT-BÁO DÂN-CHỦ

Tờ báo của những người yêu Dân-Chủ

THÔNG-TIN ĐẦY ĐỦ

NGHỊ-LUẬN XÁC-ĐÁNG

BÀI VỞ GIÁ-TRỊ

HÃNG

## ĐỨC-HƯNG-LONG

XUẤT, NHẬP - CÀNG

XƯỞNG ĐÚC \* XƯỞNG CƯA MÁY

Văn-phòng:  
96 Võ-Di-NGUY — SAIGON  
Điện-thoại: 21.272

Xưởng đúc:  
BÌNH-LỢI

Xưởng cưa máy:  
68 TRẦN-QUANG-KHÁI  
Điện-thoại: 20.236



Nhà uốn tóc danh tiếng nhất tại Việt-Nam

## BA - LÊ (PARIS CŨ)

trước ở đường Tạ-Thu-Thâu-Saigon — Nay đã sang nhà mới —  
147, đường Lê-Thanh-Tôn (tức Lê-Lợi cũ) Saigon

\* Có rất nhiều thợ ở Hồng-kong mới qua — Có nhiều  
kiểu tóc uốn mới lạ do chủ-nhân điều-khiển.

\* Do Bà Võ-đức-Anh tốt-nghiệp Mỹ-Viện-Dung tại  
Ba-le Torree chuyên-môn trị mụn, trứng cá, xẹo dầu, rỗ và  
bệnh ngoài da — làm đẹp và hình-dung, làm gầy cho phụ-nữ  
vân vân...

S A I G O N 147, đường Lê-Thanh-Tôn — (Lê-Lợi cũ)  
C H Q L O N 43, đại-lộ Đồng-Khánh — Điện-thoại 686  
T Â N - Đ Í N H 78, đường Duy-Tân — Điện-thoại 22.540  
P H Ủ - N H U Á N 478/3 đường Võ-Di-Nguy



Là một nhà theo Khoa-học Tiên-trí, quyết-doán số Tử-vi và chuyên coi quẻ Diệc, đã nhiều năm kinh  
nghiệm, ai muốn biết trong đời những việc quá-khứ và vị-lai, như gia-dạo, hôn-nhân, tình-duyên thắc-mắc,  
công-danh, thương-mại, cầu-tài, xuất-hành, thời-vận hên-xui... Cam-doan đoán không trúng trả tiền que.

Xin mời lại chùa Từ-Quang-Điện sau trường học Pétrus-Ký, đường Trần-Bình-Trọng có tấm bảng :

TỬ-QUANG-ĐIỆN — HUYỀN-CƠ

KINH CÁO

XIN CHÚ Ý : Từ tấm bảng đt vó, chừng 50 thước quẹo căn thứ ba.

HUYỀN-CƠ



Ta ổn định đã trả lại  
« Tú-Đô » cho ta, ta  
khuyên anh nên uống  
**Sinh-lực-tố**



LỜI CỦA THẦN « KHOẺ » TRONG PHIM « TÊN ĂN TRỘM THÀNH BAGDAD »

**Yếu sức \* Kém ăn \* Khó ngủ**

**UỐNG THUỐC BÒ « SINH - LỰC - TỐ »**

Nội ba ngày: thấy hiệu nghiệm  
NHÀ THUỐC VẠN-XUÂN: 163, HAM-NGHI – SAIGON và 158, J. J. ROUSSEAU – CHỢ LỚN

# NAM - CƯỜNG

185, ĐẠI - LỘ NGUYỄN - THÁI - HỌC — SAIGON

Một nhà Phát-Hành đứng đầu, được nhiều tín-nhiệm nhất  
CÓ TRÊN 20 ĐẠI - LÝ

KHẮP TRUNG, NAM VÀ CAO - NGUYỄN VIỆT - NAM

## HAI ĐẶC - ĐIỂM :

PHÁT - HÀNH MAU LẸ VÀ ĐẦY ĐỦ

## PHÁT - HÀNH

CHO CÁC NHÀ XUẤT - BẢN ĐỨNG ĐẦN :

Việt-Hương, Tân-Việt, Sông Mới, Người Việt Tự-Do, Trường-Thi, Gió Việt, Nam-Sơn, Yên-Sơn, Phạm-Văn-Tươi, Vĩnh-Bảo, Thư-Hương, Nguyễn-Hiển-Lê, Nguyễn-Khuyển, Thanh-Đạm, Sáng-Tạo, Bình-Dân, Hừng Sáng, Bình-Minh và đủ các loại sách của Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục.

## XUẤT - BẢN

đủ các loại sách Giáo-khoa, Khảo-cứu, Tiêu-thuyết, Y-học Phổ-thông, Âm-nhạc

TẾT ĐINH-DẬU NHỚ ĐÓN ĐỌC

XUÂN NGÔN - LUẬN  
MỘT GIAI-PHẨM ĐẶC-SẮC, MỘT TỒNG-HỢP HIẾM CÓ  
Văn, Thơ, Nhạc, Kịch, Họa

Với sự cộng-tác của nhiều văn-nghệ-sĩ tên tuổi Nam-Trung-Bắc

## XUÂN NGÔN - LUẬN

40 trang lớn  
BÌA IN NHIỀU MÀU

Đón đọc

## XUÂN LẠC - VIỆT

Một giai-phẩm mùa xuân  
của nhóm chủ-trương :

Kiệm-Đạt, Hồ-Nam, Mạc-ly-Châu, Phan-lạc-Tuyên, Đỗ-cao-Đàm  
và sự cộng-tác của :

Trong-Lang, Á-Nam Trần-Tuấn-Khai, Vương-Tàn, Hoan-Ca, Sơn-Vũ, Phạm-Chi-Lăng, Thanh-Hữu, Thanh-Tâm-Tuyễn, Trần-Thanh-Hiệp, Hồ-Sơn-Hữu, Huy-Hồng, Hoàng-Ngọc-Liên, Đông-Xuyên, Trần-Việt-Hoài, Giản-Chi, Tạ-Ký, cô Như-Thu, Hoàng-Nguyễn, Mộng-Thành, Xuân-Huyền, Cao-Tiêu, Diên-Nghi, Quách-Thoại, Giao-Thanh, Phan-Lạc-Tiếp, Duy-Liêm, Phạm-Việt-Tuyễn.

# VAN - THE FILM

Sản - xuất ★ Phát - hành ★ Trình - diễn

GIÁM - ĐỐC : NGUYỄN - VĂN - THẾ

TỐT-NGHIỆP TRƯỜNG MYRIAM CARANGE VÀ I.D.H.E.C. (PHÁP) — TỔNG-SỰ TẠI CENTRE AUDIO-VISUEL (BA-LÊ)

VĂN-PHÒNG : 249, HAI BA TRUNG — SAIGON

ĐIỆN - THOẠI 22.306



Nụ cười quyết-thắng của  
Tổng-Thống Ngô-dinh-Diệm

## TRƯỚC THỀM NĂM MỚI THỦ TÍNH SỐ MỘT NĂM QUA

Một năm đã chấm dứt, một độ vận-hành mới lại bắt đầu.

Với 365 ngày sắp đến, ai cũng có quyền tin-tưởng. Tin-tưởng rằng: năm mới sẽ vô cùng tốt đẹp riêng cho mình và chung cho vận-mạng Dân-tộc.

Mỗi lần đứng trên ngưỡng cửa cuối năm, người ta thường tự dành cho mình những phút nghỉ-ngơi để tính số một năm : kiêm-diễm lại một vài sự thua-thiệt cũng như những thắng-lợi trong năm cũ.

Bằng tinh-thần ấy chúng ta thử nhìn lại con đường một năm qua, con đường tiến tới «Dân-chủ» mà Dân-tộc chúng ta vừa vượt qua một cách hết sức gian-khổ ?

**1956** Điều không ai chối cãi được trong một khúc quanh lịch-sử hết sức gay go này rằng : sự hiện-diện của chí-sĩ Ngô-Đình-Diệm là một sự cần-thiết lịch-sử không một nhân-vật nào thay thế nổi.

Ý-chí chống Cộng-Sản tha-thiết tới mức-degree tuyệt-đối; của khối một triệu người Bắc-Việt tỵ nạn, niềm tin-tưởng nhiệt-thành vào chế-dộ mới (bao gồm hai tính-chất Dân-chủ và Tự-do) của nhân-dân miền Trung và Nam đã giúp nhà chí-sĩ họ Ngô một phần lớn trong việc thâu-dotat lấy những thắng-lợi lớn cho phần đất Việt-Nam Tự-Do.

— Việc đáng kể trước tiên là những vụ khởi-nghĩa Quỳnh-Lưu của nhân-dân Nghệ-Tĩnh, và rải-rác nhiều nơi khác, biểu-lộ một hình-thức hổng-ứng của nhân-dân miền Bắc hướng về miền Nam Tự-Do đã hán-nhiên là những ngọn đòn chí-tử đánh lên lưng bè lũ Việt-Cộng.

— Thứ là việc dẹp yên những mầm nội-loạn (vụ Ba-Cụt là một điển-hình) đã gây được niềm tin-tưởng xâu-rộng trong nhân-dân, nhất là nhân-dân miền đồng-báu.

— Sự thành-lập nền Cộng-Hòa, hoàn-tất Quốc-Hội và ban-bố Hiến-Pháp đã là một thắng-lợi lớn cho miền Nam Tự-Do về phương-diện chính-trị. Việc này đã gây một xúc-động lớn lao trong lòng dân-chúng miền Bắc và chẳng phải không ảnh-hưởng tới những cuộc khởi-nghĩa trước ngay họng súng Việt-Cộng.

— Về mặt xã-hội, công-cuộc cải-cách diền-dịa mặc dầu gặp ít nhiều trở-lực, cũng vẫn được xúc-tiến đều-dều đã gây được một không-khí tin-tưởng cho nhân-dân các miền đồng-ruộng.

— Riêng về vấn-đề đối-ngoại, Việt-Nam cũng đã dành được khá nhiều uy-tín trên trường Quốc-Tế và thêm được rất nhiều cảm-tình của những nước Dân-chủ bạn. Ngay cả những nước xưa nay vẫn có thái-độ dè-dặt nay cũng đã nghiêng về phía chúng ta.

Trong vòng một năm, thu-thập được những thắng-lợi như trên kẽ cũng là một bước tiến vững chắc.

Tuy nhiên, tưởng cũng nên kề đến một vài sự thua-thiệt nhỏ trong năm qua. Đó là những vụ hạm «gạo», hạm «tiền», hạm «quyền-thể» của Thực-dân và Phong-kiến còn sót lại đã làm hại phần nào uy-tín Chính-Phủ. Ít nhiều thì những vụ đó cũng có lúc đã làm sôn sao dư-luận. Sự đối-phó kịp-thời của chính-quyền với những vụ trên cũng làm thỏa-mãn được sự đòi hỏi của nhân-dân.

**1957** Chúng ta ước ao: những biện-pháp thật tế-nhi và sắc-bén hơn nữa sẽ được Chính-Phủ lưu-tâm và đem áp-dụng trong năm tới để tránh khỏi xảy ra nhiều việc đáng tiếc tương-tự.

Chúng tôi tin rằng: Là người hiếu-thấu hơn ai hết đến những nguyễn-vọng xâu-xa nhất của nhân-dân, Vì Tổng-Thống của Đệ-nhất Cộng-Hòa Việt-Nam sẽ dành cho năm tới nhiều sự cải-cách kịp thời trên mọi phương-diện, mọi địa-hạt, ngõ hẻm mọi guồng máy sinh-hoạt của Quốc-gia được tiến mạnh, thích-hợp với những nguyễn-vọng chân-chính chung của toàn-thể quốc-dân.

Trong niềm tin-tưởng đó, ngay từ bây giờ, chúng ta đã có quyền nở nụ cười tin-tưởng vào một năm vừa đến.

**Người Việt Tự-Do**



**B**ẨY giờ sáng sớm mùng một năm Đinh-Dậu, Thiết-Lính lên xe ếch-bà, nhắm đúng hướng Tây-Bắc là hướng của Tài-Thần, để vừa xuất-hành vừa đi xông đất các nhà báo.

Tiên cơ-khí tư-dộng xa (tức là xe ếch-bà, nói tiếng chữ theo Tự-Điền Đào-văn-Tập) đương vun-vút trên đường Gia-Long thì nghe vang một hồi chuông. Xực nghĩ ngay đến báo «Cái Chuông» bèn dừng lại mà dựng xe vào một bên đường, cũng không quên dỗ đứng theo phía... ngày lẻ.

### Ông Khai... báo «Cái Chuông»

Ở đây người ta không dùng chuông điện mà dùng một cái dùi gỗ vào một chuông đồng (lục-lạc).

## ĐẦU NĂM...



Ý chừng ông chủ-nhiệm muốn cho độc-giả hiểu thâm-ý của ông rằng: ông cũng đã có phen mang chuông đi đầm... tại Bàn-Cờ hồi năm ngoái và ông nhiệt-liệt chủ-trương dùng đồ nội-hoa. Tuy rằng tạm-thời ông vẫn dùng xe Huê-Kỳ.

Hồi chuông báo hiệu vừa dứt, một mặt người béo tốt phlop-phlop thò ra khỏi cửa sổ trên lầu hỏi:

— Ai đó?

Thiết-Lính lể phép thưa:  
Tôi muốn hỏi ông Huê-Mân-Khai.

Người nọ cau mặt trả lời:

— Ông Mân-Khai đi vắng! Có tôi là Không Minh báo «Sương Sóng» lại chơi dây thôi!

Nói xong người ấy thụt đầu vào. Thiết-Lính nghĩ thầm rõ ràng ông Khai đó mà lại bảo đi đâu?

Bèn lại quay sang phía nhà báo «Sương Sóng».

### Ông Minh... báo «Sương Sóng»

Trước cửa nhà phát-hành Liên-Hiệp cũ một người dáng gày gò đương chăm chú rào dậu kỵ luồng. Thiết-Lính hỏi:

— Thưa ông, ông Không-Minh đã ngủ dậy chưa đây ạ!

Người nọ nghe thấy tiếng «ngó» thình-lình thì giật-mình, đáp mà không quay lại:  
— Báo Tiên-Thủ không ở đây đâu!  
— Thưa ông tôi không hỏi báo Tiên-Thủ mà hỏi ông Không-Minh?

Người kia gắt, nhưng vẫn không quay lại:  
— Ông Không-Minh không làm báo Tiên-Thủ. Báo Tiên-Thủ không có ông Không-Minh!  
Biết người kia lầm, Thiết-Lính kiên-nhẫn hỏi thêm:

— Thưa ông, tôi hỏi ông Không-Minh chủ-nhiệm báo «Sương Sóng».

Người kia đi trở vào, vẫn không quay lưng lại, mà đáp:

— À ra thế! nhưng ông Không-Minh đi vắng, tôi là Huê-Mân-Khai, báo «Cái Chuông» lại chơi dây thôi!

Thiết-Lính ngạc-nantry: rõ ràng gày ốm thế kia là Không-Minh sao lại là Mân-Khai được.

### Xông báo «Dân Nghiện»

Đứng đợi ở ngoài chờ tên tiểu-dồng đưa danh-thiếp vào, Thiết-Lính hắt hơi luân một tràng dài. Một luồng sương khói mờ mờ nhạt nhạt bay ra hương sạ thơm ngào ngạt.

Góc cửa có dán tấm bảng viết chữ châm-phương:

«Dân-Nghiện Động, Năm-Ình Chân-nhân, Tổng Quản-Lì, kiêm Chủ-Tiệm».

Tên tiểu-dồng ra mời vào.

Chân-nhân tiếp khách không ở sà-lông, mà trên một tấm ván ngựa.

Năm-Ình Chân-nhân cười:

— Thế cho nó thân-mật, anh em cùng làng cả

Biết rằng đấy là một lối trả lời (như lối «sấm») của các bậc chân-nhân thường chỉ nói bóng, nói gió, để cho thế-nhân biết đại-khai là: lập-trường của báo Dân-Nghiện cũng «tiến» nhanh theo chiều quay của máy in, dù máy ấy là máy «Rô-ta-tiu». Thiết-Lính bèn hỏi sang câu khác:

— Nhân việc khởi-nghĩa ở Hung-Gia-Lợi chắc quý-báo có tiên-đoán được những biến-chuyển sẽ có thể xảy ra tại các nước Chư-hầu Cộng-Sản trong năm tới?

Năm-Ình Chân-nhân nắm ghé xuống giường, xin lỗi rồi đáp:

— Dạ! Rô-ta-tiu mỗi giờ chạy được mười ngàn số. Mỗi ngày chúng tôi có thể chạy 8 tiếng, ví-chỉ là «tóm chục ngàn số». Thế nào rồi việc đó cũng có thể xảy ra trong năm tới.

Thiết-Lính thất-vọng quay sang phỏng-vấn Thành-Thạo Tiên-sinh, lúc này đương chăm-chú đọc cuốn «Muốn chóng thành-công».

— Thưa tiên-sinh! Chắc tiên-sinh có thể cho kẻ hèn này biết rõ hơn, và nôm-na hơn về lập-trường chính-trị của quý-báo?

Thành-Thạo Tiên-sinh giật-mình ngâng đầu lên, không suy-nghĩ đáp ngay:

— Dạ! Quả có thể, ở Việt-Nam chỉ chúng tôi mới có máy Rô-ta-tiu, mà Rô-ta-tiu thi... thì...

Sợ lại lạc vào Mê-hồn-Trận, Thiết-Lính vội đứng dậy cáo-từ lui ra hấp-tấp. Ra đến ngoài đường lộ vẫn còn nghe thấy điệp-kúc của bài đồng-ca:

«Rô-ta-tiu, tá-tiu...

«Báo chạy nhiều là lắm tiền tiêu...»

Thiết-Lính dông ếch-bà đến đường Phạm-gü-Lão dừng xe trước cửa Tòa-soạn báo «Đàn-Bà Mới». Cánh cửa xích mở, một bà béo tốt, búi tóc, mặc cooc-xê, phì phèo hút thuốc lá, bước ra.

## ...CÁC NHÀ BÁO

### THIẾT - LÍNH

### Xông nhật - báo «Đàn-Bà Mới»

Thì ra bà «Nhậm-Xà» chủ-nhiệm «Đàn-Bà Mới». Thiết-Lính nghĩ thầm: thực là đàn-bà mới!

Bà «Nhậm-Xà» vui vẻ, cái lưng, chìa tay mời Thiết-Lính vào nhà, dáng-diệu đúng như những nhà quý-phái thời Lô-y thập tứ ở Pháp.

— Bà chị cho biết báo nhà năm rồi bán có khó không?

Bà «Nhậm-Xà» cử-dộng phía trên phác một cử chỉ lắc-dầu, đáp:

— Cũng không khá bao nhiêu. Vậy mà còn thua tờ «Phụ-nữ đăng đàn» đó. Điều đáng mừng là phụ-nữ lúc này chịu đọc lắm. Năm nay tôi định để dưới mảng-xết «Đàn-Bà Mới» thêm giòng

(Xem tiếp trang 25)



# GIỜ VUI NHẤT TRONG ĐỜI VĂN-NGHỆ CỦA TÔI

về Ngô-tất-Tổ :

Này, anh Ngô-tất-Tổ ơi, con mắt anh bên  
sáng lại bên nhém.

Suốt đời anh chẳng biết ăn ca-re-m Bờ-Hồ...

Ngô-tất-Tổ uất lầm, giận chúng tôi một tuần, không ra viết bài. Nhưng áng chừng Tổ cũng thương và nhớ anh em nên sau lại « bò » ra, toét miệng cười ngay từ cửa cười vào. Thay đổi chiến-lược, chúng tôi làm ra mặt nghiêm, ăn nói rất trịnh-trọng. Bác Tổ cho thè là chúng tôi dã « khá », lấy làm vừa lòng lắm, nhưng chính lúc bắt ngờ nhất thì chúng tôi « dột-kích » Ngô-tất-Tổ một cách quái ác. Chúng tôi nghĩ ra những thành ngữ châm biếm Ngô-tất-Tổ, như thấy Ngô-tất-Tổ hay quệt mũi vào các cây cột đèn thì gọi đó là « mũi-soa nhà nước trống cho Ngô-tất-Tổ », Ngô-tất-Tổ hay ăn « cơm cháy » thì bảo đó là « bánh mì made in Ngô-tất-Tổ ».

Nhiều khi, chúng tôi lai xưng xung nội dụng đứng lên những chuyện không có, làm cho Ngô-tất-Tổ cải-chính cũng dở mà không cải-chính thì uất ức, ăn không ngon mà ngủ không yên.

Trong số các chuyện bịa đặt hoàn toàn đó, có chuyện « món ăng-co » mà chúng tôi không những nói với nhau mà còn đem quảng-bá trên các báo:

« Một hôm, Ngô-tất-Tổ đi ăn cơm tây. Thích ăn, nhưng không biết gọi tên các món. Tổ hóm, nhìn trước nhìn sau thấy Tây kêu món gì thích mắt thì cứ bắt chước như thế mà gọi theo.

« Vừa lúc đó, ở bàn bên có hai vợ chồng một người Pháp ăn món tôm sốt may-on-ne ngon lắm. Tổ thích, để ý xem họ kêu là gì. Thì vừa lúc đó người dầm ăn món đó, thấy ngon gọi bồi mà bảo : « — Ăng-co ! (Encore !)

« Người bồi bụng một đĩa tôm nữa lên. Tổ đương ăn món súp, học nhầm trong bụng « ăng-co là món tôm, ăng-co là món tôm » rồi cũng gọi bồi lại, hất ngón tay cái về phía ngực mà kêu :

« — Bồi, ăng-co !

« Tên bồi mang cho Tổ một đĩa súp nữa. Tức quá, Tổ cũng đành ăn thêm, nhưng cho rằng bồi điếc, nghe không rõ. Ăn xong đĩa súp, một lần nữa, Tổ hé :

« — Bồi, ăng-co ! ủy, ăng-co !

« Thủ tướng tương Ngô-tất-Tổ ngạc nhiên xiết bao khi thấy bồi lại mang lại một đĩa súp thứ ba ! Chỉ thiếu một chút thì chiều đó Tổ « bể thủng

## VŨ BẮNG

nước lèo » vì ăn tối ba đĩa súp bự ! »

Đã dành rằng câu chuyện đó hoàn-toàn bịa đặt từ đầu chí cuối, nhưng lúc kề lại chúng tôi làm như thật nên Tổ tức có thể diễn đầu lén được. Trong tất cả các người chế nhạo đó, có tôi bị Tổ thù ghét nhất vì Tổ cho là tôi sạo nhứt và hay sút bầy anh em « hại » báé.

Biết vậy, tôi đổi chiến-lược, thè to với Tổ từ giờ sẽ không dùa nữa, nếu tôi sai lời sẽ chết.

Thế là Ngô-tất-Tổ lại tin tôi và nhiều lúc nằm bàn đèn thuốc phiện, Tổ không ngại thô-lộ tâm sự với tôi.

Tổ là một nhà nho học uyên-bác, khinh đời. Tự thâm tâm, chúng tôi kính-phục tâm-tính và tài học của Tổ lắm, nhưng ý thích nghịch ngợm, chế riếu người khác lại mạnh hơn tôi, nên tôi không bỗ lỡ cơ-hội nào riếu Tổ. Riêng vì thương yêu, chứ thật không có gì là ác-ý-tôi xin thè như vậy.

Nguyễn Tổ có một mối băn khoăn nhất đời là sinh vào thời Tây-học mà không biết chữ Pháp, thành thử nhiều khi bị thiệt thòi. Ngay đến việc viết báo, vì không biết chữ Pháp, không đọc được báo Pháp để tìm hiểu những điều tân-kỳ của Âu-Mỹ, Tổ lấy làm oán lắm. Một hôm, vào buổi sáng, nằm ở trong một tiệm hút của Trưởng Tạo phố hàng Buồm, Tổ nhỏ to tâm-sự với tôi điều đó, Tổ nằm hút với tôi một giường ; qua một bức ván là một giường khác có Phùng-bảo-Thạch và Vũ-trọng-Phụng.

Một lần nữa, Tổ lại đem nỗi uất ức ở trong lòng ra nói với tôi.

Theo ý bác, nếu bác đọc được chữ Pháp, có thể rằng cuộc đời viết báo của bác sẽ khác hẳn, chứ không ngưng đọng như bấy giờ. Bác oán rằng bác lười, chứ phải chỉ đỗ « đầu xú » xong rồi đi học ngay chữ Pháp thì bây giờ đâu đến nỗi... Phan-Khôi, Nguyễn-triệu-Luật, Cử Đệ, Hoàng-tăng-Bí đều là nhà nho mà có thể đọc tinh thông chữ Pháp cả, vậy có sao chỉ có một mình Ngô-tất-Tổ lại chịu thua ?

Sửa một bộ mặt rất nghiêm, tôi bảo Tổ :  
— Tôi gì mà cứ phàn nàn mãi chuyện đã

(Xem tiếp trang 23)

**C  
I  
N  
É  
M  
A**

CHƯƠNG-TRÌNH ĐẶC-BIỆT NHÂN DỊP TẾT NGUYỄN-ĐÁN ÂM-LỊCH :  
**3 phim xuất-phẩm vĩ-dai nhứt về Điện-ảnh năm 1956-1957**

Màu TECHNICOLOR - Hình Nổi CINEMASCOPE

1) Từ thứ tư 30-1, tới thứ tư  
6-2-1957 :

Cuốn phim vĩ-dai của WALT DISNEY đã phá mọi kỷ-lục về mọi phương-diện :

« 20.000 DÂM  
DƯỚI ĐÁY BÊ »

James MASON - Kirk  
DOUGLAS - Peter LORRE

\*\*\*\*\*

Đều có phụ - đề Việt - Ngữ

NGƯỜI VIỆT TỰ-DO CƯỜI XUÂN

**N  
G.  
-  
I  
H  
U  
Ê**

2) Từ thứ năm 7-2 tới thứ tư  
13-2-1957 :

Phim cuối cùng của GRACE KELLY trước khi rời Mỹ-Quốc lên

ngôi Công-Chúa Monte-Carlo :

« HỒNG - BIỂU »  
(THE SWAN)

Đời tình vương-giả của một nàng Công-Chúa hay là cuốn phim tiên-tri cuộc hôn-nhơn-thết-sự giữa ông Hoàng và Ngôi Sao Chiếu Bóng !

3) Từ thứ năm 14-2 tới thứ  
năm 21-2-1957.

ROBERT TAYLOR

trong cuốn phim mới nhứt  
của chàng

« HIỆP-SÝ  
QUENTIN DURWARD »

Xuất-phẩm võ - hiệp lịch - sử  
vĩ - đại nhứt từ khi có phim  
« IVANHOE »

# TÔI YÊU NHẤT LÀNG TÔI

## (VIỆC LÀNG... VĂN-NGHỆ TRONG NĂM «CON KHỔI» VỪA QUA)

### Mất ngôi Tiên-Chỉ

Làng tôi là một làng nhiều quan-viên khó tính nhất, nhưng cũng lại là một cái làng « vô tồ-chức » và hồn-dộn nhất, xo với các làng khác của nước Việt-Nam chúng ta. Làng chúng tôi cũng chẳng có cả công ngô, thời thì như cái chợ ai vào cũng được, mà ai ra cũng được, chẳng còn có thề-thống, có tôn-ti trật-tự nào cả.

Có nguyên-do đó là vì ngôi tiên-chỉ ở làng tôi bỗ phế từ lâu chẳng có ai dám ngồi vào đó cả; thực là một cái làng Tự-Do tất cả đều sống tự-do, tự-do khen nhau, tự-do tâng-bốc nhau đầy, rồi cũng lại tự-do... chửi nhau ngay đầy.

Việc đáng chú ý là trong cái «năm con khói» (tôi kiêng nói « con khỉ » xin bạn đọc nhớ cho) làng tôi đã chia ra làm phe giáp :

### Phe, Giáp

Nào phe Quan-Điêm, nào phe Văn-Nghệ Tự-Do, nào phe Người-Việt, nào phe Mùa Lúa Mới, nào phe Sóng-Tạo v.v... Phe nào thì cũng chỉ hầm-hầm chục nuốt phẳng ngôi tiên-chỉ mà không xong.

### Mở tiệm...

Ngoài ra năm rồi, làng tôi cũng kinh-doanh đáo-dé, dân chúng tôi đua nhau mở « tiệm » (ngoài Bắc gọi là hiệu) nhưng rồi cũng đua nhau « sập tiệm » cũng nhiều. Nhiều tiệm phá sản đóng cửa — đáng kể có các tiệm : tiệm Quan-Điêm, chuyên-môn bán thịt « rùa » (xin nhớ là không phải thịt thỏ) của Vũ-khắc-Khoan, và ăn tráng miệng bằng chè « đậu dỗ » của Mắc-Đỗ, tiệm Văn-Nghệ Tự-Do, tự-do mở cửa rồi cũng tự-do đóng cửa, chuyên-môn bán thịt « chồn » của Nguyễn-Hoạt, treo đầu dê nhưng lại bán thịt « cầy » của nhà sư phái-giới Phạm-Tăng và cần-thận hơn, tiệm này lại bán luôn cả đầu cù-là « Mắc-Thu » phòng khi ăn xong 2 món trên khách hàng có mắc phải bệnh... thô-tả.

Ngoài ra còn có tiệm « Cầu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ » ở đường Phan-dinh-Phùng, chuyên bán « hủ-túi » của Nguyễn-Thiệu-Lâu, và sửa « khóa-học » do chủ-tiệm Nguyễn-Đặng-Thực, cũng là tác-giả bộ « Đạo-học khóa-học » (tôi dỗ bạn đọc, đọc được nhanh 4 chữ này, thế mà ông Nguyễn-Đặng-Thực có thể nói « thực mạ g » được hàng giờ cơ đấy). Tiệm này sập có lẽ vì hết vốn, mà hết vốn là phải, bởi trong khi dâng lê trong nom nổi phở-túi, thì ông Lâu lại chỉ đi viết « sử-ký », dâng lê phải sửa « khóa-học » thì ông Thực lại đi diễn-thuyết về « khoa-học ».

Sau là đến « Quán Anh-Vũ » chuyên thịt chim rán dê nhậu... chơi với « Uých-ky ». Nghe đâu còn đợi đến mùa chim Anh-Vũ đủ lông-cánh nghĩa là đã « ra-giàng » Võ-Đức-Diên mới lại khai-trương quán này. Có người bảo chỉ vì họ Võ dâng-trí, dâng lê đi dâng quảng-cáo là « Quán nhậu Anh-Vũ », thì họ Võ lại dâng quảng-cáo là « Phòng Kiến-trúc Anh-Vũ » nên hôm khai-trương chỉ toàn có khách làm nhà, làm cửa tim đến... rồi chênh-hảng ra về, cho nên sập tiệm.

Thứ nữa là Quán Cháo Lú-bình-dân của Lê-Văn-Siêu. Họ Lê thực-tế cho rằng bán cháo thì

hắn phải đắt vì làng chúng tôi ăn cháo nhiều hơn ăn cơm (xin các Cụ đừng cười), nhưng không may cho họ Lê, có nhiều kẻ ăn cháo lá rồi lú-ruột quên cả trả tiền, nên cũng sập tiệm nốt!

Kề ra còn lâm, nhưng nói bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu, vì năm nay là năm làm ăn sui-sẻo của cả làng chúng tôi :



Bây giờ thì chúng tôi xin dẫn độc-giả đến thăm một số dân-dinh làng chúng tôi :

— Quách-Thoại: anh dân-dinh này năm nay mất mùa nhiều nhất. Trẻ tuổi nhất làng mà lại trông như già nhất làng.

— Thanh-Tâm-Tuyên, thi-sĩ đầu móng lừa, chạy ngược chạy xuôi in « Tôi Không Còn Cô-Độc » Nhưng in xong được ít lâu, anh thú thực : Văn còn cô-độc !

— Lê-Văn-Trương nhất-dịnh đi làm thầu-khoán, để có tiền rồi mới làm văn-nghệ, và nhất-dịnh sẽ phải có lrap hát văn-nghệ. Không biết bao giờ ?

— Thanh-Hữu « làm » và « ăn » khỏe nhất làng. Trong năm đã « cầy » xong 4 truyện dài, nhưng viết nhiều thì vòng xuyến của chị Thanh-Hữu cũng voi đi rất nhiều.

— Vũ-Bằng làm ăn bằng cả 2 tay. Tay phải

### VIẾT-TÂN và THIẾT-LĨNH

viết tin cho Việt Tân Xã, tay trái sản-xuất sách hàng loạt. Họ Vũ nghe như mùa này dư thóc ăn.

— Doãn-Quốc-Sỹ sau khi thăm Tich-Lan, viết cuốn « Sợ lừa » nhưng không biết chính anh có « sợ lừa » không.

Nguyễn-Hoạt vừa đi dậy học ở Biên-Hòa, vừa viết cho Người Việt Tự-Do kề Nguyễn-Hoạt gầy gò thế mà sản-xuất cũng khá khỏe.

— Nguyễn-Sỹ-Tế viết sách khá nhiều vừa khảo-luận vừa sáng-tác cũng bộn.

— Võ-Huyền-Đắc trong năm có chút sui-sẻo nhưng may cũng qua khỏi. Vừa làm Tự-Điền vừa viết về « Máy-móc » cho tờ Kỹ-nghệ. Mới viết xong Thành-Cát Tư-Hán cho Người Việt Tự-Do.

— Mai-Xuyên sau khi viết Lê-Kim, Hà-Ích, đương viết Voltaire cũng cho nhà xuất-bản Người Việt Tự-Do.

— Mắc-Thu định nhảy ra làm phim mà chưa thành, lại rút lui về nhà xuất-bản. Nghe đâu nếu xuất-bản không xong sẽ chế-tạo dầu Cù-là để cạnh tranh với dầu Cù-là « Mac-Phsu. »

— Duy-Thanh mở được 3 lần phòng triển-lâm, thực là một kỳ-công.

— Phạm-Cao-Củng : « Chị Cả Mộc » đã ly-dị với Kỳ-Phát, để di làm nghề mới: nhiếp-ảnh.

— Đỗ-Đức-Thu: năm « Khỉ » bị yếu luôn. Mong năm « Gà » anh khỏe hơn để góp mặt với làng ta.

— Tô-Kiều-Ngân từ ngày Thầm-Mỹ chết, quay ra làm ngâm-sĩ giọng ngâm luyện kẽ dã « quyển-rú » !

— Bình-Nguyễn-Lộc tìm về nguồn, lượm được khá nhiều phù-sa để viết tiểu-thuyết Bầu-Txo.

— Nhất-Linh lên Đalat viết và lái xe « díp » trong rừng. Xóm Cầu Mới đã xong lâu mà còn giữ kín phong-nhụy.

— Phạm-Duy tạm ngưng sáng-tác dân-ca để làm điện-ảnh.

— Trần-Việt-Hoài cùng với Thiết-Bản Đạo-Nhân (người viết báo, kẽ làm thơ, tuy hai mà như một) in chung 1 tập thơ.

— Thanh-Nam năm nay vắng làng luon, viết ít nhưng « tím lối » thì nhiều.

— Đỗ-Tấn chuyên gửi « cánh thư văn-nghệ » đi bốn phương. Làng mong anh « góp-thue » bằng tác-phẩm.

Việc làng chúng tôi nói bao nhiêu cũng không xuể, biết bao chuyện vui, buồn, mừng, giận tuy ghét nhau mà vẫn thương nhau. Ấy, tuy hồn-dộn thế mà còn hơn là có tiền-chỉ, vì các Cụ thử tính xem nếu có ông tiền-chỉ thì nhất-nhất mỗi bước « đi, đứng » chúng tôi cũng phải theo luật-lệ làng thì còn tự-do sáng-tác vào đâu được phải không thua các Cụ ?

V.T. và T.L.

### Bác-sĩ TRẦN-VĂN-NINH

Trước ở Gia-Long, Hanoi và đường Cát, Hải-phòng, bây giờ 161 Võ-TÁNH (Frère Louis cũ) Saigon góc nhà thờ Huyện-Sỹ, công xe lửa số 1, ngã ba đường Võ Tánh, Lê-Lai, Bùi-Chu Saigon.

Bệnh CON NÍT, nội-thương HOA-LIÉU, bệnh dàn-bà, (Huyết trắng, đau từ-cung, buồng trắng, giấy chằng, đường kính không đều, hư thai, trĩ hạch v.v...)

Điện Diathermie Ultraviolet, Aerosol RƠI KIÉN RAYON X

Có khám bệnh tại nhà

### DƯỜNG-BƯỜNG BẢO-SANH 59 Võ-Tánh

Nhân dê dê, chữa bệnh khi có thai và sau khi sanh. Phòng riêng cho người xa-ở.

### CUNG - CHÚC TÂN - XUÂN

## LONG-BIÊN

TOUT POUR PHOTO ET CINEMA

Directeur: PHẠM-ĐÌNH-NHÃ

CÓ BÁN MÁY CHIẾU PHIM CINÉ 9/5 (LAPIERRE)

TEL. № 20.514  
№ 30, RUE CATINAT, № 30  
SAIGON

TRA VAUX D'AMATEURS  
TRAITEMENT DES FILMS CINE  
SUR PLACE

**C**ÁI câu chuyện « bao trà Tết » mà tôi kề hồn cô bác đây, tôi xin thề là chưa kể cho ai nghe bao giờ. Tuy chưa kể ra lần nào nhưng đó là câu chuyện đã in sâu vào trí óc tôi, khiến tôi nhớ nó mãi, nhớ rành mạch đến nỗi bây giờ kể ra đây, tôi còn trông rõ hết thảy nhân-vật với dáng-dieu, cù-chí của họ với đầy đủ những tình-tết dường như câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

Sở-dĩ tôi chưa kể cho ai nghe vì đối với tôi câu chuyện này có một ý-nghĩa rất trọng-dại. Chính nó đã mở mắt cho tôi biết thế nào là đời.

Câu chuyện xảy ra hồi tôi mới lên mười mà năm nay tôi ngót bốn mươi. Có thể nói trong ngót ba mươi năm trời, tôi đã nhớ « bao trà Tết » như Mông-Hà nhớ Lê-Ânh, như Đạm-Thủy nhớ Tố-Tâm, tôi đã ấp-ủ hình ảnh « bao trà Tết » như các cô nữ-sinh Đồng-Khánh trong thời lâng-mạn ấp-ủ những cánh hồng, con bướm ép trong tự-vi.

Vì, « bao trà Tết » đã làm cho tôi tan vỡ giấc mộng đẹp tuổi thơ của tôi nhưng cũng chính nhờ nó mà tôi đã hiểu việc đời.

★

Thưa cô, bác ! Thuở nhỏ tôi thích Tết lắm; có lẽ riêng tôi thích Tết hơn tất cả các trẻ khác vì lý-do như sau : Năm tôi lên bốn thì cha tôi qua đời. Mẹ tôi yếu đuối, nghèo khổ lại phải một mình nuôi dàn con dại nên người đã phải gạt nước mắt mà đem gửi tôi cho một ông anh chồng nuôi hộ. Bác tôi không có con, hồi đó làm thừa-phái tại một huyện-nha ở Thái-Bình. Tuy lương tháng ít-ỏi, chỉ chừng trên dưới ba chục đồng bạc, nhưng bác tôi thu được rất nhiều « bồng ». Có tháng số « bồng ngoại » lên đến 800 đồng, còn thường thường, tháng nào ít nhất số « bồng ngoại » cũng gấp mươi số lương.

Cô bác thử tưởng-tượng trong cái thời mà một đồng bạc được những 24 lít gạo và 1 thùng dầu hỏa hiệu Bảo-Cái bán có 9 cắc mà không ai mua thì giá-trị của 800 đồng là bao nhiêu ?

Sở-dĩ được như thế là vì « bác gái » tôi — cũng là con một cụ đè-lại hời-hưu — đã khéo « làm việc quan » thay bác trai tôi. Có lần chính mắt tôi được thấy, trong khi bác trai tôi « vào hồn » trong huyện-nha, ở nhà bác gái tôi đã bầy mẹo cho Cai Ngu, một tên cai lệ chuyên việc tiêm thuốc phiện cho quan huyện và các cụ Thừa, cụ Lục, mang trát giả về làng bắt một bác nông-dân, trói lại đem thảm về nhà để dọa nạt lấy năm đồng bạc. Dĩ-nhiên là trong việc này phải có sự đồng-mưu của cả lý-trưởng sở-tại và, cái tội mà bác nông phu khổ-nạn kia đó phạm vào chỉ là... cách đây vài ngày, con bác đã làm cháy một gian bếp của... chính nhà bác trong khi bác đi càm ngoài đồng. Làm cháy một gian bếp, tuy chỉ là gian bếp của chính mình dù không động-phạm gì đến nhà hàng xóm, như thế đủ là một tội nặng rồi.

« — Không liệu mà lo chạy cho sớm xong việc, vào đến quan, bà thì cho mày rũi tù ! »

Nguyên một lời dọa nạt như thế lại thêm vào những lời can-thiệp khéo của Ông Lý và bộ mặt nanh-ác búng ra sái của Cai Ngu, bác nhà quê ngu-dại dành phải nuốt hận ký vào văn-tự bán mảnh ruộng cho ông Lý để lấy tiền biện cho « bà lớn » dàn xếp hộ.



## BAO TRÀ LÊ TẾT

### NGUYỄN - HOẠT

Ấy đại khái trong 5 năm trời những cảnh như thế thường diễn ra hàng ngày trước mắt tôi và làm cho tẩm lòng thơ ngây của tôi phải băn-khoăn suy-nghĩ. Thêm vào đó những cảnh bác gái tôi chửi đánh tôi-tớ, hoặc rầy-rà mè-neo bác trai tôi về số tiền bồng hàng tháng ít quá.

— « Ai đưa bao nhiêu cũng gật ! Cứ như ông thì chết đói. Còn phải lo làm cái nhà ở Hà-nội để khi về hưu có chỗ mà chui ra chui vào chứ ! »

Trước những lời mè-neo như thế, thường thường bác trai tôi trầm-ngâm nghĩ-ngợi rồi sau tiếng thở dài, lại ngả mình xuống bên bàn đèn, tiêm thuốc hút.

Cứ kẽ cái cảnh bác tôi thật cũng đáng buồn : ngoài bốn chục tuổi mà không có được mụn con, lặn-lội bon-chen, luồn-lột chật-vật để làm gì ? Rồi lại phải bà vợ quanh năm ngày tháng chỉ thích vơ vét tiền cho nhiều. Là một « cậu ấm » phong nhã tài-hoa thuở trẻ, bác trai tôi có ngòi đầu cuộn đòi lại thu hẹp trong một huyện-ly hẻo lánh miền bắc như vậy.

Vì quanh năm phải sống những ngày băn-khoăn trước bao cảnh thương-tâm trái ngược như

thế nên mỗi khi Tết đến là lòng tôi lại mừng như mở hội.

Cái điều làm cho tôi mong mỏi Tết, say sưa với Tết, không phải là được ăn thức ngon, mặc đồ mới mà chính là được thấy những nét mặt tươi nở, hoà-ái của mọi người trong cách đối-xử với nhau trong những ngày Tết. Năm nào cũng vậy, cứ từ lúc cúng giao-thừa là tôi thấy mọi người đột-nhiên trở thành khác hẳn : bác gái tôi không còn mè-neo bác trai tôi về bắt cù một chuyện gì, bác trai tôi không thở dài nữa mà trái lại, thỉnh thoảng còn cười đùa với mọi người. Cả đến kẻ ăn người ở, thời thường chửi thầm nói vụng bác gái tôi, hôm đó cũng có vẻ thắm thiết với chủ.

Rồi đến cả người ngoài cũng vậy.

Trong 3 ngày Tết, tống-lý, dân sự đến lễ Tết, tôi thấy rằng họ vui vẻ và thành-tâm đưa tiền hoặc lễ-vật đến cho bác tôi chứ không có ai bắt buộc nài ép. Và lạ nhất là bác gái tôi không những không dọa nạt nài ép họ mà có khi còn từ-chối năm bẩy lượt rồi mới nhận.

Thậm chí đến những người, trong năm cũ, đã từng chửi nhau, đánh nhau, đến ngày Tết họ cũng vồ-vập ân-cần mừng tuổi nhau như những người bạn chí thiết.

À, thì ra Tết là một cái gì thiêng-liêng màu-nhiệm lắm. Chứ không phải là thịt thà, bánh trái và quần áo mới. Tết đã thay đổi cả tẩm lòng con người, nó làm cho người thương yêu nhau hơn, thành-thực với nhau hơn. Trong ngày Tết không có căm-hờn, giả-dối, dọa nạt, đánh đập, tôi nghĩ vậy.

Và vì thế, là một đứa trẻ mồ-côi ăn nhờ ở đậu, tôi rất thích Tết, tôi trông mong Tết, tôi say sưa với Tết.

★

Nhưng, cái Tết ấy, phải cái Tết năm tôi bắt đầu 10 tuổi, tôi đã bị vỡ mộng. Vỡ mộng như một chàng trai mới cưới vợ được ít ngày, một hôm bắt được bức thư của vợ gửi cho tình-nhan trước hôm cưới. Quả như thế, xin cô bác đừng cười, vì nếu đem so với anh chàng thấy mình đã bị mọc sừng từ trước khi lấy vợ thì nỗi tuyệt-vọng của tôi còn thảm-thúa hơn nhiều.

Và, như thế chỉ vì một... bao trà Tết.

Cũng như mọi năm trước, đêm 30 Tết năm đó tôi nằm thao-thức không sao nhắm được mắt. Không những tôi đã quen cái lề thói cho kỳ được nghe thấy tiếng pháo giao-thừa mà năm ấy, khác với mọi năm, bác tôi đã mua cho tôi một cái áo đoạn bóng loáng đèo thêm một đôi giầy Gia-Định mới tinh. Vì thế xuất đêm tôi nằm giả vờ nhắm mắt nhưng trong bụng tôi chỉ mong cho chóng sáng để trở dậy đóng bộ vào diện với trẻ con phố Huyện.

Vào thời ấy, đường giao-thông còn khó khăn, từ huyện Duyên-Hà là nơi bác tôi làm việc muốn lên Hà-nội phải mất trọn một ngày đường: trả dậy từ ba giờ sáng đi chiếc xe sắt cọc-cách lên tận huyện Hưng-Nhân xa chừng hai chục cây số, để đáp tàu thủy tại một bến sông hẻo lánh, ngồi xuôi một ngày trên tàu rồi xế chiều mới tới được bến Phà Đen Hà-nội.

(Xem tiếp trang 27)

## Câu Đôi TẾT

Dán các tòa báo...

BÁO TIẾNG CHUÔNG

Chuông đánh kêu ghê ! Quốc-Hội chen  
chân xuýt lợt,  
Báo chà chạy dữ ! nhân-dân nhầm mắt  
toan mua.

BÁO SAIGON MỚI  
Mới gì mới mài, Xuân đến Xuân đi còn  
bảo mới,  
Già đã già đâu, tóc phai tóc nhuộm  
vẫn chưa già.

BÁO DÂN-NGUYỆN  
Dân - Nguyễn được như Nguyễn, hẳn  
đã quay nhanh hơn lầm kẽ,  
Báo may nhờ có máy, nên xem bán  
chạy có thua ai.

BÁO NGÔN-LUẬN  
Ngôn-Luận sáu trang, đắt hàng đéo-de.  
Thơ về mấy vận, chống Cộng ra tuồng.

BÁO LÊ SỐNG

« Sóng » chết tự ông trời, ăn ở làm sao  
cho phải « lẽ »,  
Giàu nghèo theo hòn đất, xuống lén  
cũng mặc miễn thừa tiêu,

BÁO TRỜI NAM

Đất Bắc phải chia-lìa, đầu-số xem ra  
đúng thật,  
Trời Nam nhờ báo-bồ, tử-vi dạy thế  
không sai.

TÚ BE



Bộ y-phục đặc-biệt mặc hàng ngày của nhà viết kịch: VI-HUYỀN-ĐẮC trong thời gian biên-soạn vở: Thành-Cát Tư-Hãn

Tháng 2 năm 1934.—

13 giờ 30 tôi đi ăn xong lại đón một bạn nhà văn rồi cùng lên tòa-báo Phong-Hoá. Ông Long đã ở đấy rồi.

Ông Long mặt bầu bĩnh, da xanh xanh, thứ da của những người làm việc óc nhiều. Trông ông tươi nhưng trong cái tươi cười bao hàm đầy những vẻ châm-biếm.

Nói chuyện: Tôi hỏi về báo Phong-Hoá, về mục-dịch của Tự-lực văn-doàn, về báo Ngày Nay, về nhà xuất-bản Đời-Nay, tôi hỏi, tôi nói, tôi hỏi, giờ ơi! làm sao hôm ấy tôi nói nhiều thế! Hình như có bao nhiêu điều bao nhiêu việc chừa tích dã lâu nén hôm nay mới được dịp để nói ra.

Ông Long: « Tôi vừa đọc xong quyền kịch Kinh-Kha của ông, hay lắm! »

Tôi: « Thật tình như vậy à? Nếu thế thì may cho tôi lắm vì tôi xin thú thật với ông vở Kinh-Kha này là một vở-kịch cỗ, tôi viết thử. Về kịch cỗ, trước tôi vẫn lo ngại vì: diễn theo lối tuồng hay lối cải-lương bản kịch nhờ về tiếng dàn, dọng hát du dương nâng đỡ. Cứ những như dòng hát và bản dàn cũng đã làm cho người xem cảm động rồi. Bây giờ hát theo lối kịch thì chơ-chọi chỉ có người và tiếng nói, cái phần tẻ, phần nhạt có một trăm mà phần hay thì không có một. Tôi viết xong trong lòng thực hồi hộp. Vở Kinh-Kha đã xong ba bốn năm nay mà tôi vẫn cứ bỏ một xó. Vừa rồi nhân gặp ông bạn đây mới đem đọc để ông nghe,

MỘT MÙA XUÂN 22 NĂM TRƯỚC

## TÔI ĐẾN THĂM BÁO "PHONG-HÓA" VÀ NHÀ XUẤT-BẢN "ĐỜI NAY" của nhóm

# TỰ-LỰC VĂN-DOÀN

Vào dịp cuối năm, ông Mặc-Thu lại vào tận Trà-Hoa-Trang thăm tôi. Chúng tôi vừa bàn đến tờ « Người Việt Tự-Do Cười Xuân » vừa bàn đến công-việc mà nhà xuất-bản « Người Việt Tự-Do » đương làm.

Ông bạn trẻ có ngỏ cho tôi biết những nỗi khó-khăn mà nhà xuất-bản của ông vấp phải trong đó vấn-đề chính vẫn là: « Người đọc sách nước ta còn ít ỏi quá, khó mà nuôi sống nổi những người làm văn-nghệ. »

Tôi sực nghĩ đến một mùa Xuân cách đây vừa đúng 22 năm (chính là răm 1934) tôi đã có lần bàn đến một câu chuyện tương-tự với ông Nguyễn-Tường-Long, tức Hoàng-Đạo khi tôi đến thăm tòa báo « PHONG-HÓA » và nhà xuất-bản « ĐỜI NAY » lần thứ nhất.

Cùng một nỗi khó-khăn đó mà, người trước, kể sau giữa một khoảng thời-gian cách bốn trên hai chục năm, vẫn chưa làm sao giải-quyet nổi.

Thế nên tôi chọn màu ký-ức này, đề bạn đọc bốn phương thủ xuy-nghĩ, vì tương-lai văn-học nước nhà không phải không do các bạn định-đoạt một phần...

### VI-HUYỀN-ĐẮC

nay lại được ông xem cũng cho rằng hay, nếu vậy tôi đã an-tâm đôi chút, còn chờ đem diễn nữa thì sẽ biết kết-quả ra sao... »

Ông Long: « Diễn khéo chắc cũng hay, ông đừng ngại. »

Tôi: « Tôi viết vở Kinh-Kha là để thử xem, nếu được, tôi có ước-vọng viết lại các vở tuồng cỗ theo lối kịch, theo phương-pháp kịch Âu-Tây. »

Hồi đến việc tái bản kịch, ông Long nói việc ấy đã giao hẳn về ông Khái-Hưng trông coi, đó là công việc của nhà xuất-bản « Đời Nay ». Ông Khái-Hưng hôm nay lại không có ở đây, ông sang Bắc-Ninh có việc. Thật tiếc quá, có mấy khi mình lên Hà, thôi để viết thư vậy.

Ông Long hỏi: Hình như ông có ý định đi Pháp?

Tôi nói: Vâng, tôi cũng có ý định đi mà không xong. Tôi đã hẹn hò với Dao-trinh-Nhất, Février 1926 anh ấy đi mà 1927 thì tôi trở về Bắc. Ở đời quả thật không sao định được trước. Từ bé đến nay, có biết bao nhiêu là ước-vọng không thành. Như tôi đã có nói với ông ban đây, tôi rất có cảm-tình với tờ Phong-Hoá. Ngay lúc đầu, tập số 1 của Phong-Hoá, tôi đưa cho Trúc-Đinh xem và nói: « Voilà là formule qu'il faut. Ces messieurs ont tout à fait la même idée, la même conception que nous. Vois. » Không, các ông làm việc khéo lắm, có nhiều sáng-kiến rất hay, rất lạ, rất mới. Việc làm tạp-chí như vậy hoàn-toàn lắm rồi, xin các ông lưu tâm đến sách ốc, đến nhà xuất-bản cho văn-sĩ

sống.

— Ấy việc này chúng tôi đã lưu tâm lắm bởi

vì mới lập ra Tự-Lực văn-doàn và nhà xuất-bản

Đời Nay. Chỉ hiềm sách bán còn kém cỏi lắm. Kèra sách của văn-doàn chúng tôi vào hàng chạy nhất, quyền Hồn Bướm Mơ Tiên in lần thứ năm, năm nghìn rồi, ấy thế mà cũng chưa gọi là được...

— Vâng, tôi cũng nhận rằng việc đọc sách của người mình chưa phải là một sự cần thiết. Đọc sách mà cả đến viết sách quốc-văn cũng còn là một việc phiếm. Như ở các nước tân-tiến, đọc báo đọc sách cũng cần như ăn ngủ... bây giờ phải làm sao cho sự đọc sách là một sự cần để tăng số độc-giá lên mới được.

Ông Long cười, cái cười hơi chua chua và nói: Kề đến cần thì ở nước mình bây giờ cái gì cũng cần hết. Chúng tôi cũng đương cố gắng dày nhưng khó lắm.

Ông nói tiếp: Văn chưa thể nuôi người được. Cứ ngay như Phong-Hoá, kè chạy vào hang nhất mà cũng đã đủ nuôi chúng tôi đâu. Chính tôi, tôi còn phải đi làm thêm thì mới đủ tiêu. Chúng tôi phải chịu nhiều hy-sinh lắm mà cũng chưa đâu ra đâu. Khó thật!

Tôi nói: Thật là từ xưa đến nay tôi vẫn đề đến thư-xã, trước tôi cũng mở nhà in là có ý ấy nhưng không thành, ngày nay số người yêu quý quốc-văn còn ít lắm. Nhưng hiện nay, đã có nhiều người lưu tâm đến quốc-văn rồi. Tôi xem như những người rất giỏi về Pháp-văn mà cũng đã thích viết quốc-văn, đó chỉ là một cái điểm hay là gì. Có lẽ bây giờ các ông làm, hợp thời lắm đấy. Phải làm làm sao cho văn nuôi được văn-sĩ thì mới có văn hay được...

Thế rồi chúng tôi bàn rộng ra đến tiền-đồ quốc-văn, tiền-đồ tiếng Việt-Nam, hai chúng tôi đều hót hở vì trong lòng chứa chan hi-vọng...

V.H.D.



Heo A bảo heo B.—Trong mỗi một chúng ta đều có một... thằng cao-bồi ngủ!



Một lối chơi... xuân nguy hiểm



Vợ.—Tôi có tiền anh mới lấy tôi!  
Chồng.—Không phải, tại tôi không có tiền nên mới lấy cô.



# CHUYÊN VUI NHẤT TRONG ĐỜI TÔI

PHẠM-DUY

Hồi đó tôi còn là một nhạc-sĩ lang thang khắp miền thôn quê Việt-Nam, vừa đi vừa sáng-tác vừa trình-diễn một thể-tài ca-nhạc mà tôi cho là cần-thiết trong giai-doạn đầu của nền âm-nhạc dân-tộc: thể tài « dân-ca », trong đó tôi muốn đem tình-cảm mới của người đương-thời vào một hình-thức không xa những bài hát cổ-truyền, đưa hơi thở mới vào những giai điệu bàng-bạc hương-vị thiên-nhiên của một nước nông-nghiệp, pha tính-chất tranh-dấu vào những bài ca chan-chứa tình-tứ của nông thôn... Đường lối ca-nhạc đó, may thay, đã được nhân-dân thông-cảm ít nhiều !

Một đêm, đến diễn kịch tại một thôn nhỏ ở một miền trung-du, sau khi trình-bày một số tác-



Bức tranh Tết « NGÀY XUÂN HỨNG LỘC »



...hay là một màn nhạc-kịch « dân ca » của Hoài-Bắc và Khánh-Ngọc nhưng không đem công diễn bao giờ cả.

phẩm của một số tác-giả quen biết, chúng tôi thấy một dân làng đứng lên cảm ơn các anh em văn-nghệ, và đề đáp lại các anh em xin đề một bà cụ ra hát một bài hát cổ cho anh em thưởng-thức... Vừa thú-vị vì thấy một bà cụ quê mùa và già cả không ngượng-ngùng ra cúi đầu chào và sửa-soạn hát một cách rất hồn-nhiên, tôi lại còn cố vận động lỗ tai và trí nhớ ra để thâu thai một diệu cổ, mong sẽ rút được ở diệu cổ này ra một nhạc-dề để soạn « dân-ca » mới...

Tiếng hát hiền-hậu của bà cụ vọng lên trong sự im-lặng đầy mến yêu của mọi người. Chẳng ai

nghĩ đến bài hát đó là bài gì, chỉ nhớ là bà cụ đã giới-thiệu một diệu hát cổ, ai nấy đều chìm đắm trong niềm thông-cảm của cuộc đời chinh-chiến, trong đó sự xa hoa đặc-nhất của mọi người là hát! Hát để quên đói, hát để quên mệt, hát để quên mình... Tôi đang nghe thì sực thấy diệu hát rất quen thuộc. Chú ý thêm chút nữa thì thấy đó là, or kia, một bài « dân-ca » của tôi... Một bài nói đến sự thương nhớ dứa con xa xôi, người chồng ly-biệt, người cha xa cách... Tai sao bà cụ lại giới-thiệu là một diệu hát cổ ???

Thế rồi từ sự ngạc-nhiên đến chỗ âm-thầm sung-sướng, tôi chợt thấy đã đạt được đến ước vọng cuối cùng của một người văn-nghệ: đi đến chốn vô-danh, đi vào người dân, đi vào lòng đất, vào không gian và thời-gian vô tận!

Tôi thầm ghi ơn bà cụ đã cho tôi một phút ấm-lòng.

Từ đó, mỗi khi

## ĐÈ KHAI... GIỌNG ĐẦU NĂM

### Sáu câu Vọng-Cò « mùi » nhất... của lão nhạc-sĩ MAI-LÂM

**NÓI LỐI:** Than ôi! Một năm trời qua mau lẹ, mới hôm nay lại tới xuân rồi, cuốn lịch treo ba trăm sáu mươi lăm ngày, sao nó rời mau như phi-cơ phản-lực? Nay bước sang năm con Gà phiền-phúc, chưa biết răng trống, mái, hay gà...toi! Nhưng ta thấy năm con Khỉ đã qua rồi, nó đã làm được nhiều kỳ-công vĩ-đại. Ôi Khỉ ôi! Nay ta đem tâm-tình xưa thân-ái, đốt nén nhang bên đền kẹo ly trà, khấn vong-hồn Khi chớ thờ-ơ, hãy mau về cùng ta chung hưởng.

Bởi vậy cho nên...

#### VỌNG CÒ

1) Dưới ánh xuân của Tết cái con Gà, pháo nội-hóa đì-det nổ xa xa, vải hàng hạ giá; mọi người chung diện ganh đua. Sao lòng ta như mang nặng mối tương-tư, ngậm ngùi nhớ... năm con Khỉ.

2) Nhớ những thành-tích các chiến-dịch vừa qua, nhứt là « Tứ Đỗ-Tường » là một chiến-dịch mọi người đều tích-cực tham-gia, đã đem lại hạnh-phúc cho toàn-dân, mọi người đều an-cư lạc-nghiệp ở giữa chốn đô-thành tốt đẹp xa-hoa.

3) Các công-nhơn khi lảnh lương trong sở bước ra, chỉ có nhậu sơ vài ly ba-xi-det rồi lảo-dảo về nhà, vì Kim-Chung đã đóng cửa, Bình-Khang cũng niêm-phong, còn á-phiện có lén lút thì vô khám Chí-Hòa.

4) Các bà nội-trợ thì yên-trí ở trong nhà, không còn sợ chồng chơi-bời truy-lạc, không còn cảnh dìa bay, chén bay, tay-cầm đồ vỡ, gia-dinh thành một vố-dài vì công nợ, vợ chồng quanh năm gấu ó, nhiều khi còn đua nhau lội bộ tới... ông Cò.

5) Các cô thiếu-nữ đi mǎn ăn cũng an-tâm, không còn lo sợ pháp phồng khi thấy những cái đầu lồm xồm chải tém, cái áo sắc-sở răng-ri, cái quần ống tre một khúc, của những tên lưu-manh chánh-thức Cao-bồi.

6) Ôi kẽ ra thì biết bao nhiêu lời ca-nhợ, năm con Khỉ đã làm cho sáng chói cả trời Nam, đã loại ra nhiều phần-tử tham-lam, đã diệt-trù nhiều kẻ làm ăn bất-chánh, nước Việt-Nam được lành-mạnh hùng-cường... Vậy ta mong Gà Đinh-Dậu hãy vươn cao cắn cổ, mở mắt trông Khỉ Bính-Thân, rồi lấy đó mà làm gương.

thoảng nghe một diệu hát náo nuột vắng từ một phố buồn náo ra, hay là sao suyên vì một khúc tình-ca trên đường viễn-du, tôi lại nhớ đến bà cụ vô danh ngày xưa. Không biết bà cụ có còn thuộc cái « diệu hát cổ » kia không?

(Mùa Xuân Đinh-Dậu)

P.D.

## BÁNH CHƯNG TẾT Quốc - Hương

### NỒI TIẾNG NHẤT THỊ-TRƯỜNG

48, TRẦN - HƯNG - ĐÀO — SAIGON



Thần, Tú Be, nguyên lãnh chúa Táo Công  
Bắc-Hà, di-cư vô Nam, Sứ-Lý Thường-Vụ thay  
Táo Công tại chức mắng phải bệnh... « táo » hiện  
dang nằm tại nhà thương, kính dâng Ngọc-Hoàng  
Thượng Thường-Đế bài « trần-tấu » sau đây :

Kính thưa Ngọc-Hoàng,  
Thần, Tú Be dâng-hàng mà tâu rằng :  
Năm vừa qua thực năm con « khỉ »,  
Nên đủ trồ nộ, hỷ, lạc, ai.  
Đời phen nhỏ lẻ vì cười,  
Đời phen khóc hao, thương hoài vẫn-vơ.  
Đời phen hóa ngo-ngo, ngàn-ngần,  
Đời phen thành thần-thần, thơ-thơ.  
Đời phen giả dại, giả khờ,  
Giả đui, giả điếc trước trò thế-gian.  
Tuy ngồi trước tro tàn xó bếp,  
Thê mà thần thấu hết năm châu  
Nhỏ to chuyện trước, chuyện sau,  
Thần xin khép-nép thần tâu rạch-ròt:  
Từ nước Việt phân đối Nam-Bắc;  
Lâm thương đau reo-rắc nỗi Nam.  
Bao nhiêu nỗi khóc tình oan,  
Tiếng kêu oán đất, lời than trách trời.  
Trách những đứa rước voi giày mả,  
Trách những phường hít bã theo voi.  
Đang tâm hại giống hại nỗi,  
Cúi luôn Trung-Cộng, tội đồi Nga-Sô.  
Giòng sông Nhị đực lờ máu đỏ,  
Ngọn nút Nùng bao phủ xương khô.  
Bạo tàn thay ! thuyết tam vô,  
Đau lòng thay ! tấm dư-dồ Việt-Nam.  
Bức màn sắt cẩm-giam kè ô,  
Giải sòng sâu ngăn-trở người đi.  
Bốn nghìn lich-sử còn kia,  
Anh em Nam-Bắc chia-ly đối đàng.  
Thần sớm biết vội vàng thần tách,  
Thần ở lâu đói rách ai thương ?  
Gia-dinh còn chẳng kỷ-cương,  
Nói chi cúng vái, luân-thường « trời » ôi !  
Mong gì miếng thịt xôi cúng Táo,  
Mong gì còn mũ áo người dâng.  
Làm chi cái giống vô thần,  
Cha con còn chẳng nghĩa ân, huống minh.  
Đây đường, giống ruồi xanh nhặng-nháo,

Chặt đất, phường hồ cáo lên râu.  
Dân tình nuốt hận, nuốt sầu,  
Tủi thân cho kiếp ngựa trâu trọn đời.  
Thuế nặng chúa nay đòi, mai giục,  
Vàng bắt dâng nay thúc, mai đe.  
Dân còn một năm xương ve,  
Muốn đi chằng thoát, ở e ngục-trường.  
Bị bóc-lột đến xương, đến tủy,  
Dân vùng lên quyết-trí phục-thù.  
Theo gương chính-khí ngàn thu;  
Nghệ-An khởi-nghĩa, mặc dù quân đơn.  
Lấy gươm dáo chống bom, chống đạn,  
Đem máu xương rửa oán, rửa hồn.  
Một lòng sắt đá chằng sòn,  
Làm cho « hồ » cáo kinh-hồn mới cam.  
Chuyện phía Bắc thảm-oan như ống ấy,  
Chuyện phuong Nam phải quay xin tâu.  
Từ thần rời Bắc xuống tầu,  
Vô Nam tính dốt đá hẫu hai niêm.  
Mừng đất nước thiên-nhiên phong-phú,  
Dân miền Nam đầy đủ ấm-no.  
Sông trong không-khí tự-do,  
Dân-tình vui-vẻ chăm lo ruộng vườn.  
Nan Phong-kiến hết đường nầy-nở,  
Giống Thực-dân khó giờ, khôn xoay.  
Loài Việt-Cộng cung bó tay,  
Cộng-Hà nước Việt đắp xây móng nền.  
Nhờ Hiến-Pháp dân quyền đầy-dủ,  
Nhờ an-ninh trật-lự ván-hồi.  
Dân mừng Quốc-Hội ra đời,  
Lại mừng nước Việt đến thời vinh-quang.  
Còn những lú con hoang Phong-Kiến,  
Hạm bụi cùng đĩ điểm, cao-bồi,  
Nạn thuốc sát với bạc-bát,  
Một phường hại nước, hại nòi xưa nay.  
Chính-Phủ đã thẳng tay trùng-tị,  
Đứa phạt giam, đứa bị tù đầy.  
Trời Nam lặng gió từ đây,  
Người Nam vui dưới trời mây thanh-bình.  
Việc nước Việt thản trình đã dù,  
Việc năm châu lành dữ xin thưa,  
Răng : trong mây gió mít-mờ,  
Năm châu đang sống nhangs giờ tối tăm.  
Người thế-giới khó nắm yên ngủ,  
Nạn binh đao bùng nổ khôn lường,  
Bao nhiêu nhangs cảnh đau thương,  
Rồi đây liệu có tìm đường lánh xa ?  
Xem hai khối khò hòa được mãi,  
Nhìn năm châu lo-ngại nhường bao.  
Hòa-bình đầu lưới Nga gào,  
Bụng thi Nga đấu gươm đao giết người.  
Miệng thon-thót nói cười, thuyết lý,  
Lòng hiềm xâu giạy khi leo cây.  
Sui nguyên, giục bị đỗ đầy,

Đứng ngoài Nga mới giật giày liệu bài.  
Những giờ thói kiêm mồi nước đục,  
Toan lẩn luring trong lúc người say.  
Thiêu thân nghỉ nực cười thay.  
Thấy đâu ánh lửa lẩn ngay mình vào,  
Kìa chuyện trước Bắc-Cao máu ngập,  
Nợ chuyện sau Ai-Cập xương rot.  
Ghé gớm chưa ? đứa cò mồi,  
Đầy người xuống giếng vỗ đùi cười vang.  
Lại còn chuyện thiên-dàng Cộng-Sản,  
Thần kè ra trời thảm đất sầu.  
Ghé nhìn qua phía Đông-Âu,  
Mới hay xương trắng ngang đầu thảm  
thương.  
Kim cắp lưỡi, khó đường dân nói,  
Xích cùm chân hết lối dân đi.  
Tấm thân nô-lệ xá giè,  
Biết thân thì cứ liệu bẽ mà cảm.  
Dân đầy-đọa âm-thầm chua-sót,  
Nước tan-hoang dưới gót độc-tài.  
Tam vô chủ-nghĩa oô-làt,  
« Thiên-dàng » ví với « thiên tai » khác gì.  
Nhiều nước muốn thoát-ly Cộng-Sản,  
Muôn dân đều muốn phản Nga-Sô.  
Nam-Tư trước có Ti-Tô,  
Giờ Hung-Gia-Lợi cũng lo thoát vòng.  
Dân Hung đã một lòng kiên quyết,  
Từng đứng lên đả thuyết tam vô,  
Mặc không thiết-giáp, phi-cơ,  
Nga-Sô cũng được Hung cho một bài.  
Tôi Cộng-Sản còn dài chưa hết,  
Thần hãy xin tạm kết một câu,  
Răng : quân Cộng-Sản đầu trâu,  
Chúng mà chưa chết địa-cầu chưa yên.  
« Trời » già nua thương miền hạ-giới  
Xin ra ăn giết lại chúng đi.  
Sai thần thồ-tả, bạch-mi,  
Cấp đem lệnh-tiễn bắt về cho nhanh.  
Bắt chết bởi cù-dinh, thiên-pháo,  
Bắt chết vì chôn tháo, miệng nón.  
Nhưng thắng cán-bộ quan ôn,  
Bắt sao cho hết rồi chôn một mồ.  
Ơn trời vạn tuế tung hô !

Nhà đúc chữ In VIEN - HUNG  
181, NGUYỄN - THÁI - HỌC (KITCHENER) — SAIGON, Tel. : 23.867

— CHUYÊN ĐÚC CÁC LOẠI CHỮ IN VIỆT, HÁN, PHÁP VÀ CÁC LOẠI INTERLIGNES, FILETS, LINGOTS.

— TOÀN BẮNG MÁY TỰ-ĐỘNG — BẢO-ĐẢM CHÌ TỐT, NHIỀU ANTIMOINE — XÀI BỀN — GIÁ NHẸ.



Nhà văn-hào [Francois Rabelais đã nói]: Cái cười là đặc-tính của con người (Le rire est le propre de l'homme)

Chính thế, chỉ có người mới biết cười; còn các sinh-vật, các động-vật khác đều... « mù » cười ! Nếu quý Ngài thấy ở các tiệm thực-phẩm có những hộp tròn trên vẽ con bò cười thì xin hiểu đó là nhãn hiệu quảng-cáo của một thứ phó-mát làm tại bên trời Tây (Fromage La Vache qui rit) chứ bò thì không bao giờ biết cười cả, dù bò Tây hay bò Ta.

Câu truyện nổi tiếng con dười-ươi khi bắt được một người đi trong rừng, nắm lấy hai tay người đó, ngửa mặt lên cười sảng sặc cho tới khi lặn mặt trời rồi mới ăn thịt, cũng là truyện bịa, vì dười-ươi thuộc về loại khỉ, chỉ biết nhăn nhó... như khỉ, chứ có biết cười đâu ? Mà sao lại cười với Trời ? Để thường Trời cũng biết cười à ? Nhà thơ Nguyễn-Khắc-Hiếu tuy có viết :

Lúc túng toan lén bán cả Trời,

Trời cười thằng bé nó hay chơi...

nhưng tôi dám quả-quyết với quý Ngài rằng đại-thi-sĩ của chúng ta lúc đã đánh ngã vài chai Xâm-banh hoặc Hoàng-Hoa-Tửu thì... coi Trời bằng vung và bảo rằng Trời cười, chứ khi viết mấy câu đó

#### DAN-TÂM

ông đã... lên chầu Trời đâu mà biết rằng Trời cười ?...

Tóm lại, chỉ có con người là biết cười. Từ bậc hiền-nhân quân-tử đến kẻ thất-phu ai ai cũng thích cười : chứng-có là Đức Khổng-phu-Tử lúc nào Ngài cũng « cười mà bảo học trò rằng... » và tên ngốc-nghênh khờ-dại nhất đời là thằng Bờm (thằng Bờm có cái quạt mo) khi phú-ông « gá đồi nấm sồi » mà Bờm lại cũng cười thì quý Ngài thấy rằng cái cười được « phô-biến » rộng rãi đến bực nào !

Rộng rãi đến nỗi : có ông xuất đời đã cười rồi mà lúc hấp-hối còn trối-trăng cho con cháu buộc chúng làm theo ý muốn để ông được « mỉm cười dưới suối vàng » thì dù biết cái cười rất cần-thiết cho con người dù sống hay chết.

ooo

Nhưng Cười không giản-dị như mọi người tưởng, không phải cứ nhẹ hai hàm răng ra là đủ ; có một trăm cách cười, và khi nói một trăm thì tôi có thể trình bày với quý Ngài đủ hay suýt-soát

một trăm thứ cười, chứ không đại-ngôn như mấy ông lang Băm nói láo làng chưa được 25 thứ ho lao, 72 chứng đau mắt, hoặc như mấy ông bà mở miệng ra là : ba-mươi-sáu cái nồn-nường, tam-thập-lục kẽ v.v... mà nhất-định không bao giờ cho biết cái nồn-nường thứ nhất hoặc cái kẽ thứ hai, thứ ba ra sao...

Vậy thì có nhiều thứ Cười, và tôi xin sắp hàng chúng ra đây theo thứ tự an-pha-bê-tich tức là theo A-B-C để khỏi mang tiếng là thiên-vi, thích cái cười này hơn cái cười khác (Tôi nói như vậy vì đã biết lầm ông — có máu 35 — ưa cái « cười lả loi » hơn là cái « cười đúng đắn » và những cậu Cao-bồi-lô-can thường cười « xô-xien » nhiều hơn là cười thành-thực).

Trước hết là cái « Cười chính-cống » mà quý Ngài có thể điều-khiển theo đủ cách :

Bật cười, buồn cười, cả cười, mỉm cười, nín cười, nực cười, mỉm cười, tức cười, vui cười, v.v... làm đủ các trò cười, nhưng xin quý Ngài cần-thận đấy vì giòn cười tươi khóc và cười người chó có cười lâu, cười người hôm trước, hôm sau người cười, cõi-nhân đã dậy, xin nhớ cho.

Sau đây là các thứ cười đứng theo thứ tự :

CÁC THÚ CƯỜI	CHỦ PHÁP	CHỦ LA-TINH	CƯỚC CHỦ (CÙNG CÓ THỂ GỌI LÀ NÓC-HỜ)
Cười bả lả	Rire lascif	Ridere lascivus	— Quý Bà, quý Cô nên đề-phòng những người (dàn ông) cười như vậy, trừ khi biểu-dồng-tinh thì không cần.
Cười bò lê bò càng	Se rouler de rire		— Như khi đọc tập Người Việt Tự-Do... Cười Xuân này.
Cười cợt	Badiner		— Có nghĩa là bốn cợt; Ne badinez pas avec l'amour: đừng có bốn cợt với ái-tình kéo rồi chạy tiền trả Nhà Bảo-sanh, mệt lắm.
Cười chê	Se moquer	Subridere	— Đối với chúng bạn, nếu muốn cười lối này thì hãy sờ lên gáy đã.
Cười chết	Tourner en dérision	Ridere lacryma	— Nghe thấy ở trong một rạp chiếu bóng : « Đừng làm thế, Anh, ai trông thấy người ta cười chết » (Hình như Anh không nghe lời nên cả Chẳng lấn Nàng đều phải ra Tòa.)
Cười chém chém	Sourire		— Đang thái hành củ mà cười thì dễ chảy vãi nước mắt, hoặc khi bị phồng tay trên. Ví-dụ: cái cười của cô Anna Cang khi bị đứt mắt tiêu-thuyết Hồ-Biều-Chánh.
Cười đén vãi nước mắt	Rire aux larmes		— Chẳng may cười đến đứt ruột, thì đi ngay nhà thương, đừng đem đến tiệm sửa xe-máy đòi vá chín, vô ích không khỏi đâu.
Cười đứt ruột	Se tenir les côtes de rire	Ridere truncare intestinum	— Idem nghĩa là như trên, nghĩa là rire jaune v.v... chứ không phải cười gừng tiếng Pháp và La-tinh là idem đâu.
Cười gắt	Rire jaune	Ridere galbinus	— Áp-dụng những khi hỏng thi, khi đi hỏi vợ bị từ-chối hoặc những trường-hợp tương-tự (ví-dụ: cái cười của ông Đinh-văn-Khai khi ngồi trượt ghế Dân-biều).
Cười gượng	— idem —	•	— Áp-dụng trong những trường-hợp trái lại với những trường-hợp trong mục Cười gượng.
Cười giòn	Rire de bon coeur		— Tiếng cười khi trong bài đã có ba cây Xì, lá thứ năm lại rút được một cây Xì nữa, hoặc khi ông chủ báo thấy báo chạy đúng « tú » Ví-dụ: cái cười của ông Nam-Đinh.
Cười ha ha	Rire aux éclats		— Tiếng cười của ông chủ báo nhất-định rằng báo mình chạy mà lại ế. Ví-dụ: cái cười của ông Nghiêm-Xuân-Thiện.
Cười há hốc miệng	Rire à gorge déployée		
Cười hi	Rire		(Xem tiếp trang 24)



Bàn đến thế-sự của năm Khi, lại sực nhớ tục kiêng đầu năm của bà con mình : kiêng nói đến tiếng « khi ». Thật thế, đầu năm mà đề cho tiếng « khi » xuất khẩu, thì quả thật là « đồng ». Đồng cho người nói và đồng cho cả người nghe : người ta sẽ gặp những việc... rất khi, rồi tính nết đậm ra rất « bú dù ».

Thiên-hạ biết vậy, cho nên bắt đầu ngày mồng một của « năm Khi » đã phải tẩy chay tiếng « khi ». Ấy thế mà trong « năm Khi », thiên-hạ cũng đã gặp những việc rất « khi ». Tính số năm Khi, vừa qua, chúng ta thấy rằng những việc xảy ra trên thế-giới thiệt đáng cho thiên-hạ nhăn mặt hơn... khi ăn gừng.

Trước hết hãy nói đến việc Bún-Cút quay lồng chim bồ-câu trắng đi bán rong khắp nơi từ Á sang Âu. Tới đâu, cặp « chính-khách đỗ » đó cũng quảng-cáo rất rôm cho món hàng « sống chung hòa-bình », mồm mép liền-thoảng hơn những anh chàng bán rao các món thuốc cao đơn hoàn tán ở bến xe hơi, hoặc ở ga xe lửa. Món hàng đó tuy quý thật, nhưng kẻ bán rao nó lại là những tên trùm bìp-bợm, khiến cho thiên-hạ đậm nghi là « hàng giả ». Bởi thế chim bồ-câu trắng của Bún-Cút ể-äm, quay đi rồi lại quay về, mặt Bún-Cút nhăn như mặt... khi già. Trong khi ấy, thì các chánh-khách Tây-Phương bức mình vì cái trò « con tiều » của Bún-Cút, đã xia xói sang bên kia bức màn sắt mà chửi rủa ầm-í : « Bú-dù ! bú-dù ! »

Không cần chửi lại, Bún-Cút rút lui vào động Cam-Linh, bàn mưu tính kế, để sắp đặt một tấn-tuồng vĩ-đại làm cho thế-giới phải lác mặt : tuồng tố-ác Xít-ta-Lin. Quả là một thứ bom nguyên-tử ! Thế-giới Tự-do phải trổ mắt quay nhìn sang phía sau bức màn sắt, xem có thật bọn tín-đồ Cộng-sản dám « tố Chúa » không ? Nhưng cũng vô số chánh-khách Tây-Phương, không thèm xem ngó gì cả, chỉ bêu môi la ó om-xóm : « Bịp ! Bịp ! » — Chạm vía, Bún-Cút quyết diễn tẩn kịch « tố Chúa » một cách « như thật », để trả lời luận-diệu « lật tẩy » của đối-phương.

Cũng vì thế, mà phong-trào « tố ác Xít-ta-Lin » đã được thúc-dẩy một cách rầm-rộ từ Đế-quốc đỗ đến các chư-hầu đỗ. Bún-Cút đóng kịch khéo đến nỗi ông trùm đệ-tú Tito nhiệt-hiệt vỗ tay hoan-hô, rồi khoái-trá nhảy bồ vào hậu-trường Mặc-tư-Khoa, ôm lấy cặp « kép chánh » Bún-Cút mà hôn chùng chụt. Đắc-ý, cả ba đại-dồng-chí ấy bèn bói móc hết tội lớn tội nhỏ của Xít-ta-Lin ra mà tố. Khai quật xác ma họ Xít ra khỏi mồ mả, hạ bệ tất cả những pho tượng khồng-lồ của « Cựu Chúa » bấy lâu vẫn đứng lù-lù tại các thủ-đô đỗ.

Tẩn kịch diễn đến đó thì đã cùp-lạc quá xá, đến nỗi cả Thế-giới Tự-do phải theo dõi một cách

hào-hứng.

Nhưng bỗng-nhiên; từ « pha cùp lạc » tấn-tuồng trở nên bi-dát. Nhân đó, một phần nào dám chư-hầu Cộng-sản vốn đã sẵn có mối công-phản « kinh-niên » với chế-độ « đỗ », sau khi đã hạ bệ uy-tín họ Xít lại thủ-tiêu luôn cả chánh-sách đế-quốc thống-trị của Liên-Sô. Nghĩa là họ nhất-định cách-mạng thực-sự để tự giải-phóng khỏi « xiêng-xích đỗ ».

Hăng-hái nhất là chư-hầu Hung-gia-Lợi ; Các trùm Liên-Sô đậm hoảng, vội vàng xua quân sang tận đất Hung để « hóa kiếp » những kẻ nô-lệ dám đòi giải-phóng. Thế là hai bên thống-trị và bị-

« Đất là đất của Ai-Cập, nhưng kinh đào là do chúng tôi xây cất nên. Một là

chúng tôi phải đóng thuế đất cho họ Nát ; việc đó chúng tôi vẫn làm đầy-dủ. Hai là Nát muốn chiếm hòn kinh-dao đó, thì ông tướng phải điều-dịnh với chúng tôi, cũng như chủ-dất điều-dịnh để mua dứt cái nhà của người đóng thuế đất. Nhưng nào chúng tôi có muốn bắn đầu, vì kinh-dao đó là huyết-mạch của chúng tôi và... vân vân, vân vân... »

Tuy nhiên, ông tướng Nát đương khoái cái danh « anh-hùng dân-tộc », nhất-định chẳng sực món lý-luận gì ráo, chỉ hò hét hai tiếng « chủ-quyền » để quốc-hữu-hóa cái bất-dộng-sản vĩ-đại nó nằm chình-ỉnh trên đất tổ-quốc của ông. Và dĩ-nhiên là nhân-dân Ai-Cập cũng khoái-trá hò hét hai tiếng « chủ-quyền » kèm theo mấy tiếng hoan-hô Nát-Xe. Cả đến các ông láng-giềng Á-Rập cũng khoái lây, lại càng hùa theo họ Nát mà « sinh sụ » với Anh-Pháp.

Về phía Anh-Pháp, thì các ông láng giềng Tây-Âu eung hùa theo mà đòi Nát-Xe phải để kinh Xuy-E làm « của chung » những nước liên-hệ đến nó. Chẳng bên nào chịu bên nào, rồi cả hai bên hăm-hở dùng vũ-lực để giải-quyet cuộc tranh-chấp. Anh-Pháp huy-động thủy, lục, không-quân hờn sán ở Địa-trung-Hải và đảo Síp. Nát-Xe cũng hùng-hỗ tổng-dộng-viên toàn-lực toàn-diện để « chời nhau » với Tây-Phương. Ông tướng Nát còn kêu gọi các xứ Á-Rập chuẩn-bị « đánh hôi », cầu cứu các nước Cộng-sản tiếp-viện. Thực là một cơ-hội để cho Liên-Sô nhảy vào để trả thù Tây-Phương, và để một số đông các nhược-tiểu-quốc Á-Phi báo thù « để-quốc thực-dân ». Báo hại ông Mỹ đứng giữa, chẳng biết xử-trí làm sao, dành lối vụ án Xuy-E ra « chiếu tụng-dịnh quốc-tế ». Thế là Liên-hiệp-Quốc họp đại-hội-đồng ; hết ngày nọ qua ngày kia, các chánh-khách quốc-tế cãi nhau như mồ bò, vẫn chẳng giải-quyet cái... khi mốc gì cả.

Bỗng-nhiên, Do-Thái thụi vào hông Ai-Cập một cú đau dieng, rồi ùn ùn kéo quân chiếm đóng Xi-Nai là đất Ai-Cập, lại cứ lẳng-lặng tiến sát lại gần Xuy-E.

Ông tướng Nát-Xe bị đánh bất-thần chưa kịp trở tay, thì đã mất béng một mảng sườn (cả vùng Xi-Nai ở ven duyên-hải Ai-Cập) Họa vô đơn chí : quân-đội Anh-Pháp từ đảo Síp lại cũng (Xem tiếp trang 18)



#### KIM - THÁNH - THÁN

trị choảng nhau kịch-liệt, khiến cho khán-giả tự-do phải huýt sáo ầm-í.

Thiệt là một tấn-tuồng bi-hài diễn bằng máu lửa thực-sự, trong đó các diễn-viên say mê hào-hứng hơn khán-giả, say-mê đến nỗi không thể ngừng diễn được nữa, mặc dầu khán-giả kêu gọi Nga Xô mau chấm-dứt cuộc tàn-sát. Trong đám khán-giả quốc-tế, kẻ nào « mau nước mắt » đương khóc than cho oan-hồn của những chiến-sĩ Tự-Do ; còn những ai có tánh hoài-nghi lại đương bịt mũi mà la : « Khi ôi là khi ! Bớ mấy cha Cộng-sản đừng làm trò bú-dù nữa ! »

Lại còn chuyện Trung-Đông, vừa nát vừa thối hơn... mắm tôm. Nguyên do chỉ tại cái kinh-dao Xuy-E. Ông tướng Nát « hung » hơn anh chàng Đông-Ki-Sốt, nhất-định chiếm đoạt kinh-dao kia của Anh-Pháp, lý-luận rằng kinh đó nằm trong địa-phận Ai-Cập. Nhưng Anh-Pháp cũng nhất-định không chịu cho họ Nát cướp ngang hông như vậy. Và họ cũng có lý-luận của họ. Lý-luận đó như thế này :



# NĂM DẬU NƠI CHUYỆN GÀ



Câu công rắn cắn gà nhà là đề chỉ vào những con người phản lại cái ý-nghĩa đây. Xưa nay, bắt cứ những tên phản nước hại dân nào cũng xứng đáng được cheo lên sà nhà năm chữ son son thiếp vàng ấy.

Trong các loài chim, đối với dân-tộc Việt-Nam, gà còn là một đầu-dề cho nhiều thi-phẩm của các nhà văn-thơ. Riêng ở miền Nam, trong thời Pháp-thuộc, các danh-nhân tiền-bối lại còn mượn gà làm đầu-dề để ám-chỉ những người ra

cộng-tác với giặc như cụ cử-nhân Phan-văn-Trí với bài thơ : « Mẹ gà con vịt » :

Lời tục xưa nay ví đá thường  
Mẹ gà con vịt thiết tình thương.  
Nắng nui những tưởng nên da tóc,  
Khôn lớn nào ngờ khác thịt xương.  
Tráo trác bởi đâu hay cắc cớ,  
Nhọc nhăn nên phải gánh toan đương  
Một mai đầu những nên lồng cánh,  
Chó phụ ơn đầy chịu nắng sương.

Và ông cai-tổng Lê-quang-Chiều ở Cần-thơ với bài thơ đá gà để mỉa mai những kẻ dưa vào thế giặc chống lại nhân-dân, không nghĩ đến cái tình đồng-loại phải tương-thân tương-ái :

Cúng là đồng-loại khéo kinh gan,  
Đá trọi làm chi chẳng ngờ ngàng.  
Ô cây thế cao đậm lá vít,  
Tia toan lòn thấp chém cho tan.  
Via vai nghỉ cúng vài thau nước,  
Mè sồ chăng vì ít tắc gang.  
Trong thép hây còn khua lỗ miêng,  
Ngoài vắng bạc xia giữa bàn quan.

Đó đại-khai là những đề-mục có ý nghĩa rất đúng đắn về gà, và sâu sắc về gà của các nhà có học-thức, có văn-chương.

Còn đối với đa số nhân-dân, gà lại còn có tác-dụng cho nhiều câu chuyện vui và khôi-hài đáo để như câu tả cảnh trọi gà lúc ban đêm :

Nửa đêm giờ Tý canh ba,  
Ông bà thúc dậy cho gà trọi nhau...

Những chuyện mượn vào gà để chế giễu những cái rởm, cái tăm-bậy ở đời như chuyện một anh thầy lang đi xem mạch, thấy chủ nhà có chồi lông gà mới, thì đoán là mới ăn thịt gà vì theo kinh-nghiệm của thầy học chỉ cho trước khi xem mạch phải quan-sát: nếu thấy ở trên giòng có vỏ chanh, thì biết ngay là bệnh-nhân có ăn đồ chua. Đoán mạch mà biết cả đã ăn thịt gà, thì thánh cũng phải phục.

Đó là câu chuyện về lông gà, còn về cái tiếng của con gà thì :

Một anh chàng nọ vợ đẻ, cô em vợ đến ở để bồng cháu giúp chị. Tối đến anh ta nỗi máu « bầm lấm » muốn bò sang, cô em vợ trông thấy ru cháu hát rằng :

Đêm khuya gà gáy o o,  
Anh ngủ chẳng được anh bò đi đâu?  
Anh ta nghe hát giùt mình, trả lời ngay:  
Đêm khuya gà gáy o o,  
Anh ngủ chẳng được anh bò anh chơi.  
Anh nghe tiếng gà gáy, anh ngủ không được,

anh chưa thận là anh bò anh chơi. Nhưng được không sao, của ai người ấy giữ, còn ai muốn bò thì cứ việt mà bò. Cho nên người thực-nữ lại nhủ cháu và ru cháu để ám-chỉ cái ông anh rẽ quý-hóa có bệnh Tè-Tuyên toan sự mía ngọt đánh cả cụm :

Đêm khuya gà gáy o o,  
Cháu ơi cháu ngủ cho no;  
Của dì, dì giữ, ai bò mặc ai...

Nhân-dân dùng cái « tit » văn-chương bằng gà để nói chuyện vui, để khuyên nhau đoàn-kết, để đả-phá những cái rởm, cái bối-láo ở đời, và còn dùng gà, mượn gà để công-kích những kẻ lòng lang dạ thú, từ thời chỉ biết có nghệ-nghiệp làm sâu dân mọt nước.

Đó là về mặt văn-chương, còn về phuơng-diện y-học, theo cụ Biền-Thuróc, trứng gà rùng là một vị thuốc trị bệnh cùi rất hay, nếu được luộc chín bằng nước rắn bạch-sà, Theo Nam-y, thịt gà ác còn dùng để trị tuyệt nọc ban bằng cách nấu cháo với lá dâu tằm ăn. Và thịt gà giò còn dùng làm thuốc để bó những chỗ khớp xương gãy hoặc trật.

Về phuơng-diện ăn uống, thịt gà là một món rất quý : gà luộc, gà ninh, gà xé phay, gà quay, gà nướng, gà trộn gỏi... cho đến bánh Tây mà được ăn với thịt gà cũng là một món rất đặc-biệt, cho nên người đời đã có câu :

Mấy khi anh đến chơi đây,  
Mời anh sơi miếng bánh Tây thịt gà.  
Mấy khi anh đến chơi nhà,  
Mời anh sơi miếng thịt gà bánh Tây.

Thịt gà ngon thật, quý thật. Nhưng tiếc thay lại thua loài vịt là gà không đánh tiết-canhs được. Vì thế chưa được vinh-dự để liệt vào món ăn quốc-túy quốc-hồn của dân-tộc Việt-Nam.

## NU CƯỜI

## HUNG-GIA-LỢI

Trong những dân Hung-gia-Lợi tránh nạn Cộng-sản di-cư sang các nước Dân-chủ, người ta ngạc-nhiên thấy có một số lớn thợ mộc đóng giòng, làm đì-văng.

Những người này nói :

— Ở nước tôi, Nga-Sô kiềm soát chặt chẽ quá, dân-chúng sợ sệt mất ăn mất ngủ, còn bọn cán-bộ đòi thì xuất ngày xuất đêm đi rình mò dân chúng để khống-bố; thành thử khắp xứ không có ai ngủ, làm giòng không bán được, đành phải di-cư.

Năm nay là năm Dậu, năm thuộc về con gà. Gà là một giống phượng-hoàng ở dưới đất. Trong các loài chim, gà ở gần và sống sát với người nhất và giúp ích cho loài người cũng nhất.

Từ Đông sang Tây, từ Nam tới Bắc, nước nào, người nào cũng thích ăn thịt gà và biếu-đồng-tình cho thịt gà là một món ăn ngon, trứng gà là thứ rất bồ. Riêng đối với dân miền sơn-cuộc Trung-Việt, trứng gà còn là tượng-trưng cho tấm lòng trinh-bạch.

Gà là một giống chim, nhưng ôi ! giá-trị thay loài gà !

Và nói đến con trống thì gà lại càng nổi bật hơn tất cả các loài chim :

Chân đẹp miễn thánh-địa,  
Đầu đội mào bình-thiên.  
Mình thì bạn áo mă-tiên,  
Ban ngày năm bảy vợ,  
Tôi năm riêng kêu trót.

Đó là con gà trống của đồng-bào miền Nam, còn miền Bắc thì :

Đầu rồng đuôi phượng cánh tiên,  
Ngày năm bảy vợ sáng lên kêu lảng.

Cả hai miền Nam Bắc cũng giống nhau về tả cái đẹp, cái hùng của con gà, cũng như cái chủ-nghĩa da-thé tuyệt-dối bất-di, bất-dịch của loài gà, ngay từ khi mới có thủy-tổ gà. Ký-giả e rằng năm nay phong-trào da-thé lại có cơ khởi-phát được chăng ?

Đối với người Việt-Nam ta, gà chẳng những là một món ăn ngon, mà còn là một vật dùng để lễ thánh, xem giò. Thế thì thịt của con gà chẳng những đã làm cho ngon miệng người, bồ thêm thân-thề người, mà chân gà còn có liên-quan cả đến vận-mạng hên-sui của loài người.

Gà có ích lâm. Người Việt-Nam nuôi gà chẳng những để ăn, để bán, để tế thần tế thánh, mà còn để trọi chơi.

Tục trọi gà người miền Bắc đã gần như bỏ hẳn, nhưng người miền Nam ở các vùng đồng quê vẫn còn cho đó là một trò chơi rất thú-vi, cho nên ngày Tết đến cũng có nhiều nơi còn thưởng xuân bằng đem gà đi trọi.

Không ngoan đá đáp người ngoài,  
Gà cùng một mẹ chó hoài đá nhau.

Bảo là gà cùng một mẹ thì chó nên đá nhau, có giỏi, có khôn thì đá đá đấu với gà ngoài, nhưng thực-tế đã diễn hình một cách rất bình-dị và xâu-sắc cho tinh-thần đoàn-kết dân-tộc, người trong một nước, cùng một tổ-tôn phải biết thương nhau, không nên bôi mặt đá nhau để mua cười cho thiên-hạ.

# Một chuyện Vui nhất trong đời nhà văn ở Kái-Long

NĂM 1947. Sau mấy tháng tản-cư gấp rút, tôi trở về Hà Nội, thiếu chút nữa là trấn trùi trại. Vì dời Nam-Việt trở về Thủ-dô miền Bắc chưa đầy năm tháng, thì đêm 19 tháng chạp lại xô đẩy tôi ra ngoài thành-phố với hai bàn tay trắng.

Mùa hè 1947 ! Một Hà Nội hoang-tàn, bần-thủ, tràn ngập sát-khí. Tôi dọn tới một trong số mấy căn nhà cổ đường Duy-Tân ngay trước cửa chợ Hôm, phần cháy dở, phần sụp đổ, phần bỏ hoang ! Hồi-cu sau những kinh-nghiệm ở miền Nam, tất chẳng phải là để hợp-tác với ngoại-nhân, dù cho là chỉ để lấy miếng cơm chǎng nứa. Nhưng làm gì được ở nơi đây, dưới cặp mắt gườm gườm của bọn Pháp lai trong « đội An-ninh », với cái dân-số đông đúc tới cái mực độ mỗi khi có « mặt » nào mới lọt vòng, hồi-cu vào là nhận ra ngay ? Nhưng trò dời vui ở cái chỗ càng chán chường không tin-tưởng... thì lại càng cứ muốn biết đến tương-lai ; biết để mà an ủi, biết để mà nuôi hy-vọng bằng quơ trong cảnh vô-vọng ! Trò dời cũng vui ở cái chỗ càng giàu có dư giả, cũng lại càng cứ muốn hỏi về tương-lai hay nghe nhắc lại quá-khứ để mà chắc ý về hiện-tại của mình, mà cũng có khi chỉ để mà giải-trí, mà chơi vậy.

Vậy thì ở cái nhà cổ lỗ tối tăm, với chiếc cầu thang xây gạch đã long lở, với sàn gác móm mềm rung chuyền dưới bước chân đi..., mà nói chuyện tương-lai cho thiên-hạ nghe, tất là hợp cảnh, hợp tình và hợp lẽ. Cứ nghĩ rằng còn cười được trong giai-đoạn mà mạng con người không hơn gì mạng con chuột ngoài cống rãnh, còn cho được kẻ khác đôi chút hy vọng (dù là hão huyền !), thì cũng chẳng là nhân-dạo và sướng ý ư ? Và cứ nghĩ rằng sống trên lưng của bọn người thừa cơ khói lửa nay hòn hở cuồng ngạo với trên mười ngón tay thì tám ngón đầy nhẫn quí, hoặc xuyến vàng đeo cho tới nửa cánh tay... thì cũng chẳng là khoái-hoạt ư ?

Ấy cũng vì nghĩ vậy, và cũng vì cứ nằm bẹp trên cái sàn móm mềm, ngắm mãi mãi nhà như vồng xuống chạm đầu... mà tôi nhất quyết sống bằng cái nghè — gọi cho hợp với cái tuổi ngót nghét ba mươi khi đó — « khoa-học huyền-bí » tham-bắc cả Đông-lần Tây cho hay ho vậy. Và với số vốn « biết để mà chơi » thuở xưa học để vui cùng chúng bạn, tôi đã sống tuy chẳng phong-lưu song cũng ngày đủ hai bữa như ai.

Khốn nỗi, cây muồn lặng, gió chảng dừng ! Dù gọi là thực-hành cái nghè « khoa-học huyền-bí » đông-tay hồn-hợp chǎng nứa, kẻ thanh-nien một-thân một-mình mà lại có thái-dộ « bất-hợp-tác », tất chẳng thể để cho nó lặng lẽ vui vì « đạo » được. Hay Trời trớ trêu muôn thử tài của nhà thầy ?

Thế nên một tối, nằm khéo trên manh chiếu trải nơi sàn gác, mải miết đọc mấy trang truyện, chọt như có tay ai khẽ đập vào vai. Ai mà hỏi tôi mình nữa ? Mặc, trang truyện đương hay... Một cái đập mạnh đi theo



tiếng quát ló ló : — « Giơ tay lên ! ». Quay lại, cặp mắt biếc cú vọ cùng miệng súng sáu hòm sẵn tý lúc nào...

Thời buổi nhõ nhẽ, ấy vậy mà kẻ sĩ còn được biệt-dai ư ? Có cái là

## Spring Thank Give

Khói đưa trù - tịch tràm xây biếc  
Hương đón nguyên-tiêu nụ mở đào  
Nhựa réo thanh-bình vang trái đất  
Cho lòng dâu-bèe cũng xôn-xao.

Thuyền-Thơ chở hứng lên cao  
Sông xuân lại có đêm nào nguyệt hoa !  
Bạc trôi từng lớp sao sa  
Bảy màu mây của Tháp-Ngà vấn-vương.

Trời khuya chợt vắng khúc Ngư - Dương  
Đá thét vàng kêu nhịp trống cuồng  
Sức tinh trông ra ngoài giấc mộng  
Hãy còn run-rẩy ánh trăng xuông.

Tơ xuân rối-loạn ai guồng  
Mà nghe lòng Tháp buông-tuồng khói mây ?  
Gió thanh-bình đã về đây ;  
Mưa voi trù-tịch trăng đầy nguyên-tiêu.

### VŨ-HOÀNG-CHƯƠNG



bị đưa ra cật-vấn, nhờ nói được tiếng Pháp chỏi chảy cũng đỡ. Tôi bình tĩnh trước cái nháy mắt giễu cợt và cái cười ngạo nứa mép :

— Đắt khách chứ ?

— Thưa, đủ ăn.

Tiếng đập bàn tiếp theo tiếng gắt :

— Bày đặt (Tu radotes !) ! Anh làm nơi liên-lạc cho Tự-Vệ ! (Tự-Vệ thành Hà Nội hồi 1946 đã kháng-chiến).

— Thưa không. Tôi kiếm ăn bằng nghề này, hay làm liên-lạc cho Tự-Vệ, dám chắc các ông du phương-tiên để biết.

Hắn nhồm lên, trợn mắt chồ vào mặt tôi :

— Anh là đồ ngốc ! Anh quên hạ cái biển « tự-vệ » ở nhà anh, còn chối gì ?

Hắn lấy ở dưới bàn giấy ra, chia tận mắt tôi... Cái mệt nhỏ sơn vôi, tôi cheo ở vách nhà, đã tới đây lúc nào ?... Trên có kẻ hai chữ màu đỏ : « TỬ-VỊ » !

Lúc đó đâu phải là lúc để cười. Cũng may giảng giải cho hắn hiểu được chồ khác nhau của những chữ viết na ná giống nhau như vậy.

Tôi được thả về.. Song phải bỏ nghề bởi lẽ mất hết khách hàng sau vụ bắt bớ ấy, cũng chỉ vì « những đôi mắt xanh » đã khéo làm « TỬ-VỊ » với « TỰ-VỆ ».

### MAI-XUYÊN

# Nhũ Sứ Giai Chấn

HỒ - NAM

Chuyện này bắt đầu vào mùa xuân năm 1955, mùa xuân ly-hương đầu tiên trong đời tôi, một mùa xuân mà tôi thiếu thốn đủ thứ, nhưng lại thừa một... tình yêu.

Hồi ấy tôi làm biên-tập-viên tuần-báo Đời-Mới, một tuần-san văn-nghệ tương-dối có nhiều độc-giả, nhất là độc-giả ở Huế.

Ngày ngày, chúng tôi tất cả sáu người làm việc trong một căn phòng rất nhỏ, căn phòng mà anh H.V.P. thường gọi dùa là cái lò bánh mì, một căn phòng nếu vào mùa đông ở Bắc-Việt thì có lẽ chúng tôi có nhiều cảm-tình lắm đây, nhưng vào mùa xuân ở Nam-Việt thì hầu hết chúng tôi đều ngán cả.

Một buổi chiều nắng gắt, tôi ngồi trong căn phòng «lò bánh mì» để dịch bài, đang sấp sửa ngửi gật thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

— Ngày Ngur, cậu có thư.

— Dạ xin anh ạ.

Đó là thư, phong bì màu xanh phớt, mong manh, trên tay anh chủ-bút, tôi bối-hồi cảm động lòng thăm-nghĩ: lại một tên bạn ở xa xôi gửi thiệp chúc-tết đây. Nhưng lạ quá nhỉ chữ đề trên phong-bì tôi không sao nhận ra chữ của ai cả. Một phút thoảng qua, tôi xé phong bì lôi lá thư ra đọc, phảng phất hương nước hoa Cái mà người đàn bà muốn (Ce que femme veut) từ tờ giấy màu tím đưa lên mũi tôi, tôi ngây ngất say sưa đọc những giòng chữ chạy dài một cách gọn đẹp trên lá thư.

Huế 10-2-1955

Kính gửi ông Hồ-Nam

Thưa ông,

Hân ống ngạc-nhiên lầm khi nhận được thư này. Em xin lỗi ông trước nhé. Đó là chuyện những chuyến đi ở Bắc-Việt, nhất là một tháng sinh-hoạt với hội văn-nghệ cộng-sản, em không hiểu sao muốn làm quen với ông một cách thật là... khó hiểu. Ông bằng lòng làm bạn với em chứ? Em ước mong sẽ nhận được hồi-âm của người Hà-nội ngay đây nhé! Xin phép ông em ngừng bút ở đây. Kính chúc ông luôn vui mạnh và sáng-tác được nhiều giai-phàm đặc-sắc.

Kính bút

Tôn-nữ Đoan-Trang

Địa chỉ: 7, Nhà thương Thành-nội Huế

Những giòng chữ của người xứ Huế khiến tôi bàng-hoàng sung-sướng.

— Thư gì mà cậu đọc có vẻ thú-vị thế?

— Ồ bí-mật!

Trả lời Minh-dăng-Khánh xong, tôi ngồi im lặng để lòng mình đê-mê với những súc-cảm mơ hồ do lá thư mong manh gây ra.

oo

Tết năm ấy mặc dầu tôi phải ăn Tết xa gia-dinh, thường xuân nghèo-nàn trên một căn gác mái tôn ở khu lao-động Khánh-hội, nhưng tôi cảm thấy đời mình hạnh-phúc lắm. Những chiếc kẹo mè súng,



Không luồng-lụ một phút, tôi trao tờ giấy mười đồng cho người phu xe rồi bước xuống đường, tiến lại căn nhà cồ-kính gỗ cửa lồng hời hộp, tim đập gấp-gấp như đang làm một việc gì phi-pháp.

— Thầy hỏi ai ạ?

— Dạ, thưa bà Tôn-nữ Đoan-Trang có nhà không ạ?

Người đàn-bà nã giòng đứng trước mặt tôi lộ vẻ ngạc-nhiên, và nhìn tôi bằng cặp mắt quái-dị:

— Ở đây không có ai là Đoan-Trang đâu thầy?

Một vú-trụ sụp đồ trước mặt tôi, rõ ràng số nhà này, mà sao lại không có Đoan-Trang ở đây nhỉ? Một mối ngỡ nhỏ chớm trong tôi, có lẽ tôi bị lừa chǎng? Đứng im một phút, tôi nghiêng đầu chào người đàn bà nã giòng rồi ra đi.

Lang thang bên bờ sông Hương hơn một tiếng đồng-hồ, lòng tôi trống trải đến độ hoang vắng. Buồn-nản rã-rời tôi ghé thăm một anh bạn thi-sĩ ở Nha Thông-tin Trung-Việt.

— Thế nào cậu mới ra chơi đây à, có gì lạ không?



— Đi làm phóng-sự và tìm một người bạn nhưng không thấy!

— Tìm ai đây?

— Một người bạn gái.

(Xem tiếp trang 17)



# CƯỜI ĐẾN CHẾT

(Truyện cam-doan có thật, xảy ra tại Việt-Nam, cách đây trên 20 năm).

Câu truyện mà tôi sắp kể ra đây, xin cam-doan là có thật, vì chính kẻ viết bài này đã được chứng-kiến từ đầu đến cuối.

Vào khoảng cuối năm 193... tại một căn nhà ở gần đường 20, người ta tình-cờ khám-phá ra một vụ chết bất-đắc kỳ-tử.

Khi nhà chức-trách đến thì thấy nạn-nhân là một người đã đứng tuổi chết gục xuống đất, miệng há hốc, nhe hai hàm răng ra một cách kỳ lạ. Ngoài một vệt xát nhỏ ở trán, khắp thân-thở không có một thương-tích gì khả-nghi. Nhân-viên điều-tra, sau một hồi lục-lọi, lên trên lầu thấy một chàng thanh-niên chừng 30 tuổi nằm trên ghế bô, mặt ủ mày chau, coi bộ sầu thảm lầm.

Anh chàng được mời về bô, và khai :

## NỮ - SĨ... GIAI - NHÂN

(Tiếp theo trang 16)

— Ở đâu?

— Nhà Thương Thành-nội.

Trả lời anh bạn xong tôi chợt nảy ra một ý-nghĩ lạ kỳ, một ý-nghĩ mang cho tôi rất nhiều hạnh-phúc, rất nhiều tin-tưởng.

— Ở Huế có mấy đường nhà Thương Thành-nội hở cậu?

— Chỉ có một đường nhà Thương Thành-nội thôi chứ còn mấy nữa.

Nghe anh bạn trả lời tôi thêm thất-vọng, thế là thật tôi đã vỡ-mộng.

— Cậu đang làm gì đấy?

— Kiểm-duyet một tập thơ.

— Thơ hay không?

— Tạm được. dây cậu đọc thử vài bài xem sao đi.

Ngó nhìn tập thơ anh bạn đang kiểm-duyet tôi ngạc-nhiên, chữ ai như chữ Đoan-Trang.

— Thơ của ai đấy cậu?

— Nguyễn-văn-Phúc.

— Nguyễn-văn-Phúc à, mình tưởng Tôn-nữ Đoan-Trang chứ.

— Sao? Đoan-Trang nào?

Nghe bạn ngạc-nhiên hỏi lại mình, tôi rút ví lôi chiếc ảnh Đoan-Trang tặng tôi độ nọ đưa cho bạn.

— Đây ảnh Đoan-Trang xứ Huế của cậu đấy!

— Ca-si H... Thanh-chú sao lại Đoan-Trang.

Nghe bạn nói tôi chợt hiểu, thì ra tôi bị một ông bạn xứ Huế đùa giai một cách tai ác.

— Chiều lại mình ăn cơm nhé!

— Xin lịnh ý!

Bắt tay từ biệt anh bạn, tôi ra đường, lúc ấy giữa giờ tan học, đường phố lấp loáng những chiếc nón Huế bạc trắng, vắng vắng quanh tôi những tiếng cười khúc-khích. Nghĩ đến thái-độ si-tinh dại dột của mình, nghe tiếng cười của các cô gái Huế, tôi thấy máu dồn lên mặt, rồi bỗng giận những cô gái không quen và căm-hờn trò chơi quái ác của người thơ xứ Huế, một phút qua, tất cả hòn giận mọi người tôi qui-tụ cả vào mình.

H.N.

— Tôi là người mướn căn lầu của nạn-nhân; chính vì tôi mà ông ta chết, tuy rằng tôi không chủ-tâm giết. Chiều hôm qua, ông ấy mời tôi xuống chơi, nhân thấy ông ta có vẻ buồn, tôi bèn kể một vài câu truyện khôi-hài, không ngờ đến một truyện buồn cười quá, ông ta cười sảng sặc lên rồi lăn quay ra chết! Tôi hối-hận vô cùng tưởng rằng kể truyện vui cho khuây-khòa, ai ngờ ông ấy buồn cười quá mà qua đời.

Ông Cò quát quát :

— Anh nói đến... «khuyên» nó cũng không nghe được! Anh phải khai cho rõ vì lý-đó gì mà anh giết người, và giết bằng cách nào?

— Thưa ông Cò, tôi không dám khai man, quả thiệt tôi kể một câu truyện buồn cười rồi ông ta chết chứ tôi không chủ-tâm giết người!

— Anh này gian-trá thiệt. Nếu vậy kể lại ta xem câu truyện thế nào?

Chàng thanh-niên vội vàng đứng lên xua tay :

— Tôi xin ông Cò, tôi van ông, vì tôi mà một người đã thiệt mạng, tôi xin ông đừng bắt tôi phải kể nữa, kéo lại thêm một vài người bị chết oan. Một đỗ phùng, ông Cò đạp ghế đứng giật, vuốt cặp râu cá-chốt, thét lớn :

— Mày không muốn kể hả? Mày sẽ biết tay tau!

Đoạn giờ tay tát một cái bằng trời giáng, anh chàng ngã gục; ông Cò bồi thêm một cái đá, anh chàng lộn đi ba vòng.

— Thế nào, bây giờ mày có kể không?

— Tôi van ông Cò... không đời nào tôi kể câu truyện đó nữa đâu!

Biết rằng đám đá sơ sơ như trên không tài nào đủ để buộc chàng thanh-niên phải làm theo ý muốn của mình, ông Cò gọi một anh lính mã-tà và bảo:

— Đem thẳng này vào buồng, dã cho nó một trận xem còn gan được nữa không?

Mười phút sau, chú mã-tà lôi chàng thanh-niên ra, mặt mày thâm tím, máu chảy lòng ròng ở hai lỗ mũi...

Ông Cò quát hỏi :

— Bây giờ mày đã chịu kể chưa?

— Tôi lạy ông Cò, xin ông đừng bắt tôi phạm thêm một tội ác nữa...

— À, quân này ga... bó mã-tà, xửa cho nó một trận nữa, nghe!

Chú lính dạ ran, túm cổ anh chàng lôi đi; nhưng vừa tới cửa phòng, có lẽ nhớ đến những miếng vỗ của anh mã-tà, chàng thanh-niên quay lại:

— Thưa ông Cò, ông nhất-dịnh muốn nghe câu truyện đó sao?

— Tao nói rõ với mày hả? Muốn sống thì khai cho đúng.

Biết rằng không thể từ-chối được nữa (hoặc giả còn có ẩn-ý gì chăng?), chàng thanh-niên lập tức vâng lệnh ông Cò.

Và chàng bắt đầu kể... kể câu truyện buồn cười đến chết...

oo

Chàng vừa kể rút lời, ông Cò phá lên cười, cười ngặt-nghẽo, cười sảng sặc một hồi... lăn quay ra chết tốt!

Anh lính mã-tà, đứng kế bên, vì ít học nên dần-dộn, phải đếm 5 giây mới hiểu câu truyện, rồi cũng thét lên cười như người bị ma làm.., và ngã gục xuống chết cứng!

## DAN - TÂM

Thưa quý Ngài, như tôi đã nói ở đoạn trên, truyện này cam-doan có thật. Hồi đó tôi làm phóng-viên cho một tờ báo lớn ở Saigon, vì phật-sự lấy tin (chó chết và cả người chết) nên may mắn được biết anh chàng thanh-niên. Cố nhiên là tôi hỏi để biết câu truyện buồn cười đến chết đó, và cố nhiên chàng thanh-niên rầy nầy lên không chịu kể lại, nhưng vì có mánh khóe nhà nghề (bí-mật! bí-mật!) tôi đã được chàng ưng-thuận cho biết với điều-kiện như sau :

— Ông phóng-viên lỗi-lạc ôi! (phóng-viên lỗi-lạc chính là kẻ viết những giòng này) tôi sắp sửa lên máy chém rồi, không muốn giữ câu truyện đó làm của riêng nứa, nhưng nếu ông muốn biết thì phải... như thế... như thế...

Tôi vâng lời, vội vàng ra chợ Bến-Thành mua nửa kí Đào-diệp-dộ ăn vào trường-sanh bắt-tử (do người nhà Tây-Vương-Mẫu bán mac-xenoa, chợ đèn), đoạn đến hầu truyện người tử-tù trước khi chàng bước chân lên đoạn-dầu-dài...

Tưởng rằng sau đó danh sê nổi lên như cồn, ai ngờ đâu vì biết truyện ấy mà tôi phải bỏ đất Saigon mà đi, quí Ngài ạ.

Số là thấy tôi có mông vỗ, à quên có câu truyện làm chết được người, chúng bạn thân sơ đều lảng, ông chủ báo sợ tôi lúc tức giận cho một vỗ thì về chầu tôi, nên mời tôi ra cửa, và đầu đón nhất là cô vợ chưa cưới của tôi cương-quyết đòi thoái-hôn, có lẽ vì ông bà thân-sinh ra cô không muốn trong nhà có một thằng rẽ quái gở, lở ngày giỗ tết vui miệng kể truyện khôi-hài thì... chết cả họ.

Buồn phiền hơn nữa là tôi phải tiếp-súc với một số người làm cho tôi chán-ngán nhán-tinh thế-thái: năm ông chủ xe dùn đám ma tráng trọng đề-nghị dành cho tôi bốn mươi phần trăm nếu hàng ngày tôi làm chết được vài ông khách hàng giàu bự; hàng chục cậu công-tử bất-hiếu năn nỉ với tôi đến kể truyện khôi-hài cho ông già bà già sớm qui-tien để các cậu hưởng gia-tài; hàng trăm bà Sư-tử Hà-Đông, ông chồng bị mọc sừng, gian-thương, cường-hảo v.v... đến xin tôi ra tay (hay nói cho đúng: ra mồm) kể truyện khôi-hài để thủ-tiêu tình-dịch hoặc đổi-thủ của họ. Họ đều dâng tôi những món tiền kinh-sù, nhưng, như các Ngài đã biết, đời nào tôi lại làm những việc phi-nhân-đạo ấy, nên tôi túng thiếu hoài và dâm ra oán giận anh chàng thanh-niên kia vì câu truyện của va mà có lẽ tôi đến chết... đói.

Tái-bút — Không dám phụ vong-linh chàng thanh-niên, tôi xin thú thực: nhờ có chàng mà ít ra một lần tôi đã thoát chết. Nguyên năm 1954, vốn biết tôi là một người Quốc-gia chân-chính, dã Cộng-số dách: bọn Việt-Minh lập mưu bắt tôi đem đi định thủ-tiêu.

Nhưng giờ đất thánh-thần bao giờ cũng phù-hộ cho những người hiền-lương, trước ngày bọn quí Đỏ sắp thi-hành chính-sách tàn-ác, dã-man, tôi sực nhớ đến chàng thanh-niên, bèn tìm cách tới gần bọn cán-bộ canh-gác kể câu truyện buồn cười đến chết và quả nhiên vừa rút lời mười thằng vừa cán-bộ, công-an, vệ-quốc-quân rú lên cười đứt ruột mà chết.

Tôi tự giải-phóng, đi thẳng về vùng Tự-do để viết bài này.

D.T.



# Một chuyện

## CƯỚI ĐÈN CHẾT

(Truyện cam-doan có thật, xảy ra tại Việt-Nam, cách đây trên 20 năm).

Câu truyện mà tôi sắp kể ra đây, xin cam-doan là có thật, vì chính kẻ viết bài này đã được chứng-kiến từ đầu đến cuối.

Vào khoảng cuối năm 193... tại một căn nhà ở gần đường 20, người ta tình-cờ khám-phá ra một vụ chết bất-dắc kỳ-tử.

Khi nhà chức-trách đến thì thấy nạn-nhân là một người đã đứng tuổi chết gục xuống đất, miệng há hốc, nhẹ hai hàm răng ra một cách kỳ lạ. Ngoài một vệt xát nhỏ ở trán, khắp thân-thề không có một thương-tích gì khả-nghi. Nhân-viên điều-tra, sau một hồi lục-lọi, lên trên lầu thấy một chàng thanh-niên chừng 30 tuổi nằm trên ghế bô, mặt ủ mày chau, coi bộ sầu thảm lầm.

Anh chàng được mời về bô, và khai :

### NỮ - SĨ... GIAI - NHÂN

(Tiếp theo trang 16)

— Ở đâu?

— Nhà Thương Thành-nội.

Trả lời anh bạn xong tôi chợt nảy ra một ý-nghĩ lạ kỳ, một ý-nghĩ mang cho tôi rất nhiều hạnh-phúc, rất nhiều tin-tưởng.

— Ở Huế có mấy đường nhà Thương Thành-nội hở cậu?

— Chỉ có một đường nhà Thương Thành-nội thôi chứ còn mấy nữa.

Nghe anh bạn trả lời tôi thêm thất-vọng, thế là thật tôi đã vỡ mộng.

— Cậu đang làm gì đấy?

— Kiểm-duyet một tập thơ.

— Thơ hay không?

— Tạm được. dây cậu đọc thử vài bài xem sao đi.

Ngó nhìn tập thơ anh bạn đang kiểm-duyet tôi ngạc-nhiên, chữ ai như chữ Đoan-Trang.

— Thơ của ai đấy cậu?

— Nguyễn-văn-Phúc.

— Nguyễn-văn-Phúc à, mình tưởng Tôn-nữ Đoan-Trang chứ.

— Sao? Đoan-Trang nào?

Nghe bạn ngạc-nhiên hỏi lại mình, tôi rút ví lôi chiếc ảnh Đoan-Trang tặng tôi độ nọ đưa cho bạn.

— Đây ảnh Đoan-Trang xíu Huế của cậu đấy!

— Ca-sĩ H... Thanh chứ sao lại Đoan-Trang.

Nghe bạn nói tôi chợt hiểu, thì ra tôi bị một ông bạn xú Huế dùa giai một cách tai ác.

— Chiều lại mình ăn cơm nhé!

— Xin lịnh ý!

Bắt tay từ biệt anh bạn, tôi ra đường, lúc ấy giữa giờ tan học, đường phố lấp loáng những chiếc nón Huế bạc trắng, vắng vắng quanh tôi những tiếng cười khúc-khích. Nghĩ đến thái-dộ si-tình dai dột của mình, nghe tiếng cười của các cô gái Huế, tôi thấy máu dồn lên mặt, rồi bỗng giận những cô gái không quen và căm-hờn trò chơi quái ác của người thơ xú Huế, một phút qua, tất cả hờn giận mọi người tôi qui-tụ cả vào mình.

H.N.

— Tôi là người mướn căn lầu của nạn-nhân; chính vì tôi mà ông ta chết, tuy rằng tôi không chủ-tâm giết. Chiều hôm qua, ông ấy mời tôi xuống chơi, nhân thấy ông ta có vẻ buồn, tôi bèn kể một vài câu truyện khôi-hài, không ngờ đến một truyện buồn cười quá, ông ta cười sặc sặc lên rồi lăn quay ra chết! Tôi hối-hận vô cùng tưởng rằng kể truyện vui cho khuây-khòa, ai ngờ ông ấy buồn cười quá mà qua đời.

Ông Cò trợn mắt quát :

— Anh nói đến... «khuyễn» nó cũng không nghe được! Anh phải khai cho rõ vì lý-do gì mà anh giết người, và giết bằng cách nào?

— Thưa ông Cò, tôi không dám khai man, quả thiệt tôi kể một câu truyện buồn cười rồi ông ta chết chứ tôi không chủ-tâm giết người!

— Anh này gian-trá thiệt. Nếu vậy kể lại ta xem câu truyện thế nào?

Chàng thanh-niên vội vàng đứng lên xua tay :

— Tôi xin ông Cò, tôi van ông, vì tôi mà một người đã thiệt mạng, tôi xin ông đừng bắt tôi phải kể nữa, kéo lại thêm một vài người bị chết oan.

Mặt đỏ phừng, ông Cò đập ghế đứng giật vuốt cặp râu cá-chốt, thét lớn :

— Mày không muốn kê hả? Mày sẽ biết tay tao!

Đoạn giờ tay tắt một cái bằng trời giáng, anh chàng ngã gục; ông Cò bồi thêm một cái đá, anh chàng lòn di ba vòng.

— Thế nào, bây giờ mày có kê không?

— Tôi van ông Cò... không đòi nào tôi kể câu truyện đó nữa đâu!

Biết rằng đấm đá sơ sơ như trên không tài nào đủ để buộc chàng thanh-niên phải làm theo ý muốn của mình, ông Cò gọi một anh lính mã-tà và bảo:

— Đem thằng này vào buồng, dã cho nó một trận xem còn gan được nữa không?

Mười phút sau, chú mã-tà lôi chàng thanh-niên ra, mặt mày thâm tím, máu chảy lòng ròng ở hai lỗ mũi...

Ông Cò quát hỏi :

— Bây giờ mày đã chịu kê chưa?

— Tôi lạy ông Cò, xin ông đừng bắt tôi phạm thêm một tội ác nữa...

— À, quân này ga, bó mã-tà, xửa cho nó một trận nữa, nghe!

Chú lính dạ ran, túm cổ anh chàng lôi đi; nhưng vừa tới cửa phòng, có lẽ nhớ đến những miếng vỗ của anh mã-tà, chàng thanh-niên quay lại:

— Thưa ông Cò, ông nhất-định muốn nghe câu truyện đó sao?

— Tao nói rõn với mày hả? Muốn sống thì khai cho đúng.

Biết rằng không thể từ-chối được nữa (hoặc giả còn có ẩn-ý gì chăng?), chàng thanh-niên lập tức vâng lệnh ông Cò.

Và chàng bắt đầu kể... kể câu truyện buồn cười đến chết...

oo

Chàng vừa kể rút lời, ông Cò phả lên cười, cười ngọt-nghéo, cười sặc sặc một hồi... lăn quay ra chết tốt!

Anh lính mã-tà, đứng kế bên, vì ít học nên dần-dộn, phải đếm 5 giây mới hiểu câu truyện, rồi cũng thét lên cười như người bị ma làm.., và ngã gục xuống chết cứng!

### DAN - TÂM

Thưa quý Ngài, như tôi đã nói ở đoạn trên, truyện này cam-doan có thật. Hồi đó tôi làm phóng-viên cho một tờ báo lớn ở Saigon, vì phản-sự lấy tin (chó chết và cả người chết) nên may mắn được biết anh chàng thanh-niên. Cố nhiên là tôi hồi đê biết câu truyện buồn cười đến chết đó, và cố nhiên chàng thanh-niên rầy nầy lên không chịu kẽ lại, nhưng vì có mánh khoe nhà nghè (bí-mật! bí-mật!) tôi đã được chàng ưng-thuận cho biết với điều-kiện như sau :

— Ông phóng-viên lỗi-lạc ôi! (phóng-viên lỗi-lạc chính là kẻ viết những giòng này) tôi sắp sửa lên máy chém rồi, không muốn giữ câu truyện đó làm của riêng nứa, nhưng nếu ông muốn biết thì phải... như thế... như thế...

Tôi vâng lời, vội vàng ra chợ Bến-Thành mua nửa kí Đào-diệp-dộ ăn vào trường-sanh bắt-tử (do người nhà Tây-Vương-Mẫu bán mac-xê-noa, chợ đen), đoạn đến hầu truyện người tử-tù trước khi chàng bước chân lên đoạn-dầu-dài...

Tưởng rằng sau đó danh sê nổi lên như cồn, ai ngờ đâu vì biết truyện ấy mà tôi phải bỏ đất Saigon mà đi, quý Ngài ạ.

Só là thấy tôi có mông vỗ, à quên có câu truyện làm chết được người, chúng bạn thân sơ đều lảng, ông chủ báo sợ tôi lúc tức giận cho một vỗ thì vồ chầu tôi, nên mời tôi ra cửa, và đau đớn nhất là cô vợ chưa cưới của tôi cương-quyết đòi thoái-hôn, có lẽ vì ông bà thân-sinh ra cô không muốn trong nhà có một thằng rề quái gở, lõng ngay giỗ tết vui miêng nó kể truyện khôi-hài thì... chết cả họ.

Buồn phiền hơn nữa là tôi phải tiếp-súc với một số người làm cho tôi chán-ngán nhân-tình thế-thái: năm ông chủ xe đòn đâm ma trắng trợn đề-nghị dành cho tôi bốn mươi phần trăm nếu hàng ngày tôi làm chết được vài ông khách hàng giàu bự; hàng chục cậu công-tử bắt-hiếu năn nỉ với tôi đến kể truyện khôi-hài cho ông già bà già sớm qui-tien để các cậu hưởng gia-tài; hàng trăm bà Sư-tử Hà-Đông, ông chồng bị mọc sừng, gian-thương, cường-hào v.v... đến xin tôi ra tay (hay nói cho đúng: ra mồm) kể truyện khôi-hài để thủ-tiêu tinh-dịch hoặc đổi-thủ của họ. Họ đều dâng tôi những món tiền kếc-sù, nhưng, như các Ngài đã biết, đời nào tôi lại làm những việc phi-nhân-đạo ấy, nên tôi túng thiếu hoài và dâm ra oán giận anh chàng thanh-niên kia vì câu truyện của va mà có lẽ tôi đến chết... đó.

Tái-bút — Không dám phụ vong-linh chàng thanh-niên, tôi xin thú thực: nhờ có chàng mà ít ra một lần tôi đã thoát chết. Nguyên năm 1954, vốn biết tôi là một người Quốc-gia chân-chính, đả Cộng-số dách: bọn Việt-Minh lập mưu bắt tôi đem đi định thủ-tiêu.

Nhưng giờ đất thánh-thần bao giờ cũng phù-hộ cho những người hiền-lương, trước ngày bọn quỷ Đỏ sắp thi-hành chính-sách tàn-ác, dã-man, tôi sực nhớ đến chàng thanh-niên, bèn tìm cách nói gần bọn cán-bộ canh-gác kể câu truyện buồn cười đến chết và quả nhiên vừa rút lời mười thằng vừa cán-bộ, công-an, vệ-quốc-quân rú lên cười dứt ruột mà chết.

Tôi tự giải-phóng, đi thẳng về vùng Tự-do để viết bài này.

D.T.



Khi Bính-Thân vừa đi mất hút,  
Đinh-dậu gà vùn vụt tới ngay.  
Mua vui quý-bạn giờ đây,  
Tôi xin mạn phép trình bày qua loa  
Thiên « khảo-cứu » về gà các loại  
Đè bà con tú-hài xem Xuân



Gà là một giống gia-cầm,  
Đứng trong lục-súc có phần đàn em.  
Gà ác giống da đen, lông trắng,  
Gà chơi thường hiếu-thắng đấu-tranh,  
Gà rùng, gà cỏ tinh-nhanh  
Gà đồng là éch nhảy quanh ao-hồ.  
Gà trống gáy ồ ồ báo thức.

### - BẢO - VÂN -

**Gà giò** ăn thịt thực là ngon.  
**Gà gô** cun-cút béo tròn.  
**Gà hoa** chưa thiến háy còn đương tor.  
**Gà hò** ở Đông-hồ tỉnh Bắc.  
**Gà kiển** lông đỏ sắc pha nâu.  
**Gà lôi** loại trĩ muôn màu.  
**Còn gà mái ghẹ** chạy sau kiềm mồi  
**Gà mờ** chẳng hiểu xuôi hay ngược.  
**Gà nòi** là giống được đem ương.



**Gà kim-tiền** nấu rút xương  
**Gà hầm, gà luộc** cùng phuờng **gà quay**

**Gà pha** là gà hay lai giống.  
**Gà ri** lùn quen sống thả rông.  
**Gà tò** ngốc-nghệch ít lồng



**Gà què** ăn quàn ở trong xó nhè.  
**Còn đuôi tôm của gà** mọc thẳng  
Vào những khi thấy vắng chúa nhà.  
Chớp đông nhay-nhay dǎng xa,  
Đến khi **gà gáy** thì là đồ mura...

ooo

Câu chuyện **gà** sẽ chưa chấm hết  
Nếu còn quên không viết thêm bài :  
« Khôn-ngoan đá đáp người ngoài  
« Gà cùng một mẹ chó hoài đá nhau ! »

Đầu xuân Đinh-Dậu

## MỘT NĂM KHI

(Tiếp theo trang 13)

ùn-ùn đồ bộ xuống vùng Xuy-E, từ Bo-Xa-Ít hăm doạ đoạt lại kinh-dảo.

Nhưng ông tướng Nát, chẳng phải tay hèn, mặc dầu bị những cú đau lúc ban đầu, vẫn hùng-dũng nghinh-dịch. Chiến-tranh Ai-Cập nô lèn dùng-dùng, làm cho các ông hội-viên Liên-hiệp-Quốc giật này dít trên những chiếc ghế êm ru của công-trường quốc-tế ở Nữu-Uớc. Phen này thì các ông hoảng-sợ thực-sự, sợ rằng chiến-cuộc Ai-Cập có thể trở thành Đại-chiến Thế-giới, th... hối ôi ! Hòa-bình là... phú-la-căng, và khônbiết, nước nào sẽ ăn bom nguyên-tử. Vì sự bom nguyên-tử, họ phải níu lấy Hòa-bình. Vì Hòa-bình, họ phải cố sức thanh-toán vụ khủng-hoảng ở Xuy-E. Lúc này, thiên-hạ mới thấy rõ uy-lực của ông Huê-ký: tổng-thống Âu-Sơn-Hao tuyên-bố đứng ngoài vòng chiến-sự, không tán-thành hành-dụng vũ-doán của Anh-Pháp-Do, và yêu-cầu Nát-Xe bình-tĩnh kiên-nhẫn đợi Liên-hiệp-Quốc phân-xử. Nghĩa là Mỹ muốn hai bên hấy màn màn cái sự ầu-dâ.

Lập tức, hai bên đương-sự tạm ngừng chiến và đương đợi xem Liên-hiệp-Quốc sẽ phân-xử như thế nào. Trước khi phân-xử, Liên-hiệp-Quốc hãy tạm « gom góp » một số bộ-đội gọi là « cảnh-bị

### TIN TỨC... CƯỜI RA NƯỚC MẮT

BẮC-VIỆT.— (Do Đặc-Phái-Viên của N.V.T.D. Cười Xuân gửi vào)



Đã hai năm nay, ở Bắc-Việt không có Tết ông Táo vì một lẽ giản-dị là có hai ông Táo, một ông di-cu vào Nam rồi, một ông chậm chân bị Việt-Cộng bắt được đi dân-công (hay là Táo-công); còn bà Táo, Cộng-sản cũng bắt đưa sang Tầu... hộ-lý cho Táo Tầu.

Cá chép của Táo công, con nào béo cổ-vắn Trung-Cộng sơi, những con gầy cán-bộ Vẹm chia nhau ăn hết.

quốc-tế » phái sang đóng tại Ai-Cập để kiềm-soát đinh-chiến; và nếu cần sẽ « trùng-trị kẻ nào không tuân lệnh lại còn gây chiến ». Nhưng nghe đâu số cảnh-bị quốc-tế đóng tại Ai-Cập chỉ nhiều lắm là dăm ngàn mạng, thì liệu có « trùng-trị » nỗi hàng chục vạn quân-dội của các đương-sự, nếu họ sẽ tái-chiến ? Về điểm này, những kẻ hoài-nghi lại chép miệng mà rằng : Rõ chuyện năm Khi ! Đánh nhau như trò tiêu ! Và kiềm-soát cái khỉ khô gì ?

Đó là những đại-sự trong năm Khi, đã làm cho thiên-hạ năm châu phải nhăn mặt ngoài ra, lại còn những vụ lặt-vặt khác, nhưng có vẻ « Khi » hơn nữa, xin miễn kể lại.

KIM-THÁNH-THÁN

### CƯỜI KIỀU « ANH - CÁT - LỢI »



Một người Anh kề cho một người Nga biết rằng : Tại nước Anh một người thợ mỗi tháng kiếm được chừng trên 7000\$.

Người Nga hỏi :

— Thế mỗi tháng người thợ ảng-le chi tiêu hết bao nhiêu ?

— Độ 5, 6 ngàn đồng.

— Thế tiền còn lại để làm gì ? Có phải khai với Chính-phủ không ?

Người Ảng-le đáp :

— Nước tôi sống dưới chế-dộ Tự-Do, Chính-phủ không bao giờ soi mói vào tiền bạc của dân cả. Đoạn hỏi lại người Nga :

— Bên Nga người thợ mỗi tháng kiếm được bao nhiêu ?

— Chừng hai ngàn đồng.

— Thế tiêu hết bao nhiêu ?

— Chung bình trên ba ngàn đồng.

— Ủa ! Vậy làm sao mà đủ được ? Chính-phủ các ông không can-thiệp à ?

— Không, cũng như các ông, Chính-phủ nước tôi không nhìn vào tiền bạc của dân bao giờ.

# ĐÊM 30 TẾT ĐI TÌM VỢ

Lá thư tất-niên của vợ hắn, lời-lẽ văn-hoa như thế này:

«Anh yêu-dẫu của Em,

«Em bình-tĩnh viết thư này để lại cho Anh, tuy rằng lòng Em buồn lầm, tuy rằng Em đã khóc rất nhiều. Em biết rằng một khi cất bước ra đi, một khi trở lại cuộc đời sương gió cũ, để xa anh là đời Em đã chết một nửa rồi, nhưng Em không biết làm thế nào khác hơn được, khi sự thật đã xảy ra như thế này... Xin Anh hiểu Em và tha thứ cho Em...»

Mấy lời phi-lộ của bức tâm-thư làm tôi choáng-váng, bởi vì tôi không hiểu tại sao cô vợ có đôi chút nhan-sắc, nhưng vẫn thường ăn nói kiểu «dùi đục chấm mắm cáy» của Hắn đây, nghĩa là một nàng vũ-nữ diển-hình của làng «nhảy nhót» Sài-gòn lại có thể viết được một đoạn văn lành-mạnh đến thế? Tôi hoảng-kinh là phải... vì nếu trên cõi đời tục-lụy này, bất cứ một người con gái nào cũng hạ bút viết, nói một lá thư tình như trên, nghĩa là như Nàng,... thì có lẽ những kẻ chuyên-môn viết truyện tình như tôi và anh chồng của Nàng đây đến thất-nghiệp mà chết hết mất! Cái điều thấy một người nào đó viết một đoạn văn trữ-tình nghe suông tai như văn của tôi bao giờ cũng làm cho tôi khó chịu. Tôi cau có hỏi Hắn:

— Cái gì thế này? Cái gì mà vợ chồng anh làm như ngày Tân-Thế đến nơi rồi thế này? Năm hết, Tết đến có để cho nhau yên thân mà ăn Tết không đây?

Hắn sực mặt... xuống liền «sáu câu vọng-cô».

— Mẹ dời... buồn quá... nản quá... vợ với con... chẳng ra cái thó gì cả. Biết trước thế này thì... ông dính vào làm gì cho mệt?

Rồi Hắn kẽ kẽ:

— Tất cả nguyên-do chỉ vì cái tính kẹo, cái tính bùn-sỉn bần-tiện nỗi tiếng của lão Chủ báo của tao. Số là tao làm đầu tắt, mặt tối cho lão suốt một năm nay, yên-trí thế nào đến Tết này lão cũng phát cho tao một tháng lương tiêu Tết. Cái tiền gọi là tiền thưởng Tết ấy mà! Thì ở đâu cũng thế, tao mới tính rằng Tết này tao có 8 «thiên». Tao sẽ lấy ra 2 «thiên» mang về cho bà cụ, để bà ấy tiêu Tết cho bà ấy mừng một tí, ai lại cả năm chẳng được con biếu xén đồng quà, tấm bánh nào cả. Còn bao nhiêu tao sẽ về đưa cho nó hết, để nó trang-trải nợ-nần và sắm sửa tí chút gọi là Tết nhất. Mày bảo tao tính như thế là chu quá chứ gì?

— Chu quá rồi... sổ dách rồi... Thế rồi có sự làm sao...?

— Thế là vợ tao yên-trí tao có 8 «thiên» và sẽ đưa cho nó ít nhất là 5 «thiên». Rồi dùng một cái, đến 28 Tết, nghĩa là đến hôm đi làm ngày cuối cùng, anh em đợi lịnh nốt tiền lương và tiền thưởng Tết nữa là biến dấy. Lão Chủ thân-mật

gọi tao đến, tao đã hí-hửng tưởng nó cung tao hơn mọi người... Nó sẽ cho riêng tao hơn cả một tháng lương nữa... để đến sang năm lại làm giàu cho nó. Ai ngờ... nó đưa ra vỏn vẹn... 500 đồng bạc... mà than thở rằng năm nay báo bô lỗ lâ, không ăn thua gì... thôi thì anh cầm tạm năm trăm tiêu vặt, gọi là... Mày bảo thế có ề người, có diêng người không chú ly? Tao cũng chẳng biết nói năng làm san, dành nuốt nước mắt cầm vậy. Ra đến cửa gặp ngay dàn anh Ngọc «Lêch» đến gãi đầu, gãi tai... «tả oán»... con chó, vợ rách... thất-nghiệp từ một năm nay. Thật ra thì nó không nói thế đâu, nhưng mình thông-minh mình cũng phải hiểu rằng nó đến kiềm mình cũng chỉ cốt để kêu ít «tỷ» về tiêu Tết chứ? Tao đã buồn đứt ruột, thấy nó còn buồn hơn, nghĩ thương nó trước cũng là một tay ăn chơi hiền-ngang như mình, mà nay chỉ vì thiếu chất «đòn» mà phải khổ-sở, rụt rụt, rè rè. Tao mới lia cho nó năm «bích», vừa vặn đúng năm «bích» lão Chủ vừa cho tao.

Thế là tao còn đúng 4 thiên mang về. Tao chỉ dám cầu có mỗi một thiên đem về biếu Bà cụ thôi, còn thì đưa cho nó cả ba thiên. Thấy tiền có... ba thiên, cô ả dấy nầy lên như đĩa phải vôi, lục-vấn ngay tại sao có ít thế? Những 8 ngàn cơ mà v.v...?

Hắn nhăn nhó kẽ tiếp :

— Mày biết tao có bao giờ nói thật được những chuyện bần về tiền bạc như thế đâu. Nó cho mình năm trăm, nó đã bắn rồi, mà đem kẽ ra thì



## HOÀNG-HẢI-THỦY

mình lại bần nốt. Có khi nói thật, vợ tao nó cũng không tin nào, nó lại tưởng mình tiêu lố đi rồi nói phét cũng không chừng. Tao mới kiềm chuyện nói vớ vẩn.. nó im, nhưng mặt nặng như cái cối đá. Ăn cơm trưa-xong, tao nằm ngủ một giấc. Lúc dậy nó đã diện-bộ đi đâu mất rồi. Tao ngồi chờ mãi.. Nó về. Hỏi đi đâu, nó không nói. Tao rật lấy cái «sắc tay» coi thấy có 2 ngàn trong ấy. Mà 3 ngàn tiền của tao nó vẫn để ở nhà nhé! Tao nghĩ không chừng nó có thể đi kiềm vài thằng «Mèo» cũ hỏi xin vài ngàn sài không chừng.. Bọn chúng nó là có thể đều chư thế được lầm. Tao hỏi tiền ở đâu ra, Nó vẫn không đáp. Tao mới đánh cho hai cái tát... doạ nếu nói thật thì tao tha... nếu không tao giết.. Đến lúc ấy, nó mới bảo là tiền đi đòi nợ về. Tao bắt nó phải dẫn tao đến gặp người trả nợ nó xem có đúng không. Nó khóc, nó bảo rằng.. giết nó thì giết chử nó không đi vì như thế người ta sẽ khinh nó là «mới ra khỏi nhà một bước đã bị chồng nghi là đi «nhảy dù», đi «bô lê» thì chắc cũng phải thế nào chồng nó mới nghi thế chứ.. không có lửa, sao có khói?» Nó nhục lầm, nó không chịu được, Rồi nó nằm nó khóc. Tao nói thêm mấy câu rồi cũng bỏ đi. Đến đêm tao về thì nó đã đi rồi, chỉ còn cái thu này để lại bằn...

Hắn kẽ xong, mặt quá, ngồi phờ người ra. Xong hắn đứng-dùng kéo tôi đi, đưa tôi vào đây. Cũng như moi khi tôi biết hắn chỉ tìm đến tôi để nhờ tôi làm «quân-sur quạt mo» hiến kế cho hắn. Tôi nghĩ rằng mọi sự gây ra đều là tại cái lão Chủ báo keo kiệt kia, đáng lẽ cho hắn cả một tháng lương, thì lại chỉ cho hắn có 500 đồng bạc. Về tai vì hắn quá ghen, vợ đi đâu một bước cũng rên lên như là bị ai chọc tiếc. Nhưng xét lại cho cùng.. thì hắn đa-nghi cũng không phải là không có lý, vợ hắn chẳng phải là con nhà lành; Nàng vốn là vũ-nữ.

oo

Đọc xong lá thư, tôi cũng phờ người ra. Tôi không hề ngờ rằng cô ả đó lại văn-chương lối-lạc đến thế, múa bút cứ như là Thúy-Kiều vậy. Tôi hỏi hắn :

— Thế nào, đã chưa? Bây giờ đi dón nó về ăn Tết chứ?

(Xem tiếp trang 22)



Vợ bảo chồng.— Nếu anh là thằng bếp  
thì tôi đã đuổi cõi anh ra rồi!

## CUNG-CHÚC TÂN-XUÂN



## GIÁO - SƯ NGUYỄN - VĂN - SANH tự SANTASINGH

SỐ 12/9 ĐẠI-LỘ TRẦN-HƯNG-ĐẠO (trên lầu)

CHUYÊN-MÔN VỀ TƯỚNG SỐ Á-BÔNG

Bói bài — Coi chỉ tay và chữ ký — Xem thời-vận, công-danh, tình-duyên, thân thù, hên sui bằng khoa thắn-bí từng khảo-cứu tại Lào và Siam.

Cởi mở mọi thắc-mắc — Chỉ rõ mọi sự nguy-hại.

# SƠ NẮNG

MỘT CHUYỆN CƯỜI RA NUỐC MẮT  
CỦA DANH-CA BÍCH-HỢP

Anh Mặc-Thu,

Đã lâu, một hôm anh gặp tôi giữa trưa hè nắng gắt của miền Nam, anh mỉm cười, không biết rằng có phải anh ái ngại cho người đi bộ giữa kinh-thành chói nắng hay không; song anh đã vội-vàng hỏi tôi giọng bông đùa.

— Nay chị, sao không kiểm lầy cái ô-tô mà đi cho sướng thân, tội gì mà đi bộ dưới trời nắng cho khổ.

Hơn nữa, anh có nói với tôi rằng anh sắp in một số báo Xuân với nhiều chuyện cười trong buổi Xuân sang, mà anh có nhã ý dành cho tôi một câu chuyện cười trong đời tôi để góp một nụ cười trong số báo đó.

Tôi biết viết gì hơn là gửi anh một nụ cười sau đây, nụ cười ra nước mắt của a tôi...

★  
**M**ẤY ngày lênh-dênh trên biển cả, hình ảnh những làn khói đèn ngập ngừng lan tỏa từ trong ống khói cồn kính của những nhà máy Hải phòng đã không còn nữa, hầu như hết rồi với kè ra đi trong sự thiếu thốn, nhưng thừa lòng tin-tưởng ở ngày mai.

Gió lạnh quen thuộc của miền Bắc thân yêu đã tan dần trong ánh nắng gay gắt và bỗng ngỡ của miền Trung cằn cỗi. Với những bóng dừa, những đồi núi trùng điệp và tiếng sóng rạt-rào như cùng tôi đón một mùa mới trong sự nghèo nàn và vất-vả.

Lần hồi theo ven bờ bắc Trung-Việt qua nhiều thị-trấn và thôn, quận, chúng tôi đã mệt quá và gần như kiệt sức để không còn tin-tưởng gì về cuộc sống của một đoàn ca-kịch di-cu.

Lòng muôn vàn đau xót, dồn-dập trong tai nạn tôi vẫn thản nhiên vui sống vì nguyên-dộng-lực thúc đẩy tôi có phải chăng vì tôi muốn sống Tự-Do. Đề hôm nay, chúng tôi bắt buộc dừng chân tại một quận hẻo lánh miền nam Trung-Việt: Ba-Ngòi.

Tôi có ngõ đâu nơi đây, nơi mà dân cư bình-lặng sống giữa núi đồi và biển cả, nơi mà không bao giờ quên được trong đời tôi, cuộc đời ảm-dạm của một kiếp tăm nhả tơ.

Sáng nay cũng như mọi hôm, sau một đêm vất-vả trên sân-khấu chúng tôi lại nỗ-lực với ánh bình-minh để tiếp-tục công việc thường nhật tuy rằng có nhiều vất-vả và chán-nản song vẫn phải cố sống. Cảm thấy như có triệu chứng gì nguy-hiểm sắp xảy ra cho tôi, cho đứa con mà bấy tháng nay sẽ chào đời trên đất miền Nam. Tôi bàng-hoảng như hết sự sống, và đau đớn như sắp tàn hại cả cuộc đời.

Không biết rằng nhà thương có gần không, và có đủ tiện-nghi để cấp cứu cho một sản-phụ không may như tôi giữa miền hẻo lánh mà ánh nắng như thiêu đốt cùng với tiếng gầm của biển cả như dọa nạt tôi, một người đàn-bà, một sinh-vật nhỏ bé quá đối với Vũ-trụ!

Tôi đi bộ giữa trời nắng gắt như cháy thịt, mắt hoa lên và tay chân run-rẩy, tôi cố tìm một chiếc xe, dù là một chiếc xe bò. Thất-vọng quá, tôi lần từng bước một nhọc trên một con đường gập-ghèo chan-hòa ánh nắng để đến một trạm cứu-thương của quận huyện.

Nói một trạm cứu-thương thì không đúng, thật ra là một gian nhà lá xiêu-vẹo trên sườn đồi dưới những gốc cây « mun » đen xám như đượm mầu tang chế.

Đón tôi vào qua cánh liếp, bà đỡ quê hiền từ nhìn tôi ái ngại, tôi không biết nói gì hơn chỉ còn làm hiệu và phieu-phào gửi gắm ở bà lời lời, mong bà cứu tôi, một người tiêu-sản trong hoàn cảnh thiếu thốn giữa biển cả và núi rừng.

Chưa bao giờ trong đời tôi nhìn ngắm ai chăm chú để cảm-thông bằng tôi đã nhìn bà, tôi theo dõi từng giọt mồ-hôi trào ra trên nét mặt cắn cỗi và bình-thản của bà để đò xét tính-mạng tôi.

Cuối cùng tôi đã được đôi bàn tay bà cứu vớt. Khi đưa tiền tôi ra cửa bà còn dặn thêm :

Tranh TAM-ĐA của Ban Hợp-ca Thăng-Long



(do Mặc-Thu vẽ và chụp hình)

— Bà phải nghỉ hẳn làm việc.

Tôi hỏi lại bà :

— Thưa bà trong bao lâu ?

— Ít nhất là hai mươi hôm.

Hai mươi hôm nghỉ việc, nguy-hiểm quá với đối tôi vì cuộc sống của anh em đều trông vào sự cố gắng hằng đêm của tôi.

Nếu một đêm nghỉ trinh-diễn thì chao ôi biết bao lo-lắng, phương-chi hai mươi hôm, thật là quá sức.

Tôi ra trên đường trên đường chói lòa ánh nắng, sức mệt quá tôi thấy như chìm đắm hẳn trong bể nắng để nghĩ rằng không biết ngày mai sẽ ra sao ?

Tối hôm đó, thật là sầu-thảm, tất cả quần đều hay tin tôi đau một cách nhanh chóng. Người ta lởn-vởn, tụ-hop chung quanh rập không phải là để xem hát song họ bàn luận về sức khỏe của tôi.

Ánh đèn sáng hơn mọi ngày, phương-tiện cồng-động được tăng-cường song hơn tám giờ vẫn chưa có một người mua vé. Qua tấm cửa sổ có tiếng người nói vọng vào :

— Có một con dão chánh thì ốm rồi còn mần chi !

Mắt tôi hoa lên và thân-thề bá-lá, không phải vì câu nói vừa rồi có đôi phần khinh miệt cho cuộc sống « ánh đèn » của tôi song buồn hơn, là tôi nghĩ tới sự sống ngày mai của anh em.

Nghĩ đến đó, trong tôi có một phản-ứng và một sự thúc đẩy lạ lùng. Tôi vùng đứng dậy như người khỏe mạnh, các cánh cửa được mở tung ra, tôi ngồi đánh phẩn dưới ánh đèn tròn nến, và trước sự tò mò của mọi người. Đề rồi cũng từ phút ấy, tôi được nghe trong đám đông nói vọng vào :

— Đau đâu mà đau ! nó đấy !

Có tiếng người tiếp theo :

— Chỉ nói dọc, « tui » biết bao giờ « nó » cũng đánh phẩn sau mọi người.

Tất cả mọi tiếng xôn xao tôi coi là dĩ-nhiên phải có. Duy chỉ có tiếng sau đây làm tôi hồi-hộp quên cả e-thẹa và mệt-nhọc,

— Nó mần tuồng, mua vé đi !

Phải, tôi chỉ cầu người ta mua vé, « người ta », lớp người khán-giả cục mịch và khắt-khe của tôi sao lúc ấy lại quan-trọng và được đề-cao trong óc tôi hơn bao giờ.

Hôm ấy mở màn muộn vì còn đợi khán-giả mua kịp vé. Tôi lấy hết sức bước lên sân-khấu, câu đầu tiên tôi nói với người nghệ-sĩ già là danh-

## Phòng hớt tóc gội

## VIỆT - CƯỜNG

133, BƯỜNG GIA-LONG – SAIGON

- \* MỞ TRƯỚC NHẤT TẠI ĐÔ-THÀNH TỪ 10 NĂM NAY ĐÃ CHẨN-CHỈNH LẠI (14 GHẾ CÓ ĐỦ THỌ GIỎI)
- \* TÔN-CHỈ: KHÉO — LỊCH-SỰ — VỆ-SINH — RẺ TIỀN
- \* ĐẶC-ĐIỂM BẮC-HÀ: HỚT TÓC, GỘI NƯỚC NÓNG VÀ XỨC DẦU TRẦM-HƯƠNG NGUYÊN CHẤT 80% (20\$)
- \* CHUYÊN NHUỘM TÓC ĐEN VÀ SẤY ÉP TÓC THUỐC HONG-KONG

## Cung-chúc Tân-Xuân

Mùa xuân cũ trên đất Pháp

# BA PHIÊN TÒA ... LY-KỲ

1923-1930. Đây là thời gian học sinh Việt Nam dồn dập sang Pháp du học. Ở hầu hết các tỉnh bên Pháp đều có mặt học sinh Việt Nam. Nhưng có lẽ vui vẻ và thân mật nhất là đám học sinh miền Aix-en Provence và Marseille. Ngọn lửa ái quốc cháy rực rỡ trong những tâm hồn trẻ. Cụ Phan-Châu-Trinh ngồi ở Marseille như một vị « thần linh » chứng kiến bước tiến của đoàn hậu bối.

Tết đến, lòng nhớ quê hương lại càng tha thiết. Anh em tìm hết cách để tạo nên một bầu không khí gia đình đầm ấm. Nơi tụ tập thường xuyên, ra vào ngày đêm tấp nập nhất là Hội quán Sinh viên ở 22 đường Emeric David. Chúng tôi không nhảy đầm, không hát tây, không cờ bạc. Tài tử của chúng tôi thao túng nghệ: chơi vĩ cầm, dương cầm, đàn nguyệt, đàn cò cũng được, mà giá giờ nem, hấp cá, làm cỗ cũng giỏi. Nhiều người nấu nướng không kém gì các bạn phụ nữ.

Từ 29, 30 cho đến hết ba ngày Tết, tiếng hô hét gọi nhau, tiếng cười đùa, tiếng giã giò, băm thịt, tiếng đàn địch, ca hát, tiếng đọc diễn văn và hoan hô làm vang rầm cả một góc phố.

Riêng mấy bạn khác và tôi vì vụn về bếp nước, nên anh em cắt cho việc rửa bát. Ăn rồi mà phải nhúng tay kỳ cọ bát đĩa trong chậu nước

cầm Sáu Tưng :

— Xin anh cho tôi hát ít hơn mọi ngày !

Anh Sáu Tưng nhìn tôi như thăm hiểu và trong khoé mắt to lồi ra của anh, tôi thấy như ướt lệ, có phải chăng anh khóc thương tôi, và thương cả cho anh : cái kiếp nghệ sĩ nghèo.



Sau ba tiếng gỗ, mòn kéo lên tôi bước ra sân khấu như đi vào cõi chết huy hoàng với ánh đèn muôn màu sắc và tiếng nhạc bồng tràn.

Tôi ca như đứt hơi thở, tôi lảo đảo như mê loạn. Và như thế, tôi phải trình diễn sáu màn liên tiếp.

Khi khán giả đã ra về, và tất cả chìm vào trong im lặng của đêm khuya, đó đây một vài tiếng thở dài náo nუt của người nghệ sĩ già buông bên cạnh, tôi thiếp đi mê man trong những cơn ác mộng vô định.

Song tất cả, tôi thấy như tôi đang lênh đênh bước chân nặng nề trên những nẻo đường nắng chói.

Và cũng từ hôm ấy cho đến sau này, tôi không nghỉ một hôm nào trong hai mươi hôm của bà đỡ bắt nghỉ để lần hồi trên con đường vào Nam như một cuộc trèo đèo vất vả.

ooo

Câu truyện trên đây xảy ra đã lâu và qua đi như ánh nắng vàng trên đường vắng nhưng tôi còn nhớ mãi những phút « đi bộ dưới trời nắng » để hôm nay viết mấy dòng này chứng minh với anh rằng :

« Tôi đã từng khổ sở để đi bộ dưới trời nắng gay gắt hơn là hôm anh gặp tôi giữa chầu thành, có như thế chúng ta mới cảm thấy cái thi vị của một chuyến di cư. Và cười, nụ cười can đảm để đợi một ngày về... »

Viết tại Sài Gòn cuối năm Thành

Bích Hợp

ĐẦU XUÂN KHÔNG GÌ THÚ - VỊ BẰNG  
THƯỜNG - THỨC:

Chả cá THĂNG-LONG

Số 20 đường Phan-Thanh-Giản (tức LeGrand de la Liraye cũ) giáp đường Pierre cũ (Dakao)

PHÒNG ĂN MÁT MẺ,  
LỊCH-SỰ, RỘNG RÃI

Thầy QUANG - LỘC tiên đoán :

NĂM ĐỊNH - DÂU CÓ NHIỀU HƯA HẸN ĐẾN VỚI CHUNG TA !

★ Vậy ai muốn rõ hơn về vận mệnh, tình duyên, công danh, sự nghiệp ra sao, xin mời lại Thầy QUANG - LỘC, một nhà thần bí học chuyên về khoa Bói chữ hõi danh (gọi tên), Tử vi và Bốc Dịch trước đã nổi tiếng ở Bắc Phần, hiện nay ở :

358 Bis/119 đường Hồng-Thập-Tự — SAIGON (Đối diện với rạp Hát bóng Olympic)

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

NGƯỜI VIỆT TỰ-DO CƯỜI XUÂN

« Bột tat » thì khô « hết chỗ nói » ! Nhưng cũng có cái thú là lúc mọi người phải vắt vả thì mình được vắt chân ngồi nghỉ ngơi. Điều chúng tôi thích nhất là H... T... ca cải lương. Cái môi anh sẽ ra mà hát bài « Khen tài Trung-Nữ Vương... » thì ai cũng phải nín thở.

Mỗi khi ăn uống đã no nê rồi, chúng tôi thường kéo nhau ra phố đi dạo trên đại lộ Mirabeau hoặc kéo cả bọn vào ngồi chật cả một tiệm giải khát.

Chúng tôi đang sống yên ổn, học hành trên đất Pháp thì có một vài anh piở trò phá « quấy ». Tệ nhất là anh X... Anh không đi học, chỉ chuyên dạo phố với gái thanh lâu, và đắm đuối trong những ổ truy lạc. Hồi đó, người « anh Cả » của chúng tôi là anh Lê-minh-Mẫn. Anh Mẫn cho lập phiên tòa xử anh X... Có đủ chánh án, dự thẩm, lục sự, công tố viên, luật sư và cảnh binh. Tòa cho « trát » đòi anh X... đến trụ sở Emeric David. Đối với những người như anh em của anh Lê-minh-Mẫn, điều tốt hơn hết là chiều theo ý họ. Phiên tòa đặc biệt kéo dài độ một giờ. Tòa tuyên án: Nội trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ, X... phải rời khỏi tỉnh Aix. Nếu không tuân lệnh thì... đã có đòn.

Lẽ dĩ nhiên, đương sự đã phải hấp tấp cuốn gói ra đi.

Năm 1928, Tòa án họp một phiên nữa để « xử » anh Đ..., hiện thời là một văn-hào; ngay thời bấy giờ Đ... đã rất xuất-sắc về Pháp-văn. Anh ăn nói rất lưu-loát. Lần đầu tiên gặp chúng tôi anh đã ban cho một câu: « Tôi mang không-khí Đông-Dương đến cho các anh » (Je vous apporte l'air de l'Indochine). Anh em không ai chịu thở không-khí ấy cả. Các bạn lại gán cho anh cái tên « Ba Thủ », nghĩa là đại nói dối. Anh Đ... trở thành một người không được đòi hiếu, anh phẫn uất và từ đấy chỉ đánh bạn với bạn thanh-niên quân-chủ người Pháp.

Tòa án lại có dịp làm việc. Lần này anh Bùi-đình-Tịnh đóng vai quan tòa. Cũng có đủ lệ-bộ, dự-thẩm, cảnh-bin v.v... Nơi tòa họp là sân chơi trường Trung-học Mignet. Sau một hồi tranh-luận, tòa kết án xử « ba cái tát » ! Bản án vừa tuyên bố đã được thi hành tức khắc. Anh Đ... không còn chống án, kêu oan vào đâu được nữa. Có lẽ cũng vì vậy cho nên cái hố giữa Đ... và thanh-niên càng ngày càng thêm sâu. Người không hiểu anh, nhưng anh cũng không thể hiểu được người nữa.

Cách một thời gian khá lâu, mãi đến năm 1930, Tòa án lại có phiên bắt thường, lần này Tòa xử một vụ án chính trị. Nguyên do sau vụ khởi nghĩa Yên-Báy và vụ giết Nguyễn-thái-Học và các đồng chí, toàn thể giới sinh viên hết sức công phẫn. Những cuộc hội họp phản đối bọn tay sai đế-quốc sát-nhân được tổ chức khắp nơi. Điện-văn, báo chí cực lực mạt sát thực dân.

Giữa lúc ấy anh Y... lên tiếng, nhưng không phải để buộc tội Chính-Phủ Thuộc-Địa. Tòa lại họp. Lần này bầu không khí nóng hổi. Anh Y... bị đòi đến trụ sở. Sau những lời buộc tội gắt gao, « quan-tòa » và « dân-chứng » lôi đương sự ra cho một trận dù đòn !



Từ 1928-1930 bầu không-khí trong giới sinh viên đã vẫn đục. Một mặt vì số học sinh ở lâu bên Pháp, lần lần say sưa với lối sống hưởng lạc của nước ngoài càng ngày càng tăng thêm. Một mặt khác tư tưởng cộng sản đệ-tam và đệ-tứ đã bắt đầu gây ảnh hưởng chia rẽ hàng ngũ thanh-niên.

Những cuộc vui đoàn kết, những phiên tòa chất-phác, những buổi thường Xuân cộng đồng đầu năm không còn nữa. Hoặc có thì cũng chỉ là những phiên nhảy nhót, không đủ để súc-cảm tâm hồn và khêu gợi tinh thần hoài niệm cổ-hương.

HUY-THẠCH

# ĐÊM 30 TẾT ĐI TÌM VỢ

(Tiếp theo trang 19)

Được nhời như cởi tấm lòng. Anh chàng vội  
chồm dậy, hỏi tay, hỏi đề:

— Đón à? Đón nó ở đâu? Mà liệu nó có  
chịu về không?

Nhưng Hắn cũng vẫn còn « *yêng hùng* »:

— Mặc kệ xác nó... hơi đâu mà đưa với đón.  
Với lý... nó bảo nó đã đi xa rồi cơ mà..!

Tuy nói bảnh như vậy, nhưng hắn cũng vội  
vàng bò dậy số giầy, theo tôi xuống cầu thang. Ra  
đến đường. Tôi ôn-tồn bảo hắn:

— Tiên-nhân chúng mày nhé! Ông có nợ  
nần gì chúng mày đâu mà thẳng nào có chuyện gì  
cũng chạy đến ông? Lúc mày sung-sướng với vợ  
mày, mày có nghĩ gì đến ông? Thế mà nhỡ ông  
có dụng chạm đến thẳng nào trong « *Thiên Phóng-  
sự* » của ông thì chúng mày lại làm ngẫu si lên đấy  
nhé!

Trước sự sỉ-vả ấy, Hắn vẫn nhún như con  
chi-chi:

— Thôi mà... dàn anh... làm gì mà hách thế?

★  
Tôi bước vào Đăng-sinh Tú-Va tìm Tuyết.  
Giữa đêm 30 Tết, trong cái sòng bạc này, người  
ta còn đánh bạc, nhảy đầm... đông và hăng hơn  
bao giờ hết.

Tôi đứng dựa vào « *bar rượu* » chờ Nàng. Anh  
Cai Gà thấy tôi đi một mình, không ngồi bàn,  
không uống nước... mà lại ngang-nhiên sai bời di  
gọi một em đang ngồi bàn với khách đến để *dầu láo* « *gra-tuýt* » liền có vẻ kỵ và khinh thường.  
Anh hất Lầm hỏi tôi:

— Kêu cô Tuyết à? Cái chi gấp dữ vậy?  
Tôi đáp vờ vắn:

— A... kêu nó cho nó hay cả nhà nó vừa  
trúng thực, bà già nó đang thượng thõ, hạ tã... tay  
bắt chuồn-chuồn... chắc chẳng mấy lúc mà đi dứt...!

Vừa nói đến đấy thì Tuyết ra. Tôi kêu nàng  
vào một chỗ khuất mà bảo:

— Ngày... thẳng chồng con Yến đang đứng  
chờ vợ nó ngoài kia kia... Yến nó có lên ở trên em  
không? Có thì trả nó về đi, để thẳng khổn-nạn ấy  
nó đi thưa thì lôi thôi lắm đấy nhé!

## TRANH KHÔNG LỜI



**ĐÁ CÓ BÁN TRONG TOÀN CỘI  
VIỆT-NAM TỰ-DO**

## LỊCH SÁCH BẠN GÁI ĐINH-DẬU (1957)

Một cuốn lịch sách do một bạn gái chủ  
trương với sự cộng-tác của các văn-nghệ-sĩ nam  
nữ tên tuổi.

- Có đủ các mục hay, vui, lạ và bổ-ích.
- Sách dày 516 trang, khổ 15x22
- Bìa ba màu, trình-bày rất công-phu
- Giá mỗi cuốn 40\$

Nàng đáp :

— Nó có lên trên em đâu! Nhưng em vừa  
nghe thấy con Tê Re nói chuyện nó hiện ở nhà  
con Hoa. Chắc vì thế mà bữa nay con Hoa cũng  
không đi làm.

— Thế nhà Hoa ở đâu, chỉ số nhà anh đưa  
chồng nó đến đón nó về?

— Làm chó gì có số nhà mà chỉ, ở trong ngõ  
mà lại hỏi số nhà! Này nhé, anh cứ đi gần hết  
đường Hai-Mươi, đến chỗ gần Vườn Lài ấy, có  
ngõ bên tay mặt, cạnh tiệm Cầm Đồ. Anh vào ngõ,  
đi đến chỗ có cái cột đèn sơn trắng thì quẹo tay  
mặt, cứ đi mãi đến khúc có cái mả đá ấy thì rẽ  
qua tay trái, đi vài bước nữa thì đến hai cái cầu,  
anh đừng đi cái cầu bên trái, đi cái cầu bên phải  
thì đến...

Nàng chợt ngừng lại, nhìn tôi, chán nản :

— Nhưng mà cái mặt ông ngắn ra như thế  
thì kiếm ra làm sao được? Con lại phải đưa các  
ông đi vậy. Thật năm hết, Tết đến... dứt rồi mà  
vẫn không xong với bà Yến.

Nàng trở vào lấy cái « *sắc tay* » và cái khăn  
« *san* ». Anh Cai Gà trông càng có vẻ cay cú tợn.  
Chúng tôi đi ra. Một bọn nhảng nhảng, nhỡn nhỡ ngồi  
bàn gần đấy, thấy chúng tôi qua, bèn nói to lên cốt  
cho nghe tiếng :

— Ngày... Giáo-Thura... đưa em về bầy bàn  
thờ cúng Ông vải đấy à?

Tôi hỏi nàng :

— Tuyết... Em có muốn anh đập vỡ mặt  
máy thẳng ôn kia không?

Nàng can :

— Thôi mà, đừng có nhiều chuyện...

— Anh nè đấy nhé!

★  
Trong xóm hẹp, dọc dây người ta bầy bàn  
thờ ra giữa trời, cúng lộ-thiên. Trong bóng đêm,  
đèn nến trông như sao sa, mùi trầm hương được  
bay trong không-gian, từng tràng pháo dài nồ sờm  
 báo hiệu Chúa Xuân đã về gần...

— Tôi và Tuyết vào nhà Hoa. Hắn đứng  
chờ ngoài ngõ. Trong căn nhà ấm-cúng, 5,7 nàng  
vũ-nữ đang đón Xuân bằng « *Ra-di-ô* » và đánh  
tam-cúc. Và Yến, cô vợ của bạn tôi, người vừa  
viết lại cho đời một lá tâm-thư với những lời vĩnh-  
quyết, người dạo sẽ đi tới những nơi chân trời,  
góc biển..., cuối bãi, đầu ghềnh... thì đang ngồi  
kia, dang chồm chồm cười nói :

— Con ranh con... mày có chịu trả tiền bà  
ván bà đè mày không thì bảo?

Nhưng khi nghe nói đến về, đến việc  
Hắn đang chờ ở ngoài ngõ thì Nàng lại làm ra cái  
diều thảm sầu, và như một cô dào trong Xi-Nê.  
Nàng bỏ qua di-văng, úp mặt lên gối nức nở khóc.  
Tôi bắt buộc phải làm ra vẻ sợ hãi dọa tất cả mọi  
người rằng thẳng chồng nàng không những chỉ

## MÔN QUÀ ĐẦU XUÂN



dừng chờ ngoài kia mà thôi, nó còn mang theo  
một lưỡi dao con chó và nhẫn rắng nếu vợ hắn  
không chịu về thì hắn sẽ vô gặp mặt và chỉ xin nàng  
có cái tai về làm kỷ-niệm...

Các Em hết cả đấu láo vội vã chạy đi thu-  
xếp quần áo cho nàng. Hoa dỗ ngọt :

— Thôi đi bà nội! Nó đã chịu khó đến đón  
đấy thì đi về đi cho tôi nhở. Đừng để năm mới  
nó làm tan-hoang nhà tôi ra thì không xong với tôi  
đâu! Tôi biết tính chồng cô rồi! Sự cái ghen của  
ông ấy ngay rồi đấy!

Trong khi chờ đợi Yến sửa soạn quần áo,  
tôi bèn giờ một câu bàn về chuyện « *Ghen và Yêu* »  
rất « *Clát-sích* » ra để nói cho qua thì giờ :

— À... thì người ta có yêu người ta mới  
ghen chứ? Không yêu, không quý... thì người ta  
dừng dừng chú ai ghen làm gì cho met; dàn bà  
mà được chồng ghen là « *số dách* » rồi, còn muốn  
giờ hơn nữa nhỉ?

Ra đến đường, không kiếm được xe, chúng  
tôi bèn di bộ về nhà. Hắn làm lành :

— Ngày... cái chìa khóa tủ để ở đâu? « *Moa* »  
tim mãi không thấy?

Nàng nguầy đi :

— Không biết!

Nhưng sau khi qua mấy cây số, về đến cửa  
nhà thì anh chị đã huề nhau. Trong lúc tôi đang  
dừng-dắng nửa ở, nửa về trước cửa nhà vợ chồng  
hắn thì chuông nhà thờ bỗng dồn vang vang, ốc hụ  
cũng hú ầm ỹ, và tiếng pháo dột nhiên theo nhau  
nổ ran: Giao-Thura! Giao-Thura..! Xuân đã về  
rồi..!

Hắn khẩn-khoản :

— Thị vào ăn miếng bánh đầu năm đã nào!  
Sao lại lạnh nhạt với nhau thế? Hay tại thấy nhau  
nghèo, khinh nhau..?

Hắn mở cửa nhường tôi bước vào trước.  
Đứng ở ngoài, Hắn cười hổ hổ và oang oang phân  
bu:\*

— Thế là năm mới anh Thủy sông đất nhà  
em đấy nhé! Năm nay... em mà làm ăn không ra  
gì thì em cứ anh... em chửi đấy!

H.H.T.

## CUNG-CHÚC TÂN-XUÂN

### TRẦN - HỮU - ÍCH

ASTROLOGIE LUNAIRE

### TỬ - VI ĐẦU - SỐ

30/26, đường Bác-Sỹ Calmette  
(Bourdais cũ)

SAIGON

### CHI-LAN

CHUYÊN BÁN TÂN-PHẨM VÀ  
Y-PHỤC ĐÀN ÔNG VÀ TRẺ EM  
MAY SẴN

45, đại-lộ LÊ-LỢI

SAIGON

## HIỆU MAY HÀNỘI

### TÂN - TRANG

52, Đường TỰ-DO (Catinat) SAIGON

\*

## CUNG CHÚC TÂN XUÂN

# GIỜ VUI NHẤT TRONG ĐỜI VĂN-NGHỆ CỦA TÔI

(Tiếp theo trang 5)

qua rồi ! Bác muốn học chữ Pháp, tôi cam đoan dậy bác học thực-hành cấp-tốc ba tháng thì đọc được lầu-lầu báo Pháp.

Mắt Tố ngồi sáng hẳn lên. Hút xong hơi thuốc, Tố ngồi dậy vồn vã :

— Thực thế hả ? Thế thì bác dậy tôi tiếng Pháp đi rồi tôi dậy bác lại tiếng Hán. Vậy là hai ta bồ-túc cho nhau.

Thỏa-thuận. Tôi rót nước uống, chậm rãi bàn tông-quát về việc học tiếng Pháp và nhấn mạnh rằng có thể ngay lúc bấy giờ Tố có thể học bài thứ nhất :

— Tiếng Pháp, dễ lắm bác ạ, nhưng không phải vì thế mà không có ý nghĩa xâu xa. Chữ Hán chú-trọng về hình, như chữ « thiên » chẳng hạn trong có chữ nhân, ngũ ý trong trời đất có người. Người Pháp hiếu-dộng, trái lại, chú về thanh và chất. Kìa là cái đinh đồng. Cầm cái đúu gỗ vào cái đinh đồng, bác nghe thấy gì ? Nghe thấy kêu « đิง, đông, đิง, đông » Vậy, ta lưu ý tới tiếng đồng ấy, ghi lại là *đồng*. Mặt khác, tiếng quốc-tế gần giống nhau, *đinh*, Pháp cũng gọi là đinh, nhưng chữ *t* của họ đọc là *anh*. Vậy đinh đồng là danh-dông và viết là *dindon*. Bác xem, có khó gì lắm đâu !

Tố chú ý nghe, lầm-bầm nhắc lại « danh-dông là cái đinh đồng, danh đồng là cái đinh đồng » và tỏ ra ý thú-vị vì khám-phá ra một « chân trời mới lạ ». Tố đọc tôi bảo chữ khác. Cũng một luận-diệu trên, tôi dậy :

Lanh-nhanh là cái tàu điện (xe điện)

Lý nhúi là con lợn (con heo)

Bǎm bu huýt ra lô (bamboo huýt ra l'eau) là cây mía.

Học đến chữ này, Tố cho là có ý-nghĩa lầm, vì cây mía giống cây tre, cây tre là *bambou*, mà hít cây mía thì ra nước, nước là *l'eau*, thật tuyệt. Góm, cái chữ Pháp tài tình thật.

Giá cứ như thế mà kéo mãi, có lẽ cũng phải đến một hai ngày thì cái « bí-mật khốn-nạn » của tôi mới có thể tiết-lộ. Ác thay, tôi lại đi quá trớn, dậy ngay một chữ lộ liễu quá : *Laboratoire* là Lã-Bố ra toà, *laboratoire* là Lã-Bố ra toà...

Đến chữ này, Tố nghi liền, quắc mắt lên vặn :

— Cái thằng này, lạ chả ! Sao Tây nó cũng có Lã-Bố à ?

Bị vặt bất thình-lình, tôi lùi lui lại, chưa biết đáp ra sao thì trời lại bồi ngay cho tôi một cú đẽ-hại tôi. Nguyên bọn Thạch và Phụng nằm ở giường bên cạnh, thấy tôi trò truyện với Tố vẫn đẽ ý-rinh nghe và bóp bụng cười thầm. Đến chừ « Lã-Bố ra tòa » hai anh chàng không nhịn được

với nhau lâu ngày, ghét thì cố ghét thực, nhưng tôi biết rằng Tố vẫn có bụng thương yêu tôi. Theo lời các bạn hữu kề lại, & những nơi công cộng có ai công-kích hay vu-cáo cho tôi, Tố vẫn đứng ra bênh-vực. Nhiều khi chính tôi trông thấy Tố nhìn tôi ra vẻ hăm hăm tức giận, nhưng khỏi mặt tôi thì lại quay đi mà cười... Cứ-chỉ đó chúng tôi thêm rằng Tố tuy giận tôi, nhưng cũng phải buồn cười



nữa, té ra cười, kiểu như cái lốp xe vẩn đầu van rồi sì sì sì... sì ra một tràng dài, tưởng chừng như lay chuyển cả nhà, bể cả kiếng cửa với chụp đèn nha-phiến.

Thế là Ngô-tất-Tố hiểu ngay tất cả sự tình. Tố giận run lên, cầm cái tách đập vào tường đánh chát một cái rồi nhảy liền xuống đất, di giầy vào, nhảy ba bước hết cầu thang, ra về, sau khi đã ném vào mặt tôi ba chữ « lịch-sử » :

— Đồ vô-lại !

Chưa bao giờ tôi thấu hiểu rõ rệt ý-nghĩa của hai chữ Hán « vô-lại » như lúc bấy giờ. Đó là hai « chữ Hán » Tố dậy tôi, mà có lẽ đến chết tôi cũng không thể nào quên được.

Từ đó, Tố giận tôi — giận tôi cho tới khi đảo-chính. Phẫn tôi, tôi hối-hận vô cùng về sự đùa nghịch tai ác của mình, chỉ định gặp Tố thì xin lỗi, nhưng hồ-trông thấy mặt tôi từ đàng xa, Tố đã lảng đi và quay nhìn nơi khác, Thành thử không khi nào tôi có dịp xin lỗi Tố ! Mà có xin thì Tố cũng chẳng tha thứ cho tôi nào ! Song le, anh em chơi

về chỗ cái thiên-tinh « ba sạo » và « vô-lại » của tôi « đến chết cũng không chừa được ».

ooo

Bây giờ, ngồi nghĩ lại những giờ vui vẻ đã qua, tôi hối-hận về cử-chỉ của tôi đối với Ngô-tất-Tố, nhưng giả thử chúng tôi lại được quay trở về sống lại quãng đời xưa cũ, tôi chắc chắn tôi vẫn... chung nào tật ấy để lại được Ngô-tất-Tố gọi là « đồ vô-lại ».

Tố gọi tôi là vô-lại nhưng vẫn thương tôi, trạng-thái tâm-lý đó làm cho tôi hơi buồn, nhưng thực ra làm cho tôi thích và cảm-xúc.

Bây giờ có mnốn hưởng lại một đôi giây phút thích thú đó, tôi không thể nào kiềm được nữa, bởi vì Ngô-tất-Tố đã ra người thiên-cồ.

Nào có ai biết đâu rằng lúc chia tay nhau ở cửa ô Đồng-Lầm Bắc-Việt, một buổi chiều tháng chạp, lại là ngày Tố và tôi vĩnh-quyết nhau... để không còn bao giờ gặp nữa.

V. B.

## XUÂN - THU - THƯ - QUÁN

(Nhà Sách A. PORTAIL cũ)

185, ĐƯỜNG TỰ-DO — SAIGON — ĐIỆN-THOẠI : 20.051

Nhà sách lâu năm và dày đủ nhất.

Sách báo Quốc-tế và Việt-Nam.

Rừng tài-liệu Văn-nghệ, Khoa-học, Chuyên-môn, Giáo-khoa.

Dụng-cụ văn-phòng và học-đường.



# 100 THÚ CƯỜI

(Tiếp theo trang 12)



CÁC THÚ CƯỜI	CHỦ PHÁP	CHỦ LA-TINH	CƯỚC CHỦ (CÙNG CÓ THỂ GỌI LÀ NÓC-HỎ)
<i>Cười híp mắt lại</i>	Rire à gonfier les yeux	Ridere gonlare ovum	— Đặc-biệt của những ông có máu 35 khi trông thấy phái đẹp. — Nếu chữ la-tinh của tôi không được đúng lâm thì tôi cười huề.
<i>Cười huề</i>	Rire conciliateur	Conciliarum-ridere	— Thú cười này dễ sanh ra đánh nhau lầm.
<i>Cười khảy</i>	Rire sarcastique		
<i>Cười khanh khách</i>	Eclat de rire		
<i>Cười khanh khách</i>	—idem—		
<i>Cười khì</i>	Rire niais	Ridere nidus	— Tiếng cười của thằng Bờm khi được nắm sỏi của Phú ông. — Bà vợ may được chiếc áo nylon hoặc uốn tóc kiểu mới về khoe, ông chồng già mặt đi cười, thường bị bà vợ gắt: « Cười cái con khì ».
<i>Cười khì</i>	Rire bêttement d'une chose		
<i>Cười khinh khích</i>	Rire aux éclats		
<i>Cười khinh khích</i>	—idem—		
<i>Cười khúc khắc</i>	Rire sous cape	Ridere Sine-moticus	— Ví-dụ: Cười của một ký-giả khi viết được một bài báo « hóm ».
<i>Cười khúc khắc</i>	Rire aux éclats	Ridere lasivus	— Nếu Ngài cười chữ la-tinh của tôi thì không phải là cười lâ.
<i>Cười lá</i>	Rire sans motif	Ridere rotularus	— Đừng có bắt cứ chỗ nào cũng cười kiểu này kéo rồi có ngày sinh ra án mạng.
<i>Cười lá</i>	Rire lascif		
<i>Cười lão</i>	Rire jaune		
<i>Cười lạt</i>	Rire à contre-coeur		
<i>Cười lẩn cười lộn</i>	Rire à se rouler		
<i>Cười lảng</i>	Rire lascif		
<i>Cười lén</i>	Rire sous cape		
<i>Cười long óc</i>	Fou-rire		
<i>Cười lợt</i>	Rire d'une facon inconvenante		
<i>Cười mánh chi</i>	Sourire		— Kiểu cười này quả thật là đẹp, tôi lập mải vẫn không được, vì nào biết cách làm ơn mách dùm. Sẽ xin hậu tạ.
<i>Cười mát</i>	Rire jaune		
<i>Cười mèo</i>	—idem—		
<i>Cười mỉm</i>	Sourire		
<i>Cười mép</i>	—idem—		
<i>Cười mon tròn</i>	Riree par condescendance		
<i>Cười mủm mỉm</i>	Sourire		
<i>Cười nè bụng nè ruột</i>	Eclater de rire		
<i>Cười nói</i>	Plaisanter		
<i>Cười nụ</i>	Sourire		
<i>Cười ngặt nghèo</i>	Etouffer de rire		
<i>Cười ngắt</i>	—idem—		
<i>Cười nhạo</i>	Se moquer		
<i>Cười nhạt</i>	Rire forcé, rire du bout des lèvres		
<i>Cười nhoèn</i>	Sourire du bout des lèvres		
<i>Cười như nắc nẻ</i>	Eclats de rire saccadé		
<i>Cười om</i>	( Rire aux éclats		
<i>Cười ồ</i>	(		
<i>Cười phá lén</i>	Rire approbatif		
<i>Cười phò</i>	Gros rire prolongé		
<i>Cười ra rá</i>	Rire très fort		
<i>Cười rán</i>	Rire bruyant		
<i>Cười reo</i>	Rire calme		
<i>Cười rí</i>	Rire sans motif		
<i>Cười rõ</i>	Pouffer de rire		
<i>Cười rõ</i>	À bout de rire		
<i>Cười rù</i>	Rire à mourir		
<i>Cười rú</i>	Rire par condescendance	Ridere musca	— Khi nào bắt được con nắc nẻ, cù vào nách nó, sẽ thấy ngay kiểu cười này.
<i>Cười ruồi</i>	Rire plaisamment		
<i>Cười rươn rả</i>	Etouffer de rire		
<i>Cười sảng sắc</i>	Rire engageant		
<i>Cười tình</i>	Rire aux éclats indécent		
<i>Cười toe-toét</i>	Sourire		
<i>Cười túm tím</i>	Rire aux anges		
<i>Cười tươi như hoa</i>	Gios rire		
<i>Cười tróng</i>	Eclater de rire		
<i>Cười thanh thách</i>	Rire dans sa barbe		
<i>Cười thăm</i>	Rire bruyamment		
<i>Cười the thé</i>	Bordé de rire		
<i>Cười tràn</i>	Eclater de rire		
<i>Cười vỡ bụng</i>	Rire en sifflant		
<i>Cười xè xè</i>	Rire conciliateur		
<i>Cười xà</i>			— Đây là « lịch-trình tiến triển » của những kiểu cười sau tiếng cười sảng sắc: Chàng gặp Nàng, chàng cười tình, mặt nàng tươi lên, chàng đâm bạo rạn, cười toe-toét, thấy nàng cười túm tím, chàng cười cười như hoa. Sau mấy câu truyện chàng cười tướng, và nàng thanh thách cười theo, chàng cười thăm bụng bảo dạ « phen này ăn chết ». Bỗng thấy tiếng cười the-thé và một người to lớn hiện ra, chàng đã toan cười tràn, nhưng trước giọng cười xè-xè của người to lớn, chàng vội cười xòa... để tránh cho thiên-hạ một trận cười vỡ bụng.

LỜI NHÀ XUẤT-BẢN.— Đề bìa-túc, Ô. Đan-Tâm đang soạn cuốn tự-vi « 1.001 thứ cười ». Sẽ ấn-hành Tết sang năm. Xin bạn đọc nhớ đón coi từ bây giờ.

# Ý - NGHĨA MÙA LÂN Ở VIỆT-NAM

Di-cảo của PHAN - PHONG - LINH

Ở Việt-Nam có tục-lệ múa đầu một con vật là lân bằng giấy bồi, đuôi bằng vải. Một người chui vào đầu giấy bồi đó múa, một người chui vào đuôi vải nhảy theo, thành con vật bốn chân. Con vật đó thường gọi là con LÂN múa trong những ngày Tết Nguyên-Đán ở Nam-Việt và những ngày Tết Trung-Thu ở Bắc-Việt cho trẻ em chơi.

Ở Bắc, Lân múa với ngọc và gọi chêch ra là sú-tử (sú-tử vờn ngọc hay sú-tử hí cầu); & Nam, Lân múa lại có một nhân-vật gọi là ông Địa.

Con Lân là một con vật kỳ dị (monstre fabuleux) trong bốn con kỳ dị là « Long, Lân, Qui, Phượng ». Những con vật kỳ-dị này khi nào xuất-hiện là báo cho điềm lành, thái-bình, hạnh-phúc.

Con Lân không ai được trông thấy hình dáng



ra sao. Theo sách Tầu thì chỉ khi nào có thánh nhân ra đời Lân mới xuất-hiện. Có hai lần Lân xuất-hiện : một lần Không-Tử chép Kinh Xuân-

Thu (vì thế Kinh Xuân-Thu còn gọi là Lân-Kinh nữa) và một lần thứ hai Lân ra bị một người nhà què đánh què một chân trước. Không-Tử xa nước mắt và thối không chép Kinh Xuân-Thu nữa cho rằng Đạo đã đến lúc tàn rồi (Hoạch Lân nỗi tuyệt bút, bi Đạo chi chung).

Theo sách Cố sự Quỳnh-Lâm thì con Lân :

- mình hổ đuôi trâu
- mặt sừng, sắc vàng
- tiếng như tiếng chuông
- bước đi có qui củ

Lân tiêu-biểu cho nhân-nghĩa (hàm nhân, đái nghĩa), hạnh-phúc thái-bình, an-cư lạc-nghiệp.

Lân có nhiều đức-tính :

1. — không hại vật khác (bất tiêu sinh trùng),
2. — không hại cây cỏ (bất triết sinh thảo),
3. — không ăn những gì có tính cách bất nghĩa (bất thực bất nghĩa),

4. — không uống nước đơ (bất ẩm ô trỉ).

Bên cạnh con Lân thường múa lại có vai ông Thổ-dịa. Trong mọi sách không nói đến ý-nghĩa vai trò này. Theo sự phỏng-doán của tôi thì ông Thổ-dịa là ông thần dẩn đường (đạo-lộ-thần), có lẽ bày ra không phải để đóng vai trò múa vui (comique) mà có ý-nghĩa là để dẩn đường và đẹp tà ma bắt chánh.

— Ông cũng đã biết Cộng-Sản cũng là một thứ rất « độc » ?

Thiết-Linh gật.

— Ông cũng rõ một trong những phương-pháp chữa bệnh của Đông-y là « dí độc trừ độc » ?

Thiết-Linh gật (gần mồi cỗ).

Ông Hùng-Anh sấn tay áo cười khà khà :

— Vậy ông đã rõ lập-trường của bỉ-báo rồi đó. Khi chọn tên báo là « Nhật-báo Nhân-Ngô », bỉ-nhân đã chủ-trương diệt Cộng-Sản phải dùng độc-thủ là đắc-sách lắm dây chứ !

Thấy ông đi lại gần mi-cờ-rô, Thiết-Linh sợ ông cho nghe cả một trường-thiên diễn-văn thì lỡ mất việc, vội lén ra khỏi cửa. Quả-nhiên trong tòa-báo ông Hùng-Anh đương cao giọng diễn-thuyết thực.

## XÔNG TUẦN-BÁO « CỦ-NGHỆ TRỪ PHONG »

Nghĩ rằng cũng nên thăm một đồng-nghiệp tuần-báo cho đủ vẻ, Thiết-Linh trở lại đường Gia-Long xông đất cho báo « Củ nghệ trừ phong ».

Thấy một người cao cao mảnh dẻ, chân dài ngoẵng, Thiết-Linh biết ngay là ông « Con Giang » chủ-bút tờ báo đó, vội đi lại phỏng-vấn tốc-hành :

Ông « Con Giang » vui vẻ trả lời :

— Ông muốn biết lập-trường của « ngu báo »? Ngu-dệ-tưởng cũng chẳng có gì là lạ, chắc ngu-huynh cũng biết Cộng-Sản là một chứng-bệnh rất nguy-hiểm không những dễ thâm-nhập vào lục-phủ, ngũ-tạng con người mà còn « ăn » ra cả ngoài da nữa. Kề cả những người đã được « tẩy-não », bệnh Cộng-Sản là cũng còn lưu rất nhiều vết xéo ngoài da mặt và trên khắp thân-thề con bệnh.

Ngu-dệ-nghĩ : để diệt-trù chứng-bệnh Cộng-Sản, người thì chữa bên trong, kẻ thì phải lo chữa bên ngoài. Chữa bên trong thì đã có nhiều « ngu đồng-nghiệp » làm rồi, nên « ngu-dệ » gánh phần chữa bên ngoài vậy, chắc ngu-huynh cũng biết cù-nghệ thường dùng để chữa các vết xéo trên da. Ấy đó, « Củ nghệ trừ Phong », là có ý nghĩa dùng cù-nghệ để trừ bệnh Cộng-Sản ngoài da vậy. Cộng-Sản là một chứng-bệnh nguy-hiểm như bệnh Phong trong tú-chứng nan-y, mà « trừ phong » cũng còn có nghĩa là trừ luôn cả phong-kiến nữa vậy.

Thiết-Linh hết sức khâm-phục, cáo từ ra về, để khai-bút đầu năm bằng thiên phỏng-sự này với mục-dịch để :

« Mua vui may được một vài trống canh » nếu chẳng may vì trí-nhỏ của Thiết-Linh có tội quá, nòng bút của Thiết-Linh có cùm quá, mà có điều gì thất-thổ, cũng xin các bạn đồng-nghiệp bị phỏng-Vấn cách bức và hải-nội chư quân-tải đánh chử đại-xá đi cho.

T. L.

## ... XÔNG ĐẤT

(Tiếp theo trang 4)

chữ « Cơ-quan của Đàn-bà » như vậy chắc phụ-nữ sẽ đọc nhiều hơn. Người ta nhầm độc-giả tầng-lớp nào thay kẽ, tôi cứ nhầm phụ-nữ vậy.

Bà gật-gù khoái-trí đọc to : ọc-gan đờ la phẩm(organe de la femme) nghe kêu đầy chử anh?

Thiết-Linh gật đầu mà mềm nhũn cả người, vội đứng dậy xin lui.

## XÔNG NHẬT-BÁO « ÔNG-CHỦ »

Tiện đường Phạm-Ngũ-Lão, Thiết-Linh nhầm phía chợ Thái-Bình trực-chỉ. Vừa tới cửa tòa-báo « Ông Chủ » thì gặp ngay ông chủ-nhiệm Vú-Cục-Tác di ra. Thiết-Linh sợ ông đi mất, vội phỏng-vấn ngay :

— Xin ông chủ-nhiệm cho biết lập-trường năm tới của quý-báo có gì thay đổi không?

Ông Vú-Cục-Tác, liếc nhìn lên tấm bảng

« Nhật-báo Ông Chủ » cười đáp :

— Thay đổi à ? Không có gì thay đổi cả. Cộng-Sản chủ-trương « vô-sản-hóa quần-chúng », tôi chủ-trương « ông-chú-hóa quần-cháng ». Cứ là... là... làm thế nào cho tất cả tuốt tuồn tuột dân-chúng thành ra ông chủ cả tì-là làm mẹ gì còn có Cộng-Sản nữa phải không ông ? Vậy nên tôi long-trọng tuyên-bố riêng với ông rằng: Lập-trường của tiên-báo năm nay sẽ không có gì thay đổi. Thôi, ô-voa nhé !

Nói vậy ông Vú-Cục-Tác toan quay đi, nghĩ thế nào lại nói nhỏ với tôi :

— Năm này là năm gà, cũng là năm tuổi của tôi, không biết rồi ra năm nay có lôi thôi gì không đây ! Nói xong ông lên xe đi thẳng, chẳng cần đợi Thiết-Linh trả lời nữa.

## XÔNG NHẬT-BÁO « NHÂN NGÔN »

Vòng xe qua đường Lê-Lai, Thiết-Linh vào nhà báo Nhân-Ngôn vừa gặp ông Hùng-Anh, đang đứng trước một cái mi-cờ-rô (xin nhớ là trong buồng chỉ có một mình ông), tập diễn-thuyết một mình.

Thấy Thiết-Linh, ông nhoẻn một nụ cười rất có duyên, nắn lại cà-vách, rồi niềm nở tiếp :

— « Moa » dương dượt một loạt bài diễn-thuyết. Báo không chưa đủ, năm nay « moa » phải hoạt động hơn nữa, nghĩa là phải đăng-dẫn diễn-thuyết nữa mới đúng là một nhà ngôn-luận.

Sợ mất thì giờ quý báu của ông, Thiết-Linh vội đi vào cuộc phỏng-vấn.

Ông Hùng-Anh nói vào mặt Thiết-Linh một cách rất hùng-hỗn cũng như khi ông viết lên trên mặt báo :

— Ông đã biết « nhân-nghĩa » là một thứ thuốc đặc trong cái vị thuốc đặc Đông-y ?

Thiết-Linh gật.

NHÀ XUẤT-BẢN

# NGƯỜI VIỆT TỰ-DO

Cơ-Quan Phò-Thông Văn-Hóa

TRỤ-SỞ, NHÀ IN: 76, HIỀN-VƯƠNG (Mayer cũ) TÂN-ĐỊNH — SAIGON

**ĐẶC-ĐIỂM:** Phát-hành mỗi tháng 2 cuốn, đúng kỳ hẹn vào những ngày 1 và 15 mỗi tháng.

**CHUYÊN XUẤT-BẢN:** Những loại sách về Văn-Học Vtết-Nam và Văn-học Quốc-Tế.

**CHỦ-TRƯƠNG:** Phát-huy nhân-tính con người toàn-diện theo bước tiến của xã-hội.

**PHƯƠNG-CHÂM:** RÈ, ĐẸP, HAY

Đã phát-hành trong năm 1956 :

**1. BỒ-TÙNG-LINH** (Loại văn-học Quốc-Tế) tác-giả : Nguyễn-Hoạt. Một thiên khảo-cứu công-phu và dày-dủ về thân-thể, sự-nghiệp của danh-sĩ Trung-Hoa: Bồ-Tùng-Linh cùng hoàn-cảnh xã-hội dời nhà Thanh, làm cho ta thấy vì nguyên-nhân nào mà Bồ-Tùng-Linh đã viết nên tác-phẩm bất-hủ : Liêu-Trai Chí-Dị. Ngoài ra còn một số truyện Liêu-Trai Chí-Dị rất chọn lọc, chưa hề có ai dịch, dưới ngòi bút phiến-dịch rất diệu-luyện và tết-nhị của nhà văn Nguyễn-Hoạt.

Bạn đã có Liêu-Trai Chí-Dị của Đào-Trinh-Nhất, Liêu-Trai Chí-Dị của Tân-Đà Nguyễn-Khắc-Hiếu, bạn cần phải có thêm : Bồ-Tùng-Linh của Nguyễn-Hoạt, tủ sách của bạn mới dày-dủ. Bồ-Tùng-Linh vừa phát-hành đã làm sôi-nổi dư-luận các giới, nhất là giới nhà văn, và giới học-sinh, về vấn-de : Bồ-Tùng-Linh có cách-mạng hay không cách-mạng?

(Các nhà sách, các bạn đọc muốn mua buôn hoặc mua lẻ sách này xin giao-dịch thẳng với nhà xuất-bản. Hoa-hồng đặc-biệt.)

**2. HỒ-XUÂN-HƯƠNG** (Loại văn-học Việt-Nam) tác-giả: Nguyễn-Sý-Tế. Sau Hoa-Bằng, Nguyễn-Bách-Khoa, Nguyễn-Hữu-Tiến, Nguyễn-Văn-Hanh, Nguyễn-Văn-Ngọc, Dương-Quảng-Hàm v.v... (là những nhà văn có tiếng hồi tiền-chiến đã viết về Hồ-Xuân-Hương) Nguyễn-Sý-Tế đã đưa ra một quan-niệm hoàn-toàn mới nhưng rất vững-chắc và thỏa-đáng trong sự nhận-dịnh vai-trò văn-học của Hồ-Xuân-Hương.

(Các nhà sách, các bạn đọc muốn mua buôn hoặc mua lẻ sách này xin giao-dịch thẳng với nhà xuất-bản. Hoa-hồng đặc-biệt.)

**3. THÀNH-CÁT TƯ-HÁN** (Loại sáng-tác) tác-giả : Vi-Huyền-Đắc. Đã được Đài Phát-Thanh Quốc-Gia xem như một tác-phẩm Văn-nghệ giá-trị nhất và có lập-trường vững nhất trong năm 1956. Trong bài bình-luận hồi 20 giờ ngày 25-11-1956, Đài Phát-Thanh Quốc-gia đã nói : «...Dù sao chúng ta cũng phải công-nhận rằng họ Vi đã thành-công trong Thành-Cát Tư-Hán, trên vấn-de chống Cộng và lối viết kịch mới...»

Các bạn yêu văn-chương, yêu nghệ-thuật sân-k khấu không thể không có cuốn sách này.

(Các nhà sách, các bạn đọc muốn mua buôn hoặc mua lẻ sách này xin giao-dịch thẳng với nhà xuất-bản. Hoa-hồng đặc-biệt.)

**4. LÊ-KIM, HÀ-ÍCH** (Loại văn-học Quốc-Tế) tác-giả : Mai-Xuyên. Phỏng-dịch theo cuốn Dr. Jekill and Mr. Hyde của nhà văn Quốc-Tế : Louis Stevenson. Là cuốn sách có hàng triệu người trên thế-giới say mê đọc và đã hai lần được Hoa-Lệ-Uớc đưa lên màn ảnh, và cũng là cuốn sách đã được Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục Việt-Nam ghi vào chương-trình Trung-Học.

Báo Cải-Tiến đã phê-bình trong số báo 18, phát-hành ngày 29-11-1956: « Ông Mai-Xuyên đã hết sức thận-trọng việc phỏng-tác. Tuy nói là phỏng-tác nhưng nhiều đoạn rất xát xo với chuyện chính, gần như là phiến-dịch... người ta có thể tin cậy ở lối viết đúng đắn và thận-trọng của ông...»

(Sách này còn do nhà Nam-Cường phát-hành)

**5. TÂN-ĐÀ NGUYỄN-KHẮC-HIẾU** (Loại văn-học Việt-Nam), tác-giả : Kiêm-Đạt, khảo-cứu dày-dủ và rất công-phu về cuộc đời và văn-nghệ Thi-Sĩ Tân-Đà. Quyển sách mà các bạn yêu văn-chương và kính-trọng «tiếng nước nhà» không thể thiếu.

(Sách này vẫn do nhà Nam-Cường phát-hành.)

Sẽ xuất-bản trong năm 1957:

- R. TAGORE Nhà thơ của nhân-loại (Loại văn-học Quốc-Tế) của Kiêm-Đạt, Phan-Lạc-Tuyễn và Trần-Đỗ.
- NGUYỄN-ĐÌNH-CHIỀU Tác Đồ-Chiều (Loại văn-học Việt-Nam) của Thái-Bach.
- J. J. ROUSSEAU Ánh Bình-Minh của Kỷ-nguyễn Dân-chủ (Loại văn-học Quốc-Tế) của Nguyễn-Hoạt.
- NGUYỄN-DU (Loại văn-học Việt-Nam) của Nguyễn-Sý-Tế.
- EGARE POE (Loại văn-học Quốc-Tế) của Đỗ-Đức-Thu.
- VICKI BAUME (Loại văn-học Quốc-TẾ) của Vũ-Băng.
- SOMERSET MAUGHAM (Loại văn-học Quốc-TẾ) của Bà Thị-Út-Mai.
- LỖ-TÂN (Loại văn-học Quốc-TẾ) của Phan-Lạc-Tuyễn và Kiêm-Đạt và rất nhiều tác-phẩm văn-học Việt-Nam khác như: Trần-Tế-Xương, Phan-Châu-Trinh, Cao-Bá-Quát, Nguyễn-Công-Trú, Nguyễn-Khuyển, Trương-Vinh-Ký do những nhà văn danh-tiếng biên-soạn.

## Quà Đầu-Xuân

Của nhà xuất-bản NGƯỜI VIỆT TỰ-DO  
kính biếu bạn đọc :

## Phiếu giảm 50%

(mua toàn-bộ 5 cuốn sách của N.V.T.D.)

Chú ý: Bạn cắt phiếu này mang lại trụ-sở nhà xuất-bản : 76, Hiền-Vương Tân-Định — Saigon. Sẽ được trừ 50%. Nghĩa là bạn chỉ trả có nửa tiền (50\$) mà có đủ Bộ sách 1956 của N.V.T.D.

# BAO TRÀ LỄ TẾT

(Tiếp theo trang 7)

Vì đường xa diệu vợi như vậy nên mỗi năm cứ vào trung-tuần tháng chạp là bác gái ôi đã phải gửi cho bà giáo Liên bán hàng xén trong phố Huyện mua giúp tận Hà Nội từ thức ăn đến đồ mặc Tết.

Ấy thế mà năm ấy bác gái ôi đã quên mất một thứ : bao trà Tầu. Đối với một người có nếp sống phong-lưu của một cậu ấm con quan như bác trai ôi thì thiếu trà trong ngày Tết là một việc không thể tha thứ được. Năm tràn-trọc đón tiếng pháo mừng Xuân, ôi kinh hãi khi nghe thấy bên gian giữa, trước bàn thờ tung bùng ánh nến và sức nức hương trầm bác trai ôi gắt với bác gái ôi về chuyện thiếu trà. Nguy thật ! Lúc đó sắp giao-thừa rồi không thể đậm cửa nhà nào để mua lại hoặc vay tạm ít trà cúng. Vả lại còn ba ngày Tết, trà đâu mà cúng và thiết khách ? Vì thế câu chuyện sắp trở thành một cuộc cãi lộn gay go thì may thay, tiếng pháo giao-thừa nổ ran.

Vừa thấy tiếng báo hiệu năm mới, sợ rồng, bác gái ôi bỗng dịu ngay giọng lại, tươi cười nói:

— « À, ông ơi ! tôi nghĩ ra rồi. Năm nào tôi cũng thấy thằng Cu Tôm nó mang đến lễ Tết nhà mình một bao trà Sinh-Thái, thế mà chẳng năm nào ông chịu nhận cho nó. Năm nay thiếu trà, nếu nó có đến mừng tuổi, ông cứ nhận rồi trả cho nó tiền thì lo gì không có trà uống Tết ! »

Nghe bác gái ôi nói vậy, bác trai ôi trầm-nghêm giây lát đáp :

— « Bà thử tính thân phận một thằng mồ chợ lại nghiên ngập như thằng Tôm nó xoay-sở được bao trà làm mồi để đến các nhà kiếm tiền mừng tuổi, mà bà lấy của nó sao cho đang tâm ? Vả lại dù bà nhận vị-tất nó đã dám để cho bà nhận. »

Bác gái ôi cười ròn hơn, đáp :

— « Ông này rõ lẩn-thẩn, nó mang đến biếu, mình nhận mà sao nó lại không cho nhận ! Mình trả nó gấp đôi giá tiền mua rồi lại mừng tuổi cho nó như mọi năm, nó lại không bằng lòng mê đi chửi lị. »

Bác trai ôi chụp chiếc khăn vào đầu sủa soạn cúng, u-e-oái đáp sau một tiếng ngáp dài :

— « Ủ đây thì mai bà cứ thứ nhận xem sao ! »

Sáng sau, mồng một Tết, tuy mải vui với công việc nhặt pháo, với tam-cúc và với tiền mừng

tuổi nhưng không lúc nào tôi quên câu chuyện bao trà của Cu Tôm. Người ra vào lễ Tết, mừng tuổi tấp nập nhưng tôi đều không để ý : trong lòng tôi vẫn ngóng đợi Cu Tôm với bao trà quen thuộc của y. Quả nhiên lúc gần sưa cỗ cúng sáng thì Cu Tôm đến. Cũng như mọi năm, y mặc chiếc áo theo dã bạc vai và rách tay, chiếc quần chúc bâu dã ngà-nga và đầu đội chiếc khăn lụt rách che không đủ kín hai mớ tóc già vào hai bên mang tai. Hắn đến với một chiếc khăn gói đỏ ở trong thò ra mấy quả cau. Vừa vào nhà, hắn đã vái dài rồi lè nhẹ mấy câu chúc Tết gần như đã thuộc lòng :

— « Bầm quan ông quan bà, năm mới chúng con phận tôi tớ xin đem đầu đến gọi là có chút lễ mọn xin quan ông quan bà chứng quả cho để lấy may. »

Vừa nói hắn mở bọc ra. Quả nhiên lại có một bao trà Sinh-Thái, bao trà bằng thiếc ngoài có giấy in nhãn-hiệu bằng chữ đỏ chót.

À, ra bác gái ôi đoán quả không sai. Đặt bao trà và cành cau ra đĩa xong hắn định sụp lạy thì bác trai ôi, lúc đó đang nằm hút thuốc phiện do Cai Ngưu tiêm hầu, liền khoát tay ra hiệu cho y miễn lễ rồi sai người dót nước hắn uống.

Sau mấy lời hỏi han và chúc tụng đáp lại, bác gái ôi lấy ra năm hào đùa cho hắn làm tiền mừng tuổi, và hỏi :

— « Bao trà này bác Cu mua bao nhiêu ? »

Cu Tôm ngạc-nhiên, ngơ-ngác nhìn bác gái ôi rồi ấp-ứng đáp :

— « Dạ, bầm bà lớn cháu gửi mua mãi tận tinh nhưng giá chả là bao xin bà lớn nhận cho ! »

Tuy nói thế nhưng ôi nhận thấy nét mặt hắn hơi biến sắc và cử-chỉ có vẻ lúng túng.

— « Được rồi ! Tôi hỏi thế là trả tiền cho bác để bác khỏi thiệt, vì năm nay nhà tôi quên gửi mua trà. Vậy bác mua bao nhiêu cứ nói thật ! »

Cu Tôm lại càng lúng túng hơn ; mặt hắn đỏ bừng, đứng lên rồi lại ngồi xuống ; cuối cùng hắn đứng dậy, một tay khoanh trước ngực, một tay gáy tai nói ấp-ứng nhát gừng :

— « Bầm bà lớn, tuy vậy con chắc bà lớn không dùng được trà này vì con sợ nó không ngon bà lớn lại quở. Chúng con thành tâm nhưng chỉ sợ người con nhò họ mua phải của không thật. »

Bằng một giọng thản-nhiên, bác trai ôi nói :

— « Bác biết đâu là không thật ? Dù có kém cũng là trà tầu mua ở tỉnh, bác cứ để lại cho tôi. Bà liệu trả tiền cho bác Cu đi ! »

Cu Tôm, quắn ra mặt, đáp giọng hơi run :

— « Bầm quan lớn, thật quá chúng con không dám ! Xin quan lớn tha cho ! Chỉ sợ trà không ngon quan lớn quở. »

— « Không sao ! trà mua thường hai hào, Tết chắc đắt hơn, thôi bà trả cho bác ấy năm hào nữa. Tôi biết bác còn mang lễ nhà khác nhưng thôi ! Lấy tiền mua thức khác, để trả lại cho tôi. »

Lúc đó ôi không hiểu ra sao nữa : lúc đầu thì năn-nỉ để người ta nhận lễ cho mình, sau khi người ta nhận rồi thì lại kiêm có để cho người ta đừng nhận, cái bác Cu Tôm này thật lạ. Nghe bác trai ôi nói thế, hắn run như cầy sấy, vội vã đứng lên. Bác gái ôi nhét vào tay hắn năm hào nhưng hắn rầy này, miệng lắp bắp :

— « Bầm bà lớn sinh phúc tha cho, con chả dám. »

Cai Ngưu lúc đó cũng đã ngồi dậy vừa đỡ tay với bao trà định cất lên bàn thờ vừa nói :

— « Bà lớn đã thương là may lắm rồi, thôi nhận lấy. Năm nay hắn phát tài. »

Nhưng ! Ông này là ! Cu Tôm mắt la mày lết vội-vã giăng phút lấy bao trà từ tay bác cai lệ rồi định quay lưng chạy. Bị giăng một cái mạnh, bao trà tụt mất nắp và, thưa cô bác, trầu vung vãi ra khắp nhà. Thưa vâng, đúng là trầu ! Thị ra, cái bao trà tầu làm mồi của Cu Tôm chỉ có mả ngoài

## CÂU ĐÓ MÙA XUÂN

của BẢO-VÂN



*Dẫu Xuân, bạn muốn gặp may  
Hãy xin giảng mấy câu này giúp tôi !*

ooo

1 — Cái gì má lợn sóng đới  
Thời xưa đã khiến bao người kiện  
nhau ???

2 — Cái chi ve vây trên đồn

Mà bây giờ biến đi đâu mất rồi ???

3 — Cái gì liền với áo sơ

Che xe khỏi ướt khi trời đồ mưa ???

4 — Cái gì kỹ-nữ đói xưa

Hòa cùng vò lựu đánh lừa quan-viên ?

5 — Cái chi làm túi đựng tiền

Khi đầy có thể mua tiên Thiên  
đường ???

6 — Cái gì khô-dết những xương

Mấy ông quỷ-cốc vẫn thường giờ  
xem ???

7 — Cái gì làm chồi đã quen

Gì đây lại được trẻ em tết cầu ???

8 — Cái gì đã nỗi rất mau

Mỗi khi sợ hoặc tắm lâu ngoài trời ???



*Tám câu trên đoán đúng rồi  
Thì năm nay bạn phát sốt... đậu kẽ !  
Bằng không đoán đúng xin vče  
Xua giùm cho quý « hiền-thê » ít ngày !*

(Coi bài giải trang 28)

còn ở trong đúc toàn trầu. Vì, hắn tin rằng những nhà giàu sang trong huyện không ai nỡ nhận lễ của hắn nên hắn làm thế để câu tiền mừng tuổi, dù chỉ dùng hút sách trong những ngày tân-xuân.

★

Rồi từ đó biết bao việc tương-tự như « bao trà Tết » năm ấy cứ lần-lượt xảy ra trong đời ôi và mỗi lần bóc một bao trà mới ôi quên lệ tự nhủ : Cần-thận đấy nhé, không lại nhầm phải như bao trà năm nào...

N.H.

## TRANH KHÔNG LỜI



## TRÒ KHÌ



Năm Kì vừa qua, các lãnh-tụ Cộng-Sản đã đi biểu-diễn trò « Kì Sống Chung » này nhiều lần tại các sân-khấu Nam-Tư, An-Độ, v.v...

MỘT SỰ CỐ GẮNG ĐÁNG KÈ CỦA

# Điện-ảnh Hong-kong

Từ lâu nén điện-ảnh Hong-kong không làm được giới hâm-mộ « nghệ-thật thứ bảy » chú ý, mặc dù Hong-kong có đầy-dủ hoàn-cảnh (thị-trường quốc-tế) và phương-tiện (cồn lớn, máy móc tối-lán v.v...) vì những lý-do sau đây:

1— Thiếu sự cố-gắng về nội-dung và kỹ-thuật.

2— Quá chú-trọng đến văn-de thương-mại, nên đã đánh thấp giá-trị thương-thức của quan-chung.

3— Thiếu một đường-hướng điện-ảnh, căn-cứ trên nền-làng văn-nghệ.

Với cuốn phim màu đầu-tiên thực-hiện trên màn ảnh đại-cí-tuyến như phim Hải-Đường-Hồng, điện-ảnh Hong-kong đã cho người ta thấy một sự cố-gắng có lẽ còn kịp-thời để cứu vãn tình-trạng bê-tắc chung của điện-ảnh-giới Hong-kong như từ xưa đến nay.

Ông Albert Odell, nhà sản-xuất và ông Chung-Chi-Wen, kỹ-sư về phim màu tốt-nghiệp tại Mỹ, đã góp một phần công lớn trong việc thực-hiện cuốn phim trên của hãng Quốc-Tế Ánh-Phiên (International Films Distri buting.)

Năm tới chúng ta có thể thấy một sự chuyển hướng lớn trong điện-ảnh giờ Hong-kong chăng?

Dưới đây là sơ-tuợc chuyện phim mà chúng tôi vừa nói đến:

## HẢI-BƯỚC HỒNG

Hai mươi năm về trước, tại một thành nô ở Trung-Quốc, có một người tên gọi Mã-Tam-Gia, tính-chất hào-hoa, thường hay đi lại chơi bời và giao-thiệp với những người quyền quý. Chàng ta tuy bề ngoài làm nghề may áo cùu da, nhưng bề trong thì chuyên-nghiệp ăn trộm các thứ trân-châu và cula báu. Và cứ mỗi lần lấy cắp được món vật nào, khi ra lại dề một bông hải-đường dỏ lại. Bởi thế cho nên người ta mới mệnh-danh cho là tên cướp Hải-Đường Đỏ. Nhà đương-cục cho truy-nã rất gắt nhưng rốt cuộc chỉ dò thấy chỗ ở của vợ Mã là Tam-Nại-Nại và một tên đồ-dảng là Hàn-Phúc-Bảo thôi.

Viên Cảnh-sát-trưởng địa-phương là Lưu-Đại-Khuê lại là người chơi thân với Mã từ hồi còn nhỏ, thấy Mã có nhiều hành-vi bí-ẩn, nên trong những buổi chuyện trò thường lấy những lời nói bông dề khuyen răn. Trước mặt, Lưu nói gì, Mã cũng vâng vâng dạ dạ, nhưng đến khi về thì tật nào nết ấy, Mã vẫn nguyên như cũ.

Vợ Mã, Tam-Nại-Nại xuất thân là à-lau sanh, trăng hoa quen thói. Mã khuyên răn nhiều, nhưng tánh nết vẫn rồi đâu lại đó. Hai người ăn ở với nhau cho tới khi vợ Mã sanh được một đứa con gái,

lúc đó Mã mới trở về chú ý tới gia-dinh hạnh-phúc và cắt máu tay thề không trở lại nghề xưa. Nhưng vợ Mã khi thấy chàng bỏ nghề trộm cắp thì già-



dinh thiếu thốn dù mọi thứ. Do đó, vợ Mã mới giận ngầm và dì gian dìu với một tên nhân-linh cũ là Tiêu-Châu. Mã biết chuyện, nhưng chưa tiện dịp dề nói.

Một hôm tại nhà ông trưởng-giả Vương-Quân làm lễ thượng-thờ. Vợ Mã được mời tới dự, mới cùng tên Tiêu-Châu thura cơ-hội lấy cắp của nhà chủ một cái vòng bạch-lan-hoa. Mã biết chuyện, khi về nhà mới nỗi giận đánh vợ, rồi lấy cái vòng ấy giấu dưới gối dề đem trả. Câu chuyện tưởng thế là yên, song không ngờ khi Mã ngủ say, vợ Mã lại thura cơ cuồn gói dông luôn và đến Sở Cảnh-Sát tố cáo chồng mình là ăn cắp chiếc vòng bạch-lan-hoa.

Vì thế nên nửa đêm, khi Mã đang ngủ say thì lính cảnh-sát của Lưu lại nhà vây bắt Mã. Mã chạy thoát và cầm vợ ô cùng, mới đến nhà Tiêu-Châu dề bàn mưu tính kế, nhưng khi đến quả nhiên lại gặp vợ ở đó. Châu mặc cờ, toan lấy giao đàm Mã song bị Mã giết chết. Vợ Mã nhận đó mà trốn được.

Mã đem con tới nhà Lưu-Đại-Khuê, nhờ vợ chồng Lưu trông nom và ân cần dặn sau này con lớn lên, đừng cho nó biết gì về chuyện của cha mẹ nó. Rồi Mã tự thú tội và đi vào nhà giam.

Tháng ngày thăm thoát, đứa con gái của Mã đã lớn khôn, vợ chồng Lưu mới đặt tên cho là Ái-Châu và săn sóc như một đứa con ruột. Còn vợ Mã thì từ đó trở đi cùng với một tên lưu-manh là Kim-ngũ-gia hết chuyện trăng-hoa dĩ diếm đến cờ bạc rượu chè, càng ngày càng sah ra tệ lậu.

Còn Mã thì nằm ở trong tù, nhưng nhờ có đồ-dảng là Hàn-Phúc-Bảo thường ra vào thăm viếng, nên chuyện Ái-Châu sắp sửa kết hôn cùng một con nhà thế-gia là Lý-Truyền-Tôn, Mã cũng biết và

Lá thư đầu Xuân gửi bạn đọc  
**Người Việt Tự-Do**  
Vì phải làm số NGƯỜI VIỆT

TỰ-DO CƯỜI XUÂN, nên chúng tôi bắt buộc phải tạm ngưng phát-hành cuốn sách số 6 của Nhà Xuất-bản là cuốn R. TAGORE, mặc dầu đã in được phân nửa.

Chúng tôi cũng đã đăng tin này và xin lỗi bạn đọc trong Nhật-báo Dân-Chủ ngày 16-12-56. Vì vậy cuốn R. TAGORE sẽ tiếp-tục và phát-hành vào ngày 1-2-1957.

Trong năm tới chúng tôi sẽ cố gắng phát-hành đều mỗi tháng 2 kỳ như chủ-trương của nhà xuất-bản.

Những bạn mua sách dài hạn của nhà xuất-bản N.V.T.D. sẽ có nhận đủ 24 cuốn mới kể là một năm và đủ 12 cuốn mới kể là 6 tháng.

Ngoài ra các bạn được biếu không những số Xuân hoặc Giai-phẩm của nhà Xuất-bản.

Trong hoàn-cảnh eo hẹp, chúng tôi mong mỏi được bạn đọc bốn phương nâng đỡ khuyến khích cho, bằng cách cõi-động, giới-thiệu thêm nhiều người đọc sách của N.V.T.D. trong năm tới để chúng tôi đủ sức để tới mục-dịch: Phục-vụ Văn-Hóa Nước nhà.

Trong dịp Tân Xuân, chúng tôi trân-trọng kính chúc bạn đọc một năm hoàn toàn tốt đẹp.

Người Việt Tự-Do

## BÀI GIẢI CÂU ĐÓ MÙA XUÂN

(coi trang 27)

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 10) Đầu gà     | 50) Mèo gà (bóp tiền) |
| 20) Đuôi gà    | 60) Chân gà           |
| 30) Cánh gà    | 70) Lông gà           |
| 40) Máu mào gà | 80) Da gà             |

vui mừng cảm-động đến trá hàng lè.

Trong khi vợ chồng Lưu đang tính lo việc hôn-nhân cho Ái-Châu thì vợ Mã đến đòi con gái lại. Vợ Lưu cự không cho, vợ Mã lại đem chuyện thưa lên nhà đương-cuộc. Việc này Hàn-Phúc-Bảo biết đặng mới đi vào nhà ngực cho Mã hay. Mã tức giận, vứt ngực ra, rồi chạy lại chỗ nhà của Tam-Nại-Nại ở. Thấy Mã đến, mụ Tam sợ quá mới vội vàng kêu Kim, song Kim cũng sợ chạy trốn mất và vợ Mã chạy quỳnh lên rồi trượt chân té từ trên lầu xuống đất mà chết.

Tối ngày đám cưới của Ái-Châu có một ông già đến dự lễ nhưng trông mặt có vẻ buồn, lệ ngắn hai hàng : người ấy là Mã. Vợ chồng Lưu bảo Ái-Châu kêu Mã bằng chú, chó nào Ái-Châu có biết đâu lão già Mã đây là cha đẻ.

Và Mã đợi cho cõi dâu vào làm lễ gia-đường, lúc đó lão mới mỉm cười rồi theo chân linh dì vào nhà giam lại.

## MỘT NHÀ LÀM BẢN KẼM TIN CẬY ĐƯỢC

# Cliché Dầu

Gần hai năm trời làm sách-báo, chúng tôi dùng toàn bản kẽm của nhà Cliché Dầu nhận thấy : công việc làm của nhà này cần-thận, mau chóng và tinh-xảo. Vậy nên có ít hàng giới-thiệu với các bạn đồng-nghiệp.

Nhà xuất-bản NGƯỜI VIỆT TỰ-DO

## Hội Văn-Hóa Bình-Dân

140 đường Hai Bà Trưng — Saigon

Thân-mến chúc các ban suốt năm đầy hạnh-phúc thành-công và thiết tha mong được các ban tích-cực ủng-hộ nâng đỡ dề khuếch-trương những hoạt-dộng phô-biển văn-học, giáo-dục Bình-Dân của Hội :

- Trường Bách-khoa Bình-Dân
- Các lớp Chống Nạn Thất Học
- Thư-Viện Bình-Dân
- Câu-Lạc-Bộ Văn-Hóa.

## CUNG-CHÚC TÂN-XUÂN

### THANH-THỦY

Bán, và may, thêu quần áo trẻ em và quý bà

123, GIALONG

SAIGON

## CUNG-CHÚC TÂN-XUÂN

### COI TƯƠNG — BÓI QUÈ DIỆC — COI CHỈ TAY

Hiện ở số 135, đường Lê-Lợi mới Saigon  
(Bô-na cũ) tại bên rạp hát chiếu bóng Vĩnh-Lợi Saigon

Trước ở số 151, Gialong — Saigon

HOA, PHƯỚC KỲ ĐÚNG NGÀY, THÁNG  
TỐT XẤU XIN NÓI NGAY

# THẠCH - THUYỀN

CHUYEN-MÔN COI SỐ TỬ-VI VÀ TỬ-BÌNH

COI NGÔI NHÀ ĐỊA-LÝ

CÓ GIẤY CAM-ĐOAN

25, đường  
Mal de Lattre  
de Tassigny



★★ Saigon ★★  
Điện - Thoại  
23.771

Trong dịp lễ ngày Tết Nguyên-Dán hân-hạnh trình-bày cùng quý khán-giá

KÈ TỪ NGÀY 30 TẾT VÀO XUẤT 19g. và 21g.

# TRAPÉZE

EN TECHNICOLOR - CINEMASCOPE

\*\*\*\*\*  
★★★★★

Cuốn phim  
đặc - sắc trong  
năm 1956 do  
hãng phim Ar-  
tistes Associés  
sản-xuất.

Cuốn phim  
lần đầu tiên chiếu  
trên màn ảnh Thủ  
Đô. Phim tuyệt-  
tác bằng màu và  
chiếu trên màn-  
ảnh Đại-vĩ-tuyến  
CINEMA -  
SCOPE.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*  
★★★★★

Cuốn phim  
đặc - sắc trong  
năm 1956 do  
hãng phim Ar-  
tistes Associés  
sản-xuất.

Cuốn phim  
lần đầu tiên chiếu  
trên màn ảnh Thủ  
Đô. Phim tuyệt-  
tác bằng màu và  
chiếu trên màn-  
ảnh Đại-vĩ-tuyến  
CINEMA -  
SCOPE.

\*\*\*\*\*  
★★★★★

VỚI 3 TÀI-TỬ DANH TIẾNG QUỐC-TẾ

BURT LANCASTER - TONY CURTIS

và GINA LOLLOBRIGIDA, nữ tài-tử Ý-dại-lợi

Phim màu \* Có phụ-dề Việt - Ngữ

XIN CHÚ Ý: Giờ hát: Từ ngày mùng 1 đến mùng 4, mỗi ngày 7 xuất: 8g30, 10g30, 13g, 15g, 17g, 19g, và 21g.

Từ ngày mùng 5 đến mùng 7, mỗi ngày 5 xuất: 10g, 13g, 15g, 19g, và 21g.

Giá vé: THƯỢNG HẠNG, HẠNG NHỨT, HẠNG NHÌ, HẠNG BA, HẠNG TƯ  
50 \$ 35 \$ 30 \$ 25 \$ 15 \$

- \* Trẻ - em vui
- \* Nam - nữ trẻ
- \* Phụ - lão khỏe

ĐỀ  
THƯƠNG

# XUÂN



## NHỜ DÙNG

\* DẦU KHUYNH-DIỆP BÁC SỸ TÍN

\* RƯỢU VITOFORCE BÁC SỸ TÍN

\* THUỐC ĐẠI - BỒ BÁC SỸ TÍN

TRONG NĂM CŨ

QUA NĂM MỚI

VÀ MÃI MÃI VỚI XUÂN VÔ TẬN !