

việc trong nước

NGHỆ - AN

Vũ chuyên tiêm thuốc phòng bệnh dịch trâu bò

Ở xã Tri-đài, Tri là và Yên Hòa, thuộc tỉnh Nghệ-An, huyện Nghi-đàn, từ đầu tháng Aout đến cuối tháng Sept, năm nay, trâu bò phải tiêm thuốc rất để diệt các hương lý có truyền với ở Thủ y Vinh, phải người ra tiêm thuốc: phòng bệnh truyền nhiễm, qua tháng Octobre này thì được yên.

Có theo như số trên bề các làng, thì máy con bị bệnh và chết đi là không ít, các hương con đã tiêm thuốc, đều tránh khỏi nạn ấy.

Dân này

Việc đã lâu, sao chưa xử?

Học - Đại, người xã Cự-lâm, huyện Nghi-đàn, bị học Casah-Ké, Tu-Vô, và Học-Tài khai rằng có giao cho y 500, đưa lên huyện, nộp tiền phạt về tội ăn cắp học của Hồ-Lan; Học - Đại bị bắt tại huyện đưa được mấy hôm, rồi giải đày ra lao Vinh, từ hồi tháng Julliet tới nay, đã hơn ba tháng. Hiện Học-Tài và Hồ-Lan là hai người đang phạm này để tha và, còn Học Đại vẫn còn bị đày, chưa thấy phân xử ra sao.

Học-Đại của mẹ già và con bé, có đơn lên lên qua Tòa, mong tiền trên tái oah.

Dân này

QUẢNG - BÌNH

Đã có thầy giáo

T. D. số 1120 ngày 12-10-37 có đăng tin trường Xuân-đức (Quảng-bình) đã mở dạy lớp nhì để nghỉ (Moyen léve Année) chưa có thầy giáo, nên học trò có lòng gióng. Tại hôm 15 Octobre thầy có ông Lê-không-đăng đến dạy mấy hôm. Kể đến ngày 23 10 lại thấy ông Tô-quang-Biền đến nhận chức hiệu trưởng trường ấy, và đã bắt đầu dạy.

Lại chuyện bất kể trộm rồi

đụng túng

Hôm rằm tháng 8 ta, tại phường chợ Cờ-bình bắt được trộm trính làng, giải qua, mà lý trưởng Tr. M. dụng tình... thay tiền bần, rồi thả bầy (có đăng T. D.)

Thật ngày 27 tháng 8 ta, xóm Phan-biền đem một vụ trính chính tăng ở tại (Nguyễn-Triển), thầy làng đòi lấy ruộng khai, và đã chuyển trính lên phủ ngày 16 tháng 8 ta

Mong nhà đương cuộc nghiêm trị kẻ tội đàng trộm ấy để trả mối hại cho dân.

QUẢNG - NGÃI

Thuế môn bài nộp hai lần sao?

Vì sự thuế môn bài của những người buôn bán hàng và công nghệ phải nộp trong gia đình, năm là nghề dệt

MỘT QUYỀN SÁCH CÓ GIÁ TRỊ

« Túp lều nát »

Gần đây số tiểu thuyết và truyện ngắn xuất hiện nhiều, nhưng chưa có quyển nào theo cách phóng sự mà lại luyệt liệt những điều u ám ở thôn quê, lại ra được các chuyện gian xảo của phần đông học lý trong việc sưu thuế hay công việc bầy ngày, đến làm cho lũ dân chúng cái đầu chĩa khốn. Một quyển sách như thế, phải dày công phu để làm đó xet.

Thật vừa rồi « Mộng-thương thư-trại » ở Hà-tĩnh có xuất bản quyển « TÚP LỀU NÁT », do ông Nguyễn-trần-Ai soạn, ông Ng-không-Chi có tặng bản báo 1 quyển. Sách khổ 12 x 18, dày trên 80 trang. Giá bán 0\$23.

Bản này, tức là một thiển phóng sự, luyệt liệt được nhiều tài liệu về cái tệ áp bức dân chúng ở hương thôn, đọc đến không khác nào bức tranh bày rõ trước mắt, thấy cái cảnh dân quê ở bang cũng ngộ bém chưa được tia sáng công lý đợi vào. Vậy Bản báo rất vai lòng giới thiệu « TÚP LỀU NÁT » cũng đọc giá.

Tiếng Dân

Tai mắt bạn thiếu niên ngày nay với tai mắt các cụ 30 năm về trước

(Tiếp theo trang 1)

và ông Trần quý Cáp đồ khỏa

ấy.

Đó, chuyện Trung-Nhật, Nga-Nhật ở gần bên cạnh ta mà trong xứ có ai hay biết; không chỉ sĩ phu, chính các cụ đương triều, cũng không nghe ai nói đến, thì bảo mô dân mà biết kia chứ? Trần Nga-Nhật đánh nhau, nghe tin có sớm nhớ sách Khương-Lương đã truyền sang, nhà nhà văn ở Kinh có làm mấy thì vịnh chuyện ấy thì các cụ lớn răn các thầy không nên nói chuyện ngoài trường-đương).

Chuyện tôi thuật trên là sau nhân sách Tàu truyền sang ở trời hay là nước láng giềng có chuyện to như thế, nhưng cách đã 5, 6 năm rồi mà nghe còn mới tinh. Tai mắt chúng tôi 30 năm về trước là vậy đó, có đầu được mau chóng như các thầy ở đời mới này.

Nói đến đây, cụ ta kéo một

điều thuốc láo rồi tiếp:

— Tai mắt ngày xưa như vậy mà trong bọn Hán học còn có kẻ tạo ra phong trào Đông học, tây học để xướng những thuyết bỏ khoa cử, cổ lệ học quốc ngữ và Âu hóa v. v., không phải không có nhiệt thành mà làm được những chuyện mới ấy. Vì những sự mới đó, lúc đầu tiên bị phản đối dữ dội lắm...

Kỳ giả ngồi nghe mà trở tự thẹn cho mình, vì tai mắt ngày nay mở mang xấp mấy ngày trước, mà trong đám thanh niên, chỉ đem đầu nghe thấy đó làm tài liệu phở trương không làm được một việc gì đáng gọi là người sau hơn trước. Nhân cáo từ ra về dâng câu chuyện trên báo, mong cho các bạn thanh niên tự phụ là người khai thông, là nhân vật đời mới, tự xét lấy mình mà gắng làm thế nào cho khỏi phụ với đời mới là cái đời mở mang mà mình đương sống đây.

V. D.

Giặc tàu bay ở Địa-trung-hải

MỘT CHIẾC TÀU THỦY PHÁP BI MẮY BAY CỦA AI THẢ BOM NHẦM

ở bên A-dong, mưu bom lại đạn tuôn tiếp các đô thị nước Tàu, ghê ghái làm dân ở các miền biển Vân bị bán chìm. 8 sĩ người chết, thì ở bên trời Âu, cũng đạn như nhau ở Tây-ban-cha vẫn không dứt, mà gần đây ở Địa-trung-hải lại phát hiện thứ giặc mà không rõ cấp số nó ở đâu mới là rồi chời!

Mới có vài tuần trước, có giặc tàu ngầm không biết của nước nào bắn chìm tàu Anh, tên Mỹ, May (26-10-37) lại có giặc tàu bay cũng không biết của nước nào thả bom xuống tàu Pháp Theo tin Marseille chiếc tàu Oued melleb Pháp của đội Paquet, từ Casablanca chạy qua Port-madoc và Marseilles gặp một chiếc máy bay của nước nào không biết, thả một quả bom nhúm đầu mũi tên, làm cho máy bay của Paquet bị lật lủn k. 3 sĩ mất người không thấy được, có 2 chiếc máy bay cứu vớt đưa đến thị trấn kết thiết mạng, nhưng không biết có cách gì cứu sống thì chời.

Đời với tên bị bom này, đã tạ ơn rất đời và nhà đương cuộc đương mở cuộc cứu vớt.

Giặc tàu biển ở dưới đáy biển trời lên, thì thêm giặc tàu bay trên mây sa xuống, thì Địa-trung-hải cũng rồi rồi chời!

Một nữ-y-khoa bác-sĩ Trung-kỳ

Và nữ y-khoa bác-sĩ Việt-nam, em đây đã xuất hiện 3 người: em xưa có Hoàng-thị-Nga ngoài Bắc và cô Henriette Bùi trong Nam về nước, nay có Lê-thị-Hoàn, người Trung-kỳ (con ông Thượng tá Lê-chí-Hàm, con Quang-trị, quê ở tỉnh nhà).

QUYỀN PHÒNG-SỰ

TÚP LỀU NÁT

Một tiếng kêu cứu của dân quê!!! Một lời văn bình dân về các cảnh đau đớn, khổ não của bình dân

914. 0328

Các bạn nếu không thấy bán ở thư quán; xin gửi 0\$27 tem cho:

Nguyễn-dông-Chi

Mộng-Thương Thư-Trại

Làng Đông-Thượng

Poste TRÀO-NHA

HÀ-TỈNH

thời sẽ gửi đến nhà.

10 sự biết và làm lấy

KHÔNG PHẢI NHỚ AI!!!

- 1) Tự chữa khỏi ngay các bệnh Lậu
- 2) Tự chữa khỏi bệnh Giang-Mai.
- 3) Tự chữa khỏi bệnh Di Mộng Tinh
- 4) Tự chữa khỏi bạch-đái kinh xẩn
- 5) Tự làm bỏ thận, trắng-đương!
- 6) Có thể cứu tự an, đởng, thai.
- 7) Biết giao-cửu cho hợp về sinh!
- 8) Biết cả hình ảnh Vi-trùng Lậu, Dương-Mai, Vi-trùng...
- 9) BIẾT rõ các hình sinh-thực-khi (các hình kín của Nam-Nữ).
- 10) BIẾT cả hình Bào-thai từ một tới chín Tháng... Vậy cần phải.

Mua ngay và xem ngay, cuốn:

• NAM-NỮ BÍ-MẬT CHỈ NAM,

in lần thứ năm giá 0\$30

Thư, mandat để cho nhà xuất-bản như vậy:

NHẬT-NAM THƯ - QUẢN

102, Hàng Gai - HANOI

Xa gửi tiền thêm cước 0\$10, gửi bằng bưu-hiệp trả tiền là 0\$61.

Chuyện ngắn

ĐỜI CỦA ANH PHÙNG

Anh Phùng, người đã từng phen

lưu lạc, vì cảnh ngộ, vì kinh tế

khó khăn, vì nạn thất nghiệp; đời

của Phùng lại ở vào một nhà nghèo

khổ. Phùng theo học được cái bằng

Sơ-học, cha mẹ đi nói vợ cho

Phùng, có vợ rồi có con, đó là 18

tốt nhiên. Phùng từ đó bước vào

cuộc đời đầy chông gai cực khổ,

phải tranh đấu, phải vật lộn với

ma đói hằng ngày, phải lo cho con

cho vợ miếng cơm manh áo, còn

phải cấp dưỡng cho cha già mà

yếu; một thân mà phải nuôi cả

gia đình. Thân ôi! cái gánh nặng

gia đình Phùng biết làm thế nào?

Phùng phải chịu tất cả mọi sự

bất công, tàn nhẫn của xã hội. Rồi

một hôm Phùng tìm cả ngày không

ra việc nữa. Hồ gao đã cạn, không

cơm, cháo. Một ngày, rồi hai ngày,

Phùng không chịu nổi những tiếng

khóc không cơm của con nứa, mà

nhất là khi Phùng trông cha già

mẹ yếu, lại càng khổ càng đau

lòng. Từ đây có là câu: « Bé cày

cha, già cày con » sẽ bị Phùng đành

dở, vì thế lực của con mà nghèo

thóc đục bần chưa. Mà cũng từ

đấy cha mẹ vợ con cũng hết nhờ

Phùng nữa.

Một đêm không trăng, không sao,

Phùng ngó cha già, mẹ yếu, vợ dại,

con thơ lẫn người cùng, rồi Phùng

ra đi. Trước mắt Phùng giáng hai

giông lẹ, rồi từ từ chảy xuống

mà tuôn ra như suối. Phùng ra

đi... đi đâu?

— Đi tránh đời phải không?

— Không, Phùng không đi tránh

đời, mà đi tìm kế sách sinh.

Lên Lào, Phùng, một lũ khách

lạc thung, một hôm cả ngày cũng

không việc không ra, vì ở Lào cũng

chung số phận như Trung-kỳ.

P. ãng trở đi tìm nhà trọ. Lúc bày

giở trọ ở Lào, tiếng đờ ri rả trong

đuôi cái tư tưởng buồn bã, thì một

lũ ông mưa dầm dề.

Trời mưa lạnh lẽo, gió thổi lại

càng lạnh thối xương. Phùng đắm

ra trước xã hội bất công; phải, cái

xã hội bất công; có kẻ không làm

ngồi không mà ăn sang mặc sướng,

lại có những hạng người khổ đời

khát như Phùng. Hạng giàu sang

kia họ có biết đâu số lượng họ có

hạng người như Phùng chiếm đại

đa số này không?

Ngọn đèn! Ngọn đèn xa xa,

Phùng đối với ngọn đèn, như kẻ

sông phù đối với trận mưa lác trôi

hạt dẻ lác, vì Phùng cũng thế, đã

bằng giờ Phùng có tìm cái nhà nào

để ẩn nấp một đêm lạnh lẽo.

Thế là một bóng đèn là là lên

tới ngọn đèn manchon. Bước vào

hiện một lò; nhà cao rộng của

một vị quan nào hay của bọn nhà

giàu đây. Phùng sinh cảm ái lòng,

rồi lòng của một lũ khách xa nhà

đã lâu. Thấy một gia đình của qui

phải sum họp vui vẻ, đối với Phùng

như đũa nặc cho Phùng những

nỗi đau thương. Trong căn phòng

rộng rãi chưng dện rực rỡ, dưới

ngọn đèn măng-sông xanh óng, một

bức treo con bện áo màu hồng

áp đương chơi đùa với một thiếu

nữ đẹp đẽ lộng lẫy trong bộ áo

nhuộm màu rực rỡ. Như kẻ mới

lòng của Phùng, rồi Phùng nhớ

ngay lại cảnh vợ con, cha mẹ của

của Phùng Phan-giữ từ nhớ khoảng

đời trong ký ức, tưởng tượng tiếng

khóc của con đói cơm, cha già nằm

trần trên chiếc chõng tre, Phùng lại

sa nước mắt... Hai cánh trái ngực,

Phùng tưởng tượng rồi lại đau đớn.

— Bước vào xin nộp ư?

— Không, Phùng không vào

được, như tâm thần của Phùng

đương đau khổ, không dám bước

vào.

Hước ra... Đi ra... Phùng đi ra...

— Đi ư?

— Ở đi... Phùng đi mãi tận nơi

xa xăm để tìm cái cảnh gia đình

hợp của chàng... Phùng đi thế là

đi... nhưng chắc vô hiệu quả!!

Trời vẫn mưa bay lạnh lẽo, vũ trụ

mơ ám, Phùng bước vào cảnh mờ

ám, vô gia đình trên đường đời!

Tim - Đô

MIXTURE TRITONIC

BỔ HUYẾT VÀ BỔ SỨC LỰC, ĐỒNG VỚI MƯỚC HOẶC HỒA VỚI RƯỢU

PHARMACIE DE HUE 89 RUE PAUL BERT

PHARMACIE PHAM DOAN DIEM TOUPANE

THUỐC BƠ TRE CON

HÀ THUỐC VĨ HI THUỐC TOUPANE

Đã có địa Victor mới

BAN PHỤNG-HẢO

SOCOHA -HUE-

Êo Phùng-Há, Tư-Sang.

M.M. Năm-Chân, Tư-Ut ca nhiều

tuông mới đặc sắc.

ĐẠI-LY ĐỘC-QUYÊN

PHILIPS RADIO

VA

PILOT

MUA BẢO ĐƯỢC BIỂU SÁCH !!

Mua một năm bao

POUR LA JEUNESSE SCOLAIRE

(học-báo ra ngày chủ nhật, riêng cho nam-nữ học-sinh các trường Pháp-Việt trong xứ Đông-Dương)

của nhà in **MAI-LINH HANOI** xuất-bản

giá 1\$80, được BIỂU NGAY 1\$80 SÁCH của nhà Mai-Linh, xuất bản ở xa xin trả thêm 0\$30 cước gửi sách bưu.

Chỉ những bạn mua năm mới được hưởng sách biểu.

Nếu nửa chừng bán không ra nữa, nhà Mai Linh xin cam đoan trả lại tiền

HẠN BIỂU SÁCH ĐẾN 1er NOVEMBRE 1937

Thư và mandat gửi về **MAI-LINH - HANOI**

CHÍNH-PHỦ ĐÔNG-PHÁP

CUỘC XỔ SỔ ĐÔNG-PHÁP

KỶ THỨ NHỊ NĂM 1937

900.000 đồng bạc

Chia làm **NĂM BỘ** mỗi bộ 180 000 về mỗi về 1 đồng bạc.

(NAM-KY, CAO-MÉN, BẮC-KY, TRUNG-KY và AI-LAO) Nơi xđ định ở HANOI, và thời bán về trước ngày xđ 2 ngày Các ngày xđ sẽ sau này:

8 Aout 9 Septembre, 14 Octobre. 2-12 1937 và 5 - 1938

Mỗi lần có 4029 số trúng như sau này:

1 số trúng	4.000\$	4.000\$
5	1.000.	8.000.
50	100.	8.000.
380	50.	18.000.
3.600	10.	28.000.
4.029		72.000\$

Có năm số lớn chung cho cả 5 bộ

Xđ tại HANOI ngày 6 tháng giêng năm 1938

1 số trúng 100.000\$ 1 số trúng 40.000\$

1 > > > 20.000. 2 > > 10.000.

Những số hoặc trúng hay không trúng về năm kỷ sẽ của năm kỷ đều được dự vào cuộc số chung kỷ 5 là lớn.

CHỮ - Y: BỘ NAM-KY từ số 000 000 đến số 999 999 và từ số 100000 đến số 199999 - BỘ CAO-MÉN từ số 200 000 đến số 299 999 và từ số 300000 đến số 399 999 - BỘ BẮC-KY từ số 400000 đến số 499 999 và từ số 500000 đến số 599 999 - BỘ TRUNG-KY từ số 600000 đến số 699 999 và từ số 700 000 đến số 799 999 - BỘ AI-LAO từ số 800 000 đến số 899 999 và từ số 900 000 đến số 999 999

