

GIÁ BÁO: MẸI SỐ 0504

TRƯỚC KỲ: Mỗi năm 0500
Sáu tháng 3.10
Ba tháng 1.00

PHẦN VÀ THUỐC-ĐỊA PHÁP
Mỗi năm 7000 Sáu tháng 3500

NGOẠI QUỐC
Mỗi năm 11000 Sáu tháng 5500

Mua báo và đăng quảng cáo
xin trả tiền trước.

TIENG-DAN

CHẤM-HIỆN KIỂM-CHẾ
HUYNH-THUC-KHANG

Mỗi tuần xuất-bản ba kỳ: thứ BA, thứ NĂM và thứ SÁY
Số 123, đường Đông-Ba, HUẾ
Điện-thoại số 62 - Đăng-giấy thép: TIENGDAN HUE

Quản-lý
TRAN-DINH-PHIEN



Dạy kẻ trí giá
không mất người
cũng không mất
lời nói.
(Không-Tử)

MỘT BÀI HỌC cho các nhà

PHÒNG-VẤN trong làng báo

Đại-sứ Nhật-bản đối với bức thư phòng-vấn
của mấy nhà tân-văn kỹ-giả Trung-hoa

Phòng vấn là việc rất cần
cho nhà báo, mà cũng là một
công việc rất quan hệ trong
nghề làm báo.

Vì sao? Vì đối với những
vấn đề xảy ra - bất kỳ trường
hợp nào - có cần thiết đến
công việc nhân quần xã hội,
muốn hiểu rõ nội dung và chân
tướng thế nào, nguyên nhân
bởi đâu, kết quả sẽ ra sao, là
tự nhiên là phải phòng vấn,
nhưng là phòng vấn những
người đóng vai quan hệ trong
vấn đề xảy ra đó, mà sau mới
hiểu được tường xác; có hiểu
được tường xác thì bài thuật
trên báo mới có giá trị và đúng
với thực sự.

Công việc phòng vấn trong
làng báo, cần thiết như vậy,
nếu không nhà báo nào không
có cuộc phòng vấn. Không nói
báo giới Âu Mỹ, ai từng đọc
báo quốc văn xưa, chắc cũng
thường thấy đăng những
« thiên phỏng sự dài », « bài
phỏng sự ngắn » cùng những
cuộc phỏng vấn nhà văn nhà
này, tay chánh trị khác v. v...

Bình tâm mà nói, những bài
phỏng vấn đó, có thông, có đốit,
có bài có giá trị, có bài không
có ý thức gì. Đó là theo trình
độ báo giới ta còn ở trong thời
kỳ sơ trí, nên những bài
phỏng vấn cũng chung cái
hoàn cảnh ấy, cái đó không
phải bàn nhiều.

Duy có một điều mà hình
như nhiều người nhận lầm -
trừ một ít kẻ biết thận trọng
nghề mình - là xem 2 chữ
« phỏng vấn » quá dễ dàng, quá
rẻ rỗng, thành ra có những
chuyện phỏng vấn rất khinh
suất, làm khi trở làm nhựt cho
bạn ích kỷ mượn cơ để tuyên
truyền, làm chuyện trò cười
cho kẻ thức giả. Xin thuật một
chuyện đại sứ Nhật đối với
cuộc phỏng vấn của tân văn
kỹ giả Tàu dưới đây, gọi là
cái gương soi chung trong
nghề phỏng vấn.

(Theo diễn văn Trung ương
xã Thượng Hải).

Sau cuộc xung đột ở Lư-câu-
kiên và Bình Tân, thượng tuần
tháng 8, đại sứ Nhật Xuyên
Việt có trở sang Nam kinh một
lần. Ngày 7-8-38 có mấy nhà
tự xưng tân văn kỹ giả
Tân đang chung đũa cho
đại sứ Nhật một bức thư
phỏng vấn, đề khởi 3 yếu
chính:

1/ Quý đại sứ sang đây lần
này, đối với hiện cuộc xảy
ra giữa Trung Nhật,

có ý định gỡ rối, sẽ lên hành
giao thiệp ngay hay còn chờ
đợi?

2/ Hiện cuộc thế ở Hoa Bắc,
sẽ có cách gì thiện-hậu, và có
quả quân Nhật sẽ kể tục nam
tiến chớ?

3/ Ngoại-vụ sánh của qui
quốc với phái quân nhân đồn
trú ở Hoa Bắc, ý kiến có như
trí không?

Đối với 3 điều phỏng vấn
trên, dần là kẻ thấy gần biết
cạn, dốt dốt như kỹ giả mà
đứng vào địa vị người Nhật
thông thường - không phải
đại sứ - cũng cười ngấm
trong bụng mà nhận rõ mấy
câu tự xưng tân văn kỹ giả
kia là hạng người mới tập
viết báo, hoặc không phải là
nghề viết báo cũng mang xung
phong viên; thấy người ta
phỏng vấn cũng phỏng vấn,
đề-luận, chờ-tuyệt-nhiên không
phải là căn hỏi của hạng người
có môn học phổ thông, chớ
chưa nói đến hạng thức giả
lịch duyệt.

Vì sao? Trung Nhật mà có
cuộc « xoạc » đó, chính là
nước Nhật gây ra theo kế
hoạch đã định sẵn, thì giao
thiệp hay thiện hậu, mục đích
độc nhứt của người Nhật -
cả đại sứ ở trong - là đặc
Bình Tân và Hoa Bắc vào
dưới nách mình, chớ có gì
nữa mà hỏi? Câu hỏi 1 và 2
rõ vô vị. Đến câu hỏi thứ 3 lại
càng vô lý hồi sức; ngoại-vụ-
(Xem qua trang 3 cột 5)

Trận lụt và đê ngoài Bắc

Tình cảnh dân nạn bị vỡ đê
Khúc đê Hữu-Ái ở Bắc-ninh vỡ,
nhà chức trách cho 4.000 phu
về lấp sủa; công việc có vẻ khá,
còn đê Tây-bà thì thành. Đê đấn trực
mưa đê vỡ lại dồn nước tống trời
cát tre, cát của 4.000 dân bị học
đắp chắn!

Dân lụt, già trẻ bé trai, kẻ bồng
con, người diu già hiện lên la lượt
về thành phố Bắc-ninh xin đóng
ngiht.
Chính-phủ Bắc-kỳ định
mua gạo cho có thường
Chính-phủ Bắc-kỳ định từ nay
có mỗi tuần là mua ở Nam-kỳ 200
tạ gạo cho xe lửa chở ra Bắc bán
rẻ cho dân.

Lại 4 con đê vỡ nữa!

Ngược sông Hồng-bà mấy ngày
trước đây đã rất, thì ngày 5-Septem-
bre bỗng nhiên lên rất mạnh, vì có
mưa ở đoạn trên. Bốn con đê ở ba
phủ huyện Tĩnh-Páo-Thập lại bị vỡ:
đầu tiên con đê Thanh-hà ở Thanh
bà vỡ dài tới trên 20 thước; kế
chiên 5-Septembre, ba con đê Ngạc
tháp thuộc phủ Lâm-thảo và 2 con
đê Hòa-quan, Gia-đệ thuộc huyện
Tam-dòng.

CHUYÊN ĐỐI

Cũng vì ông nghị kỹ
không phải là nghị viên ta

Tôi muốn nói chuyện ông Hanoi, nghị
viên cộng sản của hội Clichy bên Pháp
Tà khi ở Pháp qua ta, ông nghị Hanoi đã
lâm cho người ta nói đến ông nhiều.
Trước khi có chuyện ông đi ngang qua
Trung kỳ mà bị một đóa Chử đũa của nhà
vua triết lại ngay khi lên xe ở sân ga
Phan Thiệt, rồi sau đi về Saigon ông
còn với quan Toàn quyền Brévié, quan
Toàn quyền lại cho phép ông đi ngang qua
Trung kỳ đi ra Bắc. Nhân dịp chuyện
này mà có ông đồng nghiệp đã chỉ từng
đến cho tôi h'p vào 1937 đi đánh thêu
mới lần nữa những ai vào vào thêu.
Người ta còn nói đến dịp chuyện cái
đó xảy ra ở ga Hanoi khi chuyện lần
sau khi ông Hanoi ra đến Bắc. Khi lần
đến ga cũng có ông người đi đón ông
nghị cộng sản. Nhưng họ chỉ thấy que
cái đánh sũa ông in trên báo, chớ họ đâu
đi thấy mặt. Vội nên họ nhìn thấy một
người lấy ống tral tré ở trên xe bước
x: Sũa là họ xam lại báo. Người lấy
ống lấy làm ngạc nhiên vì ông ta chỉ là
một nhà du lịch! Trong khi đó ông Hanoi
đi thăm khách chức vụ bị đũa ra đi đến
một nhà khách sạn.

Họ còn thuật một chuyện nữa là chuyện
ông nghị Hanoi mới cấp. Số là khi còn ở
Bắc ông nghị Hanoi có một lần sang thăm
một làng ở Yên Viên và tỉnh lỵ Bắc Ninh,
Trông thấy tình cảnh dân miền bị lụt đói
khô, ông có bỏ tiền ra mua gạo cấp cho
họ lại cho Bắc Ninh. Đám dân đói khổ
chưa chịu nhận đến lần chừa rất đông.
Ông Hanoi cũng chen chèo trong đám
đứng, lại bị những tên kẻ tọc đũa, và
người (thứ) là ông Hanoi, nói: « Tôi
trong số có 2000 và cái cái nghị viên với
những giống tờ quan hệ.

Nhân ông chuyện rồi ra trên đây cấp
ra cho ông Hanoi mà người ta lại nói
rằng cái việc ấy không phải là nghị
viên ta.

Trước khi nói ông là nghị viên ta thì
ông có đi ngang qua Trung-kỳ có ai đi đến
ông một cách đặc biệt như vậy; các ông
nghị viên ta vào Nam ra Bắc liên miên,
ông thì đi thăm bà con, ông thì đi công
việc, ông đi quảng cáo... có mấy ông đi
đi đến dân dân mà báo cáo phải đi đi
cái cuộc hành trình của các ông. Vì vậy
mà nhà đương cục cũng không đi đến
nói.

Lại nữa, những là nghị viên Annam mà
là về hàng thường dân hàng đi đến lại
lời dân người lao khổ, thì ông ta không
có tiền mua số gạo 200 đồng trong vì. Và
nếu ông là hạng nghị viên Annam giàu
giàu thì đến ông ngân trong cuộc tuyên
động, thì sau khi đi rồi, ông có xe hơi,
đồng ở tay, nhà mình ông ở, đám tiệc sang
hàng nơi, ông sẽ dành một quan nghị nói
cái chi tri để để phân cho ông bằng một
góc tư con mắt, thì ông có chơn lên chớ
đồng người làm cái cho mặt đẹp! Mặt làm
lại báo nhân dân rồi rồi có đi này đến
chợ ông Hanoi, là cũng chỉ vì ông không
phải một nghị viên cộng-sản-mi!

Lưu-nhận

Viện Dân-biểu Trưng- kỳ sẽ họp từ ngày 9 đến 16 Octobre

Đã có tin chính thức viện Dân-
biểu Trưng-kỳ sẽ họp từ ngày 9
Octobre, đến 16 Octobre (th) bế mạc.

TÌNH CẢNH NẠN DÂN NGOÀI BẮC!

Trước tình cảnh không cơm, không áo, của cái bị
nước cuốn sạch, thế thảm dường nào!

Già, trẻ, trai, gái, trước đây một tháng đều không
đư đặt, nhưng cũng có ăn, có mặc, mà nay không còn
một mảnh!

Kẻ hàng tâm, hàng sản, nào ai nỡ làm lơ cho dân!
Hãy bỏ ra ít nhiều cứu giúp! Một xu lẻ này tức
một đồng vàng lớn nó!

Giúp nhau cùng! Giúp nhau cùng!

TIN BÊN PHÁP Liên Đoàn toàn dân các Thuộc-địa

Tại Paris mới thành lập 1 Hội
gọi là Liên Đoàn Thuộc-địa (Le
Rassemblement Colonial) gồm có
các hội của các xứ Thuộc-địa Pháp,
ở tại Paris.

Ông Sénac Thaly (Antillais) Giáo
sư Thục-sĩ làm Hội trưởng, ông
Nguyễn-thế-Truyền (Đông-Dương)
kỹ sư Hóa học, Phó Hội trưởng,
ông Emil Faur (Sénégalais), Kỹ sư,
Đông thị kỹ, ông Hoàng-quang-Giữ
(Đông-Dương) cũng nhiều ông có
danh tiếng ở các xứ khác làm Hội
viên.

Có nhiều nhà tại mỗi ở Paris
như các ông Nghị viên, Văn sĩ làm
danh dự hội viên. Trong đó có ông
Léon Worth, bà André Violis và
ông Louis Rouband v. v...

Ngày 25 Aout vừa rồi, ban Trj-
sự có đến yết kiến: quan Phó Tổng
trưởng William-Bertrand tại dinh
Thủ-tướng Chautemps.

Hơn 1 giờ đồng hồ, ông Nguyễn-
thế-Truyền bày tỏ tình bình ở
Đông-Dương và xin Chánh-phủ
Pháp xãy điều như: Đại ân xá,
các tự do về Chánh trị và Nghiệp
đoàn v. v.

TRUNG - NHẬT CHIẾN-TRANH

Nga với Tàu sẽ ký hiệp-uớc liên - minh

Quân Nhật lấy thành Báo-sơn

HẢI QUÂN NHẬT CÔNG PHÁ BÀ MỠN

Nam-kinh, 5-9 - Theo Central News
thì có 3 chiến hạm Nhật chạy tới
ở gần, chia súng đại bác bắn lên bờ
như mưa. Quân Tàu cũng nổ súng bắn
lại. Tình hình sẽ như thế nào, không
trung. Tướng Lý bán Hòa đồng binh ở
đây đã lấy đại quân đội của ông để chờ
đánh.

NHẬT ĐỊNH PHONG TỎA CÁC MÈ TÊN TÀU

Bông-kinh, 6-9 - Hải quân Nhật, bị
Ngoại giao và Hải quân Nhật, ở đây một
thứ thông cáo giống nhau về việc Nhật
định phong tỏa tất các mề biển Tàu.

Tại Saigon

Nhà người bán báo có
chứa máy vô tuyến
điện bí mật đã bị
khám phá

Một số trước đây có đăng
tin nhà M. Tâm bán báo ở xóm Bà
Chiến (Saigon) bị khám xét, có lấy
2 cái rương.

Nay theo « LA RENAISSANCE
INDOCHINOISE » mà Việt-Báo đã
trích, thì nhà chuyên trách có khám
phát tại nhà M. Tâm 2 cái máy vô
tuyến điện rất bí mật: 1 cái thu
thanh, 1 cái truyền thanh, đều phát
ra lưỡng điện bí mật khác thường.
Nhà chuyên trách nhận ra rằng
máy ấy dùng để truyền tin tức
chính trị trong nước.

Chủ nghĩa Á-châu Môn-la

Chánh sách đại lực, vẫn từ Điện
Trung trù hoạch phương kế tấn
bành, song cái tiếng « Ngô-Á Ngô-
Hoàng » đã rao khắp trong nước
Nhật sau trên Trung - Nhật năm
1894, nhưng đầu tiên dùng cách
khôn khéo gọi là Trung Nhật
thần thiếp. Những cuộc Mậu tuất
chính biến (1898), cuộc Canh tỵ
liên binh (1900), Nhật vẫn tỏ ý
thần Hoa. Chính Đại-đô bà-trước đã
công nhiên nói với Lương - khải-
Siên: « Nhật bản hiện nay không có
việc gì đáng làm, duy có đeo mình vào
đất Đại-lực thôi. Cái lối thần Hoa,
một mặt thì thao túng chánh phủ
Bắc-kinh để học mồi lợi này nọ
trên trường ngoại giao, một mặt lại
âm trợ phái Bảo hoàng và phái
Cách mạng để khuấy rối bề trong
nước Tàu, Hô là thủ đoạn xảo
quyệt đáo đê!

TRUNG - NHẬT CHIẾN-TRANH

CHUNG QUANH CUỘC TRUNG - NHẬT CHIẾN-TRANH

(Tiếp theo và hết)

THỀ - GIỚI THỜI - ĐAM

Từ đó khi dân khí thừng, hờ ra
một mối gì là Nhật nhân cơ hội để
thực hành chánh sách đại lực của
mình. Nào nhân Pháp chiếm Cừ-
long giang, Nhật bắt; làm đặt tỉnh
Phúc-kiên dưới nách mình; nào
nhân Việt-thế-Khải xướng đả, Nhật
bước kỹ 21 điều ước, chớ nhân
trận Âu chiến, Nhật cướp Giao-
châu. Kéo dài mãi cho đến cuộc
chiếm đoạt Thâm-dương rồi lập
thành Mãn-châu quốc...

Nói tóm một câu là đối Hoa,
Nhật thì nhiều mưu mà vẫn đi
sốt một đường theo chánh sách
đại lực để vạch sỏ, chớ khôn
khéo như là không đánh toàn
cả nước Tàu mà chỉ đánh với một
tỉnh, như Y-Đông để nói trước mà
ngày nay người Nhật thường gọi là
« cuộc bộ giải quyết » vậy.

Đấy là bước thứ 3 và chánh sách
xâm Hoa của người Nhật.

Cuộc chiến tranh hiện thời

Mãn-châu vào đây rồi, Nhật toàn
đều « ho » nhân Hoa-Bắc. Tấn
kịch xung đột ở Lư-câu-Kiến, ai
cũng biết là do Nhật chủ lực ra.
Theo mục đích của Nhật là đến
lại lập tuồng Thâm-Dương trước
đó bắt Bình Tân vào nách mình,
mà nước có thể « cấu trúc » là
khuyết rồi Thượng Hải. Vì làm cho
rối ở Thượng Hải, không phải phá
hợp bộ phận lớn kinh tế của nước
Tàu, đồng thời cũng tự loại trừ
bước trước với liệt cường cho
không ai can dự vào, đứng ngồi
Bình Tân, Hoa Bắc cho êm. Nghĩa
là khuyết phá liên tung động tạo
miền Hoa Bắc ra cái sự thiệt « Mãn
châu thứ hai ».

Nhưng Trung-hoa ngày nay đã khác Trung-hoa năm 1933

Kết lịch Thâm-Dương Mãn-châu,
tất cả sự « bất đê kháng » và
« cứu cứu Quốc liên » ra thế nào,
người Tàu đã lãnh thọ một bài
học rất đau đớn, và trong thực tế
in sâu biết bao. Bởi vậy nên lịch
« Bình Tân, Thượng Hải » hiện
thời, trừ « tự cứu » ra, người Tàu
biết rõ là không có đường thứ hai
nữa.

Hiện 2 bên tương tri nhau, chưa
rõ kết cuộc ra sao, song một điều
biết chắc là: nếu Trung Hoa chăm
chú tuyên lực khôi phục ngày Bình
Tân lại trong một thời gian ngắn
ngồi, theo nước có « Bô » xe bắt
trông »; cho Nhật khuyết phá đầu
đau thế họ, chỉ đánh rớt miền Bình
Tân đứng cho sắp đặt thành nơi
căn cứ, thì người Nhật mới lên.
Bằng như cứ đánh động chớ
đồng, đánh tây chớ đồng tây, phân
biệt lực ra, thì không bao lâu Bình
Tân Hoa Bắc, thành Mãn-châu
thứ hai, rồi hiệp định, rồi đánh
chiến. Từ phi Nga và Liệt cường
có can dự vào, ngoài ra tất không
có kết quả gì khác.

Một bản đồ người Nhật đã vẽ và
nhuộm máu, vạch bản miền Bình
Tân Hoa Bắc làm chánh phủ tự trị,
phần cái máu tống lợi lợi như máu
mãn-Mãn-châu, là chứng rõ ràng,
« người Tàu khờ lờng mà rớt lại
được.

KHÁCH-QUAN

