

VIỆC TRONG NƯỚC

HUẾ

Một buổi diễn thuyết tại hội Quảng - tri

Tối thứ năm 22 Juillet vừa rồi, tại hội quán hội Quảng-tri, có một buổi thuyết, diễn giả là ông Lu-khê, nguyên trụ hội hội TÀI-GIỚI ở Nam-kỳ, đến để là "Ái tinh trong thì ca Việt-nam".

Lưu ý của ông, thành ngữ đã đến đây. Ông nói về hội trường Ng. xuất hiện, ông Lu-khê bắt đầu nói: Đường lối quốc gia là để lo bản thân trước hết, để mình, mà đem các chuyện văn chương ra nói, hình như làm mất thì giờ của họ. Nhưng văn chương bao giờ cũng đi đôi với trình độ tiến hóa của một dân tộc, nên cần phải khảo sát, tìm hiểu, mà đem ra nói. Rồi ông kể về những bài thơ của ông, trong lịch sử thì ông nghĩ ông là nhà thơ làm 3 thời kỳ và 3 thể phái. Chương cho ý tưởng ấy, ông nói ông đọc những quyển thi ca của các nhà thơ cổ đại như vậy.

P. V.

THANH-HÓA

Mấy lời phân nhàn của dân nghèo

Hạt Yên-tĩnh 425 năm lại đây, xảy ra nhiều tai nạn chẳng ngờ; tiếp đến tháng 10 năm ngoái, hoa màu lo phần mất hết, 9, dân tình bị nhiều khổ khổ. Nay như Chấn phá cho dân vậy, tiền lúa giảm, và thuế nặng, hàng hóa đắt, nhưng dân không được hưởng lộc, hàng hóa đắt.

1) Nhà nước cho vay mỗi gia đình 15 đồng mua lúa giống, nhưng không trả, trong một số hạn thuế là bao nhiêu, nhiều người được vay hàng trăm hoặc 5, 7 chục, vì số là, như chính phủ sai lầm, phải tăng thuế, và thuế tăng, thì người nghèo càng khổ, và thuế tăng, thì người nghèo càng khổ.

2) Việc hưng công đại thần, theo như báo LIÊN ĐẢNG số 10 có đăng, kỳ hội đồng ngày 15 Mai có 2 ông hội viên đứng xin phát công nhật cho dân, quan Công sai và quan Tổng đốc nhận lời, song không thấy người nào hành thì hành, chỉ có báo cáo, mà không ai làm, thì bị quở trách.

Trên 20 người ký tên

Đám đánh nhau này, sao chưa thấy xử?

Hội 4 giờ chiều 26 tháng 5 to, giờ nói giảng giờ 10, Trích-vấn-Tri qua Nam-định, buôn bán, người ở phố Cánh-hà, làng Ngoại-sơn, huyện Cẩm-thầy, tại hội quán hội Quảng-tri, có tên Dục

người làng Phong (trên đó đã xây đền) đi qua đó, nhốt hai tên với nhau. Khi đó tên Ngô (sư Tri) trông thấy, liền đuổi theo đó, loe thườn thì đến gặp làng Phong, bắt được tên Dục và lấy về lại. Tên Dục đánh với tên Ngô và la làng. Mọi dân đều làng Phong không hiểu đầu đuôi, xô lại đánh tên Ngô ở bên người làng mình. Người nhà Ngô là Ngô và Tho chạy lại, đều bị chúng đánh đánh bị thương cả. Tiếng la hét, trong làng trống-mà và chướng khí thì nổi lên thanh. Ngô, Tho, Hào, cụ, chạy về nhà tên Tri ẩn nấp. Chúng đuổi theo; vợ chồng tên Tri hết sức giữ cửa không cho vào, chúng giết tên Tri.

Thấy người báo vào chết nhà hàng buôn, vợ Tri sợ mất bé gái, (thì đương có mang), nên ôm con lên giờ bỏ vào, bị chúng đánh cho bị thương, đi đi nhà thương tỉnh phủ được, theo lời thầy lý nhà thương Cẩm-thầy báo phải đi tỉnh, vì số điều quan trọng. Trong lúc đợi ý hành hung, mấy tên người nhà Tri sợ quá, tháo trốn đến ở gần gần đây cứu cứu. Chính ông thấy việc đó là rồi, nên lập mưu tháo ra thương tích, để cầu thoát tội.

Việc này quan sát tại địa phương, rồi, mong rằng các quan chức địa phương sẽ được quan trên thưởng.

Hội người đi chiến

QUANG - NAM

Có phải cầu mà được mưa thì càng tốt!

Năm nay trời hạn hán, ở Trung-kỳ nhiều hạt không được mùa, nên có cầu mưa. Ở hội Tam-kỳ cũng chẳng có mưa, nên TIẾNG-DÂN số 1083 ngày 17-7-37 có đăng tin về hội Tam-kỳ.

(Xem qua trang 3 cột 3)

Mọi Kontum

Một quyển sách khảo, của rất giá trị, ai cần đọc nên đọc, giá 0,35, có bán khắp các hàng sách.

Mua buôn, mua lẻ xin hỏi tại

IMPRIMERIE MIRADOR

24, Rue de la Citadelle, BUE
Tại Tiếng-dân cũng có bán

Buôn bán

Chỉ nên buôn các thứ hàng đã có tiếng nhiều và chắc chắn bán chạy.

NHƯ:

- ĐẦU KHUYNH - DIỆP
- KẸO KHUYNH - DIỆP
- ĐẦU BA - CỎ
- KI-NINH NHẢ - NƯỚC
- KEM VÀ PHÂN TOKALON
- THUỐC ĐÁNH RĂNG
- ROSEMAIL
- CÁC THỦ THUỐC HIỆU
- NHÀNH MAI V.V...

Mua buôn, làm đại-lý, hỏi tại:

HIỆU VIÊN - ĐỀ
ở Bến-Ngự HUẾ

HÀNG BIẾT NÓI

Cua Viên-Đôn

(Tiếp theo)

Tàu ở Vila trục băng xong sông chảy sớm, kể số hàng biết rồi chúng tôi đi thuyền nay 380 nhờ trời bình an, cả tôi Vila bỏ đi bác kể đi 12 người còn 368 người sang Tân thế giới. Từ Vila đến Nouméa (Nlle Calédonie) cách nhau 360 hải lý, khoảng này họ nói tàu chạy phải mất hai ngày. Trong buổi đầu chạy ra khỏi Vila, tôi được anh em thuyền truyen người mình một sang Nilles Hébrides nhiều nơi cực khổ bỏ buộc, ăn đói làm nhều, mà chống chọi maitre ở đó hay đánh để có lãi xảy ra ác mộng, người mình kể bị chết, kể bị tạt dây song Tân thế giới hiện nay còn vô số, nghe nói thế mà tôi nhớ lại những bộ mặt buồn rầu của 12 người bạn cùng đi với chúng tôi khi phải gởi sà-lông savon ra mà tôi lại ở trong sà-lông.

Cũng như chúng Vila, hôm sau thấy họ gọi số chúng tôi phải cho mỗi người nửa bánh savon và truyền lệnh được lấy nước tự do tắm giặt cho sạch sẽ. Trong ngày hôm ấy trên bảng tàu lúc nao cũng có người tắm giặt trên trường lồng ngang, kể qua lại thấy quen là thường. Tôi chạy gần tới Nlle Calédonie thì bắt đầu trông thấy vọng đàng Amédée và những động nai chạy dài xem như dãy Hoàng sơn ở ta. Tôi cứ tưởng đường chạy vào gần tới Nouméa thấy có nhiều vịnh sâu vào rừng nước quần đảo đàng lối nhều. Sông gần nước giạt, ngòi từ ở bên phải chảy ra lênh đênh trên một nước gần một tháng giờ (ở Hải phòng đi tới 11 Septembre tới Nouméa là 8 Octobre), tôi thấy cảnh tượng sông chầu núi, đón, xem có vẻ như xô xát lại ngấm trong mà không sao ngăn được những cái tình cảm không thể tả được.

Hồi dẫn dẫn tàu chọt vào thềm cửa, trông ngay thấy thành phố Nouméa, đây những nhà lầu và cây cối xanh tốt rườm rà cùng hai cây tháp nhà thờ cao trọi. Đồi điện với Nouméa là đảo Nou, có những hòn núi to mà phẳng. Tàu vào vịnh sập là rồi máy chạy từ từ lại, kể nghe tiếng chuông coong coong thì thấy đàng mũi bờ song nghe một chuông dài. Hàng biết nơi đây giờ 400 giờ có một người nào ở trong khoang, lên bóng tranh lần nhau để trông vào Nouméa.

Trong bến Nouméa thấy người ta đang lái nhỏ và nhiều người qua lại có ở đó một dây đai, chúng là đồng khách. Đoàn đó thấy canot kéo có tam thì chạy ra có ba người lái mặc civil với hai người lính đoàn, theo sau có một thầy kỹ annam cấp cấp lên tàu, đồng thời có một cái canot kéo 2 cái xà lan ra thì chúng tôi được lệnh quần gói đem đồ theo, lên bóng trên, ai nấy phải cởi quần áo ra ôm bụng đi hàng một lại đàng lái là chỗ cu loa bạng nhai của hành khách hay ra đứng chơi và đi bách bộ mà chúng tôi ở tàu không được bera tới đó, thì thấy có cái bàn để những cặp sô-gia-kê và cần cưa của hàng biết nói, có ông sắp l. với đóc từ ngòi đó, thầy kỹ Annam cầm cái li gọi tên một, ai vào nhận tên rồi, ông sắp l lượ công cụ phát cho rồi đóc từ khám, xong ra mặc quần áo lại xuống xà lan.

Đóc từ khám đây cũng qua loa thôi, chỉ cốt khám người có bệnh tật, đàn bà được cái không phải coi quần nhưng hai cái cực thì bằng bằng ở ngực họ cũng không cho giũ đi, vì vậy mà sau khi chúng tôi về bác kể rồi, nghe nói có cuộc cãi nhau đóc từ với quan ở tàu về sự không gọn cho một chỗ ở ca bin nào để việc khám xét được tiện đạo, mà lại để khám trên bóng tàu trông trái cho người ta chụp ảnh chơi là bất văn minh (inclinasion) nghe vậy biết vậy, nghĩ lại cảnh hàng biết rồi chúng tôi ở dưới tàu mà cứ đến những sự văn minh thì còn nhiều cái bất văn minh, như chỗ tắm rửa lộ thiên và nhà tiêu trông trái, thậm chí những kẻ làm ở tàu thấy đàn bà đi đại tiện mà ghé bít nom rôm, thì nghĩ nó còn bất văn minh đến thế nào, chứ cái mà giới để phá hóa cho con người là, có bày ra những nó cũng không lấy gì làm xấu, xấu là ở chỗ người ta để biết nó xấu mà còn làm.

Dépôt Nouvelle

Ở tàu đóc từ khám xong, anh em lần lượt xuống xà lan hết, thì canot mở máy giũ đi, tàu Lapérouse kéo neo về vào bến. Canot nhúm đường chạy qua một tay bẻ gọi là Dacos thì trông thấy một khu bên vào Nou nhà lầu lố xố, ai cũng đoán là một phố vui vẻ, khi canot tới bến, anh em lên bờ phải đứng sấp hàng để rương hòm đồ vật ở trước mặt, có tay đoàn đi lượ khám xong thì có một người tây Gendarme chỉ huy mấy người canaque bán tũ để đưa dần chúng tôi về dépôt Nouvelle.

Nouvelle đây ở bờ trông vào đóc sộ như thế mà phần nhều là nhà bỏ hoang, không thấy có vẻ dân cư trú mặt, nhiều chỗ thành lũy bao vi trông như một nơi tù ngục gì trước, cảnh vắng vẻ rêu rêu, xem (Xem qua trang 3 cột 3)

Trên 200 quyển sách cảm

(Tiếp theo)

Entre deux révolutions, par L.Line-Génévski.
Le soviet des Chômeurs, par Malcher.
Une imprimerie clandestine, par Kédrov.
Quelques masques de provocateurs, par Bobrovskina.
L'évasion de dix condamnés à mort, par Kohn.
L'attitude des bolcheviki devant les juges, par Tchornomordik.
La révolte du « Potemkine », par Kanatchikov.
Les publications illégales sous le tsarisme (les éditions Zerno) par Kédrov.

Un professeur militant, par Iakobov. Lenine, militant illégal, par Vassilov et Kédrov.
Le premier président de la République du Travail J. M. Sverdlov par Bobrovskina, Kamo, par Obolenskina.
Internés en Allemagne, par G. Gal. Natacha, par Katcheva.
Exploits de géants des cosaques rouges, par Sémard.
Des grèves à l'insurrection, par Goloubov.

De l'expérience de l'illégalité bolchevique, par Vassiliev.
Georges Dimitrov, une vie de lutte, par Blagoeva.
Souvenirs sur Marx, par Lafargue et Liobknecht.
Les proscriptions de la Commune, par Zévassé.

La fusillade de Fouemies, par Zévassé. L'insurrection ouvrière de Juin 1848, par Ikor.
Lettres de communards et de militants de la 1ère Internationale à Marx, Engels et autres pendant les journées de la Commune de 1871. Lettres au « Père Duchêne » pendant la Commune de Paris, par Luquet. Karl Marx, par Perchik.
Bonaparte, par Jaurès.
Jaurès reformiste, par Klément.
Les heures glorieuses de la mer Noire, par Marty.

Le travail des bolcheviki dans l'armée avant la révolution d'Octobre, par Yaroslavski.
Les journées d'Octobre, par Kazmov. (Còn tiếp)

Ngôi đình bộ Lại ngày 17 Juillet, lại cảm lưu hành, tăng trở, phát mãi trong địa hạt Trung-kỳ quyền « Phong trào đình công tại Pháp, Bỉ, Tây ban nha và Việt nam » do ông Nguyễn-Độc-Son soạn, nhà in A n (h) ở Hanoi in.

CHÍNH-PHỦ ĐÔNG-PHÁP

CUỘC XỔ SỐ ĐÔNG-PHÁP

KỶ THỨ NHỊ NĂM 1937

900.000 đồng bạc

Chia làm NĂM BỘ mỗi bộ 180.000 và mỗi vé 1 đồng bạc. (NAM KỶ, CAO-MÊN, BẮC-KỶ, TRUNG-KỶ và AI LAO) Nơi xổ định ở HANOI, và thời bán vé trước ngày xổ 2 ngày Cáo ngày xổ số sau này:

8 Aout, 9 Septembre, 14 Octobre 2-12 1937 và 8 1-1938

Mỗi lần có 4029 số trúng như sau này:

1 số trúng	4.000\$	4.000\$
8 »	1.000.	8.000.
60 »	100.	6.000.
360 »	50.	18.000.
3.600 »	10.	36.000.
4.029		72.000\$

Có năm số lớn chung cho cả 5 bộ

Xổ tại HANOI ngày 6 tháng giêng năm 1938

1 số trúng 100.000\$ 1 số trúng 40.000\$
1 » » 20.000. 2 » » 10.000.

Những vé hoặc trúng hay không trúng về năm kỳ xổ của năm bộ đã được dự vào cuộc xổ chung lấy 5 số lớn.

CHỮ-Y: BỘ NAM-KỶ từ số 020.000 đến số 039.999 và từ số 100.000 đến số 119.999 - BỘ CAO-MÊN từ số 200.000 đến số 219.999 và từ số 300.000 đến số 319.999 - BỘ BẮC-KỶ từ số 400.000 đến số 419.999 và từ số 500.000 đến số 519.999 - BỘ TRUNG-KỶ từ số 600.000 đến số 619.999 và từ số 700.000 đến số 719.999 - BỘ AI-LAO từ số 800.000 đến số 819.999 và từ số 900.000 đến số 919.999

Trường tư-thục «HỒ-ĐẮC-HÀM» Huế

(dù các lớp từ lớp năm đến lớp cụ thể từ niên)

Hội-Trường: S. E. HỒ-ĐẮC-HÀM, nguyên Tham-Tri bộ Quốc-Dân Giáo-Dục, Thượng-thư lưu-tri.
Ban Khoa-học: M. HUỖNH-DỰ, Tốt nghiệp trường Cao-đẳng sư-phạm Hanoi.
Giám-Đốc: Ban Văn-chương: M. CAO-XUÂN-HUY, Tốt nghiệp trường Cao-đẳng sư-phạm Hanoi.

KHAI-GIẢNG: ngày thứ hai 30 AOUT 1937
TÀI HỌC-ĐỒNG: ngày thứ sáu 27 AOUT 1937 (tại địa-trạm 20 Aout)

TRƯỜNG BẢ TỔ-CHỨC LẠI HOÀN TOÀN, ngày nào muốn hiểu rõ xin gửi thư hỏi quyền ĐIỀU-LỆ (đính, theo 0501 Umbro cũc), ở gần xin đến lấy.

Muốn nghe tin tức trong hoàn-cấu được lanh chóng và rõ ràng,
Muốn thưởng thức âm-nhạc của các dân-tộc trên thế-giới,
Muốn nghe những điệu hát cải-lương Nam-kỳ, ca Huế và hát Bắc mà không tốn tiền mua đĩa hát
Chỉ nên dùng một cái máy vô - tuyến - điện

PHILIPS hay PILOT
bán tại SOCOA HUẾ

DRAGEES
M. LÉDI
ANTIBLENNORRAGIQUES
PHARMACIE PHAM-DOAN-DIEM TOVRANI

