

DÉPOT LÉGAL

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL



Số 888 NĂM THỨ MƯỢT

MỐI SỐ 4 XU

四子年 十一月初四日

# TIẾNG-DÂN

## La Voix du Peuple

CÁC NHÂN MÌNH CẨM-MU  
HUY NHỊ - THÚC-KHÁNG  
Quản lý  
TRẦN ĐÌNH-PHIÊN

聲

Mỗi tuần xuất bản ba kỳ: thứ 6A, thứ 6B và thứ 6C

NGÀY THỨ 6A

17 DECEMBRE 1938

BÁO QUÁN  
55/22, đường Đồng-Ba, Saigon  
Giá-thép nội: 50  
Giá-thép ngoại: 60  
Giá-thép TIẾNG-DÂN: 80Không yêu non  
sông, yêu người  
đẹp.不愛江山、愛美人  
(Thi Tàu)

QUANH CHUYỆN VUA NƯỚC ANH TỪ NGÓI

## NGÓI VUA VỚI BÀN BÀ BẾP

Trên đời tòn qui nhút không  
chi bằng ngôi vua, mà dáng  
yêu nhút không chi bằng sắc  
đẹp dân bà. Vì thế nên trên  
lịch sử xưa nay, các ngài thiên  
tử với các bậc giai nhân  
thường có chuyện dâng diu  
nhau, mà chuyện vua Edouard  
VIII nước Anh thời vị là một  
trận trầm ngâm chuyện khác.

Vua Edouard VIII muôn kêt  
hồn với một người dân bà Mỹ,  
bà Simpson, y vua đã quyết  
định mà vi trái với biến pháp,  
nào Nội các, nào Nghị viện và  
cả thàn dâia trong ngoài nước  
Anh đều khởi lên phản đối  
một cách kịch liệt. Đầu trước  
tinh cảnh khò xù: muôn lấy  
người yêu theo ý mình thi  
phải bỏ cái ngai vàng, mà  
muốn ngồi trên ngai vàng thi  
không được lấy người yêu.  
Sau do đầu và so sánh thế nào,  
vua Edouard quyết từ ngôi để  
cho đăng làm báu với ý trung  
nhân.

Theo tin L'Année ngày 10-  
12-38 thì ngài đã hạ đao du  
thời vị không chỉ từ cái ngôi  
vua minh dương ngồi đó mà  
thôi, lại từ bỏ quyền kế thống  
của các con cháu, lại bỏ cả  
những tước vị khác, chỉ lấy  
tên là Windsor như người săn  
thường mà thôi. Ngôi ngai sẽ  
nhường lại cho công tước  
York (đệ nhị hoàng tử con vua  
George V).

Nghé chuyện trên này, phần  
chiều có ý trách vua Edouard  
là qui dân bà đẹp hơn ngôi  
báu. Song cái ngôi báu kia với  
người đẹp thường có chuyện  
dâng dính nhau, nên phải một  
chuyện trên: Khi vua Kitô nhà  
Hà, vua Trụ nhà Thương, vua  
U-vương nhà Châu, nào bị dày  
bị giết, bị mất nước, thuở nay  
đã luân đến qui tội cho mấy  
nàng giai nhân Muội Hỷ, Bắc  
Kỳ, Bao Tỷ v.v. cho đến Phô  
Sai nước Ngũ, bị mất nước tại  
nàng Tây Thi, vua Minh Hoàng  
đời Đường bị giặc đuổi chạy  
là vì Dương quý Phi v.v.; cái  
ngôi vua và người đẹp không  
cùng sống với nhau, nghĩa là  
không gồm cả hai được, hè  
đang cái này thì mất cái khác,  
còn lè vì thế nên vua Edouard  
một lần trước mà chọn lấy  
một cái như cái ý chí quyết  
định của ngài, tưởng dâng  
khen hòn là đúng trách. Hỗng  
còn nhiều lè dâng làm cho ngài  
thêm lòng quâc quyết từ ngài:

(1) Cứu Thuận-án  
Cứu Thuận-án hôm nay mất  
trông, Cứu vang mìn mìn nước mèn mèn.  
Thông xon tiếng sòng cùng hòn giềng,  
Đó ngâm hòn sau chia lấp giềng.  
Đến Trần-hồi kia còn đâu đây, (2)  
Làng Thái - đương đó có người  
không? (2)  
Xóm xox hóng mát phượng du khách,  
Ngâm cảnh riêng ai khéo bợ lèng.  
V.T.

(1) Cứu Thuận-án có Trần-hồi kia.  
(2) Thái - đương, làng sau đì Huynh-  
Quang, làng kia kinh-nhà.TẠI BẮC-KỲ CÙNG CẨM-CU  
LI ĐÌNH CÔNG CHIỀM SỞ

Quan Thống sứ Bắc-kỳ vẫn rời đê  
cô lảng mò đi qua tỉnh cũm các  
cuộc đinh công chiếm sở, như quan  
Thống đốc Nam-kỳ đã cũm vậy.

CHUYỆN DÀI

**BÃI dâng buôn cướp chửa!**  
Làm sao ta nghe nhiều chuyện cũn báu,  
cũng có nhiều cái rất sai, nhưng chưa  
thấy có chuyện cũn báu nào như các  
chuyện sau này:

Một anh rợ đương lạm cạm di rõ  
trong rừng tết làm mồi Thinh linh anh ta  
nghe rõ ràng, đoán rõ có ngay, nên đã ra  
chạy. Mái quá khát sat, cái đói thè  
trong rừng, mệt con xe lù, lung con xe  
anh ta chạy trót rồi mới quay lùi theo  
con, nên anh chạy mà thấy cái hình nó  
phỏng đại theo san lùng, nhưng may nó  
vẫn chạy từ anh ta mà không theo kịp.  
Anh ta lết đít ra chay nhanh hơn  
nhau, chạy e bối e bối và không trả  
trời đất cùi cũn bắt. Chạy cho đến một  
lời kia anh ta mới nghe phía sau anh ta  
cái tên kia bắt chay; vinh ta chạy nhanh  
quá, cái đít dập cắn anh ta mà xa cùi trên  
cò khò, vang trên đồng lúa tần, cò khò bắt  
lời kia nghe lúa rung ra, chạy có  
rõ ràng. Anh ta phản ứng là đít dập súc, phần  
thì mừng rằng may có cuộc chạy rừng mà  
con anh ta kia bắt tròn đùi, nên anh ta nở  
đông lại. Tài là ra con xe lù ở đùa trong  
đầm lùi lại bón ra san lùng anh ta rùa,  
mà con xe lù bị chay đan thai.. Anh ta  
chay nha, con xe lù đuổi nha... Đến khi  
anh ta không còn sức đùa mà chạy được,  
đành dừng lại nín mình chờ con anh ta.  
Tại cùi chàng lèm sao, cái con xe lù  
lên tát dâng gánh chay như mèo dâng  
chân lùi một bùn anh ta! Té ra con xe lù  
kia chẳng qua là cái bông cùi anh chàng  
quá nhất!

Kế sau đó: cái chay kia, có lù là ngay  
ngónĐời nay mới là một chay đã xảy ra  
thật:

Có người kia chay về miền thượng du  
lĩnh Quảng nam cách đây tròn mươi  
năm, có một bùn đù đánh chay, cái  
còn, cùi bùn ngồi gánh đà ngồi. Giang  
trình lùn ngồi trong bụi cùi tảng khao  
mặt cùi tội, con bùn nhèm xanh sắng  
bởi súng sabin đâm; chay cùi tảng sen có  
đang già cũng người trong bùn lại bùn  
sen, có tình thương ngọt cùi lùn lùn  
đến tròn trước. Bụn này thay đổi  
đến tát bùn trắng, tảng là cùi bùn theo..  
thanh ra họ cùi bùn bình tĩnh mà bùn  
mặt. Đến một gánh đà khóc lùi một quát,  
khi đù lùn bùn đù, tài cùi con cùi kia  
cùng theo, mà vò lèng... Té ra không  
phải con cùi mà chính người trong bùn  
minh!

Ở đời sau không sợ, mà phải sợ chàng  
chàng với chò, vì phần nhì là những mồi sợ  
là tự mình tạo ra hết.

Laculay

**ÔNG BÙI-QUANG-CHIỀU  
BẮC CỨ ĐẠI-BIỂU  
THƯỢNG - HỘI - ĐỒNG**

**THUỘC - ĐỊA**

Cuộc bỏ thăm cũi đại biểu Nam  
và tại Thượng-hội-dồng thuộc địa

Pháp ngày 13 December, có hai  
người ra tranh cũi là ông Bùi-  
Quang-Chiều và Nguyễn-phan-

Long. Kết quả: ông Chiều được

123 phiếu trong cũi. Ông Long được

76 phiếu.

XEM SƠ TỔI CÓ PHỦ  
TRƯƠNG KHÔ VĨ

**CUỘC XÓ SÓ  
ĐỒNG - PHÁP**

NGÀY 10-12-38

Theo điện tin Arip ngày 14  
December thì tướng Truong-hoc  
Laceng & Tay-an-phu đã khởi  
binh từ xung là lãnh tụ các  
tỉnh quân Trung-quốc - Truong-

**HỘI - ĐỒNG CHÍNH-PHÙ  
KHAI MẠC**

Ngày 10 December này, hội đồng  
chính phủ đã khai mạc kỷ thường  
niên tại Saigon. Hội viên Hội đồng  
này có gồm các thủ hiến 5  
tỉnh, như quan Thống đốc Nam-kỳ,  
mỹ quan Khâm sứ Trung-kỳ, Ai  
lao, Cao-Man, quan Thống sứ Bắc  
kỳ.

Tại Trung-kỳ, Nam-triều có đại  
biểu của Thương Lại Thái-v.-Toản,  
còn Bắc-kỳ có quan Đồng-đốc  
Hoàng-trọng-Phi đà.

Theo lẽ, quan quyền Toàn quyền  
Silvestre có bài diễn văn kê tinh  
tinh Đồng-dong, trong có nói  
tràng trại kia phả rời cuộc trị an,  
nói về bảo giới và việc Vật-kien  
ở Xiêm; có kè số từ chính trị giam  
trong tù và tại Guyane từ năm 1931  
là 3003 người, đến nay tha bổ,  
còn lại chỉ mấy trăm.

Xong diễn văn, hội đồng khai mạc.

**XÉT NHÀ VÀ BÁT NGƯỜI**

NGHÈ-AN.— Hồi đầu tháng No  
vember vừa rồi quan Mái thám ở  
Vinh có đem lính ra phá Diên, cùng  
phái phà đến học của Châi-Ké  
(người này trước bị bắt lính nghỉ  
hai lần, đều được trả về) ở làng  
Hàn-lát, tổng Thái-xá; xét không  
tang vật gì, nhưng Châi-Ké  
cũng bị giải về nhà lao Vinh.

Cách hôm sau, lại tới nhà cậu  
Nguyễn-ngo-đà, ở làng Đông-phai,  
thuộc xã Đông-tháp (Ly-trai), không  
bắt được tang vật gì, song cậu  
Ly-trai, tên là Lai, được một mớ  
cát vụn không buộc có permis, cát  
khi không phải thuế, v.v.

May mắn được bao theo tên  
còn cát gọi là rát rít tên, tên lịch  
đại lượn như dưới, sang cha nhà đương  
tổng xem xét.

He nói: « Tôi ay cát tránh thi được sự  
ty do thi; còn cát giành lùi không buộc  
để permis, vẫn chưa phạt tôi, song mỗi  
khi bắt cát bùn mà rải gặp người K'đim  
lâm thi bị lấy mất cát; 8, 7 ngày thi có  
một lèu như vậy. Đầu mấy người có  
permis tên dae mới khò này;

« K'đim-lâm phát mỗi cát permis theo  
lùm trong 6 tháng, số bao trùm là 2000  
(tùi tháng 10 người, chép thay có 8, 7  
người, vì 6 tháng lùm küm, chép người  
không tên lùm chép); hoặc mỗi  
người phải nộp thuế mỗi lùi 8 giah than  
10\$20(mỗi lùm 20 kilo, 10\$20/20=500\$).

Bán xong giao đồ, rồi nộp kỵ khais;  
nghe là một lùm bùn 8 giah than thi nộp  
trên 10\$20, mỗi lùm dae bùn kia permis  
tùi ai bán vé gi, vang rập mỗi lùi küm  
lùi thi bị bắt thi permis lùi, như Lé-Khâi  
ở làng Mỹ-thạnh với 4 người nô, lùi  
chung một cát permis, đóng thuế 6, 7, 8  
kì, tên Khâi bị đánh, ngũ người kia, 10  
kì thi bị đánh, người thi tên lùm nô,  
thanh giao lùi, thành giao lùi, tên kỵ khais  
không thi kỵ khais thi kỵ khais;

Sau chung ngày kỵ khais thi kỵ khais  
thanh thi kỵ khais thi kỵ khais thi kỵ khais

Vua Edouard sẽ ở đâu?  
Không ai rõ được vua Edouard trú tinh  
nhưng ai.

Thời lùi phong Jean thi ngài có, không  
để lại nước Anh, và lần ngay sau khi kỵ  
khais thi ngài có xuất dương.

Trong lùi tuy nhiên cũi Béjouen thi  
chân Anh hoảng sợ, không kinh qua  
thanh lùi, vì đài quái số người đánh lùi  
hết lùi thi lùi lùm cũi, như thi Nhô, thi  
Phê v.v.. Hiện nay có Lé-Thuong  
và 6 người nô chép nhau một cát  
permis, được nộp thuế 8 giah than, rùa  
phát đồng lùi kỵ khais tuy cũi.

« Giá già bùn & như Phao-thiết, mỗi  
giờ giao lùm 20 kilo, 10\$20/20=500\$  
nếu 8\$27 là chép, sẽ không giao lùm  
hay 8\$40 một kilo hoa giờ...»

Trên làng Thanh lùi lùm cũi bùn  
thuôn cũi, mèo nhà đương cùi nhau  
chewa lùi nô cho dân ngài được nha.

Tiếp theo

Ô BẮC-KỲ CÓ LỆNH TÌM  
ÔNG DIỄP-NGUYỄN-KÝ

Ông Diệp-ngo-ky, chủ bá bắc  
Viết-Nam bị trục xí, bị k'đim-lâm  
vi chuyển giao không rõ. Ông đường  
bệnh tại Saigon, rồi di dời không  
ai biết; sở Mát-tham đang làm.

Theo Pi/i-Béo thi này ở Bắc,  
cũng ra lệnh tìm ông Ký, xem  
ông có ở ngoài vắng cùi Bảo-hộ  
rông & Ký không.

Ô QUẢNG-NAM CÙNG CÓ  
TRIỆU GIỮNG ĐỘI TO I

Nghệ-Tinh có trên chép dài  
thị trấn Quảng-nam cũng có trong  
triều đổi to I.

Tại miền Tiên-phu, tuy lùi rà  
cô dái săn vật như quái, can có tiền  
một lùi, nhưng mèo tháng 8 vì trời  
lùi ey không được, còn dám ey  
duyên xe suối di Ban-mé-thết.

Trong số lùi, quan Quảng-Ngãi, có  
12 người: 8 người con và vợ tái  
tùi công k'đim-lâm năm 1938, là: Phạm-  
Hòa, Võ-Hồm, Huynh-Tín, Nguyễn-  
Triết, Châu và Phê; người ra  
không được rõ tên, mà phia  
đông là người mèo lùi ngài.

Nghé họ nói: «Những người bị  
duy di lùi, không người nô bị già  
ey; chỉ vì vụ lùi a rau xin đưa  
ra cùi bùn lùi trong mèo lùi lùi  
xin đưa xin xin sinh đeo hòn v.v..»

Dân thành

Còn tại Hồi phè Thanh-binh, Tam  
ky... cũng đồng một cảnh ấy!

Mà đối với thửa mèo: Tiền-hoa,  
đèo-ant, Hồi-Hàn v.v..

Nhà nông



## Công việc hàng ngày của Mussolini

(tiếp theo trang 2)  
Không lâu hai tháng. Nhưng không, Mussolini hàng ngày thường có thi giờ rảnh, có khoảng thời gian sau thường, mới là đồng phục cho lì khung tin hilly xem tôi là rõ dưới đây.

## Công việc hàng ngày của Mussolini

Mỗi bữa sớm 8 giờ, ông ta giặt, cởi áo sơ mi, rồi vỗ tay mai, ăn xong, xem những thứ trái riêng của nơi gác đầu.

8 giờ ra Quốc vụ làm việc và tiếp kiến thủ trưởng các bộ và tham mưu đồng quan cả 7 người, mỗi người báo cáo công việc trọng yếu chỉ trong 5 phút đồng hồ. Vì nói không đâu rất trọng yếu trong 5 phút đồng hồ là song, ngoài 5 phút không phải là việc quan hệ, ông ta không cần nghe nữa. (người Nam ta có khi ngồi 3 giờ đồng hồ mà không nói câu gì nghe được!)

Tiếp kiến xong, phà duệ, công văn, công văn cũng không nhiều, vì việc thường đã có thuộc hạ như đồng lý văn phòng, bí thư, ty trưởng và thủ trưởng đã xem xét làm xong cả, những cái trinh lén ông ta chỉ là cái trọng yếu. Vả lại, những sự tình do 6 thư trưởng và bộ tham mưu báo cáo bằng miệng đó, ông ta không chỉ nghe mà thôi, chính trong khi nghe đó, bao tinh thần vào đó một cách đúng đắn.

Sau lại tiếp kiến các nhà quan yếu khác cũng nghe; viên thượng họ nghe việc và vương lện, qui tộc, tôn giáo cả nhân vật các phương diện.

12 giờ, chính trưa, về nhà ăn trưa, ăn trưa xong, cùng các con cháu nội ngoại và đứa con gái bé của ông ta cùng trêu đùa, làm mồi, trò chơi nhau trả con một cách hăng hái vui vẻ.

Đoạn, khuya vài bốn giờ, ông ta không chỉ một tay cởi áo giặt, lại là một tay khuya đèn bay.

(Còn nữa) M. V. thuật

## Mắt con

Tại sao là Trần-Mưu, làng Thanh-Ninh, tổng Thanh-Truyền, huyện Phê-Phò, tỉnh Biên-Dinh, (par poste Phê-Phò) có tên con tên Trần-Vân-Lý, tên tục là Trần-Gi, là tuổi, người già 60, mặt xuong, nước da trắng, mắt mè mè, hơi tai trước; Phê-Phò, huyện Biên-khô.

Nghỉ tháng ba năm nay (1930) duong họ, tự nhận bộ dù dài không biết Tôi ra chung tìm kiếm ở nhiều mà không thấy, think cho con ruột thật rất lấy làm thương nhớ hoặc rầu. Vậy tôi sống lên bão hòn đáy này, xin bà con bà họ, ai biết nó ở đâu, hoặc gặp nó nơi nào; làm ơn mìn giúp tôi tìm cho tôi, tôi sẽ đến tên nơi con nó và, và con ta ấy tôi xin hận đây.

Nay kinh.

TRẦN - HƯU

## VIỆC TRONG NƯỚC

### TRUNG-KÝ

Còn bộ giám kim may vào áo, bộ kim đầm lót vào sườn

**HÙU.** — Tại phòng đường người mà (mỗi lần thương lớn, hiện có bộ lót) là: Bà Khoa, quan thái tử là, huyện Thành-thị, bộ mồ thát đã

Nguyên nó may áo, còn kim bộ giám vào vai áo phần tay trái rồi nắm ngón, không may hai ngón mà, tay nắm bộ kim đầm lót vào sườn. Ngày 3

Đécembre này, đem lót nhà thương, ngày

con quan, phai soi/đèn lót thay áo lót

nhưng đổi khi bao lót, nước dùng,

không phai giống giọt, chán

nuôi, người ta không thể sinh cơ

lập nghiệp được.

Lúc này nhà nước đã tìm được

một thứ cây trồng đất cải bờ biển:

cây Phi-lao.

Tiếp đất bao hàng thô à!

Lúc 8 giờ chiều chủ nhật 13 Decembre này, một người trai 40 tuổi 30 tuổi, mèo da với trống cát, quần vải trắng cát, vòi xám cầm búa vào hiệu V. H. ở đường Mirader 9 là một hiệu bán rau và thảo mì, bộ mèo xám mèo thêu lót, và mèo: cát rò che túi. Đang bao đất nghe

Chai có thể, mà người trong hiệu kỵ là

làn quét mèo em xám.

Anh dân áo cát mèo, không lái làm thính, có mèo da với lái mèo vải lót, thi người trong hiệu kia xách ván mèo xông ra, định

chóng... may có một người thiền niêm

chóng áo cát mèo, xin cát rò rả, chạy vào

nhà thiền hòn gác đi.

Không phê bình.

P. V.

Nua một cái diều 0\$80, bộ 8

tháng tù

**THANH-HÓA.** — Ở làng Đầu-thé phò

sông son, cái tên Bát-ké - Tayor mèo

một cái diều 0\$30 của một tên hàn rong.

Đảng thời Ông Bát-ké làm thuyền ở

huyện Quang-Quang bị mất cát,

nhưng kia bắt tinh nghịch hai

tay và anh trai. Việc tra xét dường

tín hành, thì có người dẫn mèo Ông

Bát-ké rằng cái diều của Ông là

đem bao cho Ông Cai-Tuyen. Liệu để Bát

kéch đùa quá cái diều của mình là

mất. Thủ rót việc đưa vào linh Ông

Cai-Tuyen nói là con trai của Ông

Bát-ké-Hưng mèo, chứ Ông không biết

Ngày 13-12-30, tên đùa chí tên Thành-hòe,

tuyến án phạt giam Bát-ké-Hưng 8 tháng

thi, Bát-ké-Hưng số kêu oan xin chém án,

chém rõ Bộ có ý không.

Phi-lao là thường gọi là cây

Đường liễu hay cây Sa-mộc, có

lý cây thông, cánh lái mảnh giề

là nhô dài và sâm hòn là Tông, rẽ

nhà rẽ, cây cát vòi nhọn, dài và

đầu lái cây cát nhọn, dùng để đùa và

đầu lái cây cát.

Mỗi lõi bỏ một nhum

pháo nồi, dài cây cho rẽ thẳng

rẽ lái đất. Mỗi lõi là xói đất

một lần cho đất bùi hơi, nhô có

bắc sâu. Mỗi ngày hai lần trót,

sáng sớm và chiều tối.

Cây Phi-lao là thường gọi là cây

Đường liễu hay cây Sa-mộc, có

lý cây thông, cánh lái mảnh giề

là nhô dài và sâm hòn là Tông, rẽ

nhà rẽ, cây cát vòi nhọn, dài và

đầu lái cây cát nhọn, dùng để đùa và

đầu lái cây cát.

Mỗi lõi bỏ một nhum

pháo nồi, dài cây cho rẽ thẳng

rẽ lái đất. Mỗi lõi là xói đất

một lần cho đất bùi hơi, nhô có

bắc sâu. Mỗi ngày hai lần trót,

sáng sớm và chiều tối.

Cây Phi-lao là thường gọi là cây

Đường liễu hay cây Sa-mộc, có

lý cây thông, cánh lái mảnh giề

là nhô dài và sâm hòn là Tông, rẽ

nhà rẽ, cây cát vòi nhọn, dài và

đầu lái cây cát nhọn, dùng để đùa và

đầu lái cây cát.

Mỗi lõi bỏ một nhum

pháo nồi, dài cây cho rẽ thẳng

rẽ lái đất. Mỗi lõi là xói đất

một lần cho đất bùi hơi, nhô có

bắc sâu. Mỗi ngày hai lần trót,

sáng sớm và chiều tối.

Cây Phi-lao là thường gọi là cây

Đường liễu hay cây Sa-mộc, có

lý cây thông, cánh lái mảnh giề

là nhô dài và sâm hòn là Tông, rẽ

nhà rẽ, cây cát vòi nhọn, dài và

đầu lái cây cát nhọn, dùng để đùa và

đầu lái cây cát.

Mỗi lõi bỏ một nhum

pháo nồi, dài cây cho rẽ thẳng

rẽ lái đất. Mỗi lõi là xói đất

một lần cho đất bùi hơi, nhô có

bắc sâu. Mỗi ngày hai lần trót,

sáng sớm và chiều tối.

Cây Phi-lao là thường gọi là cây

Đường liễu hay cây Sa-mộc, có

lý cây thông, cánh lái mảnh giề

là nhô dài và sâm hòn là Tông, rẽ

nhà rẽ, cây cát vòi nhọn, dài và

đầu lái cây cát nhọn, dùng để đùa và

đầu lái cây cát.

Mỗi lõi bỏ một nhum

pháo nồi, dài cây cho rẽ thẳng

rẽ lái đất. Mỗi lõi là xói đất

một lần cho đất bùi hơi, nhô có

bắc sâu. Mỗi ngày hai lần trót,

sáng sớm và chiều tối.

Cây Phi-lao là thường gọi là cây

Đường liễu hay cây Sa-mộc, có

lý cây thông, cánh lái mảnh giề

là nhô dài và sâm hòn là Tông, rẽ

nhà rẽ, cây cát vòi nhọn, dài và

đầu lái cây cát nhọn, dùng để đùa và

đầu lái cây cát.

Mỗi lõi bỏ một nhum

pháo nồi, dài cây cho rẽ thẳng

rẽ lái đất. Mỗi lõi là xói đất

một lần cho đất bùi hơi, nhô có

bắc sâu. Mỗi ngày hai lần trót,

sáng sớm và chiều tối.

Cây Phi-lao là thường gọi là cây

Đường liễu hay cây Sa-mộc, có

lý cây thông, cánh lái mảnh giề

là nhô dài và sâm hòn là Tông, rẽ

nhà rẽ, cây cát vòi nhọn, dài và

đầu lái cây cát nhọn, dùng để đùa và

đầu lái cây cát.

Mỗi lõi bỏ một nhum

pháo nồi, dài cây cho rẽ thẳng

rẽ lái đất. Mỗi lõi là xói đất

một lần cho đất bùi hơi, nhô có

bắc sâu. Mỗi ngày hai lần trót,

sáng sớm và chiều tối.

Cây Phi-lao là thường gọi là cây

Đường liễu hay cây Sa-mộc, có

lý cây thông, cánh lái mảnh giề

là nhô dài và sâm hòn là Tông, rẽ

