

GIẤY BÁO
Mỗi số bán lẻ 1.00
Mỗi tháng bán 30.00
Mỗi năm bán 300.00

TIẾNG-DÂN

La Voix du Peuple



La Voix du Peuple



Hưng đầu lợi
càng nên trù ẩn
hại.

SAU KHI ĐỌC BÀI
DIỄN-VĂN QUAN KHÂM-SỨ GUILLEMAIN
TRƯỚC NGÀY HỌP DÂN-VIÊN TRUNG-KỲ

Hiện trên hoàn cầu này, dầu ở xứ văn minh bực nhất, cũng không có chánh phủ nào dám tự phụ công việc của chánh-phủ là người phần hoàn thiện mà không có chỗ khuyết điểm.

trên cũng đòi ngay ra quan niệm lục quan mà mừng cho tiền đồ xứ sở. Nhưng nên biết những nhà đại chánh trị như các quan thủ hiến người Pháp sang cầm quyền cai trị xứ này, làm một việc gì, vẫn thận trọng suy nghĩ và tham chương chúng kiến mà sau mới thi hành, theo cái nào của một dân chủ không khi nào làm việc độc đoán.

Ở xứ Việt-Nam ta phục thuộc dưới quyền nước Pháp, xứ Trung-kỳ hiện có Nam-triều là cũng nhận chánh-phủ bảo hộ là quyền vô thượng. Nghĩa là quyền tối cao ở chánh-phủ thì chánh-phủ muốn làm điều gì cơ tự làm, chẳng có gì ngăn trở.

Theo như bài diễn văn quan Khâm, những công cuộc đã thi hành tất là ngài bằng theo tư tưởng của Bộ và tỉnh, ngài lại có kể rõ những điều yêu cầu của viện Dân-biểu mà chánh-phủ đã đề ý và thi hành. Vậy mà toàn cả một bài dài đến 20 trang, ít nói đến hiện tình thống khổ của nhân dân về khoảng kinh tế không hoảng cũng những hiện trạng phiếm lụy về chế độ thương-chánh, kiểm-lâm như muối, rơm, thuốc lá thuốc là cùng con số thất học và thất nghiệp, chuyện tham nhũng của quan lại, chuyện phá lạm của hào cường.

Một bài diễn văn trường giang đại hải, dài hơn 20 trang giấy đặc, đọc suốt một giờ đồng hồ, trong kẻ công cuộc chánh phủ, cả Bảo hộ và Nam-triều, đã mở mang và kiến thiết, từ việc do các cơ quan bên Bảo-hộ cùng việc các Bộ Nam-triều đã thi hành mà có hiệu quả, có những con số đánh rành, rõ là một bản thống kê và rõ các cảnh tượng gồm hoa rực lạc riêng ở xứ Trung-kỳ, không vẽ gì là không tốt đẹp. Trường ai có om mối bí-quan đến dân, đọc bài diễn văn

Viết bài này, chúng ta vẫn ôm mối lạc quan đối với bài diễn văn quan Khâm, song xin tới

CHUYỆN ĐỜI

Không chỉ thành hành bằng thói quen khó quên quí

Cứ khi nghe kể, tâm niệm nghĩ hiệp công đức kính quí, nếu ai làm được như thế, thì hẳn là một phần đáng kể của dân chúng ở nước này. Ấy vậy mà thực ở lại khốn. Khó ở còn là nghèo, làm việc nhàn, nhàn không kiếm tiền, nhàn nhàn nhàn nhàn, nhàn nhàn nhàn nhàn.

Hiện nước Tàu bị người Nhật nắm quyền miền Đông-Bắc, nên đường lối, nên quan thuế, nên bài bản quy tắc con thiệp vào; miền Nam cũng bị thế lực ở Pháp kiểm soát lãnh đạo, nên đường lối, nên đường lối, nên đường lối.

Ngài Khâm nói rằng, ngài Khâm nói rằng, ngài Khâm nói rằng, ngài Khâm nói rằng, ngài Khâm nói rằng, ngài Khâm nói rằng, ngài Khâm nói rằng, ngài Khâm nói rằng, ngài Khâm nói rằng, ngài Khâm nói rằng.

Báo «SAO-MAI» phê-bình cáo
hạng làm chính-trị xứ Trung-kỳ
LỜI NÓI CHUA TRONG CÂU KHEN TẶNG TÔI

Trong nháy mắt được tin Ủy-ban điều tra do Bộ Thuế-dịch sẽ phái sang Đông-dương, anh em các giới Trung-kỳ nào lập tam ban, nào trung-câu ý kiến động thảo tập nguyện vọng, nao nức một hồi. Riêng tôi, Huỳnh-thúc-Khàng, chỉ đứng trong phạm vi một tờ báo trong xứ thân lợi được là nguyện vọng nào, thì giới cho ban Thượng-triều Dân-viện cũng Tam-thời Ấy-ban, hoặc lần lược đăng trên tờ báo để bản một ít tài liệu thiết thực cho cuộc điều tra sau này, chứ thầy chung không dự vào cuộc Tam-thời Ủy-ban hay Ủy-ban nào.

Cũng một phần tử trong dân-tộc Việt-nam ta, không thể trái cái gánh mình cho ai, nên đem thân sống sót, trước làm dân-biểu vài năm, sau đương cái trách nhiệm chỉ trưởng một tờ báo trong xứ Trung-kỳ chưa có tờ báo nào, lại ở giữa đất Thần-kinh là một nơi hoàn cảnh quốc-thị phần văn, chính triều phủ tập. Khi ra làm báo, tôi đã định làm thêm bia treo trước cửa chàng, chia trăm ngàn mui tên. Ngồi mạng lệnh của lương tâm cũng thiệt chức nhà làm báo, tôi với đất nước, nói giống, gần gì gì tôi cũng không đề ý đến lợi là lời chê với lời khen. Bởi vậy nên ông Trúc-Lâm công kích tôi mà tôi không lấy làm buồn, báo Sao-Mai khen tặng tôi mà tôi không lấy làm vui.

Mới đây, ông Trúc-Lâm có bức thư ngỏ công tôi đăng trong Việt-Báo ngoài Bắc, công kích tôi một cách kịch-liệt, cho tôi là «mộng» là «ngh», kể đó thấy báo Sao-Mai ở Vinh là tờ báo do ông Dân-biểu Trần-bà-Vinh chủ trương, có đăng một bài «Phê-bình hạng làm chánh trị xứ Trung-kỳ» của ông Hy-lộ (số 140 ra ngày 1-10), trong đó khoe tặng tôi hai chữ: «khôn khéo».

bản tài mà hỏi nước mới của nhà nghèo, chất chôn tiền tài, lại đem làm món quà cho nhà quyền quý nữa. Báo dân Tân không chửi tao được. Mà thôi, môn ngoại đạo ở dân cũng thế, không chỉ ở Tân. Cho tôi ăn may một xướng bộ nhậu một mẻ bọ trùn bọ ngựa để báo tôi hi vọng mà không tiến, cái đó không thiếu gì.

Chuông-mai

Hội đồng thường niên
viện Dân-biểu Trung-kỳ

Ngày 15 Octobre - Buổi mai
Kết đảng bản dự trù công tác
và Ngân sách Đông Dương
và ngân sách riêng

Ông Hà Đăng: Mấy năm trên chúng tôi đã xin được đặt máy. Nhà nước trả lời rằng không khí báo dân không xin mà nhà nước định làm. Bây giờ nghe quan lớn nói nhà nước định làm máy đặt máy điện. Việc gì dân chúng tôi nào có xin báo giới? Trước kia chúng tôi xin làm thế nào mà đem một nước lên cao. Nay đã có các đấng, một nước đã lên cao, thì có để cho chúng tôi tự tiện tác quái, đặng xe. Nếu còn phải đặt máy nữa thì dân chúng tôi đã thất nghiệp mà còn chịu lỗ nhiều quá.

Ông Tây hải: - Vậy thì xin cho biết rõ món tiền 150.000\$ trong ngân sách về khoản kinh phí và đăng các phát động việc ở Quảng Nam, là đã làm gì?

Ông Tây: - Bây giờ đã cho dân tự tiện làm, thì món tiền ấy có thể xin đem làm việc ích khác cho Quảng Nam không?

Quan Chánh Lục lộ: - 36 tiền kỹ là do nghị viện Pháp ủng hộ, có lợi. Nếu các nghị muốn thì cứ thỉnh cầu, nhưng chắc không được, vì cần phải có nghị viện Pháp chuẩn bực.

Ông Tây lý làm lý là nhiều việc có cần thiết với dân mà chính phủ không bồi ý Viện, như thuê điện ở Thanh Hoa, Đông Sơn, Hà Tĩnh, Tuy Hòa...

Đó là thảo về ngân sách Đông dương chứ không phải riêng của Trung kỳ.



Đoàn du-lịch này do nhà báo «Đài-Loan Tân-Văn-Xã» tổ-chức

một bước mà trông cho cơ quan người Nam chúng tôi như Bộ, Tỉnh và viện Dân biểu, đem những thực trạng trong xứ mà đem đặt cùng phả đại chánh trị Pháp, đều lợi ích phả đã đánh mà những điều hại trong dân gian, tương cũng nên phả trình một cách ngay thẳng. May ra những điều lợi ích càng làm cho tốt thêm mà những điều tệ bệnh cần phải trừ phương cứu chữa. Như vậy trên đường Pháp Nam hiệp tác càng có hiệu quả chắc chắn mà nhân dân càng gọi lòng tin nhiệm hơn là không nói đến điều hại.

SAU KHI ĐIỀU TẠNG
VĂN-THÂN HUYỆN QUYNH-LƯU BI ĐỒI HỒI
Người ta nói rằng nay văn thân Quỳnh Lưu (Nghệ-an) đông lắm. Mỗi năm ngoài ông Văn Phan Phụ bị quan huyện đòi hỏi, vì bắt làm giấy mả cụ, vì có người con làm phụng viên cho một tờ báo ở Vinh, kể đến ông cử Hồ phi Huyện bị lôi thôi. Vừa rồi vì việc đi điều, ông Văn Phan Phụ bị quan huyện đòi hỏi, trong huyện Quỳnh Lưu, mới bị thế nửa tháng trước, cũng có chuyện đời đời!

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỂU
HỌC THANH HÓA CÓ
LỚP ĐỆ TƯ NIÊN
Vừa rồi, ông Lefandria, Thủ hiến học chánh Trung kỳ ra Thanh hóa xét lại địa thế trường C. B. T. H., và nói: «Sang năm 1937, trường Cao đẳng Tiểu học Thanh Hóa, sẽ có lớp Đệ tư niên. Vậy phải làm thêm phòng học nữa».

Đó là một cái tin mừng cho anh em học sinh Thanh hóa. H. H.

Đông bạc Đông dương
vẫn giá 10 quan
tiền Pháp

Ngày 15 Octobre vừa rồi, quan Toàn quyền có kỳ nghị định ban hành sắc lệnh ngày 2 Octobre, sửa đổi sắc lệnh ngày 31 Mai 1930 về chế độ tiền tệ Đông dương. Vì thế nên có nhiều tin đồn bạc Đông dương sẽ hạ giá.

QUAN QUYỀN TOÀN
QUYỀN ĐỀN HUẾ

Chiều bữa thứ hai 20 Octobre, quan quyền Toàn quyền Silvestre đã đến Huế. Buổi mai 27 Octobre, ngài vào Đại nội yết kiến Hoàng thượng. Buổi chiều tiếp các hội đồng: Dân biểu, Báo hộ, Kinh tế lý tài người Pháp cùng các quan chức và nhiều nhân vật Tây Nam tại Tòa Khâm, rồi đi thăm bia mộ chiến sĩ trận vong. Ngày 23 Octobre ngài từ giả Huế vào Nam.





