

GIÁ BẢN	
SÔNG-PHAR	5000.- QUỐC
Một năm 1936	6500
Đến tháng 2.3.36	4.50
Đến tháng 1.36	2.50

Mua báo phải trả tiền trước.
Tất cả người gửi cho K.
TRẦN-DÌNH-PHIEN - Al. Ông
quảng cáo, việc riêng, tin thưa
hàng trước.

TIẾNG-DÂN

La Voix du Peuple

CÁC NHÂN MÃI CÁM-MÃI
HUYNH-THÚC-KHÁNG
TRẦN-BÌNH-PHIEN

BÁO QUÁN

6212, đường Đồng-Na, Phu
Quốc-tháp, số 1, số 62
May tháp: TIẾNG-DÂN HU

Còn gì là ý nghĩa 2 chữ "bảo cứ"

LẠI RẬC RỐI VỀ CHUYỆN BẢO CỰ LÝ TRƯỞNG

Nước ta trải mấy triều-dai trước, kè từ lập thành quốc-gia, vẫn theo chánh-thể quân-chủ chuyên - ché như nước Tân. Song trong chánh-thể ấy, về mặt hành-chánh có một cái chế độ rất chủ-trọng dân-dãy, trải mấy thời-dai mà không di-dịch, đến ngày nay còn tuân-hành theo. Ấy là «tông, lý dùng người lão trứ». »

Riêng về chuyện cù lý-trưởng, ngày trước chỉ thân-bảo chức-dịch và dân trong lảng, ưng ai cù này, làm tò thòe ưng bảo-cù, trình lên phủ huyễn, quan chỉ phê trong tờ bảo-cù làm bằng thi người ấy lảnh triện bộ làm việc, không phiền-phức gì lắm.

Trên đời, không có cái gì tuyệt-dối là toàn bay, theo chế độ trên, tự-trung có kẻ hảo-cường-hao-chiếm độc-quyền sảnh ra mồi tệ này no. Từ có nghị-dinh mới, bày ra chế độ bảo-cù, cũng theo cách «dùng người lão trứ» nói trên, song về công việc bảo-cù theo cách đầu phiếu, lấy phần đại-dà-số làm chuẩn. Theo ý nghĩa chế-dộ mới này, dâng lè không sảnh ra mồi tệ gì mới phái, vì dù theo công ý của dân, phản-dòng dân ưng cù ai thi này thắng số, thắng số tức là đặc-cù.

Nhưng trải mấy năm nay, nghe cái tên bảo-cù thi tốt, mà về mặt thực-tế, nhiều nơi xảy ra lầm chuyện lôi thôi. Lỗi thời vì tiếng là dân cù mà quan cù thòi tay vào can-thiệp một cách quá-dáng, thành ra trái bắn với ý nghĩa 2 chữ bảo-cù. Trường hiệp ấy thường lầm, xin kể một chuyện đương sốt dẻo :

Ở tỉnh Quảng-ngãi, làng Long-phụng, phủ Mô-đốc, lý trưởng Lê-Hiển bị bắt-dịch, quan phủ phải thay-tòng, và lấy phung-biển dâng cù lý-trưởng khác, làng phung-biển 3 người : Trịnh-Anh, Nguyễn-Tử, Phan-Liên. Ngày 5 tháng 3 ta (27-3-36) có giấy quan dời viễn-kỳ hương-chức và 3 người là Tử-Anh, Liên-trên, lại đổi luôn tên Lê-Thiệp. Thiệp là một người giàu ở làng Long-phung, nhưng không có Thiệp ở nhà. Người của Thiệp là Lê-Sinh di thể đến nhà, quan bảo làm giấy tinh-nghen. Lúc ấy có ông lục-pham Luong-Võ, xin bỏ tên Phan-Liên, đổi tên thế tên Hoàn vào, còn trong làng có nhiều người lại muốn cho Thiệp; đến khi Thiệp vào, quan cho Thiệp và. Kế đó có hòa-hai và đổi ông cũn phẩm Lê-Phong và người em là Lê-Dai. Bởi

không đi được. Khi cù Phong vào, quan bảo làm giấy tinh-nghen cho em là Lê-Dai làm lý-trưởng ?, cù Phong không làm, quan liền bảo lính đem giam. Quan lại theo đến phòng giam đánh cù Phong mấy tát tai, mà cù Phong cũng không chịu làm giấy tinh-nghen. Đoan, quan bảo 3 người Anh, Tú và Hoàn làm tinh-nghen, rồi quan lại vào đánh Phong lần thứ hai nữa, mà Phong cũng như định không chịu làm. Qua ngày 28-3-36, cù Phong lên di tinh kêu; đồng thời quan Phủ liền bám tinh xin cách phẩm hâm cù Phong, để cù lý-trưởng xong sẽ kết nghi. Quan tinh giữ lẻ công binh, bắc lối bám ấy, vì không thấy nói cù Phong bị tội gì. Còn tên Đai thi có giấy quan thấy thuộc Quảng-ngãi chứng nhận rằng: Đai sức yếu không đủ làm việc... Đến 8-4-36, quan Phủ cho dời Lê-Dai, Đai vào, quan hâm đánh, rồi bảo đem giam. Đai bị giam 2 ngày mới được về.

Ngày 16 tháng 3 nhuần (6-5), quan Phủ về tại định cù lý-trưởng. Kết cuộc Hoàn thắng số...

Đấy, việc bảo cù lý-trưởng, tự nhà nước đặt ra, cho là việc rất đơn-giản, rất công-binhh: theo nguyên-tắc, chỉ dân phần đông cù ai thi này được, có gì là phiền-phức đâu. Vậy mà như chuyện kè trên, nào phải, nào thối, nào hỏa-bại, nay bắt kè nấy, mai dời người khác; già-di cả đánh, cả giam... việc bảo-cù không khác gì như đổi dái với kẻ phạm tội, sai xá với ý nghĩa 2 chữ «bảo-cù» biết là mấy muôn dặm !

Thúy chung chỉ một chuyện đầu-phiếu cù một người lý-

Üy-Dân-Chí
(Xem qua trang 2 cột 1)

CHUYỆN DỜI

Sao chỉ trách người bán phiếu?

Hết chí dân là chủ hoang, không có chồng mà cù được mài ngay mài to bành to; mày ông lảng bắc ra, mày hội trai bắc tung-bông, xám giăng ché nhợp dà cách, ché đến đùa tát xa gần cũng nài tên bắc nitch, nito: «dân là huỷ», nito «hợp thất là ». »

Bọn dân là chủ hoang dành sút cù cái cù Trịnh là đồng giá ngân hàng kia, pán đang chờ, chờ là phát bắc, nhưng là không ai cảng kích bay mang khát cùi bùi đèn dàn cùi dà dà dà dà phán lừa dàn bắc

puya vui oan cùi bắc, mày chung

chết chia xà sút này, mông chà trách

