



Sữa NESTLÉ HIỆU CON CHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh các nhà trường binh và các trường học (Lycées) & khắp Đông-Dương

LẠI MỘT ÍT CHỪ HẠN DÙNG SAI

Một dân tộc hấp thụ văn hóa Trung Hoa, học chữ Hán đã vài ngàn năm, tất nhiên trong tiếng nói-dầu muốn hay không muốn - thường xen chữ Hán vào, cái đó không lạ gì.

Khuyết lại có bọn Tống Ngọc Đường Lạc cũng bắt chước học theo thể ấy, lưu truyền đến sau.

1) «Diêm phúc» (肥福) : «diêm» nghĩa là tốt đẹp; «diêm phúc», theo văn từ thường dùng về trường hợp như cuộc hôn nhân mà gặp kẻ đại nhân, hoặc trong trường hợp lễ mà tình có được tay đánh hoa để mắt xanh đến mình; nói cho đúng nghĩa, chữ «diêm» chỉ cái duyên của nam tử được hưởng tay cái tốt đẹp thuộc về nữ lưu chứ không phải dùng ra nghĩa phẩm, chỉ chung các sự may mắn khác.

4) «Thân sĩ» (紳士) gần đây thấy các báo hay dùng chỉ vào mấy người ra ươg cử Thủ dân nghị viên (député) như nói «báo cử thân sĩ đầu phiên thân sĩ» v.v.

2) «Đồ lao» (圖勞) : «lao» là chường nuôi sức vật; lại có nghĩa là nhà giam tù, như nói: lao Quảng Nam, lao Nghệ an v.v... còn thêm chữ «đồ» vào, nói «đồ lao» là chức quan tư ngục.

3) «Ly tao» (離巢) thì, ca, phong, nhã, tụng, từ đời Châu về trước đã có, mà thế «tao» sáng thì từ Khuyết-Nguyên đời Chiến quốc, nên người ta thường gọi là «số tao» (楚騷) vì Khuyết Nguyên là người nước Sở, sau

Quan quyền Khâm-Sứ tới Huế

Chiều thứ sáu 22 Mai này, tức 4 giờ, quan quyền Khâm-sứ Guillie-main đã đi xe hơi tới Huế.

Lại một tẻ trong kỳ thuê

Đọc bài: «mối tẻ trong kỳ thuê» của ông L. C. Đông Tiếng-Dân số 900, ra ngày 23-4-36, nói được rõ ràng, song trong câu còn sót một vài chữ không rõ ràng:

1) - Ruộng đất trong làng, về phần công điền thổ được tương xứng hạng 3, 4; còn ruộng đất tư, đều đáng hạng 3, 4 mà làng lại tương làm hạng 2, 1 Vì điền thổ gia hạn là quyền tương trước ở mấy bậc làng, mà cái tình ích kỷ của lý hào, đã gặp được dịp gì thì các bác chủ hồ hồ sót. Vì thế mà có lắm người dân sào mẩu lì, mà bác thuê lại nhiều, còn mấy ông hào phủ trong làng, ruộng đất nhiều mà bác thuê ít.

2) - Đồng là người phụ cần, mà người có máu mặt, có quyền thế, biết tính toán, thì họ thuê «kém thua» cho một vài phần. Nếu là người quê đối, hoặc dân bà góa, thì họ lại tha hồ bóp chặt. Đồng là bầy nhiều sào mẩu, mà đối với người «biết» họ phân bổ như, nhĩ, đĩng, hạng có nhẹ cho ít nhiều, còn đối với người «không biết» thì họ thuê nhiều cũng còn thiếu... Cái trường hợp này vẫn thường thấy luôn.

3) - Trong dân làng có người thấy được chữ lý hào bóp chặt ấy, có ai dám đứng ra hoặc đưa đơn đến quan kiện, hoặc mượn người bắt bầy lên báo chương: A bị phũ thâu, biên lại không rõ ràng, B bị sách nhiễu, số học chừng này chừng nọ... lời lẽ cáo cớ «đúng» với sự thực mặc dầu, song họ có phe đảng, che đậy cho nhau, nên đòi lấy lại giấy biên lai, nào dạn dạn người chứng tá. Có kẻ còn mượn thế lực làm lợi cho nhau mà che lấp lại làm lỵ đến kẻ kén van kia.

Những mối tẻ trong kỳ t. u. n. ói ra không sao hết được; mà tóm lại cái phần «chịu đựng» là bọn dân nghèo, không biết có ai thấu cho nỗi tẻ này chăng?

Thức tự dân

Thạch đình

VIỆC TRONG NƯỚC

Bắt được kẻ trộm

HUẾ. - Khi 2 giờ khuya đêm thứ nhất 17 rạng ngày 18 Mai này, Phạm-Ci, bang trưởng phường Phú Mỹ, đương đưa dân đi tuần, lần đến chỗ phố 18 gần đường Gia-hội, gặp tên xe kéo số 188 đương kéo một người ốm cái gói, hàng út thấy bộ dáng nghi, chặn xe lại hỏi; gã kia nói nghe lảng lảng, hàng út liền liền đưa xe về và người về tại điểm canh bên đình phường Phú Mỹ, cho anh hương lý đưa xét hỏi.

Khi lý dịch đến đường số 18, sọc mờ gọi ra xét, thấy có 7 cái áo cũ đàn ông đàn bà toàn bằng hàng lụa, 2 cái quần, 3 đôi giày, 1 đôi dép, 1 đôi ủng và một cây dao cạo rất bén.

Sau trong minh tẩn gian, thấy cái bãi chỉ là Trần Cước 35 tuổi, quán làng Tân xã, làng Kế Mỹ, huyện Phú vang. Mấy ông làng hỏi, thì tên Cước bị khai rằng: hiện ở ngụ tại nhà tên Trần Hương trong phường Phú Mỹ. Hỏi các tang vật, thì nó không chịu khai. Hương lý liền làm tờ giải tên Cước và tang vật qua trình sếp cho nhà Bang tá. Những miếng hàng quần áo và tang vật thành phố Huế, gần đây quân trộm khủy nhiều lương dân, chỉ mới trong vòng 2 tháng này, mà đã có vài chục vụ trộm. Nay mấy ông chức địa phương Phú Mỹ làm hết phận sự, mới bắt được một tên, tưởng còn nhiều tên khác. Mong nhà đương chức lưu tâm trừ cho sạch mối hại.

VÍ CỜ CHẠM PHÁT LƯƠNG Ngày 18-5-36, trong ban thi sắp chữ ở nhà in Báo-Đông có mười mấy người, định công, vì có làm sai trên 2 tháng mà chưa lãnh được đồng lương nào.

QUẢNG-BÌNH. - Ngày 10-5-36, ở làng Cổ dân, tổng Thuận là, phủ Quảng Trạch, có gừ ra ăn sụn, ở lại trong cái lùm kín giữa làng. Đón làng mác áo đỏ ra, nhưng không gặp được. Có người hương chức bảo đi rước thợ búa. Thợ búa đến, dân đuổi gừ ra, thợ búa lấy lửa 3 phát, gừ chết.

QUẢNG-NAM. - T. D. số 909 r. ngày 9-5-36, có ông lý tên quan Khâm có Graf-fault từ Tam kỳ ra Đại lộ thăm con đường mới đắp lên Keatum. Ngồi lại có ghé vào cửa An định chứng kiến bữa tiệc dự mồi.

Chemisettes d'été Các nhà buôn nên hỏi nhà chế tạo Go Gioan 66-70 Ruder-venoir HANOI

HAI THỨ CAO QUÍ:

1) CAO TÂN-TÀI CHIẾN-THANG Có thể gọi là thần đồ phải và trí đồ các chúng nó: Ho lao, ho ra huyết, ra đăm, ho lao trái hư thần, ho kinh niên - Trị phế ung, phế khí. Lợi trí âm hư, thần suy, mộng tinh, đi tinh, hoạt tinh. Mỗi lọ nhỏ 0\$30 - Lọ đôi 1\$40.

2) CAO THẦN - TIÊN GIẢI - ĐỘC Có độc tính: lượng huyết giải độc rất hay - dùng về mùa nắng hè rất thích hợp; những người vì nhiệt sinh nhiệt, vừa uống vừa dần - những người trước có đần bệnh phong tình, sọc độc chưa hết, hay sinh mọi nhiệt, lở loét, nổi mề đay do đó, ngứa ngứa khó chịu - Trẻ con sai chỗ, đang uống dần dần cũng hiệu. Mỗi hộp nhỏ giá 0\$30 - Hộp lớn 1\$60.

M. NGUYỄN-TRUNG-THAM Quán-ly: CHIẾN-THANG ĐƯỢC-PHÒNG A DUNG-KHOI

Thuốc lá "LUCIA"

tốt nhất



Có bán khắp nơi



Dùng sữa "LE GOSSE" rất tốt cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết. Bao thầu cho Nhà - nước năm 1932-1933

Lycées, Collèges, Maternités, Ecoles, Institut de Puericulture etc... à Saigon. Có bán trong các tiệm tạp hóa ở Đông-Pháp. HIỆU GIẤY XANH: Giá mỗi hộp... 0\$30 Đại lý: ÉTABLISSEMENTS MORIN FRÈRES HUÉ - TOURANE - QUINHON

HU KHÔNG

Một buổi chiều tháng chạp, Mỹ sơ: đi về cái căn phòng hẹp của chàng ở đường Va Vinh: bữa đó trời mưa, âm thấp, trên đường lại còn có mưa bụi là vì giá lạnh đầy cả nước. Chàng ngồi này vì sự đến giờ khám bệnh, tay cũng không có mấy người; nhưng chàng vẫn muốn đến cho đúng giờ, vì chàng nhận làm một bản phác.

mấy nước rửa tay, đi qua phòng làm việc của chàng, phòng kỹ lại thông thường với một phòng khách nhỏ. Mỹ sơ không muốn ở một nơi sang trọng hơn, vì trong cơn chán nản, chàng chán cả các vật gì có tính chất lộng lẫy và quý giá. Đã lâu nay chàng chỉ biết quên với những cảnh đơn sơ, cái cửa rào cũ kỹ, cái thang lầu không trải thảm, cái bàn ăn sắt, những tấm rèm treo lên hồng xuống trên nền nhà. Chàng cũng không thay đổi giấy dán ở vách tường và chỉ mấy bức họa xưa treo trên phía, và mấy quyển sách qui đàng đẹp đẽ trong tủ ở ra một nhà mỹ thuật mà không có thì giờ để thể lòng ham mỹ thuật.

không ngờ, năng được độc lập và tự do, trong phạm vi mà cái ách kim tiền không đến làm bòn cái linh hồn trong sạch của nàng. Chuyện tình định, tất nhiên! Chàng thì chàng lý chủ nghĩa độc thân, và sống riêng. Nếu chàng không thể trao gửi cái đời chàng cho người mà chàng đã hy sinh hoàn toàn, thì chàng đã cái đời Mỹ mà hết lòng lo làm cho cái bầy người khôn khở đương chờ đợi công lao chàng. Làm thấy thuốc mà vẫn minh tin ở cái công việc cứu bệnh và an ủi tinh thần của mình thì không phải là lãnh cái trọng trách của một nữ đồ sao? Nhưng dù chàng có cố nản chí có đến đâu, nhiều lúc lòng chàng như cũng thiếu nghị lực, rồi chàng đã ra cầm giũa cho cuộc đời dở dang, cho sự bất công đã xảy tới.

quần trong tầm mắt, làm việc mỗi ngày đến mười hai giờ, lại không có cho dù mà ăn, thì trong khi kỳ Lai mộng danh lý đồng vắng kín để thối mưng cái lòng ích kỷ! Đồng vàng như nhuộm và bắt nhàn nhàn, chỉ có đem ra dùng vào những dịp lễ chung, hoặc mấy mới trở nên trong sạch được.

