

GIÁ BÁN	
ĐỒNG-PRÁP	NGOẠI-QUỐC
Một năm 6000	8000
Sáu tháng 3.000	4.500
Ba tháng 1.500	2.500

Mua báo phải trả tiền trước.
Thư và mandat gửi cho K. TRẦN-DÌNH-PHIÊN, - 41 đường Quảng-cáo, việc riêng, xin thường lượng trước.

TIẾNG-DÂN

Chủ nhiệm kiêm Chủ bút
HUYNH-THỨC-KHANG
Quản lý
TRẦN-DÌNH-PHIÊN

La Voix du Peuple
Mỗi tuần xuất-bản ba kỳ: Thứ BA, Thứ NĂM và Thứ BẢY

BẢO-QUẢN
Số 123, đường Đông-Bà, Hai
Giấy-thếp số 1: số 62
Giấy-thếp: VIKHODAN HUB

It thấy thì lạ,
mà thấy quen thì
thương.

LẠI LỊCH CÁI NGÀY KỶ HỦY: 1^{er} MAI

Trên mấy năm nay, ở xứ ta, mỗi lần đến khoảng trước sau ngày 1er Mai, trên thì chánh-phủ có lệnh đê-phòng, dưới thì dân gian có người bị xét bị bắt, nhân đó thành ra cái lễ đê-phòng ngày 1er Mai, mà cái ngày cũng 24 giờ đồng hồ, cũng sáng, cũng trưa, cũng tối, như mấy trăm ngày khác trong năm, trở thành cái ngày kỷ hủy mà làm người lo ngại.

Lâu nay độc giả thường có thơ hỏi lai lịch cái ngày kỷ hủy ấy, mà kỳ giờ chưa vội trả lời, nay cái ngày kỷ hủy đã qua mà trong nước vẫn được yên lặng. Thế là cái ngày kỷ hủy không phải là cái ngày quan ngại, tương nên nói qua đại lược cho độc giả cũng hiểu.

Trước kể lai lịch ngày kỷ hủy, xin nói cái bài kỷ hủy.

Phàm cái gì trên đời mà người ta lấy làm kỷ hủy đó, đầu tiên chỉ nhân một cơ xẩy ra, rồi dần dần lan rộng thành ra mỗi một tin; nhân mỗi một tin đó lại có kẻ lợi dụng để làm việc lợi kỷ, thành ra mỗi hại chung. Đại loại như ở gốc cây đa kia có người thấy đồng tiền rơi, đem treo lên một nhánh cây, kẻ đi qua lại thấy đồng tiền treo đó, nhân làm là cây đa có thần linh, làm miếng dè thờ; đã không rõ lai lịch đồng tiền treo kia là thế nào mà có kẻ lợi dụng hơi thần để kiếm lợi. Lại như sách cấm báo cấm, thứ nào có lệnh cấm vẫn có tên tuổi rõ ràng, vậy mà làm người nhân nhượng đến, thấy sách báo là sanh sợ, lại có kẻ mượn cơ mà dọa nạt dân quê. Cái ngày 1er Mai mà thành ra ngày kỷ hủy, đại loại cũng thế, nghĩa là nhân cái lợi dụng ngày kỷ hủy làm đều trái phép mà thành ra ngày kỷ hủy, chờ lai nguyên ngày kỷ hủy vẫn là chuyện rất thông thường, không phải có việc gì bạo động nguy hiểm như nhiều người đã tưởng.

Ngày 1er Mai thành ra ngày tiết-nhật lao-dộng

Nguyên cuộc lao-dộng vận-dộng khắp cả Âu-Mỹ đầu từ năm 1890, song lịch sử mở nguồn trước là năm 1856. Năm kỷ ngày 21-4, phái lao-dộng ở Úc-Đại-Lợi-Á có yêu-cầu giảm bớt giờ làm việc. Đến năm 1880, lao-dộng nước Mỹ khởi lên yêu cầu mỗi ngày làm 8 giờ; sang năm 1884, mới quyết-nghị mỗi năm đến ngày 1er Mai, toàn-thể các đoàn lao-dộng đồng-tình đứng lên yêu-cầu cho đạt mục-dịch ngày làm 8 giờ và chỉ-định ngày 1er Mai 1886 làm ngày vận-dộng bãi-công

yêu-cầu chế-độ tám-giờ (tức là mỗi ngày làm việc 8

giờ, học 8 giờ, nghỉ 8 giờ).

Cuộc vận-dộng này ở hạt Chi-gia-Ca là kịch-liệt hơn, cảnh-sát phải dùng võ-lực đối-phò, đám lao-dộng có 9 người bị bắt, trừ 1 người tự-sát, còn 8 người kia, 4 người bị xử án tử, 2 người án chung thân khổ sai, 2 người bị giam cầm 15 năm. Lịch-sử lao-dộng vận-dộng, lần này là có danh trên thế giới.

Đến năm 1889, ngày 14-7 ở Paris nước Pháp mới cử hành lễ kỷ-niệm lần thứ nhất cho cuộc vận-dộng Chi-gia-Ca nói trên. Từ đó mới qui-định mỗi năm ngày 1er Mai làm ngày kỷ-kiệm quốc-tế lao-dộng, tức là ngày kỷ toàn-thế giới, phái lao-dộng đều nghĩ việc dựng yêu-cầu quyền-lợi «3-8» nói trên. Ngày 1er Mai thành ra ngày chính-thức kỷ-niệm của lao-dộng cả thế-giới, mà lần thứ nhất cử hành ở nước Pháp; đến năm sau, lao-dộng Âu-Mỹ các nước đều nghĩ việc vào ngày kỷ-niệm kỷ. Thế là ngày 1er Mai thành ngày tiết-nhật của cả lao-dộng thế-giới.

Đấy, lai nguyên ngày 1er Mai là vậy đó. Như nói tánh-chất ngày kỷ hủy, thì yêu-cầu làm việc 8 giờ, học 8 giờ, nghỉ 8 giờ rất là hiệp với công-lý và nhân đạo, và nói rằng yêu-cầu thì có tánh-chất gì là bạo-dộng nguy-hiểm đâu? so với tánh-chất ngày 14 juillet của Pháp là ngày phá ngục Bá-si-dich (Bastille) thì ngày 1er Mai vẫn là ngày hiền lành hơn nhiều.

Cái ngày có ý-nghĩa như vậy mà lâu nay trở nên làm ngày «kỷ-hủy», chẳng qua các nhà tư-bản chận là có phòng-ngại cho quyền lợi riêng của họ, nên phòng-đại cái ảnh nó ra; mà các nhà chánh-trị thế-giới, phân-đồng là ở trong tay nhà tư-bản, vì thế mà nêu riêng ngày kỷ hủy làm ngày «đáng sợ». Thực ra, ngày kỷ hủy không có ý nghĩa gì quá đáng, trừ ra bọn quá-kích lợi-dụng mà làm sai mục-dịch nó đi.

Năm nay xứ ta đây, ngày 1er Mai được yếm diễm, kỷ giá kể qua lai-lịch ngày kỷ hủy gọi là trả lời chung cho độc giả đã có thơ hỏi lâu nay.

Ngu-Son

HIỆP-ƯỚC MỚI NHẬT-MÀN

Hưng-hàng, 14-5. - Người ta đoán trước rằng sẽ có nhiều điều thay đổi trong hiệp ước Nhật-Mãn sẽ bắt đầu thi hành ngày 1er Juillet. Nhật sẽ bỏ các trị ngoại pháp quyền công-độc ăn riêng của mình ở Mãn-châu, trừ Quan-đông ra. Dân Nhật trả Mãn sẽ nộp thuế cho người Mãn, và nếu có điều gì sẽ bị truy tố trước tòa Mãn.

Chúng biết ảnh hưởng hiệp ước này đối với hiện dân các ngoại quốc khác ở Mãn-châu ra thế nào.

CHUYÊN ĐỜI

TÔI xin tha mấy bạn «đồng nghiệp» trẻ của tôi

Báo ngoài báo của mỗi đảng cái tin một bạn đồng nghiệp của chúng tôi bị... bắt, mà lại bắt ra khỏi trường! Cái tin hơi lạ, là vì nhà... làm báo - mà lại làm chủ nhiệm kiêm chủ bút nhà kia! - sao lại bắt ra khỏi trường? Nhưng mà không lạ gì bởi vì vị chủ báo đó chỉ là một cậu bé đương học tại lớp thành chung trường Bắc-ninh.

Mấy lần nay ở trường Thành chung tỉnh Bắc, các học sinh muốn lập hội vẫn muốn mua vai trong những ngày nhàn rỗi nên hiệp nhau tổ chức thành một hội tiếp tập có đủ chữ bát, trụ bát, phòng viết... chẳng khác chi một cơ quan ngôn luận chính thức. Rồi các cậu cũng viết báo.

Báo của cậu không phải in mà là một tờ báo viết tay, trong những quyển vở đóng sẵn mua ở hàng sách. Báo nhiều bài vở gửi đến cũng đủ do một cậu chủ bút duyệt lại và cho đăng vào lớp báo-nghĩa: «tôi bỏ quyển vở kia».

Trong tờ báo kỷ hủy có cả xã thuyết, luận án, chuyện ngắn, chuyện dài, tài liệu, nhà hươc... Lợi một tuần lễ còn thêm một phụ bản nữa. Báo của cậu hẳn là tờ báo mới chúng, xem lên, nhưng bài vở nghe dần dần cũng pha. Dần dần chỉ có một tờ, sau các học sinh khác bắt chước tiếp theo rồi ra nhan ra nhiều tờ báo khác cũng một kiểu kỷ hủy ra một trong trường Thành chung Bắc-ninh mà có đến những chục tờ báo, nào là: «Tin nhạn», «Phi lao», «Một trái Bưởi», «Gây làm xích», «Cán long» v.v. Nghe dần trong các tờ này có tờ «Cán long» là tờ báo đầu tiên kích thích hơn hết.

Lợi không những các cậu ở trường cũng có đến các cậu ở ngoài trường nữa cũng ra rịch rịch bắt chước theo mà xuất bản báo.

Việc làm báo của các cậu đương tiến hành, thì không ngờ hôm nọ một số báo đã vào tay một viên trưởng của nhà trường, rồi viên trưởng ấy đem trình quan đốc trường, mà chuyện phải bỏ. Quan đốc học thông tay đưa cho Trần Văn Cảnh, chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ «Cán long». Tờ này đương cũng kích thích lợi các báo khác có ở đồng hội hòa xã hội có bài bình phẩm đến học lực của nhiều giáo viên ở trường nữa.

Ngươi cậu chủ nhiệm Trần Văn Cảnh bị bắt đầu, còn đòi thêm ba cậu Trí, Long, Kiên, trong bộ biên tập, tạm trong 3 ngày. Có nhiều cậu không có chữ ở bộ biên tập mà ở ngoài gọi bài vào cũng bị bắt đầu.

Mấy cậu này làm báo mà bị bắt, thật hại như vậy, thật không lý gì làm lý, là vì cái việc làm báo vốn có cái kết quả theo luật, với lợi các cậu làm báo mà không tuân theo luật lệ nào đã in hành ở báo giới nhà ta là báo giới ở Đông-dương. Nhưng lợi trường đối với các cậu, quan đốc trường nên bỏ lượng khoan hồng mà dùng thế thì hơn, vì các cậu làm báo cũng như đi lập hội với các cậu phải tuân pháp luật gì trong pháp trường đó. Hoàng hành làm báo của các cậu, «chúng tôi đây là nhà nghề mà trong tay có pháp luật pháp luật. Là vì các cậu viết văn mà không tuân pháp luật pháp luật, mà những tờ pháp luật của các cậu có lẽ còn hơn những tờ pháp luật của những tờ pháp luật pháp luật làm báo, tìm thấy một trong các cậu qui có giá trị nhất ở nước của mình, có ảnh hưởng nhất cho tinh thần một xã hội, cho nhà các cậu có mượn cái gọi là bắt mà không được gì mà mượn cái gọi là bắt mà không được gì mà mượn cái gọi là bắt mà không được gì.

Tôi xin tha mấy bạn «đồng nghiệp» trẻ của tôi

Tôi xin tha mấy bạn «đồng nghiệp» trẻ của tôi



Tôi nhà này ở thành phố Alhones, tỉnh đê Hy-lap. Trong một tòa nhà mà có tới ba tòa báo, khác lớn chỉ và chính kiến vì mỗi tờ là cơ quan của mỗi chính đảng.

CHUNG QUANH VỤ TUYỂN CỬ HẠ-NGHỊ-VIÊN Ở NAM-KỲ

Như tin đã đăng trong một số trước, vụ vụ mua thăm bán thăm trong vụ tuyển cử hạ-ng-hi-viên ở Nam kỳ vừa rồi, mấy ông De Lache...

Mỗi ông thuê một ông thầy kiện để bào chữa cho mình. Các thầy kiện có xin cho khách của mình được tạm tha. Nhưng tòa không nghe, vì cần phải giữ lại mà thăm vấn.

Nay cuộc thăm vấn đã xong, nên quan tòa đã ký giấy tạm tha hết cả mấy ông, song buộc phải ký qui một số tiền thế chơn.

Ông «Thần» ở tù ra, nay bị tòng lao nữa!

Thời, nói cách công thôn, cầu qui của người mình thiệt quá ngàn! Muốn giàu có, không lo kinh dinh thực nghiệp; muốn sang trọng, không lo trần đời đức lành, chỉ một mục «chầu»: cầu giống chửi rồi cầu giống sống! Tâm lý đó thật không biết tự tin tự lập kỷ, biết khi nào mới tới hậu!

Bởi cầu cạnh qui thần, nên bạn lợi dụng cái mê muội kỷ mới trở ra làm nghề đê rất tiền một cách dễ dàng. Theo Đê-pháp số ra ngày 12-5-36, tên Thu cũng vì lợi dụng mê me của người mà bị bắt lần này là hai, và đê tòng lao.

Nguyễn y (Đinh-văn-Thụ), 52 tuổi, quán làng Đan-hải, huyện Nghi-xuân (Hải-hưng), năm 1927 giả xưng là Tam-thiên Thế giới Hoàng-đế, do Ngọc-hoàng Thượng-đế sai xuống đê cứu bệnh dân gian... Y nhờ thế đi rảo, lên đồng bồng, rất được một mô tiền. Được ít lâu, y bị bắt kết án 9 năm tù, tòng lao.

Năm 1935, thụ được tha. Thời nào tại kỷ, y lại đi làm chuyện mê hoặc nữa.

Lúc đầu tháng 3 nhuận đây, Thủ mang gói vào nhà bang tá xã Thái-diên, ở làng Yên-phủ, phủ Hưng-yên, cách Vinh 15 cây số, bán gạch men kỹ, thiết đàn thì phép gì, kiếm xu được khá; mỗi lần ai xem tượng mợ «ngài» thì phải có 3, 4 xu mới tròn quá phúc!

De luận lao nhao, hương lý báo quan số tại. Quan phủ đến bắt Thủ và bang tá giải về xét hỏi và đem xuống Vinh giam lại.

Bọn này chuyện mê hoặc người, trông cái gương này có tồn không? Ai tin mê mà qui, có rõ mạnh lái của bọn kỷ mà tránh đi không?

CUỘC Ý-A

Ý đã chiếm trọn Ethiope

Djibouti, 10-5. - Các quân đội Ý đã đến Diré-Doua và đã chiếm các nơi trọng yếu trên con đường xe lửa từ Addis-Ababa đến Djibouti. Quân đội Pháp đưa đến để giữ đường xe lửa từ đây trở lại đây, nay sẽ có thể lại về Somalia thuộc Pháp.

Rome, 11-5. - Đại tướng Badoglio đã chiếm toàn bộ Ethiope, từ biên giới Ery-throe đến biên giới Sudan và Somalia thuộc Pháp; lại chiếm cả miền hạ Yuana. Hiện con đường tiếp đặng Djibouti và Kafa ở phía đông bắc Addis-Ababa.

Đại biểu A ở Quốc liên được giữ chức

Geneve, 10-5. - Các giới ở Quốc liên, dựa vào sự thiệt công liệt quốc tế mà tuyên bố rằng nước A của A đang còn có quyền cử đại biểu vào hội nghị này. Nhưng ngày mai Đại sứ A ở Paris, Woldo Mariani, sẽ đưa tin của chính phủ A ngày 28 Avril cử đại biểu đại biểu Q. L. Và chúng ta nghĩ quốc tế không thể theo điều quyết định riêng của một nước nào - như quyết định của chính phủ Ý ngày hôm qua - mà thay đổi được. Người ta nhắc lại: trong khoảng Âu chiến 1914-1918, nước Ý bị mất phần đất, nước Serbia cũng vậy; mà hai nước vẫn còn đại biểu ở ngoại quốc; và nước cũng theo công nhận cho đại biểu kỷ.

Thế là Q. L. không công nhận những công cuộc của Ý ở A. và vấn giao thiệp với chính phủ đã lạc lối hơn.

Theo đó thì điều đó đến sẽ có một trường phái nay mai không thể thành sự thiệt được.

Ý phản đối rứt

Geneve, 11-5. - Hội đồng Q. L. đã nhóm họp hôm nay. Trước khi khai hội, đại biểu Ý Aloisi thấy ông Woldo Mariani có mặt trong phòng hội nghị, báo đánh điện về Rome liền.

Khi khai hội, ông Edoe (Anh) mới khai hội Ý-A. Ông Aloisi tuyên bố: «Đola đại biểu Ý không thể nhận có người đại biểu A tại hội nghị này được, vì nay không còn có nước A để lập tên, mà chủ quyền ở nước A đã hoàn toàn về tay Ý. Bởi vậy mà chủ thể tuyên bố về Ý-A nữa, thiệt không ích gì cả. Vì thế nên tôi buộc phải không dự vào hội nghị này» rồi đi ra về, để đại biểu Ý cũng theo ra về.

Theo ý kiến đại sứ Madariga và March (Đan-ma-chi), Hội đồng quyết định giữ ý chương trình nghị sự và khai mạc hội đồng công khai.

Đó là rằng chỉ không đồng ý kiến với Hội đồng Q. L. về một vấn đề Ý-A thôi, nên khi Hội đồng thảo luận về các vấn đề khác thì ông Aloisi lại trở vào dự. Đoàn đại biểu Ý đã từ chối Geneve Geneve, 12-5. - Hôm nay đoàn đại biểu Ý cũng theo lịch của Mussolini mà từ đi Geneve ông Aloisi báo tin kỷ mà không nói rõ thì gì luận hay từ gì luận thời. Nhưng ai ở gần ông Aloisi đều tin rằng Ý sẽ ra hội Q. L.

Đó là 7ribuna Ý viết: «Việc đoàn đại biểu Ý từ đi Geneve, không có nghĩa là Ý ra hội Q. L. đâu, vì nếu cũng trong đó này».

PHỤ-NỮ ĐIỂM ĐÀU

Nữ giới ta nên đi đường nào?

Trên 10 năm lại đây, hai ngọn sóng tư tưởng có mối tiếp xúc nhau, nữ giới ta thấy ra cái quan niệm phân văn. Từ học gái nhà quê chưa biết phong trào mới là gì, còn giữ theo thói tục lễ giáo xưa, không phải nói; ngoài ra, bạn chị em đã hấp thụ tư tưởng mới ít nhiều, rõ như đưng trước con đường ngã ba, chưa quyết định đi ngã nào là phải.

Theo dự luận chung trên thế giới thì tư tưởng phụ nữ quan hệ với gia đình xã hội, có ba phái chủ trương khác nhau:

1) Phái thì cho phụ nữ là phần tử trong xã hội, cũng như đàn ông, nên chú trọng về mặt phục vụ xã hội hơn gia đình. Phụ nữ không chỉ nuôi nấng con cái cũng lo việc xã hội, phải chen vai với đàn ông mà gánh vác việc xã hội. Đây là căn cứ theo học thuyết Voltaire, Rousseau và Gouges về thế kỷ trước.

2) Có phái chủ trương phụ nữ phải chú trọng về gia đình hơn xã hội, trái ngược với phái trên. Họ lý lẽ rằng, vì theo đường quan hệ về sanh lý và học thức, thì cái thích hợp của đàn bà là ở trong gia đình. Công việc nhà, nuôi dạy con cái, kỷ là thiên chức của phụ nữ. Kỷ là cái khuôn mẫu lãnh đạo hiện, không cần phải bay nhảy ra ngoài mới là làm bổn phận xã hội đối với xã hội. Và lại, đàn bà lo việc trong cho đàn ông khỏi bận việc gia đình mà yên tâm làm việc ngoài. Tinh thần học tập càng lâu bền; cái gánh vác lãnh đạo hiện tức là có công lớn với xã hội, hưởng vì tinh thần sinh đẻ thái nhàn, ra làm việc ngoài, rất có phòng hại, lại gián đoạn công việc, không sao bằng đàn ông.

Đó là theo thuyết Hitler, Mussolini gần đây: «Cái nước của chị em là ở trong gia đình kia!».

3) Lại có phái trọng cả gia đình và xã hội. Thuyết này mới nghe, ai cũng tưởng là cái thuyết «trung dung» điều hòa hai phái trên. Song vẫn chú trọng vào thực tế, chứ không phải điều hòa hình thức. Họ nói bởi vì cái gánh vác gia đình, đàn bà phải coi sóc, không thể phủ thác cho ai; sống đời với công việc xã hội cũng không nên theo lối phân biệt xã hội, nên chú trọng vào thực tế, chứ không phải điều hòa hình thức. Họ nói bởi vì cái gánh vác gia đình, đàn bà phải coi sóc, không thể phủ thác cho ai; sống đời với công việc xã hội cũng không nên theo lối phân biệt xã hội, nên chú trọng vào thực tế, chứ không phải điều hòa hình thức.

Họ nói bởi vì cái gánh vác gia đình, đàn bà phải coi sóc, không thể phủ thác cho ai; sống đời với công việc xã hội cũng không nên theo lối phân biệt xã hội, nên chú trọng vào thực tế, chứ không phải điều hòa hình thức.

Họ nói bởi vì cái gánh vác gia đình, đàn bà phải coi sóc, không thể phủ thác cho ai; sống đời với công việc xã hội cũng không nên theo lối phân biệt xã hội, nên chú trọng vào thực tế, chứ không phải điều hòa hình thức.

Họ nói bởi vì cái gánh vác gia đình, đàn bà phải coi sóc, không thể phủ thác cho ai; sống đời với công việc xã hội cũng không nên theo lối phân biệt xã hội, nên chú trọng vào thực tế, chứ không phải điều hòa hình thức.

Họ nói bởi vì cái gánh vác gia đình, đàn bà phải coi sóc, không thể phủ thác cho ai; sống đời với công việc xã hội cũng không nên theo lối phân biệt xã hội, nên chú trọng vào thực tế, chứ không phải điều hòa hình thức.

Họ nói bởi vì cái gánh vác gia đình, đàn bà phải coi sóc, không thể phủ thác cho ai; sống đời với công việc xã hội cũng không nên theo lối phân biệt xã hội, nên chú trọng vào thực tế, chứ không phải điều hòa hình thức.

Họ nói bởi vì cái gánh vác gia đình, đàn bà phải coi sóc, không thể phủ thác cho ai; sống đời với công việc xã hội cũng không nên theo lối phân biệt xã hội, nên chú trọng vào thực tế, chứ không phải điều hòa hình thức.

Màn kín cuộc đảo chính Đông kinh nay mới dờ toang

Cuộc biến biến Đông-kinh 26-3-36, đến mấy vị đại thần bị giết, rung động cả nước Nhật. Tuy việc đã thu xếp yên, mấy tay chủ động đã xử lý tội mình, song nhà đương cuộc hiện đương điều tra cho ra cái màn kín ấy.

Phàm một sự biến to lớn như thế mà đột nhiên xảy ra, tất là đã trải qua một thời kỳ u ám-như ở đây lần mà sau mới hiện ra sự thực. Về cuộc biến ấy, ngoài phái quân nhân ra, phương diện dân gian có mấy người quan hệ bị tra xét. Trong số 2 người trọng yếu là Bắc-nhật-Hay cũng một viên cựu Trung-ây là Tây-diễn-Thế.

Theo như đợt biến biến Đông-kinh đã dờ tra, mới rõ hai người ấy chính là người trong màn kín về tấn kịch ấy mà có thể lực đã thao túng phái thanh niên tương hiện trong quân đội:

Bắc-nhật-Hay thì lãnh phần trừ thuật, Tây-diễn-Thế thì lãnh phần phát hành và tuyên truyền. Có soạn một bản sách gọi là « Nhật bản cải tạo pháp án ». Sách ấy Bắc soạn ở Thượng-hải ngày tháng 3 năm Đại-chính thứ 3 (1919) sau Bắc lên triều, Nhật-bản, có cả phương án cải cách trừ hại, rõ là bản sách có thể làm cho các phần tử nhiệt tâm cải tạo quốc gia, sanh lòng say mê và nóng sốt. Cái tư tưởng gốc đi theo đường quá kích, nên phải cấp tiến nghe mà theo mù.

Đến vai chính chủ trương việc ấy là mang cái mặt nạ phát hỏa mà tư tưởng xuyên về phái tả, cốt là lợi dụng tư tưởng để trang mà thực hành sự đoạt thủ chính quyền, cứu kiết với phái nân nhân, để xuống thuyết « vô lực cách mạng ».

Hiện đối với việc và người quan hệ, nhà đương cuộc đương chú ý dò xét cho đến cùng.

VĂN-VĂN

Đêm không ngủ
Vợ vào anh dài những thiết tha, cảnh tình trên gheo bực lòng ta. Cảnh giương hồ ngộ kẻo kẻo ngày. Ngoài cửa mưa bay lách tách sa. Sầu bóng em em em muốn xé búp. Kêu ma vắng vắng có hồn nhà. Tiếng gà đầu đĩ gào quanh xóm. Mờ mờ vàng đồng đã sáng lên.

Đêm khuya
Tối sao tối mãi thế này đây, Cảnh vắng đêm trường chầu chầu thay! Gà gáy vang trời chừ sáng. Người mơ ngủ mãi giấc còn say. Giếng minh tré khốc nghêu ngao mái. Ngựa cõ già ho khốc khốc hoai. Chờ mãi trời sao chưa thấy sáng, Ngoài thềm nghe tiếng chó rình ai.

Vịnh quả địa cầu
Giờ rành người xem quả địa cầu, Quay nhìn bốn bề lại năm châu. Đàng tây nam bắc thái dương thì, Đò tíe vàng xanh điếm đĩ màn. Kêu lừa đóng Phi A chống Y. Sấm giông Bắc Mãn Nhật xâm Tàu, Địa cầu nhỏ nhỏ bao nhiêu rộng. Chỉ rộng r.ang cho nước mạnh giàu.

XUÂN-PHƯƠNG

SÁU NGƯỜI BẮT Ở XIÊM VÈ, ĐÀ RA KHỎI KHẮM

Tiếng-dân một số trước có đăng tin 6 người ở Xiêm bị giải về lao Vinh năm ngoài không rõ quá quan ở đâu. Thì hôm 10 Mai vừa rồi, quan trên đã cho đòi phó trưởng Đệ bát đến bắt nhận 4 người về nhập tịch vào Đệ bát. Bốn người này là: Trương, Cường, Khuê và Nạp-chay-Khét. Nghe dân quan trên sẽ cho vào học việc tại nhà máy Trường-thị.

Bốn người này còn có ba chục đồng bạc Xiêm, quan trên đã cho đem đổi ở nhà băng và đã giao cho phó trưởng làm nhà cho họ ở.

Còn ai người nữa là Nguyễn-Thư và Nguyễn-Nhơn, anh em ruột, nguyên quán ở làng Bồi-chu, huyện Nghi-lộc thì đã có thao nhân và hương lý làng ấy đến nhận.

P. V.

QUAN Ở TRIỀU MÀN-CHÂU

(Đáng ghê cho thủ đoạn người Nhật)

Sau khi Nhật chiếm Mãn châu, lập thành một nước mới, phó với thế giới rằng « nước Mãn châu là dân tộc tự chủ, người Nhật chỉ đứng địa vị làm chỉ đạo... ». Gần đây nào việc giao thiệp với Trung hoa, nào cụ chống với Mông cổ với Nga cũng việc quen thuộc, bực chính đối với các nước Âu Mỹ, đều tương đương cái nước Mãn châu ở đó. Ai cũng tưởng cái nước Mãn châu ở dưới quyền bảo hộ của người Nhật đã hơn khi ở dưới chủ quyền chính phủ Tàu. Nhưng thực ra trái hẳn, nghĩa là chân tướng bề trong không có gì vẻ vang như tên ety tự tự chủ... rầm rộ bề ngoài.

Hoa kiều Nhật báo ra ngày 2-4-36, có thuật lại của một người ở Mãn châu về nói cách sanh hoạt của quan giới nước Mãn châu tình cảnh ở đây, lược dịch để đọc giả rõ chân tướng.

Tại chánh bộ trưởng Hồng duy Quốc làm Diêm vụ sư về thời đại thành phủ Bắc kinh, bị sách trưởng là Hàn vào Giai, là một nhân vật phiệt duyệt phương bắc, gần đây thừa mạng sang Bình Tân, để vận động việc gì đó. Hai người ấy còn có chút lương tâm, gặp người quen to bộ rụt rè bỏ thẹn. Những quan kỹ danh trước đều cao, thực quyền không bằng một viên khách sự vụ quan. Vì mỗi bộ có một vị Ty trưởng người Nhật có quyền trực tiếp xử lý công việc liên lạc với viên quan Nhật khác, xử trí việc gì không cần đến chữ ký của bộ trưởng Mãn châu, cứ việc ban hành như thường. Có nhiều việc thì hành đã lâu mà một dung thể nào viên bộ trưởng Mãn không biết gì đến, những quan bộ trưởng kỹ chỉ ký tên đóng dấu tháng lãnh bằng mà có lúc không ký tên nữa!

« Lòng lý quốc vụ là Trương cảnh Huệ, danh trước sang trọng biết bao! Song thực quyền toàn ở trong tay (đồng vụ ty trưởng người Nhật. Có người hỏi chánh kiến. Trương báo: sang hỏi đồng vụ ty trưởng!

« Ngoài giao trưởng Yên Khanh, giao thông bộ trưởng Lý thiện Canh chút gì cũng theo hơi là mũi người Nhật. Vì thế mà các báo Nhật Mãn thường đăng những lời đàm thoại của hai nhà yêu nhân (phó là yêu nhân) kỹ, thực ra phương châm thì thế việc gì, trước lúc ban hành đã có người thay tay soạn sẵn, nhiều khi không cho 2 người kỹ xem đến bản thảo nói gì, cứ phát biểu đại trên báo phò là lời đàm thoại của quan ngoại giao bộ trưởng! Chính 2 vị bộ trưởng kỹ sau khi đọc báo, thấy vậy mới hay người ta đã làm thay cho mình những việc như vậy mà mình có biết gì đến!

Những quan giới trên, về phần sanh hoạt cá nhân, trong cái phạm vi « có thể được » chỉ ôm giữ chủ nghĩa « tam bất » (三不).
1) Không tập hội kiết xã.
2) Không đến nơi trường công ồng.
3) Không diễn thuyết (3 điều này kèm người xé ta nhiều).

Hò là phương pháp bảo thân. Hàng buổi cười hơn nữa, là mỗi vị quan kỹ, mỗi tháng số thu nhập bao nhiêu, có người điều tra ghi chép hẳn hoi, cho đến tiền phí về việc gì, giúp cho người nào bao nhiêu, không sai một xu nhỏ, như họ nào say mê tửu sắc cờ bạc, xài phí thả cửa, thì người Nhật lại kẻo ngửi xa thích.

Trong phái kỹ có bọn súc liòch khá vớ, như Trương cảnh Huệ, Trương Hải Bằng, Hy Hiệp v. v., tài sản riêng có người quản lý hộ, tiền dùng về việc gì phải người quản lý đồng ý mới được chỉ ra, không dám trái ý.

Trong quan giới có người trước kia hạch dịch như, nay lại bị thất vọng hơn, là Trịnh hiển Tu.

Trịnh lúc mới lập nước Mãn châu, nghiêm nhiên một vị công thần khai quốc, chỉ thua kém Phó nghị Hoàng đế. Nhân ngày nọ Tổng vụ sách trưởng Viên Đăng thảo một bản công văn bằng chữ Nhật. Trịnh yêu cầu dịch ra chữ Tàu, Trịnh sẽ ký tên. Chỉ có chút việc nhỏ thế, trái ý Viên Đăng mà phải bãi chức. Gần đây Trịnh ở một chỗ về đường đại mà lộ ở Trương xuân, uống rượu ngâm thì qua ngày, ý muốn giúp mặt Hoàng đế Phó nghị cũng không được, bọn quân Ngụy cũng không ai dám qua lại, lý Trịnh cũng tuyệt vọng về đường lên thủ nữa.

Hai là Hy Hiệp, Hy Hiệp lúc Mãn châu mới lập, một mình làm cả mấy chức to, đầu tiên làm Lâm tỉnh trưởng, rồi kiêm chức Tài chánh bộ trưởng Mãn châu, gồm cả chức Cung nội đại thần. Nhưng chỉ cái tước trưởng. Gần đây mượn danh đầu sỏ để tiêu khiển, chỉ khi bằng lúc lúc đầu nào có nghĩ đến cái cảnh tịch mịch này đây!

Nói tóm lại, bao nhiêu quan sang nước Mãn châu đều ôm một hơi thở hơi hóp, không có chút gì là sanh khí, duy có Áo như Canh, đượ riêng một là cờ, hoàn cảnh khác với bọn nói trên, nên hành động có chút tự gi. Vì đối với cuộc « Kỳ đồng id chử » người Nhật đương còn xem là vấn đề dở dang, nữa đề nữa bỏ, chưa quyết định về mặt nào, nên theo chủ nghĩa phòng nhiệm, lợi dụng Đệ Biễn làm cố vấn, Áo gần như chức sách trưởng đồng vụ. Các công sở thuộc dưới quyền Áo, chưa có cái cảnh tượng « khách mạnh đoạt chủ », so với quan giới Mãn có khá hơn vài phần. Song bọn kỹ cũng tự biết cái ghê kinh triền năm nay: 五 日 京 兆 không chỉ là gì được lâu dài, nên chỉ thì cho người « xony tiền », Áo như Canh cũng táy sớ xony được chừng nào thì xony, nói cho rõ, là ngoài mục đích « eno kme ra, chỉ có tư tưởng chánh kiến gì ráo! Đọc bài thuật trên, chúng ta thấy danh hiệu nước Mãn châu rầm rờ điếc tai, mà nội dung là vậy đó, đại A B A chủ nghĩa là vậy đó; Hoàn Hải thuật

Cuộc Y - A

(Tiếp theo trang nhất)

phạt và thừa nhận để quốc của anh; Y chưa được thấy hai điều ấy, thì chưa cho Áo châu hiệp tác gì hết.

Các báo kỹ lại nói có một nước khác theo về phía Y; mà người ta rất dễ y đũa cuộc đàm phán giữa Ông Alois và đại biểu Albanie.

Chilly chính thức yêu cầu cái cuộc trong phạt
ở đó thành các nước không thì hành chính sách trong phạt đối Y (như Đức-Áo, Hung v. v.) nhiều như vật trong chính sách trong chính phủ đến khen ngợi Y về việc chiến thắng và lập thành các quốc. Các nước kỹ tuy chưa chính thức thừa nhận để quốc, nhưng vì các đại biểu của họ có đến dự lễ « Adonata » ngày thứ bảy, nên có thể xem như là họ sẽ thừa nhận vậy.

Quyền lợi Anh Pháp ở A
Rome, 11-5. — Báo « Popolo de Roma » nói rằng Y sẽ không để ý đến quyền lợi của Pháp và Anh ở Ethiopia, nếu không có cuộc trừng phạt k a đi. Báo kỹ viết « Bấy giờ vấn đề chính để giải quyết xong rồi, còn một ít vấn đề phải giải quyết: trước hết là vấn đề trừng phạt, sau là vấn đề quyền lợi (protendus) của Pháp và Anh ở A. Có nhiều là hai vấn đề ấy đi đôi với nhau. Các cuộc trừng phạt thì Y còn không điều anh giớ. Hội nước đã bị phạt tại sao có thể nào thương thuyết với những nước đã phạt mình chứ? Báo kỹ lại thêm: « Các cường quốc ở phía tây muốn cái này để thì cái. Họ mới tại giờ, thì giờ qui bản đối với họ hơn đối với Y. Ta không nên nói gì nữa. Những vấn đề của lợi để không quan hệ với chúng ta cho lắm. Bấy giờ chúng ta hãy khoan tay nghĩ đi ».

Vua Ý sang Ethiopia ?

Rome, 11-5. — Sau khi Ông Mussolini tuyên bố sắp nhập nước Ethiopia vào nước Ý, có tin vua Victor Emmanuel định sang Ethiopia. Lợi có tin Ông Mussolini cũng sắp sang kinh lý địa hạt Phi châu của Ý (tên là nước Ethiopia cũng vì thế mà người ta gọi vua Ý sang Ethiopia là làm lễ suy tôn ở ngay linh thánh Aksum. Hiện nay chưa biết đích gì cả.

Về vụ lời thối ở hàng cơm Văn-minh

(Người lính D. Robert không chịu được)
HUE. — Về lời thối giữa người lính tây Doarme Robert và nhà hàng cơm Văn minh, xảy ra trong đêm 21 Avril, T. D. đã đăng mấy số trước. Nay M. Robert đã từ trần ở bệnh viện Huế khi 45 tuổi, phát xuất ngày thứ bảy 10 Mai này.

Hay tin, quan Thống binh đã cho đưa thi hài M. Robert về đến Mang số, ngày chôn nhậm làm lễ an táng.

Sau khi được tin M. Robert qua đời, nhà chức trách của bệnh hàng cơm Văn minh đóng cửa, và cho lính canh coi đến canh gác. Khi 9 giờ tối hôm kỹ (10 Mai), có 4 người tây lính tới xe đạp đến trước nhà hàng kỹ, 3 người đứng ở ngoài, còn 2 người phá cửa xông vào trong nhà, đập đổ bàn ghế, xán đổ hết một cái chậu bồn, người lính canh coi canh đó không敢 được, liền chạy báo ông Cầm.

Cách chừng 5 phút, ông Cầm Merlant 3 ông Sơn-dam đến tìm đến nơi, và có 3 người tây lính của quan Thống-binh phá đi toàn phòng công của ông Cầm, thì 4 người lính đi để chờ đóng cửa rồi. Nhà hàng kỹ đi vắng, có người làm việc là kỹ và thợ thay một ra tiếp. Ông Cầm hỏi, đi đâu làm việc, rồi «bỏ» người trong nhà ra ngoài, đóng khóa cửa hàng, cho lính gác để chờ xét xử. P. V.

THỜ-TÍN

Công đ. Ng. m. M. Bà bình, Nghĩa hành, Quảng ngải
Được bài « Đại một người » là của ông, không đăng, vì chuyện thì thường quá. T. T.

AI MUỐN BIẾT ?

Muốn biết bệnh Phóng-Tiêu và muốn biết thuốc Phóng-Tiêu Cao-Chim có công hiệu thế nào, xin coi các bài « Đại-lý tim Cao-Chim » đăng ở kỳ báo trước hoặc kỹ báo sau ở trang 4 số 18.

CUỘC XỔ SỔ ĐỒNG - PHÁP
Kỳ phát hành thứ nhất
XỔ NGÀY 11 THÁNG BẢY TÂY NĂM 1936

800.000 vé, mỗi vé giá một đồng (1\$)	
80 phần trăm chia cho các số trúng theo bản kê sau này:	
1 số trúng được	100 000\$
1 — — — — —	40 000
1 — — — — —	20.000
8 — — — — —	2.000
18 — — — — —	1.000
80 — — — — —	400
800 — — — — —	80
800 — — — — —	40
8.000 — — — — —	20

Các công số mà thường công chứng bằng vàng lại như số Kho Bạc, Trường Chánh, Giấy Thép, văn bản... và các viên chức, hàn lý, nhà thương mới cũng ít nhiều người khác đều có bản vé số. Muốn biết tên những người nào có bản, thì đến mấy nơi thường hay bán yết thì mà xem.

NHÂN CHỮ ?
Hạn thời bản vé, nhập trong xã Trung kỹ, thì nơi trước: chỉ sau, nhưng chính ngày mùng 7 tháng 7 tây năm 1936 là cho chỉ; duy chỉ ở Kinh đô và các tỉnh kỹ. thì các số Kho Bạc còn bản cho đến 4 giờ rưỡi chính ngày mùng 8 tháng 7 tây, nhất định không sửa đổi.

GIẢI HUYẾT ĐỘC
HIỆU CHỮ THỌ



Chuyên trị: Đau xương, Nhức gân, Té, bại, Ghé nhức, Mệt mỏi, Bà bệch đái, và tất cả những bệnh do huyết có độc sinh ra bởi trước đã mắc bệnh phong tình hoặc bởi khí huyết chưa mới truyền lại.

Một chai 1\$20

Nhà thuốc VĨNH-THỌ Tourane

HAI MÓN RƯỢU THUỐC RẤT HAY
của nhà thuốc **VỠ-VĂN-VĂN** Thudâumot-Nam-ky

I. — Trường Sanh dược tửu. — Rượu thuốc này tánh chất đại-bổ. Đàn ông, Đàn bà, người già cả, khí huyết suy kém, trong mình bần thần mệt nhọc, hình vóc gầy ốm, uống rượu thuốc này trong ít lâu sẽ thấy công hiệu. Rượu thuốc này rất mạnh, không nên uống đến quá say, phải tùy theo sức mình mà dùng.

II. — Phong-Thập dược tửu. — Chứng nhức, mỏi, tê, bại, uống thuốc thang, thuốc hoàn, rất lâu lành. Thuốc hiệp cùng rượu trong giấy lát đã chuyên khắp châu thân. Món thuốc rượu này chuyên trị chứng nhức, mỏi, tê, bại rất công hiệu. Bất luận ngày đêm, tùy theo sức mình, muốn uống nhiều, uống ít cũng được.

Giá cả hai thứ: Chai lớn 1/2 lít 1\$. — Chai nhỏ 1/4 lít 0\$50

Chi-cuộc VỠ-VĂN-VĂN dược-phòng

SAIGON	QUINHON	HUE	HANOI	TOURANE	HAIPHONG
229, Rue d'Espagne	Avenue Gia - Long	87, Rue Paul Bert	86, Rue de Colon	Avenue du Musée	103, Bd Bonnal

CHE MƠI 大
NHẬT-PHÂN, TÂN-TINH 一
NGŨ-PHÚC, TÂN-THÁI 三
ĐÃ SANG 五



Năm nay ngon đặc sắc hơn mọi năm

Cánh nhò Nước xanh Hương thơm

KIM-TRÁI XUẤT-PHÂN 新
金 泰 出 品
HAI-PHONG
140, Phố Khánh HANG
17, Phố Hàng Ngang QUEN-MON
Rue Gia-Long
Các tỉnh địa số Đại-ly



SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM

SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BÒ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh...

Văn đề mộ dân Bắc-kỳ sang Nouvelles Hébrides

Cách mộ dân mùa (Main d'œuvre saisonnière) Nouvelles Hébrides là mấy hòn đảo cùng ở trên mặt biển Thái-bình-dương...

VIỆC TRONG NƯỚC

Bản báo tiếp được bài than phiền mới từ ở nhà thương, đăng như dưới đây...

Phần thất nghiệp nghèo khổ không có tiền chi cho nôi, tôi khế cho nôi nôi...

Tin trong giáo giới Bộ này người ta nói có vấn đề học kỳ đầu...

Làm lý trưởng bị cách, nay lại làm Hương bộ THƯA-THIỆN...

Nguyễn trong làng có Hương bộ Hoàng Trọng Duyên, trước làm Lý trưởng...

Từ khi y mất án về, đã không đi về học kỳ, y có bà con quyền thế...

Lại việc cai Luyện ở Trường-thị VINH - Năm trước Tiếng-dân đã có lời đăng việc Đặng-diệu-Luyện...

Ông cũng không quên, ông cũng không quên, ông cũng không quên...

Thế rồi hôm sau ông chính xác biết Vương tin thời này vẫn bết đi đi...

Đến rồi hôm sau ông chính xác biết Vương tin thời này vẫn bết đi đi...

Đến rồi hôm sau ông chính xác biết Vương tin thời này vẫn bết đi đi...

Đến rồi hôm sau ông chính xác biết Vương tin thời này vẫn bết đi đi...

MÙA THI THI TIÊU HỌC YÊU-LƯỢC

HUẾ - Kỳ thi Tiêu học Yêu-lược (C. E. P. E. L.) năm nay, cũng vào ngày 15 Mai...

Buổi chiều thi thi 1 bài hô về cách trị, 1 bài nguyện thi âm tá pháp văn...

THI SƠ-HỌC PHÁP-VIỆT

Kỳ thi Sơ học Pháp Việt (C. E. J. P. F. I.) trong lãnh Thừa-thiên năm nay, sẽ vào ngày 5 Jun tới đây...

hemissettes télé

Cu Gioanh 67-70 Rue Fremont HANOI

RẤT CÓ ÍCH

Tỉnh Minh-Định (Quinhon) là nơi thổ sản dầu dừa, mà thường niên đến mùa dầu không xuất cảng được...

Từ ngày hàng savon XUÂN-SANH của chúng tôi ra đời đến nay nhờ lấy toàn dầu dừa kỳ mà làm ra các thứ savon rất tốt...

Savonnerie XUÂN-SANH Avenue Khải-Định - QUINHON THUẬN - LONG Rue Paul-Bert Đại-lý độc-quyền HUẾ - ĐÔNG-HỚI

Thuốc lá "LUCIA"



Có bán khắp nơi

Dùng sữa "LE GOSSE"

Sữa « LE GOSSE » rất tốt cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết.

ÉTABLISSEMENTS MORIN FRÈRES HUẾ - TOURANE - QUINHON

Tiểu thuyết HU KHÔNG

Bà không thể ở một mình được. Phải có một người sống ở cùng bà để làm cho bà vững dạ trong khi bà...

Yên tĩnh mà bà sẽ có; và cái nhiệt độ của sự muốn ấy, đặt vào cặp mắt, hai má của bà một cái vẻ kỳ kỳ...

A, tôi sẽ xuống xe lại, ta chưa muốn chết đâu... À con đường... cây cối... chúng ta sẽ bỏ dần chỗ hết.

ai qua lại nói thì thêm với nhau và truyền lén cho các khách họ; một đêm mà tưởng như hai mị nữ đi của bà...

Bình Phong = Tình LẬU, DƯƠNG-MAI, SANG-ĐỘC

Cũng nên nghe những lời rao quá đáng: Nào rở tiền, nào mua menh trong li tiếng đồng hồ, rồi đem tiền nào đóng thuế này. Đó là những phương thuốc sống làm cho ngộ độc nhập vào cốt tủy sống và thấy đỡ ngay, nhưng bất ngờ ngay hôm cho tằm mạng sau này, vì gốc độc đã ăn thấm vào ngũ tạng và lạc phủ. Nếu thuốc không, làm công chuyện mệt, sống ruy nhiên, thì nào cũng trở lại (thành bệnh lâu năm) hành nóng lạnh, tay chân nhức mỏi, đau xương sống, đau cẳng lồi lẹo, đau thái dương, đau răng nơi ngực, đường đại tiện, đường tiểu không thông, có chất máu, hay là như người chỉ, hoặc cho vợ con vì gốc độc đi truyền (bất tử) nên có nhiều người bệnh không biết rõ, nói tới đau bệnh phong tình, sống thuốc hết rồi, không chịu hồi nữa, sau bệnh trở lại.

Vậy phải tìm cho được thứ thuốc nào trị tận gốc mới có thể tuyệt ngộ độc, như thuốc:

Sưu-độc Bá-ứng-hoàn

Hiện **ÔNG TIÊN** là một thứ thuốc bí truyền, gồm trị tận gốc tuyệt ngộ các chứng bệnh phong tình như: Lậu, Tiêm la, Cốt khí, Sang độc, Dương mai, Hội xoài, bất cứ nặng nhẹ lâu mau, hay là ngộ độc vào cốt tủy, thuốc **SU ĐỘC BÁ ỨNG HOÀN** hiện **ÔNG TIÊN** cũng có công lợi gốc độc ra đời tuyệt, khỏi cần trừ căn, không hại đến sanh dục, không hành bệnh nhân.

Người bệnh muốn dùng thuốc **SU ĐỘC BÁ ỨNG HOÀN** hiện **ÔNG TIÊN** tuổi làm lại nhưng mấy thứ thuốc khác, nên hỏi trước những người có kinh nghiệm, biết rõ căn bệnh, hay là mới đến nhà thuốc chính tại Phố-nhượng công các chi-nghiệm dưới đây, bằng tới sẽ đem cách thí nghiệm và theo dõi ở bệnh ở các nơi, cho người bệnh thấy rõ thuốc **SU ĐỘC BÁ ỨNG HOÀN** hiện **ÔNG TIÊN**, ai dùng cũng dứt tuyệt ngộ.

Khởi chưa chắc tuyệt ngộ

Ngứa là trước kia đã có đau bệnh Phong tình như: Lậu, Tiêm la, Cốt khí, Hội xoài, Dương mai, v... dùng đã thứ thuốc đến nay chưa chắc là dứt tuyệt ngộ, trong mình còn như một, tiền tiền bôn huất, đến độ lâu sanh ra tế bại và nhiều chứng bệnh rất ghê gớm. Muốn dùng thuốc **SU ĐỘC BÁ ỨNG HOÀN** hiện **ÔNG TIÊN** trong li ngày sẽ thấy nước tiểu có chỉ bọt cặn cào, và trong mình động nhẹ nhàn tho thoải, đó là ngộ độc hay còn ăn trong mình bị thuốc cũng ra, phải rằng dùng cho thường sẽ hết dứt.

Bình đàn bà

Có nhiều người bị gốc độc bệnh Phong tình của đàn ông sang qua, nay đau, mai ngứa, huyết trắng ra đêm, lộn mủ lộn máu, hôi tanh khó chịu, làm tương là đau ở cuối hay là bệnh dài hạn, dùng thuốc hết tiền mà bệnh không mạnh, đến đời phải thiệt mạng. Vậy phải dùng thuốc **SU ĐỘC BÁ ỨNG HOÀN** hiện **ÔNG TIÊN** mới hết dứt.

Bệnh con nit

Bị gốc độc của cha mẹ đi truyền, may còn sống sót được, mình mấy ghê ghê, u chột, lở loét công mình, mau dùng thuốc **SU ĐỘC BÁ ỨNG HOÀN** hiện **ÔNG TIÊN** hết dứt công hiệu.

Chàng tới làm nói quá quýt và làm cam đoan ngoài thuốc **SU ĐỘC BÁ ỨNG HOÀN** hiện **ÔNG TIÊN** ra chưa chắc có thứ nào trị dứt tận gốc và tuyệt ngộ các chứng bệnh Phong tình.

Nhà thuốc **ÔNG TIÊN**

83-84-85 83-92-97. Rue Paul Blanchy prolongée

Phố-nhượng-Saigon

SUCCURSALES:

SAIGON HUE HANOI P. PENH
28 rue d'Espagne 51 rue G. H. 63, rue du Papier Rue Olier
DAKAO CANTHO BACLIEU &
165, Bd. Albert 1er Bd. Saintenog Aven. e Chantai
Và trên 400 nhà đại lý ở các nơi trong xứ Đông dương.

HOÀNG - VĂN - ÁP

Hễ mới mắc bệnh LẬU, hay TIM LA, hay LẬU ĐÀ NHẬP CỐT, nghĩa là tình trạng trong thất nhữ hoặc như kiến bò, hay sáng ngày có thì mới thay nước đại tiểu như sợi chỉ, thế là bệnh đã nhập cốt như thế thì phải kịp chữa ngay, nếu để lâu sau ra làm bệnh rất nguy hiểm mà hại cả sinh cơ, muốn mau khỏi chỉ cần thuốc **HOÀNG VĂN ÁP**, 47, Phố Minh-xá, BẮC-NINH là mau khỏi rất dứt, mà vẫn để như thường, chứ bình hiện không cần bị dứt nhiều lời hay về hình ảnh rõ, như thế chỉ khó tin cho người có bệnh, vậy ai có bệnh nên dùng thì mới biết thuốc cứu đời hay đã có tiếng xưa nay, thuốc **LẬU 1860**, **TIM-LA 2500** l, chỉ mua gói ti tiền trước, còn gói tiếp hóa giá rẻ, xin chờ bộ qua, có đóng thì mới rõ.

Độ này anh đẹp lạ nhỉ?

— Độ này anh đẹp lạ nhỉ!
— Vâng, thưa anh, vì trước tôi đem hết thuốc phiện hơn hai mươi năm, nên người tôi vào cũng gầy gò yếu đuối, xanh xao: tôi cũng đi chịu tiền tiền mua thuốc sai các hiệu về chữa, song xét ra chẳng có hiệu nào là tôi không bị tiêu mất tất về mạng cả. Thuốc của khách cũng vậy. May sao tôi gặp ông một Ông-vier báo tôi rằng: có hiệu **TAM-TÍNH** có thể thuốc sai rất hay, hiện người tôi chứng tôi đóng cũng nhiều như tôi hát mỗi ngày 100 điếu mà còn khỏe, anh là anh. Thế thuốc ấy có quan chánh bảo chế thí nghiệm, anh thử ngày 17 Mars 1933 và được nhiều các quan lấy khen ngợi. Thật là thứ thuốc hoàn toàn có xứ Đông Dương này mới có là một, anh ơi! Khi anh đến mua ở hiệu chính hoặc mua ở các nơi đại lý của hiệu ấy thì anh đời cho được tờ giấy phân thư của quan thầy thuốc thì mới được thuốc thực không có mua làm phải thuốc giả đấy! Khi tôi dùng bộ và lúc bộ xong, tôi về làm việc như thường. Như anh ăn cũng không ngại làm, chỉ ăn cơm cũng đỡ được. Thuốc có năm hạng nặng nhẹ khác nhau. Hạng nặng nhất 5000; hạng nhì 3000; hạng ba 2500; hạng tư 1500, hạng năm 1000 một chai. . . .

Khi anh đang bộ, muốn cho người thêm sức khỏe thời anh mua thêm thuốc **SÂM HUNG SONG BỒ HOÀN** giá 2500 một chai. Tôi mới mua một lọ 1000, dùng mới được 5 hôm nay mà trông người tôi đẹp như thế đấy, anh ơ. Nếu anh ở xa thì anh báo gửi lịch hóa gởi ngay cho anh cũng được và anh đời cho:
Monsieur TRAN-DÁC-SU ĐIT TAM-TÍNH-QUAN
N° 73 Rue des Pipes 73, HANOI - (Tonkin)
Nếu anh ở gần nơi Đại lý nào thì mua ngay ở đấy cũng được:
HÀM-KY 118, Lê-văn-Huân, 27 Rue du Marché Tai-Nghê (Gia Định),
Yung-Ky, chợ Vinh-Nhập-Phát (Long-Anh),
CAO-MIÊN M. Huỳnh-Tri là Ông Phan-Phan,
AI-LAU M. Nguyễn-vân-Dũng, (Paké), Nme Phan-thị-Lệ Rue Yaffortin (Vietnam),
TRUNG-KY M. Lê-nam-Hung Rue Gia-long (Phan-Thiết); Ngạc-Nhàng, 91 Rue Gia Long (Huế), Mile 75-từ-Trang, (Tây-bôn).

Việc trong nước

(Tiếp theo trang 2)
Sau ngày 1er Mai, những người bị bắt đã được thả vì tới hôm 4 Mai ở các ngã đường trong thành phố có truyền đơn mà tình thần không hẳn được thả phẩm, thành họ ai bắt này đem về sống lao giam mấy hôm. Số mặt thám sát rõ mấy người bị bắt này là oan, nên đã thả cho về cả. P. V

Ý thế hoành hành

HÀ-TÍNH — ở làng Đại-Làng, tổng Mỹ Đức, huyện Cẩm-suyền, tỉnh Mỹ Đức, huyện Cẩm-suyền, có anh em Ng-khảo Hoa (hay gọi là Quàng), làm nhiều nghề buôn trong làng.

Có tên Ng-Ky, con ông Hương ở ở Vinh, lấy vợ con ông Ng-khảo-Hoa (chị ruột của Quàng). Thưa anh Ky có làm cho vợ chồng Ky một số nhà ở Đại-Làng (làng Vạn Ky). Tháng trước đây, vợ Ky làm bệnh chết, để lại 2 đứa con. Khi ông Hương ở về lo việc tang táng cho con dâu ở g xong, thì hôm 11-4-33, tên Ng-khảo-Quàng và con là Ng-khảo-Nhà kéo nhau đến nhà Ng Ky gây chuyện chửi mắng om sòm. Lúc lúc Ky thì Ng-khảo-Nhà Ky và tên Quàng rất sợ con ở ở tại ra đâm tên Ky. Ky bị mất áo xuyến qua ở một trái, máu phun ra rất nhiều, bèn hạ thấy vậy chạy mất. Người gần đó thấy thì hô, hàng xóm đến cấp cứu, và cho người đi báo lý trưởng, song đi đã mấy lần mà lý trưởng không đến lý trưởng là anh em họ với họ Quàng. Vì chỗ vết thương máu có chảy không cầm, nên chỉ tên Ky nhà cho y ra nhà thương cấp cứu. Quan thầy thuốc đã khâu chỗ vết thương và tiêm thuốc, y phải nằm giữa giường ở nhà thương 10 ngày mới đi ra để uống thuốc. Quan thầy thuốc có cho y giấy chứng chỉ chỗ thương tích và nghe nói ông Hương ở ở hiện ở Quàng ở huyện Cẩm-suyền Chưa rõ quan xét sao.

Vì sao hay mất thơ?

FAIFO — Nhiều người phàn nàn rằng mỗi khi gửi thơ ở poste Faifo mà mua bì của nhà giấy thép để bì bỏ vào thùng thơ thì không mất, còn làm bì rời mua tem của nhà thơ hay mất. Dân quê thường bị thiệt hại và thơ từ tiêu tán, nhờ ơn nhà bưu điện để mất thơ.

Cu-li xe lập cuộc — **Trợ táng** **QUANG NAM** — Gần đây cu li xe ở Đại lộ, có chung nhau lập cuộc ở **Trợ táng** do ông Đình là chủ; người vào cuộc phải được 30 người, toàn là cu li xe cả.

Một dịch cuộc ở **Trợ táng** này, là để đi khi nào có ai bất bệnh qua đời thì hồn sơ nhạc mà lo liệu tang táng. T. T.

Chuyến lý trưởng kêu oan **QUANG-NGAI** — Chuyến 9 này sẽ đi tới đường rẫy xe lửa thuộc làng Mỹ Trung (Độc phủ) mới, lý trưởng bị bắt bởi 408 rất oan (đáng T. D. số 839). Lý trưởng có tên, thì nay có giấy Tờ xử sơ định truy cứu.

Nguyên ông gần đường xe lửa hay bị mất giấy thép, cây sắt v. v. mà hương chức bị oan, phải chỉ được mình xét như vụ này thì dân có tiếng than phiền!

L. T.

Người bán cá bị kẻ thu thuế chửi đánh

PHAN RI — Ngày 13 tháng 3 trước (3-5-36) thị Lộ, người làng Đại Thủy, gần một gian chợ độ 15 kilô đến chợ Đàng bán, tên gọi thuế chợ là tên Theo đời 0340, thị Lộ ra 0320, y không chịu, Theo chửi thị Lộ và bêu dâm cả và phỉ. Hai đảng khấn ó, tên Theo sai vợ y áp đánh thị Lộ bị thương nơi góc tay và một mũi sưng cả Th Lộ sau đến tên Theo, vừa có thị Lộ cả B. ở tên Phan ri đến, không hỏi trước sau, cũng áp đánh thị Lộ một hồi nữa, rồi bắt thị Lộ giải về đồn Phan ri.

Qua ngày sau, quan đồn hỏi thị Lộ phạt 0340 mà bêu dâm, chửi đánh hỏi gì. Giánh cá đi bán mong đời gầy về nuôi con, để bị dồn lại bị phạt, tội nghiệp cho



Hỏi người bị bệnh hen, nên thử cho dễ chịu!

Thật không gì khó chịu bằng sự khó thở! Lúc đi, lúc chèo thang gác, hồi khó thở thì họ sợ sự nguy, khạc nhớt luôn, chả làm sao cho người được.

Biết bao nhiêu người có bệnh hen, bệnh họ ra đời sẽ khỏi đau đớn khổ sở nếu chịu chữa bằng thuốc **Sirop des Vosges Cazé**. Thuốc ấy đã chữa khỏi rất nhiều người, có nhiều thư cảm ơn làm chứng.

Hỏi người bị bệnh hen, bệnh họ ra đời, trông người ta đi lại nhẹ nhàng mà không đờ đờ được như vậy sao?

Nếu các người muốn được như mọi người, nếu muốn biết đủ các sự vụ tương tự trên đời, nếu muốn sống thì nên theo lời khuyên của chúng tôi: uống thuốc ngọt Vosges Cazé.

Sự đau đớn sẽ chóng hết ngay, thử được nhẹ nhàng dễ chịu, vì thuốc ngọt Vosges Cazé không thể nào không chữa khỏi bệnh họ sợ mũi, bệnh hen tức tức, nghe như gió thổi trong ngực và họ cả ngày.

Sirop-Vosges Cazé
Bán tại các hiệu thuốc, hay tại hiệu CAZÉ, Pharm. 88 Bd. Avenue de Châtillon, Paris

Khó chuyện.

Trong báo **L'Annuaire** số 5, ông Quang-Minh có bài nhắc lại một buổi ở bên Pháp ông có dự cuộc hội hiệp của thợ thuyền, có người diễn thuyết về sự học hành... Lúc ai này lúng lúng nghe, bỗng thình lình có tiếng của một người thợ là tên: **« Học mà làm gì, chỉ cần; làm việc trót ngày, người là gì, người là người (La culture, on s'en fait; la journée finit, on est fatigué, on se repose) »**, rồi đứng phắt dậy bỏ ra. Diễn giả cười mỉm và nói làm thêm: **« Có như hiệu (lành, thì anh nghĩ phải làm là il a raison, avec l'état actuel des choses) »**.

Làm việc trót ngày một chỉ ít, anh em đâu mà học! Bên ta, ta số muốn học mà vì miếng ăn cứ theo sau lưng, li người không thể như anh thợ kia. Songta hãy gắng, noi gương: các học giả nhàn nhàn khổ xưa nay mà gắng lên! Gắng học gì để thêm được chừng nào chừng thôi.

Theo **Khang-Học**, thứ billard người ta thường chơi, có từ năm 1552, do một người Anh tên là W. Kew ở Luân-đôn bày ra.

Nguyên người này chủ tiệm cầm đồ, vì đau dạ dày, không đi tiệm được, bèn bèn lấy ba hòn gỗ treo ở trước cửa nhà ra mà lấy thước đo vài thước cho đúng nhau chơi (thời kỳ, tiệm cầm đồ thường treo 3 hòn gỗ trên vách (trước cửa); chơi thích, đem khoe cũng bực hừ. Thế là thành ra trò chơi billard. Ban đầu ở Anh, sang Pháp, rồi tràn ra các nước. Người mình hay giữ cũng đã « vào mình », làm kẻ học chơi trò kỳ cỡ lắm!

Lúc 6 giờ chiều 11 Mai, tên Rung, một tên ăn chơi hoang đàng ở huyện Tây-nghĩa, tỉnh Kiến-an (Hải-hy) đi chơi của tên Cầm một vòng, trở về 4 giờ; Cầm theo dõi, thì Rung gầy gò rồi rất đau đâm cầm một mũi vào ngực trắng tím, chết tươi!

Tên sát nhân đã bị bắt.
Đau nghèo quá!
Quan trên nên trừ trừ cái thói gian bịp của bọn thu thuế chợ, cho.

Nên chú ý!!

Nên chú ý!!
Kính triếp qui ngài rõ rằng kể từ ngày 16 Avril 1936, chúng tôi đã là chủ hiệu báo **chế Tân-định**, số 22 đường Vassoigne ở Saigon-Tân-định. Nhờ các sếp đặt bản hồi về việc gửi hàng bán-hiện có thể gửi nhanh chóng được tới cá thư thuốc và giá tiền rất phải chăng (gửi theo các chuyên tàu tốc hành và hạn hàng không phải tốn tiền đắt tui).

Qui ngài nhớ đến ngân ngại, cứ gửi thư cho bán-hiện; bản thuốc hiện sẽ vai lòng gửi tặng một chai thuốc ho **« SIROPAN »** và quyền ca aloqua của bán-hiện.

Xin qui ngài sẵn lòng chiểu cố cho, bán-hiện lấy làm cảm tạ vô cùng.

HỒ-DÁC-ÂN
Đặc-sĩ báo-chế
cựu Lưu-sinh-viên các
Định-viên thành Paris
Chế-biện báo-chế **TÂN-ĐINH**
Số 22 đường Vassoigne SAIGON

KIEU TÔI TÂN 1936



DOUGLUS 100, ressort 20m/m giá 12300
— 700, ressort 22m/m — 14.00
— 965, hạt 3 mặt dia 2 ressorts 18.00
— 565, có máy ngừng 2 ressorts 18.00

Một loại đá nhân tạo, màu hồng, hạt
— 1.50, chốt cắt-tường, giá 1850
Đĩa hát Quang-đông và Triều-châu 1.40
Đĩa tây Orchestre de danse 1.50
Đĩa đàn ngũ âm và hát Lao 1.50
Đĩa hát Nhật-bản có đàn 1.50
Đĩa đàn khèn và Nhật-bản 1.50

Có máy-lục máy hát, và đĩa mới.
Mua máy hát hoặc đĩa hát, gửi Centre-Remboursement, không tính cước phí

LÊ-VĂN-TÀI
Diagues & Phonos
2, rue Georges Guynemer... SAIGON

NHÂN-TẠO-HUYẾT

BỘ-HUYẾT-SẮT-TRÙNG

10-4 số 1 (hàng-thứ) — Loại sạch máu
bên — Làm cho khí-huyết sung-túc — **CHU**
Càng dùng đặc-biệt là sai được vi-
tràng LẬU và GIANG-MAI, và các
chứng sa, lở, ghê — Giá say gần, rẻ
li da, xanh xao — Đem bỏ có mang
Lãng an-thai — Ở cả đang đang có
da, man trở lại tươi đẹp.

Mỗi chai 1850 — Nhà tá 750

Hai thứ thuốc này nổi tiếng khắp Đông-Pháp, ngoài những bác
mình là đã đăng trước, nay xin đính bản phân phát, đoạn quan năm
ANTONINI ban khen thuốc **NHÂN-TẠO-HUYẾT** sau khi ngài đi thí-
nghiệm và phân phát tại phòng **LABORATOIRE de CRIMIE de**
L'INDOCHINE — HANOI như sau:

... Thuốc này lấy toàn tinh chất của mười một thứ cây quý,
c trong đó có vị **NHÂN-SÂM**, chế theo phương-pháp hóa-chế Thái-
c tây, hợp dụng cho người An-nam có thể bồi khí huyết, tăng sức
c khỏe, làm cho hồng huyết cầu (globules rouges du sang) tươi tắn
c trong sạch, và cắt trừ được vi trùng lỵ, giang mai.

Trích dịch đoạn ngài chứng nhận thuốc **CỐ-TÍNH BỒ-THÂN**:
... Thuốc này không có chất độc, tinh chế toàn nguyên liệu
c rất quý như **SÂM** quý, ong v. v. trị chứng đau nhức xương khớp.

NGŨ-TÍNH DƯỢC-PHÒNG

N° 114 — Hàng-Bông — HANOI

Lựa Hà-đông!

Lựa Hà-đông!

Lựa Hà-đông 0335, 0340, 0345,
0350 0355 0365 0375 1 thươc.
Tusor sole 1350 1 thươc; 1 quần 1
áo trang bị h 5m50 1 bộ; Maillot
Sport « Éléga-t » 0340; Maillot
tường 0320, 0330 Áo 14p vò con
mít 6, 7 tuổi 1315; 9, 10 tuổi 0320;
tứ hạng 14, 15 tuổi 0330.

Chemise Sollar 1500; Le Mailleur
0390; Éléant 0360; Hạng mỏng 030
0330, hạng mỏng « M » 0325; Porte-
feuille Hongkong có fermeture 0360
mỗi cái; túi đựng tiền cầm tay
(Sao A main) của các cô thiếu nữ
lần thời 0350; quần Áo nhiều tẩy
của con nít mới 0330; 2, 3 tuổi
0340; 4, 5 tuổi 0350 một cái.

Sandale của các ông 2300 một đôi,
Mua từ 12500 trở lên, không mất
tiền cước.

AN-THÀNH
41, phố Hàng Đào 41 HANOI

Tại Hội-chợ Huế?

Qui Ngài nên nhớ rằng ngoài
ra **DẦU BÀ - CHỪNG** hiện
ÔNG-TIÊN, qui Ngài không
tìm được thứ dầu nào trị dứt
bách bệnh, công hiệu lạ lùng,
mùi thơm dịu dàng, mà giá
lại rẻ hơn các hiệu khác.

Ve lớn 0312
Ve nhỏ 0.06

Trong mấy ngày Hội-chợ,
bán một biểu một để cho
quí vị nào chưa có dịp dùng
đến, coi đúng sự thật không.

ÔNG-TIÊN DƯỢC-PHÒNG

82-92, Rue P. Blanchy prolongée
Phố-nhượng — SAIGON

CỐ-TÍNH BỒ-THÂN

CHUYÊN-THI, Định-tinh, mạng-tinh,
huyết-tinh — **Khai** sơ phẩu: **đau lưng**,
mỗi mai, mỗi hơ, tai đi, đầu đau, có
động rạo, mỗi khó — **tiêm** máu và
ngay theo thức nghĩ ngợi liên miên,
chấn-đau mạng mỵ vận nhàn... **Lịch**
nặng nhẹ, đã đăng đến thuốc này là
được khỏi hẳn.

Mỗi chai 1850 — Nhà tá 750

Mỗi ve 1800 — Nhà tá 5000

Hai thứ thuốc này nổi tiếng khắp Đông-Pháp, ngoài những bác
mình là đã đăng trước, nay xin đính bản phân phát, đoạn quan năm
ANTONINI ban khen thuốc **NHÂN-TẠO-HUYẾT** sau khi ngài đi thí-
nghiệm và phân phát tại phòng **LABORATOIRE de CRIMIE de**
L'INDOCHINE — HANOI như sau:

... Thuốc này lấy toàn tinh chất của mười một thứ cây quý,
c trong đó có vị **NHÂN-SÂM**, chế theo phương-pháp hóa-chế Thái-
c tây, hợp dụng cho người An-nam có thể bồi khí huyết, tăng sức
c khỏe, làm cho hồng huyết cầu (globules rouges du sang) tươi tắn
c trong sạch, và cắt trừ được vi trùng lỵ, giang mai.

Trích dịch đoạn ngài chứng nhận thuốc **CỐ-TÍNH BỒ-THÂN**:
... Thuốc này không có chất độc, tinh chế toàn nguyên liệu
c rất quý như **SÂM** quý, ong v. v. trị chứng đau nhức xương khớp.

NGŨ-TÍNH DƯỢC-PHÒNG

N° 114 — Hàng-Bông — HANOI

BỘ BA!...

MUỐN: TỐT. LỢI. RẺ

XIN ĐỀ Y MÀ DÙNG:

- 1) DẦU XANG (ESSENCE)
- 2) DẦU NHỚT (HUILE)
- 3) MỠ (GRAISSE)

Có dùng mới biết;

SHELL

SHELLCOOL
SHELL A CYL
HUILE SHELL
GRAISSE SHELL
biết chắc dùng mãi,
Đầu dầu cũng sản có
SHELL