



Cuộc thế Âu châu sẽ phân hiệp ra thế nào?

Nước Đức bấy giờ hiệp ước Locarno, không khác gì một tiếng sét nổ giữa vùng không-không Âu-châu, làm cho nền hòa bình van đấp sau cuộc Âu chiến rung động một cách dữ dội.

Sau cuộc hội nghị ở Luân-đôn không đưa - giải xong, nói rằng chiến tranh sẽ bùng ra thì ra lo ngại quá sớm; song nhân đó mà d. ra cuộc ly hiệp mới trên sân khấu quốc tế là cái xa thế không thể tránh được, nghĩa là có những lớp tưởng mới thay cho lớp tưởng cũ đại loại như:

A) Trước kia tập thể su toàn mà nay đổi ra quân sự đồng minh.

B) Trước kia tiêu cực quân sự mà nay đổi ra tích cực quân quốc tế.

C) Trước kia ngoại giao công khai mà nay thay làm ngoại giao bí mật.

Trong cuộc thay đổi đó lại chia làm 2 trường phái:

1) Một bên chủ trương xô đổ cái hiện trạng quốc tế ngày nay dựng tống trạng thế lực, vì để nguyên như hiện trạng thì mình không có lợi gì.

2) Một bên chủ trương duy trì hiện trạng ủng hộ tập thể an toàn, vì đổi thay hiện trạng có phòng hại đến quyền lợi của mình.

Hai trên tuyến này, không phải mới đây, ngấm ngấm chia rẽ nhau ngay sau cuộc Âu-chiến Song đến nay đã lộ mặt rõ ràng không còn là việc kín nữa.

Trên tuyến « duy trì hiện trạng Pháp và Nga làm cốt mà Mỹ nước tiên hiệp ước làm vai cánh.

Trên tuyến phân đôi hiện trạng nước Đức làm chủ não mà Ba-lan, Hung-giá-ly - a phụ họa theo.

Còn nước Anh ở ngoài dòng cách xáo x. à ở trong vấn đề chính sách ngoại giao truyền thống xưa nay, nghĩa là cầm giữ thế nào cho các nước quân thế mà mình đứng trên giữ cái địa vị trọng yếu « nặng nề do chúng mình xoay ».

Trên là nói đại thể, chứ phân tích kỹ ra thì trong mỗi trên tuyến những nước phụ theo lại có mối quan hệ riêng tùy thời thế và hoàn cảnh mà xoay khác, chưa đoán chắc được. (Như nước Ba-lan ở giữa Nga và Đức xoay bên nào cũng lo ngại v. v.).

Hàng thế tình thế hiện thời thì Đức vẫn còn là có lập, nên dựng tâm lý gián Anb Pháp, nhưng Anh vẫn khôn khéo, cứ giữ lối « bất cá hai tay ». Đức lại muốn kéo Ý vào phe mình, song miêng thì ở Hung Áo, muốn nâng tay vào mà Ý không bằng lòng thành cũng chưa có cách gì điều hòa...

Hiện tình ly hiệp như trên, đương còn giữ miêng chực chờ nhau nên cuộc chiến tranh chưa bùng ra gấp. Hoặc giả bên Viên-đông mà có cuộc Nga Nhật chông nhau thì bên Âu-châu mới thừa dịp mà gây chuyện, chờ hiện nay rồi chỉ chờ gươm góo nhau thôi.

KHÁCH-QUAN

Cái quan niệm...

(Thập theo trong nhà)

Từ quan ở xã văn-minh, nào có phải là việc hay việc tối, chỉ là chuyện thông thường, mà ở phương đông và xã ta lại cho là việc cao - thượng - nghiêm - cò, là chỉ vì thoát cái quan-niệm làm quan là phúc chờ không có chỉ là.

Làm quan là phúc và từ quan được tiếng khen, nguyên do như bài một số trước đã giải, (tương đương giá không còn nghĩ gì về lẽ đời. Mà chính người Pháp sang cai trị ta cũng đã hiểu (thần, nên trong dự-luận họ đã có cái « Đông-dương là xã (thể-sản-quan) gần mấy năm nay, các nhà cai-trị cũng thường khuyên người Nam - trong bọn Tây học - nên lưu-tâm về thực-nghiệp mà không nên chỉ chăm trông làm quan, vì chức quan có ngắn, không chỗ dùng hết...)

Cái lối so sánh « quan là cha mẹ dân » và « quan là công bộc dân », cho là quan-niệm Đông-tây khác nhau, lâu nay nghe đã cũ rồi, kỳ giả không buồn nhắc lại. Chỉ xin ai nấy mở mắt con mắt mà trông những chuyện nội-các thay đổi ở xã văn-minh cùng thể lực vị vọng của phái tại địa, phải thực-nghiệp của họ thế nào, dùng làm phương thuốc mà tự chữa bớt cái quan-niệm làm quan là phúc lưu truyền xưa nay, may ra có nâng cao giá-trị quan-trương lên, mà cái gọi là quan cùng đi với quốc-gia xã hội mà không cùng đi độc chiếc với cá-nhân, thì phúc cho tiền-đô nói giống không phải là ít.

Ngu-Son

Vấn có làm mãi!

Trời sanh người phá cho những cơ quan nghệ, thủy, người, năm v.v. trong mấy cơ quan ấy, có cái quan « nghĩ » là thiêng liêng và lãnh lỵ hơn cả, vì có cái hay mà gì hay thường qua, con mắt không thấy, lỗ tai không nghe, miệng cũng không nói, mà đã phân biệt ngay thế mà kia thom, thối, nhẹ, nặng thế nào.

Bằng cái cơ quan nghĩ đó, người ta dùng vào nhiều trường hợp, mà mới là khi đọc báo hay xem vào, người ta hiểu ra mà nói mãi, nói rất diệc xèo mà không ai dám đổi cho đầu được.

Mới đây mấy bài diễn văn của Hitler đọc cho dân Đức nghe, cũng tuyên bố thành sách của mình đối với cuộc hòa bình Âu châu, chính Hitler phò là nói chuyện hòa bình, yêu hòa bình; mà mỗi ít dự luận các nước cho là những bài diễn văn ấy đầy những mũi thuốc súng.

Đấy, xem vấn mà biết mũi là vậy đó. Nhân thế mà nghiệm ra mới biết thế vẫn có nhiều mũi, tay chân chửi và người viết. Đại loại như mấy bài diễn văn ăn tiền thì đầy những mũi rựa sấm-banh; những bài tán bêu trên các báo đầy những hơi đồng; những bài phỏng vấn các vị quan to, đầy những mũi danh tuốc. Ngoài ra những mũi « sấm tré coo, bả rựa tay, tương tàn v. v., ôi thôi vô số!

Nhân nói chuyện « vấn có mãi » mà nhớ câu nói gặt gao củ củ Ngô Tệp luận, « thế vẫn không người được ».

Tay viết « của » thom lỗ mũi này, dĩa là kẻ khác nghe có mũi, nhưng tay người viết ra rồi khen lấy thì chỉ nghe thom.

Vì thế không trách làng văn có nhiều bài khổ người!

Hải-Độc

Số quốc trái trúng mà chưa ai lãnh

Những số quốc-trái trúng mà chưa ai lãnh, kể đến ngày 1er Janvier 1936, như dưới đây (kể từ kỳ số lần thứ nhất đến kỳ số lần thứ 50):

Số 87.878 trúng 10.000\$  
7 số: 9.202 30.408 63.499 74.755 79.753 79.812 85.484 trúng 1.000\$.

25 số sau này trúng 500\$:  
9.450 37.208 53.849 87.117 102.591 11.569 38.416 55.576 87.199 107.317 21.640 43.917 77.655 90.111 118.534 32.942 51.774 86.688 98.525 119.091 36.894 52.892 87.114 102.572 122.587

Những số sau này trúng 100\$:

Table with 5 columns of numbers representing lottery results.

(Còn nữa)

THUỐC SÂU AN RẰNG

Hiện THÔNG-HOẠT QUẢNG-TRI

Giá 0\$16

Rất thần hiệu

Xứ Đông-dương cứu nạn thất nghiệp cho người Đông-dương

Hiện xứ Đông-dương số thất nghiệp một ngày một tăng, chính phủ đương trả phương cứu vớt, mà vẫn chưa giảm bớt, như là bọn thanh niên đương ngưng ngưng tìm kiếm việc làm không ra.

Bản báo mới tiếp được bài đầu đề trên đây của ông Ng. H. N. ở Tourane, trước ông trách mấy ông dân biển thay mặt cho dân số không để lòng dân thất nghiệp mà bày tỏ phương pháp gì cũng chẳng phải động tìm phương giải quyết vấn đề ấy, ông lại trách các các nhà báo sao không hô hào... Bài khá dài, sau rút lại ông biên cái phương pháp: khai khẩn đất hoang, mở mang rừng núi và trồng trọt hoa lợi như nhiều người đã nói.

Đại có vẻ cách « trả tiền » thì ông nói có thiết thực hơn, là xin chính phủ bớt 10% hay 15% của quan lại và người làm việc Tây Nam về người có lương tháng từ 2500 trở lên, dùng số tiền để làm công cuộc mở mang nói trên. Ông lại nói, người có ăn mà bớt lương

THƠ-TÍN

Công Ô. Ng. đ. H. Vinh / Được bài cấp đời nhiều nhà đồng sự... / Đ. H. Vinh

Ô Hỷ Tăng, Đại lộ. Quảng Nam / Được bài cấp đời nhiều nhà đồng sự... / H. B.

Mắt con

Đưa con trai tôi tên là MẠCH PHÚC, tên khác ở nhà là Tý, học lớp tư trường Chaignon (Lice), hôm tháng 8 tháng 7 Anam, đi học đâu không rõ nó được 13 tuổi, biệt 6m, nơi lòng mày có sẹo. Chư qui vị, nếu ai gặp được, xin vai lòng tin cho tôi biết, tôi sẽ đền tạ nơi nhơn số về và xin hậu tạ.

MẠCH-PHÚC

Garde l'ère dresse n 316

Garde Indigène de Thua-Thien (Hue)

Nếu bài cấp cho người không gao, tất người bị bắt kia ai cũng bằng lòng (?)

Phương pháp « sang sời kè » có giúp người không « này cũng có lẽ. Bản báo lược trích đại đoạn như trên, gọi là một ý kiến, ai có phương gì hay hơn, tưởng nên phổ bày thêm.

T. D.

CUỘC XỔ SỐ ĐÔNG - PHÁP. Kỳ phát hành thứ nhất. XỔ NGÀY 11 THÁNG BẢY TÂY NĂM 1936. 800.000 vé, mỗi vé giá một đồng (1\$). 60 phần trăm chia cho các số trúng theo bản kê sau này: 1 số trúng được 100.000\$, 1 số trúng được 40.000\$, 1 số trúng được 20.000\$, 8 số trúng được 2.000\$, 16 số trúng được 1.000\$, 80 số trúng được 400\$, 800 số trúng được 80\$, 800 số trúng được 40\$, 8.000 số trúng được 20\$. Các công số mà thường công chúng trong bảng như số Kho Bạc, Thương Chánh, Giấy Thập vạn văn... và các viên chức, học lý, nhà thương mại cũng ít nhiều người khác đều có bản vé số. Muốn biết tên những người nào có bản, thì đến mấy nơi thường hay giá yết thì mà xem.

Cần nhiều Đại-ly, Chi-diêm khắp xứ Đông-Pháp. Nhà thuốc NAM-THIÊN-ĐƯƠNG Hanoi là nhà thuốc Nam ra đời đã lâu năm, to nhất và danh tiếng nhất trong nước. Cần đặt nhiều Đại-ly, Chi-diêm ở các tỉnh, các phủ, huyện, các chợ to, bến lớn khắp xứ Đông-Pháp, ngày nào muốn làm, xin cứ đến hoặc gọi thợ cho các nơi sau này: Về xứ Trung-kỳ, từ Thanh-hóa đến Hà-tĩnh thì hỏi tại Đại-ly NAM-THIÊN-ĐƯƠNG, 36, Rue Sarrault Vinh - từ Hà-đôn đến Phan-thiết thì hỏi tại Tổng-đại-ly NHON-THO-ĐƯƠNG, Rue Đông-Khánh Tourane - Về tỉnh Thừa thiên thì hỏi tại Phan-cục NAM-THIÊN-ĐƯƠNG, 44, đường Gia long Huế - Về xứ Lào (Lao) thì hỏi tại M. ĐÀO-TIẾN, Maison Nhât-nhật-tân đ Thakhek - Về Nam, Bắc-kỳ và Cao-mên (Cambodge) thì hỏi tại Tổng-Cục NAM-THIÊN-ĐƯƠNG, 46 Rue des Phac-kien, Banol. Còn như ngài nào muốn dùng thuốc gì, xin sẵn lòng chữa cở đến các nơi kể trên, hoặc đến các nhà Đại-ly NAM-THIÊN-ĐƯƠNG ở các tỉnh sẽ có đủ các thứ thuốc rất linh nghiệm. Ở xa xin gửi thơ và timbre để chúng tôi sẽ gửi catalogue đến hầu. Tổng cục NAM-THIÊN-ĐƯƠNG chủ-nhơn kính cáo.

HAI MÓN RƯỢU THUỐC RẤT HAY của nhà thuốc VÕ-VĂN-VÂN Thudamot-Nam-kỳ. I. - Trường-Sanh được từ. - Rượu thuốc này tinh-chất đại-bd. Đản ông, Đản bà, người già cả, khí huyết suy kém, trong mình bản thân mệt nhọc, bình vóc gầy ốm, uống rượu thuốc này trong ít lâu sẽ thấy công hiệu. Rượu thuốc này rất mạnh, không nên uống đến quá say, phải tùy theo sức mình mà dùng. II. - Phong-Thập được từ. - Chứng nhưc, mồi, tê, bại, uống thuốc thang, thuốc hoàn, rất lâu lành. Thuốc hiệp cùng rượu trong giấy lát đã chuyên khắp châu thân. Món thuốc rượu này chuyên trị chứng nhưc, mồi, tê, bại rất công hiệu. Bất luận ngày đêm, tùy theo sức mình, muốn uống nhiều, uống ít cũng được. Giá cả hai thứ: Chai lớn 1/2 lít 1\$. - Chai nhỏ 1/4 lít 0\$50. Chi-cuộc VÕ-VĂN-VÂN được-phòng. SAIGON 229, Rue d'Espagne. QUINHON Avenue Gia - Long. HUẾ 87, Rue Paul Bert. HANOI 88, Rue de Colon. TOURANE Avenue du Musée. HAIPHONG 103, Bd Bonnel.

GIẢI HUYẾT ĐỘC HIỆU CHỢ THỌ. Chuyên trị: Đau xương, Nhức gân, Tê, bại, Ghê chốc, Mệt mỏi, Đản bà bạch đới, và tất cả những bệnh do huyết cở độc sinh ra bởi trước đã mắc bệnh phong tình hoặc bởi khí huyết cha mẹ di truyền lại. Một chai 1\$20. Nhà thuốc VINH-THỌ Tourane.



