

(Tiếp theo số 881)

9) Có phải vì ông Lập mà ông Giao hỏng định nguyên chăng?

Ở đời khoa cử, gọi là văn dân lão tú, bắc học dân dã, cũng chỉ đào trong những kho sách cũ, thuộc nhiều hiết rong, bài đầu như đó, và văn tài lưu hoạt điều nhả, như ông Giao hay ông khéo cũng vậy. Còn đối với triều chính, cùng việc quan bộ dân sanh quắc kế trong nước, thì các ngài ở thảo dã, vẫn mù điếc như chuyện ngoài trời, vì hình nhát đã không học mà cũng không ai cho biết.

Vì thế nên những ngài đã dò hỏi, trước khoảng vào thi đình, ở Kinh thường qua lại trong các quan, tìm kiếm một ít tấu sớ cùng sách vở nói về quốc chính hán triều xem thiệp liệp một lì, phỏng vào thi có bài dẩn. Mà các quan ở triều, đối với mấy thầy dò hỏi vào dính, có việc gì quan bộ, liệu chúng rưa sẻ đem hỏi trong đề thi đình, cũng tỏ ý trước cho biết.

Trước ngày vào thi đình lần thứ 2 này, quan Viên-ngoại thân sao ông Đạt có tìm được mấy báu tusk và vén dã « tam tinh phân hiệp » ở Bắc-kỳ, đem về cho ông Đạt xem, lại báo ông Đạt mời quan Hội-nghuyên (tức ông Giao) vào xem với, vì mấy báu ấy là việc triều chính quan bộ, nên không cho mượn ra ngoài xem.

Khi ông Đạt lại mời ông Giao thi gặp ông Giao đang ngồi trong phòng, có ông Lập (tức bối bỗng, nhân chủ dặn dò) lại với ché và 3 ông khác nữa.

Ông Đạt mời, ông Giao đã định đi, nhưng ông Lập nghe nói: mời lại xem..., rồi gật nói:

« Cháu dì, thi thiếu một chún tò tóm dày mèo sao? xem gi hôm nay, ai có đến mai vào dính mà báu nay mới học hay sao? ai dứt cái định nguyên của cháu mà cháu phải học thêm? »

Nhưng Đăng-Thê chỉ làm thái: và do lại cũng là một thứ mông lung mà người sắp đến rồi chết bay ca.

Chang vẫn cứ lóng tai nghe, tiếng động ấy kéo mãi đến gần 3 giờ đồng hồ, nghe tiếng sụp một cái mạnh rót lồng bát.

Vai giờ sau lại nghe tiếng động lại, lần này nghe mạnh hơn và gần hơn, và Đăng-Thê càng đê y hơn. Thành lính người giữ lao bước vào.

Đăng-Thê định việc tự tìn dã làm ngay rồi, và thiêt hành việc dã định được 4 ngày. Trong mấy ngày ấy, chàng không hề mò miêng nói với người giữ ngục lấy một tiếng, và úp mặt vào tường không cho người ấy ngó nữa. Nhưng hôm nay chàng sợ người giữ ngục nghe tiếng động kia mà phà môi họng của chàng, nên khi người ấy bước vào đưa dùi áo cho chàng, thì chàng vùng ngõi xóm dậy, nói loan thiên để khóc lấp, qáo dùi áo bắn, náo trời lạnh, lai là thét làm lên. Thế mà hôm ấy người giữ ngục có xin nước súp và bánh tươi cho người tù phạm mà nó tưởng là bệnh nặng đấy.

Maysso người giữ ngục cho là chàng mê sảng nên đã dò áo rồi đi rangay.

Đăng-Thê dè tai nghe lại.

Khi ấy tiếng động càng rõ ràng hơn nữa.

Chàng tự nói:

« Không nghe ngô gi nữa, hân một người ta như là đương tim đường trốn. Ơ, được ta sẽ giúp sức cho.

Nhưng rồi chàng lại sầm ngay, cho họ của viên Giám-dốc dâng sữa gi ở ngực gần nguc chàng. Cái nǎo để quen chịu khó cựa, thi đến khi vai cung khó vui lắm.

Maon biết cho đích thi: một là liều len tiếng hối, một là chờ người giữ ngục vào, để cho nó nghe tiếng động, rồi xem bộ dạng nó. Nhưng hối thi hỏi làm sao? còn chờ người giữ lão, như thiệt là một người tù đang tìm đường thoát ngục, thi chàng phải là hại người mà hại luôn

CHUYÊN VUI VỀ THỜI ĐẠI KHOA CỬ

Của THÁI-THUẬT, Nghệ-an

Thì là ông Giao từ ông Đạt, bao về trước, ông sẽ lại sau. Ngồi đánh xong hội tò tóm, ông Giao mới đi, tới thì mấy báu kia, quan Viên-ngoại đã trả lời, vì mượn không được cả.

AI dè sang ngày vào thi đình, vẫn có ông Giao đều làm được sung thiêm cả, duy doan vẫn kim, có báu tên dã « tam tinh phân hiệp » kia, ông chỉ viết súng dã lệ, không lấy chí làm cùn có mà nói cho hợp tình thế, tráng thời vụ được. Trái lại ông Đạt thi vở vẫn dã ấy nói có cẩn tú, dẫn chứng được xác xác, rõ là một doan nguyễn luân thi thời sự có giá trị.

Thì là ông Đạt dã ông Giao. Ông Đạt dận thám nhớt mà ông Giao sựi xuống thám nha.

Ông Giao có tiếng học giỏi, nhưng vẫn ông chỉ diễn nhà và lãnh lè thuộc về mặt khoa cử và hàn-các, chờ không được sao chép nhảm hùng vý như các danh từ khác. Cung khoa ấy, có một ông cũng dã bội, trước ngày vào thi dính, người nhà đem cái tên bà mẹ mải vào, nhưng phẫn đồng người quen biết cùng các quan cũng bảo đứng cho ông ấy biết, dã vào thi đình ra sẽ bay. Sau thi đình ra, ông ấy mới được tin mẹ mất. Ông Giao có điều cầu đổi mà nhà người truyềng lòng:

Thứ khứ nhược dâng tiền, ngã điệu từ già thiên lý viễn; Quí lại bất kiến phạt, quấn ưng di hận nhứt thơ tri.
先生不見佛，吾應道休。
先生不見佛，吾應道休。

DỊCH:
Bí này như lèn tiền, ta cũng từ nhà ngàn giặc bằng;
Và mà không thấy phạt, người dành cam giặc chiếc thơ chảy.

Ngoài ra ông có lèp thi và sách,

nhu vịnh sứ pha và doan sứ Bình, vẫn rất lưu hoại uyên bác, dù là không hùng vý thâm thay như văn Quốc ông Siêu.

10) Ông Nguyễn-hữu-Lập với ông Lê-khắc-Cần

Ông Lập dã hương (giải nguyễn) trước ông Giao, nhưng thi bài ông Giao dã thám-hoa năm Tự Đức thứ 6..., mà ông Lập dận năm Tự Đức thứ 15 mới dã Hoàng-giáp. Ông Giao dã thám-hoa mà bị ông Nguyễn dã-Dại chén, không làm được lính nguyễn. Trái lại ông Lập dã Hoàng-giáp mà dã dính nguyễn, là dã ông Lê-khắc-Cần là một tay văn bá kiện tướng trong khoa trường.

Cái lối « so le » mà con lợn cối bảy tró dã cát người, trong lớp lợng mà có lâm chuyn không ogô.

Trước xin thuật chuyện ông Lê-khắc-Cần (sau đổi tên Lê-khắc-Nghi).

Ông người Hải-dương, (Bắc-kỳ), học giỏi sớm mà không ai biết. Theo lẽ, học tró ưng thi, trước phải bách lão, bách lão dã mới được dã thi.

Trước thi hương lão có định ngày bách chinh thức, tột bách cả học tró trong tỉnh, sau lợ có một kỳ tue bách lão, là sự ngay bách chinh kia, có tró nào bị đau, hoặc bị việc gi tró không bách được. Vì 3 năm mới có khoa thi, nên phòng có nhân tài bỏ sót. Bởi lẽ thi học tró đến thế.

Ông Cần, ngày bách chinh thức, nhân tró sự không được, nên ngày tue bách mới vào bách.

Bách của ông, dã chử lèchú mà vẫn lý lura hoai dán cánh, rõ là vẫn nhà lão tú, quan dã chém thưởng già lại cho thi. Nhưng bông thi phải bồi xấp 3, tinh dã đặt thưởng bảo thi bông tuyên bố trước cả mynhan học tró, ai nói dối

xuất sắc. Kỳ này tue bách có trên 10 tró mà có tró học giỏi tró trót, nhu vậy, té ra tinh minh có Ông Nhan-Tú mà không hay nà.

Cái đời sòng thường vẫn thường khoa cử, trên vua dã thi, dưới các quan trong triều ngoài quan cũng xu hướng theo, nên đến khoa thi không chí trường đóa trường giáo

nhà nhiệt bộ phần, mà quan hành chính như tinh phủ cũng có rõ nhất. Năm ấy quan tinh có nói với quan đốc Hải-dương:

Tỉnh năm nay có dã giải thưởng,

ngài về báo học tró Hải-dương

năm nay mà anh nào lén thi trường

Nam-dinh (trường thi Nam-dinh)

mà dã giải nguyễn (dã dã thi tró thi khoa) thi tinh cho lính dem

ngựa lóng cờ trắng sang tên của

trường thi ruote vè, và thường xem

tới xin đọc nghe.

Ông Tú thở hơi ngao :

— Anh ở dưới Hải-dương mà cảng nghe tiếng vẫn minh sao? hôm vào trường đê tam, mình viết đổi đổi nhưng quan trường li nha cung phái 3 wa.

Ông Cần không nói gì, chỉ nói đọc nghe, ông Tú đọc xong, lại hỏi:

— Anh dãm doan khoa này lén dự

giải nguyễn trường Nam không?

Ông Cần chẳng ngần ngại gì cả,

trí lời:

— Bầm thây, giải nguyễn trường

Nam năm nay bão về tay con, chờ

có ai dặt được, nhu tinh có dã

đổi quan trường li nha

cung phái 3 wa.

Ông Cần không nói gì, chỉ nói đọc nghe, ông Tú đọc xong, lại hỏi:

— Anh nghe bài văn ấy ra sao?

— Vắng, vẫn ngài vẫn giỏi thật,

nhưng còn dã ché hoi dón, chưa

sau thiêm, ngài nói 3 vu cung phái,

nhưng có kè 4 vu nó dã mài!

Khi ông Cần nghe xong, vẫn phao

văn giỏi, nhưng thấy còn dã ché

không minh nha nói thế.

Thầy Tú nha tên hoi:

— Anh báu ché nào đổi?

Ông Cần chỉ trich vài ché, ông

Tú kính phục lại hỏi tên ông Cần,

nhưng ông không nói, chỉ trả lời:

— Đến mốt đây, ngài xem cái tên

dã trên dã bảng là tên tôi, không

phải hoi nữa.

Và nha vừa cười và lè biết.

THÔ-TÍN

Càng mấy người làm công hàng xe Stass Quinhon

Được bài cản anh em với cách pha xe đường xa thi thi có cho tiền phi phí. Vốn rồi anh em cầm bao ôm dài đã ký trình với thầy the toán mà thầy làm kha dã, không chịu biến vào sở phat-tuong v.v.

Số này, anh em sau thanh lại với ông chủ, sau ông chủ thế nào đó.

Ô. Tr. v. Ch. Đầu phè, Quảng ngãi Được 2 bài lai xác của ông, trong nội dung có nhắc đến chuyện kia không rõ.

T. D.

Ô. Lý-trường-làng Diên-trường, huyện Phú-vang

Được bài ông trả lời cho một bài đã đăng ở báo nà. Vậy ông có gửi ngay đây là bài kia là phải hơn. Bán báo xin miễn.

T. D.

Ông M. H. K. Dalat

Được bài a nước Việt Nam hồn to nằm gác cửa bag. Y là vẫn hay, nhưng ở trong thiêng phần đầu hiện thất thực, nên xin miễn.

A CAN DÙNG GẤP

Còn dùng nhiều người làm Gerants cho nhiều Pháo-cuộcs VÕ-DINH-

DÂN sập mở thêm ở khắp Bóng-

Dương hoặc thay thế cho một số

Gerants cũ bị bãi giao-kéo.

Trong Nam viết thư tại:

Nhà thuộc VÕ-DINH - DÂN

323, rue des Marins, HOLON

Người Bác viết thư tại:

Hàng VĂN-HÓA

8, rue des Cantonais, HANOI

Nhà gửi tem trả lời.

Đến ngày treo bảng xưởng danh, quả nhiên cái tên Lê-khắc-Cần dã bén bít mà ông Tú kia dã thiếp hồn.

(Còn tiếp)

1) Triều Nguyễn trùm sáu khoa mục có 3

ông đê tam nguyễn: ông Trần-hy-Tảng, ông Nguyễn-Khai-đán, tên họ Tám đê, và Võ-phạm-Hâm. Còn song nguyễn thi nhiều, hoặc hương nguyễn sinh nguyễn hời Nguyễn Lập, hoặc hương nguyễn sinh nguyễn hời Nguyễn Lập, hoặc hương nguyễn sinh nguyễn hời Nguyễn Lập.

Trong ba ngày, chàng moi hết lớp với bồ chung quanh viên đá lớn: vách kia xây bằng đá nhỏ, nhưng thỉnh thoảng người ta đặt thêm một viên đá lớn dã cho kiên cố. Chính là chàng đã xói một viên đá lớn đó, và bắc còn có rứt nó ra nữa là được.

Đăng-Thê thòi mông tay của chàng vào mà xeo lén, nhưng móng tay đâu có đủ sức mà làm một việc như vậy. Chàng lại dùng các móng mè săn binh nước kia mà xeo, nhưng móng mè săn binh nước kia mà xeo, chàng không thành công. Chàng cầm móng tay với trên vách dã nạy một viên đá. Chàng không thấy vật gì dãng được cả, chàng kéo giàn giàn lại mà chờ trời sáng, chàng dã có hy vọng, thi tự nhiên có lùn lông nhăn nại.

Cả đêm chàng thức nghe bên kia nay.

Sáng ra, người giữ ngục vào. Đăng-Thê nói hôm qua chàng bung cả cái bình lén uống, nắm tró dãm dãi cái giang của chàng vì tiếng động ở ngay sau cái giang ấy,

rồi đưa mắt về một viên đá. Chàng không thấy vật gì dãng được cả, chàng dã gián gián lại mà chờ trời sáng, chàng dã có daon mà không có thứ gì bén hắt; chỉ có mày thanh sát nơi lỗ trống, nhưng chàng dã nhiều lần thử biết các thanh sát ấy dãng cùng lông, có thử nha cũng udong công thoi.

Trước kia mỗi lần dãng cửa ngục, là mỗi lần Đăng-Thê nghe như quái tim chàng bị bóp thắt, lần này cửa ngục dãng lại thi chàng lại vui mừng không xiết kẽ. Chàng nghe chun người giữ ngục đi ra lén; khi bết nghe nha, thi chàng nhảy lại chỗ giàn giàn nằm, kéo giàn giàn dã chờ đợi ánh sáng mặt trời chiếu vào, chàng nhìn vào chỗ mình moi khi lối, moi biết là phi công, vì chàng lè moi lèp với bồ chung quanh viên đá, chàng lại rán rán moi viên đá mới buôn cho.

Lớp với bồ dò, vì hơi âm thấp mà bồ lâm.

Đăng-Thê thấy với bồ dòi khống, chàng rất vui mừng. Vốn biết nó rơi tông ty nhô nhô bô, nhưng trong nêu giờ dãng bồ thi hối lén cũng được một nắm tay. Tinh ra trong hai năm, nếu không gấp dã thi có thể dòi được một đường rộng hai bờ.

Chiều hôm ấy Đăng-Thê dãng dãi đà khéo dòi giữa đường từ cửa đi vào ban; người giữ ngục đi vào dãng bồ nà.

(Còn tiếp)

(1) Thước do sà nước Pháp, dài 8m304

BÁ TUỐC MÔNG = THẾ = TÔN

(LE COMTE DE MONTE-CRISTO)

