









# VẤN ĐỀ TRUNG NHẬT TRONG CON MẮT PHÁI HỌC GIẢ TRUNG NHẬT

1) BỨC THƯ CỦA HỒ-THỊCH, BÁC SĨ TRUNG-HOÀ, GỬI CHO THẤT-PHỤC-CAO-TÍN, HỌC GIẢ NHẬT.

2) BỨC THƯ CỦA THẤT-PHỤC CAO-TÍN TRẢ LỜI CHO HỒ-THỊCH.

## BỨC THƯ CỦA THẤT-PHỤC-CAO-TÍN TRẢ LỜI CHO HỒ-THỊCH

Hồ-Thịch tiền sinh.  
Bắc-bình hiện nay e đã vào thời hậu lạnh, ta ở chốn hương thôn, sớm mai và chiều mỗi ngày mỗi thấy lạnh thêm, từ mùa thu lại đây, hoa Anh-dào và hoa Sơn-tuyết hoa toàn đỏ và rụng cả, các thứ cây tạp, nhuốm một màu xám đen. Ở Diên-thôn ta, đã là tiết thâm thu, song hạn ngày có hơi ấm, cả bốn mùa trong một năm, mùa nào tháng giữa mùa cũng có khi hậu tốt.

Đại phàm người phương đông, yêu mùa thu hơn mùa xuân. Hiện ta ở miền núi có quạ, ngói trong một cái nhà con con, mỗi ngày xem phong cảnh khó khăn tiêu sơ ở vùng núi, nghe tiếng dế kêu đất bốn phía tường, cùng nước khe chảy róc rách. Trong tiết thu muộn, cảm mùi thâm trầm của thế giới trời thu, bất giác tưởng đến người (1) ở Bắc-bình. Nhân đọc báo Nhật-bản, lại nghĩ đến sự thái phi thường ở Hoa-bắc, cơ nguy hiểm tới đến bên chun; Khối tình rất muộn hân với cái dự-cảm không tốt, dồn vào mối tư tưởng phức tạp bối rối khó giải, không tự an ủi được, cái đó đưa vào bộ óc có độc của ta cái cảm giác đau xót khác thường.

Hai giờ đồng hồ cùng người nói chuyện, nay đã 4 tháng trời, mà ta không sao quên được. Ta từng chơi bờ hồ Liêu-man, từng ở trên lầu mấy tầng ở Luân-đôn, cùng nhân sĩ Âu Mỹ trò chuyện, trong con mắt các nhà hòa bình Âu Mỹ vẫn trơ đái ta, ta không phải không có cái trơ-đơ vui vẻ. Nhưng dẫu

thế nào ta không sao trừ với được cái tin nhiệm trên cuộc sanh hoạt của người phương đông ta, như ta cùng Đào-huy-Thành nói đùa, cùng Ưông-tinh-Vệ đàm thoại, cùng Châu-tào-Nhân uống rượu, cùng một đôi khi tới thăm nhà người v. v. trong lúc đối với các nhân vật qui quốc, ta có một cái cảm giác: không vì cái cơ không đồng quốc tịch với người Nhật ta mà không chứa chất một mối cảm tình rất sâu xa đậm thắm, là cảm tình quyến thuộc.

### Vào đề

Hân hạnh tiếp được hai bức thư của người báo cáo mà ta cùng người đã ước hẹn nhau lúc ở Bắc-bình, ta lấy làm vui sướng vô cùng.

Giữa buổi qui quốc cùng nước Nhật-bản ta đương cần lý giải cùng hiền nhau, bài của người gửi cho ta trong có những lời bình luận đối với quốc dân Nhật-bản, ý nghĩa và nhiệm vụ quan trọng, không đợi ta phải bàn giải. Chỉ tiếc một điều là nhân hiện nay quốc tình Nhật-bản phức tạp quá đời, nên đối với một bộ phận trong bài, phải kiểm duyệt ít chỗ không đáng ý nguyên vấn được. Đó là chỗ ta rất báo khiếm mà tỏ thiệt cùng người. Tuy vậy, bài « Kinh cáo quốc dân Nhật-bản » của người, sau dịch đăng các báo Nhật, dẫn khởi mối cảm động trong phái giải cấp trí thức nước ta rất nhiều, phần đông đều khẹn ngợi và đối với qui quốc phát sanh ra mối đồng tình. Đó là ta đem chỗ thực sự cáo cho người rõ và tất người được mãn ý.

### Trung-Nhật cần phải lượng giải

Ta thường nghĩ rằng ở giữa qui

quốc với Nhật-bản, cần phải lượng giải nhau mà sự cần đó càng bức thiết.

Ta thường thường nhận rằng nếu sau sự biến 9-18 (tức chiếm Mãn-châu), mà lượng giải khá lâu, e khi không có sự rắc rối sau, đó là điều ta thường lấy làm đi bảm.

Sau sự biến 9-18. - hay là nói lúc trước thế giới đại chiến lại càng thỏa đáng hơn - sự quan hệ không chỉ ở giữa Nhật-bản với qui quốc, người đã biết rõ, biết rõ hơn chúng ta nhiều nữa kia, chúng ta không có điều gì cần phải nói đối hay e dấu. « Càng dấu chừng nào, càng loai ra chừng ấy », ấy là câu cò-ngữ của Nhật-bản, mà câu ấy nói đúng lắm. Phàm việc gì mà người cố ý dấu kín, trời kia nhất định có một ngày dỡ toang nó ra. Hoặc giả vì thế mà trong qui quốc cùng Nhật-bản không khởi phục đến cái chỗ « cùng nhau lượng giải, cùng nhau tin cậy, cùng nhau hỗ trợ » là không thể được. Đó là điều ta tin chắc mà không chút nghi ngờ.

### Đối với câu: « không nên nói Trung-Nhật thân thiện »

Người báo quốc dân Nhật-bản: không cần đề khởi 4 chữ « Trung-Nhật thân thiện » nữa, « Mm tình của người ta há không hiền, ít nữa phần tử trí thức Nhật-bản cũng hiền cả và đối với lời cáo bạch đau đớn của người vẫn biểu đồng tình.

Người nói đó là « lời chân thiết » mà chúng ta nghe cũng nhận là « lời chân thiết », bởi chúng ta nghĩ rằng do người đại biểu qui quốc mà nghe đều tư tưởng trong nhân tâm của qui quốc, chúng ta tuyệt đối nhận là chân thiết, không quản người qui quốc đối với Nhật-bản tư

tướng thế nào, mà cũng không quản trong một bộ phận người Nhật có người như thế.

Nói tóm lại, người Nhật-bản rất yêu chân thiết, chỉ cái đầu phục trước mặt chân thiết, chớ dẫu cho quyền lực gì bay giầu sang gì, không khi nào chịu khuất, đó là chỗ người Nhật có thể tự hào. « Tuy ngàn muốn người, ta cứ lướt lời » ấy là câu nói của người hiền triết Trung-hoa (Mạnh-Tử), đối với lời danh ngôn ấy, chúng ta không tin rằng trình độ tin phụng của người Nhật bản có thấp hơn người qui quốc chút nào.

Hiền triết qui quốc như là nhân vật trước đời Iãn như lời giáo huấn của Khổng, Mạnh, Lão, Trang, rõ là di sản rất quang vinh của qui quốc, nay đã thành và in sâu vào thị huyết và xương người Nhật-bản rồi. Từ nay về sau, e lại vinh v.ễn làm tài sản sở hữu của nước Nhật-bản (ngạo dữ !)

### Âu hóa với linh thần phương đông

Qui quốc có phong triển vận động « bài nho », cái đó chúng ta biết rõ, lập trường của người, chúng ta cũng biết rõ. Ngôn triểu Âu hóa, xô cuốn cả thế giới, không có quốc dân một nước nào là không chịu cái sức mạnh ấy ép bức một cách hiền nhiên. Chính như bọn người là bậc tiên-giác trong qui quốc đã dang hai tay mà rước văn minh Âu tây, đứng trước công chúng khua chuông gõ mõ, kết quả trở thành ra chuyển vận động « phá hoại trở rồi », cái đó chúng ta cũng biết rõ

Con đường nói trên, chính Nhật-bản ta đã trải qua: các bậc tiên-giác

ở thời đại Minh-trị so với qui quốc ngày nay cũng đồng bước đường ấy. Nào phá hủy chùa Phật, cho Phật giáo là trống không, Nho giáo ở trong thời kỳ ấy, là một thời kỳ khá dài chịu bọn phần tử trí thức khinh rẻ đay vò. Nói tắt một câu là bao nhiêu di sản phương đông đều bị chôn dưới những danh từ « phản động ».

Tuy vậy, loài người há không thể do hoàn cảnh địa lý và lịch sử mà chế sự tự do sao? Chúng ta vốn là người phương đông tạo thành cái căn cơ, chúná ta ra đời, tức là đặt mình vào giữa « thế giới quan » của phương đông, bởi dưỡng tính thần, dò xét ý nghĩa sanh hoạt, cái đó thì Trung Nhật hai nước không có chút gì khác nhau.

### Triết học Trung-quốc ở Nhật-bản cùng học thuyết Âu-tây

Chúng ta lại nhắc lại ngôn luận của hiền triết qui quốc, « thấy việc nghĩa không làm, không phải là đồng » (Khổng tử), câu ấy trong triết học sử Trung-quốc về đời trung cổ, người đã biết rõ.

Câu danh ngôn ấy, ở người Nhật chúng ta ham thích ưa muốn dường nào, và chăm chăm làm thế nào thiết hành như lời danh ngôn ấy; thông minh như người, há lại không hiền tình thần chữ « nghĩa » ấy đâm thắm chảy suốt trong mạch máu người Nhật-bản chúng ta, tức là tinh thần võ-sĩ-đạo, tinh thần trung nghĩa, ở miền thị thành lại phải hiện ra làm tinh thần hiệp khách v. v., tinh thần ấy tùy lúc có cái hiện tượng khi tế khi mờ.

Từ Âu hóa truyền sang, tinh thần ấy có bị văn minh Âu tây xâm lấn, đều ấy không chối cãi được, đại

loại như vật chất chủ nghĩa, Do thái chủ nghĩa, lại thêm chủ nghĩa quốc gia nước Đức, chủ nghĩa đế quốc nước Anh v. v. cấp cho người Nhật chúng ta có nhiều ảnh hưởng. Vì thế, giai cấp công thương chịu nhiệm cái độc vật chất chủ nghĩa, phải thanh niên quốc gia lại say mê thuyết « duy vật luận », trong ấy có bộ phận lại pha cái mộng tưởng « chủ nghĩa đế quốc » cái trạng huống ấy, chúng ta vẫn nhận là sự thực.

(Còn nữa)

(1) Nguyễn văn chủ « mây » lời đề chữ người cho nhà.

## Sử liệu CẦU LAI-VIÊN ( 来 迎 塔 )

Phố Hội an (Faijoi) là một đô thị buôn bán tự hợp sớm nhất ở Trung kỳ, mà người nước ngoài sang xứ Đông-dương này như Nhật bản, Hà lan v. v. đều có vết chân ở đây, rõ là một thị trường rất cổ. Hiện ở đầu phố ấy có cái cầu gọi là cầu Lai viên, người mình gọi là « cầu kho », trên cầu có cái kho theo lời truyền « mé tin » họ nói trấn yên này nọ! Nhưng thử hỏi tên cầu ấy đầu từ lúc nào, ai đặt cái tên ấy thì không ai hiểu. Cũng trong bản « Tiền nguyên » nói trên cũng có chép: (cũng đời Hiếu minh).

Năm Kỷ hợi thứ 28 (1720) vua Hiếu Minh đi chơi phố Hội an, thấy thuyền buôn đậu nơi cầu phố Hội an rất đông, ngài tự viết ba chữ « Lai viên kiêu », khắc vào bên tháp vàng cho treo trên cầu ấy.

Tên « Lai viên kiêu » là từ đây.

Hải-Âu

# BÁ TƯỚNG MÔNG = THẾ = TÔN

(LE COMTE DE MONTE-CRISTO)

FRANÇAIS - QUOC LICH - SĨ TIỂU - THUYẾT

Tác - giả : Alexandre Dumas

— 25

Dịch - giả : Nam-Son

Một buổi sớm kia, cửa nhà ông vua mở ra, người nhà vào báo có ông Mô-Ren đến.

Như một người khác thì tất là vội vã ra tiếp đón ông chủ tàu. Nhưng Vinh-Pho là người cao thượng, không làm thế. Ông bảo để ông Mô-Ren ngồi chờ ở phòng ngoài như ông thường báo khi còn ở dưới chính phủ Phục-hương; làm quan quyền Tầm - phán nhà vua có cái lập quán bắt người ta chờ chực như thế chờ không mắc khách khứa gì. Ông yên nhiên ngồi đọc hai ba thư báo tôn chỉ khác nhau, sau mười lăm phút đồng hồ, mới cho mời ông Mô-Ren vào.

Ông Mô-Ren tưởng sẽ thấy Vinh-Pho trụ sụp rồi, lại thấy y như để thấy trước đó sáu tuần lễ, nghĩa là điềm lành, cứng cỏi, và lại tiếp người theo phép lịch sự lại lễ.

Ông vào phòng Vinh-Pho, tưởng viên quan tòa thấy ông là run sợ. Nhưng trái hẳn, Vinh-Pho ngồi đợi, tay chống vào bàn, ông vừa nhìn thấy thì run rẩy cảm động.

Ông đứng bước ngang chỗ cửa. Vinh-Pho ngó ông như cách nhìn chưa ra. Sau mấy giây đồng hồ im lặng—trong lúc ấy ông Mô-Ren lật qua lật lại cái nôi ông đang còn cầm trên tay Vinh-Pho mới lên tiếng:

— Ông Mô-Ren thì phải?

— Thưa phải, chính tôi.

Vinh-Pho dơ tay ngoài và nói:

— Ông vào, và cứ nói cho biết tôi được cái hân hạnh tiếp ông về việc gì.

— Quan không biết trước được sao?

— Không; nhưng miễn là việc thuộc về quyền tôi, thì tôi sẵn lòng giúp ông...

— Việc chỉ tùy nơi quan mà thôi.

— Ông cứ nói nghe.

Ông Mô-Ren lần lần tính, biết rõ ràng địa vị mình cũng việc mình sắp nói thế nào, nên nói giọng cứng cỏi:

— Thưa quan, hẳn quan còn nhớ trước khi được tin Hoàng-đế lên bộ mấy ngày, tôi có đến xin quan tha cho một người thanh niên, một tay

thầy-thử làm phụ cai ở tàu tôi. Nó bị cáo là giao thông với đảo En-bờ. Sự giao thông ấy, lúc bấy giờ là đặc tội, mà hôm nay đây lại là đặc công. Lúc bấy giờ quan thờ vua Lu-y XVIII, không nỡ tay cho nó nhờ, ấy là bổn phận của quan. Hôm nay đây quan thờ Hoàng-đế Nê-phá-Luân, quan phải bảo hộ nó, ấy cũng là bổn phận của quan nữa. Tôi đến bồi thẩm quan xem hiện nó ra thế nào.

Vinh-Pho đã bộ quên mà hỏi lại:

— Tên người ấy là gì? ông làm ơn nhắc lại tên người ấy cho.

— Éch-mông Đãng-Thê.

Cố nhiên là Vinh-Pho thích đương lấy phát súng của người cứu đứng cách hai mươi lăm bước hơn là nghe gọi cái tên ấy ngay trước mặt mình, nhưng ông cũng giữ về điềm lành. Ông tự nói:

— Như thế thì người ta không thể nói việc ta cho bất người thanh niên ấy là việc cá nhân hẳn.

Rồi ông nói lớn lên:

— Đãng-Thê? ông nói Đãng-Thê?

— Phải.

Vinh-Pho dờ một quyền sỏ to để trong ngăn tủ gần đó, rồi đứng dậy đi lại chỗ cái bàn để giấy má, và xây lại phía ông Mô-Ren, nói cách rất tự nhiên.

— Ông chắc ông không làm chờ?

Nếu ông Mô-Ren sáng ý hơn, hay biết rõ việc này hơn một chút, thì nghe những câu trả lời của Vinh-Pho ra ngoài công việc của mình, ông sẽ lấy làm lạ, và tự hỏi sao Vinh-Pho không bảo ông đi tìm các ông giám-đốc lao tù, các người giữ sỏ tù tội... Nhưng ông Mô-Ren không tìm thấy mối sự của Vinh-Pho, mà tưởng

lầm rằng Vinh-Pho thật có ý làm cho ông vui lòng. Ông trả lời:

— Không, tôi không thể làm được; vì tôi biết người thanh niên ấy đã 10 năm nay, và nó giúp việc cho tôi trong 4 năm. Quan còn nhớ chờ, trước đây sáu tuần lễ tôi có đến xin quan rộng lòng tha thứ cho nó, hôm nay tôi đến xin quan đối với nó cho công bình. Hôm ấy quan tiếp tôi không được từ chối, quan trả lời với tôi như người bất bình... Phải, đương lúc bấy giờ, người phải quan chủ xem người phải Nê-phá-Luân có ra gì!

Vinh-Pho dờ mũi kim ấy một cách lạnh lẽo:

— Khi ấy tôi đi về phía quân chủ, vì tôi tưởng rằng người giòng Buốt-Bông chẳng những là có quyền kế thừa ngôi vua, mà còn là người toàn quốc miễn chuộng mà cứ lên ngôi vua nữa; nhưng việc Hoàng-đế Nê-phá-Luân vừa về đó chứng cho tôi biết rằng tôi lầm. Tinh thần Nê-phá-Luân thẳng, mà vua chúa nào được dân chúng yêu chuộng là vua đúng pháp.

Ông Mô-Ren thật thà là lớn lên:

— Phải lắm! quan nói phải lắm! tôi rất vui mừng mà nghe quan nói như thế, và tôi chắc thế nào rồi Đãng-Thê cũng được tha.

Vinh-Pho vừa dờ một quyền sỏ khác, vừa nói:

— Khoan, khoan, tôi tìm ra rồi: người thầy thử lấy người con gái Cát - tân phải không? Phải, phải, tôi nhớ rồi, việc nghiêm trọng lắm.

— Sao vậy?

— Ông biết rằng khi nó ở nhà tôi đi ra thì bị đưa vào nhà lao tòa án.

— Phải, nhưng...?

— Tôi lập báo cáo gửi về Ba-lô, bao nhiêu giấy mà bắt được nơi nó cũng đều gửi về Ba-lô hết. Bổn phận của tôi phải thế, phép làm sao... Sau đó tám ngày thì nó bị đưa đi nơi khác.

— Đưa đi nơi khác!... rồi làm gì nó... làm gì nó nữa?

— Không can gì đâu, nó bị đưa sang Phết-tô-nen, Bi-nhờ-rôn, Xanh-mạt-gô-rít; người ta thường gọi là đưa đi đây; không can gì đâu, rồi nó sẽ về cai quản chiếc tàu của ông...

— Khi nào nó về cũng được, chỗ làm của nó vẫn để cho nó. Nhưng sao đến hôm nay mà còn chưa thấy nó về? Tôi tưởng công việc đầu tiên của quyền tư pháp Nê-phá-Luân là thả những người bị quyền tư pháp quân chủ bắt giam.

— Ông Mô-Ren, xin đừng khác trách như thế; việc gì cũng phải từ từ mà làm. Lệnh bắt giam từ trên cao truyền xuống, thì lệnh thả ra cũng phải từ trên cao truyền xuống mới được. Mà Hoàng-đế Nê-phá-Luân vừa về chưa đầy mười lăm ngày, thì các lệnh hủy bỏ các việc trước có lẽ cũng vừa mới gửi đi.

— Nhưng, bây giờ chúng ta đã thẳng rồi, không có cách gì làm gấp hơn một chút sao? Tôi có một vài người bạn, một ít thế lực; tôi có thể xin hủy bản án được.

— Không có bản án.

— Thì có sỏ tội nhân chờ?

— Về việc chính trị, cũng không có sỏ tội nhân nữa; có khi các chính phủ cần phải làm biến mất một người mà không để dấu tích gì của nó lại hết. Sỏ tội nhân là, để tìm tội

nhân cho dễ.

— Có lẽ dưới triều giòng Buốt-bông thì thế, chứ bây giờ...

— Ông làm, khi nào cũng thế cả; các chính phủ kế tiếp nhau và giống nhau; cái máy lao tù dựng lên bởi Lu-y XIV mà bây giờ cũng còn đứng đó. Hoàng-đế thì hành chế độ lao tù có lẽ còn gắt hơn vua nữa kia; và sỏ tù tội không sỏ không sách hàng hà sa số.

Kiểu cách quá tử tế, quá sỏ sẩn của Vinh-Pho, đáng lẽ là gây ra mối nghi ngờ mới phải, nhưng ông Mô-Ren thì ông tin phớt phớt. Ông nói:

— Thôi, xin quan về cho phải làm thế nào để cho Đãng-Thê được về sớm.

— Chỉ có một cách, là làm đơn đưa lên quan Tổng-trưởng bộ Tư pháp.

— Ồ! chúng tôi chào biết thứ đơn ấy thế nào: quan Tổng-trưởng mỗi ngày nhận ít ra cũng hai trăm lá mà đọc đâu được ba bốn lá là nhiều.

— Phải, nhưng đơn tự tay tôi phê chứng vào và tự tay tôi gửi thì tất ngài đọc.

— Thế thì quan lãnh gửi giúp lá đơn ấy cho sao?

— Tôi sẵn lòng. Đãng-Thê trước kia có tội, nhưng bây giờ thì vô tội; bây giờ tôi có bổn phận phải thả người, mà trước kia tôi có bổn phận phải bắt giam.

Vinh-Pho biết trước rằng làm như thế thì tay không chắc nhưng cũng có thể có một cuộc điều - tra; sau cuộc điều tra ấy, ông ta sẽ bị truy lục chưa biết đến đâu là cùng.

— Nhưng phải viết đơn lên quan Tổng-trưởng thế nào?

Vinh-Pho đứng dậy nhường chỗ ngồi cho ông Mô-Ren và nói:

— Ông hãy ngồi đây, tôi đọc cho mà viết.

— Quan từ từ đến thế sao?

— Có gì mà từ từ. Mà thôi đứng để mất thì giờ nữa; này giờ mất cũng đã muộn rồi.

— Phải lắm, bây giờ đây người thanh niên khôn nạn kia đương mong chờ, đương đăm khờ, mà có lẽ đã thất vọng rồi cũng nên.

Vinh-Pho đoán rằng Đãng-Thê đương trừ rửa mình trong ngục tối tăm và vắng ngắt, mà sinh rừng mình, nhưng ông đã bước tới quá xa rồi, không còn thể lui lại được nữa: Đãng-Thê phải chịu mục xương trong ngục tối để cho ông được thỏa lòng dục vọng của ông.

Ông Mô-Ren ngồi nơi ghế của Vinh-Pho, tay cầm cán bút:

— Tôi chực viết.

Vinh-Pho đọc một lá đơn trong dụng Đãng-Thê lên làm một nhà đại ái-quốc, và bịa đặt ra những công trạng mà cho là của chàng đối với việc Nê-phá-Luân về nước. Quan Tổng-trưởng đọc lá đơn ấy lật ra lệnh thả Đãng-Thê ngay, nếu chưa thả.

Ông Mô-Ren viết xong lá đơn, Vinh-Pho lấy lên, đọc lớn tiếng, rồi nói:

— Thế là được, bây giờ ông cứ để đây cho tôi.

— Sẽ gửi đi sớm chứ?

— Nội trong ngày hôm nay.

— Quan phê chứng cho chờ?

— Tôi sẽ phê chứng rằng bao nhiêu những lời nói trong đơn đó đều là thật hết; tôi tưởng phê như thế là hết bực lột rồi.

Đoạn Vinh-Pho ngồi xuống, viết vào một góc lá đơn.

Ông Mô-Ren nói:

— Thưa quan, bây giờ phải làm gì nữa?

Vinh-Pho trả lời.

— Bây giờ chỉ phải đợi, thế nào rồi tôi sẽ tin cho ông biết.

(Còn nữa)