







SỮA NESTLÉ BIỆU CON CHIM

SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh các nhà thương binh và các trường học (Lycées) & Khấp Đông-Dương

Hội-dồng Dân-biêu

Ông Tây chất vấn về cái bằng tam (certificat provisoire) Trước kia mỗi khi trở vào...

Ông Đào Toàn - Xưa nay vẫn có thế.

Ông Tây - Không, xưa không thế. Chính tại đây, khi tôi đi học...

Ông Đào Toàn - Chậm trễ là tại học trò không biết chỗ gửi xin...

Ông Đào Toàn - Chậm trễ là tại học trò không biết chỗ gửi xin...

Ông Đào Toàn - Chậm trễ là tại học trò không biết chỗ gửi xin...

Ông Đào Toàn - Chậm trễ là tại học trò không biết chỗ gửi xin...

Ông Đào Toàn - Chậm trễ là tại học trò không biết chỗ gửi xin...

Ông Đào Toàn - Chậm trễ là tại học trò không biết chỗ gửi xin...

Ông Đào Toàn - Chậm trễ là tại học trò không biết chỗ gửi xin...

Ông Đào Toàn - Chậm trễ là tại học trò không biết chỗ gửi xin...

Ông Đào Toàn - Chậm trễ là tại học trò không biết chỗ gửi xin...

Cuộc chiến tranh Y-A

(Tiếp theo trang trước)

Các nhà xuất bản Anh và Bỉ tuyên bố nhận bản sao A của khi viết.

Ông Laval vẫn tiếp tục Anh và Ý cũng A, để đình việc giải hòa.

CUBA CÔNG DỰ VÀO VIỆC TRỪNG PHẠT Y

La Havana 13 Octobre. - Các tay thương mại Y có đầu yết kiến bộ trưởng Cuba và yêu cầu ký một tờ hòa ước thương mại giữa Y và Cuba.

Y SẼ NGUY CHĂNG

Berlin, 13 Oct. - Bàn về các chiến thuật hai cha Y sau khi bị các nước phương Tây và Anh giết, một tờ báo Đức, tờ Nacht-Anzeiger, viết: 'Tình cách của Y sẽ không đến đến chúng, vì Y hẳn sẽ có phải mua của người quốc chúng môn sản thiết như than đá, các loại kim nguyên chất, cây gô, cao su và dầu lửa.'

Tin sau cùng

Ông Laval vẫn tiếp tục Anh và Ý cũng A, để đình việc giải hòa.

Tiền ban hội đồng trưng phạt đã đình bản chương trình về các thủ nguyện 10 năm sau bản với Y.

Tiền ban trợ giúp nhau đình tìm thêm thì trưng phạt cho các nước để chỉn chỉnh lại mà theo chính sách trưng phạt.

Thông tin Y nói trên một trận Erythrae và Somali, tình hình không thay đổi.

Thống tin Y nói trên một trận Erythrae và Somali, tình hình không thay đổi.

Bỏ cáo việc riêng

Tôi là TRƯƠNG-LONG, chauffeur tòa sứ Quinhon, ở làng Đông-Môn, phủ Thạch-Hà, tỉnh Hà-tĩnh, nhân bữa 8-10, tôi xin thôi về thăm nhà.

6 certificats de travail, 3 actes de propriété de terrain, 1 livret militaire, 3 cartes d'impôt personnel, 1 certificat de bonne conduite, délivré par l'autorité militaire, 1 certificat de bonne vie et mœurs, 1 extrait du casier judiciaire và những áo quần.

TRƯƠNG-LONG Cher M. PHẠM-VÂN-QUÁT Résidence-Supérieure - HUÉ

五 大 害

1) Bệnh thuốc phiện. - Dường thuốc này bỏ rất êm đềm, song nói cho biết hết ngày mấy bữa, mỗi bữa mấy phân, xài ăn mấy loại. Thuốc viên và nước uống thơm, ngon, ngọt.

2) Bệnh sán (Bạch-thôn-trùng). Mỗi liều 13 Trá tuyệt bệnh sán.

3) Bệnh mất màng động. Thuốc mới phát minh, mỗi lọ 13. Mỗi lọ 0350.

4) Đau quả tim } mỗi chai 2300. 5) Đau dạ dày } Nguyễn Sĩ Tôn Thượng học (Thông phán TRẦN-ĐỨC-CÂN 87, Quận Tân Nam-Đinh (Tonkin)

Kết quả kỳ thi ở trường Saint Pierre (Huế)

Ngày 10-10-1932, tại trường Saint Pierre có một kỳ thi (ngày 10) kỳ sinh của học kỳ một, một năm được miễn học phí.

Bán trường hát AI MUỐN MUA TRƯỜNG HÁT HÒA-BÌNH & TOURANE, có tất cả rộng bên cạnh, xin hỏi bà NGUYỄN-CUNG-PHỤNG ở đường Marc Pourpe TOURANE

Đau dạ dày, đau phồng tích, đau bụng kinh niên

Đau dạ dày, đau phồng tích, đau bụng kinh niên. CHỮA KHÁC NHAU. Đau dạ dày, đau phồng tích, đau bụng kinh niên.

Đau dạ dày, đau phồng tích, đau bụng kinh niên. CHỮA KHÁC NHAU. Đau dạ dày, đau phồng tích, đau bụng kinh niên.

LE GOSSE Lait Sucre Concentré. Dường sữa "LE GOSSE" rất tốt cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết. Bao thầu cho Nhà - nước năm 1932-1933. Lycées, Collèges, Maternités, Ecoles, Institut de Pubericulture etc... à Saigon.

Công-dụng thuốc viên PI-LUIN-LỜ PANH KỲ (PILULES PINK) rất thần hiệu để chống lại sự yếu mệt của các cơ thể. Thuốc PILULES PINK sinh nhiều màu tươi và tằm nhuận các cân tuỷ; thuốc này làm cho biết đói, làm cho các nước trong dạ dày chóng sinh và giúp sức mạnh cho các công việc của cả các cơ thể.

TIỂU THUYẾT HƯ KHÔNG. LUONG-PHAT dịch-thuyết. Bà Ba-li-vy một mặt cười nói về cái cô trên, người giữa quan thượng Hông-làng và vị sư thềm Nhật-bản; bà chính chỉ nghĩ rằng, và đối với ai trên khác miệng cũng vẫn để một sự cười tươi, ở đó tay bà, sáng chói một chiếc vòng bằng ngọc mà ông Ba-li-vy đã tặng bà khi bà còn ở trong phòng rửa mặt. Bà đứng hướng về phía cửa một vị bằng hạc. Khi các công việc xong, bà không khi nào quên nhìn vào các sự hóm hóm về sự mưu của người đời.

Lê-Đại-10... Bà Hối mang, bà Lôi... Riêng có bà Hối vi lời ăn mặc rất đàng, mà cái bề ngoài buồn bã đã làm cho ta biết cái tâm hồn trong sạch của bà, không có gì giống các bà khác. Bà Hối vi lời vào thường chẳng, về một lòng với chúng tay bà biết bà đã bị chúng bà lừa dối. Cái đầu làm cho bà đau khổ đó, bà Bà li vy không dám nghĩ đến.

Cho đến lúc bà Li Ba mà cũng phải chạy đến yêu cầu Hối vi lời đàng có đàng bài nói cái hành vi của mình hôm nọ. Lại cũng chính Hối vi lời đã làm cho trạng sư Vô bát chuyên về nghề bào chữa cho bọn sát nhưn được tiếng tăm lừng lẫy. Và Li lời cũng biết nếu Hối mang mà chiều nay không đến là công vi không giám gặp mình. Vì lời đã bước cho Hối mang phải chịu ba chục vạn quan, và nếu không chịu thì ngày từ ngày mai là trên một báo « Sinh mệnh » sẽ khởi sự đăng bài công kích làm cho ông quản lý bằng tay thời có là không còn gì là tiếng tăm và sự nghiệp nữa.

gật được trên thân mình nàng là bởi một sự mưu nhiệm, chỉ phải kéo theo cái lớp hàng lụa mỏng mảnh kia là nàng sẽ hiện hiện ra như một bức tranh nữ thần lửa thể. Lại mộng cũng cái thì như một bức tranh nữ thần lửa thể một cách ngon lành. Rồi nàng xây lại nói với Hối vi lời một cách vui vẻ: - Kia, ông chàng Đạt bằng! Thì trước Đạt bằng người xanh như tàu lá, trông thấy sự thân một giữa vợ mình với Mạc vi lời mà lấy làm khổ tâm khổ chịu. Đạt bằng đã sẵn lòng há miệng, mà một lần đầu đã thất vọng với hàng Lê sa, ông lấy làm bức rức. Phải lần đầu chịu quan để thuê hàng Lê sa riết trong một ngày mà chúng qui kết quả chỉ biết rằng trong ngày kỳ Lai mộng đã ăn hai cái bánh ngọt, uống một tách trà có lá, rồi đi đến một tiệm, đoạn cho xe về. Mà cái tiệm kỳ lạ là cái tiệm tên may! Đạt tức óe quan mà còn tức thêm một ba quan nữa để trả cái tiền vật như là đi xe, cho người giặt quần áo. Đều đều thay! Nhưng biết đâu Lai mộng khôn tinh đã đoán trước mà tìm cách tránh sự đó thắm của hàng Lê sa? Chính ông Lê sa tay bệnh hèn nhưng cũng thân hào cả đi đầu tư lý, và cũng nhận rằng Lai mộng đã biết có người theo đó, nên vẫn để ý ông chung quanh. Ngày hôm nay bà Lê sa lại làm phẫn để thăm Mạc vi lời. Không biết có kết quả gì không?



# PHU - TRUONG TIENG - DAN

CHUYÊN ĐỀ CỦA CHƯƠNG-MAI

## MÀY CÂU NÓI CỔ THỦ

Cơm nếp ở các kỳ hội đồng ở xứ ta, như nghe dit của, bầu ban trị sự và tuyên bố chương trình v. v. Cái đó chúng ta nghe đã quen tai lắm, kỳ hội đồng dân viện Trung-kỳ năm nay, cũng dọn mấy bữa cơm nếp ấy. Chương mai tôi gặp mấy quan nghị có nghe được mấy câu nói hơi mới và có thú :

1) *Nhiều vua Nghiêu qud.* - Bên phương đông ta trên lịch sử về vương mấy ngàn năm - cả nước Tàu và ta - mà được lời khen ngợi như là vua Nghiêu, một vị vua thánh trên đầu bộ lịch sử rất xưa, chính cụ Khổng đã khen: Lòng rộng vậy ôi, dân không còn chỗ nào khen được nữa!

Nay trước mấy mươi ông dân bầu, các cụ thượng ta được tiếng khen nhiều. Có lẽ mấy ông dân bầu không còn chỗ nào khen nữa. Vậy nên có người đi nghe dit của cũng dùng 4 chữ « 既多且美 » để ghi công đức.

2) *Lại có ông Thái Bá.* - Ông Thái Bá ở đời Châu, con cháu vua Thái vương, nhưng ông ta nương ngôi cho em là ông Vương Qui, rồi truyền cho vua Văn-vương. Cụ Khổng cũng khen là chí đức, dân không chỗ chê. Nay ông Hà-Đàng đang làm nghị trưởng có đủ tư cách ông cũ nghị trưởng năm xưa. Cái ghế mỗi tháng 200\$ nhiều người thêm muốn đem rinh, thiên phương bách kế cầu trèo lên cho được, đầu mấy lần trèo mà họ cũng trèo, vậy mà ông Hà Đàng đang ngồi trên ghế ấy, có hy vọng còn ngồi lại được nữa, mà ông từ chối không ra ứng cử nghị trưởng, đầu là có nhiều người khuyên được.

Lại là một việc : dân không chỗ chê, chúng ta nên tăng ông 4 chữ : dân vô năng danh .

3) *Chương trình hòa trước.* - Mấy kỳ hội đồng thường niên trước, không thấy ông nghị nào có chương trình. Năm nay trước khi ra tranh nghị trưởng, ông Vũ - đình - Thụy có tuyên bố chương trình mười khoản Ông Phạm văn Quảng sau khi trúng cử nghị trưởng cũng có chương trình 3 khoản. Ông Thụy không được làm nghị trưởng, song được cử đi dự hội đồng chánh phủ, tất giữ lời hứa mà thực hành theo chương trình được nhiều ít, vì đại diện cho việc mà dự hội đồng chánh phủ, năm trước ông đã kinh nghiệm một lần rồi.

Còn ông Quảng đã 2 năm làm thơ kỳ trong ban trị sự Hà Đàng, song vì chức thơ kỳ, ông không triển bố chương trình to lớn của mình được, nay trúng cử nghị trưởng, buổi mai thì buổi chiều đã tuyên bố chương trình vì đại kiến! Cái chương trình thảo trong 3 giờ đồng hồ mà vì đại vô cùng, chắc trong việc làm sau này ông sẽ làm như lời ông đã hứa.

Trên là nghe mấy đấng mới mà Chương mai thuật lại, riêng phần Chương mai có nghe một ông nghị trưởng cũ trong ban trị sự năm nay trả lời cho câu hỏi của một người bạn, mà Chương mai cho là câu nói thực thà xác thật, người bạn hỏi :

- Bác trúng cử sẽ làm nhiều việc gì ích cho dân chúng?  
Ông nghị trả lời : Chưa có lời!

## NGHỀ THUỐC Ở NƯỚC A (Abyssinie)

Từ có cuộc Ý A xung đột, mà nước A là một nước dân da đen ở Phi-châu, lâu nay ít ai để ý đến, bỗng nhiên trở thành một nước quan hệ trên sân quốc tế. Tại mắt các nhà ngoại giao và quân sự của liệt cường đều chăm ngó vào, các báo thế giới không ngày nào không nói đến nước A.

Một nước còn mang tiếng dã man, còn bị nước lớn khinh rẻ, cho đến ở hội Quốc liên, đại biểu Ý lấy làm hổ thẹn cho đại biểu A cùng đứng ngang hàng với mình, mà không thêm nghe lời nói của viên đại biểu ấy. Còn phần A thì chỉ tin chắc vào lòng công phẫn của quốc dân cùng sức hùng dũng tự vệ, không chịu khuất phục dưới thủ đoạn dè dặt của nước mạnh, làm cho khien động cả toàn cuộc Âu-châu. Cái sức mạnh về tinh thần thượng võ của nước A, tưởng đáng kính phục.

Hiện hai nước A Ý đã đánh nhau rồi, chưa rõ kết cuộc ra sao, song nhân đó mà thấy rằng dân tộc có lòng sốt sắn yêu nước, kiên trì cho đến cùng, đầu những hình thức bề ngoài còn dã man, mà nước mạnh cũng khó ăn hiếp nổi, mà nếu làm cho nước ấy khuất phục, thì nước mạnh cũng tốn công hao của, không phải là việc dễ dàng.

Đời này xin thuật một môn thuốc ở nước A, thực không hơn gì xứ ta bao nhiêu, để chứng thuyết trên.

Y học ở nước A chưa đời mới bao nhiêu.

Nhân cuộc Ý A xung đột, nhiều nhà quan sát muốn xét rõ nội tình nước A, thấy về môn y học khuyết điểm còn nhiều, nhưng không rõ chân tướng ra sao.

Mới đây Bác sĩ Mã nhi đê Nê, người Pháp, trước có làm chủ nhà thương ở tỉnh thành A, phát biểu một bài như dưới: « Noi theo nghiêm cách, thì nước A toàn không có y học, về hạng bình dân, đối với các thầy lang trong xứ không có ý tin nhiệm, mà đến thầy thuốc nước ngoài, như người Âu-châu, người Ấn-độ, người A cũng không tin.

Thương thương người A có bệnh, trước cầu đồng bóng chạy chữa, thật bất đắc dĩ mới tìm đến thầy lang, là thầy thuốc học không căn cứ, thầy này chữa chưa không lành, lại tìm thầy khác, có khi thay đổi đến 5, 6 thầy. Những thầy lang ấy đời tiền rất cao, mà thuốc không ra gì, nên nhân dân không tìm mà có ý khinh rẻ (không khác gì thầy lang xứ ta) Khi nào cũng làm mới mới đến.

Vua A thấy rõ tình hình ấy, mới lập ra mấy sở nhà thương, do Bác sĩ (Mã nhi) chủ trì, song mới sắp đặt, qui mô còn đơn

giản, các đồ chuyên trị ngoại khoa, chỉ một nhà thương ở kinh đô, còn các chỗ khác chưa có.

Vì thế nên hiện nay chính phủ A đã định rước các quan thầy thuốc Âu châu và mua đồ cần dùng về môn thuốc để ứng dụng trong lúc chiến tranh.

Chứng bệnh đặc biệt ở xứ A và cách chữa trị truyền rất kỳ khôi

Ở nước A, bệnh lưu hành khắp cả trong xứ, là bệnh mai độc, người trong nước mắc bệnh gần đến 5%, phần đông là do di truyền, lâu đời bệnh cũng nhẹ bớt.

Người A chữa trị bệnh ấy, quen theo phương pháp thô nhân thường dùng thuở nay rất kỳ đời:

Họ bắt một con dê uôi, thả chung với người bệnh trong một cái phòng, đóng kín cửa lại, trong phòng đốt một lò lửa để cho sức nóng tăng lên, nguyên tắc người A trị bệnh đó là cốt « nuôi con vi trùng bệnh cho ăn hết mực nó, mà thêm độ nóng vào và tránh gió tránh ánh sáng » là cách họ dùng để trị nhiều bệnh khác nữa.

Họ nói: Nếu không cho con vi trùng bệnh ăn, tất người bệnh bị nó ăn. Nên bỏ con dê uôi với người bệnh vào một phòng và đun lửa cho nóng, người bệnh tất nhiên sẽ da con thú mà sống huyết và ăn thịt sống, lại uống rượu cho say, (sức ăn của họ, một người ta không sao bì kịp). Ấy là hợp phép « nuôi vi trùng ».

Ăn luôn như vậy, sau 4, 5 tháng, người bệnh sanh ra sang độc dầy cả mình, khi ấy mới cho người bệnh tới suối nước nóng mà tắm; suối nước nóng có tiếng nhứt, là Phi-nhi-Ba-a.

Người bệnh không chỉ tắm, lại còn uống cả nước suối ấy nữa. Cả tắm cả uống đồng người mà họ không kiêng cử gì hết.

Tắm suối nước nóng một độ lâu, rồi đem người bệnh đặt trong một cái buồng lợp lá kín, trong đó lửa cho người bệnh đỡ nỗi hơi thiệt nhiều. Rồi tiêm một phát thuốc, sau 40 ngày là bệnh lành, và trừ căn, không phát lại nữa.

Cách trị bệnh ấy là phương pháp truyền lâu đời của người A, họ tin chắc chắn lắm, đến nay còn nhiều người làm theo, khác với y lý đời mới này biết bao!

Ngoài ra họ lại có một thứ thuốc Vạn-ưng có tiếng trên thế giới, gọi là « khô tô », thuốc này dùng các thứ hoa sắc trắng sắc đỏ mà chế thành, hiệu lực nó trị cả trăm bệnh, mà bệnh gì cũng có hiệu, như thậm sức tiêu hóa, giải huyết

## Khảo cứu về nghề làm đường ở Quảng - Ngãi

(Tiếp theo Phụ-trương số 837)

*Làm mía.* - Lác mía đã già thì chặt, đốn, khilang, gánh đem về, mỗi cây mía róc bỏ lá già đã khô, là này dùng để đan nứa, và đời lấy đoạn ngọn để làm giống trồng, còn đoạn lá non còn xanh dùng để cho trâu bò ăn, chỉ dùng đoạn thân cây để đem chái vào che ép, gọi là ép mía. Đờ dùng chổi mía là rợ, dao.

Các khi cụ dùng đồ ép mía (đạp mía). - Đồ dùng để ép mía có nhiều thứ. Xin kể công dụng như sau: Che đạp mía. - Đòn, khâu, cặp trụ đòn, ách cái, ách con, cần vọt, bàn lùa, muỗng thày.

Che đạp mía có 3 ống, người ta thường gọi là bộ che, hay bộ hàng. Trong 3 ống hàng ấy, ống ở giữa, có thường để dài, vì cái ách cái gác vào cổ ống giữa ấy, tức là ống hàng trống. Còn 2 ống hàng đứng ép hai bên gọi là ống hàng mái, song ống mái đứng về phía tay trái, là ống hàng xái; Mỗi ống hàng, chứa chẹn hàng và cổ hàng ra, thân hàng dài ước 70 phân tây, chia làm phần trên để trở đòn, nhờ có bóng chống nhau làm cho ba ống che xoay mà ép mía dẹt; phần dưới để ép mía, chừng hàng dài ước 10 phân tây, để đâm vào đòn, cổ hàng dài ước 15 phân tây, trừ ống hàng trống có dài 40 phân tây, đều lồng vào cái khâu; chái v. ống hàng lớn là 1m50, nhỏ đến 1m00 không hạn, vì mỗi năm thường mòn, nên nhỏ dần.

Bòn. - Bòn là một tấm ván, dài ước 2m, rộng ước 50 phân tây, chia 2 đầu bòn chái vào trụ đòn, còn

thân đòn có đục sâu 4 bên để cho dòng nước mía đã ép trong che chảy xuống, giữa thân đòn có đục 3 lỗ (không đục thủng; để đảm chừa 3 ống che, ở bên góc bên có trở cái mương để nước mía chảy vào muỗng thày.

Khâu. - Khâu cũng như đòn, nghĩa là dài dài, bề rộng cũng như nhau, chỉ khoảng giữa thân khâu được thủng 3 lỗ, trong vào có 3 hàng, và hai đầu cũng đục lỗ thủng, để trong vào hai trụ đòn cho được vững.

Cặp trụ đòn. - Trụ dài ước 2m, ta thường ước 18 phân tây, ở giữa trụ có đục lỗ thủng để chái hai đầu đòn vào, đoạn dưới chôn chặt xuống đất để giữ vững đòn và khâu, đầu trụ bòn chái vào hai lỗ đầu khâu.

Ách cái. - Ách cái gác vào cổ ống hàng trống, trên ách cái lại gác cần vọt, dùng giữ buột từ ách cái đến cần vọt, để giữ cho ách cái được vững vàng, ngoài đầu ách cái có tra ách con vào để mắc cổ trâu, bỏ đạp mía.

Bàn lùa. - Bàn lùa là một khối gỗ hình tam giác, giữa có đục lỗ dài ước 3 phân tây, trên có giằng buột liền với cái khâu, dưới thì ép vào kẻ 2 ống hàng (ống trống và ống xái). Để tiện khi lợp xái mía (cây mía đã chái vào hàng ép một lần rồi, gọi là mát mía) vào hàng liền thì nhứt, hoặc lùa thày hai, cũng chái vào cái bàn lùa ấy, thì hàng ép mới ráo nước mía được. Nếu không bàn lùa thì xái mía đi lan bầy ra ngoài, ép không ráo nước được.

(Còn nữa)  
Mộng - Bái

## NGƯỜI NHIỀU VỢ NHƯT (28 tuổi, đã có 80 người vợ)

Trên đời không có cái gì là tuyệt đối, mà thật thế. Ở xứ này gần quyền chuyên chế tột độ, thì ở xứ kia dân quyền không ai được xâm phạm đến: có nơi chuộng diện đồ mặc dù cả trăm một, thì có nơi người ta ở trần trụi, không mang một miếng đồ một sợi chỉ: cho đến việc lấy vợ lấy chồng, có chi đàn bà một đời có mấy chục ông chồng, có anh đàn ông một đời lấy đến mấy chục người vợ.

Tiêng - Dân số trước, có thuật chuyện chị Adrienne mac Stean ở Mỹ-uốc, có 82 đời chồng, 800 lần hứa hôn. Cái chị có đến

độc v. v. người A hay ăn thịt sống nên uống thuốc ấy rất hay.

Nói tóm lại, nghề thuốc ở nước A, về lối cả thì thô vụng, về lối mới còn thua kém, dân gian còn tin bùa đồng bói. Vì thế nên vua A và chính phủ đương tình mở mang và cho nhân dân học nghề thuốc để ứng dụng trong việc « chiến tranh ».

Chuyện trên tuy chuyện dùng thuốc, song cũng thấy tinh thần dân A có cách ngoan cố, không phải là dân dễ chinh phục.  
T. T. thuật

« Ông chồng » như thế; về bên đàn ông, trừ các ông vua có hàng mấy trăm phi tần sung nữ ra, tưởng chưa có anh nào đem ra đứng về mặt tương đối với chị ấy được cả.

AI dè nay lại có cái anh lạ đời, có « bầy đẻ vợ », mà thủ đoạn lại cứ hơn chị kia nữa mới ghê chứ!

Thần báo ở Thượng-hải ra ngày 18-8, có đăng câu chuyện như vậy: ở Roumanie có anh Ma-ne-A, năm nay mới 28 tuổi, trong 8 năm anh ta đã cưới 80 người vợ, tốn hết 20 vạn đồng vàng Mỹ, mỗi lần kết hôn sau một độ, thì anh ta gạt người vợ đó lấy tiền xài, rồi bỏ hết. Hiện anh đã bị bắt về chuyện ấy.

Chị kia với anh này vì rằng mỗi người ở mỗi xứ, nên có hoạt động ai về phần này. Nếu như cậu này cậu kia thì nó xứng đôi biết bao nhiêu! Nhưng biết đâu, 2 người nhiều chồng và nhiều vợ này, là vì chưa gặp tay đối-thủ, nên thì ngọn gặt phịch được. Chớ 2 tay « đấm đờ » ấy mà đụng nhau thì khác nào đánh cờ mà gặp tay địch thủ, không hơn nhau được trở lại huê, thì trọn đời anh chết theo chữ nghĩa « một chồng một vợ » cũng nên.

Ở đời có kẻ phóng khi cái tự do của mình mà người khác mới xâm phạm được. Không chỉ việc lấy vợ lấy chồng, việc gì cũng thế. Ta nên biết một điều:

Cái gì thái quá cũng đều có hại cả.

địa du học sinh là linh hồn của người

du học sinh ở ta ngày nay... Thạc sĩ và các khoa, hồ ó thì mình cũng có. Ai cũng xam che người mình để tiến xa hơn và đường học...

diễn văn của ông

đại-trưởng Trung-kỳ... Tôi rất lấy làm vui lòng. Hôm nay giáo dục được tiến hành cuộc xây dựng nền giáo dục...

Liên-trang nước

TRUNG-KY

Xin phép lập quyền để mở thêm lớp học

THUA-THIÊN - Trường Sơ đẳng Kháng-phò (Quảng châu), lập nay đã trên 15 năm... Ngày 10-10-35, Tổng Kưỡng-phò hội đồng làm đơn xin quan trên về việc ký...

Việc địa giới không khéo gây nên án mạng

THANH-HÓA - Làng Hoàng-xá (Thanh-gia), có một bãi đất ở biên bị hội đồng (Phước) làng biên cạnh là làng Liên-binh chiếm lấy... Hai chính trị phạm giải sang Hà-tĩnh đã bị án

Hai chính trị phạm giải sang Hà-tĩnh đã bị án

HÀ-TĨNH - Tổng dân số 833 ra ngày 2 Octobere, đã đăng tin 3 chính trị phạm bị giải sang Hà-tĩnh. Nay tên Lỗ ở Bắc huyện đã được thả về...

Cờ bạc

QUẢNG-TRỊ - Chính ở gần huyện Cam-lập, mà những sông có bạc rất thịnh hành... Quan cảnh chợ mới Tam-kỳ

Quan cảnh chợ mới Tam-kỳ

(Lời thốt hốt hốt theo đó) QUẢNG-NAM - Chợ ven Tam-kỳ đời, có thêm buôn không người ta được, ai cũng tranh nhau mua đất trên chợ mới...

Chợ mới Tam-kỳ

Chợ mới Tam-kỳ phân chia đất công (đất của làng), của đất tư không bao nhiêu. Hội đồng Lập Khâm mạng, quan Đại diện qui Khâm-sứ Đại-thần, các quan Thủ-hiến và các ty trưởng các xã có...

Các Nghị-ý thảo cho tôi cái chức trách nặng nề làm chủ tịch viện ta

năm nay, tôi rất lấy làm cảm kích, tôi xin cảm ơn các ngài một lần nữa... Thành phố Quảng-Ngai và Thủ-Xả sắp thi hành mấy món thuế mới

TRUNG-KY

TRUNG-KY

say có hai cái vớu đất tư, mà khách trả và người mình đương tranh nhau mua, như vớu ông Hai, ở ngang 6 thước tây, bề dài 40 thước mà mua 120000...

Việc địa giới không khéo gây nên án mạng

THANH-HÓA - Làng Hoàng-xá (Thanh-gia), có một bãi đất ở biên bị hội đồng (Phước) làng biên cạnh là làng Liên-binh chiếm lấy... Lại kiểm cách chửi

Lại kiểm cách chửi

TỈNH-DÂN số 830 ra ngày 21 Septembere 1935 có đăng chuyện Huỳnh-Tô, chánh-tổng-tổng Đổng-an, phủ Thăng-biệt, nhữn đổng... Chửi hành khách có trình hương lý mà còn bị phạt

Chửi hành khách có trình hương lý mà còn bị phạt

Tại Tỉnh lỵ, đổng An nhữn (Định) huyện, có cái lý do: Phạm người ngoại quốc có mua được miếng đất nhỏ trong làng họ, đến khi chết đem đất chôn thì mấy bác làng sách lý vẫn...

Có thiên vị chăng?

QUẢNG-NGAI - Cựu phẩm Võ-Trập và cựu ty trưởng Nguyễn-Trị, đổng ở ngụ làng Tây-Lang, thuộc đổng Kiên-lý Núi-Lang. Ngày 18-9-35 hai người đổng rượt say, trong khi chuyểu trở có tiếng...

Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Tổng dân số 832 835 ra ngày 22-9-35 và 2-10-35 có đăng tin chính-trị phạm ở Lạc Quảng-ngải bị phạt vãng, có Tô-Đình-Bà và có Mai-Thị-Thục vào Qui-Nhơn, song không rõ số bị phạt... Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Tổng dân số 832 835 ra ngày 22-9-35 và 2-10-35 có đăng tin chính-trị phạm ở Lạc Quảng-ngải bị phạt vãng, có Tô-Đình-Bà và có Mai-Thị-Thục vào Qui-Nhơn, song không rõ số bị phạt... Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

TRUNG-KY

TRUNG-KY

tiểu và ngày giờ; như vậy thành và giá, thì nhiều thao 'ổ' thườ; bán và nuôi của vật, thì tùy theo vật lớn bé và ngày tháng... Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Chửi hành khách có trình hương lý mà còn bị phạt... Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Tổng dân số 832 835 ra ngày 22-9-35 và 2-10-35 có đăng tin chính-trị phạm ở Lạc Quảng-ngải bị phạt vãng, có Tô-Đình-Bà và có Mai-Thị-Thục vào Qui-Nhơn, song không rõ số bị phạt... Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Tổng dân số 832 835 ra ngày 22-9-35 và 2-10-35 có đăng tin chính-trị phạm ở Lạc Quảng-ngải bị phạt vãng, có Tô-Đình-Bà và có Mai-Thị-Thục vào Qui-Nhơn, song không rõ số bị phạt... Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Tổng dân số 832 835 ra ngày 22-9-35 và 2-10-35 có đăng tin chính-trị phạm ở Lạc Quảng-ngải bị phạt vãng, có Tô-Đình-Bà và có Mai-Thị-Thục vào Qui-Nhơn, song không rõ số bị phạt... Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Tổng dân số 832 835 ra ngày 22-9-35 và 2-10-35 có đăng tin chính-trị phạm ở Lạc Quảng-ngải bị phạt vãng, có Tô-Đình-Bà và có Mai-Thị-Thục vào Qui-Nhơn, song không rõ số bị phạt... Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Tổng dân số 832 835 ra ngày 22-9-35 và 2-10-35 có đăng tin chính-trị phạm ở Lạc Quảng-ngải bị phạt vãng, có Tô-Đình-Bà và có Mai-Thị-Thục vào Qui-Nhơn, song không rõ số bị phạt... Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Bài diễn-văn của quan Khâm-mạng Thượng-thư Lạc-bộ Thái-vân-Toàn đọc buổi lễ mạc Hội-dồng Dân-biểu Trung-kỳ ngày 12 Octobre 1935

Thưa ông Nghị-trưởng

Thưa các ông Nam-triễn Đại-biểu, Trong mấy ngày Hội-dồng vừa rồi, tôi thấy các ông nghị-jun một cách ôn hòa và có trật tự, vậy tôi lấy làm vui mừng cùng các ông; trong cuộc hội-hạch có được cái không, khi hòa nhã và trật tự như thế, là nhờ ở sự chú ý trong việc của qui Nghị-trưởng qui việc.

Xem như thế thời rõ ràng các ông càng ngày càng lưu tâm đến sự bán xai những vấn đề mà Chánh-phủ đem ra hỏi ý kiến qui việc. Các một vài việc về phạm vi kinh tế, phần nhiều ý kiến của các ông có lợi, không được tương đồng với ý kiến của Chánh-phủ, nhưng đó là chỉ thuộc về cách thức thi hành các việc... Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Các yêu điểm trong các đề nguyên vọng của các ông là toàn xin giảm thuế đinh và thuế điền của người chịu thuế. Kỳ này các ông đã đổng thành xin giảm bớt mười phần trăm (40%) trong nguyên ngạch... Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Tôi xin cảm ơn các ông tỏ lời cảm tạ chung quan Đổng-tý Văn-phòng tòa Khâm-sứ Patan, quan Cố-vấn bộ Lại Da Basti, các quan Thủ-biến các công sở của Chánh-phủ Bắc-bộ, các quan Ty-trưởng các phòng ở tòa Khâm-sứ đã giúp đỡ chúng ta trong các kỳ Hội-dồng của Viện một cách qui hóa và nhiệt thành. Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Thưa các ông

Tôi xin tuyên bố bề mặt kỳ Hội-dồng thường niên của Viện Nhân-dân Đại-biểu Trung-kỳ năm 1935 này. Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Thưa các ông

Tôi xin tuyên bố bề mặt kỳ Hội-dồng thường niên của Viện Nhân-dân Đại-biểu Trung-kỳ năm 1935 này. Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Thưa các ông

như các ông có ý lo ngại. Chữ chương quyền hạn của Chánh-phủ Nam-triễn và Chánh-phủ Bắc-bộ vẫn có phân biệt, Nhiệm vụ của Nam-triễn là chủ trương, nhiệm vụ của Bắc-bộ là kiểm soát. Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Các tờ thỉnh cầu của các ông trong kỳ Hội-dồng này, Chánh-phủ đã y-nhiệm và sẽ lưu ý xét đến một cách rộng rãi, Chánh-phủ rất sẵn lòng tìm cách bỏ khuyết những khuyết điểm trong sự thi hành một vài thể lệ mà các ông đã tỏ bày. Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Tôi xin cảm ơn các ông tỏ lời cảm tạ chung quan Đổng-tý Văn-phòng tòa Khâm-sứ Patan, quan Cố-vấn bộ Lại Da Basti, các quan Thủ-biến các công sở của Chánh-phủ Bắc-bộ, các quan Ty-trưởng các phòng ở tòa Khâm-sứ đã giúp đỡ chúng ta trong các kỳ Hội-dồng của Viện một cách qui hóa và nhiệt thành. Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Thưa các ông

Tôi xin tuyên bố bề mặt kỳ Hội-dồng thường niên của Viện Nhân-dân Đại-biểu Trung-kỳ năm 1935 này. Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Thưa các ông

Tôi xin tuyên bố bề mặt kỳ Hội-dồng thường niên của Viện Nhân-dân Đại-biểu Trung-kỳ năm 1935 này. Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

Thưa các ông

Tôi xin tuyên bố bề mặt kỳ Hội-dồng thường niên của Viện Nhân-dân Đại-biểu Trung-kỳ năm 1935 này. Về chuyện chính-trị-phạm bị phạt vãng

TÂN-CUNG-ĐẢN PHÁC-TRUNG-NGỌC giã-nghĩa và phò-binh Bán tại nhà in Tân-Đân mỗi quyển 0310

Thuộc Văn-minh Bộ A-phiên không hạt nhân thể CAM ĐOAN không khởi không mất tiền, bệnh nặng chỉ trong 2 tháng là khỏi. Bán tại: NGOC-HUNG 81, rue Gia-long HUE